

LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHỰT BÁO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LY: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

TRONG CỎI ĐÔNG-DƯƠNG

BẢN CHỮ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0, 15

BẢN CHỮ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BẢN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

## VIN DE CHINE DIT ALCOOL MEDICAMENTEUX

## RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bổn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà nước cho phép Bổn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tỉnh; nên bổn Hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Như Rượu thuốc của Bổn hiệu ngâm, kể ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUỆ CHỈ KHẢI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hễ uống vào nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lờ 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gửi thư cho Bổn hiệu thì bổn hiệu sẵn lòng gửi thuốc lại lập tức.

## TRANG CÂN PHONG THAP TƯỞU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép ngâm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh như đau phong, tay chơn phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỗi gối, tê tay tê chơn, đau nhức trong gân cốt, các chứng thủng đờ đi đứng chẳng an, đau uỡa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe hẳn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

## CƯỜNG CHƯỞNG BỔ HUYẾT TƯỞU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, như đau chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỗi mệt, đờn bà dương kinh không đúng, bạch đới xích-đái đờn bà sanh đẻ yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng đăng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoản tinh thần nhữg người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tử.

Hễ uống rượu thuốc này thì đau bệnh chỉ nó trừ cũng nói.

## BÁ BO-VỆ SANH TƯỞU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sanh, thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như nhữg người tinh thần hoãn hốt, chẳng biết thêm ăn, tứ chi rũ liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bổn dược phòng hằng da tâm chú ý, liêm Phương kia thế nọ hết sức mới chế ra đăng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hễ am hư thì bổ am, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật hủy kém hao, hễ uống rượu thuốc này thì đăng tráng tinh sanh huyết, chẳng nhữg là đăng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này đăng thường thì đăng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chi được đó. Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

## HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỞU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-ốt và Mộc-qua, bổn dược phòng chẳng nên công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hễ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liêu Đau trong xương, tứ chi rũ liệt, đi bước không vững, da vàng, chơn thũng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dị thường, thiệt là một thứ thuốc hay đệ nhất.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hễ uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, ai thêm khí lực bội gia, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại đăng sống lâu thêm nữa

## THƯƠNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỞU

RƯỢU THUỐC BỊM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huột lược thơ cằn, ấy là một thứ thuốc bí truyền tinh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ đăng, còn như đau lưng, nhức tay, uỡi chơn, đau trong xương, hay dục rần, hoặc bị té bị đánh mà sưng mủ, hay là tay chơn bại hoại. Các chứng ấy hễ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải lùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bổn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẵn, hiệu Trung-Huệ Dược Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huệ Dược-Phòng thì chẳng lầm đó giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gửi thư để chỗ ở cho ký lượng thì bổn Dược-Phòng sẽ gửi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUỆ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giới, thì hãy hỏi thăm thầy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bào chế y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rông những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nới, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán đắt hơn người Tây đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

## Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giới.

## SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bịnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RÔNG THUỐC THƯỢNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng đầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trừ thuốc hoàn PILULES PINK trị bịnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bịnh ho, lao tởn.

## PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kể tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cũng hiệu nghiệm vậy.

## HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000f.

Hàng này của Langsa và Annam hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắt một đặng là tại Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức. Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm rông hàng cho lán nước miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lán về bán lại khởi trả tiền trước.

## TIỆM

## Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thắp mướn đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hôn, tan, tế, kỳ yên, Tân gia, hạ thọ, khăn đen bằng nhiều tây và khăn bông tốt thượng hạng, bán mới và bán lẻ về ruột xe máy hiệu Michelin, giầy bành-ét đủ cỡ dặng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lưỡng mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lán đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sáng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh,

Cần khải.

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỠI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1.— Lo thương mãi mà cũng lo công nghệ với | 7.— Bọn hát xiết Annam  |
| 2.— Buôn bán của Annam                     | 8.— Hội-Đồng Quán-hạt   |
| 3.— Bàn về tiệm cầm đồ                     | 9.— Đồng tình tương trợ |
| 4.— Quyển thể và tư bản                    | 10.— Tòa đại hình       |
| 5.— Truy hốt mê ngủ                        | 11.— Tự do diên dặng    |
| 6.— Mưu kế đũa gĩa                         | 12.— Thi tập            |
|  | 13.— Lạc điệp qui căn   |

## Lo thương mãi mà cũng lo công nghệ với

Cuộc cổ động thương mãi trong xứ Nam-kỳ ta trót mấy tháng rồi coi mỗi số sáng lắm. Các hàng trí thức lo lập nhà-băng cho có vốn sống để diu dắc Đồng-bang dặng để bẻ huy động việc buôn bán, lo kêu hùn lập thương-mãi-hội dặng trừ hàng hóa dánh dặng chuyên vận cho các tiệm ở Lục-châu, còn các thub: tinh nào nghe cũng có lập nặc danh thương-mãi-hội dặng có thể liêng tiếp cùng Hội-Chánh ở Saigon.

Đồng-bang ta nóng lòng muốn phục hồi quyền lợi ùn ùn lo bẻ thương mãi mà không lưu tâm đến bẻ công nghệ thì tương cũng chưa phải là vậy. Xứ ta hai mối lợi to: một là thương mãi, hai là công nghệ dánh để tự thườ giờ vào tay người ngoại quốc thâu thủ. Đồng bang toàn cuộc tranh thương, song mình chưa có một nhà công-nghệ chế tạo đồ thổ hóa, thì làm thế nào cho thoát khỏi đồ ngoại hóa của các nước đam vào mà bán cho ta, như vậy cuộc buôn bán của ta đâu ắt là trót lợi dặng...!

Thiết nghĩ: cuộc thương mãi cần phải liêng lạc với nhà công nghệ mới dặng. Có sáng vật hàng hóa mới có buôn bán; còn buôn bán hàng dặng chạy thì công nghệ mới có tay chế tạo ra hàng thêm dặng. Hễ là buôn bán mà được thanh vượng nhiều kẻ mua nhiều người dùng thì công nghệ cũng nhờ đó mà dặng phát đạt, còn buôn bán mà đình trệ hàng hóa cứ nằm đó hoài thì tất nhiên nhà công nghệ cũng phải suy nhược vậy.

Trong Hoàng-cầu nước nào giàu có dặng thì cũng do nơi hai mối lợi thương mãi công nghệ. Công nghệ mà phát đạt vì là những hàng hóa chế tạo ra chẳng những thông dụng trong nước mà thời lại còn châu lưu bán cho xứ này xứ kia được cả.

Như xứ Nam-kỳ ta, Đồng-bang thườ giờ chuyên một nghề số trường là nghề làm ruộng, những khoáng đất hoang vu lán lán khai phá thêm làm ra mãi, kẻ giàu mỗi năm làm năm bảy trăm công, đôi ba trăm công người nghèo làm năm ba chục công, làm ruộng nhiều tức nhiên phải có lúa nhiều, song có năm (như năm này)

người Bôn-quốc không có lúa đủ mà dùng, vì là sao? Vì hạt lúa xứ Nam-kỳ ta ngày nay dặng chớ đến các nước thông dụng, nên dầu mà Nam-kỳ có lúa bao nhiêu muốn bán thì ngoại quốc cũng mua hết bấy nhiêu. Chẳng khác nào hàng hóa của các nước bên Âu-châu Mỹ-châu như là: xe hơi, xe máy, dù, nón rơm, đồ hộp v.v. v.v., đem tới xứ ta thì ta ùn ùn mua ráo vì xứ ta còn thiếu nhà công nghệ, chế tạo các món đó.

Xem đây cũng đủ hiểu hai mối công-nghệ và thương mại có đều quan-hệ cho nhau lắm. Nếu ngày nay Đông-bang ta chủ ý riêng về một nghề buôn, mà không lưu tâm đến nghề thợ; thì tương cùng khó mà đồ số cuộc buôn bán cho dặng!

Vậy Đông-bang có phần chấn trong nẻo thương trường, xin hãy gây luôn nhà công nghệ, ngõ 2 phang tổ hiệp diu đặc lấy nhau, cùng đứng rời thương, thương dín lấy công, công thương đầu cật với nhau thì ác cuộc lý tài của ta sẽ dặng thành hành bên vững đó.

PHẠM-KY-XUONG

## Buôn bán của Annam

Trót hơn vài tháng nay dầu dàu, từ nam chí bắc đều hiệp ý nhứt tâm lo tranh thương đoạt lợi.

Vậy thì cuộc thương mại ta cứ lo mà bước tới boài thì dừc Hoàng-Đế ta ở tại Kinh-dô cũng toại lòng dòm thấy con nhà Việt-Nam ta nay biết yêu thương nhau mà nắm chặc giầy đoàn thể. Thấy ta là Đại-Pháp rất vui mừng công giáo dục ta hơn 60 năm dư, nay trò mở mắt giới bước theo thấy chen vào đường thương mại.

Muốn sự thương mại cho vững bền thì phải có thể lực, tư bản và đồng tâm. Thế lực trên thì có Chánh-phủ không ngừng cang ta, việc buôn bán là sự tự do dưới thì có ông Hội-Trưởng là Nguyễn-văn-Cửa, ông Nguyễn-phú-Khai, các quý báo Langsa và các quý báo quốc âm Nam Kỳ đều chăm nom lo các điều lợi hại cho ta toàn thặng về đường thương mại

Tư bản phải hùn hiệp nhau có một số bạc sáng cho nhiều lập tiệm này tiệm nọ, nhưng mà ta rất may ta sẽ có 1 cái hội nặc danh là Annam thương-cuộc-công-ty và sở Ngân-hàng là nhà băng (banque) của Annam ta.

Có một điều chúng ta rất buồn vì chưa trọn, phần nhiều còn lần bản tấp vào tiệm chệp, thấy vậy khốc hồ người, cười ra nước mắt. Hiện đương lúc này đầu đầu cũng đều có đủ tiệm của đồng bang ta lập, hỏi vậy chớ chệp có đến tiệm của đồng bang ta không? không. Còn đồng bang ta cứ sao dành lòng đến ngồi nướng ăn trong tiệm chệp? Trẽ bé thơ ngó vào cùng ghét đắng ghét cay, chệp đá nhục mạ cá chúng tộc ta, nay làm bánh lớn cho ăn, phải là chệp chệp ta là đại ham ăn rồi quên tiếng nó nhục chạp? cứ sao ta không biết? cứ khen bánh nước của chệp ngon, còn của Annam chệp dở, nghĩ có buồn không? Rất dỗi là phần đờn bà tại tỉnh Sadéc còn kêu lùn hiệp 2000 \$00 dặng lập tiệm bán buôn, chưa đầy hai tuần lễ số lùn tăng lên đến 7000.\$00 mà còn tăng thêm nữa, ai là phận nam nhi không sánh bằng hàng phụ nữ sao? Muốn cho dặng chừ đồng tâm thì trên nhờ có mấy ông Chủ quận, Cai Phó tổng, Hội Đồng và chư hương chức làng giúp sức mới được mau. Chư ông ơi! dầu không nhờ của, miếng nhờ dặng

cái tiếng của chúng thì quý biết đường nào.

Nay khắp lục châu đầu đầu cũng đều nong nả lo về thương mại ấy là một sự rất vinh diệu cho ta đó. Có nhiều ông các nhứt trình đều khen tặng 1 tiếng khen danh lưu vạn đại, 1 tiếng chệp bay khắp lục châu, ai ai cũng đều muốn 1 chữ danh và chữ lợi, danh của chư ông lợi cho đường thương mại, nếu dặng thế lực, tư bản và đồng tâm thì đường thương mại của đồng bang ta lo chi không bền vững.

T. T. P.

## Bàn về tiệm cầm đồ

Tiệm cầm đồ là một mối lợi to của khách trú, từ nào tới giờ thâu mối lợi của đồng bang ta chẳng biết bao nhiêu, có của đem đến cầm đứng trót canh chờ trót buổi phải nã nĩ với họ là khác nữa, họ có kể chi ta, bị bại ta thái quá. Luật chánh phủ đã định cho tiệm cầm đồ phải tính theo ngày tháng Langsa, đó cầm từ 15 ngày trở lại thì tính nửa tháng lời; chệp có tuân luật nước dàu, cứ tính theo ngày tháng annam, nếu quá một ngày thì họ tính lời một tháng.

Còn đồ cầm nếu rui quá mười tháng nhằm kỳ chưa bán chưa đem vào số, ta ến chuộc hay là thay giầy họ cứ gạt ta rằng đồ quá tháng đã đem vô số bán rồi cũng là họ nói chớ ta có biết gì đâu, đến kỳ bán họ mua rẻ rồi bán cho ta rất mát đồng bang đã choán biết rồi, còn như họ cho chuộc thì họ bắt ta trả lời nhiều theo ý họ muốn, ta phải nghe

theo nếu cái thì đồ phải bỏ, một cái sự hại cho ta là bao nhiêu? Một sự lợi cho họ là đường nào?

Thử xem mấy người làm công đứng cầm chuộc trong tiệm cầm đồ họ ăn tiền công mỗi tháng hai ba chục đồng bạc mà thời tiền bạc dàu có dư nhiều mà họ xài coi như chúa tể và cự phú phải là họ ăn lời các cổ mà họ dặng thong thả vậy không!

Xét lại tiệm cầm đồ ta làm dặng mà cứ sao dành diêm nhiên tọa thị mà để cho khách kiêu cư thủ lợi? Tiệm cầm đồ thì số vốn chừng ba chục ngàn thì là rồi có khó chi mà đồng bang ta làm không dặng? Lúc này đầu đầu cũng quyết nhứt tâm chung lo quyền lợi cho quê hương tróc ao trong lục châu mỗi tỉnh hùn hiệp nhau một số bạc mà lập tiệm cầm đồ dặng vàng hoi quyền lợi cho quê hương thì may mắn cho Đông bang biết chừng nào.

Trần-quang-Minh

## Quyền-thế và tư-bản

\* Đương kim thời dợi, chẳng chi quý báu cho bằng bạc tiền, chẳng chi hơn cho bằng quyền thế, có bạc tiền mới có danh vọng, phẩm có danh vọng, thì phải có lòng bình chánh có dạ nhiệt thành, bề có dạ nhiệt thành thì ắt phải có tình đoàn thể.

Cực chẳng dầ như người không tư bản người không quyền thế chẳng nói chi dàu ai dè ẹp kềm chế cách nào cũng ngựa cổ ra mà chọi; còn như muốn mở cái lương tâm ra mà chống cự với đời

kèo uổng phạm râu mày, nhưng mà nhà không tư bản, nhà không quyền thế, thì biết làm sao cho dặng, mưa phải cam tâm mà chịu nhục.

Chớ còn như người mà có quyền thế người mà có tư bản, thì phải làm làm sao cho có ích với đời, chẳng may đi nữa cũng còn dương danh ư hậu thế.

Phàm người mà có quyền cao chức trọng, thì phải đem đường chỉ nẻo cho đoàn em út, điều dặc lên đường tẩu hóa theo nẻo văn minh, vậy mới phải là quyền-thế, lẽ có đầu óc quyền-thế mà ta hướng thái bình bỏ em út chơi với không hề ngó tới, còn người mà có tư bản, thì phải biết thương kẻ nghèo hèn mà giùm giúp cho nhau nương đỡ cho nhau mới phải, lẽ có đầu óc tư bản mà ta quang kỳ nhục, vậy thì chẳng là uổng quyền thế, uổng tư bản làm ru.

Vả lại lúc này là lúc cơ trời khiến cho chúng ta thức tỉnh mà gỡ cái ách của China nó làm nhục chúng ta bấy lâu nay đó. Vậy nên chúng ta tranh đồreo từ hướng, giầy đoàn thể rải khắp lục châu, lẽ tự nhiên thì người quyền thế, người tư bản, phải thức tỉnh trước mà kêu em út mới phải, có đầu riêng hướng thái bình, còn chệch khi ai nấy chịu sao? còn như chệch Lý Thiên khi Annam ta là phương ấu tri, nam mang từ, vậy ai là Annam mà chẳng đau lòng. Vậy xin các ông quyền thế, các nhà tư bản xét những lời tôi ngu luận cho sát lý, coi có phải vậy không, như phải thì xin kết giầy đoàn thể cho chắc chắn, mà tranh thương cùng khách trú cho sớm, kéo tội nghiệp các ông chủ bút nhật trình kêu đã lạc vọng, hơn mấy tháng nay mà hãy còn kẻ trời người sự: Song nhất lại mà nghe đó thôi, chớ phạm làm chủ bút thì phải

lãnh phần trách nhiệm to tác đó. Dấu cổ động cuộc tranh thương này cho đến cùng, cũng chẳng nệ công lao, miếng là cho đồng bào thức tỉnh mà chung lo cuộc tranh thương, kịch liệt này cho thành tựu cho khỏi nhục đồng nòi, thì hay hơn hết. Xin đồng bào xét kỹ.

Phú-sơn: Phạm-kim-Chi

### Truy hồn mê ngủ

Đầu đội cờ tam sắc

Chơn đạp đất Lục-châu

Thấy trong tam giáo nhiệm mầu

Đạo phù thủy để truy hồn người ly

mị. Cung...cung...cung...(Ba hồi cổ)

Thần kiem phục vọng Đại pháp tổ sư,

Lục thập niên dư văn minh chói rạng.

Gian tà du đoán luật pháp phân minh.

Mấy số nhật trình đồng kêu tinh giặc.

Tôi nay đệ tử tư Đạt là danh.

Phù chú dành rành. Truy hồn xuyên lạc.

Thần kiem phục vọng Bác vị báo chương

Bút mặt đường đường. Tám phương

[trấn thủ.

Thâu hồn ngay ngủ. Bất vĩa dặt giờ.

Lai nhập bốn thân. Lai quờn bốn thế.

Hồn khôn trăm trệ. Quán chệch tiêm chạ.

Nghe tiếng mã-la. Hồn về cho kiếp.

Hồn nào chẳng kiếp. Thời Báo truy lai.

Giác lại An-Hà. Tám cho hết u.ú.

Hồn còn sù sù. Chẳng nhập bốn thân.

Bất lại Quốc-Dân. Dẫn cho nhập sát.

Cấp cấp như lực lệnh; cung...cung...cung.

Hồn khôn đi trước. Vĩa dặt dặt giờ.

Tướng mặt ngất ngơ. Dừa theo thớt thịt.

Mi khô, cháo vệt. Tào yếu bánh bao.

Café, Trà-tàu, bñh môi hñh mớ. Nghe cơn thấy gò. Vĩa kiếp qui lai. Vĩa nào trẽ nãi. Nhựt-báo Mìn-đàm. Cứ phép bắt giam. Giao cho Lục-th.h. Vĩa nào bñh rình. Công-luận, Nam-trung Sãm xét dùng dùng. Đánh cho nhập sát. Cấp cấp như tá hạ, cung...cung...cung... Những loài phản ác. Càng vĩa càng hñh, Lấy Ấn Côn-lôn đánh cho tang sát.

Ố tiêu.....tiêu....

Vĩa hôn đã đủ. Bñh ngủ hết rồi. Mờ mắt ra coi. Văn minh cả thấy. Phải bài phũ chú. Ếm qui trừ tà. Ngăn cấm những ma. Mến mùi mớ nguội

Á tiêu tả.....Viên khứ

Phù ông cấm đông tây trấn thủ, cấm chà và, cấm chệch, cấm xá-tri, đừng cho tới đoạt thâu tài sản.

Chú lục hiệp bác nam khuyên nhủ, hiệp thấy ta, hiệp của, hiệp đồng bào, ráng gấn chí vĩa hồi quyền lợi.

Ấn ngũ-lời u trực chệch chà.

Phù lục giáp báo an chúng tộc.

Việc đã hoàn mãn. Quốc tộ miêng [trường.

Tứ hải thãng bường lẽ dân thọ mạng.

Chào, Gérant

de la Société Commerciale

Cu-lao-mây (Trà-ôn)

### Muru kê của đũa gian

Độc nhựt-Báo Langsa nơi khoản "Thời-sự" thường thấy nhiều người hay bị bọn gian ăn cắp xe máy hoài, nhứt là tại kinh-thành Saigon thiên hạ dò hội, lách tẩu thành giừ nghiêm nhậ

lầm, song chẳng rõ có nào sự mất xe máy xảy ra mỗi ngày không ngớt.

Nay xem báo "La petite Tribune Indigène" số 226 ngày 15 Novembre 1919 thấy nói muru kê của bọn ăn cắp xe máy thiệt cũng là quí-quái để cho người ta lảm lảm. Tôi xin nhón tóm ít hàng dưới đây cho chư đọc giả tường tất.

Thường thường bọn ăn cắp xe máy đảy mặt bánh bao lảm, đi một bọn hai đũa, chúng nó đem theo 1 cái xe máy mới, hiệu tốt, đến chỗ nào thấy người ta có để nhiều xe máy, chúng nó bèn dựng chung cái xe của chúng nó vô đong xe đó.

Làm bộ vô tiêm 1, 2 phuc đong hổ, rồi trở ra một đũa thì coi chừng người ta, một đũa thì lấy cái xe của ai đó (xe chúng nó muốn ăn cắp) nhảy lên chạy tuốt; ruồi mà người chủ xe hay, kêu lại thì nó lật dặt nhảy xuống đem xe trã rồi xin lỗi rằng: Thừa ông tôi mất lật dặt nên lấy lộn cái xe của ông, xin lỗi.... may phước, không thôi tôi phải chịu lỏ nhiều rồi.... Đây nè, ông xem thử cái xe của tôi coi còn mới tốt quá... và nói và cười rồi lấy xe nhảy lên đi: Ai cũng phải lảm, vì nó là người ăn mặt từ tẻ lại có cái xe tốt, làm như vậy ai cũng cho là lật dặt đi nên phải lộn xe.... Còn nhược bằng người chủ xe không gặp dặng chừng nó chạy tuốt khuất mình đi rồi, đũa khác bèn nhảy lên xe của chúng nó chơn đạp khoa thai đường như vô sự.

Khi nó ăn cắp dặng xe rồi, thì nó sơn phết, sửa vô bánh xe lại làm cho người chủ xe không thờ nào nhìn cho dặng. Ấy là một kế của bọn ăn cắp xe máy, xin các chủ xe hãy quang phòng lấy.

P. K. X.

### Bọn hát xiết Annam

*Cirque Annamite*

Bọn hát xiết của M. André Thận ở Vichlong đi hát khắp Lục-châu, đến đâu ai ai cũng là khen ngợi. Bọn hát này đến Cánhthơ hát tại Casino của M. Cao-văn-Hùng, hát trọn một tuần lễ từ bữa 24 tới 30 Novembre 1919, thiên hạ đến coi rất đông đảo. Trong Bọn có nhiều tay tài-tử đến ca thien nghệ như 2 cô nữ tài-tử, Hu Cúc, Ba Địch; *tay nhứt cung cao thiệp, miệng thổi gong phù trầm, ôi thôi!* *Thiên nhạc thay mây ngàn Tương như,* *tiên tao khiến đau lòng Kim-Trọng...* Đâu ai đi việc chi gấp rút thế nào cũng phải dừng chân lòng nghe trong giây lát.

Còn nói gì mấy người làm tuồng: M. Liên danh du, chào lộn nằm ngổi đó cách, lại còn để ghế trên du ngồi coi thiệt là hay không chỗ coi. M. Viên đi giày dù kiểu lạ, quí gói lấp khăn, nằm ngửa trên giày thiệt là giỏi. Trong bọn còn nhiều người làm tuồng nhào múa, như M. Chuyên năm ngửa lấy 2 cái chơn liền thủng nhiều cách coi rất lạ, còn phóng dao cũng là hay, thấy ghê mình.

Hề điều rất có duyên, nhiều cái cười là cười, thì có ai làm cho qua M. Thông và M. Cang. Hai người làm lớp Nguyệt-Nga Bùi-Kiểm ca có ra bộ và hát Triều-châu, làm lớp "Thằng Lính bán heo" thiệt là hay là ngộ, ai thấy cũng cười nôn ruột.

Trong mấy đêm bọn hát xiết Annam này hát tại Cánhthơ nào Langsa, Annam (không có một lên chếc đến em.....đó, nó thì vặc đó lên nó cư xử với mình như thể thấy chừa!.....rằng mở con mắt lên mà coi bộ Annam..... rất đời là chà xa-là chetty) ít thấy hay dự cuộc hát

xướng song bữa đó còn 4, 5 trự đến xem thay huôn là chếc.....

Nhiều người làm tuồng rất nên thuận thực, vì vậy xem rồi đều trầm trồ phong ngợi không xiết.

An-Hà Nhựt-Báo kính đời lời trước là khen tặng. Ông Bang là M. André Thận có công lập thành một bọn hát xiết, cách sắp đặt rất nghiêm trang lễ chính và kép hát nhiều tay thiên nghệ làm tuồng xem thiệt là đẹp mắt đáng đồng tiền; sau xin cầu chúc cho Quý Bọn đang thanh hành tấn phát.

An-Hà Nhựt-Báo

### Hội-Đông Quán-Hạt

Ngày 4 Janvier 1920 tới đây, Chánh-Phủ sẽ mở cuộc tuyển-cử Hội-Đông Quán-Hạt lại. Những Quý vị dự cử trong mấy quận kia thì chưa rõ là ai, lại nghe nói phong-phanh rằng: quận Cánhthơ Sốt-trắng Bã-liên Trá-vinh sẽ có một vị là ông B. N. B. đại diện chủ ra dự cử. Nghe vậy lời vậy, song chưa á; chứ quận Long-xuyên Châu-độc Hà-tiên Rạch-giá thì có ông Lê-bá-Cang sẽ ra chịu cử.

Ông Lê-bá-Cang đây điển sáng, qui mô ở Châu-thành Cánhthơ, trước đã làm Thông-ngôn Tòa-Án có đi nhiều tỉnh Saigon, Rạchgiá, Trá-vinh, Cánhthơ, ông giúp việc nhà nước dặng thĩm niên trên 23 năm, nay tuổi quá tuần bát hoặc, dặng lãnh phần hưu trí dượng nhân rất vinh rất diệu. Chẳng những gia tư hào hộ mà thôi, thêm tánh hạnh hiền lương ngôn từ bất thiệp, ông Lê-bá-Cang cư xử với mọi người ai cũng mến, ai cũng

đẹp, lại có lòng hay vì Đại-nghĩa ái Đổng-bào nhứt là trong cuộc cổ động tranh thương lúc này, ông có lòng sốt sắng lắm, lo kêu hùn lập tiệm dặng buôn bán mà kéo quyền lợi về cho quê hương mình.

Nay ông vì Đổng-bào nghĩa nặng ra dự cử chức Quán-Hạt Hội-Đông dặng thay mặt cho dân giữ đều lợi ích trong 4 tỉnh: Longxuyên, Châu-độc, Rạchgiá, Hà-tiên thì ông sẽ thi thố hết lòng cho dặng vẹn toàn phần trách nhiệm. Bỗng tánh ông Lê-bá-Cang thật là quyết dặng hể hứa cùng ai đều chi thì chẳng hể khi nào bỏ qua lời hứa.

Vậy xin các vị thừa sai trong 4 tỉnh nói trên đây, vì lợi ích cho quê hương mà trạch cử nhân tài thế mặt cho dân thì lẽ nào người xứng đáng như ông Lê-bá-Cang đây, các ngài lại phụ sao?

A. H.

### Đổng thính tương ứng

Vì cuộc tranh thương mãi bảo lợi nguyên, Dân thấy nhiều tình trong Nam-kỳ ta đều nhờ mấy ông thượng-trí dù quyền hành, mấy ông hào-gia sẵn tư bản, nên việc hùn hiệp buôn bán coi mỗi sốt sắng phối phở quá; còn Dân ngành lại Cánhthơ là chỗ của Dân sanh cư đây thiệt là một xứ điển-địa phi nhiều phiền ba thảng cảnh, bực thượng trí chẳng biết mấy ngàn, nhà tư bản đếm thoi không xiết, lại dặng tiếng phong, là Kinh-dô miêng Hậu-Giang, thiệt là vinh diệu, vẽ vang biết chừng nào, đáng lẽ lúc này cái sớ-hành phải làm làm sao cho phù cho hợp với cái thính danh chớ, song Dân dòm, ngóng,

trông..... than ôi! tình cảnh yém liêm âm hao vẩn bặt, nên Dân có buồn thỏ thỏ đời lời cậy Quý-báo An-Hà dặng nơi số 137 cái bài "Thấy người mà buồn cho ta" ngưỡng trông hàng Thượng trí tỉnh Cánhthơ thăm xét.

Nay lại thấy cũng trong Quý-báo số 141 nơi bài "THÂN BAO TƯ TÀI THỂ" của ông Lương-văn-Thông cho Dân là liệt sĩ báo Dân nếu có lòng thương quê hương vì chúng tộc hãy lần đến sân các ông mà cầu khẩn khốc lóc đời ba phen họa may các ông có động lòng cho tôi con nhờ phần phước (ấy là chức Thân. Bao Tư khốc bá tư Tấn-Đình... hay...).

Lời ông Thông luận phải, đáng khen, song đến sân các ông thượng-trí mà khẩn cầu như Lưu-Huyền tam đảo Mao Lư, e các ông phiền, vì các ông là bực thượng trí lẽ nào các ông đi độc thiên kỳ thân mà chẳng tương quyền lợi của quê hương, đành để cho khách kiều-cư trâu thú...!... Các ông cũng đau lòng xót dạ ném mặt nằm gai chớ! Tương các ông chưa thì thố được đây: một là vì phạm sự buộc ràng, hai là dãi cơ thỏ; thuận tiện hoặc là các ông đã khởi sự kêu vốn tranh thương, song chưa cho ai hay hiểu chăng? Các ông mà không làm gương tốt cho đoàn hậu tấn, thì ai mà làm cái gương nấy cơ??

Ông Thông ôi...! Ông đã có dạ nhiệt thành như Dân, Dân xin vô lễ gọi ông là bạn đồng thính và xin ông hãy thắp hơi cùng Dân để lời kính nhắc các ông rời cậy quý báo An-Hà ra ơn ăn hành giùm thì cũng đủ thẩu đến tai mắt các ông vậy; lựa là phải đến sân nha mà cầu mà khốc, Dân e chẳng hợp cái thể phẩm nhân cách theo thời đời văn-minh nấy đó

Nguyễn-văn Dân (Cánhthơ)

### Toà Đại-Hình Cảnh

Kỳ này Tòa Đại-Hình hỏi xử 14 việc trong 4 ngày (4, 5, 6 và 7 novembre) phần nhiều là ăn cướp/dốt nhà, đánh giết nhau v.v.v., tương chẳng cần kể ra đây làm chi cho nhọc mắt khán quan. Có một việc "THỢ TRÁI OÁN TÀI CHỦ" giết người chủ nợ rồi quyết dẫn thầy cho nhem, song lẽ trời dẫu vậy, khiến cho bại lộ mỗi gian, dặng cho rõ câu ÁC LẠI ÁC BÁO. Vụ ấy sự tình như vậy:

Ngày 28 Janvier 1919, Hương-chức làng An-Long chạy trốn cho quan Biện-Lý Châu đốc hay rằng: tên Hương-Hào Nguyễn-vân-Hoai đi dẫu mất biệt, chẳng ai rõ tin tức chi rảo. Sau lại tìm kiếm gặp đang 1 cây dù và 1 cái khăn của Hương-Hào Hoai tại đường hẻm đi nhà Công-sở Chỗ ấy cách xa nhà người ta ở, lại có một vũng máu và nơi mé rạch gần đó thì có máu cục. Khi ấy ai ai cũng nghi cho Hương-Hào Hoai bị giết rồi liệu thầy dưới rạch.

Thật quá, qua ngày 30 Janvier 1919 người anh của Hương-Hào Hoai kiếm dặng thầy bị trôi có cột một cục đá tại chỗ, một cục đá dưới chơn (neo nước) song chừng thầy sinh cũng nổi là đá trên mặt nước. Nhìn quả là thầy của Hương-Hào Hoai.

Chờ đến báo cho quan Biện Lý hay, ngài dạy đem cho quan Lương-Y mổ thầy khám vit, thì thấy bị 2 vit nặng (1 vit tại cần-cổ, 1 vit tại bụng) Vit tại cần-cổ dưng mạch máu lớn nên phải chết tức thì. Xem cái phổi thì rõ rằng Hương-Hào Hoai bị giết chết rồi mới đem mà neo nước (dấu thầy).

Nhờ sức quan chủ quận Tân-Châu tra xét bắt dặng đưa sát nhơn là Phan-văn-Nhi, tên này bị Hương-Hào Hoai kiện nợ. Nguyên ngày 22 janvier 1919, Hương-hào Hoai dặng án tòa đi với Hương chức làng đến biên tịch đồ đạc của tên Nhi nên nó cố oán giết Hương-Hào Hoai mà rữa hờn. Có lẽ cũng có anh em bà con nó giúp sức nó trong vụ sát nhơn này.

Bắt Phan-văn-Nhi tra vấn, nó chối ráo: Kiểm nhiên cố, song xét ra là đều phi lý Liub mật thám tâm rõ chắc là tên Nhi cố sát Hương-Hào Hoai, có 1, 2 người anh em nó giúp sức với nó. Bắt anh em tên Phan-văn-Nhi là Phan-văn-Biên và Phan-văn-Ta giam mà tra hạch. Tên Ta khai rằng: sau khi biên tịch đồ đạc rồi anh nó là tên Nhi tính giết Hương-Hào Hoai mới nghe. Nói vậy nó hay vậy, chứ không dè việc đến đời như vậy. Qua đêm 27 lúc canh khuya, nghe tiếng chó sủa nó nghi là ăn trộm, thức dậy rình lại gặp anh nó là tên Nhi, tên Biên và tên Công lấy ghe nó đi dẫu mới về. Nó hỏi Nhi trả lời rằng: Tao và tên Biên đã giết chết Hương-Hào Hoai hồi sớm mai, bây giờ đi neo thầy nó mới về đây.

Chừng đem tên Nhi đối diện với tên Ta, thì tên Nhi chịu thiệt có giết, song cũng có 1 mình nó giết mà thôi. Tòa xét lẽ chẳng đủ tin, nên tra vấn nữa, sau rõ mới có tên Biên phụ lực cùng nó trong vụ sát nhơn đó. Tên Biên cũng có tích cừu hận Hương-hào Hoai làm nó bị 2 năm tù hồi năm 1915 về tội ăn trộm, lời tên Biên dưng có đều phi lý. Tòa xét quả quyết 2 tên: Phan-văn-Nhi và Phan-văn-Biên đã cố ý giết chết Hương-Hào Hoai dặng rữa hờn riêng của chúng

nó; nên Tòa lên án xử mỗi tên 20 năm khổ sai (20 ans de travaux forcés)

Đây cũng là một cái gương đáng cho người đời soi lấy: như tên Phan-văn-Nhi đây thiệt là độ lượng hẹp hòi, đã chịu vay của người, chẳng lo trả cho vẹn toàn, dẫu không có cũng dưng cam ngôn mý từ mà nói, có lẽ nào người chủ nợ chẳng biết thương nợ hay sao? Lại dưng cách giả mang giết mạng người như giết thú...!.. Cho hay rằng ức bị 5, 7 lớp lờ, ức mà làm như vậy thì khổ sở mạng đời, lại mang câu "THỢ TRÁI OÁN TÀI CHỦ" là khác nữa.

Còn kẻ cho vay cũng chẳng nên hổ thiết mà đồ lợi cho thối quá, cho một muốn lợi mười lẽ nào không thù oán. Luật định lợi 2 phân, song ít ai tuân theo đó. Ăn lời nhiều kẻ thiếu trả không nổi, nóng của kiện thưa sanh đều xích mích. Xét việc trên đây: dẫu mà tên Nhi và tên Biên chịu 20 năm nơi dủ-ly, thì Hương Hào Hoai không lẽ tái sanh. Càng bởi, trước chẳng hay tình sự, nên chung cuộc rồi một bên thì táng cốt một bên phải thợ hình... khá tiết... Có phải: LƯƠNG PHƯỚC DIỆT BẠI, CƠ THÂM HOA DIỆT THÂN... tin hờ...  
K. X.

### Tự do diền đảng

Bản-báo tiếp dặng thơ của M. Trần-long-Phước Giáo tập ở Ngã-tư (Vinh-long) nói vậy... và lời của Thông-lin lại nói vậy... làm cho Bản-báo hắc bạch non phân. Vậy xin ấn hành cả 2 bài vào đây cho Đồng-bang, nhất là Đồng-bang ở Ngã-tư Vinh-long công luận giùm.

Vinhlong le 4 Novembre 1919

Trần-long-Phước, Instituteur à Ngã-tư  
à Monsieur Trần-dắc-Nghĩa  
Directeur du Journal A. H. N. B.  
à Cantho  
Monsieur le Directeur,

Kính ông dặng van sự như ý, sau này em xin thưa cùng ông một việc. Trong kỳ báo ngày 30 Octobre 1919 n° 139, số khoản «THƯƠNG CUỘC TƯƠNG TÍN» thì nhật trình An Hạ có trách tôi và nói rằng tôi sao không tấn bộ lại tính thối lui và nói rằng tôi có ăn chuỗi của chặc sao?

Ông ơi! Em thưa cùng ông rõ: Chẳng phải vì cuộc tây-chạy ngày này mà em ra lãnh pháp trách nhậm làm Hội trưởng của Nam-lệ-Thủy mà tranh thương với Chi-na.

Em đã sáng lòng từ em ra trường từ năm 1910 tới giờ. Song em có ý ấy mặc dẫu chớ em bị vì bốn phạm ràng buộc cho em, nên em qua đường thương mãi chưa dặng. Cưới vợ rồi là 1913 thì ông thân sanh của vợ em qua đời, em phải ở bên vợ 1 năm mà khuyên can bà gia em. Việc nhà buồn bã, muốn sự nan hành. Qua năm 1915 em dưng tuổi bắt thăm lính, Quan chủ Tỉnh dạy em phải vào làm việc nhà nước thì người trừ lính cho em. Ông ơi! bắt dặc di em phải vàng song em nghi vì làm việc rồi thì cái số nguyện của em sẽ trở nài lăm, song phải chiếu theo lương sống.

Nhưng em hỏi lương tâm của em; nên vào số nào? Duy có số Giáo-Huấn, thì cực khổ song rất hữu ích cho đời và không mang tiếng thị phi. Lúc ấy em đến Quan Đốc-học thăm ngài và tỏ hết tâm nhiệt thành của em cho ngài biết. Ngài

nghe đem lòng thương em nên đem em vào làm bộ hạ cho ngài.

Rất khổ cho em, quan buộc em phải làm giao kèo 6 năm. Em phải tuân.

Năm nay đã dặng 4 năm em nóng trông đủ số em sẽ ra mà lo cuộc tranh thương với ngoại bang. Bỗng đâu nổi lên một trận Nghĩa Phong, rúng động trong cõi Đông-Dương là sự tuyệt giao thương mãi cùng ngoại bang là chi-ra.

Em nóng vì đời 2 năm nữa rất dài em bên xin cùng ông thâu em mà buôn bán song tiết vì em mà thưng trong việc nhà nước, thì theo phép, em chẳng dặng làm theo ý muốn của em.

Em thấy Trương-quan-Huy và Tư Thơ hai người vô nghệ tùy thân em mới muốn lập quán café và boucherie tại Ngã-tư.

Hai người nông cả hiệp với em kêu hai ba người nữa bèn vào lập ra xưng tể hiệu là Nam-lệ-Thủy.

Khi nhóm thì Hội cử em làm Hội-Trưởng. Em nghĩ tài sự, trí siêng như em mà lãnh phần trách nhiệm ấy thì khó lắm, song người người đều quyết cho em. Nên em phải lãnh.

Lúc đó thì em tuyển cử như vậy: Tư Thơ tự xưng mình có tài giỏi về sự mua bán thịt heo nên lãnh làm Quán-Lý về boucherie.

Trương-quan-Huy làm Quán Lý tiệm-café.

Vốn 350\$ hai người Quán-Lý ra tài một tháng là 181\$. Em xét số cuối tháng hỏi thì 2 người nói đầu tháng 40\$ và của 2 Quán-Lý ấy thì 11\$15.

Em thấy vậy buồn lòng quá. Vì chẳng phải lỗ mà em buồn.

1° là song làm cho mất cái sự tin cậy

2° là xét thì hết hai người là Tư Thơ và Trương-quan-Huy chẳng có lực chi

mà duy trì cho ngày sau mà hội sẽ gỡ cái lỗ ngày nay lại.

3° là hai người bơ thờ quá lắm. Thịt bìn không chừng. Cà-phe bữa khai trương ai cũng khen, qua sau kẻ kẻ đều chê.

Em thấy vậy em mới xin từ chức Hội trưởng. Vì ghe phen em dạy đều chi thì nhĩ vị Quán-Lý chẳng làm theo, cứ tự ý của mình mà làm. Thật là một cái về trò chơi.

4° Hai người lại chứa đi trong quán đêm ca in đi. Nhìn vào như chỗ lấu xạch. Em hỏi thăm, C o đến trên tấm bản để để những bánh. Trên để bán món kia c o, rồi dưới để: «Tại đây có chứa đi»

Bởi vậy em xét và suy nghĩ trót đời ba phen song chắt rằng làm nữa thì không tiến mà trả sở hui

Ông ôi! Người mà có ăn học ai ai chẳng biết hổ. Ai chẳng biết bình. Song cái fonctionnement của quán Nam-lệ-Thủy thật tệ một cách vô cùng khó sửa.

Em dăm chặc dẫu cho ông có tại đó ông cũng phải chịu như em.

Em đọc qui báo An-hà thấy rồi em rất hổ phạ em là nam nhi, để em đời nghi luận.

Song ông vì ở xa nên làm sao biết người cho dặng. Xin ông vì lời của em ngày nay mà suy xét đừng nghe những đũa liêu nhơn mà nhục một lời trong qui báo thì ra lẽ càng bại hoại cái chiến thương này lắm.

Tại chợ Ngã-tư, cũng buồn được là vì Annam còn mê chệch thật.

Song em tức vì chuỗi chệch mà để em ăn thì cái lòng ngay thẳng, cang dờm cứng cỏi của em với cái dạ nhơn từ và hiền hậu thưở nay, có một khâu hàng trong An-Hà mà nhục em thật đáng buồn

Xin ông dạy rửa dùm cái lời trong An-hà em rất đội ơn ông. Vì em không dám phiền qui báo An-hà vì có câu Nurt nroyet tuy mình, nan chiểu phú Đón chi hạ.

Kẻ tiều nhơn nó thừa cơ xin ông chờ nghe.

Tôi sẽ đến thăm ông và tỏ tất lời cho ông rõ. Chớ chi tôi được đọc tờ qui báo trước lễ thì ngày 2 Novembre tôi đã giáp mặt cùng ông đặng cho ông biết sự ức của tôi.

Ngặt qua 3 Novembre em mới thấy thì trễ quá.

Thưa ông tiều nhơn đánh trên đầu không sợ, chớ kẻ có học thức trong cái não sanh. Thì nhục chẳng chịu nổi.

Tôi viết thư nầy cho ông thì giọt lụy của tôi đượm theo ngòi bút.

Chớ chi em có sách em bay qua Cầu-thơ đặng thăm ông và tế hết cái đau đớn của em cho ông rõ.

Em về đây không hết em rất đau lòng.

Xin ông lấy lòng rộng rãi mà rửa dùm cái tiếng chệch cho em ău chuỗi. Ông ôi! đau lắm vì em là Annam thiệt. Và là người tuy nhỏ mà lòng ngay thẳng của em nó làm cho lắm kẻ phải vì và kiên em.

Nay có một chút mà mang tiếng xấu ấy là tiếng em đã tránh trước khi em xin làm việc.

Sự hà lạm là xấu, em rất ghét!!!

Kính chúc ông mạnh giỏi và chúc cho báo An-Hà muôn muôn tuổi.

Ký tên: Phước  
Trần-long-Phước l.stituteur  
Ngã-tư Vinhlong

Bớ thấy giáo Phước Ngã-tư cuộc thương mãi của đồng bang khi mới khởi đoan kêu hùn hiệp nhau rất sốt sắng, chệch sợ rồi, sao rồi yếm liêm đi vậy? Quận Tam bình thấy Cai Bình-thời, ký cho chệch 3 tháng phải đi để phổ cho Annam ta buôn bán, thấy Cai Đình-Phú cũng sảng lòng dúi chệch lại dựng lên 1 tiệm thuốc-bác mà buôn bán với đồng bang, thấy Em ra công khuyến nhủ đồng bang lo buôn nay tại quận Tam bình cuộc thương mãi rất mau tấn phát. Còn chợ Ngã-tư là chỗ

cổ danh có đủ Cai Phó tông, nhiều ông tru thế mào thời, nhiều nhà cự phú, hiểm kẻ háo tâm đã sảng lo cuộc tranh thương bị ai lấp nẻo ngấn đường mà hai cuộc thương ta tế? Như có cái trát của quan chủ tỉnh giao cho hương quán Được Ngã-tư phải coi chừng đừng cho chệch cạo bỏ ốm mà bán tại chợ, dạy chệch mỗi buổi phải đem bò đến cho hương quán xem xét rồi phải để bò tại công-xi mà cạo. Bị ai tranh quyền với hương quán được, không cho hương quán dự vào từ hôm rày đây chệch một mình 1 chợ nó làm sao tại ý nó sao vậy? Có 1 người Annam nào đó có quyền hay lần la đến hủt với chệch, ăn cơm với chệch, nói lùa theo chệch, hợ chệch ghét đồng bang, làm cho khắp chợ Ngã-tư đều đổ thán? Vậy xin mấy ông tru thế mào thời và chư đồng bang Ngã-tư đừng thêm nhin người đó là Annam kêu nó là con của chệch.

Thấy thấy đồng bang Ngã-tư diêm nhiên tọa thị, thấy nóng lòng sợ tiếng chệch khi ra rú tám Thơ, tư Thơ, Trương Quang-Huy, Trần-tích-Đức, Bùi-hữu-Đur hùn hiệp lại lập tiệm café hiệu "Nam-lệ-Thủy" 1 thớt thịt bò và 1 thớt thịt heo tại chợ, phải khen! Bây giờ lại bán đồ nhĩ phở làm cho mấy phần hùn ngã lòng tiệm Nam-lệ-Thủy đóng cửa, 1 thớt thịt bò và 1 thớt thịt heo cũng dẹp rồi, há không đáng buồn sao? ừ ực không chệ hết đồng bang Ngã-tư sao?

### Thi tập

HÒA NGUYỄN VẠN

Bài "Hoài hửu thi" An-Hà số 128.

Tráo chát vừng trăng lúc méo tròn,  
Hiệp tang nhớ bạn những thon đon;  
Nếm thi ttanh nhạn lòng chi xiết,  
Chạnh nghĩa tương tri đá cửa môn;

Mấy khúc trên non người cũ vẫn,  
 Những lời dưới nguyệt lối xưa còn;  
 Trung thu ai hẹn cùng ai đó?  
 Trông đến đường soi dạ sắc son!

Bácliêu Tệ-hửu  
 Lê-chơn-Tâm  
 phụng họa

TRƯỜNG HẠN KHÚC NGÂM

Nước non còn để tiếng tri âm,  
 Mấy nỗi chia phôi lướt xót thâm.  
 Đá nát vàng phai sáu bước lạc,  
 Sao đời vật đổi chạnh tình thâm.  
 Huế đào năm ngoái còn cười gió,  
 Thuyền khách người xưa đã trôi cầm.  
 Mừng bày cho ai yên bấy phận,  
 Kim bằng xin thế giải đồng tâm.

Bácliêu, Lê-chơn-Tâm  
 CẨM TÁT

TỨC SỰ CẨM TÁT

Đời người đến thế chẳng xong gì,  
 Thời, cảnh phiên ba cũng bỏ đi.  
 Thế cũ để cho trời đất biết,  
 Nguyên xưa trời có nước non ghi.  
 Nếu đành dứt lối cùng chung đũa,  
 Thà quyết liễu thân với vận thì.  
 Tâm sự vô tư, ai dấu biết,  
 Biết ra để vậy, biết làm chi!

Bácliêu, Lê-chơn-Tâm dit Thận

TỰ THUẬT

Ai ghét không phiền, miễn chớ ham,  
 Biết ta, ta biết, biết ta làm.  
 Tùy thời muôn việc, cần ai tá?  
 Gắn chí trăm năm chẳng tính xàm.  
 Trối kẻ lợi danh đường họa bước,  
 Gia lòng vàng đá sự đời kham.  
 Thào danh miệng dựng dưng như bọt,  
 Ai ghét không phiền, miễn chớ ham.  
 Bácliêu.—Lê-chơn-Tâm dit Thận

Lạc điệp qui căn

Tiểu thuyết

(Tiếp theo)

Bạch-Mai hỏi giútt lời, Sáu Khùng tiếp nói: bữa nay Bà-Cá thấy vấn cháu tới làm công chuyện cũng có hỏi, song chú nói bộ khi cháu có việc nhà thì phải.... Sáu Khùng nói tới đây, Nguyễn-thời-Quai lại nói: bữa nay là ngày con Bạch-Mai cúng mẹ nó, nó mới than khóc vừa giútt kể chú sáu mấy bước vô đây, qua thấy chú mấy qua cũng mừng, đá hèn lâu chú mấy ít ghé nhà, tuy vậy mặt dàu, chớ 2 ta là tình cố kiết, con của qua thì cháu của chú mấy, bởi vậy nó có vô nhà Bà-Cá làm thuê mượn chuyện chỉ qua gởi gắm nó cho chú mấy coi chừng đỡ giùm cho qua, vì nó phận là gái ờ nổi dòng quyền hơi kèn làm cho lưỡng tâm bại quai thì tội nghiệp cho qua lắm. Sáu Khùng nói: khá mà, con hai đây coi bộ siêng-sáng và cũng là chính nết, nên Bà-Cá thương nó lắm, mấy đứa gia trưong trai trong nhà, như là thằng Xương, thằng Mắm, thằng Báu, thằng Ó, một hai khi cũng có gheo chọc, cái nghề con trai mà thấy gái sao cho khỏi.... Người ta nói: Bướm ngộ bông như Trương-Phi phùng Tào Tặc... Hề mà: Bà-Cá hay bá ớ mấy đứa nó hoảng kinh hết. —Bé nào chú mấy cúng la chừng giùm cho cháu, à chú mấy đi chơi hay đi đâu ngoài này? —Ờ đợ với người ta, rảnh rang gì mà đi chơi, đi đây thì anh cũng biết tôi đi tiệm chú Sô mà mua nhựa chớ đi đâu, sáu Khùng nói và cười xòa rồi từ giả Thời-Quai mà về, Bạch-Mai chạy theo ra dang nói: Con Sáu về làm ơn thưa với Bà đến mai tới vô làm công chuyện. Sáu

Khùng thấy Bạch-Mai đứng một mình, muốn đem chuyện Anh-Tuấn báo mình đi dò tin và... và... mà nói song nghĩ lại nếu mành chuyện vẫn lâu ờ anh Nguyễn-thời-Quai nghĩ chằng....!phần lại chưa rõ bụng Bạch-Mai ra thế nào? thời để thủng thủng nay mai gì sẽ to, nghĩ như vậy bèn dạy lại nói từ, vậy thì mai cháu vô há. Bạch-Mai dạ rồi trở vô nhà.

Khi Sáu Khùng về đến Huỳnh-gia-trang đem hết công cuộc thuật lại cho Anh-Tuấn nghe và thêm rằng: Nếu cậu muốn gặp mặt nó, thì ngày mai cậu hãy thức cho sớm đón nó tại cửa ngoài thì gặp đả—mà chú có nói với nó cái gì chưa? —Chưa—sao vậy?—nói cái gì dặng, anh Thời-Quai ảnh ở nhà với nó, ông nội tôi cũng không dám nói lựa là tôi..... —À thôi, như ngày mai tôi gặp nó rõ phải nói với nó làm sao? kêu nó bằng giống gì?—Tuấy nói mà tức cười, chưa biết chọc gái mà biết mượn vợ chớ, thì kêu nó bằng cô hai.... Chừng cậu có gặp nó kêu nó như vậy: Nè cô hai, đứng lại tôi hỏi thăm một chút. —Hỏi cái gì đó?—Thì kiếm chuyện gì đó mà hỏi, hoặc là: NGÀY HÔM QUA SAO CÔ Ở NHÀ?... LÀM CÁI CHI VẬY?... TÔI THẤY PHẬN CÔ CỰC KHỔ TÔI ĐEM LÒNG THƯƠNG... ÔNG GIÀ CUA CÔ LỰC NẤY MẠNH CHƯA?... kiếm mà nói cho có chuyện rồi lần lần gái qua việc đó. Anh-Tuấn lập tâm mấy lời ấy, hèn mồm tái cho Sáu Khùng 1 cát bạc, rồi trở về thư phòng, tối lại trần trọc trông mau sáng dặng trớm hỏi thử coi Bạch-Mai trả lời bao ná?

Cho hay là giống hữu linh

Đổ ai gở mối tơ mành cho xong

Rạng ngày Anh-Tuấn ra cửa ngoài già ý đi qua lại dặng đón nàng Bạch-

Mai. Đứng đợi trót giờ, bỗng xa xa thấy 1 người đi tới, Anh-Tuấn xem rõ là Bạch-Mai, mừng nhấp khởi, lòng bất hồi hộp (chằng phải là sợ sệt đều chi, song mừng quá nó làm như tưởng mặt dưới..... khớp), nên khi Bạch-Mai đến gần Anh-Tuấn muốn kêu mà hỏi, ngặt cái miệng nó bất dãn-dà làm cho Bạch-Mai đi qua khỏi rồi, Anh-Tuấn mới cất tiếng lên đợc mà kêu: Cô hai.....

Bạch-Mai nghe kêu, miệng thì dạ mặt dạy lại dòm Anh-Tuấn một cái rồi cuối đầu đi thẳng vào nhà, Anh-Tuấn đứng ngó theo chớ không tỏ dặng một lời chi ráo (cái đó là tại mình khớp) Bạch-Mai đi dặng ít bước bèn dạy lại thấy Anh-Tuấn mắt thì ngó mành miệng lại cười chúm chím. Bạch-Mai thấy vậy lại càng đi mau hơn nữa. Khi Bạch-Mai đi vừa khuất bóng, Anh-Tuấn ngâm nghĩ tức

tối lấy mình, chuyện gì hồi nãy gặp nó mà á khẩu nói không dặng để cho nó đi trót bây giờ làm sao..... Tuy chưa nói dặng, song Anh-Tuấn chằng mồi lòng, quyết chí làm làm sao mà tỏ dặng chút tình cùng Bạch-Mai mới là nghe cho.

Nói về Anh-Tuấn đang suy nghĩ, xảy có một người dờn bà đi ngang qua đó vọt miệng hỏi: ủa cậu Hai làm gì đứng đây vậy? (người dờn bà này vẫn là vợ của chú mười Bja nhà ở thàn ngoài một dới, lại là một người tá điền của ông cả Huỳnh-dinh-Thoại. Từ ngày chú-Bja bắt bệnh qua đời hơn 6 năm rồi, thêm Bja ở góa hãm hút cùng 1 đứa con trai tên là Thằng Yếu đợc 12 tuổi. Nhà thì nghèo Thêm Bja siêng năng buôn gánh bán bưng mà nuôi con, song có chừng mỗi ngày hay uống chừng 3 đồng su rượu,

tánh cũng hay mau chơn lẹ miệng lóm) Anh Tuấn nghe hỏi đay lại trả lời rằng: tôi dưng đay chơi vậy mà, còn Thiểm đi đầu về đó vậy?—À, đi xóm trong dòi tiền mới về.....giữ ác không!.....hèn lâu mới gặp cậu, sao cậu không xuống nhà tôi chơi cậu.....—Có ránh đầu đặng mà đi chơi—khéo thì thôi! Cậu làm công lên chuyện xuống gì mà không ránh, cho bằng cậu sợ đi ra con gái nó chọc cậu chơi gì.....Thiểm Bia nói tới đay rồi cười ngất.....bèn từ giã mà về.

Anh-Tuấn vừa mới bước chơn vô nhà lại gặp Sáu Khùng hơ-hái chạy ra nói: Cậu hai, hồi giờ ông hỏi tham cậu hai ba bận, tôi cũng là lảnh miệng nói cậu đi đổng, không thời ông ra đay ác là khốn khổ.....!—Có gì dàu mà khốn khổ—Vay chớ cậu không gặp nó sao?—Gặp, mà không nơi gì được hết mác nó đi mau quá—Ơ khổ không.....!...Thời để mai cậu sẽ đon nĩa đi.....

(Sau sẽ tiếp theo)

Phạm-ky-Xương

**Giá bạc**

Kho bạc nhà nước..... 10 180  
Đông-Dương..... 10 80

**Giá lúa**

Từ 7\$00 cho đến 7\$10 một tạ tùy theo thứ lúa.

**Lời Rao**

Ông trưởng-toà Nguyễn-quang-Khuê cần dùng một người làm phó trưởng-toà (clerc assuranté):chẳng cần chi thạo nghề ấy, miễn là ău học đủ thì thôi.

Ai muốn xin do nơi Báo quán An-Hà.

**Nam-Bác-Ai**

*Kính trình cùng qui-vị:*

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dàu mần (Essence de menthe) hiệu Lò-tiên và các thứ xà-hong.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lế.

Người Quán-lý tiệm này, biết phép vệ-sanh, chò nên sự tinh khiết ít nơi bì kịp!

Cúi xin chư-vị đống-báo, mở lòng đoàn thể, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn chư qui vị lắm đó.

Nghĩ rằng:

Người Annam, thường Annam, Lấp sòng, phá nủi, dàu làm như chơi!

Monsieur Lê-Mai, Quán-lý

Nam-Bác-Ai

Poste de Trà-ôn

Kính đôn

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trình quốc-ngữ nên đi lờ đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

**Lời rao**

**Ruou Rhum Stella**

Hội làm Đường và làm rượu rơm ở tại Cantho kêu hùn vốn thêm cho đủ 1 triệu rười quan tiền langsa (1 million et demi de francs)

Vì nào muốn hùn xin do nơi ông QUẢN LÝ hội ấy đương niên ngụ tại phòng văn quan Trạng-sư A. Viviers tại Cantho

**Nam-Đoàn-Thê**

RESTAURANT

Quai du Fort (Cantho)

Kính cùng lục châu chư tôn đặng rỏ: Chúng tôi mới lập 1 cái tiệm hiệu là NAM-ĐOÀN-THÊ gần cầu tàu Khách-trú, gần nhà hàng ông Vô-hiếu-Đế (quai du fort Cantho) để bác đồ điếm tâm như là: café, bánh, nước đá, và đủ thứ rượu(Consommation) và sách, vở, giấy, viết, mực v. v.

Xin mời lục-châu chư tôn có diệp đến Cantho tiện đường đời gót ngọc lại tiệm chúng tôi, trước coi cho biết công cuộc chúng tôi tạo lập, và sau nữa, chư tôn muốn cần dùng món chi, chúng tôi sẽ làm cho chư tôn vui lòng.

Xin đến, sẽ thấy chúng tôi hết lòng hoan nghinh và tiếp đãi vừa ý chư tôn chẳng sai.

Xin chư tôn niệm tình Annam cùng nhau.

NAM-ĐOÀN-THÊ Cẩn bạch.

**Hậu thạnh**

Giao tiếp thương mãi hội

CU LAO MÂY—TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1<sup>o</sup> Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1991 tính số mỗi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn lại sảng trong hội hết thấy giá dặng 750\$00 đều tính nhập vô số vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 150\$; như vị nào muốn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1<sup>o</sup> Décembre 1919 thì nạp số hùn; như vị nào muốn hội đều chi xin gửi thơ cho Monsieur Tư chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

**Việc nên làm!!**

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt rông bằng nước mía, uống đã ngon mà giá lại rẻ.

Vậy Bốn hiệu kính cùng chư qui vị rỏ: Như vị nào muốn lảnh về bán đặng kiếm tiền huê hồng, xin viết thơ cho Bốn hiệu mà thương nghị.

Lảnh về bán khỏi trả tiền trước, bán đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn nếu vị nào lảnh rượu về mà bán chẳng đặng, thì gửi trả lại cho Bốn-hiệu cũng đặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho  
Kính Cáo

**Một việc khá lắm**

Có quan Giám Đốc Quesnel sảng lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mỹtho) sớ thứ nhứt được 46 mẫu, ở đựạ mé kinh, sớ thứ nhì được 246 mẫu, ở đựạ mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lắm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chớ lúa ruộng lắm, và như muốn chớ lúa thặng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cai địa, cả rất đại lợi. Có một sớ đất khác kể cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao gia bán.

Hai sớ ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ai muốn mua hai sớ đất ấy xin gửi thơ cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sớ Nhựt trình An-hà tại Can-tho mà thương nghị và đều xem bản đồ thì hiểu rỏ.

**MỸ KỸ**

**TIỆM HOA CHỖN DUNG VÀ KHẮC CON ĐAU**  
ở đường Turc, số 16  
Ngang nhà **MOTTET, Saigon**

Kính cáo cùng quý khách dặng hay: tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, miu thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điều thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ *hoa chơn dung nhảm hình người* mà vẽ bằng dầu sơn vô bở, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biền liễn và tranh, họa sơn thủy.

*Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.*

TRƯƠNG-NGỌC-GIU cần khải

**Phổ cáo đồng bang**

Kể từ buổi An-Hà An-quán,  
Tại Cánh-thơ, tạo sáng đến rày,  
Lục-châu quân-tử, ơn dày  
Mãn-cần mua giúp, ngày nay thạch-hành,  
Thaub-bánh dặng cửa hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thợ tin rờng,  
Lãnh in chi thấy đẹp xong,  
Truyện, thơ, danh-thiếp, thiệp-hồng,  
thiếp-tan.

Toa, số, bộ, làm càng kỹ lưỡng,  
Chắc lại bền chảng nhượng của người  
Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bố, để dơi ít hư.  
Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,  
Tự điển cùng Sử ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,  
Cách thi bành án, thiết làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng đầy đủ hạng  
Thiếu chi đâu giấy láng, mực ngời;  
Chước trao, nào phải nhượng lời.

Sang chơi 1 chuyên xin mới các ông  
Tuy vật liệu, nay không dễ dủ,  
Bồn quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chảng nài,  
Miếng cho đẹp dạ Quý-ngài là hơn.  
An-Hà Ấn Quán Bd Saintenoy Cánh-thơ.

Đỗ kính.

**LOI RAO**

Kể từ ngày 1er Novembre 1919, ai có trồng mía nhiều xin chờ đến lò rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ (Cánh-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cùng mua; mua dặng tiền lắm.

Còn ai chưa trồng mía cũng nên trồng cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng ước mía mà làm rượu.

**Xin ghé mắt**

Truyện Ngủ-phượng-Lầu của Trần-văn-Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang Cánh-thơ. Vậy xin đồng bang liêu vài cái tiền lạng phí mua đọc giúp vui giây lác, giải muộn thoản cũng được vài canh. Trước là coi cho tiêu khiên ngày giờ sau thấy đều tẻ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lắm !!

Giá mỗi cuốn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuốn giá..... 0\$20

50 cuốn giá..... 6\$50

100 cuốn giá..... 12

**LE KHANH-TRINH**

*Geometre-civil*

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

*Délimitation et Bornage*

**EXPERTISES**

**Ông Lê khánh-Trinh**

KINH-LÝ

*Cantho—Chaudoc*

Lãnh đạt điển thổ

Phân ranh hạng

*Tương phân thổ sảng*

Công chuyên làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

**Thuốc điều hiệu Globe**

(TRAI ĐAT)



Có gói 10 điều

Có gói 20 điều

Hút đá ngon, dễ dành lâu được không mớ, không mưc.

Tại Hãng DENIS-FRERES có trữ bán

**LÒI ROI**

Kính cùng lục-châu dặng ở tại nhà in Hậu-Giang Cánh-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chức có quyền thi bành như trưởng-tòa.

Sách này có 156 trương và có đủ kiểu yết thì lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MẾN mới soạn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cánh-thơ, mà mua.

**Nhà máy xay gạo**

TẠI CHAU THÀNH CẢNH THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hạng tùy theo giá.—

Trong lục-châu, chừ vì nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

**PIERRE PHAN-VAN-VAN**

DIT VANG

*Geometre civil*

Longxuyen — Chaudoc — Sadee

ARPENTAGE.

*Délimitation et Bornage*

**EXPERTISES**

**Ông Phan-van-Vang**

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lãnh đạt điển thổ,

Phân giải hạng.

Tương phân thổ sảng,

Công chuyên làm kỹ

*càng và tin giá nhẹ*

Điện chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

**Thuốc gói hiệu Globe**

(TRAI ĐAT)



Mấy tay thường dùng thuốc đều cho thuốc Gô-lôp là dượm, khói thơm, hút không khô cổ.

Một mình hãng DENIS-FRERES có trữ bán sỉ mà thôi.

**HIỆU MÓI**

**Trần-Mạnh**

Ở đường mé-sông, gần cầu tàu Khách-Trú—**Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tây, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tây (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-cách kim-thời, vân vân.....

*Kính cùg Lục-châu Quán-tử*

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kể trên đây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lãnh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách cầu thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chớ-tôn lập tức. Nói tóm lại đến là: chớ-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cantho có bán, thì tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chớ-tôn dặng vậy.

Xin chớ-tôn Quý-khách, tương tình đồng-ban, ra ơn chiêu-cổ, giúp nhau, dặng mau lần-bộ trong nẻo thương-trường, thì ơn ấy rất nên thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ**

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập—**Cantho**

**NGUYỄN-NGỌC-NỮ**

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thấy rõ: tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây, mua tại hãng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ có kiến rộng nước kiến lên

không dặng, ruồi bu không được lại khỏi ai sờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiêu cổ giúp bạng đồng bang trong cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

**Vô-văn học hiệu**

Trường học của Ông Vô-văn Thơm lập, gọi là "Vô-Văn học hiệu" đã khai từ hôm 4 Novembre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thấy giáo cần mẫn con nít học mau tần phát vô cùng.

Tiền học và ăn, ngủ phải đóng trước tín giá như vậy.

Học ngoài (không ăn ngủ) ...4\$

Học và ăn buổi trưa, .....7

Học và ăn ba buổi, ngủ

tại trường ..... 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Đốc học trường Vô-Văn cũng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thì kể là ..... 16\$

Bữa 3 Juillet bài trường tới 5 Aout thì tựu, còn kỳ bài trường

Tết thì cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thì tựu

bà con có bác ai có dịp đi Cantho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ

ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đếu gì, xin

gửi thư cho Ông Vô-văn-Thơm, thì lập tức có thư trả lời.

**PHARMACIE SHANGHAI**

**TRÔNG RĂN THAY CON MẮT**

Chủ nhơn **TRIỀU-CU ONG**

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88—**Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Gallièni, số 3—**Saigon**

(Ngang nhà giấy xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bổn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thân hiệu đều có dùng cái nhãn «Con Bướm Bướm» làm tin, chớ quý vị có mua thuốc của tiệm tôi, thì phải nhìn cho được cái nhãn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kẻo lầm thứ giả dưng vào thêm hại

Bổn Dược Phòng có gửi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giùm y giá của tiệm tôi, chớ quý vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lòng gửi cách Contre remboursement. Còn tiền gửi về thân chủ phải chịu

SHANGHAI BÒ HUỆT YẾN SƠ VÊ

(20) Thuốc bổ thân tinh thần hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món đã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quý lạ trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuộc Thận rất nên đề dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bất giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu để lâu ngày đường Ngọc quan hư xương móng hoại biến ra chứng Trệ-khi (đau giái) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mạnh môn âm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nổi, mộng-mị di-tinh cùng là đờn hạ lạnh nơi tử cung, đờn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và âm thận thì hơn sức Lộc-nhung, thiệt là hổ ư hạ hạng nhứt trong hoàn cầu;

2.—Bản hoàng thọ thấp, nhiệt sanh chứng lậu trệ, ngủ lảm, mới thì dài gắt, lâu thì bãi hoại đờn điều, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt ti-vị hao thận phủ; dùng đến thuốc này cũng năng bởi bỏ chơn nguơn tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mỗi gối, nhứt tề xương cốt, đi đứng có đau không vững vàng, các chứng thuộc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần bủng rủng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vị hư khí huyết hao kém, hay

mệt hay mỗi đêm khuya, thường hay sông bến bởi tích Trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện ti châu thân au đó;

5.—Đờn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vọt ngược trẻ đông khởi huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, bạch đái hạ, đường kinh trời sục không chừg, khi ít khi nhiều nơi âm môn hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hư mang môn hỏa kém, hay đái đêm, xương cốt mỏi mệ, dùng đến thuốc này rất cố tinh bồi thận, dẫu già tuổi cao cũng mau có con thiệt là thuốc hổ thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng đã kể như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thân thể tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khí huyết dảm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bệnh hoạn liên niên, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở nên trẻ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bổ huyết rất hay quý trong hoàn cầu.

Chớ quý vị có mua hãy nhìn cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhãn «Con BƯỚM-BƯỚM» mới là thiệt thuốc của Bổn-Dược-Pông kẻo lầm thứ giả mạo

Cách dùng: Tối trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIỆT GIÁ:

Mỗi hộp hai hoàn ..... 1\$00

# HỒ'I DONG-BANG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon làm  
kêu là **Rhum Stella**  
làm rông bằng nước mía.

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tỏ  
ý bình vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuộc nữa.

Mua uống rồi mới biết.

SOCIÉTÉ

des

SUCRES ET RHUMS

Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi  
HÃNG HẬU GIANG  
DƯƠNG HÀNG

Cantho, Saigon,  
Bachien, Soctrang  
Vinhlong, Mytho  
Travinh

Vậy mồi lợi càng ngày càng đông-chường.

*Lu et approuvé par la publication  
Cochin 11 Decembre 1919*

