

LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHỰT BÁO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LY: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHAM-KỶ-XƯƠNG

BẢN NHỰT TRÌNH

TRONG CỎI ĐÔNG-DƯƠNG

BON CHỮ LANGSA

BON CHỮ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0, 15

BON QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4, 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.— Imp. de l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bổn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bổn hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-thị; nên bổn hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Như Rượu thuốc của Bổn hiệu ngâm, kể ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUỆ CHỈ KHAI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hề uống vô nội trong 24 giờ thì thấy hết liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Nếu chư Quý Ông muốn mua gửi thơ cho Bổn hiệu thì bổn hiệu sẵn lòng gửi thuốc lại lập tức.

TRANG CÂN PHONG THAP TƯỞU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng minh rằng: rượu thuốc này, phép tắm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh như đau phong, tay chơn phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỗi gối, tê tay tê chơn, đau nhức trong gân cốt, các chứng thũng độc đi đứng chẳng an, đau nửa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe hẳn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỜNG BỔ HUYẾT TƯỞU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng minh rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc dục quá độ, như đau chông mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cũ đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỗi mệt, đờn bà dương kinh không đúng, bạch đới xích-đái đờn bà sanh đẻ yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh lợc thấy đều dùng được. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tử.

Hễ uống rượu thuốc này thì đau bệnh chi nó trừ cũng nổi.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỞU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sanh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh (t sanh). Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoãn hốt, chẳng biết thêm ăn, tứ chi rũ liệt, lổ tai lưng bưng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư.

Bổn dược phòng hằng đa tâm chú ý, tiếm Phương kia thế nọ hết sức mới chế ra được một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hề âm hư thì bổ âm, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật hủy kém hao, hề uống rượu thuốc này thì đăng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là đăng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này đăng thường thì đăng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỞU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bổn dược phòng chẳng nên công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hề uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Đau trong xương, tứ chi rũ liệt, đi bước không vững, da vàng, chơn thũng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dị thường, thiệt là một thứ thuốc hay đệ nhất.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hề uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, ại thêm khí lực bội gia, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại đăng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỞU

RƯỢU THUỐC BỊM BỊ

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huột lược thơ câu, ấy là một thứ thuốc bí truyền tinh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ được, còn như đau lưng, nhức tay, mỗi chơn, đau trong xương, hay đực gấu, hoặc bị té bị đánh mà sưng mình, hay là tay chơn bại hoại. Các chứng ấy hề uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của Bổn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẵn, hiệu Trung-Huệ Dược Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huệ Dược-Phòng thì chẳng lầm đó giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gửi thơ để chỗ ở cho ký lượng thì bổn Dược-Phòng sẽ gửi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUỆ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dãn mạnh giới, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cũng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết trước PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhưt hạng bào chế y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rộng những thuốc nhưt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng ươi, không khi nào thấy người Annam lời mua mà bán mất hơn người Tây đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr. H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bổ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhưt là cho người dờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giới.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG và nhiều hiệu có danh tiếng đầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLENIER**, tốt bực nhưt.

Chánh tiệm trừ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì giữa dãn các chứng bệnh ho, lao tởn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kê tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cũng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000.

Hàng này của Laosa và Annam hàng vốn lập tại Cầu-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắc một đến "à" ta Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Công gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức. Xin quý vị đến xem hàng chơi thì rõ. Có trữ bán:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm rộng hàng nước mía. Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khởi trả tiền trước.

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lãnh thấp mướn đèn khí đá (carbure) theo ouộc quan, hòn, tao, tế, kỳ yên, Tân gia, hạ thọ, khăn đen bằng nhiều tay và khăn bằng tốt thượng hạng, bán mới và bán lẻ vỏ ruột xe máy hiệu Michelin, giầy hàm-ét đủ cỡ dặng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lưỡng mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lãnh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh,
Cầu khải.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỠI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

Lời diễn thuyết của M. Nguyễn-văn-Cur về cuộc tranh thương và cách lập hội "Tiết-dụng" tại Long-xuyên

(Tiếp theo)

Ấy vậy thì còn một lẽ chột này nữa: tôi đoán quyết rằng mấy ông ưa sự sung sướng đã quen, nếu ra tranh thương cùng khách-trú, sợ phải nhọc công học hỏi cho nên mới buồn lời nói gương mà đỡ lấy mình đó thôi. Tuy tôi biết thì biết vậy, chớ tôi xin hỏi các ông, vậy chớ từ xưa đến nay, có mấy ông giàu ở Nam-kỳ ra tranh thương với khách-trú mà biết việc buôn bán là việc khó. Như quả là việc khó vì làm sao khách-trú cũng giống như ta vậy mà chúng nó lại làm được? Xét kỹ mà coi, chúng nó có tài phép chi gọi là hơn mình? Chẳng qua là mình làm biếng, rồi đổ thừa rằng khó cũng như lời hỏi một đũa bẻ kia, cứ sao chẳng chịu học? nó đáp rằng: khó học; Ấy vậy, thằng nhỏ ấy chẳng là chịu dốt cả đời sao!

Phàm muốn việc ở đời, việc nào mới khởi đoan lại chẳng khó, nhưng mà nếu nói khó; rồi chẳng dầy công lo lắng, thì ngày nào làm việc khó đó cho xong. Như mấy người ra buôn bán, gọi là khó, còn như người ta muốn bay trên trời như chim, việc ấy mới khó đến bực nào? Vì sao người ta làm cũng được vậy? Thiết nghĩ: trong cuộc buôn bán, dầu có hư đi nữa thì bất quá lỗ vốn mà thôi, chớ như việc làm máy bay, mà bay trên trời, ruộng có hư, thì chẳng những hao tài tổn của, mà lại còn phải hại mạng người nữa. Từ khi người Langsa chế tạo được máy bay đến nay, biết bao nhiêu là hao tổn, biết bao nhiêu là mạng vong. Sao người ta không ngả lòng? Nếu người ta thấy sự hư hại mà sợ, như mình sợ việc buôn bán vậy, thì có đâu ngày nay được thấy người ta ngồi máy bay, bay trên trời mỗi giờ đến 150 ngàn thước. Có thứ chim nào bay cho mau bằng chăng? Lấy cái việc rất khó đó, là việc ban đầu ai ai cũng tưởng làm chẳng dặng, mà suy, thì có phải là: thế sự vô vàng sự, đó lại tâm bất chuyên chăng?

Thôi, nếu mấy ông có của coi sự tranh thương là khó nhọc thì mấy ông hãy an nghĩ cho khoẻ thân, song ít nữa mấy ông cũng phải xuất tiền ra mà hiệp hội, chọn lựa người lãnh nghề mà ký thác việc buôn bán, mới phải cho chớ!

Có đâu hề thấy ai kêu hèn lập hội, thì mong chi mấy cái gương hư trước mà cáo rằng: «lãnh Annam hay tham lắm...»

Trước khi tôi giải khoản này tôi xin bàn quan niệm nghị. Chẳng phải tôi đến đây kiếm lời bào chữa cho mấy gương hư trước, lại tôi cũng chẳng có ý kiếm cơ mà nhạo bân chi đến mấy ông nhà giàu. Và chẳng lúc này, là lúc phải phaub phuib gương hư, thời tệ, dặng cho đồng bang ta thấy mà chữa, mà lãnh; tức này là lúc

phải cầu khẩn mấy vị nhà giàu, dựng nông trang ra mà cạnh tranh quyền lợi với khách-trú. Nếu chẳng vậy, thì tôi e cho việc khởi đoan ngày nay chầy kiếp ác hữu hi chẳng? Ở tôi cũng biết trước: Lời thật sao cho kl ỏi mich lòng, nhưng mà thà tôi cam chịu mich lòng, xin phép cho tôi cang lè.

Vầu tôi rất thặm trách sao người biết chề, biết nói mà kl ờng biết xét nét. Há tôi chẳng hay, chẳng biết, trên 15 năm nay, có một hai cuộc công-thương hư, đáng chề, đáng ghét sao? Vì là cuộc hư phi lý, nó làm cho đồng-bang ta phải thối bộ bầy chấy. Song chẳng lẽ vì một hai cuộc hư đó, vì một hai người tham lam đó, rồi tở buồn lời rằng: Anam ăn cướp hết. Cớ sao chẳng xét, ngoại trừ một hai cuộc hư hại như vậy, cũng có nhiều cuộc hư khác đáng thương, đáng xót đáng để làm gương cho đoàn hậu tấn chớ! Nghi lại trong các cuộc Anam ra buôn bán, mà bị hư xưa nay, cũng có nhiều cơ tích lắm, cuộc nào có cơ riêng này; như cái rồ ra một cuộc nào, thì có lẽ mới biết cơ tích cuộc ấy được.

Nhưng tôi thặm nghĩ, bất luận là trong cuộc hư nào, thì tôi cũng thường thấy có hai cái cơ đại khái này: Một là mình không thạo nghề buôn bán cho lắm, hai là mình bị khách trú dụng kế độc mà hại mình. Và chẳng đường thương mại là một bước đường mới của đồng bang ta; mà phàm bề đường mới, mình chưa từng đi đến, chừng có đi vào, sao cho khỏi lằm, khỏi vấp. Huống chi việc thương mại cầu phải học nghề, hoặc phải từng trải việc cho lắm. Mà trường thương mại đầu cho chúng ta học, có mấy ai chịu khó lẳng lỳ tâm kiên cho rõ ngọn ngành cách buôn bán rồi sẽ ra làm? Giường ấy mà tạo cuộc thương mại ra, chẳng hư sao được? Đả vậy mà chớ, còn như may có người đủ tài, đủ trí, ra điếu đình cuộc tranh thương, thì khách trú nó lại không lộng-dung thứ: Mình nói một tiệm, chúng nó có 50 tiệm, mình bán một vật kia giá một đồng, chúng nó bè nhau sụt giá tám cắc. Đồng bang ta ham rờ rử nhau đến tiệm chúng nó mà mua; té ra tiệm mình mất mới, chầy ngày chịu sở phí chẳng nổi, kế phải đóng cửa bãi hùn. Cái sự hư hại như vậy đó, tại bởi nơi ai? Có nên trách Anam ta chẳng biết buôn bán chẳng? Có nên trách đồng bang ta chẳng biết thương nhau chẳng? hay là trách khách trú nó hạ giá mà hại ta vậy. Xin mấy ông nghĩ lấy. Tôi xin kết luận một đếu: những việc buôn bán của Anam ta làm xưa nay đó, dẫu hư, dẫu nên, tôi cũng cho là hữu ích cả, vì sách có câu rằng: « tiên xa ký phúc, hậu xa giải chi » nếu chẳng có cuộc hư, nên trước đó, thì ngày nay, chúng ta đâu biết chớ hư mà tránh, đâu biết chớ nên mà bắt chớ; làm theo? Vậy thì đồng bang ta còn trách lẫn nhau nữa thôi, còn nghi kỵ nữa thôi! còn lằm vấp nữa thôi?

Ấy đó, các ông nghĩ coi: cũng vì bởi trong đồng bang ta, còn ít người thạo nghề buôn bán, bọn nhà giàu thì bị nghi kỵ, nên chẳng chịu hiệp hùn, kế đó tài đủ trí lại thiếu tư bản, hoặc mắc lo việc bua quan, còn như có ai bày cuộc buôn bán ra, thì người một giòng một giống lại không hay thương nhau, không hay giúp nhau, chớ nên, dẫu cho mấy nhà soạn báo có kêu réo môn hơi đi nữa, thì cuộc thương mại tại xứ Nam-kỳ cũng còn trọn về tay khách trú.

Mà người khách trú rất tệ thay! Đả đánh một mình một chợ, mà chẳng nghĩ bụng ta. Nhờ của cái ta mà làm giàu, làm có, nhờ sức ta mà được yên ổn mọi bề, như vậy, mà khi nào đồng bang ta có vào tiệm họ mua đồ, còn phải bị họ khinh khi, bạc đãi. Đồng bang ta có ra tập mua bán, thì bị họ toan mưu ám hại. Các ông đã thấy cảnh tượng như vậy mà các ông có buồn, có giận không? Lý nào lại không. Song buồn giận cho qua lúc bị nhục đó, rồi cũng ôm lòng chịu vậy, cho biết chắc rằng Anam chưa hiểu đoan thế ra gì, thì làm sao mà tẩy hận cho được.

Ấy đó là việc đã qua, nhắc đến đâu càng đau, càng hổ, đau hổ là vì ba triệu dân ta, đành nhin nhục bốn mươi muôn khách trú.

Thôi thôi bầy chấy nhin nhục vậy đả đành, chớ như ngày nay, gió Văn-Minh đã thổi khắp Đông-Dương, mà khách trú cũng còn chẳng kiên chẳng nể, cứ một đếu ý sức hiếp đáp người buôn bán của ta hoài, giường ấy thì đồng bang ta há eam bề chịu nhin nữa sao??

Nguyên vì mới đây, tại Saigon nơi đường Đỗ-hữu-Vi, có một quán khách-trú vô đoan lẳng giá trà-phê, cho nên đồng bang ta rủ nhau chẳng đến tiệm nó nữa. Tin ấy, nhờ nhựt báo quốc âm truyền ra, rồi thị: bên phe Anam những người thức giả quyết lòng chẳng đến tiệm khách trú mà mua đồ nữa và tính lập tiệm đặng có chỗ cho đồng bang ta thông thả tới lui mua bán; còn bên phe khách trú thấy vậy bất bình, toan mưu trừ khử. Cứ do theo lời nhựt báo mà nói, thì họ xin Chánh-phủ cấm nhựt báo quốc-âm của ta chẳng cho có động việc tranh thương nữa, họ đuổi cu-li Anam, họ tăng giá phố Anam ở xưa nay, họ xuôi bọn lính đi tây về phá một báo quán của đồng bang ta, rồi họ lại viết thư mà nhục ma chúng ta, họ viết thư mà khi thị đến nhựt báo Langsa nữa. Mấy bức thư ấy, có in hành cả trong báo Nam và báo Tây, tương khi các ông cũng rõ dấu đuôi hết. Nhưng bởi họ thấy việc họ tích chẳng thành, nên nay họ chối rằng chẳng có viết thư ấy, họ đổ thừa lại cho Anam ghét họ mà bày đếu đặc chuyện như vậy, chớ họ hó lên rằng: « THUỜ NAY HỌ Ờ TỬ TẾ VỚI ANAM LẮM »

Có Người hỏi, tôi có biết tên Lý-Thiên nào viết thư ấy chẳng? Tôi đáp rằng: « Tôi chẳng phải Bao-công mà truy ra cho được. Song khi tôi đọc thư ấy, tôi liền thấy toàn là những lời bọn khách trú hay dùng mà khi thị Anam ta xưa nay. Tôi xin rút nhón một hai câu ra đây cho các ông nghĩ thử: như tiếng kêu chúng ta là: « NAM HANG TỬ » xét lại tiếng này chẳng phải mới tạo đây, tôi thấy họ gọi nời giống ta như vậy là hồi thuở đời Tam-quốc kia đang.

Câu nhứt ta rằng: « DÂN NGU THÌ CŨNG CŨN NGU »; nghĩ coi, ba mươi đời thứ dân mang di mọi rợ, thì khôn đâu được mà chẳng ngu.

Câu thặm nhục ta rằng: « Bất quá bầy huyết khí chi nữ trong một lúc, rồi đây bầy cũng phải quí luy khẩn cầu mà kết đường giao diệt với ta!....., câu này, tuy tôi ít nghe chặc nói, song trong sở hành của họ giống in như vậy: mình có giàu họ mình ra buôn bán, họ rủ bọn họ hạ giá hàng hóa, làm cho mình bán chẳng đặng, làm cho mình phải đóng cửa tức thì, như thế còn tiệm Anam

đầu cho mình đến mà mua đồ, mượn mình phải đến tiệm họ, qui lụy khăn gối mà mua đồ của họ.

Câu hàm ta rằng: Rồi bây giờ coi ta dùng phép gì mà kềm chế bây giờ hết sanh sự nữa. Tôi chẳng biết họ có nói như vậy chăng, song tôi nghe cũng trong Lục-Tĩnh, đầu đầu họ cũng góp tiền, nên tôi nghi có khi họ dùng phép «ĐỨC SÁP MÀ KHỐN.»

Câu thị chúng ta là: ĐOÀN ẤU-TRÍ.....câu này thảng trước đây, Huê-khieu nhựt báo có dùng mà khi đề tả rõ ràng.

Câu nhạo ta rằng: BÂY BÂY NẮNG MÀ LẬP GIẤY ĐOÀN THỂ MỤT. Tôi từng nghe họ nói; Annam không «lớn, lớn», làm gì được; lời lới ấy, có phải lời chê ta chẳng đoàn thể chăng?

Rốt hết có câu dọa ta như vậy: «BÂY LÀM ĐẾN SỨC ĐI RỒI TA SẼ DÙNG MỘT PHÉP MỌN MÀ LÀM CHO BÂY ĐINH LÂM TẮNG ĐỜM, TỰ HẬU, «BÂY HẾT VẤY ĐOÀN HIỆP LỮ MÀ KHUẤY RỐI NỮA» Ví đầu họ chối không nói câu này; chớ tôi thấy rõ ràng cái PHÉP MỌN họ làm cho Annam ở chỗ: què mùa đã kinh tâm táng đờm thiệt: Họ đồn rằng: «1°.—Mấy ông chủ bút nhựt báo Quố:-âm bị bắt hết rồi; 2°.—Có ba chiếc tàu trận của Trung-Hoa sang Saigon sách vấn Chánh phủ Nam-kỳ sao có để Annam tẩy chay bọn họ 3°.—Từ rày sắp tới Annam nào dùng-tiến tẩy chay, thì phải bị bắt ở tù, các ông nghĩ coi dân nhà què ai nghe ba lời đồn đó lại không kinh tâm táng đờm. Cõi phải là phép mọn của họ đó chăng?»

Xin các ông xét: xưa nay đồng bang ta đãi họ như nghĩa bà con, để họ bình an trong đường thương mại, đem đờn bà con gái mà gả cho họ, dựng riết chặc giầy thân ái họ với ta, còn họ thì ý một mình một chợ, càng ngày, càng lấy lưng khinh khi hiếp đáp quốc dân ta trong chốn thương trường, con gái lại càng của họ, thì họ để gả cho nòi giống họ, cho đến quân kỳ nữ, họ cũng cấm cấm cho gả đồng bào ta. Đến nay đồng bang ta muốn ra buôn bán chút đỉnh, họ lại bày mưu nầy chước nọ mà rình ép ta, làm cho ta cất đầu chẳng nổi, ấy có phải là họ mạng nhục dân tộc ta chăng? Có phải họ quyết lấp đường tấn hóa của ta chăng? Có phải là ý họ muốn đẩy giòng giống ta xuống đời phải làm mọi cho họ thú lợi chăng?

Tôi tưởng không còn nhục nào lớn hơn nhục này nữa chẳng còn ách nặng nào trọng cho bằng ách nặng China nữa. Giường ấy, thì người nào có máu Annam chạy trong mình, thấy vậy mà đành làm tai diếc mặt ngơ, chẳng nỡ ra lo thể tranh thương mà trả hờn, mà cứu đoàn hậu tấn, hoặc người Annam nào thấy đồng bang ta ra buôn bán, đã chẳng giùm giúp, lại còn kiếm chuyện ngăn cản cứ theo binh phe khịch trá, thì tôi xin các ông đặt tên giùm, chớ tôi kiếm chẳng có tiền mà xưng hô cho xứng.

Ấy đó cũng vì chuyện xảy ra như vậy, cho nên đồng bào ta từ Nam chí Bắc mới đồng ứng lên một tiếng: GIỮC ĐƯỜNG GIAO DIỆT VỚI KHÁCH TRÚ, ĐẮP ĐƯỜNG CÔNG CỬ CHO CỎ: VIỆT-NAM.

Tôi vừa nghe tiếng ấy, tôi mừng chẳng xiết nỗi mừng, mà tôi sợ cũng không cùng chỗ sợ, tôi mừng là ngày nay, đồng bang ta mới biết khách trú khinh khi

mới biết đồng tâm, đồng chí, mới biết thương yêu nhau, mới biết chong lo binh vure quyền lợi cho nòi giống, còn tôi sợ là sợ giầy đoàn thể hãy còn mỏng mảnh sợ đều nghi kỵ chưa nguôi, sợ chẳng bền chí, bền lòng, sợ nổi bản đồ nhi phê rồi phải phạm nhảm mấy câu của Lý-Thiên nói như là GIẤY ĐOÀN THỂ MỤT— HUYẾT KHÍ CHI NỖ, LÀM VIỆC TRÒ CHƠI, mà phải bỏ thẹn với đời.

Bởi vậy cho nên, những bậc ưu thế mãn thời đương lo liệu lắm, lo làm sao cho thành tựu được cái cử chỉ đích đáng của đồng bang ta buổi này.

Theo ý tôi tưởng muốn cho được vậy, thì trước hết chúng ta phải nhờ Chánh phủ cho hảo tâm, kể đó phải biết thế lực trong đường thương mại của khách trú dựng lập thế lực mình mà đối đãi, sau rồi phải bền lòng, bền dạ, nắm tay điều đắc nhau đi cho cùng các nẻo đường thương mại.

Và lại tôi mà được quan Chủ tể cho phép tôi đi diễn thuyết cho các ông nghe đây thì tưởng khi các ông cũng đủ biết, Chánh-phủ hảo tâm với quốc dân ta là giương náo, chẳng lựa là phải kể từ tiếng nói, chỉ từ chỗ làm của Chánh phủ đã giúp đồng chúng ta trong buổi này; song đã hay rằng Chánh phủ không lý bỏ chúng ta mà binh người dị quốc mặc dầu, nhưng mà Chánh phủ hãy còn phải làm phận sự khác nữa là: giữ gìn sự yên ổn trong nước, bảo tồn tánh mạng và cuộc sanh nhai của người tha hương ở đây, cho nên nếu chúng ta ý thế lung hoành, làm cho trái đạo tranh thương, làm cho rối loạn lẽ thứ, thì ăc Chánh phủ phải lấy lệ công mà trừng trị.

Ấy vậy, nay chúng ta ra tranh thương với khách trú, trước hết chúng ta phải ghi nhớ điều ấy vào lòng; chúng ta phải lựa đều êm lẽ thuận, lựa cách thế nào làm cho đừng nhiều loạn sự hòa bình, đừng phạm luật nước, mà phải bị phạt tạ, phải bị ngăn cấm rồi rất ứng công các đứng nhiệt thành cổ-động bấy chầy rất liệt vô phương thể bảo toàn quyền lợi cho đồng bào ta, cho đoàn hậu bối của ta,

Còn về cái thế lực buôn bán của khách trú tôi đâu dám khoe rằng thạo, vì tôi chưa từng đạp tới nghề buôn, song tôi đã có nghiệm cứu, nhứt là tôi có từng nghe những người có làm nghề ấy, nghe những đứng trước thời, nên tôi xin tom góp ra sau đây cho các ông tưởng tất, như chỗ nào sai, chỗ nào khiếm khuyết xin các ông sửa lại, xin các ông bỏ vào, mà dạy lẫn nhau cho khỏi lầm khi vấp trong bước đường mới này.

Thiệt nghĩ cuộc tranh thương chẳng khác nào như cuộc chiến đấu. Trong cuộc chiến đấu muốn thắng cho được, thì cần trước hết phải có binh lương cụ túc phải có tướng giỏi điều binh, kể đó phải biết thế lực quân nghịch thế nào, biết chúng nó bố cuộc hành binh ra làm sao, rồi mình liệu phương ngăn đánh mở được cho.

Ấy vậy, bây giờ mình xét coi, trong trận tranh thương với khách trú ngày nay, chúng nó nhờ đâu mà mạnh, chúng nó bố cuộc ra làm sao, chỗ nào là chỗ chúng nó yếu, rồi mình sẽ trươg thế lực mình ra mà đề chế chúng nó lại.

Nếu nghĩ cho kỹ, xét cho sâu, thì thấy chỗ mạnh của người Trung-hoa là rành nghề với dù tư bản. Và chẳng, người Trung-hoa họ học nghề thương mại là

tự thuê mới sanh, cho nên khi lớn lên, họ rành nghề, trong các cầu đều biết mặt. Bất luận trong châu nào, quận nào, đều có thấy người Trung-hoa lai vàng bán buôn; đến bực như thấy ta kia, là người Đại-pháp cũng còn phải kiên, phải nề họ trong nghề ấy. Cho nên về khoản đó chúng ta phải chú ý, vì trong quốc dân ta ở xứ Nam-kỳ đến ngày nay, số người rành nghề buôn trong muôn người chưa đặng một.

Còn về khoản tư bản, thì chúng ta chẳng chịu sút, nếu mấy ông nhà giàu đành bỏ việc nghi kỵ xưa nay, xuất bạc ra hùn hiệp buôn bán, thì khách trú làm sao mà hơn cho được. Tuy vậy, lúc kì đi đoan buôn bán, về khoản tư bản đó, người mình có sút đều đây: mình mới ra buôn bán, mình chưa quen lớn với ai, chưa từng giữ lời giao ước với ai, cho nên mấy nhà buôn bán lớn tại Saigòn, chẳng khứng cho mình mua chịu, mấy nhà banque (hàng bạc) chẳng cho mình vay bạc rẻ mà khỏi thế chường đó.

Và lại trong cuộc buôn bán, nếu mình chẳng được si hàng chịu, chẳng có chỗ mà vay bạc rẻ, thì dầu mình có tư bản bao nhiêu nữa, dầu mình rành nghề thế nào nữa, thì bất quá mình buôn bán khỏi lỗ vốn là may, có đâu mà lợi được, có đâu mà vĩnh cửu được, chớ còn khách trú buôn bán đã lâu đời rồi, quen biết với mấy nhà buôn bán lớn, mấy nhà banque, đã từng có dịp giữ lời hứa, được chỗ tin cậy, nên mới được bỏ hàng chịu, được vay bạc nhẹ lời.

Như thế thì, về khoản tư bản tuy mình có hơn họ (NHỜ BẠC MẤY ÔNG NHÀ GIÀU HIỆP LẠI.) nhưng mà mình còn thua hai đên là: 1° không được mua chịu, 2° không được vay bạc rẻ, tức là mình sút khách trú trong khoản đó nữa.

Ấy đó, là hai chỗ rất mạnh mẽ của khách trú, nếu mình chịu độc chiết, chẳng chi hiệp hùn, thì tương khi đến tận thế cũng không đơm đương cho lại khách trú.

Còn cách họ bỏ cuộc thương trường trong xứ Nam-kỳ như vậy: Tại Saigòn, nơi các nhà buôn lớn của Langsa, hay là của người Di-quốc, nơi các nhà banque, đều có người tín nhiệm gọi là mại-biến (Comprador) tục hay kêu là mại chín mấy chú mại chín này, vẫn là người giàu có lớn, họ gửi bạc xuống nơi nhà banque nào đó, rồi đứng bảo lãnh bán chịu hàng hóa, hay là bảo lãnh cho vay bạc, dạng họ ăn tiền đầu (HỌ BẢO LÃNH CHO BỌN HỌ, CHỚ HỌ KHÔNG BẢO LÃNH CHO BỌN MÌNH, VIỆC NÀY KHÓI NÓI)

Còn tại Chợ-lớn, họ có dựng kho tàng để trữ hàng-hóa tục kêu là "TÀU KHẬU" họ sắm tàu, ghe-chài, để vận tải hàng-hóa nơi tàu khậu đó mà rải khắp các tiệm lớn trong lục tỉnh; mấy tiệm nhỏ, mấy tiệm ở chợ nhà quê đến mấy tiệm lớn tại tỉnh mà bỏ hàng.

Lại cũng tại Chợ-lớn họ có lập một phòng thương mại, hội viên toàn là những người buôn bán lớn, để hình vực quyền lợi trong nẻo thương trường của họ, để mà thông tin tức về giá hàng trời sụt, thông tin về số hàng hóa xuất cảng, nhập cảng, nói dối và tặc như vậy; phòng ấy điều đình cuộc thương mại của khách trú, chẳng khác nào quan Nguyễn-soái Nam-kỳ cai trị chúng ta đây vậy.

Các ông nghi oan trên hết, họ có mại chín bảo kiết hàng hóa, bảo kiết tiền bạc cho họ, khi họ oán dùng, kể đó có tàu khậu trừ đó, có sắm tàu, sắm ghe chài chuyên chở hàng-hóa mà rải khắp mọi nơi, rồi lại họ còn có lập phòng thương mại mà bảo toàn quyền lợi cho họ, mỗi mỗi, họ đều sắp đặt kỹ càng, thứ tự, liêng tiếp nhau như giầy lồi lồi, cùng nhau vận động như máu chảy trong mình. Như vậy thì người khách trú nào ra buôn bán chẳng vướng mình, chẳng nên cuộc người khách trú nào lại chẳng ham ra mà làm nghề ấy. Bởi đó cho nên, chúng ta mới thấy từ thị-thiến cho đến nơi cùng cớ trong xứ Nam-kỳ này, đâu đâu lại chẳng có quán nhỏ, tiệm to của khách trú để thâu thủ lợi quyền của quốc dân ta, và kềm chế ta trong đường thương mại, chẳng khác nào một con nhện nhện kia bủa lưới mà bắt mòng, bắt mồi vậy.

Ấy đó, là cái trận mê hồn, khách trú bỏ ra mà bắt nòi giống ta vậy. Các ông nghe thấy có ghê chưa, có liệu phương thế chi mà phá trận ấy, hay là đánh nhăm mắc chờ ngày thọ khốn?

Còn chỗ người khách trú yếu là chỗ này: Khách trú tuy mạnh mẽ về khoản rành nghề và tư bản, tuy họ bỏ cuộc thương mại hay nhượng mà, bất quá họ là kẻ trung gian mà thôi, nghĩa họ là kẻ giữa, đi mua đồ đầu này đem bán lại cho đầu kia bất quá họ cũng là người dùng cơm gạo cá thịt là đồ thổ sản của ta; chớ chẳng phải họ là người chế tạo vật chi cho chúng ta thường dùng mỗi ngày, chẳng phải họ không mua cơm cá của ta mà ta phải chết đói. Và lại trong cuộc buôn bán thì cần phải có mối hàng nghĩa là cần cho có người đến mua hàng hóa của mình; mà mấy ông xét coi, những người mua đồ khách trú bán đó là ai? có phải là hết thấy quốc dân ta chẳng? Nếu như phải đồng bang ta là người mua đồ của khách trú bán như phải đồng bang ta là người nuôi sự sống của khách trú, thì ngày nào, đồng bào ta thế lòng chẳng mua đồ của họ nữa, chẳng bán vật thực cho họ nữa, chừng đó khách trú bán đồ cho ai?? đồ vật thực đâu mà bảo toàn sanh mạng! chừng ấy mạnh mẽ mà làm gì? bỏ cuộc hay lại có ích lợi chi? Bởi đó cho nên trong báo "Tribune indigène" tý thế lực của khách trú như HINH BÀ CHUỖNG, HINH ÔNG BỊ MÀ CĂNG CHUỖNG BẰNG DẤT SÉT" (UN COLOSSE AUX PIEDS D'ARGILE) thật là phải lắm thật là nhăm lăm vậy.

Ấy đó là chỗ yếu của khách trú. Như tôi đã luận trước kia, tranh thương, như chiến đấu, cần phải biết thế lực của họ rồi mình mới khởi đoan— Nay trong nẻo thương trường của khách trú thì các ông đã rõ họ bỏ cuộc ra làm sao, lại mấy ông còn thấy chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu của họ nữa. Thế thì, mình phải làm sao cho đắc thắng.

Tôi tưởng ai ai cũng đáp được câu hỏi đó liền. Hễ thấy họ yếu chỗ nào, thì mình quyết đánh riết chỗ đó, họ làm sao đơm đương cho lại mình làm sao chẳng đắc thắng được.

Thật vậy, cách ấy đã mau nên mà lại dễ làm hơn hết nữa, nếu bây giờ chúng ta đoan thế tuyệt lương thực họ, không mua đồ của họ bán nữa, tức nhiên họ phải thọ khốn liền, hàng hóa của họ phải để mục, nếu làm thứ như vậy

đều năm bảy tháng, cần chi phải làm cho lâu, thử coi họ «QUI LUY KHLN CẤU» chúng ta hay là chúng ta phải QUI LUY KHLN CẤU họ cho biết.

Làm như vậy, lại còn có ích cho cuộc thương mại Annam như vậy nữa; nguyên vì trong Đông bang ta, cũng có lắm người thuở này muốn ra buôn bán, nhưng ngặt một điều là người nào nháy ra, thì cũng bị khách trú dùng phép HẠ GIÁ mà bại liền; cho nên muốn thì muốn, chớ háy còn nhúc nhác.

Nếu như ngày nay, bọn muốn buôn bán đó thấy chắc Annam tuyệt đường giao diệt với khách trú rồi, thì làm sao bọn ấy lại không dám ra mặt dựng thủ lợi quyền một mình một chợ, mà hề một người ra làm được việc, ác mười người khác bắt chước theo, mười người ra mà còn làm được việc nữa, thì ác cả trăm cả ngàn người theo sau.

Thế thì, còn lo chi mà cuộc thương trường tại Nam-kỳ này, không trở về tay Annam ta chăng?

Cái kế ấy, mầu nhiệm như thế, song tôi đã từng gặp nhiều người phản đối rất kịch liệt với tôi, chẳng phải họ phản đối là có ích nước lợi dân chi, họ phản đối là cố ý làm cho ngã lòng những người sốt sắng, họ phản đối là làm cho bẽ bàng cuộc công thương của khách trú mới lạ cho CL. Tôi nói đến đây, tôi lấy làm nào nề, vì trong thời đời cạnh tranh này, trong sáu mươi năm dư, nhờ nhà nước Đại-pháp giáo hóa, mà háy còn một đám hủ lậu, chẳng chút lo sợ quốc, lại còn mong càng đường tấn hóa của quốc dân ta!

Phải chi bọn thói bộ ấy, phản đối cái kế mầu nhiệm đã luận trên đó, mà nói như vậy: «Dân Trung-hoa là kẻ thù nghịch với quốc dân ta là thuở xưa kia, chớ «từ khi dũ Cao-hoàng phục quốc, nhất là từ khi nhà nước Đại pháp lãnh phần «giáo-hóa nước Nam ta đến giờ, thì người Trung-hoa, bất quá đến đây buôn bán mà «sanh nhai đó thôi, chớ cũng chưa làm điều chi đáng gọi là người nghịch, người «giặc, mà chúng ta phải dùng đến kẻ tuyệt lương dựng mà trừ khử, huống chi «tổ tiên ta khi xưa cũng có thọ lãnh một nền đạo đức của tổ tiên họ, như mấy ông «Nghien, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Châu-công, Khổng-tử, Mạnh-tử, mà lưu truyền «đại đến ngày nay cho chúng ta, trong đồng bào ta, phần đông háy còn trân trọng «cái nền đạo đức ấy, vậy thì lý nào chúng ta, vì một cơn nóng giận, mà ở quên «câu tục ngữ «AN TRÁI NHỚ KÉ TRỒNG CÂY» sao cho phải. Trong chốn thương trường «mình không muốn dự vào thì để cho người ta thú lợi, bằng mình muốn dự vào «thì mình phải dùng phương thế chi cho đường đường chánh chánh..... cho «phải đạo người quân tử, CHU ĐẸP ĐẠ THẦY ĐẠI-PHÁP ta, cho rõ ràng là con giống «cháu giống của nước Việt-Nam»

Cha chả, nếu trong bọn phản đối, có người luận như vậy, sao lại tôi không cúi đầu khâm phục, mà tôi tưởng cũng ít người dám cượng từ mà đáp lại, vì trong mấy lời ấy, có chỗ cao trọng, lại nhất là có những lời VỪA Ý THẦY ĐẠI-PHÁP ta buổi này nữa.

Ấy đó, ở các ông, bây giờ mình muốn cho tròn nhưn nghĩa, muốn làm cho hạp ý thầy ta, thế thì mình phải làm người quân tử mới xong, bỏ cái kế tuyệt

lương là kẻ mịch lòng ta, là kẻ chỉ mình sâu độc với loài người. Như vậy có phải làm làm sao? chẳng phải nói mình là quân tử rồi ngồi một chỗ đó mà rung đùi, ngâm thơ, chịu cho khách trú khiêu khi, đành coi cho khách trú thân thập lợi quyền, để cho họ thông thả mà tuyệt néo sanh nhai của con cháu ta, gắng lập đường tấn hóa của quốc dân ta trong nẻo thương trường công nghệ.

Có phải vậy đâu, phận quân tử là đừng làm những việc chi cho hại thử nhưn tâm, nhưng mà, cũng chẳng hề như những điều nào hồ lay cùng tiên tổ kia.

Chớ trong cuộc thương trường này, người quân tử phải tranh, phải đấu duy cách làm phải cho mình bạch, phải có thứ lớp, phải cho êm thấm, mà nhất hết phải quyết đoán, vì tôi nhớ có lời quan Thống tướng Foch nói: «HỆ TRONG TRẦN NÀO, BINH QUYẾT ĐOÀN THẮNG, THÌ CHẮC THẮNG».

Trước kia, tôi có luận chỗ mạnh của khách-trú, luận cách họ bỏ cuộc thương trường và luận chỗ yếu của họ. Nay mình muốn làm quân tử chẳng thêm đánh chỗ yếu cho sanh đều rồi rấm, vậy thì mình phải bỏ trận mà đánh chỗ mạnh, tuy là việc có khó hơn, nhưng mà cũng được vẹn toàn nghĩa vụ của chúng ta trong buổi này vậy?

Cách bỏ cuộc tranh thương này, các đứng trí thừ ở Saigon và ở các tỉnh đã nghiệm cứu nhất định rồi như vậy:

1. Tại Saigon dựng lập một cái hội thương-mại, đặt hiệu là «ANNAM THƯƠNG CUỘC CÔNG TY», tư-bổn phòng trước là 100.000\$00, một phần bòn định là 10\$ rất cận tiện cho mỗi người lết thấy. Hội này để làm phận sự của mấy chủ mại-chiến mà tôi đã các nghĩa trước đó, và để lập «TÀU KHẨU» trừ hàng hóa rải khắp mấy tiệm Annam trong lục châu;

2. Tại châu thành mỗi tỉnh phải lập; hoặc hội thương-mại, hoặc hội tiết dụng (coopérative de consommation) tùy ý, song phải nánh ra trong các chợ nhà quê. Hết thấy mấy hội này sẽ nhờ hội chánh ở Saigon bảo kiết mà vay bạc rẻ hay là bỏ hàng chịu.

3. Tại mỗi tỉnh, như tỉnh nào chưa có, thì phải mau lập hội Nông nghiệp tương tế và hội Nông nghiệp ngân hàng, rồi mấy hội này hiệp lại làm một hội cái ở Saigon để chuyên lo về việc buôn bán lúa gạo, buôn bán các đồ thổ sản khác trong xứ và lo việc lập nhà máy xay lúa trong các nơi.

4. Như có sức dư, thì lập luôn một nhà Banque Annam (hàng bạc) ở Saigon để giúp tư bản cho nhà NÔNG, nhà CÔNG, nhà THƯƠNG nào của Annam lập ra trong bốn thổ.

Các ông xét coi, cách người mình bỏ cuộc tranh thương với khách-trú đó có phải phép chăng?

Chớ theo ý tôi thì lập cách đó rất trúng đạo lý lắm; vì là có thứ lớp, có sự liên tiếp nhau, binh tướng đứng đầu phải chỗ hết; «ĐÔNG CÓ MÂY TÂY CÓ TAO». Glường ấy đến khi thành lập rồi, thì có lo chi, trong ba hồi trống, chúng ta chẳng phá nổi cái trận mê hồn của khách trú vậy phủ quốc dân ta bấy chầy đó.

Kế sách đã hay tuyệt diệu như thế, song cũng có một phần người còn lo sợ hai khoản sau đây:

1. Thiếu người lãnh nghề điều đình cai hội
2. Thiếu tư bản lập dù các hội ấy.

Về khoản thứ nhất, tôi xin nhượng lời lại cho ông Tổng lý Tiết dụng thương hội tại Saigon (Directeur de la coopérative Cochinchinoise) nguyên vì hôm trước tôi đến học khôn với ngài, thì ngài có phân với tôi như vậy: «TÔI LÀM NGHỀ BUÔN BÁN TRONG XỨ NÀY TRÊN MƯỜI NĂM NAY NÊN TÔI BIẾT CÓ NHIỀU NGƯỜI ANNAM THÔNG THẠO VỀ BUÔN BÁN VÀ CÁCH GIỮ SỔ SÁCH CHĂNG NHƯNG NGƯỜI LANGSA; NHƯ ANNAM BÂY GIỜ MUỐN LẬP TIỆM HAY LÀ LẬP HỘI BUÔN BÁN, THÌ TRƯỚC HẾT, PHẢI CHỌN LỰA CHO ĐƯỢC NGƯỜI RÀNH NGHỀ NHƯ VẬY MÀ DÙNG DẤU MƯỐN MẮC CÔNG ĐỒNG NÀO, THÌ VIỆC BUÔN BÁN MỚI LÂU DÀI». Rồi đó ngài có chỉ cho tôi một ít người Annam rành nghề trong hãng «Union commerciale, và trong các hãng khác.

Vậy thì khoản thứ nhất đó, chúng ta nhẹ lo rồi, miếng là chúng ta chịu tốn tiền, thì sẽ có anh tài ra giúp sức.

Còn khoản thứ hai, về tư bản, thì nhờ có các ông đây, nhờ có mấy ông nhà giàu trong lục địa, chẳng lẽ mấy ông có tiền, không thấy chặc khinh khi, chẳng lẽ mấy ông không lòng thương nòi giống đành coi cho khách trú lập đường tấn bộ của quốc dân ta. Ấy vậy khoản thứ hai đó, tôi cũng ít lo nữa. Theo ý tôi hai khoản đáng sợ là hai khoản này: một là trong bọn có ăn học, tôi còn thấy nhiều người, hoặc vì chức phận mà nhúc nhác, hoặc mang tội đờ ky.

Tuy trong lương tâm họ biết việc đồng bang ta khởi đoan là phải, song họ chẳng dám làm, hoặc không làm, hay là sanh lòng ganh gổ; như họ có quyền, thì họ yếm chế dân quê, còn như họ không quyền, thì họ cũng kiếm mưu nấy chước nọ mà làm cho lân nhơn của họ môn lòng, rùng chí; ngó lơ cái cuộc cử động của ta.

Hai là: phần đông trong đồng bào ta háy còn dốt nát lắm, chẳng biết phận sự lúc này phải làm sao, hề thấy đầu buôn bán rẻ thì đến mua, chẳng phân biệt tiệm Annam hay là tiệm khách-trú; nhờ vậy, nên khách trú mới chắc mình có nơi bán hàng hóa, mới buôn lời khinh thị đồng bang ta như thế.

Nếu muốn trừ khoản thứ nhất, thì tôi xin các ông, hề thấy ai ở thói ấy, thì liền viết thư cho các báo Annam ở Saigon, đăng hiệu danh họ ra cho đồng bang ta biết mặt mà lánh như lánh một loài thú độc.

Còn cách trừ khoản thứ nhì, tôi tưởng chẳng chi hay cho bản dạy là người biết rồi phải dạy người chưa biết, lần lần đây cũng phải biết hết. Nếu có người n. ò nghịch chẳng biết lẽ chánh đếu tà, thì trong cuộc quan hôn tang tế mình đừng thêm đến vì họ là Annam chẳng thương Annam, thì mình thương họ sao được.

Còn một thứ người này nữa, tôi xin chỉ lòng cho các ông biết mà ngừa, là thứ người lãnh phận sự ông, tục ngữ tây cũng có nói như vậy: «TRỪA DIỆP NGƯỜI (VẬY ĐƯỢC NƯỚC MÀ TOAN BẮT CÁ)». Thứ người ấy rình thấy Annam với khách-trú đương kinh

địch nhau, bèn nhẩy ra buôn bán, trọc lợi thái quá cho mắng tuổi tham. Ai chẳng biết lúc này là lúc Annam phải ra mà buôn bán cho có tiệm đặng đồng bang ta tới lui mà mua đồ, song ít nữa cũng phải xét nghĩa vụ lúc này, mà ăn lời cho vừa phải, có đầu đắc thế rồi mong các cô lột da, làm phải mang tiếng với đồng bào rằng Annam mình bán mắc. Há đi quên câu: tiền nghĩa nhi hậu lợi đã vinh sao?

Vậy thì thứ người đó cũng là một thứ người hại cái chủ nghĩa của chúng ta lúc này. Nếu đâu có thứ người ấy, thì chúng ta phải đề chế tức thì đặng làm gương lành cho kẻ khác;

Ở các ông, sớm giờ đó tôi khái luận cuộc Annam thương với khách-trú trong buổi này, cuộc ấy nó căng hết thấy đồng bào ta, cho nên người nào là người Annam, phải lấy cuộc đó làm trọng, như việc trên đầu, trên cổ vậy, phải thể lòng đờng người rồi kẻ sức ít, người sức nhiều, hiệp nhau lại mà chung lo cho hoàn toàn nghĩa vụ; làm làm sao cho đến khi chúng ta xuống tuổi vàng, chẳng hổ với tổ tiên ta, làm làm sao cho đoàn hậu tấn không lời trách móc ta được.

Sau đây tôi luận riêng qua cuộc thương mại Annam tại Longxuyên này.

Trong khoản luận về cá nhân cuộc thương mại Nam-kỳ, thì tôi có nói mỗi tỉnh phải lập hoặc thương mại hội, hoặc tiết dụng hội. Vậy thì trong tỉnh ta đây phải lập hội nào cho thuận tiện. Tôi thăm xét trong tỉnh ta, ba năm nay bị thất mùa luôn, cho nên bết tư bỏi thật là khiếm khuyết, thua sút các tỉnh khác xa. Nếu lập hội thương mại là hội phải có vốn to, tôi e lo chẳng kham đặng. Cho nên tôi bàn tính với mấy ông tư tế giá tại tỉnh, nhưt định lập một hội tiết dụng thương hội thì cận tiện hơn.

Nhơn vì trong năm 1917, quan phủ Bảy, ông Hồ-biểu-Chánh với tôi, có bàn luận, ý muốn lập hội này tại Longxuyên, nhưng mà lúc đó, mắc nhiều việc lằng xằng nhưt là mắc lo bài Đại-việt, lại cũng thấy lòng người xao lãng về việc hiệp hòa, cho nên mới không lập được. Đến nay cuộc tranh thương vừa khởi tức thì tôi đã nghĩ đến hội ấy liền và tôi chắc lúc này, lập nó ra ắt thích hiệp với nghĩa võ của chúng ta lắm.

Lời tôi tưởng chẳng sai, cho nên khi tôi đề xướng ra, thì các ông ưu thế mẫu thời tại Longxuyên thấy đều ưng chịu.

Vả chẳng cách lập hội này rất dễ, nó chẳng phải là hội buôn, cho nên, lập nó phải xin phép quan Nguyễn-soái phê chuẩn chương trình; khi quan phê rồi thì sao lục hội ước ra hai bản mà lưu ký tại tòa thương vụ và bố cáo trong nhựt báo cho các nhà buôn rõ biết mà giao diết với mình: Lập nó, khởi đoan bài sau này, lại bắt luận là quan dân đều được hòa vô cả. Đều hay lạ và khác hơn các hội khác là cái chủ nghĩa cao trọng của nó như vậy. «Một người giúp cho nhiều người, nhiều người giúp cho một người» Tôi xin lấy một cái ví dụ rõ hơn hết và trước mắt mọi người mà các nghĩa hai câu ấy:

Thí như, tôi thường hay dùng dầu lửa mà tôi không tiền cho đủ mua đến một thùng, mỗi bữa tôi mua mỗi chai mà xài. Rồi lại tôi tính nếu mua như vậy hoài thì mất lắm, chi bằng tôi kêu năm ba người nghèo như tôi, dậu bạc lại mua cho được một thùng trọn rồi về chia nhau mà xài thì rẻ hơn là tôi mua từ chơi.

Nếu như năm ba người ấy không chịu hùn hiệp với tôi, cứ đi mua lẻ hoài, thì ai ai cũng bị mua mắc, mà lại không ai giúp cho ai được chút nào, chớ còn hùn hiệp lại mua một thùng chia nhau mà xài, thì hết thấy đều được nhờ sự rẻ. Có phải vì sự hiệp hùn đó, mà năm ba người ấy (số nhiều) giúp được cho tôi (số một) chẳng? còn tôi (số một) cũng giúp được năm ba người ấy (số nhiều) vậy.

Ấy đó, hội này chỉ yếu là nhiều người hùn tiền nhau lại, mỗi phần hùn là 10\$00 (ai hùn nhiều phần, thì bạc sẽ sanh tức năm ba ly tùy ý hội định) đặng mua sỉ hàng hóa cho rẻ (mua nhiều ắt phải rẻ) rồi đem về bán lại cho nhau mà xài cho ngại, như té lờ, sẽ chia cho nhau mà hưởng.

Hùn vô hội này háy còn nhiều đều ích lợi lắm, tôi xin kể nhóm vài đều nữa cho các ông nghe.

1. Trong cuộc mua bán, hề một món đồ nào nó đi qua nhiều tay, thì món đồ ấy, lúc nó đến tay mình mua, mà được giá rẻ, thì món đồ đó ắt giá, bằng nó là đồ thiệt, thì giá nó làm sao cũng mắc. Ví dụ: tôi xin lấy một chai rượu chác của khách-trú thường bán trong các chợ nhà quê mà hỏi rằng: Rượu này nguyên nó ở tại đâu đem về bán tại đây? Đáp: rượu này gốc ở bên Đại-Pháp làm, rồi bán lại cho mấy nhà buôn lớn tại Saigon, mấy nhà buôn đó bán lại cho khách-trú Chợ-lớn từ nơi tàu khậu, tàu khậu bán lại cho mấy tiệm lớn tại các tỉnh, mấy tiệm đó mới bán lại cho mấy tiệm trong nhà quê, rồi mấy tiệm nhà quê mới bán lại cho ta dùng đó. Vậy từ khi người Langsa làm thứ rượu này ra cho đến khi mình mua được mà dùng, thì chai rượu ấy nó đã đi qua đến bốn tay là: 1. Nhà buôn lớn Saigon; 2. Tàu khậu Chợ-lớn, 3. Tiệm buôn tại tỉnh và 4. Tiệm buôn nơi các chợ nhà quê; Thí dụ tại bên Tây giá một chai là 0\$20, về tới Saigon phải bán giá 0\$25, vô Chợ-lớn phải bán 0\$30, về các tỉnh phải bán giá 0\$35, đi đến các chợ nhà quê phải bán giá 0\$40 (Đây tôi phỏng ước giá trời đều như vậy, cho dễ thấy, chớ trong cuộc buôn bán giá hàng hóa trời sụt không chừng là tùy món ế, món đắt, hoặc bởi người bán ăn lời nhiều hay là ăn lời ít) Các ông nghĩ coi, tại chỗ làm rượu giá một chai 0\$20 mà khi về đến chỗ ta dùng giá đến bằng hai (đó là bực thường, nhiều vật khác còn cao hơn bằng ba, bằng bốn)

Nếu như về tới đây, mà giá chai rượu đó chừng 0\$25 hay là 0\$30, thì tôi dám quyết đoán rằng rượu đó là rượu giả, mấy tay buôn bán có pha nước hay là pha vật chi khác vào, vì người buôn bán thì là chú ý thủ lợi, họ có khôn gì, họ đi làm mọi không cho mình như vậy đâu.

Bởi vậy cho nên, ai muốn khỏi sợ con buôn gạt gẫm; ai muốn mua đồ thiệt mà lại rẻ nữa, thì phải vô hội Tiết dụng này vì hội muốn mua vật chi đặng bán lại cho hội viên, thì mua tại gốc, chớ không mua với mấy người buôn bán kẻ giữa đó. Mua tại gốc, thì đồ thiệt tránh kẻ trung-gian thì được giá rẻ, giương ấy người buôn bán nào tranh thương với hội mình cho lại.

2. Sao đặt tên là Tiết dụng thương hội? Nguyên vì trong các sách Triết họ có dạy: phạm làm con người, đều lo trước hết, là cho phải sung sướng tận thân nghĩa là lo cho no-ấm, sống lâu v.v. (assurer le bien être) rồi lại dạy phải

ăn cần ở kiệm (faire des économies) đặng khi đau ốm già cả, cho có tiền mà bảo dưỡng thân sanh.

Nếu xét cho kỹ thì hai câu đó nó phản đối với nhau, như trắng với đen, hề muốn sung sướng thì phải xài tiền, mà xài tiền làm sao cho cần kiệm. Còn muốn cần kiệm thì dễ dành tiền, mà dễ dành tiền, làm sao cho sung sướng cái thân sanh.

Tương khi ai nghe như vậy, cũng lấy làm bối rối chẳng biết liệu làm sao cho vẹn toàn hai cái nguyên lý ấy cho đặng.

Chẳng hề chi đâu, xin các ông hãy hùn vào hội Tiết dụng, thì các ông sẽ thấy hai lẽ đó được điều hòa, được tương hợp với nhau vẹn cả.

Và chẳng trong hội ước có định như vậy, hề hội có lời, đến cuối năm, chia cho hội viên, mà cách chia thì định ai mua đồ nhiều thì chia lời lớn, ai mua đồ ít thì chia lời nhỏ, còn ai trọn năm không mua đồ của hội thì không có lời, tiền hùn tỷ như tiền cho hội mượn không vậy. Bởi đó cho nên, mỗi người hội viên, hội phát cho một cuốn sổ, hề đến hội quán mua đồ (mua mặc) thì trình sổ cho chủ tiệm ghi số bạc mình mua vào, đặng cuối năm cộng lại suy tính.

Mấy ông xét coi, có phải mình xài phí cho sướng thân (mua đồ nhiều) mà rồi lại rồi mình được cần kiệm chẳng (chia được lời lớn)

Vì vậy nên mới đặc hiệu là Tiết dụng thương hội: tiết là tiết kiệm, còn dụng là dụng tài, Thật có phải là một hội mới lạ, mà lại rất hữu ích cho chúng ta buổi này chăng?

Còn cách sắp đặt cai trị hội lại rành rẽ, vững vàng, chẳng lo sợ thất đều chi Mỗi năm hội cử 12 vị quản lý, trong số đó, tiền ra sáu vị để hành sự là 1. Chánh chủ hội, 2. Phó chủ hội, 3. Chánh từ hàn, 4. Phó từ hàn, 5. Chánh thủ bốn 6. Phó thủ bốn, còn sáu vị kia để phòng khi bỏ khuyết. Hội lại còn cử thêm 4 vị kiểm sát, trong bốn vị đó bắt thăm ra hai vị hành sự, hai vị để bỏ khuyết. Phép cử quản lý viên thì lựa những người mần công cầu lao, để lo việc hội; còn cử kiểm sát viên, thì lựa người tuổi tác, nghiêm cần, để khảo cứu công việc làm của hội cai quản, cả thấy làm thì công cho hội, chớ không được ăn lương bổng chi hết.

Trong hội muốn làm bất luận việc lớn nhỏ, việc trọng khinh, thì phải có lời bàn nghị, của hội cai quản nhất định trước. Người chủ tiệm thì để thi hành các lời bàn nghị ấy, và lại đặng bán hàng hóa theo giá hội định, chớ chẳng có quyền hành chi rộng mà phòng đều sợ thất. Cuộc sắp đặt rành rẽ và chắc chắn như vậy, thì các ông có chớ chi lo sợ mà không vào hội đặng giúp đỡ nhau cho tròn chí hướng của chúng ta.

Tôi nói tóm lại, các ông hùn vô hội có mấy khoản ích lợi sau đây.

1. Các ông được mua đồ thiệt, khỏi sợ ai lường gạt.
2. Các ông được mua đồ rẻ, dầu hội có bán mắc, thì lợi ấy cứ năm cũng về các ông chia.
3. Nhà hội là tiệm chung của các ông, các ông đến đó mua đồ, khỏi lo ai bán huỗi tấm thân.

Đã vậy, mà các ông còn tỏ được cái lòng ái quốc, cái chí hiệp quán nữa là hai đều rất quý trọng cho con nhà Annam trong buổi này. Các ông cũng phải biết chừng nào hết thấy đồng bào ta trong tỉnh Longxuyên này, bắt đầu là nghèo, giàu, giàu hơn nhiều, nghèo hơn ít, như nghèo đến nỗi lấy chẳng nổi một hũ, thì đòi ba người hiệp lại mà đóng một hũ, rồi lấy một cuốn sổ chung, luân phiên với nhau mà mua đồ (chớ hội không bán hàng hóa cho người ngoại hội), chừng nào hết thấy người Annam mình trong tỉnh, đều vô hội này cả, thì vốn hội ác to lắm, vốn hội to, thì ác mua đồ đồ cho hơn dân trong tỉnh dùng, chừng ấy, dầu không luận tới việc tuyệt giao với khách-trú, thì tự nhiên khách trú cũng phải bãi việc buôn bán, cũng phải nhượng chỗ lại cho Annam mà đi xứ khác (chớ ở buôn bán ở ai mà ở như vậy, có phải như ở của các ông (là hũ vào hội) mà được lương tiện chăng? (là được có ích lợi riêng và được đẹp yên khách trú) Trước khi tôi giừe tiếng, tôi cáo lỗi xin khuyên một đôi lời này: Xin các ông phải ráng sức mà hũ vô hội Tiết dụng tại Long-xuyên, hũ vô hội Annam tương cuộc tại Saigon, hũ vô hội Nông nghiệp ngân hàng (hội này phần chúng ta lập rồi) rất thanh phát các ông đã thấy rồi, và hũ vô hội nhà Banque Annam, nếu chẳng có sức đủ mà hũ cho đủ các hội, thì cũng nên vay bạc mà hũ vào, vì phần hũ mỗi hội đều định có 10\$00 mà thôi.

Khi các ông hũ đủ các hội rồi, xin các ông chớ tưởng rằng, đã làm phận sự xong, tôi cúi xin các ông phải ra công khổ mà cố động cái nghĩa vụ lớn lao này, cho hết thấy đồng bang ta rõ biết rồi nắm tay nhau đồng ứng lên một tiếng, lược xông trong đường tấn hóa.

Long-xuyên, le 21 Septembre 1919

NGUYỄN-VĂN-CU

Nam-Bác-Ai

Giá bạc

Kính trình cùng quý-vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu mần (Essence de menthe) hiệu Lò-tiên và các thứ xà-hong.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ
Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu lè.

Người Quán-lý tiệm này, biết phép dưỡng vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết ít nơi bì kịp!

Cúi xin quý-vị đồng-bào, mở lòng đoàn thể, giúp chúng tôi cho vững bước trong cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi rất trọng ơn quý vị lắm đó.

Nghĩ rằng:

Người Annam, thương Annam, Lấp sòng, phá núi, dầu làm như chơi

Monsieur Lê-Mai, Quán-lý Nam-Bác-Ai

Poste de Trà-ôn

Kính đôn

Kho bạc nhà-nước..... 9 f 80
Đồng-Dương..... 10 15

Giá lúa

Từ 7\$10 cho đến 7\$20 một tạ, tùy theo thứ lúa.

Lời rao

Ruou Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rơm ở tại Cantho kêu hũ vốn thêm cho đủ 1 triệu rưỡi quan tiền laogsa (1 million et demi de francs)

Vị nào muốn hũ xin do nơi ông QUẢN LÝ hội ấy đương niên ngụ tại phòng văn quan Trạng-sur A. Viviers tại Cantho

Mấy ông Chủ-bút Nhứt-trình quốc-ngữ nếu đi lỡ đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

Nam-Đoàn-Thẻ RESTAURANT

Quai du Fort (Cantho)

Kính cùng lục châu chư tôn đặng rỏ: Chúng tôi mới lập 1 cái tiệm hiệu là NAM-ĐOÀN-THẺ gần cầu tàu Khách-trú, gần nhà hàng ông Vô-hiếu-Đề (quai du fort Cantho) để bán đồ điểm tâm như là: café, bánh, nước đá, và đồ thứ rượu(Consommation) và sách, vở, giấy, viết, mực v.v.

Xin mời lục-châu chư tôn có dịp đến Cantho tiện đường dời gót ngọc lại tiệm chúng tôi, trước coi cho biết công cuộc chúng tôi tạo lập, và sau nữa, chư tôn muốn cấp dùng món chi, chúng tôi sẽ làm cho chư tôn vui lòng.

Xin đến, sẽ thấy chúng tôi hết lòng hoan nghinh và tiếp đãi vừa ý chư tôn chẳng sai.

Xin chư tôn niệm tình Annam cùng nhau.

NAM-ĐOÀN-THẺ Cẩn bạch.

Hậu thanh

Giao tiếp thương mãi hội

CU LAO MÂY— TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1991 tích số mỗi 100\$00 thì lời đặng 52\$ còn lại sáng trong hội hết thấy giá đặng 750\$00 đều tính nhập vô số vốn.

Nay hội mở hũ thêm mỗi phần hũ là 150\$; như vị nào muốn hũ mấy hũ tùy thích. Định đến ngày 1 Decembre 1919 thì nạp số hũ; như vị nào muốn hũ đều chi xin gửi thư cho Monsieur Từ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt rỗng bằng nước mía, nóng đã ngon mà giá lại rẻ.

Vậy Bồn hiệu kính cùng chư quý vị rỏ: Như vị nào muốn lãnh về bán đặng kiếm tiền huê hồng, xin viết thư cho Bồn hiệu mà thương nghị.

Lãnh về bán khối trả tiền trước, bán đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lãnh rượu về mà bán chẳng đặng, thì gửi trả lại cho Bồn-hiệu cũng đặng vậy, miễn là ve còn tới thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho
Kính Gáo

Một việc khá lắm

Có quan Giám Đốc Quesnel sáng lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mỹtho) sớ thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sớ thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này sáng mới vét lại lớn lắm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chở lúa ruộng lắm, và như muốn chở lúa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sớ đất khác kề cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của niều Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao gia bán. Hai sớ ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ai muốn mua hai sớ đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sớ Nhứt-trình An-hà tại Cantho mà thương nghị và đến xem bán đồ thì hiểu rỏ.

MỸ KỸ

TIỆM HOA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐÁU
ở đường Turc, số 16
Ngang nhà **MOTTET, Saigon**

Kính cáo cùng quý khách dặng hay: tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mũ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điều thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ hoa chơn dung nhảm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô bở, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biển liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU cần khải

Phổ cáo đồng bang

Kể từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cánh-thơ, tạo sáng đều rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mẫn-cần mua giúp, ngày nay thanh-hành,
Thanh-hành dặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin rờng,
Lành in chi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-lan.

Toa, số, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bền chắc nhường của người
Nói chi sách đóng thì thôi!
Lương đa, lương bố, để đời ít hư.
Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,
Tự điển cùng Sử ký Đại nam.
Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiết làm rất hay.
Thước, viết nghiên sáng dầy đủ hạng
Thiếu chi đầu giấy láng, mực ngời;
Chước trao, nào phải những lời.
Sang chơi 1 chuyểu xin mời các ông
Tuy vật liệu, nay không dễ đủ,
Bồn quán nào dám phụ ý ai,
Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,
Miếng cho đẹp dạ Quý-ngài là hơn.
An-Hà An-Quán Bđ Saintenoy Cánh-thơ.
Đồn kính.

LOI RAO

Kể từ ngày 1er Novembre. 1919, ai có trồng mía nhiều xin chờ đến lò rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ (Cánh-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghé cùng mua; mua đặng liền làm.

Còn ai chưa trồng mía cũng nên trồng cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng nước mía mà làm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngủ-phụng-Lầu của Trần-văn-Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang Cánh-thơ. Vậy xin đồng bang liệu vài cất tiểu láng phí mua đọc giúp vui giây lát, giải muộn thoãn cũng được vài canh. Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau thấy đều tẻ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lắm!!

Giá mỗi cuốn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuốn giá..... 0\$20

50 cuốn giá..... 6\$50

100 cuốn giá..... 12

LÊ KHANH-TRINH

Geometre civil

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho—Chaudoc

Lành đạt điển thổ

Phân ranh hạng

Trương phân thổ sàng

Công chuyên làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Thuốc hiệu Globe
(TRÁI ĐẤT)



Có gói 10 điều

Có gói 20 điều

Hút đá ngon, dễ dành lâu được không mồm, không mực.
Tại Hãng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI ROI

Kính cùng lục-châu đặng về tại nhà lo Hậu-Giang Cánh-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-hức có quyền thi sách như trước-tên.

Sách này có 156 trang và có đủ kiểu viết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MÊN mới soạn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$ 00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cánh-thơ, mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHAU THÀNH CẢNH THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chừ vì nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Désertiquerie de Cantho.

PIERRE PHAN-VAN-VAN
DIT VANG

Geometre civil

Longxuyen—Chaudoc—Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điển thổ,

Phân giải hạng,

Tương phân thổ sàng,

Công chuyên làm kỹ

vang và tin giá nhẹ

Diễn chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

Thuốc gói hiệu Globe

(TRÁI ĐẤT)



Máy xay thường dùng thuốc dặng cho thuốc Gả-lốp là dặng, khói thơm, hút không ki d c.

Mở mình hãng DENIS-FRERES có trữ bán sỉ mà thôi.

HIỆU MÓI

Trần-Mạnh

ở đường mé-sông, gần cầu lùn Khách-Trú—**Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tây, đồ-bếp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tây (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể cách kim-thời, vân vân.....

Kính cùg Lạc-châu Quán-tử

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các loại hàng hóa đã kể trên đây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lãnh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách cầu thuyền) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chu-tồn lập tức. Nói tóm lại đây là: chư-tồn có cần dùng vật chi, ở tại Cantho có bán, thì tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chư-tồn được vậy.

Xin chư-tồn Quý-khách, tương tình đôn-đan, ra ơn chiêu-cổ, giúp nhau, đừng mau lẩn-bộ trong nẻo thương-trương, thì ơn ấy rất lớn thêm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập—**Cantho**

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thầy rõ: tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây, mua tại hãng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻo trong tú có kiến rộng nước kiến lên

không dặng, ruồi bu không được lại khỏi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiêu cổ giúp bằng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thơm lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 Novembre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thầy giáo cần mẫn con nit học mau tiến phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giá như vậy.

- Học ngoài (không ăn ngủ) ...4\$
- Học và ăn buổi trưa,7
- Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Đốc học trường Võ-Văn cũng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thì kể là16\$

Bữa 3 Juillet bài trường tới 5 Août thi tự, còn kỳ bài trường Tết thì cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thi tự bà con có bác ai có dịp đi Cantho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đếu gì, xin gửi thư cho Ông Võ-văn-Thơm, thì lập tức có thư trả lời.

PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RẮN THAY CON MẮT

Chủ nhân **TRIỀU-CUONG**

Một tiệm lớn ở tại đường **Marins, số 88—Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường **Galliéni, số 3—Saigon**

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bổn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhãn «Con Bướm Bướm» làm tin, chư qui vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhãn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kẻo làm thứ giả uống vào thêm hại.

Bổn Dược Phòng có gửi thuốc lại nhà M. **THAI-KY-SON**, ở đường **Pellerin số 23-Saigon** bán giùm giá của tiệm tôi, chư qui vị ở trong **Lạc-Châu** có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lòng gửi cách **Contre remboursement**. Còn tiền gửi về thán phải chịu

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VỆ

(20) Thuốc bổ thận tinh thần hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món đã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự-Thận này là một phương quý lạ trong việc tráng dương nếu hình các chứng thuốc Thận rất nên đề dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bất giao sanh chứng chiêm hao Di-tinh, nếu để lâu ngày đường Ngạc quan hư xương móng hoại biến ra chứng Trệ-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hữa cho mạnh môn âm nơi thận thì tức thì mạnh giới:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không đi, mộng-mị di-tinh cũng là đờn bà lạnh nơi tử cung, đờn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và âm thân thì hơn sức Lộc-phung, thiệt là bổ Đẩu hàng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bàn hoàng thọ thấp, nhiệt sanh chứng lậu trệ, ngủ lam, mới thì dài gât, lâu thì bài hoại đờn điều, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt li-vị hao thận phò; dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ chơn nguyên tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Môi lưng mỏi gối, nhưt tê xương cốt, đi đứng có đau không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi hơi quá độ khiến tinh thần bồng rúng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vị hư khi huyết hao kém, hay

mệt hay mỗi đêm khuya, thường hay sông-bến hơi tích trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện li châu thân an ổn;

5.—Đờn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng dợt ngưng trệ đông kết rồi huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, hạch đái hạ, đường kinh trở sục không chững, khi ít khi nhiều nơi âm môn hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hư mang môn hỏa kém, hay đái đêm, xương cốt mỏi mề, dùng đến thuốc này rất cố tinh bồi thận, dẫu già tuổi cao cũng mau có con thiệt là thuốc bổ thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng đã kể như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho đặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thân thể tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khi huyết đâm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bệnh hoạn liên niên, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở nên trẻ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bổ huyết rất hay quý trong hoàn cầu.

Chư qui vị có mua hãy nài cho đặng hiệu **PHARMACIE SHANGHAI** và coi nhãn «Con BƯỚM-BƯỚM» mới là thiệt thuốc của **Bổn-Dược-Phòng** kẻo làm thứ giả mạo

Cách dùng: Tối trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIỆT GIÁ:

Mỗi hộp hai hoàn 1\$00

HỒI DÔNG-BANG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lắm
kêu là **Rhum Stella**
làm rờng bằng nước mía.

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tỏ
ý binh vực cái môi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuộc nữa.
Mua uống rồi mới biết.
SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muôn' mua xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Bacieu, Soctrang
Vinhlong, Mytho
Travinh

Vậy môi lợi càng ngày vé tay đông-chường

*Lu et approuvé avant publication
Cantho le 20 novembre 1919
L. Cadre, gérant*