

NĂM THỨ BA 1919
DEPOT LIBRAIRY

JEUDI 6 NOVEMBRE 1919

LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHƯỚT BÁO

報 日 河 安

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BẢN NHƯỚT TRÌNH

TRONG CỘI ĐỒNG DƯƠNG

BON CHU LANGSA

BON CHU QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2 00

TRỌN NĂM..... 5 \$ 00

BON QUỐC NGỮ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3. 00

TRỌN NĂM..... 7\$00

BẢN LẺ MỖI SỐ..... 0. 15

SÁU THÁNG..... 4, 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX**RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tỉnh; nên bồn hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhữ ợc Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau này: Vâ có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lâm, hiệu là: TRUNG-HUẾ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hê uống vô sội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRẮNG CÂN PHONG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tắm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhiệt trong gan cốt và lai lâm cho máu chạy đều, thiêt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phì thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thống độc đi đứng chẳng an, đau nứa thần minh, (kêu là bán thần bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cùng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh hoayan.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khoắn hơn lần trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỞNG BỎ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rặt ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ bay sauh tinh bô huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thần hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tý chí mỏi mệt, đờn bà đường kinh không dung, bạch đái xích-đái đờn bà sah dê yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tை thấy đều dùng được. Uống nó thì nó hay sauh tinh thậm huyết, khoe khoán tinh thần nhung người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật nhục ăn không tiêu, kích trứ trong bao-tú.

Hê uống rượu thuốc này thì đầu bệnh chỉ né trừ cùng nỗi.

BÀ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khỏi mang tai, bệnh ilt sanh. Còn như mang sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoản hối, chẳng biết thèm ăn, từ chí rủ liệt, lở tai lồng bùng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư

Bồn dược phòng hằng da tâm chū ý, tiêm Phương kia thế nọ hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hê am hứ thì bỏ am, dương hư thì bỏ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật huyết kém hao, hê uống rượu thuốc này thì dặng trắng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiêt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-quan, bồn dược phòng chẳng nên công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiêt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hê uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều

Đau trong xương, tý chí rủ liệt, di bức không vững, da vàng, chon thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tictch, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bị bê kẽ trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dĩ thường, thiêt là một thứ thuốc bay đê nhứt.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hê uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gìn, khôi lo bệnh hoạn vê sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho cầu, ấy là một thứ thuốc bị truyền linh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn "hir đau lưng, nhức tay, mồi chơn, đau trong xương, hay đực gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chung bài hoài. Các chứng ấy hê uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đđ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chắt chẩn, hiệu Trung-Huế Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư Quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhau để hiệu Trung-Huế Dược-Phòng thì chẳng lầm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư để chờ cho kỳ lưỡng thì bồn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUẾ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hay nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bào chè y sán, tại hảng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tàu đâu.

NUUNG THUOC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-ô hay đau, rét, và nhứt là cho người dân bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh nhà phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯƠNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bực nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dăng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đà kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cùng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một đên ta ta Saigon có món chỉ thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chỉ xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức. Xin quý vị đến xem Hàng chơi thi rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella
Lâm ròng hàng nước miếu.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh vé bán lại khói trả tiền trước.

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành tháp mướn đều khi đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ tho, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng tối thương hàng, bán mờ và hán lê vò ra ôt xe máy hiệu Michelin, giấy hàn-ết dù cờ đóng theo kiểu kim thời. Quí ông ở xa muôn mua đồ phu tùng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sáng lòng kỳ lưỡng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.
Cần khái.

AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.— Cúng còn lệ cũ hoài...! | 6.— Hồi nhớ dừng quên |
| 2.— Trường học thương mại | 7.— Ai tín |
| 3.— Lễ Sanh-nhựt kỷ niệm Thời-Báo | 8.— Linh tê |
| 4.— Lời chúc đám cưới | 9.— Nhàn dâm |
| 5.— Trà lời ông Ng.-mạnh-Bỗng | 10.— Lạc-diệp-quí-cẩn |

Cúng còn lệ cũ hoài...!

Buổi này là buổi cạnh tranh sự khôn khéo, sự kiến thức của các nước trong hoàn cầu, nước nào cũng vậy, hễ là tục cũ hư, thói xưa tệ, thì bằng trí thức mau mau tẩm kiêm chế sửa lại cho đẹp cho phù theo thời đại văn-minh tân bộ này, rồi rao báo truyền tụng cho dân trong nước noi theo đấy mà bắt chước

Nước Nam ta, từ ngày có ngọn gió Âu-Mỹ thổi vào từ Nam chí Bắc, nói cho phải tục cũ lệ xưa như là: phu thủy, bóng, chàng, coi ngày lụa giờ, tin tưởng di-doan v...v...phản nhiêu làm cho trầm trồ sự tân hóa trong nước, nay đã chế cải đượcit nhiêu rồi, tuy chưa giứt, song tướng ít lâu đây cũng phải tuyệt mà. Trái xem các tục cũ lệ xưa (hủ lệ) đã lẩn lẩn bỏ bớt, duy còn có một cái lệ này là lệ «Chẳng chịu lia nhau» có nhiêu nhà Annam ta còn giữ đặc quái. Vì đã nhiễm vào tim óc câu tục ngữ «thà lia thát chớ chẳng thà lia sống» nên mới là vậy...!

Mất thường thấy ở xứ ta, mỗi năm tới kỳ diễn lulu tập, tên dân nàø bắt thăm nhau số trên, nghĩa là từ 1, 2, 3, 4, 5, 6,

v...v... ối thôi! nào cha mẹ anh em, thân tộc họ hàng, lo sợ cho tên đó bị chấm linh lâm. Đầu tốn kém bao nhiêu cũng chẳng tiết, kiểm thế này, toàn chước kia làm làm sao cho tên đó đừng chuồn miếng càng là thoát vòng quan linh mới chịu. Có người lại ăn mặt làm cho nhọc sú. Tông làng tám bát mà nạp đầu quan tuồng như bị tội giang giảo chichi vậy...! Khi lựa rồi, nhiều kẻ lại còn muốn trốn không tuân theo luật linh, nên quan dạy phải nhớt chung l chổ cạnh giữ nhặc nhiệm khác nõo kẽ có tội. Có phải là tại mình bô buộc ilý mình không? Đừng trách sao rằng nhà-nước đem lòng bạc dài mình là người đem thân đi giúp nước...!!!

Chớ chi mình cạn xét chữ quốc vương thủy thồ, cái đó là cái nợ nam-nhi đấu phao thon lán cốt di nữa, phải toàn bão bồ, hổ là tội tuỗi bắt thăm, nếu nhảm mình phải đem thân ra đền bồi ngọn rau lật đất, thi chju, hàn hoan, lành mang di liêu, nhà nước cũng trọng dụng mình và để cho mình thong thả, chừng nào có linh kêu thì đi.

Sao chêng nghẽ: đi đây nào phải là ly biêt ngàn năm chi sao? mà khóc, kẽ,

buồn rã, kêu trời kêu đất....ô hô! quá tai...! Đì đây, có vị công lập dặng công danh hiền kỳ phụ mẫu; và cũng như vân, vẫn cũng như võ: Vậy chờ không nghe người ta nói: Võ-tướng đế bao bình thái bình sao?? Mà cứ vu tất chữ văn hoài, hè kêu tới chữ võ thì mếu máo... khóc..... Kìa như các Võ-tướng của Đại-Pháp lúc này: ông Joffre, ông Foch, ông Pétain, ông Mangin; còn nhiều ông nữa....có phải danh thùy trước bạch không? Còn Annam mình như ông quan năm Đô-hữu-Chẩn, ông quan ba Đô-hữu-Vị, ông quan ba Cao-Văn (còn nữa nhớ không hết) thật đáng nêu tên vào thanh sữ.

Đó thấy chưa? chuyện gì mà sợ, mà nhá, rồi làm những điều phi lý mà bó buộc lấy mình cho mất bẽ thong thả. Đã biết tình cốt nhục lúc chia phui ai cũng là xót dạ một chút, song hãy nghĩ lại: nào phải cách biệt đời đời sao mà khóc, mà buồn, trong 5, 7 tháng, 1 năm, cũng dặng phép về viếng cha mẹ anh em vậy; vài năm mang khóa thì về, chờ có gì đâu mà sợ cả??

Phải rõ cái đều sợ phily, cái đều nhá vò cắn nẩy, cùng bởi cái tình thân ái chẳng dành cách mặt mà ra. Nếu muốn diệt cái tệ nói trên đây, chính chẳng khó chút nào, mình gạn xét trước sau mà dẫu dặng cái tình thân ái này đi thì từ nhiên cái tệ kia phải giứt chẳng sai.

Phạm-kỳ-Xương

Trường học Thương mại

Một lớp dạy thương mại bằng chữ Laugsa đã lập xong rồi.

Một lớp dạy thương mại bằng chữ quốc ngữ ngày nay sẽ lập xong.

Bản quán mới tiếp đọc trong nhựt báo La Cochinchine libérale đê ngày

thứ ba 21 Octobre 1919, số hiệu 621 một tờ thư của ông Đặng Văn-Chiêu, cựu chủ bút Nòng-cô-mìn-Đàm, nghiệp chủ Trà-đôn, nói về chuyện trường thương mại. Bỗn quá trường có quan hệ đến cuộc tự do lý tài ngày nay, nên xin dưng dặng vào đây, và có phu thêm những tin tức thuộc về vụ ấy cho lục chau-tường tắt.

THƠ CỦA ÔNG ĐẶNG-VĂN-CHIỀU GỬI TRÌNH QUAN THÔNG ĐỐC NAM-KỲ.

Trà-đôn, le 17 Octobre 1919

Bản quan Thông-đốc.

Chúng tôi tiếp đọc lời chúc từ của thương quan mới đọc nơi tiệc rượu của hội Nam-kỳ thương-mại kỵ nghệ kính dung, hay rằng vì bởi không có học trò nên thương quan phải bỏ mà chẳng lập dặng trường thương mại tại Saigon.

Chúng tôi hết lòng cung kính vinh diện xin trình cùng Thương quan những việc sau đây:

Trong một số An-hà -nhựt-báo tại Cán-thơ, tôi đã có viết một bài khuyên những kẻ đồng hương thanh niên vào học trường ấy, thì có nhiều kẻ trả lời với tôi rằng hết sức sốt sắng muốn đi học trường thương-mại; nhưng bởi vì họ không có bãoz cấp tốt nghiệp Pháp, việc cụ thể nên chẳng có thể gì mà gửi đơn cho thương quan dặng.

Bản thương quan,

Theo ý riêng hèn mọn tôi tưởng bởi vì số họ: trò thi đậu bằng cấp tốt nghiệp trong trường Bôn-quốc thì ít, mà lại phải vào làm việc trong nhiều công ty và đi học trong các trường cao đẳng ngoài Hà-nội, vậy e cũng có lẽ cho những học sinh các lớp nhất trường lĩnh vào học trường thương-mại ấy được. Các trò ấy đã học dặng ít nhiều thể thức nhập môn tiếng Langsa, chắc họ cũng có

thể trau dồi thêm sự học tiếng Langsa luôn một lượt với những bài học thương-mại dặng.

Tôi có một người bạn mà có lẽ chỉ đích danh ra dặng, người ấy học xong nơi trường lính Nam-kỳ rồi đi qua học rường buôn bán bên Marseille, mà ngày nay trở về đây đã có bằng cấp sơ dẳng và bằng cấp cao dẳng tại trường ấy.

Bản thương quan,

Chúng tôi đọc bài diễn từ của ngài lấy làm hết sức khâm phục; và chúng tôi quả quyết rằng hết thảy người Annam đều do đó mà thù ích bấy lời thông thạo dẽ dắc dặng mà dân-dao các cuộc thương mại kỵ-nghệ. Rồi đây Annam cũng sẽ hiểu thấu mà hết lòng cám dội tấm lòng nhoan từ rất minh bạch của thương quan đâ vì lợi ích của họ, dẫu cho Thương-quan chẳng có chút gì hiên vĩ cung vây.

Bản Thương-quan.

Kính xin nhậm chút chyện lính cung kính của chúng tôi.

ĐẶNG-VĂN-CHIỀU
Cựu chủ bút N. G. M. Đ.
Nghiệp-chủ Trà-đôn

Khi cái thư này thấu đến quan Thông-đốc, thì ngài lại có nghe rằng ông Nguyễn-phú-Khai, Chủ nhơn tờ báo La Tribune Indigène đã hiệp cùng ông Hồ-văn-Kính, hội trưởng hội khuyến học Nam-kỳ mà rước thầy Langsa dặng mở một lớp học nghệ thương-mại tại hội sở khuyến học dặng dạy người Annam cho tinh thông nghệ buôn bán. Quan Thông-đốc bèn cho mời ông Hồ-văn-Kính lên tại phòng văn ngài mà dạy ông Kính phải ráng làm cho nêu việc, còn bao nhiêu phí tổn trong việc dạy dỗ thì ngài sẽ xuất một số tiền công nho mà chau cấp cho đâ hết.

Kể đâ ông Nguyễn-văn-Của, hội trưởng hội Nam-kỳ thương mại kỵ nghệ, lại tiếp dặng một tờ thư của các hàng

thương ni-on Annam gởi đến mà nói rằng: « Lớp học của ông Kính mới lập thành dặng dạy nghệ thương mại cho con nhà Annam, thiệt là dài bưu ích. Nhưng ngặt vì dạy tinh tiếng Langsa, mà phần các nhà buôn bán hiện thời đều chưa thông thao tiếng Langsa, thì dầu cho có đến đó mà học cũng chẳng biết làm sao mà hiểu thấu cho dặng. Huống chi phần nhiều những kẻ di học trong lớp ấy, đều là mấy thày làm việc trong các sở đốc muôn đê ngày sau ra buôn bán; chờ chẳng phải những kẻ thiệt đâ ra mà gánh xác việc tranh thương. Vậy kinh xin ông chủ hội hãy gán mà hiệp cùng các hội viên đâ lập ra một lớp dạy thương-mại bằng tiếng Quốc-âm cho ai nay đều di học dặng. »

Ông Nguyễn-văn-Của tiếp dặng tì-ay, liền đem lên trình cùng quan Thông-đốc, Ngài lại cũng khuyên ông Của hãy gán công ni-à làm cho nêu việc, rồi tốn phí bao nhiêu ngài cũng sẽ ban cấp cho.

Ấy vậy đồng bào ta bấy xem lấy bấy nhiêu cũng nên rõ biết quan Thông-đốc hết lòng nhơn bậu mà giúp cho nêu cuộc tranh thương của chúng ta. Bỗn quán kinh xin ba triệu anh em ta hãy chí công mài sát mà làm cho đến cùng đến tận; chờ chẳng nên nghe kẻ nói vây người iỏi khác mà dùng thẳng người ngoài, thì sẽ mang diêng nịt xe đời đời và thiệt hại cho lợi quyền quê hương ta lầm lầm.

Sau nay hội thương mại kỵ nghệ lại có eay Bôn-quán bối cáo piêm-bo nhửi & kẻ nào muôn di học, ông nào có đủ đạo nghệ mà muôn xin dạy trong lớp học thương mại sẽ lập sau đây, thì hãy gởi thư cho ông hội trưởng Nguyễn-văn-Của đường Catinal mòn bài 157, thì ngài sẽ hết lòng vui vẻ mà nhận lành.

Còn cách thức học, chỗ học, ngày giờ học, thì hội thương mại sẽ định rõ bỗn quản sẽ cho ai nay đặng bay.

L. T. T. V.

Lè Sanh Nhứt ký niệm Thời-Báo Fête anniversaire du Journal Thoï-bao

A 19 heures, du 26 Octobre 1919, au n° 55 de la rue d'Espagne, où se trouve le local du *Thời-báo*; se sont réunis: MM. Gilon du *Courrier Saïgonnais*, Isidore de l'*Opinion*, Nguyễn-phú-Khai, de la *Tribune Indigène*, Nguyễn-chanh-Sat, Nông-cô Mùndam, Nguyễn-tu-Thuc, du *Nam-trung*, Lê-hoàng-Muu, du *Lục-tỉnh Tân-văn*. Ng-huu-Thuong, Tri-phú de *Tư-tu* (Toàdaumot). Nguyễn-van-Hội, Entrepreneur, Hồ-van-Trung, Inspe-tion de Giadinh, Trần-quang-Nghiêm, Michel Tho, Nguyễn-van-Lac dit Bay Khoa, Ng-huu-Sanh, Ng.-van-Tân, Hồ-van-Loi, commerçant, Phạm-van-Phai, chủ quản-lý *Thoï-báo*, Nguyễn-thanh-Uc, secrétaire au Syndicat des Planteurs de caoutchouc, Trần-van-Khoa, secrétaire principal des Travaux publics, Bén pharmacie Solirène etc... Au champagne M. Hồ-van-Lang prononce le discours suivant:

Messieurs,

Avant de donner la traduction sommaire de mon discours en annamite à l'occasion de la fête anniversaire de notre journal *Thoï-báo*, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre extrême obligeance et de m'avoir honoré de votre présence à ce petit banquet intime.

Messieurs et chers confrères,

A partir de ce soir, notre *Thoï-báo* a un an d'existence. Mais dès son berceau, il a vagi tellement haut que son nom est dans la bouche de presque de tout le monde.

Que serait-ce, quand demain il aura quitté ses langes, s'il est né viable, c'est

grâce, au patronage du *Courrier Saïgonnais* représenté ici par M. Gilon et grâce aussi aux amis et à l'indulgence de nos confrères Annamites et français comme l'*Opinion* et la *Tribune Indigène*, représentés ici par M. Isidore pour le premier et M. Nguyễn-phú-Khai pour le second, auxquels je ne saurais trop adresser mes remerciements, grâce surtout aux conseils qu'ils n'on' jamais marchandé de donner à votre humble serviteur.

Après avoir concouru au 4^e Emprunt National, notre modeste feuille lutta énergiquement contre l'indifférence qui aujourd'hui existe encore dans les milieux annamites à l'égard du commerce. A plusieurs reprises, il a dû regarder le chemin parcouru et hocher la tête. Les fonds s'épuisèrent peu à peu mais le résultat fut loin d'être satisfaisant. Le Comité protecteur a pensé avec raison qu'il valait mieux que le *Thoï-báo* volât de lui-même: ou il monterait vers la Région Ethérée ou il se romprait le cou. En effet le Comité m'a donné l'enfant à substenler par mes propres moyens. J'ai accepté le rôle quelque peu ingrat de père nourricier. Mais grâce à de bonnes volontés, j'ai pu d'abord guérir les quelques maladies chez le gosse qui tendait à se gangrener et ensuite je suis arrivé à l'engraissier. Il est en bonne santé et court à toutes jambes vers le but pour lequel il est créé.

Voilà en résumé l'état de cet enfant que d'aucuns appellent terrible. Il est terrible parce qu'il dit la vérité. Ne tremblez plus pour lui.

Permettez-moi Messieurs, de continuer mon discours en langage Annamite; il sera inséré dans le *Thoï-báo* à l'intention de nos lecteurs:

(Võ tay)

Qui ông,

Hiện đây tôi lấy làm vinh hạnh được thấy, quý ông chẳng phu tình tôi là em út nhậm tiếng cầu thỉnh của tôi, đời gót đến dự lễ này thật ăn rất nặng đường.

Vốn tờ *Thoï-báo*, từ xuất bản đến nay lần tay lính dặng một thu chặng rồi; có ấy nên tôi mới mở tiệc rượu này gọi *Thoï-báo sanh nhứt kí niệm*.

Trước khi dẫn tích ngày sanh và công nghiệp của tờ *Thoï-báo*, tôi xin lập lại một lần nữa rằng: cảm tạ chư tôn có lòng bá cố chặng nệ khó nhọc đến dự tiệc mọn này.

Vâ chặng *Thoï-báo* sanh ra gặp thời may biến, là giặc già tú phang, đạn tên lùng lẩy bên Âu-châu Mẫu-quốc cùng Đồng-minh đang lo diệt trừ Đức-tặc mà dựng chún nhơn quyền, vung nến công lý. Còn Đồng-dương ta từ ngoài Tân-viên suốt đến Mai-lanh thì hàng bán làm cho mùa mang thất bát sanh ra lối cui quẽ gạo châu, đường ấy nên có lán ông e cho tờ *Thoï-báo* chặng dặng miêng trường. Mà may mắn thay, sanh nhầm ngày 25 octobre 1918, là lúc Chánh-phủ mở cuộc Quốc-trái thứ tư, nên *Thoï-báo* chen vào riêng phần gánh lấy trách nhiệm mà chung lo cùng quý đồng-nghịệp.

Bã biết *Thoï-báo* chưa trang bằng sức các quý đồng nghiệp thì mặc dầu, chờ cũng phải lắn-lóc tùy theo sức phen mà giúp ích với đời, và có dụng cho Chánh-phủ 2 lần 1.000 số dặng rải khắp bốn phương khuyến khích về cuộc Quốc-trái, tuy vật mọn mà nhầm hữu ích cho đời. Ấy là Bão-báo muốn cho khôi ho với non sông sơ dê cưỡi miệng thế.

Cuộc Quốc-trái vừa rồi, kể Mẫu-quốc ta và Đồng-minh phất cờ đại-thắng lộ-quán thừa cơ rao báo cho đồng-báo hay rõ sự vui mừng vô hạn này, nhờ vậy mà tên *Thoï-báo* mới được chút danh hắt hủ truyền.

Chư tôn vẫn biết tờ *Thoï-báo* này, bởi tôi nói xin, nên M. Henri, Blaquier, Tổng-lý nhứt báo *Courrier Saïgonnais* chẳng phu lòng, tạo lập; ấy cũng nhờ ơn Chánh-phủ mới được. Sanh ra rồi thì bà anh em chúng tôi lo láng mà xuâ, bão làm cho vừa lòng chư đốc-gia, nhưng lúc ấy tôi mắc da doan phận-sự nên nay cho tay M.M. Trần-quang-Cô và Lê-hoàng-Mưu tán thành; nhứt là Lê-hoàng-Mưu, chub bút tờ *Lục-tỉnh Tân-văn* hằng dẽ leí dấp bối nên *Thoï-báo* rất nhiều.

Vừa được 3 số đầu M. Có vì phận sự buộc ràng, không thể chấp quyền Tổng-lý, nên trao gánh nặng lại cho tôi, may thay, nhờ chư hội-viên như MM. Hội, Khắc, Giáp, Giáo và mấy anh em ngồi đây, mà nhứt là M. Hội và Phái phu lực, nhưng mà mấy ông đều có sảng bồn pháp riêng rồi, nên không thể gán vỏ theo đèn cung, bèn phủ thác cho 2 anh em tôi là M. Lê-hoàng-Mưu với Tôi lo chính đón.

Cách ít ngày sau, M. Mưu hai vai không lê gông gánh nổi cả hai đòn, là không muốn chát lối nghiệp mình, mới giao cho một tay tôi vung bối chức trách. Khi ấy tôi cũng còn da-doan phận sự, may gặp M. Trần-văn-Chim, vời về giao trao quyền chub-bút, (mà tôi rất tiếc ngày nay M. Trần-văn-Chim vẫn mất) ngài cũng hết lòng lo-láng, được vài tháng kể ngài gát bút mà bước qua bến tờ *Nhứt-báo-tỉnh* trao gánh lại cho tôi. Nay *Thoï-báo* dặng thanh hành đường này, tôi chẳng bê dám phui pha ơn trước, nhứt là ơn M. H. Blaquier kế M. Mưu lại tôi cũng cảm ơn chư quý vị khâm quan chẳng phu kè mặt trắng, tài hèn, mua xem, ngày nay mới dặng một ngàn mấy trăm ông ghé mắt.

Tôi đã nói «*Thoï-báo*» sanh gấp thời truân chuyễn lâm nỗi, nên vì hết tình nồng nỗi, gây dựng cho vững bền, dặng

bồ ích cho đời chút đỉnh. May thay cái sổ mang « Thời-báo không văn dối, tuy sao nguy hiểm thời, nhưng mà vừa lớn thì vừa có thể mà thương theo như vừa hết kỳ Quê-trái khai hoan, lập dặng chút công rồi, kể gấp cuộc cõi ách thương-trường, mà hiện nay, chúng ta đang lo lán đây. « Thời-báo tuy hận sao, trí siêng tài sơ thì mặc dầu, chờ gấp cơ hội này chẳng tệ tặc công, xin cùng đoàn anh vì niết anh sao trước, chờ đã lập lâm công với thế rồi, xin thương án tiễn phuông này lại cho em dặng ra lập đầu công, trả một ít nợ đời với thế.

Vì vậy mà chèc ghét, kết oán ngầm hơn, hối đá quấn dùa vào cửa, cáo báo đầu này đảo kia chưa phi, lại biện trong Huê-kiêu Nhựt-báo mà kiêu ngạo đến đều, nhưng vậy mà chẳng nao núng tắt lòng lùi đây chút nào cả.

Chẳng phải một cái súcmọn của Thời-báo mà cùi động nỗi sự tranh thương này như bị hòn núi Thái-sơn, đè bấy lâu nay vậy: thật cũng nhờ có sức anh Lục-Moh-ân-Vân đem hết tài lực ra mà tiếp chiến. Tuy vậy mà chưa lấy chi làm mạnh, nhờ có qui đồng-nghiệp « La Tribune Indigène » là một tờ báo Annam viết tiếng Langsū ra giúp, không khác nào như chúng tôi gấp được một xưởng thắn-công, thật chúng tôi lòng mừng da khắp khơi.

Rồi kẽ anh Công-luân-báo, Nông-cđ minh-Đám, Quốc-dân-diên-Dàn, Nam-trung và An-hà Nhựt-báo, vì nghĩa bô biếm, dẫu cõi hiệp công, huy động cang qua. Chứng đoàn anh lớn của chúng ta là qui báo Courrier Saigonais và Opinion, hiếu ý mà cộng sự với chúng ta, thì cũng là như Huê-kiêu giúp Đồng-minh vậy, cho nên cuộc tranh-thương ngày nay mới dặng vậy, ơn ấy qui đồng-nghiệp thay mặt vì dân ta ơn cảm ta cũng đã rõ

Thời-Báo chẳng dám vô lè mà xung ra trước đây rằng tiên xướng vụ tranh thương này; nhiều qui đồng-nghiệp đã tiên luận rồi, mà đều chưa gặp ti ở đó thôi.

Thời-Báo cũng nhờ sức Nam-Bắc chí sĩ anh tài, phụ giúp văn hay, bút giỏi, nên mới dặng chút hư danh, ấy vậy mà quán-xin cõi tạ qui đồng-nghiệp và chư phụ bút, chư thông tin Lục-châu hiện diện nơi tiếc này cùng các ngài vẫn mặt

Ngày nay chẳng mấy khi mà dặng đồng dù như vầy, tôi thương cùng nên hờn lấy dịp, để luận cùng nhau đôi tiếng, xin qui vị sẵn lòng cho.

QUI ĐỒNG-NHỊP

Tôi thương chép cái cơ hội này là cái cơ hội làng buoc chúng ta phải binh vực nhau, phải khuyên lợn nhau, diều giác nhau, nương súc nhau mà kiot bước vi thời thế (các anh xem lấy đó mà coi) chưa cho ta ngừng, thời thế còn thời thúc ta dường như tiếng trống dục binh lận lội, cũng vì việc cõi ách thương-trường của chúng ta, khôi doan ra đây tuy súc tự phong trào, mạnh dường sóng gió, thì mặc dầu, chờ công chưa thành danh chưa loại, qui đồng-nghiệp xét coi gánh nặng ấy bò cho ai mà đi tranh-trường luận doan.

Khi chúng ta đang giao chiến cuộc tranh thương này, thì có một ông, tuổi tuy còn nhỏ mà có dã nhiệt thành có lòng gan dởm, tiên liệu rằng: làm sao chúng ta cũng sẽ bị kẽm chẽ nơi thương-trường nên níu xướng ra níu anh em lớn nhỏ lập hội dặng lo hảo toàn quyền lợi của chúng ta, là lập một sở trung-gian-nhơn (Compradore) mà círu sao thương-trường trong sáu linh ấy là: Annam thương cuộc công ty đó. Tôi tuy lập chưa thành mà đã bị người cáo làm giặc làm già, thiệt cay đắng. Người có công với ta ấy là ai, chắc qui vị cũng biết rõ làm chớ: ấy là M.

Nguyên-phú-Khai đây. Hội này mà lập thành rồi, công ngài và bàn hội tam thời phái viên đối với xã-hội không phải nỗi.

Kia nhứt hạt Gia-dịnh, Chợ-lớn, Tân-an, Bến-tre và Vinh-long Sadéc và một vài tỉnh khác nữa, còn nghe còn thấy bấy chôn lũ áo đội lốt bùm, ngăn trở cái hi vọng của Annam còn thấy sâu một xoi đục gốc cây đoàn thê của Annam, còn nghe lù khách tiêu nhơn oác vặt, nhục mạ Annam, chúng ta hùng ngày dũng tin tò vè, há chẳng buồn, để vậy mà xem cho dành sao?

Bỗn phận chúng ta là tai, mắt của dân của nước, ta phải toan kế vào trừ khử cho cuộc đoàn thê Annam vắng béo, cuộc cõi ách thương-trường cho thành lụu chờ.

Trộm nghe, qui đồng-nghiệp Nguyên-kim-Dinh đang bài biếm kẽ bát lương trong linh Gia-dịnh nó ra ngao trồ đàng tiếu-thương của Annam, kẽ ông Nguyên-văn-Côa hay, lấy mảnh nhiệt-thanh, xia quan trên tra xét việc này cho mình bạch và xin tư từ cho các linh mà ngăn ngừa mối tệ ấy. Ấy là một cái đại ân với đời của hai ông đó.

Tôi cũng có trộm nghe M. Lê-hoàng Mưu, vì có tên khách-trú bán café dưới tàu Battambang quen thói thù vặt, thi nhục hành khéh Annam, lờ dảng phái ép minh mà mua đồ của nó, dà từ thơ đến ông chủ hàng tàu Naun-Vian mà xin tra xét. Xét quả có hàng đã duỗi tên khách-trú ấy ra khỏi hàng và có hồi âm cho M. Lê-hoàng-Mưu rõ, quả có vậy chẳng M. Mưu?

(Có.... có quả như lời)

Ấy cũng là một ơn với đời đó, còn phu M. Nguyên-chánh-Sát đây, vì cuộc tranh thương này, bôn nam, tần bắc, đi cho tới Tân-châu, Châu-đốc, diễn thuyết đầu này, khuyên khích đầu kia, kêu rú

anh em chen lão vào thương-trường mà tranh đánh mồi lợi, của chúng ta bỏ luôu mấy chục năm nay.

Công ấy cũng không phải nhỏ
Còn ông Thure đây cũng vậy

Nếu chúng ta, mỗi mỗi đều có dã canh trù, chăm lo như thế cứ đều đại nghĩa mà làm, đừng trốn, đừng đen, đừng truwong, đừng đoán, thì lo chi cuộc cõi ách thương-trường này không kết quả

Vậy thì từ đây xin bỏ hết tư biếm mà em cũng xin từ Nam chí Bắc, để một lòng chung lo tiến hóa.

Lo sao cõi ách thương-trường,
Lo sao cho quyền-lợi về ta,
Lo sao cho tròn ơn nghĩa thầy trò,
Lo sao cho con cháu nhà ta ngày sau no ấm.

Dường ấy mới đáng phan nạm nỗi.
Nay giờ tôi ngon miệng nói cùng có dài xin chư quý ông miêng chắp.

Vậy trước khi mời quý ông canh ly rượu này, mà mừng cho Thời-báo được một tuối vững vàng, tôi xin quý ông hiệp cùng tôi chúc cho.

Pháp-quốc thái bình.—
Đông-dương thịnh trị.—
Thời-báo dâng dài vững bước,—

(Võ Tay)

Hồ-văn-Lang

Kế đó M. Nguyên-chánh-Sát là chủ bút Nông-cđ-minh-Đám liên dưng giây xin thay mặt cho các bạn soạn báo và anh em hiện diện tại tiệc mà phân tò vải lời cảm tạ M. Hồ-văn-Lang và chúc mừng cho tờ Thời-báo bền vững lâu dài hẫu có hiệp lực với các báo mà cõi đồng cuộn tranh thương này cho mau thành tựu.

Người lại dùng luôn điệp ấy mà nhắc sơ những lời của Hoa-kiêu uýt báo kiêu ngạo hằng bạc Annam cho nên người xin cùng đồng bào ta anh em lớn nhỏ từ đây nếu ai có thù khích chi riêng với

nhau cũng phải dập già bỏ qua hay thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, điều đặc nhau mà lo lắng trong cuộc tranh thương rất nên kịch liệt này; còn phần riêng của người thi người cũng hứa rằng từ đây dẫn cho ai có giặc mà chửi mắng đến người thi người cũng làm thinh, chẳng hề phản đối một đè lòng lo lán đều đại nghĩa cho đồng bào ta mà thôi.

Ấy là lời Kim-thạch dâng nhớ dâng ghi, ai nấy đều vỗ tay một lần nữa.

An-Hà Nhựt-Báo rất mừng rất vui, với vâ tạm đói hàng kính chúc cho quý báo «Thời-Báo» từ đây những sau: Ngôn lộ hoàng khai, hông đói đại chấn, ngô rải đều rộng thấy xanghe cho dân đoàn xã-hội ta, nhứt là trong lúc này là lúc thương trường tranh cạnh mà kéo mồi lợi về cho nhà Nam-việt

An-Hà Nhựt-Báo

Đối lời biện bạch

Kính cùng các vị đọc báo An-Hà đừng rõ: Bồn-báo cũng hết lòng cảm ơn các vị thậm tình cờ gặp mà nhận xem tờ An-hà; song phần nhiều trong các vị: có vị đã quá 1 năm hoặc 2 năm rồi mà chưa gửi bạc đóng cho Bồn-báo. Như vậy, có thè nào mà Bồn-báo chính đòn trong các đòn tốn kém cho tiễn.

Và lại lúc này là lúc Bồn-báo vì trách-niệm phải lo cõi động việc tranh thương mài, nên chọn những đòn công ích mà đem vào báo và tăng sò báo in thêm ra cho

nhiều, gửi cho không những kè chảng có thè lực mà mua báo đặng, cho có nhiều người đọc, hứa rõ cuộc tranh thương và khẩn-khit rằng từ đây dẫn cho ai có giặc mà chửi mắng đến người thi người cũng làm thinh, chẳng hề phản đối một đè lòng lo lán đều đại nghĩa cho đồng bào ta mà thôi.

Vì bởi sự tồn phi tang thêm, Bồn-báo nhắc mày vị nào chưa đóng bạc hụt-trinh, xin giùm mau mau gửi đóng cho Bồn-báo trong lúc này; nếu trễ: trong ít tuần nữa đây, Bồn-báo xin các vị cầm phiến, vì Bồn-báo sẽ cậy nhà thơ thâu sò bạc ấy cho Bồn-báo.

Bồn-báo cẩn cáo

Lời chúc đám cưới

Mới đây Quan Huyện Phạm-chánh-Lý chủ quan Cầu-kè, rước bà chánh thất của ngài về, ngày làm lễ hôn phối có mời trong thâi-bàng dự tiệc, có nhiều người sang trọng, như Quan lớn Đốc phủ Hiền ở Sadec, chẳng nẽ đường xa cung tới chung cùng tiệc ngọc.

Lúc dùng rượu Sâm-banh, M. Đặng văn-Chiên, cựu chủ bút hụt-trinh, đứng giữa chúc mấy lời như vầy:

Chư vị:

Hôm nay là ngày Quan Huyện Phạm-dại-nhơn rất vui vẻ, vì là ngày hiệp cuộc trăm năm, bên giây tơ tóc của ngài

Lời tục nói: Thay vui đê từ cõi vui, chúng tôi rất mừng cho quan chủ quan từ đây có người nội trợ.

Xưa Phan-kế-Linh tiên sanh nói rằng: người nào chẳng có đời bạn ấy giá đặng phân nửa kẽ khác.» Ấy là ông Triết-biên-Huê-kỳ muốn đoán quả quyết rằng: người mà không nên giây cảm sắc lấy làm bất tiện trong cuộc làm ăn lâm.

Bởi có, chúng tôi là kẻ tri thức của Quan Huyện rất mừng cho ngài ngày nay đăng một vì nội trợ chảng những là bực giàu có phong lưu mà thôi, lại là một gái của nhà phiệt duyệt nết na trang nhã.

Vậy chúng tôi xin tặng ngài một bài thơ, và muốn tôi tất tình vui vẻ với ngài, tôi xin ngâm lờ bài thơ ấy cho ai nấy vui nghe.

Thơ rằng:

Vui muộn càng vui hiệp mặt hòa,
Tơ tình chấp mồi chí sảng a;
Trăm năm bời có duyên hai họ,
Ngàn đậm cho nên phước một nhà;
Xuân chất, diệp hàng sanh sáng ngọc.
Đông qua, mai lại trổ đom hoa,
Chúc cho lộc thọ ngày thêm mãi,
Cảm sắc yêu thay lúc tuổi già.

Khi M. Chiêu ngâm thơ rồi, ai nấy đều vỗ tay đón ba hiệp, hoan hỉ bắt tặn.

Một người đọc báo
Làng Hòa-Thịnh.

Trả lời cho ông Nguyễn-mạnh-Bồng

11

Tôi không muốn vạch ra nhiều chỗ của báo «NAM-PHONG» khi đê dân Nam-kỳ mà làm chi; vì trong lời đáp của ông này đã giảm bớt cái giọng thị đòn và ông có ý muốn cho từ rày Nam, Bắc giữ một lòng thương xót nhau.

Tôi đây cũng là hết lòng hết dạ muốn như vậy.

Song ông quyết hỏi cho ra chỗ nào mà báo Nam-Plong cầm văn chương Nam-kỳ là văn chương hát bài, thì tôi xin trích lục nhón lấy một đoạn ra sau đây cho ông xem tường. VÀ tôi cũng lấy làm lạ vì ông là người viết «NAM-PHONG»

mà không được thấy những câu như vậy trong Nam-phong. (Số 20, trang 95,)... «Ở Nam-kỳ có nhiều «nhà làm văn» «quốc-ngữ hay dùng chữ lâm.....»

«những chữ những câu giọng tuồng «giọng truyện như vậy không nên dùng, «vì nó làm cho lời «văn phèn-phao như «đu sò câu hát trên sân khấu vậy....»

Ấy là lời in rành rạch trong báo Nam-phong. Tôi không có công viết ra cho hết xin Ông Nguyễn-mạnh-Bồng hãy chịu khó lật Nam-phong ra thì rõ.

Lại trong cuốn «một tháng ở Nam-kỳ» của Ông Quỳnh, cũng có nhiều đòn mìn lòng các nhà danh giá và dân trong đây.

Nhưng nay là lúc từ Nam chí Bắc lo việc hàn hiệp bão buôn đang giữ gìn mồi lợi trong nước, tôi chẳng mảy may muốn làm Annam nghịch với Annam. Cho nên tôi hứa chắc rằng không đem chuyện qua tôi mà nhắt lại. Đầu M. Quỳnh có làm rằng dân quê hương chúng tôi còn dốt nát lắm, anh em có lầm mà anh em đã không muốn lầm như vậy nữa, thì tôi còn chỉ ra làm sao?

Ông Phạm-Quỳnh và chơi trong nay có một tháng, làm sao rõ thấu nhơn vật trong nay.

Tôi chẳng phải bảo chưa những người đặt vào nhau câu hô câu hát trên sân khấu đó. Nhưng Ông Quỳnh phải nhớ lại câu tục ngữ Langsa: Cuốn sách dở nước mẩy cũng có ít chỗ hay = il n'y a pas de mauvais livre qui ne contient quelque chose de bon».

Tôi biết trước rằng Ông Nguyễn-mạnh-Bồng sẽ trả lời cho tôi rằng: «M. Quỳnh không có nói hết dân Nam-kỳ là đờ...» Song đợi tới các ngài kêu hết ra mà nói mới hiểu hay sao?

Nhưng mà các ngài mới nói đây, rằng thương chúng tôi, vậy chúng tôi bỏ qua hết việc trước tôi không viết bài này ra làm chi cho dài nữa.

Trà-ôn, Đặng-văn-Chieu

Trợ bút báo «La Cochinchine Libérale»

Hồi nhớ đừng quên

Bọn Hoa-Kiều lòng hay thù vặt. Bọn Đồng-bang dại ít chấp nết. Bởi vậy việc nào thù lợi cho họ thì bồi, còn đều nào mình có làm ra chút lợi ích gì, thì họ lại kiểm thê, ngăn đều nấy, chặn đầu nọ làm cho mình khổ sở, thì chúng nó mới vừa lòng.

Tưởng khi mấy ông còn nhớ chuyện năm ngoái chớ, là lúc bạn hát xiết Y-Đại-Lợi (Italie) qua hát tại Saigon. Đến nay có một tên Hoa-Kiều, vào coi hát, làm nhiều đều mất cách lịch sự, người ta đuổi hàng ra (là đuổi có một đứa quay ấy mà thôi) Vậy nó về rồi truyền ngôn cùng nhau đừng đi coi hát xiết. Kể có M. Mai-văn-Ngọc từ trước bạn hát xiết, đi hát trong Lục-Tỉnh, khi tới hát tại Mỹ tho, hát trọn mấy đêm, không có một gá china lèo tói. Ấy đó! có phải bạn nó muối làm hại cho Đồng-bang ta chẳng? Tưởng vậy thì thôi, đến chừng bạn hát xiết đến hát mấy chỗ là: Sadec, Cần-thơ, Số-trảng, Bác-liêu, Châu-dốc, Long-xuyên, Nam-viang v...v... thì chúng nó thông đồng nhau như lúc hát Mỹ-tho chẳng một gá china mà đến coi, đã vậy thì chớ, nó còn cầm vợ con nó là đứa bà a iuam (là đứa bà vợ eléc) cũng chẳng cho đi coi, thấy không? họ có độc ác không?? Đó có phải là lòng sâu dạ độc chăng?? Rất đỗi là cuộc vui chung và chẳng phải hăng ngày mà có, và cũng không là lợi bao nhiêu, mà họ còn làm cho người mình cực lòng, một

trí. Vậy thì mình cũng nên ghi nhớ sự ấy chẳng khá quên, cũng chẳng khá gần cùng đứa săn độc. Ấy vậy như thế đồ ăn chơi như là: BÁNH TRUNG THU, LẬP XƯƠNG, VỊT PHƠI-KHÔ, và đồ tạp dụng như mình không xài chẳng phải hại gì! Nói tắt: hiện nay đồng bang ta trong Nam-kỳ này đã lập nhiều nhà buôn bán đồ tạp dụng, và hàng hóa; vậy mình cứ mua với mình, đừng thèm mua của họ. Có lời tục ngữ rằng: Người phi nghĩa chẳng nên giao kết.

Xin các ông, cùng bạn đồng chí hãy nhớ lại một việc nhỏ tôi thuật trước đây (chuyện hát xiết đó) và cái thơ của Lý-thiên nhục mà mà ghi vào lòng, thì lấy làm vui cho Đồng-bang ta lắm.

Móng-giang Hòa-thượng.

Lưu thùy tấu mà

(KHUYỀN THƯƠNG MẠI)

Bớ nay, bạn đồng-bang:

Mấy ông nào, sang giàu khôn ngoan;
Muốn cho nước nhà mở-mang,
Phải chung cùng, hiệp-hùn buôn bán.
Kéo lợi nhà, Chà, Chẹt tóm thâu,
Nghĩ thầm lâu, xót-xa thêm sầu!
Kia xem gươong, cái người Mỹ, Âu,
Cùng bởi, chuyền việc báo huân,
Nên dào mạnh, nước lại thêm giàu,
Còn bạn mình khô là đường bao?
Sao chẳng chịu, mở mắt xem thường,
Đặng hiệp bôn, mở cuộc thương-trường,
Tranh mối lợi, với kê tha bang,
Kéo dẽ vây! nó thị chung ta;
Rằng đại khờ, mê mịu lâm da,
Càng hô ngươi, xấu xa vô cùng !!

BÌNH BẢN VĂN PHỔ CA

Bao nở đèn, ngồi mà ngó vậy;
Bớ bờ nay, Việt-nam phú-gia.
Phải thương nhau, mến nhau chung cùng
Hiệp hùn bọn ta, đồng tâm với nhau,
Đặng mà, đậu vốn luồn chung,
Trong mỗi Hạt, đồng bang có lập:
Công-xi rượu, trại cưa lò gạch,
Chành lúa lập, cho đều mọi nơi.
Bày ra các chốn Châu-thành.
Nhà-máy-xay, với lập Công-xi. (1)
Tiệm hàng xén, khắp cùng số thôn,
Hàng xe-lửa, hàng lầu mờ ca.
Cùng nhà in, với lập nà hàng,
Máy dệt dây, chúng ta là lập.
Cho mỗi việc, dặng như i giờ i khách,
Bày giờ hiện trong, nước Nam ta đây.
Đồng-bang, ráng mà thương nhau,
Phải hết lòng, lo lường làm sao.
Hiệp hùn nhau, các cuộc mở ra,
Ấy mới gọi, mến nước thương dân.
Nước ta mới, trông so dặng,
Với người ngoại bang, vẫn minh buồm [nay].

Trà-luộc, Lê-Mai, kinh soạn.

(1) Công-xi cầm đồ.

Ai tín

Đọc Công-luận-Báo số 265 thấy tin
buồn rằng: Linh-nhạc-phụ của quý đồng-nhiệp hữu là M. Nguyễn-kim-Đinh,
Tổng-Lý Công-luận-Báo là ông Thạnh-văn-Ten, cựu Đội-Trưởng, Hướng-chủ
ấp Bình-hòa (Gia-dịnh) đã từ trần ngày
24 Octobre 1919, hưởng thọ đặng 69 tuổi
Cuộc sống chung đặng an bài nầy 27
Octobre 1919.

Bản-Báo kính lời bi thương xin phân ưu
cùng quý đồng-nhiệp hữu M. Nguyễn-
kim-Đinh cùng bứu quyền và âu chúc
cho hương hồn ông lâu đặng khoái lạc
cánh thiên-thai, an nhàn nơi bồng-dảo.

An-Hà Nhứt-Báo kính điều từ.

Cáo bách

Kể từ ngày 20 Octobre 1919,
Nhà-In Hậu-Giang Cần-thơ (Imprimerie de l'Ouest) đã dời về nhà
mới đặt ở tại đường lớn (Boulevard Delanoue) gần An-Hà Báo-
Quán.

Kính mời liệt vị Đồng-bang,
lúc nào có đèn châu-thành Cần
thơ, xin tiện đường dời gót đèn
Nhà-In Hậu-Giang này, hoặc là
mua thơ, truyện, sách, giày, viết
chi chi, hoặc là thừa con rành đèn
xem chơi cho biết thi Bón-Quán
chúng tôi cùng sảng lòng hoang
nginh liệt vị.

An-quán Hậu-Giang cẩn cáo.

Linh tế

Hàm-Yên, le 15 Octobre 1919.

Kính thắm ông Trần-dắc Bình an sức
khoẻ luân.

Trong địa sứ tài có nhiều chức việc
muốn trữ thuộc Vạn-Linh-Tề của ông mà
bán. Vậy xin ông làm ơn cho tôi hiểu,
ông muốn cho người ta nhờ huê hông
thê nǎo, vì họ mua trữ nhiều, nên cây
tỏi ngô lời cùng ông

Còn phần tôi cùng nhiều dặng đỗng
bực Thầy cả cùng tài đã nhờ thuộc ông
cùng khen lâm. Xưa nay hùng tài dùng
nhiều thứ thuộc song chưa thấy thứ nào
bằng thứ này; ấy tôi thật tình nói ngay,
vì mấy nhà Hồi đồng trong số lồi lớn nhỏ
đều mạnh giỏi bởi nhờ thuộc Vạn-Linh-
Tề của ông. May đưa nhỏ bị lớn bung,
thấy thuộc đoán là cam tích vặng mà

không thuộc trù thi tôi cho nó uống nữa cây, trực ra các thứ súng độc, đứa nào lừa bụng đều cứu được hết. Lại mỗi khi chúng nó ốm mình khó ở thì mấy chi phuộc cho Vạn-Linh-Tê tức thì nó mạnh lại, bởi vậy trong nhà tôi chẳng bao giờ Vạn-Linh-Tê, nay xin ông gửi thêm cũng như mấy lần trước.

Bấy lời kinh ông cùng làm tin.

Alph. Đoàn, prêtre

Nhàn đàm

HỌC ĐỒ CÙNG ĐỒ CHO THÂN

Mich là người kéo xe, nhà ở khict vách với trò Thom. Chiều bữa nọ rảnh rang, Thom ra sân hóng mát, gặp Mich để xe trước đó, cùng nhau chuyện vắn hối lâu, Mich thở ra và than rằng: Rất buồn cho bốn phận tôi, vì lợ biróc công danh nên lo chạy chui không bến đỗ!

Thom:—Anh hối nhô cũng có đi học sao?

Mich:—Đã chi trò, lúc tôi băng trò tôi học đà khá đến chót.

Thom:—Tôi nghiệp thi thô! Sao anh chẳng gần sức học thêm, đặng làm ông kia thấy nọ với người ta đê chi nay lại đi làm cái nghề hèn hạ quá lè đi vậy?

Mich:—Biết sao đặng, ai có phản này đâu muốn cũng không đặng mà! Song cũng may cho tôi còn nhớ đặng vài chữ cũng đủ mà chịu đựng với ngày giờ; hèn chi tiếng tục nói đầu học đở cũng đở cho thân là phải lâm mà?

Thom:—Anh nhớ chữ gì đâu? nói nghe thử?

Mich:—Nhớ có 2 chữ mà thôi, chữ È với chữ F là chữ nuôi thân tôi đó.

Có người đứng một bên nghe vụng

nói rằng: May cho chú mày nhớ chữ È chữ F, phải chi chú mày nhớ chữ L (lờ) M (mờ) ác di xin ăn mà chớ.

Trò Thông

Lạc diệp qui căn

(Tiêu-thuyết)

(Tiếp theo)

Qua ngày sau Huỳnh-anh-Tuấn thức giây sớm, cố ý đón cho đặng Bạch-Mai ngồi trộm xem má phanh, kéo trong lòng mơ tưởng mãi; song đợi hoài chẳng thấy lại nghĩ cho Bạch-Mai thế khi đã tới trước rồi chăng? Anh-Tuấn muôn xuống nhà dưới mà kiểm lòng lại sợ cha mẹ gặp hối đi đâu thì biết nói làm sao? Nghĩ như vậy muôn trở lại, song mỗi tình thắc chặc khó nói làm lor.... nó due... due riết phải đi. Bi mà sợ cha mẹ hay rầy, nên Anh-Tuấn đi nép theo hàng rào lán tới chái sau vừa muôn dừng chờ kiểm chỗ đứng đặng ngóng xem người ngọc. Thinh linh dừng nghe... à... hao... (ngáp) 2 tiếng nơi cái chòng gán dò. Anh-Tuấn giựt minh day lại dòm thì là chú Sáu-Khùng ngồi khoanh tay rẽ cặp con mắt lim dim, trên đầu thì choàn một cái khăn vân, trước mặt thì có một tờ nước trà hơi dang lên nguội ngút (bộ khi súra soạn thâu thì phải!) Anh-Tuấn đi nhẹ nhẹ lại gần; tay thì vỗ vai miệng lại kêu chú Sáu... Sáu-Khùng trí đặng trường hồn chữ "Nha-Phiên-Công-Tí" thinh linh lại bị vỗ vai, giựt mình, miệng là một tiếng lớn "Cái"... Mới la cái... Anh-Tuấn

lẹ tay với hụm miệng Sáu-Khùng, rồi cười mơn nói khõi nhõi rằng: cha chàng này dạn dữ be, mới vớ nhầm một chút đã muôn la lảng... Bộ khi sớm mai đến giờ chưa thâu sao mà buồn vậy? Sáu Khùng đang buồn ghiền, bị giựt mình lại Anh-Tuấn bòn qua nói cho tiền mà chưa cho nên cố ý giận bèn day mặt chỗ khác và trả lời cùt-ngùng rằng: Thời cậu đi, thâu không mặt kè người ta hối làm gì...! Anh-Tuấn biết ý bèn thò tay vô túi lấy 1 cát bạc đưa cho Sáu Khùng và nói: Đây nè, ai nói gạt chủ sao mà buồn. Sáu Khùng liết thấy cát bạc, mừng, day lại lấy, miệng thì chum chím cười và nói rằng: đều thử cậu mà chơi chớ, cậu là chủ tôi là tớ, tôi đâu dám buồn cùng cậu sao? Vậy mà cậu đi xuống đây làm chi? Anh-Tuấn nói: chẳng dấu gì chú, từ bữa tôi thấy mặt con Bạch-Mai đến nay, lòng tôi tư tưởng hình dạn mặt mà nó mãi nằm ngồi không yên, chẳng biết làm làm sao mà gần nó đặng tò dò lời mới phi lích ao ước. Bởi vậy, sớm mai nay tôi cố ý đón, song chẳng gặp nó vô cửa em nó đã đến nhà dưới trước rồi, nên tôi lên xuống đây mà thăm tin túc. Sáu Khùng nói: À, Cậu nói tôi mới nhớ, sớm mai tôi bay giờ, nó cũng không có lại đây làm công chuyện như mọi bữa, chẳng rõ cứ nào? Anh-Tuấn nghe nói: buồn, đừng thở ra một hối... cho hay:

Nhớ khách hối hang nào gặp khách
Trong người tiệm tôi bậc tin người...

Anh-Tuấn bèn ngụ ý rồi hỏi Sáu Khùng: chú biết nhà nó không? Sáu Khùng nói: biết, thì nhà anh Thời-Quai

là ông già nó tôi ghébiết mấy lần, ở thân trong tiệm thuốc thang chèc Sô một chút đó.— Vậy thì chú thừa dịp xin phép mẹ tôi đi mua nhựa ghé nhà nó coi vì cơ nào bữa nay nó không đi làm công việc?— Thưa cậu, hối việc đó, tôi lường không gấp gì, đê mai mốt tôi đi tôi sẽ hỏi, chờ bữa nay tôi còn nhựa dũ thâu..

— Chú tệ quá, tôi trông gặp vật nó hết sức, một ngày băng một tháng, một tháng băng một năm, mà chú nói mai mốt...: đi bây giờ giùm cho tôi chờ!

Sáu-Khùng thấy Anh-Tuấn gán vỏ hoài; nén phai vung lời, bèn thưa cùng Bà Cả rồi đi.

Đây nói về nàng Bạch-Mai, bữa bòn nay đi nhà Bà-Cả không đặng, là vì đến ngày cũng mang tang của mẹ nàng. Phận cơ hàng dìa muối dìa dưa, hé là: lòng thành kính Phật trời chứng chiểu. Bạch-Mai đốt lọn hương quì trước bàn thờ miệng làm đám vải hồn từ-mẫu linh thiêng xin chứng lòng con thảo. Vài rơi giọt lụy chang da, nghĩ đến phận càng thêm tội, người sao năm anh bảy em cửa nhà phú-túc, cha mẹ song toàn, còn cái thân của mình rất nèn thâm khõ, mẹ mất sớm cha mang bệnh ngặt gân đứt xa trời, nhà thì nghèo thiểu trước bụi sau. Than ôi một mai cha già mà nhõm mắt đi rồi, thân nay là gái cô quái chẳng biết trời nới vào đâu! nghĩ đến đây: Bạch-Mai càng thêm chua xót trong lòng kẽm mặt vào bàn thờ mẹ khóc lầm tức lầm trời làm cho Nguyễn-thời-Quai thấy vậy cũng động lòng rưng rưng nước mắt bèn kêu Bạch-Mai an ủi rằng: con ôi đà biết lòng Thảo của con trưởng

chữ thâm an hoài bão chẳng nỡ lấp
ngσ, ngày nay là ngày mảng tang của
mẹ con, con phaten là gái, sách có
chữ: vô nam dụng nữ, con nấu cơm
canh mà quái mẹ con như vậy, ấy là
lòng thành của trai, cha tuy là buôn vi
phaten bại, nhưng xét lại cũng là mường
thám. Thôi, con hãy người bớt sầu
thám đi, trời đất lè nào p'hu người hiếu
bẠn....!

Khi Nguyễn-thời-Quai nói vừa giứt
tiếng, kể Sáu Khùng ngoài cửa buồm và o
Thời-Quai tiếp chàc, còn Bạch-Mai vội vã
mường và hỏi: ủa chú Sáu, chú đi đâu
ngoài này? Bùa nay Bà có bồi thăm tôi
không?

(Sau sẽ tiếp theo)
Phạm-kỳ-Xương

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....	8 140
Đồng-Dương.....	8 50

Giá lúa

Từ 5\$20 cho đến 5\$30 một tạ, tùy
theo thứ lúa.

Lời rao

Rượu Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rơm ở
tại Cанtho kêu hùn vốn thêm cho dù 1
triệu rưỡi quan tiền lao sa (1 million et
demi de francs)

Vì nào muốn hùn xin do nơi ông
QUÂN LÝ hội ấy đương niên ngự tại
phòng văn quan Trạng-sư A. Vivies
tại Cанtho

Nam-Bắc-Ai

Kinh trình cùng qui-vị:

Tại tiệm tôi, có trữ Trà-Nam-Việt, dầu
mùn (Essence de meunhe) hiệu Lò-tiên,
và các lúi xà-hong.

Có phòng ngủ, rộng rãi sạch sẽ.

Có bán cơm Annam, cơm Tây, và rượu
lé.

Người Quản-lý tiệm này, biết phép
dưỡng vệ-sanh, cho nên sự tinh khiết
tại nơi bì kít!

Cứ xin chư-vị đồng-bảo, mở lòng đoàn
thê, giúp chúng tôi cho vững buồm trong
cuộc thương trường, là 1 điều chúng tôi
rất trọng ơn chư quý vị lắm đó.

Nghĩ rằng:

Người Annam, thương Annam, Lắp
sóng, phá núi, dầu làm như chơi

Monsieur Lê-Mai, Quản-lý

Nam-Bắc-Ai

Poste de Trà-ôn

Kinh đồn

Mấy ông Chủ-bút Nhựt-trinh quốc-ngữ,
nếu đi lờ đường, ghé ăn, nghỉ tiệm tôi,
chúng tôi chẳng tính tiền chi cả.

LOI RAO

Kinh cùng lục-châu đang "tại nhà
In Hậu-Giang Cán-thor, có báu sách chư
quốc-âm dễ giúp cho Nương-chúc có
quyền thi hành như trưởng-tòn.

Sách này có 156 chương và có dù kiều
yết thị. lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mìn cuộn là..... 3\$.00

Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cán-thor, mà mua.

Nam-Đoàn-Thé

RESTAURANT

Quai du Fort (Cantho)

Kinh cùng lục-châu chư tôn đẳng rõ:
Chúng tôi mới lập 1 cái tiệm biếu là
NAM-ĐOÀN-THÉ gần cầu tàu Khách-trú,
gần nhà hàng ông Võ-hiếu-Đé (quai du
fort Cánthor) để bắc đồ điểm tâm như
là: café, bánh, nước đá, và đồ thứ
rượu(Consommation) và sách, vở, giấy,
viết, mực v.v.

Xin mời lục-châu chư tôn có diệp đến
Cánthor tiện đường dời gót ngọc lại tiệm
chúng tôi, trước coi cho biết công cuộc
chúng tôi tạo lập, và sau nữa, chư tôn
muốn cần dùng món chi, chúng tôi sẽ
làm cho chư tôn vui lòng.

Xin đến, sẽ thấy chúng tôi hết lòng
hoan nghênh và tiếp đãi vừa ý chư tôn
chẳng sai.

Xin chư tôn niệm tình Annam cùng
nhau.

NAM-ĐOÀN-THÉ Cần bạch.

Hậu-thạnh

Giao tiếp thương mại hội

CQ LAO MÂY—TRAON

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1.
Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre
1921. Khi sô-mỗi 100\$00 thì lời đặng 52\$
còn lại sáng trong hội. hết thảy giá đặng
750\$00 đều tính nhập vô sô vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn
là 150\$; như vị nào muốn hùn mấy hùn
tùy thích. Định đến ngày 1. Décembre
1919 thì nộp sổ hùn; như vị nào muốn
hồi đều chỉ xin gởi thư cho Monsieur
Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xá Hội

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cántho, đặt
ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà
giá lại rẻ.

Vậy Bổn hiệu kính cùng chư quý vị rõ:
Như vị nào muốn lái về bán đẳng kiếm
tiền buôn hông, xin viết thư cho Bổn hiệu
má thương nghị.

Lành vé bán khói trà tiêu trước, bán
đặng bao nhiêu thì tiền bấy nhiêu.
Còn như vị nào lái rượu về mà bán
chẳng đặng, thì gởi trả lại cho Bổn hiệu
cũng đặng vậy, miễn là ve còn tốt thì
thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho
Kinh Gáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sáng lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp mười (Mỹ-ho) sở thứ nhứt được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lúa lâm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chở lúa ruộng lâm, và như
muốn chở lúa thằng lên Cây-lon đi ngã
sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi
ba cái đồn, cá rất đại lợi. Có một sở đất
khác kế cận với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
có lè trong một ít lâu sô giao giá bán

Hai sở ruộng của quan giám đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thư cho quan Giám đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt-trinh An-
hà tại Cán-thor mà thương nghị và đến
xem bản đồ thì hiểu rõ.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đăng bay: tại
tiệm tôi có lòi mà đá bằng đá cầm thạch,
đá xanh Tou-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuỷ
bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu
thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cầm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhôm hình
người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước
thuốc mực Tàu, viết chí than, họa biêu
liệu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ cẩn khái

Phò cáo đồng bang

Kê từ buô An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quan-tử, ơn dày
Mân-căn mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thạnh-hành đăng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,
Lành in chi thấy dẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-tan.]

Toa, sô, bộ, làm cảng ký lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự điêu cùng Sứ ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất bay.
Thước, viết nghiên sáng đầy đủ hạng

Thiểu chi đâu giấy láng, mực ngồi;
Chuốc trao, nào phải nhường lời.

Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông
Toys vật liệu, bay không dễ dū,
Bón quán nào dám phụ ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,
Miêng cho dẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-Hà AnQuán Bd Saintenoy Cần-thơ.
Đỗ kinh.

LOI RAO

Kê từ ngày 1er Novembre 1919, ai
có trống mía obieu xin chờ đến lò
rượu RHUM STELLA tại làng Phú-Thứ
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng
mua; mua dặng tiền lâm.

Còn ai chưa trống mía cũng nên trống
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng
nước mía mà làm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngú-phung-Lầu của Trần-văn-
Hương có đê bán tại nhà in Hậu-giang
Cần-thơ. Vây xin đồng bang liêu vài cát
tiền lông phí mua đọc giúp vui giây lác,
giải muộn thoán cùng được vài canh.
Trước là eoi cho tiêu kbiêu ngày giờ sau
thấy dêu tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngõ lâm !!

Giá mỗi cuốn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuốn giá..... 0\$20

50 cuốn giá..... 6\$50

100 cuốn giá..... 12 00

LÊ-KHANH-TRINH

Geometre-civil

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho—Chaudoc

Lành đạt diên thô

Phân ranh hạng

Tương phân thô sàng

Công chuyện làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Thuốc điêu hiệu Globe

(TRÁI ĐẤT)



Có gói 10 điêu

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre civil

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

Pierre

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt diên thô,

Phân giải hạng,

Tương phân thô sàng,

Công chuyện làm kỹ

càng và lin giá nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị.

LOI RAO

Kính cùng lục-châu đăng ký tại
In Hậu-Giang Cần-thơ, có bài sau em
quốc-ẩm để giúp cho Hương-chire có
quyết thi hành như trường-lò.

Sách này có 136 trường và có dù kêu
yết thi lời truyện rao, của ông ĐƯƠNG-
VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$ 00

Tiền gửi..... 0.45

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ, mà mua.

Nhà máy xay gạo

TAI CHAU THANG CANH LUO

Tại nhà máy xay có xay và bún gạo
tẻng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều hạng tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décertquierie de Cantho.

Thuốc gói hiệu Globe

(TRÁI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là dướm, khòi thơm, hút
không khòi.

Một mình hảng DENIS-FRÈRES có trữ
ban sỉ mà thôi.

HIỆU MÓI

Trần-Mạnh

Ở đường mé-sóng, gần cầu lầu Khách-Trú—*Cantho*

Có báu dù thứ: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc bút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thời-điểm kỉ-thời, vân vân.....

Kính cung Lục-châu Quản-tử

Tiệm tôi mới lập, bán lùi các thứ hàng hóa đã kê trên dãy; chẳng-nhưng là u-on và tói, lại còn giá rẻ hơn các nơi.

Tôi có lanh bán *CONTRE REMBOURSEMENT* cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách c.i.au th.inh) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm I đều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, & tại Cántho có hán, thì tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chư-tôn dặng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, tướng lão dòn.-ban, ra ơn chiêu-cổ, giúp nhau, dặng mau lán-bộ trong nèo thương-trường, thì ơn ấy rất nhanh cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lấp—*Cantho*

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rò tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bún bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ trong tú có kiếng rộng nước kiển lên

không dán, ruồi bọ không được lại; hỏi ai rờ tay dơ, ai muỗn mua ô nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lò g c.iếu cỗ giúp hàng đồng hàng trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thom lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 tròn-nam và nữ vào trường

Thầy giáo cẩn mẫn con nit học mau tàn phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giả như vậy.

Học Ngoài (không ăn ngủ) ... 4\$

Học và ăn buổi trưa, 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-Văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kể là 16\$

Bùa 3 Juillet bài trường tối 5 Août thi tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thi tựu bà con cô bác ai có dịp đi Cántho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì, xin gửi thư cho Ông Võ-văn-Thom, thì lập tức có thư trả lời.

PHARMACIE SHANGHAI

TRỒNG RĂN THAY CON MẮT

Chủ nhon TRIỀU-CƯƠNG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88—*Cholon*

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—*Saigon*

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Gia-Mới

Bồn-Dược-Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thán hiệu đều có dùng cái nhẫn «Con Bướm» làm linh, chư quí-vi có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài chờ được cái nhẫn «Con Bướm» mới là thiết thuốc của tiệm tôi, kẹo làm thuốc xá nồng vào thêm hoi. Bồn-Dược-Phòng có gởi thuốc lại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giüm giá của tiệm tôi, chư quí-vi ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc cùa tiệm tôi, xin viết thư cho hay sang lồng gởi cách *Contre remboursement*. Còn tiền gởi về thán chủ phái chịu

SHANGHAI BO HUYỆT YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bồ thận linh thán hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Ông-báo ta từng có tiếng kheo cho thuốc trị bệnh nhiều món dã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quis là trong việc tráng dương nếu linh các chứng thuộc Thận rất nên dè đặt, theo thuốc này mà trị uburg là: Tâm, Thận, bát giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày dưỡng Ngọc quan huy xuong mông hoài biến ra chứng Tré-khi (dan giải) dùng thường thuốc này thì tráng huy cho mang môn ấm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không ối, mộng-mị di-tinh cùng là doen bà lạnh nơi tìn cung, đòn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và làm thận thi hàn sức Lộc-nhung, thiết là bồ tần huyệt nhứt trong hoàn cầu;

2.—Bản hoàng thọ thấp, nhiệt sinh chứng lâu tré, ngủ lâm, mới thi dài gắt, lâu thi bài hoài đòn diệu, hay là bởi đau saug độc mà uống nhiều thứ thuốc hai độc làm cho phạt li-vi hao thận phu; dùng đến thuốc này cùng nâng bối bối chọn nguồn tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mỏi gối, nhứt là xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuộc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần huy động, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Tl-vi hư khí huyết hao kém, hay

mặt hay môi dêm khuya, thường hay sòng bén bởi tick tré nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện ti chau thán an ổn;

5.—Đòn bà con gởi đường kinh huyết hư huyết kiêu vàng đợt ngưng trê đồng khói huyết sắc bầm, sanh chứng xích dài hạ, bạch dài hạ, đường kinh trôi súc không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn hú lạnh, dùng đến thuốc này rất bay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hư mang mòn hỏa kém, hay dài dêm, xương cốt mỏm mè, dùng đến thuốc này rất cố tinh bồi thận, đầu già tuổi cao cũng mau có con thiệt là thuốc bồ thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng dã kê như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thán thê tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khí huyết đậm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bình hoặn liên niêm, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thèm sức sống lâu, già trở nên trẻ, còn tré thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồ huyết rất hay quí trong hoàn cầu.

Chư quí-vi có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhẫn «Con BƯỜM-BƯỜM» mới là thiết thuốc của Bồn-Dược-Phòng kẹo làm thử giả mạo

CÁCH DÙNG: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôu luôu đến khi trong mình cho thiết thoát.

TIẾT GIÁ:
Mỗi hộp hai hoàn \$00

AN HÀ NHỰT BAO

HEO'I

DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía.

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuộc nra.

Mua uống rồi mới biết.

SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinéline

Muốn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DUONG HÀNG

Cantho, Saigon,
Bachtra, Soctrang
Vinhlong, Mythe
Travinh

*Le et approuvé avant publication
Caen, le 8 Novembre 1919
P. L'adjudicataire;*

64 —

GARDE