

LOI RAO**BỘN NHẠC LANGSA SAIGON**

Ông SERSOT, là thày dờn có danh tiếng có lập một bộn nhạc Langsa 25 người, dù các thày kèn, cho những người An-nam học, hơn sáu năm nay đã tập rành rẽ dù các thày bắn theo cách thày người Langsa; (Marches, pas Redoublés, Polkas, Mazurkas, Valses, Ouvertures, Fanteaises, Airs Nationaux và Marches funèbres) cũng như các bộn bèn phương tây.

Đã hơn hai năm nay, bộn này có dự nhiều đám tiệc, lễ khánh tân, trước các quan Langsa; cũng chơi nhiều chòi đồ hội người Langsa, Annam; tại bốn-kèn đường kinh-lắp, các nhà hát Tây Saigon, và Lục-tỉnh đều nghe danh, lại các nhứt báo Langsa đều tặng khen.

Vậy trong Lục-châu, quí ông, quí bà, như có diệp chí, hoặc nghinh hồn tang chè, ăn lě ian quan, nên viết thơ cho ông SERSOT, mà thương nghị; giá cã dành rành, tùy theo xa gần, ông sẽ tính giá nhẹ; trước là đến giúp cuộc vui theo kiêm thời, và làm cho đẹp lòng quí ông, quí bà, chẳng nệ tồn của mà xe mìn thấy con nhà Annam càng ngày tảo bộ.

MONSIEUR SERSOT,
Chef de l'Harmonie Indigène
N° 55 Rue Richaud.

BÁN

Có người muôn bán một cái MÁY VIỆT hiệu ADLER còn tốt lắm.

Một cái xe máy đạp hiệu **LE ROCHE** bánh cây, ru lip chặn có dù đồ phụ tùng, có gạt dờ sén, cà thay còn mới lắm.

Một cái MÁY MOTOGODILLE sức mạnh hai mà lực rưỡi (2H.P. 1/2) còn tình hảo allumage par magnéto

máy này tra vò ghe lường cùng tam bàn chạy mau lám, một giờ chạy đặng mười hai ngàn thước.

Ba mòn nói trên đây đều bán rẻ lám, ai muôn dùng xin viết thơ cho Báo quán An-Hà Cân-thơ mà thương nghị.

**Cáo bạch**

Đến ngày thứ tư, 31 Octobre 1917,
RẠP HÁT RÓNG CÓ DANH TIẾNG

Của ông A. MESSNER

sẽ khởi sự hát
Rạp hát ấy cất nơi đường mé sông, gần
chợ châu-thanh Cân-thơ.

Hát dù hình mua bên Đại-Pháp langsa và bên ngoại-quốc. Rạp hát này cất khoán khóa lám, cất theo kiêu nhà hát béo thành Paris nên ít nhà hát bống nào bì kiệp. Còn hình rõ lám coi không chóng mặt, rõ như thế người sóng thiều có tiếng nói mà thôi. Trong rạp hát có quạt máy điện.

Xin chư-vị đến xem chơi! Đừng bỏ qua ưởng lâm luồng lâm.

Cáo-bạch

Từ ngày An-Hà khởi sự đèn nay: nói cho phái khán quan quí vị cũng gần tới ngàn, là vì quí vị cõi cập bạn đồng bang. Nên cũng nhờ một ông mệt ít mà giúp nên Bón-quán tuân nghiệp vững bền song còn nhiều quí vị mảng lo việc lớn mà quên việc mọn, ày vậy Bón-quán xin kính nhất chư quí vị cháng nê công gởi giùm mandat tiền nhứt báo thì Bón-quán rất cảm kính ngàn ngày; hạnh thịnh, hạnh thịnh.

An-Hà kính bạch.

Canh nòng luận

Phản việc làm chẳng món chi là khó vì khó tại mình chẳng siêng lo chế biến, nên sách tho nói rằng: thê thượng và đang sự nhơn làm tự bất chuyễn, minh không tiêm kiêm lặp tánh dầu để thử gì cũng ra sịt khó cũng như vật mọn là đôi đũa và cơm không chuo cũng không rối huống chi đồ đại khái, kia như nước vân minh Âu Á lớp xưa cơ xảo tẩm thường, đến sau càng ngày máy móc tinh thông nào tàn khói tàu lặn tàu hơi đèn điện khi máy bay máy nói xe lửa xe hơi cùng các món khác nữa khéo la vô cùng không xiết kế chư khán quan cũng đã thấy rồi chẳng cần chi kể hết. Có phải cuộc chế tạo đời này cũng bởi tiêm kiêm mà ra nào phải lớp xưa lưu truyền để lại.

Còn người Annam ta trừ người thượng trí chẳng nói làm chi phản nhiều bực lầm thường tánh bay tung cổ tục trước ông bà để lại làm sao bây giờ cũng làm ý như thế chẳng canh cải chúc nào cho

cuộc sanh nhai tảo bộ, chẳng nói chi dòng dài cho lâm xét một ughé làm ruộng của đồng, ban là thiệt nghiệp sở trường biết mấy dời người, chẳng ai chịu cái lươong cho mùa màng thạnh vượng, nếu mùa trúng thì nước mạnh dầu giàu hàng thất bắc thiều hạ suy vi cũng là hại cho nhau quân xã hội.

Thôi quên những nhà nông phu miệt ruộng biển nói theo lich cũ kêu là lúa mùa khi mía vừa có mía gieo mạ đê 1 tháng rười hoặc 1 tháng 20 ngày 25 ngày nhô lên cấy dàn đợi lúa đượ 2 tháng hoặc 2 tháng n. oài bưng ra cấy lại 1 lầu nữa có người làm nhú vây rồi bưng ra cấy một lần thứ ba nữa gọi là 2 đời làm như vậy được chắc bột giải chூn ít lá nhiều bông làm thế ấy cũng là phải lẽ đó là lúa mùa ra tháng giêng hai cắc gặt.

Nhưng mà các việc gieo cấy nói trên đây phải tùy theo địa thế như đất rừng đất bưống khai phá rồi làm ruộng dĩ chỉ 1, 2 chục năm phản phuơng còn nhiều mặt đất bồi rồi bẽ đào lên lớp mặt đất đều bẽ nát ra thì là nhiều phản cấy lúa cày nở lớn bụi trúng lâm.

Ngặt vì mía sờ ruộng cày cấy đã cao mèo đất dã chai và rồi phản cũng hết rồi đào lên có định về là đất sét mà họ còn cứ giữ cựu nghiệp làm hoài cày dầm rồi cũng bưng ra cấy lại từ nhiên bị thất mùa, bì với đất mới khai mở làm sao cho được phản đất chai gò mà cấy lúa cày khi cấy mía rẽ rồi nó nở thêm 1 ty mà thôi mở lúa tóp ngon thấp giàn đứng sưng đó chờ có đồng đồng trả ra bông xơ rơ ván chèn suy lại ruộng có phản 10 phản đất chai gò được một.

Nếu việc canh cải chế biến là mía sờ đất dã làm ruộng cao mèo phản phuơng chẳng còn mọc cỏ nang cỏ ống cỏ chèi đi rồi cấy lúa cày không nở nữa vì lúa cày cấy tháng chín qua tháng 11 dùng cái nở sao cho kiệp. Chờ nhú tháng năm gieo mạ qua tháng 7 cấy liền một lần

thì lúa rộng được ngày tháng uở được trọng bụi trồ nhiêu bông dã nhẹ tốn công làm cấy đi cấy lại nhiều lần mà được mùa màng khá trúng ấy là hướng tiện biết chừng nào thứ nhứt khi gieo mạ vải hột giống cho thưa mạ lúa rẽ cấy càng thêm tốt nữa, vậy xin đồng ban & theo miên có ruộng dã nói trên đây chẳng tin năm đầu làm một ít thí nghiệm mà coi thì biết vì tôi đã có làm rõ lời què kịch xin tờ cùng đồng chí.

Huỳnh-Trung-Nghĩa.
(Xuân-hòa Soctrang)

Économie politique Quốc dân phú thuật

III.—Luận về cuộc phân tài (Tiếp theo)

Trong bài trước đây tôi chỉ cái sự lợi của cái phép đơn độc sản, ích lợi là vì nó dục con người gắng chí ra công mà làm cho nhà giàu, nước mạnh. Ấy là lẽ thiên nhiên khiến vậy. Còn lấy theo lẽ của con người mà suy, thì cái phép đơn độc sản cũng là phép chánh lý. Phàm hễ người nào có công làm ra của, thì người đó được làm chủ mà hưởng nhờ, vậy là chí công. Nhưng mà phe bình đẳng chánz cho là phải. Họ nói rằng: Có nhiều người không có công cảng chỉ mà cũng được của cái. Ví dụ: được của người ta cho, hay là của tiền nhơn lưu hạ. Phe ấy nói vậy lấy làm sai, như người được hưởng của ấy không có công mặc dầu, chờ cái người có của mà cho, hoặc có của mà lưu hạ cho con cháu, mấy người đó há không có công mà làm ra của ấy sao?

Họ lại nói vậy nữa: của cái trên thế giới này là của tạo-hóa sanh, ấy là của chung của mỗi người ai giỏi thì bắt quá trau dồi mà dùng, giờ đường ấy nếu lấy làm của riêng cho mình, há chẳng bị tội sang đoạt sao? Nói vậy cũng phải nữa. Đã hay

rằng của chung, nhưng mà hễ ai chịu nhọc lát trau dồi mà dùng thì người ấy làm chủ, chờ chẳng lẽ buộc người siêng năng làm ra của cho kẻ biếng nhác nhờ.

Họ còn cáo nài như vậy: Cái phép đơn độc sản nó làm cho sự nghiệp con người không đồng nhau, kẻ sao giàu ngập mặc người lại khó bảy da; sự giàu có nhiều khi nhờ sự may mà được, chờ nó ít đến cho kẻ đáng đồng.

Lời nói vậy thật là hữu lý, nhưng mà nếu muôn loài con người vận động tinh hoa, thì phải để của ai, nay làm chủ, đâu cho của ấy nhờ sự may mà được di nữa, bá dì dả động tới sao? Như có kẻ bị ruồi ro khổ khó, thì về phâu dân-tộc xã-hội phải giúp đỡ cho nhau. Chớ như dành lấy của người có công, mà chung bỗng đồng cho kẻ khổ khó thì là ngăn lòng ham muốn con người, tuyệt mối sanh tài, làm cho xã hội phải bại hoại mà chớ.

Ấy đó là những bằng cớ làm cho chúng cuộc rồi mọi người phải dùng phép đơn độc sản mà sanh tài.

Theo cái phép đơn độc sản đó, hễ ai làm ra của thì được chuyên chủ của ấy. Mà theo thế thường ít người chịu làm riêng như vậy, sao sao cũng hiệp trí hiệp lực cùng nhau dặng sanh tài mới nhiều. Vậy khi tái sanh rồi, mấy người có công phải liệu làm sao mà chia nhau cho đúng mích? Về việc ấy thì luật lệ đê cho người ta thông thả giao ước và phân chia tài sản thế nào tự ý.

Có mấy bọn người hay hùng hiệp với nhau mà sanh tài thù lợi?

Suy thoảng qua, thì thấy có hai bọn: Chủ bón và công thủ, nghĩa là: Người ra vốn và kẻ thợ làm công. Nhưng mà xét cho kỹ, thì thấy trong đám thủ bón, có kẻ chịu ruộng đất, (diễn chủ) có kẻ chịu tiền bạc; (ngân chủ) lại mấy người chủ bón ấy ít hay hùng hiệp với bọn công thủ, thường thường họ hay cậy nhờ một bọn trung gian gọi là bảo công. Bọn này di kiêm việc mà lãnh, di vay tư-bón, mướn thợ thay, rồi ra công xem sóc cho thành việc.

Ấy vậy phải có bốn bọn người hùng hiệp cùng nhau dặng sanh tài mà thủ lợi. Bốn bọn ấy là:

1°—Điển chủ, phần lợi gọi là địa-tô (khi nào cho mướn nhà, phần lợi gọi là phòng-tô.)

2°—Ngân-chủ, phần lợi gọi là lợi-túc.
3°—Bảo-công, phần lợi gọi là công-ich.
4°—Công-thủ, phần lợi gọi là công-tiền

Tuy phải phân cho rành như thế, chớ cũng có khi một người mà làm đủ bốn nghề ấy. Ví dụ: Người chủ bón có đất, có tiền, di ra lãnh việc rồi ra sirc làm công. Nếu có kẻ làm được như vậy, thì bốn phần lợi đã néi trên đó, thuộc về một tay thâu góp.

Ấy đó, hễ ai có công hoặc có của, thì đều được phần lợi riêng. Mà mỗi phần lợi ấy theo phép phải định phân làm sao?

(Sau sẽ tiếp theo)
NGUYỄN-VĂN-CƯ.

Cò kim nhọn chử luận

(Tiếp theo) số 37

Lấy xưa mà luận nay, thì mới biết mỗi người sanh nơi đời này, thiệt là THÂN BẮT HU SANH (gặp đời văn minh, mà người hay vận động); còn như người chịu clử HU SANH ấy: là sở dĩ không học tài năng, và không nòng nã so sánh theo chúng bạn. Ấy vậy là người chẳng biết cắp v туồi vụ, đê cam làm nô nực NHỨT BẢN NHƠN (chịu làm người như cây mục.) Ôi! đương chưng thuở nay ai cũng đều vận động: như ông thi tranh quyền (lập công danh) ông thi tranh lợi (thương mại, công nghệ văn hóa....)

Ấy, có ngõi không mà diêm uhiên đâu? Túng sứ São-phù Ilura-do xưa là người XN DẬT (ở ăn an vui) mà tái sanh lúc này, thì cũng đương bà mà tranh quyền lợi vậy chớ?

Có lẽ nào mà chúng ta sanh nhầm đời văn minh này mà không vận động hay sao? Huấn chí nay Pháp-triều

thương mến người Annam ta đồng như ruột thịt (THI DÂN NHƯ BỐN BÁO). Nên điều chè từ 23 tuổi sắp lên, 30 tuổi sắp xuống bắt thăm khóa lính; Phái là rất nên công lý chẳng? Vậy mà chúng ta những người già maug khong tri thức, chưa biết lè ấy là mối của người xưa nay cố nhiên lè thường; mà lại cũng là đường con nhà Nam ta công danh lập đó. Vâ ôi, thao dã có ác danh âu phái có, như may mà đang công danh rồi, thì có phái à: một là đèn ượ nước (ĐẾ QUỐC CỦ TỔN); hai là trà ơu nhà (ĐI MIỀN PHỤ MÃU); vây mới gọi là: rồi bốn phận của người đồng chưởng ta THÂN BẮT HU SANH đó chẳng? Vẫn nay Đại-pháp ta dòn thấy con nhà Aunam nay rất nên nhu nhược; bởi vậy cho nên bảy ra sự bắt thăm là một điều chí công rồi; mà lại còn lương y lựa chọn mạnh yếu, ấy là một cách rất nên yêu mến đồng nhơn ta biết đâu mà nói. Nhưng mà người Aunam ta nhiều chỗ què mùa; không có học thức; nên chẳng biết lý cố nhiên đó, mà trở than trách rầu buồn thịch chí, TRÍ TÂM NHÌ KHÓC (đến đổi dám ngực mà khóc) tình hình tức như té cây cha khóc con, vợ khóc chồng; có phái là hú bài cho mối người Nam minh biết là bao nhiêu?

Dã không biết bốn phao mà lại đê làm người hư sanh. Bởi rứa cho nên khi tuyển chọn việc bình định rồi, làm cho quan trên đem lòng nghi ngại, mà phai giữ gìn một cách coi int như bỏ buộc chúng ta đó ấy.

Hời ơi! TỰ CỦ NAM NHÌ SANH ĐỂ THÀNH DANH (kể từ xưa nay mỗi người nam nha sanh trong hoàn cầu này, có thân thi phái có danh) mới phái cho chớ. Nên tôi xét kỹ lại mối người Annam ta con nhà em trai, sanh nhầm đời văn minh phải biết vận động, nay mà chịu chử HU SANH cam làm bể như cây mục, là mối người ấy còn nơi trong vòng già mang lầm lầm.

Bởi tôi thấy hôm 10, 11 Octobre 1917 có quan văn, vò tuyển trách bình định tại công sở Tân-an Cần-thơ, người nào

tuyên dặng rồi, thì đám ngực là khóc; lại thêm cha mẹ vợ con có ý huôn râu. Vậy tôi bắt bình cho người Annam mìn như vậy: thiệt là lòng không khâm khái (cứng cỏi,) mà chẳng biết bốn phần đương nhiên. Nên tôi luôp tiếp theo bài cỗ kim nhon cau này, là có ý muốn cho em trai ta phải biết: sự bình định xưa nay là thường của mỗi nam tử; đừng có thói quen ấy, mà bi tiểu tú phương (để cười hồn hường.)

Sau sẽ tiếp theo
Nguyễn-Tết-Đoài.

Thợ may khách trú

Tailleurs chinois

Đồng bang ôi! Làm thế nào cũng phải khách trú lật lưng ! Nghĩ coi !
Mấy năm nay nhiều người có học tây bỏ cách ăn mặc Annam (áo dài quần rộng). Bi giờ bottines thường lâm, ít dùng giày hầm ếch.

Chúng ta ăn mặc như vậy gọi rằng ít mua nhiều, lạnh, vân, xuyên của tôm. Mà suy cho tận lý, kỳ thiệt bị chết thời hông đám ngực.

Ai di mồi thòi mà coi ! Annam hay là khách may áo, đóng giày ? Một cái áo hành tò nó lời có chơi 1\$50. Một cái quần lợi cũng 1\$00. Áo nỉ một cái tiền công sáu, bảy đồng bạc. Nhiều quá đi mà ! Nhiều, lạnh cũng hiếm người biết giá, chớ vải bố tay ít ai rõ lâm.

Chèo định giá không chừng, hại cho ta to quá !

Dùng đồ dài Annam, dòn bà may áo có thể kiểm liên nudi miệng, chớ áo tây bộn thiêm eo tay.

Mang giày hầm ếch đòn bà Annam thiên mặt giày, cũng có phuơng tiệm lui, tiền su. Chớ giày tay, thời! để cho chủ khách.

Cám lỗi ! Đồ tay coi thanh lịch, gọn gàng, tui mõ dám cái. Song nghĩ tiếc mấy

triệu bạc vò túi China .

Biết no nao đồng bang đừng lo may áo, đóng giày, ngày ấy thiệt may cho dân Việt.

Cũng có một vỉ tiệm Nam, nhưng trách vì còn lầm anh em tới tiệm Chèo mà ty hiềm tiệm Nam, tức quá !

Có cái cúp tó, mà chung mang tới tiệm khách. Càng nghỉ càng đau, càng đau càng ôm. Ô hô !

Huỳnh-văn-Ngà(Trà-vinh)

Gà không gáy

Vịt-Xiêm có cái trị một bầy vịt ta. Chúng nó ở chung với nhau một chuồng. Từng trên có một cái gát để cho vợ chồng anh gà trống có ngửi. Một đêm kia Xiêm-cô mới gọi anh gà-trống mà rằng: Chúng ta ở chung với nhau đã lâu nên thương yêu nhau như ruột thịt. Nay tôi có một việc muôn cậy anh giúp không biết có dặng cùng obang?

Việc chí thi anh bầy tò di nếu liệu giúp được thì chả tiếc công.

Số là cách ít bữa rày có một chiếc ghe chài của Khách-trú nó chở lại năm sáu trăm vịt Tào thường thường hê mặc trời vừa mọc thì chúng nó thả bầy vịt ấy ra mấy giây ruộng gần đây mà ăn lôm tép sò ốc. Anh nghĩ lại coi nội gia quyền tôi đây nhờ đâu mà sống. Có phải là nhờ mấy giây ruộng đó không. Bởi tôi cái trị một cái gia quyền rất lớn mỗi ngày phải hò hép khò khè dù mặt đó mày nên tôi tôi ngứ quên tên quen tuổi.

Vậy cảm p:iến cùng anh hê khuya khuya anh gáy ít tiếng cho lớn, vì anh thường thức trước chúng tôi hê anh gáy thì nội gia quyền tôi đều giày, lập tức chạy ra ruộng mà giành trước đi thì vịt Tào phơi mồ.

Chuyện dẽ như chơi để tôi giúp cho Đến khuya trống-cô thức giày đậm cảnh

Xạch Xạch vợ anh ta (gà mái) bùm họng lại mà rằng: Tôi nhứt dầu quá, đừng gáy, nó khôn thức sớm thì có ăn giày tré chúng chuyên hết chiếu chớ.

Bây nà, anh cũng đóng loài mà !

Nếu không nghe gáy om tôi nhứt dầu thêm mai tôi di xón khác mà ở da!

Trống-cô sơ mất vợ nên nhầm mắt lại Xiêm-cô ý có người kêu nên ngửi thằng giắt. Đến khi mặc trời mọc chói con mắt thức giây thấy vịt Tào đứng bích mẩy giây ruộng hết mới kiểm anh gà mà rääng Anh thiệt độc lâm hại cả nhà tôi gần chết đói. Thế anh không thương đồng loại nên mới không gáy ít tiếng mà giúp nhau dẽ cho ngoại bang (vịt) Tào chuyên hết cái mồi lợi của tôi thường dùng thườn nay. Phải tôi biết gáy như anh thì tôi gáy hoài, chừng nào khách-trú nó không có chỗ cho bọn vịt Tào nó ăn tôi mới thôi.

Vậy mới biết đồng loại mà ít người đồng lòng.

Lucien Hô-văn-Hiển Instituteur.

Long-xuyên

Ông quẹt ôi ! Ông quẹt !

(Les allumettes)

Những sự nhứt dụng nhỏ mọn như thế ông quẹt ai ai cũng thường là không bao nbiểu. Mà ai bỏ qua được ?

Ai ai chẳng dùng ?

Mỗi người, cầm bồ, một tháng xài hai hộp quẹt. Mảng năm hết (2×12) = 24 hộp.

Mà Nam-kỳ ta có ba triệu sanh linh ! Vậy thì: $24 \times 3000.000 = 72000.000$ hộp nghĩa là 72000.000 sous, hay là 720.000\$. Thường niên số bạc tò này chun vào túi không đáy của Chèo ! Vì chò nào chúng nó cũng bán ông quẹt cho ta. Hời ôi ! Làm sao chờ dây nỗi !!!

Nếu các ông phú gia hùn vốn xin lập lò hộp quẹt tại Nam-trung, thì cũng gọi

rằng tranh thương, cạnh lợi một chút đinh với ba chú Khách.

Mỗi nhà toy vẫn riêng khác, chớ trăm nhà hiệp lại làm ra dàn-doàn xã hội, nghĩa là một nước. Má xã hội phải có đoàn thể tương quan. Thí dụ mỗi nhà có vốn 100\$,00. Nếu lo cho bớt sự xài phí, hay là kiểm thể làm cho té lợi, thì hết thảy muôn nhà trong cũ nước, hiệp lại phải là dặng một đồng tiền vốn xộn chặng

Chớ nếu mỗi gia quyết cứ việc thêm đều xài phí, không lo cho té lợi ra thì hết thảy gia quyết nghĩa là cũ nước hội lại tiền vốn chẳng nhiêu, thời nước nhà không phú túc.

Bây chừ mình chưa có lò ống quẹt, nói Lục châu quanh năm phải mua của Khách hết 720.000\$, như tôi đã nói trước đó.

Như ta lập ra xứ ta, thề vụ it ta bán nói cho ta được. Trước khôi chúng chê rằng vô dụng, sau mỗi gia quyết bớt tổn tiên sau nữa còn vận tải ra ngoài đường kiếm lợi, ngõ hẻu dám mặt ngó dì bang.

Lìm ống quẹt chả khó: mấy ông bát vật annma bày biếu có dư.

Cây bồ đê (mọc tại Bắc-kỳ, Trung-kỳ và Lào) dùng làm ống, làm cây. Đầu cây quẹt tẩm viêm sanh trước (sousfre), rồi những vỏ thử bột lồng lồng biện lại bởi a-giao, nước lạnh, các nhô hột và phosphore.

Sau rốt cui xin liếc vị cao minh rằng lo cho cỏ lò hộp quẹt, chớ ngoài Bắc-kỳ người chẳng dặng giàu cho mấy mà đã có lò ống quẹt rồi.

Vậy chư tôn có mua coi thử có chử Hà-nội thì mua giùm, cho đồng bào ta ở ngoài có thể chở vò nhiêu mà tranh đấu cùng Khách; mình ăn không dặng thì ráng kiếm thể cho ruột thịt ăn xài. Tuy bắc nam đòn cối cách, chớ cũng một giống Hồng-bàng, Lạc-long mà ra.

Huỳnh-văn-Ngà
(Trà-vinh)

Nác ngọc

Ngày 11 Octobre 1917, lúc 5 giờ chiều nơi Dưỡng-dường (Hôpital) Cần-thơ thấy một cái xe pousse chở vào một người con gái theo sau 5, 7, người dồn ông và dồn bà, hỏi lại mới hay cô gái này uống nhầm độc được đã dặng hai ngày song nội nhà không hay, đèn chưng độc được thảm đến tiêm phổi rồi làm cho cô đã-dược tên xiết, chứng đó hỏi ra ai nấy mới rõ làt đặt đem đến Nhà-Thương-xin quan Thầy giải cứu. Cho hay rằng độc được đã nhập vào tiêm phổi đi rồi khó bê cài từ cho dặng nhưng mà (tận nhơn lực níu tri thiên mạng) nên quan Thầy cũng ráng sút ra tay diệu-dộ họa có may cùng chăng!.... Uống mòn này, dùng món nọ.... Ô hô! Độc được nhiễm vào tiêm phổi, bởi vậy cho nên, mang người khứa hồn sauh, đến lúc 11 giờ khuỷa, thảm thương cho cô nấy, mắt nhìn chong giọt lụy rưng rưng miệng chăng thốt, nhưng mà, dường như đã hao tâm mieng dị-lộ. Cha mẹ mới đem thấy cô nấy về nhà ráng ngày au táng.

Việc bắt đắc kỳ tử như vậy quan Thầy thuộc phái tư từ cho quan Biên-lý tòa sứ tại bay duyên cứ. Quan Biên-lý bèn xuống lệnh dạy quan Thầy thuộc phái khán mỗ tử thi cô nọ và phúc bẩm cho ngoài rõ, về cớ chết bởi đâu? Khi quan Thầy thuộc dặng lệnh của quan Biên-lý dạy như vậy thi tử thi cô nọ đã chờ về nơi lăng, Thương-thạnh (Cairang) mà an táng rồi. Hay tin đó, quan Biên-lý dạy phái lập tức dào lăng và chờ tử thi đem đến Dưỡng-dường cho quan Thầy thuộc khán mỗ.

Luật nước phép quan mỗ dám cãi, vây nên nội ngày đó là ngày 12 Octobre đã chôn xuống lại dào lăng đem tử thi đến Nhà-thương là 5 giờ chiều cho quan Thầy thuộc thi hành lệnh của quan Tòa đã phu. Mồ xong, nội trong đêm đó mới chờ về Cái-rang mà mai táng.

Nguyễn cô nái nấy mỹ danh là Nguyễn-thị-Năm 19 tuổi, tất dương xuân vóc hạt,

tuổi còn mẫn yêu diện màu hoa, hình liêu xem thó thó lợ mì trà, mặt ngọc nlám phao phao đường da tuyêt, vẫn con nhà phiệt duyệt, cha năm xưa rạng tiếng nhõ gia, dồi lẽ ngõi sira trọn dạo nhà, mẹ dirc hạnh lảng giêng hằng cung vi. Như cõi ấy: Lúc thiều niên hồn chí, Nữ-học-trường đèn sách hây nén gươnz, sánh Nam-nhi súc học dâu nhường, thấy cùng bạn ngõi khen dà có tiếng, chí dốc bàn vàng trung tiếng, công mười năm dặng hòa mởi phl nguyên, nhưng mà, phải chịu lòng theo lưống Từ-quyền, rằng: phận bắt xuất, el. cõi công danh, hả đưa chen cùng nam-tử, cho dặng! Bởi vậy chõnèi cõi mới: Vưng dạy thinh lòng ái nř, chur công, ngôn, dung, hanh, dồi mài, chọn Đông-sàng cho dặng duyên hải, hòng vui dạ mới iờ tài Nam-gian. Lát quạt bóng Thiều dường nhấp-nháng, tắt cõi-kẽ thèm diện mạo phuơng phi, lịnh Từ-quyền bèn định chur vu qui, cùng Lâm-thị vẹn ngõi già thất, hương lừa bén sắc cảm èm hòa hực, dặng chong thương cha mẹ lại yêu vi, kè từ ngày cù án tê mi, dù bảy tháng trên hòa dưới thuận, nhưng tưống trâm năm vầy duyên thảm, dặng sanh con dê cháu nối Lâm-gia miêu duệ từ lòn, nào hay đâu am-eanh gởi hương hồn, bỏ xác ngọc đất bùn vùi lấp, trách bẩy số Nam-tào sao rất gấp, tắt cõi xuân nõi đậm cho dành... Ôi! ... Ké từ rày teiróng phuogn dã vắng tanh, hình dứng dạo nõi dà hết tưống, chur cõi thương là dạo truong, nõi nõi dành bò thảm cho chồng, cầu mầu tú thiết tình thảm sao với giurt dẽ sâu cho me!... Ôi! Bà biết, chur từ sanh là hữu mạn, cầu thó yêu do thiền, ngoc nác rồi khó ráp cho tuyêt, nhưng mà, lòng quyến luyến dỗi ai nõi giọt lụy, thảm thay! .. thử nhấp mõi màng thinh khí, ra vào chánh nhõ am dung, chõn dạ dài nang chõi gót rõ rung, nơi Dưỡng-thể khiếu anh chõng deo doan thảm.

Triệt là:

Chồng khóc vợ túi niêm cang lè, tưống trâm năm chồng dỗi vợ dày, mẹ sầu con chánh nõi cõi manz, vì một phút mẹ cõi con mất.

Lشت-XUÂN-HƯƠNG (chiết bút)

Vân đáp nhâ thú

Có người bạn hữu đến viến tôi, rồi hỏi như vầy: Từ ngày thầy bính bút tờ An-Hà đến nay, vây chờ lấy chur sách nào làm mục đích? lấy nghè nào làm cấp vụ? lấy nghĩa nào cho thành tựu? Tôi trả lời rằng: lấy chur cõi thơ và kim chur tân thơ làm mục đích. Lấy nghè sї, nõng, công, thương làm cấp vụ. Lấy nghĩa hiệp hùng thì mau thành tựu.

Người bạn hữu lại hỏi rằng: dùng chur cõi thơ e cù chăng? Tôi trả lời rằng: không cù, biết dùng chur cõi thơ mà khuyễn khích cho đồng nhơn ta thi rộng lâm, càng thêm mau tân hóa vận động. Bởi bấy lâu sách tư cách, minh tự minh, chờ hේ ai biết dam nghĩa lý chur ấy mà cõi động cho đồng bang ta, cho là nghĩa cao xa cù lấy 3 chur tân thơ làm chủ ý mà thôi.

Vậy chú nõ chăng coi chur tân thơ hay sao? chur ấy ở nước nào? cõi phải do chur cõi thơ mà ra chăng? A thưa phai. Lại hỏi còn chur sї, nõng, công, thương, tôi nghe sao lại nói theo thời đợi này: chur sї ở chót? Không phai, không phai, vang vô thị lý. Bởi đương thời đợi này, phải biết vận động, tân hóa, thi phải lấy sự buông bán mà cạnh tranh với 3 chủ khách trú, thi phải lâm, chờ lấy nghĩa đó, mà đẽ chur thương đứng trên chur sї thi quấy lâm. Bởi chur sї là lấy công ăn học, mà tu thân. lề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chờ chur thương nghĩa là một người dĩ lợi tự chuyên mà thôi, nên nõ bụng nào mà dam người dĩ lợi tự chuyên, đẽ trên ông trị quốc bình thiên hạ, ấy chăng nên đẽ 4 chur ấy rõ lâm. Vẫn 4 chur ấy nghĩa lý vò cùng cõi tôn ti thương hạ ngàn năm chăng dỗi. Người bạn hữu lại hỏi: Còn như không rõ nghĩa chur Langsa, mà lại không dùng chur cõi thơ. cù chấp nhứt chur tân thơ, mà khuyễn khích thời đợi này, thi ra thè nào? Nếu như vây thi người ấy thành ra chứng báu thân bất toại, (dau nõa thân minh) ai nõ nào dam chứng khõ ấy mà truyền nhiễm cho người ở đâu. Bởi vậy tôi tùy thời ứng biến (gặp thời đợi mà phải dùng câu sách cõi thơ khuyễn khích thi tôi dùng cõi thơ, gặp theo chur tân thơ khuyễn khích thi tôi dùng chur tân thơ tôi kim dụng cả hai. Dương đam dạo với người bạn hữu chưa rồi, kể một người ở dâng bảo quan cầm tờ Nõng-cõi dam lại mà: nõi

Đây có người hỏi thày đây, tôi lật đật đỡ coi thấy trương thứ 9 bài *tất dã sử vò tung hồ* của M. Cư, trong tờ nhật báo *Nông cõi minh-dám* số 37, — 18 Octobre 1917. Tôi thấy chur minh-lý chur am-lý tôi tức cười, nguyên ngày trước tôi thấy M. Thức nói: *Vân Vương da tinh hảo sắc cảng lâm lâm*; chờ chí M. Thức nói vậy ru, vậy chăng, thì tôi bò nghĩ là tiếng khôi hài, chờ nói lâm lâm nghĩa là chát chát. Vì vậy tôi tưởng là người đồng khí, nên tôi cãi rằng không phai. Bởi thành nhơn ngài có sang thủ rồi, làm sao mà ngài đẽ người *da tinh hảo sắc đứng đầu thiên Châu-nam* mà gọi *chánh-phong*. Nay M. Cư lấy 2 lý đó mà cho mình, ám rất nên vui quá. Sau sẽ trả lời theo mấy câu hỏi vi nói đây cũng nhiều rồi, phải nhượng chỗ cho bài khác.

NGUYỄN-TẤT-ĐOÀI.

Hoài cõi phú

(Tiếp theo)

Tòng khóc măng, Tường nõm giá, nắng
đằng-vui giữ dão con,

Tích dẫu quisch, Cực chôn con, nõm
lo-dẽu nghĩa mẹ,

Trước sân Trụ trãi gao một lâm, muôn
đời sau tiếng hòe ngợi khen,

Bên thành Ngõ treo mắt đồi tròng, ngàn
nõm dưới người đều khinh sơ,

Ngoài ngàn dậm xong pha ài tuyêt,
khen Họ Hàng chói chói gan vàng,

Mười chín Thu dâm nhuốm trời sương,
thương ông Võ phor phor đầu bạc,

Cát vòi mục rò nõn bốn chử, nét tinh
trung đà thấu trời xanh,

Áo thiên tướng ghi chép hai câu,
phuơng lựu nghĩa chi phai lòng đõ,

Non Cao biền thảm, mà sõ biền ngàn
thuở tiếng cõi thơm,

Trời rộng đất dày, Lan cát đẽ muôn
đời bia hòe tac,

Chung

LÊ-QUANG-ANH
(Phong-Biên)

TIẾNG ĐỒN CHẢNG SAI

Tôi có nghe các thứ báo khen tiệm về hình M. Nguyễn-đức-Nhuận ở Giadinh về khéo nên tôi có đem hình của ông thân tôi vô mướn vẽ.

Nay hình vẽ đã rồi, tôi vô coi thiệt là giống và khéo lắm. Quả thiệt tiếng đồn không sai.

Nên tôi xin đề ít lời vào báo chương mà tỏ cho chư qui vị trong lục-châu hay rằng: tiệm này vẽ hình thật là khéo.

Thượng-công-Minh.
Conseiller colonial,
à Bến-tre.

TIỆM-HỌA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kính lời cho lục-châu chư quân từ
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thức
Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-
định. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp
tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ
đả thật giống và khéo lắm lâu nay chư-vị
trong lục-châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thứ nước thuốc tốt
thương hạng; để mấy trăm năm cũng
không phai.

Giá tiền và thước tết: Vẽ nửa thân
(bản ảnh) buste, 0m50 × 0m60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0m70 × 1m00
= 20 \$ 00

Vẽ bằng Sauce. Velours. (thứ nước thuốc này
đen mịn và tối lắm (tốt hơn crayon conté)
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à
l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố.
Nếu có vẽ hình, xin dời bồn tiệm mà thương
nghi, như ở xa xin qui vị gửi hình chụp theo
nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gửi cho qui vị
cách kỵ lưỡng.

Nay kính.

Viết thư cho tôi xin đề:
Nguyễn-đức-Nhuận
Dessinateur à Giadinh.

Tiêu đậm

XỨ KIỆN

Có tên dày tờ, nằm ngủ mơ màng,
tiếp quí bắt đem tới cung điện. Vua
Diêm-la ngồi trên ngó xuống, thấy nó
liền nói quí bắt làm, dạy phải đưa về.
Tên dày tờ thưa giặc, sợ chạy ngủ chờ
khác. Quách-an cũng là dày tờ thấy anh
em bạn bỏ giường không, lại lên mà nằm.
Canh khuya tên Lý-lộc nguyên có thù
hỗn với tên dày tờ trước, xách dao vào
giết lâm nhầm Quách-an. Cha Quách-an
đi kiệu, quan huyện tự nhược không lấy
chi làm điều. Cha Quách-an nói mình già
còn nhớ có một chúc con chết thì miêu
cũng phải chết. Ông huyện dạy lý-Lộc
phải làm con thế, cha Quách-An không
chiều. Ông huyện dạy rằng: Ý mạng thế
mạng luật nói dành rành, ông cứ luật.

Lại có áo nhơn mang, vợ-kiện người ta
giết chồng, quan huyện thạnh hộ cho
bát hung phạm tội, vò ghẽ hỏi rằng:
dạo vợ chồng là Cám sắc chi hảo, sao mi
dám phản vợ rẽ chồng, làm cho người
ta phải ở góa? Thời ông bắt mi phải làm
chồng thế, còn vợ mi ông dạy ở góa.

Vương-trưởng-Thành tự Minh-Châu.

KINH TẶN TÀN BÁO

Bồn quán rất mang. Bởi hấy lâu nhiêu
nhà quí báo Langsa sáng lòng khuyến
khích cho dân đoàn ta dày, thiệt cũng là
nhiều phen vẹt ngút đầu gai đó chúc.
Nhưng mà chưa có chỗ dắt bèn phe dữ
tộc. Nay nhờ Bà Rose Quaintenne mới
phát hiện một hiệu: «Nam việt tết-gia nhứt
báo» đang giáo huấn thêm về sự công
qui vị và khì hình vẽ rồi sẽ gửi cho qui vị
cách kỵ lưỡng.

Bồn quán hết lòng ước cho quí báo
mới dặng: Tuần nghiệp thiên thu, Hồng đỡ
vạng cõ.

An-Hà kính tặn

Hí tín

Bồn quán mới nghe tin vui rằng M.
Nguyễn-bá-Tinh là linh-lang chúa quan
lớn Đốc-phủ sứ Nguyễn-bá-Phuoc, ở
Baclieu, nay gá nghĩa chúa Tranh cùng
lịch ái ông Tri-phủ Cao-minh-Thanh,
cùng ở Baclieu, là cõ : Cao-thái kiết.

Bồn quán kính hạ đội hàng sau
đây, cầu cho hai họ:

Cõ sác, cõ cầm, ngàn dặm chúc cầu câu
trập trập;

Tài ca, tài võ, muôn năm ao ước chúc chán
chán;

A. H.

Hí tín

Bồn quán rất vui mừng cho ông lương
y Nguyễn-văn-Thinh, lúc nay tung chinh
bên Đại-Pháp.

Người Nam, ô, mà nay cưới cõ Guéul,
là con ông Guéul, cựu giáo thọ Nam-Kỳ
tại Tây, Âu.

Bồn quán cầu chúc cho hai bên: Bách
Niên Loan Phụng, thiên cõ sác cầm.

Lại kính hạ đội liêng sau đây, tố lòng
hân hạnh :

Nam việt đình lang-tài, Á-võ Âu-phong,
vạn lý vận tiêu Bàn đực phẩn;

Tây dương dâng quắc-thủ, diều nguyên
toán hoá, kỳ trùng sơn hải Phụng từ trường
trung.

LĨNH ANNAM NƠI PHÁP ĐỊA

Ngày 2 Mai 1917.— Thấy đội obi
hang Võ-văn-Sang (Anh-hoa) được ban
khen vì có gan dạ dốc sirs người dọn
quét một cái đường địa-thể của A-lor-
mǎn mà Pháp-binhh mới thâu đoạt. Trong
khi thấy đội và người làm thì dạn kê
nghịch bắn như mưa bắc. Nhưng mà
người càng dám quí cũng kiêng hướng
chi là dạn.

Tên Nguyễn-Vinh, lính hạng nhứt bị
thương nặng trong trận 6 mai 1917, vì
tận tâm vì nước nên được ban thưởng
médaille militaire.

Y PHƯƠNG TIỀN DUNG.

(Tiếp theo)

Cùng một bài khi có người bình kiết,
khi di sông rặng, trước thi phâu dò sau
thì trắng; ấy trong Nghiem-phuong kêu
là bình Trưởng-trùng (súng trong ruột).

Chứng này thì phải dùng 2 lưống Hoài-
ngiru-lai, dâm cho nát, rồi dùng rơu
1 cân đồ vò trong cái nồi hay là cái siêu
thiết sach, rồi sắt cho lâu, trước chứng
càng một phần ba, li như 3 chén còn 2
thì nhắc xổng, một ngày uống 3 lần,
mỗi khi uống tùy theo sirc, từ 1 chung
đến 2 chung, rất nên một phương hiệu
nghiem.

Nguyễn-lai-Boài
(Còn tiếp theo)

HỘT VĂN AI PHÓ

Mới nghe tin bồn rằng bà chánh thất
của Hội-dồng quản hạt Nguyễn-quang-
Diên, lên đường bịnh tại Saigòn nơi nhà
thương Drouhet chẳng may đã lì trán
hôm 14 Octobre 1917.— Linh cữu quàng
di về Long-xuyên là xứ sở bà.

Cuộc rủi ro này làm cho ông Hội-dồng.
Lý chảng khác: Trưởng-chim xi cùm-móng
Tinh in như: Tran-tử cõ bồn ca.

Bồn quán xin kinh p'ân thống cùng
ông Hội-dồng đại nhơn, và chư thân bằng
bứu quyến, và cầu chúc cho linh hồn bà
Hội-dồng dắt mộng an vui.

Bồn quán kính điều

TISANE
Marquis de Bergey
DENIS FRÈRES, seuls agents

Au châu chiến luận

Ngày 4 — 10 — 17 — Tỉnh Paris. — Cơ pháo thủ ta nơi Aisne và Meuse bị công phá rất dữ; phi công kề nghịch hay trên thành Dunkerque làm hư hại người vật quá nhiều. Ta trả thù quân trái phá mấy thành giặc này: Stuttgart, Trèves, Coblenz, Francfort.

Binh Anh-quốc đại chiến miền Ypres, noueler, thối binh nghịch và làm cho chúng nó phải thất phát rất nhiều. Chúng nó mới thương phi thoản bay qua Londres.. có 9 mạng chết và 42 bị bịnhan mà thôi. — Tại Mésopotamie, Anh-quốc thâu cầm tới 13.000 quân tures.

Tin Pétrograd. — Quan thừa tướng Kérensky giảng thuyết dân tình phục tùng lâm, đoán quyết rằng Nhà-nước sẽ tận diệt những kẻ trái lòng muôn làm cho mìn quyền tự-do dân chúng, quan binh bộ thương thơm rằng Nga-quốc cứ việc giao chiến cho đến lúc khai huân cho chư quốc cộng hưởng thái bình, lại xin quyết các hình phạt nặng nề mà nghiêm trị loạn quân.

Tin Hongkong báo rằng: Quân nizi hba lần bám vò mặt trận phía Bắc đường Ypres qua Minin, đều bị Anh binh đánh thối lui và rực theo làm cho chúng nó vỡ loạn hư hao và lớp bị cấm tù. Chúng nó xáp trận hai lần nữa, tā hứu đều thối lui, song có mặt tiên còn cầm cự tại rừng Polygon, là nơi chúng nó chiếm được hai chỗ căn cứ. Ngày đêm quân giặc cứ liên trái phá tại Aerodrome, dinh dày, đồn trại tiêu chảy cũng bỗn. Ta đánh hạ được 4 chiếc phi thoản và thâu phục được 8 chiếc. Đêm sau phi thoản chúng nó qua Londres, đây là lần thứ 6, một hai chiếc vượt khỏi cửa hàng, thảm thính mé Kent và Essex.

Tin Washington (Huê-kỳ). — Nhà-nước tin vay lão thứ nhì, quyết lòng đại chiến; kể từ ngày thứ ba rồi đều trong một tháng mặc lệnh phủ già đem biến; Nhà-nước định vay chừng 3 ngàn triệu đồng, còn sờ kho bạc trước thâu cho được 5 ngàn triệu.

Ngày 5 Octobre 11 Octobre tới

Tin Paris. — Ta đãt chiếm những địa điểm Navarin về hướng tây; ta thiêu

hủy các chỗ đồn trú quân giặc và sanh cầm quân thảo khấu, nơi mặt trận Verdun pháo thủ kề nghịch rất lấy lùug và lính tuần hành dội bên xáp chiến nơi tiền đạo. Phi công ta dứt nhà giấy xe lửa Fribourg, nhà máy Offenbach, nhà ga Metz, Thionville, Sanebourg và xít Ba-Den (thuộc địa A-lor-man). Phia đông mặt trận Ypres cơ pháo thủ tàn lực dởm đương. — Quan Daudet gởi thư cáo với Đức giám quốc Poincaré rằng quan Malvy tư thông các việc cơ mật cho A-lor-man. Quan bộ Malvy cát nghĩa công vụ người làm và xung khắc rää g người cùi thổ theo phận sự mà thôi. Đức giám quốc phú cho hội nghị án lấy công mà thẩm xét, lại nói rằng: Quan Daudet phải chỉ bằng cứ tức thì, bằng không hãy nghiêm rằng theo luật pháp. — Binh Anh-lê thắng tới 13 ngàn thước từ mặt trận Ypres đến thành Saint-Aden, lấy được chục làng, sanh cầm trên 3000 quân nghịch.

Tàu tuần Anh-lê tên Droke bị thủng lõi ngoài khơi biển Irlande, vào bờ được mà hạ xuống cung sâu sâu — 19 tên thủy-bin vong mạng.

Tin Pétrograd. — Hình thê Nga-quốc bây giờ coi voi thạnh phát để bê tu chính cuộc hậu lai trong nước. Dân cách mạng e A-lor-man thừa diệp Nga rủi chí mà làm nên cuộc ước mơ trong sự hối thổ hư hao của chúng nó — Quan binh bộ đoán quyết rằng chí dởm đương của quân lính sẽ cường thịnh như buồi đầu. Lời nói rằng binh Nga chẳng hề lòng trong nghĩa vụ Đồng minh, ấy là lời huyền. Tuy quan A-lor-man lảng qua dòng nơi mặt trận Nga, dòng hồn hôi chưa phế-dể, nhưng mà nơi trận phia bắc binh Nga đương quyết chiến, ấy cũng chắc rằng lòng quân sẽ vững-bền nơi nhung-mộ.

Tin Hongkong. — Ngày 4 quân nghịch liệu trái phá iới thành Bar-le-Duc phi thoản của ta lại quăng phi đồng với Francfort, Rastardt. Phia đông mặt trận Ypres ta thắng tới và đã bắt đặng tù giặc, quân nghịch tái chiến quyết giữ lại mấy chỗ ta chiếm cùi, song không nổi với binh ta. Phi-công ta xô 8.000 kilos thuốc dạn miến Courtrai gần thành Cambrai, mấy chỗ đê binh

khi thuốc dạn gã Douai. Ta bắn hạ 6 chiếc phi thoản, 4 chiếc phải hư hao và 6 chiếc thoát khỏi.

Nhứt dạ sanh nhị kê

III

(Tiếp theo)

Lo chi Sở gió Tân mây,
Động đảo dâ tới trái nay về tay.
Xin chàng gắn vó một hai,
Tháng chay còn đợi, ngày chay thời sao?
Hôm nay cho tới hôm nào,
Tảo khan phai lợt lán xao với chồng.
Muốn cho biết thiếp thật-lòng,
Nội trong thân thê ấm hông mặc anh.
Thường mừng như ở mây xanh,
Hai tay ôm lấy ngọc lành nưng niêu.
Biết bao biển ái nguồn yêu,
Mười phần vui dù, trăm đều no nê.
Phúc đầu Túc-Trí vừa vê,
Mi-Nhân dồn rực, Thường kê hỏi han.
Mảng mè dạo kiên dù san,
Nào ngờ có chuyện tối tàn tại gia.
Bước chor vò mới tới nhà,
Nhiều say nên biếu đưa ta vào phòng.
Đặt liring xuống chiếu vừa xong,
Nằm vùi, hơi rượu nhẹ nồng tú vi.
Vắng ô chen núi trầm tây,
Phương đông thở bạc hây hây lên dàng.
Hành chứng Thường mới bước sang,
Thang lầu còn đê, rõ ràng tại đây.
Đợi một giây, nóng nẩy thay,
Cùng nhau tháng trọn năm cháy chín lâu.
Phút đầu trống điệu trên lầu,
Đóng hò rằng rằng gõ man chín giờ,
Ngù-Thường dạ rời đường tor,
Biết sao thâu dặng ngày giờ cho dang.
Thoạt nghe lầu hàn nhẹ nhàng,
Ngù-thường mừng quanh vội vàng bước lên.
Mi-Nhân rực nắm tay liền,
Vào nơi trường nội phí nguyễn trăng hou.
Mèb mè trong cuộc giao hòa,

Rồi hun hít mạnh Trí đã thức nghe.
Hai phòng ở dựa nhau kê,

Tình say Trí mới vây thi hỏi qua:
«Đứa nay em ở lại nhà,

Nhứt dầu nhảy múa hay là làm sao?»

Nhân rằng: giận quá phát đau,

Nội trong già dịch dứa nào ông thương?

Trí rằng có gá Ngù-Thường,

Chờ ai ta dâng yêu đương bor là?

Ông tin nêa mặc phải mà,

Nó là lòng quí dạ ma, ông nấy!

Huỳnh-văn-Ngà(Trà vinh)

Xã hội tương quan

Đường thời đợi nay, chẳng ai khôn ngoan trí hóa hực nào, mà khôn có gìn giáp bởi dày vò binh vò dạng với người cỏ vàng, kiêm lai và hậu tấn. Chúng ta là kê tọa hưởng sung sướng của cải của người tiền bối lưu truyền; chúng ta là người đoàn thê của nhão loại kim triều; chúng ta là kê đê gia tài cho lớp hậu sinh bối hò. Muốn tò lòng ta cảm ơn người vạn cổ đã làm cho ta đứng đợt toàn hoàn ngày nay, thì ta phải tân chế nhão quán xã hội cho mai sau bộ văn minh. Muốn tò lòng ta mang ơn biết bao nhiêu thấy thợ đá làm cho chỗ ăn chỗ ở ta ra đẹp đẽ ta phong lưu hơn ta nữa.

Bây giờ ta giỏi hơn và có phuote hơn tiêa nhơn ta, phải làm làm sao cho con cháu ta giỏi hơn cùng có phuote hơn ta nữa. Nghĩ vì chẳng ai dốt nát tối tâm cho đến đời không thể iào mà giúp chút chi ích lợi cho dân đoàn.

Ai ôi!

Của trán kê cho người vay,
Kê vay thi phải trả rày bằng bai.

Thì rằng:

Trong túi càng khôn dù ngù hành,
Phương Tây biết dụng đứng hùng anh.
Langsa máy móc càng mâu nhiệm,
Kiết-lợi hành tàng rất biến linh.
Thầu dắt thầu trời thêm rờ tiếng,

Cùng non cùng nước nồi vang danh.
Thần kinh quí sợ, tiếng e mặt,
Ta phải học Người dũng bực lanh.

Huynh-văn-Ngà
(Travinh)

Lương-duơn-Thạch

(Tiếp theo)

U-luhi-nang-biện.

Trời vừa tối đèn khí chói sáng khắp nơi, nào là xe kéo xe hơi lại qua chật đất, thiêu-hạ càng thêm đồng đáo đáy đường quan khách nhau du, những kẻ thô-hương mới đến xít này lâm thứ nhứt đê mắt trông vào; tri lâm trường như hội nhà Tân thuở trước; thiêu-hạ sao lấp ngò, lại thêm tiếng rên-rỉ nhúi buổi chợ đông.

Phục-hưng bèn gọi Phan-sanh và rủ Vương-dân-Khánh với Lý-quảng-văn (là 2 người Quản-ly trong tiệm) đồng ngồi xe thẳng ra Thạch-dirong chỉ ngoạn-du. Đến nơi xe vừa ngừng trước một lò lầu nguy-nga thanh-lịch, trên bán-de biếu Lý-thái-bach lầu lầu, anh em đều xuống xe, bước thẳng lên lầu có người đón rước, vào một cái thính-phòng đẹp đẽ bàn ghế tinh-nguyễn, việc đặt đê theo kim thời xứng miết. (Phan-sanh, thuở nay tuy ở thành-thành quản-châu ăn học, cũng thường hay dạo chơi nhiều chỗ, hiếm nơi danh-thắng đều đã trãi xem, song chơi theo khách túo-lầu, thì chàng ta còn quê hơn chúng; nên khi Phan-sanh mới bước tới đây thấy lầu-các xué-xang khách-quan rộn rịc, mắt mới trông vào cũng đê mà tiêu sáu đặng một lú..)

Phục-hưng liền gọi kẻ Tầu-dirong-tứu (là túu lão, như boy đê dọn ăn cùng sai vặt ở trong các nhà hàng bán cơm) lại gán dặn biểu..., tên tầu-dirong-tứu trở ra, giày phục-hưng dỗ mít-vị, dỗ đê trên bàn, rượu trà thương hạng, ly dĩa trắng tinh, toàn lô đồ quí tốt chẳng thua kém của mày vì phủ-gia quao lại thường dùng; kể nghe tiếng giày xao động giọng người cười nói rên rai, mấy anh em đều ngước mắt ngó ra, thấy mảng ngoài vira vén, có bốn á Huê khôi (Ti-bà-mnội) bước vào nhau sắc thấy rất xinh miêng

chùm-chim cười như hoa dợm nở, tay thì cầm quạt tay lại cầm khăn; mấy anh em vừa thấy lát dắt dừng dậy chạy ra bắt tay chào hỏi, cười nói lảng-xăng sự mém nở, quyến luyến như tình quen thuộc (Khán-quan cũng chẳng nêu lấy lâm là, bởi vì 3 vị này là tuy khách phong tình thường bay lão là cõng mây à, và cũng có dời dã chung sõi nhau rồi. Nay lại tái-hội nhau dày, nên sự vui vầy kê sao cho xiết. Anh em đồng day mặt trời vào, ả! thấy Phan-sanh còn ngồi giữ ghế! Phục-hưng thấy vậy cười thảm.

Ai nay đồng ngồi vào tiệc, anh em hoan ấm-huyễn trò, còn mây à Huê-khôi thì phung-bôt bôt ấm (ngồi kê một bên khách, cầm rượu khuyễn mời) coi như tình hữu thiếp. Rượu vừa xoàng xoàng mây à ấy cõi thì lấy đòn lèn dày, cõi lại cầm sành ca-nhiệp, đòn trời tiếng rất cảm lòng, câu khoan-nhất do theo nghiệp nhào thứ tự, lại thêm giọng ca xướng nghe tới động tình, khiến uôi nhiều tay anh-hùng phải xiêu phái lụy. Đòn ca vừa dứt anh em đều vỗ tay khen ngợi vang rền. Trong 4 bà này có 2 cô, một là Thái-nguyệt-ba, hai là Nô-xuân-dảo thiệt là tay hương trời, sắc nước, cá lặng oban sa thao nghệ đòn ca tuyệt diệu, mà dào ứng đó tuấn thương, sắc trắng da tron như tuyết bạch, ngon từ bậc thiệp thông minh nồng khách sơ giao mắt mới trông vào thì chẳng có đều chi chê dặng chi trách lấy Tạo-công, các cứ chi lầm bẩy, ghét ghênh những khách sặc-tài bao dành đem thân bô-liêu, dày dọa giữa chổ phong-trần, buộc phậu hương nhan phái dài dù người đương thế.

Còn phậu Phan-sanh, hé thấy gái tốt chừng nào lại càng nhớ người thương của mình chừng nấy; tuy hai đay, thiệt có sắc khuyễn-thành song theo ý Phan-Sanh cũng tưởng sao cho bằng Trần thị.

Ban đầu mới vào thính-phòng thì còn chuyện vắng nói vắng, chừng thấy mây à ấy đeo; Phục-hưng, Quảng-văn, Dân-khánh kê trù, người kéo trêu ghẹo đồn cười.... Phan-sanh ngồi lâm thịnh cuối đầu suy-nhĩ một mình thấy anh em ai nấy hồn hở vui cười còn phậu chàng ta chẳng nói lời chi hết.

(Sau sẽ tiếp theo)
Trần-dịnh-Tài.

THẾ TỤC NHIỀU KHI HAY CÁN DÙNG NÓI

Hồ già nô hoai — Đường hồ di hoan
Nghĩa chánh.

Câu 1° Chôn mương oai cọp.

Câu 2° Nuôi cọp đê sự lo sau.

Giải lý

Câu 1° Sách sử, nước sở vua TUYEN-VƯƠNG hỏi tội Quản-thâu rằng: dân phuơng Bắc vì có náo sợ người CHIỀU-HÈ-TRÚC làm vậy?

Người ĐAN-ẤT thưa rằng: ngày kia con chồn gặp con cọp, sợ cọp ấu bèn nói với cọp rằng: ngươi đừng ăn ta. Bởi Thiên-đế cho linh ta lớn hơn trăm loài thú; như ngươi không tin, đê ta đi trước, ngươi theo sau; coi thi biết, cọp chịu rõ đi theo. Bấy thú thấy sợ vút chạy, cọp chẳng biết bấy thú sợ mình, trở lại cho là sợ chồn. Như nay, dân phuơng Bắc chẳng phải là sợ người HÈ-TRÚC, thiệt là sợ binh giáp của vua đó chứ? Ấy là người HÈ-TRÚC là người Hồ già nô oai đó ma.

Câu 2° Sách sử đời nhà Hán nói: nhà Hán vua BÁI-CÔNG muốn kéo binh về hướng Tây; người TRƯỜNG-LƯƠNG, người TRẦN-BÌNH caug rằng: nay nhà Hán có trong thiên hạ hơn cả nửa rồi. Lúc nay binh nước Sở phản đối, phản bội, ấy là trời muôn mất nước Sở đó. Nếu như BỆ-HẠ chẳng đánh, mà kéo binh về hướng Tây, thì cũng như rutherford bỏ túi di hoan dã.

Nên nay có người nói Hồ già nô oai, hoặc có khi nói Đường hồ di hoan; đều cũng dẫu do nơi 2 tích đó.

(Sau sẽ tiếp theo)
Nguyễn-tất Boài.

Thai sô 14

Thai sô 14

Vóc vạc bẩy lâu lanh cỏi ngoài,
Bảy chử rực rỡ vè cản dài,
Gặp cơn bạn hán thời dung động,
Theo máy hành tàn, hú bê bài.

Xuất vật dụng.

Dớp: Cây quạt lá cổ bao ren

Chư vi bao trúu:

M.M. Đàng et Sang, élèves du cours supérieur de l'école de Cầu-thơ.

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước	3 150
Hàng Đồng-Dương	3 55
» Hồng-kông	3 50
» Chartered	3 55

Giá lúa

Mỗi tạ 68 kilos chở đến nhà máy Chợ lớn trả bao lai).

Thứ năm ngày 18 Octobre 1\$75 tới 1\$80
Thứ sáu — 19 — 1 75 — 1 80
Thứ bảy — 20 — 1 75 — 1 80
Chúa nhật — 21 — 1 75 — 1 80
Thứ hai — 22 — 1 75 — 1 80
Thứ ba — 23 — id.
Thứ tư — 24 — 1 75 — 1 80

Cán-thờ

MỘT SỰ RUỘI RO. — Ngày 17 Octobre 1917, lúc 11 giờ ban mai, có tên khách quáo dông lại dâu ghe ngay bến A-Ngãi mà mua thiết. Trà giá cả xong xuôi, nên tên bạn dưới ghe lên vát thiết, vẽ đi vừa sún sát, bắt kè là dựng ai, nên mới va nhầm vai một đứa gái tơ chừng 10 tuổi, máu ra liu liang. Ông già đứa nhỏ đó là tên Ba N.. bảo bánh hỏi, bay con bị ruồi to, nên chạy đến nhiều kéo tên bạn mà làm dữ. Chủ ghe là người khách trú, sợ họ to, nên nài nỉ cùng cha con nhỏ ấy mà chịu bối thường 2\$00 cơm thuốc xin tự thuận.

Vì đồng tiền nó áo nhàn, nên cha đứa nhỏ thuận tình em cùng chủ khách trú!!!

Thai sô 15

Rằng con biệt tội đê nhiều,

Dẫu mà sám sét, búa riu cũng cam.

Xuất vật dụng.

Bản trúng phung mội kỳ nhặt báo xem chơi cho tiêu khiển.

MUỐN PHÒNG SANH LÀM PHƯỚC. — Đêm 17 rạng mặt 18 Octobre 1917. Có tên Thịnh là đứa làm công tại tiệm ngủ Nam-hòa. Công việc làm ngày thèm lặc, muốn sanh sự nguyệt hoa, nên đến nhà S.N.. lừa một ái mua sôu bán phẩn, đem vỗ bà trú nụ, mặt tinh túc nhuy, bái đảo, tron một đèn cho vừa lòng nam Tử-Son vày mà còn chưa vừa bụng đứng nam nhí, còn sanh sự đem dẫn gá mứ ky nơi xa, muốn tinh bê cho hăng thoát thân, dặng gở hăng cho khỏi vòng lao lý.

Chú lão xanh, là thị S.N.. bèn bay lỵ sự đầu đuôi, thì mau dời gốc đến ông Cò, đặng thưa qua cho lịnh trên thẩm xét.

Rằng có tên Nam-Tú, ở làm công tiệm ngủ Nam-hòa, đều giật điếm thoát thân thượng lộ.

Quan tuân thành với vâ, bèn hạ lịnh đòi hăng đến nơi, dạy trả á từ thời, hăng chậm trễ đưa qua tòa xộ khám!!!

Thằng Thịnh xanh mặt, hú hồn, đem con điếm giao ngay cho chú hăng, song mặt mày xấu hinh.

ĂN TRỘM. — Làng Thới bình. Ngày 13 Octobre 1917, lúc 1 giờ khuya, (quân từ ngoài rường) vào nhà tên Mau mà đầy một chiết xuồng, và đồ đạc. Khi đó tài gia hay được la lên, thì có làng và dân toả ứng tiếp, rong theo tên bợm, nên nó chạy mà bỏ lại chiết xuồng và đồ thầu dẹ.

CÙNG CÒN NHIỀM ĐI ĐOAN. — Làng MỸ thuận. Ngày 12 Octobre 1917. Có tên Võ-thị-Vĩ là dâu của thị Ký, vì đau binh, nên nó về ngủ nhà cha ruột nó là tên Quyện, rước thấy bói coi ra rằng : Thị này đau binh mà tá, nên tên Quyện mới

cười lên Thường là xát đồng của ông Đốc, vn chưa bình lèn đồng, nói tiếng cao-mèo, đòi ta lè một con heo giá 10\$00 đồng bạc. Bởi vậy thị Vĩ cung y lời lo 10\$00 và mua một con lợn 6\$50, ta lè cho ông Đốc, song bình của thị Vĩ càng ngày càng thêm, cho nên thị Ký là mẹ chồng của thị Vĩ cung st nhiệm sự đi đoan, đi đến làng thưa rằng đâu minh bị tên Thường gạt mà ăn tiền, cũng vì tính sự vi đang quá lẽ. Làng y lời thưa của thị Ký, cho ná trước chủ xát đồng, giải đèn tòa xin lịnh quan trên định tội.

Nhiệm sự đi đoan chỉ cho thái quá, mà thêm sự thiệt hại cho mình. Sao không suy trước nghĩ sau. Bực thánh thần lẽ nào đòi tiếu hối lộ.

CỜ BẠC SANH RA GIAN LẬN. — Làng Mỹ-thuận. Ngày 13 Octobre 1917. Có thị Liên, thị Hưng, tên Thịnh và tên Yên, bốn mạng này đều xây sòng lứ sắc với nhau, song thị Hưng sanh sự đánh lận mà ăn tên Thịnh. Bởi có ấy tên Thịnh nói hành hung năm đầu thị Hưng mà ăn đã một hối đảo dè, còn cờ gian, bạc lận, nứa thôi. Kế làng đèn bắt nội vụ mà giải đèn Tòa đãi linh.

Đó là phép tắc của người đồ bác có bấy nhiêu đó mà thôi. Ba mươi đời dứa tham thì mạt kíp!!!

BẮT ĐẮC KÝ TÚ. — Làng Thường Thành. Ngày 12 Octobre 1917. Có Nguyễn tại N... là con gái của thầy D... ở làng Tân an, có chồng về ngụ tại làng Thường Thành (Cái-răng) chẳng rõ bằng cớ chi trong việc té gia, có lẽ cũng bất bình đáo dè, nên phục độc được mà tự tử.

Cách vài ngày sau đã hạ táng xđi, mà quan thấy thuốc Langsa vào mồ từ thi mà khán nghiệm.