

LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC NGU'

DEPOT LEGAL

AN HÀ NHUT BÁO

安 河 日 報

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

BÁN NHUT TRÌNH

TRONG CƠI ĐỒNG-DƯƠNG

BON CHU LANGSA

BON CHU QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2 00

TRỌN NĂM..... 5 3 00

BON QUỐC NGŨ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3 00

TRỌN NĂM..... 7 800

BÁN LẺ MỘI SỐ..... 0, 15

SÁU THÁNG..... 4, 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhut trình xin viết thư cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhut trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. d: l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bản Được Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-Linh; nên bồn Hiệu đã hành sít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhữn g Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kê ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lâm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hễ uống vào nội trong 24 giờ thì thấy bắt liền;

Gía mỗi véc 0\$30, mỗi lố 12 véc 3\$00; Nhữn g Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bón hiệu sang lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CẨM PHÒNG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lừa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhứt dầu phong, tay chorù phù thũng, da thịt sưng nhứt, đau lưng mỗi gối, té tuy lè chơn, đau nhứt trong gan cốt, các chứng thũng đặc di đứng chẳng an, đau nứa thận minh, (kêu là bán thận bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyễn.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỞNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc tốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bộ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc đặc quá đđ, nhứt dầu chorù mặt, thận hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứu đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tú chi mỗi mệt, đờn bà dương kinh không đóng, bạch đái xích-dái đờn bà sanh đê yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư hujh tối thấy đều dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần nhường người không coa uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ nhường rau mèo ăn không tiêu, tách trữ trong bao-túi. Hè uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nén trừ cung nỗi.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ố sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chợ như nhữn g người tinh thần hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, tú chí rủ liệt, lở tai lùng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư.

Bản được phòng bằng da tẩm chū ý, tiêm Phương kia thế nay hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hễ âm hư thì bỗn ám, dương hư thì bỗn dương, chẳng luận tré già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bắc, thận huyễn kém bao, hestate uống rượu thuốc này thì dặng trắng tinh sanh huyết, chẳng nhường là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nên công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hestate uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều.

Dau trong xương, tú chí rủ liệt, di bức không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết tré, nhứt dầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bị hке trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hestate nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khôi lo bệnh hoạn vè sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỚU

RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho cản, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm đệ nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trù dặng, còn hir đau lưng, nhứt tay, mỗi chơn, đau trong xương, hay dục gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chưng bài hoài. Các chứng ấy hestate vào thì thấy hiệu nghiệm liều.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đđ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư qui khách ai muốn dùng thứ thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng lầm đđ già mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư đê chờ ở cho ký lường thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi tice thi, xin qui khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đậm mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lưu cảng là ông già bà ca, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhất hàng bao chè y sán, tại lầu Catinat số 119 SAIGON, là có danh tiếng là a, vì bán rồng nhửng thuốc nhất hạng, không để làm giả đổi bao giờ. Lại giùm bạn thử dùng thử, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất bao người Tây Ban.

NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bổ, những người ốm-đau hay đau, rét, và nhứt là cho người dân là có thể dùng, thì con nhanh sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trị bệnh nha phiến rất mau và không có pha dan

BẢN RỒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**
DE MELINNE, tốt bức nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoan PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh họ, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{RE} CLASSE
Có bán các thứ thuốc đã kê tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác,
cũng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG
vốn dặng 600.000

Hàng này của Lan-sa và Annam
lòng vốn ấp tại Cần-thơ. Có trữ đủ
ác thứ bằng hóa vật dụng. Nơi bán
đều là tại Saigon có mòn chí
tùi trong hàng này có 2 cô.

Bán sỉ và bán lẻ, giá rẻ mà hàng tốt.
Gửi hàng cho các xứ xa: ai
muốn chí xin viết thư này cho
Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chọn thi rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm rồng bằng nước miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho hành về
bán lại khói trả tiền trước.

TIỀM

Trương-văn-Hanh

Sa-dec

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn
đèo khí đá (carburé) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ thọ,
khăn đèn bằng nhieu tây và khăn bông
tết thương hàng, bán mờ và bán lè vò
ruột xe máy hiệu Michelin, giấy bảm-đt
dù cờ đồng theo kiểu kim thời. Quá ông
ở xã muôn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gửi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký
hưởng mà gửi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đỗ
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh,
Cần khai.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỐI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1.— Hồi ống-bang mau lo thương
mái | 8.— Khuyến đọc Nhựt trình ca |
| 2.— Chợc lện, rồi | 9.— Thư tín vẫn lai |
| 3.— Chợc dùng trái cồn già | 10.— Phúc đáp ông Đặng-văn-Chiều |
| 4.— Gò-công: cỏ động tranh công
thương hời | 11.— Bàn sáu người con |
| 5.— Bờ Annam ăn mì Annam | 12.— Lễ lạc thành nhà thương Trà Vinh |
| 6.— Góp tiền chở tại Cần-thơ | 13.— Linh tê |
| 7.— Khuyến thế chơn kinh | 14.— Thi tập |
| | 15.— Nam-kỳ thời sự, Giả bạc giả lúa |

Đòi lời biện bạch

Kính cùng các vị đọc báo An-Hà dặng rõ: Bồn-báo cũng hèt lòng cảm ơn các vị thậm tình cõi
cập mà nhận xem tờ An-Hà; song
phản phiếu trong các vị; có vị đã
quá 1 năm hoặc 2 năm rồi mà chưa
gởi bạc đóng cho Bồn-báo. Như
vậy, có thè nào mà Bồn-Báo chính
đòn trong các đếu tốn kém cho
tiện?

Và lại lúc này là lúc Bồn-Báo vi
trách nhiệm phải lo cõi động việc
tranh thương mài, nên chọn
những đếu công ích mà đem vào
báo và tăng sô báo in thêm ra cho

nhiều, gởi cho không những kè
chẳng có thè lực mà mua báo
đặng, cho có nhiều người đọc, hẫu
rò cuộc tranh thương và khẩu-khit
mỗi giây đoàn-thể của người Nam-
Việt ta.

Vì bởi sự tồn phi tăng thêm,
Bồn-báo nhắc mà vị nào chưa
đóng bạc hựt-trinh, xin gửi mau
mau gởi đóng cho Bồn-báo trong
lúc này; nếu trè: trong ít tuần nữa
đây, Bồn-báo xin các vị cầm
phiếu, vì Bồn-báo sẽ cạy nhà thơ
thâu sô bạc ấy cho Bồn-Báo.

Bồn-báo cần cáo

Hồi đồng-bang mau lo thương mãi

Cuộc thương mại của đồng bang ta từ nǎo tới giờ ít ai chán nوم lo lắng chĩ lo chữ si, nghè nồng mà thôi. Nay ta khởi sự lo việc thương mại đây chẳng khác nào ta vừa mới lập lật tắp trường tắp bồ, tắp đứng, tắp đi rồi tắp bay, cảnh sao cho lại khách kiều cư nghệ dã sở truong lâu iỏi. Bởi nghĩ vậy nên ta mới không lo nghè thương mại, đánh đẽ cho tay kiều cư thân mội lợi ro. Nhờ ta mà họ lũm giầu lũm bả cửa kinh định chẳng nuôr ơn ta tại thi khỉ hùng hết cả đồng bang Nam Việt. Cuộc thương mại của ta mội nghệ qua thì là rất khó mà xét cho kỹ lại khó đẽ cung tai ta. Nếu ta biết binh vire quẽ hương biết thương tình đoàn thể, biết trong nghĩa đồng bào ta diễn xiếc lấy nhau giúp đỡ cho nhau, binh vire lấy nhau thì khó gì cũng phải đẽ. Như người khách trú bỏ Trung-Huê sang qua Nam-Viet họ có chi dân? chỉ có 1 đồn gánh tre, hai cái giò, áo nứa mồng tròn, quẩn trên đầu pối bache nghè tùy thân, họ giúp đỡ cho nhau, cho bae đồng thuở thân, đem vỗ & tiêm, một đòn nám có vỗn chút ít ra gánh gánh trên vai tắp buôn bán lán lão có vỗn bán tiệm nhỏ sau lập tiệm to làm giàu lớn, ấy là họ có lòng giúp đỡ chàng cho nhau. Còn như đồng bang ta đây nghè bán buôn không thạo, nay lại bị lời thị tiếng khinèn nói xiróng ra mà buôn bán, nếu ra lập tiệm buôn mồi mồi ta đều thiếu hết, các vật phải sắm phải mua tiêm phô, tiêm công, thau ít xuất nhiên trước khởi sự bán ra là thấy lỗ, ấy là vạn sự khởi đầu nang. Còn muôn buôn bán cho có thấy lời thì từ sán tháng sấp về sau. Vì sao mà ta bán phải lỗ trước? Vì tiệm khách trú buôn bán đã thâm niêm có sảng 1 số lời trong túi họ

rồi hạ giá xuống bán mồi mòn đều, rẽ hoa tiệm của Annam (Ấy là cái giẫu kẽ của khách trú) dấu cho lỗ năm ba tháng cũng chẳng bài chí, còn tiệm của Annam bán phải giá thì mắc hơn của chèc (ấy là sự thiệt của Annam) thì không ai mua, còn hạ giá theo chèc thì chèu sao cho aõi, tách đồng bang ta thì ham giá rẻ nǎo đẽ quí kẽ của kiều cư, đèn tiệm khai hú mua hoài, thì tiệm Annam phải mau mau đóng cửa. Hiện nay khắp lục châu dân dâu cung nong nả đều lo về đường thương mại, ấy là ta đã tĩnh giác mông lung rồi, mới khởi sự buôn bán so cải tiệm cháo tiệm cơm, mà tiệm khách trú đã đóng cửa đồng bang thấy chửa, ấy là như ta nhứt tâm nén chèc thua ta đó. Khách trú buôn bán đã thua ta rõ, ta bày dẽ uyên hoắc nói nay nói nõi, nà làm cho ta ngã lòng, ấy là mưu thân chửng quí của khách trú gat ta đẽ, dưng tin bớ đồng bang! Nay ta đã khởi sự bán buôn rồi thì ta nêu chí trời thê quyết nhứt tâm lo giúp đỡ cho nhau, điều đặc cho nhau, thương yêu lấy nhau mác rẽ chờ nái, ngon đỡ chờ nái, giúp nhau cho nêu việc, ta buôn bán với ta, họ buôn bán với họ, ta đừng xít mít họ, cứ hậm mồi bến lồng nhớ chửng tự do mà lo buôn bán bước tới hoài, không ai ngăn cản ta, họ bán đặng, ta bán đặng, xio đồng bang phai nhớ rằng lúc này là lúc ta buôn bán vạn chúng nhứt tâm thì cứ việc buôn bán tới hoài mà làm gương cho đoàn hận tần nếu không kiên tâm trì chí bán buôn trong lúc này thì từ rày sấp về sau ta phải bị bọn kiều cư khi thị mãi. Bớ đồng bang! gáo lấy, gáo lấy!

A. H. N. B.

Chèc lồng rói

(Trích ở báo Opinion số

6/57 ngày 9 Octobre 1919)

Quá thật Chèc tường bọn của chúng nó là con của Trời mà! Chúng tôi xin trưng một việc mới xảy ra đây, tại Gò-dầu-hạ, mà lập bằng cớ rõ ràng chúng tôi nói là đều chính thật.

Hôm ngày chúa nhưt chốt này, nhằm bữa mồng 9 năm Octobre, chúng lúc 9 giờ ban mai, có một người lính ma-tà và một người dồn bà Annam, bị tên chèc bắn vào tay kêu là A-Bô, ám dao đâm trúng nhầm, đang buỗi chờ đồng, hai người Annam ấy đều bị thương tích, một người trúng nhầm đòn, một người trúng nhầm tráng, vày mà nó chưa vừa lòng, còn quyết lậu sát hại mang Annam nó bèn áp đẽ trên mình hai người ấy. Phải chĩ không có các người buôn bán kia, chạy lại tiếp cứu, át hai người Annam, ấy đã yeng mang rồi.

Khi A-Bô bị dân buôn công sờ, nó chửng rập hết thấy dân Annam, ní út là nó mồng nhiều thay giao D... bởi vì từ ngày tuyệt giao thương mại với bọn kiều cư, thay giao D... bằng lò khuyến khích đồng-bang giới buoc theo gương người Sài-ôn và đọc cho người buôn xu n, he các bài luận rát trong báo chí đồng, Giữa công mòn, mà A-Bô còn đam thời xốc xrixec, cù gau xi mà mây ông hương chí; song nội cá đám nón té thay dân giàn tám mà chịu, chõ không o rà chổng trả - Vậy mới đang khen cách cư xử của các vị hương chức trong vụ này - là giàn náp tên chèc A-Bô đến tòa án Tây-ninh cho quan luận tội.

Vậy chõ người lính ma-tà ấy vi phạm lỗi chí mà bị chèc chèc A-Bô đánh him ra tháo thẽ như vậy? Duyên cõ là tại người lính ma-tà ấy vang lời lăng day làm việc i h loicho dân, dù gao truyền cho dân thương mại Annam cùng bọn

kiểu-cư dặng hay rằng: Bé bán gạo thì phải dùng lon của Nhà-nước mà đóng, phẩm như có con buôn nào dùng đồ lường khac, như lon sữa bò, hộp bơ dặng lường gat một cách nhuốc nha những người mua gạo của nó, thì linh phai thâu các thứ lon và hộp ấy.

Linh-làng troan rao như vậy, bá tánh đều khâm phục, they có một chủ chèc A-Bô nay bắt thêm mà thôi. Bã không chịu nạp lon sữa bò của nó cho linh, lại còn liện lon xuống đất rồi rút dao đâm linh của Nhà-nước. Khi ấy có người nứ anh hùng, xốc vào tinh can người chèc và giựt lui dao của nó còn dang cầm trong tay. Song bối chí đòn bà Annam thiếu vóc giặc không thể chống cự với người chèc ấy, thay lòn bằng cây cột đình, cho nên phải bị vào tráng một lưỡi dao, truong thương tích.

Thật là doan-thê của bọn kiều-cư nay hien lạc lung, nên một chủ chèc khác nữa, tục kên là Á-Danh, cũng sẽ bị giàn náp cho án quan Tây-ninh trị tội nõ, vì no danh môt trò Annam chửng mang hạm he tận sát thay giao D... nua.

Quá thật bọn kiều cư này, thay chõ lợt quyền của chúng nó phải nguy cho nên chúng nõc hận, quyết rủa hòn cho đồng-mát-tru hết thấy các đồng Annam, đã công công khuyến khinc đồng bang ra tranh thương mại với khách-tru. Vậy thay giao D... cũng thuộc về số các vị đồng bang bị bọn khách-tru cùu thù đẽ.

Sõ là sớm mai ngày thứ hai, dưng lúc các vị giao sư trả bài học trót tại trường tên chèc Á-Danh, đe với đưa tinh nhän Annam của nó và một thằng tiểu công, xốc vào lớp học của thay giao D... đang dạy, chèc Á-Danh không tiem thura cho thay giao rõ duyên cõ chí, cứ xốc đại vào trong lớp học, liếc ngó lão tuân mà tim cho ra tên trò nõ và khui nõ tim đặng rõi, nó là lén tàng; Bắt thẳng nhõ dõi, Tội nghiệp cho trò nõ ấy sợ lết hồn hết

vial Không biết có tội tình chi trọng lắm
hay là sao mà bị bắt như vậy!

Duyên cớ là nó có lấy cự sỏi nhỏ mà
liệu chìm, rủi sỏi sa trên nhà chè Á-Danh
Ấy là tội chí đó vậy, mà Á-Danh lạy làm
điều nhục cho nó, bèn ra tay sửa phạt
trò ấy, không kẽ lỗi oàia nó vào trướng
mà không xin phép thấy giáo, nó đánh
trò nhỏ ấy xong rồi, liền dạy đứa đều
công của nó bắt giải nạp trò nhỏ ấy ra
công-sở, Thầy giáo D. vì phản sự tranh
quyền Đốc-học và thấy tên chè Á-danh
ở xóm xược đường ấy, bèn phát giận
hồi nó: Vậy chờ cớ chi mà nó làm phi
phép như vậy? Nghe thấy giáo dùng lời
tạo nhả mà hồi, chè không trả lời theo
câu hồi, cứ xí mà thấy giáo và ham sê
tân sat có ngày. Thầy giáo D... gởi tờ
phúc đến quan thấy của người là quan
Thanh-trai các trướng tại Tây-ninh, rồi
viên quan Thanh-trai thôn tin cho quan
chủ tịh và quan ái-thầu trướng sự tích,
vậy trong vụ này quan trên có dạy mờ
đảng tra vấn.

Dân Annam trong tỉnh Tây-ninh, rập
một ý cùng nhau đam lòng trồng cây
lương công binh của quan Nguyễn-soái
đang cai trị xứ ta bây giờ, chắc ngài sẽ
dạy dân chè phải phụng khâm lời hối
cáo của ngài đã rao hôm tuần rồi. Dân Annam
cũng trồng cho quan phủ hảo tâm
là quan phủ Cử, chủ quan Trảng-bàng,
lô tra vùa vụ này một cách nhặc nghiêm
và án quan cao điểm của chúng ta là
ông Edni, sẽ lên án trừng trị hai tên chè
ấy, cho hình phạt đồng cân với tội của
chúng nó phạm.

Chúng tôi cũng bẩm cho quan Tham
hiện Cuniac, mới đến trấn nhậm tỉnh
Tây-ninh, dặng rõ hay điều này là: Trong
chỗ Gò-dầu-hạ đây, hương chè hàn
binh vực chè, bởi vì các ông thương
chè to đà già con gái của họ lấy chè.
Bởi vậy xưa nay chè có quầy cách mấy

cũng khỏi bị phạt; Chè muôn hoành
hành thế nào cũng chẳng ai dám mở
miệng mà than trách.

Xin chư vị đồng nghiệp báo thương
quốc-âm ẩn hành bài này vào sổ keng
đồng bang ta xem mà thú thế cho khỏi
bị chè toan mưu làm hại.

Chè dùng trái cân già

Causerie sur les faux poids des chinois

Việc buôn bán thì dùng cân làm chắc,
lúc trước tiệm chè dùng nhiều thứ
cân không đúng mà buôn bán với
Annam, Chánh phủ mới định lại mỗi
tiệm phải dùng 1 thứ cân cho chắc,
mà buôn bán là cân Roberval cho khỏi
đến gian trá. Ấy là nhà nước thương dân
Annam sợ chè gạt gẫm. Mà chè có sơ
đầu chè cũng dùng cân Roberval để
tại tiệm mà làm bia nô lại đèo nhiều
khúc cây vuông dựng riêng 1 hộp, hè ai
mua mòn chi thì chè đè mấy khúc cây
đó lên cân rồi nói dối, có khi né bỏ đồng
su lên mà cân, có khi nới lại gán 1 cục chì
mỏng dưới vá cân cho nặng (plateau phía
đó đè cây vuông cân đó da, còn vá cân
ben kia thì nó đè đèo lên cân mà bán cho
Annam, bởi nó cân lận mạt như vậy
đầu giá nào nó bán cũng dặng hết. Trời
ó! Trái cân gì bằng khúc cây vuông và
đồng su như vậy? Đầu trời ngó vô cũng
là không biết là bao nhiêu mà! Huống
chi là Annam rất thiệt thà chè nói sao
hay vậy.

Còn người kiến thức biết chè cần
bằng khúc cây và đồng su là cân lận
thì hỏi chèo, chèo nó nói cân vậy mà dù
không thiểu đâu, tội nghiệp cho Annam
biết chè cân lận hồi vậy rồi cũng bỏ qua
lại nói thay kệ đầu nó ăn gian năm ba
đồng su cũng không đủ nghèo. Chứ
đồng su ở! Nếu ta cho việc như vậy
là không hại. Bởi ta lầm lindh như vậy

thì hại cho ta biết bao nhiêu? Mỗi mồi
ta đều chịu hại hoài, và tiêu bất thành
đại da chư đồng bang à! Ta chè nhỏ bỏ
qua chè thau đó là máu thịt của ta mà
làm giàu lờ thấy chưa? Rồi chè ta đại
đó thấy chưa? Bí nhẫn không phải ghét
chè mà kiêm chuyện đâu, viết đến đây
bí nhẫn dơ tay chỉ trời thê rồi bí nhẫn
mới giám đê ngồi viết xuống mà viết
vào đây cho đồng bang biết.

Hiện nay các tinh dầu dâu tiệm chè
cũng dùng rộng những khúc cây vuông
dựng riêng 1 hộp để khít 1 bên cầu mà cân
cho Annam. Ước ao quan trên ngó vào
tờ «An hà» vừa ra nói về chè dùng trái
cân già dây xin mau mau sai linh kin
đến các tiệm chè xét nếu gặp xin niêm
hết mấy khúc cây vuông đó (confiscation
des faux poids) mà giải nó đến tòa tri
tội nó về việc mua bán trái cân già. Còn
đồng bang bất kỳ vị nào hay đến tiệm
chè mua bán thì kiểm sảng vài người
chứng nếu gặp chè cân bằng khúc cây
vuông xin lấy hết mấy khúc cây đó đến
còn bót mà thưa nó, nếu xa chau thành
xin đến hương quán mà thưa nó xin giải
nó đến tòa thì nó phải ở tù mà! Bí nhẫn
xin nói cho đồng bang biết rằng nếu
chè dùng mấy khúc cây vuông đó dẫu
cho đúng cân lượng cũng không dặng
dầu, nhà nước định cân Roberval thì
phải dùng trái cân Roberval mà thôi
thế thứ nào cũng không dặng. Xin đồng
bang lưu ý hè tờ «An hà» vừa ra mau
mau đi bắt cho dặng dừng để lâu chè
hay nó dẫu hết dal Vịnào bắt dặng mau
mau cho quán «An hà» hoặc các nhà
báo quốc-âm khác bay mà ẩn hành cái
mỗi lè này cho đồng bang biết, mà hè
bắt dặng xin giải quyết nó đến tòa cho
nó ở tù cho chè biết Annam khôn hơn
chèo.

T. T. P.

Gò-công: Cồ-động tranh công thương Hội.

Bon hạt tuy Phượng-vi nhỏ hẹp, nhưa
số ít ỏi; nhưng cũng có kè Thức-già
nong ná về sự công ích, mà cũng có lâm
trang hào bộ sắng lòng xuất vốn tể trợ
cuộc công thương của người Nam ta vậy.

Huống chi ngày nay cả Bàng-Bào ta bị
chung tiếng ngạo bán, khi thị nhục nhã
thái thâm. Phong chào Thương-mãi
giấy động, như sấm sét trong sáu Tỉnh,
bon hạt hả chẳng biết hổ sao?

Song còn đương nghi nề hổ long tai
ghé mặt trong nom phuong châm của
các vê cao kiến nơi đại địa kbl doan rồi
chúng tôi sẽ nắm theo giêng mối hay tốt
ý mà phan tới cho khôi lâm khôi lạc đó.

Bởi e cầu dục tức bất đạt: Họa bỗng
thành hư việc chung của Thiên hạ, nên
mới diên trì vậy.

Ngày nay trong sáu tỉnh bảy cồn
phân phân bắt nhứt; chúng tôi có kè
nóng lòng, mới thiết lập cuộc nhóm này
là ngày 26 Septembre 1919 lúc 20 giờ
đã lập thành một hội= kêu là “Cồ-Động
công-thương-Hội” (Comité de Propagan-
de au Commerce et à l'industrie) chúng
tôi cũng noi dồn xua nay có hội chủ,
hội-viên, ngồi thử phân minh, tất cả là
27 vị, để cỗ động khuyến khích sự công
thương trong bon Hạt; chờ clâng lè
toàn cà hat chúng tôi mỗi người đều
xúm lo được sao?

Khi hội lập thành, trước hết xưởng
kêu hùn, để giúp cho nhà buôn Cảnh-tho
kêu là (Galerie de l'Ouest) hứa sẽ lập tại
bon hạt một hàng ngách (Succursale)
Chúng tôi tưởng cũng có ích cho sự
buôn của người Nam ta ngày sau. Hội
chung tôi xưởng vừa giữ lời, thì đã

thầy được sô vỗn hùn trên 20 n. ăn quang theo giấy quắc trái (*titre d'Empunt.*) "dày chắc sẽ được thêm nứa, vì lúc nhóm còn thiếu mực" qua đến 22 giờ bài hội, sẽ định nhóm kỳ sau, bằng tinh việt Cố-dòng Công-thương.

CỐ-CỘNG CỐ-DÒNG TRẠNH
CỘNG THƯƠNG HỘI

BỘ ANNAM ĂN MÌ ANNAM

Tại thành Cà-nhô, đã có rỗi 1 gánh bún-tiều Annam bán kẽ tiệm café của Ba-Quân. Hủ tiếu nấu thiệt là ngon ai cũng khen hết thầy. Mới đây lại nổi lên dưới 2 gánh bún mì và hoành thánh nữa; 1 gánh cũn tên Lè-vân Cương và 1 gánh cũn tên... Mì nấu áo-ngon không thua mì của chèo. Đó, hủ tiếu mì hoành thánh café Annam nởn cỏ Lan-dù, vậy Annam hãy ráng mà mua giúp lấy nhau cho anh tri người đồng bang với nghề buôn bán.

Nếu mình đang đồng tâm tương trợ mà mì giúp cho 2 gánh mì Annam cũn mì dày, thì có lo chi gánh mì của Thủ-Đảng Thủ-Gia, Thủ-Ng-Phang, Thủ-Ông-Ông chẳng thời các-các cup, các-cá-cup... mà đep đt cho rõi cá...!

Tôi xin vi quyền lợi của quê hương, vi Đại-aghia của Đồng-bào, tháp-hội hò-jìn tiếng lèn rằng: BỘ ANNAM HÃY ĂN MÌ, MÌ-TIẾU HOÀNH-THĂNH, CAFÉ, XIÊU-MAY CỦA ANNAM BÁX, BÓ... BỘ ANNAM...!

N. uy-đan-Nam

Góp tiền chò tại Cà-nhô

Mỗi ngày thường thấy mấy tên chèo góp tiền chò và mấy chi Annam bán hàng vặt hay cái cò đồi-cò om sòm vđ

việc góp tiền cho Cai-cò đồi-cò mòi chèo góp bao nhiêu cũng chịu, chí thui: Ba-chú chèo nói khéo góp Sàng mà muối là vì mìch không ròm, h phải góp bao nhiêu món hàng của mình bán đó! Thấy vậy, nón x-lông chẳng đánh đẽ cho Annam ta mòi mòi đều bị ép hoặc nén tội xin lục ý trong tờ ziao keo của chèo A-Nghi đấu giá, góp tiền chò chợ Cát-thor hàng 3 năm kể từ 1^{er} Janvier 1919 tới 31 Decembre 1921, cho mấy người Annam bán hàng coi theo dây mà góp

TIỀN GÓP MỘI VẶT VÀ TRỌN MỘT NGÀY

1 thùng dê gao tráng phải góp	0, \$05
1 thùng cá-trơn	0, 42
2 thùng cá-tuoi	0, 20
1 canh bánh	0, 04
1 thùng bánh	0, 02
1 gánh trầu can	0, 06
1 thùng trầu can	0, 03
1 gánh mì	0, 08
1 thùng trầu chay	0, 05
1 canh mì cháo	0, 08
1 thùng rau	0, 02
1 gánh rau	0, 04
1 con gá	0, 01
1 con vịt	0, 02
1 gáo cơm thay hủ	0, 04
1 lô (dưới mì) ta	0, 05
1 lô (củ) ta	0, 10
SỐNG mì ta sấp tên	0, 15
1 chiếc ghế ba-gi-nhít	0, 80
1 bộ nón	0, 60
1 bộ áo	0, 40
1 bộ áo-trouser	0, 20
1 bộ áo-nam và hàng sáu	0, 10
1 bộ áo-belt mang	0, 05
Gạo và cá-vịt doo bán tại nhà chờ và trước sân chợ phải góp hàng hai giá tiền đã định.	

Những người bán thịt, cá, rau sấp dưới đất, thuốc, các thứ hàng hóa, trà Annam, hàng bông, quần coton, quần nước, quán rượu... v... v... thì mới

ngày phải góp mòi thước vuông Langsa là 0, \$06.

Còn mấy người dọn bán ngoài đường lô hay là trên bờ lề thì phải góp mòi thước vuông Langsa là 0, \$03.

Vậy tôi xin mấy người Annam bán hàng vặt hãy cứ theo đây mà góp, nếu mấy tên chèo đi góp, có góp nặng hơn số định trên đó, mình hãy tới ông cò mà kêu nài, thì chúng nó sẽ bị buộc tội về tội hủ lạm theo luật hình.

P. K. X.

Khuyên thê chơn kinh

Sớm nghe chuồn Thời-Báo, trưa tắm nước Ao-Hà.

Tụng Tân-văn từ thuở xuất gia, niệm Công-juận hồi ngay thế phật.

Nghe Đồng-Đạo đã mở trường thương các hạt, nên bần tăng rảng ôn nhuğu vài phẩm-kết-kính. Nguyễn chung sanh chí bộ vân-minh; cầu sáu độ vân hối trộ lạc

Chung....! Chung....! Chung....!

Phổ nguyện: Hoảng đồ cung-cô, để đạo hả xương, qđc phú dàn khuông quân minh thần chánh.

Nam mô: Đại từ đại bồ câu nán cưu khđ, bảo hộ miềng-trường, bồ-sư-canh phủ Đại-phap-phật.

Nam mô: Văn từ công-ich, diễn-thuyết cao-âm, hoán-tuc-thể, tinh-mé-tâm, chư-vị châ-bút nhứt-bảo-phật.

Nam mô: Thường hành chanh-dạo, phô-té Đồng-bảo, hóa hủ-lâu chí luong-lao, tiếp thương quyền-chi-thiệt-nghịp.

Chư-vị viễn-quan viễn-bút-phật.

Nam mô: Ich chung thao-lau, hiệp-tu-bon-vi-cô-phap, tự-khâ-cir-chi-ky-hoa, chư-vị-ne-khiệp-chù-diển-chù-tài-chú-huột-hô-toát-ma-ha-toát.....

Chung....! Chung....! Chung....!

Nguyện: Bá-gia-chu-tř, thiện-nữ-tin-nam, lão-thiều-bình-an-dân-khương-vật-thụ.

Chung....! Chung....! Chung....!

VĂNSANH TỊNH ĐỘ THẨN CHÚ

Nem mô:

China tài hóa đai!

Ta không biết thương ta!

Là bời tại ta!!!

“Ai đã mua đó kô làm gì,

“Ai đam gà con cho nó làm gì,

“Ai mua bán với nó làm chi, cho nó [kbinh] dě

“Ai mua bán với nó làm chi, cho nó [khinh] ta

Già kêu ơi, là là hắng.

Chí ta trăm trệ

Ta bà ha!!!!!!

Chung....! Chung....! Chung....!

Văn-châu: Bản-sát-dạo-hiệu Văn-Thông-bái

Khuyên đọc Nhứt-trình (TÚ-ĐẠI CA)

Á-xem, nhăm xem nước Việt-nam minh;

Trước khi chưa có Nhứt-trình,

Nên đồng-bảo trê đường văn-minh.

Nhờ ơn Pháp-quốc muôn ngời;

Lô dâc-diu, bạn đồng-bang ta,

Cao-lập Bảo-ra, bấy lâu nay đã rồi.

Bồng-bang ô!

Ngõi năng kia, chúng ta ghi da,

Nên khâ-dẫn-lợc, cầu-dẽ-tử-phu-kỳ-lao.

.....

Vậy nên ta phải tĩnh sao?

Đang đèn bôi, ơn Bảo-hộ,

Bấy lâu bồng, hét long dạy dở,

Quyết chí dương văn-minh tàn bộ,

Cho ta rò thấu, việc khéo khôn trên

[Hoàng-cầu.]

Đã biết vậy mạc dâu, nên hứ cùng bời

[tai minh],

Không hết lòng, yêu quê-hương

Nên chẳng đọc Bảo-chương;

Ngò dặng cho nhiên nghe rộng thầy,

Béu ích buồm này, mà sánh với tha-bang
Lòng đau! Nên mới thử thao!!
Xin đồng-bang, gát tay trù nghịch;
Xét việc dời, mới dồn tặc lý.
Xót-xa giùm, cho tay tài trí,
Ra ngồi viết Báo, réo kêu không nhảm!
Đã mòn hơi, mới hâm,
Căng róng súc luân đàm;
Khuyên chuyen nghệ: Sí, Nông, Công,
[Thương
Lại lo thế cải lương,
Tịch dị-doan, trừ muôn mối tệ,
Đắc ta khỏi ngoài, vòng u-áni thói già-
[mang...
Cái xin mấy triều đồng-bang:
Mua Nhứt-trình mà đọc,
Cho thường, mọi ngày,
Trước rò việc trong Quê-hương;
Cùng Thời-sự n, oai dương,
Mọi đều chỉ ta cung trường.
.....
Sau mờ trí khôn ngoan,
Mà phụ ịch với đồng-bang.
Đặng chung cùng hiệp-hùn buôn bán,
Thâu quyền lợi, nhà
Kéo Khách-trú khi ta,
Không biết đồng-lâm,
Rất hổ bang muôn phần!!!
.....
Người sanh, dẫu ai cũng thác một lần;
Vậy nên ta đứng trong trán,
Phải xét suy đạo người cho kl,
Mới gọi là người trí.
Nếu khu khu ôn cái đều hủ-bại,
Còn nhầm mắt rồi, mục danh ưởng lâm
[thay.l....
Tôi nay là mạt sĩ Lê-Mai;
Phô Tứ-dại khuyên mời.
Cái xin, Thiện-nam, Tín-nữ nhậm lời;
Mua báo đọc, quí thời đường bao!

Lê-Mai.

Cáo bạch

Kể từ ngày 20 Octobre 1919, Nhà-In Hậu-Giang Cà-nhô Imprimerie de l'Ouest) đã dời về nhà mới cát ở tại đường lớn (Boulevard Delanoue) gần An-Hà Báo-Quán.

Kính mời liệt vị Đồng-bang, lúc nào có đèn châu-thành Cà-nhô, xin tiện đường dời gót đèn Nhà-In Hậu-Giang này, hoặc là mua thơ, truyện, sách, giày, viết chí chí, hoặc là thưa cơn rành đèn xem chơi cho biết thi Bồn-Quán chúng tôi cùng sảng lòng hoang nghinh liệt vị.

An-quán Hậu-Giang cảm cáo.

Thơ tín vần lai

Bến cát, le 9 Octobre 1919
Cher Monsieur

Kính ít lời thăm ông chủ bút刊登
khương ninh. Cái xin ông rộng lòng
nhưn chút chéo giấy đư sìn hành giùm
bài này vào quí báo ngõ hầu thíc hận
đồng bang vào cuộc thương trường
càng khách-trú.

Hồi bạn đồng bang.

Từ ngày bọn khách Kiều cù vào trú
ngụ nơi đất Nam việt, đồng bang ta hận
dài chừng nó như anh em, thấy ta là
Đại-Pháp cung rộng lòng cho chúng nó
lập mối quayen lợi trong xứ ta. Đã bấy
lâu nò cùm, ấm áo, sảng gạo, sảng tiền
lớp thi lập qui mỗ, mua vtron, mua
ruộng, lớp lại chờ cùa vđ. Tào mà nuôi
dòng họ chúng nó. Nói tóm một đều mới
thương trường, chúng nó một tay thâu
doat. Đã vậy thì thôi, mà lại dám buôn
tiếng khi ta là đoàn ấu trĩ, nào là «Nam

mang tú», mang ri, mọi tợ, vân vân.
Nghĩ có thâm íc biệt đường nào?

Chúng tộc ta đã bấy lâu như cơn say
mê chưa tỉnh, may nhờ súc các báo quâne
âm dam hết tẩm nhiệt thành mà cố động
đồng bang vào đường thương mài ngõ
hầu tranh giành mơi lợi cùng khách trá.

Ngày nay nơi nơi đều có lập tiệm bán
cà-phe và hàng xén. Như ở Mytho có
hai thớt thịt Annam của hai thầy giáo
trường Collège lập đã thành mà tranh
càng khách-trú. Đáng khen hai thầy hết
lòng chẳng nệ công lao, chí quyết rũa
hồn cho muôn ho. Hiện nay tại Chợ-lớn
Rue Cầu-độc N° 11 có hai anh em M. Eu-
gène Lôc lập nên một tiệm bán guốc dùng
tண là cây và thợ Annam (tôi hay tin
này vốn là tôi có tiếp được thư của người
anh em tôi là học sinh tại Collège Mytho
tự là Nguyễn-hảo-Đặng. Vậy nên nay
tôi tuy tri siêu tài sơ mạc dầu, song
nghe cũng nóng lòng xin khuyên anh em
các trường đồng một ý kiến, giúp ịch
cho đồng bang như anh em chúng tôi
học trường «Ganh-Nông» đều quyết một
lòng không dùng đồ chèc nứa, và những
guốc đã mua rồi xin đeo ném liêng vì
tương cầu «hơn phi nghĩa bất giao vật
phi nghĩa bất thủ»; thà c'ien tốn tiền
gởi (contre remboursement) mà mua
guốc của M. Eugène Lôc

Bởi vậy tại trường học chúng tôi, từ
mấy thầy tới học trò 2^e Année và 3^e
Année đồng một dạ chẳng dùng đồ chèc
Bencát nứa. Thảm thay, nơi xíu này,
chưa có một tiệm Annam nào hết. Anh
em tôi rất trước ao cho các đồng thirc
già cùng mấy trang cù phú nơi chốn
này đồng tâm hiệp lực mà lập nên một
tiệm ngõ hầu có tuyệt giao cùng quân
vong ơn bội ngái.

Tôi viết đến đây trong lòng nóng nảy
quá mồn sao cho đồng bang ta gầy
được cuộc này cho mau dặng coi đoàn
thê ta có vững hay chăng!

Vậy thì đồng bang ta còn đợi lúc nào
chẳng nhơn lấy cái cơ hội may mắn
này mà rủ ren kiếp lập tiệm buôn bán
cho mau thành tựu.

Hồi đồng bang, vì một chén cà-phê tăng
giá mà chúng ta tuyệt giao cùng quân
phingái huống chi nay chỉ vì có một vật
để chọn mà chúng ta chẳng toan lo
cho trọn sao?

Hồi ai huyết mạch họ Hồng, xin lưu ý!
P. Chẩn

Phúc-đáp Ông Đặng-văn-Chieu

Trong AN-HÀ NHỰT-BÁO số 133, ngày 18
Septembre 1919, mới xem cái thơ ngõ
cho ông về bài «Văn-chương hát bài»
của tôi mà ông trả lời cho tôi. Nhé tôi
cũng còn đợi cho NAM-TRUNG NHỰT-BÁO và
Nông-Cô Mín Đàm đăng nốt hai bài của
tôi thưa lại ông, bấy giờ xem ông nói
ra làm sao, tôi mới sẽ hay lờ cho ông
nghe nhàn thê.

Song, tôi xem bài của ông đáp tôi
này, có nhiều điều ông nói không được
rõ, khiến cho tôi lại phải lật-đặt viết
mấy lời ngay.

Trong bài gởi vào NAM-TRUNG NHỰT-
BÁO, tôi đã hỏi ông rằng: «cái câu nói
«văn-chương Nam-kỳ là văn-chương
hát bài» ấy, là ở Nam-Phong số mấy?ена
người vào viết ra?» Nay, ông không chỉ
được rằng ở số nào? trang nào? bài nào?
lại có những câu ấy? Hay ông nghe bóng
nghe gió mà ông buộc vào cho Nam-
Phong? Nếu Nam-Phong có cái câu «văn-
chương Nam-kỳ là văn-chương hát bài»
rồi, thời tôi dại gì mà tôi lại chối.

Bà gởi là người thương-phu làm việc
gì đâu đến sấm sét búa riêu thán nào đi
nứa cũng không sợ, chẳng là một lời
nói, chắc đã nói phải suy trước-nghe

sau chán rồi nói dồn dập nói thời không sợ, dồn thời dừng nói nữa. Nếu kè nào dồn dập nói rồi «nà kiềm thế nói cho qua» chẳng hóa ra hèn nhát (lachel) lắm hay sao?

Văn-chương Nam-kỳ thời khác với văn-chương Bắc-kỳ, cũng là tiếng An-nam xem những chữ Tàu (Expressions sino-Annamites) chỉ khác nhau một vài hằng mốt vài dấu trênh di một chút mà thôi. Phạm người biết chữ Quốc- Ngữ ai xem cũng hiểu cả, nào có phải lỗi văn-chương nào khác ở đâu? Duy có một vài cuốn sách nhảm, ôi vài bài văn giờ của những kẻ dốt nát tư-dắc đặt ra thời Nam-kỳ cũng nhiều mà Bắc-kỳ cũng lắm. Nên mà cứ lấy những chỗ ấy để chê bai nhau rồi sinh ra tức khích nhau thời vô-tích mà óc hại. Ta không nên lôi thời làm gì, ta chỉ nên khuyên nhau đem những lời điều-nhã thanh-tao ra mà dắt-dẫn, lấy những câu ict-Quốc lợi dần ra mà nói bằng, dùng nết cộm-cộm và đầu óc đầy, nay bởi nhân điều này mai bả nhau cản khóc, rồi sinh ra thù oán nhau vì một vài câu nói không đâu! Bài trước ông đăng ở Nông-Cô Minh-dam và An-Hà-Nhật-Báo này, vì ông cứ đem câu nào của người nào nói sai, ông chỉ bắn vào người đó, trời tội cũng không thừa hơi mà dỗi đáp với ông làm gì mà toàn bận-rộn. Vì phương ngôn Tây có câu «nói phải là bạc, im lặng là vàng» — Hay ông với ông Phạm-Quỳnh suy-dột nhau, cái đó tôi cũng ninh-thinh, vì tôi với ông Phạm-Quỳnh có một ái tình thân riêng, bà miệng mắc quai, khó phân được trái phải với người thiên hạ, — Song, ông nói trùm hết thảy người Bắc-kỳ, rồi ông đem ông Phạm-Quỳnh làm ví-dụ. Khi ông nói ông Phạm-Quỳnh không bắn đền toàn-thể các bài vở của ông Phạm-Quỳnh đã làm trong Nam-Phong, ông lại cầm lấy một câu «Văn-chương hất hội» là một câu ông Phạm-Quỳnh nói rằng: ông ấy không có nói

bao giờ, thế mà ông đem ông khăng khăng buộc vào để ông múa bút. Tôi e cho n. trời Nam kẽ Bắc, vì các ông mà sinh ra ái-cảm cùng nhau, nên tôi bắt-dắt-dì phải ép mình mà viết, để bộc-bạch lòng người Bắc-kỳ với người Nam-kỳ vậy.

Trước ông đem ông Courrier, ông Hugo, ông Béranger, ông Khổng-tử, ông Homère v.v.. ra mà dân chúng. Bởi thế mà tôi theo danh-lý (logique) tôi lại phải trả lời ông bằng mấy cái chứng của ông. Thế mà ông cũng kỳ-kèo với tôi, thời ai chẳng biết rằng: ông đã có xem rõ ông mới biết mà nói chứ. Nào có phải tôi nhả lại mà dạy ông đâu, mà sao ông nói thế?

Tôi nói rằng: Pháp, Anh, Tàu, Nhật, dù có văn-mình nhưng nếu có cái văn-chương nào không hay thời chúng ta cũng không nên phụ; còn người Chà, người Moi, người Ma-ni, người Mâ-tai dù hèn mạt thế nào nếu có một cái văn-chương nào hay chúng ta cũng nên rong-bùi khen ngợi. Đó là câu ví-dụ, lấy lẽ công-bằng. Chứ chúng tôi là-tang lại chẳng biết chê người nào thời nói một người, bàn cái chí thời nói một cái, bởi thế nên tôi mới khuyên ông rằng «tự rầy đừng nên xơ đưa cả năm nữa». Nay tôi lại thấy ông đem cái ý của tôi ấy ông khuyên lại tôi, mà ông vẫn không biết rằng: tôi đã khuyên ông như thế rồi!

Ông đã biết thế, sao bài trước ông lại nói trùm người Bắc-kỳ rồi ông mới đem ông Phạm-Quỳnh ông chả? Rồi ông đặt một câu không có, ông buộc cho Nam-Phong, ông dùng lời khiêm-nhã mà ông nói giờ là già. Bay giờ ông lại bảo rằng: tôi phải «chối đi» ông thử đọc lại những bài của ông viết, rồi ông lấy dia-vi khách quan mà ông xét lại ông xem, ông có dũng từ trách ông làm không

Này, ai ơi, n. trời Bắc-kỳ cũng vẫn ghi ơn mãi mãi rằng: nhờ được thấy Đại-Pháp chí đường dẫn lối cho anh em

Nam-kỳ biết thương nòi, thương giỗng yêu nòi, yêu dân, Năm Ất-mão ngoài này chúng tôi bị lụt đồng-bảo trong ấy bồ câu ra giúp kẻ tài nòi, ngày nay coi nứt dân-bà người già kê trê ngày ngày vẫn đọc luô luônh những bài thơ cảm ơn anh em Nam-kỳ phu bài sau đây của bạn tôi là ông Đoàn-như-Khuê:

*Khai hóa vì ai tinh tinh dân,
Bắc Nam hai ngả một tinh thần,
Góp nhau sáu tinh tiền năm van,
Cứu kẻ ba năm lụt mẩy lân.
Kỷ-niệm bàng tranh thay đức tượng,
Cám ơn có bão dữ nhời dân,
Ơn này ta biết chia làm mấy?
Mấy triệu dân ta mấy triệu lầu.*

Những nhẽ này tôi đã phân tường với ông ở bài tôi viết vào Nam-Trung-Nhật-Báo rồi, thực là người Bắc-kỳ không bao giờ quên ơn n. trời Nam-kỳ vậy. Song cái ơn ấy là ơn nhỏ, tôi thiết tư trong các ngài trong Nam-kỳ ta cũng không nên nhả đi nhác lại nói là phải, ông cũng đừng nói ra mà để cho những n. trời chia ơn nói ra vậy.

Mới đây vì một chén cà-phê (café) mà người Nam-kỳ tình giặc mộng dà lẩn nay, vụt khởi lên tranh-cạnh với khách-trú ở chốn thị trường, anh em trong ấy để xướng ra sự «tây-chay» hàng hóa chè. Bởi cái lòng thương yêu nhau mà ngoài Bắc-kỳ liệu ứng ngay dễ biểu tình hòa-la, suốt từ Hà-nội, Hải-phòng, Nam-dịnh cho đến các tỉnh, các phủ, các huyện cũ g đều theo chán nỗi gót Nam-kỳ mà làm cho quân chè biết rằng: ba kỷ ta là một nòi, Nam Bắc cũng chung nhau, người Nam-kỳ bị chè khinh bỉ thời người Bắc-kỳ cũng phải tức tối vậy.

Ông Đặng-văn-Chiều ơi, ông với tôi cùng chung một học-tríng của bà Âu-cơ ông ở Nam mà tôi ở Bắc cùng thờ một cuốn lịch-sử bốn nghìn thu, cùng nói một thứ tiếng, cùng ăn một miếng cơm, tuy không gặp mặt mà đã biết tên tuy mới biết tên mà đã cảm tình chung tộc ơi rất là yêu mến ông mà phải bày tỏ những chỗ nhầm nhở của ông để dập ông vậy.

Xin ông thử tắt lồng cho, đừng nên đổi dien mà sai lại mất đầu dê đi.

Nay kính

Mân Châu: Nguyễn-Mạnh-Bông,
Rédacteur à la Revue Nam-phong

119 Rue du Goton Hà-nội

à Hà-nội, le 2 Octobre 1919

Bàm sáu người con

M. Vaubée là một người Langsa làm tay ở đất Reminghe gần tỉnh Ypres. Người có ba mươi sáu người con, ba mươi hai trai, mười bốn gái; trai với gái còn dù khi chưa nỗi giặc.

Một trai, giúp việc với Đức-giáo-Hoàng Pie X, khi nỗi giặc, về Pháp

ép phải thề không? Ông thử xem xét xem cái giỗng người Cổ-thúy-chân lập ở trong ấy bây giờ có còn không? Nay là hết thảy đều là con cháu cụ Hồng Bàng tiến từ Bắc đến Trung mà vào Nam, nay đất ấy chỉ có một giỗng người Nam-việt ở mà thôi. Cái cuộc sinh hoạt khai hóa của dân tộc ta, các nhà học giả đã cho là «Nam tiến» nghĩa là dân Việt Nam từ phía Bắc mà dần dần tiến vào phía Nam vậy.

Bài tôi nói với ông trước, dân đến cảnh kia tôi nay, nguôo xưa mạch cũ, là để cho nhau nhớ thời can gì ông phải lối nhũng «Miệt Tibet», họ Nguyễn «ho Đặng», ông A-dong bà E-và» cùng là «con cá con khỉ» mà làm chi?

Thật là không ăn thua đâu vào đâu cả.

Ông Đặng-văn-Chiều ơi, ông với tôi cùng chung một học-tríng của bà Âu-cơ ông ở Nam mà tôi ở Bắc cùng thờ một cuốn lịch-sử bốn nghìn thu, cùng nói một thứ tiếng, cùng ăn một miếng cơm, tuy không gặp mặt mà đã biết tên tuy mới biết tên mà đã cảm tình chung tộc ơi rất là yêu mến ông mà phải bày tỏ những chỗ nhầm nhở của ông để dập ông vậy.

Xin ông thử tắt lồng cho, đừng nên đổi dien mà sai lại mất đầu dê đi.

nhập ngũ tùng quân, bị thương trong bốn trận. Mười ba người bỏ mạng chôn sao trăng, ba người bị trọng thương. Còn người cha với một cái lúe qua thành Lille đi đám thương tuẫn của một người bà con, bị Đức-tặc bắt tháo. Một gái nữa bị phi đồng A-lor-män nổ mà chết gần tỉnh Dunkerque.

Thật là nhà đại phuộc đó, thời gian chưa từng có.

(L. T. T. V.)

Lễ Lạc-thành nhà thương Trà Vinh

Ngày 1-10-1919, Quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ là ông Maspéro, có quan Quản-Đốc sở Y-viện là ông Gaide và quan Chủ sở Mật-thám là ông Wintrebert tháp tùng với ngài đến Trà Vinh dâng chứng lễ Lạc-thành nhà thương bốn tỉnh mới lập, ngoài cúng cảm ơn các Bà-phuộc Saint-Paul de Chartres trong 25 năm nay cho tỉnh Trà Vinh mượn nhà thương của hội phuộc mà dưỡng nuôi bệnh trong tỉnh.

Ông Gazano lại tiếp rằng: Sở Y-viện trong tỉnh càng ngày càng mở thêm ra lớn nhà thương của Hội Saint-Paul de Chartres không thể chưa bệnh cho dù, nên Bốn-tỉnh phải lập riêng một cái nhà thương khác. Ngài cũng cảm ơn ông Bonelier là quan Trưởng tiễn tại Trà Vinh có công coi sóc việc cắt nhà thương này, lại cũng nhờ cách thiêng nghệ nghiệp yến khéo của quan Lương-Y Gaubil, quan thầy thuốc Nguyễn-văn-Khai và mấy bà Phuộc nêu nhà thương dâng mờ mang thành vươn.

Kế đó ông Nguyễn-văn-Khai đọc một bài rất dài nói về công cuộc sở Y-viện tại Trà Vinh trong 25 năm nay, và các việc tạo thành nhà thương bốn tỉnh cũng nhờ sự quan Chánh Bố Gazano hết lòng lo lán nên mọi đều dâng toàn hảo.

3 giờ chiều, quan Nguyễn-Soái Maspéro viếng nhà việc sở tại làng Minh-Đức các quan chủ quan, cái phó tổng và Hương chúa làng có hội tại đó mà rước mừng ngài. Quan Phú Biêm đứng thay mặt cho nhau dân tỉnh Trà Vinh đọc một bài chúc mừng quan Nguyễn-Soái đến viếng tỉnh Trà Vinh. Kế 3 giờ rưỡi ngài đi viếng Trường học. 4 giờ khai lễ Lạc thành nhà thương mới cắt.

Khi xe quan Nguyễn-Soái đến cửa nhà-thương, quan thầy thuốc Nguyễn-văn-Khai, thế mặt cho quan Lương-Y Gaubil hữu binh, tiếp rước ngài đến phòng khách 2 bà-phuộc dắc bện nữ Đồng-nhi ở nhà phuộc đưa mặt y phục theo dân Alsacienne, đưa mặt y phục theo dân Đại-pháp hát lè chúc mừng quan Nguyễn-Soái. Vừa giết tiếng quan Tham-Biện chủ tỉnh Trà Vinh là ông Gazano đọc 1 bài cảm ơn quan Nguyễn-Soái dâng chứng lè Lạc-thành nhà thương bốn tỉnh mới lập, ngoài cũng cảm ơn các Bà-phuộc Saint-Paul de Chartres trong 25 năm nay cho tỉnh Trà Vinh mượn nhà thương của hội phuộc mà dưỡng nuôi bệnh trong tỉnh.

Ông Gazano lại tiếp rằng: Sở Y-viện trong tỉnh càng ngày càng mở thêm ra lớn nhà thương của Hội Saint-Paul de Chartres không thể chưa bệnh cho dù, nên Bốn-tỉnh phải lập riêng một cái nhà thương khác. Ngài cũng cảm ơn ông Bonelier là quan Trưởng tiễn tại Trà Vinh có công coi sóc việc cắt nhà thương này, lại cũng nhờ cách thiêng nghệ nghiệp yến khéo của quan Lương-Y Gaubil, quan thầy thuốc Nguyễn-văn-Khai và mấy bà Phuộc nêu nhà thương dâng mờ mang thành vươn.

Kế đó ông Nguyễn-văn-Khai đọc một bài rất dài nói về công cuộc sở Y-viện tại Trà Vinh trong 25 năm nay, và các việc tạo thành nhà thương bốn tỉnh cũng nhờ sự quan Chánh Bố Gazano hết lòng lo lán nên mọi đều dâng toàn hảo.

Khi ông Khai đọc giết quan Nguyễn-Soái tiếp lấy mờ lời khen ngợi quan Chánh Bố Gazano hữu công sáng tạo nhà thương này. Ngài cũng khen quan Lương-Y Gaubil lúc quan Lương-Y này còn hành sự tại Mytho thì hay chuyên cần phận sự làm và ngài khen luôn ông Nguyễn-văn-Khai giúp việc giỏi dân một mình tại Trà Vinh đã nhiều tháng trong

lúc chẳng có Lương-Y Langsa trong tỉnh.

Quan Nguyễn-Soái lại cảm ơn các bà-phuộc Hội Saint-Paul de Chartres từ đó đến giờ giúp cho tỉnh Trà Vinh có động việc hành-Y Langsa dặng tấn hóa trong tỉnh. Dân Annam ngày nay đã quen dùng thuốc Langsa rồi là cùng nhờ ơn các bà-phuộc.

Đoạn rồi, ông Maspéro đi xem các nhà bệnh, đâu đó thấy đều sắp đặt dâng khuôn viên đẹp đẽ.

Linh tể

*Cantho, le 8 Octobre 1919.
à Monsieur Trần-đắc-Nghĩa, Tổng lý,
An-Hà-Nhựt-Báo.*

à Cantho

Kính lời cung ông rõ: Tôi có mua thuốc "Vạn-Linh-Tề" của ông, tôi uống nay được mười hai ngày, trong mình tôi biết khoẻ nhiều, ăn biết ngon, ngủ cũng yên giấc. Thiệt là thuốc "Vạn-Linh-Tề" của ông hiệu nghiệm vô cùng.

Trước khi tôi có bệnh hay mỏi tay chân, thít nhứt là hay đau lưng, đau hông và ăn uống không biết ngon.

Tôi cũng có uống nhiều thứ thuốc, song tiền mất bệnh còn.

Sau này tôi uống thuốc Vạn-Linh-Tề trong bốn ngày đầu, nó bắt đau bụng đi sông mỗi ngày ba bốn lần; làm như lát lồng thuốc xô vây! rồi từ đó về sau hết đau bụng và đi sông thường thường mỗi ngày một lần mà khỏe. Bây giờ trong mình tôi hết nhứt mỗi như khi trước nra, coi hân hoan làm không có chút bão thán chí hết, thiệt tôi rất nhờ thuốc Vạn-Linh-Tề. Nên tôi kính vai lời cảm tạ ơn ông.

Nay kính
Giang-hưng-Nhượng.
Secrétaire aux Travaux Publics
à Càmtha.

Thi tập

CỘ LỤC BÌNH THƠ

Càng nhớ Tao-vật lâm công sinh,
Mặt nước nghinh-ngang cỏ lục bình;
Hoa tiếm dào ghen thua sác tiếm,
Lá xanh liêu kém nhuộm màu xanh;
Kết đoàn cỏ trạo xem buồn tri,
Lấp rạch thằng cầu thay hực minh.
Lấm lùi cùu người cơn sóng gió,
Còn nhiều lợi nước chờ nén khinh;

Xuân-Mai (Mỹ-tho)

DẠ VÔ HOÀI TÌNH

Mưa đêm ráo ráo chọc cơn sầu,
Nhớ bạn không ngừng nhõ dots chau!
Gió phất ngoài hiên lồng ủ dột,
Trảng kê bên cửa dạ buồn au;
Mơ màng lồng dẽ khi canh tĩnh;
Trần trọc nghe gác lợe dạ thau.
Bối khách phương mỗ díl có biết?
Lòng dây dương nặng mỗi tình sầu.

Ômôn: Nguyễn-hữu-Phước

TUYỆT GIAO THƯƠNG MÃI KHÁCH TRÚ THƠ

Đông-bang cả thảy khắp Tam-kỳ,
Thương mãi tuyệt giao khách trú di;
Ngoại-quốc bay rỗi, càng kinh mến;
Trung-hoa rõ dặng hết khinh khí?
Phản giày đoàn thè, chon dừng thời,
Kết chữ đồng-tâm, dạ chờ ly.
Nước mạnh dàn giầu, mồi phát hiện,
Ráng mà bêu chí, bứ Amis!!!

Lê-Mai

Cám xin chư vị, họa chơi cho tiêu khiển.

TRUNG THU DẠ NGUYỆT

Bà thu rờ rớ bóng trăng tròn;
Sắc nướm sắc trời sắc núi non;
Giờ sóng thiêm-thù chơn thót thót;
Về nam ô-thước cánh bon bon;
Cành già bờ-nger năm ba chập;
Bầy thỏ nhộn nhào bầy tám con;
Trên điện nàng Hằng gieo ngọc tráng;
Du nhơn trương mạc nô khôn không mòn;..

Lương-van-Thông (Cù-lao-mây)

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 8 130
Bàng-Dương..... 8 50

Giá lúa

Từ 5\$10 cho đến 5\$20 một ta, tùy theo thứ lúa.

CẨNTHO'

AN TRỘM GIẾT NGƯỜI

Tại làng Đồng-lợi (Cầnthơ) trong đêm 16 Octobre 1919 có 3 tên gián tể lúc canh khuya vồ nhát tên Nguyễn-văn-Dồng bắt một con heo. Bắt đặng heo rồi khiên đi thì con trai tên Đồng là Nguyễn-văn-Trieu 19 tuổi bay, xách cây rút theo quyết định ăn trộm.

Chứng tên The đến gấp, an trộm tinh bέ khόng xong, bèn bỏ heo xuống, áp đánh tên The ngã lán dưới đất rồi chạy ráo. Tên The bị chúng nó đánh 1 cây vó bụng rất nặng, khiên đem vó nhát qua ngày 18 Octobre tên The bỏ mình. Làng chở từ thi đến báo với quan Biện-Lý ngài dạy đem cho quan Lương-V khán nghiệm.

XE HƠI LẬT BÁNH

Ngày 20 Octobre 1919, 4 cái xe hơi cũa hàng X...P... ở Ômôn chạy về Cầnthơ, dọc đường mất tránh bộ hành ruồi chạy tuốt xuống ruộng phải lật bánh úp xe. Hành khách có 11 người bị trầy trật chút dinh song các việc vỡ hại...may ..

VINH LONG

NGÔ TĀ NỊ

Ngày 7 Octobre 1919, tại làng Thiêng Đức (Vinhlong) lúc 6 giờ chiều, 2 tên chèo Quang-dòng là Phùng-Quang với Khỏng-Bản cài lầy việc chi không rõ, Khỏng-Bản nổi xung vát ghép Phùng Quang là đầu. Làng bắt cả hai phạt mỗi đứa 2 ngày công.

VŨ CHÈC CHÉT ANNAM ĐI ĐIỀU

Tại Vinhlong, ngày 9 Octobre 1919, vòi của chèc Huynh Hưng chết. Nhiều người Annam đều di di chuyển với mối tượng thùy tượng át quỷ!..... Nói vậy: "hì có duyết gian tuyết diết gi đduca!.. con... mà...!... ô... ô... ô... ô... cũng hoi... ô... ô... ô... ô... phai rõ!... hu... hu..."

Lời rao

Rượu Rhum Stella

Hội làm Đường và làm rượu rơm ở tại Cầnthơ kêu bún vốn thèm cho dù 1 triệu rưỡi quan tiền (Engsa) (1 million et demi de francs).

Vì nào muôn làm xin do nơi ông QUÂN LÝ hội ấy dường niêm ngũ tại phòng văn quan Trung-sir A. Viviers tại Cầnthơ

Nam-Đoàn-Thé

RESTAURANT

Quai du Fort (Cantho)

Kính cùng lục châu chư tôn dặng rõ:

Chúng tôi mới lập 1 cái tiệm biếu là NAM-ĐOÀN-THÉ gần cầu tàu Khách-trú, gần nhà hàng ông Võ-hiếu-Đé (quai du fort Cầnthơ) để bác đồ điểm tâm như là: café, bánh, nước dâ, và dù thứ rượu(Consommation) và sách, vở, giấy, viết, mực v. v.

Xin mời lục-châu chư tôn có diệp đến Cầnthơ tiện đường dời gót nəo lại tiệm chúng tôi, trước coi cho biết công cuộc chúng tôi tạo lập, và sau nữa, chư tôn muố̄n ān dùng món gì, chúng tôi sẽ làm cho chư tôn vui lòng.

Xin đến, sẽ thấy chúng tôi hết lòng hoan nghênh và tiếp đãi vừa ý chư tôn chẳng sai.

Xin chư tôn niệm tình Annam eung nhau.

NAM-ĐOÀN-THÉ Cầu bạch.

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội

CỦ LAO MÂY — TRAO

Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1919. Khi sắm 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn lại sảng trong hội hết thảy giá dặng 750\$00 đều tính nhập vò số vốn.

Nay hội mở bún thêm một pháo hòn là 150\$; như vò nào muôn bùn mấy hòn tùy thích. Định đến ngày 1^{er} Décembre 1919 thì nộp sổ hòn; như vò nào muôn hồi đều chỉ xin gửi thư cho Monsieur Tứ chủ Hội Giao tiếp sẽ hỏi âm lập tức.

Thương xã Hội

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cầnthơ, đặt ròng bằng nước mia, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bổn hiệu kính cùng chư quý vị rõ: Như vò nào muôn lành về bán dặng kiềm tiền huê hồng, xin viết thư cho Bổn hiệu mà thương nghị.

Lành về bán khỏi trả tiền trước, bán dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vò nào lành rượu về mà bán chẳng dặng, thì gửi trả lại cho Bổn hiệu cung dặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho

Kính Cáo

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sáng lòng muôn bán hai sò ruộng cũa ngài, ở tại Tháp mười (Mỹ tho) sở thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lợu lâm, bέ ngan chừng 40 thước i-en-tiện bέ chờ lúa ruộng lâm, và như muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sò ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá chí nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái dia, cá rất dại lợi. Có một sò đất khác kề cận với hai sò ruộng nói trên dày, chừng 300 mẫu, nguyên là cũa hiệu Speidel đã bị nhát nước lynch lại và có lè trong một ít lâu sè giáo già bán.

Hai sò ruộng cũa quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giã.

Ai muốn mua hai sò đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sò Nhứt trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Turc, số 16
Ngang nhà MOTTEY, Saigon

Kinh cáo cùng quý khách dặng hay: tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, má thuỷ bằng cát, chạm bát đồng cùng hoa diệu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Mỗi bia chạm bát đá cẩm thạch.

Có thư *hoa chơn dung nhán hinh*
người mà về bằng dầu sơn vò bố, nước
thuốc mực Tàu, viết chỉ than, họa biến
liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chausures en tous genres.

TƯƠNG-NGỌC-GIÀ CẨN KHẤU

Phò cáo đồng bang

Kê từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đến rày,

Lục-châu quân-tử, on dày
Máu-cắn nứa giáp, ngày nay thạnh hành,
Thạnh-hành dặng cửa hàng rộng mở

Máy sấm thêm, thấy thơ tin rồng,
Lành in chí thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,

thiệp tau

Toa, sô, bộ, làm cảng ký hảng,
Chắc lại bến chẳng nhượng của người

Nói chí sách đồng thi thời!
Lưng da, lưng bộ, đê dời ừ hứ.

Sách in sắng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cung Sứ ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lè, dày khâm,
Cách thi hành án, thiệt làm rất bay.

Thước, viết nghiên sắng dày dỗ hảng
Thiếu chí dầu giấy láng, mực ngồi;

Chuốt trao, náo phái nhường lời.

Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông
Tuy vật liệu, may không dỗ dỗ,

Bốn quán nào đậm phụ ý ai,

Khó nhọc thử mấy chẳng nài,

Mieng cho đẹp dạ Qui-nghi là hơn.

An-Hà XoQuán Bd Saintenoy Cần-thơ.

Đỗ kinh.

LOI RAO

Kê từ ngày 1er Novembre 1919, ai
có trong mía nhiều xin chờ đến lò
rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng
mua; mua dặng tiền lâm.

Còn ai chưa trong mía enough nên trong
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng
nước mía mà làm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngú-phụng-Lầu của Trần-văn-
Hương có đê bán tại nhà in Hậu-giang
Cần-thơ. Vây xin đóng bằng liều vài cát
tiêu láng phi mua đọc giúp vui giây lác,
giải muộn thoán công được vài canh.
Trước là coi oho tiêu khiễn ngày giờ sau
thấy đều tè mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết Ngò lâm!!

Giá mỗi cuộn lá.....	0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn	
1 cuộn giá.....	0\$20
30 cuộn giá.....	6\$50
100 cuộn giá.....	12 00

LÊ-KHANH-TRINH

Geometre-ciril

CANTHO - CHAUDOC

LEVE DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho - Chaudoc

Lành đạt điện thoại

Phân ranh hạng

Tương phản thổ sàng

Công chuyên làm kỹ và mua lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

LOI RAO

Kê từ ngày 1er Novembre 1919, ai
có trong mía nhiều xin chờ đến lò
rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng
mua; mua dặng tiền lâm.

Còn ai chưa trong mía enough nên trong
cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng
nước mía mà làm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngú-phụng-Lầu của Trần-văn-
Hương có đê bán tại nhà in Hậu-giang
Cần-thơ. Vây xin đóng bằng liều vài cát
tiêu láng phi mua đọc giúp vui giây lác,
giải muộn thoán công được vài canh.
Trước là coi oho tiêu khiển ngày giờ sau
thấy đều tè mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết Ngò lâm!!

Giá mỗi cuộn lá.....	0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn	
1 cuộn giá.....	0\$20
30 cuộn giá.....	6\$50
100 cuộn giá.....	12 00

Thuốc điếu hiệu Globe

(TRÁI BAT)



Có gói **lo** điếu

Có gói **20** điếu

Hút đã ngọt, dễ đánh lâu được
không mực, không mực.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES có trữ bán

LOI RAO

Kinh cùng lục-châu dạng **lo** tại nhà
in Hậu-Giang Cần-thơ, có bút sao enfr
quốc-Âm để giúp cho Hương-hiép có
quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 186 trường và có đê kêu
vết thi lời truyền rao, chủ Ông DƯƠNG
VĂN-MỸN mới đơn.

Giá mỗi cuộn lá.....

38.00

Tienda.....

0.45

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ, mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng, bún, lè và bún tộ. Gạo xay ta có
nhieu hạng tùy theo giá.

Trong mè-châm, bún, v.v. nào mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geomètre civil

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

Pierre

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện thoại,

Phân giải hạng,

Tương phản thổ sàng,

Công chuyên làm kỹ

càng và tin giá nhẹ

Biên chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI DAT)



Máy bay thường dùng thuốc đều cho
thuốc. Giai-lộp là ngọt, khói thơm, hút
không khói cỏ.

Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trữ
bán sĩ mè-thôi.

HIỆU MÓI Trần-Mạnh

Ở đường mè-sông, gần cầu tàu Khách-Trú — *Cantho*

Có bán đủ thứ : Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyề, thơ, tuồng, giầy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-thí-kim-thời, vân vân.....

Kính gửi, Lys, Lão Quản-tứ
Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kẽ trên dây; chẵn, không là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoài tỉnh, hay là xa cách cảng thành) có cần dùng mòn chí, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chủ-tôn lập tức. Nói tóm lại: chia-tùa có cần dùng vật chi, ở tại Cần-thơ có bán, thì tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chia-tôn dùng vậy.

Xin chia-tôn Qui-khách, thường tình đồn-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, đừng mâu-tẩn-bộ trong nோi thương-trường, thi ơn ấy rất nên thăm-cảm.

Trần-Mạnh kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Dường kinh lập — *Cantho*

NGUYỄN-NGỌC-NỨ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho qui-đang, qui-thấy rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại bàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đập trong tú có kiếu rộng nước kiển lên

không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dor, ai muỗn mua ô nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiết cõi giúp bạn dặng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỨ

Võ-văn học hiệu

Đến Ngũ-đông học của Ông Võ-văn Tý có dãy bát, gọi là "Võ-Văn, học". Vay xin dãy hai từ hôm 4 November phi-mùa, được 50 trò nam và nữ, coi cho tiềng

Thầy coi sao cần mẫn con nít học mau tân phát vòi cung.

Tiễn học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giả như vầy.

Học Ngoài (không ăn ngủ) ... 4\$

Học và ăn buổi trưa, 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quade-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Võ-Van cùng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thì kể là 16\$

Bửa 3 Juillet bài trường tới 5 Août thì tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thi tựu bà con có bác ai có dịp đi Cần-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gửi thư cho Ông Võ-văn-Thơm, thi lập tức có thư trả lời

PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RĂN THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIỀU-CƯƠNG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88 — *Cholon*

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3 — *Saigon*

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rât nên thản hiệu đều có dùng cái nhản «Con Bướm Bướm» làm tin, chư qui vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhản «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thử giả uống vào thêm họ.

Bồn Dược Phòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KÝ-SƠN, ở đường Pellerin, số 23-Saigon bán giùm giá của tiệm tôi, chư qui vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sẵn lòng gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thản chủ phái chi

SHANGHAI BO HUYET YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bồ thận tinh thản hiệu

THẬN HOÀN

Theo dõi Văn-minh này trao đổi với hội của Đông-bảo ta từng có tin tức cho thuốc tri bệnh nhiều mòn, mệt, lai lịch trị vòi cung, và các Lỵ, Lao, các nước cùng làm chứng. Ta phương thuốc Tự Thận này là một phương qui-là trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuốc Thận rất nên dè dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận, bất giao sanh chứng chiếm bao Di-tích, nếu dè lâu ngày thường Ngọc quan hú xuông mông hoài biến ra chứng Trệ-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mặng mòn sâm nơi thận thì túc thì mạnh giội:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nõi, mòn-mị di-tinh cùng là doen bà lạnh nơi tìn cung, doen ông tinh huyết hư nhược nõi, mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức noni mạnh hơn tinh chất của các loài cá, và âm thận thì hơn sức Lộc-phung, thiệt là bổ thận hàng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bán hoảng thở thấp, nhiệt sanh chún, lặn trè, ngứa lâm, mới thi dài gắt, lâu thi bài hoài doen diễn, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt ti-vi hao thận phò; dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ cho người tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lurg mõi gỏi, nhứt té xương cốt, di đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bời quá độ khiến tinh thần hùng rồng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vi huyết hao kém, hay

mệt hay mồi đêm khuya, thường hay sòng bén bởi tích trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện li chau thận an ổn;

5.—Bàn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng dợt nê trong trê đông khôi huyết sắc bầm, sanh chứng xieh dài hạ, bạch dài hạ, đường kinh trôi súc không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn hú lạnh, dùng đến thuốc này rất hay và cung;

6.—Những người già cả, thận hư mòn hòa kém, hay dài đêm, xương cốt mòn mẻ, dùng đến thuốc này rất cố tinh bồi thận, đầu già tuổi cao cũng mòn vỏ con thiệt là thuốc bồi thận rất nên công hiệu.

Như vi nào có mấy chứng dã kẽ như trên đây, thi mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, vong luân cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thận thê tráng kiên, như mấy ông già, bà cả khi huyết đậm sny, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bệnh hoạn liều mòn, như uống thuốc này cho thường, thi an uống mau tiêu, da thịt mịnh màng, thêm sức sống lâu, già trẻ nên trẽ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồi huyết rất hay.

Chư qui vị có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhản «Con BUỒM-BƯỒM» mới là thiệt thuốc của Bồn-Dược-Phòng kéo làm thử giả mạo

Cách dùng: Tôi trước khi đi về uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:
Mỗi hộp hai hoàn 1\$00

HỎI
DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lán
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía.

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lời
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nứa.

Mua uống rồi mới biết.
SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Muốn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Bac Lieu, Soc Trang
Vinhlong, My Tho
Travinh

*Le et approuvé par la publication
Cantho, le 24/10/1929
L'Adm. de la Côte d'Or*

