

NĂM TẠO BA. — số 137

JEUDI 16 OCTOBRE 1919

LE COURRIER DE L'OUEST
EDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHU'T BÁO

報 日 河 安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanone, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CỘI ĐÔNG-DƯƠNG

| BẢN CHỦ QUỐC NGỮ | |
|--------------------|---------|
| TRỌN NĂM..... | 5 \$ 00 |
| SÁU THÁNG..... | 3. 00 |
| BÁN LẺ MỒI SỐ..... | 0. 15 |

BON CHỦ LANGSA

| | |
|----------------|-------|
| TRỌN NĂM..... | 3\$00 |
| SÁU THÁNG..... | 2 00 |

BẢN QUỐC NGỮ VÀ LANGSA

| | |
|----------------|-------|
| TRỌN NĂM..... | 7\$00 |
| SÁU THÁNG..... | 4, 50 |

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX**RƯỢU THUỐC RẤT THÂN HIỆU**

Bồn Dược Phòng kinh cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-linh; nên bồn hiệu ẩn hành ít thíc Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay đỡ thế nào. Nhữ ống Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kè ra sau nay: Vâ có một thứ Thuốc ho thiệt là hay láo, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hê uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sảng lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CĂN PHÒNG THẬP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chác rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thân hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỗi gối, té tay té chân, đau nhức trong gân cốt, các chứng thủng độc di đứng chẳng an, đau uña thân mình, (kêu là bản thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyễn

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯƠNG BỒ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bồ-Truyền-Lương-Phương, chọn rặt ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Niroe-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chác rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bồ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mệt, đờn bà dương kinh không đúng, bạch ái xích-dái đờn bà sanh đê yếu đuối da mặt mét vang.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tật thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoán tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hê uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nó trừ cung nỗi.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khỏi mang tật, bình ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, tứ chi rủ liệt, lõi tai lung bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bồn được phòng bằng da tám chũ ý, tiêm Phương kia thế nọ hết sức nới chẽ ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hê am hư thì bồ am, dương hư thì bồ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thận huy kém hao, hê uống rượu thuốc nầy thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nên công khó chế luyện kỵ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lai mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hê uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền

Dau trong xương, tứ chi rủ liệt, di bức không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dĩ thường, thiệt là một thứ thuốc hay đệ nhất.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hê uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho cảm, ấy là một thứ thuốc bi truyền tinh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhir đau lirag, nhirc tay, mồi chơn, đau trong xương, hay dục gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng mành, hay là tay chung bái hoái. Các chứng ấy hê uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nhiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư Quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huè Dược-Phòng thì chẳng lầm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư để chờ ở cho kỹ lưỡng thì bồn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi từc thì, xin Quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết TIỆM THUỐC PHARMACIE NORMALE của Ông H. DE MARI nhứt hạng hào chè y sант. tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại già bán thì chẳng nói, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây dân.

NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thí rượu này dùng mà bồi, những người ốm-ó hay đau, rét, và nhứt là cho người dùn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trị bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯƠNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dân bạc bà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bậc nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mắt máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dăng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE
Có bán các thí thuốc đà kẽ tên trên đó, và có bán các thí thuốc khác, công hiệu nghiệm vây.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dũng 600.000.

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thí hàng hóa vật dụng. Nói tắc một đếu là tại Saigon có món chi thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Công gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng nước miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lánh về bán lại khói trả tiền trước.

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và đồ đạc phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đều khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yêu, Tân-gia, hạ-tho, khăn đèn bằng nhôm tây và khăn bông tốt hưng-hạng, bán mớ và bán lẻ và roott xe máy hiệu Michelin, giày bầm-ết dù cờ đóng theo kiểu kim thời. Quí ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký hường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đỗ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.
Cần khái.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1.— Annam Cần-thơ | 11.— Trà Huế Tuô-dáu-một |
| 2.— Thương cuộc thông tin | 12.— M. Sang Auguste |
| 3.— Trương Triệu thời đàm | 13.— Tuyệt giao thương mải ca |
| 4.— Annam đang lập nhà băng | 14.— Thời bài |
| 5.— Cuộc thương mải Trân | 15.— Linh tê |
| 6.— Nhau du ký sự | 16.— Hồi tin |
| 7.— Hội buôn bán lúa Trân | 17.— Nam-kỳ thời sự, Giá bạc giá lúa |
| 8.— Một gương đáng ngợi | 18.— Lạc diệp qui cẩn |
| 9.— Thấy người mà buồn cho ta | |
| 10.— Tòa Đại bình | |

Đôi lời biện bạch

Kính cùng các vị đọc báo An-Hà dặng rõ: Bồn-báo cũng hết lòng cảm ơn các vị tham-tinh cõi cập mà nhận xem tờ An-Hà; song phản nhiều trong các vị; có vị đã quá 1 năm hoặc 2 năm rồi mà chưa gởi bạc đóng cho Bồn-báo. Như vậy, có thè náo mà Bồn-Báo chính đòn trong các đếu tốn kém cho tiện?

Và lại lúc này là lúc Bồn-Báo vì trách-niệm phải lo cõi động việc tranh thương mải, nên chọn những đếu công-ich mà đem vào báo và tăng số báo in thêm ra cho

nhiều, gởi cho không những kẻ chằng có thè lực mà mua báo đặng, cho có nhiều người đọc, hứa rõ cuộc tranh thương và khán-khit mồi giây đoan-thể của người Nam-Việt ta.

Vì bởi sự tốn phí tăng thêm, Bồn-báo nhắc mày vị nào chưa đóng bạc hụt-trình, xin gửi mâu mưu gởi đóng cho Bồn-báo trong lúc này; nếu trễ trong ít tuấn nữa đây, Bồn-báo xin các vị cầm phiếu, vì Bồn-báo sẽ cậy nhà thơ thâu sô bạc ày cho Bồn-Báo.

Bồn-Báo cẩn cáo

Annam Cần Thơ (TRONG ĐƯỜNG THƯƠNG MẠI)

(Tiếp theo)

Cuộc mua bán coi mồi hám-hở, ở tại Châu-thành bực trí thóc ông thi bàn soạn kêu hùn vỗn, ông thi đã mở dặng cửa hàng rồi. Nhờ lúc này, lại nở he nở M. Trầu-vân-Cang kêu là Sáu-Cô săn có tư bón, nhưng mà cũng còn thiếu súc, nên đang kêu bùi thèm dặng lập nhà máy xay lúa bán gạo. Còn M. Mai-bá-Ký thợ kí Tòa-bố Cần Thơ cũng đang kêu vốn lập tiệm bán tạp hóa (gạo, cùi, nước-mắm, dầu lừa vân...vân...) Trong lúc này đồng-bang ta cũng nên thừa dịp mà lập tiệm kêu hùn cho có đông người bán dặng có thể dễ mà tranh thương cùng khách trù. Ấy là một lè ai ai cũng đều rõ như vậy. Song có chỗ buôn một chút cho giày đoàn-thể Annam ta tại Cần-thơ còn chưa dặng sẵn, nhơn tam coi mồi còn lợt lat. Như tiệm cơm bánh nước của Phó-xá Khương và 2 tiệm ở tại nhà chợ của mấy anh nấu ăn đơn-bản lập từ ngày khởi sự tuyệt giao thương mãi cùng chèc. Nói cho phải mấy bữa đầu lúc này coi bộ vẫn vắng quá chừng. Mấy tiệm cháo, cơm, mì, bánh nước của chèc...đi thôi, đây Annam ngồi ăn (quen nhục quen hổ) dành bò đồng-bang ngồi chao đảo mà đi mè chèc... Phan nhiều thấy người ăn mặt tú tể và bọn kéo xe lợp ngồi chồm hổm, lợp tréo mái cắn ăn uống tiệm chèc và nói lúa theo chèc. Ô hô! Phi Annam! Theo nó về bên Tào mà ở nà.

Còn 2 thớt thịt heo của người Annam bán, Annam không thương Annam, bị chèc gạt, ham rẻ 1, 2 su bò Annam mua của chèc, chèc cần thiểu cũng không hay, cứ chèc theo hoài, làm cho Annam phải

thôi bán. Đó, bây giờ, chèc lên giá thịt heo lại... (sáng con mồi chưa mấy chi?) còn ham chèc nữa thôi???) Vậy, ngày nào có người Annam ra bán thịt heo lại nữa, khó đe chèc cho lầm, kéo bị nó gạt nữa da. Dừng thèm ham rẻ đổi ba chiếm mà hại nghĩa đồng bang với nhau. Cứ Annam bán thì Annam mua mà thôi, dừng thèm mua của nó. Giây đoàn-thể chúng ta đã nấm dặng mỗi rổi, thì cứ việc phẳng mà đi tới hoài dừng nhúc nhát gì hết.

Cần Thơ đã nấm dặng ít nhiêu giày đoàn-thể trong tay rỗi; còn Ô-nôn, Cai-răng, Xano, Phong-diên, Phụng-hiệp Cai-vôn, Cầu-kè, Tân-quối, mấy vị hảo gia phu hộ: như Hương chủ Học Ômôn, Thầy hội-dồng Mái ở Xano, Thầy ký Trường, thầy Nguyễn-quang-Còn ở Tân-quối, Thủ-Trưởng Hòa ở Cầu-kè tính thế nào?? Sao mà lặng hâm đi vậy?? Các ngài toàn là tay ưu thế mản thời, lè nào lúc này mà cáo ngài tọa thi diêm nhiên cho đánh hay sao?? Bớ các ngài!

PHẠM-KÝ-XƯƠNG
(Kỳ sau sẽ tiếp)

Thương cuộc thông tin

CANTHO.— Tại Châu Thành cuộc tranh thương mồi của Annam ta coi mồi sót sáng luồn. Có một đêu dặng chèc dảng phiền là vì còn thấy nhiều người Annam phán dông là dòn bà vào ra tiệm chèc mua bán như thường.

Tiệm Annam bán dù dỗ không chịu đến đó mà mua, cứ theo chèc hoài... Cũng như 2 thớt thịt heo của Annam bán tại chèc bị chèc sụt giá, Annam ham rẻ 1, 2 su áo đến chèc mà mua, làm cho Annam phải dẹp. Đó, lúc này chèc tăng giá thịt lên gần bằng hai, hể nói mắc thì nó nói: «Nì khôn mồ thi thuôi, tí kiểm thịt

A-NAM MÀ MỒ...HÀ AI CẤU HÀ» Còn mè chèc nữa thôi?...? Nó nheo hoài mà cũng lết tới tiệm nó hoài! Lạ quá! Phi Annam hối.... Thiệt là: Ninh thò nhục bất nịnh bò chèc... Tức...

Nghe nói ông Phan Lực ở Cần Thơ tính lấy 2 cảng phố của ông dang cho chèc mướn lại dặng cho Annam mướn mà buôn bán. Vậy mới là phái da.... Đồng bào tương ái.

Còn ông Hội đồng Cội, Phó Ông, năm Hùng, hai Nén, giáo Giải, hai Kỵ..... Mấy ông tí hể nào?? Chớ đồng bào ta nhiều người dang kiêm phổ mướn ở mà buôn bán đó.... Xin thương lấy nòi giống nhau bờ mấy ông!

Lại nghe nói rằng: tại chợ Ômôn thấy Phó Tổng Bùi-ngọc-Du có phổ nhiêu mà thấy đê cho chèc mướn b. Có 1 người Annam đến xin thấy nhượng lại 1 cảng dặng lập tiệm mua bán, thấy không chịu nhượng, quyết một lòng đê cho chèc mướn mà thôi. Nếu quá như lời này, thì thấy thương chèc hơn đồng bào của thày rỗi! Thầy Phó ôi xin thấy hãy xét lại một chút nào!

TRÀON.— Thầy Phó Nguyễn-văn-Yên hiệp với các vị hảo gia trong xứ lo lập cuộ: buôn bán lúa rất to tát mà tranh thương thủ lợi. Ấy là thóc đất phẳng mồi lợi. Đang kheu cho xứ Tràon. Còn Ô-nôn, Cai-răng, Phong-diên, Xa-no Phụng-hiệp, Cầu-kè Cai-vôn tính sao?? Ngủ kinh với nhau hay sao?? Thóc... thóc dày... các chỗ người ta đã thóc dày rỗi, mình còn ngủ chở! Nè...è... thóc..... thóc dày bờ Ômôn: Thầy Phó Bùi-ngọc-Du, Hương chủ Học, Thầy Thông Lực, Thầy giáo Ngánh, Thầy Thông Sốc, Hương giáo Thảo và mấy vị nhà giàu trong xứ.... Thóc mà!

SADÉC.— Mấy cô giáo hiệp với chư quí bà quí thiển định kêu phân hùn 2000\$

mà lập tiệm bán gạo, nước mắm hàng Bắc-kỳ vẫn vẫn mà tuyệt giao với khách trù. Vậy mới đáng cho lòn trùn hào kiệt da. Khen! khen! khen! Còn các tỉnh khác, đâu là hàng phụ nữ xin ráng coi theo gương dòn bà Sadéc đây mà bước lòn tới đi. Bớ chư phụ nữ ôi! biện nay có nhiêu hực râu mày mà dành lòng bể quan tư thủ thi thôi. Nếu nay chư phụ nữ mà có lòng hả hả binh vực quê hương biết tuyệt giao với khách, trú đây thi đáng ghi vào thanh sử, qui lâm quí lâm! Đó chư phụ nữ tỉnh Sadéc tỉnh như vậy dó còn các tỉnh khác, chư phụ nữ tỉnh sao???

VINH LONG.— Từ nào tới giờ chèc A-sét bán thịt bò giá thường 0\$40 1 kilo Nay có thấy thông Thiên vì quê hương binh đồng chung mới khởi sự làm 1 thớt thịt bò bán tại chèc, chèc A-sét ghét Annam tranh mồi lợi thịt bò với nó, nó sụt giá còn 0\$30 1 kilo vì nó biết Annam Vinh Long không có đoàn-thể ham giá rẻ. Tôi nghiệp thấy Thiên cũng sụt giá 0\$30, mà dòn bà Annam không mua của Annam áp nhau vô mua thịt bò của chèc A-sét đồng quá chèc dùi mà cũng không ra quyết mua cho dặng thịt bò của chèc A-sét mà thôi.

Trời đất ôi! Vì có nào mà mè chèc A-sét lâm vây???

Nghe nói phong phanh rằng: chèc ngã tư Vinh Long thớt nay có nhiêu thớt thịt heo của chèc bán tại chèc mà thôi, nay trống đại có «An hà» đánh vội nên Annam chèc Ngã-tư mới có 1 thớt thịt heo tại chèc, khen! sao nghe thấy Đô là đội police vò ở tại poste Ngã-tư bình chèc xúi Annam mua thịt heo của chèc mà thôi, dừng mua của Annam. Trời đất ôi! Bình chèc lâm! Tôi nghiệp Annam lâm ngài ôi!

CAMAU.—Tại làng Khánh-Hòa Đồng bang ta đã lập thành dặng 3 cái tiệm mà bán buôn tranh lợi.
 1. Tiệm Minh-minh-Đức
 2. Tiệm Minh-tân-Phát
 3. Tiệm Mme veuve Đào-thiện-Ngô
 Ba tiệm này bán đủ hàng hóa và báu rượu.

Lê-trí-Nhơn

Trương Triệu thời đàm

Trương:— Chào chú Triệu, hôm rày sao vẫn đi Cần-thơ vậy?

Triệu:— Mặc lo gieo mạ, rồi lo cấy, có hờ đầu mà đi.

Trương:— Chú mày ở Trà-ôn, cũng có khi đi chợ chơi chớ?

Triệu:— cũng có mà, ít bữa đi một kỳ mua đồ vật vậy.

Trương:— Thế thì chú mày cũng mua đồ của tiệm chè chớ gì?

Triệu:— Không có tiệm Annam buôn bán biệt sao.....

Trương:— Vậy mà có ông nào tại Trà-ôn tính bán buôn chỉ dặng tranh thương với khách-trú không?

Triệu:— Đề không, nghe mồi mày ông phán chấn lâm chớ.

Trương:— Đâu, chú mày nghe ông nào tính việc gì nói lại nghe chơi?

Triệu:— Tôi là dân hèn hạ đâu quen với mấy ông mà hòng biết việc gì, song nghe kẻ nói đi người nói lại rằng: Thầy Phó, thầy hội-dồng, thầy thông, thầy giáo, cùng mấy ông hương-chúc và mấy ông nghiệp chủ tại đó tính lập tiệm lúa, tiệm tạp hóa, tiệm may, tiệm 4-phiện, lại nghe thầy hương-thân, thầy hương-giao, ở Cù-lao-mây tính lập tiệm thuốc bắc, và làm Đại-lý cho hàng dầu lúa «Asiatique». Anh Trương nghĩ coi cuộc tương lai chợ Trà-ôn thì mới quyền lợi về tay Ông-bang mình hơn nữa. Có dặng mừng chẳng?

Trương:— Vâng mày ông là trang quyền quái dặng mệt phú hào thêm quảng kiến đa vần lại uần thời ưu thế, thiệt dặng mừng và dặng khen lâm chớ theo lời chú mày nói đó là tinh vây chớ chưa làm, biện nay có việc gì nói luôr nghe thữ?

Triệu:— Có tiệm café lập gần một tháng rồi mà lại cũng bán rồi.

Trương:— Ủa! sao mà bán đi? làm gì mà bờ vây? bán cho ai vậy??

Triệu:— Nghe nói bán cho mụ chín nào đó.

Trương:— Trời ôi! lại nhè bán cho mụ chín mới là nguy cho nứa.

Triệu:— Người ta nói mụ chín là cô mụ nhà phước mà.

Trương:— À hả! lồ tai nghe lung bùng nên tưởng là má-chính chớ. Nếu như có dây hăng là tay nữ trung chí hào kiệt mà, dám chen vào trường thương mại mà chống cự với bọn china. Chú mày có vé nói dùm rằng: tôi xin chúc cho quý hiệu Hoàng khai tuấn nghiệp, đại chấn hông đồ.

Nhớ nghe! au revoir.

Annam đang lập nhà băng

(BANQUE ANNAMITE)

Chiều thứ bảy 4 Octobre 1919, tại Khuyển-Học hội Saigon chư thức-giả, phú-gia và chư vị binh-bút báo chương Nam-kỳ tề tựu hơn 40 vị dặng bàn tính về việc lập một nhà băng Annam (banque Annamite.)

Khi mở hội, quan-lớn Diệp-văn-Cương là người lớn tuổi hơn hết đứng thay thế mở hội tỏ ít đều dai khái về việc lập nhà băng sẽ giúp sức cuộc thương mại của người Annam trong xứ ta ra thế nào. Chư vị hiện diện, hết thảy đều khâm phục, vỗ tay tỏ dạ hân hoan. Rồi dặng mừng chẳng?

đó ngài xin cử bàn hội tạm dặng lo thi hành việc này cho mau thành tựu:

DẶNG CỨ:

Hội-trưởng: Ông Lê-văn-Máu, Bốc phủ Sứ hối hưu.

Phó hội-trưởng: Ông Nguyễn-phú-Hào nghiệp chủ.

Thủ bón: Ông Nguyễn-văn-Cùa Tri Huyện chủ nhà in Union

Tử hàng: Ông Nguyễn-phú-Khai Tổng Lý tờ báo La Tribune indigène

Hội viên: Ông Lương-khắc-Ninh Nghị viên Tòa-hội nghị tư.

— id — : Ông Trương-văn-Ngàn Hội đồng quản hạt.

— id — : Ông Liêu-Sanh-Hậu cựu Hội đồng quản hạt

— id — : Ông Lê-phát-Vịnh nghiệp chủ

— id — : Ông Ngô-văn-Huệ nghiệp chủ.

Báo cũ xong, chư vị Tạm-thời Hội-viên tọa vị, Quan-lớn Lê-văn-Máu nhora bàn hội tam và danh phân riêng của ngài tỏ lời cảm tạ các vị hiện diện có lòng tin tưởng ngài, rồi ngài cậy quan Trang sứ Monin các nghĩa cách thức và điều luật lập nhà băng (banque). Sau khi bàn tính một hồi, Hội định các điều dưới đây:

Nhà băng này đặc hiệu «Hàng bạc băng Annam» (Banque Annamite) Định vốn 10 triệu bạc (10.000.000\$) mỗi phần bùn 10 đồng (10\$.)

Định 30 năm thì bài, không định phân cho người sáng tạo (Parts de fondateurs)

Hội định cho hòn băng giấy quoc-trái mà tùy theo giá bạc lên xuống.

Hội tính cho người Langsa hòn một ít mà không cho chèc hòn.

Cuộc thương mại tại Trà-ôn

Tại làng Hậu Thạnh (Càu-thơ) đã lập ra một hội của mấy ông Hương-chúc và diều chủ nơi làng nầy, đã hoàn thành rồi; năm nay cũng đã có buôn bán lúa mùa rồi và nghe chắc chắn rằng: số bạc vốn chưa dặng nhiêu mà còn lời dặng chứng 5.000\$00. Sánh lại tiệm mua bán lúa nầy cùng các tiệm của khách trú tại chợ Trà-ôn, thì là cái huê lợi còn khác nhau xa lăm, là vì mấy tiệm của khách trú vốn lớn mua lúa dặng nhiều, nên phải lời nhiều. Đó là một mối lợi to trong cuộc thương mại tại Trà-ôn.

Nay có nghe rằng thấy phó tổng Bình-lê Nguyễn-văn-Yên, thấy hội đồng Trương-ngọc-Sò, thấy cai-tổng Huỳnh-phong-Lưu, thấy Hội đồng Paul Nguyễn-văn-Cần, thấy Hương-chủ Joseph Nguyễn-văn-Châu, và còn nhiều ông Biển-chủ lớn nữa, mới tính mở ra tại chợ Trà-ôn một tiệm mua bán lúa, phỏng định số lúa vốn là 100.000 tạ. Cuộc này đã nhứt định rồi, còn đợi lập điều lệ cho xong rồi khởi sự mua lúa trong mùa tới đây.

Trong tiệm buôn bán lúa nầy đây, nghe nói sẽ có thấy thông sở Biển-tiền Nguyễn-văn-Lực, thấy thông sở tuần thành Lê-trung-Hiếu và cựu thấy giáo Bặng-văn-Chieu, đã hứa, mỗi thấy đều sảng lòng giúp việc cho Hội mua lúa nầy; hoặc thay mặt cho Hội dặng đi cắn lúa cho nhà mày ở Saigon, hoặc làm tài-phù, hoặc thân hành di chịu giá lúa và coi cây lúa vẫn vẫn.

Vậy tôi xin ao ước cho mấy ông trên đây, hết lòng nồng ná mà lập tiệm nầy cho mau hưởn thành và cầu chúc cho việc buôn bán sẽ dặng thuận vượng luôn.

Nguyễn-ái-Chường

Nhàn du ký sự

Một ngày kia, tôi nhơn đầu Cánh có việc từ và di chơi luân thê, sẵn dịp dạo xem các quán café của China bán coi có Annam mua vào tiệm dùng đồ điểm tâm không. Tôi di gần khấp chán thành thiệt chẳng thấy Annam mua vào quán café chè, thì lồng luông khấp khởi ý chắt đồng bang ta ngày nay đã biết niều giày doanh thê rồi. Nào dè tôi di trở tới một cái quán kia của China bán café thấy trong quán có 3, 4 người Annam dường ngồi uống café thấy trong ấy có một người chắc cũng là có làm chire việc chi, không thì cũng là bợe công tử.... mình mặc áo lue soạn tráng, bàn quầy lạnh đèn, chon di giày bottine, đầu đội nón, mặt mang kiển gọng vàng, đê râu hâm trên. Còn mấy người kia ăn mặc coi cũng sạch sẽ. Tôi lấy làm lạ mới hỏi thăm một người đứng gần tì bên tôi rằng: «Tôi nghe Annam mua vì khách-trú tăng giá café, vì tiếng thị nhục mà Annam không đến tiệm café của khách-trú mà dùng đồ điểm tâm nữa, mà nay sao trong quán này có ba bốn người Annam vào uống café vậy? Tôi người đứng gần tôi trả lời rằng: «Annam mua làm café không ngon, nên mấy người ấy mới đến tiệm chè mà ăn uống» Tôi nghe dứt lời bèn than rằng: Annam mua còn nhiều người không biết bình vứt nhau, đầu cho chè có làm café ngon cho mấy di nữa thì mình cũng phải ghi nhớ vào trí những điều chúng nó khi thị quoc dân ta đó mà tránh tiệm nó đi mới phải, có đâu vì một món ngon mà đánh dề quoc dân ta nhục nhà vậy. Như vậy ching nào quoc dân ta tron năm mối thương trường cho dặng. Tôi ngâm nghĩ bối lâu bèn nghe xe hơi thổi kèn nén lật đặt lên xe mà về Ômôn, thì xe chạy đến đường cầu tàu có lán trước; trong một nước dân chẳng hiệp sức nhau lại dặng làm ăn, thì bị

gói đồ của 2 người đàn-thô rồi nói; «sao không di xe bên này để di xe bên», lúc ấy người đàn-thô muốn nhảy xuống mà mấy gối đồ lại, song mấy người bộ hành chẳng khong cho nhảy — khi xe ngừng người đàn-thô lại đòi, thì mấy người contrôleurs ấy khong trả nên người đàn-thô phải đến thưa với chủ cai, thì chủ cai lại dạy mấy người contrôleurs phải trả gối đồ để lại cho người bộ hành ấy.

Tôi thấy tình hình như vậy thì rất buồn cho mấy người contrôleurs vì rước bộ hành rất nên yô lê. Nếu trong lúc ấy mà người đàn-thô nóng, sợ mất gối đồ nhảy đại xuống xe thì phải hại không, rồi đó người contrôleur ấy là lớn lên rằng: «bộ hành nào qua xe bên này đi thì sẽ sụt bớt 2 cát.»

Tôi nghe vậy lấy làm buồn vì hai hàng xe hơi thì cũng là của người Annam mua lập mà sao dành dụt không sợ kẽ dê bang cười vậy? mà lại làm sự yô lê với người bộ hành đi xe nữa.

Sau đây tôi xin tỏ với mấy ông ct.ú xe hơi xin đừng dê cho mấy người contrôleurs rước bộ hành cách như vậy nữa, vì cách ấy coi mất sự lịch sự niều lắm.

Ômôn: Nguyễn-hữu-Phước dit Phúc.

Hội buôn bán lúa Tràon

Bài diễn thuyết của Monsieur Đặng-văn-Chieu

CHỦ VỊ ĐÓNG-BANG

Chúng tôi hàng thấy trong một nhà anh em chẳng hiệp sức nhau lại dặng làm ăn, thì bị nhòm xóm làm giàu làm có lán trước; trong một nước dân chẳng hiệp sức nhau lại dặng làm ăn, thì bị

dân nước khác dành cả cảng lợi. Bởi vậy Annam ta bấy lâu trãm bê chịu ợp là tại ai lo phận này chẳng bao giờ chung cùng lo lán với nhau.

Nhưng, may thay! trong lúc này cả nước Nam, trang thức giả đều lo cuộc hùn hiệp bán buôn. Chúng ta ra tranh thương, chẳng phải vì oán thù chi ai, chỉ muốn dành mơi lợi cho mình đó thôi: bên Tay, bên Tào, bên Thế-giá-mới, đâu đâu đều tranh thương. Tý như một người lập tiệm, một người khác ở gần cũng lập tiệm, mạnh ai nấy rước khách bảo chuec dặng chuộng mơi hàng, tranh với nhau như vậy là vì mơi lợi, chứ nào vì oán hận chi đâu? Ông đời là một cuộc tranh dành, mạnh ai nấy kiểm thể dặng thâu góp tiền của, miếng đừng lường lận hại ai thì thôi. Tôi nhớ trong một cái bài diễn thuyết tại hội thương mại ngày xưa, ông Victor Hugo có nói rằng: «Trước kia muốn lợi to, phải ăn ngay ở thật và làm cho nổi danh mình lên.»

Và lại trong các sách dạy nghề buôn bán, người Langsa đều khuyên phải cho có thứ tự, sắp đặt từ tể, phải biết thể thân, biết bày về, phải tiêu tặn siêng năng, khôn khéo mới nên cuộc cãi.

Các điều ấy, những người ra buôn bán lúa ngày nay hội lại đây nguyên sẽ làm theo.

Kính trình cùng cô bác anh chị,

Tôi hết lòng kính phục những trang phú họ hào già đã đem ý kiến rất nhâm và thưa dập rất phái mà lập cuộc buôn bán lúa này. Tôi lại hết dạ cảm ơn những điều ấy tin cậy giao việc đặt dê diêu lợ của hội cho tôi. Vậy tôi nguyên đem trọn tài sờ tri suyễn ra mà phò giúp chư quý vị đầu mươi cục ngàn nhoc cũng không từ. Tôi lại đem một phần của cải dê vào hội, dê phụ cho dòng tay vỗ mới kêu.

Và chẳng ai nấy đều biết, lúa của mình thì niều mà bán khong dặng giá vì khách trú họ đồng lòng mua sụt thê

nào thì khi tung chúng ta cung phai bán cho họ. Bởi vậy quanh năm ta cày cấy, gặt hái, chờ chuyên, làm đồ mổ hoi xót con mát mà mồi lợi vê tay khách thau: một tiệm buôn bán lúa, lớn thì lời mỗi năm táw chia chục ngàn đồng, nhỏ thì lời ba bốn chục ngàn đồng. Mà tại Tràon đây có sáu cái tiệm như vậy, thì tiền của ta dò vào đó thuở giờ biết bao nhiêu mà kè!

Nay nếu chúng ta đồng tâm hiết dâu dâu lúa lại gẩy cuộc buôn bán át là số lời thì có nhưng sự lỗ thiệt không, vì may chúng ta sel lời một hai trăm ngàn đồng chia nhau cộng hưởng sự sung sướng; còn một mai bán giá rẻ, thì của chúng ta là cây nhà lá vườn, dâu không chờ tới Chợlớn, mỗi người bán tại đây cho Khách-trú, họ lại dại gì mua mắc hay sa? Chúng ta bán dỗ bán thảo d่าง khác. Cho nên dẫu lỗ chờ tới Chợlớn bán giá cũng khá hơn, ấy lỗ mà còn lời hơn cái lỗ xưa nay đó. Vậy chúng ta lập ra thiệt được vẹn cả hai phiến lợi.

Bởi cớ ấy, những trang giàu có mỗi năm ngoài một trăm rưỡi ngàn giá lúa như thay Phó tổng Biuh-lê mới cạng nghi, đem của ra mà gẩy cái hội chúng ta đây.

Mới kẽ sơ ít hùn dà dặng vốn trên một trăm ngàn đồng bạc.

Trong sự bàn tinh-hồm nay, thấy Cai thay Phó và mấy ông hội đồng tân cựu nói rất nhám rằng: nếu cuộc chúng ta lập thành, thi chẳng những chúng ta sẽ thâu sô lợi muôn ngàn về sau, mà lại từ rày sấp tới khách trú chẳng dám dè giá lúa rẻ tê như bấy lâu vây nữa; họ phải nương theo giá ta định mà mua.

THIẾT LÀ:

Làm ra ta dặng trăm bê
Còn ai dành dê tiên về ngoại bang?

Và lại trong cuộc buôn bán lúa bảy giờ ta có sảng người đặt dê ở Saigon thông tin tức giá cả. Chúng ta lại sảng

hiếm người thạo tiếng Langsa đe lèo xuống và thử từ chối làm toa làm vé với mấy nhà máy Langsa và các hội mua lúa của người Thái Tay đã lập.

Ấy là việc bán. Còn việc mua thì ta mua với ta rất dễ dàng, rất cẩn thận, vì ai vò hội cũng sẵn lòng làm cho công ty mìn hổ dũng tấn phat.

Cô bác anh chị choán biết rằng mua bán như làm ruộng: năm nay làm mười công, sang năm có thể làm hai chục công, ngày sau có thể làm trăm công, ngàn công. Năm nay khởi sự buôn bán vốn dài ba chục mòn, ngày sau làm cuộc đại thương vốn liền cả trăm mòn cũng không chừng. Hết dặng việc thì mìn mang cuộc làm ăn ra hoài, càng ngày càng lớn lao, to-tát.

Rất dỗi một người coi ghe chài cùn có thể trở nên chủ hành lúa thay, hương chi chúng ta sảng tiễn sảng cửa, trời hả chầu phò hộ cho nở mày nở mặt với đời sao?

Nhưng người đứng lập cuộc buôn bán đây toàn là trang danh vọng, có tâm chí, hiết to láng sot sắng trong cuộc làm ăn, vậy tôi xin chúc cho:

Hội lập ngày nay dặng vững bền,
Siêng làm sự nghiệp lại càng lên.
Vốn hùn chừ hảy còn thêm nứa,
Buôn bán sau rồi nỗi hực trên.
Bac dúc hình dung chi cũng được,
Lúa gầy của cài át là nén.
Miêng cho ai nấy đều hòa thuận,
Hội lập ngày nay dặng vững bền.

Trong bài thơ tôi mới đọc hai câu chót:
Miêng cho ai nấy đều hòa thuận
Hội lập ngày nay dặng vững bền.
Tôi xin cô bác anh chị sao sao cũng giữ lòng hòa thuận. Cô bác người lớn có đều chi chỉ bảo những kẻ thanh niên như tôi, thì chúng tôi đem hết tình ngay thẳng ra mà vưng theo làm theo. Học anh em chúng tôi thấy được đều chi hữu ích cho hội, phản tò lại, xin cô bác cũng xét cạn-

nghĩ xa, rồi cho phép chúng tôi ra công với hội. Xin sao sao cũng giữ một lòng phù giúp nhau, đừng ai vì mồi lợi riêng vì mồi lợi chung ấy là mồi lợi của mình chờ chảng ai vò đó. Xin sao sao cũng quyết tình làm cho nêu việc, vì danh giá chúng ta đều ẩn chịu vào cái hội này. Hội vững bền ấy là:

Ngày giải tiễn z tốt càng lâu,
Của người quản từ ngàn thu vẫn còn.

Trào le, 5 Octobre 1919
Đặng-văn-Chiều

Một gương đáng ngợi

Một vị đại nhân, quí danh là Ngô-trung-Tinh kiêm chử Cai-tông Bình-hóa thật là một vị có tấm nhiệt thành vô song Ngài nồng trang đúc sức hồn linh trong phan tông của Ngài lập quán cơm, quán nước café, tiệm hàng xén và bán thịt heo. Ai nghèo thì Ngài cho tiền, hoặc cho mượn thủng thảng góp mà trả. Hôm ngày 17 Septembre, Ngài có nhóm hội về việc thương mại Annam tại nhà việc Minh-dür. Ngài biệt M. Bửu-Tượng ngay thật nên Ngài biến Bửu-Tượng ra lập một tiệm trà báu các thứ trà Bắc-kỳ, trà hột và hoa. Ngài hứa cho Bửu-Tượng 100\$ dặng làm vốn. Còn Ngài vò tiệm cơm Annam của Cai Chân mới lập tại Trà Vinh thì Ngài lại cho tiền, vì Ngài dùng cơm chưng 1 đồng bạc mà Ngài cho luôn tấm giấy 5\$00.

Nói tắt một lời, là Ngài ráng hết sức mà cố gắng cuộc thương mại, giúp sirsé cho người này kẻ khác chảng nẽ tổn của han công. Còn trong hội Thương-mại thì Ngài hùn một số tiền rất lớn không có ngày giờ nào mà thiêu hạ trong tống chảng thấy Ngài đi lo lán trong cuộc buôn bán này. Ông Ngô-trung-Tinh đang cho Đóng bang khen ngợi.

Huỳnh-long-ÂN (Trà Vinh)

Thầy người, mà buồn cho ta

Xem Nhựt-bao, thấy cuộc tranh thương mại lúc này nhiều chỗ đang khää-khich mỗi giây đoàn-thé cũng bởi nhở hực thượng trí mới nén. Như ở Trà Vinh nhở Quan Phủ Điem, quan Phủ-Hương, còn Bến-thé, Bến-cát, Bưng-cầu, (Thủ-dầu-một) thì nhở quan Phủ-Thường. Chờ chi Cần-thơ và mấy cái chợ nhở nhở là: Ô-môn, Phụng-biệt, Cần-kè, Phong-diên, Xà-no, Cái-răng, Cái-võn, Tân-quới mà chúng ta nhở.... thì có phuoc không biết chừng nào!

Giây Đoàn-thé Cần-thơ sà liên lạc vô bối...! Than ôi ! Thầy người mà buồn cho ta !..... khóc.....

Nguyễn-văn-Dân (Cần-thơ)

Toà Đại-Hình

Hội xử kỵ thư tư năm 1919

Tại Saigon ngày 15 Octobre 1919
Tại Cần-thơ ngày 4 Novembre 1919
Tại Phnom-Penh ngày 18 Novembre 1919
Tại Mytho ngày 2 Décembre 1919
Tại Vinhlong ngày 16 Décembre 1919

Nghề nói vụ quan Biện-Lý Gutzburger và thầy thông Phát sẽ xử lại tại Saigon ngày 15 Octobre 1919 tới đây.

Trà-huê thủ-dầu-một

Tôi được 3 kilos trà huê của cô H. T. M. ở Thủ-dầu-một gởi, thiệt trà này khác hơn trà báu xưa nay, nước trong tốt mùi lại dứa dằng có thua chi là trà tàu.

Có nhiều người, thau nỗi trà huê bắt tiệc, vì mỗi lần uống mất pha cho vung bột, kém công hơn trà tàu, hể bỏ vò bình một lần thì đủ.

Tôi xin nhất lại bạn đồng bang rằng lời than ấy cũng nên thiết đochút, song có cách nẩy làm cho đồng bang khỏi thất công và rất tiện.

Mình lấy một nắm trà bỏ vô siêu bát lén nấu sôi cho lâu, rồi chế vô bình để vò lòng ấp uống như trà tàu, tôi đã thí nghiệm nhiều khi trà dùng cách này có thua chi trà tàu, lại rất tốt là mình uống trà và nước thay chính hết.

Dùng trà cách này là có ý làm quen thêm cho toàn cách vệ sanh ghia là uống nước thiệt chính, chờ trà huê pha vò lõi như cách xưa nay có nửa phần nước chira chính ở trong.

Xia đồng bang đồng một lòng dùng trà huê thay thế cho trà tàu, theo cách tôi nói trên đây, tôi tưởng trước chảng có cái chí bất tiện, sau lại làm cho mỗi loi rất to nẩy khỏi vò tay khách trú nám giữ như xưa nay vậy. Thiệt nghĩ đến có nên đau lòng xót dạ chảng? Từ đây lúe náo mình bưng chén trà tàu thơm cho mấy có lè cũng lạt cũng không mùi vì lương tâm mình cần rúc chịu sao cho nỗi với đồng bang ta.

Mai-lang-Đào (Gòcông)

M. Sang Auguste

M. Sang Auguste là một thiển niên đáng ngợi, lại là trưởng nam của M. Trần-thanh-Long chủ một hàng xe hơi ở Cần-thơ, là một vị khán quan của Bão-báo.

Lúc Âu-Châu nỗi cơn khói lửa, M. Sang Auguste xin cùng cha mẹ, tinh nguyện qua Pháp-Quốc từng chinh dưới bóng cây Đại-Kỳ tam sắc.

Trong 11 tháng ở nơi trận, đao bay vụt-vụt, khói tỏa mịt mù; M. Sang Auguste lập nhiều đại công, nên dặng nhiều lán bang khen và dặng thường nhiều medailles. (1 fourragère couleur de la Croix de guerre, 1 medaille comémorative de la grande guerre, 1 mé-

daille interalliée.)

Ghe phen chinh-chien, tưống đâu :
xát dà gởi chõa Sa-tràng; ai ngờ là :
rất hậu phước, nhờ thiên địa ưng phò,
về Nam-Việt thấy mẹ cha cùng huynh
đệ.

Mừng cơ hội-agô, vui lúe đoàn-viên,
nên M. Sang Auguste thưa cùng cha
mẹ cho một cái xe hơi và xin phép đưa
hành khách đi Cántho-Ômôn và Cántho
Phong-Diên ăn giá tiền phan nứa mà
thôi: Nghia là 0\$30; kẽ tir 1er Octobre
tới 1 Novembre 1919. Ấy, gọi là cuộc
ăn mừng của M. Sang Auguste đó.

Tuyệt-giao thương mại

KHÁCH-TRÚ CÀ
Tù-dụ

Năm-châu, dân khôn, nước dặng phú
[cường:
Bởi nhờ nguồn lợi thương-trường,
Nên mới là vững bền kinh-dịnh.
Xét ta rồi ngánh lại mình,
Rất buồn tinh, biết là đường bao!
Nghĩ mà đón-dau! cho mấy triệu đồng
[bão!

Rán làm sao.

Thè nhứt-tâm, năm dây đoàn-thé,
Đặng day cho nỗi cảng lợi quyền;
Bỏ rơi-rớt bấy lâu.

Lú Chẹc, Chà nó tóm thêu...

Đặng-bang ta, phải lo âu,
Cứ dặn lòng, cho khẩn-khai;
Rủ chung cùng, hiệp hùa thương-mại,
Mối lợi nhà, minh lo nấm lại.

Kéo bợu khách-trú, nó khinh-khi nước
[minh,

Giống nó thiệt rất hạc tinh,
Bấy lâu nương, ngự xứ mình.

Nay dặng giàu, lâu dài nghênh-ngan!

Nó tưống vậy, là đúng sang,
Dám cả gan, chè ta là tré đại (Ấu-trí)
Ôn kia dà phui lại cười,
Há không biết hô-hang.

Sao bờ bạn đồng-bang ?!!..
.....

Bọn ta, cùng biếm bức khôn ngoan;
Hù trí tài, ra lo buôn bán,
Cùng thạo rành, cái nghệ tính toán,
Biết lập chành, lập hàng.

Thương vụ luật lệ, hiểu thông rõ ràng.

Nay các thành-thị, xóm làng;
Mỗi nơi đều lập tiệm bán hàng.

Mà cạnh-tranh với người china,
Miễn ta biết thương ta,

Cứ tiệm ta đến mà mua bán,
Tiệm chẹc đừng vào, mua 1 món chichi

Cho chúng nó cười khil

.....

Ai ôi! kỳ xét, tật suy,
Khá mờ lòng bác-ái;

Thương giùm, đồng bào!
Nghĩ tất đất ngọn rau,

Thời phái giúp nhau.
Cuộc mài thương cho đặng thành

Bó! bó! bó! Cố bác chị anh;
Boán thê phăng dây,

Néo dặng mà tuyệt giao với khách,
Ta bén lòng, phen này.

Bé chúng nó chè ta, nhơ nhớ lầm da;
Nghe không, mấy triệu đồng-bao?

Viet-nam, những tay kiệt nữ anh hào
Phải lo, phải tính thế nào,

Nếu lôi thôi dễ cho quai sự,
Cơ hội này đây.

Cả nước ta, át là mang nhục,
Chẹc nhúng, Chà trê, chịu sao nỗi bờ si!

Việc ấy nỗi sai...
.....

Bộp nén cùng bởi nhiều tay,
Đông cây át thành rùng..

Chúng ta, ngày nay mừng rất đỗi mừng,
Xin gắn chí, mưa dừng láng xao?!!

Tè-si: Lê-Mai, soạn

Thời Hài

Thằng P... 7 tuổi là con của M. H...
thường ngày đò trạm ở Tịnh thành về,
nghe tiếng tù-dâ thổi tu-tu.....tu...tbì
thằng P... mau chạy lại bến đò mà lấy
thơ và nhứt-trình cho ba nó.

Ngày kia Đò trạm về thằng P... lấy ba
sổ nhứt-trình « Công-Luận-Báo, An-Hà
Nhựt-Báo và Thời-Báo » đem về trao cho
ba nó, rồi nó đứng gần một bên mà coi
M. H. dò từ Thời-Báo số 78 ra có cái binh
ba người; thằng P... thấy hình lấy làm
lạ nên chỉ hỏi: Ba nè! cái binh 3 người
này, tôi biết hai người đầu bà Annam
minh, còn người gì ngồi ghế dây, lại
trên đầu có cái gì lồng thông in khúc
dây luột vậy? Tôi không biết người ấy
là người gì? Ba nói tên cho tôi biết?

(Thịt thằng P... sinh ra mới có 7 năm
nay là biết đâu dặng người có đuôi ấy!)
M. H... liền cười mà nói: Đó là binh chủ
Chẹc da con! thằng P... nghe nói chủ
chẹc, thì cự (không chịu) mà rằng: Tôi
biết chủ chẹc, không phải vậy mà! Ba
đắc tôi đi chợ mọi lần vở tiệm mua đỗ,
thì chủ chẹc tôi thấy đó, cúp tóc, chải
gót, hay là cạo trọc như chủ Khi ở gần
minh đây cũng là chẹc! chờ có cái gì
mà lồng thông như sợi dây luột trên đầu
đó đâu? M. H... nói: Con mới 7 tuổi biết
đầu việc trước đặng! Số là người Tào
(chẹc) buồi trước (cách nay cũng chín,
mười năm gì đây) đều cạo đầu chừa
chop vóc cái binh (tục gọi là đuôi.) Y
như cái binh con thấy đây vậy— Mì
người nào có ăn khong-thá như làm tài-
phú, má-chin, tàu-kè... thì họ vóc cái
binh (đuôi) đó lớn bằng bắp tay lận, và
dài khói đầu gối.— Còn kẻ nghèo hèn,
làm ráy, cu-lý vân vân... ít khi có dài
và lớn; chừng bằng ngón cẳng cái bay
là tay cái mà thôi, dài lối một gao rươi
hai gao cũng đặng, miếng cho có cái đó
mới gọi là người Tào (chẹc); Cho nên

lúc trước để phân biệt người chẹc nǎo
ngheok nǎo khá, cứ nhầm cái đó thì hiển
liêng! Nè P... Con phải biết cái ấy hồi trước
nhiều tên lầm! gốc kẽo là cái đuôi, theo
các-chú kêu cái BÍNH có kẽi kêu bằng cái
múi mà có lúc lại kêu bì-bì là khác nứa!—
Con có biết sao mà người Chẹc lúc này
không có cái bì-bì đó không? Vốn là:
từ ngày Tân-văn khởi nghĩa cách mạng
đủi ông vua, dựng nên Dân-quốc thì
người Tào (chẹc) mới rùi trùng cát binh
(bắt chước theo người phương tây) dặng
cho gòn ghè, mát mẻ, sạch sẽ đó thôi!—
Nếu bây giờ cả thảy người chẹc mà con
thấy đó đều là không có cái đuôi tất
cả; chờ hồi trước họ đều có vóc cái bì-bì
luôn luôn như cái binh chủ má-chin
con thấy đây vậy.

Thằng P... nghe ba nó thuật chuyện
chú chẹc thuở trước vậy vậy... thì nó
hình ký cái binh rồi cười ngắt mà rằng:
Nè ba! theo như cái binh này thì cái đuôi
của chú-chẹc hồi trước kết tóc thắt lại
làm ra đuôi, chờ có phải tự nhiên trong
da đầu mọc ra đầu phâ: không ba!?

— À, phải da!

A-mê-ri-ken

Linh tê

Cantho, le 8 Octobre 1919.
à Monsieur Trần-đắc-Nghĩa, Tông lý,
An-Hà-Nhựt-Bao.

à Cantho

Kính lời cung Ông rõ: Tôi có mua
thuốc “Vạng-Linh-Tê” của Ông, tôi
uống nay được mười hai ngày, trong
minh tôi biết khoẻ nhiều, ăn biếngon,
ngủ cũng yên giấc. Thiệt là thuốc “Vạng
Linh-Tê” của Ông hiệu nghiệm yêcung.

Trước khi tôi có bệnh hay mỏi tay
chợn, thứ nhất là tay đau lưng, đau
hông và ăn uống không biết ngon.

Tôi cũng có uống nhiều thứ thuốc

song tiền mất tật còn.

Sau này tôi uống thuốc Vạng-Linh-Tê trọng bốn ngày đầu, nó bắt đầu bụng đi sông mỗi ngày ba bốn lần; làm như bình uống thuốc xô vây! rồi từ đó về sau hết đau bụng và đi sông thường thường mỗi ngày một lần mà khỏe. Nay giờ trong mình tôi bết nhứt mỗi nứu khi trước nứa, coi hán hoan lám không có chút bão thán chí hết, thiệt tôi rất nhờ thuốc Vạng-Linh-Tê. Nên tôi kính vài lời cảm ơn ông

Nay kính

Giang-hưng-Nhượng.
Secrétaire aux Travaux Publics
à Cà-nhơ

Hì tín

Bản báo chúng tôi rất cảm tình quan Huyện Phạm-cháuh-Lý chủ quan Cầu kè (Cà-nhơ) có lòng hạ cõi thi thoái chung tôi ngày 14 Octobre 1919 đến tư dinh dự hi tiệc cùng ngài; vì ngài mới kết duyên với cô Mai-thị-Vân 32 tuổi, hòa chung, lại là cháu của quan lão Bố-phủ-Sứ Lê-quang-Hiến Sader.

Bản-Báo chúng tôi xin kính dời lời mừng cho quan Huyện Phạm-đại-Nhơn từ đây dặng một vì nội trợ rất xứng đáng.

Luôn dịp chúng tôi xin chúc cho quan Huyện Phạm-đại-Nhơn và lịnh phu nhơn: xác cảm hào hiệp, loạn phụng hòa minh.

An-Hà Nhựt-Báo

Sứa chò sai

An-Hà số 136 truong thứ 2: THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANNAM TẠI CÀ-NHƠ; Đường mέ sông (Quai du fort), 4.—Tiệm Trần-văn-Mạnh xin đọc lại tiệm Trần-Mạnh.

Nam-kỳ thời sự Giá bạc

| | |
|-----------------------|--------|
| Kho bạc nhà-nước..... | 8 f 00 |
| Đồng-Dương..... | 8 00 |

Giá lúa

Từ 4\$80 cho đến 4\$90 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CÀNTHO

BẮT ĐẶNG ĂN TRỘM

Tuần rồi, bản báo có thuật việc ông Phó-quản Nguyễn-văn-Trọng đã bắt đặng 1 tên ăn cướp và 1 cây súng thiệt tại làng Thới lai (Cà-nhơ). Ngày 4 Octobre 1919, quan Biện-Lý Cà-nhơ lại sai ông Phó quản Trọng đến làng Phú-hữu tâm vụ ăn trộm lấy của Huỳnh-thị-Rạng trong đêm 11 tháng 5 Annam năm nay 1.680\$00. Bạc mất đã 5 tháng rồi; khen tài ông Nguyễn-văn-Trọng tâm dạ trót 4 ngày bắt đặng 3 tên bợm, là tên Mùi, tên Diên và tên Lành, lại lấy đặng 415\$ (bạc tang). Hạch hối, 3 tên bợm này chịu thiệt ráo, ông Phó quản Trọng nạp cả 3 và bạc tang cho quan Biện-Lý ngài dam chúng nó vào khám mà tra vấn.

GHE CHỞ RƯỢU BỊ CHIỀM

Ngày chúa nhật 12 Octobre 1919, lúc 5 giờ chiều, chèc ở Cà-nhơ mướn ghe chở 10 thùng rượu đi Rạchgòi. Ghe thì nồi, rượu chất hậu đem đậu tại bến Bang-Thái dặng chở thêm ít lít rượu Nam-vian nứa.

Lúc người ta bước qua bước lại lác ghe, mấy thùng rượu lăn xuống sông úp ghe chiêm.

Cũng là may, nhờ gần bờ, đông người xúm tiếp vớt rượu nung ghe cứu 2 đứa nhỏ trong mui ra đặng.... khôi bài....

Lời bàn: Đây chắc là binh tóm tướng cá dưới thủy triều quen thói uống rượu, nên làm

chiêm ghe lấy rượu về uống chó gì.... Ai ngờ lại gấp Thái-tử Xích-Long cảng không cho uống rượu của chèc nữa.

Vì ngài rò trên Dương Tràn, nhất là tại Nam-kỳ lúc này người Annam đang tuyệt đàng thương mại với chèc, nên ngài cũng không thêm đồ vật của chèc nữa.

Áy đó: thâu thâu Nam-Việt còn toyết giao thương mại với chèc thay! Ai là phàm phu Annam đâu? sao còn dám leo bánh đến tiệm chèc mua đồ và ăn uốnghứ?? không sợ thánh thần bê cả bà-Hồng bà-Cổ vẫn hỏng sao.....hứ??

VINH LONG

XE HƠI CHẾT MÁY

Ngày 2 Octobre nay có Madame Carlotti, 1 người mẹ, 1 người em và 2 đứa con ở Tràvinh đi xe hơi về Cà-nhơ. Hảng xe hơi Vinhlong của chèc Tôkiêu lệ đưa thường sớm mai tại Tràvinh đúng 7 giờ chạy về tới Vinhlong 10 giờ, 11 giờ đi Sadéc và 2 giờ rưỡi chiều đi Cà-nhơ. Hảng xe hơi này có tiền địa hạt cấp (subvention) dặng đi thơ cho đúng giờ khắc có tờ giao kèo (contrat) nếu trễ vài thì bị phạt.

Sáng mai 2 Octobre nay xe hơi chết máy, hảng cho cái xe khác xuống đặc xe hơi chết máy đó về Vinhlong cho kiệp giờ, xe mới nay chết máy nứa, về tới Vinhlong 3 giờ 15 phút. Madame Carlotti kêu nài với chèc Tôkiêu là chủ xe hơi phải cho 1 cái xe khác mà đưa cô về Cà-nhơ. Chèc Tôkiêu lại cự nói trễ thì nhà ra hàng mà nó không biết, cô nay biết phép không nghe nói trễ thì con nhỏ dài phải chết đói, cô nay tức mèm di mời ông Trưởng tòa Kỳ làm chứng, lúc đó có sáu Son thấy việc bất bình gõ giày thép riêng mà cho Monsieur Carlotti Cà-nhơ bay. Áy là binh đồng chung, phải khen! Ông Trưởng tòa Kỳ lại nói phải kiểm xe khác mà đưa cô nay về Cà-nhơ vì tại mình trễ nải. Lúc đó chèc Tôkiêu mới nghe lời bèn đem xe khác mà đưa cô nay và mấy đứa con và mẹ và em về Cà-nhơ. Bỏ xe hơi đi trễ mối thơ của nhà nước này, mà không biết chèc Tôkiêu có bị phạt không???

Lạc diệp qui căn

(Tiêu-thuyết)

HỘI THÚ NHỰT

Chau-thị bỏ mình vì bệnh trọng.
Bach-mai gá nghĩa bối cõi nghèo.

Năm Kỷ-Mùi (1858) tại xứ Nam-kỳ tỉnh An-giang, làng Hưng-Phú có tên Nguyễn-thời-Quai trại trại chừng 50 tuổi, vợ là Chau-thị Nhà nghèo, con trai chung có 3 con sinh 1 gái đặt tên là Bach-mai dặng 15 tuổi. Vợ chồng Nguyễn-thời Quai tuy nghèo ăn bữa mai lo bữa tối; song tánh nết thật thà, nghèo thì chịu, chớ chẳng hề sauh đều quấy, cứ an phận thà thường làm thuê mướu mà độ nhứt. Bởi có cho nên xóm giêng ít ai khi bắc cho dặng.

Trong làng, có một ông phú-bộ mỷ danh là Huỳnh-dinh-Thoại đương làm chức hương cả, nhà có một đứa con trai tên là Huỳnh-anh-Tuấn được 17 tuổi, diện mạo khôi ngô, phong tư đê đậm, học hành khá, biết ugām thi vịnh phú, thêu cuộc tài tử Anh-Tuấn chẳng nhượng ai. Vợ chồng ông cả xem như vàng như ngọc, thấy con tuối cũng là trọng, muốn định bê gia thất cho con, song nghĩ vì nhà mình dư ăn dư đê, việc đó lo ngày nào cũng đặng, chẳng muộn chi. Nay giờ, sắng con mình nó đã có ném mài kinh sữ được nhiều it rồi, đê mình kiếm cho con mình học một nghề đê hộ thân. Nhãm trước xem sau chẳng có nghề chi cho bằng nghề làm thuốc, giúp ích cho xã-hội nhơn quẩn, cứu người trong con bịnh ngặc. Vả lại con mình nó là nhơn-văn tài-tử trống mạo mẫn-mai, nên cho nó học cái nghề ấy tùy theo sức nó vậy là phải. Khi vợ chồng ông cả tính xong mới tẩm riết 1 vị Danh-Y ở phủ Tân-thanh về cho con mình thọ giáo.

Đây nói về vợ Nguyễn-thời-Quai là Chau-thị bước qua năm 1859, ruồi nhuốm bịnh, ban đầu phát nóng lưỡi làm

cứ, sau lần lần ôm 0, nước da thì úa úa vàng vàng, bung lai lỏa (đau trướng nước). Thàm cho Nguyễn-thời-Quai nhà thì nghèo, vợ lại bệnh trâm trâm trẻ trè, làm có đồng nào cũng nhín ăn dè mà lo thuốc thang cho vợ. Còn Bạch-mai thấy mẹ đau chứng ngực-nghèo, thì buồn rầu khôn xiết. Nàng thừa dịp bùa nào cha nàng là Nguyễn-thời-Quai mệt nhọc ở nhà không đi thuê mướn dặng; nàng xin đi thế, tới nhà ông cả Huỳnh-dinh-Thoại, nàng xin già rạo, gánh nước, lấy tiền về mà lo thuốc cho mẹ. Bà cả thấy Bạch-mai giỏi dẫu cũng là thương, nên khi nào Bạch-mai đến xin làm công chuyện chi thi bà cho liền. Nhờ vậy, Bạch-mai mới làm dặng có tiền mà phung dường cha mẹ, nhưng mà, thảm thay! tiêu hết tất còn, Châu-thị bình càng ngày càng nặng thế khó cầm. Một đêm kia lúc canh ba, Châu-thị vật mình trăn trở một thờ không ra hơi, nhìn chồng và con 2 hàng nước mắt rung rưng muôn nỗi mà nói không dặng, lấy tay chỉ vò bụng, rồi ré lên 1 tiếng bèn tắt hơi. (Sinh lại Châu-thị sau hơn 9 tháng)

Cha con Thời-Quai than khóc khôn cùng, láng giềng bay tin chạy đến, thấy tình cảnh như vậy ai cũng thương xót. Thàm cho Thời-Quai, nhà thiệt nghèo, già tài sản một bộ ván dầu dẻ lót mà ngù, túng thế phải đem ra dặng đóng cái hòm mà chôn, vợ. Nghèo tuy tiện theo nghèo, cuộc sống tan cũng dặng yên một thuở.

Từ ngày Châu-thị qua đời, cha con Thời-Quai đói no hầm hụt, song lúc này Thời-Quai tuổi cũng là trọng thương hay đau ốm, ít bùa nhức dầu, ít bùa đau lưng, nên không làm chi dặng, chỉ nhờ đứa con gái là Bạch-mai đi già gạo xay lúa mướn, đem tiền về nuôi cha. Thoan mang ngày qua tháng lại, Thời-Quai phản râu vợ, phản tuổi già, nhà rách rách nát thân phận cơ hàng thiểu trước hụt sau, bình lúc trước nhức mỏi tay

chợn, nay lại sanh ra chứng bại ngối một chỗ, cho đến đời ăn uống sòng bến thì nhờ Bạch-mai nung đờ luôn luôn. Bạch-mai là gái tánh tình hiếu hạnh, thấy cha già bệnh gào dắt xa trời, hết lòng phục sự. Mỗi buổi sớm mai, nàng thức sớm lo cơm cháo cho cha ăn rồi, mới đến nhà người ta mà làm mướn, trưa dùng về thăm viếng còn chiêu thi về sớm dặng lo bê cơm nước cho cha. Thời-Quai tuy là mang binh bại di đứng không dặng; song chàng phải là binh liệt, nên ngồi 1 chỗ mà giữ nhà cho con dì làm thuê mướn.

Bạch-mai vắng tới nhà ông cả Huỳnh-dinh-Thoại mà làm công chuyện, và bà cả thấy nàng siêng năng có dạ mến. (Ấy là bà cả thấy giỏi dẫu mà thương chờ chàng có dạ chí khác.)

Bạch-mai là gái hàng vi, tuy là làm lụ quán vài áo bỏ thi mặc dầu, song phần nhau sắc có, nên cũng khó làm ngơ cho khách hữu tình!

Một bữa kia, nhầm lúc ông Danh-Y xin phép ông cả 10 bữa dặng về Tân-thanh thăm nhà, Huỳnh-anh-Tuân thừa cơ rảnh ra khỏi thơ phỏng quyết đến thính đường trình cùng cha, dặng dì chơi một chap kèo húm. Lúc đó ông cả lại mất đi nhóm với hương chiêc nơi nhà Công-sở, nên Anh-Tuân phải đi tuốt xuống nhà dưới kiểm me dặng xin phép. Đến nơi, lại gặp bà cả đang ngồi chỉ bảo cho 1 nàng con gái sảng gạo. Anh-Tuân đứng nhầm nàng con gái ấy không nháy mắt.

(Sau sẽ tiếp theo)
Phạm-kỳ-Xương

Lời rao

Rouou Rhum Stella

Hội làm đường và làm rượu rom ở tại Cantho kêu hùn vốn thêm cho đủ 1 triệu rưỡi quan tiền laogs (1 million et demi de francs).

Vì nào muôn hùn xin do nơi ông QUÂN LÝ hội ấy đương niên ngũ tại phòng văn quan Trạng-sư A. Viviès tại Cantho

Nam-Đoàn-Thè RESTAURANT Quai du Fort (Cantho)

Kính cùng lục châu chư tôn dặng rõ: Chúng tôi mới lập 1 cái tiệm hiệu là NAM-ĐOÀN-THÈ gần cầu tàu Khách-trú, gần nhà hàng ông Võ-hiếu-Bé (quai du fort Cànhor) để bác đỡ diêm tam như là: café, bánh, nước đá, và đồ thứ rượu(Consommation) và sách, vở, giấy, viết, mực v.v.

Xin mời lục-châu chư tôn có diệp đến Cànhor tiện đường dời gót ngọc lại tiệm chúng tôi, trước coi cho biết công cuộc chúng tôi tạo lập, và sau nữa, chư tôn muôn cần dùng món chi, chúng tôi sẽ làm cho chư tôn vui lòng.

Xin đến, sẽ thấy chúng tôi hết lòng hoan nghênh và tiếp đãi vừa ý chư tôn chẳng sai.

Xin chư tôn niệm tình Annam cùng nhau.

NAM-ĐOÀN-THÈ Cần bách.

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội
CU LAO MÂY — TRAON
Hội mua bán lúa

Hội này khởi sự mua bán từ ngày 1 Mars 1919 đến ngày nay là 15 Septembre 1991 tính số mồi 100\$00 thì lời dặng 52\$ còn tài sả trong hội hết thảy giá dặng 750\$00 đều tính nhập vô sổ vốn.

Nay hội mở hùn thêm mỗi phần hùn là 150\$; như vị nào muôn hùn mấy hùn tùy thích. Định đến ngày 1 Décembre 1919 thi nộp sổ hùn; như vị nào muôn hối đều chỉ xin gởi thơ cho Monsieur Tú chủ Hội Giao tiếp sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã Hội

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bồn hiệu kính cùng chư quý vị rõ: Như vị nào muốn lành về bán dặng kiếm tiền huê hồng, xin viết thư cho Bồn hiệu mà thương nghị.

Lành về bán khôi trả tiền trước, bán dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lái thuyền về mà bán chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bồn hiệu cũng dặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho
Kính Cáo

Một việc khá lăm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muôn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mỹ tho) sở thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lăm, bê ngan chừng 40 thước nên tiện bê chở lúa ruộng lăm, và như muôn chở lúa thằng lèo Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lăm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lăm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái đìa, cá rất đại lợi. Có một sở đất khác kề cận với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lè trong một ít lâu sẽ giàa giá bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giàa.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi thơ cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sở Nhịp trống An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐAU
ở đường Turc, số 16
Ngang nhà MOTTEL, Saigon

Kính cátô cùng quý khách đặng hay: tại
tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cầm thạch,
đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mìn thun
bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu
thảo mộc theo lànhau hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cầm thạch.

Có thơ họa chơn dung nhơn hình
người mà vẽ bằng dầu sơn vô hổ, nước
thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến
liệu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIỮ cản khái

Phò cáo đồng bang

Ké từ buổi An-là An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đều rày,
Lục-châu quan-tử, ơn dày
Mẫu-cán mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thạnh-hành dặng cữu hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thơ tin rồng,
Lành in chi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
(thiệp-lan).

Toa, sô, bộ, làm căng kỳ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chí sách đóng thì thôi!
Lưng da, lưng bồ, đê dời ít hư.
Sách in súng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sứ ký Đại uam.
Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành áu, thiệt làm rất bay.
Thước, viết nghiền sảng dây đãu hụng
Thiếu cbi dầu gầy láng, mìn người;
Chuốc trào, vào phải những lời.
Sang chơi t chuyến xin mời các ông
Tuy vật liệu, nay không dẽ dù,
Bốn quán nào dám phụ ý ai,
Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,
Miêng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.
An-Hà An-Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.

Bốn kính.

LOI RAO

Ké từ ngày 1er Novembre 1919, ai
có trong mía nhiều xin chờ đến lò
rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thứ
(Cần-thơ) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng
mua; mua đặng tiền lâm.

Còn ai chưa trong mía cũng nên trong
cho nhiêu mà bán vì lò rượu này dùng
nước mía mà làm rượu.

Xin ghé mắt

Truyện Ngú-phụng-Lâu của Trần-văn-
Hương có đê bán tại nhà in Hậu-giang
Cần-thơ. Vây xin đồng baug liêu vài cát
tiêu lầu phí mua đọc giúp vui giây lác,
giải muộn thoán cũng được vài canh.
Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau
thấy đều tệ mà chừa!

Hảy mua coi sẽ biết. Ngõ lâm!!

| | |
|---|-------|
| Giá mỗi cuộn là..... | 0\$20 |
| Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn 1 cuộn giá..... | 0\$20 |
| 50 cuộn giá..... | 6\$50 |
| 100 cuộn giá..... | 12 00 |

LÊ-KHANH-TRINH

Geomètre-civil
CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS
Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho—Chaudoc

Edinh đạt điện tho

Phản ranh hạng

Tuong phản tho sàng

Công chuyện làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

LOI RAO**Thuốc điêu hiệu Gobe**

(TRÁI ĐẠT)



Có gói 10 điêu

Có gói 20 điêu

Hút dễ ngon, đê dành lâu được
không mõe, không mục.
Tại Hàng DENIS-FRERES có trữ bán

LOI RAO

Kính cùng lục-châu đặng rõ, tại nhà
in Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm đê giúp cho Hirsong-chire có
quyền thi hành như trường-lò.

Sách này có 156 trường và có đủ kiến
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới đơn.

| | |
|---|--------|
| Giá mỗi cuộn là..... | 3\$.00 |
| Tiền gởi..... | 0.45 |
| Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cần-thơ, mà mua. | |

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng, bán lè và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều dạng, tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geomètre civil

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ong Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện tho,

Phán giải hạng,

Tương phản tho sàng,

Công chuyện làm kỹ

càng và tin giá nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẠT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là ngọt, khói thơm, hút
không khô cỏ.

Một mình hàng DENIS-FRERES có trữ
bán sỉ mà thôi.

HIỆU MÓI**Trần-Mạnh**

Ở đường mé-sông, gần cầu tàu Khách-

Trú—*Cantho*

Có bán đủ thứ: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyềñ, thør, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thè-zách kim-thời, vân vân.....

Kính cung Lục-châu Quần-tử

Tiệm tôi mới lập, báu đủ các thứ hàng hóa đã kê trên dây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán *CONTRE REMBOURSEMENT* cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách chau thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gởi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm 1 điều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cántho có bán, thì tôi cũng có thể mà gởi ngay cho chư-tôn dặng vậy.

Xin chư-tôn Qui-khách, thường tình đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, dặng mau tần-ho trong náo thương-trường, thi ơn ấy rất nên thăm-cảm.

Trần-Mạnh kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ**HIỆU TÂN-PHUỐC**Đường kinh lập—*Cantho***NGUYỄN-NGỌC-NỮ****LÀ CHỦ TIỆM**

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê trong từ có kiến rộng nước kiến lên

không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dor, ai muối mua ô nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạn đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thom lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thầy giáo cần mẫn con nit học mau tàn phát vô cùng.

Tiên học và ăn, ngủ phải đóng trước tín giá như vậy.

Học Ngoài (không ăn ngủ) ... 4\$

Học và ăn buổi trưa, 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-Văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kể là 16\$

Bùa 3 Juillet bài trường tới 5 Août thi tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thi tựu bà con cô bác ai có dịp đi Cántho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì, xin gửi thư cho Ông Võ-văn-Thom, thi lập tức có thư trả lời

PHARMACIE SHANGHAI**TRỒNG RĂN THAY CON MẮT****Chủ nhơn TRIỀU-CƯƠNG**Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 88—**Cholon**Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—**Saigon**

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thản hiệu đều có dùng cái nhẫn «Con Bướm Bướm» làm tin, chư qui vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhẫn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thử gá póng vào thêm hogn

Bồn Dược Phòng có gởi thuốc tai nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon, bán giảm giá của tiệm tôi, chư qui vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, viết thư cho hay sáng lồng gởi cách *Contre remboursement*. Còn tiền gởi về thân chủ phái chịu

SHANGHAI BỒ HỦYẾT YẾN SƠ VỀ

(20g Thuốc bồ thận tinh thản hiệu

TUẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiểug khen cho thuốc tri bệnh nhiêu món đã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quí lạ trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuốc Thận rất nêu dè đặt, theo thuốc này mà trị uburg là: Tâm, Thận bắt giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu để lâu ngày dương Ngọc quan hư xương móng hoài biến ra chứng Trệ-khí (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hóa chỗ măng mòn ấm nơi thận thi tức thi mạnh giỏi:

1.—Huyết kí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nỗi, mông-mị di-tinh cũng là đòn bà lạnh nơi tữ cung, đòn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và ấm thận thi hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bồ thận hạng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bàn hoảng thọ thấp, nhiệt sanh chứng lận trệ, ngũ lâm, mới thi dài gắt, lâu thi bái hoài đòn diệu, hay là bái đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt ti-vi hao thận phủ; dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ cho người tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lunge mỏi gối, nhứt tê xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuộc về cuộc chơi bời quá độ khiến tinh thần bâng rùng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vi hư khí huyết hao kém, hay

mệt hay mồi đêm khuya, thường bay sòng béo bởi tích trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện tì chau thâu au ôu;

5.—Đòn bà cou gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng đợt ngưng trê đông khởi huyết sắc bầm, sanh chứng xích dài hạ, bạch dài hạ, đường kinh trời sục không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hư mông mòn hỏa kém, hay dài đêm, xương cốt mỏi mè, dùng đến thuốc này rất cố tình bồi thận, dầu già tuổi cao cũng mao có con thiệt là thuốc bồi thận rất nên công hiệu.

Như vi vào có mấy chứng dã kẽ như trên đây, thi mao dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho đến 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thận thể tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khí huyết đậm suy, tinh thần bao kém ăn uống chẳng dặng, bệnh hoạn liêu niên, như uống thuốc này cho thường, thi ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở non trẽ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồi huyết rất hay quí trọng hoàn cầu.

Chư qui vị có mua hãy nài cho đến hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhẫn «Con BƯỚM-BƯỚM» mới là thiệt thuốc của Bồn-Dược Phòng kẽm thử giả mạo

Cách dùng: Tôi trước khi đi ngủ uống mật hoan, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIẾT GIÁ:
Mỗi hộp hai hoàn 1\$00

HỒI ĐỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kết là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mia.

Ta nên mua rượu này
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuộc nra.

Mua uống rồi mới biết.

SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho Cochinchine

Lu et approuve *Véx moi* ^{C. F.} *lorsque* ^{apres la publication}
Cantho le 1^{er} Octobre 1919
L'Administrateur

Muốn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon,
Bac Lieu, Soc Trang
Vinhlong, My Tho
Travinh