

Dōanh Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

NĂM THỨ BA.—số 134

JEUDI 25 SEPTEMBRE 1919

XUẤT BẢN  
LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC NGU'

DEPOT LEGAL

# AN HÀ NHƯỚT BÁO

報 日 河 安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

BÁN NHƯỚT TRÌNH

TRONG COI ĐÔNG-DƯƠNG

BON CHỦ LANGSA

BON CHỦ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM..... 3\$00  
SÁU THÁNG..... 2 00

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỒI SỐ.....	0, 15

BON QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM..... 7\$00  
SÁU THÁNG..... 4, 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư  
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

**VIN DE CHINE DIT ALCOOL MEDICAMENTEUX****RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bồn Được Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng; Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-tinh; nên bồn Hiệu an hành sẽ thử Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay đỡ thế nào. Nhữ ag Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kê ra sau đây: Vâ có một thứ Thuốc ho thiệt là hay ho, hiện là: TRUNG-HUÈ CÚI KHÁI THỦY, bất kỳ ho lấp mặt, hê uống vòi nôi trong 24 giờ thì thấy hết liền;

Gia mỗi VE 0\$30, mỗi lô 12 VE 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gửi thuốc lại lập tức.

**TRANG CÀN PHONG THAP TƯỚU**

Rượu thuốc này, lự ròng những thuốc thường hàng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất veda thần hiệu.

Nó trị bệnh nhứt dầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng nhứt, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhứt trong gân cốt, các chứng thủng đột đi đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là bán thân bất lợi).

Thì dừng, hoặc uống hoặc thoa cùng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh họa.

**CƯỜNG CHƯƠNG BỘ HUYẾT TƯỚU**

Là một thứ Bi-Truyền-Li-Soung-Phương, chọn rặt ròng những thuốc tốt thường hàng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bồ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc đặc quá đở, nhứt dầu chống mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỏi gối, khí huyết bao kém, từ chi mỏi mệt, dòn bà đường kinh không đúng, bạch đái xích-dái dòn bà sanh đẻ yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thảy đều dùng dặng: Uống nó thì nó hay sauh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-lứ.

Hê uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nó trừ cùng nỗi,

**BÁ BO-VĒ SANH TƯỚU**

Con người ở đời, phải chờ biết cách về sano thì trong mình khỏi mang tật, bình ít sanh. Còn như mang sano của con người là bởi nhớ nơi khí huyết sung túc. Chứ như những người linh thần hoan hỷ, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lỗ tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư

Bồn được phòng hằng da tâm chű ý, tiêm Phương kia thế nô hết súe mới chế ra, dặng một thứ rượu thuốc Vé-Sanh này, hê am bù thì bồ ám, dương hư thì bồ dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết bạc, thất huy kém hao, hê uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng nhứng là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bắc nh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vé-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

**HỒ-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU**

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng thắng nên công khó chế luyện kỳ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hê uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều

Đau trong xương, từ chi rủ liệt, di bước không vững, da vàng, chớm thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kè trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dĩ thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hê uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội giá, khỏi lo bệnh hoạn và sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

**THÔNG-TRI-MAO-KÈ-TƯỚU****RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong-thấp, huỷ lực lược thoát cản, ấy là một thứ thuốc hổ truyền tinh nghiệm dẽ nhứt.

Các chứng phong-thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới sang đều trừ dặng, còn như đau họng, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay đựcGAN, hoặc bị té bị đánh mà sưng molu, hay là tay chứng bài hoái. Các chứng ấy hê uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đở.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư Quý Khách si muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua rượu này có nhân để hiệu Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng lầm đốn gá mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư để chờ ở cho kỹ lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

**TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.**

89 Rue de Paris Cholon.

## Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giội, thì hãy hỏi thăm mấy người lứa cùng là ông già bà cả, những kè ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bào chế y sánh, tại đường CATINAT số 419 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng nhứt hạng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nết, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây dầu.

NHỮNG THUỐC THIAN HIỆU

### Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thú rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dân bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giội.

### SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE  
DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mắt máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đỡ các chứng bệnh ho, lao tồn.

### PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 4<sup>e</sup> CLASSE

Có bán các thứ thuốc đá kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, công hiệu nghiệm vậy.

### HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000f.

Hàng này của Langsa và Annam bùng vốn lấp tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắc một đều là tại Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Lâm ròng hàng nước miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh vê bán lại khỏi trả tiền trước.

### TIỀM

### Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lãnh tháp mướn đều khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ tho, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng tốt thường hạng, bán mớ và bán lẻ và ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàm-ết đủ cở đóng theo kiêu kim thời. Quí ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bắc nhà thơ mà lanh dồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,  
Cần khai.

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

### MỤC LỤC

- |  |  |
|--|--|
| 1.— Kính chào mừng quan Chánh-Bô Boudineau | 8.— Tuyệt giao cà-phe khách-trú                  |
| 2.— Muôn tranh thương mài, mau bước tới    | 9.— Lễ khánh thành trường học Vă-văn tại Cần-thơ |
| 3.— Thương mại luận (tiếp theo)            | 10.— Không sợ chèc khi sao?                      |
| 4.— Hội Đồng bang lo buôn bán              | 11.— Quảng cáo                                   |
| 5.— Việt Nam Đoàn-thé hội                  | 12.— Thuốc Vạn linh tè linh !!                   |
| 6.— Cuộc tiến hành quan Chánh-bô Tholance  | 13.— Tiểu đàm                                    |
| 7.— Hãy đi tàu Langsa.                     | 14.— Thi tập.                                    |
|  | 15.— Giá bạc và giá lúa                          |

### Kính chào mừng quan Chánh-Bô Boudineau

### ĐÁO NHẬM CÁNTHƠ

Quan Chánh-Bô Boudineau là một vị quan văn võ kiêm toàn, mưu mô quảng đại, trước đã tràn nhậm tình Bác-liêu; nay Chánh Phủ bỏ ngài lành chức Chủ tỉnh Cần-thơ thè cho ông Tholance chánh bô đền kỳ vê nghị bên Pháp-quốc.

Ông Boudineau đã đến Cần-thơ và hành sự ngày 16 septembre 1919.

An-Hà Nhựt-Báo xin thay mặt cho thán dân tỉnh Cần-thơ và phản riêng của bốn báo kinh chào mừng quan Tân chủ-tỉnh Boudineau và bứu quyền của ngài sau cầu chúc cho ngài quí thè đỡ mạnh khương cường, vinh tròn Cần-thơ bùa ân đức cho nhơn dân nhuần gội.

An-Hà Nhựt-Báo

### Muôn tranh thương mài, mau bước tới

Quí báo «An-hà» số 133 ngày 11 Septembre này, binh nhân nói nghe thấy Trần-văn-Tú ở Vinhlong tiệp lập 4 tiệm cafeé mà bán cho Annam, hiện nay đã lập thành rồi, khởi sự bán hôm 8 Septembre tới nay khách Annam tới lui coi nướp nướp, đã biết rằng: Vạn sự khởi đầu nang, mà có người ra lập trước đỡ rồi, thì ai là Annam Vinhlong đâu ráng xúm nhau vang chung nhứt tâm hè nhau một tiếng tuyệt giao cafeé chèc, xin vò tiệm cafeé Annam, nên trao quyền lợi cho Annam xin già từ tiệm cafeé chèc, bỉ nhân nhắc lại cho Annam Vinhlong rõ, trong «Thời-Báo» số 67 ngày 8 Août này nói: nếu tiệm cafeé Aunam lập đỡ rồi, ai còn vò tiệm cafeé chèc nữa là không phải Annam Nam-kỳ đã! nhớ lấy! lấy! Nếu ai là Annam Vinhlong không biết binh vựt Annam Vinhlong còn đèo đuổi mà vò tiệm cafeé của chèc nữa, há không biết hổ với lời «Thời Báo» nói trên đây sao? ? chư đồng bang chư quí ông, chư quí thày, chư đồng chí, chư diều chư Vinhlong ôi! nếu muôn tranh thương mài mà đoạt thâu lợi quyền với chèc,

nếu muốn tuyệt giao với chẹc, ai là người tri thức đâu? ai là người hào gia, phú hộ đâu? sao chưa chịu xướng ra hùu hiệp nhau mà lập thêm cho nhiều tiệm như là: tiệm mua lúa, nhà máy xay lúa, xe hơi, trại cừu, lò gạch, hàng xén, tiệm bán thịt bò, thịt heo, tiệm may áo quần Langsa, tiệm đóng giày, tiệm bán nha-phien, tiệm bánh mì, tiệm bánh mứt Annam, và tiệm cơm các tiệm kẽ dây toàn là đóng bang ta có dùng hết, rất đỗi như hàng ngách «Hậu giang Dương-bàng» (succursale des galeries de l'Ouest) tư bốn đến (60.000\$00) mà chúng ta còn bùn hiệp nhau lập dặng thay, mới lợi đó chắt sè về tay đóng bang ta năm chặt. Kia là sở đá đó đường bốn tinh lúc trước về tay Kiêu-cư thủ lợi, cách vài năm nay có thấy Trần-bá-Tuyên ra thâu lại, cái mới lợi đó dặng rồi, chẹc phải thua ta. Ấy là hai mới lợi to ! tác này mà đóng bang xứ ta còn làm dặng, huống chi các việc lời khác bỉ nhơn nói đây là làm không dặng sao? Rất đỗi là đoàn nông Phu ở Vinhlong kêu trong quí báo «Nông-Cô-Min-Dâm» rằng: chúng tôi là hàng nông phu ở Vinhlong tình tuyệt giao với chẹc, quyết một lòng buôn bán với Langsa và Annam mà thôi, xin mấy ông oghịệp chủ đại thương Langsa và Annam Saigon xin xuống lập tiệm tại Vinhlong thì chúng tôi khán khít một lòng buôn bán với chư quí ông mà thôi, thệ không bán buôn với chẹc nữa, nói đến đây bị nhän rất xúc tình cảm động, rất đỗi là hàng nông phu còn nhứt tâm như vây dặng, huống chi chư quí vị mà bị nhän xướng quí danh trong quí báo «An-hà» toàn là người kiến thức xin hiệp ý nhứt tâm thi lập mấy tiệm của hàng nông phu muôn dặng hết mà! dư sức mà! Chư đóng bang Vinhlong ôi! biện nay cuộc thương mại bốn xứ ta đã phát minh rồi xin các ngài gân lấy! gân lấy! Nếu các ngài bô qua y theo lời của hàng nông phu xin đây, các vị đại thương

Langsa và Annam Saigon xuống tại xứ ta mà dựng tiệm thau mới lợi lợ dặng rồi thì ta há không biết bô sao ??? Vì xứ ta có dù sức lập mấy tiệm kẽ trên dây dặng mà! chư quí vị ôi! Ông nào có chư quí danh rồi dây ấy là tên đã ghi vào thẻ bạc đó, dặng cho chúng ta tinh cậy, là người mưu trí toàn tài, biết thương tình đoàn thể, biết trọng nghĩa đồng bào, thì các ngài phải làm sao cho toàn cái trách nhậm, không lè các ngài nở lòng nào mà tạ thi diêm nhiên cho dành sao? Vả cuộc buôn bán Annam xứ ta từ nào tới giờ đều bị một tay Kiêu-cư ép chế chẳng khác nào chúng ta đã lọt vào «Mê-hôn» trận, nếu muôn thoát khỏi trận «Mê-hôn» này thì chúng ta phải hiệp lại một ý nhứt tâm làm cho đến cùng mới dặng cho, bọn chẹc mới sợ ta cho!!! Vì từ hôm nay đây chúng ta đã khởi đoàn mà tính việc tranh thương mại với chẹc, thì bọn chẹc đã biết hết công cuộc của ta rồi, chẳng khác nào như chúng ta đã ngồi trên lưng cọp, nếu mà nhút nhát sụt sè, cọp ngoài lại mà cảng ta, thì còn chi là cái đoàn thể của ta! lại ra sự họa hổ bất thành thì bọn kiêu-cư sẽ khi thi hết cái đoàn thể của xứ ta ngay. Hổ lám mà! nhút lám mà! Bứ đóng bang Vinhlong! chẹc là giống da vàng, cung đầu đen, máu đỏ như ta, cũng xương thịt như ta, còn ta đây sao? hả không gac không ruột hay sao? hình đất tượng gỗ chi sao? đê chịu cho chẹc ép hoài sao? Hiện nay đóng bang ta tại Saigon đã lập dặng «NAM-THƯƠNG-MÃI-KÝ-NGHỆ-NGHĨA-HỘI» và đương lo lập «ANNAM THƯƠNG-CUỘC-CÔNG-TY» nếu đóng bang Vinhlong ta lập dặng tiệm buôn bán Annam rồi thì ta bỏ hàng hóa của hai tiệm dây khôi đến tiệm Kiêu-cư mà bỏ hàng như lúc trước, Annam Vinhlong gán lấy! gán lấy! Đây bị nhän xin chỉ quí danh ông Mai-văn-K..., thấy ba T..., thấy năm G..., thấy Trần-q-Q..., thấy sáu V..., thấy

phó Mười hai là người trí mưu gồm đủ, hay lo đều ích lợi chung cho xứ ta xin hiệp lại với thày Trần-bá-T..., Trần-khắc-H..., là 2 ông oghịệp chủ thăm niên 2 tiệm đại thương thạo nghề thương mại biết việc lợi hại trong việc buôn bán, rồi hiệp với thày thông L..., thày Phán N..., thày cựu cai tổng Tr..., thày Paul D..., là người đại phú tại Châu-thành xin hiệp lại đóng một ý tinh cuộc đại thương thì chắc là thành tựu. Chư quí vị ôi! cuộc thương mại xứ ta nên hưng cung tại lúc này, chúng ta tuyệt giao với chẹc dặng không cung tại lúc này, xin hãy quyết chí làm đi, ấy là: ứng hổ thiêu nhỉ thuận hổ nhơn, xin các ngài chớ khâ bô qua cái cơ hội này, uống lâm! uống lâm!!! Đấy tôi chỉ một cái gương Annam Vinhlong đã tuyệt giao dặng với chẹc rồi cho đóng ban rõ. Kia là thày Mai-thành-Vinh là điện chủ Vinhlong, làng Long-Thanh đã có lòng cạnh tranh thương mại mà vẫn hối quyền lợi lại cho xứ ta, ngoài đã duỗi hết hướng chẹc ở trong đất ngài, lại còn xuất tư bốn ra cho Annam cắt tiệm tại đất ngài mà buôn bán với Annam, cái gương tốt như vậy không đáng khen sao? không đáng tặn sao? Tưởng lại chư hào gia, chư điện chủ nào mà có lòng khâng khái như thày Mai-thành-Vinh này thì cho bao nhiêu chẹc cũng phải đi hết mà! phải thua ta mà!!!

.

Tặng MAI-THÀNH-VINH thi nhứt thủ.  
Người như vậy, dặng làm trai,  
Giúp bạn đóng bang, tốn chẳng nài.  
Không khùng nghiên tai nghe tiếng nhục  
Bêu lòng dùi bạn chí nào phai.  
Kiêu cư dòn thay càng kinh khùng;  
Mặt sứt cho ta hờn hờn.  
Mới biết cuộc này sanh nghĩa khí!  
Hỏi người quân tử có ai hay!!!

Vinhlong, Trần-quang-Minh.

## Thương mại luận

(Tiếp theo)

Annam ta xưa nay hay nói: thời vận tại trời; giàu nghèo tại trời; số mạng tại trời. Vạn sự do thiên mạc cương cầu= muôn việc tại trời, chẳng nên miếng cương. Mà nay thời trời đã khiến, mạng trời đã cho rồi. Nghĩa là, kbi không, có một tách trà phe tại Sài-gòn, mà làm cho chư quí Thày các Ty các Sở tại Sài-gòn đều rùn rùn chẳng uống trà phe chẹc nữa. Chờ bấy lâu nhứt trình kêu réo đã mòn bời, viết canh nghiên mà có đóng lòng như thế đâu. Ấy chẳng phải lòng trời xui khiếu sao? Nhơn tam đã đóng, tần nhiệt thành đã thấy, lòng người că giận, nóng nẩy vô cùng. Ai nghe sự tuyệt giao thương mại này cũng khoái chí thậm da. Sự đê chế của Annam mình có hai cách: một là đừng mua của nó, hai là cứ mua của mình. Ấy vậy, trong lúc này Đồng bào nên ra lập buôn bán; bắt kỳ cái chi là thô sảng nước mìn mà xưa nay nó lấy nó báu lại cho mình, thì khâ lập mà báu đi. Thời trời khiếu rồi, không lồ đâu! Trong báo L'Opinion có nói rằng chúng nó kiểm thể xin cùng Chánh-phủ cầm nhứt Tây-Nam nói về sự tuyệt giao thương mại. Mà đê dặng đâu! Người Langsa thương ta, chớ nử thương nó, vì ta là thau dân của Langsa, lợi của ta tất là lợi của Langsa. Ta hãy cứ sự dìl Báo Langsa cũng có nói tại nhà máy Chợ-lớn chúng nó không thêm dùng cu-ly Anuam, vân...vân... Đừng lo! Annam ta phải kiểm phương thể cho mau mau mà giúp nhau. Dương lúe phản đối với chúng nó, kè giàu phai mờ lòng rộng rãi giúp người nghèo dặng những kẻ nghèo xưa nay làm công với nó rá có thể sanh nhai cho đê.

Làm dặng phải làm tới đi. Chúng ta nội Đồng-Dương có dù đỗ thô săn ăn mặc xài dùng. Nam-kỳ lúa gạo đầy đồng;

## AN HA NHỰT BAO

Bắc-kỳ tâm-tơ, lanh-nhiều vãi-bô, nón, giày, trà, quả, xài oài Đông-dương sao hết? Cầu cho nó tuyệt giao dừng báu đồ tàu cho mình, thì ta có phước lớn lắm.

Ruộng của chúng nó mua, cúi xin chư vị có quyền cai trị nói trên đó cùng Chùa-diễn phải ra tay giúp dân cho lâm, dặng cho dân dừng làm ruộng của chúng nó nữa, mượn nó phải bán lại cho ta. Trong lúc ta cùng nó tranh phuòng trong trường thương chiến này, thì chỉ nhờ chư vị viên quan, viên chức trong làng và Diển chủ ráng mà gìn lấy dân mình và làm làm sao cho thấy ta máu đỗ, tóc đen, họ vậy ta sao chẳng vậy? Ai ôi! Rắng đi tới một lần cho được. Sự ấy là sự quyền lợi, mang vận, giàu sang của mình xưa nay ở tuy nó và sự ấy cũng là mối kinh ái của sự mạnh trong dân tộc ta đó. Ở đời có chí mạnh cho bằng đồng tâm hiệp lực đâu?

Ở hau Bắc-kỳ đóng giày, may áo, tại Saigon, xin xuống lập tiệm nghánh mao mau tại các hau, nhứt là hau Trà-vinh nơi chúng nó may áo, đóng giày một mảnh một-thợ. Nếu ai có thể đi mà chẳng đi giúp, để cho chúng tôi là người có ăn học ít nhiều mà còn phải đi may áo, đóng giày tiệm chúng nó, thì quả là người Bắc-kỳ ấy chẳng biết thương dân Nam-kỳ.

Hỏi chư quý vị Giáo-sư! Mạng vận nước nhà đều nhờ các ông lâm lám. Vậy kẽ từ ngày khai trường tới đây, cúi xin các ông thừa lúe nào rảnh dạy, như là vô trước giờ dạy, xin cứ mỗi ngày phải làm sao cho cuộc cạnh tranh thương mãi cho gán trọng trí trẻ em học trò. Trách nhiệm của Chư tôn lòn lao trong thời đợi này lâm, Chư tôn ôi! Bên Langsa trong môi trường đều kiểm thế in vào não cần học trò cái sự hết hực trung quân ái quốc và cái sự hết hực ghét kẽ dè ép mình. Vậy mình tua khá học đòi người

Langsa, mà làm theo, cho trẻ em học trò, kẽ lớn lên thì đều biết hai cái sự tốt hực sang trọng kẽ trên đó như người Langsa vậy. Được như rúra, thì nước bây giờ không mạnh, sau sẽ mạnh. Tuy là hai cái đều ấy không có trong chương trình mặc dầu, nếu dạy thì trái phép chương trình nhưng vậy trong lúc giờ ugbi, xin Chư tôn giảng thuyết về sự hết lòng trung quân ái quốc cùng Đại-Pháp, hết lòng đoàn-thê và hết lòng ghét kẽ nghịch. Nhứt trình để kêu réo người lớn, chớ còn con nít học trò kẽ ra trường rồi thì nó phải biết mấy cái hạnh tốt hực quý trọng nói trên đó, dẫu cho hay chữ không bao nhiêu cũng làm cho nước mạnh được. Mỗi ngày mỗi nhắc nhớ nó chẳng nên mua nơi tiệm Khách, viết, mực, giấy tờ, dẫu một chiêm cũng đừng mua, hãy tiệm tới tiệm Annam mà mua. Trong cuộc tranh thương mãi này, người lớn biết hô thẹo với nước với non, cùng người cùng vật thì chắc để kêu. Trừ ra có người nào tần tật lương tâm, lòng như cây gỗ thì kêu mới không được mà thôi! Chớ còn con nít trí đâu như kẽ lớn; ở nhà thì cha mẹ phải thường nhắc nhớ ba cái hạnh rất sang trọng quý báu mới nói trên đó cho nó nghe. Vô trường trong phần phong hóa thì thấy ráng chăm nom về ba cái hạnh ấy cho cần hơn hết thấy.

Còn cha mẹ học trò cùng con nít ở nhà, kẽ thấy con mua món gì, sao sao cũng phải hỏi, như nói mua tiệm Khách, thì răn he cho đến dâu, dâu lớn sao nó cũng không mua đồ Khách nữa; còn nó mua đồ Annam thì khen người vò vè cho nó đặc chí. Nếu cha mẹ và thấy đều chuyen làm sự ấy thì đoàn-thê, hậu tốn khói kêu cũng đoàn-thê không khuyên cũng hết hực ghét, kẽ lấn lướt mình. Chớ bấy giờ, các báo kêu réo lớp lớn, nếu chờ lớp nhỏ tẩn lên phải kêu nữa, thì ngày nào mới rảnh mà bình luận;

Chuyện hữu ích khác dặng? Định quyết cái phản kêu réo lớp nhỏ bây giờ để cho chư quý ông Giáo-sư cùng cha mẹ học trò. Còn dòn ông có chí khí lớn để nói xin phải hết lòng giảng luận cho đàn bà trong nhà. Ước ao cho cả nước lớn nhỏ phe nam phen nữ đều rập một lược mà tranh thương mãi cho kịp. Chớ dòn ông thì mua của tiệm Annam, mà dể cho vợ con vào mua tiệm Khách thì cái mồi hại cũng còn châm rẽ hoài.

Tóm lại, tôi cúi xin Đồng-bang tỉnh Tràvinh, hãy cứ mua của Annam mà thôi. ai ở xa, muốn cậy mượn mua đồ hoặc là hỏi han chi trong tiệm Annam đã kêu tên và Hàng Hậu-Giang, xin viết thư cho tôi, tôi sẽ hết lòng làm cho vừa ý, vì tôi đã liệu lượng cho có giờ rảnh để mà giúp cho chư tôn. Thi dụ như ban đêm đang cơn giông mưa, bất kỳ là ai, sai tôi ra tiệm Annam mua đồ, thì tôi khoái chí như được tiên, và vưng lời liền.

Vậy tôi xin tố trước cùng chư quý ông trong hực thương lưu rồng ngày nào có Hàng Hậu-Giang, nếu không mua món có đó, mà lại mua nơi tiệm Annam khác cũng tốt vậy, chớ có móy dó trong tiệm Annam, mình đã thấy, mà còn mua của Khách, thì dẫu có phản thay tôi muôn đoạn, tôi cũng phải eời cái quý danh của vị đó mà đăng báo.

Xin ai chớ giận tôi vì bỗn phận tôi là dân Annam, tôi phải ráng tài sơ tri siêng của tôi dặng làm những điều mà tôi tưởng có ích chung cho nước ta.

Đây tôi cúi xin Quý Vị binh bút các báo Annam tại Saigon làm ơn ăn hành cái bài này vào qui báo, thì tôi cảm đỗi vò cùng.

Tuy vẫn bài luận chẳng lạ chi, nhưng mà tôi muốn nhắc nhớ Đồng-bao tại tỉnh Tràvinh phải rập nhau mà mua của Annam cho cái vận động của Annam tại Tràvinh hiệp theo cuộc bỏ trà-phe

chết tại Saigon. Lại biết rằng trong hạt Tràvinh có khán quan các báo Annam, song người này có thứ này mà không có thứ khác, nếu dặng trong một thứ báo thì làm sao cho cỗ động dặng dâu không khắp chớ cũng gần khắp. Mỗi tội chác đều có đủ các thứ báo quốc-ngữ ở Saigon. Nay tôi ăn hành trong báo An-Hà dặng trước, vậy cúi xin chư Quý ông rút ra ăn hành vào qui báo của mỗi Ngài đương binh bút, dặng giúp tôi cỗ động cùng tinh Tràvinh ngõ hâu làm một cuộc buôn bán tại Tràvinh, sảng dịp Hàng Hậu-Giang mới lập. Cúi xin nhậm lời. Đa tạ! đa tạ!

Huỳnh-long-An

à minh-đức (Tràvinh)

## Hội Đồng-Bang ! Lo buôn bán

Chúng ta sanh trưởng nhằm nơi phước địa, dẫu ít nhọc công cũng no ấm thê nhì; bởi đó cho nên, chúng ta mới chẳng mang trường công-cô, mới dể cho khách-trú thong thả chen vào mà thù đại lợi của ta. Song khách-trú là kẻ bội-ân, trên dâ không vì Đại-Pháp rộng dung, dưới lại chẳng niệm tình chủ-khách. Ghe phén, chúng ta cũng muốn vùng vẫy cho khỏi tay trung gian nó, nhưng ngạc vì trong Đồng-bang ta: kẻ giàu không hay ra cùa, người tri hoặc thiểu tư-bôn, hoặc mắc chung quan; còn ngọt mội đều nứa là hai phe không tin cậy nhau, chẳng coi sự liêng lạc đoàn-thê là trọng, cho nên đường công-cô hóa ra bê trễ.

Nói cho phai, trong ít năm nay, đã thấy Đồng-bang ta, kẻ xướng ra lập hội này hàng nọ, kẽ lại nỗi tiệm nhở, quản to mà chen lấn chút đỉnh trong đường ấy. Tuy rằng khách-trú chẳng biết Đồng-bang ta có đủ sức chi mà cạnh tranh với

chúng nó, vì sức nó, muôn sức, mình không một, nhưng mà chúng nó là kê xem rộng thấy xa, e một ngày kia, việc nhỏ quá lớn, sức yếu nên mạnh, nên chúng nó càng ngày càng thắc chac giây đoàn thể lại, rồi chúng nó ý sức hiếp đập con buôn ta, bắc đài Đồng-bang ta bắn buôn với nó. Kìa hãy xem cuộc chúng nó chẳng dùng hàng-hóa Nhịt-Bón thì biết chúng nó ! Giại là đường nào, biết sự đồng tâm, đồng chí của nó mạnh là đường nào !

Xưa nay, Đồng-bang ta, chịu sự sung sướng đã quen, ít ưa cạnh tranh cho nhọc, nên dân khách-trú hùng biếp chúng ta thế nào trong đường công-cổ, thì chúng ta thang trách hờ thờ rồi cũng bỏ qua đặng, chờ nhì ngày nay, khách-trú lung lăng thái thảm, khi bắc chúng ta trong nghè buôn bán, lại làm nhẹ cho giòng giồng ta nữa.

Nguyên vì, mới đây, tại Saigon, bởi có một tên khách-trú tăng giá trà-phe, nên Đồng-bang ta rủ nhau không thèm đến tiệm chúng nó nữa. Việc này vừa thán tới Chợlớn, thì bọn chủ nhà máy xay lúa, muốn trả thù cho đồng chúng nó, nên ta rập đuổi hết dìu trăm bạn Annam làm công với chúng nó xưa nay. Ấy là ý chúng nó phạt Đồng-bang ta sao giám cả gan không uống ca-phe của đồng chúng nó.

Ở Đồng-bang nghĩ coi: Nhà nước Đại-pháp rộng tinh cho khách-trú vào ra thong thả mà sauhai trong nước ta, lại cho chúng nó phục tùng một luật với ta, nghĩa là đồng hưởng quyền lợi trong nước ta như Đồng-bang ta vậy; còn chúng ta dài chúng nó như nghĩa bà-con, chúng nó muôn làm chi tự ý, chúng nó thủ lợi: lớp chờ về Tàu, lớp đê lại mà kinh dinh sự nghiệp, chúng chúng ta lại còn đem đòn bà, con gái mà gã bán cho chúng nó, sauh con đê cháu cho chúng nó đem về Tàu mà làm lợi nước lợi nhà cho giòng giòng nó, và

chúng ta còn ủng hộ cho nó được thái bình trong nோ thương trường nữa. Nói tắc một điều: chúng ta là chủ, chúng nó là khách, mà theo cách chúng ta bao dài chúng nó không khác nào chúng nó là thầy, còn chúng ta là tớ. Đường ấy mà chúng nó chưa vừa lòng, chúng nó muôn sao giết ta trong trứng, dồn cõi thuở còn non. Sá gì một tiệm trà-phe, mà chúng nó dành lòng đuổi Đồng-bang ta làm công với nó. Chúng nó lại ra yết thị tại Chợlớn, cầm Đồng-bảo nó buôn bán với ta, chúng nó xuôi bọn lính chẹc đi Tây về ghé Saigon, đánh phá một quán nhứt báo của ta, rồi lại gởi thư mà kí thi Anuan ta là maug-ri mọi rợ.

Đồng-bang nghĩ mà coi, nhục nào lớn hơn nhục này, nếu ai nghe việc ấy mà chẳng buôn, chẳng giận thì trong mình người ấy chẳng có máu Annam rồi. Mà buôn, mà giận rồi phải làm làm sao cho đỡ nỗi ???

Thiết nghĩ, Đồng-bang ta bảy giờ ra cạnh tranh trong đường công-cổ với Khách-trú, không khác nào, năm năm trước, thấy Đại-pháp ta ra chiến đấu với Đức quân. Hiện kiêm, khách-trú đã có sẵn sàng giày thâu ái, giày đoàn thể, có sẵn sàng khí dụng, còn Đồng-bang ta thì không ngờ trước, không có tạo sẵn vật chi cho nhiều, lại thiếu chử đồng tâm nữa. Mà thấy Đại-pháp ta nhờ có khí hùng, nhờ có bến chí đà đánh đỗ Đức-tặc được, còn Đồng-bang ta đây là học trò, há chẳng biết bắt chước thấy, há chẳng biết hiệp nhau, tụ vồn với nhau dắp đường công-cổ mà ngang lỗ bời an sao? Huống chi, chúng ta thuộc về một chủng tộc, khi xưa cũng nức tiếng hùng anh trong cái Viễn đông này, oay lại còn nhờ nhà nước Đại-pháp ứng hộ, đường ấy mà chúng ta gặp cơn phong ba này, ngồi làm tai diếc, mặt ngơ, chẳng trồ tài, ra sức, thì há chẳng hổ với tổ tiên ta, há chẳng then với thấy Đại-pháp ta sao?

Ấy vậy: ở Đồng-bang, ta bảy đồng tam, đồng chí, bỏ hết những việc nghi kỵ xưa nay, chúng vốn dấp đường công-cổ cho chúng bao giúp nhau trong cơn bối rối này.

Bà hay rằng: lường hổ tượng dấu, tắt hổ nhút thương, như trong cuộc cạnh tranh quyền lợi này, chúng ta cũng biết trước rằng, nếu chúng ta hiệp ý dùng dùng hàng tàu, thì lúc ban đầu sao sao cũng sanh nhiêu việc bất tiện cho ta, song phải xét kỹ rằng: nếu chúng ta bớt dùng một vật không cần kiếp, thì chúng ta cần kiệm được một số tiền; nếu chúng ta biết cố vùng trong cơn thắc ngực này mà chăm lo tạo những vật chúng ta thường phải dùng, thì có lo chichang trừ đặng khách-trú. Còn nếu như nói việc bất cập, lo chẳng kiệp, thì Đồng-bang hãy tập dùng những đồ ngoại quốc khác mà thế đỡ trong lúc này.

Đồng-bang bảy nhó, phảm muôn việc ở đời, kó là tại lúc ban sơ; nếu chẳng chịu cực trong cay, làm sao đặng có ngày hái trái.

Xin Đồng-bang hãy thăm xét lấy, bảy mau mau hiệp tam hiệp lực đặng châm lo làm làm sao cho đẹp mặt Việt-Nam, tính làm làm sao cho nở mày Đại-Pháp.

#### LONG-XUYÊN

## Việt-nam Đoàn-thể hội

### ANNAM THƯƠNG CUỘC CÔNG-TI

#### Truc-tran thiêt sự

Lời kính tò cùng lục-châu chư quân-tú được rõ, chúng tôi là 11 người Tạm-thời hội-viên trong Nam-kỳ Thương-cuộc Công-Ti này, rất hò vì trí thiêu tài sơ mà lại được công chúng cử lâm vào trong hội Phái-viên mà gánh vát cái trách-niệm nặng nề này.

Nhưng vậy anh em chúng tôi đây cũng vì binh vựt nỗi giồng, vì lo vắng hối quyền-lợi cho quê-hương mà chẳng dám chối từ: nên gán trọn hai tuân này chúng tôi thường bản luận với nhau, kẽ lo việc này người lo việc khác, chẳng dám rời trong giờ khắc nào.

Nay bỗn điêu-lệ chữ Langsa đã nạp tại phòng quan Nô-te, còn bỗn dịch ra quốc-ngữ in cũng gần xong, một vài ngày nữa đây chúng tôi sẽ phát ra cho lục-châu chư quân-tú làm tường.

Hiện nay những giấy bungle và tờ quảng-cáo đã rải khắp lục-châu rồi. Vậy xin các ông hãy vì đều công-ich, vinglea đồng-bảo, kẽ ít người nhiều phụ sức nhau cho đồng, đặng tạo thành cái cơ-sở cho vững bền mà duy trì với khách-trú.

Chúng tôi lại xin tỏ thiết các ông một điều này:

Theo lệ thường những hội thương-mãi, bắt đầu là hội nào, những người đứng sáng tạo cái hội ấy ra (Membre fondateur), hệ hội lập thành thi cái công sáng tạo ấy được hưởng trong số vốn bungle là 5 phần trong một trăm (5/1) mà hội Annam Thương-Cuộc-Công-Ti của chúng tôi tính lập ra đây, định số vốn là mươi muôn đồng (100.000\$00) mỗi phần bungle là 10\$000. Nếu ngày nào mà hội lập được thành, vốn hùn kêu đã đủ rồi, thì chúng tôi đây là người có công sáng tạo (membre fondateur) tất nhiên sở đặng hưởng trong số ấy 5 ngàn đồng, nghĩa là được 5 ngàn phần hùn không.

Nhưng vậy mà chúng tôi đây một là vi chưởng-tộc, hai là quyết rũ bờn chung; cho nên đầu tốn bao khó nhọc cũng chẳng nài, miếng là đam hối mành nhiệt thành ra mà vung bối cho được cái nên công-ich cho nỗi giồng ta, mà thôi; chờ 5 trăm phần hùn không ấy (part fondateur) chúng tôi quyết không đam lanh.

Bà vậy mà chúng tôi đây cũng chẳng đam cù công mà trauch cái quyền quản-

lý; vì lúc này là lúc mới khởi đoạn, phản thì công chúng cất lên, nên chúng tôi phải quyền lãnh đờ lấy chức Tạm-thời Phái-viên mà lo lán cho mau thành tựu đó mà thôi.

Ngày nào mà hội đã thành lập rồi, số vốn hàn thâu cũng đã đủ rồi, thì phải mời nhóm đại hội cho đủ mặt hết những các ông có hùn; chừng ấy chúng tôi sẽ lui ra, mà thương phẩm quản-lý (Conseil d'Administration) lại cho các ông chọn lấy những người nào hùn lớn và đủ trí đủ tài mà công cùi cho phản minh, cho đẹp lòng công chúng. Còn chúng tôi đây thì xin lánh phán có động mà thôi.

Chúng tôi lại muốn cho các ông tin lòng và chắc ý, nên chẳng dám tự xứng ra mà thân lánh những bắc hùn của các ông gửi đến. Một xin các ông, như ông nào có lòng hảo hiệp, biết thương nghe đồng-bào mà hùn vào với hội ít nhiều thì xin cùi gởi ngay sở hac phản hùn của mình đó cho ba ông Hội-viên có hằng-sáng, lớn là: ông Nguyễn-Phú-Khai Propriétaire, 51, Rue Mac-Mahon Saigon; ông Nguyễn-van-Hội Entrepreneur, 46, Rue d'Espagne Saigon và ông Bùi-văn-Gio Commerçant, 40, Rue d'Adran Saigon; rồi ba ông ấy phải đam gởi liên cho nhà Băng (Banque). Chừng nào có đại-hội nhóm mà định đạt lè nào thì sẽ lãnh về mà thi tho.

Rồi hết chúng tôi lại xin các đồng-trí-thíc trong 20 hàng tinh, hãy ráng rủ nhau mỗi tinh mỗi lập ra một hội nghênh & tại Tinh-thành, hầu sau cho ta có thể mà thông đồng với nhau cho biết giá hàng-hóa lên xuống măc ré thế nào, cho tiện bế mạo diệc.

Bởi lời thành thiệt, ngứa nhớ lục-châu chư quan-tử xét cho.

Tạm-thời Hội-viên  
Đồng kính cáo.

## Cuộc tiền hành quan Chánh Bố Tholance

Quan Chánh-Bố Tholance là một vị quan công bình chánh trực, độ lượng khoan

hồng, đã hơn 1 năm rồi trấn nhậm tinh Càu-thơ, ngài hằng lo lán mở mang đều lợi dân ích quốc. Như cuộc đất «Thô-mộ» (cimetière) sở nhà thương bay lâu nay sinh sụp, nhiều lúc phải tối-tàng cho năm xirong người quá ván! Vì lòng nhân hậu của ngài, thấy cơ căn đường ấy không dành bô lảng, ngài mới ra lệnh bôi bô lại và mời bùa ngài thường thân hành đến xem xét cuộc sắp đặt hân-hồi, nên «Thô-mộ» sở Nhà-Thương bay giờ đãng cao ráo, nhứng bình qua đời chôn cất đãng tử tế ngay hàng ngay ngủ.

Cũng nhờ sicc ngài, nên sở nhà thương mới đãng cất thêm nhà đường bình rộng rãi. Còn tại Chân-thành, ngài dạy lắp kinh này vùng kia, tu kiêm hối lộ, làm cho Chân-thành Càu-thơ ngày nay tròn nêu rộng lớn thêm nữa. Công lao của ngài trong 1 năm trấn nhậm tinh Càu-thơ đáng cho người bôn-xứ để làm kỷ niệm.

Vì mến ngài là một ông quan đáng làm phu-mẫu chi dân, nên khi nghe tin ngài sửa soạn về viếng Mẫu-quốc, ai ai cũng là tiếc, muốn ngài vĩnh trấn Càu-thơ mà rờn-i canh vò cho dân nhuần gọi.

Ngày 16 Septembre 1919, trước bùa ngài từ biệt Càu-thơ mà xuống tàu, tại nhà Công-sở làng sở tại Tân-an, các quan Chú-quận, các Cai-Phó-tông, Hộ-dông, mấy thầy bô, hương-chúc làng và 4 ban khách trú tể tựu đông đủ bày tiệc rượu tiền hành ngài cho thỏa tinh thương mến.

Đúng 5 giờ: ngài và quan Tân-chú tinh là ông Boudineau với quan Phó-Bố Giudicelli ngồi tự chuyên xa đến nơi, viên quan chúc sác chào rước vào tiệc. Trước khi dùng ly rượu Champagne, có quan Đốc-phủ-Sứ Nguyễn-văn-Vịnh đứng dậy xin thay mặt cho hết thay viên quan quí chúc tinh Càu-thơ tỏ lời mến tiếc và khen công việc hưu ích của quan chánh Bố Tholance đã làm cho tinh Càu-thơ từ ngày ngài đáo nhâm đến giờ. Nay ngài đặc lịnh về nghỉ bên Chánh-quốc xin chúc cho ngài đi đường biển

lặng sóng êm thanh tịnh sức khỏe. (Quan Đốc-phủ đứng nói tiếng Langsa rất rauh rẽ, bộ lich chinh-té nói trên 20 phúc đồng hổ, xin biên nhón ít đều ra dày mà thôi. Rõ ràng một ông quan nên tài bộ Tây học cao thâm..... Thiết là: danh bát hư truyền)

Khi quan Đốc-phủ giút lời, quan Chánh Bố Tholance tiếp cảm ơn quan Đốc-phủ và các viên quan quí chúc có lòng cố cắp tể tựu đến đây đồng đủ mà tiền hành ngài, ngài cũng tăng khen viên quí chúc lúc ngài hành sự đã tận tâm làm việc bôn-phận đãng vuôn tròn, ngài lại cầu chúc cho các quan từ đây những sau hây noi theo phan sự đó mà làm hoài.

Ông Tholance nói vừa giút, ông Boudineau đứng dậy mở lời cảm tạ các quan biện diện, nơi đây trước là tiền hành quan chánh Bố Tholance về giải lao bên Mẫu-quốc, sau là tiếp rước ngài mới đến trấn nhậm tinh này.

Ngài rất mừng và khuyên các quan chú-quận, Tông, làng bầy sét sắng cùng ngài mà lo đều ích lợi mở mang trong tinh Càu-thơ đây là tinh dien địa rất phì nhiêu tú mậu, cho xứng đáng kinh thành phia tây cõi Nam-kỳ.

Ông Boudineau nói vừa giút tiếng ai nấy đều vỗ tay reo mừng, rồi cùng nhau cang ly champagne, chuyện trò dày lác, các quan Langsa và Annam bèn kiến nhau lán lán lui gót.

Qua ngày sau 17 Septembre 1919 lúc 6 giờ sớm mai các quan Langsa và Annam cũng đến đồng đủ đưa quan chánh-bô Tholance xuống tàu trực vận Saigon đợi ngày phản hồi Tô-quốc.

An-Hà-Nhựt-Báo kính chúc cho quan Chánh-Bố Tholance di đường đãng vạn sự an hảo.

An-Hà-Nhựt-Báo

## Hảy đi tàu Langsa

Lúc này là lúc người Annam ta đang cạnh tranh đường thương mại cùng họ khách trú. Người thi lập tiệm này, kẻ thi dựng tiệm kia mà tranh nghề buôn bán cùng chúng nó, duy còn một mối đại lợi rất nêu đó là, họ Khách kiêu cư tranh đoạt của chúng ta đã lâu đời rồi, mà chúng ta chẳng có thể chi âm dành lại cho được.

Mối lợi to lớn ấy, là mối tàu đò của china chạy trong sông-rạch Nam-kỳ ta. Bởi vậy số tàu đò của họ khách trú ngày nay chiếm đoạt khắp cả lục châu mơi lợi ấy bằng ngày thâu vào vô số. Người hành khách Annam quá giang tàu chèo tinh này sang qua xứ nọ nướp nướp hằng ngày, chẳng có ngày giờ nào mà ngót thâu mơi đại lợi này. Người Annam từ bấy lâu nay chưa châm nom đến mơi lợi to tác này đâu. Vậy thì dầu cho chúng ta, ngày nay có lập hàng kèu hòn làm ra mối tàu đò mà tranh lợi thì cũng đã muộn rồi, không có thể nào mà tranh cho lại chúng nó, vì chúng nó đã đãng thành tinh cái mồi này lâu ngày, chầy tháng trong Nam-kỳ ta, so sánh cùng hàng tàu Langsa chạy trong các sông rạch trong lục châu cũng còn kém thua chúng nó trong mơi lợi này nữa. Chớ chi đồng bang ta đã lo trước mà lập ra mối tàu đò mà tranh lợi cùng khách trú như đồng bang ta ngoài Bắc-kỳ thì dịp nầy nên may mắn cho ta mà đoạt mơi lợi này lại.

Tuy là ngày nay người Annam ta chưa lập hàng tàu đò như khách trú mà tranh thương cùng chúng nó, song chúng ta có hàng tàu đò của thay ta là Đại-Pháp chạy khắp các tinh trong Lục-châu, thế thì chúng ta là người Annam cũng nên thừa dịp tốt nầy mà vừa giúp lợi cho hàng tàu Langsa.

Vậy thi xin đồng bang ta hiệp ý đồng tim từ ngày nay cho đến sau, có quâ

giang! tàu đò, thì nên chọn tàu Langsa mà đi rất tiện trãi bể, trước là giúp ích cho hảng tàu Langsa sau nữa khỏi lo sự ruồi ro hiềm nghèo hại mạng người xảy đến.

Đông bang cũng thường thấy tàu khách trú rất căm, ham dục lợi chở hành khách cho thái quá, chẳng sợ chiếm không kẽ đến mạng người. Nếu có sự ruồi ro xảy đến thì chúng nó chỉ ham ó ré om xóm, làm cho người hành khách thêm lo sợ nữa.

Tàu đò của khách trú, bay là tàu hàng Langsa cũng ăn một giá tiền. Vậy đang lúc này là lúc chúng ta cạnh tranh quyền lợi cùng bọn nó xin đồng bang rập nhau một lòng chọn tàu Langsa mà đi, như vậy thì chúng ta giúp lợi cho người Langsa còn có ích hơn là giúp cho bọn phi an phi nghĩa.

Phùng Xuân

## Tuyệt-giao cà-phe khách-trú

Phú ngâm

Thế thường vô nan sự,  
Nhơn tam tự bất kién,  
Khuyên đồng-bang nong nã cuộc thương  
[quyền,

Nay gặp lúc tuyệt-giao đò khách-trú,  
Bởi chúng nó lòng tham tài chưa dủ,  
Tách cà-phe tăng giá một đồng su,  
Thị Annam như không mất dui mù,  
Để giựt của nói sao thi hay vây,  
Ta tự hối tai nghe mắt thẩy.

Nên đồng tính gây sự tuyệt-giao,  
Mỗi lợi quyền ta mất đà lâu ngày,  
Thời trời khiếu lúc này nêu thâu lại,  
Kéo chúng nó khi minh là ngu dại,  
Nhờ cùa ta ở lỵ bảo tự kiêu.  
Mấy mươi năm tính lại biết bao nhiêu,  
Để ta thị diêm nhiên xem cũng hổ,  
Biển đồng hải cờ thương bay lồ sơ,  
Mặt mù trời sự nghiệp biết đường bao,

Bởi văn-minh tiếng phải nói như phao,  
Ta có mắt lè nào xem chẳng thấy,  
Của đường ấy mới lợi quyền đường ấy,  
Để lấp ngor cho ngoại quốc họ liêm thâu.  
Tiền tại đâu cuộc thương mài tại đâu,  
Bỏ vong phế nên tha bang người giành  
[giựt,

Cảm cũng từ đâu dui mù cũng từ,  
Áo của người dạ nở vong ơn,  
Lớn đều hòn đâu bé tré đều hòn,  
Ở đất khách lồng toan phạ ngái,  
Công-luận đã nhiều lời trái phải,  
Sao mình còn thau cùn kẽ đường nhơn?  
Nhứt-trình thêm lầm tiếng thiệt hơ,  
Mà ai nở vẫn lai người khách-trú,  
Người bón quoc bấy lâu ngon giặc ngù  
Bi kè gian thâu thủ tiền tài,  
Bạn trong thân chử biết minh sai,  
Trừ dứa phản vân hối quyền lợi.  
Lời hơu thiệt phản phiêu xin tướng tới  
Tiếng thô sơ bảy tò chò bỏ qua,  
Đặt vài lời giải muộn ngâm nga,  
Dùng ít vận mua vui giờ khắc.

Tiến sĩ  
Huỳnh-khương-Thái  
(Tịch trong Công-Luận-Báo)

## Lễ khánh thành trường học "Võ-văn" tại Cần Thơ

Trường-học «Võ-văn» của Ông Huyện Võ-văn-Thơm tạo lập hoàn hảo gần trót năm rồi, đã có nhiều sĩ tử đến đó ôn nhuần kinh sử. Tuy là hoàn hảo mặt đầu; song bấy lâu nay quan Huyện chưa định ngày ăn lè khánh thành trường ấy.

Tuần rồi đây, nhâm ngày thứ bảy 14 Septembre 1919, quan Huyện có trán thuyết lè khánh thành tại trường ấy, cờ xí treo rực rỡ, bàn ghế dọn nghiêm trang, ngài có thỉnh quan Chánh-Bố Tholance, các quan Langsa và Annam trong lĩnh, các vị Giáo-sư sở Huấn-Đạo, quý thầy bên Tòa bên Bố và Tổng làng đồng đú.

Đúng 5 giờ chiều, viễn quan quái chúc tết trun dù mặc dù tiệc, trước khi dùng ly bì lùn (champagne), quan Huyện là chủ nhà trường «Võ-Văn» có đọc một bài trước là cảm ta Quan Chù-Tlöh và các quan có lòng tốt cùng ngài mà đến dự lễ khánh thành này, sau là nói về cuộc sáng tạo nhà trường đây thì ngài cũng nói theo lời chí các trưởng của nhà nước đăng giáo hóa con nhà Annam học theo văn chương của Đại-Pháp và nhơn dịp quan Chánh-Bố gần về nghe bên Chánh-quốc, ngài xin chúc cho quan Chánh-Bố đi đường đăng bình an quí thể.

Quan Huyện đọc rồi thì quan Chánh Bố Tholance tỏ lời cảm ơn quan Huyện rất hào tâm thính ngài đến dự tiệc trước khi ngài xuống tàu về viêng Tô-quốc và khen ngợi quan Huyện có lòng lo mờ mang dâng học vấn cho con dân trong xứ này là thuộc địa của Mẫu-quốc; ấy là hiệp ý kiến cùng Chánh-Phủ. Vậy ngày nay là ngày khánh hi cuộc lạc thành trường «Võ-Văn», ngài xin thay mặt cho viên quan chức sắc hiện diện nơi đây mà cầu chúc cho nhà trường này đăng vinh viêng. Ông Tholance nói giựt lời ai nay đồng vỗ tay chúc mừng vui đẹp.

Khi cang ly rượm champagne rồi, các quan cùng nhau đi xem khắp nhà trường «Võ-Văn». Trường này rất coi đẹp mặt, nơi lồng dưới lớp học có gió thông thoáng mát mẻ còn tung trên chỗ học trò ngồi nghỉ thì là có thư lấp và sạch sẽ lắm, lại mấy thầy giáo dạy nơi đó hay cần mẫn học trò chẳng cho chúng nó biếng nhát dặng. Đáng khen..... Mảng cuộc xem các quan Langsa và Annam lần lần kiểm từ Quan Huyện mà lui gót.

Chúng tôi tuy là chẳng may mà không đăng dự cuộc khánh thành trường «Võ-Văn» này; song ngài vì phận chúng tôi đây là tài em của quan Huyện, nên chúng tôi cùng hết lòng kính khen ngài có da mờ mang bê học thức cho trẻ em trong quê hương ta, nên ngài chẳng nói hao tồn mà thuyết lập nhà trường này, ngài

lại rước giáo sư tài bộ để dạy đồ học trò. Vậy, ai có con nhỏ cũng nên đem đến đây mà cho học tập chắc là mau dặng thành công.

Sau nầy chúng tôi xin chúc cho nhà trường «Võ-Văn» của quan Huyện đăng nhiều ngày tấn phát.

An-Hà Nhứt-Báo

## Không sợ chè khi sao ???

Cuộc tranh thương mài cùng khách tại Cần-thơ, ban đầu nhiều vị trí thức ra cỗ động bão đồng-bang ta lập cái nay, bán cái kia, buôn cái nọ..... Vay phải !.... khen !.... mừng....!

Nay nghe phong-phanh rằng: các vị đó sao lại bán bồ nhái phế làm cho những người mua bán đó có ý phiền, muốn kêu nài...! Uả...làm cái gì lạ vậy ? ? Hè là oắng thuyết thì năng hành chớ..!  
Coi....coi....coi....coi kia, chee nó đang đòn minh đó, bờ mấy vị....!

Túc-ninh-quá

## Quảng cáo

Có lời nghị ngày 31 Juillet 1919, quan Quyền Tổng-thống Đông-Dương cho phép hội Nông-nghiệp tương-tế Long-xuyên mở một hiệu nguyên-báo kêu là «NÔNG-BÁO»

Trong tờ báo ấy sẽ ấn hành công việc làm của các hội Nông-nghiệp tương-tế trong Nam-kỳ và chuyên luận về nghề trồng lúa và mua bán đồ thô sảng trong cội Đông-Dương.

Những hội viên của các hội Nông-nghiệp Tương-tế đã lập trong các tỉnh Nam-kỳ đều được đọc «NÔNG-BÁO» khôi trả tiền. Người nào không phải hội viên Nông-nghiệp mà muốn xem «NÔNG-BÁO» thì phải trả mỗi năm (2\$00) hai đồng.

Ai muốn mua «NÔNG-BÁO» xin kiếp gửi bạc cho M. Liêu-Sanh-Han, Tổng-ly tờ «NÔNG-BÁO» tại Longxuyên, dặng biết trước phải xuất bản mỗi kỳ mấy tập.

Nay kính

**Thuốc****“Vạn-linh-Tê”.....linh !**

Trước khi nói thuốc “Vạn-linh-Tê” linh, át là chư độc giả không rõ thuốc “Vạn-linh-Tê” linh về ngà nào ? linh chuyện gì? Sօ là vầy nói là linh đó: Thấy An-Hà Nhựt-Báo nói thuốc “Vạn-linh-Tê” uống bay nhiêu chứng: hay nhức đầu, cảm thương hàng, bón, đòng kinh trối sụt, nhức mỏi tay chưa v.v.. uống vào một đồi ngày đã thấy hiệu nghiệm chẳng sai. Nghe nói, tôi hành đến nhà M. Trần-dắc-Nghĩa Quản lý Ấm-quán An-Hà Cánhor hối mua 4 gói đem về cho vợ tôi uống thử, vì có chứng hay bón và nhức mỏi tay chưa, ăn ngủ chẳng ngon. Đem về tôi coi theo miếng giấy dặn bảo cho vợ tôi uống hối 5 giờ chiều. Té ra, đêm đó (17 Septembre 1919) lúc 4 giờ khuya ăn trộm đến cay cửa của người anh ruột tôi ở gần bên tôi mà lấy đó. Chúng nó cay cửa dặng vồ nhà rồi vừa cạy lỗ mà khuân đồ, rất may lúc đó tới lúc vợ tôi quấn đau bụng mở cửa đi sông, gấp cửa cửa anh tôi bị cạy liền kêu tôi dậy nói cót tật. Tôi lật đật tri hô kêu anh tôi và nội nhá thay đều thíc dậy, đốt đèn roi coi thật quả cửa hú, 2, 3 cây song mở ra dặng, cái tủ bị cạy gãy tróc bần lề. Còn ăn trộm lúc đó đã trốn trước đầu mặt rồi. Đó, chư độc giả nghĩ coi, nếu không nhờ thuốc “Vạn-linh-Tê”, thì đêm đó anh tôi phải bị mất đồ hết. Đường ấy có dặng gọi là “Vạn-linh-Tê” linh không !

Vậy tôi biến đều thiệt ra đây, xin ông Chủ-Bút An-Hà ẩn hành vào tờ báo của ông cho lục châu trường tất. Còn vợ tôi uống thuốc “Vạn-linh-Tê”; 3 bữa rày, đi sông đều, bớt đau lưng và nhức mỏi tay chưa, coi bộ khoẻ và ăn biết ngon.

Nguyễn-văn-Dương

Secrétaire à l'Inspection de Cánhor

**Tiêu đậm**

Có năm anh nho văn kết bạn với nhau rất thiết; khi trà, rượu, lúo thi phú. Mà trong bọn thì anh thứ 5 dở hơn hết, vì ít học; tánh lại bay lối phách bày đều sanh chuyện lầm.

Ngày kia đương lúc vầy tiệc; anh mới nói rằng: bọn mình chơi thi phú, bài vở quá nhảm; bữa nay chiết tự chơi cho vui. Song giao ước hě ai chiết được thì uống một ly rượu; bằng dờ, thua thì cứ ăn thịt, không phép uống rượu. — Chơi như vậy thì mới mở mang trí hóa.— Bốn anh nọ bèn vắng chịu.

Anh thứ nhứt mới chiết rằng:

Điên Tự Bất Thầu Phong  
Thập Tự Tại Đương Trung  
Thập Tự Thời Thương Khứ

Cố Tự nhứt Hồ Chung

Anh thứ nhì chiết rằng:

Hồi Tự Bất Thầu Phong  
Khẩu Tự Tại Đương Trung  
Khẩu Tự Thời Thương Khứ  
Lữ Tự biến Hồ Chung

Anh thứ ba chiết rằng:

Khôn Tự Bất Thầu Phong  
Mộc Tự Tại Đương Trung  
Mộc Tự Thời Thương Khứ  
Hạnh tự biến Hồ Chung

Anh thứ tư chiết rằng:

Linh Tự Bất Thầu Phong  
Linh Tự Tại Đương Trung  
Linh Tự Thời Thương Khứ  
Hàm Tự nhứt Hồ Chung

Anh thứ năm chiết rằng:

Viết Tự Bất Thầu Phong  
Nhứt Tự Tại Đương Trung  
Nhứt Tự Thời Thương Khứ  
Nhứt Khẩu nhứt Đại Chung.

Anh và bị chúng lựa trước hết chữ rời, ánh kiếm không ra chữ; tung mới chiết đại chữ viết, không biến ra được chữ gì ráo; mới nói hường chữ Nhứt, trên, chữ khẩu dười; kêu là nhứt khẩu nhứt đại chung. Bèn bưng bảu rượu mà uống, chúng cười rẻ.

Giang-hưng-Nhơn.  
Village de Hòa-Thịnh (Cầu-kè)

**Thi tập**

Cung bộ thi diếu M. Trần-như-Tứ.  
(Collègien 3<sup>e</sup> année Bâclieu)

An-Hà số 128

Kinh sữ dày công nghi tuồi ôi!  
Chiếc đồ Kim cỗ bồng liên trời.  
Bao dành tí thế kia anh Tứ!  
Hay muôn qui âm kiêm chú Hồi?  
Đăng hòa mươi năm chưa toại bấy,  
Phoong trâu một kíp phuỗi xong rồi!!  
Từ đây đường Hạnh hiền nhơn vẫn,  
Gieo nếp chưa thành, bê chờ xôi!!!

HƯỚU

Tiếc bấy Trần-như mang vẫn ôi!  
Văn chương một tuồi đất chôn rồi!  
Thế đèn nào kè tâm oanh bắt,  
Đọc sách còn ai dựa tuyết ngái!  
Chưa kịp bắn vàng têo tuồi đứng,  
Đau ngờ mang bạc bê đâu dời !!  
Nhớ câu thơ từ càng tuông lụy,  
Tiếc bấy Trần-như mang vẫn ôi!!!

Bâclieu. Triết đệ  
Lê-chơn-Tâm ai tự

**TỔNG HỮU THI**

Kè ở người đi rất ngậm nguội,  
Mỗi sâu xé nứa, bước chia đói.  
Ngâm cầu, phạt mộc chưa rồi vận,  
Mà bước sanh ly đã giục người.  
Tường nghĩa mưa đừng xao lòng dạ,  
Thương nhau xin nhở gán ghi lời.  
Trường-dinh chén rượu lung với lụy,  
Kè ở người đi rất ngậm nguội.

Bâclieu. Lê-chơn-Tâm

**HÒA NGUYỄN VÂN**

Nhớ thương đời ngà ngậm nguội nguội;  
Vùng nguyệt giải đồng nguyệt xé đôi.  
Nắng giải mưa đầu dành phận kè,  
Bờm treo giường gác cảm thương người,  
Đó trên yên ngựa đừng dằng bước,  
Đây lại phùng văn thăm thiết lời.  
Nhớ nghĩa xin thương, thương nhớ mãi  
Nhớ thương đời ngà ngậm nguội nguội.

Giang-hô y sĩ. Hồ-hơn-Chữ

Phụng họa

**Lời rao cần kiệp**

Kính cùng chư khán quan và Phụ-diễn dặng rõ: Những bài chí các ngài muôn giúp ích giúp vui mà ân hành vào An-Hà nhứt-báo xin gửi cho M. Phạm-ký-Xương Chủ-bút hay là M. Trần-dắc-Nghĩa Tống-lý cũng dặng.

Còn vé sự mua nhứt-trình, sách vở, tuồng, truyện, giày, mực, dặng các lời rao, vân..vân... Nói tóm I đều, là việc chỉ có nói về tiền bạc mandat, lettre recommandée, xin các ngài gửi ngay cho M. Trần-dắc-Nghĩa Tống-lý và chủ sự Ân-quán An-Hà mà thôi,

Xin các ngài lưu ý.

Bồn-quán cần cáo.

**Kính cùng chư  
khán quan**

Bồn-quán rất cảm ơn chư tôn có lòng huệ cò mà nhận xem tờ An-Hà-Nhứt-Báo từ ây đèn giờ, ây là phần chư tôn giúp cho bồn-quán dặng vững bền tuân nghiệp; còn phần bồn-quán đây chỉ lày tâm nhiệt thành đem hết chô nghe chô thầy mà truyền bá ra dặng đáp đến ơn cò cập với chư tôn và quốc dân ta trong lúc này. Vậy mới phi lòng của bồn-quán.

Sau đây, cho dặng tiện bê chính đòn trong các đều tồn kém: Bồn-quán kính nhắc chư tôn vị nào mua báo An-Hà hoặc mới mua hoặc mang năm rồi mà chưa đóng tiền, xin lưu ý giùm mua mandat gửi giúp ích cùng bồn-quán thì ơn của chư tôn rất trọng rất trọng.

bồn-quán cần cáo.

**Giá bạc**

Kho bạc nhà-nước.....	8 f 10
Đồng-Dương.....	8 00

**Giá lúa**

Từ 5\$00 cho đến 5\$10 một tạ, tùy theo thứ lúa.

**LOI RAO**

Kể từ ngày 1er Novembre 1919, ai có trồng mía nhiều xin chờ đến lò rượu **RHUM STELLA** tại làng Phú-Thú (Cáño-tho) mà bán. Bất luận mấy ghe cũng mua; mua đậu ngay lán.

Còn ai chưa trồng mía cũng nên trồng cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng nước mía mà làm rượu.

**Tinh Cantho****LOI RAO**

Quan Chủ-tịch rao cho thiên hạ hay rằng trong lúc sửa cái cầu sác Cái-vốn xe hơi đưa bộ hành qua lại **Vĩnh-Long-Cantho** ghé tạm dở it bữa tại đầu cầu ấy. Vậy nếu tàu chở bộ hành tới chợ Cái-vốn, rồi đó bộ hành đi bộ ra tới xe hơi cách chừng vài trăm thước langsa.

**TÀU CANTHO CHAY:**

Buổi sớm mai: 8 giờ  
Buổi chiều: 3 giờ  
Cantho, le 28 Août 1919.

Signé: Tholance

**Võ-văn học hiệu**

Trường học của Ông Võ-văn Thom lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 Novem-

bre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cần mẫn con nít học mau tàn phát vô cùng.

Tiên học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giả như vậy.

Học Ngoài (không ăn ngủ) ... 4\$

Học và ăn buổi trưa, ..... 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường ..... 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiên trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-Văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kể là: ..... 16\$

Bùa 3 Juillet bài trường tới 5 Août thì tựu, cốn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thì tựu bà con có bác ai có dịp đi Cáño-tho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì, xin gởi thư cho Ông Võ-văn-Thom, thì lập tức có thư trả lời

**MỸ KÝ**

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU  
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cùng quý khách đừng hay: tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cầm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa diệu hào mộc theo lá nhán hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cầm thạch.

Có thư họa chơn dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước mực Tàu, viết chì than, họa biền liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tons genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIÚ cản khai

**記 善 曾****TĂNG THIỆN KÝ**  
*DIT*

TĂNG-NHAI  
Entrepreneur des travaux de construction  
(Cáño-tho-Ville)

**Lành soát các công việc****— HÓ VÀ MỘC —**

CẮT NHÀ—LÀM HÀNG BÀO—BÚC CỐNG BẰNG  
BÁ TRỨNG—CIMENT—ĐÓNG CỬA LÁ SÁCH—CỬA  
LÒNG HỒ VĂN HOA TÂY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy  
mực thành tính làm đầu.

Các việc tôi làm, thì tôi hết lòng lo  
lắng cho toàn vẹo, cho mau mang,  
nhưng thợ của tôi đều là thợ lụa, rút  
tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong  
chữ quan tú, ai muốn mướn tôi làm  
việc chi thì khá viết thư cho tôi,  
hay là dời gót đến nhà tôi Châu-thàn  
CÁÑO-THO BƯỜNG SAINTENOY (cầu tàu lớn)  
NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN  
mà THƯƠNG NGHI—Còn về việc tờ giấy  
chi chặng hạng, nếu có dấu Hiệu tôi  
mà không có chữ tôi ký vào, xin chư  
ông khá lưu ý rằng đó là không phải  
của tôi thật, vậy nên tôi chặng hê  
nhìn biết tới tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cản-khai

**Hậu thạnh**

Giao tiếp thương mại hội  
CU LAO MÂY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000t).

Hòn mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn  
hòn bắc tính theo số lúa trên đây, vì nào  
muốn hòn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn  
Tinh mang mùa lúa chia lời.

Cứu xin quý vị sẵn lòng hiệp vốn mà  
lo đều ích lợi chung và mở đàng thương  
cho bạn mình mau nhẹ bớt.

Như muốn hỏi đều chi trong việc hội  
xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tú chủ  
hội Thương-mại sê bối ẩm lập tức.

Thương xã hội cản khai.

**Việc nên làm!!**

Rượu Rhum Stella làm tại Cau-ho, đặt  
ròng bàng nước mía, uống đã ngọt mà  
giá lại rẻ.

Vậy Bona hiệu kính cung chư quý vị rõ:  
Như vi nào muôn lành về bán dăng kiểm  
tiến huê hống, xin viết thư cho Bona hiệu  
mà thương nghị.

Lành về bán khôi trả tiền trước, bán  
dăng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu.  
Còn nbư vi nào lành rượu về mà bán  
chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bona hiệu  
cũng dặng vậy, miễn là ve còn tốt thì  
thôi.

Société des Sucres et Rhumis de Cáño-tho  
Kinh Cáo

**Một việc khá làm**

Có quan Giám đốc Quesnel sang lóng  
muốn báu hai sô ruộng của ngài, ở tại  
Tháp mười (Mý-tho) sô thứ nhất được  
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì  
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là  
kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới  
vét lại lợu lầm, bê ngan chừng 40 thước  
nêu tiện bê chở lúa ruộng lầm, và như  
muốn chở lúa thẳng lên Chợ-lớn di ngã  
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tôt  
lầm, chẳng còn phải lỗ công khai phá  
chi nữa hết; lại sảng lóng đất có mười  
ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sô đất  
kbác kẽ cậu với hai sô ruộng nói trên  
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu  
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và  
cố lè trong một ít là sê già bán

Hai sô ruộng của quan giám đốc  
Quesnel, hưu lợi mỗi năm chừng 12 tới  
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi  
thư cho quan Giám đốc Quesnel tại  
Saigon, hay là gởi cho sô Nhựt trình An  
hà tại Cáño-tho mà thương nghị và đến  
xem bắn đồ thì hiểu rõ.

**BÁN THUẬN MÀI***Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc*

1465 mảnh ruộng, tọa lạc tại làng  
Thạnh-P Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa  
trung-nhì (Long-xuyên)

TỈNH RẠCH-GIA	140 feuille 2.874	120 feuille 40
	55 h	40. a. 30
Dất của	Đất	
8.630.00		
T. H. DEJEAN		
Nay về của		
ông		
DE LA BATIE		
Võ-v-Thơm		
C. S.	.859	00
Tỉnh Cần-thơ		
Kinh		
Thốt-Nốt		

Có câu hỏi thăm đều chi thì gởi  
thơ cho ông Võ-v-Thơm, Colon à  
Cần-thơ mà thương nghị.

**Xin ghé mắt**

Truyện Ngũ-phụng-Lầu của Trần-văn-  
Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang  
Cần-thơ. Vậy xin đồng bang liêu vài cái  
tiền lảng phí mua đọc giúp vui giây lác,  
giải muộn thoán cung được vài canh.  
Trước là coi cho tiêu khiêng ngày giờ sau  
thấy đều tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngõ lám!!  
Giá mỗi cuốn là..... 0\$20  
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn  
1 cuốn giá..... 0\$20  
50 cuốn giá..... 6\$50  
100 cuốn giá..... 12 00

**LÊ-KHANH-TRINH***Geomètre-civil  
CANTHO-CHAUDOC*

LEVÉ DE PLANS  
*Délimitation et Bornage*  
EXPERTISES

**Ông Lê-khánh-Trinh****KINH-LÝ****Cantho—Chaudoc**

Lành đạt điện tho  
Phân ranh hạng  
Tương phản thổ sảng  
Công chuyện làm kỹ và mau lại giá nhẹ  
Xin viết thơ nơi tôi mà thương nghị

**Phò cáo đồng bang**

Kè từ buôn An-Hà Án-quán,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,  
Lục-châu quan-tử, on dày  
Mẫn-cản mua giúp, ngày nay thành-hành,  
Thạnh-hành dặng cửa hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thơ tin ròn,  
Lành in chi thấy đẹp xong,  
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
[thiệp-lau.]

Toa, sô, bộ, làm càng kỹ lưỡng,  
Chắc lại bền chẳng nhượng của người  
Nói chi sách đóng thì thôi!  
Lưng da, lưng bồ, đẽ dời ít hư.  
Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,  
Tự diễn cùng Sử ký Đại nam.  
Tuấn tra Pháp lệ, dạy kham,  
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.  
Thước, viết nghiên sảng đây đều hạng  
Thiểu chi đâu giấy láng, mực người;  
Chuốc trao, nào phải những lời.  
Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, uay không dễ dũ,  
Bốn quán nào dám phụ ý ai,  
Khó nhọc thử mấy chằng nài,  
Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.  
An-Hà An Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.  
Bốn kính,

**Tuốc điếu hiệu Globe**

(TRÁI ĐẤT)



Có gói 10 điếu

Hút đã ngọt, dễ dàng lâu được  
không mốc, không khorc.  
Tại Hàng DENIS FRERES có trữ bán

**LOI RAO**

Kinh cùng lục-châu dặng rõ, tại nhà  
in Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ  
quốc-âm để giúp cho Hương-chúc có  
quyền thi hành như trưởng-lòa.

Sách này có 156 chương và có đủ kiều  
yết thi, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-  
VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00  
Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thơ đến nhà in Hậu-Giang  
Cần-thơ, mà mua.

**Nhà máy xay gạo**

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo  
trắng, bón lè và bán tạ. Gạo xay ra có  
nhiều hạng, tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua  
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thơ mà  
thương nghị.

Décorquierie de Cantho,

**PIERRE PHAN-VAN-VAN**

DIT VANG

*Geomètre civil*

Longxuyên — Chaudoc — Sadec  
ARPENTAGE

*Délimitation et Bornage**EXPERTISES***Ông Phan-van-Vang****(Pierre)****KINH LÝ NGOẠI NGẠCH****LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC**

Lành đạt điện tho,  
Phân giải hạng,  
Tương phản thổ sảng,  
Công chuyện làm kỹ  
cũng và lin giá nhẹ  
Điện chủ có cần dùng  
xin viết thơ thương nghị

**Thuốc gói hiệu Globe**  
(TRAI ĐẤT)

Máy lạy thường dùng thuốc đều cho  
thuốc Gà-llop là ngọt, khói thơm, hút  
không khô cổ.

Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trữ  
bán-ef mà thôi.

TIẾP

# DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon lâm  
kêu là **Rhum Stella**  
làm ròng bằng nước mía.

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tò  
ý bình vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuốc nữa.

Mua uống rồi mới biết.

SOCIÉTÉ  
des  
SUCRES ET RHUMS  
Cantho Cochinchine

Muôn mua xin do nơi  
**HÀNG HẬU GIANG**  
**DƯƠNG HÀNG**  
**Cantho, Saigon,**  
**Baclieu, Soctrang**  
**Vinhlong, My Tho**  
**Travinh**

Le et approuve par la publication  
Cantho, le 26 Septembre 1919  
L'Administrateur

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng-chưởng