

LE COURRIER DE L'OUËST

ÉDITION EN QUOC NGŨ



AN HÀ NHƯ'T BAO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue, CANTHO

TÔNG LY: TRẦN-DẮC-NGHĨA

CHỦ BƯT: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

BẢN NHƯ'T TRÌNH

TRONG CỎI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM..... 3\$00  
SÁU THÁNG..... 2 00

TRỌN NĂM..... 5 \$ 00  
SÁU THÁNG..... 3. 00  
BÁN LẺ MỖI SỐ..... 0, 15

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM..... 7\$00  
SÁU THÁNG..... 4,50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

## VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

## RƯỢU THUỐC RẤT THÂN HIỆU

Bổn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, răn hay rằng: Nhà-nước cho phép Bổn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dựng thông hành Lục-tỉnh; nên bổn Hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dựng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Như Rượu thuốc của Bổn hiệu ngâm, kể ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUỆ CHỈ KHẢI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hễ uống vào nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gửi thơ cho Bổn hiệu thì bổn hiệu sẵn lòng gửi thuốc lại lập tức.

## TRANG CẢN PHONG THẤP TƯỞU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép làm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thân hiệu.

Nó trị bệnh như: đau phong, tay chơn phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỗi gối, tê tay tê chơn, đau nhức trong gân cốt, các chứng thũng độc đi đứng chẳng an, đau nửa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe hẳn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

## CƯỜNG CHUỖNG BỔ HUYẾT TƯỞU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, như: đau chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỗi mệt, đờn bà dương kinh không đúng, bạch đới xích-dái đờn bà sanh đẻ yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng được. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tử.

Hễ uống rượu thuốc này thì đau bệnh chi nó trừ cũng nói.

## BÁ BO-VỆ SANH TƯỞU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sanh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoãn hốt, chẳng biết thêm ăn, tứ chi rú liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bổn dược phòng bằng da tâm chú ý, tiếm Phương gia thế nọ hết sức mới chế ra được một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hễ am hư thì bổ am, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật hỷ kém hao, hễ uống rượu thuốc này thì dựng trạng tinh sanh huyết, chẳng những là dựng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dựng thường thì dựng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó. Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

## HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỞU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bổn dược phòng chẳng nên công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hễ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền

Đau trong xương, tứ chi rú liệt, đi bước không vững, da vàng, chơn thũng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dị thường, thiệt là một thứ thuốc hay đệ nhất.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hễ uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại dựng sống lâu thêm nữa

## THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỞU

## RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huột lược thơ can, ấy là một thứ thuốc bí truyền tinh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ được, còn như đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay dục gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng mình, hay là tay chơn bại hoại. Các chứng ấy hễ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bổn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẵn, hiệu Trung-Huệ Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huệ Dược-Phòng thì chẳng lầm đó nữa. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gửi thơ để chỗ ở cho ký lượng thì bổn Dược-Phòng sẽ gửi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUỆ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cũng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết TIỆM THUỐC PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bảo chế y sank, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rông những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng ới, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây dân.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

## Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dòn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

## SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RÔNG THUỐC THƯƠNG HẠNG và nhiều hiệu có danh tiếng dấu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLINIER**, 10t bực nhứt.

Chánh tiệm trừ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngửa dặng các chứng bệnh ho, lao tổn.

## PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE  
Có bán các thứ thuốc đã kê tên trên đó, và có bán các thứ thuốc khác, cũng hiệu nghiệm vậy.

## HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000f.

Hàng này của Lan-sa và Annam húng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắt một đếu là tại Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Cũng gửi hàng cho các xứ xa: ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức. Xin quý vị đến xem hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm rông bằng nước mía.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khỏi trả tiền trước.

## TIỆM

## Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hôn, tau, tể, kỳ yên, Tân gia, hạ thọ, khăn đen bằng nhiều tây và khăn bông tốt thương hạng, bán mới và bán lẻ vô ruột xe máy hiệu Michelin, giầy hàm-ét đủ cỡ dặng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lưỡng mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lãnh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.

Cần khải.

# AN HÀ NHỰT BẢO

MỠI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- 1.— Trong cuộc buôn bán phải bên chí mới dặng.
- 2.— Thương mại luận (tiếp theo)
- 3.— Vĩnh-loug khởi sự lập tiệm bán café.
- 4.— Bỏ nghề trong xứ.
- 5.— Thơ ngỏ cho ông Đặng-văn-Chiếu
- 6.— Trả lời cho ông Nguyễn-mạnh-Bông.

- 7.— Nhập lịch Langsa.
- 8.— Mộng kiến Trinh-Ấu.
- 9.— Phú, Bản đàm luận.
- 10.— Hí tếu
- 11.— Thơ tiêu vảo lai
- 12.— Nhân đàm
- 13.— Thi tập.
- 14.— Nam-kỳ Thời sự, giá bạc, giá lúa

## Trong cuộc buôn-bán phải bên chí mới dặng

Người Annam ta lúc này coi mỗi đả biết trong tình đoàn-thể, biết nghĩa đồng bào, biết bình nội giống, biết tiết lợi nguyên, nên nghe nói bọn khách đả chiếm cuộc đại-lợi trong nẻo thương trường lại còn dùng lời khi thị nhục mẹ quốc dân ta như phường con nít, thì ai ai cũng nóng lòng xót dạ. Bực tri thức dùng lời cổ động khuyến khích đồng-bào mau mau ra lập tiệm mà buôn bán ngõ tranh mới lợi cùng khách, người có tư bốn cũng sẵn số mà thi hành làm cho bọn nó kiên ta tự hậu chớ buôn lời khi thị nữa.

Đó là phần mấy vị phú hộ hào gia tích lập tiệm lập hàng vì có vốn nhiều; còn mấy người vốn ít mở không dặng cửa hàng to, thì cũng nên mua bán những vật nhỏ mọn theo quán, lều, bưng, gánh v... v... Chớ nói muốn buôn bán, song mất vốn ít nên làm không dặng. Đều ấy sai rồi. Và lại: trong cuộc buôn bán

phải bên chí mới dặng, bang đầu nhỏ sau to thủng thủng có ngày cũng nên việc.

Đừng nói chi cho xa: mình muốn cạnh tranh mới lợi với khách thì hãy coi cái gương của hần đây mà bắt chước. Một tên khách ở bên Tào mới sang đến Nam-kỳ, nào có đem vốn liền gì theo? Một hai cái áo quần thay đổi mà thôi. Đến xứ ta rồi, trong mình lưng trống vào mấy tiệm xin ở làm công trước nhờ hột cơm sau ăn lương 5, 6 đồng mỗi tháng. Ở dặng ít lâu thông thuộc tiếng xứ ta, chắc lột dặng 5, 7 chục đồng bèo bỏ nghề làm công tách mình ra buôn bán.

Lúc này, vốn ít mà buôn bán to sao cho tiện, nên phải kiếm chỗ xa thiên thị cho dễ bề cáo kiếm, trong làng trong xóm mà nương ngụ, cất quán bán đồ vật, cạo heo, bán xiêu-xáo, bán kẹo, cơm, vảo...vảo... Khách lanh lảm, biết chiều lòng, ở mềm-mòng, ăn xài tiện tặn, chắc lột dễ dành. Annam ta thấy cuộc của hần biết ở đời vậy, thương, xum nhau vảo giúp. Có kẻ lại đem con gái

mà gả cho bán, giúp vốn thêm mua đồ khá khá mà bán, sâu dèo đang trốn, phần có bà con bên vợ giúp sức, phần ở lâu quen biết nhiều người, chẳng mấy năm khá dặng, dư 5, 7 trăm 1 ngàn, hán làm thêm lớn, cho bạc lúa (cả bông) 1 đồng 4, 5 giạ, bán đồ (lột da) 4 cái áo vải đen 3 giạ...! v...v... Làm vậy, lần lần trở nên giàu có bạc ngàn bạc muôn, chừng mới lập hàng này tiệm kia mà kinh diuh sự nghiệp. Ấy cùng bởi sự bền chí mà nên.

Đó, có phải hẳn nhờ giao diệt với Đổng-bào ta mà nên nhà nên cửa. Cũng đáng giạ là giạ hẳn no cơm ấm áo lên xe xuống ngựa đi rồi, trở lại phụ bạc ta là kẻ nhờ cậy của hẳn, mà khi thì ta là mấn-ri mọi rợ... song nghĩ lại chẳng nên phiền vì có câu: ĐẠO NGỒ ÁC THỊ NGỒ SỰ, ĐẠO NGỒ THIỆN THỊ NGỒ TẶC. Nhờ bọn nó khi thì ta, nhục nhã ta, ta mới dặng hoán tính mà biết trọng tình đoàn-thể, xót nghĩa Đổng-bào, noug nã ầu lo cuộc tranh thương đoạt lợi cùng chúng nó trong lúc này.

Vậy xin Đổng-ban ta mấy vị có vốn lớn hãy lập tiệm to hãng bự, còn vị nào vốn ít hãy noi gương buôn bán cũ khách tôi đã nói trên đó mà làm, trong cuộc tranh thương mãi đừng sợ mắc cỡ, đừng nệ ít vốn ít tiền buôn gánh bán bưng chi ráo. Ban đầu nhỏ sau to, hễ là HỮU CẢI SỰ CẢNH THÀNH. Xin Đổng-ban gán lấy gán lấy.

Phạm-kỳ-Xương.

## Thương mãi luận

(Tiếp theo)

Thôi chẳng luận giông dài, trở lại Hàng Hậu-giang tại Trà-vinh. Tại Trà-vinh đã có tiệm Annam như tiệm: Lâm-vọng, Thuận-thương, Nam-tấn-Phát và Vinh-tường-Phát. Song trong bốn tiệm

này ít hàng hóa, không đủ cho Đổng-bào dùng. Cho như Hàng Hậu-Giang này lớn lao lắm, đủ đồ. Nhưng mà ở hạt khác đến lập tại hạt này. Từ xưa, Annam ta có tánh thấy ai ở khác hạt đến xứ mình dựng nghiệp, thì ít muốn giúp cho thành tựu. Vậy ngày nay phải bỏ tánh ấy; làm làm sao chớ khách chẳng có thể cạnh tranh mà làm cho bớt hoặc mất cái nguồn lợi của ta. Bọn ấy nghe nói sẽ có Hàng Hậu-Giang tại Trà-vinh, sao sao nó cũng tính mưu kia kể nọ, coi cái cơ của dân tình mình ở với người Cantho ra thế nào dặng nó có cổ động cùng bọn nó. Nay nó thấy có Hãng lớn của Annam, thì hẳn ghét lắm. Ta phải làm cho nó biết mặt rằng ta nay chẳng phải như xưa. Dầu khác tình cũng như một nhà; dầu cho người Bắc-kỳ và Trung-kỳ vô dầy ta dài cũng như người Nam-kỳ. Hãy cho chúng nó biết rằng dầy liên lạc của ta nay chạy từ Bắc chí Nam chắc như dầy núi Hoành-sơn, chẳng còn đứt nối như xưa.

Và lại Hàng Hậu-Giang mới lập tại Trà-vinh, ban đầu sở phí phải lớn, chưa chắc lợi vô nhiều mấy bữa mới khai trương. Vậy xin quý Ông, quý Bà, quý Thầy, quý Cô, hễ thấy tiệm khai trương ra, thì hãy rùn rùn đến mua giúp, vẫn lại cho đông đảo, làm cho ra cái dấu Trà-vinh với Cantho tương thân tương ái, ngõ hầu làm gương cho những người chẳng có ý nhiệt thành. Dầu không mua chi nữa, mấy ngày đầu cũng phải đến xem, tỏ dạ hân hoan vì thấy được ngời hàng của mình; chừng nào những quý người trong hàng hạ lưu bắt chước quý Ông, quý Thầy, quý Cô mà đến mua thường thường như mua của khách vậy, thì ta mới khỏi mang lấy chữ vô tình. Lại xưa nay quý người trong hàng hạ lưu, trong mọi việc gì cũng noi dấu bậc thượng lưu; vậy xin bậc thượng lưu

hãy làm gương. Coi trong việc tranh thương mãi tại Saigon cũng hàng thương lưu khởi đoan, sau rồi hạ lưu cũng làm theo. Xin chur quý vị chủ tiệm Annam: Lâm-Vọng, Thuận-Thương, Nam-Tấn-Phát cùng Vinh-Tường-Phát, đến ngày Hàng Hậu-Giang khai trương, hãy đến mừng rỡ, buộc giầy thâu ái, tỏ ý rằng chẳng chút nào giống người Nam xưa, ngbla là đồ kỹ lấy nhau, đạo ở đạo, nghề ở nghề, thương ở thương. Và lại một tiệm bán một vại người mua, mà Hàng Hậu-Giang là cửa Đổng-Bào ta lập. Thí dụ: những anh em ruột với nhau, hễ anh có nghề làm ăn, thì em mừng, em có thể làm giàu anh khoái chi; còn phải kiếm phương mà tương trợ cho nhau cho kinh dinh sự nghiệp hơn nữa. Trong thời đợi này, là đương lúc ta lo thế mà vạy cho khỏi cái ách nó đè trên cổ ta, nghĩa là cái ách buôn bán của khách nếu mình ở xứ mình lập ngôi hàng, thấy Đổng-Bào hạt khác đến buôn bán mà mình tới mừng rỡ, chỉ về cái như tình của xứ mình và cái cách để bền chắc cho bạn đồng nghiệp ở khác hạt đến, thì khách nó lại kien nể mình hơn nữa.

Cũng có lắm Ông ở châu thành bấy lâu nay mua cùng tiệm L...V..., Th... Th, N... T...P..., và V... T... P... .., nay nếu dẫu lại Hàng Hậu-Giang thì ra tình yếm cực nghinh tân. Xin chớ có nghĩ như vậy. Vốn chẳng phải quên người cũ tiếp kẻ mới, vẫn vạy sự khởi đầu nang, phải giúp cái lúc ban đầu, cho thành tựu, cho có gốc có rễ, thì sẽ có cây và kết quả cũng như chur tồn đã giúp mấy tiệm nói trên đó đã thành rồi vậy. Tôi tưởng lại trong mấy bữa đầu nếu chur tồn hết thấy đều tựu mua có một mình Hàng Hậu-giang thì mấy tiệm Annam trên đó cũng vui lòng, vì biết rằng chẳng phải chur tồn phụ nghĩa xưa vui lòng vì muốn cho chur tồn giúp hãng

Hậu-Giang trong lúc sơ khai. Ít lâu như nguồn nước có chỗ, có giòng chảy rồi, thì tiện đâu mua đó, miếng lá cũng mua của Annam thì thôi.

Mấy đếu tôi luận trên đó, hàng thương lưu dư biết hơn tôi bội phần, chẳng qua tôi e một hai vị có khi quên tưởng đến nên tôi xin nhắc đó thôi. Tôi lo hơn hết là lo cho mấy người bực hạ lưu mà ở đồng bãi, mà bực ấy đông hơn hết trong nhơn dân; khách bán buôn lợi nhiều cũng nhờ bán cho bực ấy. Vậy tôi khếp nép cúi xin các quan Chủ-quạo, trước giúp nước mình, sau giúp cho hàng Hậu-Giang, cổ động với dân trong quận có ra thành thị thì đừng quên đếu chi, một đồng xu cũng mua của Annam. Cũng cúi xin các hàng Cai Phó Tổng, Ban-biện, viên chức trong làng và mấy vị Điển-chữ vì nước vì dân mà cổ động mấy đếu tôi xin đó. Chur quý Ông nói ra, sao dân tình cũng kẻ tá điển không nghe nhiều cũng nghe ít; bữa nào có nhóm tại nhà công xin thì ơn với dân mà diên thuyết, truyền rao cùng hương thôn lân lý rằng ngay giờ đã đến cho ta thoát khỏi chốn trăm luan là bàn tay của khách; vậy hãy đồng lòng mà nhảy ra một lược, chớ nên chậm trễ.

(Sau sẽ tiếp theo)

Huyh-long-An (Trà-vinh)

## Vinh-long khởi sự lập tiệm bán café

Theo lời bí nhân ước ao cho đồng bang xứ Vinhlong kết giầy đoàn thể lập tiệm café Annam mà đoạt tranh mỗi lợi với khách đã ăn hàng trong quý báo «An Hà» số 131 ngày 4 Septembre 1919.

Hiện vài tuần nay quý thầy các ty các sở và chur đồng chí hiệp một ý định mỗi phần bần là (5\$00) tình lại hơn 1

ngân đồng bạc rồi, có nhóm hai kỳ rồi mà bàn tính lập tiệm café mà chưa xong.

Tiết thay! Vì số hùng thì đông người mà có hai thầy kỹ lục có lòng lo lắng trong cuộc «tranh lợi» này, 1 thầy kỹ C... làm đầu trong hội (tondateur) 1 thầy kỹ K... giữ tiền bạc (caissier) của quý ông thì không ngó vào nên cuộc «tranh thương mại» tại Vlohlông chưa thành tựu. Quý ông ôi! tưởng lại lúc này các phần hùn đều mỗi mất trông đợi quý thiện ông nào ngó vào thì số hùn sẽ tăng thêm nữa ấy là: trạch kỳ thiện giả nhi từng chi, còn quý ông không ngó vào ấy là: kỹ bất thiện giả nhi cái chi đó!! Ấy vậy bị nhân ước ao xin quý ông mở lượng hải hà đoái thương đồng chúng cố gắng và bảo bọc quyền lợi cho đồng bào xin ngó vào thì các phần hùn vịnh theo chừng quý ông mà bước tới chắc sự «buôn bán» xứ ta đây mau thành tựu lắm, nếu quý ông đành lòng ngó lơ thì sự tranh lợi xứ ta đây ắt sẽ diễn tri chi cho khỏi bọn kiêu cư không chề hết đồng bang ta là giầy đoàn thể mục sao?? Kia như tỉnh Cánhơ xa Saigon hơn xứ ta đó, cuộc tranh lợi nay đã kết quả rồi, tiệm café, tiệm cơm cháo, tiệm cơm Langsa tiệm bán rượu lè, tiệm bán thuốc Langsa, đến đổi thịt heo cũng đã có ba bốn thớt tại chợ rồi, vậy mà còn đang lo lập chành lúa và còn kêu thúc lập tàu đồ mà đưa hành khách Annam gương tốt như vậy há không đáng khen sao? Không bắt chước sao? Đó là huyết mạch xương thịt Annam, còn ta đây sao? Nghe nói tại Cánhơ có ông L. v. S... xướng ra thôi thúc cuộc buôn bán này, đáng khen cho ông L. v. S... là người thanh niên mà có dạ nhiệt thành biết thương đồng chúng, vậy bị nhân ước ao cho ông L. v. S... cứ 1 lòng lo tới hoài cho bển chí, vì bị nhân đã biết lâu vợ chồng ông L. v. S... này là người rất có lương tâm, tánh tình thuận hậu, ái nhân như kỹ đáng cho người tinh cậy, bị nhân đáng phục lắm.

Ấy đó giầy đoàn thể Cánhơ rất khẩn khích đó, còn Vĩnh-long ta sao??? Vậy chúng ta cũng đáng noi gương lành tỉnh Cánhơ đây mà bước tới đi, chớ để diễn tri há không hổ sao?? Xin chừ quý ông ráng làm làm sao cho sự «buôn bán» café cho thành tựu, thì ân đức của quý ông rất trọng lắm mà!! Tiền bạc hùn đã sẵn rồi xin quý ông ngó vào, chớ để lâu ngày thì rất uổng cơ hội của chúng ta đợi quý ông lắm đó!! Nghe nói thầy Trấn-văn-Tú có hùn trong cuộc này như vì chậm trễ đợi đã mỏi mề, nên thầy xuất tư bản ra mà khởi sự lập riêng tiệm café trước hết, định ngày 7 Septembre thì khai trương, vậy xin đồng ban ta như điệp này đáng kết giầy đoàn thể lại xin vô tiệm café này mà giúp ích cho đồng bang sau sẽ lập thêm nữa, nói tắc bất kỳ là tiệm gì của Annam lập, thì Annam phải đến tiệm Annam mà buôn bán, vậy mới gọi là đồng ban đồng chúng đó! Chừ quý ông! quý thầy, chừ đồng bang ôi! Cũng chẳng biết bọn kiêu cư nó khi thì mạ nhục ta lắm mà! Kia nó đã làm bài gởi mà mạ nhục ta, làm đều khi thì chề ta là giầy đoàn thể mục chừ đồng bang đã thấy rồi không cần tôi phải nhắc lại.

Nếu chúng ta mà thấy những điều đó khi thì ta thì chúng ta đáng giận đáng ghét cả bọn nó chẳng hề người dưng. Vậy quý vị nào có tư bản riêng có lòng thương đến giống Lạc Hồng ta thì cũng nên hiệp hùn lập tiệm mà buôn bán dặng cạnh tranh quyền lợi trong xứ của ta lại cho chúng.

Bị nhân xin lỗi chừ quý ông, quý thầy chừ diễn chủ, bị nhân biết vị nào có lòng thương đồng bang ta biết lo lắng cho chúng tộc ta xin bị nhân xin phép bị nhân xướng danh ra, như mấy thầy thông sư Trạng sư là: Thầy ba T... thầy năm G... thầy sáu V... sở ngành Hậu giang Dương-hàng thầy T... M.T... thầy hai T... T... thầy Paul D.... chừ quý

chức: Thầy thông L... thầy cai T... thầy phán N... thầy Phó Mười-hai và các quý chức quý thầy xa châu-thành xin đồng một ý kiến tưởng lại lập hàng mua bán lúa, hàng lâu, hàng xe hơi, nói tắc bất kỳ hàng chi quý ông quý chức trên đây làm đều dặng hết. Xin quý ông quý chức quý thầy gắn lấy, gắn lấy.

Trần-quang-Minh

## Bôn nghề trong xứ

Thăm nghĩ căn cội bốn nghề trong bốn xứ chặm tấn bộ hườn mở mang cũng bởi tục cũ lưu truyền đến đời ni cải sửa chưa dứt được.

1. Sĩ mong mỗi lần chen đường hoạn trang phú hộ bực hào gia sẵn tiền cho trẻ thơ học trường tỉnh trường trên cùng du học bên Mầu-quốc sau trở tài năng tùy bực dương danh với thế: Ấy là thượng trung như vậy chẳng nói làm chi ngặt một nỗi dân cư sẵn giả kỹ ngụ thôn quê nhờ các tiểu học đường con trẻ đổi mài kinh sử, thương thay mới nếm mùi văn chúc ít buôn ra phát cỏ cắm cây thế ấy càng lâu bữa kém mòn còn chỉ mà mở mang cho mau lẹ, thậm uổng mấy năm đèn sách trôi theo dòng nước phú cho ngọn Nam-phong. Khá tiếc đã biết sự cần là chuyên nghề làm lụng cũng có giờ ngơi nghỉ buổi tối han trư xem báo kết bạn học vấn cùng nhau cho văn học phát hiện thêm lần học sự rồi học hữu.

2. Nông, vườn ruộng rẫy không qui thẳng chi cả mạnh ai tự ý gieo trồng dẫu đã thất phú cho trời, miêng làm cho có chừng qua ngày tháng nếu làm như thế sao được mau phát đạt sao cho tốt trái bông ao ước làm sao người thợ nghề chỉ bảo kẻ chưa thông ông chủ đất thúc hối nhắc nhở tá điền gieo cấy kiếp thì kiếp tuyệt.

3. Công, các hạng thợ dùng tay mà làm mỗi việc còn thấy dạy thợ chỉ quyết đầu nghề không dám dạy tinh thông sợ trò giỏi làm ăn choán đám cũng có người thiên nghệ là nhờ tiệm học nhiều thầy phải chi đừng mất hiềm như vậy thì người Nam-Việt biết bao nhiêu là xảo thủ.

4. Thương, ngoại trừ mấy tiệm buôn buôn bán lớn sẵn người thức giả sắp đặt đánh rành tính toán phân minh khách trú bị không muốn kiếp, thậm cho mấy chủ thương hở lời ăn lỗ chịu đất thất uào ai có tướng chi ai, người buôn lâu chẳng dạy kẻ mới đi buôn sợ thạo việc được mới hàng muốn cho mình được một mình một chợ, rủi mà gặp cơn nguy hiểm mạnh ai tiên báo kỹ thân chẳng mong lòng cứu giúp bọn tai nạn sao gọi rằng thổ tử hổ bi sao gọi rằng đoàn-thể.

Than ôi! thế tình dường ấy mất mớ như vậy làm sao cho mau được mở mang làm sao cho mau tấn bộ. Ấy vậy sự đã qua rồi chừa bỏ, xin từ đây giầy đoàn-thể ráng mà buộc ràng liên lạc sáu châu làm cho nổi tiếng với ngoại bang dường ấy mới nhà Nam đại hạnh.

Xuân-hòa (Sổctrăng)

Huỳnh-trung-Nghĩa

## Thơ ngổ cho ông Đặng-văn-Chiêu

Tôi đã phản trần với ông ít đều gởi vào trong tờ NÔNG-CỎ-MÍN-ĐÀM rồi, nay tôi xem AN-HÀ-NHỰT-BÁO này lại thấy một bài y như thế. Vậy xin viết thêm mấy lời nữa để thừa hết mọi lẽ cho ông tương.

Đã hay rằng: văn-chương đặt đề cũng như là người viết chữ, muốn viết đứng viết xiên thế nào cũng dặng, miễn coi được thời thời; văn-chương muốn diễn-

tả bằng cách nào cũng được, miễn dùng được thời thời. Vậy tôi dám hỏi ông rằng: kẻ viết chữ đứng chẳng ra đứng, xiên chẳng ra xiên, giòng ngược giòng xuôi, giòng xiên giòng xẹo, thảo chẳng ra thảo, chân chẳng ra chân, ai trông cũng lấy làm chướng mắt phải nói, mà cái người viết thời cứ tự-đắc là tốt, thời ông bảo thế nào? Văn-chương cũng vậy, đặt văn xuôi chẳng ra văn xuôi, văn vắn chẳng ra văn vắn, đương nói nôm thời kéo hàng nút chữ uho vào, đương nói ta thời xen một nạm tiếng tây vào chẳng có dấu đuôi không phân nghĩa lý vở đầu nói đầy, bà chi dùng nấy người thừe-giả thấy bộ nghề mà phải nói, nhưng người quen lãng-xãng đi rồi, lấy thế làm hay, thời ông bảo thế nào?

Ông phải biết rằng: ông COURRIER, ông HUGO, ông BÉRANGER đặt ca về tiếng Pháp mà hay ai cũng phải phục ra, tất cũng phải lời lẽ thanh-tạo, ý-nghĩa hoạt bát, văn-chương lưu-loát, văn-diện đứng đắn, mẹo mực đúng phải, chứ nếu ba ông ấy cũng vớ chữ gì đặt chữ ấy, bả câu nào dùng câu ấy, về không ra về, ca chẳng ra ca, mẹo mực không thông, ý-nghĩa lộn-xộn, lời-lẽ thô-tục văn-chương nhố-nhăng, thời chắc không còn ai thêm đọc đến lấy nữa bài mà thấy tên các ông ấy cũng phải ghê phải tởn mà thôi.

Bừ KHÔNG-TỬ chẳng chê thơ QUỐC-PHONG, vì thơ QUỐC-PHONG đâu phải những thiên TRỊNH-VỆ dâm-bôn nhưng nhờ hay ý đẹp có thể lưu lại cho vạn cổ xét được nhân-tâm phong-tục thời bấy giờ, để làm giùm làm giới. Ông HOMÈRE đi hát cùng đương, cũng hát những bài ca-tụng anh-hùng hào-khiet sự-nghiệp vẻ-vang. Chứ nếu thơ QUỐC-PHONG tám-bảy tám-bạ chẳng ra điệu, chẳng nên văn chữ nghĩa dùng không được đúng văn-chương mới chẳng nên nhờ, thời đức KHÔNG-TỬ cũng không

thèm chép đến. Ông HOMÈRE ví cũng chỉ hát nhảm hát bậy chẳng có lý-thứ gì thời cũng chẳng ai thèm ghi nhớ đến tên ông vậy.

Ông RACINE, ông MOLIÈRE, ông SHAKESPEARE, cùng ông CORNEILLE đem nhờ gấm vóc mà diễn ra kịch bản để dạy đời khuyến thế, cũng là văn vắn văn xuôi hai lối mà thôi, song các ông ấy không có đặt sai câu, dùng bậy chữ «Nói xiên đằng ni, nói xẹo đằng nớ» bao giờ. Nếu được những cái «văn chương hát-bội» ấy thời quý biết là bao! Song «văn chương hát-bội» của mấy đứa con hát vô học thừe nói lảm bậy thời khôn biết thế nào!

Đó là tôi xin nói qua cái nhẽ văn chương để ông nghe, không có ý gì châm chọc ai hết thấy. Người Bắc-kỳ không có ai chê văn chương Nam-kỳ là văn chương hát bội» bao giờ. Nếu mà được văn chương hay tư tưởng rộng, lý luận sắc đáng thời đến văn chương của những người Mọi, người Thổ, người Ma-ni, người Mã-lai chúng tôi cũng ưa chúng tôi cũng quý, chúng tôi cũng rung đùi mà khen ngợi được. Vì văn chương đặt để chẳng ra gì, không còn thú gì, thời dầu văn chương Anh, Pháp, hay văn chương Tào, Nhựt chúng tôi cũng phải chê bai không phục. Chúng tôi có yêu riêng gì thứ văn chương nào, mà ghét riêng gì lối đặt để nào đâu. Người Bắc-kỳ thật là lễ phép, nhún-nhường, hiện còn giữ được những cái phong hóa củ của tổ tiên chúng ta để lại, chúng tôi không có hể khi dễ ai chúng tôi có khi dễ ra chẳng nữa, chỉ khi dễ những người «đã không biết gì mà lại cứ tự-tánh chẳng chịu phục thiện mà thôi. Người Bắc-kỳ lúc nào cũng vẫn cho mình là còn thiếu còn dốt, trông thấy thời thế cạnh tranh nhờ được nước Pháp thương mà bảo hộ cho, chỉ một niềm cha bảo con, anh bảo em vợ

### Trả lời cho ông Nguyễn-mạnh-Bồng

Trong báo «Nam-Phong» có lời chê văn chương Nam-kỳ là văn chương hát bội rõ ràng, mà ông lại chối ngay, nói rằng không có. Ông đã chối, và kiếm thế nói cho qua, đáng lẽ gì tôi chẳng trả lời làm chi, để mỗi người từ Nam chí Bắc công-luận lấy. Song nội cái thơ trên đây chẳng phải một lời chối ấy mà thôi lại còn nhiều điều khác ăn chịu với những bài tôi viết trong N. C. M. B. và A. H. N. B. hôm nọ.

Ông chê những người «đương nói nôm thời kéo hàng nút chữ nho vào. ....»thiệt tôi lấy làm lạ! Vậy chứ ông không thấy văn chương Tây thường đương nói Tây kéo hàng nút chữ Lai-tin, chữ Hồng-mao vào hay sao?? À, như người «thứe giả» của ông đó muốn chê ai đặt để không đầu không đuôi, thì nói cho có người, hoặc là làm bài «bình luận văn chương» đăng bắt bẻ người ta, thì tôi đây có cang phạm chi đến phòng ra miệng, chừng nào nói đến tôi, tôi sẽ trả lời. Cái này nói văn chương trong Nam-kỳ, ấy là nói chung hết ba triệu đồng bào tôi vậy. Tôi đã đem chuyện ông Courier, ông Hugo, ông Béranger, ông Không-tử, ông Homère văn vắn mà nói cho các ông rõ các ông lựa phải lấy đấy mà nói lại tôi đã hiểu rõ đã đọc rồi văn chương mấy đăng ấy mới đem ra mà làm gương cho mấy ông soi, đăng hiểu rằng văn chương hát bội cũng có thể sâu-xa vậy.

Ông nói rằng văn chương Anh, Pháp hay là văn chương Tào, Nhựt ông cũng có thể chê bai không phục. Điều ấy tôi không cang, song tôi khuyên ông, chê người Nhựt nào, người Pháp nào, người Anh nào thì chê cho có người, trong cuốn sách gì, trong bài gì câu làm sao

bảo chống, bẻ bảo bần, cố gắng sức mà học hành cho khôn ngoan lên để có ngày nở mặt nở mày ra với thế giới. Người Bắc-kỳ biết cảm tình đồng chủng sót nghla đồng bào, chỉ ước ao cho được Nam Bắc thân nhau, ba kỳ quý nhau để có đoàn thể to tát mà sống ở đời cho được mạnh. Người Bắc-kỳ nhiệt-thành với việc dân việc nước, bao giờ cũng không mản ý, chứ không phải người Bắc-kỳ hay kiêu căng. Tôi xin các ngài đừng có lấy mấy lời sọc-lỗi của một vài ông văn chương, tức vật nhau, mà bỏ mất nghla máu mủ, tinh họ hàng, phải biết rằng: không có Bắc thời chẳng làm gì có Nam, uống nước phải nhớ nguồn, chứ có nên quên đất tổ tiên, cảnh kia chẳng ở cõi này mà ra đấy ư?—Sao mà vì một câu nói vô vị nớ nào đã toan cắt đứt cái mạch đồng bào, vậy những khi ngâm bài thơ:

*Người ta taộc đàu đem bằng chữ,*

*Đầu ở trong nời khóc là là.*

*Khóc rằng đôi ta cùng gốc lèn*

*Sao nỡ đối nhau chi với quai!*

thời chẳng đau lòng liêu ruột lảm sao? Ai chẳng biết rằng «chưa ắt người Bắc đã biết truyện bằng đầu Nam» ở đầu chẳng có người hay, mà ở đầu chẳng có kẻ dở. Xin ông Đặng-văn-Chiêu từ rày đừng nên vớ dũa cả năm thế nữa mà tội nghiệp lảm! ông à. —Còn sự ông nói ông Phạm-Quỳnh, xin ông xem báo «NÔNG-CỎ-MÍN-ĐÀM» tôi đã có một bài gởi để đăng để là «Trả lời bài «Văn-chương hát bội» của ông Đặng-văn-Chiêu Trà-ou», ông sẽ trông trong dục.

Mãn-châu, Nguyễn-mạnh-Bồng

Trợ bút báo Nam-Phong Hà-nội

À Hanội, le 27 Aout 1919

mà ông không phục. Chớ ông chê không  
ngần như nói hết Nam-kỳ đó ắt là lời  
chê vô độ, ấy sẽ gây khổ cho ông chẳng  
sai.

Ông khoe rằng người Bắc-kỳ hiện  
còn giữ được cái phong hóa cũ của tổ  
tiên. Tôi sợ cho ông làm nhọc lòng tổ  
tiên ông lắm đó vì chưa ắt người tổ  
tiên đã nói ra rồi chối đi....

Ông khoe rằng người Bắc-kỳ biết cảm  
tình đồng chủng, xót nghla đồng bào.  
Đều ấy tôi chưa dám tin, tôi chỉ rõ được  
rằng lúc người Bắc bị lục, người Nam  
cho tiền thôi. Song tôi cũng chưa dám  
khoe rằng người Nam-kỳ biết cảm tình  
đồng chủng, xót nghla đồng bào như  
mấy ngài vậy.

Ông nói rằng: không có Bắc thì  
chẳng làm gì có Nam. Ông thiệt không  
hiều mà. Gốc gát dân tộc Annam  
hồi trước ở miệt Tibet tràn qua  
đây, bây giờ cũng có người Nam ra ở  
Bắc sanh con đẻ cháu ở ngoài như người  
Bắc vô trong này, đều ấy có lạ gì. Mọi  
người đều có tổ tiên riêng. Bởi vậy ông  
họ Nguyễn, kêu là Nguyễn-mạnh-Đông,  
còn tôi đây họ Đặng, kêu là Đặng-văn-  
Chiếu! Nào ắt ai sanh ra ai—(Sách đạo  
nói tổ tiên loài người ta là ông A-Dong  
và A-Dà. Sách triết học Hồng-mao nói  
tổ tiên loài người ta là con cá, vì lá cây  
sanh cá, cá sanh khỉ, khỉ sanh người ta).  
Đâu có người Bắc-kỳ vô trong này sanh  
con đẻ cháu, cũng là người Bắc-kỳ hồi  
xưa chớ chẳng phải người Bắc-kỳ đời  
nay. Có nhiều người Nam-kỳ ra sanh  
con đẻ cháu ngoài Bắc, chúng tôi chẳng  
lấy đấy mà nói rằng không Nam thì  
chẳng làm gì có Bắc.

Tôi chưa thấy bài ông gửi đăng trong  
«Nông Cổ» thế nào, để rồi sẽ trả lời.

Đây tôi đã nói mấy đoạn trước về  
cái thơ ông gởi cho tôi. Sau xin ông  
chớ thấy tôi viết trả lời cho báo Nam  
Phong như vậy, mà tưởng tôi không

thương người Bắc-kỳ là người một  
nước với chúng tôi. Song lời nói thương  
nhau chẳng phải là đủ, chừng nào có  
địp gì, mấy ông mới biết rằng chúng  
tôi một lòng một dạ với đồng-bào.

Vì mấy ông viết trong «Nam Phong»  
có lời nhục đến người trong này, nên  
tôi phải trả lời, sau lại vì ghé thăm bạn  
tôi là M. Phạm-kỳ-Xương gặp cái thơ  
trên đây nên tôi phải trả lời thêm. Chớ  
khi không, chẳng bao giờ mịch lòng  
nhau làm gì. Ông xin tội từ rày đừng...

VUNG.

Hiện nay người Bắc-kỳ ở trong này như  
M.M. Ng.. Đ., L... Đ... vân vân tôi  
đều xem như anh em có lòng nào «cũ  
đậu nấu đậu» bao giờ?

Trà-ôn: Đặng-văn-Chiêu

### Kính cùng chư khán quan

Bốn quán rất cảm ơn chư tôn có  
lòng huệ cò mà nhận xem tờ An-  
Hà-Nhật-Báo từ đây đến giờ, đây là  
phần chư tôn giúp cho bốn quán  
đặng vững bền tuân nghiệp; còn  
phần bốn quán đây chỉ lấy tâm  
nhiệt thành đem hết chỗ nghe chỗ  
thầy mà truyền bá ra đặng đáp  
đến ơn cò cập với chư tôn và quốc  
dân ta trong lúc này. Vậy mới phỉ  
lòng của bốn quán.

Sau đây, cho đặng tiện bề chỉnh  
đôn trong các đều tổn kém: Bốn  
quán kính nhắc chư tôn vị nào  
mua báo An-Hà hoặc mới mua  
hoặc mãng năm rồi mà chưa đóng  
tiền, xin lưu ý giùm mua mandat  
gởi giúp ích cùng bốn quán thì ơn  
của chư tôn rất trọng rất trọng.

Bốn quán cần cáo.

## Nhập tịch Langsa

(Naturalisation Française)

Mới hay dạng tin rằng có chỉ vụ của  
Đức-Giám-Quốc Đại-Pháp để ngày 5 Juin  
1919 gởi qua cho ông Hồ-hưng-Nhường  
Trưởng Tòa tại Châu-Đức, sanh ngày 22  
Novembre 1868 nơi làng Hanh-Thông-  
Tây (Gia-Đình) được phép vào theo bộ  
dân Langsa.

Bốn quán lấy làm hân hạnh kính đoi  
lời mừng cho ông Hồ-hưng-Nhường  
đặng vậy mới là xứng danh xứng phận.

A. H. N. B.

## Mộng kiên Trịnh-Ân

Vì có tánh ít hay thức khuya, nên bữa  
nào cũng vậy, Lẽ là tối chừng hết canh  
một thì nó bắt buồn ngủ ngáp vắn  
ngáp dài dường như mấy vị nuốt thẩu tới  
cữ mà chẳng hút. Số là một đêm kia độ  
chừng 9 giờ (hết canh một) mọi khi vào  
mùng hễ đặt lưng xuống chiếu: chừng  
5, 7 phút đồng hồ đã mê giấc đi rồi nào  
có biết, chuyển này cũng lạ: nằm trần  
trở hoài, lăn qua rồi lăn lại, bụng muốn  
ngủ mà ngủ chẳng êm, dường như có  
đều tâm sự chi huýt trặc vậy. Máng trần  
trọc từ 9 tới 10 giờ, từ 10 tới 11 giờ mà  
chưa ngủ..... chừng tôi quên sự chi...  
đó, thoát thấy 1 người vạm vỡ, tướng  
mạo hung hãn lắm, mặt đen như chà-  
và, 1 con mắt nhỏ 1 con mắt lớn coi như  
là lé mà không phải, râu quần đeo bó  
hàm, đầu không bịch khăn đội nón chi  
ráo, mình thì dề trần, không mặc áo, lại  
bận một cái quần đen, chơn đi đôi giày  
cái mũi cong cong vô ống cẳng, tay xách  
cái búa đi chằm chỉ lại chỗ tôi nằm ....  
cháu ôi! lúc đó, tôi hồn bất phụ thể, ké

chắc phải theo ông theo bà rồi đa.....  
rung lập cập... Người đó lấy tay khoát  
tôi mà nói rằng: mi chớ sợ, ta chẳng làm  
hại mi đâu. Ta đây: sanh vi tướng tử  
vi thần chớ chẳng phải như mấy loài  
quỷ kia phá người mà kiếm chẻ xôi gà  
vịt. Nghe nói vậy: tôi bớt kinh hãi lẩn  
xuong dường đứng chấp tay xá và hỏi  
rằng: Thưa ông, chẳng hay ông là người  
nước nào quý danh ông là ai đến nhà  
tôi có đến chi dạy bảo? Ông đó cười  
hà hà rồi đáp rằng: mi lớ quá, mi quên  
ta thật sao? Ta đây là Trịnh-Ân tự là  
Từ-Minh trước vi Nhữ-nam-Vương  
người Trung-quốc làm tôi trào Đại-Tổng  
Triệu-khuôn-Dần đến nay trời ngàn năm  
rồi, song ta vì lòng canng trực có dạ  
trung thành nên sảo Thiên-Đình cho ta  
hiển thánh bắt tiên bắt diệt. Ta đến đây  
mách bảo cho người biết, vì thấy bọn  
ca nhi (hát bội) của đồng bang người  
làm đều ức lý cho ta lắm. Và ta cùng  
Vương-Huynh ta là niềm thù tặc: ngoại  
tặc quân thần chi đạo, nội tặc huynh đệ  
chi tình, hà tất nhân tâm tương hại cho  
đành! Ta mà qui thần đây là lúc đó ta  
chinh chiến rui sa cơ nên bị giặc nó loạn  
xạ ta, chớ nào có Vương-Huynh ta tỷ  
tửu mà nghe lời sàm tấu rồi ra lệnh đem  
ta đến tam pháp tư đồ hạ sát bao giờ?  
mà hát bội của đồng-bang người dám  
đặt đều làm cho linh Vương-Huynh ta  
phải mang tiếng hôn quân vô đạo nghe  
nịnh giết em! Vương-Huynh ta phiến  
biết chừng nào! Còn ta đây cũng là  
giặc cảnh hồng, vì hát bội người ít bữa  
đem ta ra nó chém một lần, một năm  
chém không biết mấy chục lần; như  
tuần rồi đây tại Cánthơ trong một cái  
rạp hát kia cũng bắt lợp Vương-Huynh  
ta say rượu rồi đem ta ra mà chém nữa!  
Nếu vậy thì ta phải làm làm sao mà mọc  
đầu lên hoài cho bát bội của người có  
mà chém mới đặng chớ! Mi nghĩ coi như  
vậy có ực cho ta không? Có ực cho

Vương-Huỳnh ta không? Ông nói đến đây coi mặt ông có sắc giận lắm; ông bèn tăng-hăng 1 tiếng rồi bỏ ra đi mất.. Tôi giữ mình tỉnh giắt nghe đồng hồ gõ 1 giờ khuya, lật đật lấy viết mực biên trọn diêm chiêm bao này xin ấn hành vào đây cho chư độc giả nhàn duợt.

Vô-ngọc-An  
Imprimerie de l'Ouest  
(Cáuthơ)

## Phú, Bản đàm luận

Phú với Bản là bạn đồng song thuở bé buổi lớn khôn gìn một mực chí giao lui tới tạt thù trọn niềm khấn khít; ngày nọ gặp nhau Phú giác về nhà trò chuyện.

Bản— tánt hay liêm sĩ đứng đây thừa từ đệ huynh viễn biệt, thiên các nhứt phương cũng đã lâu rồi uay được hội ngộ bất kỳ thì tam sauh hữu hạnh.

Phú— mời ngồi trầu nước xong xuôi bày tỏ hàng ân mạng nóng lại lịch.

Bản— hôm nay tôn huynh có hay sự chi chăng há?

Phú— ở ruộng như hủ dục phi thì chẳng lọt vào tai, hiểu đệ tứ hải giao du có thấy đều chi tỏ chơi nghe thử.

Bản— trót tháng rày từng nghe Saigon, Chợ-lớn cùng các tỉnh thành phần nần khách-trú bạc đãi Annam chẳng ai thèm dùng café với đồ diêm tâm của china nữa.

Phú— hiểu đệ sai rồi, mới tháng trước tôi đi chợ vào tiệm khách mua đồ tới trăm ngoài bạc chúng nó niềm nở ân cần bưng trà dốt thuốc trao tay tôi lấy làm khoái chí mua thêm cũng bọn.

Bản— phải rồi nó thấy tôn huynh sang trọng ăn mặt lòa lét bánh bao nó đem miếng mồi là diều xi-gà chén nước mà mồi như tình được chúng nó mở hoá tui tham đồ lợi đó chứ gì.

Phú— khách-trú bạc đãi những bực người nào xin hiển đệ căn nguyên thuật rõ?

Bản— hôm trước bạn đồng bang ở xóm với tôi tới tiệm khách mua vật dụng về xài, bọn china thấy tôi và chư huynh đệ y phục lạt xài nằng tấp nám da chơn phèn tay lấm hỏi móa nào nó cũng thách tới bằng hai vì bọn tôi nghèo tiền đâu mua cho nổi, túng thế phải trả hạ giá mà mua.... Than ôi! nó đã không đành bán thì tạp hóa của nó háy còn, cái này nó chưởi thế chưởi thối, tiểu na này nọ dù thứ nó lại xỉ nhục cái lỗ ở ngóc lưng ngóc lác không biết gì á háy lô hô..... á ti cho lánh.... Trời đất ôi! nó thì đồng bào như thảo giới mà tôn huynh gọi rằng sai, đợi tới bực nào mới đúng!

Phú— nào có biết ở mô! ai dè bọn nó ký ngụ kiểu cư, như hột lúa của chúng ta mà làm giàu, lẽ thì nó hậu với chúng ta mới phải, nếu y như lời biên đệ tỏ bày thế thì bọn khách-trú mực hạ vô nơn thái quá.

Bản— cùng nhau đàm đạo ác lặn tây đoài, thôi em kiêu về đệ cơn rảnh em sẽ thuật tiếp cho tôn huynh tường lăm.

H. T. N.

## Hỉ tín

Bồn quán hay đặng tin mừng rằng: Chánh thất của M. Đặng-văn-Chiêu cựu Giáo-sư tại Trà-ôn, mới hạ sanh trong đêm 10 Septembre 1919 một đứa con trai rất nơn tươi tốt.

Bồn quán kính đởi lời mừng cho bạn lành Đặng-văn-Chiêu gia đình hậu phước hỷ kiến kỳ nam và chúc cho Madame Chiêu và trẻ mới sanh đặng vạn sự an bảo

A. H. N. B.

## Lời rao cần kiệp

Kính cùng chư khán quan và Phụ-diễn đặng rõ: Những bài chi các ngài muốn giúp ích giúp vui mà ân hành vào An-Hà nhựt-báo xin gởi cho M. Phạm-kỳ-Xương Chủ-bút hay là M. Trần-dắc-Nghĩa Tổng-lý cũng đặng.

Còn về sự mua nhựt-trinh, sách vở, tuồng, truyện, giầy, mực, đặng các lời rao, vãn...vãn... Nói tóm I đều, là việc chi có nói về tiền bạc mandat, lettre recommandée, xin các ngài gởi ngay cho M. Trần-dắc-Nghĩa Tổng-lý và chủ sự Ân-quán An-Hà mà thôi,

Xin các ngài lưu ý.

Bồn-quán cần cáo.

## Thơ tín vãn lai

Bacliêu, le 13 Septembre 1919

A Monsieur Trần-dắc-Nghĩa, Quán-Lý  
Ân-quán An-Hà Cáuthơ

Kính ông,

Hôm nọ tôi nơn dịp đi Cáuthơ có đến nhà in của ông in Cartes de visite, ông nói thuốc "Vạn-linh-Tê" của ông bán dùng trị nhiều chứng bệnh, hề uống vào một hai bữa đã thấy thần hiệu chẳng sai. Vì tôi có 1 người anh hay đau, nhức mỗi tay chơn, bôn uất, nhức đầu, đau lưng và hay số muỗi, nên nghe ông nói thuốc hay và sẵn dịp tôi có mua thử 2 gói đem về coi theo miếng giấy dặn bảo mà cho anh tôi uống. Nay đặng 8 ngày, anh tôi hết nhức mỗi tay chơn, hết đau lưng, lại ăn biết ngon, anh nói trong mình anh 10 phần nay nhẹ hết 7, 8

ảnh mừng quá sức biểu tôi viết thơ bày đặng tạ ơn ông và tôi gởi theo đây 1 cái mandat 5\$00, xin ông gởi thêm xuống tôi 11 gói nữa vì bà thân tôi hay đau lưng, bà cũng có uống thử thấy đặng khá.

Sau này xin ông ấn hành cái thơ của tôi đây vào nhựt-trinh An-Hà cho chư quan từ Lục-châu tường tất thuốc hay, đặng ai có bệnh vậy mua mà dùng. Ấy là một việc giúp cho Đấng-bào ta.

Nay kính

Quách-văn-Cung ký  
Quách-văn-Cung Propriétaire  
à Bắc-liêu

## Nhàn đàm

Có ông nhà giàu kia sanh đặng một đứa con trai nơn 10 tuổi; phần thì già mà con một lại cứng, nên không dám đem vô trường học, sợ chúng ăn hiếp. Mới lo rước thầy tới nhà dạy con học cho tiện; khi thầy đến nơi coi ngày tốt khai trường dạy hơn ba tháng mà con ông chủ nhà chưa thuộc cái vở son.

Bữa nọ thầy nói với chủ rằng: Cháu nó học một mình buồn, nên học lâu biết. Tôi ở nhà cũng có một thằng con được 10 tuổi mà nó học giỏi lắm. Thôi để tôi về thăm nhà và đem nó qua học chung với cháu cho có bạn.

Ông chủ nhà nghe nói có ý mừng; hỡi thầy về thăm nhà rồi có đem con qua luôn thể; thấy ta mới về tới nhà không biết tính lẽ nào; vì mình đã nói láo lờ rồi mà con thì ngu dại, không biết chữ như một khó quá; mới kêu con lại viết ba chữ; dạy cho thuộc: chữ phụng nghĩa là cơm, chữ bị nghĩa là mền; chữ phụ nghĩa là cha. Vài bữa thằng con thuộc hết. Thấy mới đặng con qua ông chủ nhà mừng rỡ vước ve và khen cháu mình mần. Ông chủ nhà mới viết chữ này, chữ kia mà hỏi đờ nó. Nó dòm rồi lắc đầu; vì bị chữ mới nên không biết. Thấy bèn

nói đờ rằng: vì nó thấy ông lạ chủ nó khóp. Đè tôi viết hỏi nó thì nó nói ngay.

Thấy mới viết chữ Phạng hỏi nó chữ gì? nó lắc đầu, thấy mới gạy chừng đặng cho nó nhớ. Hỏi chớ ở nhà mấy ấu giống gì? nó nói tôi ăn bắp với khoai-lang; thấy giận quá mới viết chữ Bị mà hỏi thì nó cũng lắc đầu; thấy cũng gạy chừng hỏi chớ ở nhà tối ngủ mấy đắp bằng giống gì? Nó nói tôi đắp chiếu với manh đệm thấy giận đỏ mặt liền viết chữ Phụ tiếp theo thì nó cũng cứ đứng lúc lắc hoài, thấy đỏ quạu nói lớn rằng: Vậy chớ mẹ mấy ở nhà thường đêm ngủ với ai? Nó sực nhớ vọt miệng nói má tôi đêm nào cũng ngủ với chú xã.

«Hè mẹ thì ngủ với cha con nít nó thấy sao nói vậy mà» Thấy ta thôi hỏi, nếu hỏi nữa e thằng nhỏ nói bậy nữa.

Giang-hưng-Bang.  
tự Nhứt Ngôn.

### Thi tập

#### THU THIÊN CẨM TÁC

Sùi sục mưa tây mấy đoạn sấu,  
Đoái nhìn cảnh sắc đã sang thu;  
Chập chông ráng đỏ non in về,  
Lai láng trời xanh nước một màu;  
Bấy nhận kêu sương mây thắm thắm  
Rừng ngô khóc lá gió rao rao;  
Non sông mấy dặm tình khôn xiết,  
Ngơ ngẩn lòng đây chạnh đến đầu;  
Mademoiselle Xuân-Mai (Mỹ-tho)  
Mời M. L. tr. Thu hóa chơi kéo buồn

#### THẮNG CẨM THƠ

Tạo hóa sanh ra tướng khó lắm?  
Người sao lạnh lợi kẻ sao cam?  
U ở trong dạ chua cay lắm,  
Âm á ngoài môi, tức tối thắm;

Nửa tiếng há phân tim phổi cháy,  
Đôi đũa khôn biện ruột gan bầm;  
Đầu cho ngậm đắng nhơn nhơ chịu,  
Chỉ chớ mượn lời ngóng cả năm;

Mademoiselle Xuân-Mai (Mỹ-tho)

#### NHÀ RÁCH

Nhà rách năm căng gọng thấy-trời,  
Mưa sa nắng lọt buổi chiều mới;  
Rõ ràng mấy chỗ trắng gieo ngọc  
Thong thả tư bề gió quạt hơi;  
Anh Đâu, chú Tào thường bữa ghé,  
Cô Hằng, chị Chức lăm phen chơi;  
Hết cơn bỉ cực rồi qua thái,  
Cửa phụng lầu rồng mặt thành thời.

Huỳnh-long-Ẩn (Tra-vinh)

#### CHIẾC XUỐNG THƠ (G. H. L.)

Khen tay thợ khéo tạc in khuôn  
Lớn gọi rằng ghe nhỏ gọi xuống  
Lau lách mặt thò ai bác cạy  
Nghinh ngang dòng nước thả luôn tuông  
Ghe phen đưa rước người tri kỷ  
Nhiều nỗi xông pha nẻo suối nguồn.  
Lựa phải tàu bè coi mới lẹch.  
Nhỏ mà nhậm lệ tựa tên buôn.

#### CON CHỈ THƠ (G. H. L.)

So bé rạn rệp cũng như nhau  
Chỉ khí cao xa thú rất máu  
Khéo ở khéo chơi thời trật phẩm  
Một mình một cõi chẳng lo âu  
Trúng như lăm măng phau phau bạc  
Sắc tựa mè đen nhúc nhúc ngàu  
Tạo hoá khéo sanh dòng báu quý  
Cháu con sao cũng ở trên đầu.

Giang-hưng-Nhượng (lục)

### Nam-kỳ thời sự

#### Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 7 160  
Đông-Dương..... 7 60

#### Giá lúa

Từ 4480 cho đến 4990 một tạ, tùy theo thứ lúa.

#### CANTHO

##### TÀU «LỤC TỈNH» CHẾT MÁY.

Tuần rời kỳ tàu thứ tư 10 Septembre 1919 lúc 12 giờ trưa chiếc «Annam» tàu lục tỉnh đi đến Cánhơ cập cầu sang hàng xong-xả; chừng mở giầy đi Vàm-tám, rui máy hư chạy nữa hết được, nên phải nằm tại Cánhơ. Ông cô tàu liền đánh giầy thép về hãng Messageries Fluviales ở Saigon kêu thợ máy xuống sửa lại qua ngày thứ hai 15 Septembre chiếc «Annam» mới chạy trở về Saigon đặng.

Nhắc lại lúc tàu chết máy, hàng hóa và hành khách đi Sóc-trăng, Bả-liêu, phải sang qua chiếc «Pélican» đặng tiếp chở đi đến 2 chỗ ấy.

##### HUYẾT KHI CHỈ NỘ....BỊ GIAM!

Ngày 10 Septembre 1919 tại làng Trường-Lạc (Cánhơ) lúc 6 giờ tối, tên Lê-văn-Chất 43 tuổi vì lúc giận: nộ bất cập lượng, lấy dao chém tên Nguyễn-văn-Trụ 29 tuổi một dao nơi cánh tay trái huyết lưu mảng địa. Có tích như vậy: Tên Chất bằng lòng lãnh của tên Trụ 4 giạ lúa qua tới mùa khô thì cắt đập 1 chục công ruộng. Lúa lấy về nhà rồi Chất lại đến này thêm 1 giạ nữa, Trụ không chịu, nói trước đã giao kết đành rành nay lại còn này cái gì, như không bằng lòng 4 giạ đó thì trả lúa lại. 2 đàng đòi co anh tốt tôi xấu, anh xấu tôi tốt một hỏi, Chất nổi xung giựt dao chém nhảm cánh tay Trụ một vết rất sâu

máu ra lai lão. Vợ tên Trụ tri bỏ ai oxy tưu đến bắt Chất trói lại. Lấy lời sao khẩu 2 đàng, rồi giải nội vụ đến quan Biện-Lý ngài dạy giam tên Chất vào khám, còn tên Trụ thì đến nhà-thương dưỡng bệnh.

#### TIỂU TIỆN BẮT ĐẮC TẠI THỜ!

Ngày 12 Septembre 1919, Hương chủ T..... gốc ở làng P.... L.... đến Cánhơ có việc chi không rõ. Khi đón xe hơi mà về, gặp đặng xe, ruổi lại tới hỏi mất tiền. Xe bóp kèn thúc bồi, Hương chủ T.... huỳnh lật đật...ây....cho mau rồi đặng lên xe. Ngó quanh quất chẳng có chỗ nào kín mà đi, bèn kê vào gốc dương mà tưới.

Tương là tưới vậy đặng cho cây tươi tốt: ơn thì có lẽ nào hại sao? Ai ngờ lúc đang tưới nữa chừng, gặp ông cô sở Tuần-Thành đi ngang qua đó, hỏi sao tưới cây không xin phép vậy? Mời Hương chủ T... về phòng việc (Bureau du Commissariat) phạt 4 cắt.

Hương chủ T... chịu phạt; song đổi nại nói: nếu cấm làm vậy thì phải để: TIỂU TIỆN BẮT ĐẮC TẠI THỜ cho người ta biết chớ.....ức!.....mà thôi.....! nhà-nước mà.....

Những vị nào hay....bắt từ.....ràng mà coi chừng lấy.

#### ĂN CẤP BANG NGÀY

Ngày 12 Septembre 1919, lúc trưa trời mưa lớn tên Lác ở tại Châu-thành Cánhơ tánh ít ngay, nên rào theo bực thạch kiểm ghe nào hồ hồng thừa dịp mà lấy đó. Chuyển nẩy tở bại khiến cho Lác ở tù, nên Lác gặp ghe chú xã Hiệp-An có phơi 1 cái áo nhiều đen trên mui mắc mưa để đó. Lác ôm bộ đồ bước xuống thâu đặng cái áo vào nách. Vừa muốn tàn hình, ruổi bị chú xã thấy, nhảy ra nắm đầu, kêu lính điệu về bót....suối!

ĂN CẤP BAN ĐÊM

Đêm 9 Septembre 1919, tên Nguyễn-vân-Ngân đi lỡ đường, tới nhà công-sở làng Tân-an (Cántho) xin ngủ nhờ, trong mình tên Ngân có 1 cái giấy thuế thân và 5\$00. Năm gần tên Ngân là tên Đồi cũng là ngủ nhờ. Đến chừng thoi giắt là 1 giờ khuya, Ngân sờ lưng: cái giấy thuế thân mất, mà 5\$00 cũng tiêu..... coi lại tên Đồi đã tâu hình hồi nào đi rồi. Tri hồ, đặc lính đi kiếm tới chùa ông quan Đệ gặp Đồi nằm đang ngủ. Kêu dậy hỏi dấu đuôi, Đồi chịu có ăn cấp giấy thuế thân, còn bạc thì không rõ. Xét trong mình Đồi cấp 3 đồng bạc, lính bắt nội vụ đem về bót, sáng ngày ông cò làm tờ phúc giải Đồi qua quan Biện-Lý.

LOI RAO

Kể từ ngày 1<sup>er</sup> Novembre 1919, ai có trông mĩa nhiều xin chờ đến lò rượu RHUM STELLA tại làng Phú-Thứ (Cántho) mà bán. Bất luận mấyghe cùng mua; mua đặng tiền lắm.

Còn ai chưa trông mĩa cũng nên trông cho nhiều mà bán vì lò rượu này dùng nước mĩa mà làm rượu.

Tỉnh Cantho

LOI RAO

Quan Chủ-tỉnh rao cho thiên hạ hay rằng trong lúc sửa cái cầu sác Cái-vồn xe hơi đưa bộ hành qua lại Vinh-Long-Cantho ghé tạm đờ ít bữa tại đầu cầu ấy. Vậy nên tàu chở bộ hành tới chợ Cái-vồn, rồi đó bộ hành đi bộ ra tới xe hơi cách chừng vài trăm thước laugsa.

TÀU CANTHO CHẠY:

Buổi sớm mai: 8 giờ

Buổi chiều: 3 giờ

Cantho, le 28 Août 1919.

Signé: Tholance

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thơm lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 Novem-

bre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thầy giáo cần mẫn con nít học mau tân phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giá như vậy.

Học Ngoài (không ăn ngủ) ...4\$

Học và ăn buổi trưa, .....7

Học và ăn ba buổi, ngủ

tại trường ..... 12

Như ai dùng giấy Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Đốc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiều 100 francs thì kể là: .....16\$

Bữa 3 Juillet bài trường tới 5 Aout thi tự, còn kỳ bài trường Tết thì cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thi tự bà con cô bác ai có dịp đi Cántho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đếu gì, xin gởi thơ cho Ông Võ-văn-Thơm, thì lập tức có thơ trả lời

MỸ KỸ

TIỆM HỌA CHỌN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đặng hay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mù thun bằng cây, chạm bán đồng cùng hoa điều hảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Mộ bia chạm bán đá cẩm thạch.

Có thợ họa chọn dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô bở, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biên liêu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

Thương-ngọc-Giu cần khải

記善會

TẶNG THIÊN KỶ

DIT

TẶNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction (Cantho-Ville)

Lãnh soát các công việc

— HỒ VÀ MỘC —

CẮT NHÀ—LÀM HÀNG RÀO—ĐỨC CỐNG BĂNG ĐÁ TRỨNG- CIMENT- ĐÓNG CỬA LÁ SÁCH- CỬA LÔNG HỔ VĂN HOA TÂY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy mực thành tính làm đầu.

Các việc tôi lãnh, thì tôi hết lòng lo lắng cho toàn vẹn, cho mau mánh, những thợ của tôi đều là thợ lựa, rút tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong chừ quân tử, ai muốn mượn tôi làm việc chi thì khá viết thư cho tôi, hay là đời gót đến nhà tôi CHÂU-THÀNH CÁNTHO ĐƯỜNG SAINTENOY (CẦU TÀU LỚN) NGÂN CỬA QUẢN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN MÀ THƯƠNG NGHỊ—Còn về việc tờ giấy chi chẳng hạn, nếu có dấu hiệu tôi mà không có chữ tôi ký vào, xin chừ ông khá lưu ý rằng đó là không phải của tôi thật, vậy nên tôi chẳng hề hình biết tới tờ giấy ấy bao giờ

TẶNG-NHAI

Cần-khải

Hậu thanh

Giao tiếp thương mãi hội

CU LAO MÂY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mười ngàn tạ lúa (10000pts)

Hùn mỗi phần là 50 tạ, hoặc mượn hùn bạc tính theo số lúa trên đây, vị nào muốn hùn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn Tinh mánh mùa lúa chia lời.

Cúi xin quý vị sống lòng hiệp vốn mà lo đều ích lợi chung và mở đường thương cho bạn mình mau nhẹ bước.

Như muốn hỏi đếu chi trong việc hội xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tứ chủ hội Thương-mãi sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cần khải.

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt rông bằng nước mĩa, uống đã ngon mà giá lại rẻ.

Vậy Bồn hiệu kính cùng chừ quý vị rõ: Như vị nào muốn lãnh vé bán đặng kiếm tiền huê hồng, xin viết thơ cho Bồn hiệu mà thương nghị.

Lãnh vé bán khối trả tiền trước, bán đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lãnh rượu về mà bán chẳng đặng, thì gởi trả lại cho Bồn-hiệu cũng đặng vậy, miếng là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho  
Kính Cáo

Một việc khá lắm

Có quan Giám Đốc Quesnel sáng lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mỹtho) sớ thứ nhất đặng 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sớ thứ nhì đặng 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lờ lấm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chở lúa ruộng lắm, và như muốn chở lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sớ đất khác kể cạ với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thân lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao giá bán

Hai sớ ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ai muốn mua hai sớ đất ấy xin gởi thơ cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sớ Nhứt trình An-hà tại Cán-tho mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ.

**BÁN THUẬN MÀI**

Giá mua trả một phần chịu, một phần mại  
 1465 mẫu ruộng, tọa lạc tại làng  
 Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa  
 trung-nhi (Long-xuyên)



Có cần hỏi thăm đều chi thì gửi  
 thư cho ông Võ-văn-Thơ, Colon à  
 Cantho mà thương nghị.

**Xin ghé mắt**

Truyện Ngũ-phụng-Lầu của Trần-văn-  
 Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang  
 Cantho. Vậy xin đóng bang liếu vài cái  
 tiền lạng phí mua đọc giúp vui giây lát,  
 giải muộn thoán cũng được vài canh.  
 Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau  
 thấy đều tẻ mà chừa!

- Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lắm!!
- Giá mỗi cuốn là..... 0\$20
- Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn
- 1 cuốn giá..... 0\$20
- 50 cuốn giá..... 6\$50
- 100 cuốn giá..... 12 00

**LÊ-KHANH-TRINH**

*Géomètre civil*  
 CANTHO—CHAUDOC  
 LEVÉ DE PLANS  
*Délimitation et Bornage*  
**EXPERTISES**

**Ông Lê-khánh-Trinh**  
 KINH-LÝ

*Cantho—Chaudoc*  
 Lãnh đất điền thổ  
 Phân ranh hạng  
*Trương phân thổ sảng*  
 Công chuyên làm kỹ và mau lại giá nhẹ  
 Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

**Phở cáo đồng bang**

Kể từ buổi An-Hà Ấn-quán,  
 Tại Cantho, tạo sáng đến rày,  
 Lục-châu quân-tử, ơn dày  
 Mẫu-cần mua giúp, ngày nay thanh-hành,  
 Thanh-hành dặng cửa hàng rộng mở  
 Máy sấm thêm, thấy thợ tin rờng,  
 Lãnh in chi thấy đẹp xong,  
 Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
 [thiệp-tau.

Toa, số, bộ, làm cẩu kỹ lưỡng,  
 Chắc lại bền chảng thượng của người  
 Nói chi sách đóng thì thôi!  
 Lưng da, lưng bố, để đời ít hư.  
 Sách in sảng, tinh từ, Kim Túy,  
 Tự điển cùng Sử ký Đại nam.  
 Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,  
 Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.  
 Thước, viết nghiên sảng đầy đủ hạng  
 Thiểu chi đầu giấy láng, mực ngời;  
 Chuốc trao, nào phải những lời.  
 Sang chơi 1 chuyện xin mời các ông  
 Tuy vật liệu, nay không dễ dũ,  
 Bồn quán nào dám phụ ý ai,  
 Khó học thứ mấy chảng nài,  
 Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.  
 An-Hà An Quán Bđ Saintenoy Can-tho.  
 Đón kính.

**Thuốc diên hiệu Globe**  
 (TRÁI ĐẤT)



Có gói 10 diên

Có gói 20 diên

Hút đã ngon, để dành lâu được  
 không mốc, không mục.  
 Tại Hàng DENIS FRERES có trữ bán

**LOI RAO**

Kính cùng lục-châu dặng rõ, tại nhà  
 in Hậu-Giang Can-tho, có bán sách chữ  
 quốc-âm để giúp cho Hương-chữ có  
 quyền thi hành như trường-tòa.  
 Sách này có 156 trường và có đủ kiện  
 yết thị lời truyền rao, của ông DƯƠNG-  
 VĂN-MÊN mới soạn.  
 Giá mỗi cuốn là..... 3\$ 00  
 Tiền gửi..... 0. 15  
 Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang  
 Cantho, mà mua.

**Nhà máy xay gạo**

TẠI CHÂU THÀNH CANTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo  
 trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có  
 nhiều hạng, tùy theo giá.—  
 Trong lục-châu, chừ vị nào muốn mua  
 hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà  
 thương nghị.  
 Décortiquerie de Cantho.

**PIERRE PHAN-VAN-VAN**

DIT VANG  
*Géomètre civil*  
 Longxuyen — Chaudoc — SadeC  
 ARPENTAGE  
*Délimitation et Bornage*  
**EXPERTISES**

**Ông Phan-van-Vang**  
 (Pierre)  
 KINH LÝ NGOẠI NGÁCH  
 LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lãnh đất điền thổ,  
 Phân giải hạng,  
 Trương phân thổ sảng,  
 Công chuyên làm kỹ  
 cang và tin giá nhẹ  
 Diên chủ có cần dùng  
 xin viết thư thương nghị

**Thuốc gói hiệu Globe**  
 (TRÁI ĐẤT)



Mấy tay thường dùng thuốc đều cho  
 thuốc Gà-lốp là được, khói thơm, hút  
 không khô cổ.  
 Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trữ  
 bán sỉ mà thôi.

# HIỆU MÓI

## Trần-Mạnh

Ở đường mé-sông, cầu cầu tàu Khách-Trú—**Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tây, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tây (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-cá h kim-thời, vân vân.....

*Kính cùg Lạc-châu Quán-tử*

Tiệm tôi mới lập, bán đủ cả thứ hàng hóa đã kể trên đây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi. Tôi có lãnh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách châu thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chứ-tôn lập tức. Nói tóm lại đến là: chứ-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cantho có bán, thì tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chứ-tôn được vậy.

Xin chứ-tôn Quý-khách, trông tình đồng-ban, ra ơn chiếu-cổ, giúp nhau, đừng mau lẩn-lỏ trong nỗi thương-trương, thì ơn ấy rất nên thâm cảm-truân-Mạnh kính cáo.

# TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập—**Cantho**

**NGUYỄN-NGỌC-NỮ**

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thấy rõ, tiệm tôi làm bánh mì rònng bột mì tây, mua tại hãng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ kiếng có rộng nước kiếng lên

không dẫu, ruồi bâu không được lại khỏi ai sờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho. Xin có lòng chiếu-cổ giúp hạng đồng-ban trong cuộc thương-mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

## Cáo bạch

Có bán sẵn viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" ngòi viết bằng vàng thiết cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ"

không cần không mòn. Có khẩu (AGRAF) một đầu thì bút viết, còn đầu kia thì viết chi (PORTEMINE); có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm công chi để thay. Cây viết này nếu gìn giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo các viết năm cái, một đồng của khách-trú bán đó.

Mua về, nếu

xài không dẫu không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại. Bỏ hiệu sẽ trả tiền lại đủ.

Giá một cây là (có hộp, có compte-goutte) 4\$50. Mua nguyên lỗ về bán lại càng tính giá nhẹ hơn nhiều.



Trữ bán tại nhà in An-Hà **CANTHO**

# PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RẪN THAY CON MẮT

Chủ nhơn **TRIỀU-CUONG**

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188—**Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Gallièni, số 3—**Saigon**

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ Mới)

Bổn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhãn «Con Bướm Bướm» làm tin, chừ quý vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhãn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giả nòng vào thêm hại.

Bổn Dược Phòng có gửi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giùm giá của tiệm tôi, chừ quý vị ở trong Lạc-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng lòng gửi cách Contre remboursement. Còn tiền gửi về thân chủ phải chịu

SHANGHAI BỔ HUYẾT YẾN SƠ VÊ

(20) Thuốc bổ thần tinh thần hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Vưu-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều môn đã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quý lạ trong việc tráng dương nếu biết các chứng thuộc Thận rất nề: đê dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bất giao sanh chứng chiêm bao đi tinh, nếu để lâu ngày đường Ngạc quan hư xương móng hoải biến ra chứng Trệ-khi (đau giá) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mạng môn ấm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nổi, mộng-mị đi-tinh cùng là đờn bà lạnh nơi tử cung, đờn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và ấm thân thì hơn sức Lộc-uhung, thiệt là bổ thận hạng nhất trong hoàn cầu;

2.—Ban hoàng thọ thấp, nhiệt sanh chứng ỉn lạnh, ngũ lâm, mới thì dai gát, lâu thì bất hoải đờn điều, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt ti-vị hao thận phủ; dùng đến thuốc này công năng bởi bổ chơn ngưng tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mới gối, nhứt tề xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuộc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần bủng rủng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vị hư khí huyết hao kém, hay

một hay mỗi đêm khuya, thường hay sông bên bởi tích trữ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện ti châu thân an ổn;

5.—Đờn bà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng đợt ngưng trệ đông khối huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, bạch đái hạ, đường kinh trời sục không chừng, khi ít khi nhiều nơi ấm mầu hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hư mang môn hỏa kém, hay dai đêm, xương cốt mỏi mề, dùng đến thuốc này rất có tinh bồi thận, dân già tuổi cao chừng mau có con thiệt là thuốc bổ thận rất nên công hiệu.

Nhu vị nào có mấy chứng đã kể như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho được 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thân thể tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khí huyết đằm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bệnh hoạn liên niên, như uống thuốc này cho thừơng, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở nên trẻ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bổ huyết rất hay quý trong hoàn cầu.

Chừ quý vị có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhãn «Con BƯỚM-BƯỚM» mới là thiệt thuốc của Bổn-Dược-Pông kéo làm thứ giả mạo

CÁC DÙNG: Tối trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIỆT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn ..... 1\$00

# HỒI DÔNG-BANG

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon lắm  
kêu là **Rhum Stella**  
lắm rùng bằng nước mía.

Ta nên mua rượu này  
mà uống, vậy mới là tổ  
ý binh vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuộc nữa.

Mua uống rồi mới biết.

**SOCIÉTÉ**

des

**SUCRES ET RHUMS**

Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin do nơi  
**HÃNG HẬU GIANG**

**DƯƠNG HÃNG**

**Cantho, Saigon,  
Bachieu, Soctrang**

**Vinhlong**

**Vậy mồi lợi càng ngày về tay đông-chường**

*Lu et a n'après avoir fait nous, avant publication  
Cantho, le 19 Septembre 1919  
L'Administrateur*