

NĂM THỨ BA.—số 132

JEUDI 11 SEPTEMBRE 1919

DEPOT LIBRAIRIE

## LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC NGU'

## AN HÀ NHUT BÁO

報 日 河 壓

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

BÁN NHUT TRÌNH

TRONG CƠI ĐÔNG-DƯƠNG

	BẢN CHỮ QUỐC NGỮ
TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0, 15

BẢN CHỮ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00
<hr/>	
BẢN QUỐC NGỮ VÀ LANGSA	
TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4, 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư  
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

**VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX****RƯỢU THUỐC RẤT THÂN HIỆU**

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đang thông hành Lục-linh; nên bồn Hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhữ ng Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau nầy: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lầm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hè uống vò nội trong 24 giờ thì thấy hót liền;

Gia uối ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

**TRANG CÀN PHONG THAP TUỐU**

Rượu thuốc này, lừa ròng những thuốc thường hàng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chác rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thân hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng độc di đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là bán thân bất lợi).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sauh tinh huyễn

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

**CƯỜNG CHƯỜNG BỎ HUYẾT TƯỚU**

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thường hàng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chác rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bỏ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá đđ, nhức đầu chổng mặt, thau hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứu đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tür chi mỏi mệt, dòn bà dương kinh không dung, bạch đái xích-dái dòn bà sanh đé yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sauh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần nhường người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nó trừ cung nồi.

**BÁ BO-VĒ SANH TƯỚU**

Còn người ở dời, phải cho biết cách vệ sinh thi trong mình khỏi mang lặt, bịnh kít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, tú chí rủ liệt, lở tai lùng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bồn được phòng hằng da tâm chú ý, tiêm Phượng kia thế nọ hết sứe mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hè am hư thì bỏ am, dương hư thì bỏ dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết hặc, thật huy kém hao, hè uống rượu thuốc này thì dặng trắng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

**HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU**

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chảng nên công khó chế luyện kỳ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều

Dau trong xương, tú chí rủ liệt, di bước không vững, da vàng, chớn thủng khí hư huyết trẻ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kẽ trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đệ nhất.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hè uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khỏi lo bệnh hoạn vè sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

**THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU****RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lượn thơ can, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay dục gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng mình, hay là tay chứng bái hoái. Các chứng ấy hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đđ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư qui khách ai muốn dùng thứ thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huè Dược-Phòng thì chẳng lầm đđ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gởi thư để chờ ở cho kỳ lưỡng thi bồn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thi, xin qui khách thử qua sẽ biết.

**TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.**

89 Rue de Paris Cholon.

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bào chê y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lão, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng ướt, không khi nào thấy người Annam tới mua mà báu mắt hơn người Tàu đâu.

NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

## Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bô, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đàn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

## SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bịnh nha phiến rất mau và không có phả đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**  
**DE MOLINIER**, tốt bậc nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bịnh ho, lao tồn.

## PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE  
Có báu các thứ thuốc đã kẽ tên trên đó, và có báu các thứ thuốc khác, cũng hiện nghiệm vậy.

## HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000.

Hàng này của Lang Sa và Annam  
hang vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ  
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tíc  
một đều là tại Saigon có món chi  
thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Công gởi hàng cho các xí-xa; ai  
mua món chi xin viết thư ngay cho  
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.  
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng nước miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh v  
bán lại khôi trả tiền trước.

## TIỆM Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ  
tùng xe máy và sửa xe. Lành tháp mướn  
đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan,  
hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ tu, khán  
đen bằng nhiều tay và khán bằng  
tốt thương hang, ban mó và báu lè v  
roét xe máy hiệu Michelin, giày hàn-đt  
đủ cở đóng theo kiểuくん thời. Quý ông  
ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy,  
thì gởi thư cho tôi. Tôi sáng lòng ký  
lưỡng mà gởi contre-Remboursement  
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đ  
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng  
chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

# AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1.— Việt-Nam Đoàn-thề-Hội                  | 5.— Trò ném thi thảy căng mừng.      |
| 2.— Thương mại luận                        | 6.— Không uống ca-phe chè ca         |
| 3.— Họi bạn Bắc-kỳ                         | 7.— Vì hòa vi quí                    |
| 4.— Người không có máu Annam sao<br>chớ ?? | 8.— Thị tập.                         |
|  | 9.— Nam-kỳ Thời sự, giá, bạc giá lúa |

## Việt-Nam Đoàn-thề hội

Tờ kiết chung trong mây kỵ nhóm

Vì có thư mời của ông Nguyễn-phú-Khai, thuộc dân Đại-pháp, Tổng-lý báo « Tribune indigène » cho nên hôm thứ ba 26 Août 1919, 8 giờ tối, các người soạn báo và các vị đại thương-gia Annam cùng những trang trí-thức, đều nhóm nhau tại nhà hội Khuyển-học Sài-gon đường Aviateur Garros, số 38, gần 40 người dự nhóm.

Khi ai nấy té tựu đông đủ rồi thì ông Nguyễn-phú-Khai liền đứng dậy mà nói rằng: « Cách mấy tuần nay Đồng-bang ta thấy mấy quán cà-phe của khách-trú vô đoàn mà tăng giá nên giận lập tiệm cà-phe ra mà bán cho nhau điếm tâm và khuyến nhau dùng vò đến tiệm khách-trú nữa. Những khách-trú ở Chợ-lớn bỗ thấy thiệt hại đến quyền lợi của người đồng-chưởng nên họ ra binh vục nhau, bèn bám đuối cu-ly Annam không cho làm công trong mấy nhà máy xay púa. Tôi hôm qua này ở Sài-gon lại có 7 tên khách-trú vát gạch liệu vò quấn Thời-báo nữa thấy cảnh tượng như thế đồng-bang ta ai ai cũng nóng lòng quyết lién-lạc đoàn-thề cùng nhau dặng một là giữ gìn quyền-lợi cho nhau, hai

nữa là đương bả tranh thương cùng khách-trú. Có ít đồng chí làm đoàn-thề đến bàn luận cùng tôi, nên tôi mới xướng lên mời các ông nhóm hôm nay dặng nghiệm cứu phượng thể ngõ giúp đỡ đồng-bang ta tranh thương cạnh lợi. Vậy các ông có ý kiến chi hay xin tôi ra dứa nầy rồi chúng ta bèn nghĩ mà tổ chức một cơ sở vững bền hẫu diệu dắt quốc-dân tinh bộ trong đường kinh tế.

Lúc ấy kể bàn việc nầy, người tinh viে nő, rồi cuộc nói thì ai nấy đều nhứt định phải công cử một hội Tạm-thời phái-viên (Comité provisoire) dặng để Jo lần việc ấy.

Rồi đó ông Nguyễn-phú-Khai bèn xin bỏ thăm mà công cử 11 người Tạm-thời phái-viên, dặng lo lập diệu lè chương trình trong hội.

Khi khui thăm ra thì những ông được chọn cử như vầy:

Số người bỏ thăm là 34 người, định số trên hết mà được cử là 18 thăm.
Ông Nguyễn-phú-Khai được 25 thăm
— Trần-quang-Nghiêm được 23 —
— Nguyễn-chánh-Sát được 21 —
— Bô-văn-Lang được 20 —
— Nguyễn-bửu-Sanh được 20 —
— Trần-văn-Chim được 19 —
— Huỳnh-văn-Nhung được 19 —
— Nguyễn-kim Đinh được 18 —

— Nguyễn-văn-Hội được 18 thăm  
— Nguyễn-văn-Tang được 18 —  
— Bùi-văn-Gio được 18 —  
11 vị trên đây dùng thăm, nên được  
cử vào Tạm-thời hội-viên.

Trong 11 vị Tạm-thời hội-viên này lại  
chọn cử nhau trong bàn hội.

Số bỏ thăm là 11 người, định số tiêu là  
6 thăm.

#### Chọn cử một vị hội-trưởng:

Ông Nguyễn-phú-Khai 10 thăm, được  
cử làm Hội-trưởng.

#### Chọn cử hai vị phó hội-trưởng:

Ông Trần-quang-Nghiêm 9 thăm, ông  
Nguyễn-chánh-Sát 8 thăm,

Hai ông này được cử làm phó Hội-  
trưởng.

#### Chọn cử hai vị Tù-bàn:

Ông Hồ-văn-Lang được 9 thăm làm  
Tù-bàn.

Ông Trần-văn-Chim được 8 thăm làm  
phó Tù-bàn.

#### Chọn cử hai vị Thủ-bôn:

Ông Nguyễn-văn-Hội được 9 thăm làm  
Thủ-bôn.

Ông Huỳnh-văn-Nhuog được 8 thăm  
làm phó Thủ-bôn.

Ông Nguyễn-hữu-Sanh

Ông Nguyễn-văn-Tang

Ông Bùi-văn-Gio

Ông Nguyễn-kim-Binh

Ông Nguyễn-phú-Khai liên dứt giây  
thay mặt cho 10 vị Tạm-thời hội-viên và  
phản riêng của ngài mà ta chưa thấy  
anh em có mặt tại đó lấy lòng tin cậy mà  
công cử hội Phái-viên ấy ngỏ hứa lo việc  
lợi-ich chung cho trong xứ.

Lời phong nhà, giọng thăm trầm, ai  
nấy đều vỗ tay khen ngợi.

Kế đó ông Trần-quang-Nghiêm và ông  
Nguyễn-chánh-Sát cũng đứng dậy tạ ơn,  
rồi xin định lại qua đêm sau 27 Août,  
8 giờ rưỡi tối hội tạm Thời phái viên sẽ  
nhóm nhau lại đăng lo lập điều-lệ chương  
trình và đặt tên hội.

Bài hội là 11 giờ khuya.

Sài-gòn, le 26 Août 1919  
Tù-bàn,  
Ký tên: Hồ-văn-Lang  
Hội-trưởng,  
Ký tên: Nguyễn-phú-khai.

Qua đêm sau là thứ tư 27 août 1919,  
8 giờ rưỡi tối, hội Tạm-thời phái-viên  
nhóm dù mặt, ông Nguyễn-phú-Khai  
liên trình cho hội một bản thảo về chương  
trình điều luật của hội (*Statuts*) và xin  
đặt tên hội, tránh cái hối lầu, rồi lại rót  
chữ vị hội-viên đều hiệp nhau một ý mà  
đặt là: « Annam thương-cuộc công-ty »  
(Société Commerciale Annamite). Các  
việc bàn tinh xong rồi, bèn định ngày  
nhóm đại-hội là thứ bảy, 30 août 1919.

Bài hội hối 10 giờ rưỡi tối:

Tù-bàn,  
Hồ-văn-Lang  
Hội-trưởng  
Nguyễn-phú-Khai.

Bến ngày thứ bảy nhằm 30 août 1919  
đúng 8 giờ tối, các đồng thương-gia hào,  
hô và các nhà soạn báo đều nhóm hòi  
rất đông gần hai trăm người dư nhộn.

Khi các ngài ngồi yên rồi, ông Nguyễn  
phú-Khai liền đứng dậy phàn rồng:

« Hội-phái-viên Tạm-thời của đại hội  
hôm ngày 26 août báo cử chúng tôi có  
nhóm mà nghiên cứu phương châm ngõ  
điều dã: Đồng-bang trong néo tranh  
thương cho đặc-thể-Đại hội hôm nọ đồng  
ý muốn lập một hội « Việt-nam doà-thể »  
để cỗ-dòng khuyến khích đồng-bang ta  
dùng thèm mua hàng hóa của khách-trú.  
Chúng tôi nghĩ rằng: hội lập-nhà-thể thi  
làm sao mà có cái thương-tinh cho minh  
bạch được. Đã biết trong cuộc cỗ-dòng  
thì chúng ta phải để ý khuyên đồng-bang  
một là dùng mua đồ của khách-trú, hai  
là phái lập tiệm cho nhiều đặng bán dù  
đó cho đồng-bang dùng. Mà hiện nay từ  
thị thành chí thôn-tịch đường thương  
mại khách-trú đã choán hết, nếu chúng

ta khuyên đồng-bang dùng mua hàng của  
họ thì có đồ đâu mà dùng. Còn tiệm An-  
nam có lập ra thì cũng một ít lâu lập  
mới đều dù được, chờ khách-trú họ gầy  
dựng sự nghiệp đã mấy trăm năm mới  
trở nên đồ sộ như thế! Lẽ nào trong  
một ngày một bữa mà chúng ta đánh đổ  
cơ nghiệp ấy rồi vẫn hối quyền lợi được  
hay sao? Đã vậy mà chúng tôi nghĩ rằng  
mấy tiệm Annam ta ít vốn lâm nên khi  
bắt hàng thì bỏ tại tàu khậu khách-trú,  
chờ mấy hàng Langsa bán hàng thì sẽ  
chờ không bán lẻ.

Nay Annam không chịu đến khách-trú  
mà bắt hàng còn đến hàng Langsa thì ít  
vốn nên bỏ không được, thế thì khuyên  
Annam đều tiệm Annam mà mua hàng  
thì hàng đâu cho có mà mua.

Chúng tôi nghĩ như vậy, nên chúng  
tôi mới định lập một hội vốn 100 ngàn  
đồng, chia ra làm 10 ngàn phần hùn, mỗi  
hùn là 10\$00. Hội đặt tên là « Annam  
thương cuộc công ty » để dẹp coi hàng hóa  
thứ nào đồng-bang ta cần dùng, thì hoặc  
mua mà trữ để rái ra cho mấy tiệm nhỏ  
ở các nơi bán, hoặc làm giới thiệu cho  
mấy tiệm nhỏ bỏ hàng hóa nơi các hàng  
Langsa khỏi đến tàu khậu khách-trú.

Chúng tôi vẫn biết trong cuộc tranh  
thương chẳng phải một hội như vậy mà  
đủ. Song muôn đi phải dở bước vạy  
chúng ta khá lầm lẫn lẩn thì một ngày  
kia mới kết quả được. Lấy cách tượng  
hôm nay mà suy thì đồng-bang ta lúc  
này đầu đầu cũng muôn vây vùng tần  
hóa. Lòng nghệ trong các lầu có nhiều  
chỗ đã cỗ đồng tranh thương rồi. Vậy  
chúng tôi chắc rồi đây nhả vông trong xứ  
ta sẽ liên lạc cùng nhau mà vẫn hối quyền  
lợi cỗ mè, còn nhà tù-bôn sẽ hiệp  
nhau mà lập Ngân-hàng cho nông, công,  
thương, chư nghiệp tiện bê khai phát.  
Nếu mấy triệu người một bụng, đầu đù  
đều lo lắng, mỗi người một phương  
thì mới vẫn hối quyền lợi được. Tỉnh

như thế thì ai nấy đều vui lòng mà  
trong lập Annam thương cuộc công-ty theo  
như ý của hội tạm thời phái-viên tính đó!

Xong rồi thì ông Nguyễn-phú-Khai  
bên nhượng lời cho ông Nguyễn-chánh-  
Sát.

Ông Nguyễn-chánh-Sát liền đứng dậy  
diễn thuyết một bài rất dài như sau  
này:

#### Lời diễn thuyết của ông Nguyễn-chánh-Sát

Các ông,

Tôi hết sức vui mừng mà được thấy  
người Annam ta ngày nay đã biết trọng  
tinh đoàn-thể, biết thương nghiệp đồng-  
bào; cho nên các nhà soạn báo vừa mới  
để xướng việc tuyệt hần dùng mua bán  
với quán cà-phe của khách-trú ra chưa  
được mấy ngày thì đồng-bào ta từ bậc  
thượng-lưu nhảng xuống cho đến bậc  
hạ-lưu xã-hội, thay đổi rùng rùng hè  
nhau vận chúng nhứt tâm, quyết tuyệt  
hần đường báo buôn với khách-trú. Tôi  
cũng hết lòng kính phục anh em lão-phó  
có mặt tại đây, đều là người có dã-nhiệt  
thành với quê hương, nên mới tụ họp  
nhau đồng-dao như vậy; bấy nhiêu đó  
thì cũng rõ cái nhơn tâm của quắc-dân  
ta ngày nay đã biết trọng thân-tương  
ai rồi đó.

Vậy tôi xin ra đứng giữa đây mà phân  
giải một đôi lời cho anh em tưởng-tắc.

Vâ-chăng khách-trú qua cư ngụ tại  
Nam-kỳ ta đây, tự bao giờ cho tới bây  
giờ; cái thể lực buôn bán của họ mạnh  
mẽ là đường nào, trưởng khi anh em  
cũng chán rỗi; trong đám thương trường  
bất cầu lớn nhỏ cũng là bá-bang còng  
nghệ tại xứ ta đây, mỗi mỗi họ đều  
choán sạch.

Ấy cũng bởi; một là cái bón-tanh tý  
nhiều của dân Nam-kỳ ta là một giống  
dân trung-hệu, chỉ cứ lấy lòng thành  
thật mà giao thiệp với người, nhờ vậy  
mà khách-trú mới được ở ăn dung-dị;

lần lần họ rút hết máu thịt của ta mà tạo thành cơ nghiệp đồ sộ giữa Nam-châu này, mà ngày nay coi thế họ trơ như đá, vững như trông, không thể nào mà lung lay cho nổi được; hai là bấy chay chúng ta kè thi-mát lo xâm xuối bến đường sỉ hoa, người thi-mát lo nong nả bên phía ruộng nương, mà bỏ liều dám thương trường cho một tay khách-trú, nên họ mới được tự do, mệt tinh bắc cay.

Đó của họ bán cho ta thì họ muốn định giá nào cũng được, còn đó họ mua của ta thì họ muốn trả giá nào cũng xong.

Đó, anh em nghĩ coi, họ là người khách lạ, tới đây dùm đâu với ta, cơm của ta họ ăn cho no dạ, bạc của ta họ lợn cho đầy lưng; rồi họ lại còn kiêu căng xắt xát khinh thị ta như lùi trê mǎn. Có khi anh em cũng chẳng rõ, mỗi khi ta tới tiệm họ mà mua đồ, đứng trót giờ, chờ trót buổi, mà họ chẳng thèm ngó ngàng tới ta, có hỏi cho lám thì họ lại thách giá trên trời dưới đất; nếu ta có trả sút trả trối, thì họ lại dứt phứt mòn đồ của ta đang cầm trên tay đem cất vào tủ, rồi lại hagy người ta nói ta rằng: «Hết! ditch khac! mai lai co! (Nói đến đây ai nay đều vỗ tay khen rõ.

Anh em nghĩ coi, có tức hay không? có đáng giận hay không? có đáng buồn cho giòng giòng ta không?? Minh vát tiền đam tới tiệm họ mà mua, mà họ làm ra như tuồng mìn di xin của họ vậy, thì nhục biết đường nào! Úc biết đường nào! Thiệt tội nói tới đây mà rưng rưng nước mắt, đi các ông à!

Thôi, tôi cũng chẳng nói dàn làm chi cho đồng vài, tôi chỉ nói một việc nhỏ mon mới phát hiện ra trong mấy tuần nay là việc của khách-trú bán cà-phe cho anh em rõ, cái thế lực đoàn-thể của dân Trung-quốc nó mạnh mẽ là đường nào?

Và thử nay họ bán cà-phe theo giá thường thì 2 su một chén, nay họ lại hèn nhau rùng rùng tăng lên cho tới 4 su;

là vì họ khi thị ta không biết bán buôn, đầu họ có tảng lèn bảo nhiêu di nứa cũng chui đầu vào mà ăn uống.

Anh em nghĩ coi, rất đời là một việc nhỏ mọn mà họ còn hiếp chế ta như vậy thay; hưởng chi cái vú sữa của ta, cái huyết mạch của ta là lúa gạo Nam-kỳ đây, thì từ bấy lâu nay họ lột da ta, họ khoét ruột ta đã biết úc triệu nào mà kể cho xiết được.

#### (VÕ TAY)

Vậy mà trong lúc này những trang phú họ hào gia trong lục lanh, há chẳng biết đâu cát nhau, lo lập mồi lanh một sở nhà máy cho to, cho dù sức mà xay cho hết lúa của trong tinh minh, rồi chịu mồi bán gạo cho các hàng đai thương Langsa tại Saigon, cho khỏi bị tay khách trú làm trung gian mà rút ria mồi lợi của ta lại không được sao?

Hoặc ngày nào mà Thương hối của chúng ta đang tinh lấp dây mà được thành tựu rồi, có cơ sở vững chắc rồi; thì chúng ta ở tại Saigon đây gần gũi thuận tiện hơn, thì chúng ta lành làm Đại lý cho các sở nhà máy của đồng bào ta trong lục tinh mà giao thiệp với các hàng buôn gạo của Langsa mà chịu mồi bán gạo cho các hàng ấy, ăn hoé hông chút dinh cho dù cứ phì vây thời; việc ấy khó làm lám sao? Nói cho cùng mà nghe: dẫu có khố thế nào mà chúng ta hãy kiêu tàn chí thi có ngày cũng kết quả được mà (võ tay).

Đó, anh em hãy nghĩ cho kỹ mà coi công tình ta cày sân cuối bầm chài gió lấm mửa, lao lao lục lục, một năm chí cuối mới làm ra cho có bột lúa rồi đam tới mà bán cho họ, thì họ muốn định giá nào cũng được, họ lại còn kiêu thế mà gạt những nông già ta rằng: «hò! có giây thép mới lai, lúa lúc này không có giá ni bán rẻ thì ngô mua cho, bằng không thì thôi chớ đi đâu thì chở, ngô không thêm mua

Trời ôi! Biết chở đi đâu? Thiế phải này ní với họ mà bán mắc bán rẻ cho rồi, chớ

biết sao bây giờ! Thiệt tội nghiệp thi thời, cái giống dân làm sao mà thiệt thời quá vậy cà.

Pó anh em thấy chưa? Cái thương quyền của khách-trú mạnh mẽ là đường nào! Tức chưa? giận chưa? có tên chung sức lại mà làm cho nền cuộc đại thương dặng ván hối quyền lợi mà rứa cái nhẹ vô cùng vỗ tận nay chưa? (ol nay đều vỗ tay).

Bởi đó cho nên các nhà soạn báo chúng tôi là tai mắt của dân, không ướt làm ngơ mà để cho đồng bào ta bị khách Tào họ áp chế; nên mới hiệp nhau cố động đồng bào, khá tua cọng biếu đồng tình, mà trước hết phải trừ tuyệt mấy quán cà-phe một phen cho khách trú họ biết mặt, rồi lần lần sau sẽ tính qua việc đại thương là việc lúa gạo tôi mới nói trên đó

Nói cho phái, các Báo quán vừa mới để xướng ra chưa được mấy ngày mà đã có nhiều trang thức giả như Ông Nguyễn-văn-Hội là bạn hữu của chúng ta đang có mặt tại đây, đã hết dạ nhiệt thành, phản khích ra lập nhiều quán cà-phe, trước là tẩy hận cho đồng bào, sau là dứt bớt mồi lợi về cho quê hương ta chút dinh.

Mà thiệt tội rất mừng cho người Annam ngày nay biết thương nhau, biết giúp nhau, nên rủ nhau cứ tới mấy quán của Annam ra vào nượp nượp, chờ không thèm ăn uống nơi mấy tiệm của khách-trú nữa.

Chẳng dè khách-trú họ binh vực nhau cũng vì việc ấy mà họ tinh muôn đuổi những người Annam đang ở làm công với họ mà rứa hờn.

Tôi lại nghe những phở của khách-trú tại Saigon đây, họ sẽ tăng giá lên cho cao, người Annam nào chịu nói thì ở chịu không nói thì dù, ấy là họ muốn đuổi em ta đó. Anh em ôi! nghĩ đó mà coi, dắt nước của ta, xử sở của ta, họ là người khách lạ, mà lại có quyền đuổi xua ta như vậy, thiệt đau lòng xót dạ là

dường nào! Vậy mà đồng bào ta biết nhục hay chưa? Bết hổ hay chưa? (vỗ tay).

Đó chúng ta hãy nhường mắt lên mà coi cho rõ cái dân khí của người khách dữ tợn chưa? góm ghết chưa?

Vậy còn chúng ta dày là đá, đất, cỏ cây gì? cũng là giống da vang, cũng là dầu dẹp mầu đỏ như họ vậy chớ. Ta hả không ruột, không gan, không da không thịt hay sao mà ta không biết cái quốc thể ta là gì? không có dân khí chút nào hay sao, mà diêm nhiên toạ thi cho dànbinh!

Nào! ai là người trí thức ở đâu? ai là người hào gia, phủ hộ ở đâu???

Sao chưa chịu để xướng ra khuyên khích rủ ren nhau, hiệp sức lại cho đồng, hùng vốn lại cho nhiều; đường ấy thì ta mới có thể lực to, tư bồn lớn lập tiệm ra cho đều, mới nói mồi có, rồi cứ do theo mấy hàng của Langsa, cậy mua giùm hàng-hoa mà bán lại cho đồng-bảo ta, thứ coi khách trú họ còn dám dè khinh ta nữa thôi cho biết.

Này bứ các anh em, hé chúng ta chẳng làm thi thời, nếu có làm thi phải sẵn sotor cho đến cùng, vì nay chúng ta đã khởi rã rồi thì cái thế như ngồi trên lưng cọp, nếu dụ dụ sụt sè, dè cho nó ngoài lại mà cản ta, thì còn chi là quốc-thể; rồi ra họa hổ bất thành, thì chúng nó lại càng khinh thị ta như tuồng trò chơi nhục lâm đà, các ông à! hổ lâm đà anh em à!!! (vỗ tay)

Có khi anh em vẫn còn nhớ những lời luận của «Hoa-kiều Nhứt-báo» lúc nọ làm chở! nó khi 3 triệu rưỡi đồng-bảo ta đây là trình độ thấp hèn như phường ấu-trí (nó khi ta như con nit). Vậy thi cái dân-khi ta đâu? quốc thể ta dân? Cũng xương, cũng thịt, cũng da, chờ phải hình dài, tượng gỗ chi sao mà không nao, không núng, không động, không địa, không giận, không bờn, cứ để lấy mắt nhìn nhau mà chịu cho

khách Tào nó khi thi ta làm vậy?

Trong ba triện rưỡi đồng bào ta đây thiếu chi ogiời trí-thức, thiển chi hực giàu sang, há chẳng đủ sirs, đủ tài, đủ tư hồn mà tranh đua với họ sao?

Cách mấy bùa này đây, những người trí-thức, các dảng thương gia và các nhà soan báo, nhao vì công phẩn nên mới nhóm nhau tại đây mà công cử một hội phái viên, để nghiên cứu phương châm mà chống cự với khách-trú, mà anh em chúng tôi đây lại được công cử vào trong hội phái-viên mà gánh vát cái trách nhiệm nặng nề oay.

Nhưng anh em chúng tôi cũng vì binh vục uồi giỗ mà chẳng dám chối từ cho nên hôm này chúng tôi đã cùng suy xét, nếu muốn cạnh tranh quyền lợi trong đám thương trường với họ, thì chẳng còn có chược nào hay hơn là tự bón. Nên chúng tôi đã định lập một hội gọi *Annam thương cuộc công ti*, tư bón phải cho được số 1 trăm ngàn đồng, mỗi hòn định chúng 10 đồng, ai muôn lấy mấy hòn tùy sirs.

Cái chủ nghĩa của Thương cuộc công ti mà anh em chúng tôi tính lập ra đây là có ý để làm trung gian mà giao thiệp với các hàng Đại-thương Laogsa đang đam mồi bán những hóa vật của ta như lúa, gạo, kén, tơ, bắp, khoai, mè, đậu, vân vân.....cho các nước; hoặc lanh minh hàng hóa nào của các nước mà quốc dân ta thương dùng đó cho các nhà buôn của Annam ta, song ăn huê hồng cho nhẹ, cho dù sở phí trong hội thi thời cho mấy nhà buôn của Annam ta có thể mua được hàng hóa giá rẻ dặng đam về mà bán lại cho đồng bào ta; dường ấy thì ta mới tránh khỏi tay khách trú làm trung gian mà hiếp chẽ ta, mua rẻ bánแพง cho ta mà thu lợi cho nhiều, rồi còn khinh thị đe doi ta là khác nứa.

Vậy nếu anh em mà biết trọng tình đoàn-thể, biết thương nghĩa đồng-bảo thì mấy ông trong đám đông đây khi

về nhà rồi xia hày ráng mà cò động với đồng bào ta xa gần đều biết, một ngườí một ít, chung sirs với nhau thì thế nào cũng kết quả được. Vì lời tục có nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao (*l'union fait la force*)

Chúng ta hãy lấy cái gương tranh cạch về việc bán cà-phe của Annam với khách trú hôm rày đó mà soi ra, tuy là việc tóm thường nhỏ mọn mäs dân, chớ chúng ta cũng đã rõ thấy cái ngõi đoàn thể của dân-lộc ta nô đã phát hiện rõ đó; vậy thì chúng ta cũng nên thừa cái dịp này mà làm cho uôn việc vì cái quyền lợi về thương lai của dân tộc ta mà nên hứa là tại lúc này; tranh thương đoạt lợi với khách Tào được cùng không được cũng tại lúc này. Hãy quyết chí làm đi, kèo lở làng cơ hội. Uống lâm!

Ông Nguyễn-chánh-Sát nói dứt lời, cả hội đều vỗ tay khen rộ.

Rồi đó ông Nguyễn-phú-Khai bèn đem bón-thảo, thương-trinh điều lệ mà trình ra dứa hội và xin hội cứu rợt lại cho kỹ càng.

Lúc ấy ông thì xia thêm đoạn này ông thì xio bớt khoán kia, tranh cái hội lâu mới thanh-thảo.

Ông Trần-văn-Chim đứng giấy xin hội phải in trọn bài Điện-thuyết của ông Nguyễn-chánh-Sát cho nhiều mà phát ra cho thiều hạ xem, cả hội đều ưng thuận.

Bài hội hội 11 giờ rưỡi khuya.

Saigon, le 30 Août 1919

Tử hàng

Ký tên: Hồ-VĂN-LANG  
Hội trưởng

Ký tên: NGUYỄN-PHÚ-KHAI.

## Kính cung chư khán quan

Bồn quán rất cảm ơn chư tôn có lòng huệ cò mà nhận xem tờ An-Hà Nứt-Báo từ ày đèn giờ, ày là phản chư tôn giúp cho bồn quán, dặng vững bền tuân nghiệp; còn phản bồn quán đây chì lày tâm nhiệt thành đem hết chồ nghe chồ thày mà truyền bá ráo dặng đáp đến ơn cò cặp với chư tôn và quốc dân ta trong lúc này. Vây mới phi lòng của bồn quán.

Sau đây, cho dặng tiện bể chính đòn trong các đêu tôn kém: Bồn quán kính nhắc chư tôn vị nào mua báo An-Hà hoặc mới mua hoặc mäng năm rồi mà chưa đóng tiền, xin lưu ý giùm mua mandat gởi giúp ích cùng bồn quán thì ơn của chư tôn rất trọng, rất trọng.

Bồn quán cảm cáo.

## Thương mại luận

Gắng bao lâu, tại châu thành tỉnh Tràvinh, sẽ mở rộng một trại hàng hiệu là « Les Galeries de l'Ouest » = Hàng Hậu Giang. Ấy là một ngách của Hàng Buôn lớn, « Les Galeries de l'Ouest » đã sáng tạo tại châu-thành Cầnthơ. Hạnh thịnh cho Đồng-Bang ta nay rõ cuộc thương trường là một nguồn đại lợi, giúp nền tước mạnh dân giàu Hàng này của Đồng-Bao ta với osman Langsa hiệp vốn mà lập nên.

Cách hùn vào hàng Hậu Giang tại Tràvinh dày, hàn hàng giấy quốc-trái cũng được; ấy là một đêu đẽ. Vây xin anh em trong bồn hật, dâu dằng xa xuôi, hoặc có mắc cảng trở việc chỉ cho mấy địnura,

cũng xin đến hỏi Mousieur Nhương, làm việc tại nhà thương Travinh về cách hùn ấy. Vì nứa dày M. Nhương sẽ làm Tổng-lý cho hàng tại Travinh. Hoặc là viết thư mà hỏi M. Nhương, hoặc là do nơi các quí quan chủ quan cũng hùn dặng vậy.

Tôi cũng biết phản nhiêu Đồng-Bao ta không có thể đe dư một số bạc cho dù mà hùn hiệp, vì mắc đường sanh nhai bày giờ càng ngày càng khó. Song trong bốn năm Đại-chiến Âu-châu, huyết nhuộm giáp yên: quân Pháp, Đồng-Bao ta cảm động, dầu nghèo đến thế mù, cũng phải ráo sảnh ra mờ mà giúp cuộc quốc-trái ít nhiều, ngó hau đến ơn mòn một cho Mẫu-quốc, đang cơn mồi nước chung chinh. Bởi rứa cho nên, tôi thiết tưởng, trong 100 người, tất có 80 người có cho vay ít nứa là một số! Cũng có kẻ đà bán giấy quốc-trái của mình rồi, song chẳng lẽ 10 người bán hết 10 người. Vậy, hế còn giấy quốc-trái, hảy dam ra mà hùn, nếu có vốn đem bạc biện thì càng ích lợi cho hàng làm lầm!

Xin hãy lưu tâm chú ý, làm lầm sao cho dân Hồng-Lạc ta ó thể chối dày nghĩa là buôn bán cạnh tranh với bọn Kiều-cư. Đồng bao ôi! Cách minh tranh thương đoạt lợi cùng bọn ấy, chẳng chí quí cho qua, hế có tiên thi hùn hiệp, hàng chẳng, nếu trong Hàng ni có món chí mài tiệm khách cảng cò, thi xin nhứng người Annam hày đến hàng ấy mua mà thôi. Nếu kè nói rằng mua một hai đồng sun mà vô tiệm Annam thi ngại bụng, thôi thà mua tiệm chèc cho xong! Lời nói như thế làm lầm, hại lầm, tồn lầm! Một hai su chẳng phải là tiền bạc bay sao? Một hai su mà nǎm ba ngàn người làm như vậy, nghĩa là tránh tiệm Nǎm mua tiệm chèc, thi mất của ta biết là bao nhiêu! Có câu: Góp giò làm bão, xin hày ghi lòng. Xin bỏ tuyệt cái thói nói rằng một hai su mua của Annam e mit lòng, thà mua của khách cho khôi ngai dạ, nếu còn bo bo thói tệ ấy, thi bại cho

ta và ngăn! Không lợi nhỏ sao ra lợi lớn? Sách nhỏ có câu: phuốc sauh vu vi, họa sauh vu vi. Cái phuốc chung do việc nhỏ cái họa cũng do việc nhỏ? Vì muôn việc đều có gốc mới có ngọn. Không có một hai đồng su sao ra đồng bạc? Một hai đồng su làm cho ta có lợi trăm ngàn; một hai đồng su cũng khiến cho ta thất lợi trăm ngàn vậy. Nếu mua chà ta thì ta dặng lời, nếu mua của khách, thì ta thất lời! Xưa vua Hán-chiêu-Liệc dạy con là Hậu-chúa: vật di thiêng tiễn nhi bất vi, vật di ác tiễn nhi vi chi. Ta không mua một dôi chèm chằng phải là ác, nhưng mà thất lời cho ta; cũng dâng cho là một dâu hại, một sự lâm. Còn ta mua dôi chèm nơi tiệm Annam, ấy rõ ràng là một dâu lành, hữu ích chung cho ta hết thảy. Cái lợi ấy coi ra hình như riêng tư, chứ không thật là chung cả. Vì tiền bạc của mỗi người, bốn thô hiệp lại làm một đồng kho tàng chung của quắc dân. Nói một nước kia giàu, vào phải của cải của một người mà làm nỗi cho nước ấy giàu dân. Ai cũng rõ rằng một nước kia giàu, là nhờ của cải chung. Món nào khách có bán mà ta không có bán, mà nhẫn lại món ấy chằng phải rất cần nhứt cho sự sống ta như thế cơm gạo, thịt thà, mắm muối và quần áo, vậy những món ấy phải rằng mà nhẫn. Đặng chí? Đặng cẩn kiêm, dặng khách hốt lấy của ta, dặng ta có tiền dư mà mua những món tiệm Nam có bán.

Nghỉ coi! Trong mấy năm giặc-giá, Mẫu-quốc ta mỗi việc ăn mặc xài dùng mồi cắn, mồi kiêm, và cái cắn kiêm ấy giúp trong sự khai-hoàn nhiều lâm. Quốc-dân ta tuy không bị giặc già chi, song bị bọn Kiều-cư đe ép, ròm rồi thi mòi! Chúng nó chằng dùng súng-ống, gươm dao mà đánh ta; nó dùng thương mài mà đánh, ép đe, riết bóp, há chằng rằng ta bị giặc đó chằng? Thế thường hè «thủy lôi thô yểm, binh đáo tưống đương» nước đến đất ngang, binh đến

tướng đánh, ấy là trong giặc thiệt; chờ còn trong đám giặc buôn bán này, bấy lâu nay, nước đến ta ngập! binh đến ta lui! Ngày nào enđe thương mài ta khỏi tay bọn Kiều-cư, ta thế hồn cá chậu chim lồng, vào lòn ra cùi, chưng ta-mới rằng ta không bị giặc đượ. May, ta có đại áo nhau ta là người Pháp đặc diệu dày-dỗ, cũng có lùa ta thoát nạn khỏi cái giặc buôn bán nói trên đỗ. Song Đại-Pháp, là cha mẹ; tuy thương con đáo đẽ ta cũng phải tự lo lấy mình, thì cái công ơn lo lắng của Đại-Pháp mới nhẹ hớt. Chứ có thấy Đại-Pháp lo lòn cho ta, mà ta chằng riêng lo lấy ta. Coi lại chung quanh ta: nước nào cũng đã văn-minh! Nhớ lại tờ tiên ta xưa là đức Gia-Long, gầy dựng cơ đỗ đường ấy!!! Ta xưa kia cũng hoanh hoành, lệc-liệc; trên Bắc duỗi Tào, dưới Nam bình phục Chiêm-thành, chiến thắng Cao-man, Xiêm-la cũng thua ta nứa. Mà nay! phải chi đừng có mẹ ta là nước Pháp bảo hộ, thoát như Nam và Xiêm đánh giặc, thì trong một hồi trống, ta cũng tiêu hủy cơ đỗ! Vì Xiêm nay đứng liệc cường, còn ta không biết có dâng cho là liệc nhược chằng? Ôi! còn nói chi Nhứt-Bon! May trăm năm trước Nam cùng Nhứt, có ai thua ai? Mà nay nước Nhứt của tiên biết bao nhiêu triện, bốn bể tung hoành; chằng những làm một ngôi sao tò rạng chói khắp A-châu, mà chung có thể chói khắp Dinh-hoàn nứa! Ai là Annam thấy đời này cảnh ấy có đau lòng xót dạ chằng ai? Ôi! Tiên nhau ta trước biết đúc súng, biết làm thuốc đạn! Hãy đến Saigon, tại tòa Cố-kiêm-tích-chí-Viện mà coi thì hán! Muôn biết sự văn minh tần phát của một nước, phải xem đỗ khi giải có tần phát không. Kìa nhứt bên Âu-châu, hối đời thương cỏ dùng dao mát bằng đá, sau lần lần bằng đồng (bronze), sau lần tới bằng sắt thép. Còn súng hối trước thì đờ, bây giờ hay hơn trăm phần; máy bay, tàu khói, nói tắt một đên, trong các móu

khí giới đều có cảnh cái tốt hơn vô ngần. Như vậy mới thấy sự tần phát. Còn nước ta xưa biết, nay không ngờ! Lì nghĩ sao bây giờ? Vậy ta phải một lòng một dạ noi chún Mẫu-quốc ta cho đến cùng. Bởi nay máy móc vô cùng, thăng thiên độn thô, mà ta còn đi bộ hơi xuống thì làm sao? Tiên-nhau ta xưa giao lòn cùng nước giàu mạnh hơn hết trong thế gian là Đại-pháp. Ước như đám giặc mới đây mà xảy ra trong đời Đức Gia-Long, thì chắc cũng có sứ-thâu Annam đến nghị hòa tại Paris như các nước Đồng-minh chớ chằng không!

(Sau sẻ tiếp theo)

Huỳnh-long-Ấu à Minh-Dức (Travinh).

mấy ông uối thì nói, sao lại còn vào tiệm Khách mà đặt giày, đặt áo? Những người ấy nói như vậy, và cũng qua ta có làm như vậy, thì khó mà giục giã nói nǎng cho họ phải tuyệt mua bay là bớt mua của Khách, vì họ bay phản bì và noi gương theo mấy ông, mấy thày.

Long-Ấu huấn-mông (Trà-vinh)

## Người không có máu Annam sao chớ??

Cuộc tranh thương mài với bọn khách trú, ngày nay đã tràng ra nhiều tinh trong lục-châu. Nếu không ra mặt xứng tài thì thôi, còn như ra mặt người Annam tranh thương mài với khách trú, thì phải làm cho chúng nó biết mặt chớ!. Làm cho chúng nó từ nay về sau rõ biết người Annam ta cũng có đoàn thể nhứt tâm như chúng nó vậy, dặng chúng nó kiên nề nhiều ngày chớ.

Có lẽ đâu trong bốn lulu còn thấy nhiều vị đồng bang ta, rất phai mặt phải người, còn lết vào tiệm chèc uống nước, ăn cháo, ăn mỳ, sao không sợ mang tiếng nhục chung cho người Nam-Việt. Đá vào ăn uống thì thôi, lại còn trờ mặt biếm nhè, thị nhục người Annam trước mặt khách trú rằng: làm bậy ba, không ra gì...này nấy nọ nọ...lăng xăng...!

Vậy tôi hỏi thử một đên? thế khi các vị này chằng phải máu thịt người Annam sao chớ! Nếu muốn lùa theo chèc thì hãy mang lốt cho khác mặt Annam, rồi chèc đó mình vào ăn uống tiệm chèc nào ai có nói được, tướng minh là người ngoại ban khác nói khác giỗng.

Có sao không biết hở, giữa mặt muôn người, có một minh minh ngồi ăn uống tiệm chèc, không ai ngại trong lòng, kể qua người lại xem vào, rất hổ chung cho người Nam-Việt.

## Hội bạn Bắc-kỳ

Chư tôn ở tại Saigon lập tiệm đóng giày, may áo. Hai nghệ ấy chư tôn cũng biết là lợi lâm chớ. Vậy trong lúc nay là lúc người Nam-kỳ chằng ưa dùng đồ Khách-trú. Đều bắt đắc vì nên phai ép bụng mà mua. Người Nam-kỳ thiệt chưa biết đóng giày và may áo như người Bắc vậy. Sao chư tôn không ráng xuống mỗi tĩnh chuyên hai nghệ ấy, một là thủ lợi, sau mình giúp lấy mình ngõ hàn cởi thoát cái ách nặng của Khách. May hật kia thì tôi chưa rõ có không, chớ tại Tra-vinh chằng có một người bốn quęc may áo đóng giày. Bởi vậy mấy ông và mấy thày túng phai đến tiệm Khách mà đặt áo, đặt giày. Tôi nghe nó cười rằng A-nam chày sao khôi mua của ta, mà chèc cũ đời cũng chằng khôi. Chư tôn có nhột nhạt giùm cho đồng bào của chư tôn trong mieng Nam nay chằng?

Lại cũng làm người nhà quê nói rằng: Máy ông, mấy thày là người hay chữ quang kiến da vắn, là bực thương lưu hay luận đàm xúi giục đồng bang đừng mua hoặc bớt mua đỗ Khách, mà sao

Thể như cùng cự, mình muốn cần dùng vật chi cần kíp, nhưng mà người Annam không có báu, chừng đó mình đến tam dụng tiệm chèc là hất dắc dĩ.

Chó còn như mỳ cháo của bọn khát trú, chẳng phải là mỳ vị mình dùng rồi nờ da thăm thịt cho mình.

Thấy vậy càng thêm buồn thêm bỗ cho những người làm gương chẳng tốt đói!

Phùng-Xuan.

## Trò nêu thì thấy cùng mừng

Từ Mẫu-quốc sưa trị Nam-kỳ đến nay, ngành lại sâu mươi xuân thu có lè. Người Puáp là thấy ta, thường nói ta là yếu nhược, lại không biết cuộc thương-mại và không có đoàn-thề. Thấy ta nói như vậy, ác là trong nom cho ta mau tẩn phát. Mà bấy lâu ta chưa phát minh ra dặng, coi bộ thấy ta có ý buồn. Thể thường hê diện làm thấy, ai ai cũng muốn cho đệ-tử của mình mau giỗi. Hê thấy đệ-tử một ngày một khai hơn, thì thấy vui mừng biết mấy. Vã lại Đại-pháp là nước hay làm ơn làm nghĩa, nay xem ra bọn Đồng-bảo ta có đoàn-thề, có chí đồng tâm, biết tương-thân, tương-ái, chắc sao sao Mẫu-quốc ta vui xiết nỗi vui; chẳng khác nào lòng mẹ vui mừng thấy con biết bò, biết ngồi, biết đứng, biết đi, biết nói. Cho nên từ hôm Annam Saigon khởi sự tranh thương mãi với Choa đến nay, trong dạ Langsa hân hoan hớn hở. Các báo Langsa đều bảo chữa Annam, khen ngợi bọn mình. Vì nếu miêu tán phát, thì cái công trình Chánh-phủ Io mà khai hóa cho mình tất nhẹ nhàng nói bớt. Cho nên Chánh-phủ vui mừng là phải lắm. Ấy vậy, ta còn; Pháp cũng như tình mẹ con. Phàm việc chí mà con làm cho cha mẹ vui lòng, phan làm con há chẳng cứ làm

hoài và thêm tới hoài cho cha mẹ vui lòng mát dạ, đẹp mặt, nở mày thêm sao? Con nà làm cho cha mẹ vui lòng dặng, dầu như không nuôi dưỡng đáp ơn sâu, dense nghĩa nặng được, thi cha mẹ đã khoái dạ, mà thiên hạ cũng chẳng chè. Ta nay còn yếu ớt lâm, khó mà đến ơn cho Mẫu-quốc, mà Mẫu-quốc cũng chẳng trong bão dập, vì thi âu bắt cầu bão. Ta thật hữu hạnh và có hổng phúc mà được thấy thanh liêm và ăn cầu sốt sáng như người Puáp đó. Vậy ta phải cứ việc hiệp-quốc đoàn-thề, liên-lạc, tương-thân, đồng-tâm, đồng-chí. Ấy là chỗ trong cậy của Chánh-phủ. Nếu Chánh-phủ trong cậy ta mau vẫn-minh tảo-bộ, mà hôm nay ta có mồi iỏi, thì Chánh-phủ ác đặc ta lên bức nứa. Dây liên-lạc của ta chưa buông chặc, Chánh-phủ cũng nong ná riết lại giüm cho ta. Ấy, từ hôm ta khởi sự tranh thương mãi thì Chánh-phủ lèn oao chẳng mừng thầm cho ta, vì Nhà-nước trong cậy trong Lực-tinh này, bấy lâu vung quét, tưới nước nói cự nhoc, mà nay thấy dorm bồng kết quả thì hành hỉ là đường vào.

Ấy vậy ta phải bước tiến, leo lên hoài cho Nhà-nước mừng thêm, vui nứa.

Long-An, huấn mộng (Travinh).

## Lời rao cần kiệp

Kính cùng chư khán quan và Phụ-diễn dặng rõ: Những bài chi các ngài muôn giúp ích giúp vui mà àn hành vào An-Hà nhựt-báo xin gởi cho M. Phạm-kỳ-Xuong Chủ-bút hay là M. Trần-dác-Nghia Tòng-lý cũng đặng.

Còn về sự mua nhựt-trinh, sách vở, tuồng, truyện, giày, mực, dặng các lời rao, vân..vân... Nói tóm, đều là việc chí có nói vé tiên bạc

mandat, lettre recommandée, xin các ngài gởi ngay cho M. Trần-dác-Nghia Tòng-lý và chủ sự An-quán An-Hà mà thôi,

Xin các ngài lưu ý.

Bồn-quán cần cáo.

## Không uống cà phê chèc

TÚ ĐẠI PHÒ GÁ

A bang đồng bang ta khú tận tình,  
Cà-phe chèc, lén già thỉnh linh—  
Sự bất bình bọn mình giận toay.  
Cùng nén thừa dịp lúc nầy,  
Mối lợi quyền chí nguyên phục thù.  
Cầm bờn bẩy lân,  
Phải lo âu theo hối.  
Khách-trú ôi,  
Nội khúc nội nghì thôi quá giận,  
Tiễn cùa lấy xài.

Bảy khâ nhẫn vong ản...—  
Sao không biết xét người nhân,  
Nước Nam nhờ thương thân.

Thương mãi đều sanh lợi,  
Khi béo Tào, nị mót lới.  
Túi không lụng túc,  
Buôn báu nay dặng giàu.

Lập nhà máy phổ lầu,—  
Sự nghiệp cơ cấu.  
Cửa ấy là tại đâu,  
Cơ săn họa cũng săn.

Quyet liêm thâu kim ngân bưu vật,  
Chuyên vận về Tào,—  
Lập gia thất qui mô...  
Lại thêm tư trợ công cù,

Cho kẽ nhiều người it.  
Bà con đều xùm xít,  
Trong xóm giêng cù bác.

Cửa đầu lưu lát,  
Bên Annam đem về.

Nhà còn hàng hóa è hổ,  
Mua bán nhún trố.

Lại ngạnh ngã khinh khi,  
/ Chèc my hời là my.  
Ô phi vi bất tôn ty thương bà,  
Khổng tử đạo đồng.—  
Sao thất quá lè nghi...—  
Chúng bay thiệt dạ mạn khi,  
Dục lợi rồi phi vi.  
Gặp hối, phải thi,  
Đương vi nhì vi chi.  
Ta chờ hổ nghi,—  
Thông qui trong nước mình.  
Kéo chúng nó dê khinh,  
Thích thệ đồng minh,—  
Tài thương thời phản minh,  
Nhựt-trinh, ẩn hành.  
Nước ta cũng khôn laub,  
Đè nó lấn tranh—  
Lấy cùa thêm hoành hành.  
A khuyên khâ khuyên mối lợi đem về  
Đè chí thua thiệt nhiêu bế—  
Nước nam ta lám tay cự phu,  
Nên hiệp hùn kinh thương.—  
Giúp cho nhau khâ mau tần bộ,  
Cái cuộc thương trường,  
Thèm thắng sổ sanh phươog...—  
Xin cho cài ác buòn lương,  
Ngô phò thương với đời.  
Na nòm na đặt dè it lời,  
Nay gặp cuộc—  
Phải thời nêu loạn.

Huỳnh-khương-Thái.  
Tân diên  
Trich trong Công-Luận-Báo

## Vì hòa vi qui

Cũng vì cù Mẫu-Đơn làm bài thi để «nhờ chống trống bòng lồng» trong báo An-Hà lúc nay, làm cho Hòa-thượng Minh-Chánh phải ra mà bắt bẽ, rồi cù Mẫu-Đơn lại vì quyết khí chí nộ mà buôn nhứng lời phản đối không kiênnè n, ười tuổi tác, nên sau M. Nguyễn-Hền và cù Vo-thi-Tắc cũng ra mà tranh luận với cù Mẫu-Đơn.

Nay lại có bài «Văn hoành công khí» của M. Lê-chơn-Tâm và bài «Ký giữ Võ-thị-Tắc» của cô Xuân-Khôi, cũng ra mà phản biện bài thơ của Mão-Đơn làm lúc nô, mà phản đối cũng Hòa-Thượng Minh-Chánh và cô Võ-thị-Tắc.

Theo ngữ kiếu tôi tưởng việc quấy phá của hai đảng thì trong lục-châu chư văn nhân cũng đã rõ biết rồi, lứa là liệt vị phái nhọc công biện luận hoài làm chí, đã biết rằng; «au bất bình tắc minh, song liệt vị mà cứ tranh biện hoài có bao nhiêu đó, rồi ra sự bất hòa cũng nhau chỉ cho khôn người dì nghĩ, chỉ bằng liệt vị niêm cầu «Vĩ hòa vi quý» mà dẹp chuyện ấy lại đi, rồi dùng nỗ lực từ mà khuyên bảo đồng bang ta tranh đua quyền lợi với bọn khách-trú.

Và lại trong lúc này các báo thay đều có động đồng bang ta lo buôn bán, lại bọn chèo kinh đê chúng ta là «trình đỡ ác tri» mà các ông nở điểm nhiên tọa thi mà đê cho khách dì bang khi đê nước mình vạy sao?

Nên tôi chẳng nai lời thô tiêng kịch viết vào đây xin liệt vị niêm tinh xét lấy

Ômôn: Nguyễn-hữu-Phước  
dit Phúc.

## Thi tập

KÍNH ĐIẾU BÀ HIỀN NỘI TRỞ (dà tiên du)  
CỦA QUAN HUYỆN NGUYỄN-VĂN-CẨA ĐẠI NHƯỢNG  
Bốn mươi mốt tuổi ty trán ôi,  
Tứ đức tam tùng tiếc bấy thời!  
Lệ-trạch nhạn trầm di biệc mất,  
Vào-song cù quá thoát xa rời!  
Tay Tơ Bà chịu ngưng xe chi,  
Lò tạo Ông thang vụng nǎn nỗi.  
Hạnh ấy số nẩy áo ván vội,  
Nghìn thu dâng tể miếu đường xôi.  
Lợn-Ấn, huấn mồng (Trà-vịnh)

KHUYẾN CON GÁI ĐỨNG LẤY CHÈC  
Con gái đâu đi già chèc kia?  
Vốn quan ăn nói miệng lia lia.  
Cang thường với nó bằng bé, cù,  
Duyên nợ cùng thằng thê tha hia.

Có vợ tùng-sua qua gạt chúng,  
Lấy tiền au-nám lại đem về.  
Nghĩa nhân còn biết đâu rằng nứa,  
Con gái đâu đi già chèc kia?

Phong-Thạnh — Bạc-liêu.  
Tiết-si: Lê-cử-Khôi.

### KÝ TÌNH

Giang hồ đưa đầy mây trắng đù,  
Cam tệ cùng cò, nhảu hàn hờ.  
Hẹn liều thương-dài, khôn kịp bê  
Chấp tơ mai-biệu, có nơi chưa?  
Đã hay một lúc mang tang chế,  
Trưởng đợi ba đồng dẹp hảo cừu.  
Thuyền khách, ôm cảm dành quá biệt,  
Ngậm nguối tuối bấy vịnh thơ cừu!!

Cưu sáu ai khiến hời cò ôi!  
Non nước từ đây hết nỗi loi.  
Lá thám khôn trời dòng ngự cạng,  
Chim xanh dứt tối, nèo rào rói.  
Đặng-lầu-phú oan, sáu Vương-Xáng,  
Xà-tuyệt-bình rơi, tuối phận tội  
Bé ái lụng với chi vậy à,  
Cưu sáu ai khiến hời cò ôi!

Cò ôi! thấu chặng cái lòng này?  
Vàng đá khăn-khư đã bấy chảy.  
Trống Ngọc ruộng Lam công những luồng  
Bát xoa vờn Túy của còn dày.  
Voi chi trời mặt xày lụng vạy,  
Mà nở ham dăng bỏ đó ray  
Đen bạc vì ai duyên tráo trời,  
Nỗi niềm xin phú có cao dày.  
Phong-Thạnh — Bạc-liêu  
Đạt-si: Lê-long-Khôi.

## Trận bảo tại Bắc-ky

Ngày 21 Août 1919, tại Hà-nội (Bắc-ky) có một trận bảo rất dữ tợn. Các nơi khác thì ít hư hao, duy mầy chỗ kẽ tên dưới đây bị hại rất nhiều: xung quanh sở Intendance, lộ Quan-Thánh, lộ Sông-tò-Lịch...vân...vân... mầy cái bộ này: nào cây cối, nào cột đèn-diển nào cột dây thép đều ngã đức nằm liệt địa. May thay mạng sanh linh vô hại

Các lũh ngoài Hà-nội, vì đường dây thép bị đứt nên chưa rõ dãng âm hao; còn lũh Mon-cây cho hay rằng có nhiều cái mái nhà bị vỡ gốc, nhứt là nhà Cercle và kbám đường.

## TRÀ-ÔN

### AN TRỘM BỊ CHÉM HUYẾT LƯU MÃNG ĐỊA

Trong đêm 29 rạng mặt 30 Aout chúng 1 giờ khuya ăn trộm đến dão hầm nhà của tên Nguyễn-văn-Ngô ở làng Vinh-xoáu Cần-thơ. An trộm chúng vô vừa rồi thi tên Ngô liền hay mới xách mác sê lén đi rình, còn tên ăn trộm lóng nghe lồng lồng tường êm, mới lai dờ mài xúc lúa. Ngô nghe lao rao biết là ăn trộm đã xúc lúa rồi. (tai nghe chớ mắt không thấy) nó mới vót tay rờ dụng nhầm tên ăn trộm, tay kia nó liên chém cho một mác tên ăn trộm té ngửa, tên Ngô chém hối hận ba mác té rủi cái mác gãy cẳng tay ăn trộm lén gần sức chạy lại mở cửa mà tẩu thoát song tên Ngô, giục được cây gác cửa đánh thêm một cây tên ăn trộm thối lại rờ được miệng hầm chung ra, tên Ngô còn đánh bối thêm vài cây nữa, tên ăn trộm ấy nhờ có tên khác ở ngoài kéo ra rồi dồn nhau chạy khỏi. Ngô đương hối hận, chí quyết theo đánh mà bắt cho được, người vợ bèn ôm lại chằng cho, vì thấy trời tối sợ một mìn khó nỗi cự dương.

Chừng đợt đèn lên thấy náo mắt mày tay chor, áo quần của tên Ngô đều dính đầy những máu, tri hô làng xóm chạy tới rồi coi cái hầm cũng dính máu và bồ lại một cái quần tai miệng hầm. Rạng ngày đi theo dấu xuống bến thấy máu chảy linh lảng. Hương quán liều diệm mục và xét trong làng, thì con của bà mụ Mùa là tên Sách vẫn mặt. Hương quán hỏi...Bà mụ nói nó đi Càmau.

Hỏi vậy chor nó có thưa trình với ai không? thì bà mụ trả lời nghe ú ớ,

Hương quán không nghe bèn bắt đem vò nhà việc, bà mụ nǎn nī làm tờ ký trong 4 ngày thì đem Sách ra.

Văn tên Sách nǎy đã nhiều án ăn trộm xóm làng đều biết danh. Nay mà vẫn mặt dày chắc là có cang phạm trong đám ăn trộm nǎy chor chẳng kh้อง.

Việc thế nào sau nghe rõ sẽ tiếp thêm

## VINH-LONG

### MỘT ĐAM LÀM CHAY

Tại làng Thiêng Bứa ngày mồng hai đến mồng năm tháng 7 nhuần Annam bọn chèc Phu-đe-Kiến bày cuộc làm chay tại chùa ông «quang-Bé» lúc trước kêu

## Nam-kỳ thời sự

### Giá bạc

Kho bạc nhà-nước ..... 7 f 30  
Đông-Dương ..... 7 30

### Giá lúa

Từ 4\$75 cho đến 4\$80 một tạ, tùy theo thứ lúa.

### CANTHO

#### MỘT ĐỨA CON NÍT MỚI SANH CHẾT BỎ RƠI

Ngày 7 Septembre 1919, Bếp Cương dẫn tội nhau đi làm công việc tại nhà-thương, gặp nơi đường Cái-rang sáu Đất thánh chè, 1 đứa con nít mới sanh đã chết rồi, ai dem bồ đưa lê đường.

Bếp Cương bèn thura với ông Cò sờ tuấn-thanh bay, ngoài lấy lời sao khâu bếp Cương rồi chạy tờ phúc cho quan Biên-lý

### AN TRỘM BỊ BẮT TẠI TRẬN

Đêm 7 Septembre 1919, lúc 11 giờ rười khuya, cai Tứ là cai Police di tuần tới ngau-bảng «Hậu-Giang Dương-Hàng» thấy trên nóc hàng ấy có 1 người đang lom khom ở trên, cai Tứ nghi cho là ăn trộm (toilet quả) bèn vê bót kêu lính tới vây bắt. Khi lính bao xung quanh rồi, cai Tứ bèn kêu tên ăn trộm biểu phải mau mau xuống. Tên ăn trộm sợ bắt chạy qua nóc nhà khác kiêm chồ thoát thân, song ruồi cho nó nén khi lén xuống đất mà chạy lại gặp tên Chu đón đánh trúng ông quyền 1 cây. Tên ăn trộm gãu quí dò, nhưng mà gãu ráng chạy nhảy xuống kinh ẩn trong đám rau mít. Thiên hạ áp đến tóm kiêm 1 hối gặp bắt dặng dem về dam nơi khâm. Xét giấy thấy tên ăn trộm nǎy là Trần-văn-Hàng 31 tuối ở làng Kiến-An (Long-xuyên)

Rất may cho hàng Hậu-Giang Dương-Hàng khôi bị mất vật chí, vì tên ăn trộm mới khoét nóc chưa xuống dãng mà lẩy đỗ.

là chùa Bảy-phủ, nay sửa lại là: «Vinh-An-Cung» ngày mồng hai vào đêm, mồng bốn ra gián, chiều mồng năm đưa tàu và có hát Triều châu đến 8 ngày đêm. Cuộc làm chay này tính gần ba ngàn đồng bạc cuộc ra gián không chỉ là, có tên Hồng U... làm chánh Tông-Lý làm 1 cái cổ động chung quanh động trước tìn giá như vậy.

Học Ngoài (không ăn ngủ) ... 4\$  
Học và ăn buổi trưa, ..... 7  
Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường ..... 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thi kê là: ..... 16\$

Bửa 3 Juillet bài trường tới 5 Août thi tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài, qua rằm tháng giêng thi tựu bà con cò bác ai có dịp di Cần Thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gởi thơ cho Ông Võ-văn-Thơm, thi lập tức có thơ trả lời

## Tinh Cantho LOI RAO

Quan Chú-tinh rao cho thiên hạ hay rằng trong lúc sửa cái cầu sáu Cái-vốn xe hơi đưa bộ hành qua lại **Vinh-Long - Cantho** ghé tạm dờ ít bửa tại đầu cầu ấy. Vây nên tàu chở bộ hành tới chợ Cái-vốn, rồi dò bộ hành đi bộ ra tới xe hơi cách chừng vài trăm thước lang sa.

**TÀU CANTHO CHẠY:**  
Buổi sớm mai: 8 giờ  
Buổi chiều: 3 giờ  
*Cantho, le 28 Août 1919.*  
Signé: Tholance

## Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 Novem-

bre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thầy giáo cẩn mẫn con nít học mau tàn phát vồ cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tìn giá như vậy.

Học Ngoài (không ăn ngủ) ... 4\$  
Học và ăn buổi trưa, ..... 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường ..... 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thi kê là: ..... 16\$

Bửa 3 Juillet bài trường tới 5 Août thi tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài, qua rằm tháng giêng thi tựu bà con cò bác ai có dịp di Cần Thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gởi thơ cho Ông Võ-văn-Thơm, thi lập tức có thơ trả lời

## MỸ KY

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU  
ở đường Tarc, số 16  
Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cung quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có lòn mả đá bằng đá cầm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu hào mộc theo lá nhản hiệu, vân vân.

Mộ bia chạm bán đá cầm thạch.

Có thư *hoa chơn dung nhâm hinh* người mà vé bằng dấu sơn vò hổ, nước thuộc mực Tàu, viết chi than, họa biến liền và tránh, họa sơn thủy.

*Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.*

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ cản khái

## 記 善 曾

### TĂNG THIỀN KÝ

DIT

TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction  
(Cantho-Ville)

### Lành soát các công việc

— HỒ VÀ MỘC —

CẤT NHÀ—LÀM HÀNG RÀO—DÙC CỐNG BẰNG  
BÁ TRỨNG—CIMENT—DÓNG CỬA LÁ SÁCH—CỦA  
LỘNG HỒ VĂN HOA TÂY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy mục thành tinh làm đầu.

Các việc tôi lãnh, thì tôi hết lòng lo lắng cho toàn vẹn, cho mau mang, những thợ của tôi đều là thợ lụa, rút tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong chư quân tử, ai muốn mướn tôi làm việc chi thì khá viết thơ cho tôi, hay là dời gót đến nhà tôi: CHÂU-THÀNH CANTHO, BƯỜNG: SAINTENOY (cầu tàu lớn) NGÂN, CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN MÀ THƯƠNG NGHI—Còn về việc tờ giấy chi chẳng hạng, nếu có dấu Hiệu tôi mà không có chữ tôi ký vào, xin chư ông khâ lưu ý rằng đó là không phải của tôi thật, vây nên tôi chẳng hề nêu khét tới tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cản-khai

### Hậu thạnh

Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÂY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Bình số vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000t)

Hòn mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn hòn bát tịnh theo số lúa trên đây, vây nào muôn hòn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ xác chắn Tinh mang mùa lúa chia lời.

Cái xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà lô đều ích lợi chung và mở rộng thương cho bạn mình mau nhẹ bước.

Như muôn hồi đến chi trong việc hội xin viết thơ cho M. Nguyễn-văn-Tứ chủ hội Thương-mại sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cản khái.

## Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bồn hiệu kính cùng chư quý vị rõ: Như vị nào muốn lành về bán đặng kiếm tiền huê hồng, xin viết thơ cho Bồn hiệu mà thương ngợi.

Làm về bán khôi trả tiền trước, bán đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị nào lành rượu về mà bán chẳng đặng, thì gởi trả lại cho Bồn hiệu cũng đặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho  
Kính Cáo

## Một việc khá lăm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muỗn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mỹ tho) sở thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lăm, bê ngan chừng 40 thước nên liệu bê chờ lúa ruộng lăm, và như muỗn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lăm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lăm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sở đất khác kề cận với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lẻ trong một ít lâu sê giáo già bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giã.

Ai muỗn mua hai sở đất ấy xin gởi thơ cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sở Nhứt trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ.

**BÁN THUẬN MÀI**

Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc

1465 mảnh ruộng, tọa lạc tại làng  
Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa  
trung-nhì (Long-xuyên)

TỈNH RẠCH GIA	14e feuille	12e feuille
	2.874	40
	55 h	40. a. 30
Đất của	ông	
T. H. DEJEAN	DE LA BÂTE	
Nay về của	Võ-v-Thơm	
ông		
	00	
T. C. S.		
Tỉnh Cần-thơ.		
Kinh		
Thốt-Nốt		

Có cần hỏi thăm đều chỉ thi gởi  
thơ cho ông Võ-văn-Thơm, Colon à  
Cần-thơ mà thương nghị.

**Xin ghé mắt**

Truyện Ngù-phụng-Lâu của Trần-văn-  
Hương có đẻ bán tại nhà in Hậu-giang  
Cần-thơ. Vậy xin đồng bang liêu vài cát  
tiền lảng phí mua đọc giúp vui giày lác,  
giải muộn thoán cùng được vài canh.  
Trước là coi cho tiêu khẩn ngày giờ sau  
thấy đều tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngó lám!!

Giá mỗi cuốn là..... 0\$20  
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn  
1 cuốn giá..... 0\$20  
50 cuốn giá..... 6\$50  
100 cuốn giá..... 12 00

**LÊ-KHANH-TRINH**

*Geomètre-civil*

CANTHO—CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS  
*Délimitation et Bornage*  
**EXPERTISES**

**Ông Lê-khánh-Trinh**

KINH-LÝ

*Cantho—Chaudoc*

Lành đạt điện thô  
Phân ranh hạng  
Tương phân thô sảng  
Công chuyên làm kỹ và mau lai giá nhẹ  
Xin viết thơ nơi tôi mà thương nghị.

**Phò cáo đồng bang**

Kết từ buổi An-Hà Án-quáu,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rây,  
Lục-châu quân-tử, ơn dày  
Mão-cần mua giúp, ngày nay thành-hành,  
Thành-hành dặng cưa hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thơ tin ròng,  
Lành iu chi thấy đẹp xong,

Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
[thiệp-tao].

Toa, số, bộ, làm càng ký lưỡng,  
Chắc lại bêu chảng nhượng của người  
Nói chí sách đóng thì thôi!

Lòng da, lòng bổ, đẻ đời ít hư.

Sách in sắng, tinh tú, Kim Túy,  
Tứ diệu cung Sứ ký Đại uam.

Tuấn tra Pháp lè, dạy kham,  
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thức, viết nghiên sắng dày dỗ bang  
Thiếu chi đâu giày láng, mực người;

Chuốc trao, nào phải những lời.  
Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dù,  
Bốn quán nào dám phu ý ai,

Khó nhọc thử mấy chảng nài,  
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà An Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.

Bốn kính.

**Thuốc điếu hiệu Globe**

(TRÁI ĐẤT)



Có gói 10 điếu

Hút đã ngọt, dễ dành lâu được  
không mốc, không mục.  
Tại Hàng DENIS FRERES có trữ bán

**LOI RAO**

Kính còng lục-châu dặng rõ, tại nhà  
in Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ  
quốc-âm dễ giúp cho Hương-chir có  
quyền thi hành như thường-lò.

Sách này có 156 trường và có đủ kiều  
vết thị lời truyền rao, của ông DUONG-  
VĂN-MÈN mới đơn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$ 00  
Tiền gởi..... 0.45

Xin viết thơ đến nhà in Hậu-Giang  
Cần-thơ, mà mua.

**Nhà máy xay gạo**

TẠI CHÂU THÀNH CẦN THƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo  
trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có  
nhiều hạng, tùy theo giá.—

Trong lục-châu, chư vị nào muốn una  
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thơ mà  
thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

**PIERRE PHAN-VAN-VAN**

DIT VANG

*Geomètre civil*

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

*Délimitation et Bornage*

**EXPERTISES**

**Ông Phan-van-Vang**

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện thô,  
Phân giải hạng,  
Tương phân thô sảng,  
Công chuyên làm kỹ  
cang và lin giá nhẹ  
Điển chủ có cần dùng  
xin viết thơ thương nghị

**Thuốc gói hiệu Globe**

(TRÁI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho  
thuốc Gà-llop là ngọt, khói thơm, hút  
không khò cổ.

Một mình hàng DENIS-FRERES có trữ  
bán sỉ mà thôi.

## HIỆU MÓI Trần-Mạnh

Ở đường mé-sóng, gần cầu tàu Khách-Trú—**Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-lây, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-lây (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyền, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thê-tách kim-thời, vân vân.....

*Kính cung Lục-Châu Quán-tiề*  
Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kẽ trên dây; chẳng nhưng là nón và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán **CONTRE REMBOURSEMENT** cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách chau thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm lại: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cần-thơ có bán, tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chư-tôn dạng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, trường tinh đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, dặng mua tần-hộ trong nோ thương-trường, thi ơn ấy rất nên thăm-vâm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lâp—Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thầy rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng báo bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê trong tú kiến có rộng nước kiến lên

không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạn đồng bang trong cuộc thương mai.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

## Cáo bạch

Cô ban cũng viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" ngòi viết bằng vàng thiêt cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ".

Không sét, không mòn. Có khâu (AGRafe) mỏi lỗu thi bút viết, còn dấu kia thi viết chi (PORTEMINE);

có phu thêm 1 hộp nhỏ đựng nắp công chi dễ bay. Cây viết này nếu giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo cách viết năm cát, một đồng của khách-trú bán đó.

Mua vđ, nếu

xài không dặng không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại. Bón hiệu sẽ trả tiền lại dù.

Giá một cây là (có hộp, có comptegoutte) **4\$50**. Mua nguyên lô về bán lại càng tính giá nhẹ hơn nhiều.



Trữ bán tại  
nhà in An-Hà

CANTHO

## PHARMACIE SHANGHAI

### TRỒNG RĂN THAY CON MẮT

Chủ nhơn **TRIỀU-CUONG**

Một iêm lớn ở tại đường Marins, số 188—**Cholon**  
Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—**Saigon**  
(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiêu thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhன «Con Bướm Bướm» làm tin, chư quý vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhன «Con Bướm Bướm» mới là thiết thuốc của tiệm tôi, kèo làm thử giả uống vào thêm họ.

Bồn Dược Phòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pallerin số 23-Saigon bán giüm giá của tiệm tôi, chư quý vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sang, lòng gởi cách *Contre remboursement*. Còn tiền gởi về thân chủ phải chịu

SHANGHAI BỘ HUYẾT YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bồ thận tinh thần hiệu

### THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có liêng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món dâ hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự-Thận này là một phương quý lạ trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuốc Thận rất nêu dè dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bất giao sanh chứng chiếm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày đường Ngoc quanh hir xưởng mông hồi biến ra chứng Trè-khi (dau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mặng mòn ấm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nỗi, mộng-mị di-tinh cùng là đòn bả lanh nơi tinh cung, đòn ông tinh huyết hir nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chất của các loài cá, và ấm thận thì hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bồ thận hạng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bàn hoảng thọ thấp, nhiệt sinh chứng lâu trệ, ngũ lâm, mới thi dài gác, lâu thi bối hoái đòn điệu, hay là bởi đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt ti-vị hao thận phủ; dùng đến thuốc này cũng năng bồi bổ cho người tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỏi lưng mỏi gối, nhứt tê xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần hảng rúng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vị hir khí huyết hao kém, hay

mệt hay mồi đêm khuya, thường hay sòng hển bởi tích trê nhiều, ăn nồng không tiêu, dùng đến thuốc này, khai vi kiết tì châu tháo an ổn;

5.—Đờn bà con gái dường kinh huyết hir huyết kinh vàng đợt ngưng trê đông khôi huyết sắc bầm, sanh chứng xích dài hạ, bạch dài hạ, đường kinh trôi sục không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn hir lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thân hir mang mòn hỏa kém, hay dài đêm, xương cốt mồi mè, dùng đến thuốc này rất cố tình bồi thận, dầu già tuổi cao cũng mau có con thiệt là thuốc bồ thận rất nên công hiệu.

Nhu vị nào có mấy chứng dâ kẽ như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sê thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thập thô-tráng kiệu, như mấy ông già, bà cả khí huyết dâm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bình hoặn liêu niêu, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở nên trẻ, còn trẻ thêm sức mauh, có con thiệt là một phương thuốc bồ huyết rất hay qui trong hoàn cầu.

Chú quý vị có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhän «Con BUỒM-BUỒM» mới là thiết thuốc của Bồn-Dược-Phòng kèo làm thử giả mạo

Cách dùng: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước m. ối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn ..... 1\$00

HOI  
**DONG-BANG**

Trong xứ ta có lò đặc  
một thứ rượu ngon làm  
kèu là **Rhum Stella**  
làm ròng bằng nước mía.

Ta nên múa rượu ày  
mà uống, vậy mới là tò  
ý binh vực cái mồi lợi  
trong xứ ta đó.

Rượu **Rhum Stella**  
này giá đã rẻ mà uống lại  
nên thuốc nứa.  
Mua uống rồi mới biết.  
SOCIÉTÉ  
des  
SUCRES ET RHUMS  
Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin do nơi  
**HÃNG HẬU GIANG**  
**DƯƠNG HÀNG**  
**Cantho, Saigon,**  
**Macleu, Soctrang**  
**Vinhlong**

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng-chưởng

