

LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHU'T BÁO



MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG COI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2'00

TRỌN NĂM..... 5 \$ 00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3. 00

TRỌN NĂM..... 7\$00
SÁU THÁNG..... 4,50

BÁN LẺ MỖI SỐ..... 0, 15

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THÂN HIỆU

Bản Được Phòng kinh cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhã-huật cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tinh; nên bồn Hiệu ấn hành 1 thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lán, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KUÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hē uống vô nội trong 24 giờ thì thấy đỡ liên;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CẨM PHONG THẬP TƯỚU

Rượu thuốc này, lừa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thân hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, té tay té chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng độc đi đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là bản thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyết.

* Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giòi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỜNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rặt ròng những thuốc tốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bồ huyết và thêm sức mạnh cho con người. Sắc đặc quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, túi chi mỏi mệt, dòn bà đường kính không dung, bạch rái xích-rái dòn bà sanh đê yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng được. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thực ảo không tiêu, tích trữ trong bao-tú. Hé uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nó trừ cùng nỗi.

BÀ BO-VĒ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang lật, bệnh 1t sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhớ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, túi chi rủ liệt, lở tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bồn được phòng hằng da lâm chū ý, tiêm Phượng kia thế nọ hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vē-Sanh này, hē am bù thì bồ am, dương bù thì bồ dương, chẳng luận trê già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết hắc, thát huyết kém hao, hē uống rượu thuốc này thì dặng trắng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vē-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chằng nên công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hē uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều

Đau trong xương, túi chi rủ liệt, di tước không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trê, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dĩ thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hē uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU

RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho cầu, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mồi chơn, đau trong xương, hay đặc gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng mìn, hay là tay chung bài hoài. Các chứng ấy hē uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đđ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư Quý Khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng lầm đđ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư đê chờ ở cho kỵ lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin Quý Khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.
89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bảo chế y sán, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nơi, không khi nào thấy người Annam tới mua mà báu mắt hơn người Tàu đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thú rượu này dùng mà bđ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr. DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều biện có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**
DE MOLINIER, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoào PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng hóh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 4^e CLASSE
Có bán các thứ thuốc, dâ kề tên trên đó, và có báu các thứ thuốc, khác
cùng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG
vốn dặng **600.000**

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đều là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.
Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thi rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella
Làm ròng hàng nước miếu.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh vé
bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỆM
Trương-văn-Hanh
Sadec

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Lành tháp mướu
dù khí dâ (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tế, kỳ yêu, Tân gia, hạ tho,
khăn den bằng nhiều tay và khăn bùng
tốt hương hặng, bán mớ và bán lẻ vò
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hâm-ết
dù cở đóng theo kiêu kim thời. Quí ông
ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký
lưỡng mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bace nhà thơ mà lanh dù
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sáng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.
Cần khái.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1.— Annam biết tây-chay lâu thứ nhứt | 8.— Ký giứ Võ-thị-Tắc. |
| 2.— Guốc gù ngù. | 9.— Lời nói phong phenh |
| 3.— Kính cùng chư khau quan | 10.— Ai tin |
| 4.— Hàng hóa xuất dương. | 11.— Sự mất bace tại nhà giày thép
Cần-thơ |
| 5.— Tý và Sưu uôi chuyện. | 12.— Thi tập. |
| 6.— Ngụ đời. | 13.— Nam-kỳ Thời sự giá bace giá lúa. |
| 7.— Văn hoành công khí. | 14.— Một cặp oan ương |

Annam biết tây-chay lâu thứ nhứt

Bấy lâu khách-trú dòm thấy Annam ta không có chư đồng tâm, hiệp lực, đoàn-thê, hiệp quán, nên trong cuộc thương mại họ đã chím dặng các mối lợi lại ghe phen ép người minh báu lúa rě cho họ, còn mua hàng hóa của họ thì mua mắc. Cũng bởi họ biết trước rằng: nếu minh không đều mua của họ thì phải mua ở đâu bây giờ? Nếu họ dặng thế rồi éo-xách nay kiếm cớ tăng giá món hàng này, mai kiếm cớ tăng giá món hàng khác. Đã vậy, cái túi tham họ chưa vừa, mày mồi hàng lớn tăng giá hết sicc, sang đến mày mồi hàng nhỏ như là café, họ thấy Annam minh có thói quen mồi buỗi sớm mai đưa qhau nướm-nượp đến các tiệm café của họ mà ăn uống lót lòng, nên họ rập nhau dán giấy tăng giá café, vì họ chán biết đâu họ tăng giá đi nứa người minh cũng phải đến quán họ mà ăn uống chờ đi đâu mà ăn uống! Mọi lần thì vậy, chuyen này lại ruồi cho họ, nhau lúc người minh đã lulu ugô châng chịu nhục, để họ kiêu căng hủy bace minh hoài, nên ở Saigon mày thấy các ty các sở đóng lồng hiệp sức phản giày đoàn-thê, vịnh chữ ái-quân cùng nhau:

TÂY CHAY KHÔNG THÈM UỐNG CAFÉ CỦA CHÈC NỮA. Thiệt trót tháug rồi nghe nói các tiệm café của chèc ở Saigon, Chợ-lớn ngó trống tron không một người Annam leo đến. Thiệt là: dặng-kinh, dặng-mừng Annam ta ngày nay có dặng đoàn-thê lâu thứ ubút và xin chúc sự đoàn-thê này dặng lâu dài.

Đã biết: sự tây-chay café của chèc là một đêu nhỏ mọn tưởng chảng đủ chỉ là bụi cho họ; nhưng mà người minh bảy tập lâu lắn dặng uối giày đoàn-thê (solidarité) lại cho chèc, rồi sau sê tây-chay nay món đồ khác nhứt là mấy món vật dụng mà người bôu-thô minh chế tạo ra dặng; như là: nón, giày, hàng, uhiệu, vân, xiêu... vân... vân, người Nam-kỳ và Bắc-kỳ đã làm ra dặng rồi đó và cùu nbiêu món khác, mìn hây mua báu với nhau, chừa tiệm chúng nó đi; trừ ra những món uốn rát cầu-kíp mà người minh chừa làm ra dặng hảy đều chúng uổ mà thôi. Người mìn hông đóng lồng làm được vậy, bọn chèc mới hết thói kiêu-cang khinh dìta, lại có lòng kiêu cùi cài đoàn-thê của ta đó.

Đóng-bang ta ở Saigon, Chợ-lớn đã
hiệp nhứt mà tây-chay café của chèc rồi,
dặng-mừng, dặng-khen, dặng-bất chước
đó. Vậy thi Đóng-bang ta ở Lục-châu

chở về Kô-bé «Nhứt-bô» 1.016 tấn gạo trắng.

Tàu nước Nao-oai «Norvège» chở qua Hường-cảng: 123.100 kí-lô cá khô, 78 kí-lô sừng nai, 926 tấn gạo trắng, 169 tấn tẩm.

Ngày 29 Juillet 1919. — Tàu Ăng-lê chở qua Hường-cảng: 4.980 kí-lô cá-mặn, 4.500 kí-lô cá khô, 6.090 kí-lô tôm khô 800 kí-lô măng-cut, 2.017 tấn gạo trắng 361 tấn tẩm.

Ngày 30 Juillet 1919. — Tàu Langsa chở qua Pondichéry: 168 thùng gạch bông — Chở qua Colombo; 200 bao gạo trắng — Chở qua Mạt-xây Marseille: 35.600 bao gạo trắng, 1.130 thùng cao su, 286 thùng dừa miếng, 134 thùng mỡ heo, 424 bó da trâu, 830 thùng bắp hột, 25 bao cám, 2479 thùng dầu dừa, 10.417 thùng dầu cá, 290 thùng mỡ heo, 257 thùng bột chuối, 27 khúc u-bằng-lăng 1.355 thùng trà huế, 1.787 bao tiêu hột 246 cái thùng không, 192 thùng ve chai 64 thùng nệm và mền cũ, 200 thùng vật thiếc Aunam, 3.762 tấn gạo trắng 4 tấn gạo lứt.

Tàu Langsa chở qua Xiêm 3.800 kí-lô ve không, 8.823 kí-lô sôra, 221 kí-lô mủ thung.

Ngày 31 Juillet 1919. — Tàu Langsa chở qua thành Havre: 38.411 kí-lô da trâu, 11.000 kí-lô mỡ heo, 100.166 kí-lô rượu róm, 9.730 kí-lô cây làm kiệu, 30.026 kí-lô dầu dừa, 688 kí-lô dầu chai — chở qua Mạt-xây 539.082 kí-lô dầu dừa, 3.796 tấn gạo trắng.

Tàu Ăng-lê chở qua Hường-cảng: 38.240 kí-lô cá khô, 1.600 kí-lô da cá, 9.000 kí-lô kèm vụng, 980 tấn tẩm, 297 tấn cám.

Ngày 1 Aout 1919. — Tàu Langsa chở qua Hạ-chau: 180.000 kí-lô cá khô, 6.300 kí-lô mỡ heo, 1.000 kí-lô sắt vụng 22.000 kí-lô heo sống, 217 tấn cám.

Ngày 2 Aout 1919. — Tàu nước Ha-lang chở qua Sourabaya: 5.078 tấn gạo trắng

Tàu Ăng-lê chở qua Hường-cảng 8.000 kí-lô da heo, 12.280 kí-lô gạt nai, 105.000 kí-lô kèm vụng, 3.700 kí-lô xà-bông, 2.500 kí-lô đường đen, 1.242 tấn gạo trắng, 259 tấn tẩm, 537 tấn cám.

Ngày 4 Aout 1919. — Tàu Nao-Oai chở qua Hường-cảng: 331 tấn gạo trắng 1.018 tấn tẩm, 121 tấn cám.

Tý và Sưu nói chuyện

Một ngày kia, lúc 6 giờ sớm mai, Tý đi việc lư, sáng tiệc đường ghé nhà thăm Sưu, gặp Sưu đang ăn cháo lót lòng, Tý vọt miệng hỏi: ủa anh Sưu làm gì màнич cháo sớm vậy?

Sưu lật đật buôn đứa nhảy xuống nắm tay Tý bùa sua chào mừng và nói: À, việc đó để rồi tao sẽ thuật lại cho chú mày nghe. Còn chú mày làm gì vẫn mặt trên 2 tháng nay, tao không rõ chú mày đi đâu vậy...?..?

Tý.— Mất lo việc ruộng, bắt mạ.... cấy dăm... có rảnh ở đâu mà đến viếng anh. Còn anh, sao? lúc này khá..há..?

Sưu.— Khá gièm chúa mày, cái nghề làm việc cúc-ken này, ăn trước trả sau, hè biết cùi-kiem thì còn có đủ mà chi dụng, bằng xa-xí uố bụi 1 tháng thì phải bụi hoài. Chớ phải như làm việc thủng ben... lẽ nào không khá? miếng là đừng bài bạc chắc thì làm giàu.....!

Tý.— Cái đó là lè thường, ai cũng rõ. À, hỏi này anh đang ăn cháo rồi kể tôi đến, anh nói thuật chuyện gì đó?

Sưu.— Ở phái, chúa mày bom rày có hay chuyện gì không?

Tý.— Nào! ở ruộng mới về như ở trong buồng gói mà hay cái gì!

Sưu.— Đấy nè, trót tháng rồi Aunam ta ở Saigon đồng lòng tây-chay không thèm uống café của bọn china nữa.

Tý.— Sao vậy?

Sưu.— Tại bọn china ý mình rằng: cuộc thương mại ở xứ ta chúng nó chém

đoạt hết, muốn làm chi tư ý. Nay kiếm cớ tăng giá món này, mai kiếm cớ tăng giá món khác, cho tới café là việc buôn bán nobo nboi, chúng nó thấy Annam mình mới buồi sớm mai có tánh quen hay đến tiệm của chúng nó mà ăn lót lòng thịnh không rập nhau mà tăng giá lên cho mắt mà thù lợi cho nhiều. Thấy việc bắt binh như thế; nên các nhà sỉn-háo ở Saigon vì phản trách nhậm mới có động Đồng-bang ta xin dừng thèm đến quán caté của bọn china mà uống nữa. Khá, cuộc cò-dòng việc tây-chay café china coi mồi kết quả, vì người Aunam ta lúc này không thèm leo đến quán café của china nữa. Thiệt là đáng mừng đáng khen.... Vậy, cho chúng nó biết cái dàn khí của ta mà chưa bớt cái thói khinh thị kiêu cẩn đi.

Tý.— Nghe anh nói này giờ, tôi mừng quá, mừng là mừng Aunam mình ngày nay có ý níu dặng mới giày doan-thê rồi đó. À, cái đó là Aunam ở Saigon, còn Aunam Lục-Linh, nhứt là ở Cà-nhơ là chở mình ở đây..... sao? có tây-chay café china chưa?...?

Sưu.— Có ở đây! còn tới tiệm chúng nó níu dặng mà chúa mày coi tao đây: mình là Aunam, da thịt Aunam, huyết mạch Aunam, có lý nào bọn china dâng đến xúi mình chém thâu các mồi lợi, lại còn khinh dê mình, tao lúc trước cũng có chứng bay uống café mới buồi sớm mai vây, chứng tao bay Đồng-bang mình ở Saigon đồng hè tây-chay café, tao cũng lập tức tây-chay như họ, mỗi bữa sớm mai trước khi đi làm việc, tao dặn mẹ bảy trẻ trong nhà nấu cháo ăn lót lòng cũng tốt và nhẹ tốn hơn là đến tiệm chém nó uống café lại còn ăn bánh mì, xí-mai, bánh chà-quẩy, nay nấy nọ nọ, sao cũng hết 1 cái, 1 cái ngoài.

Tý.— Chớ phải Aunam mình nội Lục-Linh rập nhau làm như Đồng-bang ta ở Saigon mà tây-chay ráo café của china đi, tướng lại bỏ café lót lòng cũng

không khó gì mà, mình ăn cháo, ăn xôi... mà thế cũng dặng. Nói cùng mà nghe như vi nào có ý ghiền café bồ không dặng, thi hãy chịu khó mua về nhà rang nấu mà uống, xin đừng leo đến quán café của chúng nó nữa thì thôi. Bá biệt việc tây-chay café là một điều nhỏ mọn không đủ làm hại chúng nó, nhưng mà Aunam ta cũng nên tập lán sự hiệp-quán sự đồng-tâm, sự đoàn thể cho chúng nó rõ ràng Aunam ta ngày nay đã lão ngô rồi thì chúng nó hết khi thi Aunam ta nữa. Nói vậy: anh nghe coicó phải không.

Sưu.— Phải lầm chớ... Sưu vừa giết tiểng, Tý đứng dậy kiếu vé, vì đi có việc gấp. Tý ra khỏi cửa rồi trở lại kêu Sưu mà nói: à anh Sưu, chuyện tây-chay café china, tôi chịu lầm, anh nói hoài tôi nghe hoài... mì thôi, mặc kắp về.... bữa nǎo rảnh việc tôi đến nhà anh sẽ nói nữa cho tôi nghe da.

Sưu.— Ủ.... ô-ro-hoa.... chúa mày.
K. X.

Lời rao cắn kiếp

Kính cùng chư khán quan và Phụ-diễn dặng rõ: Những bài chi các ngài muôn giúp ích giúp vui mà ân hành vào An-Hà nhứt-bao xin gởi cho M. Phạm-kỳ-Xương. Chù-bút hay là M. Trần-dắc-Nghia Tòng-lý cũng dặng.

Còn về sự mua nhứt-trinh, sách vở, tuồng, truyện, giày, mực, dặng các lời rao, vân..vân... Nói tóm 1 đều là việc chi có nói về tiền bạc, mandat, lettre recommandée, xin các ngài gởi ngay cho M. Trần-dắc-Nghia Tòng-lý và chư sự An-quán An-Hà mà thôi,

Xin các ngài lưu ý.

Bôn-quán cắn cáo.

Ngu đời

Nước cơn lớn cơn ròng,
Trời có nắng có mưa,
Chữ tang bài Thiên-di nhìu quá ngắn,
Người sanh trước lời rằng thật đáng,
Kèn sau át có nhọc gân,
Cam nhường đều ích kỵ tôn nhân,
Mà không chịu ngóng nghe xem xét.
Người có trí phải ở sao cho nêu nết,
Đừng nay vây mai khác thế sao xong.
Tưởng có tiền cùa gọi rằng thông,
Buồn lời quấy không kiên người trong
[thúy-thô.

Lạ chi những người hay lồ mồ,
Mà nay nghĩa mai ăn.
Kia là ai có thể có thân,
Đừng abé mép ngồi đâu nói đó.
Gầm cuộn đời ngựa qua cửa sổ,
Ba tất hơi đê tiếng cái mồ.
Lụa là phải cùng nhau tranh đấu,
Tánh tham lam ôm ấp mới hụt cẩu,
Lòng độc hiềm trăm năm còn đê tiếng.
Tùy thời thương chiến cho chà chẹc nó
[kiên.
Đều nganh ngang hung bạo khà chừa,
Bày lợi dân lợi vật người ưa,
Chí nèo vay vạch dâng tham khuyên
[chớ dầm.

Lời ngay thẳng nghĩa nhàn chậm hâm,
Kia nhiều người tánh nết kiêu ngoa,
Học nhường thói bạc với da quá.
Mới có cầu minh hại lấy minh.
Lại có chữ uốn, cung, thường nhân.
Vật bất tê vật chí tình dâ,
Phản làm người nhỏ lớn khác nhau xa.
Sao nở đê tiêu nhơn đặc chí.
Tiêu xứ kỳ, kỳ dư mới chinh.
Chớ lấy danh đánh chưởi vô tình,
Mà thành nhơn chí ác.
Cũng có người kỳ hậu giả bạc,
Đem nhường đều yêm cựu nghinh lân,
Nào có khác hặt lập kè quan,
Tuc hăng ví khó thêm chó cắn,
Gầm lợi danh sừng ốc mòn đầu lắn,
Cũng biếm kê ổ nhơn mà thẳng ký.

Lại nhiều người khổ bất tự tri,
Thay lợi nhiều lòng tham quèo ngãi.
Hỗ với loài sảng cùa trấn ai,
Đạo làm người chung thi cho yến toàn,
Đừng có trước rồi sau mà thán oán,
Cuộc vinh hưng tiên trường nghiêng buôn.
Còn bài hóa vựt sâu cuộn cuộn,
Nên phú hậu, cùa trăm anh, hiết đâu
[là cang ký.

Sách có chữ:
Hữu danh nhàn phú quý,
Vô sự tiêu thần tiên.
Thường-oguyễn-Cháuh.

Văn-hoành-công-kí

Bấy lâu, vì phải lưu lạc giang hồ nên
không có ở nhà, đặng đọc báo chương
cho thường. Đến nay về nhà, thấy nhứt
báo An-Hà cũng cùi lệ thường mà gửi
cho tôi hoài; thật cảm ơn ông Trần-
Quán-lý, có lòng cùi cập. Mấy số ấy mấy
đứa em tôi ở nhà nó đọc rồi bỏ lộn lạo
bết, nên tôi vê coi lại, số đặng, số mất
song cũng hàng được mấy bài của Hué-
thượng Minh-cháuh và các quí vị biện
bát cùng cù Mẫu-Đơn là người ở đồng
tỉnh, và quen biết với tôi, lúc ấy tôi cũng
muốn vội vã lấy lè công mà cang 2 bên,
song le lúc ấy tôi đương cùa trọng bịnh
chưa thuyền nên phải hâm thịnh.

Kể nay, vừa hết đan, lại vừa tiếp
được số An-hà 127, đến ngày 8 Aout 1919
đọc tới bài «Tự do diệu dâng của cù Võ-
thị-Tắc (Cầu-Kho) và bài «bất bình tắc
minh» của M. Nguyễn-Hiển (Singapore)
Đọc hăng ngon từ, mới hay rằng: «cũng
vì việc Mẫu-Đơn và Hué-thượng Minh-
Cháuh biện bát thi từ lúc nay, nên bài
nhười mới ra mà thêm lời quấy phai..

Tôi xin lỗi, vò lè, mà phản ngay sự
này ra cho hai bên hết đều cùi cọ nữa.
Xét lại: chẳng ai là phai, cũng có quấy
hết thảy. Cù Mẫu-Đơn vì quyết khí chí

nó mà đem những lời phản đối không
kiên tuối tất; ấy là thò lò của dòn bà
bởi vậy có câu rằng: Phu nhơn nan hóa.
Song le cũng vì ai trước quấy nên cù ta
mới tức mà nói những điều như thế, chớ
kỳ trung, xét lại bài thi ấy của cù ta,
cũng chẳng chỗ nào dám gọi rằng sai
lầm đượ. (Muốn rõ tôi sẽ giải phâu
dưới đây.)

Mô Phật! còn Ông Hué-thượng Minh-
Cháuh hồi hay có khê hát chí tâm,
chẳng hay suy xét: Tố Hué-thượng hành
bồ Hué-thượng, là lo công phu, đánh
chuồng, gõ mõ, tụng kinh, thấp nabo,
lạy phật, cứ lo phận mình mà thôi, chớ
những việc trấn thế, thì không bay ưa
doái tới. Cái này dì khu khu lo tranh
hay dở, hơn thua với một đứng thuyền
quyền, không thẹn sao?

Việc hát bè thi phù ấy, có phải về
phản ông đâu? Cùa lục-châu mà! Tường
hết người rồi sao? Lo việc hông trấn
chi cho hao hơi, mồi trí mà làm cho tốn
đức bình sanh của ông đi. Ông chẳng
sợ Phat quở sao? Mô phat! xin Phat linh
chứng dùm đê từ của ngài có lòng
thành di lo việc thế gian với phụ nhơn
đó!

Còn cù Võ-thị-Tắc và M. Nguyễn-
Hiển cũng là trợ bút cho An-hà, sao
chẳng hay suy xét lại tự vị Hué-thượng
Minh-cháuh mà quên tình đồng nghiệp
(trợ-bút) cùng nhau. Tôi xin biên lại bài
thi của cù Mẫu-Đơn, đặng phản giải
cho rõ kèo lục chau chưa tướng ai
phai quấy.

Bé: Không chồng trống bông lồng
Vận: Thẳng, ẩn, măng, nhẫn, răng
Tráo trờ Bắc Nam rẽ xích thẳng,
Nhớ chồng dựa cửa măng quên ăn.
Mặt mõ tướng bạn ngồi khoanh rẽ,
Tre luồn đau lồng ngại rắp măng.
Ngày lụng chờ tin xuôi ruột quặn,
Canh tảng vẫn dạng khiển mà y nhẫn.
Buôn khuân khôn nhấp Liêu-tè-mộng,
Đeo đắc oanh vàng giận nghiên răng.

Milé Mẫu-Đơn

M. Nguyễn-Hiển cho cái đê «Không,
chồng, trống, bông, lồng» ràng chằng
phẩm ý bài thi, nên xin sửa lại là: «Nhớ
chồng. Tôi dám gọi đê của Mẫu-Đơn
trúng một nghĩa với đê: Nhớ chồng. Vì
chồng dì khỏi không có ở nhà, không
biết đi đâu, nên nhớ chồng ra đứng
ngó hồn phìa, không biết trông vào đâu
cho thấy mặt chồng, nên gọi là không,
chồng, trống, bông, lồng» theo nghĩa
là: Nhớ chồng. Còn ngoài Hué-thượng
Minh-cháuh và cù Võ-thị-Tắc, bắt tiếng
«dựa cửa» cho rằng sai. Hả! hả! hả!
bợ hay chưa? Thế thì có Võ-thị-Tắc
tường Hué-thượng học bay, bắt trúng
nên cù mới ra nói theo một ý với Hué-
thượng dặng sỉ nhục một bọn quan xoa
cùa cù cho bô ghét chớ gì! Nè ông! Ngày
cùl quên sao? tiếng «dựa cửa» có phải
là đê mà dùng về (mẹ trông con) mới
được sao? chớ «vợ trông chồng» mà
dùng chữ «dựa cửa» thì không dặng
sao? sách nào mà cầm vậy! Tôi xin
nhắc lại cho nghe, kèo còn mè mũi.
Tiếng «dựa cửa» của Mẫu-Đơn dùng
vậy đúng lâm, hay lâm vì Chinh-phu-
Nâm có câu rằng:

Ý mòn cố thiếp kim sanh phản,
Thiên nhai tri quân binh sanh hòa.

Ból chử ý mòn (dựa cửa) theo trong
mấy câu uầy có phải là chồng dì xa,
nên dựa cửa mà trông chằng? Nhưng
rira mà không biết đi đâu, nên gọi là:
Trống, bông lồng. Vì trong Chinh-phu-
Nâm có câu:

Tự túng biệt hậu phong sa lồng
Kim nhai tri quân hà xú tác

Đó! Trống chưa? dụng dặng chưa??
Còn cù: Tre luồn đau lồng ngại rắp
măng. Cùa nay cù Mẫu-Đơn, có ý sợ chồng
cùa cù ta dì xa rồi yểm cùu nghinh lân
dì chằng? Song le suy ra cùn non nót
chưa dặng đê vò cặp trạng được. Phải
đê cùi ấy vào cặp luận thì được Song-
le vận «mã-g» nếu đổi xuống gần vận
«răng» thì không được vì hàng vận là:
«thẳng, ẩn, măng, nhẫn, răng.» Vậy
cũng nên dung chế cho rằng được, vì
cái vận đó, thiệt rất bó buộc, xưa nay
ít ai làm cho ngoại vận.

Bàu tôi xin khuyên ông Huê-thiêng Minh-Chánh ráng nhớ, từ đây về sau, xin ông chờ có ý biết chữ mà bỏ chùa, nên còn tái luận, át chẳng khỏi lục chán hay ra, rồi dì nghị thấu tai quan trên, át quan trên cho phép ông huồn tuệ mà chờ. Vì quan gọi ông còn mến, hổng trâu, ông lại tranh luận bay, giỏi tài, át cho ông ra bình hút mà tranh luận với các nhứt-báo của Tào, nhứt Hoa-kieu nhứt báo lúc nọ phản đối với Nông cõ, nên lúc đó ông làm chù-bút, át ông chẳng nịnh. Nên may ý quan trên y như lời nói của tôi đây, át ông hết lòng phu nőa, trả áo ca-sa cho phật, thôi thế phát nőa, rồi về trân mà cưới vợ, đợi khao bể mặt hàng lụa, dù dày ẩn-phòn, chứng đó át là đưòng đưòng diện mạo, lâm lâm oai phong mỗi năm chẳng trê sưu thuế, chờ không vậy, e ngirời gọi rằng: dời thế trâu xâu chẳng?

Nên may mà ông trờ nên nhứt rúra, tôi tuy bất tài, nguyên ráng súc làm 1 bài thi chúc cho ông như vậy:
 Cõi áo ca-sa trả lại chùa,
 Về trâu gõ súc dặng tranh đua.
 Mở thêm dão trí trong ba xíu,
 Khỏi tụng công phu nhọc bõn mõa.
 Liên vien hết hối than, thõ, tuõi,
 Tráp khấn có kè đỡ nưng đưa.
 Công danh phú quý, đan hơu nőa!
 Lựa phái ép lòng chia muối dưa?
 Báclién—Lê-chơn-Tâm dit Thận

Tinh Cantho LO'I RAO

Quan Chù-tloh rao cho thiên hạ hay ràng trong lúc sưa cái cầu sác Cái-võn xe hơi đưa bộ hành qua lại **Vinh-Long—Cantho** ghé tạm dờ it bùa tại đầu cầu ấy. Vậy nên tần chờ bộ hành tới chợ Cái-võn, rồi dò bộ hành đi bộ ra tới xe hơi cách chừng vài trăm thước langsa.

TAU CANTHO CHAY:
 Buổi sớm mai: 8 giờ
 Buổi chiều: 3 giờ
 Cantho, le 28 Août 1919.
 Signé: Tholance

Ký giữ Võ-thị-Tắc

(Câu-kho)

Xem báo An-hà số 127, ngày 8 Août 1919 thấy chí Võ-thị-Tắc xướng ra bài Tự do diễn đàng mà biện luận, có ý bình Huê-thiêng, ấy cũng vì việc chí Mâu-Đơn làm thơ trong chổng lúc nõ.

Chí Võ-thị-Tắc ôi! chí Mâu-Đơn với chí em ta cũng là một bọn quẩn-xoa, cũng một đoàn đồng nghiệp (trợ-bút). Sao chí không xét lè quấy chà Huê-thiêng, di vội vã huồn lời mà nhục một bọn liêu bô của chí em ta vậy. Mà không cần gì chí phải tưống nhan, binh nhan chí, miếng là chí đứng kè giữa, lấy hai chữ vô tư mà nói, lấy công lý mà phân, thì tôi chẳng dám trách chí. Cái này Huê-thiêng đã có lỗi lầm, mà chí còn xeo vò chát quấy sao mà chí biết chữ «dựa cõa» là đúng sai? Sách nào dạy vậy? Chí biết chẳng? Ô biết rồi! chí nghe Huê-thiêng dày trước, thì chí mượn trón mà đây thêm chớ gì! chí đừng làm như vậy mà em buồn lâm! Buồn là buồn chí không có học, lại đi thọ giáo làm chí với Huê-thiêng những lời quấy tệ như rúra? Ấy là: đệ tử phục kỳ ho đó (!!!) Đây này, chí hãy nhứtóng mắt cho lớn, rúra tai cho sạch, mắt ráng xem, tai ráng nghe, tôi giải tiếng: «dựa cõa» của chí Mâu-Đơn làm đây: chữ «dựa cõa» dùng vào bài thi nõy đúng lâm, hay lâm, chẳng ai còn dám chê đứa nhứt thay trò của chí vậy. Có hối đâu mà ra? Là vì trong chinh-phụ-ngam có câu rằng:

Ý mõn cõ thiếp kim sanh phap,
 Thiên nhai tri quan binh sanh hõn.
 Đó! thấy chưa? tiếng ý mõn có phải là dựa cõa chẳng? Đó nói về vợ trong chổng như vậy trật sao???

Còn câu: Tre luồn dau lồng ngại rắp măng. Câu nõy chí Mâu-Đơn có ý sợ chổng yểm cựu nghinh tân cũng phải, vì cây tre sợ người dồn nó mà rào măng non, là ý nói: kỳ tan không già, kỳ cựu như chí cũng nên dung chế cho rằng được, vì cái vận đó, thiệt rất bó buộc, xưa nay ít ai làm cho ngon vận.

hà? (trong kinh thi) song xét lại câu thi này mirong tương nhir câu luận vậy, song hõi cái «võ» ràng buộc quá, nên phải vậy; hõm vì ai không hay dueg chõ. Còn chí nõ bắt chước thay của chí, nên gọi Mâu-Đơn làm thơ loạn luân? Ai loạn luân? chí khéo thì thôi! chờ như câu thi của Huê-thiêng như vậy:

Thói bạc chổng con biết mấy thằng. Chí lại binh thay chà chí, mà cho câu nõy là không lỗi, chí gọi là ý thán từ. Tôi cũng cho lời chí là trung, song trung là trung theo những gõi chà mới nõi vậy mà thôi. Vì nhiều el. I dồn hõ có tách dữ-dắng, hõa ẩn coi chổng như rơm rát mảng chổng nhir chó heo, kêu hăng thằng nõy, thằng kia v...v... ấy là thói tục xưa nay hăng có, quả có, thật có, nhung mà dồn bà ấy cho rằng dồn hõ hõ; không kè cang thường, luân lý là gì; chờ gáy hiên đức khôn ngoan, chẳng hõ kêu chổng là thằng bao giờ? Đã biết Huê-thiêng dụng câu đó cũng nhầm, song le rất uống công vì dụng nhuros lời ấy nghe ra xang xóm, chẳng phải là điện làm thi như vậy đâu? Hõ chẳng biết «THI THANH PHÚ TRƯỢC» sao?

Xét lại bài thi của chí Mâu-Đơn chẳng có chỗ nào cho rằng sai lầm. Như câu luận:

Ngày lụng chờ tin xuôi ruột quẫn,
 Cảnh tàng vẫn dạng khiển mày nhǎn,
 Câu nõy có ý nói theo ý trong kinh-thi,
 Thiên Thiệu-Nam, có câu rằng:

Vị kiều quan tú lâm trú xung xung.
 Chí Võ-thị-Tắc ôi! Tôi xin khuyên chí hãy: Trach kỳ thiệp giả nhì tùng chí, kỳ bất thiệp giả nhì cõi chí. Nếu chí có thọ giáo với Huê-thiêng nõa, thì ráng mà kêu Ông dạy cho chính chán, đừng có dạy nhur hôm nay, thikho chíu quá? À! mà chí học chữ bay là cũng học kinh kẽ nõa? Nếu chí học được kinh kẽ của Huê-thiêng, thì tôi cũng rất mừng dùm cho chí, mừng là mừng chí được làm cõ-vái lo trao đổi thiệp tám, chẳng bao lâu đây

chất phát rước chí về Tay-phuong mà chờ.

Tôi bất tài, cũng nguyện cho thấy trả chí:

Xát đến Tay-phuong vni cảnh tình
 Hỗn vê Nam-quốc độ trâu si.

Mô phat! Mô phat...!....!
 Báclién: Mlle Xuân-Khôi.

Cáo Bạch

Bón-Báo có tiếp dặng cái bài của một vị ở Vlüh-Long gửi đến xio ẩn hành vào Bón-Báo. Nghĩ vì bài ấy dùng nhiều lời bao-biếm một ngirời kia mà rứa hõn riêng của mình; nên Bón-báo chẳng thể nào mà ẩn hành bài đó cho dặng. Vậy xin vĩ gởi bài đó cảm phiển.

Luông dịp Bón-Báo kính tõ-ung chư lõn rằng: Bón-Báo nhứt định chẳng ẩn hành bài nào dùng đều tư sự của mình mà bao-biếm thị nhục ngirời mà mõi oán hận đó. Ấy là mõi đều làm cho mất niêm hòa hảo. Xin chư tôn lưu ý.

Bón-báo cõi cáo

Lời nói phong phanh

Les on-dit

Nghé nói phong-phanh ràng: tại Cántho lúc nõy Đồng-bang ta nhieu vĩ dâ khõi sự thý-chay café của chè như ở Saigon vậy. Nên mõi tiệm café, xi-mai của chiniois lúc nõy coi mõi bõi kè tõi lui như lõe trước. Hạnh tham, hạnh tham

Nghé nói phong-phanh ràng: 2 tiệm bán café và đồ diêm tám chà ngirời Annam ta sõ lập trong nay mai đây tại chau-thanh Cántho. Người đứng lập là Bảy Thục và Cai Lương. Vậy ngày nõo 2 tiệm café Annam ta lập thành, xin Đồng-bang đến dò mà giúp nhau cho nõi việc.

Nghe nói phong-phanh rằng : bọn khách-trú xâm-xịt với nhau rằng : An-nam cháy làm bộ vây, chớ chẳng khi nào tẩy-chay họ cho nỗi, bế nào cũng tới tiệm họ mà uống café chớ dù chở nào? Đó thấy chưa Đông-Bung, ho còn khi thị ta huội, rằng lấy... mà bên mới giày đoàn-thé.... tẩy-chay caté rồi sau se tới hàng hoá của họ.

Nghe nói phong-phanh rằng : lúc này tại Châu thành Cần-thơ có một người dòn bà ăn mặt từ tết diện đeo nữ trang (deo vàng) coi nhum nha bay leo hành đến nhà sang trọng, nhà mây cỏ, mây thiêm, nhứt là nhà giàu, kiếm cớ nói nhub là vợ ông kia thấy uộp đi đường ruồi bị mất hết tiền bạc xin tạm dở dù tiền đi tàu để..., (chở nào nó muốn nói đi đó) chừng bạn về sẽ ghé trả lại. Nói vậy rồi ai đưa cho bao nhiêu: hoặc là 1 đồng, 5 cái, 3 cái cũng lấy hết; song 1, 2 bữa sau cũng còn thấy người dòn bà ấy đến nhà khác làm như vậy, chớ chưa đi khỏi Cần-thơ.

Không rõ người dòn bà này muốn làm cách gì đó? Chớ theo cái ngõ kiẽn của Nghe-Lóng thì người dòn bà này nếu không dòn hành thì cũng thừa dịp xông thuốc mè mà tẩy chay! Còn đeo nữ trang của nó đeo trong mình, đó, Nghe-Lóng e là đeo giả quá.

Vậy Xin ai này hãy phòng lấy kèo có ngày phải mặc tay gian giảo!

Nghe nói phong-phanh rằng : Tuần rồi đây lúc canh khuya nhà Bảo-Sàng Cần-thơ mở cửa rướt: dòn bà đến sauh, gian nhau thừa cơ lén vào dặng lấy đồ của mây cỏ mụ. Song may, mây cỏ mụ bay, gian nhau làm chi không dặng việc, tung thế phải mở cửa chạy ra ngoài, lại còn hầm hố đòi mở bung mây chì dòn bà chưa là khác vì tại mây chì đó cho mây cỏ mụ bay mà thót dây.

Ước ao xin sô Tuần-thành cho người rinh bắt bọn gian này dặng giữ sự yên ổn cho nhà Bảo-Sàng, vì năm rồi đây nhứt là có mụ Quyền đã bị chúng nó lấy đồ nhiều bận.

Nghe-Lóng

Ai tín

Bản-báo có tiếp dặng tin buồn rằng: chánh thất của quan Huyện Nguyễn-văn-Của Tông-Lý "Nam-trung nhựt-Báo" và chủ-sự nhà in "Union" tại Saigon là có Lâm-thị-Lang đã từ trần hôm ngày 21 Août Jules 5 giờ sớm mai, hưởng dương được 41 tuổi.

Cuộc tổng chung dặng an bài ngày chúa nhựt 24 Août.

Bản-báo kính tò lòi bi thống xin phân ưu cùng quan Nguyễn-đại-Nhơn cùng quý-quyến ngoài và cầu chúc cho vong hồn quý Phù-nhân dặng khói lạc chốn thiên thai, an nhàn nơi tiên cảnh.

An-Hà Nhựt-Báo huy lụy kinh diển.

Sự mât bạc tại nhà giày thép Cần-thơ

MỘT THÁY ĐỘI (FACTEUR) VÀ MỘT TÊN CU-LI BỊ DAM

Ngày thứ bảy 23 Août 1919, lúc 10 giờ tối tàu ở Camau chạy về đến Cần-thơ Cò tàu đem thư tới nhà giày thép, theo lệ thường chảng có ai làm việc trong lúc đó, thì giao thư ấy cho tên cu li ngủ gát nhà giày thép. Tên cu li này giữ chìa khoá cửa ngoài, lanh tho rôi đem vò dề nơi bàn, chừng 4 giờ sáng Bộ Thi (facteur lettré) đến soạn ra mà phát cho các chò.

Bên đó lúc 4 giờ sáng Bộ Thi đến, tên cu li giao chìa khóa cho Bộ Thi mở cửa soạn thư. Khi mở cửa, theo lời khai của Bộ Thi, thì va thấy thư xốc

văn ra lộn xộn hết, có môt cái thơ gởi có định giá (valeur déclarée) 100\$00 thì xé ra lấy bạc rồi đẽ bao không lại đó. Bộ Thi tri hô và kêu tên cu-li chì cho nó coi Còn tên cu-li khai rằng: Bộ Thi đến mở cửa soạn thư trên 10 phút đồng hồ rồi mới tri hô sự ấy. Xét: cửa néo còn y nguyên, chảng mất chí ráo, chí mất 1 cái thơ có gởi 100\$00 đó mà thôi.

Ông chủ giày thép trình sở tuần thành hay lấy ăo kết (enquête) rồi giải Bộ Thi và tên cu-li đến quan Biên Lý ngài dam cã 2 vào khám dặng tra vấn.

Gian ngày thê nào chưa rõ xin các độc giả đợi ít ngày, Bản Báo nghe rõ có tích rồi sẽ tiếp thêm.

Nghe nói cu-li này tên là Tý mà dốt, không biết viết biết đọc chi hết.....
AI GIAN...?...?...?

Thi tập

GIANG HỒ CẨM ĐẾ

Một bước giang hồ một xót xa
Lòng này ai kể biết chăng à?
Nước non ví có tình thương chớ,
Nam bắc còn nhiều lục lại qua.
Thế lộ gặp ghinh bao sá quảng,
Anh hùng vinh nhục kê chí là.
Hẹp gì phú tái trong cơ Tạo?
Trời đất xây vẫn ta với ta.

Giang-hồ Y-sl.
Hồ-hòn-Chử.

HÒA NGUYỄN VẬN
Ngàn trùng Nam Bắc biết bao xa,
Đưa đây vì đâu khéo khiến à?
Đất khách ngậm nguội non nước cũ,
Quê người vô vở tháng ngày qua.
Hương-quang linh giác buôn khuân

[những]
Hợp-phổ lìa chau thảm biết là,
Cái hội rồng này au bỗng gấp,
Non sông hả hổ mặt mày ta.

Lê-chen-Tâm dit Thận.

CÁI MỎ THƠ

Nghiêm trang trên già rất nghiêm trang
Cắt tiếng oai ra vờ xóm làng
Gắn mượn tiếng lám trong ấp lý
Xa nghe oanh liệt chốn nhơn gian.
Kiết hung truyền báo đài vùi linh
Huân cấp thông tinh mấy chập vang
Này lúc rảnh rang chưa mở miệng
Một phen mở miệng chúng kinh hoản.

Gian-hưng-Nhượng (T. P.)

GỐC CỦI THƠ

Tuy là thảo niệc tánh vô tai.
Gốc củi chà chom biếm kẽ vì
Lúc bừa né ra người sợ chạy
Khi ôm gộp lại đẽ vai di
Trong lò cháy đẽ than vǎo sáng
Khôi bếp đèn thui khôi ngúc si
Miếng dặng nhà no-lo chinh chấn
Công linh trên thê đẽ ai bì

Gian-hưng-Nhượng (T. P.)

KHUYẾN HỌC THƠ

Ilời người nam từ lúc xuân xanh
Chí dốc siêng nồng ràng học hành
Kinh sú ôn nhuần dưng môi mệt
Văn chương rèn lập phái tinh anh.
Theo Thầy bang bối niềm trung hiếu
Lựa bạn giao du chử tinh thành
Ngó dặng thang mây mà gấp gò
Vinh vang lộc nước sảng ngòi danh.

Gian-hưng-Nhượng
S'crétaire aux Travaux Publics.

Sửa chử sai

An-Hà kỳ này nơi trương thứ 8, xin chử Ông già đọc tới chử: KỲ TÂN KHÔNG GIA KỲ CỰU NHƯ CHI rồi tiếp qua chử Hà (trong Tài kinh...) trương thứ 9. Xin bỏ mấy hàng dưới chót trương thứ 8.

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 7 25
Đông-Nhương..... 7 30

Giá lúa

Từ 5\$15 cho đến 5\$20 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CANTHO

MỚI ĐÓ RỒI CHỐI !..... TỨC !

Ngày 21 Août 1919, tên X... là bạn chèo ghe đi với Hương-câ làng Trung-Hương đến Càothơ. Lúc 7 giờ tối, cơm nướng xong Hương câ lèn bờ có việc từ, X... ở một mình dưới ghe ván-vẽ...thêm.. bèn kêu 1 con ky nữ xuống ghe, mà thủ lạc. Chứng cuộc mây mưa đã tạnh ky nữ hối tiếc công...X... chối, nói không có chuyện vân chi cùng ky-nữ hết. Mới đó ròng ràng mà chối chớ?.. tức, ky nữ kêu lính bắt về bắt.

XE HƠI ĐUNG XE KIẾN

Ngày 26 Août 1919 lúc 5 giờ chiều, đường Cái-răng-Càothơ nơi cây trụ 3 ngàn, có một cái xe kiến và 1 cái xe hơi trong chạy ra; còn 1 cái xe kiến nữa ngoài chạy vô. Khi 2 dàn tránh nhau phần đường hẹp xe thì nhiều nên rời trên xe hơi và xe kiến dụng nhầm nhau rất mạnh. Xe kiến phải gãy mà xe hơi cùng hư móp bẹn; song may người đi trên xe đều vô hại.

Nghe lại xe hơi ấy thuộc về hàng xe của ông Võ-hiển-Đê, còn xe kiến bị hư gãy ấy của Nguyễn-văn-Lợi chủ xe.

TRÀÔN

ĂN TRỘM

Đêm 20 rạng mặt 21 Août chứng 11 giờ khuya, ăn trộm đánh hạ vò nhà Hương giáo B..... ở Vinh-xuân, cũ nhà còn yên giấc, mặt súc cho kẻ trộm quay

quay; song thời may, chó bắt được bơi lội sửa đổi, Hương giáo đực mìnch thức dậy liều biết là có gian nhän, mới selen nom coi quá thay bóng người đi thoát thoát, Hương giáo và la và rược, còn ở trong nhà tôi tớ cũng tiếp theo ó ví. Ăn trộm nhầm thế chạy đường trường không khôi, mới chạy vào trong vườn, dảng này thấy trò Hương-giáo cũng rược theo, nhơn trời thì tới phản cậy cối rậm rạp cho nén không thấy nứa. Nhờ vậy mà ăn trộm mới chạy khôi.

Chứng kiếm một hồi mà không được mới trở về nhà, thấy có cái hầm, rồi soạn lại trong nhà, thì mất đồ hết bộn, lính phòng chứng 20 ngoài nguyên hạc. . .

ĂN TRỘM NỮA

Đêm 21 rạng mặt 22 Août lúc 1, 2 giờ khuya ăn trộm cạy cửa lò heo ở tại Trà-đo mé dưới sông Bussac. Khi cạy cửa vò thì người chèc ngủ cửa bay đặng ó ré lèo và nhảy lại ôm ăn trộm; song le mới nhảy lại vừa tối thì ăn trộm đánh một cái vò bàn tang nồi tam tinh không thấy chèc hết, ăn trộm liền chạy ra tên chèc là lèn thì có một người chèc nữa ngủ gần đực mìnch thức dậy.... Sáng có cái gối cây ba chớp ba sáng thấy tên chèc trong nhà trường đâm ăn trộm còn, chừa ra khôi, lấy cái gối liệt trúng vò tẩm vách một cái bung bể hai tẩm vách, giời!

Phải trúng tên chèc kia thì hồn đã vê âm phủ rồi. Lúc đó thiên hạ nghe ăn trộm chạy rược theo mà bắt thi ăn trộm đã xuống xuống tầu mất. Còn hai bên phố mỗi cảng đều có 1 cái mồ tre nhô đánh lên rùm trời.

Nghe nói bọn gian này đi nambi người, 3 người chạy xuống xuống còn hai người chạy trên bờ; lúc yên rồi mới soạn lại trong nhà thì không có mất chèc hết.

May da, phai ngủ một bối tữa mà coi!...!

Ô-MÔN

OAN UNG CHUA CHẮC!

Bốn người ăn thịt chuột phát chứng cuồn tâm

Ngày 10 Août 1919 lúc 8 giờ tối tại làng Thới-lai có xảy ra một vụ, 4 người ăn thịt chuột phát chứng cuồn tâm,

Sự tích như vầy: Tên Hương diêu Hội di bắt chuột về làm thịt mà ăn khi làm rồi là 3 giờ chiều: trong khi ấy có tên Nguyễn-thị Cho là người ở lối xóm đèn mà trả 0 \$20 cho Hương diêu Hội—nên Hương diêu Hội mới mượn Thị-Cho xào thịt chuột giùm, vì nó mặc đi mua rượu—Thị-Cho xào chính thịt chuột rồi bỏ đi về.—Đến 6 giờ tối Hương diêu Hội di mua rượu về bèn ăn thịt chuột với ba đứa con trai (một đứa 13 tuổi, một đứa 6 tuổi, một đứa 5 tuổi).

Khi ăn rồi bỗu cha con đều phát chứng diêu hết—cha thì chung dưới sàng lợn đất bò vào miệng nói rằng ăn thịt chuột—còn ba đứa con thì gật gờ gật gưởng. Chứng làng xóm hay đến mà già thuốc thì Hương diêu hơi bớt—còn ba đứa con thì nambi mè mang bời dò lảng mới lập tức chở 4 cha con và bắt Thị Cho mà giải xuống quan Biên-lý—Nghe rằng: Vụ này làng xét thì cũng hô nghi cho Thị Cho bồi thuốc vào thịt chuột mà thuốc cha con tên Hội, đặng buộc diêm lấy đỗ, song việc oan ức chưa chắc—lại có kẻ cho rằng: ăn nhầm phần chuột mà diêu cũng có.

...

BỐI LẤY ĐÓ

Đêm 18 Août 1919 lúc 12 giờ khuya tại chợ Ômôn có một chiếc ghe bị 2 tên bối bơi xuống đến viếng. Khi chở ghe bay, la lèn, thì 2 bối bờ thiền hạ đồng tiếp rược theo vát đất liệt chiêm xuống 2 tên bối tung phai lăng—song vò iech, bị nhiều kẻ bơi xuống theo nambi đầu

bắt đang 2 đứa—Mới thấy trờng qui đà xa vì hòn vịnh vòi lầm rau bùm sùm da thịt đen quyến.

Làng giải nạp chúng nó đến quan Biên-lý trị tội.
Joseph Phước (tai lin)

Một cặp oan ương

(Tiếp theo)

Lý-mỹ-Nhan rước Phàn-chí-Tử về nhà lớn
Cách ít ngày, Lưu-thiệu-Đức và Lý-cam-Nhung đều chơi thì Lý-mỹ-Nhan phán rằng; «ubà lòn quanh quê, một mìnch lấy làm buồn bực, cháu tính rước nে chổng cháu về & chung với cháu cho vui, chẳng biết ý thiêm thế nào.»

Lưu-thiệu-Đức đáp rằng: «Được như vậy thì hay lắm, cháu rất có công với Khương-trí-Ngọc.»

Rồi đó ba người rủ nhau đến xóm Vĩnh-Hạ, Phàn-chí-Tử chào hỏi, chuyện vắn một hồi, thì Lý-mỹ-Nhan thưa việc rước về ở chung cho Phàn-chí-Tử nghe thì Phàn-chí-Tử nói rằng: «Đè mẹ hương nào nơi xóm này mà chờ hai trê nêu daub, lập nghiệp, chờ vào mà ở nhà cao vách trống thì mẹ chẳng an lòng sợ hai con bối thăm tội nghiệp. Con có lòng trung dũng, thì mẹ rất cảm ơn.»

Lý-mỹ-Nhan chưa kiệp trả lời thì Lưu-thiệu-Đức rước mà nói rằng: Dù con có lòng thảo chí di nở làm iơ cho nó buôn dạ, tuy là chưa nêu cuộc, chờ công tiếng dầu họ Khương, dầu lè nào nhà đó trường cao, lại dè mẹ chổng ẩn nơi xóm lạ. Xin chờ từ mà trê mang đều thất đức.»

Lý-mỹ-Nhan uấn ni lầm, Phàn-chí-Tử mới chịu đi, lại nói rằng: «Có thiêm nói không lè loi chổng vưng, chờ & nhur vay thiệt là khó cho tôi quá.» Rồi day nói với Lý-mỹ-Nhan rằng: «Thôi con về di dè mẹ nhẫn Khương-bữu-Sanh & chổng ba bứa nó sẽ đưa mẹ qua.»

Lý-mỹ-Nhan thấy mẹ chổng chịu đi

thì mừng chẳng xiết. Lý-cảm-Nhung tuy không nói ra chớ cũng hồn hồn vui cười chắc sao cũng có diệp mà trò chuyện với Bửu-Sauh.

Đến chiều từ tạ ra về Phàn-chí-Tử biếu Lý-mỹ-Nhan để Khương-cảm-Nhung & lại chơi ít bữa sẽ đưa ra luân thê. Lý-mỹ-Nhan cũng bằng lòng cho con ở lại Phàn-chí-Tử với và cho Khương-bửu-Sauh bay tin như vậy.

(Sau sẽ tiếp theo)

Huỳnh-bá-Tứng.

Minh-Lương.— Rạch-giá.

Truyện này in rồi và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn là 0\$35, mua nhiều về bán tính giá nhẹ

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bôn hiệu kính cùng chư quý vị rõ: Như vị nào muốn lanh về bán đặng kiểm tiêu huê hông, xin viết thư cho Bôn hiệu mà thương nghị.

Lanh về bán khỏi trả tiền trước, bán đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Còn như vị u ào lanh rượu về mà bán chẳng đặng, thì gởi trả lại cho Bôn hiệu cũng đặng vậy, miếng là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhumis de Cantho
Kinh Cáo

Võ văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thom lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thầy giáo cần mẫn con nít học mau tân phát vò cùng.

Tiền học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giả như vậy.

Học Ngoài (không ăn ngủ) ... 4\$
Học và ăn buổi trưa, 7
Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kể là: 16\$

Bùa 3 Juillet bài trường tới 5 Août thi tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài, qua rằm tháng giêng thi tựu, bà cho cô bác ai có dịp đi Cantho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gởi thư cho Ông Võ-văn-Thom, thi lập tức có thư trả lời

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU
ở đường Turc, số 16
Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đặng bay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cảm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, má thuỷ bằng cát, chạm bản đồng cùng hoa điêu hào tuộc theo lá nhán hiệu, vân vân. Một bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhám hình người mà vẽ bằng dầu sơn và bồ, nước thuỷ mục Tàu, viết chì than, họa biển liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ cản khái

bùn bạc tinh theo sổ lúa trên đây, vị nào muốn bùn mẩy phản tùy ý.

Hội này có diệu lệ, giấy tờ xác chắn Tinh mang mùa lúa chín lời.

Cứ xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà lo đều ích lợi chung và mở đường thương cho bạn mìnhi mua nhẹ bước.

Như muôn hội đều chi trong việc hội xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tú chủ hội Thương-mại sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cản khái.

記 善 曾

TĂNG THIỆN KÝ

DIT

TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction
(Cantho-Ville)

Lãnh soát các công việc

— HÓ VÀ MỘC —

CẤT NHÀ—LÀM HÀNG BÀO—BỨC CỐNG BẰNG
BÁ TRỨNG—CIMENT—ĐÓNG CỬA LÍ SÁCH—CỬA
LỌNG HỒ—VĂN HOA TÂY.

Quyết làm ảo bên vững, tôi cứ lấy mực thành tinh làm đầu.

Các việc tôi lãnh, thi tôi hết lòng lo lắng cho toàn vẹn, cho mèo mảng, những thợ của tôi đều là thợ lụa, rút tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong chư quân tử, ai muốn mướn tôi làm việc chi thì khảm viết thư cho tôi, hay là dời gót đến nhà tôi: CHÂU-TBÀNH CÁNTHO DƯỜNG SAINTENOT (cầu tàu LỚN) NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN mà thương nghị—Còn về việc tờ giấy chỉ chẳng hạn, nếu có dấu hiệu tôi mà không có chữ tôi ký vào, xin chư ông khá lưu ý rằng đó là không phải của tôi thật, vậy nên tôi chẳng hề hình biêt tới tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cản-khai

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội
CÙ LAO MÀY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định sổ vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000^{ts})

Hầu mỗi phần là 50 tạ, hoặc muỗn

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muôn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại Tháp un-tor (Mý-tho) sở thứ nhứt được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lợt lầm, bê ngan chừng 40 thước nên tiện bê chở lúa ruộng lầm, và như muôn chở lúa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tôi lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sở đất khác kế cận với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lè trong một ít lâu sè giáo già bán

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giã.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt trình An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ.

PHARMACIE SHANGHAI

TRỒNG RĂNG VÀ THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIỀU-CƯƠNGMột tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188—**Cholon**Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—**Saigon**

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thàn hiệu đều có dùng cái nhẫn «Con Bướm Bướm» làm linh, chư quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhẫn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thử giã nồng vào thêm hại.

Bồn Dược Phòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giüm giá của tiệm tôi, chư quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sảng lồng gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thàn chủ phái chịu.

SHANGHAI BỒ HUYẾT YẾN SƠ VỀ
(20) Thuốc bồ thận tinh thàn hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món dã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tứ Thận này là một phương quí lạ trong việc tráng dương nếu bình các chứng thuốc Thận rất nên dè đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận, bát giao sanh chứng chiếm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày đường Ngò quan hứ xương mông hoái biến ra chứng Trệ-khí (đau già) dùng thường thuốc đây thì tráng hứa cho mặng mòn ấm nơi thận thi túc thi mạnh giải:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nỗi, mông-mị di-tinh cũng là đòn bà lạnh nơi tử cung, đòn ông tinh huyết hứ nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và ấm thận thi hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bồ thận hàng nhứt trong hoàn cầu;

2.—Bàn hoảng thọ thấp, nhiệt sanh chứng lâu trễ, ngủ lảm, mới thi dài gắt, lâu thi bài hoải dòn điệu, bay là bời đau sang độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phạt ti-vị hao tháo phu; dùng đến thuốc này cũng nồng bồi bổ chưa ngon tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mỗi gối, nhứt tè xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần bùng rúng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vị hứ khí huyết bao kém, hay

mệt hay mỏi đêm khuya, thường hay sòng bến bởi tích trê nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện tì châm thản au ôn;

5.—Đòn bà con gái đường kinh huyết hứ huyết kinh vàng đợt nồng trê đồng khói huyết sắc bầm, sanh chứng xích dai hạ, bạch dai hạ, đường kinh trôi súc không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm mòn hứ lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hứ mang mòn hóa kém, hay dài đêm, xương cốt mỏi mè, dùng đến thuốc này rất cố tinh bồi thận, dầu già tuổi cao cũng mau có con thiệt là thuốc bồ thận rất nên công hiệu.

Nhu vị nào có mấy chứng đã kê như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thán thê tráng kiên, như mấy ông già, bà cả khí huyết đậm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bình hoạn liên niêm, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở nên trẻ, còn trê thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồ huyết rất hay quí trong hoàn cầu.

Chư quí vị có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhẫn «Con BƯỚM-BƯỚM» mới là thiệt thuốc của Bồn-Dược-Phòng kéo làm thử giãm ạo

CÁCH DÙNG: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong minh cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn 4\$00

HIỆU MÓT**Trần-Mạnh**Ở đường mè-sông, gần cầu tàu Khách-Trú—**Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-lây, đồ-hộp, thuốc hút(TABACS ET CIGARETTES) thuốc-lây (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thê-cách kín-thời, vân vân.....

Kính cung Lục-châu Quán-tử

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đà kè trên dây, chẳng những là unon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh báu CONTRÉ REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại lnh, hay là xa cách chau thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gởi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm 1 điều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cầu-thor có bán, thì tôi cũng có thể mà gởi ngay cho chư-tôn dặng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, thường linh đồng-ban, ra ơn chiêu-cổ, giúp nhau, dặng mau tân-hộ trong nèo thương-trường, thì ơn ấy rất nên thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

không dặng, ruồi bu không được lại khói ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bang đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Cáo bạch

Có bán cảng

viết "PORTE-PLUMES À RÉSER-VOIR" ngồi viết bằng vàng thiêt cao "PLUMES EN OR CONTRÔLE"

không sét, không mòn.

Có khẩu (A-GRAF) một đầu thì bút viết, còn đầu kia thì viết chí (PORTEMINE);

có phu thêm 1 hộp nhỏ đựng năm

cộng chí để thay. Cây viết này nếu gìn giữ xài nười năm không hư.

Xin dùng thường rắng cây viết này giống theo cảng viết năm cắt, một đồng của khách-trú bán đó.

Mua vé, nếu

xài không dặng không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại. Bón hiệu sẽ trả lại dû.

Giá một cây là (có hộp, có comple-goutte) 4\$50

Mua nguyên

lô vé bán lại

cảng tính giá

nhẹ hơn

nhiều.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ****HIỆU TÂN-PHÚ-ÓC**Đường kinh lập—**Cantho****NGUYỄN-NGỌC-NỮ****LÀ CHỦ TIỆM**

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại bảng báu tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê trong tủ kiếng có rộng nước kiển lên

Trữ bẩn tại
nhà in An-Hà
CANTHO

HỘI
DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kêu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mia.

Ta nên mua rượu ấy
mà uống, vậy mới là tờ
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.

Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nữa.

Mua uống rồi mới biết.
SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muốn mua xin do nơi
HÃNG HẬU GIANG
DUONG HÀNG
Cantho, Saigon,
Bac Lieu, Soc Trang
Vinhlong

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng-chưởng

*Lu et approuve par la publication
Cantho le 30 Août 1919*

P. Légeruus, batteur,

François