



NĂM THỨ BA. — số 129

JEUDI 21 AOUT 1919

LE COURRIER DE L'OUËST

ÉDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHU'T BẢO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction — Rédaction — Administration. — Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CỎI ĐÓN G-DƯƠNG

BỒN CHỮ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0, 15

BỒN CHỮ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỒN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4, 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho. — Imp. de l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bổn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay vắng: Nhà nước cho phép Bổn hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-Quốc; nên bổn hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bổn hiệu ngâm, kể ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUỆ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ no lâu mau, hề uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gửi thơ cho Bổn hiệu thì bổn hiệu sẵn lòng gửi thuốc lại lập tức.

TRANG CÂN PHONG THẤP TƯỞU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh như đau phong, tay chơn phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỗi gối, tê tay tê chơn, đau nhức trong gân cốt, các chứng thủng độc đi đứng chẳng an, đau nửa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe hẳn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỞNG BỔ HUYẾT TƯỞU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, như đau chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỏi mệt, đờn bà dương kinh không đúng, bạch đới xích-đái đờn bà sanh đẻ yếu dưới da mặt mết vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh lợe thấy đều dùng đăng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tử.

Hề uống rượu thuốc này thì đau bệnh chi nó trừ cũng nói.

BÁ-BO-VỆ-SANH TƯỞU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sanh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoãn hốt, chẳng biết thêm ăn, tứ chi rú liệt, lỗ tai lũng bủng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bổn Dược Phòng hằng da tâm chú ý, tiếm Phương gia thế nọ hết sức mới chế ra đăng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hề am hư thì bổ âm, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật hỷ kém hao, hề uống rượu thuốc này thì đăng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là đăng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ há bệnh.

Uống rượu thuốc này đăng thường thì đăng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỞU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bổn Dược Phòng chẳng nên công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hề uống vào thì thấy hiệu nghiệm liểu

Đau trong xương, tứ chi rú liệt, đi bước không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, như đau phong, các thương thứ tích, cốt khí tím lả.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dị thường, thiệt là một thứ thuốc hay đệ nhất.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hề uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại đăng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỞU

RƯỢU THUỐC BỊM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huợt lược thơ can, ấy là một thứ thuốc bí truyền tinh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ đăng, còn như đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay dục gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng mủ, hay là tay chơn bại hoại. Các chứng ấy hề uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của Bổn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẵn, hiệu Trung-Huệ Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huệ Dược-Phòng thì chẳng lầm đồ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gửi thơ để chỗ ở cho kỹ lưỡng thì bổn Dược-Phòng sẽ gửi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUỆ-DƯỢC-PHÒNG.
89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dân mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cũng là ông già bà cổ, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhất hạng bảo chế y sanh, tại đường CATINAT số 119 SÀI GÒN, là có danh tiếng lắm, vì bán rộng những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng ới, không khi nào thấy người An-nam tới mua mà bán mất hơn người Tây đâu.

NHỮNG THUỐC THÂN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thu rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người trời dờn nó có thể dùng thì con nạnh sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯƠNG HIỆU

và nhiều hiệu có danh tiếng đầu bạc hà ESSENCE DE MENTHIE DE MOLINIER, tốt bậc nhứt.

Chánh tiệm trừ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tổn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kể tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác cũng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000f.

Hàng này của Lào-sa và Annam hàng vốn lập tại Cẩn-thư. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắt một đến là tại Saigon có món chi túi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gửi hàng cho các xứ xa: ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đều xem Hàng chơi thì rõ. Có trữ bán:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm rọng hàng nước miá.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và đồ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đèn khí đã (carbure) theo cuộc quan, hôn, tạo, tổ, kỹ yếu, Tàu gia, hạ tho, khăn đen bằng nhiều tây và khăn bằng tốt thương hạng, bán mới và bán lẻ vỏ ruột xe máy hiệu Michelin, giầy hàm-ét đủ cỡ dặng theo kiểu kim thêu. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký hướng mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lãnh đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant)

Trương-văn-Hanh.

Cẩn khái.

AN HÀ NHỰT BẢO

MỠI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1.— Cờ bạc | 9.— Cơ linh mà là Cáo-thơ lễ cúng Tiên-sư |
| 2.— Giục giầy đoàn thể | 10.— Ai tín |
| 3.— Kính cúng chư khấu quan | 11.— Hướng truyền |
| 4.— Tiệc mừng cuộc viếng thưng | 12.— Lời nói phong phanh |
| 5.— Việc làng tiêu luân | 13.— Thi tập. |
| 6.— Hề nói người phải xét lấy mình | 14.— Nam-kỳ Thới sự giá bạc giá lúa. |
| 7.— Nhàn đàm | 15.— Một cặp oanh ương |
| 8.— Một lúc trò chuyện hữu tình | |

Cờ bạc

(Le jeu)

Cờ bạc là cuộc mua vui, cơn rảnh thường mượn cuộc bài bạc mà làm vui cho qua giờ khắc. Người Annam ta, nhứt là ngày Tết từ sang chí hèn, từ giàu chí nghèo, già trẻ bé lớn nhà nhà thấy đều chơi cờ-bạc. Bởi có người tha bang thấy vậy cho nghề cờ bạc là nghề-nghiệp riêng của người Annam (*Les Annamites sont néis joueurs*), lời tướng ấy có chỗ lắm, vì người Annam chẳng phải là người cờ bạc hết; song cũng có ít người làm tệ mà phải tiếng mang chung. Cuộc mua vui trong ba ngày Tết, ấy là: cơn rảnh ai chẳng mua vui, qua ngày Tết rồi không chịu thôi, mê sa lận lợi theo mãi, hoặc nói lỗ thua theo gở, hoặc có máu tham mong phát phước, gặp hồi hên, một làm ra mười, mười làm ra trăm, trăm làm ra ngàn, ngàn làm ra muôn, trở nên giàu có, cất nhà cửa, sắm ngựa-xe, mua vườn ruộng, lập sự sáng trong giầy phúc chẳng là dễ! Cũng vì thấy dặng một đôi người cơn may nhờ cờ bạc mà nêu danh cự-phủ trong một lúc, lại túi tham của con người thật là không đáy nó giục tới hồi làm cho người chẳng suy trước nahl sau của ấy thiệt là của phù-vàn, tang tụ không

chứng, thấy đó mất đó, nên cứ bo bo theo mãi, mánh thàng này sang thàng nọ, hết xóm dưới đến xóm trên, cha mẹ rầy la cũng mặc, con vợ khóc lóc trời thấy, phép ước không kiên, lượt quan nào kể. Hề là: động chỗ này, dời chỗ khác, bắt nhà đó, tới nhà kia, nhiều khi rúp bụi ngồi bở, chun xô góc, xô hèm, nói thì không dám lớn tiếng, ho cũng chẳng dám ra hơi, cực nhọc trăm bề cũng đành chịu, đau ốm chẳng kể, ăn uống không màng, có dặng đồng nào không dám sắm ăn sắm mặc để đam vào sòng cờ bạc mà thôi.

Bị một lòng tham, trúng làm giàu trong giầy phúc mà theo hoài, thua mãi... ô hô! Giàu đâu chẳng thấy, nghèo lại bèn chơn, tiền bạc hết, đất vườn hết, nợ chẳng tha.... Chứng đó: lòng tham quấy sanh làm đến quấy, không trộm cắp thì cũng quâu tam tụ nộ, xui xẻo làm loạn, lạng giềng không su giắt dặng.

Thiệt ngbi: cờ bạc là một nghề chơi rất hại, người giàu mê cờ bạc thì phải lụy thâu danh, tiêu sự sáng, người nghèo mê cờ bạc chẳng những là hại riêng cho một nhà mà thôi, lại còn hại cho cả làng cả xóm: vì có câu: quĩn-rừ cổ cừu, tiểu sưn cừu rừ lạn ni. Ấy là phận dờn ông. Còn dờn bà con gái mà mê cờ bạc thì chứ tiết trinh khó vẹn, cầu phụ dừ chẳng rồi.

Bấy giờ, nhà-nước ra lệnh nghiêm cấm cờ-bạc vì nhà-nước rõ thấy cờ bạc hại sanh đến tội lỗi, nên tập điểm-dàng trộm cướp, kẻ ăn cướp công, người kiếm phiếm, trái lỗi phân trạch, gái mất nết gái.

Nhà-nước đã nghiêm cấm cờ bạc, chớ dẫu gặp bất đó, nào thổ chưa, nào tay co, hốt ai, cho để mấy món vật dụng: chiến, bạc, tiền bạc, bạc tang... chửi nhứt món gì ở tại chỗ chơi đó thì bị tịch kỷ rủa. Há là n-chạy chạ hàng hời như vậy, mà hay còn nhiều kẻ trốn dục tụ tập với nhau mà cờ bạc rồi sanh sự lãnh đập sự thể bạc chạ gây ra nhiều việc không lành, đời xã đã không n-ốt. Hồn chi, nay lại nghe lời phoaz-phanh rằng: nhà-nước muốn mở thuế cờ bạc trong cõi Đông-Dương...!...? Ấy là tại huyện hoặc tại thị?...? Có lý nào mà có...?...! Hay là lời phoaz ước rồi bỏ qua, không lẽ cho nước đi thì hành đến thiệt hại cho dân như vậy đâu!...?

Phạm-kỳ-Xương.

Giục giã đoàn thể

Mấy kỳ báo rồi đây, Công-Luận, Lục-Tiêu-Tân-Vãn, Thời-Báo... v.v. vận động việc Tây-chạy café China tại Saigon, coi ra rất mạnh mẽ! Rất mừng thay! vì thấy Đông-bang ta từ đây cái giã đoàn-thể đã có rồi... Xin các ông chủ bút các báo ráng đồng tâm hiệp lực mà giục giã tới, vì cuộc tây-chạy hàng hóa China đang không cũng nhờ các ông soạn báo: Mỗi ông, mỗi kỳ để một đoạn tây-chạy China vào báo, cứ nhắc nhở mãi mãi, và ấn hành những danh tánh của người Annam mà không lòng thương tưởng Annam như ông Dương-tế-Phổ nào đó vậy vậy thì chắt sao cũng mau thành tựu!

Xin ráng sức đi tới cho Khách-trú biết ta cũng xương, thịt, da cũng là máu đỏ, con rồng cháu tiên! ? Chẳng phải vong

thổ, ly-bương đến xứ người ở dẫu mà saoh ubai, rồi trở lại người như chúng nó!

Ai mà, là máu thịt Annam? Thì cơ hội này phải ráng, uốn-trang làm làm sao cho về-vang nòi-giống, là tây-chạy! tây-chạy hàng táo, phải xa lánh tiệm chẹo phải tiếp sức Anam... vì đang kim chi thời đồ của tay Đông-bang ta làm ra cũng gần đủ dùng, nếu món nào chẳng có, mà nhấm thề chẳng cần-kiếp chi, thì cũng nên bỏ, bất như là: Giấy-tiền, vàng-bạc, đèn-dội, giấy quần áo vân vân... nhưng vật ấy là máu tiền, Chìa khóa của nước ta hânz này bạc muôn đó. Mà xét ra tác lý thì là chán, ích chi cả.

Chàng n-ở-mang chi trong nước, chẳng lợi ích cho Đông-báo! mà bị China lấy tiền bỏ tù đem về Tào, rồi trở lại nhạo bân, khi để ta là AN-NAM-CHỦ!

Xin chur thừ-à, lúc dư công cũng cần diễn thuyết trong quận, tổng, làng và xóm cho mọi người rõ biết vật không ích mà bỏ tuyệt n-ấy vật ấy d-ặng tây-chạy lòng thề.

Đông-bang ta, mà hiệp đoàn-thể d-ặng như vậy, bang đầu tây-chạy việc nhỏ như cà-phi cùng các vật khác, sau làm đến việc lớn riết đây rồi chừa hết xươg Thuế LÀN (danh) nữa; chắt phải chịu Thuế CHẢY mà chớ!...!

Cánthơ— Nguyễn-đoàn-Thế.

Kính cùng chur khán quan

Bốn quán rất cảm ơn chur tôn có lòng huệ cô mà nhận xem tờ An-Hà Nhựt-Báo từ ày đến giờ, ày là phần chur tôn giúp cho bốn quán d-ặng vững bền tuần nghiệp; còn phần bốn quán đây chỉ lấy tâm nhiệt thành đem hết chỗ nghe chỗ

thầy mà truyền báo ra d-ặng đáp đền ơn cõ cạp với chur tôn và quốc dân ta trong lúc này. Vậy mới phải lòng của bốn quán.

Sau đây, cho d-ặng tiện bề chỉnh đôn trong các đều tổn kém: Bốn quán kính nhắc chur tôn vị nào mua báo An-Hà hoặc mới mua hoặc m-ặng năm rồi mà chưa d-ặng tiền, xin lưu ý giùm mua mandat gọi giúp ích cùng bốn quán thì ơn của chur tôn rất trọng rất trọng.

Bốn quán cầu cáo.

Tiệc mừng cuộc vinh thăng

Ngày 16 Aout 1919, quan Huyện Phạm-chánh-Lý chủ quận Cầu-kè (Cánthơ) trân thiết tại Trà-ôn một tiệc trọng thể có thlinh viên quan chức sắc ở Cán-thơ đến chung vui cùng ngài nhơn dịp ngài d-ặng vinh thăng nhứt hạng Tri-Huyện.

Đúng 10 giờ sớm mai khách quan nhậ tiệc đông đủ: M.M. Đốc-phủ Vĩnh, Võ-hiếu-Đê, Cai-tổng Lưu, Phó-tổng Yên, Phó-tổng Ờ, Hội-d-ặng Mùi, Hội-d-ặng Cán Bạch-vân-Thãm chủ bút «La Cochinchine Libérale», Nguyễn-chánh-Sát chủ bút «Nông-cổ-miêu-đam», Nguyễn-kim-Đỉnh Tổng-Lý «Công-luận-báo» Đặng-văn-Chiêu cựu chủ bút nhứt trình. Thơ ký và Thông-ngôn M.M. Nghĩa, Trương, Thiệt, Mỹ, Kỳ, Khương, Hòa, Doan, M. Lục chủ-sự điển-tín, M.M. Hương chủ Châu, XA-trưởng Hinh, XA-trưởng Hòa và tôi. (Có ít vị điển-chủ không rõ qui danh d-ặng, nên không đem vào đây xin mi-ặng ch-ấp).

Lúc các viên quan chức sắc dự tiệc: chén tạt chén thù nói nói cười cười tỏ tình cộng lạc, có bọn nhạc «Ngũ-am» trợ

lực giúp vui, tiếng tiêu thổi chấp trời nghe rất êm tai. Thiệt là tiệc mừng cuộc vinh thăng nhấm ra phải diệu lắm.

Phần tôi, tôi lấy làm vinh hạnh d-ặng dự vào cái tiệc trọng thể này, ấy là một dịp may m-ặng cho tôi d-ặng tỏ tình cảm mộ quan Huyện Phạm-dại nhơn đây. Đã biết: ngài đến trấn nhậm quận Cầu-kè cũng gần 3 năm nay, là một quận thuộc về Thủ-Cánthơ là thlinh tôi cư ngụ mặt dân; song tôi chẳng có dịp nào mà gần gũi d-ặng nghe lời châu ti-eg ng-ọc của ngài. Tuy chẳng d-ặng dịp gần gũi ngài; chớ bấy lâu tôi có lòng hoài mộ cái Đại-danh của ngài lắm; vì tôi cũng có nghe tổng, làng và nhơn dân trong quận Cầu-kè hằng tôn trọng ngài là một ông Chủ-quận rất chuyên cần đều hữu ích cho lẽ-thứ, tánh ngài thật công bình chánh trực, ái quả truat cô, lại có lòng hay trừ gian giết bạo. Như năm rồi đây ngài vì phận sự, vì mới hại cho dân; nên ngài chẳng nài cực nhọc gia tâm bắt d-ặng nhiều đám ăn cướp có súng ống hăng hời, nhứt là đám tên Lê-văn-Xe làm chánh dân, tên Xe này là một tên ăn cướp dữ tợn ai nghe đến tên nó cũng là kinh tâm, nó thường hay nhiều hại cướp gi-ết ghe thương hổ, thiên hạ đều chạy mặt.

Ngài bắt d-ặng tên Xe và nạp cho Tòa làm tội. Thiệt là ngài «sát nhưr miêu cứu vạn tu-». Lương dân thấy thấy đều khen ngợi cái oai danh của ngài làm cho bọn côn đồ kinh tâm t-ân d-ớm và âu được của ngài đó ai ai cũng là th-âm cảm vô cùng.

Nay ngài d-ặng vinh thăng nhứt hạng Tri-Huyện, ấy là nhà-nước Đại-pháp thiết công chánh ban phần thưởng rất xứng đáng cho ngài đó.

Vậy trước tôi xin thay mặt cho M. Trần-d-: Nghĩa Tổng-Lý An-Hà Nhựt-Báo, sau là phần riêng của tôi: khon chúc cho quan Huyện Phạm-dại-Nhơn, từ đây những sau, mau d-ặng thăng qu-ôn tấn t-ước thêm nữa.

Phạm-bá-Dại tự Kỳ-Xương.

Việc làng tiêu luận

Ngồi ngẫm nghĩ việc làng quá ngàn
 Sãng bết nghiêng tằm chếp vải hàng
 Nói cho rõ việc làm làng
 Những chức việc còn nhỏ tát
 Cơ bé tui chưa từng gánh vát
 Lỡ khôn rồi phải chát thau dánh
 Nào tỏ-quá uế nhàu
 Công khai sán; nữ dành ngói ngó
 Người lớp trước khai cơ lập đó
 Kế hậu sau nữ để tro làng
 Ông cha làm chức trọng trong làng
 Con cháu lại diêm nhện toạ thị
 Bâng chổ biết cho con ra làm ấp lý
 Giúp xá hương cho người chỉ dẫu việc

[làng]

Hầu tập liên tành thành hương đảng
 Phòng hạn nhứt còn vai thôn xá
 Bá biết cùng thông là việc cả
 Nhưng mà thôn lý chẳng nghĩ xa
 Cứ những trang rợu thịt, thuốc, trà
 Làm ấp lý ghe ngậy phải rá
 Trông có lịch quan ra tập ná
 Hoặc là tù trấu kẻ tội nhơn
 Đạo khắp làng xét tra bớ tớn
 Nào có thấy ra chi một máy
 Vẻ bầm thura hết thấy đều không
 —Nhứt là việc xâu công
 Mà còn lao lách bạc kia thau nạp
 Làng nào cho phép lạm
 Đáo dấn rồi trắng tấp mái tiền dân
 Nói qua những việc thuế thân
 Bài dân trắng bán cho dân ngụ
 Nào ông xá rõ trường tự sự
 Nghĩ mà coi trước cứ bởi không lừa
 Gặp mấy tay thợ chẳng vừa
 Dẫu bài tạ bán đũa cũng hết

Xá Hương có một
 Tinh cậy người sai
 Đuổi dân đóng bài
 Nói rằng dân cóc
 Bởi trước thau trúc
 Tân áo tân trục
 Dân ngụ thủy hối
 Sở bởi lem luốc.

Ông xá dẫu thuộc

Bắt buộc giải tra bạc nhà xuất đóng
 Đả cực lòng làng thêm lại mất công
 Cứ mấy chú qui ma bạc tử nhà phải hết
 Lịch quan ra cau tre dịp tết
 Xá tuân bà h phiếu lại ấp trung
 Vui cho mấy cậu lý lung tung
 Gặp phiếu cau tre thời dà mừng huỳnh
 Trước làm cho đình
 Sau đó: dùng kiếm sửa nhà riêng
 Phiếu mười cây uoi lại vinh thiên
 Càng điều chủ mỗi người một cặp

Miền cho ăn rập
 Điền chủ vào bay
 Dâu sự nào hay
 Kiếp mau ra đôn
 Khiên gánb chắt đôn
 Còn lo diều lình
 Theo buổi năm xưa
 Đưa bắt đũa chừa
 Tiền dẫu tiền mở
 Thăng nào chẳng xở
 Năm chóp nó đi
 Những đũa có ghi
 Tui dưng có bắt
 Việc làm coi gát
 Xét lại như không
 Xét kỹ cho công

Mấy cậu có lòng làm làng đáng thương
 Máy người lượg ường hò hấp làm
 Chẳng ubượng xá hương dụng công kệp
 [cảng]

Xin cho ngay thẳng
 Các việc đều tuân
 Lịch trên còn chuẩn
 Khuyên đưng làm cứng
 Mọi việc làm chừng
 Phạm hiệu thì vưng
 Ông bà gốc gát
 Việc làm cho xát
 Trước nhỏ sau to
 Chẳng lẽ làm trò
 Ghe ngày Hương-xá

«Xin Kiếu»

Nguyễn-quang-Trung

Hề nói người, phải xét lấy mình

Bấy lâu nay, các báo-quán hằng than van rằng: chệc đã chiếm hết các mối lợi to nhỏ của xứ ta trong đảng thương mại công nghệ. Lời than-van ấy, tưởng người mình ai ai cũng từng nghe từng đọc, song đọc vậy nghe vậy, ít ai chịu đem tư bôn ra hờ hiệp lo lập hàng nấy, gây dựng nhà công nghệ kia, đặng dành mối lợi lại với chệc. Lời cổ động, tiếng than-van mặt tỉnh, chệc cũng chẳng chút nao-nữ, cứ gia công buôn bán như thường chẳng hề thấy giám sát chút nào cả...! Như vậy chẳng là uổng công cho các báo-quán lắm đó...!.

Trước khi nói chệc chiếm các mối lợi của mình, thì mình hãy xét lấy mình rõ ràng cũng là tại nơi người mình từ đời nào đến bây giờ việc buôn to bán nhỏ thấy thấy đều phú thát cho chệc. Đảng thương mại đã dành giao cho chệc rồi, thậm chí các công nghệ cũng để cho họ dành lấy mà làm. Như vậy, cái mối lợi thế nào không về tay họ cho đặng...! Xét lại: chệc sang xứ ta muốn muốn ngàn ngàn chẳng phải là do khách, nếu họ chẳng thương mại cũng là kỹ-nghệ, thế nào cũng có chước mà sanh nhai thò lợi ở xứ ta.

Người Anam ta chuyên một nghề làm ruộng là nhứt hơn hết, chừng có lúa ra chệc cũng chen vào mà chia lợi đặng. Cùng nghĩ trong cõi Nam-kỳ nầy từ thương mại chí công nghệ, có món nào mà thoát khỏi tay họ được? Thế thì ta có nên buồn chẵng...?..?..

Nói cho phải, mấy năm sau trở lại đây người mình coi mỗi tiết mối lợi trong xứ không đành làm làng, đá ra bòn vốn lập hàng dựng tiệm mà mua bán, song trăm phần chưa đặng một, dường như nước một gáo, lúa muốn xe nào có phí!?

Muốn cho đường thương mại của người Anam mình được kinh dinh, trước phải lập nhà công-nghệ đặng chế tạo vật liệu hoặc là xuất cảng bán cho ngoại bang hay là chuyên vận trong xứ. Chớ ta muốn buôn bán cạnh tranh mối lợi cùng chệc, song mỗi vật ta phải tới chệc mua sỉ của họ về mà bán lẻ lại, thì có lý nào ta khỏi bị tay họ áp chế sao?...!

Thấp-ám-Tà.

Nhàn đàm

QUAN-CÔNG GIỄN

Bữa díp, thừa lúc rảnh rang, tôi với người bằng hữu là M. G.... rủ nhau vào rạp hát ông Lê-Điện xem chơi giải muộn
 Vừa bước vô thì thấy Tào-Tháo đang qui khóc kể xin Quan-Hầu dưng thứ.

Tôi hỏi M. G...., Tào-Tháo kể An kia nghĩa nọ, mà Quan-Hầu dưng người chẵng?

—M. G.... đáp rằng: Chắc quan-hầu chẵng rộng dung.

—Có lẽ nào! tôi thường nghe Quan công là một đấng trung canng người khí, ngài chẵng hề sát kẻ sa cơ.

—M. G.... rằng: Thuở ngài chưa hút kia, chớ nay ngài đã hút lớn rồi. Mà tại Huế-dung-đạo thì không có tiệm thuốc. Thế Tào-Tháo phải chết, vì lúc ngài đang phiến, ngài quạu lắm.

Đàm đạo dứt lời ngó lên thật quã Quan-Công phát lộ lời đình, quyết chẵng dưng Tào-Tháo.

Tào-Tháo cũ kinh la lớn xin t đều
 —Quan hầu hỏi: Đều chi hề.

—Tào-Tháo thưa: Để tôi đi Hứa-dô bút đã rồi tôi sẽ trở về thọ tử, vì vô-thần nhựt của tôi đăm theo họ thân, tôi đã dâng cho Châu-dn, Triệu-tử, Trương Phi giữa đảng bết rồi.

Quan-Hầu nghe Tào-Tháo nói tại Hứa-dô có tiệm thuốc, càng ngáp thêm nữa; Tào-Tháo hiểu ý, hèn tiếp rằng: Còn ngài muốn bút thì theo Tào luôn thế bộ hạ của Tào, thăng Hưu, thăng Nai, Hứa Chử lam thuốc tinh thông.

Quan-Công nghe Tháo phân bầy nhiều lời, liền đổi giận làm vui, mình cười mà đáp rằng: Ta cũng có bộ hạ Châu-Thương đây, xên nhựt rất anh tài. Nếu Tào-thừa tướng có lòng doái tưởng, thì ta dẫu ở đăm dạ chẵng lành.

Châu-Thương bước ra tiếp rằng: Xin gia-gia chớ phụ lòng Tào-thừa-tướng; để tới Hứa-dô rồi, tôi biểu Tào-thừa tướng mua cho tôi hai hộp một chỉ rười, về trào tôi dâng cho quân-sư Khổng-minh mà chuộc tội gia-gia.

Nói rồi Quan-Hầu, Tào-tháo, Châu-thương, Hứa-chử, Tào-hưu Tào-Nai đồng nắm Hứa-dô tấn bộ.

Hòa (Sốt-răng)

Trương minh-Giễn dit Hòa

Một lúc trò chuyện hữu tình

Ngày 12 tháng Juillet 1919 là ngày bãi các trường học Nam và Nữ trong cõi Đông-Dương. Tôi có hai đứa con dài giờ học ở trường Cánthơ; nên ngày ấy khiến thàng đánh xe thàng ngựa chạy ra chợ Cánthơ mà rước con, lúc gần trở về chạy ngang qua đường chợ là đường bên nhà Công-sở Tân-an, tới tiệm Tam-phước-Hiền của ông Huỳnh-kim-Phong ghé lại, trước thăm ông chơi kéo lâu ngày ít gặp và sau mua ít món hàng, vì đã tốt mà rẻ nữa.

Đương lúc tôi cùng ông Huỳnh còn đang mừng rỡ, nói chuyện hàng huyền; bỗng đâu có một ông khách bước vào đầu đội nón hai tầng, tay cầm dù trắng chơn đi đôi dày bạ, mình mặc áo bà ba, xem người coi cũng là thanh-tân và nghiêm trang, đứng xem hàng rồi hỏi giá savon mà rằng: Các thứ savon này đối với savon khác thì là sự tốt xấu ra thế nào? Ông Huỳnh liền chỉ riêng ra từ món mà cất ughla rằng: Thứ savon hiệu con ngựa một Sừng (la licorne) này 72 phần dầu tốt nhất hơn hết; cái sự tốt của nó giặc ít hao mòn, bọt nhiều không mặng, giặc nó thì trắng tốt, chứ không có cái hại và mụn đỏ như các thứ savon kia vậy; Còn thứ savon hiệu con chim át là (la pie) này 60 phần dầu tốt hơn với savon (la licorne); mà có người lại hay nhận lầm là thứ savon con chim tốt hơn con ngựa, là vì nó mua với nhau, cho nên cái sự tốt của nó cũng tương tự vậy. Đến như savon hiệu con rồng đen (le dragon) này thì nó lại khác hẳn ra một sắc đen; song cũng 72 phần dầu như thứ savon hiệu con ngựa vậy. Mà nhất là các nhà máy móc, hay dùng nó mà rửa tay chơn dầu mỡ, sét sắt dính trong áo quần giặc rửa một lần thì sạch sẽ; mà giặc áo quần ngày

thường cũng tốt nữa, các thứ savon kia có được như thế bao giờ. Còn thứ savon hiệu đầu người đi ngựa (le centaure) này cũng khá hơn savon kia. Ông khách thiệt cũng là người mau nghe và cũng có ý biết thương cái đường buôn bán của người đồng-ban mới gây dựng, bèn mua dùm một thứ một kilo về dùng. Lúc đó tôi ngồi mà nghe thiệt kỹ những lời thiệt tình của ông Huỳnh-kim-Phong cất nghĩa rõ ra đó thì mới biết rằng việc dùng savon cũng còn có chỗ lợi hại như vậy; hề mua lầm savon xấu mà tham rẻ tiền, thì giặc nó vàng và mụn cá áo quần hết, thế thì cái rẻ kia mà cái hại này trừ không được. Ông Huỳnh-kim-Phong lại dặn ông khách mà rằng: Lúc nào ông hay là người nhà ông mà có mua savon, thì xin nài cho được các thứ savon tôi đã nói trên đây thì không có phùng sợ gì nữa hết, ông khách gật đầu mà lui chửng. Ông Huỳnh-kim-Phong lại ngó tôi mà than rằng: cái việc buôn bán của người Anam ra mà chen lấn gây dựng trong cái thời kỳ này; thiệt là trăm đều nguy hiểm biết là dường nào, chỗ tiên-thụ cũng hẹp, mà hạn hàng cũng thưa; còn cái trách-nhiệm lại phải cực lòng nhọc sức, tiếm hàng cho tốt, mà giá cho rẻ thì mới bán được. Mà hãng chánh của chúng tôi là hãng Hảo-vinh et Co Saigon đơb lấy cái mục đích ấy mà làm cho lời dạy mới nghe, đặng tương tiếp các hãng hóa mà giúp cho các nhà buôn Anam trong đường kinh tế. Tôi thiết-tưởng các-nhà tư bản muốn gây dựng tuộc buôn cho đứng đắn, thì liền lạc với hãng chánh của chúng tôi sao sao hãng chánh của chúng tôi cũng có thể mà giúp ích cho được mau bước tới cái trường thương chiến với khách-trú.

Tôi mặng nghe chuyện của ông Huỳnh-kim-Phong mà đồng hồ gõ 18 giờ (1) ác vàng đá lạng, bóng thỏ vừa hừng, (ngày

này là ngày 12 Juillet năm này rằm tháng 7 Anam mặt trời lặn kẻ mặt trăng mọc). Tôi lại đặt bãi từ ông Huỳnh-kim-Phong ba cha con tôi cùng lên xe; lúc tôi mới lên xe vừa ngồi yên, ông Huỳnh-kim-Phong lại đem ra cho hai chai dầu essence de menthe lớn và nhỏ, tôi thiệt hết lòng cảm ơn mà rằng: Trước vài bữa rày ở nhà tôi có mua hàng ở nhà hàng Hạ-Giang (Galeries de l'Ouest) thấy dầu essence de menthe này tốt và rẻ, cho nên có mua thử 10 chai hãy còn ở nhà dùng chưa hết, xin ông để lại bán cho người ta, tôi cảm ơn ông.

Một người dân vườn (Cánthơ)

(1) 18 giờ.— tức là 6 giờ tối, người ta lấy trong 24 giờ, kể từ 1 giờ khuya mà đếm luôn cho tới 12 giờ khuya là 24 giờ, thì có 13 cho tới 24, mà ai mới nghe thì lấy làm lạ, chớ phải hơn là ta đếm hai lần 12, rồi phải các nghĩa ngày hay là đêm mới rõ.

Cơ lính Mã-Tà Cánthơ cúng lễ Tiên-Sư

Ngày 9 Aout 1919, cơ lính Mã-tà Cánthơ bày lễ cúng Tiên-Sư rất trọng thể. Có rời đủ viên quan chức sắc các ty các sở đến dự tiệc.

Bữa đó, lúc 4 giờ chiều khởi sự cúng, có quan Chánh-Bổ là ông Tholance đến dự chửng, sau lần lảo mấy ông mấy thấy các ty các sở lễ tưng đông đủ. (Đếm có trên 70 vị mện mện).

Lúc dùng rượu «Huít-ky» lột lòng, có mấy cô bóng giúp vui ca xang chày múa.... hay.... thiệt là hay: (Giọng như trấm như giọng Trương-Pai, hình yếu điệu tự như Phan-Khoái!...! (sic!...!))

Đúng 8 giờ nhập tiệc, khách quan vui vậy chén tạt chén thù, lớp thì trâm tiếng Laoga lớp thì nói tiếng ta in ôi.

Lễ cúng Tiên-Sư bày sắp đặt có nghi tiết chỉnh tề, đại đàng quan khách rất phủ phè, ai ai cũng là vira lòng toại chí,

ấy cũng bởi sức: nhất là ông quân Trơg có tài bậc thiệp bày về nhiều việc đáng khen, sau nữa là ông quân Thơ, ông quân Thu, ông quân Phấn, ông quân Xuyên cũng là hết thấy chức việc trong cơ: Đội, Cai, Bếp, Lính, đóng tâm hiệp lực nên lễ cúng Tiên-Sư năm nay thật là mười phần vui đẹp hơn một năm.

An-Hà-Nhút-Báo xin thay mặt cho các viên quan chức sắc có đến dự tiệc và phần riêng của Bón-Báo mà tỏ lời cảm tạ viên chức cơ Mã-tà Cánthơ có tình hậu đãi và cầu chúc cho viên chức trong cơ mau đặng thăng quyền tấu chức làm việc bổn phận cho đặng vẹn toàn.

An-Hà-Nhút-Báo.

Ái tín

Bón quân hay dựng tin buồn rằng: chánh thất của Thầy Giáo Đãng ở Châu-quanh Cánthơ là cô Trâm-thị-Thiếu đã từ trần hôm ngày 9 Aout 1919, hưởng thọ đặng 52 tuổi. Cuộc sống chung đã an bài ngày 12 Aout 1919.

Bón quân kính đởi lời tỏ tình bi thống, trước xin chia buồn cùng thầy Giáo-Đãng và bửu quyến, sau cầu chúc cho linh hồn Cô-giáo đặng khoáng lạc cảnh Thiên-thai, an nhàn miêng Di-lộ.

Bón quân huy lụy khinh diếu

Bón quân lại nghe tin buồn nữa rằng: Cô Hồ-thị-Liêng là lịch nội-trợ của Thầy Thông Nhân làm việc Trang-sư tại Cánthơ mới từ trần hôm ngày 18 Aout 1919 lúc 5 giờ ban mai, hưởng thọ đặng 46 tuổi. Nghe nói cuộc sống chung định ngày 21 Aout 1919.

Đã biết: người sanh trên thế: trước sau trước phải một lần; nhưng rửa mà: dường từ biệt sanh ly, ai lại không buồn! ai lại không thảm! cho... dạn!...!

Vậy Bón quân kính đởi lời tỏ tình ai diếu xin phảo tru cùng Thầy Thông Nhân và bửu quyến của người.

A. H. N. B.

Hương truyền

SỐ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN CỦA CÁC NƯỚC CHIẾN QUỐC

Tính theo số thống kê các chiến sĩ tử trận trong đại chiến Âu-châu này, là 7.351.000 người.

Chia ra như sau đây:

Nga-la-tur	1. 700. 000
A-lơ-mãn	1. 600. 000
Đại-Pháp	1. 305. 000
Ô-trích	800. 000
Ân-lê	706. 000
Y-ta-li	460. 000
Tiệt-ki	250. 000
Banh-gi	102. 000
Bua-ga-ri	100. 000
Ru-ma-ni	100. 000
Xet-bi-Mông-tê-nê-gê-rô	100. 000
Huê-kỳ	50. 000

Tuy vậy mà cũng chưa bao nhiêu số người tử trận là vì nếu tính theo số chiến sĩ tử trận tại Mông-châu thì lại càng nhiều hơn nữa. Tại Liao-yang chiến sĩ Nga chết 65. 000 người nghĩa là một trăm chết hết 20 người, còn Nhật thì 42. 000 người nghĩa là một trăm chết hết 14 người.

Còn tính như trong đám giặc 7 năm thì một trăm người chết hết 42 người; chiến sĩ của Hoàng-đế Napoléon thì một trăm chết 25 người; trận giặc Crimée, một trăm chết hết 15 người; trận giặc Italie một trăm chết hết 10 người.

Hồi năm 1870, trận giặc Pháp-Đức, thì A-lơ-mãn bị chết hết 17 ngàn người, bị binh 96 ngàn người, bị đau 380 ngàn người trong số này hết 12 ngàn người chết tại nhà thương, tổng cộng số chiến sĩ tử trận trong đám giặc ấy thì một trăm chết hết 14 người.

Trận giặc Mông-châu ta mới nói là dữ hơn các trận giặc kim thời, số chiến sĩ bỏ ngoài trận, không đánh dặng nữa thì một trăm hết 25 người. Tại trận địa

Nhật-Đôn bị 47. 200 người tử tại trận, 47. 400 người bị binh trong đó hết 4000 người bị nã và 555. 000 người chết.

Số ấy chẳng phải là chỉ các thế trận chung, số ấy có nhiều khi cao quá nếu tính theo các báo khác. Trận mà giết người nhiều hơn hết là trận Borodini một trăm hết 20 người trận Austerlitz một trăm hết 25 người; trận Waterloo một trăm hết 15 người; trận Solferio một trăm hết 12 người.

Còn các địa trận Balkans, Lule-Bourgas, Tchataldja. Monaster thì lấy bực trung mà tính thì một trăm chết hết 10 người.

Còn trận Âu-chiến mới đây, khởi chiến hồi ngày 2 août 1914 cho đến 4 novembre 1918, tính ra thì là 4 năm, 3 tháng 9 ngày, ấy là một trận giặc dài hơn hết trong thế kỷ này, trận giặc Crimée đánh 2 năm từ 10 avril 1854 cho đến 30 mars 1856. Còn trận giặc Italie thì lâu có 2 tháng; trận giặc Prusse đánh với Danemark hồi năm 1864 đánh 9 tháng; trận giặc Prusse và Italie đánh Autriche hồi năm 1866 đánh 6 tuần lễ trận giặc Pháp-Đức trước hết từ ngày 10 Juillet 1870 tới 29 Janvier 1871 đánh 6 tháng; trận giặc Nga-Thổ hồi năm 1877-1878 đánh 10 tháng; trận giặc Nhật-bản và Trung-huê hồi năm 1894-1895 đánh 9 tháng; trận giặc Hispano Huê-kỳ đánh 4 tháng; trận giặc Transivaal 1899-1902 đánh hai năm rưỡi, trận giặc Nhật-Nga hồi năm 1904-1905 đánh 18 tháng; hai trận giặc Balkans không đầy 7 tuần lễ.

Công nghệ tại Huê-kỳ

Trong lúc giặc giã tại Huê-kỳ các hãng làm xe-hơi càng ngày càng nhiều. Chẳng những các nước liệt cường gửi mua xe-hơi dùng về việc chinh-chiến

Lời nói phong phanh

mà thôi, các người ngoài họ cũng gửi mua nữa, vì dân sự Huê-kỳ càng ngày càng giàu thành ra xe hơi là món để người chường diện. Nhật là mấy hiệu Ford, Overland, Studebaker càng thịnh phát. Chẳng những là thứ xe đi chơi mà thôi, xe camion để chở đồ cũng vậy. Nếu tính số xe hơi nội cả Âu-châu thì hết thấy có 522.000 cái mà thôi, còn một mình nước Huê-kỳ thì có cho tới 4. 242. 000 cái, nếu lấy dân số mà tính thì trong 29 người có 1 cái xe hơi, còn như Âu-lê thì trong 268 người mới có 1 cái Langsa, thì trong 402 người mới có một cái, còn A-lơ-mãn trong 684 người mới có một cái.

Tại Huê-kỳ có 530 nhà làm xe-hơi, bạc vốn có 4 ngàn triệu quau, dùng 300 ngàn người thợ, làm ra lợi có 5 ngàn triệu mỗi năm.

Bây giờ giặc yên ổn rồi, việc buôn bán mới khởi sự lại như thường, rồi đây các xứ mới mua xe-hơi nhiều đư. Hồi năm 1918 làm có 25 ngàn cái xe, qua năm 1917 làm tới 82 ngàn.

Đó chứ tôn nghĩ coi cuộc buôn bán của người ta ra thế nào, nghe nói tới số tư bản cũng nhiều, mà nghe nói tới số huê lợi cũng to, còn nhảm lại dân xứ ta tư bản thiếu làm sao cho có lợi, đã vậy nghề buôn là nghề người Nam-kỳ không ưa. Phải chi các nhà tài chủ có tư bản nhiều, có con nên cho đi học biết đủ chữ nghĩa như người rồi cho nó sang qua ngoại-quốc học lấy nghề buôn, coi cách tính toán, cách khôn đại, và cách làm của người rồi về xứ tổ chức cái nghề buôn mành dặng làm gương cho đồng bang, có tư bản bao nhiêu đem ra buôn bán hầu tranh quyền lợi với người.

Hiện giờ ai ai cũng lo bán buôn, lo nghiệp nghệ, vì sau này đây, đời càng ngày càng khổ, làm cả ngày mà chẳng có đủ mà ăn. Xin phải lo xa, xin so sánh công nghệ của người buôn bán, của người dặng mình làm thế nào, chớ nếu vậy vậy mãi, thì phải chịu hại ngày sau.

Du N. B. T.

«Lời nói phong-phanh» là một lời nói có khi thiệt mà cũng có khi chẳng thiệt vậy, vì là một việc ngày nay đã nghe vấy ngày mai lại dỏi ra khác không chừng. Thế thì «lời nói phong-phanh» cũng chẳng khá tin cho lắm; nhưng mà cũng nên chú ý để đó phòng khi việc sẽ hiện ra như vậy chẳng sai.

Muốn cho chư vị khán quan xem chơi cho biết lời nói phong-phanh, vậy kể từ đây về sau, Bôn-báo xin ăn hành vào khoản này những lời nói phong-phanh, nghe làm sao đem y làm vậy, không thêm bớt một máy dẫu những lời ấy thiệt giả thế nào, Bôn-báo chẳng dám công nhận.

Sau đây xin chư vị chớ tưởng lời nói phong-phanh đó là của ai nói mà cật hỏi. Bôn-Báo thà cam thất lễ chớ chẳng chịu cho biết là ai nói đó.

Nghe nói phong-phanh rằng: Nơi giáp ranh tỉnh Châu-độc, Long-xuyên, có một dân Âu châu hay giả mạo làm dơi, cai, bếp, lính đi tuần du rồi thừa cơ mà giật của mấy chiếc ghe thương hồ. Vậy thương khách hãy phòng lấy kéo thỉ loại giao và xin nhà-nước mở lòng nhân-huê lập thể mã tróc bọn ăn cướp này mà trừ mối hại cho lương dân.

Nghe nói phong-phanh rằng: Bọn chà và góp tiền chổ tại chợ Ô-môn hay làm nhiều dều ngau-ngược vi-phép với mấy tay bán hàng vật và góp tiền quá tarif định. Nếu quả như vậy... thừa nó đi.

Nghe nói phong-phanh rằng: Thấy Đ.. là thầy cho thuốc bình ho có danh mấy năm trước tại Ô-môn lúc này thiên hạ vẫn vẫn lại nhà thầy nữa, vì thuốc ấy hết hay, uống chẳng thấy chi là hiệu nghiệm. Tô hết dài....!

Nghe nói phong phanh rằng: Mấy người đờn bà (Annam) vợ chệch tại C. T. nói; Nếu Đông-bang ta mà tây-chạy hàng-Tào cho đặng, thì họ cũng nguyên đồng lòng mà tây chạy ba chú chệch phứt cho rồi!?

Nếu lời phong phanh này mà chẳng sai, thì Đông khá khéo đờn bà xứ ta đó...! ? Ấy là họ bực sự đời Tào mà cút về giầy đoàn-thể Nam ta vậy!

Phi tập

ĐIỀU SỜ HẠNG-VỎ

Nên nước dư trăm trận chiến công
 Tổ thấy rần rộ đến Quang-trung
 Ai Táo lửa tác cung châu lạc
 Tiệp hội giỡm lòng dạ ngọc không
 Một mắt có trời xa Trạch-Tá
 Hai về không mặt ngọc Giang-Đông
 Năm năm dọn dẹp chưa nên cuộc
 Nhấm mắt đành cam tức Lỗ-Công
 S. N. A.

Hơn thua trong một cuộc anh hùng
 Mặt mũi nào còn lại cõi đông
 Muốn dậm gian-sao ngợ mắt ngó
 Tám ngàn Tì-đệ phải tay không
 Bác canh Trử-thượng thêm buồn dạ
 Tiệp rượu Hồng-môn nghl uống công
 Chấn củ anh cha dấu đoái tưởng
 Thân này liệu trả nợ tang bồng...!...!
 T. N. V.

BỊNH TRƯƠNG-LƯƠNG

Năm đời hưởng lộc gọi An quang
 Không có thấy Trương bệnh nặng mang
 Cảm nỗi ngoài vườn mưa móc Hôn
 Thương đi trong nhuộm nước non Hàng

Hồng câu giận Sở đời trông bạc
 Bạc-lãng cừu Tần một lá gan
 Mượn thuốc thần tiên trừ bệnh số
 Tham công Hà, Tịch, mẹo giàu sang,
 S. N. A.

HÒA VẬN BÀI THI

«Thơ» khốc Đồ tướng quân phi-công»
 (Ao Hà n. 122)

Ngân cấm can, cảm Đổ linh công
 Vị quốc vong xu đượm giọt hồng
 Trăm trận xuống pha đồn lủy động
 Mấy lần bay lược cõi bờ rung
 Sanh làm tướng Pháp gan như sắc
 Thất lại trời Nam tiếng tự đồng
 Mặt ngời hây còn bia trận mặt
 Gan trung rành rành chói trời đông
 Nguyễn-hữu-Phước dit Phúc
 (Omôn)

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 7 120
 Đông-Dương..... 7 20

Giá lúa

Từ 5\$15 cho đến 5\$ 25 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CANTHO

TỘI NHƠN ĐÀO TY

Ngày 12 Aout 1919, một tốp tội-nhơn làm đất gần nhà-thương, có 2 tên tội thừa cơ lánh bứt (trốn). Chừng chức việc coi tội hay đặng, lớp thì lo dắc mấy tên tội kia về khám, lớp lo chạy đi kiếm 2 tên tội này trốn, chạy ra mé rạch Cánhơ lại giựt chiếc xuống của 1 bà già đang dậu dưới bến rồi đồng hè hơi ngang sông mà chạy. Thình lình bà già bị giựt xuống nên la làng xin tiếp bắt 2

MƯƠNG GIẤY OAN NGHIỆT CHO RỐI

TẮM THÂN!

Ngày 16 Aout 1919, lúc trời rạng sáng thiên hạ gặp một người đờn ông, chẳng rõ duyên cớ làm sao, mà mượn giầy oan nghiệt treo cổ lòn-teng trước nhà thờ ch.ợ giữa (Cánhơ) mà tự tử.

Tri hô, làng xóm tựu lại cắt giầy đem hăng xuống, xét trong mình gặp một cái giầy thụt thảo tên Nguyễn-văn-Khá 31 tuổi gốc ở Đông-Phú (Cánhơ)

Làng lập tức báo đến quan Biện-Lý ngài day chôn.

MUỐN CHẾT MÀ CHƯA TỚI SỐ

Ngày 17 Aout 1919, Đào-thị-Quyển 38 tuổi ở làng Thới-an-Đông (Cánhơ), giận chồng, giận con, giận anh em, hay là giận quí thần gì không rõ, lấy dao lục lục nhè cổ mình mà cắt. Xóm giêng hay đặng lập tức đem thị Quyển đến Nhà-thương cho quan thấy-cứu cấp. Tánh mạng vô hại..... vì mới vừa phạm tội, chôn hòng còn nguyên..... sống!

Nghe lại thị Quyển nầy có tánh khùng khùng, bữa đó nhằm cơn cơn ra có đời.

ĂN TRỘM CHÉM CHỦ NHÀ.

Đêm 18 Aout 1919, ăn trộm đến nhà tên La-văn-Ty ở làng Phú-thứ (Cánhơ) khoét vách vào buồng gạo và tìm quần áo..... La-văn-Ty hay, vát chĩa nhẩy tới đâm ăn trộm, song đâm hụt ăn trộm áp vào giựt chĩa và chém tên Ty một vết nơi tay, rồi thoát thân đào ty.

La-văn-Ty tri hô ai nấy tựu đến tiếp cứu, chớng mà ăn trộm trốn mất, đồ đạc gạo thóc còn y chẳng mất.

Tên Ty đến nằm nhà thương dưỡng bịnh.

SÓC-TRĂNG

VIỆC RUỒI RỒ

Ngày 17 Aout 1919 tên Phan-văn-Hồ 15 tuổi ở Xuân-hòa (Sóc-trăng) cời trâu

tên ăn trộm đó. Khi làng ửng tiếp đến nơi thì bắt đặng 1 tên mà thôi, còn tên kia chạy mất kiếm không đặng. Làng bèn giao tên tội bắt đặng lại cho ông quản Trọng đem về khám giam cầm lập tức.

MẮT KIỀM VÀNG CHẠM

Ngày 13 Aout 1919, tên Lê-văn-Túc ở làng Thới-lai (Cánhơ) đem đến tiệm cầm đồ mà thế 1 cây kiềm vàng chạm. Bởi mắc lộn-xộn đồng người kẻ chêu kẻ lãn, chừng tên Lê-văn-Túc vô nói đặng với tài-phủ trong tiệm xin thế kiềm, bèn thò tay vào túi..... ô hỡi kiềm vàng chạm mắt tiền đã rồi. Chẳng biết ai lấy mà nói, tên Lê-văn-Túc đến bót xin có với ông cò trước sau vậy.... vậy....

Theo lẽ thường, sở tuần phòng cũng lừa... sẽ... kiềm... bắt... tên... nào... ăn... cấp... đó... cho...!...!..

LÃO TRƯỞNG ĐÃ TIỀN-BỮU

Tại làng T... Ph... (Cánhơ) thị Q... 18 tuổi gái xuân xanh trước đã vì tiền vì cửa đành để nhụy đào non cho ông hương C... là già 60 yêu ấp (ấy là: 60 có cửa cũng vừa 18 mà)

Từ ngày: Trước cũ Mai non giao nhánh loan già phụng trẻ vậy đời... Lão C... thì vui, còn thị Q... thì tủi... Lão C... vui cũng phải: vui là vui: tuần nhĩ thuận á há há.... gặp đào non, từ trước những nay, ai mấy mặt. Còn thị Q... tủi cũng nhảm: tủi là tủi: tát thanh tân ý hu hu... bị lão mạo, thoát sớm đến chiều, đeo dín cần. Thị Q... buồn hoài... buồn mãi... buồn thết... cắt mình mang gói thảng xông. Lão-Trưởng kiếm bên này... kiếm bên kia... kiếm bên ọ... không thấy, ư chi Tiều-Bửu trốn đi đưa đồ... lùm cùm theo bắt đặng, máu ghen hừng dậy, nổi xung... bặt tai. Tiên Bửu la làng chói lói. Làng bắt tra vấn.. Lão-Trưởng xin tự thuận, Tiên-Bửu không nghe, nài giới đến quan Biện-Lý,

với anh nó tên là Phan-văn-L... lúc trâu xuống đước Phan-văn-Hồ và anh nó té nhào lại trước đầu con trâu, rồi cho tên Hồ té nhằm sừng trâu trắng cuốn bông. Cũng là may vì chẳng mấy sáo, nên không đến nỗi làm hại tánh mạng đáng.

Một cặp oan ương

(Tiếp theo)

Lý-cẩm-Nhuang thấy Khương-bửu-Sanh buồn lời cay đắng, đôi hàng nước mắt chưa chạng liểu đáp rằng: «Chàng chưa tượng trong đực, tội trách thiệp rất oan lời thế xưa nảm giữ chẳng quên, nhưng mà mạng cha phải vướng khéo tội. Chàng sử kinh cũng biết, để áo mặt qua đầu. Việc thiệp đây duy có thần tiên mới rõ đáng tâm lòng đình sắc»

Khương-bửu-Sanh nghe phân mới bấy nhiên lời hơi giận đã nguôi dần, vì cực thương rất lắm, liền hỏi rằng: «Vương mạng cha, phân lại dạ đình sắc, nói rằng bấy lâu nay trách kẻ mi thương, lòng sâu nào đêm không an giấc. Cha nàng bày nhiều đều thất đức, chồng nàng vướng lộn lăm ngay, vậy nàng cũng không tiếng cản ngăn, nữ đề nhà ta bị hại, vậy sao còn tính nguái, thế nguyên xưa oang phải rõ ràng.»

Lý-cẩm-Nhuang liền đem việc cha mình ép gá, và sự đóng cửa mà chờ người bày rõ, lại tiếp rằng: «Thiếp cũng muốn gỡ tin cho chàng rõ, vì không người giúp việc cho nên, e họa hổ chẳng thành, mà thiệp cùng chàng chẳng tốt. Còn việc kiện thưa thiệp nào rõ thấu, vì lúc đó, mả ở Thượng-Hải mà nuôi mẹ bệnh». Nói rồi dòng châu nước nước, tức tức sụt sùi.

Thiệt là:

Nước mắt dòn bà đề xuôi

Lửa lòng Quán-tử mau tang

Khương-bửu-Sanh nghe rõ đuôi đầu liểu âm Lý-cẩm-Nhuang vào lòng, nhìn

mặt, nước mắt rưng rưng mà rằng: «Thub nhân ôi! xưa ta chưa rõ biết trong dạ thiệt bất bình, tội trách người nghĩa hậu tình, ta rất hẹp suy chớ chấp.»

Lý-cẩm-Nhuang nói: «Chàng chẳng lòng nghi thiệp, chớ phận như nhưoit phải toan, tuy thử tiết với chàng, chồng sờ sờ tại đó. Chàng phụ chàng ai cho rằng thiệt, đã mang câu bội ước rõ ràng mặt nào còn đứng giữa trần gian, thà thiệp thác cho toàn danh giá. Kiếp này không đáng hiệp, kiếp sau ắt phải nên»

Khương-bửu-Sanh lại rằng: «Thub nhân nói sao vậy, lòng nàng ta biết, kẻ chi làm người hay. Huống chi: cha còn tại đường, nàng đi nữ nghĩ an chín suốt. Còn ta đem trông ngày đợi, gặp mặt nhau vừa rõ ngọn ngành, nàng đànb lánh mặt xa chơi, ta còn sống với ai đồng tịch. Vậy ai rằng là thảo, rủa ai gọi là ngay, nếu nàng tự quyết liểu mình, thì ta cũng suốt vàng tìm bạn.»

Thoạt nghe Lý-mỹ-Nhan lên tiếng bước vào, Khương-bửu-Sanh mới buồn Lý-cẩm-Nhuang ra.

Lý-mỹ-Nhan thấy hai người nước mắt chưa ráo, thì hỏi rằng: «Hai em có việc chi, mà coi tuồng sáu não lăm vậy.»

Khương-bửu-Sanh bèn đem việc mình thuật lại cho chị dâu nghe, thì Lý-mỹ-Nhan đáp rằng: «Hai em đừng sáu não, biệp nhau, chắc có ngày.» Bèn cầm Khương-bửu-Sanh và Lý-cẩm-Nhuang ở lại chơi, chuyện vẫn đến chiều mới từ giả ra về.

Thiệt là

Ân tình càng kẻ càng nồng

Duyên thắm càng phân càng đẹp

Nói về Lý-phú-Cang từ khi đuổi Lý-mỹ-Nhan đi rồi thì buồn rầu chẳng xiết, tức vì bất hạnh sanh con, nên mang lấy bệnh thổ huyết. Lý-thanh-Hà thương nhân tin cho Lý-mỹ-Nhan hay thì Lý-mỹ-Nhan lấy làm lo sợ, song chẳng dám về nhà e khi cha thấy mặt tức giận càng thêm bệnh, nên ôm lòng sáu ở nơi xóm Vĩnh-Hạ với mẹ chồng.

Ngày kia bệnh Lý-phú-Cang trở nặng coi thể chẳng khỏi chết gấp, nên Lý-thanh-Hà vội vàng sai người đến Vĩnh-Hạ mà cho Lý-mỹ-Nhan hay. Lý-mỹ-Nhan lật đật thưa với mẹ chồng hay, rồi riết về nhà, thấy cha mình vóc mòn, bình ốm, thì đau lòng rơi nước mắt tức tức sụt sùi.

Lý-phú-Cang nằm thiệp thiệp nghe có tiếng bên tai liền mở mắt ra thấy Lý-mỹ-Nhan từ mắng rằng: «Đồ liểu nhưoi sao mi, cả gau dăm vào cửa ta, ta đã nói với mi rồi, miệng còn chút hơi hơi hóp, thì mi chớ vô nhà ta cho ta thấy mặt, nay mi quên rồi sao?»

Lý-mỹ-Nhan thưa rằng: «Con nghe cha đau nặng, nên về mà than thuộc ít ngày, xin cha mở lượng hải hà, để cho trẻ nuôi cha lãn mạnh. Chừng đó con vưng lời cha mới đáng.» Nói rồi cúi đầu lạy cha.

Lý-phú-Cang đáp rằng: «Hay là mi hayta chưa chết, về thúc cho mau dựng lấy gia tài, chớ chẳng vì lòng thương mà đến, thời để ta làm từ từ mi, gia tài giao nhập cho Nhà-nước coi mi làm sao dựng cho biết.»

Bèn kêu Lý-thanh-Hà vào thơ phòng lấy giấy mực đem ra, biểu đỡ mình dậy, tay rung lập cặp xuống búp tá bốn câu như vậy:

Cửa cải gia tài hiển nạp kho,

Từ, Nhan, là gái chẳng thơn tho;

Cúi xin quan.trấn đừng đừng phụ,

Thầu lấy gia tài Lý phú cho,

Lý-Phú-Cang kính.

Việc rồi Lý-phú-Cang lại nói rằng: «Để mi đánh liểu theo lủ cơn đó, gian giàu, eอุป giực về cùng đủ lăm giàu, gia tài ta chẳng có bao nhiêu, để lại cho mi eong không đủ.»

Lý-mỹ-Nhan thưa rằng: «Con chẳng vì gia tài làm trọng. quyết về đây sáu sóc cha đau, lòng hằng khẩn phạt vái trời, phò hộ cho cha dựng mạnh. Hễ con lảm lỏi, thì cha hành phạt rất ưng, còn người chẳng tội chi, xin cha đừng oán

lấy, cháu thơ bằng nhắc nhở, đòi giấc tới thăm ông, thiệt một tâm lòng thaub, xin cha thương tội nghiệp. Lại Khương-trí-Ngọc là phận trai, trai thấy gái làm sao không muốn, lựa lời phớm phlob gây tình, không dè dặc nên con cam lỏi.»

Lý-phú-Cang nghe vậy liền đáp rằng: «Cha chát đến nỗi này mi thiệt già hàm dài lưỡi đến nỗi này còn rồi chữa cho trai, ta chẳng biết Trí-Ngọc là ai, cũng không có đứa mô là cháu.»

Lý-mỹ-Nhan thưa rằng: «Lời phải quấy con phân minh bạch, biết cùng chẳng là ý của cha, một lòng giữ lấy thảo ngay, chẳng phải nhiều lời chữa.»

Lý-phú-Cang tươi giận người lãn, thì nghĩ lại lời con nói rất phải: Cháu ta thiệt thơ ngây, không biết đến té ông hẹp tượng; liểu ngó Mỹ-Nhan mà rằng: «mi nói mi có con, con mi ở đâu bấy giờ, sao không giấc vào cho ta xem.»

Lý-mỹ-Nhan thưa: «Trẻ còn ở nơi xóm Vĩnh-Hạ, bởi không có lời cha, con đầu dăm tự chuyên giấc đến, vậy cha để cho con đi, trong một khắc bỗng trẻ về chẳng trẻ.»

Lý-mỹ-Nhan thấy cha đã xuôi theo, lòng mừng chẳng xiết, kêu xe thảng đến nhà, thuật chuyện cho mẹ chồng hay, rồi bỗng con trở lại, Lý-mỹ-Nhan đem con vào phòng. Lý-phú-Cang thấy cháu, tuy tuổi mới nên bốn mà có trí khôn ngoan, mặt mày sáng láng lấy làm mừng rỡ nhưng mà bệnh càng giờ càng nặng, liền ngó Lý-mỹ-Nhan mà than rằng: «Cha bệnh thiệt khó lành. những việc lỗi của con khi trước, cha không chấp nữa. Vậy cha hũy tờ này, con hãy lấy gia tài mà nuôi dưỡng trẻ, con hãy ráng mà chiếu cố Cẩm-Nhuang cho lảm. Phải chi có Khương-trí-Ngọc ở gần, cha kêu đến mà dạy những điều phú thát.» Nói rồi ho gằn một tiếng, máu miệng tràn trề, bốn nương may bạc.

Lý-mỹ-Nhan thàng khóc chầu cùng, đoạn sai người cho Lưu-thiều-Đức hay thì Lưu-thiều-Đức mau mau đến chỉ về các đếu cho Lý-mỹ-Nhan, đến khi chôn cất rồi xong xá mới về.

(Sau sẽ tiếp theo)

Huỳnh-bá-Tứn.

Minh-Lương. — Rạch-giá.

Truyện này in rồi và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuốn là 0\$ 35, mua nhiều về bán tính giá nhẹ

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt trong băng nước mía, uống đã ngon mà giá lại rẻ.

Vậy Bồn hiệu kính cùng chư quý vị rõ: Như vị nào muốn lãnh về bán đang kiếm tiền huê hồng, xin viết thư cho Bồn hiệu mà thương nghị.

Lãnh về bán khỏi trả tiền trước, bán được bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu.

Còn như vị nào lãnh rượu về mà bán chẳng được, thì gửi trả lại cho Bồn hiệu cũng được vậy, miễn là về còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho
Kính Cáo

Võ văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thom lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 Novembre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thầy giáo cần mẫn con nít học mau tân phát vô cùng.

Tiền học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giá như vậy.

Học ngoài (không ăn ngủ) ...4\$

Học và ăn buổi trưa,7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Đốc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thì kể là:16\$

Bữa 3 Juillet bài trường tới 15 Août thì tựu, còn kỳ bài trường Tết thì cứ rằm tháng chạp bài, qua rằm tháng giêng thì tựu, bà con có bác ai có dịp đi Cantho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đếu gì, xin gửi thư cho Ông Võ-văn-Thom, thì lập tức có thư trả lời

MỸ KỸ

TIỆM HOA CHON DUNG VÀ KHẮC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đặng hay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mù thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu hào một theo lá nhân hiệu, vân vân.

Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ họa chon dung nhảm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô bở, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biểu liêu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU cần khải



TANG THIEN KY

DIT

TANG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction (Cantho-Ville)

Lãnh soát các công việc

— HỒ VÀ MỘC —

CẮT NHÀ—LÀM HÀNG RÀO—ĐỐC CÔNG ĐẲNG
ĐÁ TRỨNG- CIMENT- ĐÓNG CỬA LẮ SÁCH- CỬA
LÔNG BỐ- VẪN HOA TÂY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy mực thành tính làm đầu.

Các việc tôi lãnh, thì tôi hết lòng lo lắng cho toàn vẹn, cho mau máng, những thợ của tôi đều là thợ lựa, rút tay giỏi khéo khéo mà thôi. Xin trong chư quan tử, ai muốn mượn tôi làm việc chi thì khá viết thư cho tôi, hay là đời gót đến nhà tôi CHÂU-THÀNH CANTHO, ĐƯỜNG SAINTENOY (CÁU TÀU LỚN) NGANG CỬA QUAN TRẠNG-SU GALLOIS MONTBRUN MÀ THƯƠNG NGHỊ— Còn về việc tờ giấy chi chẳng hạn, nếu có dấu hiệu tôi mà không có chữ tôi ký vào, xin chư ông khá lưu ý rằng đó là không phải của tôi thật, vậy nên tôi chẳng hề chích biết tờ giấy ấy bao giờ

TANG-NHAI

Cần-khải

Hậu thạnh

Giao tiếp thương mãi hội

CU LAO MÂY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mười ngàn tạ lúa (10000rls)

Hàn mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn

hàn bạc tình theo số lựa trên đây, vị nào muốn hàn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn tính máng mả lúa chia lời.

Cúi xin quý vị sáng lòng hiệp vốn mà lo đếu ích lợi chung và mở đấng thương cho bạn mình mau nhẹ bước.

Như muốn hỏi đếu chi trong việc hội xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tứ chủ hội Thương-mãi sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cần khải.

Một việc khá lắm

Có quan Giám Đốc Quesnel sáng lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mỹtho) sớ thứ nhất được 46 mẫu, ở đũa mé kinh, sớ thứ nhì được 246 mẫu, ở đũa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộ, kinh này xống mới vét lại lớn lắm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chở lúa ruộng lắm, và như muốn chở lúa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười ba cái đìa, cá rất đại lợi. Có một sớ đất khác kề cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giảo giá bán

Hai sớ ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ai muốn mua hai sớ đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sớ Nhứt trình An-hà tại Cẩn-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ.

BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc

1465 mẫu ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-bòia trung-nhi (Long-xuyên)



Có cần hỏi thăm đều chi thì gửi thư cho ông Vô-vũ-Thơ, Colon à Cánhơ mà thương nghị.

Xin ghé mắt

Truyện Ngự-phụng-Lâu của Trần-văn-Hưng có để bán tại nhà in Hậu-giang Cánhơ. Vay xin đóng hàng liệu vải cắt tiền láng phí mua đọc giúp vui giây lát, giải muộn thoả cũng được vài canh. Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau thấy đều tẻ mà chừa!

- Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ lắm !!!
- Giá mỗi cuốn là..... 0\$20
- Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn
- 1 cuốn giá..... 0\$20
- 50 cuốn giá..... 6\$50
- 100 cuốn giá..... 12 00

LÊ-KHANH-TRINH

Géomètre civil

CANTHO-CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ

CantHo-CHAUDOC

Lành đạt diên thổ

Phân ranh hạng

Trương phân thổ sáng

Công chuyên làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Phổ cáo đồng bang

Kể từ buổi An-Hà Ấn-quán, Tại Cánhơ, tạo sáng đến rày, Lạc-châu quân-tử, cư đây Mãn-cần mua giúp, ngày nay thanh-hành, Thạnh-hành dựng cửa hàng rộng mở Máy sấm thêm, thấy thợ tin rông, Lành in chi thầy đẹp xong, Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-bồng, [thiệp-tan.

Toa, số, bộ, làm càng kỹ lưỡng, Chắc lại bền chẳng nhường của người Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bố, để đời ít hư. Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy, Tự điển cùng Sử ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lệ, dạy kham, Cách thi hành án, thiệp làm rất hay. Thước, viết nghiên sáng đầy đủ hạng

Thiếu chi đâu giấy láng, mực ngời; Chuốc trao, nào phải những lời.

Song chơi 1 chuyến xin mời các ông Tuy vật liệu, nay không dễ đủ,

Bồn quán nào dám phụ ý ai, Khó nhọc thứ mấy chẳng nài, Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà An Quán Bd Saintenoy Cánhơ. Đón khách.

Thuốc diên hiệu Globe (TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 diên



Có gói 20 diên

Hút đã ngon, dễ dành lâu được không mồi, không mồi. Tại Hàng DENIS FRERES có trữ bán

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Géomètre civil

Longxuyen - Chaudoc - Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGÁCH

LONGXUYEN-CHAUDOC-SADEC

Lành đạt diên thổ, Phân giải hạng, Trương phân thổ sáng, Công chuyên làm kỹ càng và tin giá nhẹ. Diên chủ có cần dùng xin viết thư thương nghị

LOI RAO

Kính cùng lạc-châu đặng rõ, tại nhà Lo Hậu-Giang Cánhơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chức có quyền thi bành như trước-tên.

Sách này có 156 trương và có đủ kiến vết thì lời truyền rao, của ông ĐƯƠNG-VĂN-MÉN mới soạn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$ 00

Tiền gửi..... 0. 15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-giang Cánhơ, mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÁU THÀNH CÁNTHƠ

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều hạng, tùy theo giá.

Trong lạc-châu, chư vị nào muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

Thuốc gói hiệu Globe

(TRÁI ĐẤT)



Máy xay thường dùng thuốc đều cho thuốc Gả-lốp là được, khỏi thơm, hút không khô cổ.

Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trữ bán sỉ mà thôi.

PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RĂNG VÀ THAY CON MẮT

Chủ nhân **TRIỀU-CUONG**

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188—Cholon

Một tiệm mới ở tại đường Gallieni, số 3—Saigon

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần chợ-Mới)

Bổn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhãn «Con Bướm Bướm» làm tin, chớ qui vị cho mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhãn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kẻo làm thứ giả uổng vào thêm hại

Bổn Dược Phòng có gửi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giảm giá cụa tiệm tôi, chớ qui vị ở trong Lục Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho, hay sùng lòng gửi cách Contre remboursement. Còn tiền gửi về thân chủ phải chịu

SHANGHAI BỔ HUYẾT YẾN SƠ VÊ

(20) Thuốc bổ thận tinh thần hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món đã hay, lại lịch tiết vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quý lạ trong việc tráng dương nếu bệnh các chứng thuốc Thận rất nên đề đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận bất giao sanh chứng chiêm bao di-tích, nếu để lâu ngày đường Ngạc quan hư zudong mộng hoải biến ra chứng Trệ-khí (đau giá) dùng thường thuốc này thì trạng hóa cho mạng môn ấm nơi thận thì tức thì mạnh giới:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dặng, giao cấu không nổi, mộng-mị di-tích cũng là đờn hà lạnh nơi tử cung, đờn ông tinh huyết hư nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chắc của các loài cá, và ấm thận thì hơn sức Lộc-ohung, thiệt là bổ thận hạng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bàn hoảng thọ thấp, nhiệt sinh chứng lậu trĩ, ngũ lâm, mới thì dài sát, lâu thì bại hoại đờn diên, hay là bởi đờn sang độc mà uổng nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phại tư-vị hao thân phứ; dùng đến thuốc này cũng năng hồi bổ chơn nguơn tiên trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mỏi gối, nhứt tề xương cốt, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi hơi quá độ khiến tinh thần búng rúng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vị hư khí huyết hao kém, hay

mệt hay mỗi đêm khuya, thường hay sông bều bởi tích trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện ti châu tiêu au ôn;

5.—Đờn hà con gái đường kinh huyết hư huyết kinh vàng dợt nưong trệ đờng khởi huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, bạch đái hạ, đường kinh trở sục không chừng, khi ít khi nhiều nơi âm môn hư lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hư mang môn hỏa kém, hay đái đêm, xương cốt mỏi mề, dùng đến thuốc này rất có tinh hồi thận, đờn già tuổi cao cũng mau có con thiệt là thuốc bổ thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng đã kể như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thân thể tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khí huyết dần suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dặng, bệnh hoạn liên miên, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm sức sống lâu, già trở nên trẻ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bổ huyết rất hay quý trong hoàn cầu.

Chớ qui vị có mua hãy nài cho dặng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhãn «Con Bướm-Bướm» mới là thiệt thuốc của Bổn-Dược-Pông kẻo làm thứ giả mạo

Cách dùng: Tối trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIỆT GIÁ:

Mỗi hộp hai hoàn 1\$00

HIỆU MỚI Trần-Mạnh

Ở đường mé-sông, zầu cầu lâu Khách-Trú—Cantho

Có bán đủ thứ: Rượu-tây, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tây (PRODUITS PHARMACBUTIQUE-) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-cách kim-thời, vân vân.....

Kính cùny Luc-châu Quán-tử

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kể trên đây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lãnh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách châu thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chớ-lộn lập tức. Nói tóm lại đến là: chớ-lộn có cần dùng vật chi, ở tại Cantho có bán, thì tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chớ-lộn dặng, vậy.

Xin chớ-lộn Quý-khách, tương tình đờng-ban, ra ơn chiền-cổ, giúp nhau, dặng mau lần-hộ trong nẻo thương-trường, thì ơn ấy rất nên thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHIƯỚC

Đường kính lập—Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thấy rõ, tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẽ trong tủ kiến có rộng nước kiến lên

không dặng, ruồi bu không được lại; khỏi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bằng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Cáo bạch

Có bán cang viết «PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR» ngòivết bằng vàng thiệt cao «PLUMES EN OR CONTRÔLÉ» không sét, không mòn. Có khẩu (AGRAF) một đầu thì bút viết, còn đầu kia thì viết chi (PORTEMINE); có phụ thêm 1 hộp nhỏ dặng nữa cộg chi dẽ thay. Cây viết này nếu gìn giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo cang viết năm cũ, một đồng của khách-trú bán đó.

Mua về, nếu

xài không dặng không xứng đáng với đờng tiền thì trả lại. Bón hiệu sẽ trả tiền lại dẽ.

Giá một cây là (có hộp, có compte-goutte) 4\$50. Mua nguyên lỗ về bán lại cang tính giá nhẹ hơn nhiều.



Trú bán tại nhà in An-Hà CANTHO

