

JEUDI 14 AOUT 1919

LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHƯT BÁO

報 日 河 壮

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHƯT TRÌNH

TRONG COI DÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỦ LANGSA

BỘN CHỦ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM..... 3\$00
SÁU THÁNG..... 2 00

TRỌN NĂM..... 5 \$ 00

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3. 00

TRỌN NĂM..... 7\$00

BÁN LẺ MỒI SỐ..... 0. 15

SÁU THÁNG..... 4. 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhặt trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhặt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX**RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bồn Dược Phòng kinh cho chư Quý Khách ở xa, gần nay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu nể-đam Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-tỉnh; nên bồn Hiệu an hanh ictur Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhưng Rượu thuốc của Bồn Hiệu ngâm, kè ra sau này: Vâ có một thứ Thuốc ho tuyệt là bay lão, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHI KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mâu, hê uống vò nội trong 24 giờ lui thay bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn Hiệu thì bồn Hiệu súng long gởi thuoc lại lập tức.

TRANG CẨM PHÒNG THẬP TƯỚU

Rượu thuốc này, tựa ròng những thuốc thương hảng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, da eo tui nởnément rồi, đều chứng coas rằng: rượu thuốc này, phép tan cát rất tinh, dung no mà tru' bịnh phong-thấp, bịnh nhứt trong gau cát và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thau Hiệu.

Nó trị được chứng đau phong, tay choré phu thung, da thịt sưng nhức, đau ruột mót gỏi, ic tay ic choru, đau nước trong gân cốt, các chứng thung độc di dung chau' au, đau nứa thân mình, (kêu là ban thân bất toại).

Tai dùn, hoặc ống hoặc tua' cung, đều mèo nghiêm cá thay, chẳng nhung là tru' bịnh ma tuoi, lại con lam cho ăn mao tiêu, máu chảy đều, sauh tinh huyết.

Lóng thuốc rượu này rồi thi tron thân khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần, nếu có bịnh uốn, lin tru' bịnh, uổng bịnh không bịnh uống thường thì mạnh giòi luôa luôa, cá đói khỏi lo bịnh hoạn.

CƯỜNG CHỨNG BỎ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn ròng những thuốc tốt thường hảng, qui trọng vò cung, lại có giàn thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thi nghiệm và chứng chác rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sauh tinh bô huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sác dụng quá độ, nhức đầu choré mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mót gỏi, khí huyết hao kém, tư chí mót mệt, đòn bà dường kinh không dung, bạch dài xích-dài đòn bà sauh dê yêu duỗi da mặt mét vang.

Chẳng luận đòn ông đòn bà, các chứng bịnh thuộc về bịnh hư bịnh tổn thấy đều dùng dặng. Uống nó thi no hay sauh tinh tham huyết, khỏe khoắn tinh thần, nhung người không con uống thường chắc sẽ có con, lại con hay trừ u ống vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú. Hê uống rượu thuốc này thi dầu bịnh chỉ nó trừ cùng nỗi.

BÀ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang tật, bịnh ict sanh. Còn như mạng sống của con người là bời nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, tư chí rã liệt, lõi tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bời huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư.

Bồn dược phòng bằng da tám chung, tiêm Phương kia thế no hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hê am hir thì bô am, dương hir thì hô dương, chẳng luận trẻ già, đòn ông đòn bà, người nào khi hir huyết bạc, thất huyết kém hao, hê uống rượu thuốc này thi dặng trắng tinh sanh huyết, chẳng nhung là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn siêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thi dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó.

Pbái uống cho thường thi mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUẢ-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hô-ốt và Mộc-quả, bồn dược phòng chẳng nên công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lai mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bịnh như sau đây, hê uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Đau trong xương, tư chí rã liệt, di bức không vững, da vàng, chơn thủng khí hir huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bịnh kẽ trên đây thi nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhirt.

Bất kỳ đòn ông đòn bà, hê uống nó cho thường thi mau tiêu hóa vật thực, lai thêm khí lực bội già, khôi lo bịnh hoạn vê sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huoát lược thơ cản, ấy là một thứ thuốc bi truyền tinh nghiệm đệ nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhir đau lưng, nhirc tay, mót choré, đau trong xương, hay đeo gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng mìn, hay là tay chứng bài hoài. Các chứng ấy hê uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Pbái tùy theo chứng bịnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mới khi ngâm thi có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thử thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhau để hiện Trung-Huè Dược-Phòng thi chẳng làm đỗ già mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gởi thư để chờ ở cho kỳ lương thi bồn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thi, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon,

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giội, thì hãy hỏi thăm may người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt họng, bảo chế y sành, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt họng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nơi, không khí nào thấy người Annam tới mua mà bán mát hơn người Tây Ban.

NHỮNG THUỐC THANH NIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bồ, những người ôm-o hay đau, rét, và nhất là cho người dân bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giội.

SOLUTION Dr DÉEM

Trị bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯƠNG HIANG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, đắt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mắt máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dăng các chứng bệnh hô, lao tốn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE
Có bán các thứ thuốc đã kê tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác
cùng hiện nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000f.

Hàng này của Lan-sa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm
một đén là tại Saigon có món chi
lùi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Công gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bảo:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm ròng bằng nước miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh vê
bán lại khôi, & tiêu trước.

TIÈM

Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đùi đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mìn ròn
đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ tho,
khăn đèn bằng nhiều tay và khăn hùng
tốt, buồng hàng, bán mớ và bán lẻ vò
nhột xe máy hiệu Michelin, giấy bám-đt
đèi cát đóng theo kiểu kim thời. Quí ông
ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gởi thư cho tôi. Tôi sảng lòng ký
hưởng mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bắc nhà thơ mà lành đù
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng
chữ quoc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần-khai.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- 1.— Thuế thương chánh.
- 2.— Đóng bao ôi ráng súc.
- 3.— Kinh cùng chư khán quan
- 4.— Về cuộc xuất cảng.
- 5.— Tình đời tráo chác.
- 6.— Trí sĩ dường nhàn.
- 7.— Lê nghinh tiếp quan Toàn quyền
Monquillot tại Cần-thơ.
- 8.— Lời rao
- 9.— Y cảm hối hương
- 10.— Khánh bạ vinh thăng
- 11.— Đặng thường ngô dâng báu tinh
- 12.— Thư gửi cho ông quản lý
- 13.— Thủng mực tàu dan lung gđ
- 14.— Thi tập.
- 15.— Năm-kỷ Thời sự giá bạc giá lúa.
- 16.— Một cặp oan ương

Thuế thương chánh

Hàng hóa xuất cảng nhập cảng đều
phải đóng thuế cho sở thương-chánh.
Thuế nhập cảng thì nhiêu hạng lâm, nên
Chánh phủ có bày một cuốn TARIF GÉNÉ-
RAL DES DOUANES (sách biên giới tiền đánh
thuế hàng hóa nhập cảng, tùy theo loại).
Sách này vẫn của Chánh-quốc, mà cảng
thông dụng với các thuộc-dịa.

Bon quán trường nên do theo tờ BULLE-
TIN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE SAIGON
mà phiêu dịch ra một vài giá thuế xuất
cảng nhập cảng, cần ích về hàng hóa nhập
cảng và đồ thô sắng xuất dương.

THUẾ NHẬP CẢNG.— Tarif général des
Douanes của Chánh-quốc, đãng thông
dụng trong các xứ Đông-Dương với

những đêu cái sưa lại bởi chí dụ ngày 11
Juillet 1902, 3 Juin 1903, 15 mai và 25
décembre 1904 với 10 octobre 1918.
Rượu mạnh (alcool) hay là rượu pha rượu
mạnh (spiritueux) nhập cảng hoặc đặt
tại Đông-Dương đều phải chịu đánh thuế
là đồ đe uống (taxe de consommation) lấy
ròng số rượu mạnh (alcool) mà đánh thuế
thỏi. Rượu mạnh đặt tại Đông-Dương theo
cách Annam và đê cho người bồi xí
nông, như rượu nếp và các thứ rượu
China thì được hơn, là mỗi lít đóng

thuế 0\$30 (lời nhẹ thuế nghị ngày 10
Septembre 1903). Rượu mạnh đê dùng
về trại xưởng (máy móc hoặc dồi tách),
không uống được, thì càng nhẹ hơn
nữa là mỗi lít đánh thuế một đồng điều
tay (0f01). Tuyệt vời và thuế vẫn cũng
phải đóng thuế Thông-nhà như vậy: (lời
nghị ngày 19 Avril 1906) 0\$20 mỗi ki-
lo thuế của nguyên lá hay là xát ra si ô,
làm ra dặng xia và bút; 0\$30 mỗi ki-lo
thuế thường (không ngon) làm ra dặng
hút hoặc xia, mà đê trâu vây hay là dụng
vào bao lớn (bổ rời); 0\$50 mỗi ki-lo
thuế tàu (china); 0\$75 mỗi ki-lo thuế
làm ra bút hoặc xia mà đê vào hộp hoặc
gói, có giấy bẩn hoặc nhàn hoặc liệu lò
làm, và thuế điều; 1\$50 mỗi ki-lo thuế
xi-gà.

Rượu mạnh và thuốc nồi trên đây mà
không đê một ki-lo thì được miễn thuế.

THUẾ XUẤT CẢNG GÀO.— Thuế thay
vì thuế điều chở sang ngoại quốc.

Lúa và gạo lức có lện lúa, mỗi trăm
phần lện lúa 23 phần lúa thì 0\$12 mỗi
trăm ki-lo; gạo lức có lện lúa, mỗi trăm
phần lện 33 phần lúa; 0\$15 mỗi trăm ki-
lo; gạo trắng: 0\$19 mỗi trăm ki-lo; tám:
0\$09 mỗi trăm ki-lo; cám: 0\$05 mỗi
trăm ki-lo.

Thuế xuất dương, mà chẳng phải là chở sang Pháp-quốc và các thuộc địa Pháp-quốc, thì là:

Gạo lúa lòn lúa, mỗi trăm phẩn lòn từ 33 phẩn lúa sấp lên: 0f76 mỗi trăm kí-lô; gạo lúa lòn ít hơn 33 phẩn lúa: 0f42 mỗi trăm kí-lô; gạo trắng, 0f32 mỗi trăm kí-lô; lẩm và cám 0f03 mỗi trăm kí-lô. Thuế đồ dùng đãng xuất dương: lúa và cám 1 su mỗi trăm kí-lô; gạo lúa và gạo trắng: 2 su mỗi trăm kí-lô; lẩm: mieng thuê, (lời nghị ngày 30 novembre 1910, chí dụ ngày 31 mars 1911). — Bông vải: côn hột: 2 quan mỗi trăm kí-lô; lật hột rói: 3 quan mỗi trăm kí-lô. Tơ: tơ sống: 100 quan mỗi trăm kí-lô; sợi tơ, kén, bá tơ: 15 quan mỗi trăm kí-lô.

(Rút trong N. T. N. B.)

Đồng bang ôi! ráng sức

Lâu nay tôi cũng có nghe nhiều ông thím già; có lòng nhiệt-thàuh muốn cho người Nam ta vững bờ, nên chẳng ngại tất công cầm cây đèn chiếu ra tỏ rạng dặng mà chỉ đường thương mại, cho người Nam ta lán theo có đoạt tranh mồi lợi. Như vậy là sự cẩn nhứt cho đồng bang ta biết mấy. Sao mà còn nhiều người không ngó ngàng đến là ý gì? Do bởi cớ nên tôi mượn dời lời quê dốt, cùng tỏ chung cho đồng bang xin tướng.

Đồng bang ôi! ráng sảng sóc tranh quyền đoạt lợi, kéo rốc đường thương mại trở về cho sớm. Kìa như 6, 7 năm trở lại đây, mỗi chợ như là Saigon, Chợ-lớn các tỉnh, tông làng, bất hàng nơi nào có chợ nhóm, thì đều có người Annam ta lán vào khui tiệm thủ lấy đường thương, tranh nhuros sự tài tình với khách trú. Hiện nay trước mắt tôi thấy dảng này 5, 7 ông ngồi nhóm lại chuyện rán nhau, rồi cũng nghe phân phiến về cuộc buôn bán không hề chịu thua súc người khách trú, dảng kia 9, 10 ông

cũng luận y như vậy. Đồng bang nghĩ coi, có phải người Annam ta, thông sự tính toán không? Thoản như tính dặng rồi, hùn hiệp rồi, khơi ra mà làm. Song có một điều tôi xin hỏi; vì cớ nào người Annam ta khai hàng buôn bán, mà người Annam không lại tiệm của Annam mà mua đó? Đề mà bo bo gánh tiền vát bạc đem đến tiệm khách trú cho nó lấy lợi to? Chứ chí tiệm của người mình không có thứ đó, món đó, (là đồ của mình dùng tự ý) thì lại khách trú mua cho đánh. Ai dời tiệm của người mình cũng đủ để như khách trú vậy, sao mà không chịu mua? Thời từ vây về sau như có tiệm người mình mở ra, thì mìn ráng vừa giúp cho nhau. Thứ lại đổi ba năm rồi coi có dắt thành không? Chứ lý siêng của tôi tưởng nếu người mình đóng tam biaplục với nhau, một truyền cho hai, hai truyền cho ba, ba truyền cho bốn, truyền lần lán với nhau, đốc súc với nhau, đưa tay lên, bè một lược chịu tiếng ử, dừng buôn chung với người khách trú. Làm như vậy; át dặng ít năm sau đây; thì cái mồi lợi dám chắc buộc nơi chon người mìn, mà lại mấy chục Hoa-kiều cũng phải kiên thâm không có chút chê bai mìn nữa.

Sáng nay chính phủ ta cũng rộng lòng, muốn cho người Annam chuyên lấy thương quyền, nên những các hạng bài sanh ý của mình sẽ vào xin thì phát cho liền; giá bạc lại nhẹ hơn người khách trú. Như vậy thì biết lòng ân hậu của Cháub phủ ta ra thế nào? Sao mà còn trì hoãn chưa chịu chiết cổ vào cuộc buôn bán? Kìa như buổi nã; các dảng hào-gia phú-hộ, từ chất muôn ngàn bạc trắng, cũng nên mở rộng cửa cho ra. Dặng mà khui hòn hùng này tiệm oq, chành kia, trước là hòn hiệp giờ giữ mối thương, sau lấy lời vào tiêu dung. Ấy là một việc nên làm lầm! Chứ lâu nay đã thiếu súc đua tranh cùng khách trú; là vì người khách trú đồng lòng vừa giúp với nhau, biết rằng: Người Annam ta lập khai

bằng buôn bán mặt lòng, song có một ngàn đồng, bồ hàng hóa dặng đổi ba ngàn đồng, đầu cho nhỏ, mấy chục công làm nén to, lần lán rồi lấy lời vào châm thêm buôn lớn.... Thấy không? Đề thấy vậy, mà điểm ubiên sao dặng. Nên đổi lời thanh tú với đồng bang, bấy cần mẫn kéo cái thiêp danh trở lại chụp cái quyền lợi đem vào, chờ mấy trăm năm dù giao về tay khách trú. Thời, tôi ướt trọng cho người Annam mình ngày sau làm như thế, át việc thương mai vầy về tay người mình không mất.

La-biên-Quí.

Kinh cùng chư khán quan

Bồn quán rát cảm ơn chư tôn có lòng huệ cõ mà nhận xem tờ An-Hà Nhứt-Báo từ ấy đèn giờ, ày là phản chư tôn giúp cho bồn quán dặng vững bền tuân nghiệp; còn phản bồn quán đây chỉ là tâm nhiệt thành đem hết chỗ nghe chở thay mà truyền báo ra dặng đáp dều ơn cõi cắp với chư tôn và quốc dân ta trong lúc này. Vậy mới phi lòng của bồn quán.

Sau đây, cho dặng tiện bê chiu dùn trong các điều tôn kêu: Bồn quán kính nhắc chư tôn vị nào mua bảo An-Hà hoặc mới mua hoặc mắng năm rồi mà chưa đóng tiền, xin lưu ý giùm mua mandat gởi giúp ích cùng bồn quán thì ơn của chư tôn rát trọng rát trọng.

Bồn quán cảm cáo.

Về cuộc xuất cảng lúa gạo

TRONG THÁNG AOUT 1919

Về cuộc xuất-cảng lúa gạo trong tháng Aout có lời-nhịp của quan quyền Tổng-thống Đông-dương ngày 26 Juillet 1919 định như sau nầy:

Điều thứ nhất. —Cuộc xuất-cảng lúa gạo đi Pháp-quốc, kể từ ngày 1^{er} Aout dặng thông-thá.

Cuộc xuất-dương này cũng phải có chấp thuận riêng của bộ Phái-viên chủ-trương cuộc xuất-cảng phát cho bắt hàng ngày vào mà không buộc điều cbi hơn là phải trình tờ giao kèo hay là tờ chịu đổi chon làm vi bằng.

Hội phái-viên chủ-trương cuộc xuất cảng thu quyền mà ngưng cuộc xuất cảng tùy theo số lúa dự trữ trong Nam-kỳ (Ngolia là khi nào số lúa trong Nam-kỳ còn đủ dùng trong xứ thì Hội phái-viên bãi cuộc xuất dương nầy).

Điều thứ nhì. —Số lúa gạo dặng xuất dương ra hải khầu Saigon, ngoại trừ cuộc xuất-dương thông-thá đi Pháp-quốc đã định nơi diệp trên đây, định cho tháng Aout là 25 ngàn tấn chia ra như sau nầy:

20.000 tấn cho el ở di các xứ tha-quốc
5.000 tấn dành cho sở Ban vận lương thảo.

Điều thứ ba. —Số 20.000 tấn cho xuất dương đi các xứ tha-quốc sẽ chia cho các Thương nhơn xuất cảng Langsa và người A đông y theo cách sau nầy:

Hai phần ba cắp cho Thương nhơn xuất cảng Langsa ngolia là 13.333 tấn.

Một phần ba cắp cho Thương nhơn xuất cảng A đông i glia là 6.667 tấn.

Cái số 5.000 tấn gạo ký phân cho sở Ban vận lương thảo thì về phần các thà buôn có được giấy phép cho xuất cảng gạo ra tha-quốc chia nhau bán mồi nhà là một phần năm trong cái số đã định

trong giấy phép và đã định giá cả trước rồi thì phòng hội Phái-viên chủ trương cuộc xuất cảng sẽ phát chấp chiếu riêng.

ĐIỀU THỨ TƯ. — Số mà cấp cho Thương-nhơn xuất cảng Langsa (nghĩa là 13.333 tấn) thì giao cho các hàng buô i Lan: sự xuất cảng tùng quyền hội Phái-viên chủ trương cuộc xuất cảng mà chia nhau theo cách sau này.

Thương-nhơn xuất cảng lúa gạo nào mà muốn được chia, thì hạng trong 48 giờ kể từ ngày ban hành Lời-nhị này vào trong Công-văn-báo cũi phon: thương-mãi Saigon phải đến khai tên tại phòng phái-viên chủ-trợt xung cuộc xuất cảng lúa gạo, mỗi ngày đều có mở cửa luân. Người nào mà kể từ ngày ban hành lời nghị này mà buôn bán xuất cảng lúa gạo không đă 5 năm, lấy đến ngày 7 Juillet 1919, thì không dặng đem tên vào số.

Cứ lấy số chiết trung 5 năm xuất cảng chót dây mà suy tính về phần ai là bao nhiêu.

Hội phái-viên được phép nài từ giấy số sách làm bằng được phát chấp chiếu xuất-cảng y theo các cách đã cai trên đây.

ĐIỀU THỨ NĂM. — Còn số lúa gạo cấp cho Thương-nhơn A-dòng (nghĩa là 6.667 tấn) thì giao cho phòng Thương-mãi khách-trú Chợ-lớn tùng quyền hội phái-viên chủ-trương cuộc xuất cảng lúa gạo mà chia nhau.

ĐIỀU THỨ SÁU. — Phòng hội phái-viên chủ-trương cuộc xuất cảng lúa-gạo sẽ lo phát chấp chiếu cho số 20.000 tấn cho xuất dương đi tha quoc nội trong hạng 24 giờ đօc g hō san khi đã đem tên vào số y như điều thứ tư trên đây.

ĐIỀU THỨ BÂY. — Cục cho xuất cảng lúa gạo sẽ ngưng lại kể từ ngày 1 September 1919, cho đến ngày nào có lời nghị khác. Còn cuộc xuất-cảng đi Pháp-quốc và cho sở Ban vận-lương thảo định nơi điều thứ nhứt thì cứ việc ban hành luân.

ĐIỀU THỨ TẦU. — Cuộc xuất cảng lầm cảm và bột và các sản vật ở ngoại cuộc này.

ĐIỀU THỨ MƯỜI. — Điều lệ nào không nghị h với điều lệ này thì có đă luật ban hành.

ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT. — Quan Thông-dốc Nam-kỳ lệnh thi hành lời nghị này.

Tình đời tráo chác

Thường nghe mấy ông trưởng lão nhắc tich cũ buồi xưa kia sự sanh đường gái trai dung tuối rồi trọng một đêu hòn nhơ là thứ nhứt, chọn đời lúa xứng vira, trước me cha xét nét lọc lừa, sau tùng ý con chở không dành gá ép, khuê mòn cắn mạt, chỉ cho ong bướm nhộn nhản, gái tiết sạch giá trong, chừng vàng chịu vu qui vẹn giữ tam tùng tử đức.

Hồi nọ giá thú bắt luận tài, tùy thế giàu nghèo chẳng se sua đến đời, nữ trang kiền bạc bồng vàng, sau tới kiền đồng là quý, tốn kém chẳng bao nhiêu, tùy phận xay xài, dầu nghèo cũng được rõ ràng đối bạn.

Còn thời đợi nây đây phong tục đổi đời, xay xỉ thái thâm, đám cưới già dùng tới ngàn bạc vàng cầu lại thêm thủy xoàng thủy tinh làm đồ trang suất.

Bởi đó gái nhà nghèo phân bì bắt chước, ai dám tới cũng đời vàng, chàng trai gần vó quơ tạm hỏi hang, bằng cưới được cũng thốn thiểu nợ lảng, như liệu kiểm hết phuơng thì sực em cho qua việc, ngày qua tháng lại, gái kia dờ lờ duyên hồng, dầu lời thời thế ống gọi một đời chồng, tại bởi sánh so theo hàng dứ giả, may mà gái biết tránh đều phi thi cha mẹ còn nhở, bằng tình dũng khó dấn mang gói thằng xòng, cha mẹ cũng vô khâ nại bà cho thủ phật.

Nhưng vậy cũng là khâ chưa đáo để nhục cắp tông mòn, rủi mà gái đơn thân cù bộ độc hành, lầu lạc giang hồ, cha mẹ còn chi trong cậy, gái xa nhà, ơi thôi...

mặt dầu thâ lý deo đào, túi tinh năng biêt bao, sớm Lữ-Bố tối Đông-Trát, buôn chû khâch, bắt anh châ, deni thân nương chõn thanh lâu, dựa nři hàng đê tiện.

Vậy nêu dạo làm cha mẹ, sanh đường con cực nhọc biêt bao, chàng cầu chí kén lura sang giàu, chàng chí mà cần người cần cùa, tùy gia vô hữu mà kết thân gia, cũng đừng so sánh hực tài ba, phải người phải ta thì an puận, làm gái tua cần thận, trân trọng lấy thân danh, làm sao tránh tiếng oghich hành, là tiết liệt của nữ trình hổ liễu."

Ai ơi ngán đời duyệt tục, trong ngôn vây phái châng, làm chí ong bướm lão quắn, làm chí nêu nỗi nhọc nhằn me cha, chính xem có mấy đâu mà, thi thành thô lý cũng là thiếu chí, làm sao tránh tiếng thị phi, công dung ngôn hạnh vu qui kiệp thời, hạ ngũ đầu dám khuyên đời, thấy phong tục tệ đời lời giải phản, xin tua sửa hót an cẩn, nhà Nam được tiếng thanh lâu lâu dài.

Xuân-Hòa, Sóc-trăng
Huỳnh-trung-Nghiêm

Ông Phạm-đại-Đô Phủ hạng nhứt
Ông Nguyễn-văn-Bằng Huyện hạng nhứt.

Ông Lê-văn-Biên Thơ-Toán hạng nhứt
Ông Lê-văn-Cự Thơ Toán hạng nhứt
Ông Nguyễn-hữu-Nghi Thơ Phán
hạng nhứt.

Ông Võ-công-Cần Thơ ký hạng nhứt, tung chánh tại Nam-kỳ dặng phán hồi hưu đường lão vì giúp việc dâ tuân niêu. Các viên quan này dâ đem tên ra khỏi sổ viên quan chức sắc đang hành-sự kè từ ngày ký tên lời nghị này.

Lễ nghinh tiếp quan Toàn-quyền Monguillot tại Cần-thơ

Lễ nghinh tiếp quan Toàn-quyền Monguillot tại Cần-thơ xem rất trọng thể. Các nో dường cờ Đại-Pháp: xanh, trắng đỏ treo rực rỡ, nhà nhà đặt bǎn hương án nghiêm chỉnh.

Ngày 5 Août 1919, buồi sớm mai, quan Toàn-Quyền Monguillot, có quan Nguyên soái Nam-kỳ là ông Maspéro, quan đầu phòng văn phủ Toàn-quyền là ông Alberti và quan ba hâu là ông Grandvincent tháp tùng, ngồi tự-chuyên-xa ở Vinhlong đến Cái-vồn thì có tàu quan chánh-Bô Tholance chực rước về đến Cần-thơ lúc 11 giờ rưỡi. Nói câu tàu lục-linh: cờ xí nghiêm bảy, các quan Langsa và Annam, lồng, lồng các hàng-trưởng khách-trú và 1 đạo binh mà tà tể tựu đò mà nghinh tiếp ngài. Tàu vừa cập cầu, trên bờ bắn 21 tiếng thắn cồng, thì quan Toàn-quyền Monguillot, quan Nguyên-soái Maspéro bước lên, theo sau: quan chánh-Bô Tholance, ông Alberti và quan ba Grandvincent, có đạo binh mà tà tiếp thời kèn chào mừng quan Toàn-quyền. Kế đó quan Toàn-quyền bèn lên tự-chuyên-xa với các quan di thẳng đến dinh quan chánh-Tỉnh

Trí si dưỡng nhàn

CÔNG-VĂN LUẬC LỤC
Vì lời nghị quan quyền-Tổng-
Thống Đông-dương ngày 1 juillet
1919.

Ông Lê-văn-Mâu, Đốc-phù-Sứ tùng chánh tại Nam-kỳ, do theo lời xin, thi dặng p'ian hối hưu đường lão kể từ, 1 Juillet 1919 vì giúp việc dâ thăm niêu.

..
Vì lời nghị quan quyền Tổng-
Thống Đông-dương ngày 13 juillet
1919

Ông Trần-quang-Thuật Đốc-phù-Sứ
Ông Lê-văn-Bây Phủ hạng nhứt
Ông Trương-minh-Hý phủ hạng nhứt,

Khi các quan Langsa và Annam tề tựu
đang dù nơi dinh quan chúa tỉnh, rồi
quan chúa tỉnh trình diện các quan
Langsa và Annam mỗi ông ra mắt quan
Toàn-quyền, rồi ông Tholance quan chúa
tỉnh có đọc một bài rất dài trước cảm
ơ quan Toàn-quyền để viếng linh
Cánhor sau nói về việc lý tài kỹ nghệ
trong linh mây nay cũng là thành
hành tấn phát.

Quan Toàn-quyền tỏ lời cảm tạ quan
chúa tỉnh Tholance và các quan biều diện
nơi đây có lòng tiếp rước ngoài rất thận
hoan hô, nài và quan Nguyễn-soái
Nam-kỳ cùng các quan lèn tự-chuyển-xa
đến viếng trường học trong (Internat de
Cánhor), viếng nhà-in An-Hà, nhà hàng
Hậu-Giang và nhà máy xay lúa, rồi thăng
đến nhà Công-Sở Chân-thanh làng Tân'an
nơi đây trâu thuyết rất đẹp đẽ và có các
quan Annam, Tông, làng, hồn mà nghinh
tiếp ngoài. Lúc quan Toàn-quyền đến
trong thi nhục đánh cháo mìn, ngoài
pháo đốt vạn rận. Vừa giút tiếng pháo
và tiếng nhạc, thì viên quan chúa sắc
tông, làng cùng các bang-trường làm
lê ra mắt ngoài.

Sau khi chào tiếp xong xuôi, quan
Toàn-quyền và các quan trrolley dự yến
nơi dinh quan chúa tỉnh, rồi ngồi ngoài
đó đến 2 giờ chiều, quan chúa tỉnh
Tholance có dạy dỗ chiếc chaloupe
đặng hộ tống ngoài và quan Nguyễn-soái
Mispéro cùng các quan tháp tùng tới
Phan-Hiệp nơi đó có tự-chuyển-xa của
quan Chân-Bố Sắc rồng chúc rước ngoài.
Nghe lại: Quan Toàn-quyền viếng linh
Sắc rồng rồi, ngoài viếng luôc tỉnh Bạc
liêu và quận Càmau rồi ngoài trở lại ngã
Tiền-Cần đặng sang viếng linh Trà Vinh.

Sau khi viếng Trà Vinh rồi ngoài về qua
gian tàu qua Mý tho ngõi hòn-xa mà về
Saigon.

An-Hà Nhứt-Báo kính chúc cho quan
Toàn-quyền, quan Nguyễn-soái Nam-kỳ
và các quan tháp tùng: đi đường quí
thể được bình an.

A. H. N. B.

Lời rao

Sao lục lời nghị số 1809 ngày 2 Août
1919: « Ngày 25 Août 1919, 7 giờ rưỡi
sớm mai, tại các tỉnh, có một hội phái
viên định theo điều thứ 5 lời nghị ngày
« 19 Juillet 1919 » mở một cuộc thi đặng
« cho tiến sĩ đỗ đưởng ấn học tại trường
« sơ học. Tiến sĩ cấp cho đặng ở trong
« trường hoặc ở ngoài nhà riêng mà ăn
« học. »

« Có một minh họa trò trường tiền học,
« con nhà nghèo, từ 9 tuổi tới 13 tuổi
« (tuổi kể tới ngày 1^{er} Septembre 1919)
mà thôi. »

Vậy thí học trò xin thí phải gởi theo
đơn:

1.— Một cái giấy khai sinh,
2.— Một cái tờ có láng nhạn rằng cha nè
người nàn, không có sự sắng, và không
đủ sức cho con học. Tờ ấy phải khai
tên người cha hoặc người mẹ, hay là
trường tộc, mấy tên, sao đẽ tại đây,
người già, và hoé lợi một năm đặng bao
nhien. Sao lục lời nghị số 1789 và 1790
ngày 31 Juillet 1919, « ngày 18 Août 1919
8 giờ sớm mai, và ngày 26 Août 1919,
8 giờ sớm mai tại "Nhà học đưởng",
ở Saigon, có mở 2 cuộc thi đặng cho
« tiến sĩ đỗ đưởng và ấn học đưởng Lộc
« lớp trung đưởng học và lớp sơ học. »

Cánhor, ngày 7 Août 1919
Chanh Tham biện quan

Ý cảm hối hương

Bản-quáo lấy làm báo hạnh mà cho
khán quan bay rằng ông quan một
NGUYỄN-TẤN-NHIỆU, quá giang chiếc tàu
« André Lebon » ở Đại-Pháp về tới Saigon
ngày 17 Juillet này.

Ông quan một Nguyễn-tấn-Nhiệt là lính
lang của quan Đốc-phủ Sứ Nguyễn-tấn-
Sử, Chợlour.

Bản quán kinh chào ông quan một dày
công làm cho quê-hương được danh
thơm tiếng tốt, và kính mảng cho quan
lớn Đốc-phủ Sứ thiệt là phúc hậu sanh
con.

An-Hà-Nhứt-Báo

Khánh hạ vinh thăng

Chiều bưa 5 Août 1919, tại Long-gian-
Lầu « Hotel de l'Ouest » (Cánhor) Viện
quan chúa sắc bên Phan-ty có trân thuyết
một tiệc trọng thể trước là đài sau là
mừng cho ông Nguyễn-văn-Vịnh vinh
thăng Đốc-phủ-Sứ, ông Phạm-chánh-Lý
thăng Huỳnh hạng nhứt, và mấy thầy thơ
ký là M.M. Huỳnh-văn-Tài, Nguyễn-tứ-
Thiệt, Ngô-văn-Kiều và Huỳnh-văn-Ấu
cũng mới đặng thăng hực hôm 14 Juillet
1919 này.

Dự tiệc: M. M. Đốc-phủ-Khoa (Ômôn)
Đốc-phủ-Trú (Cainau) (sáng dịp ngày về
ngày tại Cánhor nên thỉnh luôc) Huyện
Thơm, Lê-bá-Cang, Võ-biểu-Đê, Đốc
đông Saigne, Trường-Tòa Carlotti, Lê-
by-Hiển, Bạch-văn-Thẩm chủ bút tờ báo
« La Cochinchine Libérale » Cai tông Thiệu,
Cai tông Quế, Phó tông Tài, Phó tông Du,
Hội đồng Hoè, Hội đồng Thạnh, Thủ ký:
M.M. Nghia, Bích, Tường, Kiên, Lang,
Đạt, Dương, Lê, Kỳ, Nhượng và 17 vị
Điền chủ... (đếm có trên 40 vị dự tiệc,
nên khó mà nhớ tên cho đủ, nếu sót vị nào
xin miêng chép).

Vừa mừng liệt, trước khi dùng rượu
champagne, quan Đốc-phủ-Khoa đứng
dạy xin thay mặt cho các viên quan chúa
sắc mờ lời mừng cho mấy vị nơi tiệc này
đã đặng túc phẩm vinh thăng kỳ 14
Juillet 1919, nhớ là ngoài cung tụng công
lao quan Đốc-phủ-Vịnh, mấy năm khói
lửa, trải dạ nhiệt thành sang giúp Mẫu-
quốc công rất dày công, bởi rứa mới
đặng phản ban thường « Ngũ đặng bội
tinh » lại đặng cao thăng lộc vị trong
hang viên quan xứ Nam-kỳ. Thiệt rất
xứng đáng.

Quan Đốc-phủ-Khoa nói giứt lời, thì
quan Đốc-phủ-Vịnh xin thay mặt cho
mấy vị mới đặng thăng chức và pháo
riêng của ngài tỏ lời cảm tạ quan Đốc-
phủ-Khoa và các viên quan chúa sắc rất
bảo làm đến dự tiệc này mà mừng cho
mấy vị và ngài đặng vinh thăng, thì ơn
ấy đáng mắng. Ngài nói rằng: phận của tôi
mà đặng ơn của Nhà-nước bang chúa
Đốc-phủ-Sứ là chức cao tột bực trong
hang viên quan Bôn-quốc đây, ấy là dịp
may và nhờ phước Hoàng-Thiên dâng
đê, còn công lao cùng Nhà-nước, mình
đạo làm tôi là lẽ tự nhiên. Gầm tài bộ
của tôi thật là chưa xứng đáng cho quan
lớn và các ngài xứng tụng. Sau đây
tôi cầu chúc cho quan lớn, các quan,
mấy ông, mấy thầy từ này về sau hữu
nhị liêu-lạc cùng nhau hoài hoài và làm
việc cho mau đặng thăng quòn tần tước.

Khi quan Đốc-phủ-Vịnh đáp lời rồi,
ai nấy đồng vỗ tay vui cười và canh ly
champagne cùng nhau trò truyện chǎng
ngớt. Kế đó có M. Bạch-văn-Thẩm đứng
dạy xin phép các quan và mấy ông,
mấy thầy đặng diễn thuyết một bài bằng
tiếng Langsa.

Trước khi diễn thuyết, M. Bạch-văn-
Thẩm tỏ lời mừng cho quan Đốc-phủ-
Vịnh và quan Huyện Lý và mấy thầy mới
lên chức, rồi các ngài lìa về đường kinh-
tế, cuộc lý-tài thương mại của người
Annam mìn còn thưa thớt, vì chẳng có
đoàn thể. M. Bạch-văn-Thẩm xin người
minh vây đoàn thể với nhau trong việc
thương mại như khách trú. Mình giúp
cho mình thì lè nào cái lợi chǎng về
mình.... Cuộc diễn thuyết này rất dài,
trên nứa giờ đồng hồ mới giứt. Khả khen
M. Bạch-văn-Thẩm nói tiếng Langsa rất
rành rẽ, bắt thiệp nồng từ. Bấy lâu xem
báo « La Cochinchine Libérale » thấy bút
tích của M. Bạch-văn-Thẩm đặt đẽ ý vị
cao sâu, uay lồng mặt mới rò tài: Thiệt
là: TINH DANH BẮT NHÌ.

Lê-quang-Kiết.

Đặng thường ngù đảng Bửu tinh

Chevalier de la Légion d'Honneur

Bản-Báo hay đăng tin rằng: mấy ông kẽ tên dưới đây mới được Nhà-Nhà-Đại-Pháp ban thưởng mè-day (Médaille) NGŨ ĐẲNG BỬU TINH.

Ông Bùi-thể-Xương Đức-Phi-Sứ (Bến-trẹ).

Ông Nguyễn-văn-Trụ Đức-Phi-Sứ (An-hoa).

Ông Nguyễn-văn-Buông Hội-Đồng Thành-Phố (Saigon).

Bản Báo kính dời lời mừng cho ba vị đại quan trước lộc đặng cao thăng, vây nói thiệt xứng danh xứng phu.

An-Hà-Nhựt-Báo

Thơ gởi cho ông QUẮNG LÝ Hàng Hậu Giang Dương-hàng Cantho

ÔNG QUẮNG-LÝ

Tôi lấy làm hưu hạnh mà được gặp ông ngày nọ và tôi được đẹp mắt mà thấy cái cuộc thương mại của hàng Hậu-giang-Dương-hàng rất đồ sộ và rất to tát thế ấy.

Nếu mà cả và người Nam-kỳ ta, dàn dâu dêu có hiệp lập như rúra, thì có lẽ chỉ là cái thương quyền còn để cho chi-na đoạt nữa.

Tôi đây, tuy còn ấu xung, chớ hàng ngày và đêm, chẳng 1 phút nào mà tôi chẳng bần tính tư lự mà tranh lợi quyền với khách-trú; bởi vậy cho nên, năm lo bầy liệu, bùn biệp mà lập cuộc thương mại, nhứt là nơi Camau, Bạc-liêu Giarai ấy là nhứng chỗ tôi đương lo đó. Mà ngặt thời vận chàng thông, khiếu hư việc nọ, xảy ra việc kia lăng xăng, làm

hở hao thì có, chớ chẳng thấy xong chí cãi làm cho báu đồ nhi phế, để chịu sao? Cái chí đại khái nó chưa chịu thối mà nó đã bị thắt rồi, biết tính làm sao nưa? Ai mà gặp cái cảnh nghịch như vậy, há chẳng ngẩn ngơ sao? Bởi vậy tôi mới rầu mà tách mình đi xiang hổ mấy lúc đó, là có ý làm cho khuya lảng lấp lùng di chăng? Có dè dân gấp phải bước giao trâu: linh diuôh dồn khách, lưu lạc quê người, ấy là 1 cuộc thử vàng đá góm-ghê của tôi vậy đó.

Đến nay, may đặng vâ què hương eñ mìng còn thấy mẹ cha già; tuy là vui: cốt nhục trùng phùng, tuân hòn hỏi hó như vậy mặc dầu, song le cái chí đại khái lúc nọ, nay nhớ lại cũng chưa nguội dặng; vậy tèu lật đặt viết thơ này trước bảy tưống người lợi, sau xin hàng luân dịp mà làm theo như lời nấy thì là 1 cái dịp may quá chừng, ngàn vạn khó kiềm, chớ khá bỏ qua, rất uổng

Nơi quận Camau, nếu mà có một cái nhà hàng "Hàng-giang-Dương-hàng" lập ra cho to lát hơn các nhà hàng của hàng đã lập oai Bạc-liêu, Sóc-trăng, Vinh-long Tràvinh v...v...thì cái mồi lợi nhập vò chưa biết đâu mà kể. Vì sao? Là vì quận Camau rất lớn, ở gần biển, có sông sâu nước chảy, tàu bè thông thương hàng hóa chở chuyên rất tiện rất man hòn mấy tinh khác.

Nơi quận Camau rất đẽ cho ta thủ lợi cái tài vật xuất cảng và nhập cảng nữa Bởi vì nhứng tàu buô xí Hải-nam chạy theo biển Trung-quốc mà vò Camau, một năm vò ba bốn kỳ. Mỗi lần vò chở vào nhứng là dầu lửa, vải, mèo, mùng, dù, nón, nhứng đồ sást, nhứng đồ cây v...v...rất tinh hão mà rất nhẹ giá hơn các xí. Đó rồi tới kỳ nó về thì nó chở dem vò nhứng là: lợn, gà, vịt, gạo, và các thứ da thú v...v...

Đó, như lập thành một cái nhà hàng lớn tại Camau rồi, thì ta thừa dịp mà cột mồi với nhứng tàu buô xí. Làm tờ giao kèo với nói hàng hòi; hòi tàu nó lại

Camau, tức nhiên phải cát hàng hóa hổi lên cho ta chẳng đăng bán cho ai một món nào cả, rồi tới kỳ nó lui về, mình cũng chả đủ nhứng món nó cầu dùng chở về xí xít nó. Khó gii! Những vật đó là vật thô sùng của ta, nhứt là nơi Camau lợn, gà, vịt, và da thú v...v...thiều gì, mình mua chả dẽ quái!

Nếu làm đượ: như lời tôi nói đây thì mỗi lợi biết bao nhiêu cho tội. Bộ của tàu Hải-nam chở đến, thiệt rất tội, khắp cả miệt Camau đều dùng rộng đỗ Hè của tàu buô xí.

Ấy đó, xia ông chớ hòi qua, cái dịp may này, ngần nã nakhô gấp, ráng tinh với hội hòn lập ra đi.

Bắc-liêu, Lê-hơn-Tâm dit Thận
Kinh đốn

Thắng mực tàu đau lòng gõ

Xem báo An-Hà mấy kỳ rồi thấy Mẫu-Đơn làm bài thơ « Nhớ-chồng-trống-hồng-lồng » sau thấy Mông-giang Hòa-thượng có sra, kể Tân-nam-Vân tiếp với Mẫu-Đơn. Rồi, rốt lại Hòa-thượng xin lạy chau xét, mày bài cái đó. Tôi nghĩ phản tôi là gái thấp hèn tài trí, an cảm lòng phu Bang-môn, nhưng mà tôi cũng tra xem báo An-Hà, mà Mẫu-Đơn lại kêu khán quanh bộ, ấy là kêu hết mấy vị xem báo. Vậy tôi flag trộm lulu mà xin lỗi với anh chị cho phép tôi lớn tiếng rằng: Mẫu-Đơn-thật là chưa biết điều làm thơ, cũng chưa biết chữ họa chữ bộ là chi, dồn dỗi tức mình. Hòa-thượng ra bắt đòn. Rồi lại Mẫu-Đơn buông lời, vò lẽ nói cho om sòn trong quí báo, theo ý ngay tôi tưống trong hai mươi hạt khang ai ra mà phao giải sao? Đề tôi là phản nhỏ nhen buông phai cái lạy. Tưởng khi các nhà thi ông thấy bài Mẫu-Đơn, và lời Mẫu-Đơn như nước chảy chay chay không ai tranh biện phản giải chớ gõ? Ông Mẫu-Đơn! phản nhớ chong

đóng lè thì buôn lâm, có đầu hưng lính làm thơ mà kêu lục chau bộ. Mẫu-Đơn oil chớ đỗ thưa bài thơ nói rằng: Nhớ chồng mà mang Hòa-thượng. Hè làm thơ thi: cảm, hưng, vịnh, ý, văn...vân.... mấy đèn này có phải vây chăng? Chín hứ người dại « Tân-Pas-Nhơn qui Hán » Vây phải Tân-phu-Nhơn còn đời này mà làm ra đó hay là người ta dại; lại nữa như tօ « An-Mày »; « Trắng-Cầu-Hát-Bội », « Lão kí qui T » vây cả thay là người ấy sao? Còn như Mẫu-Đơn kêu bộ thiệt là !ur đặc lâm!! Phản chữ « bộ » là tiếng khiêm từ; ví dụ ông Xoài xướng bài chí đó, ông Ôi xin bộ, chớ không phải minh làm mà kêu bộ nghĩa gì? có kêu họa lại thì có, là đồng thời tương ứng không lè tự đặc minh làm hay hực nào mà dám kêu bộ, chữ bộ là bước, người bộ là bước theo theo ý của người xướng còn họa là chỉ phù hợp mà hòa, chữ chiếu vận là đánh hay là chòi lại, nghịch luận lại, cho nên điều làm thơ là vây đó! không phải minh làm mà kêu bộ bao giờ bộ là bộ sau người xướng vì dụ: nhà báo của mình nói với ai xứng là tệ hão còn của người kêu là quí báo, vây mới nhầm đạo lý!! Mẫu-Đơn? vây Mẫu-Đơn chở hòn như muốn làm thơ cho thiệt bay xin hãy kiểm cuốn sách hiệu « Thi-Pháp nhập mâu », của ông Trí-tuồng-minh-Ký làm coi theo đó mà bắt chướ, không lè nói cho nhiều choán giầy chớ mấy lời của Mẫu-Đơn và Tân-nam-Vân mang Hòa-thượng thiệt là không nhầm nghĩa lý chi hết, vây tôi xin nói thép đó thôi, nói ít cũng biết nhiều xin khán quan dung lời Mademoiselle Xuân-Dài (Benter)

ÔNG QUAN HAI Nguyễn-văn-Xuân

Ông Nguyễn-văn-Xuân là trưởng tử của ông Nguyễn-văn-Chúa. Từ mười ba tuổi qua học Pháp-quốc năm sau, đã có nhiều tờ báo xứng tài văn của ngài thuở ở trường trường và công-tích của

Nay mảng cuộn chiếu-tranh, Chánh quốc
lại cho ngài về quê-hương sang chúc
quan võ Nam-kỳ. Ngài và lịnh phu nhơn
và lịnh nhẹ-mẫu của ngài quá gian
chiếc tàu SCHARNHORST ở Đại-Pháp về
đến Saigon hời 4 giờ chiều ngày 25
Juillet 1919.

Bản báo kinh mừng ngài chúc cho
ngài và quý quyền còn nhiều phước lộc
về san.

An-Hà-Nhựt-Bao

Thi tập

TẶNG BẠN TÙNG CHINH

Khuôn hình khéo đúc trí anh hùng
Nou nước ngàn trùng mặt rìu dũng
Đại uyệt mang sao công xáu chục
Xông mây lướt gió lộc ngàn chung
Tấm lòng ái quốc đùng xao lảng
Tất giá trong quân phải dày dũng
Ấu-Á hai trời ngời vừng đặt
Nhìn thu nghĩa sĩ hội tao phùng.

J. Q. T.

SƠN THỦY ĐỒ

Phụng hòa Nguyễn Văn số 123 (An-Hà) của
BẠN T. T. HUỲNG (Singapore)
Rạn núi lòng sông khúc thăng quanh
Đạm nung nết bút nhám càng thanh
Bốn mùa chẳng đổi màu cây lá
Tâm tiết đâu nghe tiếng bài giành
Trước mắt đó den nhiêu kè chuông
Xa vời non nước mấy ai tranh
Học đòi nhiều ít theo phong cảnh
Rạn núi lòng sông khúc thăng quanh.

Lê-Trung-Thu.

HOAI HỮU

M.M. TRẦN-HÒA-HUÂN, LÊ-CHƠN-TÂM,
HUYỀN-BÃI-THƯƠNG, LƯU-BÃI-TÙNG
Lần tay tinh đã một thu tròn
Sợ nhớ bạn xưa, dạ héo don
Bóng giòi đầu rường thêm thoa thức
Máy giăng khuất mặt để phai mòn

Lên đờn tri-ký lui ngor nè hòn
Treo chóng tương-tư dạ hời còn.....
Chén rượu trường ử h' nói bieng ném
Bao chừ hội hiệp thoa lòng son.

Tệ hồn.

Trương-thiệu-Hạnh dit Ngôn.
Instituteur à Bình-Thành. (Camau)

CON DÈ THƠ

Trên thi sừng mọc dưới hàm râu
Ngang dọc: cùng nhau lại nganh đầu
Ăn tạp không kiên gai với gốc
No lòng vào sợ nái cùng sâu
Vào họng lục súc người đều chuộng
Lè tể tam sảnh chúng phải cầu
Đạo khắp mọi nơi săn lúa đồng
Gặp đâu cũng đó chúng thêm sâu.

Nguyễn-văn-Sóc
Douaues et Régies (Ômôr)

NGUYỆT-NGA CỐNG HỘ

Mưu sâu hận bấy đoán gian đồ
Nỗi thiếp vì vua cống sứ hổ
Binh rịnh gát sâu đòn nợ Sớ
Chùa chan ôm thăm gá duyên Nô
Nhớ ơn họ Lực khô lòng kiết
Mượn chước nàng Liên thể phản bồ
Nam bắc mặc dầu tình cách bức
Nỗi trai phản gá vừng Hoàng-Đồ.

Một vị văn thi.

TRIỆU-TỬ CHIẾN ĐƯƠNG-DƯƠNG

Đương-Dương gấp lúc giấy cang qua
Giúp chúa Triệu-Vân ít kè mà
Mẹ phụng bảo phò ghe biêm trả
Con rồng nưng đỡ lầm xòng pha
Trù Tào mẩy trận thảy phơi trắng
Vì llor một phen giáp nhuộm già
Nước loạn trả tài khen mẩy mặt
Anh hùng dường ấy tiếng đồn xa.

Thấp-ám-Tà.

Thơ điệu M. Trần-như-Tứ collegien 3^e
année (Bắc-lieu)

Trần Như ôi! Trần Như ôi!
Tứ đây sứ kính nức etay trời
Biển thánh khéo sang thoàn Nghị-Lữ
Rừng nho theo giòi hước Nhơn-Đối
Nhơn-non những tưống bia danh rạng
Đò tạo hay dân cất mái rôi

Ai khiếu đất bằng mà giày sóng
Uống công nấu nếp chưng thành xôi

Chùa hồn khát điếu
Bắc-lieu le 4 August 1919.

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-u-trớc 7 10
Bông-Dương 7 10

Giá lúa

Từ 5\$15 cho đến 5\$25 một tạ, tùy
theo thứ lúa.

CANTHO

NGON BÚA QUÊN THỜI.—Ngày 4 August 1919, có tên cao-mên... gõe ở làng Mỹ-thuận (Cần-thơ) đến chợ Cần-thơ vào tiệm bán cơm của tên chèc M.... biểu don thít, rượu, cơm, canh, ăn uống no nê rỗi, chèc M.... tính hết thảy là 0\$80. Tên Cao-mên đưa ra 0\$40, rồi nói hết tiền còn bấy nhiêu đó biểu chèc M.... lấy dò còn thiếu bao nhiêu nữa để khi khác trả cho (xong chưa...) Chèc M.... không chịu... Tên Cao-mên không biết tính làm sao, xin thế giấy thuế thân... Chèc cũng không nghe, bèn kêu kinh bắt tên Cao-mên về Bồi. Ông có bạch hỏi mới rõ đầu đuôi, dạy lí h' xét trong mìn tên Cao-mên dặng 0\$17 mà thôi, rồi biểu chèc M.... lấy hết mà trừ. Không lẽ làm

cái gì bây giờ, chèc M... phải b López nhận lỗ mà lấy 0\$47, ra ngoài giấu nói lầm lầm rǎn... : Tiểu n.... bị không có tờ tiền tă... ăn uống làm chi.... h' Tiểu n.... xáu quá, ...

BÉ ĐÀO NON.....TÌM BỊ....!

Tên Lê-văn-Ký 28 tuổi quản ở Long-tuyên (Cần-thơ) lùi đi Tây mới về. Ngày 3 August 1919, đến nhà tên Trương-văn-T.... là người quen của nó ở làng Nhơn-Ái, chuyện vẫn một lúi cũn nói: anh lúc này có tung lúa áo, biến con gái anh mượn chiếc xuồng đi với tôi lên nhà tôi cho mượn ít già về mà áo. Tên T.... đang cưa tung, nghe nói mượn, lại đặt mượn xuồng, biến con gái là Trương-ti-I-Quỳnh 13 tuổi đi với tên Ký lên Long-tuyên chờ lúa. Lên đến nhà, Ký không có lúa bèn trả về, Ký gạt tịt-Quỳnh hơi đi ngã khác, đến khúc vẫn không nhà. Ký ra tay ép thí-Quỳnh để cho mình mở vườn anh én. Thị-Quỳnh sợ... không chịu, Ký đòi ván họng túng thết-Quỳnh phải bấm mồi... câu rắn mà chịu, để mặt tinh Ký bèo đào non thăm hoa sớm. Xong cuộc, Ký chém chém cười, Quỳnh bu bu khóc, (rất, đau, máu ra). Thị-Quỳnh xin Ký đưa về nhà, Ký lười lợ giày lân rón nói; không dũng... nêu về nhà ông già mấy bò từ tao chờ chằng khôn... (lúc này biết sợ ô tù, phải hỏi nay biết sợ vậy chả là khâ..!) thời để tao chờ mấy đi Sóc-trăng với tao. Thị-Quỳnh không chịu, Ký bầm giết chết... nên Thị-Quỳnh phải xudi theo, chờ thuở kiền cơ nái tái. Lúc này để hué đi Sóc-trăng... bơi... bơi... bơi... đến Cai-rango chờ đóng người, Thị-Quỳnh bồng đám nhảy xuống sông la lòng tiếp cứu.

Thiên hạ bối xuồng với thị-Quỳnh và bắt đập g tên Ký đem giao cho làng, rồi vẫn rón cái tội vụ đồn quan Biên-Lý Cần-thơ và dạy dầm tên Ký vào khám đem thi-Quỳnh cho quan Lương-y khẩn nghiệm.

TRẦU CHÈM ĐỔ RUỘT

Ngày 7 Août tại làng Tân-lược (Cañtho) tên Đoàn-văn-Mít 16 tuổi ở giếng trâu cho Phó-xá Thao. Lúc lừa trâu đi ăn, thình lình có 1 con trâu xốc tới quật súng trúng ngay vào bụng tên Mít lòi ruột ra ngoài. Lập tức chờ tên Mít đến nhà thương cho quan Thầy cứu rlop; song sợ tánh mạng tên Mít khó giữ, vì bụng lòi ruột ra nhiều mà ruột cũng rách nứt.

Nam vian thời sự**BỊ XE HƠI CÁNG CHẾT**

Ngày 29 Juillet lúc 11 giờ ban mai, xe hơi của M. B.... đem tại bảng Ippolito dặng súra. Khi sửa rồi tên Chauffeur Ch... cầm bánh bay thử máy, chạy theo mé kinh «Quai Piquet» vừa tới cầu «Con-Râu» ruồi thuyền tên Chèc T. X... rời xe máy ở trên dock cảo chạy xuống, ruồi cho lúc đó xe hơi cũng vừa chạy ngang qua chỗ dock cầu ấy xe máy trớn chạy đậm ngay vào xe hơi, tên Chèc T.... X.... bị cảng bể óc, dập xương, còn cái xe máy thì gãy nát, trôi bỗng lên, lình tuồn thành lại diệu tên Chèc vào Dường-Bường. Khi vừa tới nhà thương chưa kịp lấy lời sao khâu, thì tên ekect đã tắt hơi, còn phận tên Chauffeur Ch... này theo phép thi phái bị bắt tới bót dặng tra vấn rồi giải qua Tòa.

Trong lúc cảng rồi thiến hạ chạy đến có kẽ lại nói, đa tưống là ai, té ra cũng là tên Chauffeur này hôm trước cầm bánh xe «Camion» cảng một A-Xâm còn nằm nhà thương dặng quan thấy cửa cánh bay cảng tại đường «La Porte», mà nghe nói vụ ấy, Tòa lấy lò ngay, vì xét ra dù lè thi lòi ấy tại nơi A-Xâm nên Tòa lấy lòng rộng rãi mà kêu án treo «sursis» mà rằng và cho bằng giữ mình, đến nay cũng cậu Chauffeur này đưa cảng nhầm chủ Chèc, ác khó đέ.

Chứng giải tên Chauffeur này đến Tòa giám mà tra xét.

Qua ngày thứ hai 4 Août 1919, Tòa xét là rồi xử tha hông tên Chauffeur không làm tội.

**QUAN QUYỀN TOÀN QUYỀN
MONGUILLOT VIẾNG NAM-VIAN**

Quan quyền Toàn quyền Monguillot ngồi xe hơi di từ Saigon tới Banam rồi ngồi xuống tàu «Battambang» của quan Bảo-Hộ đón trước ngài lên tới Nam-vian hôm ngày 2 Août lúc 4 giờ rưỡi chiều. Quan quyền Toàn quyền bèn di viếng, Đức vua Sisowath với các quan, và viếng các chò xong xuôi rồi ngày 4 Août ngài xuống tàn trở về viếng các linh miếu Hậu gian xứ Nam-kỳ.

CUỘC LỄ SANH-NHỰT

Đức vua Sisowath

Tục kêu là lễ Tân-Tốc

Cuộc lễ Tân-Tốc năm nay sẽ khởi sự nhâm ngày 19 Août 1919, cuộc chơi cũng như mọi năm từ ngày 19 tới ngày 25 Août sẽ gióng cuộc chơi.

HÁT BÓNG CÓ NÓI TIẾNG.

«Cinéma parlant»

Nghe nói cái máy hát bóng có nói tiếng «Cinéma parlant» sẽ khởi sự hát tại Rạp hát cũ Mac-Youn tại đường Armand Rousseau cái máy này đã chờ qua lâu rồi ruồi chờ nhầm chuyến tàu «André Lebon» chiếm nên bị ướt. Từ ngày ấy tới giờ mặc lo súra lại, nay cũng gần rồi. Có khi nội trong tháng Août này sẽ khởi sự hát.

Phan-thé-Hùng
M. F. «Pnom-Penh»

Một cặp oan ương

(Tiếp theo)

Lý-mỹ-Nhan thấy Phan-chí-Tù nói bộ áo cũ, tướng người hiền đức, chẳng phải tay xảo trả dạ tình mới tin bèn đem việc minh từ khi trộm sáu với Khương-trí-Ngọc đến ngày nay mà thuật lại cho Phan-chí-Tù nghe.

Phan-chí-Tù rõ đầu đuôi, sa nước mắt mà nói rằng: «Ta thiệt là mẹ Khương-trí-Ngọc đây, bởi bấy lâu không rõ, để cho trẻ deo sáu, phải chi sớm biết là đâu, có đâu hỏi nhiêu đều cho đau lòng con trẻ.»

Lý-mỹ-Nhan nghe nói nứa sáu nứa mừng liên lụy Phan-chí-Tù mà nói rằng: «Con không biết nên thất lè với mẹ già, còn tội, gái trộm tình xin mẹ rộng lòng miếng chép.»

Phan-chí-Tù vội vã đỡ Lý-mỹ-Nhan dậy rồi ôm Khương-cảm-Nhung vào lòng mà nói rằng: «Khương-trí-Ngọc đi xa, mẹ băng ngày trong đợi, nay gặp dendau lại có cháu, vui lòng già chẳng biết bao nhiêu, nhin Cảm-Nhung sáu mấy cũng người, vì nó giống cha nó chẳng sai một may.»

Khương-cảm-Nhung ngó sưng chẳng hiểu ý gì, Phan-chí-Tù lại ôm hôn bít, vuốt ve phản trần hơn thiệt với Lý-mỹ-Nhan, sự tình càng kẽ càng ưa, phai bấy niêm đậu nèhra mẹ. Đến chiều Phan-chí-Tù mới ra về, dặn dò Lý-mỹ-Nhan ở đỡ ít ngày lại đó. Đến sau, Phan-chí-Tù bàn luận với Khương-bửu-Sanh, trước mẹ con Khương-cảm-Nhung về ở một nhà. Lý-mỹ-Nhan, từ đây có lệnh mẹ Khương-trí-Ngọc hứa vào, mới chắc cuộc trăm năm ehắc chia, chờ bấy lâu còn nghe

ngại vì chí Nam nỗi hay voi đâu chúc đó đời đời không chừng.

Ấy là:

Gió trăng là người muôn,

Giai ngẫu bối trời nêu

Rò lòng người cũ, nghĩa thêm nồng.

Ngày kia, nhambi tiết doan ngô, Khương-bửu-Sanh xin nghỉ vài ngày về nhà thăm mẹ. Đầu nơi mẹ con mừng rỡ chuyện vân luân bàn. Phan-chí-Tù bèn đem việc gấp Lý-mỹ-Nhan và Khương-cảm-Nhung mà thuật lại cho Khương-bửu-Sanh nghe. Khương-bửu-Sanh cũng mừng, rạng ngày mồng năm mới đến nhà thăm chị dâu và mừng cháu. Lý-mỹ-Nhan thấy em chồng có linh chiểu cố đến minh, đến mà thăm viếng, thì mến thương chẳng khác em ruột.

Đương chyện vẫn, kể Lý-cảm-Nhung cũng sau đến, vì từ ngày Lý-mỹ-Nhan tách minh ở xóm Vlub-Ha, thì chỉ em chẳng điệp mà gặp nhau. Nay nhau ngày doan ngô dạo chơi thẳng bước đến chyện trò giải muộn.

Khi bước vào thấy Khương-bửu-Sanh tại đó, thì uất ngào trong lòng, như say chưa tỉnh tưởng là chiếm bao mà gặp người, như những khi mơ màng nơi trường nội, song còn thẹn mặt, vì xưa mới hứa tình chưa từng chuyện vân.

Bửu-Sanh thấy Lý-cảm-Nhung thì nứa giận nứa mừng, tình nhân bạc bẽo, bội lời thề vội vã lấy chồng. Bấy lâu trong một diệp đối diện mà phản gián cùng nồng, nay lại gặp nhau cũng là may hết súc.

Lý-mỹ-Nhan thấy hai dảng nứa ngào dày lâu thì định chắc cũng có duyên có chi đó, nên mừng rỡ bi chào chyện trò giải lái. Rồi đã dặng ra sau kinh Cảm-Nhung dặng rinh coi cho rõ sự tình Khương-bửu-Sanh thấy chị đi rồi, trong

lòng rất đẹp diệp lối cho mình trách người phụ nha một hai đều cho đã giàn, bèn lựa lời mỉm mõ mà rằng: «Tôi hằng trong cho cặp mắt, vì mến người có nha như nàng. Ngàn vạn thiệt đê mua, chờ người nha đường ấy là khó kinh. Một lời hứa cuộc trăm năm, ba ngựa theo dà chẳng kiệt».

(Sau sẽ tiếp theo)
Huỳnh-bá-Tứng.

Minh-Lương.—Rach-gia.

Truyện này in rời và có bán tại nhà in Au-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn là 0\$ 35, mua nhiều về báu tinh giá nhẹ.

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cauho, đặt ròng bằng nước mía, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bổn hiệu kính cung quý vị rõ: Như vị nào muốn lành về bán dặng kiểm tiền buô hống, xin viết thư cho Bổn hiệu mà thương ngài.

Lành về bán khói trả tiền trước, bán dặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu.

Còn như vị nào lành rượu về mà bán chẳng dặng, thì gởi trả lại cho Bổn hiệu cũng dặng vậy, miếng là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho
Kinh Cáo

Võ văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cần mẫn con nít học mau tàn phát vò cùng.

Tiễn học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giá như vậy.
Học ngoài (không ăn ngủ) ... 4\$
Học và ăn buổi trưa, 7
Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giấy Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thi kể là: 16\$

Bửa 3 Juillet bài trường tới 15 Aout thì tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài, qua rằm tháng giêng thi tựu. bà con có bác ai có dịp đi Cántho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có câu hỏi thăm đều gì, xin gởi thư cho Ông Võ-văn-Thơm, thì lập tức có thư trả lời.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Ture, số 16
Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cũng quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có lòn mà đá bằng đá, ẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu hào mộc theo lá nhản hiệu, vân vân.

Mỗi bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thư họa chơn dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn và bồ, mực Tàu, viết chi thanh, họa biến biến và tranh, họa sơn thẩy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TƯƠNG-NGỌC-GIÚ CẨM KHÁI

bùn bạc tinh theo sổ lúa trên đây, vị nào muốn hòn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ xác nhận tính mang mìn lúa chia lời.

Cứ xin quý vị sang lòng hiệp vốn mà lo đều ích lợi chung và mở rộng thương cho bạn mình mau nhẹ bước.

Như, muốn hòn đều chỉ trong việc bồi xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tú chủ hội Thương-mại sẽ bồi âm lập tức.

Thương xã hội cần khái.

記 善 曾

TĂNG THIỆN KÝ

DIT
TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction
(Cantho-Ville)

Lãnh soát các công việc
— HÓ VÀ MỘC —

CẤT NHÀ—LÀM HÀNG RÀO—ĐÚC CỐNG BẰNG
BÁ TRỨNG—CIMENT—ĐÓNG CỬA LÁ SÁCH—CỬA
LONG HỒ—VĂN HOA TÂY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy mục thạnh tinh làm đầu.

Các việc tôi làm, thì tôi hết lòng lo lắng cho toàn vẹo, cho mèo mắng, những thợ của tôi đều là thợ lụa, rút tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong chư quan tú, ai muốn mướn tôi làm việc chi thì khá viết thư cho tôi, hay là dời gót đến nhà tôi ChÂU-THÀNH CÁNTHO DƯỜNG SAINTENOT (cầu tàu lớn) NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN mà thương nghị—Còn về việc tờ giấy chi chặng hàng, nếu có dấu Hiệu tôi mà không có chữ tôi ký vào, xin chư ông khâ lưu ý rằng đó là không phải của tôi thật, vậy nên tôi chẳng hề chính biết tới tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI
Cẩn-khai

Hậu Thạnh

Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÂY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mười ngàn lạng lúa (10000pls)

Hòn mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn

Một việc khá làm

Có quan Giám đốc Quesnel sáng lòng muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mỹ tho) sở thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lớn lắm, bê-ugan chừng 40 thước uốn tiện bê chờ lúa ruộng lắm, và như muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lành, chẳng còn phải tốn công khai phá hi nữa hết; lại sang trọng đất có mười ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sở đất khác kề cận với hai sở ruộng nói trên cát, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lê trong một ít lâu sẽ giao già bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tám 15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi thư cho quan Giám đốc Quesnel ở Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bắn đồ thì biếu rõ.

BÁN THUẬN MÀI

*Giá mua trả một phần chịu; một phần mặc
1465 mảnh ruộng, tọa lạc tại làng
Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa
trung-nhì (Long-xuyên)*

TỈNH BẠCH-GIA	146 feuille	12e feuille	12e feuille	146 feuille
	2.874	40	40	
	515 h	40. a. 30		
		Ông	L'ZEGU	
	Đất của			
8.630.00				
T. H. DEJEAN				
Nay về của				
ông				
Võ-v-Thơm				
C. S.	1.859	00		
Tỉnh Càm-thơ				
Kinh				
Thốt-Nốt				

Có cần hỏi thăm đều chỉ thi gửi
thờ cho ông Võ-văn-Thơm, Colon à
Càm-thơ mà thương nghị.

Xin ghé mắt

Truyện Ngù-phụng-Lâu của Trần-văn-
Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang
Càm-thơ. Vậy xin đồng bang liêu vài cát
tiêu láng phí mua, đọc giúp voi đây lúc,
giải muộn thoảu cũng được vài canh.
Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ san
thấy đều tệ mà chưa!

Hãy mua eo sê biết. Ngò lâm ! !
Giá mỗi cuốn là..... 0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn
1 cuốn giá..... 0\$20
50 cuốn giá..... 6\$50
100 cuốn giá..... 12 00

LÊ-KHANH-TRINH

*Geometre-civit
CANTHO-CHAUDOC*

*LEVÉ DE PLANS
Délimitation et Bornage
EXPERTISES*

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho - Chaudoc

*Lành đạt diễn thô
Phân ranh hạng
Tương phân thô sàng
Công chuyện làm kỹ và mau lại giá nhẹ
Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.*

Phò cáo Đồng bang

Ké từ buổi An-Hà Ấu-quán,
Tai Càm-thơ, tạo sáng đèn rầy,
Lục-châu quan-tử, ơn dày
Mão-cần mua giáp, ngày nay thành-hành,
Thành-uban dặng cừu hàng rộng mở
Máy sấm thèm, thay thợ tin ròn,
Linh iu chí thấy đẹp xong,
Truyện, thờ, danh-thiệp, thiệp-bồng,
[thiệp-tau.

Toa, số, bộ, làm eang ký lưỡng,
Chắc lại béo chẩng nhượng của người
Nói chí sách đóng thi thời!
Lưng da, lưng bờ, đê dời ít hư.
Sách iu sảng, tinh từ, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sở ký Đại nam.
Toán tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.
Thước, viết nghèo sảng dày dù bang
Thiểu chí đâu giấy láng, mực người;
Chuốc trao, vào Phái nhường lời.
Sang chơi t chuyền xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dũ,
Bón quan nào dám phụ ý ai,
Khó nhọc thử mấy chẳng nài,
Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.
An-Hà An Quáu Bd Saintenoy Càm-thơ.
Đỗ kinh.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre civit

Longxuyen - Chaudoc - Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN - CHAUDOC - SADEC

*Lành đạt diễn thô,
Phân giải hạng,
Tương phân thô sàng,
Công chuyện làm kỹ
cang và tin giá nhẹ
Biểu chủ có câu dùng
xin viết thư thương nghị*

Thuốc điếu hiệu Globe

(TRÁI ĐẤT)



Hút đã ngọt, đê dành lâu được
không mốc, không mục.
Tại Hàng DENIS FRERES có trữ báu

Có gói 20 điếu

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ, tại nhà
in Hậu-Giang Càm-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho Hương-chiré có
quyền thi hành như trưởng-là.

Sách này có 156 truyện và có đủ kiêm
vết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG
VĂN-MÈN mới đơn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00
Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang-
thơ, mà mua.

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)



Máy tuy thường dùng thuốc đậu cho
thuốc Gà-llop là ngọt, khói thơm, hút
không khô cát.

Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trữ
báu sĩ mà thôi.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÀU THÀNH CÀM-THƠ

Tai nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng, bún lè và bún tị. Gạo xay ra có
nhiều hạng, tùy theo giá.

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

PHARMACIE SHANGHAI

TRỒNG RĂNG VÀ THAY CON MẮT

Chủ nhơn **TRIỀU-CƯƠNG**

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188—**Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—**Saigon**

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thán hiện đều có dùng cái nhẫn «Con Bướm Bướm» làm tin, chư quý vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhẫn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giã uống vào thêm hại.

Bồn Dược Phòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giüm giá của tiệm tôi, chư quý vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sảng long gửi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thán chủ phái chịu

SHANGHAI BỒ HUYẾT YẾN SƠ VỀ

(20) Thuốc bồ thận tinh thán hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Hồng-bảo ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món dã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng thắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quý lạ trong việc tráng dương nếu bệnh ác chứng thuốc Thận rất nên dè dặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận, bát giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu dè lão ngày dương Ngọ quan huy xưởng mông hoái biến ra chứng Trệ-khí (đau già) dùng thường thuốc này thì tráng hỏa cho mặng mâu ấm nơi thận thì tức thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không dũng, giao cấu không nổi, mông-mị di-tinh cũng là do bà lanh nơi tủy cung, dorong tinh huyết huy nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, súc mới mạnh hơn tinh chất của các loài cá, và âm thận thì hơn súc Lộc-nhung, thiệt là bổ thận hạng nhất trong hoàn cầu;

2.—Bản hoảng tho thấp, nhiệt sinh chún lậu trệ, ngô lâm, mới thi dài gắt, lâu thi bài hoải dầu điệu, hay là bởi đau sưng độc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phát ti-vi hao thận phổi; dùng đều thuốc này cũng uống bồi bổ cho người tiêu trite ráo chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mỗi gối, nhứt tê xương cốt, di đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần bùng rùng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vi huyết hao kém, hay

mệt hay mồi đêm khuya, thường hay sòng bao bởi tích trệ nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện tì chán thận ăn ổn;

5.—Đờn bà con gái đường kinh huyết huyết kinh vàng đợt nồng trê đồng khói huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, bạch đái hạ, đường kinh trôi sục không chừng, khi ít khi nhiều nơi âm mông hú lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hư mang mòn hỏa kém, hay dài đêm, xương cốt mỏ mạc, dùng đến thuốc này rất có tính hối thận, dần già tuổi cao cũng man có con thiệt là thuốc bồ thận rất nên công hiệu.

Như vị nào có mấy chứng đã kể như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiện nghiệm chẳng sai, uống luôn cho dũng 3, 4 ngày các bịnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thận thê tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khi huyết đậm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng dũng, bình hoạn liên niên, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt mịn màng, thêm súc sống lâu, già trẻ nên trẽ, còn trẻ thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồ huyết rất hay quý trong hoàn cầu.

Chư quý vị có mua hãy nài cho dũng hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhẫn «Con BƯỚM-BƯỚM» mới là thiệt thuốc của Bồn-Dược-Puông kéo làm thứ giã mạo. Cách dùng: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIẾT GIÁ:

Mỗi hộp hai hoàn 1\$00

HIỆU MÓT

Trần-Mạnh

Ở đường Mé-sông, gần cầu tàu Khách-Trú—**Cantho**

Có báu giá thứ: Rượu-tay, dò-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuoc-lày (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sáu, truyên, thư, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo tué-zach kim-thời, văn vân.....

- Kính cùn, Lục-châu Quản-tử

Tiệm tôi mới lập, báu dù các tuu hàng hóa đã kê trên dây; chẳng những là ưng va tui, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh báu CONTRÔLE REMBOURSEMENT cho những người ở xãлагoại du lịch, hay là xa cách cầu thủ có cần dùng mon chí, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gởi món ấy đến cho chu-tôn lập tức. Nói tóm 1 điều là: sau-tùa có cau dùng vật chí, ở tại Cần-thơ có báu, túi tôi cũng có thể mà gởi ugay cho chu-tôn dũng vậy.

Xin chu-tôn Qui-khách, tướng tinh đồng-bau, ra ơn chiêu-cô, giúp nhau, dũng mâu tần-bộ trong náo tưống-trương, thi ơn ấy rất nên thâm cảm.

Trần-Mạnh kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHÚ-ÓC

Đường kinh lập—**Cantho**

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho quý ông, quý thày rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bún bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê trong tú kiếu có rộng nở, kiến lên

không dũng, ruồi bù không được lại khói ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp bang đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Cáo bạch

Có báu cúng

viết "PORTE-PLUMES À RÉSERVOIR" người viết bằng vàng thiệt cao "PLUMES EN OR CONTRÔLE"

không sét, không mòn.

Có khâu (A-crag) mội đầu thi bút viết,

túi đầu kia thi viết chí (PORTEMINE);

có phu thêm 1 bộ nhỏ

dung nấm cộng chí để thay. Cây viết này nếu giữ xài người năm không hư.

Xin dùng tướng tinh cát viết này giống theo cảng viết năm cát, một đồng của khách-trú báu đó.

Mua vé, nếu



Trú báu tại
nhà 1u An-Hà

CANTHO

xài không
dũng không
xứng đáng
với đồng tiền
thì trả lại. Bón
hiệu sẽ trả
tiêu lại dù.

Giá một cây
là (có hộp,
có comple-
goutte) 4\$50
Mua nguyên
lô về bán lạt
tảng tinh giá
nhẹ hơn
nhiều.

HỘI ĐÔNG BÀNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kèu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía.

Ta nên mua rượu ày
mà uống, vậy mới là tộ
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu ***Rhum Stella***
này giá đắt mà uống lại
nên thuốc mía.

Mua ướt rồi mới biêt.

SOCIÉTÉ
des
SUCRÈS ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Mu&graveacute; mua xin dòng

HÀNG HÀU GIANG

DƯƠNG HÀNG

**Canho, Satgon
Baclieu, Soetrang
Vinhlong**

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng-chưởng
Làm cho approuver au nom du préfet à Saigon,
Catinho, le 14 Août 1892
L'adjudicat de l'abbé,