

LE COURRIER DE L'OUEST
ÉDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHƯỚT BÁO



MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHƯỚT TRÌNH

TRONG CƠI ĐỒNG-DƯƠNG

BỘN CHỮ QUỐC NGŨ	
TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

IÔN CHỮ LANGSA

BỘN CHỮ LANGSA	
TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00
TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thì kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bản Được Phòng kinh cho thư Qui khach ở xa, sau hay rằng: Nhé-nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-tinh; nên bồn Hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho thư Qui vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhé-nước Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lâm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KUÁI THUỐC, bất kỳ bo lâm máu, hê uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Nhé thư Qui Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thi bồn Hiệu súng lồng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CẨM PHÒNG THẬP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thường hạng mà chẽ ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chẽ rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chơm phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chơn, đau nhức trong gan cốt, các chứng thũng đặc di đứng chẵn an, đau hứa thần minh, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều liệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯƠNG BỎ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc tốt thường hạng, quý trọng vô cùng, lại có giá thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chẽ ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ bay sanh tinh bỏ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc đặc quá độ, nhức đầu chóng mặt, thần hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tý chí mệt, dòn bà đường kính không dung, bạch đái xích-đái dòn bà sanh đé yếu dưới da mặt mét vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng dặng. Uống nó thi nó hay sauh tinh thâm huyết, khỏe khoắn tinh thần nhưng người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thợc ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hê uống rượu thuốc này thi dầu bệnh chỉ nó trừ cung nỗi.

BÀ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang胎, bình ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ hơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hỉ, chẳng biết thèm ăn, tý chí rủ liệt, lỗ tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bản được phòng hàng da tam chẽ ý, tiêm Phương kia thế nọ hết sức mới chẽ ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hê am hư thì bỏ am, dương hư thì bỏ dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết bạc, thận huyết kém hao, hê uống rượu thuốc này thi dặng trắng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thi dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó

Phải uống cho thường thi mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chẽ ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nén công khó chẽ luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tắt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hê uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Đau trong xương, tý chí rủ liệt, di bức không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thi nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dí thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hê uống nó cho thường thi mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khởi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU

RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huöt lược tho căn, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay đặc gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chứng bái hoái. Các chứng ấy hê uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thi có một ông Langsa đến nghiệm chất chẽ, hiệu Trung-Uu Đạt Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như thư qui khách ai muốn dùng thứ thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiện Trung-Huè Được-Phòng thi chẳng lầm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gởi thư để chờ ở cho ký lưỡng thi bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thi, xin qui khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-UÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cung là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI chót hàng bao chế y sinh, tại dãy Catinat số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không nê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khe nát thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây dân.

NHỮNG THUỐC THẢN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thịt rượu này dùng mà bồi, những người ốm-ố hay đau, rét, và nhứt là cho người đàn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION DR DÉEM

Trị bệnh nha phiến rất mau và không có phả đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯƠNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bắc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt hệt nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dăng các chứng bệnh ho, lao tốn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc dâ kề tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác cũng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000f.

Hàng này của Laosa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một dều là tại Saigon có món chi thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cùng gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trú bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng bằng nước miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về bán lại khỏi trả tiền trước.

TIỀM

Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mìn-rón đều khí đá (carbure) t'eo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ yên, Tân già, hạ thô, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng tết thương hàng, bán mớ và bán lẻ và roott xe máy hiệu Michelin, giấy hám-đt dù có đóng theo kiện kín thít. Qua ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gởi thư cho tôi. Tôi sáng lòng ký hướng mà gởi contre Remboursement nghĩa là đóng bace nhà thơ-má lanh đt và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.
Cánh-khai.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1.— Nghé cho vay ở xứ ta. | 7.— Rap bài mới tại Trà-niên. |
| 2.— Phải làm dấu tích cách nào cho loại trâu bò khỏi lầm sự giả dối. | 8.— Tự do diễn dàn. |
| 3.— Kinh cùng chư khán quan. | 9.— Bát bình tắt minh. |
| 4.— Vui quá sanh buồn. | 10.— Lời rao về giấy thuế tháo mới. |
| 5.— Tòa đại hình Cần-thơ. | 11.— Lời nói phong phanh. |
| 6.— Lễ khánh thành Bình-Thân-làng Tân-thới | 12.— Thị tập. |
| | 13.— Nam-kỳ Thời sự giá bạc giá lúa. |
| | 14.— Một cột oan ương |

Nghé cho vay ở xứ ta

Tuy luật nước đã nghiêm cấm chẳng cho kè cho vay ăn lời thái quá thì mặt lòng; song nay kẽ ấy hàng tá phương churc mà ăn lời nặng-nề mấy họa đi vay hoài. Người thốn thiếu thắt, ngọt phải đi vay, người có cửa biêt: dẫu buộc thế nào, lời nặng cách nào thì người thắt ngọt cũng phải ép mìkh mà chịu. Bởi có nên nhiều bọn nghèo nàn đi vay một mà bị ép phải làm giấy dến hai, thì luật nào rõ dăng dến tệ ấy mà trừ! Nhiều người đi vay bị thế đó mà trả mang dời không hết nợ, tron năm làm: đám mưa chài gió cực khổ không cùng có dặng bao nhiêu đến mùa phải trả úp ráo cho nợ, rồi triều thốn mất đi vay mãi mà chỉ dụng trong niêm, nếu trùng mùa thì còn khá trả vốn trả lời bằng thắt mùa... Ô hô! lời lại thành ra bằng hai, trả chừng nào cho hết.

Vì bởi mới tệ này, nên xứ ta việc thương mại suy nhược, dẫu rằng cáo nhà báo có dạ nhiệt thành bàn đều công ích chí việc lợi nguyên trong dảng thương mại thế nào đi nữa, tưởng cũng chưa có động cho dặng. Cuộc thương mại dặng thành vụn đồ sộ phải có vốn

cho nhiều, vốn nhiều tất phải nhiều kè hùn hiệp, hùn hiệp thì phải có người hào hộ mới dặng, song xứ ta nhiều ông giàu có chưa chịu lưu tâm về việc mua bán, vì tài tưởng các ông nghè như thế này: mình có cửa dư dả, buôn bán làm chí cho nhoc, nay lo thế này, mai lo thế khác, mệt xát mệt trí, đe cửa dư đó khi người túng thiếu dèo, vào cuối ra lòn vắng nể mà vay hoài mình, mình éo xách bồc thế này, ép thế nọ, ăn lời chẳng là đe hơn là lò việc thương mại mờ mờ chưa chắc là lợi dặng.

Đã biết lúc bấy giờ, trong si tình xứ Nam-kỳ đã có lập Nông-Nghiệp tưong-tổ ngân hàng bội mà cho vay ăn lời nhẹ nhàn, nhưng mà hội có cho thì cho những ông có vườn đất hùn trong bội, còn những kẻ thiểu thốn ở ngoài nǎo có thoát khỏi cách bóp họng thắc hầu cùa mày tay cho vay dặng đâu?

Than ôi! xứ ta bị cái tệ này tướng là cái tệ dâu nhứt hồn hết nó ngăn cấm các việc nông, thương, kỵ-nghệ khó bέ iền hóa. Vì muốn cạnh tranh các dều mới nói trên đây thì phải có mày tay hau giá phủ bộ xuất vốn lập hùn mới dặng,

Phạm-kỳ-Xương

Phải làm dấu tích cách nào cho loại trâu bò khỏi lâm sự già giòi

(Tiếp theo)

Tôi liền đáp rằng: Nếu hai ông đã túc uộc tôi lại vô phang, già chừng trâu bò là loài vật của ta nuôi mà dùng làm công việc nó phải tùng theo ta sai khiến duy giao giáo là tại người, bây giờ mình ép nó thái quá sao dặng. Trước hết phải ép người bò thời gian lâu thì tự nhiên trâu bò không chỗ gian lận, lối ở nơi người nào phải nơi trâu bò xin hai ông nghe đó mà coi.

Khi tôi giữ lời, hai ông bèn đứng dậy từ giã ra về vì tới bữa ăn cơm, tôi liền bước ra khỏi nhà hàng gặp một người bạn có giao là M. L... bởi nay giờ nói cái chí với 2 ông đó mà tôi ở bên này nghe cái om sòm đó vậy?.... Tôi mới thuật lại cho M. L... nghe liền nói: không gì muốn làm dấu cho trâu bò nhất là phải nói với thợ bạc đập kiêng băng thao mà tròng vào lô mủi nó hàng liên lì, song cát kiêng thao đó chẳng dặng quá một tắt Langsa, trong cát kiêng đó phải khắc chữ tên họ người chủ lấy đó mà cột sợi giấy dàm luôn phải là tiện không. Hoặc là tê sừng do từ chưng riêng đập dưới chỗ chí cạnh tai lèo tới chỗ tê là mấy tắt mây pháo lầy đó đó làm chát hay là xâm chát vào lô tai phía da rong như thế thường mấy người mà họ xâm chát vào mình hơi tay, ngực chưa đó, vậy làm sao mà mất dấu dặng, còn một đèn nữa là hai bên lô tai trâu bò phải đục lỗ tròn, vuông tùy ý mình muốn làm dấu mà đục.

Tôi nói: Ông cố giao cốt sao chờ lại luận cách mới hơn bài ông kia nữa! Cố giao nghe lại đó coi: nếu băng thao, thì lâu ngày cũng mòn vạy rồi chứ lu mìn và thao cũng bay đức vạy. Nếu có giao thi toàn lập thể lấy dấu dưa đức rồi làm kiêng khác hoặc không dễ vậy để gì biết được sao? Còn tê sừng do phao tất lại càng rõ nữa sừng trâu bò chẳng lẽ một hàng vạy hoài mỗi năm mỗi khác, vì con trâu con bò thường năm thường lớn sừng nó thường mọc thêm ra rõ quá lè của mình do đó nghe sao (gáy hay thiệt đó?)—Việc xâm chát vào phao trong lô tai trâu bò kè giao cũng có thể mà làm dặng cũ, lấy đũa đục thao vào lô lấy tróc hết, sau khi lành phải mất dấu xâm đi.—Cố giao chẳng thấy người ta xâm trong mình mà chừng muôn lấy ra cho hết dấu xâm cũng có thể lấy ra vậy. Cách đục lỗ vuông và tròn vào tai trâu bò không chỉ là chát, sự giao giao cũng kéo lèo vạy làm cho rách bay là đục rộng lỗ hoặc cát ra tết hai rồi nói trau bị kẹt công bay là quật nhầm tre vật mỏ vịt mà phải té ra như vậy. Đó có giao nghĩ coi tôi là cùng suy lật nghĩ mới dí bởi từ người mà té ra chưa gấp dặng sự làm dấu cho trâu bò cách nào là chát

Tôi chú ý có một đèn muốn tiêm phuơng châm nào chát thật cho bạn. Ông ban dùng làm dấu trâu bò phòng ngừa cho khôi sự giao giòi và xao xiên nữa, song nghĩ ra rồi cũng khó, khó là cái dấu kín mà dùng chung cho tất cả thì thành ra cái dấu chẳng bí nhiệm cho mọi người có trâu bò. Ấy vậy có một đèn này cầu nhất, xin trao Chánh Phủ cùng các tỉnh, nơi tòa bồ, tòa án nhỉ lời nhỉ chung chủ nào có đuổi trâu bò, cái

dấu tự nhiên của ai rầy làm, sau có bị trộm cướp xảy ra lúc đến xin phép lập tờ cờ thì mỗi con trâu sẽ đem cho dù những xoay tích, sắc, tuổi và chỗ làm dấu riêng nơi thân thể con trâu bò. Còn lúc bình thường những chỗ làm dấu chẳng nên ghi vào bài bộ phải để về phần riêng mâu nhiệm của chủ trâu phòng chờ khi xây dấu.

J. Nguyễn-quang-Trường

Kính cung chư khán quan.

Bồn quán rất cảm ơn chư tôn có lòng huệ cõi mà nhận xem tờ An-Hà-Nhựt-Báo từ áy đèn giờ, áy là phần chư tôn giúp cho bồn quán dặng vững bêu tuần nghiệp; còn phái bồn quán đây chỉ là làm nhiệt thành đem hết chỗ nghe chỗ thày mà truyền bá ra dặng, đáp đền ơn cõi cắp với chư tôn và quốc dân ta trong lúc này. Vậy mới phì lòng của bồn quán.

Sau đây, cho dặng tiện bê chinh đòn trong các đèn tôn kính: Bồn quán kính nhắc chư tôn vị nào mua báo An-Hà hoặc nói mua hoặc mang năm rồi mà chưa đóng tiền, xin lưu ý giùm mua mandat gởi giúp ích cùng bồn quán thì ơn của chư tôn rất trọng rất trọng.

Bồn quán cảm cáo.

Vui quá sanh buôn

Mùa ruộng một năm dài dặng dẳng, làm chín chẳng mới được trái bông, biết bao cực nhọc dùng trống, nở náo

lại bùi xát không tiếc cõi, mấy tháng chưa có lúa, tới lui tiệm khách thường hoài, mua làm chi nhung món chẳng cần xài, cùng đó ngoại dụng, hoặc đám tiệc, cùng mồng năm ngày Tết, gánh năm bày thùng, món kia vật nõi của china, chẳng phải sắng bạc nõi, mua biến số tới mùa đông lúa, rất nên uống chà, ba cắt ngoài một giá có đau không? ngày nay tháng họ chập chùng, mang vui hoài quên sự nghiệp, vui sao nhang kiếp, chẳng thà quán khách tiệm chà, vui làm sao hờ cõi hại nhà, không tránh sòng bài bạc, ăn ít đồng khoai lợ, thua trăm thục không hay, lờ hể iỗi qua tạm hồi vay, nợ lời riết tới tross sâu não.

Nòng đồng nghiệp ôi, liên khách trú giàn sanh tài đại đạo, ấy là cõi cho ai chẳng phải cho miab, mùa mang ngày tháng rộng thịnh thịnh, biết tới đó lúa thấp cao mà hông bùi, bày giò xin xét nghĩ, lúa trên một lóng rười một giá rõ ràng, lấy chi đỡ cơ hàng, lấy chi đánh để chau toàn thê nhì, buôn thay trước chẳng liệu nghĩ, buôn không can kiém lấy gì độ thân, phủ già ubieu chỗ ancaen, lúa nhảm giá mất bắc lán gập may, năm nay hặt lúa khổ ay, nếu quay tạm bạc mua nay dù đâu, tháng nay mà dâ dão dẫu, còn 5 tháng nữa thâu sầu cho nhau, lý iỗi biết liệu làm sao, xin qua năm tới rảng mau đê phong, doi loi cang tõ đục trống, xót thương đồng chuồng hết lòng biện phán, ràng sau tránh kí ôi nợ nang, ấy là hạnh phuốc hông trân chung ta, thời đưa ngày tháng lại qua, sớm không lo trước trời già khó toan, nghĩ coi khách trú ngoại ban, hiệp hùng gầy, dựng rõ ràng qui mô, chúng ta thề yêu đơn cõi, mạnh ai lo nay hở đõ nghĩ nang, cho nên thương cuộc mờ màng, Huê kiêu kbi thi nhau đoàn hước ta, đám xin đồng nghiệp, lo xa, từ mình mà chẳng bù ba kiệp thời cứ vui theo cuộc chơi bời, lợi quyền chung đực tron đời còn chi, dựng làm

nam tử tu my, người sao ta vây thao gi trí khôn, thương đời nên phải trung nghĩa, cho nhà nông nghiệp hương thon hàng tường, hạ ngũ tất già tư lương, kẻ vây người khác thể thường chẳng chung, cúi xin quân tử rộn dụng, mía sâu có đốt nên dùng tiếng ngay.

Xuân-hòa Sóc-răng
Huỳnh-trung-Nghĩa

Tòa đại hình Cần Thơ

Hội xử kỷ thứ ba trong năm nay (1919)

CHÁNH ĐÓNG-LÝ:

Ông Saint Michel Dunezat, quan tòa áo đỏ.

CHƯỞNG-LÝ:

Ông Crescent, Biện-lý tòa Cần Thơ

TÀ HỮU ÁN QUAN:

Ông Dessès, Chánh-Tòa Cần Thơ

Ông Hercourt, Chánh-Tòa Long-xuyên

HỘI ĐÓNG DỰ THẨM:

Ông Lâm-quan-Yết,

Ông Nguyễn-ngọc-Còn,

Ông Nguyễn-quan-Tự,

Ông Lê-chi-Thuận,

Kỳ này tòa hội xử trong 7 ngày: 22, 23, 24, 25, 26, 28, và 29 Juillet, hết thảy là 24 việc, phần nhiều là trộm cướp sát nhau, hoặc là ngộ sát hay là cố sát v... v.... Hé là bắt đặng, phép công bình phần xử ấy là lè thường. Có một việc tòa lên án xử tử hôm ngày 26 Juillet một tên cao-mên, Bão báo tường cũng nên đem hết đầu đuôi gốc ngọn việc này vào đây chử vị khán quan tường tất những đều hung ác của tên Cao-mên này đã làm.

Tên Cao-mên bị xử tử

Tên Cao-mên này là Châu-Điệp kêu là Sam-Rồng 38 tuổi, sinh tại làng Bích-Trì tỉnh Châu-dốc, con của Châu-Đức và thị-Muôn.

Châu-Điệp kêu là Sam-Rồng bộ trưởng vậm vỡ, mặt mày coi bẩm trưa lát, lúc nói chuyện cặp con mắt ngó lườm lườm ra bộ tịch hẳng hời, xem thấy ai ai cũng rõ là một tên hung ác. Khi dân nó ra xử giữa tòa thì thấy 2 em nó mang cùng và xiêng 1 sợi lòi túi; lính bông súng đứng nghiêm 2 bên mà chầu nó.

Châu-Điệp kêu là Sam-Rồng bị tiêu án cùng nhiều, ngày 10 Décembre 1915 bị tòa Châu-dốc kêu án 1 năm tù về tội chém tên Châu-Sút có vit tích, vì nó nghi cho tên Sút có tư tình với vợ nó. Khi mảng tù về, nó hầm giết tên Sút làm cho tên này sợ bỏ nhà cửa trốn tới làng Ô-Lâm mà định trú. Châu-Điệp hay tin ấy bèn rủ Châu-Non đi giết tên Sút với nó. Khi gặp đặng, nó chém tên Sút nỗi vit, tên Sút ráng sirc chạy khỏi vòi trốn trong nhà tên Châu-Chu và tri hô thiên hạ tựu đến cũng đông. Tối lại Điệp và Non cầm súng (súng giũa cửa nó dễ di ảo cướp) áp vòi nhà tên Châu-Chu bắn vài thiên hạ hoảng chạy ráo, chúng nó bèn bắt tên Sút đem ra đóng cách 500 thước mà cát đầu rồi chúng nó trốn mất. Từ đó về sau chúng nó phá xóm phá làng nay cướp xóm nấy mai giựt xóm kia, hé động thì chúng nó rút vào trong rừng trong núi mà trú. Nội miệt Thất-sơn thiên hạ đều oán nhứt là tên Châu-Điệp đầu đảng tụ tập ăn cướp. Điệp có tài gồng và chạy giỏi lắm, nên ít ai bắt được. Điệp có 1 cha nuôi là Châu-Yên, ở tại Bích-Trì cha mẹ Điệp chết sớm, nhờ lão này nuôi dưỡng nó từ lúc 7 tuổi cho đến lớn định vợ gả chồng cho Điệp. Ngày kia Điệp lên về thăm Châu-Yên, lão này sang giàn biến nó dưng làm đều hung ác trộm cướp như vậy nữa, nếu còn thì lão sẽ mạnh với quan đến bắt chẳng dung. Điệp lại cự với cha nuôi nó, nên ông giận đi báo quan đến bắt. Điệp thoát thân khỏi, mong lòng cố hận cha nuôi nó là Châu-Yên. Tối 1 bữa kia Châu-Yên đi với cháu là tên Phon lại nhà Hương cũ Hong

mà ngủ, vì sợ Điệp cớ oán giết ông, di nữa đường bị Điệp rinh đánh bắt Châu-Yên đem lên núi Dài giết thát rồi bỏ thây dưới két núi. Sau tên Non là bọn đồng lõa cùng Điệp bị bắt về tội ăn cướp, Non khai Điệp giết tên Sút và Châu-Yên, rồi dân quan đến két đá núi Dài chỉ thấy, người ta nhìn thấy Châu-Yên là còn da mặt, tóc và cái chấn tấm. Non bị tòa Đại Hình Cần Thơ kêu án 20 năm khổ sai ngày 21 Aout 1916. Còn Châu-Điệp trốn lên xứ Cao-mang (Kampot) cải tên là Sam-Rồng cũng chuyên nghề ăn cướp vạy, bị bắt tòa Cao-mang xử 5 năm tù.

Nhờ dấu in tay tại Châu-dốc và tại Cao-mang nên người ta mới làm đặng nó là Châu-Điệp mà giải về cho quan Bối-Thâm, Châu-dốc, ngài xét mới rõ nó là bị nhiều án như sau đây:

Bị tòa Phúc án Saigon xử ngày 14 février 1914, 1 năm tù về tội ăn trộm, tòa Châu-dốc xử ngày 26 février 1915, 18 tháng tù về tội ăn cướp và xử ngày 10 Décembre 1915, 1 năm tù về tội đánh người có vit tích và nó bị cáo liên canh trong 8 đám ăn cướp đánh 2 lần tại Bich Trì, 1 lần tại Tuol-pô, 1 lần tại Châu-Lang; 4 lần tại Thuyết-Nap, mấy xíu nay thuộc về tỉnh (Châu-dốc). Lần nào đánh cũng có súng ống và lấy đồ đặt của người ta rất nhiều.

Giữa tòa, Châu-Điệp chịu có giết Châu-Sút và Châu-Yên, còn mấy lần ăn cướp ăn trộm thì chối ráo. Song bị chứng cứ rất đông, trên 30 người đồng quã quyết cho Châu-Điệp là một tên hung ác, cướp giựt phá hại nội mieng Thất-Sơn hé ai nghe danh Châu-Điệp thì sợ chẳng khác nào sợ thú dữ.

Sau khi xét lè, tòa chiếu theo luật len án xử tử tên Châu-Điệp và se dem nó về xử Châu-dốc mà chém nghe lại nó có kêu oan về Đại-Pháp; song tướng là vô teh.

Như Châu-Điệp này đây: chết chém cũng là đáng số, nói bắt quan bắt phụ

tinh sanh đường đạo đồng là Châu-Yên vì lẽ phải cang nó, nó đã chẳng niệm tình đường dục không nghe thì thôi, lại nở nàn nhẫn tam mà giết cho dành. Thiết là: *Châu-Điệp chí làm bắt dù cảm thù d...! thân h...!*

Tron đời làm ác, thì họa phải mang. Ấy rò ràng Thiên-Đạo chí công, hé là: 'ich ác ác sauh, sát nhau giã tử. Rất phải.'

Lễ khánh tang đình thần làng Tân-Thới

Ngày 15, 16, 17 Juillet, làng Tân-thới tinh Cần-thới ăn lè khánh thành đình thần của làng mới tạo soán lại xem rất nguy nga dẹp đẽ vỏ hối. Treo cờ kết luội rực rỡ, trên bờ thiên hạ dập dều đầy dáng đầy sá, dưới sông ghe xuồng đậu chặt như nêm. Trong 3 ngày đó có hát Annam và Triệu-Châu cho nhau dân vui coi.

Chiều bữa 16 Juillet, làng có thính dài tiệc các quan Langsa và Annam. Lúc 5 giờ rưỡi chiều tàu quan Chánh-Bố ở Cần-thới vỏ đến, thấy cai sở tại là M. Phan-quan-Thiệu có trán thiêt gián hưu nginh tiếp quan Chánh-Bố và các quan rất nghiêm chỉnh. Tàu vừa cập cầu có viên quan chức sắc trên cầu là ông Hội đồng Khâm, trưởng tòa Thương, thấy thông Cang, thấy cai tông Thiệu, thấy cai tông Quế, thấy cai tông Qui, hội đồng Hoè, hội đồng Thạnh, hội đồng Qui...v...v... và đủ mặt hương chức làng lại có học trò cầm cờ tam sắc tề tựu tiếp rước. Quan Chánh-Bố Tholance bước lên cầu, pháo đột van rầm nhạc trời rầm tại chào mừng quan chủ tinh, theo sau có quan Phó bối Guidicelli, vợ chồng ông Robin sở canh-nông, quan bàng khoán Valéry, quan Trưởng-Tòa Carlotti, quan Đốc phủ Vinh, 2 quan phó lục-sư: MM. Guidicenti và Trưởng-văn-Tử, ông Mutel. Thư ký tòa-bối M.M. Nghia, Bich, Thương

Kiều, Kỳ, Đại, Lang, Dương; Ấu, v...v...
Hai dỗ Trich, Nhượng sở Tricòng-tiễn, Khinh thông ngôn Trang-sir (nhiều vi, không biết tên dặng, nên chẳng đem vào đây, xin miếng lỗi.)

Khi tiệc vừa mảng, trước khi dùng rượu champagne, có thày Cai Tông Thiệu đứng dậy xin phép quan chúa lanh và các quan, rồi đọc một bài trấn tĩnh về cuộc lễ khánh tang định thần làng Tân-Thới đây như vầy:

« Bẩm quan Chánh-Bố chúa lanh,
« Bẩm các quan,
« Bẩm các ngài,

« Tôi lấy làm vinh hạnh dặng đứng giữa tiệc rượu này mà tò lòi cảm tạ quan Chánh-Bố chúa lanh, các quan và các ngài có lòng họ cố gắng nỗ lực
« sá xa-xuôi đến dự cuộc khánh tang
« định thần của làng sở tại tôi. Tôi thiệt
« lấy làm vui mảng quá sực, ngày nay
« mà tiếp trước dặng viên quan chức các
« hiện diện nơi đây chúng voi chén thù
« chén tại trong cái tiệc này, ấy là rất
« vinh rât diệu cho làng sở tại tôi biết mấy!

« Chứ lòn cũng iú, tôi sanh trướng tại làng này, buổi tôi chưa lanh quyền chúa Tông, tôi cũng đã dự việc làng dặng thảm niêm, bởi vậy kỳ sòng tu định Thần lại đây, tôi tuy là đương quyến Cai Tông; nhưng mà tôi hằng sành minh là một vị hương chức dặng lồng lâm hiệp lực cùng làng non nà lo lán trong cuộc này cho thành tựu.

Mấy năm rồi, mảng tuy chẳng dặng khă, phản nhiêu nhơn diện lanh bê cơ cẩn, bởi nhữ sự chuyen cáo công lao của hương chức và tôi cũng già làm trợ lực, lại nhơn diện trong làng có đà bảo tam kẽt người nhiều chung cung phụng cung dặng một số tiền cung khă, nên ngày nay định thần làng sở tại tôi dặng thấy một lò to lát xinh đẹp như vậy!

« Sáng dịp nhà nước Bảo-hộ mới ăn lè Khánh-hi hòa-bình, tôi xin thay mặt

cho thần dân xứ Nam-kỳ mà xưng tụng cái thiêng danh ánh dặng của Đại pháp nay đã lấy từ dặng quan tàn-hạo, kể từ đây chúng nó như chim không cánh, cá không vỉ, thúc thủ lai hàng, chịu tất cả các điều huộc của chư Liet-quoc Đồng-minh. Ấy mới rõ lòng trời rất công rất chánh, can: Nhữ tết trung Huân, ác tai ác báo.... đó....!

« Vậy tôi xin chư tôn dặng cạn ly rượu champagne này cùng tôi mà mảng giùm cho làng Tân-Thới sở tại tôi: là khánh tang định thần dặng mọi đều an hão và rập cùng tôi một tiêng tung hô cõi thái-lanh dặn: đời đời miếng « viêng.

Khi thày cai Tông Thiệu đọc dứt lời ai nấy đều vỗ tay vui mừng rồi cạo chén rượu champagne, kế xem hát chơi giày lát đến khuya quan Chánh-Bố Tholance và các quan kiếu từ lui gót trở lại Cần-thơ.

Ômôn: Bùi-hữu-Lực (lai tia).

Rạp hát mới tại Trà-niên

Chợ Trà-niên thuộc về làng Nhơn-ái (Cần-thơ) tuy là một chợ vỉa hè, song nhơn vật rất xem ra rất phiêu ba thăng cauh. Phố xá cũng là xinh đẹp, thiên hạ bán buôn đồng đảo, có mỗi xe hơi chạy từ Trà-niên đến Cần-thơ mỗi ngày tới lui 3, 7 chuyến.

Thường mấy chỗ chợ búa đỡ hối, buông dêm lúu nhau việc chằng biêt lẩy chí xiết hùng, đã biêt sói iưu diếm, có trà dịnh, song thường chằng mấy toại lồng hoang chí cho bằng xem ca nhí diễm tich cũ chuyen xưa, nào là chúa thánh tôi hiền, nào là trai trung gái vịnh, xem nhím dặng vào lòng, noi gương lanh lanh thói dữ, há chẳng phải trước mua vui sau là hữu ích chẳng?

Khá khen M. Nguyễn-chi-Lang rất hữu chí, chẳng nài bao iốn xuất của lập một rạp hát tại Trà-niên, kiêu cất rất vèo vang, đẹp đẽ, chỗ ngồi coi hát sắp đặt yến khéo sạch sẽ. Cách tiếp khách, M. Nguyễn-chi-Lang thật là: niềm vờ án cầu lâm, mỗi việc làm tướng cũng là vừa lòng toại chí quan khách.

Khai trường hát hôm tối thứ bảy 26 Juillet 1919 đến nay, thiên hạ cũng vui lòng vừa giúp đỡ xem thật dông. Bạn hát, hát để coi đó cũng là mới. Vậy khách quan dông bao trù, đêm hôm rảnh việc cũng nên thừa hứng đến rạp hát M. Nguyễn-chi-Lang ở Trà-niên trước xem chơi giải m不良信息 sau giúp đồng bào làm cho nền việc, vì lúc mới khởi doan mọi bê đều tốn kém trước.

K. X.

Tự do diễn đàng

LẤY LÝ CÔNG MÀ LUẬN

Tôi thấy trong báo An-Hà, có ba bài biện bác về bài thơ «Nhớ chồng trong hông lồng» 1— bài của Môn-Giang Hòa-Thượng, 2— bài của Mẫu-Đơn đáp từ, 3— bài của Tào-nam-Vân.

Xét lại theo nghĩa lý bài của Hòa-Thượng bắt đù không có lâm lòi chi, mà Mẫu-Đơn với Tào-nam-Vân hùng biện, dụng khí huyết chín nở, mà cái cợ cho om, xét từ câu là lời nói hâm hố, chờ không đủ nghĩa mà tranh biện. Như câu Mẫu-Đơn: «Nhớ chồng dựa cửa mảng quên ăn». Chờ chỉ dừng nói dựa cửa, thì có đâu mà bị bắt. Bởi chữ «dựa cửa» nó có nghĩa lý về việc mẹ trông con. Còn câu trạng thì Mẫu-Đơn giải lý chưa ra, trạng chưa ra, về đê nhớ chồng, sao mà nói: «Tre luồn đau lòng ngại rắp mảng» sao mà giải yểm cựu nghinh tan, thiệt là; nghĩa lý cao xa lắm. Còn Hòa-Thượng phá câu đầu «thói hặc chồng con biết

mấy tbắng» là ý thán từ, ví vu: như một người nào chồng đi mà trông, than nói; một mình rằng: «chồng con tôi cái thằng sao nó bạc, đi không thấy về» «vậy thì có lòi chi mà nói rằng: vợ kêu chồng bằng thằng, không có ai nói vậy sao? Có đâ, lòi chi mà gọi rằng lòi đao luân thường. Xét cắp luận của Hòa-Thượng: «Buồn bà xem non non dạn trắng, ngắn ngòi nhìn nóc nước da nhão» Phải! hay! thật, trạng như vậy mới đúng. Vì chẳng phải đến biển đến non, mới ngó thấy non nước. Phàm ở nhà nhớ chồng mờ cưa sờ ra xem cũng dù thấy núi non, lại có chữ «non dạn trắng» là ở xa thấy dạn non, chẳng phải lại gầu mới thấy. Còn chữ «ngắn ngòi» phải l nhăm, hay, giỏi! khen! hể nhớ chồng bắt ngắn ngòi ngó quanh, ngòi quất, hoặc thấy dưới ao, hoặc xem vào thùng, chậu, nước, thấy gió thổi mặt nước dung, nổi sóng, mà cảm xút, cho nên ngài mới cho là nước da nhăn, mà thật nước cũng có da hẵn, bê nước có sóng tức là nước có da da đó.....

Mấy tiếng Hòa-Thượng ngài là túc... túc... chắc là nài túc giận, vì ngài là một người tu hành mà phải buộc ra mà cái súc vì tì ấy người làm sai, nên ngài phô hóa cho chúng sanh. Cũng như cái đếu dữ chí việc lành. Vậy có cang hé gì lời bón phận tu niệm, còn làm Hòa-Thượng phải cứu dân độ thế, làm tch cho đời, chờ phải cây gỗ chi mà làm thinh không nói; hai rứa túc, hoặc là ngài túc cười et. lung? Theo ý cạn của tiên túc túc có khi ông Hòa-Thượng này cũng là tay học trò, bởi lò vận hay là nhầm đời, ngài mới ăn vương nương phật, tuy ngài ăn lương chua muối mặn dầu, cũng biết thương dân-doa-xã-hội, vì là ngài thấy Mẫu-Đơn làm thơ ấu nói loạn luân e trẻ em ngày sau ham đọc thơ mà

đọc lầm chăng? Cho nên ngài cứe chẳng
đã mới sửa giùm đó tuổi, vì Mẫu-Đơn có
kêu lục chân bô, ấy là cố ý khoe khoan,
nên Hòa-Thượng ngồi nhanh sắc mà chỉ
điển mà đỗ. Còn tôi lại thấy nói: ngài
lần đầu ngồi ngoài xã-hội, cái đó mới lầm to
còn ai mà ngoại xã-hội dặng, như Hòa-
Thượng đi tu cũng là một xã-hội làm
lành có chí mà ngoại xã-hội. Bởi ngài
mang chữ tu, chứ chí ngài là người thế
gian, chắc là ngài không nhịch, ngài
phải hứa nài mấy chữ đó, trước có khi
từng phải mang lời da.

(Cầu-kho) — Võ-thị-Tát.

Bát bình tắt minh

Xem báo An-Hà kỳ trước thấy bài «Trông-Chồng của cô Mẫu-Đơn, kỳ kế
thấy bài «Nao-phân» của ông Hòa-
Thượng Minh-Chánh, và kỳ này thấy bài
đáp từ bài «Nao-phân» của cô Mẫu-Đơn.
Xem qua ba kỳ, mờ mang dặng ba hiệp
tri. Cám ơn ông Hòa-Thượng và cô Mẫu-
Đơn, khéo deo lời châm ngọc vào Báo,
trước áo Báo quán An-Hà dặng thêm ít vị
trợ hót mầu nhiệm như thế, thì chẳng
nhưng tiếng hay bay đều cõi «Miêng-
đời» (Singapore) nấy, mà khi phải hay
đến miệt «Ấn-đô», «Châu-Giang» hay là
Afrique.

Vậy xin phép cô Mẫu-Đơn và ông Hòa-
Thượng, cho tôi «Phê Biub» thêm vào
hai bài phân đáp đó, ngõ hở chia vui
với hai vị. Mô dám múa búa cưa Bang,
chỉ trong lượng cao thâm xít.

Ông Hòa-Thượng tức vì «Thi» chưa
chỉnh mà hờ môi, rất đỗi tu hành cõi
tức thay, huống chi kè tụt xem qua dê
nhín? Ngài gọi thơ chừa chỉnh, chỉ lóng
Ngài thật là chả phải tìm vứt thời lóng.
Vì ngài nghĩ cho cái diệu văn-chương
là diệu quí báu vô giá, phải dùng cho
đáng diệu đó mà thôi. Phàm bài thi chi hế

đọc qua chò xuôi, chính đối phải phép,
niêm lục dù, chẳng những đọc nghe
âm-tai, mà khôi nồng lưỡi. Chí ưng thi
mô mà vẹo vẹo, dưng nói ông Hòa-
Thượng, một trang thức giả kia đọc
qua cũng diec tai và dở lưỡi.

Tôi dám hò lớn rằng: Hòa-Thượng mà
bất thư đây, chẳng phải muốn trách tài
cũng cô Mẫu-Đơn, vì oái sango có tâm;
kinh chẳng qua là ngài muốn deo thêm
cái ngòi văn chương ra cho cô Mẫu-Đơn
diễn thể cho nên trung ngôn ngịch nhì.

Phàm ở đời, người nào khen mình thì
minh cho rằng «Bợ», còn ai chê mình thì
người ấy là «Thầy». May ai mà dám tự
xưng rằng: dù, dù như Đức Khổng-Tử
kiя, còn có chỗ phải khiếm thay. Bùa kia
Đức Khổng-Tử dạo xe, tới khúc dâng
kia, có đứa bé ngồi vọc các đứa dâng.
Ngài dạy nó tránh, nó đứng dậy chỉ gõ
đất của nó mới dắp làm một cái thành
mà rằng: Xe tránh thành, thành bắt tránh
xe. Ngài nghe qua thoát nhiên xuôi,
bước xuống xe hỏi nó... đáp dặng...
rồi nó hỏi ông: Chó lông mày trên mặc
đồng mấy sợi??.....

Muốn cho bài thi hay, muốn cho lần
lần làm thi hay, phải để cho người bắt
bé. Ông Hòa-Thượng bắt thư, lời nói rất
thanh tân, đúng như ý phải bắt. Chứ
tôn xét coi, chử Tuồng, Mão, Nhǎn, câu
trạng, câu luận, có sai ý ông Hòa-Thượng
bắt bé đâu. Đây tôi xin chép y lời của
cô Mẫu-Đơn trông chong như vầy:

Đè: không chồng trông bông lồng.

Vàn: Thủng ăn mǎn nhǎn rằng:

Tráo trỗ bắt nam rέ xich thủng.
Nhờ chồng dựa cùa mǎng quên ăn,
Mặc mờ tuồng bạn ngồi khoanh rέ:
Tre luồn đau lòng ngại rắp mǎn,
Ngày lung chờ lin xuôi ruột quặn;
Canh tàng ván vang khiến mày nhǎn,
Bán khuân khôn nhấp Liêu-tê mộng,
Đeo đắc oanh vàng giận nghiến rằng.

Đè, cũng ngô, vẫn cũng bay, hào ông
Hòa-Thượng đứng túc sao đượ, (nên
học bài này cho thuận, phòng di chơi
trên núi ngâm có thú vị).

Cô Mẫu-Đơn ôi! Thira có dẳng rõ: Đầu
rằng thi cô có thật lao nhà đi rứa, mà
cô người bắt bé, thì cô cười mới hay.
Người bắt trúng mới ra cái lề, còn cô
cho người bắt trật, một cái hám thính
của cô cũng dù cho người hùng, hứa là
phải buôn chi lời uặng như thế.

Tôi và chăng ở xa xuôi, mỗi lần nhận
được báo thì tré lấm, vì phải cách bê
cá. Nên tôi chặc ông Hòa-Thượng phải
đọc trứa hơn tôi, chỉ cho khỏi ngài
niệm kinh cừu.....

Từ ngày tôi học xem Báo đều giờ,
hàng nghe mấy ông chủ Bút luận rằng:
Cái trách nhiệm của người chủ Bút lớn
lắm, mà hàng phụ diễn cũng phải trách
nhệm nữa. Vì cầm cây viết mà viết ra
cho cả mọi người xem, không phải dễ.
Đặc di sra lại chính đón năm ba lần,
mà còn chưa hết lời. Huống chi cầm viết
mà quai đùa, đặc đẽ những tiếng: «phan
ngan hứa cùi» v...v..., không sợ uặng
cho tờ báo chăng?

Phàm phép đặc thơ nôm, ai muốn ra
để chi, vẫn chi tự do.

Biết vậy, ngạc vì cô Mẫu-Đơn mìn
lâm thơ trông chong, trông chong minh
mà. Cô nói rằng: không con cái chi,
chong đi đâu vào, nhở, mông, trông....
Mà đẽ: «Không, Chong, Trông, Bông,
Lông». Chứ chi đẽ như chong thì ý đẽo.
Theo lời cô nói, tôi theo đẽ dường ấy
bảo hám thính dặng chăng.?

Cô Mẫu-Đơn ôi! Cúi xin cô đổi cái
giận của ông Hòa-Thượng ấy làm vui,
vì tục đỗi nói: No hết ngon, giận hờ
khôn. Đầm thầm dắp từ, nghe có thú vị.

Tôi đây cam phạm bắt tài, nhờ cô chi
bão việc chi hay trong Báo dặng lời bắt
chước theo, chử cô mảng giận vạy hoài
lời buôn lâm.

Singapore; L. Q. Nguyễn-Hiển

P. S. Xem nhật Báo, ai cũng kiêm
vui, xem nhật báo mà tội buôn, thế có
tức chăng! Tờ Báo là tờ tóm các bài
luận, lời lý dâng cho muôn kè trống vào.
Trộm trách ông Chủ Bút, nở lòng nào
mà dâng báo những lời tay ngắn, như
thế. (xin coi lại bài đáp từ của cô Mẫu-
Đơn thì rõ là lời nhả ngoc phúng chau
là đường nào ???

Hèn gì..... i-phái cõi, sợ...kiểu luon.
Nguyễn-Hiển

Quan quyền Tổng- Thống Đông-Dương viêng tỉnh Cần Thơ

Ngày 5 August 1919, quan quyền Tổng-
Thống Đông-Dương là ông Monguillot
có đến viêng tỉnh Cần Thơ.

Nhơn vì gấp xuất bản kỳ uỷ, tuần
sau Báo sẽ đem trọng cuộc lễ trấn
thuyết mà tiếp nghinh ngài cho khán
quang xem.

Nam-kỳ soái phủ Tỉnh Cần Thơ

Lời rao cho nhơn dân bồn-quốc bay
rồng nội trong năm 1920, bài thuế tần
phát hối đầu năm sẽ đổi lại một lá bài
mới dưng trong năm năm.

Phàm người nào trong lúc này không
có giấy thuế thân hay là cầm giấy thuế
thân chẳng trúng tên họ của mình thì
phải xin đem vào bộ định làng minh ở
trước ngày 1st November 1919 và phải
trưng cho dù bằng cớ về gốc tích minh.
Những kẻ ấy thì khỏi bị phạt về tội
không giấy thuế-thân.

Kể từ ngày 1st November 1919 nhữn
dân nào mà chăng có dưng bộ định tần
làng thì sẽ bị bắt và buộc tội theo luật
định rồi mới cho vào và lãnh bài thuế-
thân.

Bộ định năm 1920 sẽ làm hai bổn theo kiêu thức mới, và sẽ gửi cho các làng trước ngày 15 Aout 1919.

Trong giấy bộ kiêu mới ấy hưng-chúc để cho dù mầy khoản chí dạy, trừ ra khoản để sở hiệu bài thuế-thân, về phần Tòa Bố làm.

Hưng-chúc phải đem vào bộ định:

1. Những dân bộ còn đóng thuế;

2. Những dân bộ quắc nào không có bài thuế-thân cùn; cầm bài thuế chẵng phải tên họ mình mà ở trong làng đã xin đem vào bộ trước ngày 1^{er} Novembre 1919 và đã có trung dù bằng cớ về gốc tích mich.

3. Những người dân ông từ 18 tuổi sắp lên được miễn sưu thuế vì các duyên cớ.

Công việc này phải làm cho kỳ lưỡng và sẽ có Gai-tông, Phó-tông cùng các Quan chánh quan xem xét.

Bộ định làm như vậy rồi phải gửi đến Tòa-Bố ngày 1^{er} Novembre 1919.

Chẳng bao lâu đây sẽ gửi thêm cho các hưng-chúc nhữn; đều dạy biếu khác.

Quan chánh :ham biện

Tholance

Lời rao đấu giá

Ngày 18 Août 1919, tại Tòa-Bố Cần-thơ lúc 9 giờ ban mai sẽ cho phép đấu giá chia nẫu cơm cho học trò trường trong tỉnh Cần-thơ hạng 1 năm kể từ 15 Septembre 1919 tới 15 Juillet 1920.

Sự đấu giá phỏng định chừng..11.000\$00
Tiền thế chừng tạm là.....275\$00
Tiền thế chừng thiệt thò 1.650f,00

Giấy tờ về sự đấu giá này, để tại tòa-bố Cần-thơ và nơi tòa ohì định Thượng-Thơ Saigon. Ai muốn đấu giá dặng phép đến đó mà xem trước.

Lời nói phong-phanh

«Lời nói phong-phanh» là một lời nói có khi thiệt mà cũng có khi chẳng thiệt vậy, vì là một việc ngày nay đã nghe vây ngày mai lại dỗi ra khác không chừng. Thế thi «lời nói phong-phanh» cũng chẳng khái tin cho lắm; nhưng mà cũng nên chú ý để đó phòng khi việc sở hiện ra như vậy chẳng sai.

Muốn cho chư vị khán quan xem chơi cho biết lời nói phong-phanh, vậy kể từ đây về sau, Bồn-báo xin áo hành yào khoản này những lời nói phong-phanh, nghe làm sao đem y làm vậy, không thêm bớt một mảy dầu những lời ấy thiệt giả thế nào, Bồn-báo chẳng dám công nhận.

Sau đây xin chư vị chờ tướng lời nói phong-phanh đó là của ai nói mà cặt hỏi. Bồn-Báo thà cam thát lè chờ chẵng chịu cho biết là ai nói đó.

Nghe nói phong-phanh rằng: tuần rồi tại Châu-thành Cần-thơ trong một cái nhà hàng kia người ta chơi bài "Thính cừu" lớn, chơi đến 100\$ một chẽn. Không biết lúc này còn chơi nữa hay hết?....!

Nghe nói phong-phanh rằng: Ngày 26 Juillet 1919 lúc Tòa Đại-Hình hội xử tại Cần-thơ, ông Saït Michel Dunezat quan Tòa áo đỏ và ông Hercourt quan tòa dự xử nỗi ông bị ăn cắp hết một cây dù giá 8\$ một cây. Dù ấy để trong phòng nghị án (salle de délibération) chẳng biết quân ngũ nào mà dám thò tay vào đó mà lấy...?... Thôi...rồi...quá trời... Tòa đó, xúi đó, ăn cắp đó...! Hết nói... Thật là Âm-bon chẳng sợ ông Tiêu, mà quí không kiên Thầy Pháp...đó.

Nghe nói phong-phanh rằng: Rằm tháng bảy tới đây, Bồn-bội chùa Âm-Hòn ở Cần-thơ không làm chay như mọi năm, tĩnh thí rẽ mà thôi.

Nghe nói phong-phanh rằng: Thầy xiếc Máy ở Cần-thơ đã di cư về nhiều chỗ mà chẳng xong, nên thấy giận tinh ở vậy cho đến giờ chẳng thèm cười và nữa.

Nghe nói phong-phanh rằng: ít ngày nứa đây tiệm của M. Trầu-Muah ở đường mé sông Cần-thơ sẽ mở thêm 1 cửa hàng nứa là khai báu lẻ các thứ rượu tây.

Nghe nói phong-phanh rằng: lúc này dân sự tỉnh Biên-hòa mến chuộng M. Lê-trung-Lương là lương-y trong hòn tĩnh lâm, chẳng phải ngoài chuyên cần phan sự mà thôi, lại còn tánh hạnh ngài cư xử với mọi người rất vui vẻ tử tế.

Thịt là danh bất hư truyền, vì lúc M. Lê-trung-Lương giúp việc tỉnh Cần-thơ thì cách ngài thù tật, chẳng những với bằng hữu mà thôi, với ai cũng là vui đẹp tất cả. Bởi vậy: Khi ngài thừa lệnh trên đồi đì Biên-hòa, mọi người ai ai thấy đều mến và tiếc.

Nghe-lòng.

Thi tập

HỌA BỘ III

Rõ ràng thế giới một tay thâu
Lớp nhỏ chế phản rất nhiệm mầu
Nửa khắc tạo nên trời bốn góc
Một giờ hóa dù đất năm châu
Đam phải chán biết mòn non nước
Lịch xảo thêm hay bức cát lầu
Cây cổ tháp cao tùy ý đẹp
Rõ ràng thế giới một tay thâu.

Bácliêu: Lê-chơn-Tâm dit Thận.
Mời Mlle Mẫu-Đơn họa lại chơi.

...

THƯỞNG-NGUYỆT

Ba ngàn thế giới nguyệt soi chung,
Ngọc trắng chả xem ướng quá chừng,
Rủ kè Viễn-Hoàng cùng Tạ-Thượng
Theo đường Tri-si đến Thiền-Hùng

Ra sông Xích-Bích tra mè cá
Chẳng khách Hằng-Chu chờ rượu uống
Muốn đến Quảng-Hàng chơi với nguyệt
Ngặt không Công-Viêng biết sao xong.

Bácliêu: Lê-chơn-Tâm dit Thận.
Mời Mlle Nguyệt-Chieu họa lại chơi.

BÔNG MAI THƠ

Thơ thơ đầu non chiếm háng xuân
Quảng bao bối lạch trồ tung bừng
Sắc trong tơ xiá nhau không lá
Cánh trắng nụ đậm sương tuyết lớp vững
Đem lúa dưng-hồi người hót hót
Bảy diêm tảng-thợ chúng vui mừng
Bốn mùa trác dặng dừng rơi rụng
Cho thoa mắt xanh cát mới trống.

Lê-chơn-Tâm dit Thận.
Mời Mlle Xuân-Mai (Mytho) họa lại chơi.

NGU-CƠ TỔNG BIỆT SỞ HẠNG-VỎ

Tư bê binh Hán kho toan dặng
Sự thá này thôi thát mới an.
Ba tất hơi rồi thương Sở-chúa
Hai hàng lụyira giàn Lưu-Bang
Giết tình chi sá thân bèo bợ
Lánh nạn quảng bao vóc ngọc vàng
Dưới trường đám xin dưng hình rộn
Phao tay quan-tướng kèo dâu làng.
(Vì tướng danh thi).

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 6 f 80
Đồng-Dương..... 6 80

Giá lúa

Từ 5\$20 cho đến 5\$ 30 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CANTHO

MỘT ĐÁM BÀI CÀO BỊ BẮT

Ngày 1^{er} Août 1919, có kè đến bắt (poste) báo cho ông có bay rắng: tại nhà

của tên... ở đường nhà-thương (Chợ thành (Cantho) có nhiều người chơi bài cào. Lập tức, ông cò và 1 người sơn-dâm (Gendarme) đến nơi, gấp sòng bài cào thấy nhiều người đang chơi, áp và bắt đặng 3 người dờn bà và 1 người dờn ông, còn bao nhiêu thì chạy tan lacer mất hết. Lấy đặng đồ tang là: 1 chiếc chiếu, 1 bộ bài cào, 1 đồng ngoài bạc các, mười mấy đồng tiền Annam (dùng lấy xâu) và 4 đồng xu, người và vật tang điệu ráo về bót tra vấn, nghe lại mấy người bị bắt có khai cho nhiều người nứa.

Hạch hỏi xong xuôi, qua bữa sau, 2 Août, giải nội vụ đến tòa cho quan Biện-Lý phân xử.

HẾT XE HƠI TỚI XE MÁY

Tuần rồi báo cáo có thuật chuyện xe hơi cáng chết 1 đứa con gái 10 tuổi tại đường đi Phong-Điền, kế đó xe hơi lại cáng nhầm gốc tách ở đường Ômô. Lúc này xe hơi nết cáng, tới phiên xe máy thì phái Bùn 28 Juillet, 1 cái xe máy của tên... chạy ngang; cái đầu di xuống rạp bắt cù (Cantho), ruồi nhảm lúi nhiều người cũng đang đi trên cầu đó, sợ cáng nhầm người nên phải tránh lại dụng nhầm gánh cuối đỗ xòe xe ngã vào lang-cang đụng gậy «rayon» 2 cái, tên di xe va đầu vào cây sác (mọc sừng) nỗi u 1 cục bèn nhảy xuống giặc di về một nước.

Hôm ngày 1^{er} Août 1919, tên X... cũng vặt vụt đập xe máy như bay... giỏi!... ngang rạp hát Messner, cáng nhầm đùa con của tư Ch... té lăn cù xé mặt, Linh hắt nội vụ về bót... vụt... vụt... ném sát mìn xuống xe chạy cho mau.... giỏi quá!

NÍ TÁ NGỘ!... BẮT....

Ngày 1^{er} Août 1919, lúc 6 giờ sớm mai có 2 tên chèc đánh lộn với nhau tại cầu tàu lục-linh, lướt bát về bót. Cò phạt mỗi tên 0\$80. Xét ra 1 tên chưa đóng giấy thuế thán năm nay, nên làm phúc bẩm giải nó đến quan Chánh-Bố.

KHOAN DÃ.....KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG CHUA MẮNG!

Đêm 1 Août 1919, tại nhà-thương Cần-thơ có 1 á tên là Huỳnh-thị-V.... kỵ tú (diễn), vì mang chứng nghiệt phải bị bắt cầm tại nhà-thương mà đường bịnh. Họa một tháng rồi, thể bịnh chưa giứt, & nay buôn cho tháo túi cho phản, toàn già hươc Dương-quang, tâm miếng Dị lộ, lén lấy á phiện (ở đâu mà có???) hòa với dấm (ai cho??) mà uống.... Dè đâu: kiếp đoạt-tráng chưa mắng, số bạc mang còn tên, khiến cho đoàn kỵ nữ khác hay, tri hô lên, quan thấy cứu cấp cho uống thuốc mửa, rửa hao tử, lấy A-phiện ra đặng hết.

Giây lâu thị V.... linh dại... khóc.... Ấy là: Suối vàng cũng muôn liêu minh, ai hay nói: phản bạc còn chưa giứt nỗi... mà.

Ô-MÔN

ĂN TRỘM CHÉM CHỦ NHÀ

Đêm 1 Août 1919, tại làng Thới-an-Bông (Cantho) lúc 2 giờ khuya có ăn trộm cạy cửa vòi nhà tên Ngô-văn-Thị mà xúi gạo lấy đỗ rồi lại lấy luôn một chiếc xuồng nứa. Khi chúng nó đầy xuống tên Thị hay, xách cày ra đập trúng 1 thằng, thằng khác nhảy lại chém tên Thị một dao trúng nhầm đầu gối, vít rất nặng thấu đến xương. Rồi tóm gạo và đỗ chạy mất, chừng tên Thị tri hô đặng, ai nấy lựu lại chẳng thấy ăn trộm đó, lo chờ tên Thị đến nhà-thương cho quan thấy điều trị.

Lời rao

Kính lời cho lục chén và chư vị dùng rượu đặng rõ: kể từ ngày 1^{er} Juillet 1919, thì những người khách trú và Annam đặt rượu tại Nam-kỳ sẽ thôi bán rượu máy Laogsa nứa, chỉ lo bán rượu nếp của mình đặt theo cách thức của người Annam tự thuở giờ mà thôi.

Một cặp oan ương

(Tiếp theo)

Phàn-chí-Tử lấy làm lạ: «Sao mẹ thằng nhỏ này lại nói nó họ Khương: một họ với con ta mà lại giống con ta chẳng khác, nghe rồi liền hỏi rằng: «Mẹ cháu ở đâu nứa, có cha cháu ở đó chẳng?»

Khương-cám-Nhung nói: «Mẹ tôi ở trong nhà kia, còn cha tôi ở xa lăm, mẹ tôi nói ở Bắc-kinh, không biết chỗ nào hết. Tôi trông cha tôi quá. Thời bà vò nhà chơi với má tôi.» Nói rồi kéo tay Phàn-chí-Tử đi.

Phàn-chí-Tử và đi và ngâm nghĩ rằng «Cha đứa này ở Bắc-kinh, xưa con ta cũng ở đó. Hay là Khương-trí-Ngọc khi ở nhà có tư tình với nàng nầy chẳng? Thời bà vò nhà hỏi dò ý cho biết, vì được đứa này cháu nội, cũng đáng ngàn vàng còn nàng hôm qua đã nền trang thực nứa nhau sắc chẳng nhường hoa nở, cốt cách không kém tiên nga, lời nói rất thanh thoang, miệng cười nụ xinh đẹp, nếu trời xùi dầu dã đáng dầu, cùng Trí-Ngọc nhắm ra xứng lầm.

Giây phúc đã đến nơi Lý-mỹ-Nhan ra chào hỏi. Trà nước vừa xong Phàn-trí-Tử mới gạy hỏi rằng: «Chẳng hay có ở xóm nầy đã bao lâu rồi, tuổi tác có năm nay đặng mấy?»

Lý-mỹ-Nhan đáp rằng: «Tôi mới đến ở xóm nầy xưa tày không bao lâu, tuổi tôi năm nay đặng hai mươi lẻ một.»

Phàn-chí-Tử hỏi tiếp rằng: «Có có mấy đứa con thằng nầy nhở hay là lớn, chồng có đi đâu vắn?»

Lý-mỹ-Nhan nghĩ thầm: Không lẽ nói không có chồng, mà cũng không lẽ tôi thiêt việc mìn làm chi, hay hơn là mìn nói trước cho qua rồi, vẫn Khương-trí-Ngọc ở Bắc-kinh xa lăm không ai rõ mà sợ. Nghĩ như vậy bèn vội và đáp rằng: Tôi có một thằng nầy, cha nó đi làm tài phú nơi hàng làm hàng nhiều của Tôn-ghần-Hanh.»

Phàn-chí-Tử hỏi nữa rằng: «Chồng có đi dã bao lâu, sao cô không đi với chồng cho gần gũi với nhau bộ cõ chẳng thương chồng có hay sao mà chịu ở đường trường cách trở cõ phòng lạnh lẽo đêm đông như vậy.»

Lý-mỹ-Nhan nghe Phàn-chí-Tử hỏi nhiều đều động đến cảm tình bà rưng rưng nước mắt mà ta rằng: «Bác hỏi nhiều đều trong tâm sự của tôi thiệt là khó phân giải, xin bác miêng lối.»

Phàn-chí-Tử liền nói «Cô hãy phân di hẽ việc oan ức thi nên tò cùng người niên cao kỷ trưởng họ may có kể mà giải ra, nếu để chất chứa trong lòng chỉ cho khôi tương tư phiền não, thiết mìn ích chi. Hay là cô cùng người kết nghĩa âm thầm, sợ thiết lậu mà bỗng với bạn, cõ đừng ái ngại, hãy trân thiết với ta, nếu có thể chi, ta chẳng tiếc công khó nhọc.»

(Sau sẽ tiếp theo)

Huỳnh-bá-Tứng.

Minh-Lương.— Rạch-giá.

Truyện này in rồi và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn là 0\$ 35, mua nhiều vé bán tính giá nhẹ

Việc nên làm!!

Rượu Rhum Stella làm tại Cantho, đặt ròng bằng nước mia, uống đã ngọt mà giá lại rẻ.

Vậy Bổn hiệu kính cùng chư quý vị rõ: Như vị nào muốn lành về bán đặng kiểm tiêu huê hồng, xin viết thư cho Bổn hiệu mà thương nghị.

Lành về bán khôi trả tiền trước, bán đặng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu.

Còn như vị nào lành rượu về mà bán chẳng đặng, thì gửi trả lại cho Bổn hiệu cũng đặng vậy, miễn là ve còn tốt thì thôi.

Société des Sucres et Rhums de Cantho

Kinh Cáo

BÁN

1 cái xe hơi 4 chỗ ngồi, hiệu Peugeot
còn tình hào. 4 cái caoutchouc mới thay.

Giá..... 150\$00

Muốn mua xin viết thư cho Báo quán
An-Hà mà thương nghị.

Võ văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là 'Võ-Văn, học hiệu' đã khai từ hôm 4 November 1918. nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thầy giáo cẩn mẫn con nít học mau tân phát vò cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đồng trước tin giá như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ) ... 4\$

Học và ăn buổi trưa, 7

Học và ăn ba buổi, ngủ
tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thi kẽ là: 16\$

Bửa 3 Juillet bài trường tới 15 Août thì tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài, qua rằm tháng giêng thi tựu. Bà con có bác ai có dịp đi Cần-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin
gởi thư cho Ông Võ-văn-Thơm, thì
lập tức có thư trả lời

BÁN

1 cái máy hơi sile mạnh 6 ngựa, có đủ
đồ phụ tùng sẵn sàng, (carburateur ma-
gnéto, boîte de changement de marche

Mua về gần vò ca-nott liệu lâm.

Giá..... 200\$00

Muốn mua xin viết thư thương nghị
nơi Báo quán An-Hà.

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ có bao
bộ để đựng đồ cho học trò dùng kêu
là PLUMIER; trong bộ ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì đầu xanh, đầu đỏ

1 cây viết mực có gầm ngồi viết

Giá bộ 10\$00 ... 0\$40

Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ
lắm, xin viết thư thương nghị.

Kính cáo

MỸ KÝ

TIỆM RỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU

ở đường Turc, số 16
Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đừng bay, tại
tiệm tôi có làm má đá bằng đá cầm thạch,
đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun
bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa diệu
hảo mộc theo lá nhán hiệu, vân vân.
Một bia chạm bản đá cầm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhôm hình
người mà vẽ bằng dầu sơn vò hổ, mước
thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biếu
liệu và tranh, hoa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chausures en tous
genres

Tương-Neoc-Giu cần khai

BÁN

1 cái xe hơi 4 chỗ ngồi, hiệu Peugeot
còn tình hào. 4 cái caoutchouc mới thay,

Giá..... 150\$00

Muốn mua xin viết thư cho Báo quán
An-Hà mà thương nghị.

記喜**TĂNG THIỆN KÝ**

DIT
TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction
(Cantho-Ville)

Lành soát các công việc

— HÓ VÀ MỘC —

CẮT NHÀ—LÀM BÀNG BÀO—Đúc CỐNG BẰNG
ĐÁ TRẮNG—CIMENT—BÓNG CỦA LÁ SÁCH—CỦA
LỌNG HỒ—VĂN HOA TÀY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy
mục thành tinh làm đầu.

Các việc tôi làm, thì tôi hết lòng lo
lắng cho toàn vẹn, cho mau mảng,
nhưng thợ của tôi đều là thợ lụa, rút
tuy giờ khéo không mà thôi. Xin trong
chợ quan tử, ai muốn mướn tôi làm
việc chi thì khéo viết thư cho tôi,
hay là dời gót đến nhà tôi: Cần-thơ
CÁN-BỘ SƯỜNG SAINTENOT (cắt tạc lớn)
NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN
MÀ TƯƠNG NGHĨ—Còn về việc tờ giấy
chi chằng hạng, nếu có dấu Hiệu tôi
mà không có chữ tôi ký vào, xin chư
ông khéo lưu ý rằng đó là không phải
của tôi thật, vậy nên tôi chằng hể
nhìn biết tới tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cần-khai

Hậu thạnh

Giao tiếp thương mại hội

CU LAO MÀY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000 pds)

Hầu mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn

bùa bạc tính theo số lúa trên dây, vị nào
muốn bùa mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn
Tinh mang mứa lúa chia lời.

Cứu xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà
lo đều ích lợi chung và mở đàng thương
cho bạn mình mau nhẹ bước.

Như muôn hội đều chí trong việc hội
xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tú chủ
hội Thương-mại sẽ hội âm lập tức.

Thương xã hội cần khai.

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại
Tháp mìn (Mý-ho) sô thứ nhứt được
46 mẫu, ở dừa mé kinh, sô thứ nhì
được 246 mẫu, ở dừa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lai lúa lâm, bê ngau chừng 40 thước
nên tiện bê chở lúa ruộng lâm, và như
muốn chở lúa thẳng lèo Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tôt
lâm, chẳng có phải lúa công khai phá
hi nữa hết; lại sảng trong đất có mười
ba cái đia, cá rất đại lợi. Có một sô đất
khác kẽ cạn với hai sô ruộng nói trên
cây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và
cô lè trong một ít lâu sẽ giao già bán.

Hai sô ruộng của quan giám đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tớn
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi
thư cho quan Giám đốc Quesnel ta
Saigon, hay là gởi cho sô Nhứt trình An-
hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến
xem bao đổ thì biếu rõ.

BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chia, một phần mặc

1465 mẫu ruộng, tọa lạc tại làng
Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa
Trung-nhi (Long-xuyên)

TỈNH RẠCH-GIA	14e feuille	14e feuille
	2.874	40
	515 h	40. a. 30
Đất của	Đất	
8.630.00	Đất của	
T. H. DEJEAN	Đất	
Nay về của	Đất	
ông	Đất	
Võ-v.-Thơm	Võ-v.-Thơm	
c. s.	1.859	00
Tỉnh Càm-thơ		
Kinh		
Thốt-Nốt		

Có cần hỏi thăm đều chi thì gửi
thờ cho ông Võ-văn-Thơm, Colon à
Càm-thơ mà thương nghị.

Xin ghé mắt

Truyện Ngù-phụng-Lầu của Trần-văn-
Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang
Càm-thơ. Vậy xin đồng bang liêu vài cát
tiền lảng phí mua đọc giúp vui giày lác,
giải muộn thoái eking được vài canh.
Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau
thấy đều tệ mà chưa !

Hãy mua coi sẽ biết. Ngõ lâm !

Giá mỗi cuốn là 0\$20

Ai mua nhiều lỉnh giá rẻ hơn

1 cuốn giá 0\$20

50 cuốn giá 6\$50

100 cuốn giá 12 00

LÊ-KHANH-TRINH

Geometre-civil

CANTHO CHAUDOC

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho Chaudoc

Lành đạt điện thồ

Phân ranh hạng

Tương phản thô sàng

Công chuyện làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Phò cáo Đồng bang

Kè từ buỗi An-Hà Ăn-quán,
Tại Càm-thơ, tạo sáng đến rày,
Lục-châu quán-tử, ưu dày
Mẫu-cần mua giúp, ngày nay thành-hành,
Thạnh-nhàn dặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,
Lành iu chi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-tan.

Toa, sô, bô, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chi sách đóng thi thoái !
Lưng da, lưng bô, dễ dời iu hự.
Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sớ ký Đại nam.
Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.
Thước, viết nghiên sáng dây dù hạng.
Thiểu chi đâu giấy lảng, mực người;
Chuốc trao, nào Phái những lời.

Sang chơi t' chuyen xia mời các ông
Tuy vật liệu, nay không dễ dù,
Bản quán nào dám phu ý ai,
Khó nhọc thứ mấy chẳng nói,
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.
An-Hà An Quán-Bd Saigon Càm-thơ.
Đến kinh.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre civil

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOÀI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện thồ,

Phân giải hạng,

Tương phản thô sàng,

Công chuyện làm kỹ

cang và tín giá nhẹ

Điện chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

Thuốc điếu hiệu Globe

(TRÁI ĐẤT)



Có gói 10 điếu

Hút đã ngọt, dễ dành lâu được
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS FRERES có trùm bán

Có gói 20 điếu

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)

**LOI RAO**

Kinh cùng lục-châu dặng rõ, tại nhà
In Hậu-Giang Càm-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho Hương-chúc, có
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trường và có đủ kiện
yết thi, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là 3\$.00

Tiền gởi 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang-
thơ, mà mua.

Nhà máy xay gạo

TẠI CÀM THÀNH CÀM THƠ

Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gá-llop là dượm, khói thơm, hút
không khô cỏ.

Một mình hàng DENIS-FRERES có trùm
bán sĩ mà thôi.

Tai nhà máy này có xay và trùm gạo
trắng, bún lê và bún tạ. Gạo xay ra có
nhiều họng, tùy theo giá.

Troong lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương ngỏ.

Décortiquerie de Càm-thơ.

PHARMACIE SHANGHAI

TRỒNG RĂNG VÀ THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIỀU-CƯƠNG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188—Cholon

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—Saigon

(Ngang nhà giây xe lửa Saigon-Cholon gần chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhán «Con Bướm Bướm» làm linh, chư quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhán «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giả uống vào thêm hại.

Bồn Dược Phòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon
bản giùm giá của tiệm tôi, chư quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin
viết thư cho hay sáng long gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thân chủ phái chịu

SHANGHAI BỒ HUYẾT YẾN SƠ VÊ
(20) Thuốc bồ thận tinh thân hiệu

THẬN HOÀN

Theo đời Văn-minh này trong xã hội của Đông-bào ta từng có tiếng khen cho thuốc trị bệnh nhiều món đã hay, lại lịch trị vô cùng, và các Lương-y trong các nước cũng làm chứng chắc cho ta phương thuốc Tự Thận này là một phương quá lứa trong việc tráng dương, uổn binh, xác chứng thuốc Thận rất nên dè đặt, theo thuốc này mà trị những là: Tâm, Thận, hất giao sanh chứng chiêm bao Di-tinh, nếu dè lâu ngày đường Ngực quan hứ xương mông hoái biến ra chứng Trệ-khi (đau giải) dùng thường thuốc này thì tráng hứa cho mang môn ấm nơi thận thì tire thì mạnh giỏi:

1.—Huyết khí suy nhược, tinh thần hao kém, ăn uống không đặng, giao cấu không nói, mộng-mị di-tinh cùng là đòn bả lạnh nơi tử cung, đòn ống tinh huyết hứ nhược nên mới chậm có con, dùng thuốc này công hiệu hơn hết, sức mới mạnh hơn tinh chất của các loài cá, và ấm thận thì hơn sức Lộc-nhung, thiệt là bồ thận hàng nhứt trong hoàn cầu.

2.—Bản hoàng tho thấp, nhiệt sanh chứng: lâu trê, ngủ lâm, mới thì dài gắt, lâu thì bài hoài đòn điệu, hay là bởi đau sang đặc mà uống nhiều thứ thuốc hại độc làm cho phai lì-vi hao thận phổi; dùng đến thuốc này cũng nâng bồi bổ chưa ngon tiêu trừ các chứng bệnh;

3.—Mỗi lưng mỗi gối, nhứt tê xương eot, đi đứng có dấu không vững vàng, các chứng thuốc về cuộc chơi bởi quá độ khiến tinh thần bùng rùng, dùng thuốc này trở nên mạnh mẽ;

4.—Ti-vi hứ khí huyết hao kém, hay

mệt hay mỏi đêm khuya, thường bay sòng bến bởi tích trê nhiều, ăn uống không tiêu, dùng đến thuốc này khai vị kiện tì chau thân an ổn;

5.—Đòn bà con gái đường kinh huyết hứ huyết kính vàng đợt ngưng trê đông khói huyết sắc bầm, sanh chứng xích đái hạ, hạch đái hạ, đường kinh trôi sục không chứng, khi ít khi nhiều nơi âm môn hứ lạnh, dùng đến thuốc này rất hay vô cùng;

6.—Những người già cả, thận hứ mang môn hỏa kém, hay dài đêm, xương eot mõi mè, dùng đến thuốc này rất cố tình hối thận, dầu già tuổi cao cũng mau có con thiệt là thuốc bồ thận rất nên công hiệu.

Nhu vị nào có mấy chứng đã kể như trên đây, thì mau dùng thuốc hoàn này trong một ngày sẽ thấy hiệu nghiệm chẳng sai, uống luôn cho đặng 3, 4 ngày các bệnh đều hết, mà lại mạnh mẽ hơn xưa thận thê tráng kiện, như mấy ông già, bà cả khí huyết đậm suy, tinh thần hao kém ăn uống chẳng đặng, bệnh hoạn liên niên, như uống thuốc này cho thường, thì ăn uống mau tiêu, da thịt minh màng, thêm sicc sống lâu, già trở non trê, còn trê thêm sức mạnh, có con thiệt là một phương thuốc bồ huyết rất hay quý trong hoàn cầu.

Chư quí vị có mua hãy nài cho dèn hiệu PHARMACIE SHANGHAI và coi nhán «Con BƯỜM-BƯỜM» mới là thiệt thuốc của Bồn-Dược-Phòng kéo lâm thứ giả mạo

CÁCH DÙNG: Tôi trước khi đi ngủ uống một hoàn, uống với nước muối hay là nước trà, dùng luôn luôn đến khi trong mình cho thiệt mạnh.

THIẾT GIA:

Mỗi hộp hai hoàn 1\$00

HIỆU MỚI

Trần-Mạnh

Ở đường mè-sông, gần cầu tàu Khách-Trú—Cantho

Có báu dù thứ: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc lá(TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truy-ệu, lò, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thê-tách kỉ-m-thời, vẫn vẫn.....

Kính cung Lục-châu Quán-tử

Tiệm tôi mới lập, báu dù các thứ hàng hóa đã kê trên dây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh báu CONTRÉ REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại giao, hay là xa cách chau thành) có cần dùng món chí, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gởi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm lê đây là: chư-là có cần dùng vật chí, ở tại Cần-thơ có báu, thì tôi cũng có thể mà gởi ngay cho chư-tôn đang vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, thường tình đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, đặng mau tần-bộ trong náo thương-trường, thì ơn ấy rất uốn thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MI

HIỆU TÂN-PHÚ-ÓC

Đường kinh lập—Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LA CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ, tiệm tôi làm bánh mi rộng bột mì tay, mua tại hàng báu bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì đê trong tủ kiếng có rộng nước kiển lên,

không dǎng, ruồi bu không được lại khói ai rờ tay dở, ai muỗn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trào cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bằng đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Cáo bạch

xài không
dặng không
xứng đáng
với đồng tiền
thì trả lại. Bán
hiệu sẽ trả
tiêu lại dù.
Có bán cảng
viết "PORTE-
PLUMES À RÉSER-
VOIR" ngoài viết
bằng vàng
tbiệt cao
"PLUMES EN OR
CONTRÔLÉ"
không sét,
không mòn.
Có khâu (A-
GRAF) một đầu
thì bút viết,
còn đầu kia
thì viết chí
(PORTEMINE);
có phu thêm
l bộp nhỏ
dụng nấu
cộng chí để
thay. Cây viết
uầy nếu gìn
giữ xài nưới
năm không
hư.

Xin đừng
tưởng rằng
cây viết này
giống theo
cảng viết năm
cắt, một đồng
của khách-trú
báu đó.

Mua về, nếu



Trữ báu tại
nhà in An-Bà
CANTHO

HE Ô'I

DỒNG BẮNG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kêu là **Rhum Stella**
làm ròng bằng nước mía.

Ta nên mua rượu ấy
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuốc nára.

Mua uống rồi mới biết.
SOCIÉTÉ
des
SURES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin do nơi
HÀNG HẬU GIANG
DƯƠNG HÀNG
Cantho, Saigon
Bachtra, Soctrang
Vinhlong

Vậy mồi lợi càng ngày về tay đồng-chưởng

L'exemplaire avant publication
Cantho, 19 Clot 1919
Li Agnusdei,