

NĂM THỨ BA.—số 124

JEUDI 10 JUILLET 1919

LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC NGU'

DÉPOT LEGAL.

AN HÀ NHU'T BÁO

安 河 日 報

MỖI TUẦN ĐANG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, CANTHO

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHUT TRÌNH

TRONG CỘI ĐỒNG DƯƠNG

BẢN CHỦ QUỐC NGỮ	
TRỌN NAM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BẢN LI MỖI SỐ.....	0. 15

BẢN CHỦ LANGSA

BẢN CHỦ QUỐC NGỮ VÀ LANGSA	
TRỌN NAM.....	3 \$ 00
SÁU THÁNG.....	2. 00

BẢN QUỐC NGỮ VÀ LANGSA	
TRỌN NAM.....	7 \$ 00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhut trình xin viết thư
cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhut trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantô.—Imp. de l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENT EUX**RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bản Dược Phòng kính cho chư Quí báu ở xa, cần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tỉnh; nên Bản Hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quí vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhữ 12 Rượu thuốc của Bản hiện ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lấp, hiệu là: TRUNG-HUÈ GIÙ KHÁI THỦY, bất kỳ bo lâu mau, hē uống và nội trong 24 giờ thì thấy好转;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Nhữ chư Quí Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bản hiệu sắng lòng gửi thuốc lại lập tức.

TRANG CẨM PHÒNG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, tựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng xác rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh như: đau phong, tay chơn phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, té tay té chơn, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng độc di đứng chẳng an, đau nứa thần minh, (kêu là bán thần bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sạch tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước. Trầm phán người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỞNG BỎ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng xác rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bỏ huyết và thèm sicc mạnh cho con người.

Sắc đặc quá độ, nhức đau chống mặt, đau hú đùi tinh, Dương-Vật Rất-Cứ đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, túi chi mỏi mệt, đờn bà dương kinh không đúng, bạch đái xích-dái đờn bà sanh đái yếu dưới da mặt mệt van.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng được. Uống nó thì nó hay sanh tinh thèm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hē uống rượu thuốc này thì đau bệnh chỉ nó trừ cùng nỗi.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong nhan khôi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mảng sống của con người là bởi pho noci khi huyết sung túc. Chớ như những người unu thản hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, túi chi rủ liệt, lỗ tai lung bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư

Bản dược phòng bằng da tam chū ý, tiêm Phương kia thể nọ hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hē am hứ thì bỏ am, dương hứ thì bỏ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hứ huyết bắc, thất huyết kém hao, hē uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại do tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sinh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn dược phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thật hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hē uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Bau trong xương, túi eni túi liệt, đỉ bờm không vững, da vàng, chơn thủng khí hứ huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dĩ thường, thiệt là một thứ thuốc hay đệ nhất.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hē uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho cản, ấy là một thứ thuốc bì truyền tinh u-khiêm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, bay dục gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, bay là tay chứng bài hoái. Các chứng ấy hē uống vào thì thấy hiệu nghiệm bền.

Phải tuy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quí khách ai muốn dùng thứ thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để biện Trung-Huè Dược-Phòng thì chẳng lầm đỗ giữa mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư để chờ ở cho kỹ lưỡng thì bồn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin quí khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ: mẩn, giội, thì hãy hỏi thăm máy làm nước đá, uống là an, và bùn, những kẻ ấy sẽ nói cho mua chiếc hèo trước PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI; hòn hàng bán chỗ y saxon, tại làng CATINAT số 19 SAIGON, là có danh tiếng là uy, và bán hàng nhàn, trộm, nhứt hèo, không có tên là an, đối bao giờ. Lại giá bán mì, chung với, không có tên là tên là An-nam nói mua mì bán mì tên người Tàu đây.

NHỮNG THUỐC THẨM HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thơ rượu này dùn, mà bồ, nhữn, và ngọt, đao-đao hay đau, rết, và nhứt là cho người dùn bồ có thể dùng thi coi mình sinh ra có đặc chất và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bình nha phiến rất mầu và không có pha dioxin

BÁN RỘNG THUỐC THẨM HẠNG
và nhứt hiện có danh tiếng dân bay ha **ESSENCE DE MENTHE**
DE MOLINIER, tốt hực nhất.

Cháo hầm trữ thuốc hoản PHILLES PINK trị bệnh mất mán xanh xao, lại uống nó thì ngứa dặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đá kẽ tên trên đó, và cung cấp các thứ thuốc, khác cũng hiện nghe tên vầy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 600.000.

Hàng này của Lào-Sa và Annam
hàng vẫn lập tại Cần-thơ, có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nơi đây
một đèn là tại Saigon có mòn chỉ
đè trong hàng này cũn có.

Bán sỉ và bán lẻ, giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gởi hàng cho các xí-xa; ai
mua mòn chí xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella
Lâm rồng hàng nước miếu.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh vê
bán lại khi trả tiền trước,

TIỀM Trương-văn-Hanh

Sa-dec

Có bán xe máy mới và cũ, đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn
đèn khí đá (carbure) t.co cuộc quan,
hòn, tan, tát, kỳ yêu, Tân già, hạ tho,
khan đèn bằng nhiều tay và khán bóng
tát hường ban, ban mờ và bán lè và
ruột xe máy hiệu Michelin, giấy hàn-đ
đủ cát dưng theo kiểu kinh thòn. Quí ông
ở xa mìn mìn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gởi thư cho tôi. Tôi sảng lòng ký
tương mà gởi contre-Remboursement
nhé là đóng bạc nhà thơ mà lanh đố
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,
Cần-khái.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- 1.— Máy làm nước đá.
- 2.— Cái tình tệ trong xứ này.
- 3.— Kinh cùng chư khán quan.
- 4.— Các ôn bà.
- 5.— Cách điểm chỉ.
- 6.— Đề 36 con.
- 7.— Thư tín vẫn lai.
- 8.— Ngò cùng Huỳnh-kim-Phong
- 9.— Châu Trần hảo hiệp
- 10.— Thi tập
- 11.— Tiêu đám.
- 12.— Ông hời thừa sai.
- 13.— Tuợ may ký giữ tình nhân.
- 14.— Nam-kỳ Thời sự giá bạc giả lúa.
- 15.— Một cặp oan ương

Máy làm nước đá

NẾU CÓ MỘT CÁI MÁY LÀM NƯỚC ĐÁ
TẠI CẦN THƠ, THÌ CÁI LỢI CHẮNG NHỎ

Buổi nay, nước đá tảng lại là một
vật cầu nhứt (thường dung) trong đám
tiệc. Từ thành thị chí thôn quê, mỗi khi
có đám tiệc hoặc hoang bô, hoặc tang
tỷ kỵ thòn, bái xà... hê là: có dùng
rượu tay như là quit-ky sô-đa, sam-
banh, rượu chát vẫn vẫn... thì làm
sao phải có nước đá mới dặng. Vậy thi
một cái máy làm nước đá ta dặng bán
cho thiên hạ thường dùng như vật thực
mỗi ngày náo có lo chi là không lợi...!

Tỉnh Cần-thơ đã gọi là Kinh-dò miêng
Hậu-Giang, vứ Nam-kỳ, hàng Bại-
thuong, nhà Công-nghệ to tát của người
Bản-quốc ta đều có, duy uba máy làm
nước đá thi không?...? khá tiết!...!

Cách máy nấm trước M. Delhom chủ
nhà hàng Bungalow có đem một cái máy
nhỏ làm nước đá về Cần-thơ khởi công
lắp dặng ít lâu giờ đó, rồi lại dẹp. Tường
khi máy đó không tốt dưng lâu không
dặng và lúc đó Châu-thành chưa có sở
diễn khí; e khi cũng lấy làm nhọc mà làm
cho máy ấy cũ dặng dęug. (phải tốn kém
nhé). Chí ứ lúc nay là lúc rất tiện
các máy ở Châu-thành để bể dày dęug,

vì có sở diễn khí; và lại nghe nói sở
này tính mua thêm bên Huê-ky một cái
máy lớn nữa chạy diễn khí cho nhiều.
Thế thì, chẳng bao lâu đây các máy ở
Châu-thành sẽ dùng diễn lực mà buý
động, chừng đó sở tốn dă nhẹ lại tiện
lắm.

Phải biết: nước đá làm tại Cần-thơ
chẳng phải bán nội trong xứ mà thời
đâu, sẽ gởi bán trong các tỉnh miêng Hậu-
Giang như là: Châu-đốc, Hà-tiền, Long-
xuyên, Rạch-gia, Số-trăng, Bạc-liêu,
Camau v...v... Bé chủ chuyên lại tiện
lại mua, nước đá không hao-hốt dęug,
vì các xứ này có tàu chạy thông thương
mỗi ngày 1, 2 chuyến.

Theo ngu kiến của tôi, thi cái nhà máy
làm nước đá này tr bón chừng
10.000\$00 wa thoi. Số này là số phòng
định; nhưng mà tôi tưởng có dặng sở
tư bô dô thi cái nhà máy làm nước đá
này cũng là trọng dù sực ra nước đá mỗi
ngày mà bán cho các tỉnh nói trên đó.

Gác vị hào gia phủ hộ sản có vốn dư,
cũng nên xứng ra kêu hùng dęug lập
một cái nhà máy làm nước đá tại Cần-
thơ đây, nếu chán chờ e chẳng khỏi một
ngày kia cái quyền lợi này sẽ về tay
người khác nữa chờ chẳng không.

Nam-kỳ-Xưa.

Cái tình-tệ trong xứ này

Mình mình một cảnh đồng bằng rộng lớn, ruộng tốt v.v. rau xanh, sòng bao, đồng trước nước, non tết v.v. che mây, uốn sòng dẹp-dé, sắn vặt e hổ, trên sao h đất đường, v.v. nào phủ-bậu cho bầu xứ này; mà xứ nào tình-tệ cho bằng xứ này!

Xét lại cõi bờ trong xứ này: từ đời đức Cao-Hoàng khai soán mới có xứ này, nước ta được thêm một cõi nữa, song lúc bao lâu cũng không phải tự-phiên mà được, bay là ngẫu-nhiên mà có, đánh nam dẹp bắc, dày sành dập sói, ha biết bao nhiêu là mò-lồi-huyết, chòn biết bao nhiêu là xương aub-sùng, trong xứ này mà để lại cho chúng ta. Chúng ta ai là người con thảo cùa-hiệu trong xứ này, sao không gìn giữ các cái lợi-quyền của tiền-nhân, mà kẽ chi cho tiền-nhân; nhưng không những là kẽ cái sự-nghiệp súng của tiền-nhân để lại đó mà thôi, bay rằng mà kẽ cái sở-nghịen của tiền-nhân đã lo liệu mà làm chưa được, dựa chua thành đó mới phải là con thảo chán hiền trong xứ này. Ôi!! Ăn nữa bỏ nữa, khi không mà mất đức bao cái thương-quyền về tay chủ khách thế mà không đau, thế mà không xót chút nào, ai là người thương tiếc cái quyền lợi của nước nhà ở đâu? Cốm mình họ ăn cho no bụng, tiền minob họ tốn cho đầy tuổi, đã không mang ơn gì với ai, trả lại chè cười mình dại ra nữa. Chư-tôn có nhớ trong báo "Hoa-kiều" lúc tranh luận với báo "Nông-cố" mà tự xưng rằng: chúng nó tới đây kinh dinh thương nghiệp là cái lý quyết phiền chúng nó phải được, phải có; chứ không phải miếng cờng mà cầu may; vì Annam lúc bấy giờ trình độ còn đương ấu trĩ. (là con nít trẻ con) cho nên giao cái lợi quyền ấy cho chúng nó. Thế có tức chẳng? Thế có giận chẳng? Thế có nhỡ được chẳng?

Họ đến đây ở trong đất nước mình, sống thì nhờ bột cơm của mình, chết thì chôn trong đất mình, thâu quyền lợi của quốc dân mình mà đem về Tào, rồi lại bỉ hạc mình thêm nữa. Ta có thiếu cái nợ gì, dù họ đến nhục và ép như vậy???

May... may... nhờ có nhà nước Đại-Pháp sang đây mà bảo-bộ, bùa cái chánh-trí lanh, deo cái học-thuật mới, cho dân chúng ta hưởng nhờ mưa Âu-giô Mỹ, mới tỉnh tuồng lại; chứ không thì xứ này cũng thuộc về xứ chèc nữa. Nay hưởng nhờ cái chánh-trí lành trong bốn biển ăn no rồi vỗ bụng mà hát, không còn sợ ai đến đây mà hiếp dấp gì nữa, lẽ thi chúng ta xùm-xích với nhau lại, mà khôi phục cái thương-quyền, không được thế, mà lại làm ra cho rõ mặt tiểu dam, những ông nhà-ura cao, ruộng đất rộng, no cơm, ấm áo, lúa dựa tiền chôn, rồi lại trở cười các nhà báo quốc-ngữ mà rằng: "mấy ông chủ-bút ăn no rồi kiếm chuyện mà nói xàm, Annam mà buôn bán cái nỗi gi, nghề ấy làng-bè của chèc." Tôi xin thưa rằng: nghề buôn cũng là nghề chung cả, không phải riêng của chèc, hay là một nước nào, ta làm sao mà không buôn bán được? mà cái nghề ấy cũng là nghề thiêt-hữu-hình-hữu-tích, thiền-bà đã kinh dinh cũng trong trái đất, còn mình sao lại nói một tiếng là làm không dạng mà thôi. Cái làm không dạng ấy là, bởi tại mình không làm, không chịu tiêm dưỡng kiểm n, ð, di xa v.v. gần, cực lòng nhọc sicc, mà gây dựng thì để mà được làm sao?????

Tôi trộm nghĩ qua tới nghề-nông trong xứ này, thì ai là người làm ruộng, bay giờ nói rằng người Annam không có một người nào là người chuyên nghề làm ruộng, thì nó ngạc lòng cho các nhà nông còn bảo rằng: có thi người nào là người nông-nghiên-cứu và chin-dồn trong nghề nông? người nào là người thí-nghiệm

có, bằng cứ chắc chắn, có thể đem ra mà dạy được trong nghề-nông? Ta phải biết cho kỹ rằng, các nghề thiêt-nghiệp mà đem vào khoa-học đó, là bởi nhờ các nhà thí-nghiệm thiêt hành mà ra; chứ không phải là trên trời rớt xuống, bay là nước đất mà chung lên, tự nhiên có mấy khoa-học ấy bao giờ. Ta biết cái lý-do nô như vậy, ta nên tiêui tông-nghề nông ta cho lão bộ lên cũng có thể được chờ? Tự thuở nay những nhà danh-gia cự-phủ trong xứ này, hối ra thì phần nhiều nhờ ruộng lúa, mà có mấy ai dám tự xưng râu, ta được bí-truyền trong nghề ruộng mà làm giàu; hoặc có thể đem cái phuơng-pháp ấy mà dạy truyền ra cho một người nào làm cũng được và trúng như mình vậy chẳng? Tưởng cũng câu may mà được, gấp dịp mà nếu chờ không có một người nào là người tự-dắc cả. Thế thì có thể gọi rằng nghề được chẳng? Nếu không gọi bằng nghề được, thì kẽ làm ruộng câu sự-dặng thất ở nơi phuơng-hường nào? nơi cái quyền hành nào? Ôi! thiệt là dặng thi nhòi trời, mà thất thi tại đất đó mà thôi!!!

Chung ta cũng chẳng khâ trách các nhà biện luận mà ở ngoài xứ này; hê có chê khéo gì thi đem xứ này ra mà làm nêu, khai cai tình-tệ trong xứ này ra, thi ai là lấy làm dan long, mà ai lấy làm tức tri chẳng ai??

Huỳnh-kim-Phong.

Cáo bạch

Tuần lời nhảm (uộc lè "CHANH-CHUNG" và lè "KHANH HÌ THẮNG BÌNH") các ty các sở đều nghĩ trọn mấy ngày, nhà in cũng không làm việc, tờ AN-HÀ NHUET-BAO không thể xuất bản cho kiếp nêu phải nghỉ một kỳ; xin liệt vị khán quan tổng tình miêu nghị.

Bồn quan cầu cáo

Kính cùng chư khán quan

Bồn quan rất cảm ơn chư tôn có lòng huệ cõi mà nhận xem tờ An-Hà Nhuet-Bao từ áy đèn giờ, ày là phản chư tôn giúp cho bồn quan đặng vững bền tuân nghiệp; còn phâu bồn quan đây chỉ là tâm nhiệt thành đem hết chỗ nghe chô thày mà truyền bá ra đặng đáp đền ơn cõi cập với chư tôn và quốc dân ta trong lúc này. Vày mới phi lòng cõi bồn quan.

Sau đây, cho đặng tiện bê chính đòn trong các đòn tốn kém: Bồn quan kính nhác chư tôn vị nào mua báo An-Hà hoặc mới mua hoặc mảng năm rồi mà chưa đóng tiền, xin lưu ý giùm mua mảng đặt gởi giúp ích cùng bồn quan thi ơn cõi chư tôn rất trọng.

Bồn quan cảm cáo.

Thuộc về các ồn-bà

Quan Tông-Thống Đóng-Dương Toàn-quyền ban hành lời nghị ngày 14 Mars 1919, định các thức lệ nghề làm Mụ để giúp trong xứ Nam-kỳ như sau đây:

Điều thứ nhất. — Tại Nam-kỳ những đòn bà bón quoc va đòn bà phuơng đồng nào châng có đặng cắp băng nghề làm mụ theo điều 36 trong lời nghị ngày 25 Août 1903, nên muốn làm nghề đó phải do các điều lệ chi nơi sau:

Điều thứ nhì. — Đòn bà bón quoc hay là đòn bà phuơng đồng không có cắp băng, nếu muốn chuyên n; hê làm mụ để giúp, trước hết phải làm đơn băng giấy tình

chỉ vào xin nơi quan Đốc-lý thành phố, hay là nơi quan Tham-biện tinh náo mà muốn ở mà làm nghề đó.

Trong đơn đó phải chỉ rõ Tên, họ, ngày sinh, thân tộc và chỗ ở của mình, nhir lúc trước mình có chuyên nghề làm mực được mấy năm cũng nên nói rõ, phải có xá trước làng sở tại của mình chứng nhận cho minh mới đăng. Đơn này phải ghiêm theo một cái tờ chứng tánh bạnh tốt của mình mà quan Tham-biện chỗ mình ở phát cho mình và một cái tờ sao lục án tòa ít nữa là sáu tháng trước trở lại đây.

Chẳng cho phép người đơn bà nào xin chuyên nghề làm mực, nếu bị án tiết kê dưới đây:

1. Bị án khô sai cầm cõi hay là hư danh, xấu tiếng.
2. Bị án trộm cắp, gian giảo, lường gạt của người tin cậy mình.

3. Bị án về tội trọng đinh theo điều 91-147-153-154-291-292-293-294, trong luật hình phạt người bôn quốc và phuơng đồng tuân y chí dụ ngày 31 décembre 1912. Trong đơn bà xin làm mực để giúp tại Thành Phố nào, tông nào, làng nào, thì cứ chỗ đó mà làm mực để giúp mà thôi.

Lúc nào muốn đổi chỗ ở thì người mực phải xin phép lại.

Điều thứ ba. — Một người đơn bà bôn quốc hay là đơn bà phuơng đồng thuộc chia chura chuyên nghề làm mực, có dù các giấy tờ kẽ nơi điều thứ nhì, vào đơn xin, thì phải có những cớ tích dưới đây mới cho phép.

1. Bờn bà đó ít nữa phải được 25 tuổi

2. Phải có giúp việc ít nữa là một năm với người mực nào có quan cho phép.

Điều thứ tư. — Tại dinh quan Đốc-lý thành phố Saigon, Chợlớn và các Tòa bờ mỗi tỉnh có lập một cuốn bộ biên tên các người đơn bà bôn quốc và đơn bà phuơng đồng đăng phép chuyên nghề làm mực để giúp.

Điều thứ năm. — Quan Đốc-lý thành phố hay là quan Tham-biện, sẽ phát cho mấy người đơn bà đăng phép làm mực một cái tờ trong đó biên hành rõ thành thị, tông, làng nào mà mấy người đó được di dời giúp, cùng chỗ cách khai sinh, và số của cuốn bộ nào mà mấy người mực đó có biên tên vào.

Điều thứ sáu. — Chỗ nào có có mực có bằng cấp ở rồi thì các người mực để giúp không đăng phép đến đó mà làm nghề sanh trừ ra nơi Thành phố Saigon và Chợlớn, sự cho phép sẽ định theo cách thức trong lời nghị đây, nếu chỗ nào có nhiều người sinh sáu. Phép đó sẽ cho đến ngày nào có đủ số có mực có bằng cấp hành sự trong hai thành phố này mới thôi.

Điều thứ sáu. — Những người mực không có bằng cấp mà đăng phép chuyên nghề làm mực theo thể lệ định trong lời nghị này, phải tung quyền quan Lương-y thành phố hay là trong tỉnh, kiểm soát coi mấy người mực này có làm đều chí mà phải bình luận cho người mực và đưa nhau mới sanh không.

Mấy người mực này phải có sắng một cuốn sổ đăng khi nào sanh cho ai rồi phải biên vào, tên người đơn bà sanh, ngày sanh và phải biên rõ đứa nhỏ sanh ra rồi mới chết, hoặc là chết trước khi sanh.

Cuốn sổ này, mỗi khi cái tháng phải đem trình phè nơi quan Đốc-lý thành phố, quan Tham-biện hay là quan Chủ Quận chỗ mình đăng phép ở làm mực đó

Điều thứ tám. — Những việc trái các thể lệ định trong lời nghị này sẽ bị phạt tù từ 1 ngày tới 5 ngày và phạt vạn 1 quang đến 15 quang, hay là sẽ phạt 1 tội trong 2 tội nói trên đây mà thôi.

Nếu tái phạm, thì sẽ phạt tù và phải trả cái giấy phép định theo thể lệ định nơi điều thứ 3 trong lời nghị này. Sự

phạt tù và thâu giấy phép lại, sẽ có linh của quan Nguyên Soái Nam-kỳ ban hành

Những luật phép định trên đây sẽ đăng thi hành chẳng trái sự huộc tội của luật binh, là khi nào người mực có phạm tội trọng hay là tội khinh.

Điều thứ chín. — Quan Nguyên Soái Nam-kỳ, quan Chưởng-lý Đề binh cõi Đông-Dương, mỗi ông tùy phận sự, lãnh thi hành lời nghị này.

chắc, chờ đến tay muôn chắc chử thunksy điểm chỉ thì xin làng nhận thiệt muga chace nữa đóng sổ tiền bát-phán cầu chứng. Còn muôn quá chace nữa đợi nói ngược tới tòa mở cửa sẵn đó mặc sức là chace....chace....như có muôn phảng cho tòa mau biêu thì cây quan trạng-sư là người thay thế cho mình bào chữa và tố cho quan tòa hay biêu sự giàn dối của kẻ ngược xuôi.

Theo như thời đại này đồng-bang ta đã bước vào dâng văn-minh họ nhiệm phong-hóa của Đại-pháp thì rõ biết mình là người có thày dạy. Cho nên việc chỉ mà xảy ra tới tụng định thì phải đủ zor bằng là đủ sự công-lý, còn thiếu sót điều ấy ra là giả dối. Trong việc tờ giấy kiêm thời mà chử ký tên bằng chử quốc âm ký luôn và tên họ tùy theo ý người thì ít bay gấp sự quan hệ, vì mỗi người ký một cách khác nhau dễ ai lập thành cho dặng. Còn chử thủ-ký viết theo chử Hán trong 10 phần có 3 phần quan hệ. Lầm trang giả dối lập tim từ nét sưa từ chử. Nay thủ-ký vầy mai thủ-ký khác hoặc lòng có sâu độc lập điều viết cho khác điện tự nhiên phảng có viết tờ vay hối và thủ-ký dặng sau có sanh đều giao đổi ngày sau có kiện thừa tới tòa đổi cứu nét chử phải khác ngay. Lại có kẻ sâu mọt lập chử thủ-ký mà làm thiệt hại cho người chưa chất hoặc ngược xuôi với chử nợ vẫn vẫn....Xét lại cái điều chỉ đó nó làm hại người ta cũng lầm lầm

Đây nói về phần dốt nát nó làm cho nhẹ thê mà lại phải thua lận là khác: — Như người có gia sản giàu có mà rủi cũng có, còn kẽ nghèo nàn cơ cần mà may không chừng. Nói tặc lại giàu có mà dốt, cái điều chỉ nó làm cho mua thiểu nợ mà nghèo, điều chỉ ra rõ có kẽ sụ dẫu mà sao lại dặng.

Cũng vì có ấy mà có khi giàu lại làm cho giàu thêm.—Còn nghèo nó làm cho rảnh nợ.—Trong các lẽ nói trên đây phải đủ bằng cớ mới được. Nhứt là điều chỉ

thủ-ký phải có hirsong vă, nhân chứng rằng thật chữ thủ-ký điểm chí, ấy là nói việc thương, còn bản có số tiêu bạc hoặc viết chí trong hồ thủ phải thêm tiền đóng vào sờ-bằng-khoa i cầu chứng mới là thật chae.

Bản-bang cũ là chán thấy trước mắt nhanh tay giấy mao thủ-ký điểm chí nhanh, nhanh-dắt cũn mồi tình, nơi Tòa-án châ dê là chổ này tra mai xét từng nét chữ đó, cũn g vì sự bất-bình nhau chữ thủ-ký, điểm-chí.

Nếu đồng-bang ta giữ một mục làm ra cho là bằng cũ với nhau có đầu mà phi li phiêu đến tụng định tra cũn.—Nhưng mà nói thì nói chae cũng có chđ làm cho ban đồng-bang ta phải cự lồng chae là cho mướn 5, 10 công ruộng người đi mướn ruộng bờ đất cây người viết tờ chae ra, điểm-chí không biết rai phái đặt 2 đồng chéu-tá đến dứa mặt ông xã, ông hirsong mà cầu chứng rồi đem đi đóng bách-phán nứa mới đú bằng sao?—Mà nếu el ài g vây sợ e ngày sau sáo do?....

Muốn cho sự bất-bình này trở nên thuận tiện thì trên Chánh-phủ chae lè hép cũng dân, mà mở rộng cho dân nhớ, lấy sự chắc thật mới được. Phảm người dốt thi lấy khu-đe tay mặt; một ngón cái và một ngón ngó in vào chỗ tên họ đứng nơi tờ làm chae, còn người biết chữ thủ-ký bằng chữ Hán cũng phải in một cái khu-đe ngón cái tay mặt vào kẽ chỗ chữ thủ-ký đó làm chae. Về pháo chữ-ký tên Quốc-âm thi ký tên họ đú theo cách-thức thi dù có khôi in khu-đe tay:

Đó là nói về phân-dốt và không biết chữ Quốc-âm của người quê-dốt.—Còn về hàng có danh tiếng có giá thê hấy lạc thiêng-hạ nghe danh, trên quan biết mặt mà không biết chữ Quốc-âm biết chữ Hán thi chữ thủ-ký bằng chữ Hán nhìn cho là dù có, không cần phải in khu-đe tay làm chí nữa.

Biết rằng buộc phải in khu-đe tay vào tờ giấy làm dù bằng cơ là buộc chung cho nhau về phần què-dốt ngày sau khôi dâu quan hệ xảy ra chờ chae phải làm cho mặt thẻ diện người không học. Nếu như Lục-châu các nhà Đại-phủ, thức giã, Biên-chủ Công, Thương và Kỳ-nghe cùng nhau hiệp ý vừa lòng thi chắc sao Chánh-phủ cũng nêu lời.—Tôi trót trong một ngày kia Đồng bang ta trong Nam-kỳ nêu sára tục điểm-chí và thủ-ký dặng thi Tòa khôi lo lập Phái viên giáo tự(so nét chữ) nữa.

Canthor J. Nguyễn-quang-Trí(t.g.)

Đè 36 con

Xứ Battambang ngày trước là thuôc địa của Xiêm-La, thi thường có thói que n cho chơi cờ bạc có thuế (tục kêu là công xi Câ-bé)

Từ ngày sát nhập về nước Cao-mèn, có nhà nước Langsa bảo hộ đến giờ, thi cũng noi theo tục lệ cũ mà cho chơi cờ bạc, xđ đâ 36 con, bởi vậy cho nên người Annam ta vò tại xứ này, như người đi buôn bán thì mau khâ, còn những kẻ cờ bạc thi mang nghèo có nhiều thấy làm việc dối vò xíu này, ban đầu không biết cờ bạc là gì, ở một ngày một lần trả nên một tay cờ bạc, thua cho đến dối còn một quần môt áo mà thôi, cũng bị đê 36 con, có nhiều người đòn bà thua thét trở nên điên cuồng mà bỏ mình đi nấm mà nấm mồ mà xin ông bà cho nằm chiêm bao thấy đánh trúng một con đê dâng gõ, việc ấy lấy làm thiệt hại cho dân sự lắm, vì vậy nên Annam ta thường có tiếng tục nói rằng: Xứ Battambang Annam ta vò làm ăn khong khâ, mà dân có khâ chứng muôn vđ xíu sô thi cũng khiên cho hết, là vì bị lời thê ngày trước việc ấy lấy làm khó tin lắm là tại mình cờ bạc mà thua làm sao mà khong hết, như ba chú khách trú đó, chúng nó vò tại

xứ Battambang cứ lo buôn bán làm ăn còn có kẻ thi làm chủ xô đê việc đó chắc thủ lợi trong tay, vì chúng nó thâu dê roi coi con nào người ta fit đánh thi xô con ấy, mà làm sao nó thua được, vậy mà Annam ta xúm nhau đem tiền đi đánh, cho chán: nó ăn, sao khong xé!, chúng nó dám đóng thuế một tháng một đài ngàn đồng bạc, còn các sở lớn nứa là khác mà nếu như cờ bạc phước mạng hén suối thi làm sao chúng nó dám, bởi vậy chúng nó về Tào thi đem bạc ngàn về còn Annam ta sao chae vđ xíu sô lại hết tiền, là vì mình cứ lo cờ bạc hoài còn chúng nó thi lo thủ lợi luôn.

Từ ngày nhà nước Langsa ra ơn cấm tuyệt cờ bạc tại xứ Battambang đến nay cũng gần một năm, thi cũng như cứu dân Annam ta cư ngụ tại Battambang cho khôi lâm tay gian trá của khách trú sao nhà nước khong dê cho chơi cờ bạc mà thâu thuế, ấy là huê lợi mỗi năm biêt là bao nhiêu! lại ra lệnh mà cấm tuyệt đi, là vì nhà nước Đại-Pháp thường dân sú, biêt việc ấy là thiệt hại cho con dân nên ra ơn mà nghiêm cấm cờ bạc ấy là thương dân như con dỗ.

Paan-thê Hùng
(Kiêm-Biên)

Thơ tín vân lai

THẮY PHẢI, THÌ KHEN

Kinh thăm ông Chù-bút và xin ông làm ơn cho tôi một chéo giấy trong báo của ông dặng ấn hành cái sự của tôi đã thấy như sau đây cho Lục-châu xem.

Ấy cũng là một giọng tốt chung cho bạn đồng ban nên so sánh.

Từ khi tôi quen biết với Monsieur Nguyễn-khánh-Nhương là Biên-Dương Y-Sanh tại Travinh đến nay, thiệt hai vợ chồng đều là người siêng năng, ngay thật ăn nói khoan hòa, vui vẻ, sự tiễn bạc rất phán miuh. Cả hai vợ chồng đều vén khéo, kỹ cang trong mọi việc. Hè

hứa đều chi với ai, thi làm, khong hê ai trách dặng. Thiệt là người đạo đức, lương tâm rất cống cát.

Nay Hảng Hậu-Giang-Dương-Hàng Cootho lo mờ tiệm ngách tại Sinh Trà-vinh, kêu người trong lô hùn, lại phú thát sự quản lý tiệm ngách ấy cho M. Nhương.

Hảng rất hữu hạnh mà gấp dặng người lành như vậy. Hôm ngày 18 Juin 1919 tôi có gặp M. Nhương đi Cầu-n-an góp phần hùn; tôi hỏi thay đã góp dặng bao nhiêu rồi, thay trả lời rằng từ hôm hội giao đến nay chưa đầy một tháng, mà góp dặng trên 75.000f. Thay đi không thường, vì xin nghỉ bên nhà nước mà giấy chua lại Thay dùng mấy ngày nghỉ là ngày chúa nhật cùng ngày lê mà đi rú hùn và góp luôn thê. Nên có hơi chậm cho Hảng một chút. Nghĩ trong một tháng mà góp dặng trên 75.000f. Thiệt rất đáng khen tinh hạnh người siêng cầu, mới dặng mau như vậy.

Theo trí tôi tưởng chắc sao sao, M. Nhương mà lo việc buôn bán cũng dặng thịnh vượng, vì nhờ sự siêng cẩn ngay thật vui vẻ châ hai vợ chồng.

Nghĩ cho con người ở đời hê tinh hạnh tốt thi thiên hạ yêu dùng. Như M. Nhương là người ở tỉnh Travinh mà mấy ông ở hảng Hậu-Giang Cootho giám phủ thát việc lớn cho thay. Thiệt là tiếng lành đồn xa là vậy đó.

Vậy bạn thanh niên cũng nên so sánh, tập rèn tinh tình cho dặng như vậy thi ngày sau Annam minh có lè cung làm dặng các việc lớn mà sanh nhai.

Chàng được nhiều người tinh hạnh tốt, thi thiểu chi là hội này, hảng kia.

Một người đọc báo An-Hà,
Lê-công-Vận (Cầu-Ngan)

Ngò cùng Huỳnh-kim-Phong

HUỲNH-KIM-PHONG TIỀN-SANH

Hôm nay tôi có lòng trong coi bài của tiên sanh gửi lại nói làm sao? Song không thấy trả lời, lại có giải nghĩa bài "Lý-tưởng" đó vậy. Rồi tiên sanh với phát nồng này đem những lời tự-dát tự-khiên mà khi bạt tôi cho thái quá! Ông thời! không lý nào tôi ngồi khoanh tay mà obin đậm. Cơn rút tôi xin đòi lời nhỏ nhẹ, hồn hôi lại tiên sanh. Vậy chẳng hay thời nào là thời hưởng-nhơn dao-dai-đồng? Chớ từ xưa nay; từ đời Hồng-hoàng nào chí đời già-mang, kiếp lúc văn minh của tiên sanh nói đó, tắc nhiên cạnh-tranh cả. Thiệt lại hay là tiên sanh ngày nay ra gọi là cầm bút khuyên đời, tướng chặc ngồi trên thiên hạ, oèn ý thừa muôn cái lòng trời, đậm sùa lại Bình-quân. Nay tiên sanh muốn chia cho dèo tướng dể lâm sao? Có khi vua Chúa là con Trời còn chia chura dăng thay! Nếu y như lời tiên sanh thí lý đây; chặc là không lúa gạo ăn lại thêm không vái bô mà mặt. Tiên sanh phải hiểu rằng; hế trời sanh con người, phải khiến đều Cảnh-tranh mới là tần hóa; người giỏi mạnh, thì đậm hưởng tài vật nhiều, kẻ dở yếu, thì nhin-nhue, mới là có đặt dể sảng. Vua tôi, chủ tôi. Bằng mà hưởng chung nhơn-dạo dai-đồng, thế thi không ai chịu ra dan nồng dâm sương chơng bùng tay lầm. Cứ ngồi mà hưởng chung với nhau, xét lý ai cũng như ai, e chay ngày rồi thì phải dối rách vậy. Tiên sanh ôi! Chẳng nên trường vây, gọi rằng thông thả mà hết người không hay da!.... Tường sao, như lúc bảy giờ, cũng có phần riêng hưởng nhơn-dạo dai-đồng, cũng có phần Cảnh-tranh, cũng có phần cự khỗ, kẻ là ba hạng, thượng, trung,

chí hạ, cũng là dù. Chẳng rài lời tiên sanh luận biện, mà muốn cho một phản hình quân cho vừa lòng người hay sao? Tiên sanh cũng biết lầm chớ, và lai cơ hời Trời tạo hóa, sắp đặt dàn rành, lựa là tiên sanh thốt mà người nghe. Buồn không? Còn như tiên sanh có viết bài vở chỉ dể vào báo chương, cũng chẳng nêu dem chữ nghĩa ra cho nhiều. Tiên sanh chẳng rõ kẻ hàng thực giả thì ít, kẻ ngu dốt thì nhiều. Ai xem báo chương cũng thường học lời tao nhâ thật tình, và nghe những lời diễn thuyết, cho mày mang trí thức. Phản nhiêu thì em nhà đại nó cũng rõ học đậm. Chớ tiên sanh tưởng như vậy: e khi hép quá đi. May có tôi biện bát ra, rồi tiên sanh mới là giải nghĩa, không thì tiên sanh không giải nghĩa chớ gì? Tệ thi thời! phải chi tiên sanh sảng lòng sot sắng chí vò ra cho rành. Trên thi tiên sanh viết bài "Lý-tưởng" dưới thi tiên sanh xin một khoản giấy giải nghĩa luông đi. Tiên sanh không làm vậy hay là đợi có người bắt bồ, rồi tiên sanh mới giải nghĩa? Ai chịu, đừng nà. Thiệt tiên sanh có tài mà đẽ dẫu tài, như không có. A buồn thoi! Còn khoản dưới lại có câu tiên sanh phân rằng: "Có học thức như Truyết-học, Lý-học, Kinh-tế-học, như bên Âu-châu « Mỹ-châu vây; mới có dự trát cuộc tương lai, chớ không phải « Người » như « Người » La-hiên-Qui, hay là người Trần-kim Trọng vây mà ăn thua gì." Lắm rồi đó ngài, lời nói đây: tôi dám chắc rằng: tiên sanh quên ghé mắt dòn đời, nên mới có khi người dường ấy. Tiên sanh thử nghĩ lại coi, đầu cho tiên sanh hưởng lộc nước quyền cao danh trọng thế mấy, cũng không lè bì người cho thời thịnh... Ai dè là chữ ký tên rõ ràng; Huỳnh-kim-Phong (Chủ hiệu) Tam-phuốc-Hiền thấy thuốc annam. Thật là quý, hèn chi cầm tôi dưới thuận.

hỏi tiên sanh, không trả lời cho tôi dể trả lời cho ai? À mới nhớ, có khi tiên sanh dè mà trả lời, cũng hối dồn bà như cô Túy-Kieu nữa chi? La gì mấy à thanh-lầu mà hòng trách? Tôi xin nhất lại cho mà nghe, có Túy-Kieu người ta nói chết lòn nay, còn đâu mà tiên sanh cặt hỏi kia? Còn tôi đây cũng thầm mật về những lời tiên sanh bảo cho tôi hay, đậm mà ăn năn, thật tôi có ăn năn rồi, tôi cũng hiểu mực thì đèn, giấy thì tráng, hế cầm cây viết, viết vào làm sao cũng phải nghĩ nghị; ôi mới viết, cũng không phải dể davo gì, mà dám thí lý trong báo chương đậm. (Nghe nói trái tai thì phải cãi, đẹp lòng vừa ý mới hâm thịnh.

La-hiên-Qui.

Trong báo A. H. số 118 có bài hỏi cô Túy-Kieu của Huỳnh-kim-Phong làm ra kêu là "Bình luận nữ sắc" đọc lại thì rõ.

Châu Trần hào hiệp

Ngày 6 và 7 Juillet 1919, nhằm ngày mồng 9 và mồng 10 tháng sáu Annam năm Kỷ-Mùi, 2 ngày đó là ngày M. Nguyễn-văn-Huỳnh tự là Cảnh-Vân diều chub tại Cần-thơ định thành gia thất cho con trai là Nguyễn-văn-Thạnh cưới con gái của M. Võ-chánh-Tiết cựu Thủ-ky Tòa-Bố Cần-thơ mỹ danh là Võ-thị-Bé.

Rất cảm tình hai dàn có lòng ba cố gởi thiệp đến mời; vậy nên Bón-quán vội và kinh dồi lời chúc mừng cho hai họ vầy vui, muôn dồn hạnh phúc và cầu cho vợ chồng mới nối tóc đến già trên hòa dưới thuận.

A. H. N. B.

Thi tập

NGUYỆT-NGA CÔNG HỒ

Tương hối Hồ-man đầy lửa binh,
Hòa Phiên càng gớm chước gian manh
Vì đem má phao đèn ơn chúa,
Lại phụ tình chung với bạn lành.
Vóc ngọc đanh gieo dòng nước bích,
Thê xưa chứng có lượng cao xanh.
Trăng già khen cũng hay sâu sát,
Thôi vây thà cam trọn tử sanh.

Mme Trần-xuân-Lang.

HÒA NGUYỄN VĂN

Chức chi son phản thói Hồ binh
Xuôi khiếu cho buôn phận mồng manh
Ngàn dặm Liêu-tù vương chí rối
Trăm năm Lục thị vở gương lành,
Đất bao nả phụ nhành hoa thăm
Trời phanh phở ghen mái tóc xanh
Đồng nước thà trao thân tiết liệt
Duyên chàng Tiên trót nguyễn lai sanh.

Ngô-Nương

THƠ NGUYỆT-NGA GIẢN VÁCH BÙI-KIỆM
Chúc thau chìm nỗi nghĩ mà kinh
Trữ đường ơn kia dám phụ tình
Nghĩa mới chẳng đành can thất tịch
Duyên xưa vì nồng chữ tam sinh
Ái áo etàng dẫu khôn e mặt
Tùng đức ta toàn sớm cắt mình
Den bạc hời ai kià có biệt!
Đờ chau thăm bạn nghĩa minh linh.

Ngô-Nương

THIỀU KÝ QUÝ Y

Buôn hưởng dã chán chayen chiêu trưa,
Ba bảy qui y tuổi nghĩ vừa;
Đeo chữ từ bi say cảnh lợp,
Nháng lòn son phản ngắn ngày xưa,
Dám múa chải gió trời mây liêu,
Ấu bụi nương lồng mát phiện đưa,
Thoát chôn lầu xanh lên cực lạc,
Khỏi lo xơ xác bướm ong thừa.

Tiền nử: Đỗ-như-Sương

MÙA DẦM THƠ

Gió dứt vẫn xa lợp nóc lâu,
Râm râm rì rì thè nghiên bão
Tôi bờn đất bắc huê phai mặt
Xối xả rừng nam liền lát dâu
Lụi-cụi gành ngòi ngứ xếp vò¹
Lao-xao ruộng Thuần mực ngò trầu
Mịch mù nâu, biết trưa tay sớm
Vậy chờ hóng luân trầy đèn dầu?....

Phan-hà-Thanh, Instituteur à Cái-vồn
(Cát-thơ)

NGUYỆT-NGA KÝ GIỮ BÙI-ÔNG HOÀ
NGUYỄN VĂN TRỌNG BÁO AN-HÀ SỐ 122
BÀI THƠ BÙI-ÔNG KÝ GIỮ NGUYỆT-NGA

Lòng thiêng tượng vi ấy ẩy tháo linh
Tuy thất còn rơi dấu khói linh
Kèn quyền tiếng rao nghe lồng nhách
Thơ từ giọng cợt thấy buồn tanh
Lặng lờ chỉ bấy người dẫu bạc
Triệu bạo thả cam kẽ tuổi xanh
Già cả chẳng toan lo bốn phận
Còn đeo cái lẹo ở bên mình.

Mademoiselle Xuân-Mai (Mỹ-thơ)

Tiêu đậm

Mừng-quýnh

Giáp với Ất kết bạn thiết với abau
cũng như Tý với Sưu vậy...! Giáp mắt
đi buôn bán lâu ngày mới về, ghé thăm
vợ chồng Ất; nguyên vợ chồng Ất có
lòng tốt, tánh hay chiều hiền lễ sữ;
(thịt là nồi náo úp vung nấy, in hạch!)
Nên khi thấy anh em bạn đi lâu mới về
thì mừng lắm, Ất hỏi vợ đi chợ mua
đồ về nấu nướng, đón ra một mâm
vung-chồng, rượu thịt bì bàn mà dài
Giáp. Khi hai người vừa ngồi vào mâm,
thì chị Ất vỗ ra bäng xăng và di và nói
một cách mau mắng rắng: Nè anh tám
(Giáp) từ ngày anh đi tới nay, thiệt vợ

chồng tôi trắng hết sùi.. Nay anh về đây
vợ chồng tôi mừng biết chừng nào! Vậy
anh đừng ngại cứ việc ăn đi, mà nền
anh ăn không hết tôi đã trên đầu anh
đá! Giáp nghe vợ Ất nói vậy chừng
hững, bèn để đưa xuống mà nói với Ất
rằng: Chị nó cái gì mà lạ vậy anh?
Ất biết trước lời liên la vợ, rồi chạy lại
mở tủ-kiểu lấy ra 1\$20 kéo tay Giáp
mà trao và nói rằng: vợ tôi nó đại quá,
vì mừng anh mà nói bậy bà lầm, đây
1\$20 là tiền trả-lé, tôi cho anh mượn
để lại đây hương quân K... mà kiện
nó, anh hãy đi kiện đi, đừng có sợ mitch
lòng tôi, anh cũng biết bụng tôi rồi
chờ; nếu anh mà không kiện con vợ tôi
thì bằng anh b... dít cho nó da!

Úy! tướng sao, cũng vậy!!

II. II.

Ơi hỏi thừa Sai!

Ông Hội-dồng Tròn (Travinh) đáng làm
[phó, tống,

Mấy mươi năm công ông rất dày.
Ai ai trong dân bài này,
Xin giữ: cố động khắp rày Trà-nhiều.
Xin Thừa Sai xét suy nghĩ nghĩ,
Sự bộ thăm cho kỳ mươi p. ẩn.
Ông Tròn làm việc chuyên cần,
Việc nhà việc nước xữ phân dàn, rảnh.
Tánh thông minh nói năng bậc thiệp,
Xin nghĩ coi ai kíp bì ngài?
Lựa tống phải chọn hiền tài,
Phỏng sau dân sự lâu dài dưa nương.
Chứ Quốc-ngữ thì ngài bay giờ,
Còn Hán văn lạc lối tài lành.
Việc lảng mồi việc nồi rảnh,
Vậy thời việc tống ác tính lầm mà!
Đặt phút bám, đơn từ, vẫn khẽ,
Cùng xù phản ai thể được ngài?
Làm lảng đã đặng vậy vay,

Chừng lên làm lồng nghệ ngài bay hơn.
Chứ Langsa tuy là khó thiệt,
Mà ông Tròn cũng biết ít nhiều.
Luận trong chữ nghĩa ba vì,
Ai ai cũng rõ ai thì hơn ai.
Còn luận việc tháo làm lồng tòng,
Ai cũng đều cho ông bực trên.
Luận trong trí hóa thông minh,
Người người rõ thao ông lành tài hoa.
Luận qua sự tùy thời xử thế,
Thì ông Tròn từ tể biết bao.
Gặp ai hồn hồn hanh chào,
Chẳng khi làm lẽ, có nào dễ vui.
Người như vậy dâng lên làm tòng,
Thì lấy dân làm trọng chẳng sai.
Lời cho dân sự an bài,
Chả ai oán trách, chả ai than phiền.
Luận trong việc gia viễn điện sầu,
Chả cái ngài chung dáng mấy ngàn.
Đã trong lễ luật làm quan,
Y theo ngài định quan Toàn-Quyền ra.
Trong mấy năm nước nhà giặc già,
Thì ông Tròn hạng mà công lao.
Chẳng rời đeo súng tuấn do,
Đêm hôm lặn lội cần lo phận minh.
Còn trong cuộc cho vay Quốc-trái,
Thì ông Tròn công lại dày công.
Khuyên lơn dân sự đồng lòng,
Cửa tiễn tương xuất bạc ròng cho vay.
Tuy là giúp Langsa tháng tròn,
Chớ kỳ trong giúp vận nước minh.
Annam mà được tồn sinh.
Langsa hư ắc, xır mi diphair hư.
Xin thừa sai xét cho tận lý,
Công cảng kia dâng mấy muôn vàng!
Hỗng tám giúp ông làm quan,
Kéo mà mai mồi người hoan toàn thay.
Việc tiễn bạc dưới g nhữn mây nỗi,
Gặp một luồng gió thôi thì bay!!!
Sao cho bằng kẻ anh tài,
Ngàn thu danh, iá trảy trảy non sông.
Tôi làm đây lấy theo công luộn,
Chẳng tư vì mưu thuận a dua.
Đừng cho tài tri bị thua,
Đừng cho cố sự rằng mua trước quyền.
Nước ta bởi rứa đáo diện,

Hãy làm cho tuyệt đàng truyền vè sau:
Tôi Uyên-long-Ấn cùi dân,
Thừa sai xin nhớ lấy cầu trách tai.
Huỳnh-long Ấn (Trà-vinh)

Thợ may ký giữ
tình nhân

Sơ lược tạm hàng thơ lá, theo thủa gởi
bức hồi văn, đường kim giữ mãi năm
hàng, sợi cũn gìn câu bỗn đúc, cắt cửa
lòng đầy buồn bực, luồng tuôn dạ đó
đứng sai, bao dẫun bâu nọ chia hai,
cũng dốc toàn kia dẫu sống, nò hẹn có
non cao biếu rộng, định định nguyên trời
cũi đất dày.

Ấy là:

Gia vàng giữ ngọc cho hay,
Mời đánh long kê chun mây cùi trời;
Tiêu đây nhô lại đài lời,
Dẫu mòn bia đá chí rời lòng dày.

Có bài thơ rằng:

Buồn bực phòng trêu với rõ may,
Cuối non thê nước vạch lòng dày.
Tất gan đường thê kim châm chích,
kéo rách song loan gươn giả khuây.

Vạch từ dâng thiếp chia dâng eay, do
thuộc tất chàng dâng bạc béo, huân
nết tráng chán, tòi ống trên béo, vật mản
thâm không da lồng lơ, nét xa khuy
luồng những đợi chờ, vai cách vật vang
thêm buồn bá, tát lảng dòn châm tám
tả, lưng với chun hạt lụy đậm đẽ, nột
minh lán lòn cau khuya, cuồn bóng chầu
chờ ngày lung. Thua suất mấy hàng kí eo
vụng, xiển quàn ít chửi dờ hay, tướng
kim lang cách biệt nhẫn ngà y, sâu cũ
rồi gờ dồn ra mồi, lối thoi trong mai đến
tối, đượm nhuần từ hạ lại đông, áo náo
thay trong lối cắp vợ chồng, khăn khich
bấy ngoài gieng ba đôi lura, hốt mờ sao
lắng chọn lura, kéo tri là thói đơn sai,
thành tuân đòi chửi vẫn dài, cuả : kmie
ít lời cắn kỵ.

Long-xuyên Đàm-Chúc.

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước 5 f 70
Bông-Đương 5 75

Giá lúa

Từ 5\$00 cho đến 5\$ 10 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CANTHO

LỄ MUNG CỘC HÒA-BÌNH.—Lễ Hòa-Bình tại Cà-nhờ định chơi trong 2 ngày: 13 và 14 Juillet nhằm ngày lễ Chánh-chong năm nay. Nhiều cuộc chơi vui lán: sẽ có chương cộ (nghe nói người ta làm nhiều cái cộ chương theo cách thức kiêm thời.... khéo lát), có đua xe máy đá Foot-ball, hát Annam, hát chèo, hát bóng, làm chay, múa rồng, múa lân; còn nhiều cuộc chơi nữa kẻ không hết dặng.

Lễ này là lễ ăn mừng cuộc Thái-binh trong bốn biển, và ngày nay dặng vinh diệu cái thịnh danh hùng dũng của nhà nước Đại-Pháp đã toàn thắng trong đám giặc nghiêng trời đồ nước bên Âu-châu trong 4 năm rồi đây. Nên nhà nước bày cuộc này cho ai nấy vui chơi mừng rỡ cùng nhà nước. Sách có chữ: quan cọng lạc thần hể cộng lạc, ứng hổ thiên nhì thuận hổ nhau.... vậy thì chúng ta cũng đồng tâm vầy vui mừng rỡ cuộc thái-binh tái dựng nay.

CHÈO GÓP TIỀN CHỖ VÀ TÊN BÁN NEM

Ngày 30 Juin 1919. Xung-tung Luối là chèo góp tiền chỗ, gấp tên K... di bán nem hèu biển tên K... Lóp tiền chỗ, K... uôi bán chưa dặng, nên không chịu góp. Xung-tung Luối không nghe nêu gánh nem không cho đi. 2 dảng săn-si trì kéo 1 hối rồi xáp vô đánh nhau. Lính bắt cả hai về bót ông Cò phat, mỗi tên 4 cát về tội đánh lộn.

TỜ BẮT TRUNG.—Ngày 1 Juillet 1919 thấy đội Mão là người ở Châu-thành Cà-nhờ đến bót thừa ràng: đêm 30 juin rạng mặt 1 Juillet 1919, lúc 1 giờ khuya thấy thíc dậy thăm chòng nhà phòng Đạo-chích đến viếng canh khuya, thấy cửa phía sau mở bét, hổ ughi cho là Đạo-chích, chòng tri hô lên mới hay con dày từ là Đàm-thị-Ý trốn mất, coi lại đồ đạc trong nhà mất hết 2 cái áo hàng dài, 2 cái quần lanh den, 1 bộ núc áo bằng vàng, hết thấy giá dâng 32\$00 kể về tiền Đàm-thị-Ý lanh trước còn thiếu cộng lại là 107\$00.

Thấy đội Mão nghi quyết cho Thị-Ý lấy cùa ấy, nên cù với ông cù xin làm tờ tập ná.

NGHĨ LÀ CỦA GIÁN!.... PHẢI BẮT Ngày 3 Juillet 1919, tại Châu-thành Cà-nhờ lính tuồn gặp 1 đứa con gái trước chừng 9, 10 tuổi ăn mặc nghèo nàn đi xin mà độ nhiệt, trong mình nó lại có dặng 40\$60. Thấy việc dâng nghi cho là của trộm cắp, nên lính bắt giải đến ông cù, ngài gạn tra duyên cù mới rõ là đứa nhỏ này đi với mẹ nó, ông cù cho đòi mẹ nó hỏi hắc ấy làm gì cù? Thưa rằng: mẹ con nghèo khổ đi xin cháo lót dặng bấy nhiêu đó để dành khi đói khát. Hồi đứa nhỏ cũng khai như vậy. (Dâng nghi quá) Bằng cù không có, và chẳng có ai đến nhận bạc đó, nên ông cù trả bạc lại cho mẹ con đứa nhỏ này và cho chúng nó.

(Không lẽ đi xin ăn mà dư dặng số tiền đó, vì bê xin ngày nào thì ăn ngày nay ít có ai dư dặng? bạc gì đó mà...) .

CAI-RĂNG

NAM HÀI TƯỚNG QUÂN QUI VI.—?? Ngày 3 Juillet 1919, ở miệt Cai-răng (Cà-nhờ) có 1 người chờ đến Cà-nhờ một con cá voi con chết (cá ông!) dặng xin phép quan mà chôn. Thiên hạ đua nhau đi coi chén chén không lợt, kẻ đem nhan

người đem giấy tiền vàng bạc đốt vái xin ông? phò hộ... nầy nọ.... lăn-xăn. Còn người gặp cá ông? dó thì đê tang... Thấy chuyện cũng ngán cười cho người mình sao mà hay cung phuong nhiêu đều rất lạ? Hé là loại vật trên bờ dưới nước gì cũng phải hóa sao liệu duyệt là hé thường, linh hiển thê nào thì không rõ, chờ thấy vát tiền làm lợi cho chẹt thì có...!...! Tục lệ ơi tục lệ! Thiệt là: Hủ tục di truyền, bà thời phương duyệt ??? Hồi Anouam ta...!....!

có ai, con muốn ở cùng cha bóm sớm, chừng hai năm nữa lấy chồng chẳng muộn, chờ có chồng thì phải theo chồng, sao cho dặng sớm thăm tối viếng. Hay là cha hổ nghi cho trẻ lán lơ, mà nhớ nbuốt đến cha mẹ, con đã nêu người khôn lớn, xin cha đừng lo mệt trí mỗi lung.» Lý-mỹ-Nhan nói rồi trở ra nhà sau.

Lý-phú-Cường nghe con phâu như vậy, thì lòng cũng mừng thầm, song nghĩ lời suy lui, lời nói cũng cho là lạ, sau lại định chắc hai năm nữa sẽ lấy chồng.

Đương báu bạc, ngó trực ra ngoài thấy trạm dem thơ vừa tối ngô, thì Lý-mỹ-Nhan đã dón lấy đi rồi.

Lý-mỹ-Nhan lấy thơ dấu trong miňh di thăng ra sau, trong lồng hối hộp, buug sự pháp phỏng, e xẩy lậu ra mà xấu hổ, chờ chỉ cù Tiêu-khá-Biển, thì khôi lo cũng tiện nọi bẽ. Đoạn Lý-mỹ-Nhan bước vào phòng đóng cửa lại coi thơ.

Thơ rằng:
Bởi rồi việc nhà dâ vỡ vang,
Bắc-Kinh vừa tách gõi đổi hàng,
Chữ bần Tri-Ngọc làm sao dirc,
Cực phú chủ-Cường với lấp dảng,
Mất sở Chấn-Hành thân khó lập,
Còn nội Vịnh-Phú lâm gian nang,
Như vây chẳng rõ ngày nào hiệp,
Thê hải mây lời dạ hảy an,

Xén-xén, lùi nhau Khương-tri-Ngọc.
(Sau sẽ tiếp theo)

Huỳnh-bá-Tứng.
Minh-Lương.—Rạch-giá.

Truyện này in rồi và có bán tại nhà in Au-Hà, (Cantho) giá 1 cuồn là 0\$35, mua nhiều về bán tinh giá nhẹ

Từ đây Lý-phú-Cường nhau con minh đã lớn, không lẽ to hoài thi sách, mà để cho trẻ hư thán, xưa cù Tiêu-khá-Biển ăn cầu, nay chẳng khác ubur ghe không báub. Vày mới kêu con mà nói: « Con nay đã khôn lớn, không lẽ ở vây trọn đời, để cha đe kim một nơi, cho con trè vầy duyên cá nước. »

Lý-mỹ-Nhan thưa rằng: « Gái lớn lên lo bê chồng vợ, là thường trời khiếu xưa nay, nhưng mà trong nhà không

BÁN

1 cái xe hơi 4 chỗ ngồi, hiệu Peugeot còn tình hảo, 4 cái caoutchouc mới thay
Giá..... 1500\$00

Muốn mua xin viết thư cho Bảo quán Au-Hà mà thương nghị.

Võ văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là "Võ-Văn, học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918, nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cần mẫn con nít học mau tàn phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước túi giá như vậy.

Học ngoài không ăn ngủ) 4\$
Học và ăn buổi trưa 7
Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Đốc học trường Võ-văn cũng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thì kể là: 16\$

Bữa 13 Juillet bài trường tới 15 Août thì tựu, còn kỳ bài trường Tết thì cứ rằm tháng chạp bài, qua rằm tháng giêng thì tựu. Bà con có bác ai có dịp đi Cántho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gửi thư cho Ông Võ-văn-Thơm, thì lập tức có thư trả lời.

BÁN

1 cái máy hơi sục mạnh 6 ngựa, có đủ đồ phụ tùng sẵn sàng, (carburateur magnéto, boîte de changement de marche Mua về gần vò ca-nôt tiện lâm.
Giá..... 200\$00

Muốn mua xin viết thư thương nghị với Bảo quán An Hà.

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giau Cantho có bán bộ đề dụng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong bộ ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt
1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ
1 cây viết mực có gầm ngồi viết

Giá mỗi bộ là 0\$40
Tiền gởi phu thêm. 0\$10

Còn có bao các món khác nữa, giá rẻ lắm, xin viết thư thương nghị.

Kinh cáo

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHỢ DUNG VÀ KHAC CON DAU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cũng quý khách đăng hay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kiu có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuỷ bằng cát, chạm báu đồng cùng hoa điêu bảo mộc theo la nhân hiệu, vân vân.

Mỗi bia chạm báu đá cẩm thạch.

Có *thợ họa chơn dung nhâm linh* người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, mực Tàu, viết chì than, họa biền liêu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tons genres.

Tương-ngo-Ge cần khái

記 善 曾**TĂNG THIỆN KÝ**

DIT

TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction
(Cantho-Ville)

Lãnh soát các công việc

— HÓA VÀ MỘC —

CẮT NHÀ—LÀM HÀNG RÀO—ĐÚC CỐNG BẰNG
BÀ TRỨNG- CIMENT- ĐÓNG CỬA LÁ SÁCH- CỬA
LỌNG HỘ- VĂN HOA TÀY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy
mực thành tính làm đầu.

Các việc tôi lãnh, thì tôi hết lòng lo
lắng cho toàn vẹn, cho mực mảng,
những thợ của tôi đều là thợ lựu, rủi
tay giỏi khéo không mà thôi. Xưa trong
chữ quân tử, ai muốn mướn tôi làm
việc chi thì khả viết thư cho tôi,
hay là dời gót đến nhà tôi: CHÂU-TUẦN
CÁNH-THƯỜNG SAINTENOY (cầu tàu lớn)
NGÂN CỬA QUAN TRẠNG-SU GALLOIS MONTBRUN
MÀ THƯƠNG NGHỊ— Còn về việc tờ giấy
chỉ chằng hàng, nếu có dấu hiệu tôi
mà không có chữ tôi ký vào, xin chữ
ông khả lưu ý rằng đó là không phải
của tôi thật, vậy nên tôi chằng hề
chinh biết tờ tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cần-khai

Hậu Thạnh**Giao tiếp thương mại hội**

CU LAO MÀY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000pds)

Hàn mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn

hàn bạc tính theo số lúa trên đây, vị nào
muốn hàn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn
tình mảng mùa lúa chia lời.

Cứ xin quý vị súng lòng hiệp vốn mà
lo đều sẽ lợi chung và mở đàng thương
cho bạn minh mạo nhẹ bước.

Như muốn hỏi đều chi trong việc hội
xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Túi chủ
hội Thương-mài sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cần khái.

Một việc khá lăm

Có quan Giám đốc Quesnel súng lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp mười (Mý-tho) sở thứ nhất được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lợp lăm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lăm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaipo cũng dễ lăm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lăm, chẳng còn phải tốn công khai phá
hi nữa hết; lại sảng trong đất có mười
ba cái đìa, cá rất đại lợi. Có một sở đất
khác kế cận với hai sở ruộng nói trên
cây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và
cô lè trong một ít lâu sẽ giao già bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giã.

Ai muốn mua bài sở đất ấy xin gửi
thư cho quan Giám đốc Quesnel ta
Saigon, hay là gửi cho sở Nhịp trinh An
hà tại Cán-tho mà thương nghị và đến
xem bán đồ thì hiểu rõ.

BÁN THUẬN MÀI*Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc*

1465 mảnh ruộng, tọa lạc tại làng
Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa
trong-ohi (Long-xuyên)

TỈNH RẠNG GIÁ	11e feuille	12e feuille
	2.874	40
Đất của	515 h	40. a. 30
T. H. DEJEAN		
Nay về của		
ông		
Đất của NGUYỄN-QUAN-DIỀU		7.728m ²
8.630.00		
C. S.	1.859	00
Tỉnh Càm-thơ		
Kinh		
Thốt-Nốt		

Có cần hỏi thăm đều chỉ thi gởi
thơ cho ông Võ-văn-Thơm,Colon à
Càm-thơ mà thương nghe.

Xin ghé mắt

Truyện Ngũ-phung-Lâu của Trần-văn-
Hương có đê báo tại nhà in Hậu-giang
Càm-thơ. Vậy xin đồng bang liêu vải cát
tiêu lảng phí mua dọc giúp vui giày lác,
giải muộn thoán cùng được vài cảnh.
Trước là coi cho tiêu khiếu ngày giờ sau
thấy đều lè mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngõ lâm!!
Giá mỗi cuốn là..... 0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn
1 cuốn giá..... 0\$20
50 cuốn giá..... 6\$50
100 cuốn giá..... 12\$00

LÊ-KHANH-TRINH*Geometre-civil*

CANTHO

LEVÉ DE PLANS
Délimitation et Bornage
EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh**KINH-LÝ****Cantho***Linh đạt điền thổ**Phân ranh hạch**Tương phản thổ sảng*

Công chuyện làm kỹ và mau lại giá nhẹ
Xin viết thơ nơi tôi mà thương nghe.

Phò cho Đồng bang

Kẻ từ buồi An-Hà Ân-quán,
Tại Càm-thơ, tạo sáng đẽo rây,
Lục-châu quan-tử, on dày
Mǎn-cǎn nưa giúp, ngày uay thạnh-hành,
Thạnh-hanh dặng cứa hông rộng mở
Mày sầm thêm, thấy thơm ròn ròng,
Lanh in chí thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
Thiệp-tan.

Ton, sô, bộ, làm càng kỳ lưỡng,
Chắc lại bén chẳng nhượng của người
Nói chí sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bò, đê dời ít hư.

Sách in sảng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sở ký Đại nam.

Toản tra Pháp lệ, dày kham,
Cách thi bành áo, thiệt làm rất bay.

Thruốc, viết ngaben sáng dày dù họng.
Thiệu chí đâu giấy láng, mực ngọt;

Chuốc trao, nao Phái những lời.

Sang chọi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dẽ dù,
Bốn quán nào dám phu ý ai,

Khó nhọc thử mày chẳng nài,

Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà An Quán Bd Saintenoy Càm-thơ.

Bến kính.

HIỐ'I**DỒNG-BANG**

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon làm
kêu là **Rhum Stella**
làm rồng bằng nướcmia.

Ta nên mua rượu ấy
mà uống, vậy mới là tò
ý bình vực cái mồi lôi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
nay giá đã rẻ mà uống lại
nên thuộc nữa.

Mua uống rồi mới biết.
SOCIÉTÉ
des
SUCRES ET RHUMS
Cantho (Cochinchine)

Muôn mua xin do tôi
HÀNG HẬU GIANG
ĐƯƠNG HÀNG
cantho, Saigon
Baclien, Soctrang
Vinhlong

Vậy mời lợi càng ngày về tay đồng-chưởng

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geomètre civil

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ong Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN — CHAUDOC — SADEC

Lành đạt điện tho,

Phân giải hạng,

Tương phản thổ sảng,

Công chuyên làm kỹ

cang và tin giá nhẹ

Điện chủ có cần đúng

xin viết thơ thương ngợi

Thuốc điều hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)

Có gói **10** điếu



Hút đã ngọt, dễ đánh láu được
không mốc, không ngọt.

F. TAI HÀNG DENIS FRERES có trứ bản

*Le et approuvé pour la publication
à Caïnho, le 11 Juillet 1919.*

*L'Administrateur,
noter*

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)



Máy bay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-lốp là ngọt, khói thơm, hút
không khô cát.

Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trứ
bản số mà thôi.

LOI RAO

Khoa cùng lục-châu dặng rò, tại nhà
In Hậu-Giang Cầu-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm dễ giúp cho Hương-chức có
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiểu
yết thi lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới dọn.

Gia mỗi cuộn là 3\$.00 .

Tienda 0.45

Xin viết thơ đến nhà in Hậu-Giang-
Cầu-thơ, mà mua.

Kinh cáo.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CÀNTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhieu hơn, tùy theo giá.—

Trong lục-châu, chư vị nào muốn mua
hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thơ mà
thương ngợi.

Decortiquerie de Cai-nho.

Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA