

LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC NGU')

DEPOT LÉGAL

AN HA NHU'T BAO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CỎI ĐÔNG-DƯƠNG

BỒN CHỮ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

BỒN CHỮ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỒN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.— Imp. de l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MEDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bổn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gâu hay rằng: Nhà-nước cho phép Bổn hiệu của Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tỉnh; nên bổn hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đừng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bổn hiệu này, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUỆ CHỈ KHAI THỦY, bất kỳ no lâu mau, hề uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thơ cho Bổn hiệu thì bổn hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÂN PHONG THẤP TƯỞU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất oai thần hiệu.

Nó trị bệnh như: đau phong, tay chơn phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỗi gối, tê tay tê chơn, đau nhức trong gân cốt, các chứng thủng độc đi đứng chẳng an, đau nửa toàn mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiện nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe hẳn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỞNG BỔ HUYẾT TƯỞU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có giá thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ; như: đau chóng mặt, thần hư đi tinh, Dương-Vật-Rất-Cũ đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỗi mệt, đờn bà dương kinh không đúng, bạch đới xích-đái đờn bà sau đẻ yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng được. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-lữ.

Hễ uống rượu thuốc này thì đau bệnh chỉ nó trừ cũng nói.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỞU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sanh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoãn hốt, chẳng biết thêm ăn, tứ chi rú liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bổn dược phòng hằng da tâm chú ý, tiếm Phương kia thể họ hết sức mới chế ra được một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hề am hư thì bổ am, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật đầy kém hao, hề uống rượu thuốc này thì đăng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là đăng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này đăng thường thì đăng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó. Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỞU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bổn dược phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hề uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền. Đau trong xương, tứ chi rú liệt, đi bước không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, như: đau phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dị thường, thiệt là một thứ thuốc hay đệ nhất.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hề uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại đăng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỞU

RƯỢU THUỐC BỊM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, hoạt lực thơ can, ấy là một thứ thuốc bí truyền tinh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ được, còn như đau lưng, nhức tay, mỗi chơn, đau trong xương, hay dục gân, hoặc bị tị bị đánh mà sưng mình, hay là tay chơn bại hoại. Các chứng ấy hề uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bổn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chần, hiệu Trung-Huệ Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huệ Dược-Phòng thì chẳng làm đổ giá mao. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thơ để chỗ ở cho ký lưỡng thì bổn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUỆ-DƯỢC-PHÒNG.
89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bảo chế y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rông những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nới, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau.

BÁN RÔNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng đầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLINIER**, ớt bực nhứt.

Chánh tiệm trừ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tổn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kể tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác cũng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 60.000

Hàng này của Luogsa và Annam hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nội tắc một đều là tại Saigon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Làm rông băng nước mía.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khi trả tiền trước.

TÊN

Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành hấp mướn đèn khí đá (carbure) heo cuộc quan, hôn, au, ẽ, kỹ yên, Tân gia, hạ thợ, khăn đen bằng nhiều tây và khăn bông tốt hượng hạng, bán mới và bán lẻ vỏ ruột xe máy hiệu Michelin, giầy hàm-ết đủ cỡ dặng theo kiểu kim hời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lưỡng mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà hơ mà lãnh đồ và đi cho giá đồ phụ dặng in sáng bằng chữ quốc-ngữ (Prix couran)

Trương-văn-Hanh.

Cầnkhái.

AN HÀ NHỰT BAO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

M U C L U C

- | | |
|---|---|
| 1.— Vinh-khánh thăng bình. | 8.— Một lời mà giết. |
| 2.— Phấn giáo-huấn. | 9.— Lời diễn thuyết của ông Hội-đồng Trạch. |
| 3.— Kinh cúng chư kháo/quan. | 10.— Hi tín. Ai tín. |
| 4.— Đoàn thể của Chêc. | 11.— Văn Uyên |
| 5.— Các nhà nòng oen quang phòng lấy | 12.— Thấy thuốc ký tình nhau. |
| 6.— Mừng quan Phủ Vĩnh. | 13.— Nam-kỳ Thời sự giá bạc giá lúa |
| 7.— Chương trình cuộc vịnh-khánh thăng bình | 14.— Một cặp oan ương |

VINH KHÁNH THĂNG BÌNH

Tờ giao-hòa đã ký tên rồi hôm ngày
thứ bảy 28 Juin 1919.

Các Phái-viên Đức-quốc đồng nhận chịu 25 điềubuộc của chư Liệt-Cường Đông-minh. Ngày thứ bảy 28 Juin 1919, các Phái-viên Đức sang qua Pháp-Quốc đã ký tên tờ giao-hòa giữa chư quốc Đại-Hội.

Vậy kể từ đây: Càng qua đã giết, khói lửa đã tang, các nước và các thuộc địa, nhà-thờ chuông đồ, đình miếu trông reo, nơi thành-thị chỉ thôn quê, nhà nhà cờ treo rực rờ, người người trời giọng ca xang, tó dầu mừng vinh-khánh thăng bình, thiên niên hòa hảo.

Chúc cuộc thăng bình vạn tuế vạn tuế!

Phân giáo huấn

TRƯỜNG-HỌC-TRONG (INTERNAT) TẠI CANTHO

Đường giáo-huấn trong cõi Đông-Dương càng ngày càng đang mở thêm rộng, ấy cũng như ơn nhà-nước Đại-pháp bảo hộ muốn cho quốc dân ta được bủa hóa phần học thuật ngời dẫu các nước văn-minh bên n. iếng Âu, Mỹ. Ấy đó, trên đã quyết lòng mở mang dân trí, dưới là nào không hớn hờ vung theo. Ai cũng rõ biết rằng: muốn việc dựng tấn hóa cũng bởi có phần học thức cả; là vì: học sẽ di phá ngu, hễ là phá được cái ngu trong óc rồi, tất nhiên tư chất thông minh hẳn đạt, tiếm cách này bày thế kia cho ích nhơn ích kỷ. Khắp Hoàng-cầu nước nào cũng trọng sự học tất cả, kẻ có học, nếu muốn đuổi-dong theo đảng hoạn, chen lẫn cửa công hầu thì cũng là vinh diệu tổ tông; còn muốn sang qua đảng công-nghệ thương-mại thì trí cũng đủ sáng kinh-luân tiện bề theo hoa dệt gấm. Bởi vậy: HỌC GIÀ NHƯ UÒA NHƯ ĐẠO LẠI CÓ CẬU: HỌC ĐẲNG NHƯ GẮM THEU HOA, CÓ VĂN CÓ CHẤT MỚI RA CON NGƯỜI.... Rất hay....!rất đẹp....!

Nhà-nước đã chẳng nài hao tốn bạc muôn bạc triệu thuyết lập các Học-đường toàn cảnh Đông-Dương từ Nam chí Bắc, chọn những giáo-sư tài bộ dạy dỗ con nhà Annam ta mau thông mau hiểu cái đường học thuật phần trí thức theo thời đại này. Thiệt là vô lộ chi ân của nhà nước Đại-pháp đem rưới trong cõi Nam-châu vậy đó.

Mới đây, tại Cán-thơ, nhà-nước đã lập thành một cái nhà trường lớn gọi là trường-học-trong (internat) để nuôi các sĩ tử ăn ở tại trường mà trao đổi kinh-sĩ. Trường-học-trong này cất bởi năm 1917 đến nay mới hoàn thành, ngày 15 Septembree tới đây sẽ khai trường, thiệt là một tòa rất nên to tát xinh đẹp lắm

theo kiểu kim-thời khéo léo lắm, trường nội xứ Nam-kỳ này chẳng có nhà trường nào bì kịp!.....

Trường cất nhám chỗ có gió từ mùa mát mẻ, dựng phòng cách vệ sanh chosi từ ở học khỏi bệnh oạn. Hai dãy lầu lớn thình thình, cao vợi vợi, trên có đường, tủ sách sê, dưới có bàn, ghế tủ di, nhà tắm, nhà ăn, chỗ ngồi, chỗ chơi để cho học trò hứng duợt khi mà ư giờ rất nên thú vị. Tắm rửa thì có nước máy lóng trong, ban đêm thì đèn điện chói sáng tự ban ngày, tiện cho học trò viết bài đọc sách. Ngoài thì bốn phía tường gạch bao dãn, nghiêm cấm học trò chẳng đặng vãn lai chốn thị thiếng e xao lãng việc bút nghiên đèn sách.

Trường Đại-Học này cất rồi: tính số tiền hết thảy gần một trăm năm chục ngàn đồng (150.000\$), thiệt là một cuộc rất to rất lớn của nhà-nước tạo lập dựng bỏ hóa phần trí thức học thuật cho quốc dân ta.

Các nhà Annam ta nhứt là mấy tỉnh miền Hậu-giang đây: Châu-đốc, Long-xuyên, Sađéc, Sóc-trăng, Tràvinh, Bắ-liêu, Rachgiá, Hàtiên, v...v... cũng nên thừa dịp may mắn này cho con vào Trường Đại-Học (Collège de Cantho) (Internat) trường-học-trong mà ôn nhuần kinh sĩ. Nhà-nước có chọn các giáo-sư tài ba giỏi giần chuyên cần dạy dỗ các học trò trong trường đó.

Về tiền cơm áo nuôi học trò ở ăn trong trường theo tờ châu-tri ngày 12 Juin 1919 của quan Tham-Biện chủ Tỉnh Cánthơ thì trọn năm (10 tháng học) 90\$, còn ở tại trường ban ngày, ăn bữa cơm trưa, tới về nhà mình thì trả 45\$, tiền y phục 20\$, tiền ở học thì dẫu tháng phải đóng. Bất kỳ nhập trường ngày nào, tới cuối tháng đó thì cũng kể là 1 tháng. Quán áo của học trò thì về phần nhà-trường chịu phát cho. Người nào muốn cho con vào học trường đó, phải gửi đơn trước ngày 5 Septembree 1919

Đoàn-thẻ của chệc

Công vi thành Giao-Châu "Kiao Tcheou" mà nhà nước Nhứt-Bôn đánh cai trị chẳng chịu để cho dân Trung-Huê giữ lấy, như hồi chưa bị buộc làm tờ cho Đức-quốc mượn 99 năm.

Bởi cơ tranh Giao-Châu cùng Nhứt-Bôn chẳng đặng, Chệc cố bạo, ngày đêm n. ếm dặng trên cay mà chẳng lam chi nổi, dùng thói củ là một môn "tây chái" (boycottage) hàng hóa của Nhứt-Bôn. Thiệt bọn Chệc rất đồng lòng hòa hiệp nhau lắm, hễ là dặng lộn "tây chái" thì nhứt nhứt món nào của Nhứt-Bôn làm ra bán thì chúng nó chẳng thèm dùng, tránh, ghét người Nhứt dường như tránh mấy người đã nhiễm bịnh dịch-lệ (peste) vậy. Trót vài ba tháng rồi, tại Thượng-Hải và Hương-Cảng những hàng hóa của người Nhứt bắt để có mà ngó chẳng bán đặng cho Chệc món nào hết. Lần lần sự "tây chái" tràn đến Singa-pore càng lây lừng hơn nữa. Nhứt, Tào 2 bên đều cố oán nhau, chệc không dùng đồ của Nhứt, còn tàu dò của Nhứt chẳng thèm rước hành khách Chệc quá gian. Ấy vậy việc xảy tới của Tào, Nhứt thế nào chưa ắc? Chớ ngày nay sự tây chái hàng hóa của Nhứt-Bôn đã lần vô đến Saigon rồi, có lẽ thông thặng đây sẽ đến các tỉnh xứ Nam-kỳ này!

Chệc lúc này thế khi nhiễm khuẩn 2 chữ tây chái trong óc sao chớ! Như mới đây, tại Mỹtho: Chệc đồng lòng không chịu dùng đèn điện của một người Lang sa lười cho mượn sở diển khi trong thah. Đồng hê dùng dầu lửa mà thấp đèn chúng nó truyền tin đến tỉnh Bentre và Sađec cũng làm như vậy. Chúng nó cố hận Nhứt-Bôn, tây chái hàng hóa Nhứt-Bôn, sự đó chẳng ai nói; chớ với người Tây langười cho chúng nó ở dậu, gìn giữ cuộc sanh nhai cho chúng nó; có lý nào mà chúng nó lại vì 1,2 cái tiền sự

mà xin nơi quan Đốc-học trường tỉnh Cánthơ và muốn hỏi thăm điều chi khác nữa về sự nhập trường, thì cũng do nơi quan Đốc-Học đó.

Vậy chừ, tôn, vị nào muốn cho con vào Trường ấy mà học, xin nhớ rằng bữa 15 Septembree 1919 là bữa khai trường, hãy gửi đơn xin trước; chớ số sĩ tử nhập trường đã định cho có một trăm lều mà thôi.

Hỡi ai ơi! muốn cho thông pháp luật, muốn bảo thủ lợi-quyên, muốn hóa khai trí thức, muốn chen lẫn hoạn đồ, muốn lâu-bộ văn-minh, muốn hương phần về-vang sung sướng...., Thế thì phải học mà...Chừ rằng: VẠN SỰ TÙNG NHO GIẢ XUẤT....có phải à.....!.....?

Phạm-kỳ-Xương.

Kính cùng chư khán quan

Bốn quán rất cảm ơn chư tôn có lòng huệ cổ mà nhận xem tờ An-Hà Nhứt-Báo từ ấy đến giờ, ày là phần chừ tôn giúp cho bốn quán dặng vững bền tuần nghiệp; còn phần bốn quán đây chỉ lầy lằm nhiệt thành đem hết chỗ nghe chỗ thày mà truyền bá ra dặng đáp đến ơn cò cạp với chừ tôn và quốc dân ta trong lúc này. Vậy mới phỉ lòng của bốn quán.

Sau đây, cho dặng tiện bề chiêu đôn trong các đều tổn kém: Bốn quán kính nhắc chừ tôn vị nào mua báo An-Hà hoặc mới mua hoặc máng năm rồi mà chưa dặng tiền, xin lưu ý giùm mua mandat gửi giúp ích cùng bốn quán thì ơn của chừ tôn rất trọng rất trọng.

Bốn quán cần cáo.

mà làm cho nặng bụng người chủ đất cả! Không lẽ người ta là người có quyền thế lại đi khờ gì mà chẳng kiếm phương cách nào mà áp chế chúng nó sao? Hỡi Chêc, đỡ bay khỏi!.....

Thiết nghĩ: Chêc có thói dùng sự lấy chái hàng hóa của nước nào mà chúng nó có đều bất bình chi đó, vì chúng nó sợ ý rằng: đang thương mãi công nghệ ở miếng Cực-Đông này có nước nào hơn chúng nó được, nên mới làm như thế. Bởi vậy, chêc rõ thấu người Annam ta bề thương mãi công nghệ trăm phần chưa dạng một, vật dụng chưa chế tạo ra được thế nào cũng phải tới chúng nó mà mua bán. Cũng như: kiến hồ, miếng chén đi đàng nào cho khỏi tay chúng nó, dần chúng nó có hĩ hạt tì thế nào, ta cũng đến mà giao tiếp đàng thương mãi cùng chúng nó mà thôi.

Chớ phải chêc giả ngộ tẩy chái lúa của Annam ta một chuyện thứ chơi.... coi ra thế nào?...!

Chắc là Annam ta phải đến mà năn nỉ với chúng nó mua giùm chớ gì?...!..!

K. X.

Các nhà Nông cũng nên quan phòng lấy

Trước đây Chử-bút của Bồn-báo có luận một bài về việc khách-trú buôn lúa, rươi nước trộn cát, buôn gian bán lận, làm cho mất cái giá-trị hạt lúa trong xứ Nam-kỳ ta vậy. Mình đã làm ra cho sạch sẽ khô-khan, họ lại đem vào bùn lấm ăm-mục. Không những là hại cho các nhà xay gạo đó mà thôi; lại càng hại cho các nhà nông ta nữa. Bởi vì chúng nó rươi nước hoặc trộn cát thì lúa để lâu phải ăm-mục, chừng xay ra tấm nát gạo vàng, bán không được giá; mà hệ họ bán không được giá chừng nào thì họ lại càng mua rẻ với mình chừng ấy.

Nếu họ mua rẻ bao nhiêu thời các nhà nông ta lại càng bị hại bấy nhiêu; thành ra chêc với khách ăn tham mà Annam thiệt hại, dường ấy ta có thể oán được chăng? Nay xin nói tóm lại đây một vài điều họa may cũng có giúp ích cho các nhà nông đặng quan phòng trong cơn buôn bán lúa với khách như sau đây:

Điều thứ nhất.— Cách bán cân, họ có nhiều thứ ấu gian lận, cho nên người Annam ta không có mấy người dám bán bằng cân là bởi thế. Hồi trước thì họ chêm con rùa (mặt cầu) bầy giờ họ lại dứa cái khoen nhíp ở trong, cái khoen này, những vị nào chưa biết máy nói nghe cũng khó hiểu được, nhưng cũng còn cách thế trị họ, vậy xin nói cách quan phòng kẻ cân gian mà thôi. Ta muốn quan phòng kẻ cân gian không có cái gì đủ làm bằng cứ như thế này. Lúc chúng nó bình cân rồi ta lấy cân nhỏ cân làm riêng ba bao lúa, song không phải cân mỗi bao nặng bằng nhau. Giả như, bao thứ nhất 50 kilos, bao thứ nhì 20 kilos bao thứ ba 30 kilos tức là 100 kilos, rồi bỏ lên cân lớn (cân/bùng) mà cũng không phải bỏ một lần, hoặc khi bỏ bao 30 kilos hay không, lại bỏ bao 50 kilos lên rồi phải coi có phải là 80 kilos hay không, kể bỏ bao 20 kilos lên coi cho đủ 100 kilos thì cái cân ấy họ không có sửa vậy. Nhưng mà cũng chưa đủ làm tin được nữa, ta phải để nguyên 3 cái bao đã thử đó, cân một hồi ta phải đinh lại đó mà thử như trước; nếu có sai giêng một chút xiển nào, thì cân ấy họ có sửa. Còn cách coi cân, hệ họ cầm trái cân thì mình cầm khóa, nếu không vira ý mình thì mình không khóa lại; hoặc họ cầm khóa thì mình cầm trái cân, họ biện mình cũng biện mới được. Còn như những rươi là nửa kilo đó, theo phép buôn bán lúa thì không có phép biến ký chi hết, nhưng cũng có hạng cho: như họ được ba lần rươi thì ta

được một lần, họ được sáu lần rươi thì ta được trọn một kilo, được phép biến vào số.

Song mỗi lần gặp có dư rươi thì ta phải bỏ và đếm lên cho biết lần này là lần của ai mà làm bằng cứ. Ấy là: việc phòng bị cách bán cân như vậy đó; dần họ lanh lợi đến thế nào cũng khó mà ăn qua ta được.....

Điều thứ nhì.— Cách bán lường, ông tre dè miệng giả; ấy là sự thiệt ở trước mắt, mà họ cũng còn có chỗ ăn gian mình được nữa. Bởi vì ai cũng biết cái giả litre của nhà nước định ra đó là một thứ giả công-bình nhưt định, mỗi cái nào cũng 40 litres mà thôi; thế mà chúng nó giám hạ cái dây xuống rồi hàng lại, hoặc 42, 43 litres không chừng. Lúc nó giảo giá với mình, thì nó cân cái giả nguyên chừng nó đong lúa thì nó lại tráo cái giả sửa. Ôi! những người vô-tình, làm sao mà nhìn cho ra được, là vì hai cái nó giống nhau như một vậy. Lại còn thứ nó làm đến thậm giả-mau nữa, bỏ cả phép nước, không dùng giả litre, làm riêng ra một thứ thùng thiết, nó lại đặt ra làm hai tên, thứ thùng nguyên, thứ thùng dộng, hoặc để trắng hoặc sơn đen, nó dộng thiết, cân tròn như ống chi, hoặc nó dốt pháo tre mà bỏ trong, cho nó dộng cân ra cho bằng, hoặc nó hặng riêng ra một thứ thùng lớn hơn, cũng giống nh nhau vậy: để mà tráo-hậu như cách giả litre đã nói trên đó (người Annam ta bán lúa thường đã bị mắc lừa hai thứ gian xảo này nhiều lắm!)

Nếu trong hai cách ấy, mà có người được thấu rõ rồi; thì nó lại ăm-mừn mà sắp dặc ra cách khác: hoặc khi đương lúc đong lúa, coi-thế giả đó, nó sắm một người ngồi một bên mình cứ kiếm chuyện hỏi chúng nó ở đâu bên Tào mới qua Annam nói nói cười cười, làm cho mình lóng nghe mà lộn thế; hoặc là nó cứ hỏi

thăm mình những chuyện đầu hồi tiểu niên le le lảo lảo không ăn thua gì cả, mà bằng trao thế thì chớ bác đó mới trao. Hoặc là nó lại dụng bề-hạ của mình mà cho một chút điub tiến, đong mà còn dùng lác thêm nữa; ấy là cách bán lường-giả, mà cũng còn có chỗ lợi hại như vậy đó.....

Điều thứ ba.— Còn thứ giao-thiệp ăn dầy lẩn mỏng nữa. Cách này không phải gian-xảo tầm-thường việc nhỏ mọn, như mấy hạng đã nói trên kia vậy. Tỉ như, mình có mười ngàn giả lúa, mà lúc này mình muốn bán; chiều theo thời giá bây giờ là 3\$40 một tạ, mình bằng lòng bán, nó cũng bằng lòng mua, mà nó lại nói rằng: chuyén này ghe đã đầy rồi, để chừng một hai trăm đồng bạc cộc mà làm toa (giao kèo) hẹn thì chừng 10 15, 20 ngày, mà buộc mình phải làm tờ phòng hồ một tháng; vì việc sông suối ghe cộ sự trễ nải, như có quá kỳ hẹn thì ta dặng phép bán lúa cho người khác, bạc cộc nó chịu mất, cái thế ấy mới thiệt là thặng «điểm-cháy» cho chớ. Nếu rươi gặp lúc lúa sục giá nhiều, thì nó liêu bỏ một hai trăm đồng bạc ấy, mà mình phải hại to; còn trong tháng giao kèo ấy đầu lúa có lên giá thế nào, mình cũng không dặng phép bán cho người khác có lợi thì mình không dặng hưởng thêm, có hại thì mình hại to hơn hết. Thế mà cũng có người dung dưỡng với nó như vậy nữa.....

Những lời nói trên đây, là cái giá-tam của khách-trú một là buôn lúa rươi nước trộn cát, làm cho mất giá-trị hạt lúa xứ Nam-kỳ ta, hai là chẳng tuân phép nước lộn giả sửa gạo, nay điều-ngôn thế này, mai lưu truyền chuyện khác, mà gạt gẫm người nhà quê ta biết là bao nhiêu lần.....

Bản-báo rất bất bình mà kêu nài đây, song còn e báo-giới quốc-ngữ ít thấu tai Chánh-phủ đặng. Vậy xin các ông Hội-đồng-canh-nông và các ông chủ-hội Nông-nghiệp-tương-tế kêu nài với Chánh-phủ xin những điều lệ mà phòng-bị chúng nó mới được. Xin các ông đem lòng chiếu cố mà binh vực cái quyền lợi của quốc-dân mình.

A. H. N. B.

Mừng Quan Phủ Vindh Ở ĐAI-PHÁP MỚI VỀ

Ông Nguyễn-văn-Vinh Tri-phủ nhứt hạng, thường thọ Ngũ-dãng-bửu-tinh (Chevalier de la Légion d'honneur) trước đã ngồi Chủ-quận tại Ômôn (Cántho), nhảm lúc Âu-châu nổi cơn khói lửa, nài ai phụng-linh điều đình mấy mùa linh và thợ Annam sang giúp Mãn-quốc đến nay trót 3 năm trời ngài hết lòng vì nước ngày đêm lo lắng phần trách nhiệm đặng hoàn toàn. Thiệt là có công dày cùng nhà nước đó.

Nay ngài đắc lệnh vinh qui, quá gian chiếc tàu «Sphinx» về đến Saigon rồi ngày thứ hai 23 Juin 1919.

Đồn quán kính đôi lời tỏ ý chào mừng ngài và khen ngài là một người hữu công lao với quê hương cùng Mãn-quốc, nay ngài trở về đây, thiệt là: y cảm hồi hương biết bao nhiều là vinh diệu.

Thâm hĩ, thâm hĩ.

AN HÀ NHỰT BAO

Chương trình khánh hạ CUỘC LỄ HÒA-BÌNH

Hội sắp đặt cuộc lễ Hòa-bình nhóm đã hai kỳ mà bàn tính, kế kỹ thứ ba là chiều ngày 20 Juin, định xong chương-trình cuộc lễ như vậy:

Thứ bảy 12 Juillet

Sớm mai. — Làm lễ tại nhà-thờ nhà-nước Saigon cho những người mạng tang sa-trường.

Chiều. — Dưng cỗ đèn và đua tranh đèn lồng.

Chúa nhật 13 Juillet

Sớm mai. — Hát lễ Te Deum tại nhà-thờ nhà nước Saigon. Những cuộc lễ của Cerele sportif bày bố.

Chiều. — Nơi đường Catinat treo bông và tranh-dua mặt tiền chương đọ đẹp đẽ. Dưng cỗ Annam và Chi-na. Những cỗ nào chương tốt hơn hết thì được thưởng bạc.

Tối. — Lễ đèn nơi sông Saigon và đốt pháo bông.

Thứ hai 14 Juillet

Sớm mai. — Diên binh tại Boulevard Norodom. Kéo binh đi dưới kỹ thắng dài và bày lòng trước bia-tích những người tử trận.

Chiều. — Đua ngựa, Đua ghe (bơi đua) tại sông Saigon.

Tối. — Đại yến tại Toàn-quyển phủ Lê và cuộc chơi tại Cerele des Soldats et Marins. Hát bóng giữa trời, nơi chỗ nhà hát tây (Place du Théâtre).

Cuộc lễ Hòa bình sẽ chơi tại Đông-Dương trùng ngày với bên Chánh-quốc.

M. Albert Sarraut

Theo tin "Vô tuyền điện tín" thành Lyon gửi qua ngày 20 Juin 1919 cho hay rằng: Ông Albert Sarraut quá gian chiếc hòa luân thuyền "Paul Lecat" về đến Marseille rồi quí thể ngài được binh an vô sự.

Một lời mà giũt

Thấy Mầu-Đơn đáp từ bài "NAN PHÂN BIỆT THIẾT HU" trong báo An-hà số 121. Lời nói xấn xớm, chắc chúa, làm cho Hòa-Thượng không muốn biện bạch với trường thiết phụng hơn. Phạm muốn đặng báo cái lầy, trả lời, hay là công luận đều chi, ít nữa cũng phải dùng lời tao nhã, lấy nghĩa lý mà phân, có đạo ăn nói lỗ máng không có lễ-nghi, dẫu Báo-tăng có lỗi chỗ nào, có nói cũng phải kiên oai Phật, không sợ lỗi đến Thiên-Đình, cũng phải sợ Lục-châu người chê cười, dờn bà sao ăn nói hỗn hào, với người trưởng thượng, lời nói như tát nước bèo, nói ngán nói dục bởi một đàng trả lời một ngả, rồi kiếm chuyện khác mà nói có phải vậy đâu! Ăn nói gì mà cộc cằn vậy? Nền Bản-Tăng để chur khán quan cứu đoạt, coi ai phải quấy thì trong lục-châu cũng dư biết lựa phải trả lời cho nhiều. Vậy bản tăng phải nhẩn tâm mà đọc câu: Ngũ huấn giai không độ nhưt thiết khổ ách.....

Sau đây xin ông sai M... chớ kêu réo Hòa-Thượng làm chi để cho khán quan và các nhà Báo-Quán xem mà phân đoán.

Mông-Gian: Minh-Chánh Hòa-Thượng.

Bài diễn-thuyết

Của ông Trần-trình-Trạch Quản hạt Hội đồng Bacliou Nông nghiệp Tương tế hội Hội trưởng đọc đũa tiệc rượu đại quan Nguyễn-Soái Nam kỳ ngày 6 Juin 1919 tại nhà việc làng Vĩnh-lợi (Bacliou).

Kính quan Nguyễn-Soái.

Kính quan Tham-biện

CÁC ÔNG,

Ngày nay chúng tôi lấy làm vinh hạnh mà được tiếp rước quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ cùng quan Chủ-tịch và các quan viên chức sắc Tây Nam trong tỉnh vào đũa hội quán của chúng tôi.

Quan Nguyễn-Soái là người đứng khai sáng hội Nông-nghiệp Tương-tế trong Nam-kỳ. Nay người đến viếng hội của chúng tôi thì chúng tôi càng vinh diệu càng khoái chí mà lo lắng cho hoàn toàn cuộc lợi dân ích quốc của chúng tôi gây dựng ra đây.

Bấm quan Nguyễn-Soái, hội của chúng tôi lập ra đã hơn 6 tháng rồi; nay ngài đến đây làm cho hội được thành danh.

Ấy là đều chúng tôi ước vọng bấy lâu nay được vậy chẳng những là làm cho chúng tôi toại lòng quên hết công cực nhọc xưa rầy mà thôi, mà lại làm cho chúng tôi phi nguyện ao ước.

Quan chủ tịch của chúng tôi đã sáng lòng vừa giúp chỉ dẫn chúng tôi; còn ông Loye cũng hết lòng khuyên bảo. Hai ngài thấy đều có mặt nơi đây và chúng tôi nghĩ cũng oèn thừa lấy thiệp dấy mà tỏ lòng cảm tạ. Tuy hội chúng tôi có người giúp như vậy mà ngày nay mới có 136 hội viên mà hội, song tính số hùn về Nông-nghiệp Tương tế ngân-hàng thì được 2.248 phần hùn.

Đồn số hội-viên thì ai cũng cho là hội không phát đạt. Song tính số phần hùn và tính số tiền bạc vay hỏi đến ngày nay thì hội thiệt là thành vượng.

Chúng tôi khởi sự cho vay kể từ tháng Février mà thôi, mà đến ngày 31 mai 1919 số vay hỏi được đến 291. 191\$16.

Chúng tôi ước xin sao Chánh-phủ chịu bảo kết đặng cho chúng tôi có thể có sẵn một số tiền lớn, bề ai đến vay chúng tôi xuất tiền ấy mà cho liền rồi dợi bạc trên ngân hàng gửi lại chúng tôi sẽ hùn lại. Được như vậy thì hội của chúng tôi mới được giãn tiện mà tấn bộ mau.

Theo cuộc mở mang kinh tế lý tài thị trường của chúng tôi còn chậm trễ lắm. Diện tích trong tỉnh trồng lúa được mới có một phần tư mà thôi, còn bao nhiêu nữa thì đất cũng cao du song còn bỏ hoang nhàn cả thầy. Muốn khai phá phần đất

hoan ấy thành diên cho mau (ấy là đến chúng tôi hết lòng ước vọng) thì Chánh Phủ phải đem lòng từ luyến mà giúp sức mới được.

Xưa nay thì chúng tôi vẫn đã có lòng trông cậy ngài. Nay ngài đến viếng chúng tôi thì chúng chắc sự ước vọng của chúng tôi sẽ thành tựu được.

Chúng tôi đang trông cậy ngài diên đặc cho hội của chúng tôi được thành hành. Chúng tôi kính chút lòng thành mà tỏ lời cảm tạ ơn chiểu cố. Chúng tôi xin ngài dùng với chúng tôi một ly rượu mà mừng cho Đại-Pháp-Mẫu-Quốc toàn thắng, mà chúc cho thuộc địa Pháp Nam-kỳ thành vương và chúc cho tình chúng tôi mau quăng khai đường kinh-lẽ.

Quan Nguyễn-Soái Maspéro vạn tuế!
Quan Chủ tỉnh Boudinean vạn tuế!
Các hội Nông-nghiệp Tương-lê vạn tuế!
Rút trong N. C. M. D.

Hi tin

Tổng An-Trường (Cán-thơ) từ ngày thấy Ban-biện Phau-khắc-Kỷ thi đồ chức Cai-tổng đến nay là gần hai năm rồi, chưa có ai thế chức Ban-biện. Từ ấy ấy những nay, cũng có nhiều người trong tổng muốn ra tranh chức ấy....

Mới đây Bôn-quán có hay rằng: Thấy Bùi-hữu-Dực là Hương-trưởng làng Mỹ-thuận đã đậu quan Nguyễn-soái cấp bằng cho làm Ban-biện tổng An-trường.

Thấy Ban-biện Bùi-hữu-Dực đây trước có làm chức Thủ-Bộ 3 năm sau ra làm xã-trưởng hai năm tám tháng và làm Hương-trưởng 2 năm nay, kẻ lãnh đăng cấp bằng chức Ban-biện.

Bôn-quán rất mừng cho thấy Ban-biện Bùi-hữu-Dực và cầu chúc cho thấy từ đây biểu hoạn êm-dấm, thang mây vững bước.

A. H. N. B.

Ai tin

Bôn-quán có tiếp đặng tin buồn rằng: liệch nghiêm thảo của M. André Nguyễn-văn-Trình Thông-phán sở Thương-Chánh tại Cán-thơ là ông Clément Nguyễn-văn-Hưu hưởng thọ đặng 73 tuổi mới từ trần hôm ngày 21 Jun 1919 tại Phụng-Hiệp (Cán-thơ). Cuộc sống chung đặng an bài hôm ngày 26 Jun 1919.

Bôn-quán kính gửi đôi lời tỏ tình ai điếu, trước xin phàn ưu cùng M. André Nguyễn-văn-Trình và qui quyến, sau cầu chúc cho linh hồn ông lão đặng khoái lạc cảnh thiêu thài, an vui nơi hồng-đào.

Bôn-quán kính diếu

Văn uyển

Nhơn cơn rãnh sách xưa thi cũ
Buồn dờ xem đọc thử ngâm nga
Họa may đặng giải cái cơn nóng nả
Tuây trong lửa củi truyền ra
Mấy bài thơ vào lòng đã ngấm ngơ
Hay hay dờ dờ biến ra
Giúp vui cho bạn thi gia cơn buồn

Thi rằng: (1)

Hai vua ba chúa bấy thằng con
Răng chừa long lay... chừa môn?...?
Nhân dật thì giờ sanh cũng uống
Quau tài sảng đó chết thì chôn
Lầu đài thành quách trời muốn dậm
Bị gây cần đai đất một hòn
Cứu muốn sống thêm đôi tuổi nữa
Sợ ông Bành-Tổ tổng đồng môn

Tích xưa dấu dề sờ sờ
Người nam kẻ bắc cõi bờ khác nhau
Nhưng mà da cũng một màu
Cái giọng ăn nói khóc cười khác đâu

Hôm gì một nỗi no sầu
Thấy tai hay thấy biết đau cho vira
Có bài thi đạt hồi xưa
Trạng loạn thì có kết thừa lại không
Tôi xin biên lại vào trong
Kết thừa xin cậy thi ông tiếp vào

Thi rằng

.....?
.....?
Chưng in năm móng bằng xanh lè
Nắng tấp đôi gò má đỏ hghen
Chim sớm đưa sương rưng vãng giới
Vượn chiều rước gió nhánh tồn ten
.....?
.....?

Trông vào ai thấy ngẩn ngơ
Thi làm thiếu chữ biết mơ để gì
Cho nên gát bút cùng suy
Cậy tay thừ giả thi gia luận bàn
Đề chi sau trước huyệt đảng
Chấp vào chính đôn hoàn toàn bài thi

(Sau sẽ tiếp)

Pui-sơn-Hồ

CON TÊP THƠ

Nhỏ thó nhưng mà cũng có râu,
Nghĩ thân con tếp đáng mừng râu;
Ruột rá mấy chút gan nào thấy,
Thịt cá bao nhiêu sức có đâu;
Sung sướng chính nhờ đĩa ruộng rộng,
Thành thơ vì cậy vầng gương sâu;
Một mai chúng bắt ngay lưng chụ,
Hớt óc e cho tiếng dề lâu.

CỜ BẠC MA TRANH TIẾNG CỜ BẠC

Anh em khuyển rá dài buồn đi,
Cờ bạc thiệt tôi có mấy khi;
Ăn bội ít sông ham bạc bển,
Thua thâm vài chực giận theo chi;

Bây giờ dĩ lỡ nên loan gở,
Năm lời đầu chơi cũng lựa thì;
Thế thốt những còn đoan với vợ,
Không tiền ta chẳng tới sông chi.
Vô-tiên-Tấn Hưng lễ ngã-ba (Bétre)

NGUYỆT-NGA KÝ GIỮ BÙI-ÔNG

hòa nguyên vận bài thơ trong báo An-hà số 12

Vân vãi hôn chổng hoặc biển linh
Xét soi cho thấy bợn đa tình
Tóc tơ đầu thiệp dành hiên quạnh
Hương lửa vì chàng kéo vầu tanh
Nuôi dưỡng bấy chầy trượng mắt trắng
Đến bởi hôm sớm kíp mây xanh
Đôi lời tỏ với Bùi-ông bằng
Triết tiết đây toàn vẹn giữ mình.

Mademoiselle Xuân-Mai. (Mộtho)

HOÀI TÌNH NHÂN TỰ THÂN

Bạc tình chi lắm hỏi ai đi?
Nhân sắc sao mà bạc quá với?
Sầu khắc mơ màng nằm lại dậy,
Năm canh trần trọc đứng rồi ngồi.
Gối nghiêng khó nổi than duyên nợ,
Nệm chích khôn rồi thắm phận tôi.
Đen bạc mặc tình ai phụ rầy!
Thi chung ta giữ vẹn thi thôi.

(Long-ân-Sơn) Đạt-sĩ: Liễu-Đài.

HÒA NGUYÊN VẬN

Bài «bức-tranh Sơn-thủy» trong An-hà số 119

Trộm tài Tạo-Hóa về eo quanh
Cặc cứ cho người khéo dạm thanh
Tất giấy dành thâu nguồn nước vục
Ngồi lòng dấm tía cụm non gành

Tông de bóng mát che lùm cũ
 Hoa ở đơm nhành lướt bụi tranh
 Xuân hạ thu đông không đổi cảnh
 Trộm tài Tạo-Hóa về co quanh
 T. T. Hương. (Singapore)

Kính mời bạn LÊ-TRUNG-THU bộ vận cho vui

VỌNG-PHÚ

Non cao hồng trẻ đứng trông mông.
 Cánh càn bà Lữ lướt đợi chông.
 Dấu đá tuyết sương đầu rười bạc.
 Gọi nhuan mưa nắng má phai hồng
 Mơi qua lóng nhóng lùm mây trấu.
 Chiều lại chực chờ ngọn gió đông.
 Khán khán thương thay lòng chẳng mồi
 Trơ trơ bích đá vững như trổng.

Thương-Hồ Louis Qui Singapore.

Mời cô MẪU-ĐƠN bộ vận cho vui.

Hòa nguyên vận bài thơ Chiêu thương
 phu trong tờ An-Hạ số 107.

Đâu cho xứng lứa ấy thì màng,
 Lựa kén chông buồn mới thắm đoan;
 Lời lẽ đã đành nguôn từ hải,
 Đồi no cam chịu đậm thiên sang;
 Hư nên sao chắc khi rồng lớn,
 Phải quấy tua suy mấy nẻo đàng;
 Lựa lọc miếu là an lối phạn,
 Chông chèo chộn rộn mưa tình toan.

Bentre Hương lễ Vô-trương-Sanh.

Vì không duyên nợ ba sanh
 Làm chi đam thối khuyh thành trên người
 Vì không trâm tuối gánh chung tình
 Ở khách trên chi lượng sắc khuyh
 Kiến động mới tư sao chả buộc
 Hông nhan chút mánh lại trơ nhình
 Xót lòng quân tử khi trắng rạng
 BẠN chí anh hào lúc bóng chính
 Tài sắc ước đem duyên cá nước
 Ngàn thu thêm rặng chốn xuân đình

Thoại-Xuân (Báclieu)

(1) Trong Nam Phong có bài này nữa

Thơ Thấy Thuộc gởi
 cho tình nhân

BÁN HẠ từ cô đời gót, LIÊN KIỂU QUÂN TỬ
 co tay, LỜI NHƠN NGÔN CHỈ THIẾT LÒNG NẤY,
 tình CAM THẢO QUYẾT MINH ĐẠ ĐÓ, TỤC ĐỊA
 ngựa giã quen ngỏ, HOÀI SƠN CON ÉN LẠC
 đàng, KIẾN SẦU Ở LẠI CÁN-giang, KẾT CẢNH
 đó về Xóm cũ, VƯỜN TỬ HUYỀN ĐỪNG CHỜ
 lăm bụi, ĐẤT THUONG DUNG HÁ ĐỀ BÙNG LẤY

Thiệt là:

Một mình thương gió nhớ mây,
 Thương người người có thương đây
 [chúc nào?
 Trách ai thả lý gieo đào,
 Lấp giòng lá thắm ngăn rào chiêm xanh!

Vậy có bài thơ rằng:

Đôi lời tỏ với bạn KIM ANH,
 Nữ phụ A GIAO DIỐI CHỈ MÀNH.
 CAM TOẠI NỖ ĐÀNH LÒNG TRỤC ĐOAN,
 HUYỀN MINH XIN NHỦ CHÚC LƯU HÀNH.

Lời nguyên xưa phú có OAI LINH, tiếng
 hèn cũ đánh phan LIỀNG NHỰT, CỬA MẠCH
 môn khôn than cùng THẦN KIỂU, SÔNG
 THỰC NGÂN KHÓ HẸN VỚI MA HOÀNG, SẦU
 tây phượng phắc gió BẠCH ĐÀNG, thắm
 bắc ngậm ngùi hoa XÍCH THUỘC, CỬ MẠCH
 đó đà toan lách bước, CHÂU SA ĐÂY ỒM
 lầy khối tình, giập MA NHƠN đem lối
 chẳng linh, tránh QUỶ TIẾN gởi lời khôn
 thẩu, TULO QUA ĐẠ BĂNG nhớ bụi, BẠC
 HẠ LÒNG ẤY Ở AI! DƯ LƯƠNG từ lúc chia
 hai, KHIÊM THIẾT NHỚ CƠN LÈ MỘT.

PHÒNG KÝ CHĂNG mai thì mồi, HIỆP HOAN
 không sớm thì chiều, QUA LÂU tin cá nổi
 điều, TRINH NỮ thơ nhào khán quá.

Nay thơ

Xuân-Nguơn (Mýtho)

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 5 175
 Đông-Dương..... 5 70

Giá lúa

Từ 4\$30 cho đến 4\$45 một tạ, tùy
 theo thứ lúa.

CANTHO

RŨI MÀ MAY.— Trong mấy ngày, 19,
 20, 21 juin 1919, có nhiều luồng gió lớn
 lắm! Gió đến đối sập nhà chiêm ghe.

Như ngày 21 Juin 1919.— Chú xá Th...
 ở làng Đông-thành Trung đi mời thầy
 Phó-tổng (về việc cúng thần ngày 27,
 28 tháng 5 Annam). Khi trở về ghe đi
 dọc theo mé sông-cái, xảy bị một luồng
 gió rất to, làm cho sóng dổi, đập ghe vào
 bực đất hể nát cái mũi. Chú xá thấy vậy
 sợ e chiêm ghe mất đó! nên mau nhảy
 xuống bãi mà nưng chiếc ghe với 2 tên
 trạo và chú biện... Rồi thay! gió càng
 lớn, sóng càng to, dổi, đập làm cho ghe
 phải nghiêng ợp...chiếm.

Đã rồi, lại rui thêm, vì chú xá bạn cái
 áo gilet trong túi có để 60\$00 (bạc giấy)
 lúc nhảy xuống nước thì sợ e ước; nên
 cởi áo gilet để trên ghe chẳng dè ghe
 bị chiếm, áo gilet trôi mất! — Đương
 cơn rối rắm như thế, chú xá không nhớ
 việc gì...nên cái quần lảnh đen bạn trong
 mình bị sóng đánh tạt cũng vượt trôi
 mất...mà không hay...?! (quên lừng!..)

Thương hại cho chú xá bị trận gió rất
 hung, nhưng mà, xét cũng là may đó.
 Vighe đi dọc theo mé-sông, chớ chi nhắm
 lúc ghe đi ngang giữa sông cái mà bị trận
 gió này...thì kỳ cùng-thần tới đây ắt
 phải thiêu mất chú xá rồi...! Ấy là
 rui mà may đó!

HẾT CƠN THẦN THÍCH TỚI CƠN THỦ
 NGHỊCH.— Đời hàng vì: hể là, thích bấy

nhiên, hận cũng bấy nhiêu. Như lại
 Cantho-ville, mất thường thấy tên A...
 với N.. hai gã chơi với nhau coi mỗi công
 là tâm đầu, ý hiệp. Khi nào A...ở đâu thì
 N... ở đó. Cũng vì bởi: tiền tài phan
 hơn nghĩa (sách nói không lầm!) A...
 khiếm khuyết mượn N... tiền bạc chi đó.
 Chẳng rõ bạc ấy thế nào? A... nói
 có, N... nói không. làm cho tình bãng
 hữu một ngày một lợi. Buổi chiều thứ
 hai 23 Juin 1919, giữa đường N... gặp
 A... hỏi chuyện tiền mượn ngày nọ. 2
 đàng bâu đầu còn dùng lời đối đáp, sau
 kẻ xách guột người cầm giầy ra tay ẩu
 đã. Thứ sức với nhau một cặp, 2 đàng
 coi bộ mệt, ngừng tay.... nói! Thôi...
 bữa nay, bấy nhiêu đó cũng đủ, 2 ta
 còn ngày tái chiến. Nói rồi một người
 đi một ngã....khen....khen là khen
 giầy guột đập nhau cũng là đau chớ,
 nhưng mà không la «Phủ-lich» gì ráo...!

BAC-LIỀU

THÍCH-KHÁCH.— Đêm 10 rặng mặt 11
 juin 1919, Thị T... nhà ở đường La-
 mothe de Carrier, đang ở trong nhà bỗng
 nghe có tiếng người kêu cứu. Ở hờ Thị
 T... vừa mở cửa miệng hỏi ai, liền bị
 chém một dao máu rạ lai láng. Rồi cho
 Thị T...chẳng rõ tên thích khách đó là
 ai mà nói. Thương tích Thị T...coi rất
 trọng bèn điệu vô nhà thương cho quan
 thấy cứu cấp.

Nghe lại Thị T... này vẫn là một ở bán
 phần buôn hương. Thế khi có dạ: tham
 đó bỏ dăng...chơi lè quên lự... hay
 là yếm sựu nghinh tàn... nên mới sanh
 thù oán, thì phải?...?

Một cặp oan ương

(Tiếp theo)

Thiệt là:

Anh hùng thất vận lên rừng

Đồn cũ đốt than độ nhật

Khương-bửu Sanh hay tin anh như vậy rất buồn, lại giận Lý-phú-Cường hơn nữa. Như vậy chớ chẳng quên dạng nàng Lý-cẩm-Nhung, hàng mơ hình tướng dạng, trông cho gặp mặt dạng phân trần phải quấy. Nhiều khi chiều bao tuỷ nằm kê an ái, chớng thức dậy Khương-bửu-Sanh đầu đầu, làm khuấy chẳng dạng.

Lý-phú-Cường mang bình cầm

Lý-phú-Cang đuổi con quấy

Nói về ngày kia trong nhà đi khỏi hết vẩn vơ, Lý-phú-Cường bèn kêu Lưu-thiệu Đứơc mà nói rằng: "Trong thế mi thường tướng ta đau nằm hoài một chỗ, không biết đều chi, nay ta mới phân cho mi rõ rã mi đó có ta với Hàng-Phương rõ cấu cội, nay Hàng-Phương chết rồi còn có một mình ta biết mà thôi. Còn như Cẩm-Nhung ta chắc chẳng phải con ta, ấy là trái tình oan của mi và Khương-trí-Ngọc. Xưa mi rước Khương-trí-Ngọc nơi phòng trước nói những đều chi, còn nhớ hay không? có phải mấy lời này chăng... tình nhân ơi... xa cách tình nhân... trẻ dại Cẩm-Nhung... tôi là Khương-trí-Ngọc... Mấy lời ấy ai nói đó?"

Lưu-thiệu-Đứơc nghĩ là chuyện Mỹ-nhan đã lâu, nên tỏ cùng chớng mà giải lấy mặt, liền trả lời rằng: Chẳng không tướng phải quấy, với nghi cho thiệp rất oan, tẻ ấy cũng bởi chẳng, vì anh em phân cách, đều phải trái chẳng hay, việc nên hư chẳng rõ, như Lý-mỹ-Nhang là

cháu gái, mẹ mất sớm chẳng ai, cha làm thi độc sách cả ngày, chẳng doái tới đào thơ phận gái. Ngày kia gặp họ Khương lòng phải, cùng Trí-Ngọc giao tình, đến chừng Khương-trí-Ngọc tách Bắc-Kinh, thì nàng mới bửa ơm thai mà sâu nảo. Chẳng biết cùng ai phân tỏ nàng mới đến thiệp than dài, nếu không lấy đứơc hiều bày, thì nàng tởn bủy mình cho hết kiếp. Thiệp bèn sanh một kẻ, nàng với người vú nàng khi nhỏ là Tiêu-khả-Biến, giả có việc đến Nạm-Kinh, nương náo nuôi nàng sanh đẻ. Sanh dạng một trai, nàng đặt tên là Khương-cẩm-Nhung, mượn người tên là Thái-Lập ở xóm Vĩnh-Hạ nuôi dưỡng. Hôm trước thiệp muốn làm hai đứa gặp nhau mà kết cấu một lời cho chắc khéo Mỹ-Nhan ngại hoài tội nghiệp, dỗi cầm Trí-Ngọc dùng cơm, đặng đợi Mỹ-Nhan sang đến. Lời chàng nghe đó quá chớng nó nói chớ ai, cùng nhau giao kết thể nguyên chuyện vẩn tại nơi phòng trước."

Lý-phú-Cường nghe rõ đầu đuôi, biết mình làm rồi lớn, vì ngại nghi tội ác biết bao, con càng dờng châu báu ngọc ngà, lại vùn buổi như trọn kiếp. Nghi đến đó ghen ngào, thờ chẳng ra hơi, hộc máu chết giặc.

Lưu-thiệu-Đứơc và Lý-cẩm-Nhung xúm lại hỏi đem lửa mà hơ, đồ thuốc men giấy iau mới tỉnh, mà nói năng chẳng dạng một lời, từ đó câm luôn.

(Sau sẽ tiếp theo)

Huỳnh-bá-Tứơng.

Minh-Lương. — Rachel-giá.

Truyện này in rồi và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 4 cuồn là 0\$35, mua nhiều về bán tính giá nhẹ hơn.

BÁN

1 cái xe hơi 4 chỗ ngồi, hiệu Peugeot còn tinh hảo. 4 cái caoutchouc mới thay
Giá..... 1300\$00

Muốn mua xin viết thư cho Báo quán An-Hà mà thương nghị.

Võ văn học hiệu

Trưởng học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 Novembre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thầy giáo cần mần con nit học mau tàu phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đồng trước tin giá như vậy.

Học ngoài (không ăn ngủ)....4\$

Học và ăn buổi trưa,7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dưng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thì kể là:16\$

Bữa 13 Juillet bài trường tới 15 Août thì tựu, còn kỳ bài trường Tết thì cứ rằm tháng chạp bài, qua rằm tháng giêng thì tựu. Bà con cô bác ai có dịp đi Cát nơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì, xin gởi thư cho Ông Võ-văn-Thơm, thì lập tức có thư trả lời

BÁN

1 cái máy hơi sức mạnh 6 ngựa, có đồ đồ phụ tùng sáng sủa, (carburateur magnéto, boîte de changement de marche)

Mua về gắn vô ca-nốt liền lăm.

Giá.....200\$00

Muốn mua xin viết thư thương nghị nơi Báo quán An-Hà.

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bán hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì đầu xanh, đầu đỏ

1 cây viết mực có găm ngòi viết

Giá mỗi hộp là 0\$40

Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ lăm, xin viết thư thương nghị.

Kính cáo

MỸ KỸ

TIỆM HOA CHỌN DUNG VÀ KHÁC CON ĐÀU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đặng hay, tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mở thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điều hảo mộc theo lá nhân hiệu, vằn vằn.

Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ họa chọn dung nhằm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô hổ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biên liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

Trương-ngọc-Giư cần khải

HIỆU MÓI Trần Mạnh

Ở đường mé-sông, gần cầu tàu Khách-Trú—**Cantho**

Có bán đủ thứ: Rượu-tây, dó-hộp, thuốc bút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tây (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-cách kim-thời, vân vân.....

Kính cùg Luc-châu Quán-tử

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kể trên đây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lãnh bán CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là xa cách châu thổ) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chừ-tồn lập tức. Nói tóm lại đến là: chừ-tồn có cần dùng vật chi, ở tại Cantho có bán, thì tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chừ-tồn được vậy.

Xin chừ-tồn Quý-khách, tương tình đồng-ban, ra ơn chiếu-cổ, giúp nhau, đừng mau tản-bộ trong nẻo thương-trường, thì ơn ấy rất nên thâm-cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÀN-PHƯỚC

Đường kin lập—**Cantho**

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LA CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thầy rõ, tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻo trong tú kiến có rọng nước kiến lén

không dặng, ruồi bu không-được lại khỏi ai rời tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho. Xin có lòng chiếu cố giúp bạng đóng bang trông cuộc thương mãi.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Cáo bạch

Có bán cày viết "PORTE-PLUMES à RÉSERVOIR" ngòi viết bằng vàng thiết cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ"

không sét, không mòn. Có khâu (AGRAF) một đầu thì bút viết, còn đầu kia thì viết chì (PORTEMINE); có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cọng chì để thay. Cày viết này nếu dùng giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cày viết này giống theo cày viết năm cái, mọi đồng của khách-trú bán đó.

Mua về, nếu



xài không dặng không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại. Bưu hiệu sẽ trả tiền lại đủ.

Giá một cày là (có hộp, có compte-goutte) 4\$50. Mua nguyên lỗ về bán lại càng tính giá nhẹ hơn nhiều.



Trữ bán tại nhà in An-Hà **CANTHO**

記善曾

TẶNG THIÊN KỶ

DIT

TẶNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction (Cantho-Ville)

Lãnh soát các công việc

— HỒ VÀ MỘC —

CẮT NHÀ—LÀM HÀNG RÀO—ĐÚC CỐNG BẰNG ĐÁ TRỨNG— CIMENT— ĐÓNG CỬA LÁ SÁCH— CỬA LỌNG HỒ— VẪN HOA TÂY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy mực thành tính làm đầu.

Các việc tôi lãnh, thì tôi hết lòng lo lắng cho toàn vẹn, cho mau máng, những thợ của tôi đều là thợ lựa, rút tay giỏi khéo không mà thối. Xin trong chừ quân tử, ai muốn mượn tôi làm việc chi thì khá viết thư cho tôi, hay là đời gót đến nhà tôi CHÂU-THÀNH CÁNTHO, ĐƯỜNG SAINTENOY (CẦU TÀU LỚN) NGANG CỬA QUAN TRẠNG-SU GALLOIS MONTBRUN MÀ THƯƠNG NGHỊ—Còn về việc tờ giấy chi chẳng hạn, nếu có dấu hiệu tôi mà không có chữ tôi ký vào, xin chừ ông khá lưu ý rằng đó là không phải của tôi thật, vậy nên tôi chẳng hề nhình biết tới tờ giấy ấy bao giờ

TẶNG-NHAI

Cẩn-khải

Hậu tạnh

Giao tiếp thương mãi hội

CU LAO MÂY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mười ngàn tạ lúa (10000⁰l^s) Hùn mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn

bùn bạc tính theo số lúa trên đây, vị nào muốn hùn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn Tinh máng mùa lúa chịu lời.

Cứ xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà lo đều ích lợi chung và mở đường thương cho hạn mình mau nhẹ bước.

Như muốn hỏi đều chi trong việc hội xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tứ chủ hội Thương-mãi sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cẩn-khải.

Một việc khá lắm

Có quan Giám Đốc Quesnel sảng lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mỹtho) sớ thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sớ thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này sáng mở vét lại lớn lắm, bề ngang chừng 40 thước nên tiện bề chở lúa ruộng lắm, và như muốn chở lúa thặng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá hi nữa hết; lại sảng trong đất có mười ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sớ đất khác kề cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giảo gia bán.

Hai sớ ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ai muốn mua hai sớ đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tạ Saigon, hay là gửi cho sớ Nhứt trình An-hà tại Cán-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ.

BẢN THUẬN MÃI

Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc

1465 mẫu ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa trung-nhi (Long-xuyên)



Ai có cần hỏi thăm đều chi thì gởi thư cho ông Võ-văn-Thơm, Colonel à Cantho mà thương nghị.

Xin ghé mắt

Truyện Ngự-phụng-Lân của Trần-văn-Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang Cantho. Vậy xin đồng bang liêu vài cái tiền làng phí mua đọc giúp vui giải lạc, giải muộn thoán cũng được vui cười. Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau bấy đều tệ mà chừa!

- Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ làm!!!
- Giá mỗi cuốn là..... 0\$20
- Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn
- 1 cuốn giá..... 0\$20
- 50 cuốn giá..... 6\$50
- 100 cuốn giá..... 12\$00

LÊ-KHANH-TRINH

Geometre-civil
CANTHO

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage
EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ
Cantho

Lành đạt điển thố
Phân ranh hạng
Trương phân thố sùng
Công chuyên làm kỹ và mau lại giá nhẹ
Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Phở cáo Đồng bang

Kể từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cantho, tạo sáng đến rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mãn-câu mưa giớp, ngày nay thanh-hành,
Thạnh-phân dâng cửu hàng rộng mở
Mây sớm thêm, thấy thợ tin rờng,
Lành in chi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-tau.

Toa, số, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bền cháng nhượng của người
Nói chi sách đóng thì thôi!
Lương da, lưng hổ, để đời ít hư.
Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,
Tự điển cùng Sở ký Đại nam.
Tuần tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiết làm rất hay.
Thước, viết nghiên sáng đây đủ hạng.
Thiếu chi dầu giấy láng, mực ngời;
Chước trao, nào Phải những lời.
Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông
Tuy vật liện, nay không dễ đủ,
Bồn quán nào dám phụ ý ai,
Khó nhọc thứ mấy cháng nài,
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.
An-Hà An Quán Bd Saintenoy Can-tho.
Đến kính.

HỒI DỒNG-BANG

Trong xứ ta có lò đặc
một thứ rượu ngon lăm
kêu là **Rhum Stella**
lành rờngbàng nước mía.

Ta nên mua rượu ấy
mà uống, vậy mới là tỏ
ý bình vục cái môi lợi
trong xứ ta đó.



Rượu **Rhum Stella**
này giá đã rẻ mà uống lại
nên thuộc nữa.

Mua uống rồi mới biết.

SOCIÉTÉ

des

SUCRES ET RHUMS

Cantho (Cochinchine)

Muốn mua xin do nơi:

HÃNG HẬU GIANG
DUONG HANG

Cantho, Saigon
Bachieu, Soctrang
Vinhlong

NAM HỒNG PHÁT

KHÁCH-SANG

ở ĐƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngang Gare xe lửa Saigon-Gòváp chợ-Mới
Saigon

Bán rượu tây, và cho mượn phòng
ngủ, sạch sẽ và rộng rãi mát mẻ lăm, qui
ông, qui khách có đi Saigon xin dới gởi
lại liệm tôi mà ở, lấy lăm thong thả lăm.

HUYNH-HUÊ-KỶ.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÀU THÀNH CANTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo
trắng, bán lẻ và bán tạ. Gạo xay ra có
nhiều hạng, tùy theo giá.—

Trong lục-châu, chừ vị nào muốn mua
hỏa hoặc nhiều hoặc ít, xin viết thư mà
thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

QUẢN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƠN: LÊ-TAON

60, Rue de canton, 60.- Cholou

Cung tạ Minh Y

A Monsieur QUẢN-TÍN-KÝ ĐẠI-DƯỢC PHÒNG

Tôi rất cảm ơn tiệm HIỆP-AN có gửi đến cho tôi một hộp thuốc QUẢN TỰ TRẮNG CÀNG HOÀNG và một hộp SÂM NHUNG BỔ THẬN HOÀN hiệu Quản-Đức-Tế với dùng biết sức mạnh, da tăng khí huyết trắng kiên tinh thần sự coi ngó sáng óng mới biết là thuốc của ông chế theo kiem thời thiệt là thần diệu, rõ ràng Quản-Tế thiên hạ, bổ ích cho dân quốc thiệt công đức của ông đáng ghi vào thẻ bạc

Biên-Tu lãnh khánh bùa tĩnh

Chánh báo phẩm

NGUYỄN-NHƯ-CANH thơ bái

SÂM NHUNG BỔ THẬN HOÀN (THUỐC BỔ THẬN GIÁ SÂM NHUNG)

Dám tưởng trong thân thể con người, thân là cội rễ, nếu phần tiên thiên hao kém, hậu thiên thất dưỡng thì phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới đứng mạnh giới. Nên tiệm tôi gần lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hạng nhất, điều hòa huyết mạch bổ thận tráng dương, tư nhuận mật mảy, khoẻ hòa tĩ vị, bồi khí song thần, hoặc bồi sắc dục quá độ, mệt mỏi tinh, bạch trước, lậu tinh tiết dầm dể, mồ hôi lai láng hoặc hạ nguơa suy nhược, thận kém tinh hàn cũ động yếu ớt, lỗ tay chảy nước, mỗi gối đau lưng. Các chứng về hư tổn mà sanh, dùng đến thuốc này dưỡng cây khô đơm nhuần mưa móc, sung túc tĩnh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp sáu hoàn giá là sáu cật (0\$60)

THIÊN KIM BẢO KHÔN ĐƠN

(THUỐC BỔ KHÔN (ĐƠN BÀ) CHƯỞNG TỬ)

Thuốc này trị bệnh đơn bà con gái huyết khí suy nhược, thân thể ốm o, nhao sắc vỏ vàng, đường kinh không đúng kỳ hoặc trối hoặc sục, bạch dai hạ, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lậu, hư thai, tiểu sáng, nơi tử cung lạnh chạp con, hoặc sung sức quá bội, ngăn trở đường sanh dục, chạp thai nghén, hoặc con gái lớn lên bề đường kinh, bón huất làm lớn bụng. Ăn ngủ không ngon, no hơi, nhứt đầu sanh chứng nhứt gân, mỗi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít, không chừng, hoặc đơn bà có thai, bĩnh trờng lớn. Các chứng hư tổn dùng đến thuốc này thì lành mạnh. Bồi bổ khí huyết chửơng tử lương phương.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán (1\$00)

PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RĂNG VÀ THAY CÔN MẮT

Chủ nhơn TRIỀU-CUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188 - Cholou

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3 - Saigon

(Ngang nhà giày xe lữa Saigon-Cholon gần chợ Mới)

Bổn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhãn «Côn Bướm Bướm» làm tin; chừ qui vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhãn «Côn Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giả uống vào thêm hại

Bổn Dược Phòng có gửi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giùm y giá của tiệm tôi, hừ qui vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sang long gọi cách Contre remboursement. Còn tiền gửi về thần chủ phải chịu

DỤC CHỈ KHAI THAN TỐC

THỈNH THÍ THỨ LAM

13.- Trái à-na chế nên thuốc ho

Phạm bị chứng ho ấy phần nhiễm bởi Phong hàn ngoại cảm nhập vào phổi làm cho ngấn hơi thở mới sanh ra chứng ho, cho nên mới ho, thì mau trị chớ để lâu ất tách mạng rất hiểm nghèo. Các thầy danh y bên Đông tây hiệp ý xét kỹ chế ra thứ Cà-na này có làm thuốc rất hay hơn các phương khác dộc lòng truyền để cứu dân độ thế trong cuộc vệ sanh bạng nhứt; dầu đơn ông đơn bà con nít chi hề ho có đàm, ho tắc tiếng, ho cả ngày cả đêm bởi trái thời tiết mà ho, các chứng ho, bất luận lâu mau, hề dùng đến trái Cà-na này mà ngậm tức thì thấy công hiệu thượng phẩm.

Người lớn mỗi lần ngậm hai trái, còn con nít từ 5 tuổi đến 10 tuổi mỗi lần ngậm một trái, mỗi ngày ngậm ba bốn lần thì thấy thông khí tang đàm hết ho bằng như không bĩnh bằng ngày dùng đôi ba trái cũng có ích lắm, la sanh nước miếng đã khác, giúp sức khỏe tinh thần, thông tĩ vị, tiêu thực, thiệt là một thứ thuốc bổ phế trị ho rất thần hiệu vô cùng, xin chừ qui vị dùng tới thứ thì mới rõ là một thứ thuốc ho rất hay hơn các thứ khác.

Mỗi hộp chắc giá là..... 0\$20

12 hộp chắc giá là..... 2 00

HUỆ LIỀU CHỈ THÔNG THANH ĐỘC HOAN

(7) Thuốc trị các chứng sang độc

Chứng sang độc (Huệ-Liêu) là một chứng hại to, hề nặng thì hại cho chửơng tĩc, còn nhẹ thì hại bửu thân; há ai lại không biết gọi là bĩnh sang độc hay bĩnh nhiều chứng bĩnh rất hiểm nghèo, hoặc là dương mai, hoặc là mọc mọc cùng mình hoặc nơi đầu âm lỗ, hoặc nơi dương vật có mọc như ghẻ trầy lở, hoặc ngứa nhưt, hoặc lậu độc các thứ ghẻ vễchứng sang độc thì đều làm hại cho thân thể nếu không gặp thuốc cho thiệt hay mà trị thì độc nhập vào xương cốt làm cho nhưt gân, mỗi tay mỗi chơn, đi đứng chẳng yên, sanh ra mất máu, mặt mày xanh xao khô khang tĩ vị.

Cho nên Bổn Dược Phòng xét kỹ mà chế hửơng thuốc này đã dễ uống mà mùi lại thơm ngọt dùng liền thấy công hiệu như thần, dám chắc chẳng có thuốc nào hơn dặng. Phạm bĩnh sang độc bất luận đơn ông đơn bà, già hay trẻ hề mang chứng sang độc như đã nói trên đây bất luận lâu mau hề dùng đến thuốc này táng các thứ độc, liếng lạt da thịt như cũ, hết nhưt hết mòi mà lại trừ tuyệt gốc độc trong mĩnh, không còn tái phát lại nữa, mà lại khôi lỏbể hàn tĩc về ngày sau. (Là sau con mạnh giỏi luôn luôn.)

Cách dùng: Mỗi lần uống một muỗng với nước trà, mỗi ngày uống hai lần, sớm mới thức dậy uống một muỗng, và tối trước khi đi ngủ uống một muỗng. Mỗi hộp đều có cái nhãn «Côn bướm bướm» mới là thiệt thuốc của Bổn hiệu Tại Saigon, nhà số 23 đường Pellerin, có trữ bán lẻ.

THIỆT GIA

Mỗi hộp..... 1\$50

PIERRE PHAN-VAN-VAN
DIT VANG

Geometre civil

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ong Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN — CHAUDOC — SADEC

Lãnh đạo điền thổ,

Phân giải hạng,

Tương phân thổ sản,

Công chuyện làm kỹ

cang và tin giá nhẹ

Biên chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)



Mấy tay thường dùng thuốc đều cho thuốc Gói-lốp là dượm, khói thơm, hút không khô cổ.

Một mình hãng DENIS-FRÈRES có trữ bán sỉ mà thôi.

Thuốc điều hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)



Có gói 10 điều

Có gói 20 điều.

Hút đã ngon, để đánh lâu được không mốc, không mục.

Tại Hãng DENIS FRÈRES có trữ bán

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ, tại nhà in Hậu Giang, Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chức có quyền thi hã ch như trường-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiện yết thị lợi truyền rao, của ông DƯƠNG-VAN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cần-thơ, mà mua.

Kính cáo.

Cantho. — Imp. de l'Ouest

Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Lu is a private avant publication

Cantho, le 5 juillet 1919

Li ba chuanis hien