

NĂM THỨ BA.—số 122

JEUDI 26 JUIN 1919

LE COURRIER DE L'OUEST

ÉDITION EN QUOC NGU'

DEPOT LEGAL

AN HA NHU'T BÁO

安 河 日 報

MỘT TUẦN ĐANG BÁO NGÀY THỨ NAM

Direction—Redaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DÁC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM KÝ XƯƠNG

GIÁ BÁN NHUT TRÌNH

TRONG CỘI DỘNG DƯƠNG

BON CHU LANGSA

BON CHU QUOC NGU	
T BON NAM.....	5 s 00
SÁU THANG.....	3. 00
BẢN LÉ MỘT SỐ.....	0. 15

BON CHU QUOC NGU VÀ LANGSA	
TRỌN NAM.....	3\$00
SÁU THANG.....	2. 00

BON CHU QUOC NGU VÀ LANGSA	
TRỌN NAM.....	7\$00
SÁU THANG.....	4. 50

Vì nào mồn rao báo về việc mua bán hay là mua nhut trình xin viết cho
cho M. Trần dác Nghĩa mà thường nghe.

Mua nhut trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bản Được Phòng kinh cho chư Quí khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tỉnh; nên bồn Hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quí vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhữ ng Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau này: Vài có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lâm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hè uống vò nội trong 24 giờ thì thấy đỡ liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quí Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bồn hiệu sắng lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÀN PHONG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lra ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, té tay té chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng độc di đứng chẳng an, đau nứa thần minh, (kêu là bản thận bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯƠNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rật ròng những thuốc tốt thượng đẳng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bô huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc đặc quá đđ, nhức đầu chống mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứu đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỏi mệt, đờn bà đường kính không đúng, bạch đái xích-đái đờn bà sanh đái yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thảy đều dùng được. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì đầu bệnh chỉ nó trừ cung nói.

BÀ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong minh khỏi mang tật, bịnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, tứ chi rủ liệt, lở tai lùng hùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư

Bản được phòng bằng da tam chū ý, tiêm Phương kia thể nọ bết súc mới chẽ ra đăng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hè am hư thì bỏ am, dương hư thì bỏ hương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thật duy kém hao, hè uống rượu thuốc này thì đăng trắng tinh sanh huyết, chẳng những là đăng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này đăng thường thì đăng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là đường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Dau trong xương, tứ chi rủ liệt, di bức không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kè trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhất.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hè uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại đăng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỚU

RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho căn, ấy là một thứ thuốc bi truyền tinh nghiệm đê nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ đặng, còn như đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay đực gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chung bái hoái. Các chứng ấy hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đđ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, nêu chư quí khách ai muốn dùng thứ thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhau đê hiệu Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng lầm đđ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư đê chỗ ở cho ký lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gửi thuốc đi từ thi, xin quí khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hay nhớ khi mua thuốc mà uống cho dũng mãnh giặc, thì hãy hỏi thăm mấy người lão cung là ông già bà bà, nhưng kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tên thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARL, có thể hàng hóa chế y sanh, tại dâng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bao rồng những thuốc nhứt hùng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại già ban thì cũng nói, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bao mắt hơn người Tây dẫu.

NHƯNG THUỐC THANH HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùm mà bồi, những người dân-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dân bà có thai dùm thì con sinh sáu ra có da thịt và mạnh giặc.

SOLUTION Dr DÉEM

Tuy là bài nha-phryn rất mèo và không có pha đau

BẢN RÔNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiện có danh tiếng dân-bắc là **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIERE**, tốt hure nhất.

Chính tiêm trú thuỷ-hoàn PILLES PINK trị bệnh mắt màu xanh xao, lại uống nó thì người dân-có chứng bệnh ho, lao-tòn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARL, PHARMACIEN DE 1^e CLASSE
cô bán các thứ thuốc da kẽ tê trên đó, và cô bán các thứ thuốc, khác
cũng hiện nghe-nhìn vẫn.

HÀNG HẬU GIANG

vốn đang 50.000

Hàng này có 100% Vàng
lông, vốn lắp tại Cát-thị, có rất
rất thứ hàng hóa vật dụng. Vài
một đèn-ta tại Saigon có món chí
tại trong hàng này cũng có.

Bán-si và bán-le, giá cả mìn hàng ta

Cũng gởi hàng cho các xí-xa, ai
mua mìn chỉ xin viết thư mày cho

Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng-lắp-ta.

Xin quý vị đến xem Hàng, chờ thi-ta

cô trù-ban.

Rượu rom-hiệu Stella

Làm rồng bằng nước mía,
cô bán-le, bán-si và che-tách-vé
bán-lại khi trả tiền trước.

LOI RAO

Giai-cuối lu-chân-dâng-ta, tại nhâ
tô Hậu Giang, Cát-thị, có bán sách chử
quốc-ẩm để giúp cho Hicrog-chire có
quyền thi-ta hì như trường-ta.

Sách này có 156 trường và có đủ kiều
vết-thi. Tờ truyền-ta, của ông DUONG-
VAN-MEN mới đây.

Giá mỗi cuộn 5..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.45

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cát-thị, mà mua.

Kinh cáo.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1.—Bạn thùy-thuyền-nêu-chú ý. | 8.—Tý và Sứu nói chuyện. |
| 2.—Ông Monguillot đến xứ Nam-kỳ. | 9.—Bài ca-chữ-tam. |
| 3.—Khoa-cung-chir-khau-quan. | 10.—Thuốc Suy-en. |
| 4.—Một tin đáng mừng. | 11.—Nhân-dâng. |
| 5.—Tự do-diễn-dâng. | 12.—Thi-tập. |
| 6.—Công-vi-Hòa-thượng-Minh-Cháub. | 13.—Nam-kỳ-Thời-sự-giá-bạc-giá-lúa |
| 7.—Một lẻ-gia-quan. | 14.—Một-cáp-oan-ương. |

Bạn thùy-Thuyền nên chú ý

câu-tục ngữ có nói rằng: Bú-phép ngày
ngày vui, đổi-quan-thuở-thuở-lo. Thiết
là có nhụy vậy chẳng sai!!!

Phạm viêc lanh-ba-tang (patente) buôn
bán theo các sông-rạch có nhiều hảng
như: cù-cùi, hàng-xén, thuốc-bắc, lúa
gạo, hàng-bông khác nhau. Mà ghe-lớn
ghe-nhỏ, hàng-nặng, hàng-nhỏ lại khác
nhau nữa. Song cứ chiếu theo mặt luật,
giấy thuế-thân-nào, thì sách ghe và pa
tenté này mới dặng di buôn-bán. Nhưng
mảng-riêng Annam ta những ngobiêp buôn
thường dù bằng-có-thì-có-it, mà những
bực buôn-giáo thì có-uhieu. Buôn
giáo thì là-thé-nào? Giả như kẽ làm
ruộng bị-thết-mùa, người-lam-vườn-dù
bông-trái mà tùng-tiên-xài, nhà-không
có-ghe, mượn-tạm-một-chiếc-ghe-và
patente-của-ông-Xoài-nào đó, mà giấy
thuê-thân-thì-của-minh; ấy-cái-thé đó là
thé-bị-phạt-đa; hoặc là giấy thuế
thân-và-patente-của-minh, mà ghe-và
sách-của-người-khác-cũng-bị-phạt; bê
ba cái mà-không-phải-một-chiếc-thì-là-bị
phạt-cá. Thành-ra những người buôn
giáo-tưởng-kiếm-tiền-về-mà-dở-ngặc;
té-rá-kiếm-lợi-và-kiếm-nợ-cho-cực-lòng.
Và-lại, kẽ buôn-lại-mà-bị-phạt-thì-phải
bị-gia-bội, một-hai-lâu-vậy, thì vốn-cũng
phải-bết, chờ-mong-gi-là-lời. Bởi-vậy

Song-dung-ché-cho-quá-rộng-rồi-cũng
có-chỗ-lớn-phép-được-nữa. Thí-như,
tên Giáp-nghèo-nào-vào đó, mượn-ghe
và-patente-của-người-la, mà-không-có
lầm-tờ-thay-mặt, cẩn-gan-mà-di-bán-hàng

Song-dung-ché-cho-quá-rộng-rồi-cũng
có-chỗ-lớn-phép-được-nữa. Thí-như,
tên Giáp-nghèo-nào-vào đó, mượn-ghe
và-patente-của-người-la, mà-không-có
lầm-tờ-thay-mặt, cẩn-gan-mà-di-bán-hàng

hỏa của nó, lúc nó bị phạt, nó lại không tiến; nó còn có phép xin với quan Biện-lý giải về bốn tinh, hoặc bốn xã của nó sẽ đóng, nếu gặp người nghèo không đủ sức đóng và không có súng nghiệp gì mà dù thi hành, thì làng sờ tại ấy phải xuất bạc công nho ra mà thường cho nó. Ấy đó, có phải quá khoan dung mà có chỗ lờn phép không? Nhưng mà không-khoan dung lại không được; hoặc như người ở tỉnh này mà đi buôn bán qua tỉnh khác bị bắt, nó kêu nài hàng bán chưa dặng không có tiền mà phạt, bây giờ sách ghe và giấy thuế thân đã bị giam cầm hết, làm sao đi đâu mà lo dặng tiền, vậy cứ xin quan lớn cho tôi về hạt tôi sẽ lo mà đóng, thế tất phải cho.

Chúng ta những người hiền-nhơn quan từ có làm tới nghè ấy, nên trước phải lo cho hoàn toàn, giữ pháp luật tui là giữ cái danh dự của mình đó.

Huỳnh-kim-Phong

Ong Monguillot đèn xứ Nam-kỳ

Hay tin rằng: cuối tháng Juin này Quan quyền, Tổng-Thống cõi Đông-Dương là ông Monguillot sẽ từ biệt Hà-nội ngồi xe lửa đến viêng xứ Nam-kỳ.

Nghe nói ngài là một vị quan trưởng rất liêm chánh, thương dân như con đẻ; nên ai ai cũng có lòng ước ao dặng thấy mặt ngài cho biết.

Bon quan xin thay mặt cho thần dân xứ Nam-kỳ kính chúc ngài lộ đỗ an hảo, qui thê bình an.

A. H. N. B.

Kính cùng chư khán quan

Bon quan rất cảm ơn chư tôn có lòng huệ cõ mà nhận xem tờ An-Hà Nhựt-Báo từ áy đèn giờ, ày là phản chư tôn giúp cho bón quan dặng vững bên tuân nghiệp; còn phản bón quan đây chỉ lày tâm nhiệt thành đem hết chỗ nghe chỗ thày mà truyền bá ra dặng đáp đèn ơn cõ cặp với chư tôn và quốc dân ta trong lúc này. Vậy mới phu lòng cõ bón quan.

Sau đây, cho dặng tiện bě chinh dòn trong các đều tốn kém: Bón quan kinh nhắc chư tôn vì nào mua báo An-Hà hoặc mõi mua hoặc mảng nam rồi mà chưa đóng tiền, xin lưu ý gõm mua mandat gõi giúp ích cõng bón quan, thi ồn cõ chư tôn rất trọng, rất trọng.

Bon quan cảm ideo.

Một tin đáng mừng

Đọc báo "Courrier Saigonais" số 3.227 ngày 10 Juin 1919, thấy M. Võ-hiếu-Đức học trò trường Bón Quốc (Collège Chasseloup Laubat) lại là lịnh lang của ông Võ-hiếu-Đức Hội trưởng Cảnh-Nông Tương-Tế Ngàn-Hàng tại Cần-thơ, có làm một bài thi hối năm 1917 lúc Hội thi những học sinh của các trường trong Thuộc-Địa, để thi nói về "Việc tài sảng và việc Chánh-trị của xứ Nam-kỳ thuộc địa Pháp-quốc".

Bến nay Hội Khảo-duyet bèn Chánh-Quốc xem xét các bài thi đã rồi cho hay rằng: Hội đã chấm đậu "Thú-Khoa" (danh đầu) cho M. Võ-hiếu-Đức.

Hay dặng tin lành như vầy, Bón-quán kinh đòi lời mừng cho ông Võ-hiếu-Đức già dìn hau phúc và khen M. Võ-hiếu-Đức ván bút anh tài, vậy mới là chẳng ường công dặng hóa thập niên đó..... Thậm hi, thậm hi.

Bon quan

Tự do diễn dảng

THAY TỨC PHẢI NÓI

Ngày nay tôi có xem tờ nhựt báo An-Hà số 113 trương thứ 7 (bấy ông Huỳnh-kim-Phong luận bài Lý-tưởng cạnh tranh trong địa cầu. Rất hay rất phái vì ngài nói mõi mõi đầu mà nói sự cõi rẽ cai nghĩa cạnh tranh đại khái như xây song cũng có người muôn cõi lại là phải lâm. Như sõ với sõ cạnh tranh, nòng với nòng cạnh tranh, công với công cạnh tranh, Ông-teng với thương cạnh tranh, thiệt là rất phái lâm. Tôi xin kẽ sõ việc sõ nòng công thương cạnh tranh cho mấy ngài xem. Từ đời Thượng cổ cho đến nay, đời nào là đời chẳng cạnh tranh, hè sõ từ bùi tiễn học cho tới bùi trung học cho đến bùi cao đẳng đại học, lớp nào thi cạnh tranh theo lớp này, bùi kẽ học đến tận nghiệp nghê này rồi chuyên môn qua nghê nõi người nõi người hõi kia. Người kia mõi mõi hơn người nõi, dặng mà chum bùi tai nõng cho xuất chúng mõi xưa long, ày là học kẽ sõ cạnh tranh đó, còn những người nõng phai thư khuya dày sõm, lo eay sõ ruồng này cõi sõ ruồng kia, lo phai ruồng rung này khai kinh mõi ruồng nõi, lra thư gióng rãy chon thư gióng kia, làm ruồng xâu cho tro nõi ruồng tít, bùi sõ ruồng lõi cách nõi ruồng tít.

cho nhiêu. Ấy là việc cạnh tranh to tác theo kẽ nòng đó. Còn kẽ công thì lo học kiêu nõi võ kia, chạm rồng lồng phụng tiếng cách nõi xoi cách kia, làm máy nõi chế máy nõi mà sáuh nước nõi ví nước kia, ấy là việc cạnh tranh của người công đó, còn người thương thì lo lâm tõ dệt thứ hàng nõi dệt thứ lụa nõi, mõi lõi nõi lập xưởng kia, lập hằng xe nâu hàng tàu nõi, nhà máy nõi, lo tính cho cái óc con người muốn lung mà nghĩ cũng chưa cõp. Ày là bón phai người buôn cạnh tranh đó, việc sõ nòng công thương mà cạnh tranh với nhau kẽ cũng chẳng cùng. Còn ông Huỳnh-kim-Phong lấy Lý-tưởng mà nói cái việc nhơn đạo đại đồng, theo ý tưởng của tôi là bón phai dòn bà ịch nghe hép thấy, tôi tưởng chừng 20 thế kỷ trở về sau cũng chưa dặng đại đồng nhơn đạo; rất đỗi là phật Thich-ca ngài nói kẽ chúng sinh cõi có một người nõi chưa thành phật, thì ngài cũng chẳng làm phật mà làm chi, ày là ngài dài từ đại bi mà cõi dân trợ tha bõ, dure thi ân mà cõi sõ nguyên của ngài đó có dặng chẳng? Còn Đức chúa Gi-Du ra tay chun cõi khổ ma cõi người trong thế giới, chịu nhoc bẽ nõi chui khổ bẽ kia cho trong chúng sinh thấy lòng ngài yêu mõi tình tương thương với ngài, dặng mà ngài lập đại đồng nhơn đạo mà ngài lập cõi chẳng dặng. Huong chí huôi nõi là buổi thê giới cạnh tranh mà ông Huỳnh Tiên Sanh muôn ideo cho dặng đại đồng nhơn đạo, cha chă, tôi dân biết ý ông rồi, trong nước Nam chúng ta vẫn học chưa hay, nghiệp nghè chưa rãnh, bán buôn chưa thao, ngài thấy vậy tõi minh rõ ngài hi gióng như thê, cho quắc dân ta hưởng chũ thái bình, dure cho ông được chũ an nhan và khõi thê cõng người Au-my có phai không a ông Huỳnh Tiên-Sanh??

Mil' Phạm-thu-Nuyệt
à Bình-thủy

Cúng vì Hòa-thượng Minh-Chánh.

Nhân xem báo Au-Hà bỗng thấy bài “Nao phản biện thiệt hư” của ông Minh-Chánh Mông-giang Hòa-thượng, nghĩ khó mà nín cười cho dặng. Ngày ông Minh-Chánh ở! chỉ mà tệ lầm vạy ông?? Phàm minh là kẻ xuất gia đâu phải lo mà dường tánh an nhàn mới là phải lẽ, đâu di hổ mồ huồn chuồng, hươu bút tranh đua từ lời ăn tiếng nói cùng một á thiêu niên dường ấy; há chẳng sợ lục châu dị nghị sao? Như ông mà vẫn nản bài thơ «trồng chồng» của Mlle Mẫu-Đơn trong qui báo An-Hà số 118, nhiều câu thiệt hết sức vạch lá tám sáu, nhưng vạy mà tôi trộm nghĩ cho ông là người tâm ý hẹp hỏi và lại tư vấn chưa rộng. Tôi chẳng cần phải giải những câu ông đã bắt thấp thời như thế. Tôi tưởng lẽ Mẫu-Đơn chẳng níu.

Và chẳng ông là Hòa-Thượng chừng sáu cũng trọng rồi, hè tất mà chẳng biết câu “phản bốn huồn nguyễn” a ông, Vạy chờ mọi khi ông thuyết pháp mới lấy câu chỉ mà tò cùng bốn đạo, xin ông noi nghe thử nào???

Tôi coi cả bài thơ của ông, xem qua thì hiểu lý, xét lại thiệt đốt trán đốt là tai ý ông đốt; thơ bộ thi bay nhưng ông không biết lỗi, nhảm mắt đặt dùa, nói cối, trưng cái danh phạo cho lục châm đâm tiếu. Vì như ông hát câu nhập đề của Mẫu-Đơn “trồng chồng đưa cữa mảng quên áo” đưa cữa mà ăn nói gì hữ? Ta làm thơ thì trưng tiếu tào; dờn bà tào dau có dựa cữa mà trồng chồng bao giờ, duy có mẹ trồng con thì phải, cái dòi là dờn bà vỗ mìn mới vậy. À còn thơ của ông thì sao a ông? Khéo thì thôi! Thà với dặng tu mi ná Ông đã trưng tiếu tào, sao cặp luận ông lại luộn như vầy: “Buồn bức xem non non dạn tráng” “Ngân ngọt nhìn trước nước da nhăn”

Ông Hòa-thượng ôi! dờn bà của ông đây là 2 lần mà lời ông đã nói hay sao, trồng chồng lại ra mé sông mé biển, lên non lên núi vạy a ông??

(Đây là chẳng thêm ngồi tại cửa, buôn cương da)

Ông đã nói chẳng phép ra dựa cửa trồng chồng, vạy chờ nước non đâu trong phòng diều mà xem hời ông?

Üal phải rồi, chắc ông có nhớ lời của chàng Đắc-Thao khen nàng Tô-Huệ như vầy:

«Xuân sơn hai chót thon دون»
Một khe thu thủy suối nguồn rao rao»

Hết mình muôn bộ thơ của người thì phải cho chúng biết cái thân đệ, xin ông từ này sắp tới chờ có bộ ngược bộ xuôi như vạy coi sao cho dặng.

Cái ông Hòa-thượng làm sao mà chẳng luận chi hữu ích cho dân trời lại bát bộ thơ từ của một người phu nhơn như thế, còn lại kêu trời kêu đất om sùm trong nhứt báo, chẳng khác vào một người hể trong rap hát bộ vây, thiệt là: Tu nhơn chẳng biết an bê đạo Nhập thể chí cho cựu tấm lòng,

Phàm làm ông thấy tu mắt không ngó bảy, tay chẳng rờ bảy, miệng không ăn nói bảy, trí không tượng bảy, mũi không người bảy, tai không nghe lời bảy; hè tất mà ông nghe có một bài thơ trồng chồng của Mẫu-Đơn lại mò hỏi ra trước áo ca-sa, lại còn xứng là quên cầu bố tát, thiệt ông không sự tội với trời, dam cá và thằn lằn thì đưa cùng con gái. Từ cổ đèn kim những tay giả đạo mới ra mà tranh danh đoạt lợi với dờn bà cũng là người thề, chờ những dặng chọn tu thiệt là không có vây.

Tảo-nam-Vân

Bách-lieu

Bồn quan tiếp dặng bài này đã lâu, song đem vào báo kỳ trước không kiêp, vì lỗi bài nên phải đem vào kỳ này. Xin ông Tảo-nam-Vân và ông Minh-Chánh Hòa-thượng miêng nghị.

Một lè gia quan

Ngày 7 và 8 Juia ông Trần-minh-Hậu nhứt hạng cai tổng Định-tường Sôetrang thuyết diều yên trọng đài quan Chủ tinh quan Biện lý mấy ông mấy thày các ty các sở thân bằng quyền thuộc cùng qui chúc 7 thôn vì ngoài mới đặt lệnh cao thăng Huyện honoraire ai cũng là ưa mến nên đến tặc thù rất nên đồng dào.

Tại nhà khách chưng dọn rực rỡ theo buổi kiêm thời, thấp đèn mang sòng chói rạng như bạch nhật, treo cờ đồng minh có nhạc và tài từ hất bộ Annam trợ hùng tò tát đó thời; chờ đợi vân minh càng ngày thêm khéo người lại thạo xài biết bao nhiêu huê lệ.

4 giờ chiều ngày 7 tàu khói dựa cầu các quan với mấy ông mấy thày tịu tại khách đường dùng bánh rượu điểm tâm 7 giờ tối dự tiệc cơm tây nói nói cười cười hòa nhau hoan sáe. Ông thi gặp tương tri, có thày lại trùng phùng bạn thiết ấy là quý vị các hatter khánh bạ cũng đồng, hì pháo reo van nhạc ca chạp trời.

9 giờ ngoài gác mang tiệc tối tùng rượu champagne quan chủ quận Kế-sách đọc một bài chúc như vầy trong tiệc đèn nghe lắng lặc.

Ông Huyện Định Tường

Ngày hôm nay là mừng thăng chức, dạ ông rất thảo mộc mấy ông mấy thày đến dự tiệc này lấy làm vui hết sực mừng cho ông vinh hạnh man lè biết dường nào, mới lên Cai tổng nhứt hạng kế Huyện honoraire đã tới.

Sao mà được vậy? bởi công cảng cũa ông hồi làm Hội đồng địa hạt đã sotsân lầm rồi đến khi Cai tổng thăng quyền lại cần chuyên hơn nữa, giúp đầu công ích cho dân, sắp đặt 7 thôn thuận phong my tục.

Từ Âu địa khởi cơn binh hỏa Allemands tăng bại sanh linh làm cho rúng động hoàn cầu dân tộc ta chen vào đèn

nợ nước. Vì vậy trong mấy năm bình cách khi quốc trại lúc mờ linh huối quyền tiền bối chưa có Ban-biên Định-tường thì một mình ông gồm lo thăng số.

Bởi vậy cho nên quan Chánh Phó chủ tinh công bình minh chánh ghi xét công lồ với quan trên lại nhầm nhị vị thượng quan là M. M. ALBERT SARRAUT ET MASPÉRO là cát ruột rường cột cõi Đồng-Dương này người dài dân bón quốc chúng ta đồng như người Pháp nên thăng thường cho ông lộc vị xứng đáng như vậy lấy làm huy phước.

Đời thường vĩ: hữu xat tự nhiên hương hà tất đương phong lập, nếu không trấn thuyết nhau chậu úp không soi tuy tôi trấn nậm quận Kế-sách mấy năm nay sự trước nứa từng nghe người đồn thuyết:

Nay tôi với mấy ông mấy thày đồng một ý cầu chúc cho ông Huyện Định-tường, già đình phát đạt nhứt tần an khương dồi hiên xưa rạng đức lưu phuong, noi tích trước rõ ràng quan thế nghiệp.

Đọc rõi trong tiệc vỗ tay, mừng nay còn có mừng nào cho hơn. Khi ấy ông Huyện honoraire khiêm nhượng đáp lễ như vầy: Lấy làm may cho tôi thính được mấy ông mấy thày buộ cố chằng nài đường xa khó nhọc đều dự tiệc này vì xứ quê mùa đạm bạc còn bón phậu làm tôi au lo vì nước giúp đỡ làng dân xưa nay cũng thường lè chằng ebi làm cho nhọc dạ mấy ông mấy thày quá thương lòng tôi lấy làm ái ngại.

Thoán trong cơn nước nhà hưu sự bèn vỗ đem thân huyết chiến sa trắng huống chi tôi làm việc văn cũng ráng đèn bối trong muôn một. Tôi mà được lên Huyện honoraire đây cũng nhờ âu đức Quan Chánh Phó bón tinh xin giùm với quan trên mới là được vậy. Nay mấy ông mấy thày thường tình đến cộng lạc với tôi chẳng biết làm sao đến bối cho xứng, chỉ có một sự đối ơn làm mà thôi.

Xuân-hòa, Sôetrang
Huynh-trung-Nghia

Tý và Sứu nói chuyện

Tý.—Üa anh Sứu, dở ác không...
tưởng đâu anh đã cởi cái rồi nên mấy
búra rày vẫn anh làm cho tôi trông gần
chết.

Sứu.—Trông mà làm gì dở vậy?

Tý.—Thì hôm nọ: lúc anh về anh có búra
để ít búra anh đến nhà thuật chuyện «
Chồng dè vợ» ủa quên «vợ dè chồng» sao
đó cho tôi nghe. Vậy thì..búra nay hãy..

Sứu.—Khoan..... đứng gấp..... để
chuỵendò kỳ sau tao sẽ nói cho chú mấy
nghe. Bây giờ đây tao thuật chuyện
«gát cắn rồi trăm tiếng tay» cho chú
mấy nghe chơi.

Tý.—Chịu lám... mà cái gì «gát cắn rồi
trăm tiếng tay» cà ? ?

Sứu.—Thì nín mà nghe... o ẹ hoài! Vậy
chờ búra tôi thứ sáu 6 juin này chú
mấy có đi coi hát Annam tại Casino không?
Tý.—Có thì phải... ừ mà không, không...
không....

Sứu.—A vậy thì hãy nghe... hát bô
đang làm tuồng, lúc đó trước chừng 10
giờ tối, xảy thấy thiên hạ ủn ủn đứng
dậy dường như có chuyện chỉ là nỗi
Casino, làm cho tao cũng hoảng hinh muốn

dèn không lịch-sự như thế, thấy muôn
gác cầu thi gác qua ghế tôi dây chằng là
tiện, hơn là gác cầu trên cái ghế của
dòn bà ngồi. Thấy L... đã chằng chịu
phận mình làm quấy; lại cương từ đối
dáp...toi..., moi..., lui...diá gióng gi đó
om sòn... ràng muỗi cắn nên gát cắn vây
mà tránh muỗi. (Đó, chú mấy nghĩ coi,
làm buồi chả mấy là chỗ thấy Đ... mà
gặp cuộc vây: chú mấy dồn lòng phản
nhìn đượ khòng?)

Tý.—Ai nhò dược?... rồi thấy Đ...
làm sao nữa? ? ?

Sứu.—Thấy nỗi dóa đứng dậy muỗi ra
tay đ... kẽ ai nấy xùm lại cang dán...
thấy thấy vây cũng bỏ qua việc đó.
Tý.—Nghe nói tôi cũng nín không dặng,
người gi có ăn học mà không biết phép,
dã ngồi gần dòn bà không giữ bỗn phận
cho từ tế lịch-sự, dựa ngan dựa dọc,
lại còn gác cầu trên ghế của người ta
làm đèn trái lè, còn chưa chịu ăn năn
thêm cương từ dẹt lý.. Thiệt rất hổ mả!

Sứu.—Ối, ba mươi đời thứ đố lý lắc,
thi lý lắc, bởi vậy thánh hiền xưa cho
bạn đó là «Ba phẩm chí nhơn» đầu mà,
có giáo diura, nó cũng là BẤT TBIỆN
đi thề... !

Nói dồn dập rồi Tý và Sứu nắm tay
giắc nhau vỗ quắn chèc Xôi nhậu mỗi
người ít ly rượu, rồi từ giã nhau ai về
nhà nấy.

K. X.

Bài ca chữ tam

Trước từ hôn dòn, dịa tịch thiền khai;
Sau có tam tài, người cùng trời đất;
Chùa sau mòn vát, u u minh minh;
Biển hóa thịnh linh, sao cùng nhứt uyệt;
Đêm ngày phân biệt, chửi gọi tam-quang;
Có ông Thiên-hoàng, thuở đầu xuất thế;
Dịa-hoàng tiếp kế, Nhơn-hoàng nối sau;
Cho nên có câu, Tam-hoàng Ngú-dế;
Người không oan hệ, nhà dặng ấm no;

Có chữ chúc cho, Tam-tinh cũng chiểu;
Xưa còn tún tiếu, không giải khong hay;
Tiên, Thánh chẽ bày, Cửu-lưu Tam-giáo;
Theo đoàn Thích-dạo, Tam muội nhơn

[trung;
Đạo sĩ ty hung, Tam hành lục-tắc;
Nhão-gia giữ nhặt, cũ mới tam-cang;
Phụ nữ vẹn toàn, tam-tùng tú-dức;
Lỗi không chắp nhứt, nhứt bất quá tam;
Quần tú chi nhám, là hữu tam úy;
Bối bằng dắt chí, tam hữu dào viễn;
Khô nảo nhiêu niệu tây-du Tam-Tạng;
Tu cho thoát nạn, lục đạo tam đố;
Hoa khôi man vò, tam tai mộc ách;
Hứa-gia gươn sạch, gọi tam-hiếu-liêm;
Làm gái tí hiêm, Tam cõ dâm dạo;
Những người thông thạo, biết dù Tam-kỳ;
Định tình tại vì, tam hồn thất phách;
Tập noi theo sách, là kẽ tam đố;
Xưa tình Nguyệt-hồ, Võ-tam-Tư viết;
Một người không biết, thêm hai át thiền;
Tam ngu thành hiền, tháng ba tam ngoặt;
Rày an dành vật, Áo, Birc, thất cơ;
Mẫu-quốc bảy giờ, xếp cờ tam sác;
Nghe rằng: ngoài bắc, có Tam diệp san;
Luật nước phép toàn, tam ban triều-diễn
Nói không nhầm chuyện, tam láp người

[chè;
May mắn nhiều bê, tam sanh hữu hạnh;
Nhờ no mà mạnh, nhứt thực tam xan;
Một nǎm rõ ràng, tam nguồn tú quí;
Xem Tam-quốc-chí, là Ngụy, Thục, Ngò;
Công-cǎn mưu mò, Đỗ tam-gian-khâu;
Trẻ nhỏ thường bấu, đọc tam-tự-kinh;
Khá khá trong mình, thuộc Tam-thiên-tự;
Vô hậu kế lự, bất hiếu hữu tam;
Việc quấy không làm, bất dọa tam-át;
Thấy toàn thông đạt, làm phép tam lẩn;
Mới học nhẫu nhão, tam tam như cữu;
Rò dều hiếu hửu, biết chuyện thảo than;
Hay nhất hay càn, tam niên nhủ bộ;
Không-tứ ái mộ, xem sách lê Châu;
Tứ duỗi dến đầu, vào miêu Hậu-tắc;
Có hình vàng rật, không lụa không ghe;
Lưng khắc chữ đê, tam dam kỳ khâu;
Người mà rõ thấu, cho biếu đầu đuôi;

Nhờ có ơn nuôi, tam-phụ bác-mẫu;
Sơ Kiều trước thấu, Tam-bap đạo sư;
Trai-gái tương-tư, tam thu nhút nhứt;
Chueg-lon hiểu thoát, nbi trí tam tiên;
Công-Du tác diện, phi thiên tam nhứt;
Đường Cao-tô luật, tam xích triều đình;
Tam mộc luật bình, cũng là phép tri;
Thế gian tà mị, đỗ bác đầu kê;
Bày đặt xô đê, Tam-què gọi khí;
Nói nǎn vò lý, là chuyện tam khào;
Bày sự tam pháo, người gọi tam lếu;
Ở ăn dì trêu, là dứa tam khuog;
Ghe đóng như thùn, là chiết tam bàn;
Nhà treo đất bán, bị túc, tam, yêu;
Đầu có chí nhiều, tam-tien đơn xứt;
Thế gian giận túc, kiện đến tam-lò;
Mát tội cã nhà, tru vi tam tộc;
Pháp sư nói húc, tam vị tổ linh;
Hò hết ôi io, tam hoàng cuoc chí;
Bày đều tà dì, tam giải quí ma;
Bất bứ người ta, khi đau khi túc;
Ca này đặc giút, trăm rười hai câu;
Sợ nứa lâu lâu, tam sao thất bồn.

CHUNG

Bentre, Hưng-lê: Võ-tien-Tấn
(tự Minh-lương, biệt hiệu Thor-danh)

Thuốc trị bệnh Suyễn

Phàm con người khi mới sinh ra cho
đến lúc già, chỉ cho khôi bịnh oan đau
đom vương nhiều bịnh rất biếm nghèo,
duy có bịnh suyễn nầy là một bịnh nó
làm cho con người phải ôm o gầy mòn,
ăn ngũ chảng dặng, kéo dài lên thò
hơi khò khè, ngồi không yên, nằm
không dặng thiêt là khó chịu lắm. Tôi
bi nó hối 13 tuổi, một lần suyễn, ít
nửa là ba bốn ngày, bô corm bô nước,
ngồi sáng đêm tối ngày, chạy hết thay
hết thuốc lại uống thuốc ngoại khoa
cùng phuong mà cũng còn bịnh suyễn.

Thời may, có một người lại biếu tôi
kiểm thử đợt bô người ta trong làm
giày đó kiểm chứng một nǎm đem vò và

hô vò chút xiêu muối lấy nước, đang lúc nó kéo đàm khò khè thì uống vò một lát nó hạ đàm bớt thở, uống thêm đôi ba lần như vậy nữa, thì sẽ tuyệt bình suyễn này.

Tôi mang bệnh suyễn này tinh lại 4 năm rồi, nhờ dùng bài thuốc ngoại khoa này mà tuyệt bình nên tôi lại đặt biển ra đây cho chir vị xem, nếu ai có dùng cùng không dùng thì mặt tình, náo tôi dám ép.

Thái-văn-Dừng
Giồng-riêng (Ratchgia)

Nhàn đàm

MỘT PHAT SÚNG BẮN CHẾT 2 CON MANG

Có tên Z... là tay thợ súng có tiếng chẳng mang súng đi thì thôi, chứ mang súng đi một ngày, về thịt rừng chẳng thiếu.

Ngày nọ tên Z... có làm một tiệc lớn đài anh em thân quyến. Giữa tiệc thịt rừng è-hè đang cơn thù tạt chén qua chén lại vui mừng cười nói vang rền.—Z... ta liền đứng dậy tò long hào hạnh mà xin trong liệt hồn lồng lồng nghe anh ta thuật một chuyện.... Trong tiệc đều êm.—Z... ngồi xuống rồi cầm ly rượu nhâm nhì ngồi liên cát tiếng nói lớn rằng: Hôm qua đây, tôi vào rừng dặng sango kiếm ít con thịt về mà dưng trong tiệc bữa hôm nay—liệt vị cũng rõ chor, vì trong thiệp tôi mời ngày nay đến dưng thịt rừng.... Nên tandem tôi ăn lót lòng ít miếng, rồi nai nịt vát súng vào rừng kiếm tiêm con thịt... Rồi thay từ sớm mai đến xế qua, rừng bậc đầu cheo chổn.... Tôi đi mãi kiếm hoài không ra thua buồn, và nghĩ rằng thiệp mời ngày mai ăn thịt rừng, mà ngày nay kiếm không ra thịt, chắc mai làm sao chịu nổi những lời cay đắng của liệt vị khách hữu... vì mình là tay thợ súng

có tiếng nữa.... Thoảng mảng toan lo nên lầm lũi đi tới hoài, đến chiều tối 5 giờ rưỡi, tôi dẹp ra về....chất rằng không trong kiềm đặng con thịt rừng nào cả! Dè đâu! mà may thay, vừa bước chân ra gần đến mì rừng vùng thấy ngoài đồng trống cách xa chừng 50 thước, hai con mang đương đứng khích nhau, cái đầu mà ăn cỏ, coi bộ lanh luông lầm... Thấy vậy, rất mừng ngực tôi nhảy dộp dộp, 2 chưng có hơi rung, tôi liền sè lén quí xuống núp sau bụi tranh rậm, rường súng nhẩm dặng hẩn... vừa muốn lây cò, tôi liền hỏi ý mà nghĩ rằng: Nếu bắn 1 phát thì chất dặng 1 con, còn 1 con nghe tiếng súng chạy mất làm sao bắn cho kiệp, vì súng tôi có 1 lóng phún nạp dạng chiến nữa. Còn tiệt mồi thì đóng, nếu dùng 1 con mang sao cho đủ! Nếu tôi rường súng nhẩm ngay 2 con mang mà không bắn, mang lo suy nghĩ: làm sao bắn 1 phát súng cho chết 2 con mang 1 lần.

Nghỉ hết sực, tính hết hơi không biết thế chi làm cho vừa ý muôn!... xây đầu trong óc tôi nó hiện ra 1 cái thế rất hay, rất mừng.... (tưởng ra như có ai giúp vậy !!). Tôi liền rút cái dao-súng chia tôi ra, tôi nhẩm, cùm cái cảng duong đất ngay 2 con mang, day cái lưỡi bén vò phía tôi.... rồi tôi sè lén bò lui lại chừng 10 thước, tôi quí xuống kè bá cục gác vào vai, nhẩm ngay lưỡi dao tôi lạy cò súng nõ một cái bùm....hai con mang đều ngã nhào xuống đất! Liệt vị đó biến sao vậy chăng? Ay là kẽ của tôi da! vì bắn phát súng cục dạng trúng nhambi lưỡi dao, đứt ra làm 2 miếng, 1 miếng trúng 1 con, nên 2 con mang đều chết trong 1 phát súng là vậy đó.

Liệt vị tin cùng chẳng tin tại bụng! chor việc thật vậy da, vì dù bằng cớ cho tôi nói thiệt là đây nơi tiệt nay đã ăn toàn là thịt mang vậy.

Trà-Giang: Nguyễn-hữu-Hạnh

Thi tập

Thơng khoc Đô-tuồng-quân phi-công
Đau lòng thương tiếc Đô phi công.
Vì nước quên thân áo nhuộm hồng
Danh giúp Pháp triều non núi chuyên
Oai trù Đức-tặc có cây rung
Lịc xông đạo khói tuồng thành sắt
Bay luyện đòn dinh ném trái đồng
Một thuở quyết binh cơn giặc dữ
Ngàn năm tiếng trời khắp tay đồng

TRẦN-THỊ, KÝ GIỮ CAO-MINH
Một bước chun ra một bước ngừng
Lòng buôn lai láng với trời xuân.
Nhǎn ngọt mắt nở trăng nhinh bạn.
Chiêu-chich chim kêu tiếng nhớ rừng
Ngàn dặm riêng buôn nơi đất khách,
Năm canh mới rõ bụng tình nhân,
Trước cõi trăng gió san vàng đá.
Giày cát nhò sơ dựa bóng lầu.

HÒA NGUYỄN VẬN
Nghỉ lúc chia đôi lụy khó ngừng,
Ô hoa vì đỗ dột mửa xuân,
Khỏi giòng lá thắm mènh-mông biễn.
Lạc lối chim xanh xắn-bản rừng,
Non nước đổi dâng chia cánh nhạn.
Tóc tơ trăm miỗi buộc sâu nhẫn.
Ba sah dâu toại tình hương lứa,
Sau cung nhà vàng nối gót lan.
C. M. C. tự: Xuân-Nguon.

HÒA VĂN BÀI THƠ CỦA MÀU-DO'N
Đề: "Nhớ chồng trong bồng lồng"
Vدان: Thành ăn mǎn nhǎn rǎn
(An-Hà số 118)

Lừa lọc bầy lúa quyết một thằng,
Đêm ngày trán trọc luôn quên ăn.
Đau lòng khoán khoái lo xuân muộn,
Xót dạ buôn khuân tiết tuổi măng.
Loan phùng lạc bầy sâu mặt ò,
Oan ương rě bạn thảm mày nhẫn.
Nhìn xem vật loại cùn obur thê,
Phận gái linh đình phài bờ rǎn.

Binh-viết-Thận.

HÒA NGUYỄN VẬN
bài thơ Bùi Ông ký giữ Nguyễn-Nga
(trong An-hà số 116)

Kiếp chết thì rỗi mấy thuở linh,
Nàng sao khán chát một câu tình;
Hương nồng tượng hồng hương thơm
[ngát],
Tuyệt lạnh phòng không tuyệt vẫn tanh
Khiến phận lần lờ hành liều thăm,
Làm cho vỡ lở lúc xuân xanh;
Chi bằng vái thiệt Van-Tiên biết,
Đặng có loạn lo cái phận mình.
Võ-tiễn-Tần Hùng-lê (Bến Tre)

HÒA VĂN THƠ CỦA THOẠI XUÂN
TRONG (AN-HÀ SỐ 119.)

Đề: "Trồng chồng"
Vدان: Khônny chồng trong bồng lồng
Năm canh trầu trọc chõa phòng không,
Bao thuở vầy duơn nghĩa vợ chồng.
Thoàn bá giứa vời kì ông nội đợi,
Cội tòng gốc núi khó bẻ trồng.
Mai tòng rụng rật cõi thưa trái,
Đào muộn lơ thơ it trồ hóng.
Mắt sè nghiên tròng may gấp gò,
Đoạn chau phoi phoi nhẹ đường lồng.
Le maire de Bièp-An: Bình-viết-Thận

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....	5 175
Đồng-Dương.....	5 75

Giá lúa

Từ 4\$15 cho đến 4\$ 20 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CANTHO

SÃI Ở CHÙA SAN-HẬU.— Nghe nói tiếng sãi ở Chùa San-Hậu, ai hấy cũng rõ là sãi ấy không vừa, vì nơi Chùa

San-Hậu có phu hai, phu ba, phu tư... các phu đó là ác tặc dối thế, ăn vương nương phạt; chứ chẳng phải là chơn tu.

Như mới hôm thứ bảy 14 Juin đây lúc 8 giờ tối, tại làng Thới-bình (Cần-thơ) có một Sái kia hò chùa đến trò truyện với một chị nó làm cho em chồng chị nó hay dặng la ó om sòn lờ vờ xóm giêng.... May cho sái ta thoát khỏi không thời cũng là khốn khổ!

Số là nơi chùa B.L.. có một Sái C... ở đó hằng đêm tụng nguyện. Lâu ngày, trong thế Sái C.... hết muôn tu nứa thì phải, tinh ngã mặn nên lán la đến nhà thị T... Bởi chồng thị này thường hay vắn mặt chẳng có ở nhà, sái ta lui tới nhiều lần thắc lý deo đào làm cho thị T... cũng phải lòng cùng sái. Bộ khi cặp này làm cũng là lộng lâm sao? nên mới thêu đến tai em chồng của thị T.... là từ Q... Bưa 14 Juin đó lúc 8 giờ tối, từ Q... bay sái đã vỡ nhà mà chuyện vẫn cùng chị dàn, Q... bèn cầm khúc cây dưng rinh ngoài cửa đợi sái ra sẽ dập.

Nghe dưng nén không dám ở lâu, sái ta mới lò mò chung ra, bị tên Q... đập 1 cây ngang lưng ẹo sương sống, song sái cũng gần gươm tá thô dộn về chùa (thoát nạn).

Chỗng tên Q... tri hô ai nấy tung đến sái đã độn thô hối náo di rồi.....

Thiệt là:

Kinh kệ lòng đâu tưống..!

Sắc tái chí dốc cầu.

Nếu vậy thì:

Phi thấy sái ắt chạy!

Thị ác tặc ngã mặng!.... mà.

Xuất thế ký

NÓ CHỐT AL!— Ngày 20 Juin 1919, có tên Hồ-văn-Võ 30 tuổi; gốc ở làng Tân-thuận (Sadec) đến bót cớ rằng: nó chở ghe cáp đi với vợ nó và tên bạn là B... đến Cần-thơ đậu tại Cầu tàu mà ngủ,

Lúc nứa đêm, vợ nó thức dậy tri hô rằng bị ăn trộm cát túi lấy 1 tấm giấy 20\$. 5 tấm giấy 5\$, 3 tấm giấy 1\$, và 2 cái khâu vàng giá đặng 15\$. Hết thay là 63\$. Lúc tri hô đó tên ban B.... đã trốn mất hối nào rồi nó không hay; nên tên Võ nghĩ quyết cho tên B.... lấy cha dò vì khi nó trao cửa ấy cho vợ nó giữ, có tên B.... ngó thay.

Phải rồi, nó chở ai...!!

ĂN CƯỚP.— Tại làng Nhơn-nghĩa (Cần-thơ) trong đêm 7 Juin 1919, 1 đoàn ảo cướp 7, 8 đứa đến đánh nhà tên chèc Trần-Nam. Ăn cướp vira động cửa xông vào nhà, thì chèc Trần-Nam và mấy người trong nhà ra tay ẩu đả đương cự cùng ảo cướp trước trên 20 phúc đồng hồ, kế làng xóm tựu đến bọn ảo cướp tính không xong, nên phải bứt mìn trước mà tẩu thoát. Té ra chúng nó lấy chẳng dặng món chi ráo, lại cung có vài đứa bị bịp chúng nó tiếp đồng lầy nhau mà chạy. Còn bọn trong nhà thì Trần-Nam bị bịp nời 2 ống đòn và vài người mình mẩy xé trầy chút dính mà thôi.

Khá khen cho Trần-Nam và mấy người trong nhà thiệt là đồng lòng đương cự và xóm giêng cũng là tận tâm tiếp cứu nên mới dặng thoát tay chúng nó cướp giật đó.

Ước ao cho mỗi làng dặng đồng tâm tiếp cứu lấy nhau như vậy, thì quan ảo giật phải kiên chằng dám leo đến mà phá hại lương dân trong làng.

Ô-MÔN

LÚ SAT NHƠN BỊ BẮT.— Tuần rồi thông tin của Bồn quán ở Ômôn có cho hay vụ người dòn bà là Dương thị-Điên bị giết thay nhau dưới kinh đứa lò Cần-thơ—Long-xuyên gần cây trụ 19 ngàn, cách Ômôn 2 ngàn thước

(vụ này bồn quán đã đăng báo số 121 ngày 19 Juin 1919 song chưa rõ đặng nguyên do cho rành rẽ.)

Ngày 11 Juin 1919, quan Tòa phủ thát cho ông Quản Trọng gia công tam bát đứa sát nhơn. Việc mờ mờ mịch mịch có tích chẳng ai rõ đặng, thiệt là đặng khen ông quản Trọng một vị vò thần tri mưu gồm đủ nén mới lái ra mồi mà vả tróc đứa sát nhơn trong vụ này.

Khi ngài phung linh Tòa lên đến Ômôn ở đó dò nghe tin tức, thì rõ là quân sát nhơn giết thị-Điên mà đoạt 1 chiếc vàng. Hồi ra thì mới hay có người dòn bà tên là thị-Lê có đến Cần-thơ mà cầm đòn thị-Lê dây cũng lờ một tay tú bà ở tai Ômôn thường tự lập nhiều đứa con đòn trong nhà nó. Ngài trở xuống Cần-thơ đến tiệm cầm đồ xin xem sổ sau ngày thị-Điên bị giết là 1^{er} 2, 3 Juin thị-Điên bị giết ngày 30 mai 1919. Thật quá ngày 2 Juin 1919 có 1 người dòn bà đến tiệm cầm 1 chiếc vàng 4 chỉ 2 phân cầm 12\$ lại có đem giấy thuế thân của tên Tứu ở làng Thới-an ghi vào mà cầm. Ông quản Trọng bèn tức tốc trở lại Ômôn bắt tên Tứu tra hỏi. Tứu khai rằng thị-Lê mượn giấy thuế thân nó đi cầm đồ, lúc đó nó cũng nghi là đòn gian vì thị-Lê kêu nó ra gốc xoài nói nhỏ mà mượn giấy thuế thân nó, nó dùng dàn không cho mượn, nhưng mà thị-Lê nài nỉ lâm nên nó phải cho. Bắt thị-Lê hỏi: nó khai chẳng sót một đòn, rằng tên Trụ là chính phẩm trong vụ sát nhơn, hiệp với tên Vàng, tên Bình và tên Mười dòn người nời đó mà giật của. Nhầm lúc thị-Điên di qua đó, chúng nó xáp lại lột chiếc vàng, thị-Điên cũng có đương cự và biết mặt tên Trụ, nên tên Trụ ra lệnh phải giết chết để sau sự thị-Điên khai ra phải bị.

Hạch hỏi xong xuôi, ngài bèn tắm bắt dặng tên Trụ, tên Bình, còn tên Mười bắt chừa được, bắt luôn thị-Lê và tên Tứu, dạy chuộc chiếc vàng lại rồi công hết nội vụ về nộp cho quan Biên-Lý Cần-thơ ngài dạy giam vào khám sau sẽ hay.

Vì 1 chiếc vàng 4 chỉ hai, mà bọn côn đồ này đánh giết 1 mạng con người rất nêu oan khúc. Rồi đây luật công bình sẽ phạt một cách nang-né mới là đặng tội hung ác của chúng nó làm đây.

Công của ông quản Trọng thiệt là rất lớn, thuở giờ ngài bay tám bát nbiểu đầu trộm cướp côn đồ, bê quan trên phủ thát cho ngài, thì ngài tận tâm làm việc bón phu vuôn tròn.

Công lao dường ấy là náo quan trên lại quên mà không ban thưởng đều chỉ cho xứng đáng sao!

Một cặp oan ương

(Tiếp theo)

Khương-bửu-Sanh thưa rằng: «Đệ tử chẳng có việc chi cả, cũng chẳng biết Trinh-khoa-Đường là ai hết» Thấy của Khương-bửu-Sanh hỏi rằng: «Còn người nói, mi mang ơn ngài gì cũa người mà không trả, có không? Khương-bửu-Sanh ngẫm nghĩ một hồi rồi đem việc cha mình mượn bạc của Lý-phú-Cường khi xưa mà thuật cho thấy nghe lại nói rằng: «Có khi người lấy việc ấy mà nói ơn làm nhọc công thấy xin thấy rộng lòng dung thứ.»

Thấy rằng: «Đạo con không ven giũ, ấy chẳng phải là người. Công dày dỗ mi hấy lâu, nay mi làm cho người mắng ta mà đến ơn đó. Thiệt mi là đứa phi nghĩa, hôi ản, ta chẳng muốn dạy mi nữa, mi hãy mau mau ra cho khỏi trường» Nói rồi bỏ vò trong nhà. Khương-bửu-Sanh đi theo nǎn ủ hết lòi chằng dặng, phải lạy thầy trở ra từ giã anh em mà tách rời. Khương-bửu-Sanh nương đường cù trú về nhà. Đến nơi thấy ngô đồng chèc cứng kêu hoài không nghe tiếng trả lời, bèn hỏi thăm nhà gần thi họ trả lời rằng: «Bà Khương bị Lý-phú-Cường kiện phải bán nhà mà trả, ch

mới chưa ở. Nay bà đến mường nhà ở nơi xóm Vĩnh-Hà. Vậy chờ em đi học không hay sao?"

Khương-bửu-Sanh sững sờ, liền tạ ơn người mách báu, thăng đến xóm Vĩnh-Hà tiêm vào nhà. Mẹ con kẽ hết sự tình càng thêm đau đớn, giọt lụy chúa chàng rất nên thảm thiết.

Khương-bửu-Sanh lấy làm tức tối; vì lòng người dời đổi không chừng, nay vây mai khác; nghĩ thiệt đáng giận Lý-phú-Cường: Cách vài tháng trước đây, anh ta đến trả sáu ngàn lượng bạc, thì nói nghe từ tể quá, nay sao lại sanh sự làm thiệt hại nhiều đều rất ác. Bay giờ nhà mình hàn chật lầm, không lè khoanh tay giận kẽ hắt nhọn, bèn tính thế làm ăn, liền vào tiệm cầm đồ mà xin biện số, trước có tiền độ nhứt, sau giải lấy đoạn sáu.

Cách ít ngày Khương-bửu-Sanh hay tin Trí-Ngọc đã mất sở tài phú nơi hàng của Tôn-chẩn-Hành. Trong thư Khương-trí-Ngọc nói rằng: Tôn-chẩn-Hành bay mình thiếu nợ bị kiện thưa gia tài đã bị phát mãi thì không cho mình làm tài phú nữa. Sợ sanh tam gian giảo khổ lòng. Khương-trí-Ngọc mất sở không trở về Hàng-Kiều sợ người khinh dê, tính kim thể kim tiền sao sè về mà trả nợ cho Lý-phú-Cường và lập nghiệp khéo người chè cười.

Khương-trí-Ngọc vẫn có làm bạn thiết với một người tài phú tên là Bình-Khai. Khi Khương-trí-Ngọc, còn chưa chắc phải đi đâu thì Bình-Khai liền chỉ qua Xén-Xén nơi tiệm trú dô gồm quen khí trước, người chủ tiệm là Trương-vinh-Phú.

Khương-trí-Ngọc tạ ơn Bình-Khai, từ

già lè xe lửa đi qua Xén-Xén. Đến nơi vào tiệm Trương-vinh-Phú, thì tài phú đã dù, duy không có người biên số gởi đó. Cực chẳng dã Khương-trí-Ngọc phải chịu lánh đỡ việc ấy.

(Sau sẽ tiếp theo)

Huỳnh-bá-Tứng.
Minh-Lương.— Rạch-giá.

Truyện này in rỗi và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn là 0\$35, mua nhiều về bán tinh giá nhẹ hơn.

Nhà máy xay gạo

TẠI CHÂU THÀNH CANTHO

Tại nhà máy này có xay và trữ gạo trắng, hán lè và bán tạ. Gạo xay ra có nhiều dạng, tùy theo giá.—

Trong lục-châu, chư vị nào muôn mua hoặc mua hoặc ít, xin viết thư mà thương nghị.

Décortiquerie de Cantho.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHAC CON DẦU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đang hay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cầm thạch, đá xanh Ton-kin có dù các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa diệu hảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cầm thạch.

Có thư họa chơn dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biện liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU cản khái

HIỆU MÓI

Trần Mạnh

Ở đường mé-song, gần cầu tàu Khách-Trú—Cantho

Có bán đủ thứ: Rượu-lay, đồ-hộp, thuốc bút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-lay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thư, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thê-cách kim-thời, vân vân.....

Kính cùng Lục-châu Quản-tử
Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa dâ kẽ trên đây; chẳng những là ưng và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán CONTRÉ REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoài tỉnh, hay là xa cách châu thành) cõi cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liêu gởi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm 1 điều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cảnh-thơ có bán, thì tôi cũng có thể mà gởi ngay cho chư-tôn dặng vậy.

Xin chư-tôn Quý-khách, thường tình đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, dặng mua tần-bộ trong nèo thương-trường, thi ơn ấy rất nên thảm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

PIERRE PHAN-VAN-VANG

DIT VANG

Geometre civil

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ong Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt diễn thò,

Phâu giải hạng,

Tương phán thô sảng,

Công chuyén làm kỹ

cang và tin giá nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương ngài.

Cáo bạch

Có bán cáng

viết "PORTE-

PLUMES À RÉSER-

VOIR" ngồi viết

bằng vàng

thiết cao

"PLUMES EN OR

CONTROLE"

không sét,

không mòn.

Có khẩu (A-

GRAF) mội đầu

thi bút viết,

vòn đầu kia

thi viết chí

(PORTEMINE);

có phụ thêm

1 bộ nhỏ

dùng văm

công chí dễ

thay. Cây viết

này nếu dù

giữ xài mười

năm không

hở.

Xin đừng

tưởng rằng

cây viết này

giống theo

càng viết năm

cát, một đồng

của khách-trù

bán đó.

Mua về, nếu



xài không
đang không
xứng đáng
với đồng tiền
thi trả lại. Bón
hiệu sẽ trả
tiền lại dù.

Giá một cây
là (có bộ,
có comple-
goutte) **4\$50**
Mua nguyên
lô về bán lại
càng tinh già
nhé hơn
nhiều.



Trữ bán tại
nhà in An-Hà
CANTHO

BÁN

1 cái xe hơi 4 chỗ ngồi, hiệu Peugeot
còn tình hình. 4 cái caoutchouc mới thay
GIÁ..... 1500\$00

Muốn mua xin viết thư cho Báo quán
An-Hà mà thương nghị.

Võ văn học hiệu

Trường jhọc cũa Ông Võ-văn-
Thom lập, gọi là "Võ-Vân, học
Hiệu" đã khai từ hòm 4 Novem-
bre 1918. Nay được 50 trò nam và
nữ vào trường

Thầy giáo cần mẫn con nit học
mau tàn phát vô cùng.

Tiên học và ăn, ngủ phải đóng
trước tín giá như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ).....4\$
Học và ăn buổi trưa,7
Học và ăn ba buổi, ngủ
tại trường12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà
đóng tiền trường cho con cháu
học, thì Ông Đốc học trường Võ-
vân cùng thâu, cứ mỗi phiếu 100
francs thì kể là:16\$

Bửa 13 Juillet bài trường tới 15
Aout thi tựu, còn kỳ bài trường
Tết thi cứ răm tháng chạp bài,
qua răm tháng giêng thi tựu.
Bà con có bác ai có dịp đi Cántho
ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ
ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thêm đều gi, xin
gởi thư cho Ông Võ-văn-Thom, thi
lập tức có thư trả lời.

BÁN

1 cái máy hơi sile mạnh 6 ngựa, có đủ
đồ phụ tùng sẵn sàng, (carburateur ma-
gnéto, boîte de changement de marche)

Mua về gán vỏ ca-nôt tiện lám.

GIÁ..... 200\$00

Muốn mua xin viết thư thương nghị
nơi Báo quán An-Hà.

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cанто có bán
hộp đế đựng đồ cho học trò dùng kêu
là PLUMIER; trong hộp ấy có :

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có gam ngôi viết

Giá mỗi bộ là 0\$40

Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ
lắm, xin viết thư thương nghị.

Kính cáo

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là hương, khói thơm, hút
không khò cò.

Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trại
bầu sỉ mà thôi.

記 善 曾**TĂNG THIỆN KÝ**

DIT

TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction
(Cantô-Ville)

Lãnh soát các công việc**— HÓA MỘC —**

CẮT NHÀ—LÀM HÀNG RÀO—BÚC CỐNG BẰNG
BÁ TRƯỜNG—CIMENT—ĐÓNG CỦA LÁ SÁCH—CỦA
LỌNG HỒ—VĂN HOA TÂY.

Quyết lâm ăn bên vững, tôi cứ lấy
mực thành tính lâm đầu.

Các việc tôi lanh, thì tôi hết lòng lo
lắng cho toàn vẹn, cho mau mắng,
những thợ của tôi đều là thợ lựu, rút
tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong
chư quân tử, ai muốn mướn tôi làm
việc chi thì khá viết thư cho tôi,
hay là dời gót đến nhà tôi: CHÂU-THÀNH
CÁNTHO ĐƯỜNG SALNTENOV (cầu tàu lớn)
NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN
MÀ THƯƠNG NGHỊ—Còn về việc tờ giấy
chi chằng hạng, nếu có dấu hiệu tôi
mà không có chữ tôi ký vào, xin chư
ông khá lưu ý rằng đó là không phải
của tôi thật, vậy nên tôi chằng hề
nhìn biết tới tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cần-khai

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội
CU LAO MÂY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mười ngàn tạ lúa (10000⁰⁰t)

Hùn mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn

bùn bạc tinh theo số lúa trên đây, vị nào
muốn bùn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn
Tính mảng mua lúa chia lời.

Cứ xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà
lo đều ích lợi chung và mở đường thương
cho bạn mình mau nhẹ bước.

Như muốn hỏi điều chi trong việc hội
xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tú chủ
hội Thương-nhái sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cần khai.

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sô ruộng cũa ngài, ở tại
Tháp mười (Mỹ tho) sô thứ nhất được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lớn lầm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lắm, chằng còn phải tốn công khai phá
hi nữa hết; lại sảng trong đất có mười
ba cái đìa, cá rất đại lợi. Có một sô đất
khác kê cäu với hai sô ruộng nói trên
cây, chừng 300 mẫu, nguyên là cũa hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và
có lẽ trong một ít lâu sẽ giao giá bán.

Hai sô ruộng cũa quan giám đốc
Quesnel, hué lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giã.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gởi
thư cho quan Giám đốc Quesnel tạ
Saigon, hay là gởi cho sô Nhị trình An-
hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến
xem bao đó thì hiểu rõ.

BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc

1465 mẫu ruộng, tọa lạc tại làng
Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa
trung-nhì (Long-xuyên)

TỈNH HẠCH GIÁ	140 feuille	140 feuille
	2.874	40
	515 h.	40. a. 30
	Đất của	Ông
8.630.00	T. H. DEJEAN	DE LA BÂTBIE
Nay về của		Võ-v.-Thơm
ông		
		Đất của Nguyễn-Quân-Diệu
		7.272.77
		Đất của Cà-nhô
		00
		Kinh Cà-nhô
		Kinh Thốt-Nốt
	1.859	
C. S.		

Ai có cần hỏi thăm đều chi thì gờ
hơ cho ông Võ-văn-Thơm, Colon à
Cà-nhô mà thương ngài.

NAM HỒNG PHÁT**KHÁCH-SANG**

ở SƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngang Gare xe lửa Saigon-Gòvap chợ-Mới
Saigon

Bán rượu lây, và cho mướn phòng
ngủ, sạch sẽ và rộng rãi mát mẻ lái, quý
đồng, quý khách có di Saigon xin dời gót
lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lái.

QUYỀN-HUỆ-KỲ.

LÊ-KHANH-TRINH**Géomètre-civil**

CANTHO.

LEVÉ DE PLANS
Délimitation et Bornage
EXPERTISES**Ông Lê-khánh-Trinh****KINH-LÝ****Cantho***Lảnh đất đìn thô*

Phân ranh hạng

*Tương phán thô sáng*Công chuyện làm kỵ và mua lại giá nhẹ
Xin viết thư nơi tôi mà thương ngài.**Xin ghé mắt**

Truyện Ngù-phụng-Lâu của Trần-văn-
Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang
Cà-nhô. Vậy xin đóng bang liêu vài cát
tiền làng phí mua đọc giúp vui già lác,
giải muộn thoản cung được vài canh.
Trước là coi cho tiêu khiếu ngày giờ sau
hấy đều tệ mà chưa !

Đây mua coi sẽ biết. Ngó lầm !!!
Giá mỗi cuốn là 0\$20
Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn
1 cuốn giá 0\$20
50 cuốn giá 6\$50
100 cuốn giá 12\$00

Cáo Thị

Cóngười muốn bán một cái máy đèn
dầu xăn (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu để trên cao, có ống
chạy xuống rái ra, tra được mướt lấm
ngon đèn. Đèn này sáng lắm, có dù đỡ
phụ tùng sẽ báu luôn theo cuộc. Người
ta bán là vì mới đem đều điệu khí vò
nhà, nên đều dầu xăn (*essence*) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bô-
quán An-Hà-Nhựt-Bao mà thương tình

TAI NHÀ IN
Imprimerie de l'Ouest
CANTHO**CÓ BÁN SÁCH**

- 1.— Kim Túy-Tinh-Tử, giá là 1\$20
- 2.— TRUYỀN KIÊN TÀM LIỆT NỮ (Roman moderne) par M. Lê-trung-Thìn giá là 0\$30
- 3.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim giá là 0\$50
- 4.— TUẤN TRA PHAP LÊ (Sách dạy hương chúc phụ tá của quan Biên-lý) par M. Võ-văn-Thơm giá. 1\$20
- 5.— LE BUFFLE (vol et recel de buffles) moyen à prendre pour essayer de le prévenir) par M. Võ-văn-Thơm giá là 0\$30
- 6.— Đồng Âm-tự-vị có phụ nhũng chữ không phải đồng âm mà khó viết) giá là 0 30
- 7.— Đồng Âm-tự-vị (chữ Langsa) giá là 0 60
- 8.— Contes et légendes du pays d'Annam, (dont 0\$20 au profit de la Saigonnaise-patriotique) par M. Lê-văn-Phát giá là 1 40
- 9.— Méthode de lecture illustrée par Boscq 0 80
- 10.— Méthode en Quốc-ngữ par Boscq 0 50
- 11.— Lecture franco-annamite (par Boscq) 1 00
- 12.— Leçon de choses (par Boscq) 0 60
- 13.— Morale pratique en quốc-
ngữ (par Boscq) 1 00
- 14.— Morale pratique en fran-
çaise (par Boscq) 1 00
- 15.— Notions d'hygiène (par Boscq) 0 50
- 16.— Arithmétique Bazenant cours élémentaire
- 17.— Arithmétique P. Leyssenne cours élémentaire
- Arithmétique P. Leyssenne Année Préparatoire
- Arithmétique P. Leyssenne 1^{re} année
- Arithmétique P. Leyssenne 2^{me} année
- Arithmétique P. Leyssenne 3^{me} année
- 18.— Grammaire Larive et Fleury, année préparatoire
- Grammaire Larive et Fleury Cours élémentaire
- Grammaire Larive et Fleury Cours Moyen
- Grammaire Larive et Fleury 1^{re} année
- 19.— Grammaire Claude Augé Cours préparatoire
- Grammaire Claude Augé cours élémentaire
- Grammaire Claude Augé cours Moyen
- Grammaire Claude Augé cours Supérieure
- 20.— Géographie Foncin Alinot » classique année préparatoire
- » Cours moyen
- 21.— Lecture A l'Ecole par Russier et Baudet
- 22.— Lecture Autour de l'Ecole par Russier et Baudet
- 23.— Premier livre de lecture G. Brûno.
- 24.— Lecture Mironneau cours Moyen
- Lecture Mironneau Cours préparatoire
- 25.— Mémento de poche
- 26.— Mémento Larousse
- 27.— Dictionnaire Fr. Ante broché
- 28.— » » relié.
- 29.— Dictionnaire Gazier
- 30.— Dictionnaire Armand Colin,
- 31.— » Petit Larousse illustré
- 32.— Syllabaire A. B. C. (par Đỗ-quang-Bầu
- 33.— Recueil de Morale en Quốc-
ngữ par Diệp-văn-Cường
- 34.— Cours de Morale par Ng.-
Đinh,

QUẦN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƠN: LÊ-TAON

60, Rue de Canton, 60.— Cholon

Cung ta Minh Y

A Monsieur QUẦN-TÍN-KÝ ĐẠI-DƯỢC PHÒNG

Tôi rất cảm ơn tiệm HIỆP-AN có gửi đến cho tôi một hộp thuốc QUẦN TỰ TRÀNG CÀNG HOÀNG và một hộp SÀM NHUNG BỔ THẬN HOÀN hiệu Quần-Đức-Tế tôi dùng biết sức mạnh, da tăng khi huyết tráng kiên tinh thận sự coi ngó sáng áng mới biết là thuốc của ông chế theo kiêm thời thiệt là thận hiệu, rõ ràng Quán-Tế thiên hạ, bồ ích cho dân quốc thiết công đức của ông đáng ghi vào thê bạc

Biên-Tu lanh khánh hòa tĩnh

Chánh báo phẩm

NGUYỄN-NHƯ-CẠNH thơ bài

SÀM NHUNG BỔ THẬN HOÀN

(THUỐC BỔ THẬN GIÁ SÀM NHUNG)

Dám tưống trong thân thể con người, thân là cội rễ, nếu phần tiền thiên hao kém, hậu thiên thất dưỡng thì phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dặng manh giổi. Nên tiệm tôi gần lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hạng nhứt, điều hòa huyết mạch bổ thận tráng dương, tư nhuận mặt mày, khoẻ hỏa ti vị, bồi khí sảng thần, hoặc bồi sức dục quá độ, mông mị di tinh, bạch trược, lậu tinh tiết đầm đẽ, mồ hôi lai láng hoặc hả uzuura suy nhược, thận kém tinh bàng cử động yếu ớt, lỗ tay chảy nước, mồi gối đau lưng. Các chứng về hư tồn mà sanh, dùng đến thuốc này đường cây khô đượm nhuần mura móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp sáu hoàn giá là sáu cái (0\$60)

TRIỀN KIM BẢO KHÔN ĐƠN

(THUỐC BỔ KHÔN (BỒN BÀ) CHƯỜNG TỬ)

Thuốc này trị bệnh đờn bà con gái huyết khí suy nhược, thận thê ố, nhan sắc vô vàng, đường kinh không dung kỳ hoặc trồi hoặc sục, bạch dài hụt, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lậu, hụ thai, tiêu sảng, nơi tử cung lãnh châm con, hoặc sưng sít quá hội, ngăn trở đường sanh dục, châm dai ngón, hoặc con gái lớn lên bể đường kinh, bón huât làm lớn bụng. Ăn ngủ không ngon, mồ hôi, nhứt dầu sanh chứng nhứt gáu, mồi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít, khôn chứng, hoặc đờn bà có thai, bịnh trùng lợn. Các chứng hư tồn dùng đến thuốc này thì lành mạnh. Bồi bồi khí huyết, chứng tử lưuong phương.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán (1\$00)

PHARMACIE SHANGHAI

TRỒNG RĂNG VÀ THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIỀU-CƯƠNG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188—Cholon

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—Saigon

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần chợ Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thàn hiệu đều có dùng cái nhẫn «Con Bướm Bướm» làm linh, chư qui vị có mua thuốc của tiệm tôi; hãy nài cho được cái nhẫn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kêu làm thứ giày uống vào thêm hai

Bồn Dược Phòng có gói thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giùm y giá của tiệm tôi, hu qui vị o trong Lục Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sang long gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thanh chủ phải chịu

DỤC CÙI KUAI THÂN TỐC

THÍNH THÍ THỦ LAM

13.— Trái à-na chế nên thuốc ho

Phàm bị chứng ho ấy phán nhiễm bởi phong bàng ngoài cảm nháp vào phổi làm cho ngã hơi thở mới sanh ra chứng ho, cho nên mới ho, thì sau trị chờ để lâu ắt tách mạng rất biếm nghèo. Các thầy dauh y bên Đông tay hiệp ý xét kỹ chế ra thuốc Cà-na này có làm thuốc rất hay hơn các phương khác độc lồng truyền để cứu dàn độ thể trong cuộc vê sanh họng ubứt; dàn dòn ông dòn bà con nít chi hể ho có đàm, ho tắc tiếng, ho cả ngày cả đêm bởi trái thời tiết mặ ho, các chứng ho, bất luận lâu mau, hể dùng đến trái Cà-na này mà ngậm tức thì thấy công hiệu thượng phẩm.

Người lớn mỗi lần ngậm hai trái, còn con nít từ 5 tuổi đến 10 tuổi mỗi lần ngậm một trái, mỗi ngày ngậm ba bốn lần thì thấy thông khí tan đàm hết ho bằng như không bịnh hằng ngày dùng đòn ba trái cũng có ích lâm, là sanh nước miếng dâ khác, giúp sức khôle tinh thần, thông vĩ vi, tiêu thực, thiệt là một thứ thuốc bồ phế trị ho rất thận hiệu vô cùng, xin chư qui vị dùng tới thử thì mới rõ là một thứ thuốc ho rất hay hơn các thứ khác.

Mỗi hộp chắc giá là..... 0\$20
12 hộp chắc giá là..... 200

HUẾ LIỀU CHỈ THÔNG THANH BỘC HÒA

(7) Thuốc trị các chứng sang độc

Chứng sang độc (Huế-Liều) là một chứng bại to, hể nặng thì bại cho chứng lọc, còn nhẹ thì bại bồn thận; hả ai lại không biết gọi là bệnh sang độc hay biến nhiều chứng bệnh rất biếm nghèo, hoặc là dương mai, hoặc là mọc mụn cùng minh hoặc nơi đầu ấm lở, hoặc nơi dương vật có mọc như ghê trầy lở, hoặc ngừa nhứt, hoặc lậu độc các thứ ghê vê chứng sang độc thì đều làm bại cho thân thể nếu không gặp thuốc cho thiệt hay mà trị thì dộ ôn đậm vào xương cốt làm cho nhứt gân, mồi tay mồi cổ, di ứng chẳng yêu, sanh ra mắt máu, mặt mày xanh xao khô khang lì vi.

Cho nên Bồn Dược Phòng xét kỹ mà chế huồn thuốc này đã để uống mà muối lại thơm ngọt dùng liền thấy công hiệu như thầu, dám chắc chẳng có thuốc nào hơn dặng. Phàm bệnh sang độc bất luận đòn ông đòn bà, già hay trẻ hể mang chứng sang độc như đã nói trên đây bất luận lâu mau hể dùng đến thuốc này tàng các thứ độc, lieng' lạt da thịt như cũ, hết nhứt hết mồi mà lại trừ tuyệt gốc độc trong minh, không còn tái phát lại nữa, mà lại khodi lobé hận tụ vê ngày sau. (Là sanh con mạnh giỏi luôn luôn.)

Cách dùng: Mỗi lần uống một muỗng với nước trà, mỗi ngày uống hai lần, sớm tối mỗi thức dậy uống một muỗng, và tối trước khi đi ngủ uống một muỗng. Mỗi hộp đều có cái nhẫn «Con bướm bướm» mới là thiệt thuốc của Bồn Dược Phòng. Tại Saigon, nhà số 23 đường Pellerin, có trữ bán lẻ.

THIỆT GIA

Mỗi hộp..... 1\$50

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kin lấp—Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LA CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ trong tủ kiếng có rộng nước kiếng lèn không dặng, ruồi bọ không được lại khỏi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở vào tôi chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bằng đồng bảng trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Thuốc điếu hiệu Globe

(TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Hút đã ngon, đe dành lâu được không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS FRÈRES có trữ bán

Cantho.—Imp. de l'Ouest

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sadec

Có báu xe máy mới và dù đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành hắp mướn đều khí đá (carbure) heo cuộc quan, hòn, au, é, kỳ yên, Tàu già, hạ tho, khău đèn bằng nồi lè và khău bùng tốt hượng hàng, báu mớ và báu lè và ruột xe máy hiệu Michelin, giày bata-ét dù cờ đóng theo kiểu küm bời. Quí ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lưỡng mà gởi contre-Reimbursement nghĩa là đóng bạc nhà hơ mà lanh dô và ôi chà giá dô phụ ứng in sẵn bằng chữ quốc-vgữ (Prix couran).

Trương-văn-Hanh.

Cầu khải.

Rượu Rhum

HIỆU

“STELLA,,

Hàng “SOCIÉTÉ ANONYME DES SUCRES ET RHUMS DE CANTHO” mới lập tại Càmtha, dùng tinh ròng nước mía trong bát mà đặt ra rượu này.

Nước trong châus kém các thứ Rhum thiên hạ dùng xưa nay, còn bê ngon, ngọt, nên thuốc thì hăng thật chẳng thứ nào bằng. Mùi thơm càng diệu-dáng vì là nhò hoi mía; khí vị của rượu ấy nói chằng cùng, có nem rồi mới rõ.

Xin chư quí khách lièy mua mà dùng, thứ dặng mừng cho hồn-quốc ngày nay dặng một nhà kỵ-nhệ, khéo lấy đồ thô-sáng mà làm nên việc.

Nhà hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'Ouest Cantho, và nhà G. O. ngách tại Sôetrang, và Bạcliêu đều có trữ, Giá thiệt rẻ lắm.

ve 1 litre 1\$50

1 góc ba litre 0.50

Chư quí vị muôn mua xin gởi mua nơi các tiệm kề tên trên đó hay là gởi cho Monsieur Albert Viviès Trảng-sư tại Cantho.

Le Gérant: TRẦN-DẮC-NGHĨA