

DEPOT LÉGAL

LE COURRIER DE L'OUËST

ÉDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHU'T BAO

報日河安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

TÔNG LÝ: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CỎI ĐÔNG-DƯƠNG

BỒN CHỮ QUỐC NGỮ

TRON NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

BỒN CHỮ LANGSA

TRON NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỒN QUỐC-NGỮ VÀ LANGSA

TRON NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4.50

Vị nào muốn gao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư cho M. Trần-đắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.— Imp. de l'Ouest

Handwritten notes and a circular stamp on the right side of the page.

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bổn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bổn hiệu nếm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-thị; nên bổn hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhưng Rượu thuốc của Bổn hiệu nếm, kể ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUỆ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hề uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gửi thơ cho Bổn hiệu thì bổn hiệu sẵn lòng gửi thuốc lại lập tức.

TRANG CÂN PHONG THẤP TƯỞU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chơn phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỗi gối, tê tay tê chơn, đau nhức trong gân cốt, các chứng thũng độc đi đứng chẳng an, đau ứa thân mình, (kêu là bản thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khấn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỞNG BỔ HUYẾT TƯỞU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư đi tinh, Dương-Vật-Rất-Cũ đau lưng mỗi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỗi mệt, đờn bà đường kinh không đúng, bạch đới xích-đái đờn bà sanh đẻ yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh lão thấy đều dùng đăng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-lũ.

Hề uống rượu thuốc này thì dấu bệnh chỉ nó trừ cùng nổi.

BÁ BO-VỆ SANH TƯỞU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sanh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ hơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoãn hốt, chẳng biết thêm ăn, tứ chi rũ liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bổn dược phòng bằng đa tâm chú ý, tiệm Phương kia thế nọ hết sức mới chế ra đăng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hề am hư thì bổ am, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thất hỷ kém hao, hề uống rượu thuốc này thì đăng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là đăng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này đăng thường thì đăng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỞU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bổn dược phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ càng, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hề uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền

Đau trong xương, tứ chi rũ liệt, đi bước không vững, da vàng, chơn thũng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dị thường, thiệt là một thứ thuốc hay đệ nhất.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hề uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại đăng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÊ-TƯỞU

RƯỢU THUỐC BỊM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huột lược thơ can, ấy là một thứ thuốc bí truyền tinh nghiệm đệ nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ đăng, còn như đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay dục gân, hoặc bị tở bị đánh mà sưng mình, hay là tay chơn bại hoại. Các chứng ấy hề uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bổn Dược-Phòng nếm tại tiệm và mỗi khi nếm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chầu, hiệu Trung-Huệ Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huệ Dược-Phòng thì chẳng lầm đó nữa. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gửi thơ để chỗ ở cho kỹ lưỡng thì bổn Dược-Phòng sẽ gửi thuốc đi tức thì, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUỆ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ, mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cũng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm nước PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI chũt hàng bảo chế y sanh, tại đường CATINAT số 119 SARGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rộng những thuốc như thế hàng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người An-nam tới mua mà bán đắt hơn người Tây đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thu rượu này dùng mà bổ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người ốm mà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯƠNG HẠNG

và nhiều hiệu có danh tiếng dân bạc há **ESSENCE DE MENTHE DE MOLINIER**, ớt bực nhứt.

Chính tiệm trừ thuốc hoản PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đặng các chứng bệnh ho, lao tổn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kể tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác cũng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 60.000

Hàng này của Lào-si và An-nam hàng vốn tập tại Cấn-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắt một đũa là tại Sargon có món chi thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Gừng gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức. Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ. Có trữ bán:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm rộng bằng nước mía.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lãnh về bán lại khi trả tiền trước.

LOI RAO

Kinh cùng lục-châu dặng số, tại nhà in Hậu-Giang Cấn-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chức có quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiểu viết thì lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang Cấn-thơ, mà mua.

Kính cáo.

AN HÀ NHUT BAO

MỠI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. — Chưa biết binh nhau trong cuộc thương mại. | 6. — Nguyễn-chánh-Sát tiên-Sanh. |
| 2. — Xuất cảng lúa gạo. | 7. — Báp từ bài nan biện thiệt hư. |
| 3. — Kinh cùng chư khám-quan. | 8. — Ai tin. |
| 4. — Quan Nguyễn-soái Maspéro viếng tỉnh Ba-liêu. | 9. — Tại tập |
| 5. — Lê khám thành đình thâu làng Đông-lợi | 10. — Nam-kỳ thời sự giá bạc giá lúa |

Chưa biết binh nhau trong cuộc thương mại

Từ ngày có báo-giới quốc-nữ phát hiện đến giờ, chư vị binh bút cùng các trang thức giả bằng ngày khuyến khích đồng bào ta nông-nả trong dặng thương-mại công-nghệ ngõ tranh dành mỗi lợi ở xứ ta cho ta hưởng lấy nhau. Nói cho phải: công các ông khuyến khích thiệt cũng là chẳng uổng, vì hiện trong lúc này từ thành thị chí thôn quê, tuy chẳng đặng dặng mà sách cũng tiệm khách-trú, chớ rải rải cuộc thương-mại công-nghệ của người An-nam ta cũng là có mỗi tiệm tàn đổ. Thấy mà mừng, rồi nghĩ lại cho đồng-bào ta mà cũng buồn! Mừng là mừng người An-nam ta ngày nay dặng hơn lính trong dặng thương-mại công-nghệ ra lập tiệm này hàng kia dặng tranh mỗi lợi cùng ngoại bang. Còn buồn là buồn cho người mình chưa biết binh nhau hiệp lực giúp đỡ nhau (pas de solidarité) cho dặng. Bèo vừng là: dai hoặc là mạo tử bộ trong nề thương trường. Đang tiết cho đồng-bào ta nhiều tay còn chưa chịu xét kỹ nabi ra mà trước y trước trợ lấy nhau, lại đi làm mưu gian của bọn khách-trú mà đổ một chút ít lợi rồi hại lẫn đồng-bào chẳng

cho kinh đình được nơi đường thương mại. Mặt trông thấy mà tai cũng trông nghe nhiều người mình nói vậy «tiệm An-nam bán đồ mắc hơn tiệm chặc tiệm chảnh, để mình lại tiệm chặc tiệm chảnh mà đồ rẻ hơn» Trông lại nếu mắc hơn 1, 2, chiếm cũng là 5, 7, chiếm cũng chẳng hại chi, ấy là mình giúp lấy nhau mới gọi là ái quốc ái chung chớ. Cuộc thương mại của người An-nam ta lúc này chẳng khác nào như là một đũa con nít mới biết đi lữ-giững nên chẳng có người nương đỡ-din-dắc thì cũng khó mà chớ sót cho dặng! Nhiều tiệm nhiều hàng của An-nam từ đó tới bây giờ thường suy sụp mà phải dẹp, cũng bởi có đó. Người mua của người An-nam, nhưng mà ít đến tiệm An-nam mà mua, lâu ngày, hàng bán thì không chạy, số phi thì không dặng dặng, thế nào lên vũng cho dặng mà không dẹp!

Khách-trú rất đồng tình rất hòa hiệp hề hàng hóa chi của nước nào đó, mà nước đó có đều trai phạm với nước họ, hoặc là cuộc kinh tế lý tài hoặc là các dặng hệ quốc họ ra lính «lấy chảnh» thì cả nước từ nam phụ lão ấu không dùng hàng hóa nước đó bao giờ. Như mấy năm trước họ tây chảnh hàng hóa của Huế-kỳ, thì một món nào của Huế-kỳ làm ra họ cũng chẳng thêm dặng. Nắm

rời đây, Hồng-bang ta còn nhớ, bọn khách-trú tây chái không chịu coi bất xiết t-la-l-ăn. Đó là chuyện bất xứng đó mua vui nhờ bọn họ còn đồng tình như thế. Lúc này đây họ đang tây chái hàng hóa của Nhứt-Bổn, tại Thương-Hải bọn học sinh dư trăm dư ngàn đập đầu ngoài đó, hề thấy tên chệc nào mua hàng hóa của Nhứt-Bổn, chừng ra khỏi cửa chúng nó áp lại giết xé hết, làm cho ai nấy không dám đến mà mua đó của Nhứt-Bổn bán đó.

Annam mình thì không dạng vậy, bọn chệc đã lột da thú lợi còn buông động kiêu hành khi thị Annam là khác, vì chúng nó biết mình chẳng biết thương lấy nhau, chẳng biết binh nhau, ai chết nấy chịu....Bởi vậy: chệc mà có khi thị nhục nhả Annam cách nào đi nữa thì Annam cũng đến chệc mà mua bán thôi....buôn không?....?

Phạm-kỳ-Xương.

Về việc xuất cảng lúa gạo

Bổn quán xin dịch và đôn hành vào đây lời nghị của quan Toàn-Quyển cho phép xuất cảng lúa gạo 75 ngàn tấn trong tuần tháng Juin này.

Đồng-Dương Tổng Thống Toàn-Quyển Bại Thần,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất—Số cao hơn hết gạo và lúa dạng xuất cảng ga khỏi Hải khẩu Saigon trong tuần tháng Juin định là 75 ngàn tấn.

Số cho xuất cảng này không kể đến các món bởi lúa gạo mà ra, như là tấm và bột, vì cuộc xuất cảng mấy món đó ở ngoài cuộc này. Số 75 ngàn tấn cho xuất cảng sẽ chia cho mấy kẻ buôn bán xuất dương Langsa và người Phươn Đông như sau này:

—Hai phần ba (2/3) cho người buôn bán xuất dương Langsa.

—Một phần ba (1/3) cho người buôn bán xuất dương Phươn Đông.

Về việc chia lúa gạo xuất cảng đó cho các nhà buôn xuất dương lúa gạo ở Saigon, như chia cho người buôn bán xuất dương Langsa thì phần hội buôn bán xuất dương của người Langsa ở Saigon lãnh mà chia, song phải do nơi phòng Thương mại Saigon; còn chia cho người Phươn Đông thì phòng Thương mại Khách trú ở Chợ Lớn lãnh mà chia.

Điều thứ nhì—Điều lệ này sẽ ban hành kể từ 1^{er} Juin 1919.

Điều thứ ba—Nhưng bài chỉ lãnh về vụ xuất cảng này: ứng kể từ ngày ấy khởi sự cho tại phòng việc của Hội Phái viên xem xét về việc xuất cảng lúa gạo lập ra bởi lời nghị ngày 6 Février 1919.

Hết thấy các điều lệ nào trước mà không trái với các điều lệ này thì còn được ban hành như cũ.

Điều thứ tư—Quan Nguyễn Soái Nam-kỳ lãnh thi hành lời nghị này.

Làm tại Saigon ngày 21 Mai 1919

ký tên: A Sarraut

Vương Hộ quan Toàn-Quyển:

Quan Nguyễn-Soái Nam kỳ,

ký tên: MASPÉRO

Kính cùng chư khan quan

Bổn quán rất cảm ơn chư tôn có lòng huệ cõ mà nhận xem tờ An-Hà Nhứt-Báo từ ấy đến giờ, ấy là phần chư tôn giúp cho bổn quán dặng vững bền tuần nghiệp; còn phần bổn quán đây chỉ lấy tâm nhiệt thành đem hết chỗ nghe chỗ thấy mà truyền bá ra dặng đáp

dền ơn cõ cạp với chư tôn và quốc dân ta trong lúc này. Vậy mới phỉ lòng của bổn quán.

Sau đây, cho dặng tiện bề chỉnh đốn trong các đếu tổn kém:

Bổn quán kính nhắc chư tôn vị nào mua báo An-Hà hoặc mới mua hoặc mãng nam rồi mà chưa dặng tiền, xin lưu ý giùm mua mandat gọi giúp ích cùng bổn quán thì ơn của chư tôn rất trọng rất trọng.

Bổn quán cảm cao.

Quan Nguyễn-Soái Maspéro viếng tỉnh Bắcliêu

Này thứ năm 3 Juin 1919 Châu-thành Bắcliêu cơ tam sã treo rực rờ dọn lễ nghinh tiếp quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ. Ngày đó lúc 3 giờ chiều quan Nguyễn-Soái Maspéro đến nơi, các quan Langsa và Anam, Tổng táng lễ tự dặng đi tiếp rước nài tại Tòa Bô. Khi các quan Tây, Nam chào mừng quan Nguyễn-Soái xong xã rồi, ngài ben đi viếng Nha Đường và cha Báo Sang. Kể đó, ngài đi với ông Ben là Tham Biện chủ Thủ Sở hàng, ông Hérisson là quan Cai quản Sở Mật Tham và các quan Tây Nam đến dự lễ dặng. Thạch-trụ kỷ niệm bia danh các chiến sĩ vì Mầu quốc mý cốt tang thâu vong Thạch-trụ ấy dựng tại dương lộ O'Connell, nơi giờ dương Chauze cũ dương Victor Hu-o.

Lúc 6 giờ chiều đã chừ nhứt nơi nờn Đa-l-ten rồi, quan Tham Biện chủ Thủ Bắcliêu là ông Gondreau tỏ đôn lời khen tặng chư chiến sĩ vì Mầu-quốc phải

đem thân mà chiến đấu với bọn giớ-man chẳng may phải sa tràng táng mạng, thất thi thương tiết, song tiếng nghĩa sĩ bia tại đời đời rất kính rất mến.

Sau khi dự cuộc lễ này rồi, quan Nguyễn-Soái đi viếng các nẻo đường ở Châu-thành và chiều lại ngài dự tiệc tại dinh quan Chủ Thủ.

Qua bữa sau, 6 Juin, lúc 8 giờ ban mai, ngài đi viếng Trường học Nam và Nữ. Kể 8 giờ rưỡi, ngài đến viếng nhà Công-sở lang sở tại (Vinh-lợi), nơi đó bàn hội Nôn-nhiệp Tương-lễ đang chờ nghinh tiếp ngài. Đến nơi có ông Loye là Hội trưởng trong Hội tổ ít lời chào mừng quan Nguyễn-Soái. Giút lời, thì ông Trá-trích-Trạch là quan Chủ Hội đến trước mặt quan Nguyễn-Soái đọc 1 bài trần thuyết về công việc của Hội dặng thành banb, nhưng mà muốn mau thành tựu cần phải có Chánh Phủ lo lâu và giúp mới dặng.

Quan Nguyễn-Soái Maspéro trả lời an ủi cầu chúc cho hội mới mau dặng thành vượn. Ngài ước cõn hội dặng chung cùng với nhau lập thành cha máy xay lúa thì gạo sẽ ban dặng cho ngoại quốc khởi buôn bán với khách trú, thì cái quyền lợi sẽ kéo dần dần về cho người Anam đó.

Khi quan Nguyễn-Soái dời gót, thì hội cácb nông tương-lễ ben cử một hội tại dặng lo lập nhà máy xay lúa.

Kể đó quan Nguyễn-Soái Maspéro và các quan hộ tống, ngài n-đi xe hơi đi viếng lộ Camau. Khi tới cây trụ đá 49, km 600 tại rạch Thảng-Bè, ngài xuống Carot đi 18, km 400 thườn nữa mới đến quận Camau. Ấy là thì cái lộ này con chẳng bao nhiêu nữa thì giáp Camau rồi.

Trộn ngay đó lúc 3 giờ rưỡi chiều quan Nguyễn-Soái trở về tới Bắcliêu, ngài nghỉ khỏe một ngày, đến 7 giờ ba giờ tối, và ngài quan Tham Biện Gondreau cùng với các quan dặng Sóc-tràng dự yến.

Lược dịch trong báo L'Opinion

Lễ khánh thành

MIẾU THẦN HOANG LANG ĐÔNG-LỢI

Tổng An Trường (Cán-thơ) có làng Đông-Lợi, từ bấy lâu Miếu thờ Thần hư tẻ, mà trong làng không sửa sang lại dặng. (Chăng phải là không đủ sức tu hồ miếu Thần!) Tại vì hương chức hay chinh lòng nhau còn điển chủ thì không hay hiệp ý! Nên để chỗ thờ Thần xem qua rất tối tăm. —Cách ba năm về trước những người mà có di ngạn qua chỗ miếu thờ Thần làng Đông-Lợi ngó lên. Thấy một cái nhà nhỏ nhỏ xịch-xạt, ngói lấm còn tấm mắt trống trước trống sau kể một cái bàn trong thì treo một chữ Thần rất lớn mà cũ thối thiết củ! trước nghi có cặp lạt (bằng cây) cổ ngóng cao không, bụi bậm đóng đen, lu lịch..... đó là mấy món đồ trong miếu, ngoài mấy món ấy thì còn một cái mô dè trên cái giá và 1 cái trống mà thôi..... Than ôi! Tinh cảnh thế, ai trông thấy mà chẳng buồn giùm cho Ông Thần vậy ư?

Đến nay, khác hẳn! thiết khác hơn trước rất nhiều, vì trong 3 năm nay hương chức và nhơn dân đồng tâm hiệp ý nhau, mà làm nên mấy Tòa miếu vô rất nguy nga, toàn bằng ngói xem qua rất đẹp.....Mới đây, có thiệp của làng gửi mời Diên-chủ ngày 29 và 30 tháng 4 Annam, ăn khánh thành miếu Thần. Thừa dịp, tôi đến trước là cúng Thần, sau xem công cuộc của làng lập thành đường bao!.....

Ghe gần đến bến, xem qua, cảnh đã đổi lạ hơn xưa! Nào là ghe hầu, ghe cuôi, xuồng lương, xuồng be, dậu thoi chạt rạch đầy sông.....Ngó lên bờ thấy: trong mấy tòa ngói đồ lâu lâu; ngoài lộ, thì quán xá cất giăng giăng (ấy là quán của ba chú chệc cất che mưa, dặng bán đồ ăn theo cuộc hát.) Nhà tiệc của làng chưng dọn nghiêm trang cờ-tam-sắc phất phơ bốn phía.—Người ta đi coi

dòng như hội...nào là nam thanh, nữ-tú quần áo nhúm nha, lũ bảy đoàn ba dầy đường, khắp nẻo!—Coi ra từ xưa đến nay làng này, mới có kỳ này là hơn..?

Khi ghe ghé bến, tôi lên miếu cúng Thần vừa rồi hương chức mời dùng ly rượu Whisky, thì nhâm lúc hát bội đang hát đánh dấu tuồng: thấy một tướng lượm-gách hăng hời, mặt rắng rục, râu lẩn quẩn bó bằm, ra sào khẩu múa men.....rồi nhảy lên ghế ngồi xưng tên...Tạ-ôn-Đình là hăng!—bởi ra mới rõ bát tuồng Sơn Hậu thứ nhì, lúc Pháo-dinh-Công chém sứ dè cờ, trở về trao báo cứu cho chúa.....

Coi qua ít lớp, rảo bước xem cuộc dọn chưng trong miếu thế nào! Thấy nghi tiết khá khen, bệ chưng chế xem qua vừa đẹp mắt; đồ-lễ-bộ tinh àu rực rỡ, biển thờ Thần thếp vàng, sơn đồ tốt-tươi.—Cuộc vẻn vang, nhờ bởi đồng người; tình hương chức coi ra, thượng hòa hạ mục. Xem rồi nghĩ lại: không dè hương chức và nhơn-dân ngày nay mà hiệp nhau làm nên cuộc dặng rõ ràng như vậy!

Rất mừng thay cho làng Đông-Lợi cuộc Khánh thành miếu thờ Thần dặng yên...khỏi lo kẻ qua người lại kêu, phiến như xưa.

một người Diên-chủ
N. Q. C.

Nguyễn-chánh-Sắt tiền sanh

Kính thưa ngài.

Bỉ nhơn, tự hỏi được nghe những lời khinh bạc, cái tướng giả-tâm, của tờ báo «Hoa-kiểu» mà ngài dịch ra dặng trong qui báo số 105 đó nghĩ mà đau xót cho cái quyền lợi của dân đoàn xã hội Annam ta biết là dường nào. Mà lời ngó lại của báo «Hoa-kiểu» chỉ ngay tờ «Nông cổ» mà báo ngài rằng.....

Có nhiều dều xâm phạm với cái ý kiến của ngài bình vựt cái quyền lợi Annam đó; lại thêm chê khen cũ đoán thế nước Việt nam ta, đem dân Bắc-kỳ mà so với dân Nam-kỳ chỗ này khôn, chỗ kia dại ra nữa. Bỉ-nhơn, thiết tưởng phạm những các hạng người ở đời có ai mà khời lỗi, còn cả trong một nước, có nước nào mà khời tệ bao giờ; ngay như bên Âu-châu Mỹ-châu là xứ văn minh trước nhất hết, mà cũng đi tất là thập phần-hoàn-toàn, tưởng gì như dân Annam hay là dân Chệc vậy mà hơn nhau những cái gì? kiếm cơm ăn dặng no bụng, rồi lại trở cưỡi người nhà nông.

Khi ngài đã dịch bài báo ấy ra rồi ngài lại tự tôn một cái địa vị cao thượng hình như không quan-hệ gì tới ngài, ngài lại giao cái trách ấy lại cho bạn đồng nghiệp, ai có ý kiến gì thì tha hồ bàn lèa, chừng chung cuộc rồi ngài sẽ «kết-luận» một bài đích đáng mà ngó với báo «Hoa-kiểu» Bỉ-nhơn thiết tưởng cho các nhà thiết-chiến mà dự dự như, ngài vậy, thì việc đoán thế, việc danh dự, cái lợi hại ra thế nào. Huống ngài là một người tự thì dóm dưng ra việc này vậy; hay là ngài sợ phan phui ra cho nhiều lời rồi người khách với người Annam có cái phong triểu ác cảm với nhau chăng? Mà ngài thử nghĩ cho kỹ ra coi người Annam ta nên rằng thân ác cảm tình với người Khách như tự hai ngàn năm trở lại đây, hay là nên rằng ác cảm với người Khách thì có hại gì đến nước nhà ta không? Ngài cũng thiết là một vị thừe-giã, cho nên lúc bấy giờ ngài mới ra mà bình vựt cái quyền lợi của người Annam ta, mà kêu oài với Chánh-phủ về vụ nhóm hội định cho số lua xuất cảng đó Nay mà ngài không đi gì tới việc ấy nữa, thì bởi tại cơ nào? Hay là ngài thấy các báo nói vậy đó là đủ klảm cho người Khách rồi mà ngài không nờ nói nữa chăng? Hoặc là ngài nghĩ rằng: báo «Hoa-kiểu» nói như

vậy đó là trăm dều phải cũ, chúng ta nên lấy những dều ấy để mà làm lời cách ngôn, bài điển thuyết, cho người Annam ta được chăng?

Vì bằng lòng tốt của ngài không phải như những lời của bỉ-nhơn bàn quanb bàn quản theo trên đó, thì chúng ta nên xin với Chánh-phủ dặng in cả cái bài báo «Hoa-kiểu» và cái bài quốc ngữ của ngài đã dịch sang ra đó, in một bên chữ Tào, một bên chữ quốc ngữ, dán nơi các nhà làng trong Lục-châu, và các nhà lồng chợ từ châu-thành cho tới chợ nhà quê, và các trường học (nam, nữ) trong lục tỉnh cho người Annam ta biết rằng cái giá tâm của người «Hoa-kiểu» tự bấy lâu.

Nay kính
Huỳnh-kim-Phong (Cán-thơ)

Bốn quán ấn hành bài này đây là do theo lời xin của M. Huỳnh-kim-Phong chứ Bốn quán chẳng hề can dự dều chi trong bài này

Đáp từ bài “Nan phân biện thiệt hư

Của ông Hòa thượng Minh Chánh trong
An Hà số 119

Chiều vừa rảnh việc nhà, xảy thấy trẻ em cầm qui báo An-Hà; tiện thiệp lật đặt báo trẻ đem xem, dờ ra coi tới bài «Nan phân biện thiệt hư» của ông thì thiệp bồi há đọc hết đầu đuôi; đọc đi, đọc lại năm ba bận rồi bắt tức cười. Cười là cười ông đã làm Hòa thượng còn thầy lay biện bác việc hồng tráp với tiện thiệp la phạo quán vận yếm mang. Mà tướng nói sao kia, chớ nói vậy ai đi bá phục sao!

Thưa ông! ông bắt thơ như vậy thì lấy làm hẹp hòi cho tiện thiệp quá! Và chẳng làm thơ đầu ai ra vận gì trời kệ miễn là cứ giữ thân dè thì thôi còn vận thì tự ý ai muốn làm chữ hay nôm tùy

thích nữa là còn âm cũng được chứ; vì như vậy; Xò có vô ở rỏ; lúc trước như báo cũn; có ấn hành hiển bài tới chữ Co...rời hi đất chữ Co là (ở em) kẻ thidat chữ Co là coi, chữ O và Rô kuómà phân biệt. Lại tiếp cũn; có tiếp trong qui báo A. Há lúc trước ấn hành bài "Khuyến đồ bát" vào tháng ấy cũn nhà. rãng, câu đầu nhà chữ "Thiên" thì người cũn đặt rãng: «Chúa thân» dám nói ông, sao lúc đó ông không ra mà biệt bác với người; hay là biết rằng người là đươc đươc nam từ rỏ sợ. Là mà quên! lúc ấy họ khi cũn; còn mà tham thảo là! Cho đến nay vừa thấy tiếp là phạn nhược chất liệu bỏ lên mở; ra mà dọa chơi cũn; là hiệp chơi cho thỏa lòng kien hành; chi mà tẻ vậy ông!!

Ông Hòa thượng! ông là người rất thơ ít nữa ông phải đọc từ bằng, xét từ câu gồm ý tứ cả bài thơ cho chính chắn, coi phải hay quấy rồi sẽ bắt có muốn gì đâu. Cái này không miên là nghe thoán qua rồi tự đắc nói đùa không rứng thì trặc chẳng kể đến họ tên đem vào nhật báo.

Này ông! Ông mà bắt cáo nháp đề của tiếp thiệp như rừa thì thiệp e họ ông còn chưa thông thời đại do a ông à! Nếu mẹ trong con mới đươc dựa cửa mà trông, còn vợ trong chôn; thì không nên dựa cửa; luật nào vậy há! ai câu đó, gì nên đó xin ông nơi thứ nghe báo.

Ông phải biết, phong tục Anam khác Tao khác, xưa khác, nay khác lâu lâu đời đời; mỗi mỗi đều cái cụn oau tâu; nên lúc này thì xe tâu nước nước thiệp đầu biết được; chứng nào chông thiệp về; nên lúc buổi nhớ tới ra dựa cửa ngồi trông, họa may có gặp tin chông hay chẳng? Cho lẽ thì mỗi bữa thiệp phải đến bến tàu cùng là bến xe mà don mới phải vì tình nghĩa vợ chồng xa cách đã lâu ngày sao lại không thương không nhớ.

Ông lại nói trưng theo tích Tào thì dờn

bà không có ra dựa cửa mà trông chông bao giờ.

Thiếp xin hỏi vậy chứ bà Võng-phu có bông con ra cửa trông không? Nếu không vậy; chờ đi đâu tới trên núi mà đến đó; hình kia nói đã đến nay theo ha thấy biết danh. Tờ: Tô hi ở không ra khỏi cửa chờ ai để; triển dâng sớ đươc tha chông, thiệp thiệp không biết sao vậy há! bắt là tại sách vở cũng là sự tí h lăm chớ không lẽ mà ông nói lớn đã vậy mà ông dám cả gan nhiệt xéo thiệp rả rợ dờn bà vẫn minh đàm chương mặt ra như thế.

Đa thưa ông! ông có hiểu chữ vẫn minh nghĩa là gì không???

Thiếp xin vô lễ lờ tôn lên rãng: (Chốt ông không hiểu vì háy lăm mà n; đeo cút nhọt sau lưng kuóm; chịu kiểm thế sau nhai, cứ bỏ họ chưa mở nươg hơi phát cứ phích hông ăn của bà tánh cho mập ấy có phải là đời thế hoặc dân đảng nươg nào cho qua ngày tháng thì lăm sao niều đươc việc tiến hóa trong thời đại này; còn việc tình tự sự thương nhớ trong cuộc vợ chồng ông có hiểu không? Như không thì háy in đi biết thì thôi..) chớ ai đời chuyện đã không biết mà còn rãng gàu có ma non với bà n; e rỏ há rã te tẻ, rãng ngựa bông. Chẳng phải ga hẽ ngựa hoa thì vậy chẳng biết chuyện phải chăng, còn khi không ma r; là tức nói gì? hay là tức hỏi An là ấn hành bài Hòa thượng lăm thì với bà trò của thiệp soạn đó tới có oán đến giờ. Ông đã làm Hòa thượng sao còn tiền tâm như vậy!

Ông hỏi: dựa cửa ăn nói gì mà quên há? câu hỏi này e sai nghĩa lý xa lăm da ông!

Thiếp xin thưa lại rõ ràng cho ông trông; và chẳng câu: Trông chông dựa cửa, mà quên ăn. Nghĩa là: ngồi dựa cửa trông chông một giờ một vấn; giờ này sang giờ nọ lật bát tới bữa ăn; mà trong lúc dương thương dương nhớ,

dương trông, trông hoài chẳng thấy thì lòng buồn bà máng ngó bông lờng nào biết dỏi là gì, nên quên phứt giờ ấy là giờ phải ăn cơm; chớ ăn nói gì mà dựa cửa ông nói đó sao nghe khó hiểu quá.

Câu trạng thứ nhì: Tre luống dâu lòng ngại rắp măn. Ông bắt rãng: « Nếu tre luống công trông, lại sợ lấp măn.» cha chả ông là người Anam hay là người dị quốc mới đến mà không hiểu tiếng Anam vậy ông? thà không hiểu tư thơ đến bởi thiệp, thiệp sẽ nói cho mà hiểu; chớ bắt thơ như vậy mà xin ấn hành vào nhật báo không sợ lục châu... hay sao?

Câu thơ ấy nghĩa là: Cây tre sợ chủ nó thấy chổi măn còn non, tre thì già, sợ là sợ chủ có đốn mà rào măn kia đi. Ý câu thơ nói về yểm cựu nghinh tân rãng học sách «Ấu học tu tri» lại kéo tội nghiệp chớ thiệp lăm nào, (Bỏ ông máng mà theo kinh kệ rồi quên hết sách Ấu học tu tri rồi sao chớ) hay là bị đa thơ rối loạn tâm)

Câu kết: Đéo dắc oanh vàng giận nghiêng rãng; bởi có bài cổ thi như vậy:

Đá khởi hoàng oanh khứ
Mạc sử chi thương đế
Đế thời kinh thiệp mộng
Đất dắc hương Liêu-tê.

Nên thiệp mới đặt rãng: Buồn khuôn khôn nháp Liêu-tê mộng; Đéo dắc oanh vàng; giận nghiêng rãng.

Giận nghiêng là thiệp giận chim oanh sao có kêu rần không cho thiệp an giấc chiêm bao đươc rắp chông nơi xứ lạ. Ông lại tưởng sai rãng: chim oanh giận thiệp ý kiến của ông rất cao sâu; cùng là tưởng thiệp giận chông thiệp cái mới lạ cho chớ! chông thiệp mà thiệp; giận nói gì; dẫu cho biển cạn non mòn đi nữa cũng khó mà tức mánh tình này vì càng xa nhau chừng nào thì càng thăm mà thương, càng thương thì càng nhớ lại càng khẩn khít hà tất lại giận.

Ông Hòa thượng! ông tưởng ông đã lảnh nghề lăm nên ông ra mà bắt bẻ bài thơ của thiệp như vậy; chớ ông không dè cũng trông lời bắt bẻ của ông còn có chỗ lăm mà ông có hay đâu! như là: (Thằng mô chi tẻ) nghĩa là gì. Thiệt tiện thiệp không hiểu đươc ông là người xứ nào? Bắc không phải Bắc; Nam chẳng phải Nam nên nói tiếng Anam mà thiệp nghe không hiểu. Đá vậy ông lại lăm hơi lảo thông thi phú bộ vận bài thi của thiệp mà mới mở câu đầu đã chẳng có quân thần nói giọng phan ngan bữa cuối. Ai đời vợ kêu chông bằng thằng bao giờ; vậy thì còn chi phong hóa; chớ chông chúa vợ tôi đã trời mất rồi sao chớ; còn chông thiệp đi cũng trở về chớ không phải để bỏ chi thiệp mà ông nhiee rãng thói bạc. Lại chông thiệp đi có một mình chớ không có dắc con đi hà tất lại nhiee luôn con nữa vậy chẳng là oan cho trẻ lăm ru? Đế thơ thì nhớ chông chớ không có nhớ con! lại thiệp cũng chưa có con nên tránh vậy chẳng là sai lăm mà không biết có lạc đế hay không a ông?

Ở ông nói dờn bà trông chông không phép ra dựa cửa sao bài thơ của ông cập luận lại như vậy:

Buồn bà xem non, non dạn trắng
Ngăn ngơ nhìn nước, nước da nhàu

Cha chả là hay! ý vị rất cao thâm đọc nghe thâm trầm biết mấy mà thiệp không hiểu ở trong chốn khuê phòng non nước đầu mà xem; bộ khi xem sơn thủy về thi phải, còn nước mà có da sao ông???

Thời thiệp xin nói sơ sơ; muốn hàm tình thì ngắt bụng, bầy nhiều lời cũng đủ. Từ rày sắp tới đầu ông có nói gì thiệp

cũng không nghe và không trả lời làm gì cho một vị ông là người ngoại xã hội, không cần cái lấy làm gì cho choán giấy nhứt trấu làm cho cực lòng khán quan mỗi nhất.

Miền nghị.
Mẫu-Đơn
Hòa-bình Bắc-liêu

???..Đó...Hòa thượng...Bach qua Hòa Thượng...Lời cô Mẫu-Đơn trần thuyết vậy Hòa thượng không lẽ hể khấn bắt ngôn!!... Nam vô...vô...vô bực!...Bon...bon.....ngã mận má!

Sài M...

Âi tin

Bốn quán hay tin biến cố: bà thân của M. Nguyễn-văn-Dinh là thầy Diên Dương tại nhà thương Cánh-thơ, đã ty trần ngày 25 Mai 1919. Cuộc tổng chưởng dạy an bài tại làng Thới-hương (Cánh-thơ)

Bốn quán kính đời hàng hi thống xin phân ưu cùng M. Nguyễn-văn-Dinh và chúc cho linh hồn của bà được bổng đảo tiêu diêu vào hương khoái lạc.

Bốn quán kính diếu.

Thi tập

TỰ THÁN

Tâm-sự hàng năm cứ rối rùi!
Ít khi thông-thả, ít ngày vui!!
Ở nhà chẳng ven, càng đau-dớn!
Nợ nước không xong, lương ngậm-ngùi!
Học-vấn muốn đến, còn thiếu-thiếu;
Sanh-nhai mấy kẻ, cũng lời-thôi!
Tuy không dui, diết đường dui diết;
Tay, cần còn nguyên, thõ bại cùi!!

Bán-sĩ L. M, thán!!

Khèn đèn đọc báo canh khuya!
Xét suy, tư tưởng, nợ kia trong đời.
Chong ngọn đèn khuya, đọc Nhứt-trình;
Xét trong thời-thế, buổi Văn-minh.
Nghĩ người Bôn-quốc, hám gan tài!
Thấy khách Kiều-cư, ứa mắt kinh!
Xót bấy cho ai, ki.ông hiệp trí;
Giận thay mấy kẻ, chẳng đồng tình!
Kinh dinh thương-mãi, trời Nam-việt;
Cho cả Hoàn-câu, hết thị khinh.

ĂN MÀY THƠ

Lộc cã, quyền cao, chí chã mãn;
Hoàn-câu, vui thú thã nghề-nga!
Mời, giêng tom góp dầy lưng lộn,
Thao, lược gồm thâu nặng túi mang.
Chiếu đất, măng trời, che lúc khổ,
Đèn trăng, quạt gió, dưỡng cơn nhàn.
Ở an, ăn qui, tuy không dặng,
Sống thã danh còn, tạt thế-ian.

CHÈC ĐỒ THƠ

Bến nước kia hai, chẳng lọc lừa,
Mãng cho gặp khách, thĩn tình đưa.
Nổi trời bao quân, khi nưn nã,
Qua lại nao mang, lúc sớm trưa.
Giã, tẽ leo lên, nghiêng vớ chịn,
Sang, tên bước tới, ngtra lòng đưa.
Tiết loài danh mộc, mà ra thẽ,
Mặt mũi liêu cho chúng đap bù a!
Lê-Mai, Hạnh-thông, (Cánh-thơ)

Hòn vận bài thi «Nước chóng trông hông lóng» của cô Mẫu-Đơn trong báo (An-Hà số 118)

Hác hèo đầu xui rẻ xích thẳng
Xa chóng máng nhớ dạ không ăn
Ban mai ra cửa kể vai vựa
Tối lại phòng loan nệm chiếu măn

Đoạn thắm lòng trông chòm ruột thã
Giấy sần môi ngóng mặt buồn nhũn
Canh tàng giãt mộng không n.oi hận
Gãm phạm xoi vấy phải cần răn.

Madame Tư-Ngọc (Ômôn ville)

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-ước..... 5 f 70
Đồng-Đương..... 5 70

Giá lúa

Từ 3\$ 90 cho đến 4\$ 00 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CÁNH THƠ

ĂN TRỘM.— Tại làng Tân-quới (Cánh-thơ) đêm 29 Mai 1919, lối 12 giờ khuya tên Nguyễn-văn-Lời hơi tâm bãng đi chài-cá với tên Cãng... Chài trót giờ mà không có cá, thua buồn, nên hơi tâm bãng trở về, khi về vừa tới bến, xảy nghe tiếng chó sủa om-sòm, tên Lời bõc nhảy lên bờ chạy lại nhà tũy cửa nhà trên đã mở-hoát, thì đã biết... biết chắt có đạo chỉ-h đến thăm! nên mau vào nhà đốt đèn rồi coi đó trong nhà đã mất hết 1 cái gương và 1 cái quả xách đần. Còn đạo chích mà mở cửa đó cũng đi đầu mất.— Tên Lời giận lắm, tri hồ ăn trộm người lối xóm chạy đến đều đi theo dấu..theo hoài, theo đến Miếu Thổ-Thần của Thầy-cụ hội-đồng L...thấy cái gương đã mở khóa, cái quả xách đần nằm tại Miếu; còn đó và người đều biếu mất.

Tên Lời thấy đồ tang-tành đó, mà không gặp dặng bộm, tức mình... liền lấy rương và quả trở về, bỏ, không thèm theo dấu nữa; sáng ra đăm tờ cơ chờ ngày sau gặp dặng sẽ hay...! Ấc tẽ thay! Hám ăn trộm vậy nó phàn-tang tại Miếu Thổ-Thần làm cho ông Thổ-Thần phải mang tiếng chửa gian!

ĂN TRỘM TRÁU.— Cũng làng Tân-quới (Cánh-thơ) Đêm 6 Juin 1919 lúc 3 giờ khuya; Hương-hào Cao-văn-Đá và phó Hương-quản Nguyễn-tri-Cầm đi tuần theo rạch Trà-mơn, xảy gặp hai người cỡi 4 con trâu (2 con lớn và 2 con nghé) lội dưới rạch, liền kêu hỏi: trâu gì mà đi di khuya vậy? Hai tên ởở lưng trâu nghe hỏi bõ trâu nhảy lên bờ tũn mất Hương hào và Phó hương quản la... ó om, mà theo bắt không dặng hai tên ấy... Nên dạy dân bắt 4 con trâu đem giam tại nhà việc, và có phúc bãm cho quan Chủ tỉnh và quan Điện-Lý rõ.

Qua ngày 7 juin 1919 lối 5 giờ rưỡi sáng có tên Phó hương quản Tân ở Tân-quới) và tên Nguyễn-văn-Lưu ở làng Tân-yên (Sadéc) đến tại Hương-quản và Hương hào mà xin nhận trâu ấy, vì là trâu của chúng nó bị ăn trộm đi (chưa áe!)

Kể đó, lối 11 giờ trưa có tên Phó-hương quản Nhon cũng ở làng (Tân-quới) chạy đến báo với hương quản và hương hào rằng: lúc 6 giờ sáng cũng ngày 7 Juin 1919 tên Chiêu và tên Sanh có bắt dặng 3 con trâu nữa...

Chắc trâu này bị ăn trộm đi!
Mà chưa biết chắc 7 con trâu ấy của ai?

CHÈC CHẾT.— Khách Thiên-Phang thuộc bang Triều-châu gốc ở bên Tàu, sang Nam-Việt hỏi nào chẳng biết, chớ đến ngụ tại làng Tân-quới trên mười năm nay, chuyên một nghề chèo ghe sang lúa.— Bang đầu nghèo quá, cưỡi một người vợ Anam.— Đến sau sang lúa lời nhiều vì nhờ ơn Bà-thủy độ (lúa trợn nước) nên sãm thêm ghe cà-dom, và cắt nhà cửa, lại thấy em ruột vợ lớn lên coi khá bèn nãng-nĩ với ông gia vợ mà cưới lòng con em vợ nữa! (thiệt có phước cho chú rẻ chęc!)— Từ đấy Thiên-Phang càng ngày càng khá; mới năm rồi đây sãm thêm một chiếc cà-dom chớ trên 1.500 giá— Chęc Tiểu-Phang ngờ sồng

trăm năm đặng gây nên cuộc đổ sộ tại xứ Trà-mơn mà chung hưởng cùng chị và em vợ! Nào hay dân, mạng vắng với mới 41 tuổi... đau không mấy bữa đến mồng 3 tháng năm Anam hôn đã nương gió khuy về Tào; bỏ xác lại qua ngày mồng 6 lấp vùi nơi đất Việt.

Cuộc mai táng Tiều-Phang, cũng có nhà vàng nhạc-lễ. Và tiếng than kẻ cũng rùm tai...

Không chỉ lạ, cũng như mấy đám xác Khách kiều cư khác vậy. Nhưng có một điều: lâu nay chông chết thì vợ để tang than khóc là thường lễ. Chớ như Thác Tiều-Phang này chết, lại không phải vậy! vì chẳng thấy vợ để tang than khóc; chỉ thấy chị vợ và em vợ mà thôi? **Hi-Hi!**

AN CẤP. — Thị sáu Công người quán Đông-thành trung phái bình, nên vào làng Tân-quới ngụ nhà hương B... mà uống thuốc.

Ngày 3 juin thị Sáu soạn lại đồ trong valise sao mất hết 1 cái áo xuyên màu tím — Thị Sáu liền thưa với thấy hương B...! Thấy hương tra hỏi ra mới hay tên Bông là đứa ở, lên ăn cấp! Hỏi Bông ăn cấp áo tím của dờn bà làm gì? Bông nói: ở mướn lâu tiền trước xài hết nay nghèo quá, không tiền mua quần áo bán và thuốc hút, nên lên cầm đồ cái áo xuyên-tím đem về cậy mẹ nó là thị Cường bán giúp, dặng nó lấy bạc mua đồ dùng... Nay đồ bỏ ra thì nó xin đem áo trả lại vì áo-tím cũng còn màu tím chớ chưa đổi sắc!

Vụ này hương quán làng Tân-quới có giải đến quan Biện-lý giam mẹ con tên Bông...

N. Q. C. lại tin.

OMÓN

BỊ GIẾT CHẾT. — Ngày 2 juin 1919 lúc 4 giờ rưỡi chiều tại tru đá 19 k. đường Cánh-thơ — Longxuyen có một cái tử thi bị kẻ giết chết và lột trần trướng

Người gặp lập tức đến báo với thấy phó tổng Thới-Bảo, đến nơi mà khám nghiệm, thấy tử thi ấy nơi bàn tang có 1 vết, lỗ tai bên hữu 1 vết, miệng ra máu, gáy cổ và mình mẩy lột trần trướng bỏ dưới mươn dựa mé lộ.

Khi hỏi ra thì tử thi ấy là một người dờn bà tên là Dương-thị-Điền 34 ans; là vợ của cựu xã Thiob ở làng Bình-phước đi chợ Omón mà kiếm xã Thịnh, đi mới tới đó thì bị kẻ cõn đồ giết chết.

Thấy phó bèn dạy làng lập tức chở tử thi đến báo với quan Biện-lý, qua ngày 3 juin quan thấy mô khám vết tích rồi cho phép đem về chôn — Vụ này thấy phó Thới-Bảo còn đương truy tầm kẻ sát nhưn rất ghê gớm ấy.

J-Phước.

CAIRANG

MỘT ĐAO THÍCH TỬ. — Trong đêm 10 Jun 1919 lúc 10 giờ tối tại Cairang (Cánh-thơ) có 1 vụ đâm chết, người bị đâm mà chết là Huỳnh-thị-Sang 24 tuổi còn tên sát nhưn là Nguyễn-văn-Xuyến 25 tuổi. Vụ sát nhưn này nghe lai bởi cứ như vậy: Huỳnh-thị-Sang ngày trước có 1 người chồng ở với chồng đó có 1 đứa con, thế khi cơm không lành canh không ngon nên thị-Sang bỏ chồng đó theo tên Nguyễn-văn-Xuyến này dặng ít lâu chỉ đó. Nay thị-Sang lại cố ý muốn trở về với chồng cũ, cũng đòi ba phen muốn giết tên Xuyến, ki ông dặng vì tên Xuyến còn thương nên chẳng đành để thị-Sang vác mặt. Bộ khi thị-Sang cũng đang nằng quyết giết tên Xuyến mà trở lại tình xưa, nên tối bữa đó Xuyến kêu thị-Sang ra sau hè nói chuyện, rồi dâm 1 dao vô bụng thị-Sang ngã xuống chết liền.

Làng xóm tựu tới bắt tên Xuyến và giải tử thi thị-Sang cho quan Biện-lý tòa Cánh-thơ ngài giam tên Xuyến vào khám rồi phú cho thấy quan mô tử thi thị-Sang thấy bị đâm lũng bao tử nên phải chết liền như vậy.

HIÊU MÓT
Trần Mạnh

Ở đường mé-sông, cầu cầu tàu Khách-Trú — **Cánh-thơ**

Có bán đủ thứ: Rượu-tây, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tây (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thể-cách kim-thời, vân vân.....

Kính càn Lục-châu Quân-tử

Tiệm tôi mới lập, bán đủ các thứ hàng hóa đã kể trên đây; hàng nhưn là n. on và tờ, lại còn rẻ hơn các nơi

Tôi có lãnh ban CONTRE REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là các cách châu thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chứ-tồn lập tức. Nói tóm 1 đến là: chứ-tồn có cần dùng vật chi, ở tại Cánh-thơ có bán, thì tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chứ-tồn dặng vậy.

Xin chứ-tồn Quý-khách, tương tình đồng-ban, ra ơn chiếu-cổ, giúp nhau, dặng mau lần-hộ trong nẻo thương-trường, thì ơn ấy rất nên thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

PIERRE PHAN-VAN-VAN
DIT VANG

Geometre civil
Longxuyen — Chaudoc — Sadee

ARPENTAGE
Délimitation et Bornage
EXPERTISES

Ong Phan-van-Vang
(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGÁCH
LONGXUYEN — CHAUDOC — SADEC

lành đạt điển thờ.
Phân giải hạng,
Tương phân thổ sảng,

Công chuyện làm kỳ
cang và lín giá nhẹ

Điện chò có cần dùng
xin viết thư thương nghị.

Cáo bạch

Có bán cang viết "PORTE-PLUMES A RESERVOIR" người viết bằng vàng thiết cao "PLUMES EN OR CONTROLÉ"

không sét, không mòn. Có khẩu (A; GRAF) một đầu thì hút viết, còn đầu kia thì viết chi (PORTE-MINE); có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cọng chì để thay. Cây viết này nên dùng giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo cang viết năm cũ, nội đồng của khách-trú bán đó.

Mua vé, nếu



xài không dặng không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại. Bản hiệu sẽ trả tiền lại đủ.

Giá một cây là (có hộp, có compte-goutte) **4\$50** Mua nguyên lỗ về bán lại cang tính giá rẻ hơn nhiều.



Trữ bán tại nhà in An-Hà **CANTHO**

NAM HỒNG TẾ

Trong đời chẳng có vật chi trọng, hơn là mạng sống của con người; muốn được sống lâu thì nhờ có khí huyết đầy đủ; Huyết suy sức giảm, thân thể hao mòn sanh chứng kia bệnh nọ, rất hiểm nghèo hoặc trở nên xanh xao biếng ăn, biếng ngủ, bần thần, đã dưng, trí hóa kém suy; vấn tác một lời, máu là cội rễ mạng sống con người, máu lớt, sự sống được vững vàng; huyết kém thì suy nhược; chẳng khác thảo mộc, hễ mù không thành vườn phải héo phải khô.

Cây được xanh tươi, nhờ năng vung phân, tưới nước, con người được tráng lực, thì nhờ năng thuốc thang bổ dưỡng.

Bởi ấy kẻ giàu người nghèo, ai ai cũng muốn tìm thuốc hay mà bảo thân cùng cho mau lành bệnh.

Song le thương ôi! Tiên mất tạt còn, nghĩ đến đó xốn xan tất dạ.

Ấy là dùng thuốc chẳng thích hợp; phải biết đời tàn hóa chứng nào thì bệnh sanh nhiều chứng lạ lùng.

Tôi rất hữu hạnh mà trình cùng quý ông quý bà tương lâm.

Nay nguyên có một cha sở thuộc địa Annam lãnh nghề Y thuật, thấy trong xứ ta sanh nhiều chứng bệnh lạ; như là bệnh nóng lạnh dương thời, gọi là: **(Grippe espagnole)**; người mới ra lòng như tờ, chế luyện một tế thuốc này là: **NAM-HỒNG-TẾ**, gốc một phương thuốc của các vị Tiên-Đế Triều-Nam, mà tổ tiên người truyền đến ngày nay.

Thuốc này cứu bệnh như thần đã cứu nhiều bệnh rồi, chẳng phải là lời nói hào huốc, nếu ai mà dùng rồi thì mới biết là mẫu nhiệm.

Thật là thần-hiệu, thật là báu được, thật là quý trong đời; để mà cứu mạng con người.

Phương thuốc này chủ trị các chứng bệnh sau đây.

Bệnh nóng lạnh dương thời gọi **(Grippe espagnole)**.

Đau trái tim, gan, phổi.

Ho lao, ho súc huyết, ho gió, các thứ ho, suyễn.

(Ho lao, còn 1^{er} và 2^e degré thì cứu được, qua 3^e degré thì giúp dặng sống lâu).

Ít máu, xanh xao, da huỳnh dăng.

Ăn uống không ngon và chậm tiêu.

Ngủ không được, hay mơ, chiêm bao sợ hãi, bần thần đã dưng.

Hối hộp, giựt mình, tê bại.

Nhứt mồi, đau lưng, đau hông.

Con nít ẻo uột, chậm lớn; bị cam tích, hay sứa và đẹn khóa.

Bờn bả có thai xanh xao (nên dùng dưỡng thai).

Bờn bả có con, ít sữa (dùng thuốc rồi sữa nhiều).

Phong phù, thũng các thứ.

Các thứ kiết: Đau bụng báo.

Cứt dăng đại tiện.

Bón uất dăng tiểu tiện, nóng gấc.

Phong hàn, thứ thấp, bang cua, lưỡi trắng và các thứ bang.

Rét.

Trúng thure, no hơi.

Nhứt máu dòng và các thứ nhứt máu.

Chối nước, bụng lớn và dày da bụng.

Đường kinh nguyệt trời sụt, bầm dợt, nhiều hay là ít, bạch đới, huyết băng.

Nếu không đau dùng thuốc mỗi ngày thì được bổ sức: ăn ngủ ngon và phòng được các bệnh kể trên đây.

CÁCH DÙNG

Vò viên bằng ngón tay giữa người lớn, rồi đặt cho kín để bao lâu cũng được nhưng mà uống gói nào vò gói ấy thì tốt hơn, vì sợ dầy không kín mà mất sức thuốc.

Người lớn: Ngày đầu, cùng bốn ngày sau thì phải uống 2 hay là 3 viên, tùy bệnh nặng nhẹ, lâu mau (mấy ngày đầu phải uống cho khá, đường đại tiện mỗi ngày cho được, bốn hay là năm lần).— Nếu uống ba viên trong tám giờ đồng hồ không đau bụng thì phải uống thêm một viên nữa vì chi đầu khiến chưa nổi bệnh; nhưt là bệnh uống lạnh phải uống cho khá. (Uống nhiều không hại được, uống đến nửa gói).

Sau thì bớt lần lần cho đến còn 1 viên, uống như vậy cho đến khi có da thịt thì mới thôi. Uống thuốc với như có đau bụng thì chớ sợ vì là trúng bệnh. Sẽ tiêu đồ độc và dâm tanh hôi cùng nhưng vật như uế khác tích tụ đã lâu năm, mà làm bệnh cho mình (khi trong mình hết độc thì uống thuốc không đau bụng nữa).

Con nít: Bệnh lâu thì uống bằng người lớn, mới trực nổi.

Bệnh nhẹ thì uống một viên trong bốn, năm ngày đầu, sau bớt lần còn nửa viên.

Thuốc uống với nước trà và không cữ chi cả. Uống giờ nào cũng được.

Uống thuốc rồi được ăn uống như thường.

Thuốc này chẳng phạt tí.

GIÁ BÁN:

Mỗi gói là..... 0 \$ 50

10 gói thêm một gói.

Từ 30 gói sấp lên, mỗi chục thêm 2 gói.

Thuốc sẽ gửi contre remboursement (thuốc gói lẻ thì đem tiền ra nhà dầy thép mà lãnh).

Xin để thư cho:

Monsieur TRẦN-ĐẮC-NGHIÃ.

Quản-lý An-hà Nhựt-báo,

CANTHO.

BÁN

1 cái xe hơi 4 chỗ ngồi, hiệu Peugeot còn tinh hảo. 4 cái caoutchouc mới thay
GIÁ..... 1500\$00

Muốn mua xin viết thư cho Báo quán An-Hà mà thương nghị.

Võ văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thom lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 Novembre 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thấy giáo cần màn con nít học mau tàn phát vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tín giá như vậy.

Học ngoài (không ăn ngủ).....4\$

Học và ăn buổi trưa,7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Đốc học trường Võ-văn cũng thâu, cứ mỗi phiều 100 francs thì kể là:16\$

Bữa 13 Juillet bài trường tới 15 Août thi tự, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thi tự. Bà con có bác ai có dịp đi Cánh-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì, xin gởi thư cho Ông Võ-văn-Thom, thì lập tức có thư trả lời

BAN

1 cái máy hơi sức mạnh 6 ngựa, có đủ đồ phụ tùng sẵn sàng, (carburateur magnéto, boîte de changement de marche)

Mua về gần vô ca-nốt tiện lắm.

GIÁ.....200\$00

Muốn mua xin viết thư thương nghị với Báo quán An-Hà.

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có báo hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì màu xanh, đầu đỏ

1 cây viết mực có găm ngòi viết

GIÁ MỖI BỘT LÀ 0\$40

Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ lắm, xin viết thư thương nghị.

Kính cáo

Thuốc gói hiệu Globe

(TRAI ĐẤT)



Mấy tay thường dùng thuốc đến cho thuốc Gói-lốp là được, khỏi ốm, hút không khô cổ.

Một mình hãng DENIS-FRÈRES có trữ bán sỉ mà thôi.

記善曾

TẶNG THIÊN KỶ

DIT

TẶNGNHAI

Entrepreneur des travaux de construction (Cánh-thơ-Ville)

Chỉnh soát các công việc

— HỒ VÀ MỘC —

CẮT NHÀ—LÀM HÀNG RÀO—ĐỨC CỔNG BẢNG ĐÁ TRƯNG- CIMENT- ĐÓNG CỬA LÁ SÁCH- CỬA LỌNG HỒ- VẪN HOA TÂY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy mực thành tính làm đầu.

Các việc tôi làm, thì tôi hết lòng lo lắng cho toàn vẹn, cho mau mánh, những thợ của tôi đều là thợ lựa, rút tay giỏi khéo không nĩa thối. Xin trong chợ quán từ, ai muốn mượn tôi làm việc chi thì khá viết thư cho tôi, hay là dờ gót đến nhà tôi: CHÂU-THÀNH CÁNTHƠ ĐƯỜNG SAISTENOY (CÁU TÀU LỚN) NGANG CỬA QUAN TRẠNG-SU GALLOIS MONTEBRUN MÀ THƯƠNG NGHỊ—Còn về việc tờ giấy chỉ chẳng hạn, nếu có dấu Hiệu tôi mà không có chữ tôi ký vào, xin chú ông khá lưu ý rằng đó là không phải của tôi thật, vậy nên tôi chẳng hề obin biết tờ giấy ấy bao giờ

TẶNG-NHAI

Cẩn-khả

Hậu thạnh

Giao tiếp thương mãi hội

CU LAO MÂY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mười ngàn tạ lúa (100000) Hùn mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn

hùn học tính theo số lúa trên đây, vì nào muốn hùn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn Tinh mánh mùa lúa chia lời.

Cúi xin quý vị sáng lòng hiệp vốn mà lo đều ích lợi chung và mở đảng thương cho bạn mình mau nhẹ bước.

Như muốn hỏi đều chi trong việc hội xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tứ chủ hội Thương-mãi sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cần khẩn.

Một vic khá lắm

Có quan Giám Đốc Quesnel sáng lòng muốn bán hai sớ ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mýtho) sớ thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sớ thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tổng-đốc Lộc, kinh này xống mới vét lại lổu lổm, bề ugan chừng 40 thước nên tiện bề chớ lúa ruộng lắm, và như muốn chớ lúa thặng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lắm.

Hai sớ ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lắm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười ba cái địa, cá rất đại lợi. Có một sớ đất khác kề cận với hai sớ ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao giá bán.

Hai sớ ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giạ.

Ai muốn mua hai sớ đất ấy xin gởi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigoo, hay là gởi cho sớ Nhựt trình An-hà tại Cánh-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ.

BÁN THUẬN MẠI

Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc

1465 mẫu ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa trung-nhi (Long-xuyên)



AI có cần hỏi thăm đều chi thì gởi hơ cho ông Võ-văn-Thơ, Colou à Cánh-thơ mà thương nghị.

NAM HỒNG PHÁT

KHÁCH-SANG

ở ĐƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngang Gare xe lửa Saigon-Gò Vấp chợ Mới
Saigon

Bán rượu tây, và chó mướn phòng ngủ, sạch sẽ và rộng rãi mát mẻ lắm, quý ông, quý khách có đi Saigon xin dời gót lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lắm.

(HUỖNH-HUÊ-KỶ)

LÊ-KHANH-TRINH

Géomètre-civil

CANTHO

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ

CANTHO

Lành đạo điền thổ

Phân ranh hạng

Tương phân thổ sản

Công chuyện làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

Xin ghé mắt

Truyện Ngũ-phụng-Lão của Trần-văn-Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang Cánh-thơ. Vậy xin đồng hương liêu vài cát tiền láng phí mua đọc giúp vui giấy lác, giải muộn thoãn cũng được vài canh. Trước là coi cho liêu khiên ngày giờ sau hãy đều tề mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngộ làm!!!

Giá mỗi cuốn là..... 0\$20

AI mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuốn giá..... 0\$20

50 cuốn giá..... 6\$50

100 cuốn giá..... 12\$00

**TAI NHÀ IN
Imprimerie de l'Ouest**

CANTHO

CÓ BÁN SÁCH

- 1.— Kim Túy-Tinh-Từ, giá là 1\$20
- 2.— TRUYỆN KIẾN TÂM LIỆT NỮ (Roman moderne) par M. Lê-trang-Thu giá là..... 0\$30
- 3.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim giá là..... 0\$50
- 4.— TUẦN TRA PHÁP LỆ (Sách dạy hương chức phụ tá của quan Biện-lý) par M. Võ-văn-Thơ: giá. 1\$20
- 5.— LE BUFFLE (vol et recel de buffles) moyen à prendre pour essayer de le prévenir) par M. Võ-văn-Thơ giá là..... 0\$30
- 6.— Đồng Âm-tự-vị có phụ nhữg chữ không phải đồng âm mà khó viết) giá là..... 0 30
- 7.— Đồng Âm-tự-vị (chữ Langsa) giá là..... 0 60
- 8.— Contes et légendes du pays d'Annam, (dont 0\$20 an profit de la Saigonnaise-patriotique) par M. Lê-văn-Phát giá là..... 1 40
- 9.— Méthode de lecture illustrée par Boseq..... 0 80
- 10.— Méthode en Quốc-ngữ par Boseq)..... 0 50
- 11.— Lecture franco-annamite (par Boseq)..... 1 00
- 12.— Leçon de choses (par Boseq) 0 60
- 13.— Morale pratique en quốc-ngữ (par Boseq)..... 1 00
- 14.— Morale pratique en française (par Boseq)..... 1 00
- 15.— Notions d'hygiène (par Boseq) 0 50
- 16.— Arithmétique Bazenant cours élémentaire
- 17.— Arithmétique P. Leysenne cours élémentaire
- Arithmétique P. Leysenne Année Préparatoire

- Arithmétique P. Leysenne 1^{re} année
- Arithmétique P. Leysenne 2^{me} année
- Arithmétique P. Leysenne 3^{me} année
- 18.— Grammaire Larrive et Fleury, année préparatoire
- Grammaire Larive et Fleury Cours élémentaire
- Grammaire Larive et Fleury Cours Moyen
- Grammaire Larive et Fleury 1^{re} année
- 19.— Grammaire Claude Augé Cours préparatoire
- Grammaire Claude Augé cours élémentaire
- Grammaire Claude Augé cours Moyen
- Grammaire Claude Augé cours Supérieure
- 20.— Géographie Foncin Alinot " classique année préparatoire " Cours moyen
- 21.— Lecture A l'Ecole par Russier et Baudet
- 22.— Lecture Autour de l'Ecole par Russier et Baudet
- 23.— Premier livre de lecture G. Bruno.
- 24.— Lecture Mironneau cours Moyen
- Lecture Mironneau Cours préparatoire
- 25.— Memento de poche
- 26.— Memento Larousse
- 27.— Dictionnaire Fr. An^{te} broché
- 28.— " " relié.
- 29.— Dictionnaire Gazier
- 30.— Dictionnaire Armand Colin.
- 31.— " Petit Larousse illustré
- 32.— Syllabaire A. B. C. (par Đđ-quang-Dần
- 33.— Recueil de Morale en Quốc-ngữ par Diệp-văn-Cương
- 34.— Couró de Morale par Ng. Đlah.

QUẢN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƠN: LÈ-TAON

60, Rue de Canton, 60. - Cholon

Cung tạ Minh Y

A Monsieur QUẢN-TÍN-KÝ ĐẠI-DƯỢC PHÒNG

Tôi rất cảm ơn tiệm HIỆP-AN có gửi đến cho tôi một hộp thuốc QUẢN TỬ TRĂNG CANG HOANG và một hộp SÂM NHUNG BỔ THẬN HOÀN hiệu Quản-Dức-Tế tôi dùng biết sức mạnh, da tăng khi huyết trắng kiên tinh thần sự coi ngó sáng ang mới biết là thuốc của ông chế theo kiêm thời thiết là thần hiệu, rõ ràng Quản-Tế thiên hạ, bổ ích cho dân quốc thiết công đức của ông đáng ghi vào thẻ bạc

Biên-Tu lĩnh khánh hòa tỉnh

Chánh báo phẩm

NGUYỄN-NHƯ-CANH thơ bái

SÂM NHUNG BỔ THẬN HOÀN (thuốc bổ thận giá sâm nhung)

Dâm trường trong thân thể con người, thân là cột rễ, nếu phần tiên thiên hao kém, hậu thiên thất dưỡng thì phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dặng mạnh giới. Nếu tiệm tôi gấu lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hạng nhất, điều hòa huyết mạch bổ thận tráng dương, tư nhuận mật mảy, khoẻ hòa ti vị, bồi khí sung thần, hoặc bởi sắc dục quá độ, mệt mỏi di tinh, bạch trược, lậu tinh tiểu đấm để, nở bởi lai láng hoặc hạ người suy nhược, thận kém tinh hàng cử động yếu ớt, lỗ tay chảy nước, mỗi gối đau lưng. Các chứng về hư tổn má sanh, dùng đến thuốc này đường cây khô được nhuận mưa móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp sáu hoàn giá là sáu cất 0\$60

THIÊN KIM BẢO KHÔN ĐƠN (thuốc bổ khôn (bôn bà) chương tử)

Thuốc này trị bệnh đờn bà con gái huyết khí suy nhược, thân thể ốm o, nhan sắc vô vàng, đường kinh không đúng kỳ hoặc trối hoặc sục, bạch đai hạ, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lậu, hư thai, tiểu sản, nơi từ cung lạnh chậm con, hoặc sung sức quá bội, ngan trở đường sanh dục, chậm thai nghén, hoặc con gái lớn lên bề đường kinh, bồn huất làm lớn bụng. Ăn ngủ không ngon, no hơi, nhứt đầu sanh chứng nhứt gào, mỗi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít, không chứng, hoặc đờn bà có thai, bệnh trướng lên. Các chứng hư tổn dùng đến thuốc này thì lành mạnh. Bởi bởi khí huyết chương tử lương phương.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán 1\$00

PHARMACIE SHANGHAI

TRÔNG RĂNG VÀ THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIỀU-CUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188 - Cholon

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3 - Saigon

(Ngang nhà giầy xe lửa Saigon-Cholon gần chợ Mới)

Bổn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhãn «Con Bướm Bướm» làm tin, chừ qui vị cơ mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhãn «Con Bướm Bướm» mới là thiết thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giả uống vào thêm hại

Bổn Dược Phòng có gửi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SON, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giùm y giá của tiệm tôi, hư qui vị ở trong Lục Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sang long gọi cách Contre remboursement. Còn tiền gửi về thân chủ phải chi

DỊCH CHỈ KHAI THÂN TỐ

THINH THÍ THỨ LAM

13. - Trái à-na chễ nên thuốc ho

Phạm bị chứng ho ấy phần nhiễm bởi Phong hàn ngoại cảm nhập vào phổi làm cho ngãn hơi thở mới saub ra chứng ho, cho nên mới ho, thì mau trị chớ để lâu ất táub mạng rất hiểm nghèo. Các thầy danh y bên Đông tây hiệp ý xét kỹ chế ra thứ Cà-na này có tâm thuốc rất hay hơn các phương khác dộc lòng truyền để cứu dân độ thể trong cuộc về sanh hạng nhứt; dầu đờn ông đờn bà con nít chỉ hễ ho có đàm, ho tác tiếng, ho cả ngày cả đêm bởi trái thời tiết mà ho, các chứng ho, bất luận lâu mau, hễ dùng đến trái Cà-na này mà ngậm tức thì thấy công hiệu thượng phẩm.

Người lớn mỗi lần ngậm hai trái, con con nít từ 5 tuổi đến 10 tuổi mỗi lần ngậm một trái, mỗi ngày ngậm ba bốn lần thì thấy thông khí tang đàm hết ho bằng như không bị ho bằng ngày dùng đôi ba trái cũng có ích lắm, la saub nước miếng đã khác, giúp sức khỏe tinh thần, thông ti vị, tiêu thực, thiết là một thứ thuốc bổ phổ trị ho rất thần hiệu vô cùng, xin chừ qui vị dùng tới thứ thì mới rõ là một thứ thuốc ho rất hay hơn các thứ khác.

Mỗi hộp chắc giá là..... 0\$20

12 hộp chắc giá là..... 2 00

HUỆ LIỀU CHỈ THÔNG THANH ĐỘC HOÀN

(7) Thuốc trị các chứng sang độc

Chứng sang độc (Huệ-Liệu) là một chứng hại to, hễ uặng thì hại cho cháng tộc, còu nhẹ thì hại hồn thân; há ai lại không biết gọi là bệnh sang độc hay biến nhiều chứng bệnh rất hiểm nghèo, hoặc là dưng mai, hoặc là woc cùng quình hoặc nơi đầu âm lỗ, hoặc nơi dưng vật có mục như chẻ trây lỗ, hoặc ngứa nhứt, hoặc lậu độc các thứ ghê vechứng sang độc thì đều làm hại cho thân thể nếu không gặp thuốc cho thiết hay má trị thì độc nhập vào xương cốt làm cho nhứt gân, mỗi tay mỗi chơn, đi đứng chẳng yên, sanh ra mất máu, mặt mày xanh xao khô khang ti vị.

Cho nên Bổn Dược Phòng xét kỹ mà chế hườn thuốc này đã để uống mà mùi lại thơm ngọt dùng liền thấy công hiệu như thần, đảm chắc chẳng có thuốc nào hơn dặng. Phạm bệnh sang độc bất luận đờn ông đờn bà, già hay trẻ hễ mang chứng sang độc như đã nói trên đây bất luận lâu mau hễ dùng đến thuốc này táug các thứ độc, liếng lạt da thịt như củ, hết nhứt hết mỗi mà lại trừ tuyệt gốc độc trong mịch, không còn tái phát lại nữa, mà lại khỏi lở loét hậu tự về ngày sau. (Là saub con mạnh giới luận luôn.)

Cách dùng: Mỗi lần uống một muỗng với nước trà, mỗi ngày uống hai lần, sớm mới thức dậy uống một muỗng, và tối trước khi đi ngủ uống một muỗng. Mỗi hộp đều có cái nhãn «Con bướm bướm» mới là thiết thuốc của Bổn hiệu Tại Saigon, nhà số 23 đường Pellerin, có trữ bán lẻ.

THIỆT GIÁ

Mỗi hộp..... 1\$50

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kin lập—Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LA CHỦ TIỆM

Kính lờ cho quý ông, quý thấy rõ, tiệm tôi làm bánh mì rỗng bột mì tây, mua tại hãng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì để trong tủ, kiểu co rộng nước kiểu lều không đẩu, ruồi bu không được lại, khỏi ai sờ tay dơ, ai muốn mua ở vào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bạng đong bạng trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Thuốc điều hiệu Globe

(TRÁI ĐÁI)



Có gói 10 điều

Có gói 20 điều

Hút đã ngon, de dành lâu được không mớ, không mục.

Tại Hãng DENIS FRERES có trữ bán

Cantho.—Imp. del'Ouest

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và đồ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành bấp mướn đèn khí đá (carbure) beo cuộc quan, hòn, an, ế, kỳ yên, Tân gia, hạ thọ, khăn đen bằng nhiều tây và khăn bông tốt bượng bạng, bán mới và bán lẻ vỏ ruột xe máy hiệu Michelin, giấy bảm-ét đủ cỡ đóng theo kiểu kim bời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lưỡng mà ới contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà hơ mà lành đồ và đi cho gia đồ phụ ông in sáng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courau)

Trương-văn-Hanh.

Cầnkhái.

Phổ cáo Đồng bạng

Kể từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cáo-thơ, tạo sáng đến rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mãn-câu mua giúp, ngày này thanh-hành,
Thạnh-nhân đặng cứu hàng rộng mở
Mây sớm thêm, thấy thợ tin rỗng,
Lành in chi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
Thiệp-tan.

Toa, số, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chi sách đóng tin thời
Lưng da, lưng bó, để đời ít hư.

Sách in sáng, tinh từ, Kim Túy,
Tự điều cùng Sở kỹ Đại nam.

Tuần tra Pháp lệ, dạy khảm,
Cách thi bảm an, thiệt làm rất hay.
Thước, viết nghiên sáng đầy đủ bạng.

Thiếu chi dầu giấy lạng, mực ngời,
Chuồn trao, nao Phải nhữg lời.

Sang chơi t chuyển xin mời các ông
Toy vật liệu, may không để dờ,

Bồn quán nào dám phụ ý ai,
Khó nhọc thứ may chẳng nài,

Miếng cho đẹp da Quý-ngài là bơn.
An-Hà An Quán Bì Saintenoy Cán-thơ.

Đấu kính.

Le Gérant: TRAN-ĐẮC-NGHĨA