

DEPOT L'OCAL

NAM THU BA. — SỐ 120

JEUDI 12 JUIN 1919

LE COURRIER DE L'OUEST

EDITION EN QUOC NGU'

AN HÀ NHU'T BÁO

安 河 日 報

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHU'T TRÌNH

PHONG CÓI ĐÔNG-DƯƠNG

BỒN CHỦ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỘI SỐ.....	0. 15

BỒN CHỦ LANGSA

TRỌN NĂM.....

SÁU THÁNG.....

BỒN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM..... 7\$00

SÁU THÁNG..... 4, 50



Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhụt trình xin viết tho
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhụt trình thi kê từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THÂN HIỆU

Bản Được Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-linh; nên bồn Hiệu ẩn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lâm, hiện là: TRUNG-HUẾ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hễ uống vào nói trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia sối ve 0\$30, sối lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÀN PHONG THẮP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thường hàng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiêt là một thứ rượu thuốc rất nên thân hiệu.

Nó trị bệnh như: đau phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thống đớc đi đứng chẳng an, đau oaura thân mình, (kêu là báu thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thiỷ, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giòi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh họan.

CƯỜNG CHƯỜNG BỎ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rát rồng những thuốc tốt thường dạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sác, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bỏ huyết và thêm sicc mạnh cho con người.

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thần hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, từ chi mỏi mặt, dòn bà đường kinh không dung, bạch đái xích-đái đơn bà sanh đái yếu duỗi da mặt mét vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tốp thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh bỏm huyết, khỏe khoán tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trùm obunting vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì đầu bịnh chỉ nó trừ cung nói.

BÀ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong anh khỏi mang tai, bình ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chợ như những người tinh thần hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lở tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư

Bồn được phòng hằng da tâm chū ý, tiêm Phương kia thế nọ hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hễ am hư thì bỏ am, dương hư thì bỏ dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết bạc, thận huy kém hao, hễ uống rượu thuốc này thì dặng trắng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc chắn có sanh con, thiêt là một thứ Vệ-sanh chi tánh được đó

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiêt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hễ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền

Đau trong xương, từ chi rủ liệt, di bước không vững, da vàng, chớp thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thút tích, cốt khitim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dể thường, thiêt là một thứ thuốc hay đê nhứt.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hestate nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khôi lo bịnh họan về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU

RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lượn thơ can, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhức đầu lưng, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay dục gáu, hoặc bị tê bị đánh mà sưng mình, bay là tay chứng bài boái. Các chứng ấy hestate vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiện Trung-Huế Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quí khách ai muốn dùng thứ thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân để hiệu Trung-Huế Được-Phòng thì chẳng lầm đắn già mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư để chờ ở cho ký lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thì, xin quí khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUẾ-DƯỢC-PHÒNG.
89 Rue de Paris Cholon.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kèn sê nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI cót hàng bào chế y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, ta có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hàng, không bao giờ gian dối bao giờ. Lại giá bảo thì cũng nói, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tàu đâu.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thư giãn này dùng mà bô, những người đau-đau hay đau, rát, và nhứt là cho người đau bô có thai dùng thì con mình sah ra rõ da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Tuy biến nha phiến rất mau và không có pha dàn

BẢN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều biện có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, rất bực nhứt.

Thành phần từ thuốc PILULES PINK trị bệnh mắt mẩn xanh xao, lại uống nó thì ngừa được các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thư thuốc đã kẽ tên trên đó, và có bán các thư thuốc, khác cũng hữu ngiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dâng 60.000

Hàng này của Laos và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Cố trù dù
các thứ hàng hóa vật dụng Nói tíc
một dễn là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ, trả rẻ mà hàng tốt.
Công gởi hàng cho các xứ xa: ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trù bán:

Rượu rom hiệu Stella

Lam rộng bằng nước mía.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lánh và
bán lại khi trả tiền trước.

LOI RAO

Kinh cung lục-châu đặng rõ, tại nha
lô Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho Hương-chức có
quyền thi hành như trưởng-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiểu
yết thị lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà in Hậu-Giang
Cần-thơ, mà mua.

Kinh cáo.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỐI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

**Bài chúc tụng và bài diễn thuyết đọc giữa
tiệc rượu tiễn hành quan Toàn Quyên**

ALBERT SARRAUT TẠI SAIGON

Bài chúc tụng của Quan cựu Độc-phù- sú Lê-quang-Hiển

Bẩm quan Toàn-Quyên,

Ngài gần từ biệt xứ Đông-Dương mà
trở về Đại-pháp quyết dụng hết lòng
quản đại mà tò lời với chánh phủ và với
Ngô-bí-viện giùm cho Đông-Dương và
giùm cho chúng dân.

Quan cựu Tông-đốc Đoàn-Triệu, là
người tài cao đáng kính của chúng tôi,
đứng thay mặt cho hội «Khai-trí tân-dứa»
ngoài Bắc-kỳ, đã có tò lời rằng dân sự
xứ Bắc-kỳ thấy ngài là xa cõi Đông-
dương thì buồn tiếc và ưu lụy lắm. Nay
tôi thay mặt cho dân sự xứ Nam-kỳ mà
tò rằng chúng tôi đây cũng cảm ơn
mến dứa cũng buồn tiếc ưu lụy như lời
ông Đoàn-Triệu nói dò vậy.

Dẫu từ xưa đến nay, dẫu từ nay về
sau cũng vậy dẫu bôn-thổ chúng tôi hết
lòng muôn tò cho nước bão-hó vò rồng
chung tôi chí muôn nấp bóng nhơu huơ
của nước Đại-Pháp mà «tân hóa cho có
thứ-tự và có qui chuẩn». Những sự biến
động xảy ra trong mấy xứ ở chau Âu
và chau Á-dó thì cũng dù làm gươm
rõ ràng cho chúng tôi biết rằng xứ này

mà nhơn dân đại loạn, xíu nào mà Chánh-
phủ không đủ lực dũ tài thì mang vận
tùa dân xú ý phải khổn khổ. Dân chúng
tôi mờ mắt mà bước vào đường chánh-
trị chưa được bao lâu, nên yêu cầu phải
có người đã hào tâm, đã minh mẫn lại
cũng phải công-bình mà điều dắc mới
được; thời khiên cho chúng tôi đi giữa
đường nay gặp được tước bão-hó là
nước Pháp rất cao sang, rất mạnh mẽ,
đến đỗi cả và hoàn-cầu đều phải khen lồng
cang đậm và phải kính tri cao thượng.
Chúng tôi được vậy thì chúng tôi rất mừng
t้าu. Chúng tôi có phước mà gặp may
vận tốt như vậy, thì chúng tôi thường lo
làm cho đẹp ý Chánh-phủ Thuộc-địa nên
chúng tôi hằng tôn kính lề luật và hằng
tinh cậy công-bình cùng lòng nhon-
huệ của quân trên luôn luôn. Các quan
Toàn-quyên trước thày đều là Chánh
trị gia có danh tiếng thì chúng tôi cũng
kinh và tinh cậy, còn đối với ngài đây
chúng tôi lại còn có lòng yêu mến nữa;
ấy cũng bởi ngài dùng lòng mà cai trị
chúng tôi nên ngài mới được lòng chúng
tôi như vậy. Ngày nay nhơn dân cả và
Nam-kỳ kê mấy ngàn người đều du
tiệc rượu tiễn biệt ngài dày nhầm cũng
đủ chí rõ lòng dân mến ngài là thế nào
Đã biết còn nhiều người không đến được

mà dự tiệc, song những người ấy cũng đồng lòng hiệp ý với chúng tôi mà tôi cảm thấy rằng dân chúng thấy người ra về thì buồn rầu không xiết kẽ. Sự buồn rầu này là nhờ có trời ngoài trời qua cho mao thỉ mới giải được mà thôi.

Bản quan Toàn-quyền, thật chắc chắn sẽ trở qua, bởi vì lòng chúng tôi đã có mách trước với chúng tôi như vậy. Bà vội mà lúc này là lúc bấy con đường cần dùng lời dạy bảo của một người cha; vậy chẳng lý nào người cha bỏ con cho dành.

Dân Việt-nam may mà được xuất chiên với kẽ nghịch của Mẫu-quốc và của nhau-loại thì vẫn đã có tờ dấu trường thành rồi; song bước đường chưa được vững, yếu cầu phải có người diêu dắt mới được. Bản quan Toàn-quyền, xin người nghe mà coi, sự trường thành của chúng tôi dày nhờ sức người giúp nhau, nhờ mệt người thấy trước, vây chờ, bây giờ ai ra thay mặt cho nước Bảo-hộ, mà diêu dắt chúng tôi cho họa người được. Bản quan Toàn-quyền, xin i-gai hứa rằng người sẽ rằng làm hết lòng mà trở lại Đông-Dương để giữ cho quê hương chúng tôi thêm đẹp đẽ hơn nữa, tôi chúc giùm một chút chánh-trị cho xứng đáng với xứ Đôn.-Dương và nước Đại-pháp. Nếu được vậy thi mới đáng công cựu nhọc của người trong lục tráng kiện theo như lời người đã tò hòm no đó. Nay các đứng Đại-biên cũi các Nghị-viện, các quan viên chư.-sắc Lang-sa và các nhà hảo bộ trí-thức đều đến dự tiệc rượu đồng như vậy thi chúng tôi coi cái ý nghĩa là thường lầm. Ấy là chí nghĩa Tây-Nam bài họ túp dưới bóng cờ tam sắc, hiệp ý đồng tâm, mà tôi với Mẫu-quốc biết lòng trung-thành và dạ cảm mến của nhau dân trong thuộc-diện này.

Thôi tôi xin thay mặt cho dân Việt-Nam một phần cao được đứng xóm xích chung quanh người đây, si si cũng

mỗi lòng cảm mến, mà xin chúc cho người: Biết về bình an rồi trở lại cho mìn vì bấy con Việt-nam của người từ đứng trong người luôn.

Pháp-quốc vạn tuế!
Đông-Dương vạn tuế!
Ông Albert Sarraut vạn tuế!

BÀI DIỄN THUYẾT CỦA QUAN TOÀN-QUYỀN ALBERT SARRAUT

Các ông,

Từ Bắc-kỳ cho đến Trung-kỳ, cho đến Cao-man cho đến xứ xá nứa là xứ Lèo, đâu đâu đã tờ lòng yêu mến tôi rồi hết. Nay đến phiên xứ Nam-kỳ là xứ xinh đẹp, nhơn tôi gán xuống tàu lại cũng thiết cuộc này đang dân Bảo-hộ xóm xích kẽ vai với anh lớn minh là dân nước Pháp, mà eay tôi về Mẫu-quốc tôi giùm lòng ái-khu và dạ trung-thành của mình.

Tôi chẳng biết lấy lời chi mà tôi cho rõ chỗ vui mừng của tôi và sự thấy cả quoc-dân Đông-Dương thấy đều một lòng một ý mà tôi tình cảm ta Mẫu-quốc yêu mến như vậy. Thật bấy nay dân chúng cũng có lẽ dạ ấy nhiều lần, mà nay lại còn muốn làm cho rõ ràng cao trong nứa. Tôi chẳng hề có ý tưởng, dân chúng làm như vậy là vì yêu mến riêng phan tôi mà làm; nếu trời vay thi sai lòng thành của dân mà cũng bất giá trị của lòng thành ấy còn gì. Nhưng vậy mà tôi cũng được hưởng một phần khoái lạc trong ấy, duy có một phần đó mà thôi, mà phần khoái lạc ấy rất cao rất béo, là khoái lạc vì nghĩa là làm được ý như ý của quê-hương mến, đã làm được ý theo lời của quê-hương day phái dùng sự thân-ái mà làm cho quê-hương được cõi nơi xứ này. Tôi tưởng người được vinh hạnh mà thay mặt cho Đại-pháp trong hoàng-cầu đầu ở chỗ nào cũng vậy, lòng hi vọng cao hơn hết là mong cho được tiếng uầy:

CÓ CỘNG. Còn người tung quyền quê-hương mà hành động thì sự khôi hoa hết là biết «giữ lòng toàn linh» (Vô-tay):

ĐẠI-PHÁP CHỦ QUYỀN

Tôi thấy dân tôi lòng trung thành nhiều lần như vậy thì tôi có nghĩ thầm rằng: tôi lo làm cho tròn trách nhiệm của tôi thì có lẽ lúc tôi cựu nhọc hết sức; mà sự cựu nhọc ấy đã đều bồi được rồi; nghĩ vì có cựu nhọc đó tôi mới được chắc rằng cái chủ quyền của nước Pháp nơi xít, vây bêu vang vò cùng. Cái chủ quyền ấy dùng chánh-dạo, lấy công pháp mà dựng nền, mà quốc-dân đồng đảo trong vòng đất Đông-Dương rộng lớn này, từ nay về sau ai cũng ra bão học bộ tri, thì cái chủ quyền nước Pháp cũng khai chẳng thể nào bay động được.

Cảnh tượng ấy lúc nào cũng là đẹp đẽ, mà lúc này lại còn đẹp đẽ nhiều hơn hết. Trong bốn năm nay cả địa cầu đều rong rinh xứng-vững. Nào qui-cử nào lý-tưởng, nào tài-lực là những môn dùng đẽ mà chế trị nhau quâu, tuy lập cung chánh mà thấy đều xinh xắn cả. Nhưng tôi, chí chánh-trị xưa nay đều phải đem ra mà chế sửa lại, vì dân-tộc nào, chường-tộc nào cũng vẫn chuyên tảo hóa hết thảy. Chẳng những là chúng ta nghe gán chén chiến trường đời vua nay bị phê ngai vua kia bị vong, rồi trong mấy nước vua chúa bị vong phê ấy định chánh phải lập một đời mới là mà thôi, mà gán chúng ta đây, trong cõi Đông-A này, chúng ta lại còn nghe có chỗ nhơn quâu nào nước những đều ước vọng tàn kỵ nên cũng rong rinh nhiều ít nứa.

Tuy vậy mà trong vòng đất thái-bình trong-oghia này cái chủ quyền của nước Pháp càng rực rỡ, càng thêm cao, càng được kính trọng hơn xưa. Cái nền xây mà dễ cho chủ quyền nước Pháp nèo đi do thi vang chảo luôn luôn, tuy hoàng-cầu rong rinh mà rái nêu ấy cứ yên ổn hoài hoài, không thể bay động đến được

Đại-pháp chiến đấu với quân giặc mang dà được toàn thắng một cách rất diệu diệu. Mà nay gặp lúc thế giải phong trào, là lúc tôi chi chánh-trị đương kích-bắc với nhau quâu rất kịch-liệt, mà Đại-pháp cũng còn vững-vàng; cái chủ quyền của nước Pháp cứ mạnh mẽ luôn luôn, không có chỗ chi lo sợ hết. Những mồi nhợn của loài người muốn dơ lên mà sách ván việc chí, hể thấy oai công binh và thấy lòng phuộc thiện của nước Pháp thì đều rụng rời rớt hết Đại-pháp, xưa cũng vậy, chẳng cần gì phải rút gươm báu ra loài người mới cùi đầu khâm phục. Đại-pháp bê chường mặt, hể tò tinh thần, hể chi công trình xin đẹp thì các con đều bái qui hết, cũng như con cháu mà vang khục lệnh bà vậy.

Ấy vậy những người thay mặt cho nước Pháp nơi xít này, trông thấy đường ấy thi độ g lòng và phi dạ lâm. Bởi vì xét thử coi có nước nào mà cái chủ quyền đang cung cỏi như thế, làm cho dân khâm phục mà chẳng thêm dùng oai-võ, duy dùng lời em tiếng ngọt mà thôi. Xét thử mà coi có nước nào mà được nói như nước Đại-pháp nói mấy lời ngobiêm nghị và em ái với dân Bảo-hộ như vầy: «Ta là một người mẹ có dù chả quyền, vây hết thay con ta đưa vào cũng phải thương yêu ta và trung thành với ta cả. Mà cái chủ quyền ta đây, chẳng phải ta lấy sức mạnh mà làm gõe, chẳng phải dùng sức mạnh mà tay nén. Bởi vì ta đây là quê-hương vinh diện trường-sanh của công-pháp, ta lành đạm công-pháp ấy mà truyền cho cả nhau-quân. Ta muốn cho thiên hạ kính phục cái chủ-quyền của ta, chẳng hề chịu xưng ta là chủ-quyền của ta, chẳng hề chịu xưng ta là chủ-quyền, cho thiên hạ kiêng nè. Vì nếu ta xưng như vậy thi ta trái với cùi-chì cao-thượng của ta xưa nay. Vì trên mìn thế kỷ rồi, ta bằng kích-bắc với cường-

quyền nó mong dây dợp, công-lý. Quản già mang khố vạn chổng cự với ta 4 năm trước. Nay ta mới tru diệt chúng nó được đó. Ngày trước chúng nó giật đất của ta rồi, muốn dùng cường-quyền mà yểm chế con ta. Chúng nó nói rằng: « Tao đây là chủ, bởi vì tao mạnh hơn hết ». Khi ấy Đại-pháp ta tức giận nên có nạt rằng: « Chẳng phải vậy, công-lý phải nằm trên cường-quyền. Cường-quyền đâu làm thế nào cũng chẳng qua công-lý đặng. Vì như ta cực chẳng đã phải chịu cho cường-quyền ép ta. Mà trong lòng, trong tri ta thì ta chẳng hề chịu để sấp con ta ở trong tỉnh Alsace và Lorraine bị cái cường-quyền khốn nạn ấy đâu, và cho đến đời nào cũng vậy, ta cứ dạy con ta phải nương công lý mà kinh bát cái cường-quyền ấy luôn luôn. Ta nói như vậy chẳng phải nói là rồi bỏ qua, ta đã làm ý như lời ta nói rồi. Gần năm chục năm cái chủ quyền phi lý ấy chẳng hề làm cho ta ngui lòng ước ao công lý của ta bao giờ. Mới đây công-lý ấy đã thắng đặng cường quyền rồi. Ta là Đại-pháp, ta là mẹ của các nước ta là người ơn của vua quân được thong thả. Hè ta dùng sức mạnh của ta thì là dùng mà bảo hộ với công-lý mà thôi. Ma cây gươm của ta hể đưa lên thì dân bạo ngược đều khủng khiếp. Cây gươm của ta thường để mà hộ-trì cho kẻ yếu đuối. Ta đến đây là có ý định công-pháp, rải vân-minh cho sấp con Á-Đông hưởng nhở. Ta chẳng hề ý sức mạnh, ta cứ dùng đếu ngay lẻ phải mà thôi. Ấy vậy cái chủ quyền của ta để dùng mà bảo thủ đếu công-lý và đếu hạnh phước cho mọi người. Vậy mỗi người đều phải tuân theo cái chủ quyền ấy, phải coi như cái luật rất trọng hệ, như một cái súc rất mạnh-mẽ, như một cái quyền rất chánh đáng; bởi vì các đếu hạnh phước, các nêu tương lai của xứ này đều do nơi chủ quyền ấy mà nêu». (Võ tay vang rào).

CỘ ĐẠI-PHÁP MỚI THÀNH ĐÔNG-DƯƠNG

Đó Đại-pháp nói như vậy, mà những lời của Đại-pháp nói thì lời nào cũng tin nghiệp cá. Nhờ cái chủ-quyền của nước Pháp lo thi án khai-hóa, mới thành dặng xứ Đông-Dương, nên mới lập được một nước Pháp thứ nhì với cái A-Đông này, nên mới gộp dàn các xứ mà kết thành một nước, biệt-tương ý tương y, tương thân tương ái như anh em một nhà. Thuở trước các xứ chia lià nhau không liên-lạc chi hết, nên mỗi xứ cùi quanh yếu ớt, nếu đổi-dài với sự tản-hoa phong-trào trong thời kỳ này, thì chắc thế nào cũng phải bị tha-quốc thâu đoạt. Đại-pháp gom mấy xứ lại mà làm một khối chắc-chắn, dường như một bó cùi cứng khơ, như một hoi đồng đảo rồi, mỗi xứ rảng lo sưa sạn tài-lực của mình cho phát đạt rõ ràng, dặng chừng hiệp lại cho được thanh-cường. Xứ nào tài-sản dư dê thì giúp-dờ cho xứ thốn thiếu. Cái xứ hội hiệp như vậy dặng gìn giữ nhau, mà jam cho Đông-Dương vững bền trường cửu.

Năm xứ là Nam-kỳ, Cao-man, Trung-kỳ, Bắc-kỳ, Lào đều hiệp lực, hiệp chung chí, đồng tâm rồi nương cái chủ-quyền của Đại-pháp cũng như là lấy xi-măng mà gắn cho năm xứ dính nhau đời đời. Nếu không có chủ-quyền thì cũng như không có xi-măng thì dống gạch phải rá rời riêng từ miến. Cái chủ-quyền của Đại-pháp cũng như cái dây sắt đeo buộc cho cây ván phải dính lại, nếu bỏ cái dây sắt ấy thì cây ván phải tanh bành nham một đống mà tẩm vào riêng tẩm nấy. Vậy thì nếu không có cái chủ-quyền Đại-pháp thì không còn tên Đông-Dương được, rồi mỗi chỗ hết đoàn-thê tương-tế thì tất nhiên cũng hết bình yên mà tan bộ được.

ĐỘC LẬP KHÔNG CÓ Ý NGHĨA

Đều ấy ý nghĩa rõ ràng ai ai cũng rõ, nên nghe bàn về sự ĐÔNG-DƯƠNG ĐỘC LẬP thì ai cũng phải tức cởi. Bởi vì lời ấy không có nghĩa chi hết. Mà chẳng những là không có nghĩa mà thôi, lại là một lời bẩn bậy. Vì như mấy người Cách-mạng Annam trốn ở ngoại-quốc, không hay không thấy không hiểu chi hết, nên xướng ra mà nói sự độc-lập của nước Annam không ngờ sự độc-lập áo ức ấy đặc đi ngã loạn-ly, rồi vào đường uô-le, theo như lời ta đã phản ngoài Hà-nội hôm nọ đó. Song mấy người ấy nói ra như vậy còn có chỗ hiểu. Mà nói Đông-Dương độc lập là muôn nói cái chi kià?

Thí dụ mà nghe, thử như Đại-pháp diễn cuôa không tọa chủ xứ này nữa, định bỏ hết cái quyền lợi đã tạo thành ra đó rồi đi chỗ khác, để cho mấy xứ Đông-Dương muôn làm thế nào tùy thích; vậy chờ chừng đó nhao dân lộn xộn mới lấy cái chánh sách nào, cái hiến pháp nào mà bình định cho yên? Những người kiến thức tôi đố ai trả lời câu hỏi ấy cho thông? Tôi đố ai nói thui cho tôi biết, xứ Đông-Dương đang phủ cường-như vậy, rồi ngày ấy phải trở ra thế nào? Đông-Dương chẳng phải là một nước thế chất đồng nhau. Song đặc tên Đông-Dương là vì nương dịa phuơng theo chánh trị mà đặc, chờ kỳ thiệt Đông-Dương chẳng phải một xứ, ấy là phiêu xứ hiệp lại mới thành được. Hiện nay trong Đông-Dương có ba Đế-quốc bảo hộ: 1. là Trung-kỳ, Bắc-kỳ, 2. là Cao-man, 3. là Luang-Prabang (Lào-thượng) và hai Thuộc-địa là Nam-kỳ và Lào. Nếu Đông-Dương độc-lập không tung quyền với Pháp-quốc nữa thì ông vua nào hoặc người nào, hay là trong xứ nào có tài-năng thống lãnh toàn-quyền cái-trị được. Tôi xin hỏi các ông vây chờ Đế-quốc nào dù súc mà thâu phục hai

Đế-quốc kia, và cũng chiếm đoạt hai thuộc-địa kia luôn một lược nữa được? Hồi thử bao nhiêu đó thì đã thấy sự phi-lý rồi. (Võ tay vang vang.)

Còn ví như năm xứ đều được tự do độc-lập cả, thì chắc nước nào cũng trở lại thói xưa, rồi bơ-vơ một mình, hết bình yên, hết cứng cỏi nữa; vì vậy nên mấy xứ không lẽ muốn kỳ như thế. Nên muốn để cho có cái chủ-quyền của nước Pháp cái-trị bình an. Ấy vậy ai cũng hiểu bỏ cái chủ-quyền của nước Pháp không được. Hết bỏ thì Đông-Dương mất mỗi xứ phải suy-vi ly-loạn. Chừng ấy chắc sao các nước cũng thừa dịp suy vi đến mà chiếm đoạt, chừng ấy dân Annam hòe ra mâu mổi biết cái chủ-quyền của Đại-pháp là quý trọng (Võ tay đòn ba hiệp).

BÀI DIỄN THUYẾT TẠI HÀNỘI

Lời tôi mới nói đây là lời tâm-thường ai ai cũng chán biêt: Tôi chẳng hổ người làm mất ngày giờ đứng mà nói đây là vì tôi vò đến Saigon tôi có nghe rằng cái bài diễu-thuyết của tôi giữa tiệc trà tại Vău-Miếu Hauội hôm tháng trước có người bài bác lung lâm, nên tôi phải ép mình mà tò những lời ấy.

À! mà phải đó chút lời nghị luận ấy cũng có ý-ngolia một ý-ngolia hay lầm, làm cho tôi phải nhớ chuyện con ngựa cái của ông Roland dặng giải bớt sự hổ người về phần diễu-thuyết của tôi (ai eung tức cười).

Ai cũng biết con ngựa cái của mảnh tường ấy bay lầm qui lầm không có ngựa nào bì kịp. Song ngựa cái ấy có một đếu bảy lăm, duy có đếu bảy đó mà thôi, là nó chết nếu cởi không được! Tôi chắc đồng bang tôi trong Nam-kỳ nay có nhiều người sẵn lòng nhận cái bài diễu-thuyết của tôi tại Hanoi là bài hay cũng bằng con ngựa cái của ông Roland vậy. Song xét lại bài ấy có một cái hụt, duy có một cái đó mà thôi, mà

cái bậy ấy trong lâm, là không ai chịu đọc bài diễn-thuyết đó (*Tức cười*).

Tôi biếu rồi. Bài diễn-thuyết của tôi choán hết 2 trang nhứt-trinh lâm. Hết tôi nghĩ đến đâu nay đây đâu có một bài vị anh hùng hào-kịt cả gau chịu khó đọc cho hết trang nhứt-trinh ấy mà không ai biết tên tuổi giùm dũng biện vào sù xanh thì tôi muối lồng vỡ cùng. Có lẽ mấy vị anh hùng hào-kịt ấy bị do: như vậy mà chết hết rồi hay sao nên không ra bình tôi mà cứ với-lời bài bác.

Tuy tôi có thời qua nên biết phân định sự vật trong xứ này, song tôi cũng chưa hiểu vì cớ nào mà người ta đem lòng tin một bài lời bài bác của kẻ nghị luận thấy bài diễn-thuyết dài nை ngắn không đảm đạc cho đến cùng để nghe thấp thỏp thấp thỏp rồi bài bác trái nghĩa hết; Còn người đọc mấy lời bài bác ấy lại tin quá đến bài cho bài diễn-thuyết của tôi là bài bại hoại, rồi xanh xanh xéo véo lỗ sờ trống tri ăn nằm không yên, diễn tri dù cách mà cũng chưa định hình.

Triệt có vậy hay không?

Trời ôi! Tôi nói làm sao? Tôi có nói tiếng gì mà đến nói náo động tâm thần của kẻ nhẹ trí như thế? Tôi muốn xét rõ lại coi tôi nói làm sao và tôi tính nếu thiệt tôi có lỗi thì tôi phạt tôi trước đi, nên tôi mới chịu khó ép mình mà đọc cái bài diễn-thuyết ấy lại (*Tức cười*). Tôi kiêm hết sirs mà không thấy lời nào tôi nói phạm phép đáng đam lỗi ra để đứng trên mây đống nhứt-trinh vì lời của tôi mà gây gổ với nhau đó rồi đốt mà thiêu tôi. Nghe nói thử xưa, trước khi Đại-pháp lập hiến cộng-hòa Dân-quốc, người nào viết phạm phép nói 4 hàng chửi cũng dù dem xúi tôi chết treeo. Ông ai mà kiêm cho dược 4 hàng trong bài diễn-thuyết của tôi tại Hanoi đó. Tôi đỡ ai mà kiêm cho dược 4 tiếng nào phạm phép. Ngom đó tôi trạng cái thế lực mạnh

mè, của chủ-quyền nước Pháp nơi tôi Đông-Dương này. Tôi nói rõ ràng và nhằm lè lám; nay tôi nhớ lại tôi hãy còn khoái chí loại lồng. Tôi chỉ rõ ràng dân bao-hô của ta chẳng hề khi nào bô ehúng ta, không nương dựa chúng ta, không tung quyền chúng ta mà cái trị diệu diệu nức nở cho được. Tôi lại có chỉ như tôi mới chỉ hỏi này đó đủ mấy chỗ diễn enon của người muôn bàn đến sự độc lập. Tôi nghĩ lại lần nay chưa có lúc nào mà cái tôn-chí chủ-quyền phát biểu rõ ràng và cứng cỏi như tôi làm đó vây hao giờ.

TU-TRI VÀ HIẾN-PHÁP

Nếu vậy thì sao?

À! Phải! Cố hai tiếng, tôi có dùng hai tiếng mà chẳng dè hai tiếng ấy người ta nghe thoát qua đến bài minh-vật mày như mày con mèo nó dung nhầm buồi rau é mà nó chuyên động tay chơu vậy: Mả mèo nó dung rau é nó chuyên động tay chơu song nó còn biết khoái-lạc còn người ta nghe hai tiếng đó đã chuyên động tay chơu mà không biết khoái-lạc mới kỵ (*Tức cười*).

Tiếng Đông-Dương tự-tri, tiếng đồng-hiến-pháp! Đó, hai tiếng khốn nạn đáng ghét là hai tiếng ấy. Lại có một điều quan hệ hơn nữa là nay tôi gần xuống tàu trở về Mẫu-quốc người ta lại trách tôi sao có dùng hai tiếng ấy, vì nói túi hai tiếng ấy ví chẳng khác nào như trong lúc Đông-Dương đương bình tí h, think linh-không-them nói trước cho ai biết, lén dem trái-phá quăn ra cho tóm mà chơi vây. Dùng hai tiếng ấy cũng như dâng ngô một cách hiểm n hèo, chẳng như đem cái lý-tưởng dữ tợn chưa ai biết mà trên béo người ta vây.

Này, khlong! Không phải vậy! Chuyên này tôi kêu nài da. Mà chẳng phải vì phản tôi mà tôi kêu nài. Tôi vì Lịch-sử vì chou-ly mà kêu nài mới mảnh; bởi vì nên người ta không chịu đọc, không chịu nhớ những lời tôi nói thì tôi cũng

cho đi; còn tôi thì tôi được phép nhắt lại nhữnq lời tôi đã nói khi trước tôi được phép đem trun; nhữnq lời tôi nói ngày trước với nhữnq lời tôi nói ngày sau rồi tôi chỉ tại sao mà nhữnq lời ấy phù hiệp với nhau, tôi coi thử coi có phải trong nhữnq lời ấy có ló vê một tôn-chí rõ ràng hay không.

Xét thử coi nào có phải tôi gào dở chơu đi về tôi mới dùng tiếng Đông-Dương tự-tri, Đông-Dương hiến-pháp là lần thứ nhất đầu.

Các ông, cách gần hai năm nay, nை muôn tôi cho chắc thì cách 19 tháng nay, tôi có được vinh hạnh nà tọa chủ trong một cái tiệc của hội Nam-kỳ Bảo-chương thiết lập mà dài tôi tại đây, tại thành Saigon nay. Tôi cứ giữ theo tánh cũ, nên lực ấy tôi có dứa diễn-thuyết một bài. Bài diễn-thuyết ấy có in ra và tôi còn giữ một bốn đây.

Lúc ấy tôi có dùng nhiều lời chánh-đảng mà khuyên nhữnq báo chương. Khi tôi mới trờ qua đây thi tôi lấy lồng nhơn huệ mà dài báo chương, nên tôi bô tòn kiêm dược. Rồi tôi dùng dịp mà tôi lời khuyên nhủ nứa; mà tôi khuyên nhú như vậy là vì tôi thấy cuộc chiến tranh cực đại tôi chắc sao toàn cầu cũng ròng động, nên tôi mới xướng ra mà tôi vè sơ lược ít cái vẫn để thuộc vè chánh-tri và xã-hội dặng cho mỗi người lo liệu trước cho rõ ràng tê chinh. Trong bài diễn-thuyết của tôi đó, tôi có xét đến phần sự vĩ Đông-Dương trong lúc chiến đấu; tôi có chỉ rõ chung chiến bài xú Đông-Dương sẽ có thể mà làm ra nhữnq vật chí; tôi có vè sơ một bức tranh Đông-Dương tương lai, như tài lực Đại-pháp mà trờ nên mạnh mẽ xinh đẹp, thê náo rồi tự liệu mà lo lán cho mạng vội của mình, nhờ có cái hiến-pháp thông-thâ của Mẫu-quốc lập cho, bởi vì ngày nay ai cũng hiểu rằng nêu Mẫu-quốc muôn được người binh-võ cùng trong thế giới thi tài nhiên phai bức dứt nhữnq dày ràng

buộc xưa nứa nay để cho các con thông thâ khôn lớn thêm sức thêm tài cho dẽ

bó là nhữnq lời tôi nói cách 19 tháng trước đó. Khi ấy cả thay đeo vỗ tay khen phái và không ai trách cứ chi hết. Có lẽ tại trong tệc ngày nọ có người biếu ý nghĩa nhữnq tiếng tôi nói và có tánh hể nghe tiếng chi mà chưa hiểu thi hay dở tự diễn mà tra. May người ấy vẫn biết rằng hể nói hiến-pháp tắc nhiên phải hiến có cái chủ-quyền ở trong, bởi vì không có cái chủ-quyền thì ai dùng mà lập hiến-pháp. Tôi xin lỗi với các ông dẽ cho tôi là cựu giáo huấn bộ Thượng-thơ eết nghĩa đến nhữnq tiếng ấy cho mấy người chưa hiểu rõ (*võ tuy*).

Mà nhữnq tiếng tôi nói đó chẳng phải tôi nói một lần mà thôi. Cách ít ngày qua tháng Novembre năm 1917 tại Thượng-nghị-viên tôi diễn-thuyết một bài nữa, trong ấy tôi xướng ra mà chỉ các chỗ bất tiện của nền chánh-tri trong xứ này tôi nói nhữnq dày khi xưa yếu cần phải buộc mà đặc cho Đông-Dương dẽ tân hóa, nay coi lại nó bô buộc xú nay khó mà di dứng lâm tôi kẽ hêt nhữnq luật lệ lập dã 25-30 năm nay vò ngang trờ làm cho Đông-Dương tan thời không thể co duỗi được, rồi tôi kết luận, tôi có dùng cái tiếng thiêu bã không hiểu mà kinh hãi đó. Khi ấy tôi nói rằng: «Tôi có đọc nền tuý Chánh-phủ đương thời chế sửa Thuộc-địa bô lại. Có lẽ cũng nên thừa lúc nay mà chế sửa luôn là luật thuộc về Chánh-tri Đông-Dương. Vậy chúng ta nên trước trong có được một nền qui cù rộng rãi, có được một quyề

nhịn-pháp tông-thâ

Các ông, xin các ông coi có phải tôi chẳng bê đồi tri, lời tôi nói trước dường nào thi nay tôi cũng lập lại y như vậy hay không. Cách mấy tuần trước tôi nói lại nữa thi cũng đồi cho xú Đông-Dương có thể thông thâ mà co duỗi dặng cho cuộc tân hóa được mau lẹ được giản tiện.

Các ông đương nghe tôi nói đây ai ai cũng đã nghe cả trăm lần những lời khuyên bảo phải yêu cầu cho cuộc tự-trị rồi. Vậy chớ nay tôi còn phải trừng việc khác mà chỉ cho các ông rõ ràng khi trước Mẫu-quốc dùng một lè luật mà chế trị các Thuộc-dịa, nay mới thuộc-dịa đều tân hóa khác nhau vậy chớ cái lè luật chung ấy còn có thể dùng mà chế trị nữa hay không? Tôi nhớ lúc tôi từng quản tôi đi với bạn bè đến tiệm may mà sửa áo lại, vì những áo của quân lính các theo một cách, may theo một cở nên bạn cũng không vừa, rồi chúng tôi có nói chơi lời này, chẳng dè lời ấy thành tục. Chúng tôi nói thợ may đi do ni mà may áo cho quân lính, thì lại do một mình chủ lính đứng gác ngoài cửa đó mà thôi rồi về may theo ni ấy cho cả cơ binh dùng. Cuộc Chánh-trị trong các Thuộc-dịa ví cũng như cách may áo đó; mỗi Thuộc-dịa vẫn minh tri-thức khác nhau, chưởng-tộc khác nhau, tân-hoa khác nhau, mà Mẫu-quốc lập có một lè luật để dùng chung thấy.

Vậy nếu tôi nói rằng phải lập hiến-pháp riêng cho thịnh hiệp với sự tân-hoa trong xứ, vì xứ này khi trước thợ ấy nay đã trưởng thành, thì ý kiến của tôi nhằm chẳng có chi mà dị kỳ mà thái quá.

Ý-kien của tôi có đủ bằng cớ chớ chẳng không. Tôi chẳng cần phải kể cho hết mấy bằng cớ ấy; tôi chỉ một cái mà thôi; bằng cớ ấy nói về Đông-Dương nay mà có đủ giá trị nên không ai cãi cọ bài bác được. Có một người, có một đứng ái-quốc, có một người dân Pháp danh vọng cao sang quí danh là Jules Ferry, người đã có công xây dựng cái Đông-Dương nay. Vậy chớ các ông có biết trong năm 1892, cách nay đã 27 năm rồi ông Jules Ferry thay mặt cho Nghị-viên làm tờ phúc về các Thuộc-dịa và xứ Algérie người nói thế nào hay không? Các ông bấy lóng tai mà nghe: người nói rằng: phải cho Thuộc-dịa PHÂN TỰ-TỰ

CHO RỘNG RỘI. Cái Chánh-sách tân-hoa (assimilation) đã tan rã thành ra tro mạt rồi."

Rồi người lại còn nói thêm câu này nữa, theo tôi đây tôi còn nhắc nên chưa dám nói. Người nói rằng: «Những Thuộc-dịa có nhiều khi cũng phải các đứt sợi dây thép nó làm cho liên tiếp với Mẫu-quốc đó». Đó là lời của một đứng thực-dân có danh xướng ra mà xin cho các vị Tổng-thống Toàn-quyền được «quyền-hành động và cầm-tắc.»

Những lời ấy còn ghi trong đồ tich của Nghị-viên là cho lính Chánh-quê hương. Cách 27 năm nay đã có lời ấy rồi, nay tôi dò một quyền sách có Thuộc-dịa bộ bão liền tôi thấy có một bài của ông Vivier de Strel viết mà nói về tài sản của Thuộc-dịa và chỉ cho Đại-pháp thấy những cách thể phải dùng mà làm cho Thuộc-dịa thêm phú cường, tôi có đọc mấy lời này: «Thiết phải giao cho Chánh-phủ mỗi Thuộc-dịa cái trách nhiệm lo mà làm những công cuộc to tát ấy bởi vì Chánh-phủ ấy thể liệu coi chờ nào phải làm mà làm cho kiệt kỵ. Phải cho các Tổng-thống Toàn-quyền rộng quyền nội trị cho nhiều, dầu ở Algérie, Đông-Dương Tunisie, Maroc, Tây-phi-Châu bay là Madagascar cũng vậy. Các xứ ấy phải cùng Thuộc-dịa bộ, song Thuộc-dịa bộ dùng để mà kiểm-sát mà thôi: » (Võ-TAT)

QUYỀN NỘI TRỊ VÀ CUỘC KÊM CHẾ

Tôi có nói lời nào khác nữa đâu. Cái biến pháp tôi trước xin là biến-pháp nào? Cái quyền nội trị tôi tính lập là nội trị gì? Cái ý gốc hồn hết thì cũng lo làm cho cái dây trung thành tùng phục buộc xứ Đông-Dương với Mẫu-quốc được bền chắc luôn luôn. Song phải lập cho xứ này có một cái quyền Chánh-trị cho cứng cỏi. Nếu như cái tiếng Tự-trị nghe chát lỏng người ta thì tôi dùng tiếng PHÂN-QUYỀN (décentralisation) rồi tôi nói rằng: phải để sự vận động, sanh tồn của xứ này

cho những người ở đây họ thấy rõ chỗ nào cần dùng dặng họ lo lâu cho liên bê tần hóa. Thoán như có người nào tưởng tôi có ý muốn lập quân chủ bạo ngược nơi xứ này thì tôi xin đáp rằng:

«Tôi chẳng phải là khúc cây đẻ mà tượng hình quân-vương chuyền chế. Tôi vốn là khúc cây đẻ mà từng phát phe bạo ngược ấy. Tôi thuộc phe dân chủ (républicain). Cha tôi khi trước cũng theo phe dân chủ. Bởi vậy tôi đây là dân chủ có nòi có gốc. Cách 30 năm trước, tôi được 17 tuổi, tôi lanh bắng-ấp tú-lai rồi tôi ra trường lo sinh phương làm ăn theo con nhà mới cội. Khi ấy tôi mới vào mà viết nhật báo. Cái trận bút dữ tợn của phe dân chủ gây với phe chwyn-chế trong năm 1889 và 1890 đó thì có tôi chen vào tiếp với Nhứt-báo. Nam-phương mà kích-bát. Tôi thường ghét phe chwyn-chế luôn luôn.»

Mà tôi nói yếu cần phải lập một nền Chánh-trị mạnh mẽ nơi xứ này thì trong bài diễn-thuyết tại Hanoi tôi cũng có nói phải lập thể kêm chế dặng cho Chánh-trị mạnh ấy không phương-lộng quyền được. Sự kêm chế to nhứt hết là Thuộc-dịa-bộ và Nghị-viên cho người làm khâm-sai qua kiểm-sát cho thường chớ đừng đỗ nghe theo mấy tờ phúc của Nghị-viên nói không nhầm đâu hết, vì ngài đặt những tờ phúc ấy tuy chẳng ý phả hại ai, song không có đến đây lần nào, cứ rút mấy lời trong nhứt-trình hoặc coi theo thư của kẻ bất-bình rồi viết đại ra làm cho các ông xưa nay phiền trách hết sức. Tôi muốn sao Nghị-viên phải người làm khâm-sai thay mặt cho Mẫu-quốc qua đây xem xét cho thường tận những cuộc người ta làm đến tận nơi, coi tận mặt rồi về mà nói lại thì lời nói ấy mới thiệt mới đáng tin.

Tuy Mẫu-quốc kiểm-sát mà ý tôi, còn muốn lập luôn một cuộc kiểm-sát trong xứ nữa nghĩa là lập cho dù birt Nghị-viên mà Nghị-viên phải cho có quyền, còn

nghị-viên trong mấy nghị-viên ấy phải thiết là người của công-chúng Tây-Nam bao cứ mà thay mặt, có phép kiểm-sát quyền cai trị của phủ Toàn-quyền.

Tôi nói như vậy mà trái tai bay sao? Vậy chớ mấy năm nay các ông nghị-dân, các ông viết đến nghị viễn xứ này như Thương nghị viễn thì các ông nói làm sao? Các ông muốn tôi nhắc nhường lời kích-bát của các ông dùng xưa nay hay không? Các ông kêu nghị-viễn xứ này là: quan lại nghị-viên, nghị-viễn cầm chừng, hội cầm, hội vđ, hình phòng đê nhứt ký lời của Chánh-phủ, làm bộ bàn nghị v.v... Ngày nay tôi muốn làm cho nghị-viễn ấy dù thề lực mà cộng sự với Chánh-phủ, tôi muốn cho nghị-viễn ấy có thể mà làm việc hữu ích được ngày nay tôi tinh hiệq quyền lợi của dân chúng với quyền thế của Chánh-phủ dặng diệu dắc, gìn giữ, coi chừng cho quyền lợi được bền vững, người ta lại trách tôi sao muôn lập ngược-chánh trong xứ này. Thiết tôi không hiểu ý họ muốn thế nào. (Võ-tay van ran).

Người ta lại còn nói như vầy mới là nữa: «Ông hứa với người bón thô nhiều đều ông quấy lầm; ông hứa mà làm không được. Ông không được phép hứa như vậy. Tôi xin xét lời trách ấy lại cho kỹ lưỡng.

Tôi hứa việc gì? Phải biết rằng! chẳng những tôi hứa mà thôi đâu, tôi còn làm được rồi nữa chớ. Các cuộc tôi lập ra đây, mà trị dân bón thô như: 10 sửa lè luật cho công bình, 10 lập cao giáo dục, 10 quản khai đường kinh tế, cho người bón thô được lanh trách nhậm cai trị, tôi thường nhứng đều ấy là đều tôi làm thiệt chớ chẳng phải lời hứa mà thôi. Hồi người Annam đứng nghe tôi đây, xin các ông xét lại coi có phải là tại tôi có làm như vậy nên các ông ghi vào trí nòi rồi mới rùng rùng hiếp nhau cầm tay Đại-pháp cho tôi thay mặt mà thi thố cái Chánh-sách nhơn huệ nơi xứ này đó không?

QUYỀN CHÁNH TRỊ CỦA DÂN BẢN THỔ

Tôi có hứa sẽ làm cho rộng quyền chánh-trị của dân bón-thổ. Tôi nói như vậy là sao? Đây tôi cũng tiếc vì người ta không chịu đọc những lời tôi diễn thuyết tại Hà Nội rõ; chiếu đối với lễ luật người ta đương tình lập đó tôi có hiếp với nhau hay không. Phận tôi thì tôi chẳng hề chịu lập luật như thế bao giờ. Phải biết rằng hiện nay tại Nghị-viện có nhiều người các ông vẫn quen biết xứng ra mà xin cho dân bón-thổ nhiều việc như là kéo hết thảy vào tịch dân Langsa (naturalisation en masse). Theo tôi thì tôi không chịu việc ấy. Tôi cũng không cách bón-sen, rịnh rinh cho vô dân tày như nhò từ riết nước, tôi cũng biết thế nào cũng phải thả cửa cho người bón-thổ và dân Tày cho đê, tôi cũng biết phải rộng lượng mà cho những kẻ công cảng dày, trí thức dù, lãnh chức dân Tày đó chứ; song hiện nay công chúng hãy còn quá đốt lâm nén tôi e rằng họ chịu làm như vậy bao giờ, vì làm như vậy thì trong lúc công sứ người bón-thổ được tiếng thua nỗi đau hơn người Langsa. Vậy chờ xưa nay có ai mà nói rõ ràng công cối hơn lời của tôi nói với đồng bào của tôi là con của quê hương tôi hôm nay đây khôn? Tôi nói trước mặt đồng bào tôi, mà đồng bào tôi chịu hết và cho tôi là nói nhầm lý; bởi vì họ biết ngày nay yến cầu là chỗ dân bón-thổ rộng nhơn quyền chờ chẳng cần gì cho vô dân Langsa cho nhiều thái quá. Phải rộng quyền công cối cho dân cũng như tôi đã lập cách cối cai phó tổng đó vậy. Phải cho những người có ho-ti-tre, cho những bức cao trong xã hội, cho những người phong hóa dù, cùi cùi tốt, cùi tài rỗng, đều được dự bô tham mà tuyển cùi người thay mặt như trong Nam-kỳ đây thì cùi hội đồng Quân-hạt.

Lại cũng phải cho người Annam thay mặt dân cho đồng người mới công bình

Trong mấy xíu chưa có nghị-viện thì phải lập nghị-viện rộng cho dân có người thay mè; còn trong xíu nào có nghị-viện sẵn rồi thì cũng cho số nghị-viện bón-thổ thêm cho đông, như trong Thượng nghị viện cũng phải vậy. Cái xíu nào xíu Đông-Dương này lại không lập được một nghị-viện có đủ quyền mà bàn nghị cũng như nghị-viện bên Thuộc địa Algérie vậy đang cho Chánh-phủ bảo hộ có thể dọ ý người thay mặt cho con dân bón-thổ và người thay mặt cho dân nước Pháp một lứge rồi điều đình sự chánh-trị cho đê hay sao.

Lời tôi nói đê hiểu như vậy, việc tôi làhiệp lý như vậy. Vậy tôi chẳng muốn cho người ta nói rằng tôi hay hứa mà làm không được và không muốn người ta hỏi tôi sao không hỏi trước quan-trên rồi sẽ hứa như vậy.

Xưa nay tôi có thói quen hè tôi nói như vậy thì tôi đã có phép rồi tôi mới nói. Nếu huoc tôi phải trình bằng cứ ra nứa thì tôi xin chỉ cái lời bàn của Hạ-nghị viện lập hồi năm 1914 cách ít ngày rồi có xác. Trong lời bàn ấy Hạ-nghị-vien huoc Chánh-phủ Đại-pháp phải liệu thế nào mà làm cho dân bón-thổ rộng nhơn quyền rộng cho chúng nó thông thả mà không phạm với chủ quyền của Mân-quốc và rộng cho cuộc iản hóa trong Thuộc địa được giãn liens.

Đã vậy mà qua năm sau, đến tháng Novembre 1915, lúc ấy binh hối dương lẩy lừng, tiếng súng lở vang rền mà dân các Thuộc-dịa của Đại-pháp nào Algérie nào Maroc, nào Đông-Dương, nào Phi-phiâu, nào Antilles đã có ra tiếp chiêu rồi thì Thủ-tướng của ta là ông Briand có tiếp được một bức thư của Hội trưởng Thượng nghị-viện Ngoại vụ-hội ngài gởi nói về phần của ngài và nói cho phần Hạ-nghị-vien ngoại vụ hối nứa.

Ấy vậy bức thư ấy là ý kiến của cả hai nghị-viện, nước Pháp. Trong thư có nhắc cho thủ tướng Briand phải cẩn cài

cách nhữnng đều đâ hứa với dân bón-thổ rộng đến bối công ơn của chúng nó đã sẵn lòng tiếp chiến. Nhưng đều huoc phải cài cách thì có kè sự cho dân bón-thổ nhập tịch Langsa cho đông người bón-thổ với người Langsa đóng thuế bằng nhau, cho dân được chọn người thay mặt cho nhiều, cho người đại biểu của dân được dự mà nghị luận trong Thượng nghị-viện; lập thê lệ mới mà bảo chữa cho sự thay mặt của dân đó..

Sau rốt lại có nói nhữnng câu nầy, tuy nói về xíu Algérie song cũng đem nói luon với mấy xíu khác. Mấy câu ấy hiện nay đê mà dân đường cho người cai quản thuộc-dịa biết mà làm cho khôi trai với ý của nghị-viện. Mấy câu ấy nói như vầy: «Duy có cái chánh-sách nhơn huệ đáng tinh và rõ rò đê mà cai trị dân bón-thổ thì mới hiệp với ý kiến và ý tưởng của chánh-sách Đại-pháp mà thôi. Duy có cái chánh-sách ấy mới hiệp với lòng dân nước ta vì dân ta hiện nay trước ao chung quyền lợi hiệp tam cang mà làm cho thuộc-dịa lớn của ta nơi Phi-châu đê mà phát minh các tài-lực.

Những linh bón-thổ trong cái xíu bão hộ của ta cũng như linh xíu Algérie, xong trận tại Au châu, đều được chúng ta khen ngợi rõ ý nghĩa nên mới sanh như vậy. Vậy những dân bón-thổ nhờ chúng ta mà được ngôn luon thông thâ phai rằng mà hiểu nghĩa nhữnng tiếng mình dùng hối rằng mà hiểu rõ lý tưởng minh viết đó Văn của nước Pháp thì rõ ràng đê hểu hơn hết. Song cũng phải học cho kỹ nới được. Mà nghĩ lại sự hiểu lầm lụn xộn đây cũng là một điều tâp ích cho ta vì có vậy chúng ta là dân nước Pháp mới hiểu rằng sự giáo dục, của chúng ta trong xíu này chưa hoàn toàn, vậy phải rằng mà dạy đê hơn nữa mới đượ.

Hội nghị bón-phận của ta phai lo thi thô những tôn chỉ tự do và chánh đạo là giềng mồi xưa nay làm cho cộng hoà Đại-pháp được phủ cường vinh diệu dặng cho các dân bón-thổ nấp dưới bóng cờ ta đều được hưởng nhở.»

Các ông biết ai viết bức thư ấy không có biết ai ký tên ta đó hay không? Hãy cuối đầu hết thấy: ấy là người có công nhất của Đại pháp ngày nay, ấy là

Georges Clémenceau đó. (Võ lạy van rân)

Ấy vậy tôi kiêm được người làm chứng cho những lời tôi nói đó rồi. Ấy vậy tôi được phép hứa nhữnng đều tôi đã hứa đó rồi. Sao? Còn muốn cái gì nứa? À phải! Tôi biết rồi. Tôi mà viết ra câu nào, hoặc nói lời gì; thì cũng chưa đâ, phải có người ra cái nghĩa bình luận mới được, phải vậy hay không? Vì như người cài nghĩa đó không hiểu ý tôi nói theo ý kiến riêng của mình, theo tâm tánh riêng của mình làm cho sai ý tôi đi, thì ôi phải chịu cái lỗi ấy hay sao? Thút xưa bên Đại-pháp ta hế vua làm lỗi thì người ta hành tội mà trừ. Ở đây công-trời đổi thói tục ấy đi bê dân làm lỗi thì phải hành quan Toàn quyền. Người ta khuyên tôi vứt cây mà đánh tên dân bất cẩn nói sai ý tôi đó mà trừ. Các ông ôi! Nếu mỗi khi có người nào nói sai ý của tôi, tôi nói một đường đem ra mà nói một ngã, thì tôi phải và rùng chặc roi về mà đánh, cha chả! làm như thế thì hết roi mây trong Đông-Dương còn gì? Cười và vồ tay

Ấy vậy bây giờ mình kết luận làm sao? Đây là tại có người bắt cần dùng nhữnng tiếng mình chưa hiểu rõ ý nghĩa nên mới sanh như vậy. Vậy những dân bón-thổ nhờ chúng ta mà được ngôn luon thông thâ phai rằng mà hiểu nghĩa nhữnng tiếng mình dùng hối rằng mà hiểu rõ lý tưởng minh viết đó Văn của nước Pháp thì rõ ràng đê hểu hơn hết. Song cũng phải học cho kỹ nới được. Mà nghĩ lại sự hiểu lầm lụn xộn đây cũng là một điều tâp ích cho ta vì có vậy chúng ta là dân nước Pháp mới hiểu rằng sự giáo dục, của chúng ta trong xíu này chưa hoàn toàn, vậy phải rằng mà dạy đê hơn nữa mới đượ.

LỜI BINH LUÂN CỦA NGƯỜI LANGSA

Cá ông tôi nói cài phản sự giáo-dục của chúng ta là dân nước Pháp thì phai

biết rằng chẳng phải lo lạm trường cho nhiều mà dạy dỗ, lo mày rộng báo giới mà nghị-luận, ấy mà gọi rằng dù; chúng ta còn phải lo đến việc ở ău giao tiếp hằng ngày nà. Nếu các ông chưa được rõ ý tôi thì tôi xin nói rành rằng ý tôi muốn sao cho chúng ta mỗi người đều rèn lòng cho có cái thói cao thượng cho biết trong vọng Đại-pháp, cho biết yêu cái công phu cực nhọc mà 4 năm nay cả và người Langsa ở trong Đông-Dương này cứ lâm lùi tán thành không chút nào thói chí; có sẵn cái lòng đó rồi dẫu nói ra lời nào, dẫu làm những việc gì cũng tố cái đầu ấy luôn luôn mới được. Tôi ước ao sao trong chò ngôn luận của chúng ta trong cái cũ đóng của chúng ta, chúng ta bỏ bắt những đều quá đỗ, những đều phi lý, vì những đều ấy tuy chúng ta quyết dùng với một người nào đó, mà tôi e nó không trùng người ấy rồi nó bay thẳng về mà làm cho ủ mặt châu mày què hương ta chẳng.

Có một việc tôi mừng hơn hết là tôi thấy tuy người Pháp làm nhiều việc rất đau đớn cho nước Pháp mà cái oai quyền của nước Pháp bây giờ mạnh mẽ vững bền, ấy là cái tài trí của đồng ta rất cao, công phu của nước ta rất dày nơi xứ này nên mới được vậy.

Nay mai dày tôi sẽ đi. Tôi buồn lời nói với các ông như thế thì thiệt tôi chẳng có chút chí là buồn hay là giận hay là tiếc chi hết. Ấy là lời thâm thiệt để tôi lòng hi vọng của tôi mà thôi. Bởi người Langsa đương đứng nghe tôi diễn thuyết đây, các ông đã ở xứ này nhiều năm rồi, các ông có thấy công phu cực khđ của đồng-bang, vậy xin các ông nói coi có phải trong 25 năm nay chẳng có một vị Tổng thống Toàn-quyền nào, chẳng có một Tổng Tù Hàng nào chẳng có một Thủ đốc nào trong Truật-tia này mà khỏi bị kích-bát, bị cáo-vn, bị nhục nhả quá lè hay không. Võ tay rất lâu và có tiếng tung hô Sarrant vạn-luê.

Hết thay! Hết thay! Trong 25 năm nay chẳng có một người nào khỏi. Ông Rousseau, ông Doumer, ông Beau, ông Klobukowski, tôi đây, ông Roume, ông Malan, ông Van Volhenhoven, ông

Destenay hết thảy đều đem hết lòng thành, dùng hết trí não, bày hết tài lực mà làm cho con nước Pháp rạng vê công phu nơi xứ này, mà chứng ra về kẻ thì nhơn cđ, người thì tái mồi cđ đời không quên được. Thường tôi hay nghĩ thầm rằng: «Thiệt nếu trong 25 năm nay mà người bón-thờ nghe thấy những lời kích bát ngạo bát của chúng ta đó rồi tinh thiệt như vậy thì khốn nạn biết chừng nào ». Mà cũng là một điều may mắn của chưởng tộc ta nên người bón-thờ không tinh những lời bán sán ấy; họ không tinh những lời bán sán ấy; họ không tinh là vì họ thấy, họ thấy rõ công phu đẹp đẽ của Đại-pháp, của các quan cai-tri của quân lính, của nghiệp chủ gây dựng đồ sộ nơi xứ này họ biết nhờ công phu ấy xứ này mới bình yên, mới giàu có, mới văn minh, mới táo bô, công phu ấy đẹp đẽ dầu dem sánh với thuộc địa nào cũng chẳng kém sút cả, công phu ấy đẹp đẽ làm cho xứ Đông-Dương chói rạng tài năn thanh vượn.

Nhóm cái công phu ấy thì dân em Adong ta thấy rõ ràng dầu có lời của người Langsa nói xấu thế nào mà cái công phu của người Langsa như vậy thì cũng khuất lấp được hết. Vì vậy nên cả và Đông-Dương, từ Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Cao-mao, Lào, cho đến Nam-kỳ dân em ta mới xum lại đứng chung với ta đẳng cho ta diệu dắc, nưng đờ, đờ tay mà nắm tay ta hiệp lòng với lòng ta đẳng cậy lời về lò giùm cái lòng trung thành cho Đại-pháp bảo hộ, Mẫu-quốc yêu mến rõ biết.

Ở nơi xứ này có làm được việc phải có thấy công phu kết quả thì vui thiệt. Mà nay tôi được về thăm bà mẹ vinh diệu thì tôi càng vui càng khoái hoor nứa. Tôi chyện rộn muôn vẻ riết mà thăm mẹ đặng biết mẹ cao sang vinh diệu thế nào đặng coi thân mẹ vách tích lâm sao, vì mẹ đã đỗ máu thành sông nên Lịch-sử mới cđ hết mấy lớp cao sang trước mà cho mặt một cái nhung bào mới đặng coi cho rạng người vinh diệu. Tôi về thăm mẹ rồi tôi tò với mẹ rằng hãy con Tay-Nam ở xứ này thuận hòa với nhau lâm, thương yêu kính trong mẹ long lâm, nên cậy tôi đem cái lòng trung thành của con Đông-Dương về cho mẹ làm tin (Võ TAY ĐÔI BA HIỆP VÀ TUNG HỒ VAN HÂN.)

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....	5 f 50
Đông-Dương.....	5 50

Giá lúa

Từ 3\$ 80 cho đến 3\$ 90 một tạ, tùy theo thứ lúa.

HIỆU MÓI

Trần Mạnh

Ở đường mé-song, gần cầu tàu Khách-Trú — *Cantho*

Có báu đú thứ: Rượu-tay, đồ-hộp, thuốc hút (TABACS ET CIGARETTES) thuốc-tay (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) dù, nón, khăn sách, truyện, thơ, tuồng, giấy, mực, và các thứ vật dụng theo thời-điểm kim-thời, vân vân.....

Kính cùng Lục-châu Quán-tử

Tiệm tôi mới lập, báu đú các thứ hàng hóa đà kề trên đây; chẳng những là ngon và tốt, lại còn giá rẻ hơn các nơi

Tôi có lanh bán CONTRÉ REMBOURSEMENT cho những người ở xa (ngoại tỉnh, hay là các cách chau thành) có cần dùng món chi, chẳng hạn, cứ việc viết thư cho tôi thì tôi liền gửi món ấy đến cho chư-tôn lập tức. Nói tóm lđ đều là: chư-tôn có cần dùng vật chi, ở tại Cần-thơ có báu, thì tôi cũng có thể mà gửi ngay cho chư-tôn đặng vậy.

Xin chư-tôn Qui-khách, tướng Únh đồng-ban, ra ơn chiêu-cố, giúp nhau, đặng mau tân-bô trong nèo thương-trường, thì ơn ấy rất nên thâm cảm.

TRẦN-MẠNH kính cáo.

PIEBRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre civil

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ong Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

lành đạt điện thồ,

Phân giải hạng,

Tương phân thô sàng,

Công chuyên làm kỹ

cang và tín giá nhẹ

Biên chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị.

Cáo bạch

Có bán cảng viết "PORTE-PLUMES à RÉSERVOIR" người viết bằng, vàng thiệt cao "PLUMES EN OR CONTRÔLÉ" không sét, không mòn. Có khâu (AGRÉ) mỗi đầu thì bút viết, còn đầu kia thì viết chí (PORTEMINE); có phụ thêm 1 hộp nhỏ đựng năm cọng chí dễ thay. Cây viết này nếu din giữ xài mười năm không hư.

Xin đừng tưởng rằng cây viết này giống theo cảng viết năm cát, một đồng của khách-trú bán đó.

Mua vé, uếu xài không dăng không xứng đáng với đồng tiền thì trả lại. Bầu hiệu sẽ trả tiền lại đủ.

Giá một cây là (có hộp, có comple-goutte).....4\$50

Mua nguyên lô về bán lại cảng tính giá nhẹ hơn nhiều.

Trữ báu tại nhà in Au-Hà.

CANTHO

BÁN

1 cái xe hơi 4 chỗ ngồi, hiệu Peugeot
còn tình hào. 4 cái caoutchouc mới thay
Giá..... 1500\$00

Muốn mua xin viết thư cho Báo quán
An-Hà mà thương nghị.

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cẩn mẫn con nít học mau tàn phát vồ cùng.

Tiền học và ăn, ngủ phải đóng trước tìn giá như vầy.
Học ngoài không ăn ngủ 4\$
Học và ăn buổi trưa, 7
Học và ăn ba buổi, ngủ
tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Đốc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thi kẽ là: 16\$

Bửa 13 Juillet bài trường tới 15 Août thi tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rằm tháng chạp bài qua rằm tháng giêng thi tựu. Bà con có bác ai có dịp đi Cần-thơ ghê coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì, xin gởi thư cho Ông Võ-văn-Thơm, thi lập tức có thư trả lời.

BÁN

1 cái máy hơi sục mạnh 6 ngựa, có đủ
đồ phụ tùng sẵn sàng, (carburateur ma-
gnéto, boîte de changement de marche)

Mua về gần vò ca-nott tiện lâm.
Giá..... 200\$00

Muốn mua xin viết thư thương nghị
với Báo quán An-Hà.

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Càmtho có bán
hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu
là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt
1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ
1 cây viết mực có gôm ngồi viết
Giá mỗi bộ là 0\$40

Tiền gởi phu thêm. 0\$10
Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ
lắm, xin viết thư thương nghị.

Kinh cáo

Thuốc gói hiệu Globe
(TRAI ĐẤT)

Máy bay thường dùng thuốc đến cho
thuốc Gà-llop là dược, khói thơm, hút
không khô cỏ.

Một mình hàng DEMS FRÈRES có trù
bán sĩ mà thôi.

記喜曾**TĂNG THIỆN KÝ**

DIT

TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction
(Càmtho-Ville)

Lãnh soát các công việc

— HÓ VÀ MỘC —

CẮT NHÀ—LÀM HÀNG RÀO—DÚC CỐNG BẰNG
BÀ TRỨNG—CIMENT—DÓNG CỬA LÁ SÁCH—CỬA
LỌNG HỒ—VĂN HÓA TÂY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy
mực thành tinh làm đầu.

Các việc tôi làm, thì tôi hết lòng lo
lắng cho toàn vẹn, cho mau nǎng,
nhưng thợ của tôi đều là thợ lụa, rút
tay giờ khéo không mà thôi. Xin trong
chữ quân tử, ai muốn mướn tôi làm
việc chi thì khả viết thư cho tôi,
hay là dời zót đến nhà tôi Châu-thành
Càmtho đường SAINTENAY (cầu tàu lớn)
NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SU GALLOIS-MONTBRUN
HÀ THƯƠNG NGHI—Con về việc tờ giấy
chi chẳng hang, nếu có dấu Hiệu tôi
và không có chữ tôi ký vào, xin chờ
ông khai lưu ý rằng đó là không phải
của tôi thật, vậy nên tôi chẳng hề
nhỉnh biết tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cần-khai

Hậu thuận**Giao tiếp thương mại hội**

CU LAO MÀY—CÀMTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000t)

Giá mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn

bùn bạc tính theo số lúa trên dây, ví nào
mua bùn mây phần tùy ý.

Ông này có điều lệ, giấy tờ xác chắn
Tinh nǎng mua lúa chia lời.

Có xin quý vị sảng lòng hiệp-tồn mà
lò đều ích lợi chung và mở đàng thương
chủ bạn minh mâu nhẹ bớt.

Như muốn hỏi đến chi trong việc hội
xin viết thư cho M. Nguyễn-văo-Tú chủ
hội Thương-mài sẽ bồi âm lập tức.

Thương xã hội cần khái.

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sở ruộng cũa ngài, ở tại
Tháp mười (Mỹ-tho) sở thứ nhứt được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lở lầm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chở lúa ruộng lầm, và như
muốn chở lúa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Võ-eo cũng đã lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuỷ tưới
lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười
ba cai địa, cá rất dại lợi. Có một sở đất
khác kề cạnh với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là cũa hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và
cô lè trong một ít lâu sẽ giàu giá bán.

Hai sở ruộng cũa quan giám đốc
Quesnel, buôn lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi
thư cho quan Giám đốc Quesnel tạ
Saigon, hay là gởi cho sở Nhứt trinh Au-
ba tại Càm-tho mà thương nghị và đến
xem bao đó thì hiểu rõ.

BẢN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc

1465 mảnh ruộng, tọa lạc tại làng
Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa
trung-nhì (Long-xuyên)

TỈNH RẠCH-GIA	Đất của	Ông	ĐE LA BÂTE	LÝ NGUYỄN-QUAN-DIỀU	14e feuille
					12e feuille
8.630.00	Đất của	Ông	DE LA BÂTE	LÝ NGUYỄN-QUAN-DIỀU	2.874 40
					515 h. 40. a. 30
C. S.	Đất của	Ông	Võ-v.-Thơm	LÝ NGUYỄN-QUAN-DIỀU	1.859 00
					Tỉnh Cần Thơ
					Kinh Thốt-Nốt

Ai có câu hỏi thăm đều chi thi gởi
thơ cho ông Võ-văn-Thơm, Colon à
Cần Thơ, mà thường nghĩ.

NAM-HỒNG-PHÁT
KHÁCH-SANG

ở BƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngang Gare xe lửa Saigon-Gòvap chợ-Mới
Saigon

Bán rượu tây, và cho mướn phòng
ngủ, sạch sẽ và rộng rãi mát mẻ lát mát, quý
đông, quý khách có đi Saigon xin đợi gót
lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lát.

HUỲNH-HUỆ-KỲ.

LÊ-KHANH-TRINH

Geometre-civil

CANTHO

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho

Linh dat dien tho

Phân ranh hạng

Tương phân thô sảng

Công chuyen làm kỹ và mau lại giá nhẹ

Xin viết thơ nơi tôi mà thường nghĩ.

Xin ghé mắt

Truyện Ngũ-phụng-Lầu của Trần-văn-
Hương có dè ban tại nhà in Hậu-giang
Canton. Vậy xin đồng bằng liều vài cát
tiêu-làng phí mua đọc giúp vui giây lát,
giải muộn thoán công được vài canh.
Trước là coi cho tiêu khuêng ngày giờ sau
thấy đều tệ mà chừa!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngõ lâm!!!

Giá mỗi cuộn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuộn giá..... 0\$20

30 cuộn giá..... 6\$50

100 cuộn giá..... 12\$00

TẠI NHÀ IN
Imprimerie de l'Ouest
CANTHO

CÓ BÁN SÁCH

- 1.— Kim Túy-Tinh-Tử, giá là 1\$20
- 2.— TRUYỆN KIỀN TÀM LIỆT NỮ (Roman moderne) par M. Lê-trang-Thu giá là..... 0\$30
- 3.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim giá là..... 0\$50
- 4.— TUẤN TRÀ PHAP LỄ (Sách dạy hương chúc phụ tá của quan Biên-lý) par M. Võ-văn-Thơm giá. 1\$20
- 5.— LE BUFFLE (vol et recel de buffles) moyen à prendre pour essayer de le prévenir) par M. Võ-văn-Thơm giá là..... 0\$30
- 6.— Đóng Âm-tự-vị có phụ nhung chữ không phải đóng âm mà khó viết) giá là 0 30
- 7.— Đóng Âm-tự-vị (chữ Langsa) giá là..... 0 60
- 8.— Contes et légendes du pays d'Annam, (dont 0\$20 au profit de la Saigonnaise-patriotique) par M. Lê-văn-Phát giá là..... 1 40
- 9.— Méthode de lecture illustrée par Boscq..... 0 80
- 10.— Méthode en Quಡ-ngữ (par Boscq)..... 0 50
- 11.— Lecture franco-anamite (par Boscq)..... 1 00
- 12.— Leçon de choses (par Boscq) 0 60
- 13.— Morale pratique en quಡ-ngữ (par Boscq)..... 1 00
- 14.— Morale pratique en française (par Boscq)..... 1 00
- 15.— Notions d'hygiène (par Boscq) 0 50
- 16.— Arithmétique Bazénant cours élémentaire
- 17.— Arithmétique P. Leyssenne cours élémentaire
- Arithmétique P. Leyssenne Année Préparatoire

Arithmétique P. Leyssenne 1^{re} année

Arithmétique P. Leyssenne 2^{me} année

Arithmétique P. Leyssenne 3^{me} année

18.— Grammaire Larive et Fleury, année préparatoire

Grammaire Larive et Fleury Cours élémentaire

Grammaire Larive et Fleury Cours Moyen

Grammaire Larive et Fleury 1^{re} année

19.— Grammaire Claude Augé Cours préparatoire

Grammaire Claude Augé cours élémentaire

Grammaire Claude Augé cours Moyen

Grammaire Claude Augé cours Supérieure

20.— Géographie Foncin Alinot "classique" année préparatoire "Cours moyen"

21.— Lecture A l'Ecole par Russier et Baudet

22.— Lecture Autour de l'Ecole par Russier et Baudet

23.— Premier livre de lecture G. Bruno.

24.— Lecture Mironneau Cours Moyen Lecture Mironneau Cours préparatoire

25.— Mémoato de poche

26.— Mémoato Larousse

27.— Dictionnaire Fr. Ante broché

28.— " " relié.

29.— Dictionnaire Gézier

30.— Dictionnaire Armand Colin.

31.— " " Petit Larousse illustré

32.— Syllabaire A. B. C. (par Đỗ-quang-Đầu)

33.— Recueil de Morale en Quಡ-ngữ par Diệp-văn-Cường

34.— Cours de Morale par Ng.-Dinh.

QUÂN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƠN: LÈ-TAON
60, Rue de Canton, 60.- Cholon

Cung tạ Minh Y

A Monsieur QUÂN-TÍN-KÝ ĐẠI-DƯỢC PÔNG

Tôi rất cảm ơn tiệm HIỆP-AN có gởi đến cho tôi một hộp thuốc QUÂN TƯ TRẮNG CÀNG HOÀN và một hộp SÀM NHUNG BỘ THẬN HOÀN hiện Quân-Đức-Tế tôi dùng biết sức mạnh, da lăng khi huyết trắng kiên tinh thân sự coi ngó sáng láng mới biết là thuốc của ông chế theo kiêm thời thiệt là thân hiệu, rõ ràng Quân-Tế thiêu hạ, bồ ich cho dân quốc thiệt công đức của ông đáng ghi vào thê bạc

Biên-Tu lanh khánh hòa tĩnh

Chánh báo phẩm

NGUYỄN-NHƯ-CẨNH thư bá

SÀM NHUNG BỘ THẬN HOÀN

(THUỐC BỘ THẬN GIÁ SÀM NHUNG)

Dám tưống trong thân thể con người, thân là cội rễ, nếu phần tiền thiên hao kém, hậu thiên thất dưỡng thì phải mau dùng thuốc mà bồi bõ tinh thần mới đặng mạnh giỏi. Nên tiệm tôi gần lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hạng nhứt, điều hòa huyết mạch bồ thận trắng dương, tư nhuận mặt mày, khoẻ hòa ti vị, bồi khí sang tháo, hoặc bởi sác dục quá độ, mệt midedi tinh, bạch trược, lậu tinh tiết dâm dê, mồ hôi lai láng hoặc hả ngứa suy nhược, thận kém tinh bàng cử động yếu ớt, lỗ tay chảy nước, mồi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít, không chừng, hoặc đờn bà có thai, bịnh trցng lén. Các chứng hư tồn dùng đến thuốc này thì lành mạnh. Bởi bồ khí huyết, chướng tử lương phương.

Mỗi hộp sáu hoàn giá là sáu cát (0\$60)

TRIỀN KIM BẢO KHÔN BƠN

(THUỐC BỘ KHÔN (BƠN BÀ) CHƯƠNG TẾ)

Thuốc này trị bịnh đờn bà con gái huyết khí suy nhược, thận thêm o, nhan sắc võ vàng, đường kinh không đúng kỳ hoặc trối hoặc súc, bạch đái hả, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lậu, hư thai, tiêu sảng, nơi tử cung lanh chậm con, hoặc sung sít quá bội, ngăn trց đường sanh dục, chậm thai nghén, hoặc con gái lứa lén bể đường kiub, béo huât làm lớn bụng. Ăn ngù không ngon, no hơi, nhứt dầu sanh chứng nhứt gân, mồi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít, không gối đau lưng. Các chứng về hư tồn mà sanh, dùng đến thuốc này đường cây khô đượm nhuần mưa móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán (1\$00)

PHARMACIE SHANGHAI

TRỒNG RĂNG VÀ THAY CON MẮT

Chủ nhơn TRIỀU-CUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188—Cholon

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—Saigon

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thân hiệu đều có dùng cái nhẫn «Con Bướm Bướm» làm lin, chư qui vị co mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhẫn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thử giã uống vào thêm hai

Bồn Dược Phòng có gửi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giã y giá của tiệm tôi, hư qui vị o trọng Lục. Chau có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sang long gửi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thân chủ phải chịu

DỤC CHỈ KHAI THẦN TỐC

THỊNU THÍ THỦ LAM

13.— Trái à-na chế nên thuốc ho

Phàn bị chứng ho ấy phán nhiễm bởi Phong hàn ngoài cảm nhập vào phổi làm cho ngẫu hơi thở mới sauh ra chứng bo, cho nên mới ho, thì mưu trị chờ để lâu ắt tách mạng rất biêm ngòe. Các thầy danh y bên Đông tây hiệp ý xét kỹ chế ra thức Cà-na này có tẩm thuốc rất hay hơn các phương khác dốc lòng truyền để cứu dâu độ thể trong cuộc vệ sinh họng nhứt; dâu đòn ông đòn bà con nít chỉ hé ho có đậm, ho tắc tiếng, ho cũ ngày că đêm bởi trái thời tiết mà ho, các chứng ho, bất luận lâu mau, hẽ dùng đến trái Cà-na này mà ngậm tức thì thấy công hiệu thượng phẩm.

Người lứa mồi lán ngậm hai trái, cùu con nít từ 5 tuổi đến 10 tuổi mồi lán ngậm một trái, mồi ngày ngậm ba bốn lần thì thấy thông khí tạng đàm hết ho bằng như không biêm hằng ngày dùng đòn ba trái cũng có ích lâm, là sanh ướt miếng dã khác, giúp sức khỏe tinh thần, thông ti vi, tiêu thực, thiệt là một thứ thuốc bỏ phế trị ho rất thân hiệu vô cùng, xin chư qui vị dùng tới thử thì mới rõ là một thứ thuốc ho rất hay hơn các thứ khác.

Mỗi hộp chắc giá là..... 0\$20

12 hộp chắc giá là..... 2 00

HUÈ LIỀU CHỈ THÔNG THÀNH BỘC HOÀN

(7) Thuốc trị các chứng sang độc

Chứng sang độc (Huè-Lieu) là một chứng hại to, hẽ nặng thì hại cho chúng tộc, cùu nhẹ thì hại bồn thận; bá ai lại không biết gọi là bình sang độc bay biến obieu chứng biestrất hiemogheo, hoặc là dương mai, hoặc là woc mục cung minh hoặc nơi đầu am lở, hoặc nơi dương vật có mục như ghè trầy lở, hoặc ngứa nhứt, hoặc lậu độc các thứ ghè vê chứng sang độc thì đều làm hại cho thân thể nếu không gặp thuốc cho biệt hay mà trị thì độc obap vào xương cốt làm cho nhứt gân, mồi tay môi chor, di đứng chẳng yên, sauh ra mất máu, mặt mày xanh xao khô khang tì vị.

Cho nên Bồn Dược Phòng xét kỹ mà chế huồn thuốc này đã để uống mà mài lại thơm ngọt dùng liều thấp công hiệu như thân, đàm chắc chắn có thuốc nào hơn dặng. Phàn bình sang độc bất luận đòn ông đòn bà, già hay trẻ hẽ mang chứng sang độc như đã nói trên đây bất luận lâu mau hẽ dùng đến thuốc này tảng các thứ độc, liêng lạt da thịt như cù, hết nhứt hết mồi mà lại trừ tuyệt gốc độc trong mình, không còn tái phát lại nữa, mà lại khỏi lobé hận tụ về ngày sau. (Là sanh con mạnh giỏi luôn luôn.)

Cách dùng: Mỗi lần uống một muỗng với nước trà, mỗi ngày uống hai lần, sớm tối thời dày uống một muỗng, và tối trước khi đi ngủ uống một muỗng. Mỗi hộp đều có cái nhẫn «Con bướm bướm» mới là thiệt thuốc của Bồn Dược Tại Saigon, nhà số 23 đường Pellerin, có trữ bán lẻ.

THIẾT GIA

Mỗi hộp..... 1\$50

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PƯỚC

Đường kín lấp—Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LA CHỦ TIỆM

Kính mời cho quý ông, quý thày rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ trong túi kiếng có rỗng nước kiếng lèu không dặng, ruồi bù không được lật khôi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp bụng đong bằng trong cuộc thương mai.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

Thuốc điếu hiệu Globe (TRÁI BAT)

Có gói 10 điếu



Hút đã ngọt, để đánh lão, được khói mộc, không mù.

Tại Hàng DENIS FRERES có trữ bán

Cantho.—Imp. de l'Ouest

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sade

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành hắp mướn đèn khi đà (carbure) heo cuộn quan, hồn, an, ẽ, kỳ yêu, Tân già, hạ tho, khăn den bằng nhiều tay và khăn bùa tốt hượng hạng, bán mớ và bán lẻ vò roto xe máy hiệu Michelin, giày bảm-ết đủ cỡ đóng theo kiểu kimon hời. Quý ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, thi gởi thơ cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lưỡng mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà hơ mà lành đỗ và đi chia giá đồ phụ tùng in sảng bằng chữ quốc-ungữ (Prix couran).

Trương-văn-Hanh.

Cánh khai.

Phò cáo Đồng bang

Kê từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đẽ rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mẫn-cần mua giúp, ngày nay thành-hành,
Thành-nhân dặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thay thợ tin ròng,
Lành m chí thay dẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-tau.]

Toa, sô, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chi sách đóng thì thời!
Lưng da, lưng bồ, đẽ dời ít bù.
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự dấn cùng Sứ ký Đại nam.
Tuần tra Pháp lè, dạy kham,
Cách thi hành án, biệt lâm rất bay.
Thước, viết nghiên sáng dày đũ hàng.
Thiếu chi dân giấy láng, mực người;
Chuỗ trao, nào Phải nhường lời.
Sang chơi t chuyễn xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dũ,
Bốn quần nào dám phu ý ai,
Khó nhọc thử mấy chàng nài,
Miếng cho đẹp dạ. Quí-ngoài là hơn.
An-Hà An Quán Bd Saintenoy Cần-thơ,
Đốn kinh.

Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA