

LE COURRIER DE L'OUËS

(ÉDITION EN QUOC NGU')

DEPOT
AN HÀ NHÚT BÁO

安 河 日 報

MỘI TUẦN ĐANG BÁO NGÀY THU NĂM

Direction—Rédaction Administration Boulevard Delanoue, Cantlo

TỔNG LÃ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHÚT TRÌNH

TRONG CỘI ĐÔNG-DƯƠNG

	BẢN CHỦ QUỐC NGỮ
TRỌN NĂM.....	5 s 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

BẢN CHỦ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00
BẢN QUỐC NGỮ VÀ LANGSA	
TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantlo.—Bản 4-1043



QUÂN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG
CHỦ NHƠN: LÈ-TOAN
60, Rue de Canton, 60.- Cholon

Cung tụng Minh-Y**A Monsieur QUÂN-TÍN-KÝ**

Kể từ một tháng nay cho đến nay giời nhàm Hiệp-An bưu hiệu đến đến cho tôi mấy thứ thuốc, đây có một thứ "VẬN ỦNG-ĐỨC TẾ ĐƠN" tôi đã dùng thử thiệt là thương phẩm, mới rõ rệt Vận-Minh này thấy thuốc học đến bực càng ngày càng thêm sự hay, cho nên tôi dám chắc thứ thuốc của ông dày bay hơn trong cá và hoàn cầu, thuốc dùng đến liền thấy hiệu nghiệm, bởi sức học hay mà chế nên phương thuốc này đặt tên là VẬN ỦNG-ĐỨC TẾ ĐƠN này là phải lắm, bởi có lòng quân tử trong thiên hạ, tôi càng dùng càng mến lại nhớ tới câu NGÀ DIỆC HỮU ĐƠN QUAN TÍNH PHỦ, DUNG THỜI HUỐN DÀI THỌ TƯ DÀN, vậy nên tôi kính tưng ân đức của ngài nơi đây cho bạn đồng bang tôi rõ mà dùng

Khai-dịnh Mẫu-ngó mai ngọt thương cang
 Diêng-khánh bi chúc trung ba

HUYNH-CHÂU-TÍCH KÌNH THƯ

SÀM NHUNG BỘ THẦN HOÀN
 (THUỐC BỘ THẦN GIÁ SÀM NHUNG)

Dám tưởng trong thân thể con người, thần là cội rễ, nếu phần tiền thiêu hao kém, hậu thiêu thất đường thì phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dặng mạnh giời. Nên tiệm tôi giao lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hạng nhất, điều hòa huyết mạch bồi thận tráng dương, tư nhuận mặt mày, khoẻ hỏa ti vị, bồi khí sung thần, hoặc bồi sáu dục quá độ, mông mị di tinh, bạch trược, lậu tinh tiết dâm dê, mồ hôi lai láng hoặc hả ngược suy nhược, thận kém tinh hàng cữ động yếu ớt, lõi tay chảy nước, mồi gối đau lưng. Các chứng về hư tồn mà sah, dùng đến thuốc này đường cùy khô dương nhuần mưa móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp sáu hoàn giá lì sáu cát 0\$60

THIỀN KIM BẢO KHÔN ĐƠN
 (THUỐC BỘ KHÔN (BỒN BÀ) CHƯƠNG TẾ)

Thuốc này trị bệnh đờn bà con gái huyết khí suy nhược, thận thê ốm o, nhau sáu vò vàng, đường kinh không dung kỳ hoặc trối hoặc saxe, bạch đái hạ, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lậu, hư thai, tiêu sảng, nơi tử cung hành chạm con, hoặc sung saxe quá bội, ngăn trở đường sáu dục, chạm thai nghén, hoặc con gái lớn lén bể đường kinh, bón huất làm lòn bụng. Ăn ngủ không ngon, no hơi, nhứt dầu sah chứng nhứt gân, mồi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít, không chứng, hoặc đờn bà có thai, bệnh trứng lén. Các chứng hư tồn dùng đến thuốc này thi lành mạnh. Bởi bồi khí huyết, chứng từ lương phương.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán 1\$00

PHARMACIE SHANGHAI**TRỒNG RĂNG VÀ THAY CON MẮT****Chủ nhơn: TRIỀU-CUONG****Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188—Cholon****Một tiệm mới ở tại đường Gulliéni, số 3—Saigon**

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhãn «Con Bướm Bướm» làm linh, chư quí vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhãn «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giã uống vào thêm hại

Bồn Dược Phòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giüm y giá của tiệm tôi, hứa quí vị ở trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sang long gửi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thần chả phải chịu

DỤC CHỈ KHAI TOÀN TỐC**THỊNH THÍ THỦ LAM**

13.— Trái Cà-na chế nên thuốc ho

Phàm bị chứng ho ấy phần nhiệm bởi phong hàn ngoại cảm nhập vào phổi làm chong ốm hơi thở mới sanh ra chứng ho, cho nên mới ho, thì mau trị chờ để lâu át tánh mang rất hiểm nghèo. Các thầy danh y hàn Đông tây hiệp ý xét kỹ chế ra thuốc Cà-na này có tẩm thuốc rất hay hơn các phương khác dược long truyền để cứu dân độ thế trong cuộc vệ sinh hạng nhứt; dầu dòn ông dòn bà con nít chi hắc ho có đậm, ho tắc tiếng, ho că ngày că đậm bởi trái thời tiết mà ho, các chứng ho, bất luận lâu mau, hắc dùng đan trái Cà-na này mà ngâm tức thì thấy công hiệu thương phán.

Người lớn mỗi lần ngâm hai trái, con con nít từ 5 tuổi đến 10 tuổi mỗi lần ngâm một trái, mỗi ngày ngâm ba bốn lần thì thấy thông khi tang đậm bết ho bằng như không bị hắc hắc ngày dùng đòn ba trái cũng có ích lâm, là sah nước miếng đặc khác, giúp saxe khỏe tinh thần, thông ti vị, tiêu thực, thiệt là một thứ thuốc bồ phế trị ho rất thần hiệu và cũng, xin chư quí vị dùng tới thử thì mới rõ là một thứ thuốc ho rất hay hơn các thứ khác.

Mỗi hộp chắc giá là..... 0\$20

12 hộp chắc giá là..... 2 00

HUẾ LIỀU CHỈ THÔNG THẦN ĐỘC HOÀN

(7) Thuốc trị các chứng sang độc

Chứng sang độc (Huế-Liều) là một chứng hại to, hắc nặng thì hại cho chung tộc, eon nhẹ thì hại bồn thận; hắc ai lại không biết gọi là bệnh sang độc hay biến nhiều chứng bệnh rất hiểm nghèo, hoặc là dương mai, hoặc là mọc mọc cùng nách hoặc nơi đầu ấm lở, hoặc uơi dương vật có mọc như chè trầy lở, hoặc ngứa nhứt, hoặc lậu độc các thứ ghê ve chứng sang độc thì đều làm hại cho thận thê uốn không gặp thuốc cho biệt, hay mà trị thì độc nhập vào xương cốt làm cho nhứt gào, mồi tay mồi chơ, di ứng chẳng yên, sanh ra măt mău, măt măy xanh xao khô khang tị vi.

Cho nên Bồn Dược Phòng xét kỹ mà chế huồn thuốc này đã để uống mà nùi lại thơm ngọt dùng liên tiếp công hiệu nonu thần, đậm đặc chắng có thuốc nào hơn dặng. Phàm bệnh sang độc bất luận đơn ông dòn bà, già hay trẻ hắc mang chứng sang độc như đã nói trên đây bất luận lâu mau hắc dùng đến thuốc này tăng các thứ độc, liêng lạt da thịt như cũ, hết obrút hắc mồi mà lại trừ tuyệt gốc độc trong uloh, khôn; còn tái phát lại nữa, mà lại khôn lobé hàn tu về ngày sau. (Là saub coi mạnh giời luôn luôn.)

Cách dùng: Mỗi lần uống một muỗng với nước trà, mỗi ngày uống hai lần, sớm mai thức dậy uống một muỗng, và tối trước khi đi ngủ uống một muỗng. Mỗi hộp đều có cái nhãn «Con bướm bướm» mới là thiệt thuốc của Bồn Dược Phòng, nhà số 23 đường Pellerin, có trữ bán lẻ.

THIẾT GIA

Mỗi hộp..... 1\$50

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đậm mạnh cỏi, thì hãy hỏi thăm máy auen ài bao, cũng là one giờ bắc cũ, nhưng kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tên thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARL như sau hàng báo chí y sỹ, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, có công việc: bán, viễn, rông, nhứt, muối, nhứt, hàng, không nề làm gian dối bao giờ. Lại giả bao thì cũng với, không khi nào thấy người Annam tôi mua mà bán mất hơn người Tây dân.

NHƯNG THUỐC THANH HÚT

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, obrong agitoxin-có hay dân, rết, và nhứt là cho người dân bắc cũ thật dùn, thi con mìnhs sinh ra vò da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bình nhà phiến rất mìn và không có phả đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯƠNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dân bắc hàn: ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER, tốt bực nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoành PHILLES PINK trị bệnh mắt mún xanh xao, lại uống nó thi ngừa đặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARL, PHARMACIEN DE 1^{RE} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đà kẽ tè, trên đó, và cả bán các thứ thuốc, khác cũng hiện ngiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 60000

Hàng này của Laoste và Annam
hang vốn dặng tại Cần-thơ. Cố trù dù
các thứ hang hoa vật dụng. Nói tắc
một đèn lồng Saigon có mìn chí
thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá tè mìn hàng tốt
Cũng gọi hàng cho các xí xá và ai
mua mòn chí xin viết thư nầy cho
Hàng, thi Hàng sẽ gửi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng cho tôi rõ
co trả bùn:

Rượu rom hiện Stella

Lam tông hàng nước ngoài
Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về
bán lại khi trả tiền trước.

LOI RAO

Tai nhà in Hậu Giang Cantho có bán
hộp để đựng đồ cho học trò dùng kén
là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chì đèn, thứ lót

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có gầm ngồi viết

Gia với hộp là 0\$40

Tiền gửi phụ thêm. 0\$10

Cung có bán các mìn khác nữa, giá tè
lamin, xin viết thư thương nghị.

Kinh cáo

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--|---|
| 1.— Vì cớ nào lúa xứ Nam-kỳ
chẳng bằng lúa các xứ khác. | 7.— Hỉ tin. |
| 2.— Tấn bộ. | 8.— Ái tin. |
| 3.— Lời chỉ dụ. | 9.— Văn xuôi. |
| 4.— Các hạng sầu. | 10.— Thi tập |
| 5.— Hai người nói chuyện. | 11.— Nam-kỳ Thời sự
Giá-bạc, Giá-lúa |
| 6.— Thư tín vắn lai. | 12.— Một cặp oan ương. |

Vì cớ nào hột lúa xứ Nam-kỳ chẳng bằng hột lúa các xứ khác?

Đầu đầu cũng rõ biết xứ Nam-kỳ là
một xứ có lúa nhiều hơn các xứ khác
ở trong Địa-cầu này: nên thiên hạ thường
ví xứ Nam-kỳ là một cái vựa lúa đà
phải. Lúa có nhiều thứ dòn, tròn hột,
dài hột, có đuôi, không đuôi, sắc vàng,
sắc đô-lợt... vân, vân... Đem ra mà
sánh với lúa các xứ khác, thi có thứ
cũng nặng cân và tốt hơn vậy. Song sự
ngon cơm đẹp miêng nhiều nước cho
lúa Nam-kỳ là kém hơn các xứ khác.
Bởi cớ nào? Chờ thiệt quả lúa Nam-kỳ
nhieu thứ như là: lúa tào-chén, lúa
chàng-bè, lúa ba-sa, lúa thằng-chèc,
lúa ba-thác; còn nhiều thứ khác nữa
ăn ngon cơm lắm. Nghe nói lúa Nam-
kỳ chẳng bằng lúa các nước, lúa Nam-
kỳ hơn các nước là hơn cái nhiều mà
thôi, xay ra làm gạo thi nát lắm, nấu
ăn thi mùi thơm ngon chàng bằng lúa
Bắc-kỳ, Nhựt-Bản, Hué-ky... v...v...

Bấy lâu nghe vây bay vậy, song cũng
có lòng tiêm kiêm cái nguyên căn lời
nói này coi có quá quyết như vậy không!
Nay mới rõ thật cũng là tại khách-trú,
chúng nó đã chiếm dặng sự buôn bán
lúa là sự lợi ích đỗ sộ rồi; lại đỗ tám
thủ lợi cho nhiều dặng làm mất cái
đau phòn của hột lúa xí ta đê cho
các nước bị ngặt.

Người ta thường gặp bọn Khách-trú
buôn bán lúa nhứt là mấy chiếc ghe chài
lớn, ghe cá-dom thả theo mấy ngọn rạch
nhỏ mua lúa của người Annam rồi đem
về chờ càn bán lại cho chành, cho hàng
của nhà máy hoặc là cho mấy chiếc ghe
chài lùn neo đậu theo mấy chỗ thị trấn.
Lúa mua đó, mìn cho nặng cân dặng
có lợi nhiêu, bọn Khách-trú này rưới
nước vào vía trước hột lúa đem ra càn
bán. Lúa trước đem về các nhà máy chờ
lớn xay ra, đure nhiêu phải nát nhiêu,
còn gạo, thi mùi thơm ngon sao cho
bằng lúa khô. Bởi cớ gạo bán ra ngoài
quốc người ta dùng đều cho là thua
kém gạo các xứ khác, phòn nhiêu dùng
làm bột ít dùng mà ăn.

Người Annam ta, một trăm nhà bán lúa cho Khách-trú, tưởng lại chừng 10 nhà bán ngay cho ghe chài đến bến chờ, hoặc là cho chành cho hàng ván, ván..., còn 90 nhà thì đều bán cho bọn ghe chài lớn, ghe cà-dom; vì chúng nó mua lè: 30, 50, 100, 200 giá cũng mua hết thảy và có khi mua cao giá hơn bọn ở chành ở hàng nữa. Đầu chúng nó mua cao giá hơn 1, 2 chiêm không hại gì, sau chúng nó rước nước vò cần nặng, lợi bằng ba, bằng năm chẳng là khă hơn. Nên bọn ghe cà-dom, chài lớn mua lúa đắt hơn bọn kia. Vì vậy cho nên, lúa chờ đợi về nhà máy phản biến thì lúa ướt đều chả bọn sao lúa ở ghe chài lớn và ghe cà-dom mà ra.

Ấy vậy, bọn nó chẳng nhọc sức làm cho cỏ lúa ra như người Annam ta, chinh có nghề mua đi bán lại mà thu lợi; chúng nó lại đó tam quá lè làm đều gian trá cho mất cái phẩm cách tự nhiên của hột lúa Nam-kỳ ta với các nước. Há chẳng gọi là một tội đáng cho nhà-nước rǎng trí sao?

Ước ao, chớ chí Chánh-Phủ ban hành điều lệ mà nghiêm cấm cái sự gian trá của bọn buôn bán lúa làm như thế; hễ bắt đặng thì bị buộc tội. Nếu đặng vậy: cái thịnh phảm hột lúa của xứ Nam-kỳ này mà các nhà nông đâm mua chài gió cự nhọc cam go làm cỏ ra đó, mới đặng thơm tho quý trọng cho chớ.

Ấy mới là chẳng uổng công tan khổ của các nông già Annam ta đó.

Phạm-kỳ-Xirong.

Tân bộ

TIẾP DƯỚNG BÌ TRANG

Sĩ.— Đường Sĩ đi thật là rộng là dài; ở lảng đến lồng, rồi lên tĩnh thành, lão tới Saigon, băng ra Hanoi, khi đi thẳng qua Tây... biết bao nhiêu công lao tiêu

tir, biết bao nhiêu tổn kém của nước nhà, mới được rộng nghe xa thấy, mới tốn thêm thê học bài phẩn: rứa thì cũng đáng mừng, đáng khen cho Sĩ. Khắp cõi Đông-Dương, một chử Sĩ của Nam-kỳ càng ngày càng sác sảo, càng đậm nét hơn hết; nhưng hảy còn bao hép người vị nghĩa Đông-bào, vị ích lợi chung mà ra tay chăm kiẽu như thế; vẫn trong uom theo miếng dặm chung, it doi tưống mờ dấu chúng dưới. Vâ chăng Sĩ đứng đầu thì Sĩ phải lo phuơng thế mà diều dắt, chì bày cho ba phảm nòn, thương, công-nghệ, thi mới di trì mau đặng: Ấy là đèn chúng ta thậm cảm các đứng đại nhơn đà có tẩm nhiệt thành olur thế bấy lâu. Tuy là cuộc thương mại, công-nghệ chưa thanh phát cho mấy, chớ sánh lại xưa thì cũng nên cất tiếc “giỏi”, vò tay “mừng”.

Nòng. — Trong cuộc trồng lúa của chúng ta chưa gọi chí ràng tần hóa; phảm đồng cù chuyên nghề làm ruộng, còn như hấp, miá, bông vải, tiêu... thì ít kẽ vong trồng nhiều mảnh; còn lập vườn cau trầu, chuối, mít, hòn, cam.... thì cù noi theo cách xưa lối cũ mà làm, không ai canh cài chí ch-thay-h mậu. Nhà nước đã rõ thấy chỗ này nên mới lập trường canh nông đưốc có người nghiên cứu. Tại Bến-cát thì đã bón số học trò chuyên trong tiễn-học; còn rộng ra thì ngoài Hà-nội, mà đâu đưốc một vài người, chưa tăng đủ dụng; cho nên quan Toàn quyền Albert Sarraut có buôn cho ta chưa mến cuộc Canh nông, cù so sánh nhau quyền tước mà thôi.

Vâ chăng nghề trồng lúa chăng phải đẽ gi; có ăn học, có kẽ chí bảy, có trí hay chẽ tạo thì mới mong đưốc tinh anh mới trong nhiều lợi; nếu không thông thạo thì ít hoa ít trái, lại có khi tổn công mà vô ích. Như lúa bị tiêm mà chết, dùa bị duong mà cung mạt, cam quýt bị bò xé mà héo khô... nào thuộc tri...?

Muốn đưốc mở mang thêm nông nghiệp thi sẵn trường Đại học ngoài Hanoi đó, xin di...! xin di...! ở bạn thanh niên!

Công.— Trong việc công-nghệ, lại Nam-kỳ cũng lâm tay tinh xảo, nhất là nghề thợ bạc và thợ mộc; nhưng sánh với Bắc-kỳ thì sau xa vời voi. Kià nhâm một người Bắc: nón, áo, quần dày.... sắc phuơng trong minh đều của tay người Bắc làm cả. Rảo bước lối chợ Saigon thì rõ thấy người Bắc xang bông trong cuộc thương nghệ cùng khách trú. Còn chúng ta: chì lo có tiền nhiều, cù cù mua, một chiếc đũa cũng mua; lại còn té: không mua cùa người đồng chưởng, gọi ràng không mấy tốt, cù áo vò tiệm Chèc tiệm Chè, vay Họ không nói đồng trong Huê-kiêu báo sao đặng!. Vâ chăng Họ bị người Bắc đuổi, Họ sài nhào vò Nam-kỳ, người Bắc rưng theo mong đuổi khỏi đất Tam-kỳ, chúng ta là thi giúp sức mới phải cho. Đã không bắt chước lại bỏ xuôi lơ, thì rất uổng công trình Thầy ta và Huyết mạch của ta lăm đó. Chúng ta chớ chẽ nghề nhỏ mà lợi chảng nhỏ đâu: Tớ trước ao cho mồi bặt đều có tiệm đóng dày, may áo, giặc đỗ, lợp dù, những vật thường dùng trước hết rồi lăn lăn ra các nghề đại khái. Nhưng hảy cần thận điều này: ăn tiễn cho đúng đồng tiễn, làm kỹ lưỡng, dùng lấy cù mà phải than ràng đồng bang không vừa giúp. Người đà vị minh, tin bụng mình mà minh đem bụng đổi trả的大 người, thi sao khôi người xa bạo lanh. Annam ta vẫn có tinh sáng lầm, bát chước là đại tài, nên đâu may móc chí khó, bê đạp tới thi hiểu liền. Như vậy giở chí mở mang công nghệ, có khô gi; sẵn thấy sẵn bạn, lại thêm bên Mẫu-quốc lân vê nhiều người thợ đặng trong dùng.

Mới đây ông Bùi-quang-Chieu chế tạo một kiệu nón tay rất đẹp mắt. Ấy là một nghệ tay hoa trong công nghệ Nam-kỳ đó. Nếu công-nghệ rộng mờ thi lo chí

mãi-thương không thanh phát.

Thương.....Tớ đi cùng Lục-tinh, tới tinh nòi cũng thấy Annam ta sét sán một lồng, lớp thi châm lo công nghệ, lớp lại mãi thương. Ngoài chợ hàng thịt heo, thịt bò, cá mặn, cá tươi, rau cải, mồi món cầu dùng trong ba bữa đều có nhiều người Annam ngồi bán. Hai bên chợ thì dài dài nhữn tiệm Annam bán buôn đủ thứ; náo cháo, mì, cà-phe, bánh trai đến có quán Annam. Còn người mua đều ngon dần dở, dầu mắm, dầu rέ.... cũng cứ mua cùa người Annam mà thôi— Tớ ngó lại cửa hàng của Khách-trú, thì thưa thoát ẽ àm, Họ ngồi bộ coi chao nháo, rồi lăn lăn đóng tiệm, vờ đi. Thấy vậy tớ mừng quá sức, vò tay cười lớn; người nhà nói mớ, kêu dậy, tớ mới biết ấy là một giặc Nam-kha— Tuy là mông kiêu, mà ngày kia át sê ứng thiệt rõ ràng. Vốn Khách-trú nhờ xứ ta mà lập nên nghiệp cù, phải không xứng phai, còn buông tiếng kiêu cảng, khi bắc trong Bảo Huê-kiêu, làm cho ai ai cũng giận. Giận mà làm sao Họ? Xin khắp cả Lục-châu đồng lòng hiệp chí cho lung, noi gương người Bắc, thi tự nhiên không mắng mà đà giận, không đánh mà Họ kiêu, rồi họ phải tìm đường... khự.! Hết bực tài trí lớn, kiêu thức cao xa, thi lo cuộc thông thương ngoại quốc, chuyên mồi đại thương; còn việc bắn buôn lật vật trong các tỉnh thành, lảng lồng, thi chẳng luận vàng nghìn bạc vẹo mới nêu cổ ý mua bán với nhau, vừa giúp nhau bắn đấu nhõ nhoi sau nêu đồ sộ.

Chúng ta muôn cho đất thắng chiêu trường thương mại, trước phải lo cảnh tranh đường công nghệ mới xong; vi nếu không làm ra, lấy đâu mà bán?

Minh-Nguyệt

Lời Chỉ-Dụ

Công văn phải dùng chữ quốc ngữ

Đọc báo "Nam Phong" thấy lời Chỉ dụ của Đức Hoàng Thượng ta cho phép các nhà môn dùng chữ quốc-ngữ mà phổ-thông trong các tờ công-văn. Vậy Bờn quán xin phiên ấn vào đây cho Đồng bào ta cuối vầng lời chúc tiếng ngõ của Thánh-Thượng ban hành rất tiện rất hay. Kể từ đây chữ quốc-ngữ đã thành một nền Quốc-văn trong nước Nam ta đó.

Hoàng-Thượng ta, mới rồi đây, có lời Chỉ-dụ cho phép các nhà mòn, phàm những Công-văn hết thảy dùng bằng chữ quốc-ngữ. Đó thiệt là một điều hay và tiện lâm. Hoàng-Thượng ta quyết định như vậy, là hiểu rõ thời thế ngày sau, nước Annam ta chính là ở chữ quốc-ngữ vậy. Đã gọi là dân tộc trong một nước, thế nào cũng phải có một nền quốc-văn mới được. Quốc-văn là cái văn-bằng, tiếng nói chung trong nước, hè tiêng nói làm sao, thì viết chữ làm vậy, thế mới gọi là văn-phổ thông của một nước được. Xưa nay ta học chữ nho, học chữ nho vẫn là hay lâm, nhưng học để mà thấu hiểu những văn chương nghĩa lý của một nước tố văn minh trong cõi Á-Đông này. Nhưng chữ nho không thể gọi là quốc-văn được, vì không phải là tiếng nói chung trong nước, nên dân phò-thông đến thế nào, cũng không bằng tiếng Annam ta.

Thì vì xưa nay ta chưa có một cách nào, mà viết chữ bằng tiếng Annam ra cho tiện, còn lối chữ nôm thì phiền quá, cho nên các thư-tử, các công-văn phải dùng bằng chữ nho cả. Nay nước ta có chữ quốc-ngữ vừa để học, vừa tiện dùng, lại trong khoản mười năm gần đây, nhờ có những nhà văn-si có bụng với nước nhà lập luyện thứ chữ này đã thành ra một nền quốc-văn, tưởng không có lẽ gì mà bén giờ chữ nho trong việc biên-ký cùng trong tờ trát, cùng là công-văn nữa cho được, huống là những việc giao-tế

thường trong xã-hội, vì chữ quốc-ngữ, dấu nghĩa lý cao xa hực uần nói cũng là dạng. Vậy ngày nay quốc-dân ta nên ghi nhớ lấy một điều: là khi nào cầm bút viết, phàm những việc gì nói ra tiếng ta được, thì nên dùng chữ quốc-ngữ mà thôi, không nên viết bằng chữ nho, mà cũng không nên viết bằng chữ tây, chữ nho và chữ tây, là hai thứ chữ văn chương cao thượng để cho những nhà chuyên môn nghiên cứu đó mà thôi.

Chữ quốc-ngữ mới thiệt là quốc-văn-muốn cho nước Nam ta thành một dân quốc-hòa-nhàn, thoát khỏi cái cực khổ di-học mường, viết nhở, như từ xưa đến nay thì người nào là người Annam, người nào là người có bụng với nước nhâ, người nào là người biết mong mỏi cho cái Tô-quốc mình ngày một giỏi mạnh về vang-thêm lên, phải ra công-bết sức mà luyện tập lấy cái văn quốc-ngữ này. Có quốc-văn thì nước có quốc-hồn, có quốc-hồn thì mới có nước được Xin Đồng-bào ta nhớ lấy chớ quên.

Các hạng sáu

Sáu không có hình có dạng mà sao gọi là sáu được? Sáu tuy không có hình, mà cái hình của người sáu, cho nên sáu có nhiều hạng: Hoặc là anh em vợ con, hoặc là bạn bè, hoặc là trai gái, lúc & cùng nhau quen hơi quen tiếng, coi nhau như tết-xương, kết nhau như keo sơn, vì ai xuôi nèn, chim trời cá nước, kè-trông cuối bến, người đợi đầu gành, mưa gió ba thu, nhớ nhau dâng dâng. Ay cũng là một hạng sáu đó, mà gọi là ly sáu.—Một mình đi ra, quê người đất khách, thân-thích chẳng có, cửa nhà chỉ dày, chẳng biết công danh ở nơi nào? vì tìm kiếm mãi mà nó lạc đường lẩn lẩn, quay đầu cõi hương, bao giờ về được! Ay cũng là một hạng sáu, mà gọi là Ký-

Sáu.—Mình mang lấy tài không gặp người tri-ký, nói không ai nghe, làm không ai giúp, đi buôn lô ván, làm ruộng thất mòn, vào quán bị quán lửa, vô chùa bị sái gal, phong trán bơ vơ, ít thì mười, mười lăm năm, nhiều thì cũng đôi ba mươi năm cho đến trọn đời, dưới đất trên trời, ta là ai đó? Ay cũng là một hạng sáu, mà gọi là Cùng-sáu.—Chí như thau không đến nỗi hẫu-liện, cảnh cũng không đến nỗi cùng-khổ, chưa ném mùi ly biệt, chưa làm khách giang-hồ, cũng không cần gì với đời, có đâu mà thất vọng, không thù hận gì ai, sợ ai mà háo-phục. Thế mà: Than trời, trách đất, nhớ xưa thương nay, tình gần lo xa, than dài thở ván, vui đó, buồn đó, cười đó, khóc đó, hỏi ai ai cũng chẳng biết, hỏi mình mình cũng không hay. Ay cũng là một hạng sáu, mà gọi là nhàn-sáu.

Sáu nhiều hạng, mà ai cũng có sáu, hè không đứng vào mấy hạng sáu, trên thi lại sáu riêng mấy hạng khác: Mười chín đời mười, lứa đời chưa có, may sau trời định, còn nỗi nợ-duyên, được bừa mai, mất bừa chiêu, ta sáu cho ta, rồi sáu cho đời. Đầu lợi hại khác nhau, tư-tưởng khác nhau; mà sáu thì cũng không khác nhau cho mấy, cho nên ai cũng có sáu, mà sáu nó cũng không hẹn với ai cả.

Ai cũng có sáu, mà ai cũng muốn giải sáu. Nhưng giải sáu có nhiều cách: non cao biến rộng, mượn cảnh khuây tĩnh, tiếng dồn, câu hát, em tai thoả dạ, câu thơ tình tết, chén rượu đầy vời, nói chuyện xám, đi chơi đêm, cũng là cách tiêu-khiên sáu của bọn thất chí đó. Ngồi mà buồn! Thiên-hạ ai cũng có sáu mà ai cũng toàn giải sáu; thế mà sáu, thiệt là không thể giải được. Vì người ta ai cũng có sáu, nếu mình giải đi thì trả lại cho ai, mà xét lại cho kỹ con người có sáu, mới có sống, sống bởi nhờ sáu, vậy thì người sáu cũng không nên giải.

Ta thử xem loài vật: cũ ngày chi kiêm ăn, lối lại kiêm ngủ. Ăn no ngủ thẳng giấc, cạnh vườn, xó bếp, đáy nước, nhành cây, tha hồ thích chí, có biết cái gì là sáu. Ta lột lồng ra đã nhiều cực khổ, nỗi sống, sợ chết, lòng hèo tim giàu, bao nhiêu là tur-tuờn; còn như loài vật: diều, thú, ngư, xà, thiệt là cái thế giới vò-sáu đó. Loài người thì không phải vậy. Người ta có ai biết đang rằng lúc ta chưa sauh ra mà ta có ý sauh ra hay không? Hay là cha mẹ ta có ý sauh ta ra chăng? Tbiệt là ta sauh ra ta mới biết có ta còn cha mẹ sauh ta ra cũng không phải bối ý của cha mẹ nứa, mà cũng không phải bối ý của một người nào. Thế là ta sauh ra đây là bối cớ bất đắc dĩ của tự nhiên mà phải sauh. Cha-nên lúc ta mới sauh ra đã khóc, tiếng khóc ấy là cái nêu tò ra rằng suốt cõi đời ta phải mang lấy sáu.

Lần-lần-lần-lên, phải tìm cách bắt đắc dì mà nuôi sống. Ta thử nghĩ ra coi giàu sang, danh tiếng, là những sự vui sướng của mọi người; nhưng lúc ban đầu khởi muôn ra thì chỉ vì một cớ bắt đắc dì phải lo. Vì muôn cho mình dặng giàu sang, danh tiếng thì phải cực lòng nhọc sức đua chen với đời. Đã đua chen thì phải có bơ, thua, được, mất. Song cũng không kể gì thua với mất mà mới có sáu, đầu hồn bay là được đi nứa, hè có đua chen, có cực lòng, nhọc sức, thì các hạng sáu bời đó mà sauh ra. Nào những nhứt vậy mà thôi, lúc đã hồn đã được rồi, chưa chắc là bết sáu, bời lòng người ta hay ham muôn không bao giờ mà obám, trong lòng đã không biết nhầm, thì sự sáu lại càng cứ theo mãi.

Vậy thì vì sự đua chen, ham muôn của con người, mà làm cho cái thân người ta lẩn quẩn trong cảnh sáu cõi đời, mà không vay lại càng không được. Thế giới của loài người không

phải như thế giới của loài vật. Người ta bắt dắt đi mà sinh, bắt dắt đi mà sống, thì thế giới của người cũng bắt dắt đi mà có, bắt dắt đi mà còn. Nếu người ta mà không đưa cheo, không ham muốn, thì loài người đã mất đi, thế giới đã hoại di hôi dời nào, dân còn lại cũng khó mà tranh cướp với cái thế giới tối hạ của loài vật. Nhờ, loài người có tri khôn, biết ham muốn, có đưa cheo, mà thành ra thế giới của loài người mỗi ngày dặng vẻ vang thêm mãi.

Nói tóm lại, người ta bắt dắt đi mà sống, thì ai cũng muốn cho được sự sống thích riêng. Ai nấy cũng cùng muốn vui sống riêng, thì tất có sầu, ai nấy đều có sầu, thì tất phải có sự sống thích mà thế giới phát đạt cũng nhờ đó mà cao. Vậy thì cái sầu là cái gì?

Ôi! trời có bao mùa, mà chỉ có một mùa xuân là vui. Trên mặt đất, nào là nam-thanh, nữ-tú, chi-sl, anh-hùng, non-sông, hoa-cỏ vui vẻ biết bao nhiêu, mà trong bụng, dân đều sầu. Mở l��-sứ ra xem, từ xưa đến nay là một khoản dài phiến náo. Lên trên núi cao dồn xuống sáu, chau-nam biển, là một cái vùng rộng tiền-diện. Thế mà trời đất cũng nhờ đó mà rộn rã tạo hóa hóa được mãi, thế giới chẳng nhờ đó mà còn sự sự vật vật. Cho hay, ai vui thì là vui, ai buồn thì là buồn. Cái sầu có phu chí ai!

Huỳnh-kim-Phong biêt lục

Hai người ở Cần-thơ nói chuyện nứa

Qua bùa sao nhảm ngày Chúa-nhật lúc 4 giờ chiều, Sưu đến nhà Tý gặp Tý đang nằm trèo mái cảng trên vòng mà ngày khò khò, Sưu bước lại gần và vai Tý một cái miệng thì nói dà ngô rằng: cha chà, bay cho thằng cha này dừ be,

ăn no rồi ngủ không khóc không la gi hết... Tý đang mê giáp điệp thành lính bị vỗ vai 1 cái giật mình thức dậy, thấy Sưu đứng 1 bên, miệng thì chum chím cười... Tý lật đật đứng dậy nắm tay bùa sưa, miệng thì nói: Ồ, anh đến bao giờ? Sưu—muối đèn tức thì đây.

Tý—Thôi, lại phết ngồi, rồi Tý khiếu trè trong nhà chạy mua 2 cắt bạc càrem sô-cô-la ăn giải nhẹ. Đoạn, Sưu hỏi Tý rằng: vậy chứ chủ mấy làm cái gì đêm tối hôm trước... mà bây giờ phải ngủ ngày vây?

Sưu—Đi coi hát Annam

Sưu—Chà, chủ mấy thông thả dữ bá.

Tý—Chẳng thông thả gì, số là 4, 5 tháng nay không có đi coi hát Annam lần nào, nay nhe nói có gánh hát mới đến hát hay; lại săn có anh em bạn là thầy Đê, Thầy T..., là giáo ở C..C.. mới về thăm Tiathy Cụ, rồi ghé chơi đây rủ tôi, tôi cũng voi chơm đến đó xem giải buồn vây mà.

Sưu—sao? hát hay dở thế nào?

Tý—Ôi, hay dở mình biết lấy mình, có ích gì mà nói cho moi miêng mình cả.... Bầu Gánh là ai? Chỗ Rạp là ai? nào có rõ?... Mà thôi, dẹp chuyện đó lại đi. À, hôm nay, anh nói dẽ bùa náo đến nhà tôi, anh tiếp cái chuyện xe hơi bùa hồn cho tôi nghe. Nay đến đây vây thì anh hãy.....

Sưu—Ngữ xe hơi đó, hôm nói vậy, nay tao nghe rõ các việc:

Vậy tao dỗ chủ mấy làm sao mà xe hơi ở Cần-thơ chạy không giờ không khít, lên giá sực giá không chừng?

Tý—Phải biết, ai dì hôi anh mà làm gi.

Sưu—Ấy là 3 hàng xe ở đây bắt hòa cùng nhau, mạnh ai nấy đánh mồi mà đi, bắt câu giờ nào, bởi vậy, thường thường sanh chuyện rẩy ráo nhau mãi. Cò bót bay mặt, nay thưa, mai kiện. Đó lại cũng là 3 cái xe hơi đó, Annam nghịch với Annam... rất buồn. Và lại chẳng hàng nào lành đi thơ từ trát tờ

chí của nhà nước hết, nên đi không giờ khác, giá thấp giá cao tùy ý anh chủ xe định lấy. Chứ chí họ mà hòa cùng nhau tương đồng hoan hỉ, plan giài cả iờ khắc cho rảnh chạy Phong-Điền, chạy Ômôn, Long-xuyên, hàng này ở trong chạy ra, hàng kia ở ngoài chạy vô, anh nào cũng giữ phận sự của anh nấy mà làm, dừng lòng ở nhau thường kỳ. Đặng vậy, đâu nhạc dạ hành khách, miệng thể nào lại dì nghej cho đặng

Tý—à... hèn gì!.. còn tôi nghe nói hàng của M. P... nhiều vị ở miệt Ômôn muốn thôi hòn sao đó? có không?

Sưu—Vậy sao! nếu quả, thì tệ nứa! chủ mấy sao, thì không rõ? chớ ý tao tưởng M. P... cũng có sức mà lập 1 mình 1 hàng xe hơi như chơi. M. P... chẳng làm vậy, lại kêu người hùn vào, là cbi yếu muôn có dòng người hùn thì át dòng hành khách hơn; là vì mỗi vị hùn vào thì cũng có bà con thân tộc đi xe hàng mình, không lý dì xe khác cho người khác thู lợi sao?

Đó, Annam minh thì vạy hoài, it làm hàng chỉ cho lâu dài miêng viêng dặng. Bởi vậy cho nên "Hoa kiều báo" của khách trú gọi nước ta trình độ còn ấu trù là phải mà.

Tý—anh nói vây cũng phải, obung mà, mỗi người trường lại cũng có đều tâm sự chí bất bình, nên muôn tút phản hùn ra chỗ gi.

Sưu—như vậy sao phải? mình cũng là người hùn vốn trong hàng, thấy đều chí bất bình được phép công luận; chớ làm vậy thì buồn lắm. Thà là đừng hùn thi, nếu hùn thi thì phải bùa chung chờ.

Nói đến đây Sưu lấy thuốc ra hút, rồi xem lại đồng hồ 4 giờ tối, lại đặt đứng dậy nắm tay Tý từ già ra về và bùa bùa nào ráob sè đến nhà nói chuyện "Đờn bà dê chông" cho Tý nghe. Tý lấy lam lặc cho Sưu nói lợu tiếng "Đờn bà chông dê" mà nói dẽ chông,

đen mau mau chạy theo kêu Sưu lại hỏi cho át.

Tý—Nè anh Sưu bối nầy anh nói bùa oài anh thuật chuyện "Đờn bà dê chông" nghe chơi; song tôi tưởng khi anh nói lợn sao chớ; "Đờn bà chông dê" xưa nay thì có, chớ ít ai bị vợ đê bao giờ!..

Sưu—Ài... vậy mà có mới nghe cho chớ.... hé bùa đó sè nghe... Thôi..Ô-cờ-la-hoa...vè

Lui et moi.

Thơ tín vần lai

Travinh, le 13 Mai 1919

Kính lời cung ông Tòng-Lý

An-Hà nhựt-Báo dặng rõ: mỗi tuần; ông gởi nhựt trình cho tôi, chẳng biết ông có bao gói kỹ cang không? Song mỗi lần nhựt trình đem tới tay tôi thì cái bià xơ xác thay nbiêu khu ốc tay chỉ dấu có người dâ mờ ra coi trước tôi vậy. Vâ lại khi nhựt trình đến tôi thì thường thường trè 9, 10 ngày, làm cho tôi chẳng hiểu dặng giá lúa giá bạc lên hay sút cho sớm, vì sự đó tôi cần dùng lâm. Chứ chẳng ích cbi mà rõ giá lúa giá bạc sau khi 10 và 15 bữa sau thì muộn lâm.

Vậy xin ông có thể cbi mà làm cho tuyệt cái đều tinh tết ấy, dặng nhựt trình gởi đến tay tôi cho sớm sớm một chút; thì tôi lấy làm may mắn đó. Bấy nhiêu lời xin ông thi hành việc này.

Nay Kiub.

Tử-Bá-Phước
dit

Khiêm-phước-Hưng (ký tên)

Bá-Phước Tiên-Sanb,
Kinh Tiên-Sanb rõ:

Bón quán muôn cho vừa lòng khán quan trong mội việc của Bón quán làm, cho nên sự gởi nhựt báo cho khán quan thì Bón quán bằng xem xét thi tho một

cách rất kỹ cang cho dặng nhựt báo đem tới tay khán quan cho chồng.

Nghi vi: những kè đạo khán nhựt báo và làm cho trè nài phiền dạ khán quan đó, là bức chẳng thông pháp luật. Người biết phép thì sơ phép, để ai di làm đều trái phép ấy sao!.

Chẳng những Bồn quán đây mà thôi; hấy lâu nay các Tòa Soạn báo cũng đã thâu tai những điều tình tệ này, sẵn lòng nghiên cứu mà làm cho tuyệt.

Vậy xin Tiêu-sanh miễn phiền: Bồn-quán sẽ kiểm chửi mà ngăn ngừa mấy tay đạo khán.

Bồn-quán

Hi tín

Bồn quán hay dặng tin mừng rằng Chánh thất của M. Lê-khánh-Lý giáo-tập trưởng Cần-thơ, mới hạ sinh hôm ngày 13 Mai 1919, một đứa con trai tươi tốt để mỹ danh là Lê-khánh-Lượm.

Bồn quán kính dời lời trước mừng cho M. Lê-khánh-Lý già định hậu phước sau chúc cho Madame Lê-khánh-Lý và trè mới sanh dặng an vui hằng bứa.

A. H. N. B.

Ai tín

Bồn quán mới hay tin buồn rằng: M. Nguyễn-văn-Lâu giúp việc tại sở Thương Chánh Cần-thơ đã ly trần trong đêm 15 Mai 1919 lúc 11 giờ.

Nguyễn M. Nguyễn-văn-Lâu quán ở tỉnh Châu-dốc đến cư ngụ tại Cần-thơ vào giúp việc sở Thương Chánh gần 25 năm

nay, lúc sanh tiền cư xử với anh em chúng bạn dường như bác nước không xao, chẳng chút so sánh thiệt.

Đã biết rằng: kiếp con người ở trong cõi phù-du này, đường sanh tử dề ai trốn khỏi. Nhưng mà thương tiếc M. Lâu đây tánh hạnh thuần hoà, ngôn từ trung hậu, tuổi mới tuân bất hoặc đã lánh bước trần ai, xe lìa cuộc thế dè buôn thảm cho vợ con rất nên thương xót.

Bồn quán xin kính tõ dời lời vidth biết cầu cho hưng hồn M. Nguyễn-văn-Lâu khoái lạc tiên dien và xin phân ưu cùng Madame Lâu và hưu quyến.

Bồn quán kính điếu

Nghe nói linh cữu của M. Lâu sẽ đem về an táng tại Châu-dốc là quê quán của M. Lâu.

Văn xuôi

BÌNH-LUẬN-NỮ-SẮC

Tự thuở nay thiên hạ thường hay bảo rằng: « thương thiêng đỗ tài hống nhan bặt mạng » Tưởng lại đều ấy là đều nói phao, chớ có lẽ nào trời đất lại có một cái lương hép hỏi như thế ru! Kìa, như những kè tuổi xanh vóc ngọc, nhơ nhỡn thanh lâu, chơi trăng, giờ gió, sớm mận, tối đào, ong thừa bướm choán, chìm dầm phong trần; sách có câu rằng: « Sắc suy thời nhơn nghĩa giứt » Thế cũng gọi hống nhan bặt mạng được sao? Trộm nghĩ, đạo trời thì có khi âm khí dương, đạo người thì có con trai, con gái. Sách có câu rằng: « Cõi âm tắc bất sanh, độc dương tắc bất trưởng, cõi thiên địa di phôi âm dương. Cõi đạo người thì con trai lấy con gái làm vợ, con gái lấy con trai làm chồng; thế thì con trai con gái cái tình dục cũng bằng nhau. Sao mà con trai phải chịu thua chịu thiệt; còn con gái thì dặng chí, dặng chài. Hời ôi! thậm trách bấy những người buôn hoa, bán

nguyệt, đem sắc dỗi tiên, mượn một nắm xương, nắm da, thập ngọt hoài thai tam niên nhũ hộ của cha sanh mẹ đẻ mà bán cho những khách phong trần! Ôi nào là trai tài, nào là gái sắc gì & đau???

Xưa nay những tuồng bặt mạng, thói trêu hoa, ai mà hờn Túy-Kieu; Cõi Túy-Kieu ôi! lời xin bồi cõi, cõi có đau lòng xót dạ nặng nghĩa vì tình, uốn thê biến hẹn, đá nát vàng phai với chàng Kim-Trọng lúc đó không? Ví dầu ông Nguyễn-ngoại mà bị kẻ du oan, sao cõi không mau chọn mà bày tỏ; Liêu-dương ngàn dặm tình ai nặng cho bằng tình kè cõi nhơn, chàng thâm trách cõi bặt mạng, nở đê Lam tri Họ Mã chơi hoa bê nhánh, mây nõi bèo trời, long đồng góe biển chon trời mười lăm năm lưu lạc. Cho hay đồng tiên, tấm bạc phá đường như nghĩa tự xưa nay.

Huỳnh-kim-Phong

Kinh cáo khán quan

Nhơn dịp ngày Jeudi 29 mai 1919 nhâm ngày lễ Thăng-Thiên (Ascension) nhà in ăn công không làm việc, Bồn quán xin cáo lỗi nghỉ: không xuất bàn một ký, qua ngày 5 Juin sẽ dặng tiếp.

Vậy xin liệt vị khán quan rộng tình miếng nghỉ.

A. H. N. B.

Thi tập

Đè: Có chồng mặt bậu có chồng;
Còn duyên anh ấm, anh bàng anh chơi.
Có chồng mặt bậu dám xi xô.
Vì chút duyên nóng dạ triều cõi,
Vườn sân chùa xuân ong chảng agan.
Hoa ngời sắc nước bướm lăng vô,
Lén qua đất Bột kiêu giây thăm.
Trộm đến cung Thêm gát nghiệp ô,
Lăng lóc thà chơi cho liêu chán.
Chi màng thế sự tiếng cười rõ,
Ta-qnđc-Btru (Bắcliêu)

Có sợ chi ai phải xẩm xô
Xẩm xô những dạ muôn thương cõi,
Thương cõi tóc tõe tinh còn đẹp.
Còn đẹp nương nứa dồn muôn vô,
Muôn vô cho biết oanh vi yến.
Vì yêu lão coi tước với ô,
Với ô dan dìu nhưng còn tạm.
Còn tạm mặt ai xum tiếng rõ,
Hồ-hơn-Chữ.

Gitra đường của tốt lè nào xô,
Cõi có chồng rồi cảm tưởng cõi.
Đê dò trăm năm tõ tóc vườn,
Vei dây một hội bướm ong vô.
Tâm tình tráo chát hoàng đưa thước
Mấy nhịp phanh phui phung dồn ô.
Giận bấy duyên đưa nén nỗi thê,
Sanh tuồng châm chích giỗng ô rõ.
Thuần-nhứt-Trai

Cái nợ phong tình khéo dầy xô.
Có chồng anh ấm bởi duyên cõi,
Bà đành nghĩa cũ không lòng ngợi.
Dồn chúc hương thừa lén bướm vô,
Mái tóc mặc dâu chung gối phung.
Sóng tình lồng đèn ngập cầu ô,
Đêm xuân một khắc trăm năm cõi.
Lần hứa sau rồi tiết nhảy rõ,
Nguyễn-văn-Vi (Bắcliêu)

Thời mặt có chồng dám đuổi xô.
Còn duyên anh mới ám hông cò.
Vì từ hổu sắn chũ ong chen lộn.
Huê nhụy dùng nồng bướm dập vỡ,
Móng-cánh Chung-Tir làm áo thầm.
Tạm cày Kiên-mộc bắt cầu ô,
Chơi cho loạn phong say mê mẫn.
Chồng hận có ngày cũng nhảy rồ,

Thầy thuốc (Bácliêu)

Duyên nợ khen ai khéo dây xô.
Cò tuy chồng có cũng yêu cò,
Chim tinh đùi hổ ngán rào lại.
Vừa ta là dành đồng dành vồ,
Ngán ngọn đồng phong xưa lừa dỗ.
Mặt tình dài trước bắt kiêu ô,
Trở trên duyên nợ ăn trời định.
Đẹp ý chi nài tiếng rồ rồ,

Thợ Tú (Bácliêu)

Tinh tra ý thích đố ai xô.
Chồng có còn duyên cũng nưng cò,
Vườn cũ è hè thay bướm cháo.
Đảo phải quyết vọc săn tay vồ,
Đầu cho hè ái vong duyên thăm.
Cùng lời ngán hả rút nhèo ô,
Mặng lạc đánh liêu cho thỏa chút.
Nở mảng thù oán lụa cười rồ,

HƯU

Còn duyên ai có kê chi chồng.
Thích chí thi ta cứt ám hông,
Vẫn biết bướm thường deo nhánh tía.
Cứng xoan tay quyết nưng đào hông,
Nở mảng huộc chặc câu hờn giận.
Miền dặng nưng niu chút mảng nồng,
Bát ngát hương thừa đầu khéo gấp.
Muộn dành chơi muộn cùng là xong,

Tạ-phú-Túc (Bácliêu)

Đề: Nhớ chồng trông bông lồng.
Văn: Tháng ăn mǎn nhǎn rǎn.
Tráo trả bắc nam rẽ xích tháng
Nhớ chồng dựa cửa mảng quên ăn,
Mặt mờ tường bạn ngồi khoanh rổ.
Tre luồng đau lòng ngại rắp mẩn,
Ngày lận chờ tin xui ruột quặn.
Canh tàng vẫn dạn khiến mày nhǎn.
Buồn khuân khôn nắp Liêu tè mộng,
Đeo dắt oanh vàng giận ngubiển rǎo.

Mẫu Đơn

Xin lục châu quân tử thừa nhàn bộ
chơi cho tiên khôn.

KÝ GIỮ XUÂN-KHÔI BỘ TIỀN VẬN
Sang thuyền bao dám âm cảm đặng.
Tất hiệp nguyên khi khéo vội tang,
Tráo trả áo xiêm sao có nở.
Nào nồng hương lừa dẽ cho lảng.
Nào duyên Án-Bộ dành mong mồi,
Thà nợ Việt-Nam nặng buộc ràng.
Đất khách thú gì cùn ní-né,
Chờ loan hòa phunz mới rằng nhản.

Thường Lạc.

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....	5 f 35
Đồng-Dương.....	5 35

Giá lúa

Từ 3\$ 50 cho đến 3\$ 60 một tạ, tùy
theo thứ lúa.

CÁN THƠ VILLE

MẤT 5 CHÌ VÀNG. — Ngày 9 Mai 1919, thợ bạc X... quán ở Âu-Phụ (Cần-kè) lúc đi Cần-thơ có ghé lại Trà-o mua 5 chì vàng lá giá là 20\$ 80. Khi đến Cần-thơ vào nghỉ tại "Hí ngâm viên" lâu, nhâm cơn nực Thợ X... vào nhà tắm mà tắm có đem 5 chì vàng lá đó theo để kế

một bên (cũng là có ý lầm...khá khen), tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra, quăng phauc 5 lá vàng (hàn này vô ý...chê...!). Một chập nhớ đến vàng...tốc chạy vành tăm kiêm...mất tiền. Thợ X... hô nghị cho 2 người dân bà là thị Tý và thị Thịnh lấy vàng ấy, nên thưa đến ông Cò (Commissaire de Police) xin bắt 2 người dân bà đó.

Tra vấn đủ đều, thị Tý và thị Thịnh cũng cù khai quã quyết rằng: không có thấy vàng đó chút nào hết. Ông Cò lấy khai cả ba rồi giải đến quan Biên-Lý phân xử.

Việc coi chẳng đù bằng cớ, trường
khi 2 người dân bà này sẽ dặng vô tội.

VĨ BÀO VĨ THUỐNG. — Thợ Thông là thợ mộc đóng bàn, ghế, giường, tủ, theo kiểu tay khéo lâm, mấy tháng nay đón phở ở kẽ nhà Thông Ưng đường rap-hát Annam (Cần-thơ). Trong đêm 12 rạng mồng 13 Mai 1919, chẳng rõ có phiến giận bà con chém xóm giò không, mà vợ chồng Thợ Thông bắt chước theo kiểu vợ chồng Bạch-viên Tù-các thuê xưa, mang gói thằng xông, chẳng từ giã với ai, bỏ nhà không lại đó.

Nghe lại: vợ chồng Thợ Thông: vì cờ bạc, vườn nợ nần, không thể trả, vậy nên phải.... ấy là lẽ thường.

BI KHÔNG CÓ LẠI. — Ngày 14 Mai 1919 lúc 11 giờ rưỡi trưa, từ Phuong là chủ cho mướn xe máy tại Cần-thơ có cho 1 đứa con nít tên M... 13 tuổi mướn 1 cái xe máy (mướn 3 giờ). Đến chiều, đợi không thấy trả xe, từ Phuong đến thưa với ông Cò xin bắt đứa nhỏ mướn xe dạy phải thường xe máy. Đến bót, đứa nhỏ ấy khai rằng: nó mướn giùm cho 1 người nó biết mặt, không biết tên lại không rõ nhà cửa ở đâu? Vì người ấy hứa cho nó đi ba vòng xe máy, nên nó mới đi mướn giùm. Khi đi đủ 3 vòng

rồi nó giao cho người đó chạy, nó không biết tới nữa.

Ông cò giải nhiệm vụ đến ra mắt quan Biên-Lý.

TÙ HÀI CHUỘC NÀNG KIỀU. — Xã trưởng làng Thới-Đông (Cần-thơ) sai một người tám phúc là Phó hương quán X... đem 400 người bạc thuế đến Cần-thơ mà nạp vào kho. Phó hương quán X... nảy lòn bạc vào lưng đều Cần-thơ, chẳng chịu vào kho mà nạp, lại dạo phường phở trà rượu ngoài lề, lên xe xuồng ngựa dū đến bèn tuối vào thành lũy cùng một á huô; hương thủ lạc. Trót đêm yêu ấp, Phó hương quán X... mang mảng vi sáu, đầm vỉ tinh, bèn tố thát cùng Tú-Bà xin chuộc nàng Kiều y số. Rạng ngày đê buô; đến ông cò xin xé giấy, rồi Phó hương quán X... cùng miếng mồi ngon nhẹ gót chỉ miệng Võ-Tich.

Khi xã trưởng làng Thới-Đông hay cờ tát như vậy, vào đơn xin quan Biên-Lý phóng tờ lấp ná.

Tưởng dáo:

Xưa Chân-Thái Tè-Hái vì nghĩa chuộc nàng Kiều.

Ai ngờ là:
nay Cần-thơ chú X... mặng tình phò ky
nữ...nira mσ...!...!....

TRÀ-ÔN

10 NGÀN NGƯƠN BẠC. — Ngày 9 Mai 1919, lúc xết giấy thuế thân, Sơn-dâm gặp 1 tên chèc trong lồng có 10 ngàn đồng bạc giấy. Hỏi bạc ở đâu mà có nhiều vậy? nó nói của nó đi buôn bán! Nghi có duyên cờ chi đây, nên sơn-dâm bắt tên chèc này giải đến quan Chù-lob Cần-thơ mà dài lịnh.

CÁI VÔN

EP LIỀU NÀI HOA. — Ngày 11 Mai 1919, Nguyễn-thị-Tâm 17 tuổi ở làng Mỹ-Chánh (Càm-thơ) đi ra đồng tát cá, thỉnh lình gặp tên Năm 25 tuổi cũng đến chổ đó. Lúc thanh ván như vậy; trong thế tên Năm này cũng nhầm nháu thị Tâm một hồi: lừa lòng phát dây, cung nguyệt muôn vào, ném áp lại ra tay... Tụi Tâm chẳng chịu, tri hô tiếp cứu. Tên Năm tính bê không xong bèn chạy trước, chứng ai này đến nơi thì Tâm khai không sót một lời, làng bắt tên Năm và nạp nộp vụ đến Tòa phân đoán.

TRÀ-CÔN (VĨNH-XUÂN)

AN CƯỚP ĐÁM GHE MÙA LÚA. — Tên chèc Khả-Hải khen là Kiết là người mua bán lúa gốc ở làng kinh Thầy-Lành, (Vĩnh-Long) Đầu 10 Mai ghé nhà Bà phó Nhỏ tại Trà-côn mua lúa, xong iồi tính chèo ghe về bến Thầy-cai Tổng Thành-Trí mà đậu. Cảng là sô phòng trộm cướp. Song ghe mới chèo đi vừa khỏi bến (hồi đó cũng lôi nứa đêm) bị một bọn ăn cướp bơi xuống ráp qua đánh chèc Kiết 1 cây rớt xuống sông chìm ngầm. Ầu cướp mới quay hạy ít món đồ rồi bùm mắt. Lúc ấy mấy người bạn của chèc Kiết thấy vậy hoán hồn, la lăng xin tiếp cứu. Một chập làng xóm tụi tôi, chẳng thấy hình dạng chèc Kiết, mới kêu réo hỏi lâu, mà chẳng nghe tin tức. Mới đê quyết là chèc Kiết té sông. Chứng đó kể thi rà người mò trộn đêm đó và qua ngày sau mà cũng chưa được thấy chèc Kiết, còn mấy người bạn khai rằng: Chèc Kiết có lợn trong mình 500\$00 bạc giấy và 27\$00 bạc trắng.

Qua ngày 12 Mai mới vớt được thấy chèc Kiết nơi kinh Vĩnh-Thới coi lại thì đã bị bọn mò rỗng ruột ngựa (là đồ đựng bạc) lấy bạc mất hết, rồi lại bỏ cái ruột ngựa không lại đó. Từ thi này đã chờ đến báo cho quan Biện-Lý.

Vụ này Thầy cao Thành-Trí còn đương bắt dân ở 2 bên rạch Trà-côn, vì lời của mấy tên bạn chèc Kiết khai rằng: 2 bên bờ không dọc lòng tiếp cùn Thầy cao cũng có tra xét ấp Vĩnh-thới về vụ lục thay chèc Kiết mà lấy bạc. Nhơn xét chưa ra mới. Thầy cao mới về vừa tới nhà, lại có người chạy theo báo rằng: tên... tên... tên... v.... v.... xúm kéo thay chèc Kiết lại bén... mà lấy bạc. Thầy cao liền vô bất..... nghe nói đồng lầm, song chưa rõ tên cho bết, cũng có dân mà cũng có.... đồng chia tay kẻ nhiên người ít.— Việc còn đương tra vấn, và chưa biết tên cho hết. Chờ nghe rõ sẽ thuật tiếp.

BÌNH THIỀN THỜI. — Bình thiên thời lúc này coi mồi muỗi giút làm hại mang người. Từ đầu tháng Mai đến nay, nội tỉnh Càm-thơ các làng vẫn chạy từ cho quan Chú-Tỉnh về chứng bệnh đó. Có rải rác 1, 2 bệnh mà thôi, ấy cũng obré lúc này cam vô rưới chèo làm dặng mát mẻ cho mọi người thì ít sanh chứng bệnh đó.

Một cặp oan ương
CUỘN THỦ NHỰT

Lý-cẩm-Nhung nghe cha nói định việc trãm nầm cho mình thì lòng rối như tờ vòi liên thưa rằng: «Cuộc trãm nầm cha mẹ định, con đâu dám chối từ, song con nay bảy tòn thơ, lại Trịnh-khoa-Đường con không đẹp mấy. Vài năm nứa con sẽ lấy chồng, gảm chàng muôn chi mà cha vội.»

Lý-phú-Cường lại rằng: «Lòng cha đã định, con chó khâ nói dài. Trịnh-khoa-Đường thiệt tài mạo phong lưu, gảm lại Hàng-kiều, có một. Con bảy an lòng cho cha vui dạ: trong năm ngày đến cưới, gả một lê cho xong rắn rật lầm mắt

công vô ích.»

Lý-cẩm-Nhung nghe nói mấy lời mồ hôi ra ướt áo, nếu cái rằng thì nghịch mạng cha, tội bất hiếu ai vô mà chịu. Nàng ôm sầu lui trở vào phòng, dỗi mắt chưa chan giọt lụy. Làm sao cho Sanh rõ, dặng chàng biết lòng ta, không thù chí cho khỏi trách rằng: ta phụ nghĩa quên lời thệ bài phật trời xin chứng lòng ngay phò bộ thiếp bão toàn tiết gái Lý-cẩm-Nhung bèn saub ra một kẽ, đến động phòng già bịnh thì hay hơn.

Bóng chiều qua thấm thoát, thoát đến bữa thứ năm, trong nhà súra soạn rộn ràng, họ hàng đều dài dẳng chàng ngồi chuyện vui vầy: Còn Trịnh-khoa-Đường lấy làm khoái ý phản hoang dảng lại dặng vợ xinh, thiệt tự cõ chí kim, chàng bịnh nào được vậy.

Lý-cẩm-Nhung thấy Trịnh-khoa-Đường thì lạnh mìn hời ốc, chẳng muỗi chàng gần gũi một bến. Các lè vừa song Lý-cẩm-Nhung nhào ngửa rêu la như cắt cõ họ dồn bà xúm dờ vào phòng, đều sững sốt không biết đau bệnh chi mà nói. Lý-cẩm-Nhung cứ chí ngực là khan rồng tức chết chịu sao cho nỗi bụng thì bào bợt xót xa, đau lại nhứt đường như ai bùa.

Bà bệnh nặng quá ngặt, lát mươi kiếp thấy coi mạch chẳng ra, muốn cho bình khôi hậu rãu, duy có Khương-bữu-Sanh trị dặng.

Trịnh-khoa-Đường thấy vợ rêu la trong bụng đau từ đoạn, Lý-cẩm-Nhung muốn cho khou-Đường đi khuất mặt, bèn kím lời khôn kéo đuôi rằng: «Thiếp trong mình chẳng yên, chàng khâ lui ra ngoài coi sóc; có hơi người rất mệt vậy chàng hãy nghe lời, tối nghĩ nơi phòng ngoài, thiếp ít lâu sẽ mạnh.» Nói rồi làm bộ mệt thở chẳng muôn ra hơi.

Trịnh-khoa-Đường lường, gái mới có chồng bợ ngợ, phần trong mình có bệnh chẳng an, nên riu riu ra ngoài dặng mua lòng vợ mới.

Còn Hàng Phượng rời đám về nhà nhondin bịnh thaoc meo chằng lại, it ngày đã bỏ nách, Lý-phú-Cường chưa có đáp trả dặng lấy làm tức tối chằng cùng.

Cách năm ngày Lý-cẩm-Nhung cũng chưa chịu maph. Kể lấy Lưu-thiệu-Đức làm binh uặng tính di Thượng-Hải mà kiêm thuoc bay. Lý-cẩm-Nhung phải di theo dặng sớm kbuya than thuoc. Ở Thượng-Hải hơn một tháng, Lưu-thiệu-Đức mới lành bịnh trở về, Lý-cẩm-Nhung mừng rỡ cha, hỏi thăm lăn xang này uộ, còn Trịnh-khoa-Đường đứng một bên, uùng châ ng thèm nói đến. Trịnh-khoa-Đường thấy chằng vui, song trước mặt cha mẹ không nói rằng chí hết.

Đến tối Lý-cẩm-Nhung đương ngồi trong phòng Trịnh-khoa-Đường bước vào phòng chium chiếm miệng cười trong lòng hồn hở, nói với Cẩm-Nhung rằng: «Xưa rày nàng di vân ta ở nhà trông đợi chằng cùng, hôm nay uàng về ta vui mừng lắm. Sao ý nàng lơ láo, bay là mặc cõ mà không nói rằng gảm trong cuộc vợ chồng, có việc chi mà hổ thẹn.»

(Sau sê tiếp theo)

Huỳnh-bá-Tứng.

Minh-Lương.— Rạch-giá.

Truyện này in rời và có bán tại nhà in An-Hà, (Càm-thơ) giá 1 cuon là 0\$35, mua nhiều về bán tính giá nhẹ hơn.

Lành giày Quắc-trái
năm 1917.

Quan Chánh Tham-Biện Chủ tinh Càm-thơ truyền cho ai này trong bốn tỉnh hay rằng: kể từ ngày nay (7 Mars 1919 đến 31 Mai 1919, tại kho bạc địa hạt có phát giày Quắc-trái thiệt thò năm 1917

Vậy, người nào có biện lai vé
quà trai mà minh cho nhà nước
vay hối năm 1917, hãy đến đèn tại
kho địa hạt mà đổi lấy cái giày
quà trai thiệt thò cho kịp

Cà-nhơ, le 7 Mars 1919.

Quan chánh chủ tinh,
ký tên : Tholance

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thom lập, gọi là 'Võ-Văn, học Hiệu' đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường

Thầy giáo cầm màu con nít học
mau tàn phát vò cùng.

Tiêu học và ăn, ngủ phải đóng
trước tín giá như vậy.
Học ngoài (không ăn ngủ) 4\$
Học và ăn buổi trưa, 7
Học và ăn ba buổi, ngủ
tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà
đóng tiêu trường cho con cháu
học, thi Ông Độc học trường Võ-
văn cung thâu, cứ mỗi phiếu 100
francs thi kể là: 16\$

Bửa 13 Juillet bài trường tới 15
Août thì tựu, còn kỳ bài trường
Tết thì cứ rằm tháng chạp bài,
qua rằm tháng giêng thì tựu.
Bà con cô bác ai có dịp đi Cà-nhơ
ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ
ăn, chỗ ngủ.

Ai có câu hỏi thăm đều gi, xin
gởi thơ cho Ông Võ-văn-Thom, thi
lập tức có thơ trả lời

BÁN

1 cái máy hơi súc mạnh 6 ngựa, có đủ
đồ phụ tùng sẵn sàng, (carburateur ma-
gnéto, boîte de changement de marche)
Mua về gác vò cao-tốt tiện làm.

Giá..... 200\$00

Muốn mua xin viết thơ thương nghị
uôi Báo quán An-Hà.

BÁN

1 cái xe hơi 4 chỗ ngồi, hiệu Peugeot
còn tình hảo, 4 cái caoutchouc mới thay

Giá..... 1500\$00

Muốn mua xin viết thơ cho Báo quán
An-Hà mà thương nghị

Thuốc gói hiệu Globe (TRAI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho
thuốc Gà-llop là dượm, khói thơm, hút
không khô cổ.

Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trữ
bán sỉ mà thôi.

BÁN

1 cái máy hơi súc mạnh 6 ngựa, có đủ
đồ phụ tùng sẵn sàng, (carburateur ma-
gnéto, boîte de changement de marche)

Mua về gác vò cao-tốt tiện làm.

Giá..... 200\$00

Muốn mua xin viết thơ thương nghị
uôi Báo quán An-Hà.

記 善

TĂNG-THIỆN-KÝ

DIT

TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction
(Cà-nhơ-Ville)

Lành soát các công việc

— HỘ VÀ MỘC —

CẮT NHÀ—LÀM HÀNG RÀO—ĐÚC CỐNG BẰNG
BÁ TRỨNG—CIMENT—ĐÓNG CỦA LÁ SÁCH—CỦA
LỌNG HỘ—VĂN HOA TÂY.

Quyết làm ău bén vững, lôi cứ lấy
mực thành lính làm đầu.

Các việc tôi làm, thì tôi hết lòng lo
lắng cho toàn vẹn, cho mau mảng,
những thơ của tôi đều là thơ lụa, rút
tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong
chữ quân tử, ai muốn mướn tôi làm
việc chi thì khả viết thơ cho tôi,
hay là dời gót đến nhà tôi CHÂU-THÀNH
CÀNTHƠ DƯỜNG SAINTENOY (cầu tàu lớn)
NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN
MÀ THƯƠNG NGHI—Còn về việc tờ giấy
chi chằng hạng, nếu có dấu Hiệu tôi
ma không có chữ tôi ký vào, xin chư
ông khá lưu ý rằng đó là không phải
của tôi thật, vậy nên tôi chằng hê
nhinh biết tới tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cản-khai

Hậu thạnh

Giao tiếp thương mại hội
CỦ LAO MÀY—CÀNTHƠ

Hội mua và bán lúa.
Định số vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000t)
Hàng mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn

hùn bac lính theo số lúa trên dây, vị nào
muốn hùn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ xác chán
Tính mảng mua lúa chia lời.

Cứ xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà
lo đều ích lợi chung và mở đường thương
cho bạn mình mau nhẹ bước.

Như muốn hỏi đều chi trong việc hội
xin viết thơ cho M. Nguyễn-văn-Tú chủ
hội Thương-mại sẽ hỏi âm lập tức.

Thương xã hội cần khai.

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sô ruộng của ngài, ở tại
Tháp mười (Mỹ tho) sô thứ nhứt được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sô thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tổng-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lợu lầm, bê ngăn chừng 40 thước
narrow, bê chờ lúa ruộng lầm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sô ruộng ấy đều là đất thuộc tôi
lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười
ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sô đất
khác kề cạnh với hai sô ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
còn lè trong một ít lâu sẽ giao giá bán.

Hai sô ruộng của quan giám đốc
Quesnel, bué lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn giã.

Ai muốn mua hai sô đất ấy xin gửi
thơ cho quan Giám đốc Quesnel tạ
Saigon, hay là gửi cho sô Nhứt trình An-
hà tại Cà-nhơ mà thương nghị và đến
xem bán đồ thì hiểu rõ.

AN HÀ NHỰT BAO

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX**RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bản Được Phòng kinh cho chư Quý khách ở xa, gần hay rãng: Nhà-nước cho phép
Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-Linh; nên Bản Hiệu
đã hành lì thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho
biết hay đỡ thê nào. Nhữ ống Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau nầy: Và có
một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiện là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ
ho lâu man, hè nóng vò nội trong 24 giờ thì thấy hết liền;

Gia uối ve 0\$30, uối lối 12 ve 3\$00; Nhờ chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho
Bản hiệu thi Bản hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÀN PHONG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc nầy, lừa ràng nhữnug thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên
Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chung chắc rằng: rượu thuốc này, phép
tâm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhiệt trong gan cốt và
lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nêu thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau
lung mồi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thường đột
di đột ngang an, đau nứa thần minh, (kêu là báu thần bất toại).

Thi dâng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những
là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sauh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thi tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần
người có bệnh uống thi trừ bệnh, người không bệnh uống thường thi mạnh giỏi
luôn luôn, cả đời khỏi lo bị ố hoạn.

CƯỜNG CHƯỜNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rất rộng nhữnug thuốc tốt thường
đang, quý trọng vò cùog, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu
thuốc nầy. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chung chắc rằng: Thứ
rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bộ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thần hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cực,
đau lung mồi gối, khí huyết bao kém, từ chi mồi mệt, dòn bà đường kính
không đúng, bạch đái xích-dái dòn bà sanh đẻ yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuốc về bệnh hư bệnh tổn thấy
đều dặng dặng. Uống nó thi nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần
những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những
vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-lú.

Hè uống rượu thuốc này thi dầu bệnh chí nó trừ chóng nỗi.

BÀ BO-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thi trong mình khởi mang lỵ, bệnh
ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nơi khí huyết sung túc. Chợ
như những người tinh thần hoan hỉ, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lở tai
lòng bùng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bản được phòng bằng da làm chủ ý, tiêm Phương kia thể oxi hết sức mới chế
ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh nầy, hè am hư thì bồ am, dương hư thì bồ
dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người vào khí hư huyết bạc, thát
huy kém hao, hè uống rượu thuốc này thi dặng trắng tinh sanh huyết, chẳng
những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bú bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thi dặng sống lâu, người không con uống
thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tách được đó

Phải uống cho thường thi mới thấy hiệu nghiệm là dường nèo.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài
công khó chế luyện kỹ caug, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ
rượu thuốc nầy, ai có bệnh nhức sau đây, hè uống vào thi thấy hiệu nghiệm liều

Đau trong xương, từ chi rủ liệt, di bước không vững, da vàng, chớu thông
khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các chứng thứ tich, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thi nên dùng thứ rượu thuốc nầy mà
uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dể thường, thiệt là một thứ thuốc hay đệ nhứt.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hè uống nó cho thường thi mau tiêu hóa vật thực, lại
thêm khí lực bội già, khôi lo bhub hoạn vè sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huỷ lược tho căn, ấy
là một thứ thuốc hi truyền tinh nghiệm đệ nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn
như đau lung, nhức tay, mồi chอน, đau trong xương, bay dục gan, hoặc bị té
bị đánh mà sưng mình, hay là tay chứng bái hoại. Các chứng ấy hè uống vào thi
thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm
thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được-
Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muôn
dùng thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu nầy có nhân để hiệu
Trung-Huè Được-Phòng thi chẳng lầm đồ giả mạo. Còn ai ở xa mà muôn
dùng rượu thuốc nầy thi xin gởi thư để chờ & cho kỹ lưỡng thi bồn Được-Phòng
sẽ gởi thuốc đi túc thi, xin quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lấp—Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NỮ

LA CHỦ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ, tiệm tôi làm bánh mì rộng bột mì tay, mua tại hàng bột tốt có doanh tại Saigoo. Cách làm sạch sẽ, bánh thì đẽ trong từ kiểu có rỗng tròn kiền lén không dẫu, ruồi bù không được lại khỏi ai rờ tay đỡ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bằng đồng bằng trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NỮ
Kính Cáo

Thuốc điếu hiệu Globe (TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Hút đã ngon, để dành lâu được không mốc, không mùi.

Tại Hàng DENIS FRERES có trữ bán

Cantho.— Imp. de l'Ouest

TIỆM Trương-văn-Hanh

Sade

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành hấp mướn đèn khí đốt (carbure) heo cuộn quan, hòn, an, ã, kỳ yên, Tân già, bạt thô, khăn den bằng nhiều tay và khăn bùng tốt hương hăng, ban mớ và bán lè vỏ ruột xe máy hiệu Michelin, giấy hàn-ết dù eở đóng theo kiểu kim hời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi thư cho tôi. Tôi sáng lòng ký hường mà với contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà hơ mà lành dò và ời chi giá đồ phụ tùng in sảng bằng chữ quoc-og-ur (Prix couran).

Trương-văn-Hanh.

Cầu khải.

Phô cáo Đồng bang

Kè từ buổi An-Hà An-quân,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mẫn-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thạnh-nhận dặng cưa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thay thế tin ròng,
Lành in chí thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
(thiệp-lan).

Toa, số, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bêu chảng nhượng của người
Nói chí sách đồng thì thôi!
Lưng da, lưng bồ, dẻ đời ít hư.
Sách in sáng, tinh túc, Kim Túy,
Tự đón cùng Sở kỷ Đại nam.
Tuần tra Pháp lê, dày kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.
Thước, viết nghiên sáng dây dù häng.
Thiếu chí dàn giấy láng, mực ngọt;
Chuốc trao, nào Phái nhường lời.
Sang chơi 4 chuyến xin mời các ông
Tuy vật liệu, nay không dễ dù,
Bốn quán nào dám phu ý ai.
Khô nhẹ thứ mấy chảng nài,
Miếng cho đẹp da Qui-ugai là hơn.
An-Hà An Quán Bd Saintenoy Cần-thơ,
Đồn kinh.

Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA