

NĂM THỨ BA.— SỐ 417

JEUDI 15 MAI 1919

# LE COURRIER DE L'OUEST

(ÉDITION EN QUOC NGU)

## AN HÀ NHƯT BÁO



MỘI TUẦN DÁNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DÁC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ XƯƠNG

### GIÁ BÁN NHƯT TRÌNH

#### TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

BẢN CHỦ QUỐC NGŨ	
TRỌN NĂM.....	5.00
SÁU THÁNG.....	3.00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0.15

#### BẢN CHỦ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2.00
BẢN QUỐC NGŨ VÀ LANGSA	
TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4.50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình Xin viết thư  
cho M. Trần-dác-Nghĩa mà thường nghĩ.

Mua nhứt trình thì kể từ đầu tháng hay là giữa tháng và sau phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

# QUÂN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƠN: LÈ-TOAN

60, Rue de Canton, 60.- Cholon

## Cung tụng Minh-Y

A Monsieur QUÂN-TÍN-KÝ

Kè từ một tháng nay cho dặng mạnh giỏi nhờ ơn Hiệp-An bưu hiệu đem đến  
cho tôi mấy thứ thuốc, dược có một thứ "VẬN ỦNG-ĐỨC TẾ BƯỚN" tôi đã dùng  
thứ thiệt là thượng phẩm, mới rõ dời Vạn-Minh này thấy thuốc học dến bực  
càng ngày càng thêm sự hay, cho nên tôi đảm chắc thứ thuốc của ông dày bay  
hưa trong cả và hoàn cầu, thuốc dùng dến liền thấy hiệu nghiệm, bởi sức học  
bay mà chế nên phương thuốc này đặt tên là VẬN ỦNG ĐỨC TẾ BƯỚN này là phải  
lầm, bởi có lòng quan tể trọng thiên hạ, tôi càng dùng càng mến lại nhớ tới câu  
NGÀ DIỆC HỮU BỐN QUAN TÍNH PHỦ, DỤNG THỜI HƯỞN DÃI THỌ TƯ DÀN, vậy  
nên tôi kính tụng ân đức của ngài nơi đây cho bao đồng bang tôi rõ mà dùng

Khái-dịnh Mẫu-ngòi mai ngoặt thượng cang  
Dieng-khánh bì chire trung ba

HUYNH-CHÂU-TÍCH KINH THƠ

### SÀM NHUNG BỘ THẬN HOÀN (THUỐC BỘ THẬN GIÀ SÀM NHUNG)

Dám tưởng trong thân thể con người,  
thân là cội rễ, nếu phần trên thiên hao  
kém, hậu thiên thất dưỡng thì phải mau  
dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dặng  
mạnh giỏi. Nên tiệm tôi gần lòng hiệp chế  
hoàn thuốc này công hiệu hang nhứt, điều  
hòa huyết mạch bồ thận tráng dương, tư  
nhuận mặt mày, khoái hòa ti vị, bồi khí  
sang thận, hoặc bồi sáu dục quá độ,  
mông mị di tinh, bạch trược, lâm tinh  
tiết dâm dê, mỗ hôi lai lảng hoặc hả  
nguosa say nhưn, thận kém tinh báng  
cử động yếu ớt, lo tay chảy nước, mỗi  
gối đau lưng. Các chứng vã hư tồn mà  
sanh, dùng dến thuốc này dương cát  
khô đượm nhuần maza móc, sung túc  
tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp sán hoan giá bì sáu vát (0\$06)

### THIỀN KIM BẢO KHÔN ĐƠN (THUỐC BỘ KHÔN (BỒN BÀ) CHƯỜNG TÚ)

Thuốc này trị bệnh đờn bà con gái  
huyết khí suy nhược, thận thêm o, nhan  
sắc vô vàng, đường kinh không dung kỳ  
hoặc trói hoặc sục, bạch đai hụ, huyết bạch  
hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lậu, hư  
thai, tiêu sảng, nơi tử cung lãnh chậm  
con, hoặc sung sít quá bội, ngăn trớ  
đường sanh dục, chậm thai nghén, hoặc  
con gái lứa lén bế đường kinh, bón huất  
làm lớn bụng, ăn ngủ không ngon, no  
hơi, nhứt đầu sanh chứng nhứt gân, mỗi  
lung đau bụng, khi nhiều khi ít, không  
chứng, hoặc đờn bà có thai, bệnh trứng  
lên. Các chứng hư tồn dùng dến thuốc  
này thì lành mạnh. Bởi bồ khi huyết,  
chứng từ lương phương.

Mỗi hộp 2 hoan giá bán (0\$10)

# PHARMACIE SHANGHAI

## TRỒNG RĂNG VÀ THAY CON MẮT

Chủ nhơn: TRIỀU-CUONG

Một tiệm lớn ở tại đường Marins, số 188—Cholon

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—Saigon

(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trữ bán nhiều thứ thuốc rất nên thần hiệu đều có dùng cái nhản «Con  
Bướm Bướm» làm tin, chư qui vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhản «Con  
Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giả uống vào thêm hai

Bồn Dược Phòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon  
ban giùm y giá của tiệm tôi, hứ qui vị ơ trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin  
viết thư cho hay sắng lồng gởi cách Contre remboursement. Còn tiền gởi về thân chủ phâichú

### DỤC CHÌ KHAI THẦN TỐC

#### THỊNH THÍ THỦ LAM

13.— Trái Cà-na chế nên thuốc ho

Phàm bị chứng ho ấy phần nhiễm bởi  
Phong hàn ngoại cảm nhập vào phổi  
làm cho ngán hơi thở mới sanh ra chứng  
ho, cho nên mới ho, thì mau trị chờ để  
lâu át tánh mạng rất hiểm nghèo. Các  
thầy danh y bên Đông tây hiếp ý xét kỹ  
chế ra trái Cà-na này có tẩm thuốc rất  
hay hơn các phương khác dốc lòng  
truyền để cứu dân độ thế trong cuộc vã  
sanh hạng nhứt; dẫu dòn ông dòn bà  
con nít chi hổ ho có đàm, ho tắc tiếng,  
ho e ngại cùa đèm bời trái thời tiết mà  
ho, các chứng ho, bất luận lâu mau, hổ  
dùng dến trái Cà-na này mà ngâm tức  
thì thấy công hiệu thượng phẩm.

Người lớn mỗi lần ngâm hai trái, còn  
con nít từ 5 tuổi đến 10 tuổi mỗi lần ngâm  
một trái, mỗi ngày ngâm ba bốn lần thi  
thấy thông khí tang đàm hết ho bằng như  
không bệnh hàn ngày dùng dồi ba trái  
cũng có ích lâm, là sanh nước miếng dã  
khác, giúp sít khỏe tinh thần, thông ti  
vị, tiêu thực, thiệt là một thứ thuốc bồ  
phê trị ho rất thần hiệu vô cùng, xin  
chư qui vị dùng tôi thử thì mới rõ là  
một thứ thuốc ho rất hay hơn các thứ  
khác.

Mỗi hộp chắc giá là..... 0\$20

12 hộp chắc giá là..... 2 00

### HUẾ LIỀU CHỈ THÔNG THANH ĐỘC HOÀN

(7) Thuốc trị các chứng sang độc

Chứng sang độc (Huế-Liều) là một  
chứng hại to, hổn năng thì hại cho chúng  
tộc, còn nhẹ thì hại bồn thân; hổ ai lai  
không biết gọi là bệnh sang độc hay biến  
nhieu chứng bichrất hiemnghèo, hoặc là  
dương mai, hoặc là mọc mục cùng minh  
hoặc nơi đâu âm lở, hoặc nơi dương  
vật có mục như ghè trầy lở, hoặc ngứa  
nhứt, hoặc lâu dòn các thứ ghè vechứng  
sang độc thì đều làm hại cho thân thể  
nếu không gặp thuốc cho thiệt bay mà  
trị thì độc nhập vào xương cốt làm cho  
nhứt gào, mồi tay mồi cổ, di đứng  
chẳng yên, sanh ra mắt máu, mặt mày  
xanh xao khò khang ti vị.

Cho nên Bồn Dược Phòng xét kỹ mà  
chế hazırlan thuốc này đã dâ uống mà mùi  
lại thơm ngọt dùng liên thấy công hiệu  
như thần, dâm chắc chẳng có thuốc nào  
hơn dặng. Phàm bệnh sang độc bất luận  
dòn ông dòn bà, già bay trẻ hổ mang  
chứng sang độc như dâ nói trên đây  
bất luận lâu mau hổ dùng dến thuốc này  
tang các thứ độc, liêng lạt da thịt như  
cù, hết nhứt hết mồi mà lại trừ tuyệt  
gốc độc trong minh, không còn tái phát  
lại nữa, mà lại khỏi lobé hau tý vê ngày  
sau. (Là sanh con mạnh giỏi luôn luôn.)

Cách dùng: Mỗi lần uống một muỗng  
với nước trà, mỗi ngày uống hai lần,  
sớm mời thức dậy uống một muỗng, và  
tối trước khi đi ngủ uống một muỗng.  
Mỗi hộp dòn có cái nhản «Con bướm  
bướm» mới là thiệt thuốc của Bồn Dược  
Tai Saigon, nhà số 23 đường Pellerin,  
có trữ bán lẻ.

#### THIỆT GIA

Mỗi hộp..... 1\$50

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dǎng mạnh giòi, thì hãy hỏi thăm mấy người lợa cung là ông già bà cả, nhưng kể ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bào chẽ y sanh, tại dảng Catinat số 119 SAIGON, là có danh tiếng làm, vì bán rộng những thuốc nhứt hạng, không bẽ làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nổi, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tàu đâu.

NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

## Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rư tu này dùng mà bồ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dân là có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giòi.

### SOLUTION Dr DÉEM

Trị bệnh nha phèn rất mau và không có phả đau

BẢN RỘNG THUỐC THƯƠNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu hắc hả **ESSENCE DE MENTHE**  
**DE MOLINIER**, tốt bậc nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoán PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nồi thì ngừa dảng các chứng bệnh ho, lao tốn.

### PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kê tên trên đâ, và có bán các thứ thuốc, khác công dụng và giá.

### HÀNG HẬU GIANG

vốn dảng 60000

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trứ đú các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tíc một đú là tại Saigon có món chí túi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gửi hàng cho các xứ xa: ai mua món chí xin viết thư ngay cho Hàng, thi Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trứ bán:

Rungu ronhiệu Stella

Lâm tòng Lang nước mía.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh và bán lại khi trả tiền trước.

### LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bán hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có gôm ngồi viết

Giá mỗi hộp là .... 0\$40

Tiếp gửi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ  
lêm, xin viết thư thương nghị.

Kính cáo

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1.— Công lý ! Tân bộ.        | 8.— Hai người nói chuyện. |
| 2.— Bàn về việc buôn bán của | 9.— Bài ca chử nhứt.      |
| người Khách-trú.             |                           |
| 3.— Một tin mừng.            | 10.— Thi tập              |
| 4.— Discours.                | 11.— Nhàn dâm.            |
| 5.— Thị phi lược luận.       | 12.— Nam-ký Thời sự       |
| 6.— Tự do diễn dảng.         | Giá-bạc, Giá-lúa          |
| 7.— Bài đáp Hoa-Kiều.        |                           |
|                              | 13.— Một cặp oan ương.    |

## Công-ly...! Tân-bộ...!

(Tiếp theo)

Ai cũng biết rằng Đại-pháp đã chảy ngày cam khổ, tiềm ruột bầm gao, xưa binh đò uáu mà vù đại nghĩa binh vựt cái quyền Công-ly và Tự-do cho khấp cả bờn cầu. Ấy là Đại-pháp tôn trọng cái lời thề trước của dân quốc xưa nay, rồi lại đại nhân đại độ mà vẹt tri quyền lợi ấy cho khấp cùng thế giới: thật là lòng hữu ái rộng xa! Xa còn thảm nhiệm, huống chi ta là người thuộc địa. Rứa mà được bao nhiêu người thuộc địa triết cộng an này?... Than ôi! có kẻ còn chưa hiểu: quyền Tự-Do là quyền làm chi tùy ý, miễn là đúng thiệt hại đến người; quyền Bình-Bằng là ai cũng như ai, trước mặt luật súng cũng như hèn, giàu cũng như nghèo; rồi lại phải dài obau như con một nhà, ấy là nứu ái...

Vì ba đều thề trước này mà Chánh-phủ đã nên lê luật, cương giึง mỗi mà gìn giữ cho dân đoàn ở ăn không lộn xộn, bâu bùn một đờng công chánh mà thôi—Cuách phủ lại bia lên ba chử thảm thiết ấy rõ ràng như ánh sáng mặt trời cho chúng ta trông nom theo giờ. Vậy dân trong nước được thái bình và có

quyền công-ly, là nhờ trên Chánh-phủ, còn nước mà được phú túc, thanh cường là nhờ dân trong uô vân-minh tân-bộ. Mà sự tân bộ đây chẳng phải một ít phản trong chủng tộc ta gọi rằng dù: các phản uhơn dân phải lập đoàn thể, phải trì chí đồng lòng, điều đặt obau; lại phải bước gần mới ra xa, như người làm ruộng từ dã nói trong sở trước, thì mới chắc tới dảng cho; và hê càng ngày càng thanh phát thì càng gần ánh sáng trước đó chẳng sai.

Muốn thanh phát, chỉ nói theo hai cái đê-mục đại khái này mà thôi: 1. tiếp dường bì trang; 2. trau dồi cốt phản. Như dân trong uôr hinh thù sầu uhoret, quần áo lang thang, bùa no bùa đói, ở bụi ở rừng....; như dân trong uôr khờ khờ đại dại, hung dữ, bạo tàn.... thì dân ấy sao gọi rằng vân-minh phát đạt, nước ấy sao gọi rằng phú túc thanh cường?.... Hai cái đê-mục này thật là rất khó, vì nó là chủ sú sống của con người, mà con người sanh ra đây là chỉ để chịu cực nhọc khổ khào, nên nếu kệ nào thời chí không da tâm cử thổ cho hoảng toàn thì chưa đủ gọi rằng người đó.

Còn người là một cái máy của Tạo-hoa dựng nên được chịu các đê-mục,

khô. Nhảm lại hình hài: có năm ngón quang đượn tay biết mèu khoái lạc mà thôi; còn sự đau đớn thì đây cả và mình, chỗ nào cũng dặng; hể chít thì chảy máu, dốt lại phồng da; gan, phổi, ruột... đã không làm cho voi đẹp, lại hắt ho, hắt rét, hắt đau. Ấy khéo chỉ cái máy đồng hồ hư, mỗi phút mài ngừng mồi liệt... Còn như muôn vui, vui rồi lại thấy buồn, ví chẳng khác chuột đánh mùi thơm mà mắc bẫy; ví chẳng khác với tay nưng hoa hường, hường lại chít tay; với tay bê đào xanh, ong trong nhánh bay ra phủ đánh...! Ấy quả là trời sanh người ra mà chịu đau đớn đó thôi. Muôn kim thuở trứ, thi chí có vào săn. Nếu chẳng vào săn, là sống; sống thì phải lo tiếp đường bì trang và trau đổi cốt phảm.

Lấy chí mà tiếp đường bì trang? — Là sỉ, nồng, công, thương!

Lấy chí mà trau đổi cốt phảm? — Là tam cang, ngũ luân; chờ có điều chí khác là đâu nào?

(Còn nữa)  
Minh-Nguyệt.

## Bàn về việc buôn bán của người Khách Trú

(Bài thứ nhì tiếp theo)

Nghĩa làm sao mà mua vò một trăm đồng, bán ra cũng một trăm đồng, mà hảy còn có lời? ta mới nghe lấy làm phi thường quá, chờ kỳ thiệt là điểm, xảo, nhô mọn không có lả gì cả. Giả như, họ giao thiệp riêng với một cái Hàng quen thường buôn bán nào đó, đơn, тоa, sổ sách, thì cũng cứ theo lối giá chánh; ví như mua một 100\$ mà chừng trả thiệt bạc là 80\$, mà trong тоa thì cứ làm hàng là 100\$, thế thì chừng bán ra cho những các tiệm ngánh, đầu tay thợ di nữa, nghe những lời ơn nghĩa, thấy theo những đơn тоa, đánh rành như vậy, thì cũng phải bị lầm, cho nên Khách với

Khách cũng cứ gạt nhau vậy, ấy là việc khôn dại trong nghề làm buôn hay có cái thói đó, chờ bắt cứ là ăn gian người Annam, mà không ăn gian người Khách hay sao? Nhưng mà ăn gian ta thì có phần dê và nhiều hơn, là vì ta không phải là tay thợ về nghề buôn, còn Khách với Khách cũng ăn gian vậy mà tay thợ với thợ, thì có khó và khác hơn. Bởi vậy tự thuở nay, ta cũng thường nghe, mắt ta cũng thường thấy, thiểu số là những người Khách buôn báu lô mà bị thi hành, khinh tận; cho nên cái cách buôn bán của họ đó, chẳng hề liêm này mà biết dạng thiệt giá hàng mua vò, hay là bán ra, của tiệm khác bao giờ. Tiệm nào thì cũng có dùng 10 chữ (1) kín riêng, để định giá vào trong các món hàng; thế là họ với họ mà cũng còn gian giảo, buôn gì ta đây mà họ không mờ-xé sao! Còn một lối chuyên-xảo nữa, như các tàu-khậu lớn ở trong Annam ta đây mà buôn hàng ngoại-dương, hoặc họ tính theo giá bạc, chỗ này cao, xứ kia thấp rồi so sánh lại với giá hàng, nghĩa như trong hàng có một món hàng, kỳ trước mua một trăm đồng, mà kỳ này sụt giá, chừng bảy tám chục đồng thì mua dặng; Tíu khát họ giám bán dù vốn cũng dặng, mà lấy lời qua bên kia, hoặc là giá bạc chỗ cao, chỗ thấp, họ cũng thừa cơ mà tráo chác như vậy. Chỉ

(1). — Cách dùng 10 chữ của người Khách chẳng luận là chữ nào, theo ý của mình muốn đặt.  
Giả như: a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bây giờ có một món đồ giá là 0\$35 thì biến «e, e» trong hai chữ c, e cũng còn dùng rộng ra nữa, hoặc là 3\$ 50 hay là 350\$00, tùy theo món đồ lớn, nhỏ khác nhau. Cái lối buôn của Khách lại còn cẩn thận lắm, như anh Tài-phú đó lúc còn làm với tiệm ảnh, cho 10 chữ kin nào đó, thì cứ việc dùng, mà chừng anh Tài-phú ấy thôi làm, thì mấy chữ ấy cũng đổi lại hết là ý sợ người ngoài biết giá hàng trong tiệm mình, nếu nói rằng họ với họ không gian với nhau, mà làm sao lại có giá.

như một đoàn ghe chài chờ hàng chạy đi Lục-tỉnh đây nếu ta tính như vậy thì họ bán làm sao mà có giá rẻ dặng. Phảm nhứng người buôn hàng trong tàu-khậu thì cũng phải bị tàu-khậu ăn lời qua một lần đă, rồi chờ đi Lục-tỉnh thì phải tính tiền chờ và nó đi buôn thì phải tính cho có một phần lời chúc ít thêm nữa; thế thì hàng hóa ở ghe chài đã bị hai lần ăn lời và một phần tiền chờ nữa, có lẽ phải mắc hơn ta bỏ ngay trên tàu-khậu, thì có một lần tàu-khậu ăn lời, và một lần tiền chờ mà thôi, có lẽ phải rẻ hơn là hàng ghe chài chờ? Thế sao mà hàng ở dưới ghe-chài lại có nhiều món rẻ hơn là giá ta mua tại hàng, mà chưa tính tiền chờ vào, vậy thì họ mua làm sao? mà bán làm sao? chờ nghĩ họ cũng không phải diễn gì mà mua quang lâm, bán quang tư bao giờ.

Thiết tư rõng những nhà buôn ta nên chủ ý cần hiểu cái lối giao thiệp này cho lắm mới dặng.

(Còn nữa)  
Huỳnh-kim-Phong

## Một tin mừng

Bốn Quản lấy làm hân hạnh dặng rõ tin làch rằng: M. Nguyễn-xuân-Quan trước đã làm Thông-Ngôn Tòa-An Cần-thơ sau dự chức quan một Thông-Ngôn cho các linh thợ sang giúp Mão-quốc.

Từ ngày sang Đại-pháp, M. Quản thừa dịp vào trường luật rộn tập sứ kinh, trau đổi đèn sách. Trong tuần tháng Novembre 1918 đã đậu được Tú tài luật pháp nhứt (baccalaureaten droit 1<sup>e</sup> partie) bước qua cuối tháng Jauvier 1919 lại dặng thường Kim bài Hàng-Lâm viễn (palme aralemique). Lúc bây giờ M. Quản còn đang ở tại Pouillac (Gironde) mà ôn nhuận khoa luật đợi thử bước thang này.

Bốn quản rất mừng và khen ngợi cho M. Nguyễn-xuân-Quan là nam nhi hữu chí; vậy Bốn quản tạm đội lời cầu chúc cho M. Nguyễn-xuân-Quan đường hoạn dặng vững vàng, công danh thêm phơi phờ.

A. H. N. B.

## DISCOURS

Prononcé par M. Nguyễn-văn-Nhiêu à l'occasion du départ de M. Nguyễn-trung-Hiệu pour Phú-hòa Monsieur,

Nay tôi thay mặt cho quý vị và mấy thày mà đọc bài discours này, vậy xin thày niệm lấy chữ đồng tình mà nhậm lấy lời tôi. Cho nên:

Biết đâu cang lòng vàng không phải lạt, non kia mòn da nõ chẳng phai.

Thêm một điều rất nên ai bi, ai bi là kè đi người ở, đã biết rằng đi ở là thường, song le cái niềm chí tâm, bê cách nhau thì xót dạ.

Vậy nay thấy đất lính Quan Chū-tub và quan Giám-Bốc, mà sang Phú-hòa, dặng mở đường tầu bộ cho trẻ em, nên chúng tôi tạm dùng một đài chén rượu đưa thày lên đường và cầu chúc cho thày dặng vận sự bình an.

Sau đây xin dựng hai bài thi tiến hành như vầy:  
Thầy đất lính quan phải thượng trình Đời về dạy dỗ trẻ ba vịnh.  
Chúng tôi bạn tất lòng khoán khoái, tạm chén huynh tương dài là tình.

Là tình lương hữu nòi nào vong.  
Đưa ban ra đi dạ não nồng,  
Mến nghĩa dis-dong cháu nhỏ dot  
Đoái tình cher Hiếu lụy ròng ròng,

Tương phùng dời chữ dày còn nhở:  
Đàm đạo oai hieu cơn dò khá mòng.  
Nay lại Phú-hòa dảng cách trờ.  
Thuận buồm xuôi gió tách dòng sòng,

L'Instituteur  
Nguyễn-tam-Nhiều

Lời từ tạ chư Tôn  
Từ ngày tôi vắng lịnh Quan Chùa tĩnh và  
quan Đốc học đổi nơi Chợ-mới dày, tbj  
trên có M. Nguyễn-vinh-Châu, sau chư  
Tôn cũng là mến tình hoài ái.

Ngày nay tôi đắt lịnh đổi Phú-hòa,  
anh em có lòng đoái thương đến tôi là tình  
bằng hữu, mà bày ra tiệc tiễn hành này  
thì tôi hết lòng cảm tạ ơn chư tôn.

Vậy sau nầy tôi tạm dừng cho chư tôn  
mỗi người, một chén rượu hữu tình này  
mà nhậm tình đoái cố của tôi, cho phỉ  
dạ han hoan và hết lòng cầu chúc cho  
chư tôn mỗi người ở lại đều thăng quan  
tấn trước phước lộc cao thăng, sau nầy  
tôi xin dừng một bài thi cho chư tôn  
như vầy:

Thịnh linh phúc chúc vội cho ta,  
Giấy lại đổi đi chốn Phú-hòa.  
Huyền đệ tiệc bày đưa tiễn biệt,  
Đáp từ bằng hữu chén hồng hoa.  
Hoài tình thăm tuổi chún rơi dot,  
Mến nghĩa riêng than lụy nhõ sa.  
An thừa lòng vàng sau sê hiệp,  
Thuận huân cho ngã rút leo ba.

Chợ-mới, le 10 Avril 1919  
L'Instituteur  
Nguyễn-trung-Hiếu kinh ta

## Thị phi lược luận

Con người sanh trong cõi Dinh-Hoàng  
bực thương tri cho tới bực hạ ngu; đều  
bị thất tình ràng buộc, trong đó chia  
ra làm 2: có phải, có quấy.

Lấy phải quấy mà suy; phải tĩ như t  
hột Minh-châu: trong sạch, không buộ  
không nhơ, giá dâng liêng thành ai thấy  
cũng ham, cũng muôn. Quấy tĩ như một  
cục bùng deer lầm, phải ghê, phải gớm,  
thấp thối muôn phản ai cũng chê, cũng  
ghét, nhưng mà luyện đã làm ra ngọc  
Minh-châu thì dày dặng biết ngàn triệu  
công phu nào mà kẽ, cũng chưa chát  
dặng.

Còn như nồng một cục bùng dè như  
trở tay, mà không ai dám động tới, rất  
để tránh nó, sợ nó, còn không khỏi  
lầm áo lầm quần. Những người vô thức  
vô nồng nó phải lầm tới râu tới mày,  
buồn chí là gần guỗi nó, phản nhiêu  
trong dám bị lầm bị dơ děn mắc trong  
Trần-ai bốn vách, họa là bức thân tiên  
mới khôi dặng!

Dẫu mà anh-hùng bảo kiệt gặp lúc  
treo chuyền qua ngã qua ngã lại trong 4  
vách chừng mảnh-tinh rồi thi bóng thiêu  
quang đã xé.... Thương hại thay! cho  
nên dừng làm người có tam cang ràng  
buộc, luân lý thẩm giám mà còn sa vào  
nơi ác địa.

Nơi trinh dò viếng đại cõi con người  
từ nhỏ đến lớn bị bên nay xô qua, bên  
kia ép lại, phải phái, quấy quấy, giành  
nhau làm cho lăng xăng mờ con mắt  
tán con người bóng thiêu quang thèm  
nhặt thút, linh quính không biết đâu mà  
bước, còn như không có cha biến arh  
thuận, thấy bay và ban tốt thì không ai  
dù dắc chát sa vào nơi ác địa, thì phải  
tai họa nghèo nàn; có cha có thấy có  
anh có bạn dù dắc may gặp nơi phước  
địa thì vinh hiển sang gián; tỉ như người  
lạc đường, duy có một bước mà nó xa  
xuôi cũng có lè năm ba muôn dặm. Người  
sanh trong thế thuở còn nhỏ mới biết  
ăn biết nói cũng như cục hột dà mềm mà  
nhién không buộ không nhơ, cha mẹ  
nồng vật này rồi nhồi lại nồng vật kia, làm  
cho càng ngày càng tinh-thục, còn dẽ tự

nhiều cho nó, lâu ngày chai như đá cứng  
như sác, đậm không mềm, quyết không  
nhién, làm vật chi dặng, mà dùng trong  
thể. Lần lần 7, 8 tuổi tánh tình đã biết  
nhơn phẩm chút ít, cho vào trường học,  
duy có biết một děu ham chơi ham giờ,  
(trèo không sợ té, chạy không sợ ngã,  
giốn không sợ mệt, ăn không sợ no)  
tập nô học, nói chí nghe nầy, chẳng  
hiểu học mà dè dùng vào đâu: cũng  
như một loại chim dạy nói tia... tia...  
má... má... chờ chẳng hiểu là chí hết,  
biết có 1 việc chơi là thích chí; bởi vậy  
phận làm thầy lanh việc trách nhiệm mọi  
dứa con nít, nên phải làm làm sao cho  
xứng đáng. Lúc đó còn dè, chừng 15, 16  
tuổi thì sự học nó đã phát đạt vừa bước  
vào đường tấn hoá. Tệ thi thoil cho thể.  
tinh bị dày vật dục ràng buộc vào mình  
đặng ngăn lấp đường tấn hoá; thậm  
chí tới trèo rào, leo vách theo cõi dây à  
kia, thấy và cha hết phương kẽm chẽ  
Tống phải đem về (bỏ học) ấy là  
tấn hoá với vật dục một cặp đó.

Đại phàm con nhà Anoam lấy hương  
lứa làm trọng, cha mẹ lấy lòng sông biển  
chẳng kẽ lối con lo bẽ già thất cho con,  
phòng sau sanh con dè cháu mà nỗi lòng  
môn, sám cửa nhà cho ruộng đất dặng  
dựng nghiệp bách niên. Ai dè dâu tuối  
còn thơ ấu khí lực chưa sung mảng dạo  
chưởng từ chưa trúng phép lúc đó có  
sanh 1, 2 dứa con phong mạng tỳ theo  
kẽ gót, tuy erói vợ sớm cho con mà  
trong cháu, dè dâu cũng như không!  
buồn bõn phản chè vợ là cù, thay  
đổi vợ này thiếp kia cho ruồi phải  
lâm bệnh..... Ôi thoi! Phản hương  
lứa phải giặc, lúc thanh xuân phản  
nhieu hay báo thăng. Mọi sự gì đều  
muôn hơn người, cơ bạc ăn chơi  
cũng vậy, trong vài chục năm thì già  
tai tận tán (ay là bực chót) mới ăn năn  
lần tay děm dã trên dưới bốn mươi, khi

huyết tiêm suy, túi không hơi kẽm. Làm  
việc cũng dụ dụ không quyết dặng, như  
chim sợ ná như cá sợ nõm, lâu bão dài  
năm qui và thường dà niều kéo.... Tới  
thể, còn trối đi trối lại dục đặc děi, lời  
làm cho qui thân cung rơi lụy!!!....  
Ấy là.... tiết.... tiết.... tiết....  
Tiến trình tấn hóa của con người sai l  
bước đường khó mòng trở lại.

Lúc nay gặp lúc sống trong biển lặn  
thấy ta mờ bét cửa thương, cho cuộc lý  
tài thong thả. Nên xin mấy ông mǎn thời  
đạt lý cùng tráng phú bộ bảo gia; nắm  
tay nhau bè lên 1 tiếng: niều thương  
quyền kéo quách lại Đồng-dương, cho  
lú chẹc chà kinh tam tang dờm. Vậy mới  
phải « Thị tất hành phi tất chī ». Lấy làm  
may mắn cho quê hương ta làm.

Hậu-thạnh Cù-lao-mây  
Võ-văn-Chẩn

## Tự do diễn dảng

TƯỚNG VẬY SAO PHẢI

Tiếp dặng tờ báo An-bà số 113, tôi  
lật ra mà đọc.... doo tới truong thứ 7  
thấy có bài dè « Lý-Tường », thì tôi cũng  
tường việc chí rằng lạy; không dè là  
tường sự Sĩ, nòng, công, thương cạnh  
tranh. Vậy mà tôi cũng xem cho trọn bài  
coi nói làm sao? Chẳng ngờ là nói; Sĩ  
« với si cạnh tranh, Nòng với nòng cạnh  
« tranh, công với công cạnh tranh. Cứ  
« cạnh tranh nhau mà, thì biết ngày  
« nào cho nhơn đạo đại đồng. » Tôi đọc  
tới đây rồi tôi trực nhớ lại, cũng trong  
quí báo A. H. số 107, có câu nói của ông  
Trần-kim-Trọng như vầy: « Thậm chí ư  
« thời đại vầy cạnh tranh cơ-xảo tấn  
« « bô văn minh. » Thiết tưởng như lời nói  
của ông Trần-kim-Trọng đây: đem lại  
mà tương đối với bài « Lý-Tường » nầy,

thì cách xa lâm. Chớ như tôi thường буди này là буди văn-minh lè thì phải cạnh tranh với nhau mới là thấy dặng cờ-xảo ughiep nghè. Sao ông Huỳnh-kim-Phong lại muốn giết sự Cảnh tranh mới là la cho chém hay là lý ông thường vậy, rồi lại bảo người theo vay nứa? Trí thấp của tôi độ cho mỗi người đều có một cái ý riêng nầy... không có ai lại chịu sút hưu ai, nhuc si thi mìn làm sao cho minh học nhiều, dặng làm lớn ngòi cao. ... Chớ không có một si nào mà muôn học dờ bao giờ. Do cũng bởi cứ ấy, cho nên mỗi người đều có cạnh tranh với nhau mãi. Nếu không cạnh tranh với nhau, thì làm sao biết dặng ai tài cao, ai hực thấp, mà phân ranh, phân hạng, có ai mà làm tôi, có ai đâu mà chen lấn cái thương-quyền danh lợi. Than ôi! Như lý ông thường đây... thì biết bao giờ cho cái thương-quyền của Annam ta, cho to tát dặng, mà cạnh tranh với Khách-trú. Chỉ rõ như thời đại này, chẳng những là Nam-kỳ, Trung-kỳ, Bắc-kỳ ta mà thôi, tới nước Âu nước Mỹ, tron cả hoàn cầu cũng là cạnh tranh hết chớ không có một vị nào mà chối từ cái sự cạnh tranh nầy dặng, đó, a ông à! Còn như ông nói đời «Hồng hoang nào đó, đến đời già-mau cũng là cạnh tranh». Thiệt lời nói gấp quá, sao ông không chính xét lại mà coi? đời già man mà còn cạnh tranh thay; chớ như буди này là буди thịnh trị, cuộc văn-minh, thế thì phải cạnh tranh lâm chớ...!... Sao ông không nồng trí người cho kiếp thời thế ông lại dè nói người cạnh tranh nhau mãi. Thật là ông không ngoại trong Lục-châu quân từ người dì nghị; hay là ông có lòng riêng chi: nên ông nói cho xa. Chớ xét rõ bài «Lý-Tưởng» nầy, không có chúc nào ích lợi cho dân đoàn xã-hội, chỉ có quanh lòn đó mà thôi. Chớ chỉ ông khuyên lơa mấy kẽ gian lung cùng tay cùn đố, đừng có cạih tranh sự đánh

lộn, chém lộn với nhau, hãy chừa quay theo phái, rảng sít-rủ nhau lo sự làm ăn cho kịp thi, dặng mà chen dành cái thương quyền với Khách-trú, nhuc dặng vậy, ai lại không toán thành cho ông, Ông dè nói việc bao đồng cho xa, thiệt là không thích hiệp với thời đại này chút nào hết Huỳnh tiên Sanh à! Tiên Sanh à!....!....!

La-hiên-Quí (Biên-hòa)

## Ngòi cùng báo Hoa-kiều

Trước Annam chúng tôi từ phía bắc liên với nước Tào, cùng xưng với nhau một châu Á, học với nhau một thứ chữ một lè-nghi, uống với nhau một thứ thuốc, cảm với nhau một bệnh tình, người dồng với nhau một nước da đồng một họ hàng nra.

Từ hai ngàn năm trở lại đây, việc thân ái cảm tình với nhau như thế là dân trong một nước; nhưng mà ngài đến việc đời thi người Hoa-kiều túi tham không có đây, đã ăn trái mà không nhớ kẽ trồng cây. Hiện nay kinh dinh sự nghiệp trong xứ Nam-kỳ đây, nay tính lại gần ba trăm năm, mà ta thử xem tự châu-thành cho tới nhà quê, coi có cái hàng nào, hay là tiệm cao màng người khách với người Annam mà chung hồn lại với nhau được hưởng cái lợi quyền chặng? Thật là quyết nhiên không có. Chỉ gat Annam bán hàng cho mắt, mua lúa cho rẻ, dạy cờ bạc, rủ hút á phiện vân vân. Cứ theo đạo tự nhiên mà luận, bê kẽ khôn thi dạy người dại, người có giúp kẽ nghèo, thế thi người Hoa-kiều đối với người Annam, không có một chúc xiếu nào mà có ý lưu nhơn tình lâu. Nay ông chủ bút báo Hoa-kiều lại bảo một câu rằng: Trên thi nhờ ơn Chánh-phà khai hóa cho, dưới cũng cậy sức người Trung

hoa đến đây mà mở mang ra đó. Tôi nghĩ cùng, tôi cũng không biết người Khách mở mang cho người Annam ta bằng sự vật gì. A phải, hay là lập mày cái chùa bà Thiên-hậu, miêu ông Quan-Công, dạy người Annam dốt nhan, dốt giấy tiền, vàng bạc, cúng mừng Năm ăn Trùng-cửu, chơi Trung-thu, lễ Thanh-minh đó chặng! Than ôi! cái lợi quyền thi bo bo với nhau chia mà ăn, còn bày ra những đồ lưu tệ cho nước Annam chúng tôi, thế thi ơn ích gì mà ông lại bảo rằng: Người Hoa-kiều tới ở đây, đối với nước nhà dân chúng mà nói thì mười phần lợi chớ chừa có một phần nào là hại cả. Kia! ông thử xem: như nhà nước Đại-pháp bảo hộ nước Annam chúng tôi khai đường, mở ngõ, lập chợ lập làng, đào kinh, mở ruộng, tu kiều bối lộ, lập hội học, kêu hùn buôn; nếu người Hoa-kiều được như vậy thì bơi nào mà nghe những lời ông kê. Ông lại nói rằng người viết tờ báo «Nông-cđ» «này, là ý muốn bể quan tự thủ, bỏ hết ác hiện trạng của người Hoa-kiều làm đây; thi toàn thát nơi tâm lý học hỏi «việc của thiên hạ, chớ không biết hậu «vận của nước nhà Annam ngày sau ra thế nào; cũng như người cảm này cung chừa tình hăng vào đâu, mà buôn bồng «mùi tên di trọt». Xin ông thử nghĩ lại coi, bây giờ ông lập hội nhau, mà rủ nhau, bỏ hết các sự nghiệp hiện trạng này mà về bên Tào, thi có hại gì cho người Annam chúng tôi, thiệt là chúng tôi không có tiếc một chử nào mà cảm ông ở lại. Ông lại trường rằng: người Annam đứng xa mà dòn cho người Hoa-kiều thâu quyền, đoạt lợi hết rồi gánh gò mà bày những lời không xứng đáng; choe lấy sự buôn của mình ra cho nhiều người thấy nghe, chớ không quan hệ gì đến sự thiệt của các ông làm. Cho hay

cái giã tâm (1) của người Hoa-kiều ngày nay, cũng không biết để đâu mà giấu cho kín lại được, thế thi cái ác cảm của người Annam cũng không có một ngày giờ nào mà dám bô quên đi. Ông viết tờ báo Hoa-kiều, lúc bấy giờ ông thiệt hiểu cả cái nội-dụng của nước nhà người Annam tự Nam, Trung Bắc, tam kỳ nhơn vật mà bảo rằng: «Người Annam như có biết thương cái «lợi quyền của Annam, thì mình kêu «tinh dây lấy nhau, mà tranh quyền đoạt «lợi, với người ta, chừng nào người «Annam dặng biết khôn lèn rồi, thì «chúng tôi (2) tự khắc chòu chung đất «Việt mà trở về Trung-hoa. Thưa vang: đều ấy là đều có-nhiều việc bô phận của chúng tôi, ông không cần bôASC chúng tôi cũng kôASC dám một ngày nào mà bô quên vây. Hồi Đông bang ôi còn có sự gì mà làm cho mình phải giận tức, hơn là cái giận tức: như bỗng lời sấp ý lập từ trong tờ báo Hoa-kiều, bôASC quốc dân ta ngày nay đó nứa chặng? Tôi thiết tưởng cho những người Annam ta là người có một chút khi huyết cũng nên. «ngoa-tào-thường-dời» mà nhớ những lời vàng tiếng ngọc của ông chủ bút tờ báo Hoa-kiều đó mà làm cho nén cái thương quyền

Huỳnh-kim-Phong—Cantho ville

(1) giã tâm là lòng giã mang gat người ta

(2) chúng tôi là người viết tờ báo Hoa-kiều tự xưng cho người Hoa-kiều mà nói

## Hai người ở Cần-thơ nói chuyện nứa

Tý — Úa anh Sưu, bộ anh đi đâu mới về sao vậy?

Sưu — À, đi Ômôn hồi sớm mai nay rồi bảy giờ về đây.

Tý — Còn cái gì anh học trong khán bàn đó?

Sửu — Có cái gì đâu! mày trái mảng cắn của M. Lực chủ sự sở Điện-tin Ô-môn là ban hưu chả tao gửi cho mấy đứa nhỏ tao mà.

Tý — Anh này thế kia đi xe hơi và cũng về xe hơi thì phải!

Sửu — Chủ mày khéo nói... vậy chớ đi bằng giồng gì lại không đi xe hơi chủ tiện cá. Chủ mày ơi! tiện thì nói làm vậy; song có chỗ tệ quá là chủ mày.

Tý — Tè chỗ nào? Chớ theo ý tôi thi tiễn lâm. Vì đi xe hơi ngồi mát mẻ, man lối nói tới chỗ. Vậy mà anh còn nói tệ, bộ anh đòi đi máy bay sao chớ?

Sửu — Chủ mày hoài cái thế thì thôi... nói tưốt tưốt thi giờ... nào ai có chে xe hơi không tiện bao giờ? Ngươi ta nói tệ chí nghĩa là tại mày anh ché xe hơi không sắp đặt cho rành rẽ cách thức cho hành khách đi xe chả mình đó. À, chủ mày biết hết mày hàng xe hơi ở Cần-thơ mình đây chớ?

Tý — Sao lại không!... thi ở trên kia, hàng xe của M. L. ngoài đó của M. P. phia khen này thi M. S... còn phia... ủa hết rồi... Sao? Tè chỗ nào?

Sửu — Xe hơi gì đi không giờ không khác, muôn đi chừng nào thi đi như đòn giục ở dưới sông, như xe kéo, xe kiển ở trên bờ vậy!

Tý — Ủ, ú... một tệ!... Sao nứa?

Sửu — Muốn lên giá sục giá chừng nào cũng đặng, không rao báo cho hành khách người ta biết.

Tý — Chèn, ... chèn, ... hai tệ, tệ nay là tệ to đà....

Sửu — Sao mà chủ mày nói tệ to tệ bé đó?

Tý — Sao không phải tệ to! già như hôm qua tôi ở Cần-thơ đi Ô-môn, hàng xe ăn 0\$60, bữa sau tôi về thi tôi cũng trường xe hơi ăn theo giá đó, tôi đòn đánh đòn 0\$60 mà về xe, chừng lên xe, đòi

0\$80, 1\$00, tiền dâu tôi có đủ mà trả? Phải thế đó! hay là phải nhảy xuống đi bộ sao? Dần hàng xe muôn tăng giá, ít nữa phải cho người ta biết trước nữa tháng, 20 ngày mới phải.

Sửu — Phải, chủ mày nói nghe được, nhưng mà chưa hết. Còn cái tệ này: Già ubur xe 10 chỗ ngồi, có khi thấy xe còn dám chờ đến 12, 13, 14 người. Ngồi bó ro, cheu với nhau day trời gì không dặng. Có khi xe không đủ sức, chờ chuyên, ruồi ro đều chỉ có phải là hai không?

Tý — Anh nói niết, cái đó sở Tuấn thành coi chừng chàn chàn, nếu chớ quá thắc lẹ định cho xe thi phạt chớ phải chời sao.

Sửu — Chủ mày què quá, ai dại gì chớ tại Cần-thơ Cán-thơ sao mà bị phạt, ra khỏi Cần-thơ rồi 'mặc' súc... múa mà.

Tý — Chẳng nói cá-kê-dê-ngỗng gì nữa anh nói anh giỏi tôi hỏi anh, tại có nào xe hơi ở Cần-thơ tránh chặng khỏi mây đều tệ đó, mà làm không dặng nhứt Hàng của Tô-Kien ở Vnh-long vậy?

Sửu — Ấy cũng bởi ché bắt-hòa, cạnh tranh, tát đố, mà ra, muôn nói cho huych lý cho chủ mày nghe song dài lâm; đòn mai tao cảnh đến nhà chủ mày, tao sẽ nói thêm cho mày nghe; chớ bây giờ trời cũng gần tối rồi đòn đem mây trái mảng cầu về cho mày đưa nhỏ tao nó mùng một chút. Thôi. . . Ô-cờ-la-hoa.....nghe.....

Lui et moi.

## Bài ca chử nhứt

Đó ai có biết chử nhứt là chi?  
Nhứt từ lục nghị, nhứt bốn vang diệp,  
Âm-dương phoi-biép, thiên bí nhứt sanh.  
Hồng-phạm ngú-hành, ô tù thứ nhứt,  
Nhứt dương thái cực, mới sanh lưỡng  
[nghi.]

Đi nhứt nhì si, một ông Bàn-cô,  
Sanh ra vô-sô, nhứt biển thập-thiên.  
Nhứt thống tương truyền, Tam hoàng  
[ngú-de].

Nhứt bà nhứt-thê, tam dời tam-vương.  
Tân-Hán, Tống-Dương, nhứt tel nhứt  
[loạn].

Minh-Thanh chí-Mảng, bì thử nhứt thời.  
Đài hưởng phước trời, nhứt nhơn  
[hữu khánh].

Từ xưa Hiền-thanh, nhứt đức khác  
[minh].

Sau trước tương-nhơn, như xuất nhứt  
[quí].

Nhão-dawn nhu-sl, nhứt thị tu thảo.  
Khắp hết thứ-dân, nhứt tâm nhứt sự,

Ké qua tục-ngữ, chử nhứt thiểu chí,  
Hai lè sán-si, nhứt thành nhứt bại.

Trai mà túng gái, nhứt nhứt tam-thu!  
Ké tri người ngu, việc làm bất-nhứt,

Đêm nằm thoa-thức, nhứt tay nhứt chén,  
La-lối vang rangling, nhứt đầu, nhứt óc.

Năm canh lăng-lốc, nhứt nhối trong mình  
Nói láy hay kinh, nhứt cho mày chống!

Nhứt thát, nhứt sống, là sự oán rầy  
Nhứt tao, nhứt mây, đòn dâng kinh-lộ,

Nhứt sớm, nhứt muộn, buôn bán nhiều  
[lời].

Quyết nhứt chặng dời, trước sau sau vạy,  
Nói năng chặng chạy, quản tử nhứt ngôn.  
Đại học làm khôn, ngu già nhứt đặc.  
Nhứt thời nhứt khác, nhứt tịch nhứt triều  
Nói ít biết nhiều, thiểu gi chử Nhứt.

N. H. H. (lục)

## Thi tập

### XUÂN THIỀN HOÀI HỮU

Thưa hồng râm lục cuối trời xuân,  
Cánh cõi bao nhiêu dạ cũng chừng;  
Trăng xế kẽ hoa lòng hạnh cảm,  
Gió lay động kiền dạ buan khuân;  
Chồng treo đợi kẽ bao giờ đến,  
Thơ tỏa trong người buối nọ vưng;

Chín chục thiếu quang lòng biết mấy,  
Cầu thi bầu rượu thuở nào mùng.  
J. Nguyễn-hữu-Phước

MỘNG KIẾN TÌNH....  
Trưởng lõi thiêu thiêu lúc canh trướng,  
Giáp mặt tình chung thấy lõi tường;  
Khán khích ba sanh ma giác lối,  
Nâng niêu một giắt qui dem đường.  
Nỗi niềm tơ tóc doanh hồn điệp,  
Gán tiếng keo sơn dịa gõi ương.  
Mới biết chữ tình là giống nặng,  
Hèn chí thấu nứ xuồng Đài Dương.  
J. Nguyễn-hữu-Phước (Ômôn)

### ĐIỀU-XUAN-HOA

Chạnh luồn phong ký tài xuân hoa,  
Rầy chúc thiên hương bận lầm mà.  
Mành liễu ngâm sương chưa dạn gió,  
Đoá hùng cười nguyệt phúc vàng sa.  
Trù trì cái bước đòn canh tạo,  
Mù mịt hào thu lấp vè oga.  
Thập trách cơ trời khôn thể hối,  
Trao chí cái phận mong manh là.  
Trần-hữu-Toại  
tự Tảo-dong-Vân (Caman)

CHIM SỔ LỒNG, CA THOÁT CHÂU  
Bấy lâu lóng tung chậu cùng lồng,  
Chim cá rây mùng bốn cõi thông.  
Cắt cánh về nam mày ngút lõa,  
Trương vi lại bắc biển minh mông.  
Thinh thoan dỗi lúe trời ba tát,  
Hồn hở thay khi nước một bốt.  
Cái bước phong vân đành gấp gò,  
Mặc rộng múa vút phụng khoe lồng.  
T. N. Văn Bachieu (ville)

### TRE THƠ

Bóng từ khoán, sắc xanh lè,  
Khắp cõi hoán cầu biết giồng tre.  
Lúc sấm nẩy mǎn hình chòm-chòm,  
Cơn mưa trổ lá trót gieo the.  
Ngoài da cứng vỏ đòn tùng hiếu,  
Trong ruột mềm lòng thè cháng nghe.

Giai gốc một mai dâu ráo trui,  
Nã ra dâu chúng kẽi nén bẽ.  
Thoại-Xuân—Baeliêu (ville)

## BON GANH TRE THƠ

Cảng phutherford quản tǔ hoà nên thân,  
Đòn gánh tre mà báu khó cản.  
Đờ mầu quay ưng hai chúa Tống,  
Công lung dở xốc một vai Thân.  
Xưa còn nương náu theo rừng truốt,  
Nay đã tung hoành ở cõi dân.  
Buổi nọ tuy quen cùng thung giòng,  
Công trình trên thế biết nhiêu lán.

C. M. C.

## GIỮ CHIỀM LÚA SỐM

Rồi rát ngoài đồng chính lúa nhum,  
Nồng phu phản chí đài chim rùm.  
Lão-xin lù bảy quay cắn vút  
Lui-hui đoàn ba, xúm kết thum.  
Tát cả than van luồng gió hoét,  
Tuổi xanh bờn tốn dám mía ôm.  
Níu nỗi nhớ bời trồng cây sörn.  
Sắp sẵn bảy cu tiếng gáy um.

C. M. C.

## Nhàn dàm

## BẰNG-HƯU-LEO CÂY

Giáp và Ất là người ở một xóm lại kết làm bằng hữu thiết, thường gọi nhau là bạn «sau bứ chi giao». Mỗi khi uống rượu đều thể nguyên: «Hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly», hay lấy tích xưa như Dương-giác-Ai—Tâ-bá-Đào cũng là Hội đào viên... mà so sánh... bê cử chỉ việc ở ăn coi bộ làm dâu ý hiệp.—

Một bữa kia, Giáp nhơn rảnh việc nhà lại rủ Ất vào rừng dồn cùi— Hai người kè xách rựa người cầm búa ra đi! Khi đi đường Ất nói với Giáp rằng: lúu nay chúng ta không có đi rừng lán nào, nên không thạo việc rừng. Vậy chúng ta có rủi gặp thú dữ thì phải dáo lung nhau mà cự,

chớ đừng có té ra một người chạy một ngã.... bậy lâm da! — Giáp đáp: Anh khéo lo, hai đứa mình có danh là sao tử chi giao, há bô nhau trong lúc hoạn nạn sao mà ngại cà? Ất nói: là lời nháe nhau vậy mà, sợ đến lúu hoản hốt rồi quên phύce, mạnhai nấy lúu đó chăng?— Giáp cự: anh khéo lo xa thôi da?—

Vừa đi vừa nói chuyện, hối lâu tới mé rừng— Giáp, mắt lão liên ngó từ hướng, cùn Ất cứ ngó tới đi hoài— Xây dàn có 4 con gấu ngựa rất lớn phiến trước đi lại— Cùn cách xa— Giáp chợt thấy(thiết,— quên hết lời nguyên sanh tử chi... ráo!) nhảy trái một bên có cây dâu liên leo tuốt lên trên chảng ba mà ngồi, ngó xuống.....

Còn Ất (tội nghiệp) không biết leo phán băng hưu thiết đã leo cây rồi; chẳng biết lập thế nào mà thoát thân cho kiệp. Nghĩ một mỉnh dâu có chổng cự cũng chảng lại gấu to; tung thế Ất phải nằm sấp xuống đất mà giả dè chết. Gấu đi tới thấy thấy người nằm đó, liền kẽ mõ người (hư) từ chém tới dâu không nghe hơi thở và nhút nhít chí hết.... Gấu liền bỏ mà đi— Khi ấy Ất đã chết giàt năm trơ; Giáp trên cây, thấy gấu đi xa rồi liền tuột xuống lại chở Ất nằm lúe lác mà hối rằng: Nè! quí-bứn, hối này tôi ngồi trên cây thấy con gấu nó kẽ mõ và lõ tai quí-bứn mà tôi nhớ chuyện chí đó vậy?!

Ất nghe tiếng Giáp kêu hô, lóm cõm ngồi dậy mà đáp rằng: Con gấu nó dạn tôi từ nay về sau đừng có két bạn với kè leo cây nứa! Vì lúu binh thường(rượu thịt) thì nó nỗi pháo lò mặng, đến con bứu sự nó chẳng nhớ đều chí cả, một là chạy cho xa, leo cho cao mà lánh thân còn ai chết mặt kệ...! Tôi giurst lời, Ất liền xách rựa trở về— Từ đây về sau Giáp với Ất sửa bốn chữ “Sanh-tử-chi-giao” lại là “Leo-cây-chi-bứn”

Gam-hưng-Bá

chứa nén trong giây phút lửa tắt. Sự hư hao cũng chẳng bao nhiêu. Duyên cứ cũng bởi kè trong nhà quét đồng ung vô ý làm vắng thang lúu và vách lá mà không hay, nên lúu ngừng hát cháy như thế.

Việc an bài, Xã-Cai làm thịt 1 con heo mà thết dài những người chưa lúu hết lòng và đến ăn thêm 10 người bae nữa ..

**CÒN HAM KÉO LUNG NÚA THỎ?**— Còng là tại Vloth-xuân Đặng-thị-Chí là một bay hồn hào người đều chạy mất, ngày 26 Avril 1919, thị Chí đến nhà tên Nguyễn-văn-Khuuyên đòi 1 gia lúa thịt. Tên Khuuyên nói chưa có kỳ heo dù đâu, song thị Chí cũng chẳng nghe, miệng thì mắng, tay thì thọc vào lưng quần của tên Khuuyên mà kéo. Tên Khuuyên này cũng là ogô, bị chúng kéo mà không giận, bèn tuột quần bô đó cho mặc sirt cho thị Chí kéo, anh ta cứ việc nhảy qua bê bô vách khác, thán thê để lóe lóe lại nằm chinh chòng đường như người vô sự (vui không?) Thị Chí bộ sор...nêu không dám xoc vó kéo áo, bèn chạy ra ngoài đường là làng tiếp cứu và vụ oan rằng: bị tên Khuuyên đánh. Nghe là, ai nấy chạy đến thấy tình cảnh như vậy... cũng tức cười nôn ruột. Đoạn biểu tên Khuuyên hận quân lại, rồi bắt cả hai đêm cho Hirong quản tra vẫn duyên do. Xét sự không chi là trong; chính có làm cho náo động xóm làng nên Thầy Hirong Quản phạt tên Khuuyên và thị Chí mỗi người 1\$20 bạc vạ.

## CẨU-KÈ

**CÓ PHẢI QUÍ DỤC HAY LÀ CHÙA NGỤC XÔ?**— Ngày 3 Mai 1919, lúc 2 giờ chiều, tên Trần-văn-Khuê 28 tuổi ở làng Hòa-Thịnh (Cần-thơ) chẳng rõ duyên cớ đường nào, thính không vách dao chém vợ nó là Trần-thị-Bia 22 tuổi, 1 dao nổ chả vai rất nặng. Chém vợ rồi tên

## Nam kỳ thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 5 f 25  
Bông-Dương..... 5 40

## Giá lúa

Từ 3\$ 50 cho đến 3\$ 60 một lợ, tùy theo thứ lúa.

## CẦN-THƠ VILLE

**TRANH BỐN THUA.**— Ngày 8 Mai 1919, lúc 6 giờ sớm mai, Madame K..... đang lúc đi chờ, chẳng rõ duyên cớ chi cho át, sao lại tranh bốn thua với một à thiểu niên là thị M... đến dỗi ra tay đòn dã!

Vụ này nghe rõ sẽ giải đến Tòa phán xử. Hời ôi! Bạn muôn thắng, mà Duật cũng không chịu thua... à....

**CAM VỎ RUỘT CHANG.**— Ngày 2 Mai 1919, lúc 5 giờ chiều tại Châu-thành Cần-thơ, trời mưa một đám rất lớn, tối lại mưa rải rác sáng đèn không ngớt hột, qua ngày 3 Mai cũng có mưa một đám lớn rồi mưa dầm dề gần trót ngày. Ấy là trời mới mưa 1 lần thứ nhứt trong năm nay tại Cần-thơ.

Bá tánh thành phố Cần-thơ lấy làm toại lòng dặng cam vỏ rưới chang mát mẻ, vì đã nhiều ngày han van cơn nắng lúu.

## TRÀ-ÔN

**HÓA HOAN.**— Ngày 27 Avril 1919 tại làng Vloth-xuân thịnh linh thấy lúu phát cháy chuồng trâu của xã-Cai rất dữ.

Lúu cháy coi thì hung song nhờng người trong nhà và xóm giêng lúu làm cứu

Khuê cầm dao dến quan Huyện khai rằng: nó đã chém vợ nó chết rồi. Quan Huyện bắt tên Khuê tra vấn, còn thị-Bia, dậy lập tức đem đến Nhà-Thương cho quan thấy cùu cấp. Thị-Bia bị một dao nặng; nhưng mà tánh mạng vô hại.

Hồi thị-Bia khai rằng: vợ chồng hòa nhã, thương yêu nhau lắm, cùng nhau sanh đặng 1 đứa con trai mới nèn 4 tháng. Từ hồi tháng giêng đến giờ, chồng nó là tên Khuê này phát chứng diện cuồng, khi ngày kinh tánh, nay chồng nó làm ra có đổi đây, chỉ tại chứng diện cuồng nên mới lôi lầm như vậy.

### TÂN-AN

**THÀ LIÊU MỘT GIẬT.** — Mới đây có một người đơn bà kia vì gia sự bất bình, chẳng biết sống là vui, quyết mượn dao tự tử. Cơn đó, may có người gấp, giục dạo lại, song dao đã phạm tội cuồng họng rồi.

Lập tức đem đến Nhà-Thương, nhờ súc quan Lương-Y Bột-quốc là ông Phạm-ván-Thoản điều trị, nên không đến đổi hại tánh mạng.

### Một cặp oan ương CUỘN THỦ NHỰT (tiếp theo)

Mai-nghuyệt-Vân nghe Trịnh-khoa-Đường dùng lời hung ác như vậy thì nổi giận mắng rằng: «Đó hoang dàng chẳng biết đâu, ta đã nói với mi như vậy, mà mi lại buôn lời lồ mảng. Thế như ta chẳng dưa, mi lại giết ta dặng sao? Tiếp theo thói côn đồ, và nói dứ với ta. Từ này sắp lên di dân thì đi, chờ đừng có về đây, ta đuổi mà mang xấu.»

Trịnh-khoa-Đường nghe mấy lời Mai-nghuyệt-Vân xô đuổi thì chẳng khác lửa cháy thêm dầu, bèn hét lên nhảy vào,

một tay thì bóp họng Mai-nghuyệt-Vân, một tay thì loạn đũ. Ruồi cưa say lở tay nên khi buông ra thì Mai-nghuyệt-Vân đã nghẹt họng chết tươi,

Kế lấy một người tài tử của Mai-nghuyệt-Vân là Mai-Tăng nghe động chạy ra thấy vậy thì la lên: «Trịnh-khoa-Đường giết....» Mới bấy nhiêu lời thì Trịnh-khoa-Đường đã chém cho một dao chết tốt. Vợ của Mai-Tăng là Liêu-tú-Thanh thấy vậy chẳng dám trì hờ sợ dồn mạng mình vô ích.

Trịnh-khoa-Đường lúc từ một đặng hơn ba chục lượng bạc mới ra đi.

Liêu-tú-Thanh kêu khóc om sòm, coi lại tiền của mất hết. Lần cận hay chạy tới hỏi thăm duyên cớ. Sáng ngày đi báo quan bay. Liêu-tú-Thanh ló tống tang chồng và chủ minh. Quan xét bắt Trịnh-khoa-Đường chẳng đặng.

Cách ít ngày nhà của Mai-Nghuyệt-Vân lại bị cháy tiêu diêu. Liêu-tú-Thanh từ đây rất nén khốn khổ, không coi nương dựa; phần thì lo gửi gìn sún sóc Anh-Sơn không biết làm sao sanh phượng mà đỡ nhứt, tung phải dạo chợ mà xin ăn dấp đổi cho qua ngày tháng, lấy làm hổ then trám bẽ, trời nỗi rày dây mai đó liều thân mà đáp nghĩa với chủ nhà.

Lão lão Anh-Sơn được sáu tuổi, vừa rảnh rang kể Liêu-tú-Thanh vương bình xui hết một chon di đứng không vững vàng, chẳng làm chi nổi, nên cứ ngồi cũ mà chuyên.

Tiệm là:

Cưa kia vừa qua khỏi,  
Khô nợ lại vương mang

Còn Trịnh-khoa-Đường nghe Quan kim bắt minh, thì tính ở Bắc-Kinh chẳng tiện, bèn tâu đến Hàng-Kiều; may lại gặp Hàng-Phương ra ơn dùm bợ không ai rõ dũng nguồn cơn.

### Lý-phú-Cường báo oán lâm

Ngày kia Hàng-Phương ở nhà Lý-phú-Cường về, bộ rất vui vẻ, liên kêu Trịnh-khoa-Đường mà nói rằng: Lý-phú-Cường là người giàu có tại xứ này, có một gái lịch sự vô song; vì muốn rửa hồn riêng nên mượn ta kim người gian hung cho lâm mới gã mà bắt rẽ. Ta nhầm lại người rất xứng đáng. Vậy để ta sắm đồ ăn mặc cho người, rồi nói người là cháu ta, dặng giấc đến mà cầu thân. Nếu thành thì người dặng sang giàu, ta cũng khá một chút. » Trịnh-khoa-Đường hết lòng mừng rỡ.

Hàng-Phương bèn lấy bạc của Lý-phú-Cường đưa đó mà sắm đồ cho Trịnh-khoa-Đường ăn mặc xuề xao, coi ra phải con nhà phiệt duyệt trăm anh, Hàng-Phương giác đến nói năng, thì Lý-phú-Cường sáng lòng đã định, còn Lưu-thiệu-Đức dù dụ chưa chịu. Lý-phú-Cường bèn kêu con ra mà rằng Con ôi! nhà mình bất hạnh, nên cha sanh có một con, chắc chịu nuôi dưỡng như ngọc như châu, hàng lo cho con dặng phước dư thì cha mới an trong dạ: Nay con đã khôn lớn không lẽ ở vây hoài, cha tính xă đầu cũng chẳng tiện, vì câu xuất già thì phải tung phu. Cha mẹ già khi ấy chờ ai, còn con thì đợi làm đầu người rất khó. Nay có Trịnh-khoa-Đường cha rất đẹp lòng, gã bắt rẽ ở đây sum hiệp.

(Sau sẽ tiếp theo)  
Huỳnh-bá-Tứng.

Minh-Lương.— Rạch-giá.

Truyện này in rồi và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn là 0\$35, mua nhiều về bán tinh giá nhẹ hơn.

### Cuộc số sô của Hội Mutualité

#### XỎ NGÀY 11 MAI 1919

Những số trúng kè ra dưới đây:  
1 Số trúng độc đác 5.000\$00:  
Số 05. 168

1 Số trúng độc đác 2.000 00:  
Số 20. 752

2 Số trúng mỗi số 1.000\$00:  
Số 0980 và số 9.062

2 Số trúng mỗi số 500\$00:  
Số 8.783 và số 3.205

3 Số trúng mỗi số 250\$00:  
Số 26.340, 9059, 29.976, 2.099  
và 23.553.

8 Số trúng mỗi số 100\$:  
Số 24.474, 19.047, 5.010, 11.921,  
22.083, 23.253, 26.647, 18.698,

13 Số trúng mỗi số 50\$:  
12.813 27.984 2.401 14.686 14.681  
4.438 17.052 18.783 21.952 28.291

25.957 28.206 12.831 16.233 5.139  
45 Số trúng mỗi số 25\$

15.542 16.446 27.486 11.281 27.314  
22.843 17.788 4.805 16.471 2.898

15.320 3.303 11.363 11.755 12.163  
19.439 23.287 24.413 26.335 3.507

27.641 7.749 26.400 8.362 20.103  
14.783 3.690 21.133 21.781 27.052

20.615 13.269 19.937 18.263 3.842  
4.801 5.401 23.863 10.687 29.352

26.483 8.981 19.482 8.841 26.504

### Lành giày Quắc-trái năm 1917.

Quan Chánh Tham-Biện Chủ  
tỉnh Cần-thơ truyền cho ai này  
trong bốn tỉnh hay rằng: kể từ  
ngày nay (7 Mars 1919) đến 31 Mai  
1919, tại kho bạc địa hạt có phát  
giày Quắc-trái thiêt thọ năm 1917

Vậy, người nào có biến lai vé  
quác trái mà mình cho nhà nước  
vay hồi năm 1917, hãy đem đèn tại  
kho địa hạt mà đổi lấy cái giày  
quác trái thiệt thò cho kịp.

Cà-nhô, le 7 Mars 1919.

Quan chánh chủ tịnh,  
ký tên : Tholance

## Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thom lập, gọi là "Võ-Văn, học Hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cán mẫn con nít học  
mau tàn phát vò cùng.

Tiêu học và ăn, ngủ phải đóng  
trước tin giả như vậy.

Học ngoài không an ngủ ..... 4\$  
Học và ăn buổi trưa, ..... 7  
Học và ăn ba buổi, ngủ  
tại trường ..... 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà  
đóng tiền trường cho con cháu  
học, thì Ông Độc học trường Võ-  
văn cùng thâu, cứ mỗi phiếu 100  
frances thì kể là: ..... 16\$

Bùa 13 Juillet bài trường tới 15  
Aout thì tựu, còn kỳ bài trường  
Tết thì cứ rằm tháng chạp bài,  
qua rằm tháng giêng thì tựu.  
Bà con có bác ai có dịp đi Cà-nhô  
ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ  
ăn, chỗ ngủ.

Ai có câu hỏi tham vấn điều gì, xin  
gởi thơ cho Ông Võ-văn-Thom, thi  
lập tức có thơ trả lời.

## BÁN

1 cái máy hơi súc mạnh 6 ngựa, có đủ  
đồ phụ tùng sẵn sàng, (carburateur ma-  
gnéto, boite de changement de marche)

Mua về gần vớ ca-nốt tiện lâm.

Giá ..... 200\$00

Muốn mua xin viết thơ thương nghị  
nơi Báo quán An-Hà.

## BÁN

1 cái xe hơi 4 chỗ ngồi, hiệu Peugeot  
còn tình hào, 4 cái caoutchouc mới thay

Giá ..... 1500\$00

Muốn mua xin viết thơ cho Báo quán  
An-Hà mà thương nghị

## Thuốc gói hiệu Globe (TRAI ĐẤT)



Máy tay thường dùng thuốc đều cho  
thuốc Gà-llop là đạm, khói thơm, hút  
không khô.

Một mình hàng DENIS-FRÈRES có trữ  
bán sỉ mà thôi.

## 記 善 口

### TĂNG-THIỆN-KÝ

DIT

### TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction  
(Cà-nhô-Ville)

Lãnh soát các công việc

— HỒ VÀ MỘC —

CẮT NHÀ—LÀM BÀNG RÀO—BÚC CỔNG BẰNG  
ĐÁ TRÚNG- CIMENT- ĐÓNG CỬA LÁ SÁCH- CỬA  
LỌNG HỒ- VĂN HOA TÀY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy  
mực thành tinh làm đầu.

Các việc tôi lãnh, thì tôi hết lòng lo  
lắng cho toàn vẹn, cho mau mang,  
những thợ của tôi đều là thợ lụa, rủi  
tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong  
chữ quân tử, ai muốn mướn tôi làm  
việc chi thì khé viết thơ cho tôi,  
hay là dời gót đến nhà tôi: CHÂU-THÀNH  
CÀNTHÔ DƯỜNG SAINTENOT (CẦU TÀU LỚN)  
NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN  
mà thương nghị—Còn về việc tờ giấy  
chi chặng hạng, nếu có dấu hiệu tôi  
mà không có chữ tôi ký vào, xin chữ  
ông khai lưu ý rằng đó là không phải  
của tôi thật, vậy nên tôi chặng hể  
nhỉnh biết tới tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cẩn-khai

## Hậu thạnh

Giao tiếp thương mại hội  
CÙ LAO MÂY—CÀNTHÔ

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000t)

Hòn mỗi phầu là 50 tạ, hoặc muốn

bùn bạc tính theo số lúa trên dây, vị nào  
muốn bùn mấy phầu tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn  
Tính mang mùa lúa chia lời.

Còn xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà  
lo đều ích lợi chung và mở đàng thương  
cho bạn mỉnh mau nhẹ bớt.

Như muốn hỏi đều chi trong việc hội  
xin viết thơ cho M. Nguyễn-văn-Tứ chủ  
hội Thương-mại sẽ hỏi âm lập tức.

Thương xã hội cần khái.

## Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng  
muốn bán hai sò ruộng của ngài, ở tại  
Tháp mười (Mý-tho) sò thứ nhất được  
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sò thứ nhì  
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là  
kinh Tổng-dốc Lộ, kinh này xang mới  
vét lại lợp lâm, bê ngan chừng 40 thước  
nền tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như  
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã  
sông Vaico cũng để lâm.

Hai sò ruộng ấy đều là đất thuỷ tốt  
chẳng còn phải tốn công khai phá  
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi  
ba cái dia, cá rất dại lợi. Có một sò đất  
khác kề cận với hai sò ruộng nói trên  
dày, chừng 300 mẫu, nguyên là cùa hiệu  
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và  
có lè trong một ít lâu sẽ giao già bán.

Hai sò ruộng của quan giám đốc  
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới  
15 ngàn giã.

Ai muốn mua hai sò đất ấy xin gửi  
thơ cho quan Giám đốc Quesnel ta  
Saigon, hay là gửi cho sở Nhứt trinh An-  
hà tại Cầu-thơ mà thương nghị và đến  
xem bán đồ thì hiểu rõ.

**BÁN THUẬN MÀI**

Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc

1465 mảnh ruộng, tọa lạc tại làng  
Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa  
trong-nhì (Long-xuyên)

1465	mảnh	1465
2.874	12e feuille	40
515 h.	40. a. 30	Lé- Khanh-Trinh
Đất của	ông	CANTHO
T. H. DEJEAN	DE LA BÂTE	LEVÉ DE PLANS
Nay về của	Võ-v.-Thom	Délimitation et Bornage
ông	Lé- Khanh-Trinh	EXPERTISES
8.630,00	Đất của	Ông Lè-khánh-Trinh
Đất của	ông	KINH-LÝ
Đất của	ông	Cantho
Đất của	Tinh Cántho	Lành dát điện tho
Đất của	Kinh	Phản ranh hạng
Đất của	Thoth-Nốt	Tương phản tho sáng
C. S.	00	Công chuyên làm kỹ và mau lại giá nhẹ
1.859		Xin viết thơ nơi tôi mà thương ngài

Ai có câu hỏi thăm đều cbi thi gởi  
thơ cho ông Võ-v.-Thom, Colon à  
Cántho mà thương ngài.

**NAM-HỒNG-PHÁT****KHÁCH-SANG**

ở SƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106

Ngay Gare xe lửa Saigon-Gòvap chợ-Mới  
Saigon

Bán rượu lát, và cho mướn phòng  
ngủ, sạch sẽ và rộng rãi mát mẻ lâm, quý  
đồng, quý khách có đi Saigon xin chờ gót  
lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lâm.

HUYNH-HUÈ-KỲ.

**LÊ-KHANH-TRINH****Geomètre-civil**

CANTHO

**LEVÉ DE PLANS***Délimitation et Bornage***EXPERTISES****Ông Lè-khánh-Trinh****KINH-LÝ****Cantho***Lành dát điện tho**Phản ranh hạng**Tương phản tho sáng**Công chuyên làm kỹ và mau lại giá nhẹ**Xin viết thơ nơi tôi mà thương ngài***Xin ghé mắt**

Truyện Ngũ-phung-Lâu của Trần-văn.  
Hương có đê bao tại nhà in Hậu-giang  
Cántho. Vậy xin đóng bang liêu vài cát  
tiền lồng phi mua đọc giúp vui già lác,  
giải muộn thoán cảng được vài canh.  
Trước là coi cho tiêu khiển ngày giờ sau  
thấy đều tè mà chira !

Bây mua coi sê biết. Ngó lầm!!!

Giá mỗi cuốn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuốn giá..... 0\$20

30 cuốn giá..... 6\$50

100 cuốn giá..... 12\$00

**TẠI NHÀ IN****Imprimerie de l'Ouest**

CANTHO

**CÓ BẢN SÁCH**

- |   |       |
|---|-------|
| 1.— Kim-Túy-Tinh-Tử, giá là   | 1\$20 |
| 2.— TRUYỀN KIỆN TÂM LIỆT NỮ<br>(Roman moderne) par M. Lê-<br>trung-Thu giá là . . . . .   | 0\$30 |
| 3.— TRÒ CHƠI (fables de la Fon-<br>taine) par Trần-Kim giá là . . . . .   | 0\$50 |
| 4.— TUẤN TRÀ PHÁP LÊ (Sách<br>day hương chúc phu tá của quan<br>Bến-lý) par M. Võ-v.-Thom giá là . . . . .                                | 1\$20 |
| 5.— LEBUFFLE (vol et recel de<br>bubbles) moyen à prendre pour<br>essayer de le prévenir) par M. Võ-<br>v.-Thom giá là . . . . .          | 0\$30 |
| 6.— Đóng Âm-tư-vi(có phu<br>những chữ không phải đóng âm<br>mà khó viết) giá là . . . . .   | 0\$40 |
| 7.— Đóng Âm-tư-vi(chữ langsa)<br>giá là . . . . .   | 0\$60 |
| 8.— Contes et légendes du pays<br>d'Annam, (dont 0\$20 au profit de<br>la Saigonnaise-patriotique) par<br>M. Lê-van-Phát giá là . . . . . | 1\$40 |
| 9.— Méthode de lecture illus-<br>trée par Boscq. . . . .  | 0\$80 |
| 10.— Méthode en Quoc-ngữ par<br>Boscq   | 0\$50 |
| 11.— Lecture franc-annamie<br>(par Boscq)   | 1\$00 |
| 12.— Leçon de choses par Boscq  | 0\$60 |
| 13.— Morale pratique en quoc-<br>ngữ (par Boscq)  | 1.00  |
| 14.— Morale pratique en fran-<br>çais (par Boscq)   | 1.00  |
| 15.— Notions d'hygiène (par<br>Boscq)   | 0.50  |
| 16.— Arithmétique Bazevant<br>ours élémentaire  |       |
| 17.— Arithmétique P. Leyssenne<br>Cours élémentaire   |       |
| Arithmétique P. Leyssenne Année<br>Préparatoire   |       |

Arithmétique P. Leyssenne 1<sup>re</sup>  
annéeArithmétique P. Leyssenne 2<sup>me</sup>  
année

Arithmétique P. Leyssenne

3<sup>me</sup> année18.— Grammaire Larive et  
Fleury, année préparatoireGrammaire Larive et  
Fleury Cours élémentaireGrammaire Larive et  
Fleury Cours moyenGrammaire Larive et  
Fleury 1<sup>re</sup> année49.— Grammaire Claude Augé  
Cours préparatoireGrammaire Claude Augé  
Cours élémentaireGrammaire Claude Augé  
Cours MoyenGrammaire Claude Augé  
Cours supérieur20.— Géographie Foncin Alinot  
classique année préparatoire  
Cours moyen21.— Lecture A l'Ecole par  
Russer et Baudet22.— " Autour de l'Ecole  
par Russer et Baudet23.— Premier Livre de lecture G.  
Prêtre24.— Lecture Mironneau Cours  
noveauLecture Mironneau Cours  
préparatoire

25.— Memento de poète

26.— Mémento Larousse

27.— Dictionnaire Fr. An<sup>re</sup> broché

28.— " " relié

29.— Dictionnaire Gazier

30.— Dictionnaire Armand Colin

31.— " " Petit Larousse  
illustre32.— Syllabaire A. B. C. par Đỗ-  
quang-Dầu33.— Recueil de Morale en quoc-  
ngữ par Diệp-van-Cường34.— Cours de Morale par Ng.-  
Đinh.

**VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX****RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU**

Bản Được Phòng kinh cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-linh; nên bồn Hiệu ăn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau nầy: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHI KHÁI THỦY, bất kỳ bo lâu mau, hễ uống vào nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gửi thư cho Bản hiệu thì bồn hiệu sáng lòng gửi thuốc lại lập tức.

**TRANG CÀN PHONG THẤP TƯỚU**

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gần cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nêu thần hiệu.

Nó trị bì nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, té tay té chân, đau nhức trong gần cốt, các chứng thủng đòn đi đứng chẳng an, đau ứa thần minh, (kêu là bản thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sạch tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tiêu thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi bị bệnh hoạn.

**CƯỜNG CHỨNG BỎ HUYẾT TƯỚU**

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc tốt thường đặng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bỏ huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc đặc quá đđ, nhức đầu chđog mặt, thần hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ, đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, từ chi mỏi mệt, đờn bà đường kính không dung, bạch đái xích-dái đờn bà sanh đê yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đều dùng đặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoán tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nó trừ cùng nỗi.

**BÁ BO-VỆ SANH TƯỚU**

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh it sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chứ như những người tinh thần hoan hởi, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lở tai lung bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bản được phòng hằng da tâm chủ ý, tiêm Phương kia thế nọ hết sức mới chế ra đăng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hễ âm hư thì bỏ âm, dương hư thì bỏ dương, chẳng luận trè già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thận huy kém hao, hestate uống rượu thuốc này thì đăng trắng tinh sanh huyết, chẳng những là đăng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này đăng thường thì đăng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là đường nào.

**HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU**

Rượu thuốc này chế ra bằng Hỗ-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỳ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hestate uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều

Dau trong xương, từ chi rủ liệt, di bước không vững, da vàng, chora thường khí hư huyết trè, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hestate uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội giá, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại đăng sống lâu thêm nữa

**THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU****RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huỷ lược tho cào, ấy là một thứ thuốc bi truyền linh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ đặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay đặc gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chưng bài hoài. Các chứng ấy hestate uống vào thì thấy hiệu nghiệm liều.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đđ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quý khách ai muốn dùng thứ thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huè Được-Phòng thi chẳng lầm đđ giá mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gửi thư đê chờ ở cho kỹ lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gửi thuốc đi từ thi, xin quý khách thử qua sẽ biết.

**TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.**

89 Rue de Paris Cholon.