

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- 1.— Cò “Lục-bình” cùng có ích cho nhà nông nghệ
- 2.— Dị mộng dập Hoa-Kiều
- 3.— Lê nghi nên học
- 4.— Gương lành nên treo

- 5.— Công văn lược lục
- 6.— Toà đại hình
- 7.— Thi tập
- 8.— Nam-kỳ Thời sự
Giá-bạc, Giá-lúa

Cò “Lục-bình” cùng có ích cho nhà công nghệ

Từ năm Giáp Thìn (1904) là lúc tai trời ách nước bão lục làm cho muôn vật i khang có vật nào là vật vô tình, song tại nơi mình chẳng chịu nhọc súc nhọc trí tâm kiểm phương châm mà dùng vật đó. Trong nước Văn-minh, trường những vật chất sao trên đất hay là sao dưới nước không có vật nào là vật bỏ mà không dùng, vì các đứng thông minh bác học hằng già tâm tâm tôi cho dặng cái sở dụng của mỗi vật chứ chẳng chịu bỏ qua.

Trộm nghe: đứng Tạo-hóa sanh muôn vật i khang có vật nào là vật vô tình, song tại nơi mình chẳng chịu nhọc súc nhọc trí tâm kiểm phương châm mà dùng vật đó. Trong nước Văn-minh, trường những vật chất sao trên đất hay là sao dưới nước không có vật nào là vật bỏ mà không dùng, vì các đứng thông minh bác học hằng già tâm tâm tôi cho dặng cái sở dụng của mỗi vật chứ chẳng chịu bỏ qua.

Đọc báo “L’Impartial” thấy ông Perrot có nghiên cứu cái nguyên chất thứ cò “Lục-bình” dùng chỉ số của cò ấy mà dương ghê dương báu, sự chất chau xiob dẹp không thua gì báu ghê dương báu mây.

Ông Perrot lại có thí nghiệm dặng những sở cò “Lục-bình” dùng làm ra thứ bồ mà càng giấy thật là trắng tréo tốt lắm. Ngài lại định lập tại Cái-bè (Mỹ-tho) một cái lò làm bồ bằng sở cò “Lục-bình” bồ ấy sẽ gởi về bán cho mấy nhà làm giấy bên Đại-Pháp.

Nếu được như lời ông Perrot nói đây thì thứ cò “Lục-bình” Tạo-hóa sanh sáng ra trong 16 năm ở xứ Nam-kỳ ta đây, thiệt là đồ hữu dụng lant. Chúng ta cũng mừng cho xứ ta có thêm dặng một nhà công nghệ mới, thế thì chúng ta cũng hưởng được cái ích lợi và

Cò “Lục-bình” nay sao sàng rất le, băng hà sa sổ, rêu nay đến rêu kia, lắp rạch ngang sôuz, thuyền bè chạy mặt. Nhiều ngòu rạch, thứ cò nay trời tấp uガog dảng thủy đạo chẳng dảng thông thương, làm cho Nhà-nước phải truyền lệnh vớt nó đóng uỷ sang dũng uộ. Vớt thi vớt vạy, song chẳng có thể nào làm cho tuyệt loài cò nay dặng.

hưởng được cái thú thông thả trong dàn thủy đạo, hết lo thứ cõi này ngắn# dòn ghe, thuyền như khi trước, (nếu lõ làm hổ cáng giấy này lật rẽ, thì người ta sẽ tiêm cõi "Lục-binh" mà dùng, thì sòng, rạch sẽ bắt đầu thứ cõi này).

Vậy chúng ta cũng nên cầu khẩn cho ông Perrot mau lập thành nhà công nghệ của ngài nói trên đây thì xứ Nam-kỳ ta đặng thêm một mỏ thô-hóa nữa xuất dương báo cho agoại-quốc.

Phạm-bá-Bại

Dị mộng đáp Hoa-kiêu ngừ

Thì ra nhàn buỗi nõ, đương cõi vui thú viễn hổ, ngoài cửa có tin trao rằng: Kim-Phong gởi lại...sực nhớ Kim-Phong nào? hay là Kim-Phong là Huỳnh-nhơn-Kiệt nhau huynh, rày đang phujtờ báo An-Hà đây chăng? Chừng giờ thơ ra xem, thiệt hút tích quả nhiên chăng sai! xem lại trong thơ ấy có 1 câu rất quang trọng, làm cho tôi để tâm điều dòm ngó# ngắn không rõ ý gì? rằng: lúc nay có 1 cái "Phong Triều Trung Việt não chiến"

Trong thơ ấy ông Kim-Phong lại bảo tôi hãy xem (Nông-Cô số 105) (Công-Luận số 210) thì rõ thấy lời người Hoa-kiêu nói vân vân... nhưng trong lúc ấy vì lỡ cuộc thừa hứng nên tôi chưa kịp soạn lại dò coi thứ Hoa-kiêu báo nói chi đó, mà sah ra Trung-Việt khởi cái não chiến này? chừng thừa lương đoạn trả vào nhà săn trên bureau có tờ Nam-Trung Nhựt-Báo số 94 thấy trong mục lục có 1 mục để "Một đều hổ chuồng" lật ra xem đến lời Hoa-kiêu báo nói, nghĩ lại tức..! cười! Tức là tức vì Annam ta bởi bấy lâu nay chẳng đặng hiệp đoàn thề mà chuyên vụ sự kinh thương, nên ngày

nay bọn Hoa-kiêu dòm thấu, nó mới khinh khi quốe dồn ja dường ấy, còn cười là cười cho bọn Hoa-kiêu thiệt "lời mà chẳng hổ" con rứa những mang gát-tay suy nghĩ, phúc dà nháp giác khôn bay— via tôi thấy I minh thừa tra ráo chon dạo chơi nơi I cái dàn rất ngay thẳng kia—

Xa trong chợt thấy có 2 người ở dàn kia đi lại, chừng gần xem tạng thì một người vẫn cố giao của tôi « tên M. Antoine Thành hiện kim dương làm chức Giáo viên trường Long-Mỹ, còn người kia tôi xem kỹ lại rõ ràng "I già kiêu cư, cứ chí chẳng chút tư vẫn, song ngữ ngôn phán, phiêu kịch liệt, tôi với hối cố nhơn; vậy chờ ông "nay là ai? bùm quay! híen hồn giác đi dâu vậy? Đáp rằng: người nayuguyên đương kim chū bút báo Hoa-kiêu, ở Chợ-lớn di xuống đây mà du lịch đó, cõi rứa cái mộng hồn tôi tuy mè mang mạc dâu, chờ nghe đến cái tiếng Hoa-kiêu báo, nó làm cho tôi ăn cảm tình "Ngộ rằng: như bọn Hoa-kiêu ni; bấy lâu cuộc kinh thương cõi chúng nó đã chẳng yên nơi đất Bắc; ngày nay và dusan nó lại cõi muôn khởi cái phong triều nào chiến dưới trời Nam! Thế thì từ đây những san, cái tình cang hè ấy vi chăng khác thuở xưa nước Ngò với nước Việt, tương lai thế bất lưỡng lập? nên, tôi với vâ mới về nhâ bạn hữu tôi là M. Thành cho tiện bê dàn đạo, vào nhà trà nước xong xuôi, tôi mới cặt hỏi: nghe nói Tiên sanh là chubút Hoa-kiêu báo phải chăng hả?— à phải mà! Tôi liền tiếp hỏi rằng: à tôi! trộm thấy trong các báo chương quốc ngữ có nhiều vị bắt binh về sự qui báo có đặc bài khi dân Annam trá hóa chăng khác bọn ấu trí, không rõ tiền sanh lấy ý kiến nào thí nghiệm mà đặng rõ chắc vậy? người ấy đáp rằng: ní còn chưa biết sao? Trong Hoa-kiêu

" báo ngộ là có nói gõi, An-lam không nhờ người Trung-hoa lén kinh dinh khai hóa, thì ngày nay xứ Nam-kỳ làm sao đặng phiêu ba dò hội và dàn tần hóa đặng mờ mang như vậy? tôi nói! Tiên sanh dám chát người Trung-boa thiệt có tài như vậy sao?" người ấy đáp rằng: sao lại không chát, người Trung-hoa thiệt giỏi lắm, leu ní không biết mà nếu lời ngộ ní trong Hoa-kiêu báo phải lắm! uỷ coi từ ló leu giờ Aulam níh thính, chờ có ai ra nói cái gì lâu? khi ấy, via tôi thấy vây thời đã quá nóng, leu lán tay vào túi lấy 1 tờ báo Nam-Trung số 95 và cuộn "Đồng-Dương lịch sử địa đồ" đưa cho người ấy mà nói rằng: nay liêo sanh! dỗ tiên sanh biết cuộn họa đồ này của Annam làm ra hay là nước uào làm ra đó? người ấy lật coi rồi nói cái này của người Trung-hoa ngộ làm ra ché ai! Tôi nói: à tiên sanh chát không?— sao lại không chát! mà phải như vậy không? — sao lại không phái, tôi liền lật tờ Nam-Trung obut báo nơi trường thứ 6, chỉ 1 bài hón vău của ông chubút Nguyễn-tử-Thức, hỏi đáp Hoa-kiêu báo cho người ấy xem, người ấy xem rồi, cầm tờ báo ngó tôi mà hỏi uỷ biết Nam-Trung nói cái gì là y bay không? Tôi nói: ấy là chubút Nam-Trung trả lời bài qui báo ché thị quốc dân Annam đó! Người ấy nói: ní biết nói thứ ngữ nghe coi? Tôi nói: cứ theo đại lược bài này giải ra thì ông chubút Nam-Trung nói rằng: bốn báo bẩm ngày tháng 10 tháng 2, thừa tra xem 1 bài trong báo Hoa-kiêu luận đến dân nước Việt-nam ta, những lời luận ấy xem ra rất thấp thô kệ mùa! song xem từ đoạn xét từ tầng, muốn trách người, trước phải xét lại mình, thời trong báo Việt-nam ta khong có một mày gi cang cập đến bọn dân kiêu cư bây e? vì có nào bọn bây gieo cái lời rất thấp thô kệ mùa ấy cho dân Việt-nam ta quá vây, hời Hoa-kiêu hời Hoa-kiêu!! sao lại lấy mắc trắng ngạo xem dân Việt-nam ta vây! lời cõi ngứ rằng: thương yêu người thời người bằng thương yêu đó, còn ghét người.... như chuyện ní vây vay? và lại những lời nói trong báo Việt-nam ta vì kêu sự bắt binh, đối với Nam-kỳ Chánh phủ, cái ngày các úy viên hội ug bị về việc mè cõc xuất khẩu hữu bang, mà người đại biểu phái xuất chằng đồng, có cái sự quang hệ liên trinh cho dân Việt-nam ta mà nói ở trong ấy có chỗ nào chẳng hiệp với trong dám kiêu cư, quá lâm thay! rồi vô doan mà hốt nhiên ugira ngãm, vô doan mà hốt nhiên khoe mình (danh phách) sao lại gọi mình là giỏi như thế? đã biết cái trình độ Việt-nam ta cõi ấu tú, sao không thám lén kêu tính bọn kiêu dân bay, ugarem thê mau chon thõi cái lợi quyền của dân vò tri ta đó mà nuôi dòng giống bay? hả chăng! tối thay! ôi! chăng! thi cái cảnh tượng tương lai chăng dà mà dom ugó vay..! lời đọc giirt lời liên với với người ấy rằng: đây là lời của ông Chubút Nam-Trung hỏi đáp với qui báo đó! người ấy bèn trả lời mà nói: lời ngó nói đó phải làm! Aulam còn giận làm gì thiệt người Trung-hoa giỏi lâm mà tôi nghe nói man lật cuộn họa đồ ra kêu người ấy chí mà nói rằng: nay tiên sanh lâu nay tiên sanh 1 bài cùng quyết to xưng người Trung-hoa giỏi mà thôi, vây khi nay tiên sanh dà nhận chát và phái rằng cuộn họa đồ nay của người Trung-hoa làm ra hả? nay! tiên sanh coi đây! thay khong? trong họa đồ này có vẻ và các nghĩa dày! nước Trung-hoa từ đời Tam-quốc thi đã bị Hung nò xâm lấn từ

« giáp giải Tinh-châu chạy qua cho đến « Kinh-châu, qua Trào nhà Tầu lại bị « lấn Úng-Châu và Tân Châu, sang đến « Trào nhà Tùy lại bị Đột-Khuyết chiếm « cứ Ngũ-nghuyên, tới nhà Đường An « nam thèm chyện đường Kim-các, truyền « đến nhà Minh Mông cõi láng vào Đại « minh và Hấp Mật, trái xuống Đại « Thành lại bị Nhựt-Bồn chiếm Lữ « Thuận, rồi lại bị Nga, Pháp, Đức chia « nhau mà làm đảng xe lửa, từ Hắc « Long-Giang cho tới quận Võ-Xiơng..

— Tiên sanh nói người Trung hoa hay « giỏi sao bấy lâu không kêu sinh quắc « hồn mà đỡ nương vạc cá? để cho nước « nhục dân sầu như vậy mà còn lớn « tiếng khua môi, há chẳng hổ sao? khi « người ấy nghe tôi nói, giứt lời liền đỡ « mặc tai tai, nắm tay tôi mà vặng một « cái quá mạnh, tôi giurst mịnh thức « giây mới hay là giấc chim bao, coi « lại đồng hồ đúng 2 giờ rưỡi chiều, « man lấy viết biển ra cho chư vị lục « châu nhàn khiển.

Long-Mỹ-Dát dán, Trần-hữu-Tát
đã hiện Trác-thiền-Tử

CẨM TỰ

Lễ nghi nên học

Chư khán quan hằng nghe tiếng đời thường nói: Con người trong đoàn xã-hội hay kiêu hanh nhau, bị mặt nhau, là bởi sự cao thấp, cùng hơn thua nhau chừng một tí.

Sóng nghĩ lời ấy chẳng chúc lầm bao giờ. Người mà học thức dù vẫn dù chất, thì biết xét ơn cha, nghĩa mẹ, công thày dạy bảo, hằng giờ giữ ơn sâu ví tự Nam-san, sánh bằng Đông-hải, rứa là chẳng biết làm làm sao mà báo đáp ơn dày cho thỏa tâm lòng trung hiếu. Còn những người có văn, mà không chất,

chẳng biết lễ nghi, khuông phép là vì, không xét công thày dạy dỗ thuở còn thơ ấu, chẳng doái tường cảo: cù lao dường dục, mẹ cha sanh thành, thì lấy đâu mà chống chối với đời cho lịch làm được. Nhiều người thuở còn nhỏ dại, cập sách vào trường, thì coi hằng cung kính thấy trọng đạo, chứng học dặng một tần ich, thì coi thói đời thường hay đời đổi; từ đây là trò hết cung kính thấy; tinh sur đê làm khi lat leo. Trò đã chẳng những vong áo, bộn nghĩa, thất lẽ cùng thấy mà chó, mà lại nhiều khi trở lại hận người làm lúc. Trò mà thất lẽ cùng thấy, khác nào con thất hiếu cung cha, mà bỗn phản làm người chẳng hoàn toàn trung hiếu thì đâu đáng mặt người đứng trong võ-trụ. Ôi! tình cảnh ấy rất nên thảm.

Vì vậy cho nên đã ghe phen các qui báo luận bàn về ty giáo huấn mỗi năm đều thiêu người dạy bảo: là vì các ông giáo sư ít dặng người kính trọng như hàng Phủ Huyện, thông ngôn, kỹ lục. Dám hỏi đâu là mục đích? Là cũng bởi mấy cận sĩ từ chứng học dặng mà tần ich thì coi bộ thất lẽ, hết cung kính thấy, vì vậy cho nên các ông rùng lòng, ngã trí hết muôn dam lòng dạy bảo!

Ôi trò mà thất lẽ cùng thấy, trọng đời làm chi! Trước. Các ông vẫn nhơn dânh nhơn về việc ấy bấy lâu đã mồi lòng mệt trí, đã hao tổn từ mày mẩy vạn, bút hoa mẩy ngàn mà nói, nay đem ra tái luận sự khi mồi mít, nhảm tai khán quan chẳng? Nhưng mà nhớ lại có câu ngạn rằng: Đã phải lối ai nở gáo, nói xong lời ai dành cảng. Đây nhác lại một gương đệ tử làm quan cựu phẩm còn biết ơn sư phụ thay, huống chi người mà học thức nhúm nhem há nở phụ phản sau trirc. Xưa ông Carnot thuở còn thơ ấu vào trường học đạo không trình cùng một thầy trong xứ. Đến sau

y cầm vinh quí, người dặng làm tướng soái vinh hiển mirời phản, mà người cũng chẳng phản tinh sir độ. Người đã trải gan lo đến nay nứớc, lần ngày mới dặng phản hồi cõi lý.

Đến chứng người về đến xứ thi trước hết người đi thẳng vào trường, gấp ông thấy cù của mình, tuổi bạt đã cao, đầu tráng lợ thủng hông, mà còn ngồi dạy học. Khi gặp thấy thì người chạy lại ôm thầy tỏ lòng yêu mến. Ôi! đời xưa như vậy, đời nay chả vậy, thảm thiết bấy nhiêu đời như túra.

Làm người phải biết lễ nghi.
Nếu mà vô lễ chúng khi chẳng vi.

(Sau sẽ tiếp theo)
Philippe Yêu Télégraphiste
(Travinh)

cão. Mỗi đêm bốn thao người đi tuân theo các ấp cùng trong làng dặng lo sự hằng tinh cho dân và tể soát những quản gian là và mẩy tay cờ bạc. Còn một điều nay là đáng khen hơn hết là người hội mẩy người dưng giò trong làng lại rồi bốn thao người diễn thuyết khuyễn mẩy ông ấy mổi ông hùng và trăm giá đê phòng cho dân vay mượn dặng ău làm mùa tới. Làng Thành-Thiện là nơi rùng cõi cỏ rậm nhà cửa leo bao dân cư nghèo khố; nhưng mà chẳng nghe tiếng thau dồi, vì mọi người đều phải lo công việc mịnh, nếu lếu láo chơi bời tụ vãm hiệp bảy ăn uống thì đã bị quở phạt rồi. Bởi vì con mắt ông Hương căm căm nom một bên. Thiệt là người có lòng bác ái, căm lo cho đồng loại bất dạ nhiệt thành, dặng kinh đáng phục.

Nguyên ông Đại Hương và Nguyễn-tác-Ngân đây là một người tôi rất dày công với nước nhà, tận tâm bảo quắc giữ trách nhiệm rất hoàn toàn. Kê từ thành mi chí ư bạch phát ra làm tội chẳng có một mẩy vào bê trê bô phận. Quan trên khen ngợi chúng dưới mến thương. Kê từ xuất thân ra làm Lý-trưởng cho đến chức Hương và tài cử việc cầm cân một mực, giữ chữ công chính làm dầu. Góm chức Hương cả 8 năm, quan trên mới cho lên Đại Hương cả. Kê từ xuất thân cho đến nay kê là ngoài ba mươi vãm công càng ra dự cuộc thôn trung. Tuy lân nãm vây mà chẳng ủ tích chi hết. Khi Âu-châu nói dám cang qua mỗi lần quan chủ tịch xuất trát dạy đều chi, cho bay làng Thành-Thiện là nơi nghèo nàn, mà mọi việc đều không khiếm khuyết.

Mỗi kỳ quắc-trái, thì làng Thành-Thiện thắng số hơn mẩy làng ở chung quanh.

Thiệt người rất thao liêm mẫn cảng lại thêm dày công lao lực với nước nhà, mông ưa hành phu ngã dều kê lầu

Gương lành nên treo

Cơ trời khiếu, mẩy tạo xây, đã bốn năm trời Âu-châu rên mưa dạo gió tên, lại thêm nơi nơi thay thất mùa đổi lanh. Xứ Nam-kỳ ta là một cái vựa lúa có tiếng trong cả hoàng cầu mà năm uay nhơn dầu còn đồ thán. Nhiều nơi tháng này đã hụt ăn chạy xui chạy ngược là thêm thoế khóa thúc bên lưng rất uốn thẳm khố. Như tại làng Thành-Thiện thuộc về tổng Minh-Huệ (Bến Tre) là nơi ruộng nương ít ỏi, lại thêm năm nay bị hạng bẩn; nên mùa mảng nơi thi bô hoang, nơi tát lùm hép. Còn nhơn dân thi phản nhiều đều là kê thiêu ăn, Ông Đại Hương và qui danh là Nguyễn-tác-Ngân thấy tình cảnh như vậy, sợ dân ngã lòng mà sinh đều chẳng phải đi chăng? Lời tục hay nói: Đói thi sinh dữ, nên người to khuyễn dân lo cuộc khoai sớm nỡ ruộng rừng, cùng trồng bắp nghịch mùa theo vườn mà phòng cơ

năm phò tá, ăn từ cho người một miếng mèaille, trước là thoa lòng người mèo nhọc bấy lâu, sau treo gương lành cho kê bâu lai nơi đường tần bộ.

Trần-giang — Bạch-cang-Sa.
(Nghiệp chủ)

Công văn lược lục

VÌ LỜI NGHỊ QUAN TỔNG THỐNG ĐÔNG
DƯƠNG NGÀY 1^{er} AVRIL 1919

Tháng thường chúa Tri-Huyện hám: Ông Lê-văn-Hộ, nghiệp chủ, Cai-tổng Bảo-Thuận (Bến Tre).

Ông Nguyễn-hiếu-Năng, Nghiệp-chủ Cai-tổng An-ninh (Rạchgiá).

VÌ LỜI NGHỊ QUAN TỔNG THỐNG ĐÔNG
DƯƠNG NGÀY 24 AVRIL 1919

Tháng thường trong ty Lương-Y Bán quắc Đông-Dương, kể từ ngày 1 Janvier 1919 vì giúp việc thăm niên.

Lên chức Lương-Y hạng nhì:
Ông Lê-văn-An, nguyên Lương-Y hạng ba.

Lên chức Lương-Y hạng ba:

Quí Ông: Lê-văn-Ri, Nguyễn-văn-Bình, Herbin (Emile), Nhan-văn-Lợi, Phan-huy Thành, Trần-văn-An, Sonn, Hoàng-gia-Roi, nguyên Lương-Y hạng tư.

Lên chức Lương-Y hạng tư:
Quí Ông: Khuong-huu-Long, Nguyễn-văn-Cương, nguyên Lương-Y hạng năm

Tòa Đại Hình Cantho

(Tiếp theo và hết)

XỬ NGÀY 17 AVRIL 1919.

9—Vụ 8 tên phạm kẽ tên dưới đây:

1.) Lê-văn-Cương bị cáo về tội làm bạc giấy giả.

2.) Lê-văn-Kiên bị cáo về tội dùng bạc giấy giả và giết chết 1 người hương chúa làng đang lúc hành sự đến bắt nó.

3.) Phùng-văn-Lẽn bị cáo về tội dùng bạc giấy giả.

4.) Nguyễn-văn-Quảng bị cáo về tội dùng bạc giấy giả.

5.) Nguyễn-văn-Kiều bị cáo về tội dùng bạc giấy giả.

6.) Trần-Tựu kêu là Thủ bị cáo về tội dùng bạc giấy giả.

7.) Nguyễn-văn-An bị cáo về tội dùng bạc giấy giả.

8.) Mai-văn-Điêm bị cáo về tội chúa tên Cương làm bạc giấy giả,

Bát đặng tại làng Tân-quới (Cần-thơ) trong năm 1916 và 1917, mấy tên này: Cương, Lẽn, Quảng, Kiều, Trần-Tựu, An Biêm, đã dùng làm bạc giấy giả và 3 tấm bạc giấy giả (2 tấm giấy hai chục làm rỗi và 1 tấm giấy 1 trăm làm đặng 1 bê); còn tên Lê-văn-Kiên, thì 1 người hương chúa làng Vàng Tờ tạp xã của quan Biện-Lý đều bắt nó khi ngày 5 février 1917 tại làng Tịnh-Khánh (Cần-thơ) nó đương cự và lấy cái ve chai đánh trên đầu người hương chúa đó bê óc chết tươi.

Vụ này xử trong một ngày vì trên 20 người chứng. Sau khi hạch hỏi mỗi người chứng và phạm xong xã, Tòa leu án như vầy:

Lê-văn-Cương 20 năm khõ sai và 100 quang tiền vạ.

Lê-văn-Kiên chung thân khõ sai và 100 quang tiền vạ.

Phùng-văn-Lẽn 10 năm khõ sai và 100 quang tiền vạ.

Nguyễn-văn-Quảng 10 năm khõ sai và 100 quang tiền vạ.

Nguyễn-văn-An 10 năm khõ sai và 100 quang tiền vạ.

Nguyễn-văn-Kiều 5 năm cầm cố và 100 quang tiền vạ.

Trần-Tựu kêu là Thủ 5 năm cầm cố

và 100 quang tiền vạ.

Mai-văn-Điêm: Tòa xét vô tội vì mới lờ 1 lần thứ nhứt mà chưa lâm tên Cương là đứa làm giấy bạc giả lại chẳng ngờ, nên dặng tha bổng.

10—Vụ tên Nguyễn-văn-Hạnh 46 tuổi bị cáo về tội cướp dám con gái nó là Nguyễn-thị-Ân 21 tuổi trong đêm 23 Août 1918 tại làng Thạnh-An (Longxuyên)

Tên Nguyễn-văn-Hạnh này hồi năm 1905 có bị Tòa Đại-Hình Long-xuyên xử nó 7 năm tù về tội ăn cướp, dày ra Côn-Non, nó mang tù mới về nay lại làm đếu nhơ nhuốc, nhè con gái của nó (con nó đẻ) mà loạn luân nhữ thế!... Theo đị Nguyễn-văn-Hạnh có khác nào hồn loài cầm thú ru....!!....!!

Nguyễn-thị-Ân khai rằng: cha nó đã ba lần quyết ra tay bê mện, còn nó thì, mấy phen cứ đóng chặt cửa vườn, bời vậy cho nên Ba-nài Hạnh oán, hám muộn giết nó, nó sợ đêm cao ngõ cũng đêm hờ cái dài đục vò mòng phòng có đường cát cùng lão súc sanh đó. Đêm 23 Août 1918, Hạnh giấu hộp quẹt, dép đèn, chor lão bước đến vườn đào, thè ra tay hái trái... mà. Dè đâu mới vừa đến, đào chưa kịp hái, dùi đục xáng u đầu, thị-Ân tri hô, bàn cậu áp đến bắt Ba-nài Hạnh giải đến Tòa.

Vụ này sau khi hạch hỏi chứng cớ xong xuôi, Tòa làm án tên Nguyễn-văn-Hạnh 5 năm biệt giam và khi mang tù rồi thì dày nó đi xí khác (thể khi Tòa e cho tên Hạnh lúc mang tù về còn lâm bậy nữa; nên Tòa dày nó như vậy là phải làm.)

Nghé lại tên Nguyễn-văn-Hạnh chẳng chịu án đó, xin chống về Đại-Pháp.

XỬ NGÀY 18 AVRIL 1919

11—Vụ tên Tứ-văn-Chất bị cáo về tội ăn cướp trong đêm 8 Août 1918 đánh 2 nhà tại làng Tân-hưng (Bắc-liêu) Tòa làm án 12 năm khõ sai. Tứ-văn-Chất xin chống án về Đại-Pháp xét lại.

12—Vụ 2 tên Thạch-Chánh, và Sơn-Hiem, Kim kêu là Thạch-Um, lại kêu là Tám Kim rồi cũng kêu là thay tám Cum (nhiều tên quá) 3 tên này bị cáo về tội ăn cướp trong đêm 10 Avril 1918 tại làng Lai-bà (Bắc-liêu). Tòa leu án xử tên Thạch-Chánh 15 năm khõ sai, còn tên Sơn-Hiem và tên Kim kêu Thạch Um, Tòa xét vô tội dặng tha bổng.

Tên Thạch-Chánh xin chống án về Đại-Pháp.

13—Vụ 3 tên: Trịnh-văn-Hạnh, Trịnh-văn-Ngo và Tráo-văn-Viết bị cáo về tội ăn cướp sát nhau trong đêm 18 Février 1918 tại làng Âu-Trạch (Cà-mau).

Vụ này xét chưa đủ lè, vì thiếu mất mấy người chứng đi báo, nên Tòa định lại kỳ sau sẽ xử.

Thi tập

HÒA NGUYỄN VĂN BÀI THƠ "CHIỀU THƯƠNG PHỦ" TRONG TỜ AN-HÀ SỐ 107
Chẳng ai coi bồi chẳng ai mang.

Rót kéo chống buôn thiệt đờ doan.

Mưa nắng quān bao thau từ bài.

Tuyệt sương chi kè đậm thiền sang.

Hư nêu khô liệu vài con nước.

May rủi khôn toan một bước dâng.

Nhiều già người buồn lời thề vĩ.

E sau mai biệu khô lồng toan.

C. M. C.

HÒA VĂN CHIỀU THƯƠNG PHỦ.
Có, khong, tiền bạc cũng đừng mang.
Tài tử giàu nhau miếng đẹp doan.
Ham lợi e buôo trời Hạ-Vồ.
Ôm cầm mặc thich khúc cao sang.
Muốn chi Lữ-Bát giêng ba đồi.

Khá học Văn-quân hiệp một đảng,
Khúc phùng thẳng giấy dầu tráo chác.
Cắt chổi bún rượu sớm lo toan.

Tệ sĩ.
Ta-phú-Túe từ Thủ-tuờng-Lạc.
(Hòa-binh Bạc-liêu)

TẢO MÙ THANH MINH.

Tung tung vừa rạng hóng quang minh
Tảo nô rày xem cảnh quá xinh,
Hương khói lán-xǎn người Việt-thò
Đỏ đèn, còn rực khách ngô kinh.
Làm đám tuấn kiệt cung tay chúc,
Lắp lò hóng nhau ghé mặt chính.
Cái bước càng khôn ai cõng thế,
Gầm ản cơ hội luyến lưu tiếc.

Tảo-nam-Vân. (Bạc-liêu)

TIÊU HOA

Ông bùi mìn là lời dã bấy giờ,
Nực cười họa nọ rộn lòng mơ.
Nhành chim ngoài ngó reo inh ôi,
Lá giò trong vườn thời phật phơ.
Vóc liêu dươm sương nhiều kẽ biệt,
Đạn mai hỏa diệu ít ai ngờ.
Nếu ra thân thể thiêng rứa,
Thẹa ngõ cùng ai mối tóc tơ.

Thoại-Xuân (Bạc-liêu).

BÙI KIỆM KÝ GIỮ NGUYỆT-NGA

Ôm bức tượng ma chàng thấy linh,
Nàng sao có chấp chịu oao tình.
Hương nồng trướng liêu mùi thơm ngọt
Tuyết tòa phòng loan giá lạnh tanh,
Má đỏ nở dành bôi phẩn trắng.
Vường hồng chỉ đê cầm chim xanh.
Vân-Tiên chàng đã không linh biến,
Nàng phải riêng lo lấy phận mình.

C. M. C.

NGUYỆT-NGA TÀ BÙI ÔNG

Bồi lời gởi ta già Bùi-ông,
Phải biết phận tôi già có chồng,

Kia vợ Tương-Như không giữ nết.
Nó gương Lịnh-Nữ phải ghi lòng,
Đêm hôm bao quãng thông bờ biển.
Sương tuyêt riêng lo phận má hồng,
Vái gặp Vân-Tiên bày khoan khúc.
Đặng cho anh Kiệm hết đèo hòng.

C. M. C.

KÉN CHỐNG THẦY CHÙA

Đay-en lành chī quyết đợi thầy chùa,
Chống khói xâu bơi khói thue vua.
Sớm tối diện tiền chàng miếng ngọt,
Chiến vào liêu hậu sảng muối chua,
Gạo tiền kè cúng địt hàng hữa,
Trà nếp người vắng dù bốn mùa,
Chẳng thiếu đồ ngon cung vật quý,
Khói lo ra chợ kím đỗ mua.

Cần-thơ — Xuân-Mai.

Lành giấy Quắc-trái
năm 1917.

Quan Chánh Tham-Biện Chủ
tỉnh Cần-thơ truyền cho ai này
trong bốn tỉnh hay rằng: kể từ
ngày nay (7 Mars 1919) đến 31 Mai
1919, tại kho bạc địa hạt có phát
giấy Quắc-trái thiệt thو năm 1917

Vậy, người nào có biện lai vé
quắc-trái mà minh cho nhà nước
vay hối năm 1917, hãy đem đến tại
kho địa hạt mà đổi lấy cái giấy
quắc-trái thiệt thو cho kịp

Cần-thơ, le 7 Mars 1919.

Quan chánh chủ tỉnh,
ký tên : Tholance

Nam kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....	5 f 00
Hồng-Dương.....	5 05

Giá lúa

Từ 3\$ 45 cho đến 3\$ 55 một tạ, tùy
theo thứ lúa.

CẦN-THƠ VILLE

ĐẠO CHÍCH PHÁ HỌC TRÒ.— Tuần rồi
Bản Báo có thuật chuyện Đạo-Chích
viếng trọn 3 dây phố & Chợ-Thanh Cần-
thơ; song Đạo-Chích chẳng lấy dặng món
chi cho dáng, chính có quơ bày ba món
đỗ lạt vật, và quần áo chút đính mà thôi.

Thấy vẫn dặng mấy đêm tướng đầu
sở Tuần-Thanh đã lập thể thân chi mà
tổng bồi tống khứ lù Đạo-Chích đi mất
rồi chờ; ai ngờ đêm 27 Avril 1919, tại
Võ-văn-Học Hiệu là nhà trường của ông
Huyễn Th... sáp đặt chỗ học hành ẩn
ngủ rất có nếp có nắp, lại khi ban đêm
từ trước đến sau có đèn điện dội sáng
như bang ngày, giờ giữ cho học trò
thiệt là kỳ lưỡng; nhưng mà lù Đạo-
Chích nào dạy coi việc tù tội như chơi,
nên mới cả gan thừa lúc tan caanh dám
đến cạy cửa Nhà-trường này rồi lén
phá cửa lầu vào khuân mấy cái rương
quần áo của học trò mà đi mất. Khi bay
dặng tin chàng hành ấy, Quan Huyện
chosở Tuần-Thanh hay lập tức đến xem
quả quyết như vậy. Nội vụ mất phòng
tính dặng 300\$00. Sở Tuần-Thanh đang
gia tẩm tẩm lù Đạo-Chích này mà trị tội.

SU LỘT VỀ NGÀ NÀO?? MÀ MẤT
HẾT!!!!.— Tại Châu-Thanh Cần-thơ,
lúc nay hút su lâm, mua báo lấy làm

khó, kẻ mua phải ép mìn mua đỗ mất,
vì bọn khặc trú thừa dịp ít su biếu
mua đến 7, 8 chiêm nó mới chịu trả su
lại. Trát bạc lúc nay đem dài 7, 8 chiêm
su mà thôi, có khi dài chẳng dặng
nữa.

Nghé lại bạc đồng (piastres métalliques)
cũng hút vây— Giấy xanh (100\$00) đem
đài 96, 97 đồng mà thôi.

Vậy chớ su và bạc đồng bút về ngạch
nào mà kém vây???

CÁI-VỐN

BẮT ĐẶNG ĂN CƯỚP TẠI TRẬN.—
Đêm 26 Avril 1919, lúc 11 giờ khuya,
1 đảng ăn cướp 8 đứa đến đánh nhà tên
Lê-văn-Do ở làng Mỹ-Thuận (Cần-thơ). Bọn
ăn cướp này có súng già, lúc đến dông
cửa rồi bắn súng thị oai. Tên Lê-văn-Do
thìra thể thoát ra dặng khói bà kêu xóm
giêng ra sau vườn ưng tiệp. Ăn cướp
vào nhà tung hoành dọn đồ khuôn cửa rồi
bườm ra tới mi vườn cũng bắn súng dọa
ít tiếng cho ai nấy sợ dừng theo. Có
mấy phát bắn hết, tài gia và xóm giêng
ap tới đánh nhau bắt dặng 2 đứa còn 6
đứa kia chạy tảng lạt thoát khỏi.

Khá khen tên Lê-văn-Do thiệt là cang
đom và xóm giêng cũng là lận lâm tiếp
cứu mới bắt 2 tên ăn cướp đó, vì thường
giờ ít ai bắt dặng ăn cướp tại trận như
vậy.

Còn mấy đứa chạy thoát dặng đó sẽ
bắt lại trong nay mai đây vì chàng lè 2
tên này chẳng khai chúng nó ra sao! dài
giờ mà chịu khảo hạch cho nhiêu sao!
Ước ao xin quan trên dụng cách nặng nề
mà nghiêm răng, bọn ăn cướp này làm
gương cho bọn khác; vì năm nay mùa
măng thất bát, bọn côn đồ sành lỏng
cướp giựt mà nhiều hại lè dân, sự mất
day tính ước dặng 200\$00.

VĨNH-LONG

CƠN NIT ĐI LẠT. — Hôm ngày 21 Avril 1919, có một đứa con gái mới nén 6 tuổi, cha mẹ nó ở đâu không rõ, đi lại tới làng Tân-hòa (Vĩnh-long). Hương-chức làng trình đứa nhỏ ấy đến quan. Vậy ai có con đi lạc đó, hãy đến làng Tân-hòa (Vĩnhlong) mà nhìn bát lại cho kịp.

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là ‘Võ-Văn, học Hiệu’ đã khai từ hôm November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cẩn mẫn con nit học mau tàn phát vồ cùng.

Tiễn học và an, ngủ phải đóng trước tin giá như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ) 4\$

Học và ăn buổi trưa, 7

Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giấy Quode-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thì kể là: 16\$

Bửa I3 Juillet bài trường tối 15 Août thi tựu, còn kỳ bài trường Tết thì cứ răm tháng chạp bài, qua răm tháng giêng thì tựu. Bà con có bác ai có dịp đi Cảnh-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gửi thư cho Ông Võ-văn-Thơm, thi lập tức có thư trả lời.

Cuộc xổ số của Hội Mutualité

Ngày Chúa-nhật 4 Mai 1919 là ngày của Hội Mutualité định xổ số; nhưng mà giấy số bán chưa tắt, Hội phải nán lại trong một ít ngày kể đây mà bán cho hết giấy số rồi sẽ xổ.

BÁN

1 cái xe hơi 4 chỗ ngồi, hiệu Peugeot còn tình hào. 4 cái caoutchouc mới thay Giá..... 1500\$00

Muốn mua xin viết thư cho Báo quán An-Hà mà thương nghị

BÁN

1 cái máy hơi sile mạnh 6 ngựa, có đủ đồ phụ tùng súng súng, (carburateur magnéto, boite de changement de marche) Mua về gán vào ca-nott tiện lâm.

Giá..... 200\$00

Muốn mua xin viết thư thương nghe nơi Báo quán An-Hà.

Cáo Bạch

Kính cung liệt vị khán quan rõ: từ ngày An-Hà Nhựt-Báo xuất bản đến nay, nhờ ơn liệt vị khán quan có lòng cõi cấp, nên báo chí đang mieng vien một ngày một tàn phát

Vậy kể từ số 117 ngày 15 mai 1919 sắp tới, tờ An-Hà Nhựt-Báo sẽ thêm 4 trương nữa cho trọn 24 trương, song giá bán cũng y như cũ.

Bồn quán cảm cáo.

PHARMACIE SHANGHAI**TRỒNG RĂNG VÀ THAY CON MẮT**

Chủ nhơn: TRIỀU-CƯƠNG

Một tiệm lớn ở đường Marins, số 188—**Cholon**

Một tiệm mới ở tại đường Galliéni, số 3—**Saigon**
(Ngang nhà giày xe lửa Saigon-Cholon gần Chợ-Mới)

Bồn Dược Phòng có trờ bán nhiều thứ thuốc rất nên thân hiệu đều có dùng cái nhản «Con Bướm Bướm» làm tin, chư quý vị có mua thuốc của tiệm tôi, hãy nài cho được cái nhản «Con Bướm Bướm» mới là thiệt thuốc của tiệm tôi, kéo làm thứ giã uống vào thêm hại

Bồn Dược Phòng có gởi thuốc tại nhà M. THÁI-KY-SƠN, ở đường Pellerin số 23-Saigon bán giùm y giả của tiệm, chư quý vị ô trong Lục-Châu có cần dùng thuốc của tiệm tôi, xin viết thư cho hay sáng tòng gởi cách Contre remboursement Còn tiền giờ về thân chủ phải chịu

**DỤC CHỈ KHAI THẦN TỐC
THÍNH THÍ THỦ LÂM**

I3.— Trái Cà-na chế nên thuốc ho

Phàm bị chứng ho ấy phàn nhiều bởi phong hảng ngoại cảm nhập vào phổi làm chongăi hơi thở mới sanh ra chứng ho, cho nên mới ho, thì mau trị chờ để lâu át tánh mạng rất hiểm nghèo. Các thầy danh y bèn Đông lấy biện ý xét kỹ chế ra thire Cà-na này có làm thuốc rất hay hơn các phương khác dốc lòng truyền để cứu dân độ thể trong cuộc vé sanh hảng nhứt; dầu dòn ông dòn bà con nit chi hế ho có đậm, ho tắc tiếng, ho că ngày că đêm bởi trái thời tiết mà ho, các chứng ho, bất luận lâu mau hể dùng đến trái Cà-na này mà ngâm túc thì thấy công hiệu thương phẩm.

Người lớn mỗi lần ngâm hai trái, còn con nit từ 5 tuổi đến 10 mỗi lần ngâm một trái, mỗi ngâm ba bốn lần thì thấy thông khí tăng đậm hết ho, bằng như không bệnh hảng ngày dùng đối ba trái cũng có ích lâm, là sanh nươc miệng đã khác, giúp sức khỏe tinh thần, thông ti vi, tiêu thực, thiệt là một thứ thuốc bổ phế trị ho rất thân hiệu vồ cùng, xin chư quý vị dùng tới thử thì mới rõ là một thứ thuốc ho rất hay hơn các thứ khác.

Mỗi hộp chắc giá là..... 0\$20
12 hộp chắc giá là..... 2 00

**HUẾ LIỀU CHỈ THÔNG THANH BỘC HOÀN
7 Thuốc trị các chứng sang độc**

Chứng sang độc (Huế-Liều) là một chứng hãi to, bě nặng thì hại cho chúng tộc, còn nhẹ thì bỗn thân; bá ai lại không biết gọi là bình sang độc hay biến nhiều chứng bịch rất hiểm nghèo, hoặc là dương mai, hoặc là mọc mực cangle mành hoặc hoặc dầu am lở, hoặc nơi dương vật có mực như ghê trầy lở, hoặc ngứa nhứt, hoặc lậu độc các búi ghê vêchứng sang độc thì đều làm hại cho thân thể uốn khộng gặp thuốc cho thiệt hay mà trị thì độc nhập vào xương cốt làm cho nhứt gau, mỏi tay mỏi chân, di ứng chảng yên sanh máu, mặt mày xanh xao khô khang tị vị.

Cho nên Bồn Dược Phòng xét kỹ mà chế huồn thuốc này đã để uống mà müd lại thơm ngọt dùng liên thấy công hiệu như thân, dám chắc chẳng có thuốc nào hơn dặng. Phàm bình sang độc bắt luận dòn ông dòn bà, già bay trẻ hế mang chứng sang độc như đã nói trên đây bắt luận lâu mau hể dùng đến thuốc này tang các thứ độc, liêng lạt da thịt như cù, hết nhứt bết mồi mà lại trừ toyết gốc độc trong mňah, không còn tái phát lại nữa, mà lại khỏi lo hế hậu u vđ ngày sau. (Là sanh con mạnh luôn luôn).

Cách dùng: Mỗi lần uống một muỗng với nước trà, mỗi ngày uống hai lần, sớm mơi thức dậy uống một muỗng, và tối trước khi đi ngủ uống một muỗng. Mỗi hộp đều có cái nhản «Con bướm bướm» mới là thiệt thuốc của Bồn hiệu Tai Saigon, hòa số 23 đường Pellerin, có trữ bán là.

THIỆT GIÁ

Mỗi hộp..... 1\$50

BÁN THUẬN MÀI
Giá mua trả một phần chia, một phần mặc

1465 mảnh ruộng, tọa lạc tại làng
Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa
trung-nhì (Long-xuyên).

TỈNH KẠCH-GIA	Đất của	Đất của NGUYỄN-QUAN-DIỆU
8.630.00	Đất của	Đất của NGUYỄN-QUAN-DIỆU
T H DEJEAN	Ông	12e feuille
Nay về của	DE LA BÂTIE	40.
ông	Võ-v.-Thơm	a. 30
		00
1.859	Tỉnh Cần-thơ	
c. 9.	Kinh	
	Thốt-Nốt	

Ai có cần hỏi thăm đều chỉ tôi gửi
thơ cho ông Võ-văn-Thơm, Colon à
Cần-thơ mà thương nghị.

NAM-HỒNG-PHÁT KHÁCH-SANG

ở BƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngay Gare xe lửa Saigon-Gòvap chợ-Mới
Saigon

Bán rượu tây, và cho mướn phòng
ngủ, sạch sẽ và rộng rãi mát mẻ lâm, qui
đong, quý khách có đi Saigon xin dời gót
lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lâm.

HUỲNH-HUÈ-KÝ.

LÊ-KHANH-TRINH

Geometre-civil

CANTHO

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho

Lành đụt điện tho

Phân ranh hạng

Tương phân tho sáng

Công chuyện làm kỹ và man lại giá nhẹ
Xin viết thơ nơi tôi mà thương nghị.

Xin ghé mắt

Truyện Ngũ-phụng-Lâm của Trần-văn-
Hương có để bán tại nhà in Hậu-giang
Cần-thơ. Vậy xin đóng bang liêu vài cát
tiền lồng phí mua đọc giúp vui giây lác,
giải muộn thoản cung được vài canh.
Trước là coi cho tiêu khiêm ngày giờ sau
thấy đều tệ mà chira!

Hãy mua coi sẽ biết. Ngõ lâm!!!

Giá mỗi cuỗn là..... 0\$20

Ai mua nhiều tính giá rẻ hơn

1 cuỗn giá..... 0\$20

50 cuỗn giá..... .6\$50

100 cuỗn giá..... 12\$00

記 善

TĂNG-THIỆN-KÝ

DIT

TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction
(Cantô-Ville)

Lành soát các công việc

— HÓ VÀ MỘC —

C KT NHÀ—LÀM HÀNG BÀO—DÚC CỐNG BẰNG
ĐÁ TRỨNG—CIMENT—ĐÓNG CỬA LÁ SÁCH—CỬA
LỌNG HỒ—VĂN HOA TÀY.

Quyết làm ăn bền vững, tôi cứ lấy
mục thành tích làm đầu.

Các việc tôi làm, thì tôi hết lòng lo
lắng cho toàn vẹn, cho mau mảng,
nhưng thợ của tôi đều là thợ lịa, rút
tay giòi khéo không mà thôi. Xin trong
chữ quan từ, ai muốn mướn tôi làm
việc chi thì khả viết thơ cho tôi,
hay là dời gót đến nhà tôi: CHÂU-THÀNH
CANTHOU DƯỜNG SAINTENOY (CẦU TÀU LỚN)
NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN
mà thương nghị—Còn về việc từ giấy
chi chặng hạng, nếu có dấu hiệu tôi
mà không có chữ tôi ký vào, xin chư
ông khai lưu ý rằng đó là không phải
của tôi thật, vậy nên tôi chặng hể
nhỉnh biết tôi từ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cần-khai

Hậu-thạnh

Giao tiếp thương mại hội
CU LAO MÂY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000t)

Hòn mỗi phần là 50 tạ, hoặc muốn

bùn bạt tính theo số lúa trên đây, vị nào
muốn bùn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ xác chắn
Tính mang mùa lúa chia lời.

Cái xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà
lo đều ích lợi chung và mở đường thương
cho bạn mình mau nhẹ bước.

Như muốn hỏi đều chi trọng việc hội
xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tứ chủ
bộ Thương-mãi sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cần khai.

Một việc khá lầm

Có quan Giám Đốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sò ruộng cũa ngài, ở tại
Tháp mười (Mý tho) sò thứ nhất được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sò thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lợn kêu là
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vét lại lợn lâm, bê ngan chừng 40 thước
nên tiện bê chở lúa ruộng lâm, và như
muốn chở lúa thẳng lên Chợ-lớn đi ngã
sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sò ruộng ấy đều là đất thuộc tối
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mười
ba cái đìa, cá rất đại lợi. Có một sò đất
khác kế cận với hai sò ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và
cô lè trong một il lâu sè giảo già bán.

Hai sò ruộng của quan giám đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sò đất ấy xin gửi
thơ cho quan Giám đốc Quesnel tạ
Saigon, hay là gửi cho sò Nhứt trinh An-
hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến
xem bán rõ thì hiểu rõ.

QUẦN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƠN: LÈ-TOAN

60, Rue de Canton, 60.- Cholon

Cung tụng Minh-Y

A Monsieur QUẦN-TÍN-KÝ

Kè từ một tháng nay cho dặng mạnh giỏi nhờ ơn Hiệp-An hữu hiệu đem đến cho tôi mấy thứ thuốc, duy có một thứ "VẠN ỨNG-DỨC TẾ BƯỚN" tôi đã dùng thử thiệt là thượng phẩm, mới rõ đời Văn-Minh này thấy thuốc học đến bức càng ngày càng thêm sự hay, cho nên tôi dám chắc thứ thuốc của ông đây hay hơn trong cả và hoàn cầu, thuốc dùng đến liền thấy hiệu nghiệm, bởi sức học bay mà chế nên phương thuốc này đặt tên là VẠN ỨNG-DỨC TẾ BƯỚN này là phải lâm, bởi có lòng quan tâm trong thiên hạ, tôi càng dùng càng mến lại nhớ tôi cầu NGÀ DIỆU HỮU ĐƠN QUAN TÍNH PHỦ, DỤNG THỜI HUỐN DÃI THỌ TƯ DÂN, vậy nên tôi kính tạ ẩm đức của ông nơi đây cho bạn đồng hàng tôi rõ mà dùng

Khái-định Mẫu-ugú mai ngoại thượng cung

Điêng-khánh bì chúc trung ba

HUYNH-CHÂU-TÍCH KÌNH THƯ

SÀM NHUNG BỘ THẬN HOÀN

(THUỐC BỘ THẬN GIÁ SÀM NHUNG)

Bộ sâm-tuồng trong thận thể con người, thận là cội rễ, nếu phuẩn tiên thiền bao kém, hậu thiền thất đường thì phải maul dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dặng mạnh giỏi. Nên tiệm tôi gẫu lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hạng nhứt, điều hòa huyết mạn hổ thận tráng dương, tru nhuận mặt mày, khôi hòa tì vị, bồi khí sungs thán, hoặc bồi sác dục quá độ, mông mị di tinh, bạch trunge, lậu tinh tiết dâm dê, mồ hôi lai láng hoặc hàn suy nhược, thận kém tinh hàng cữ động yếu ớt, lỗ tay chảy nước, mồi gối đau lưng. Các chứng về hư tảo mà sauh, dùng đến thuốc này đường cay khô đượai nhuần mura móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp sáu hoàn giá là sáu cát (0\$60)

TRIỀN KIM BÃO KHÔN ĐƠN

(THUỐC BỘ KHÔN (BỒN BÀ) CHƯỜNG TÙ)

Thuốc này trị bệnh đờn bà con gái huyết khí hư nhược thận thể ôm ố, nhau sác vò vàng, đường kinh không dung kỳ hoặc trói hoặc sục, bạch đái hả, huết bạch hoặc nhiều hoặc ích, huyết ban, lậu, hư thai, tiêu sảng, nơi tử cung lanh chậm con, hoặc sungs sức quá bội, ngăn trở đường sauh due, chậm thai nghén, hoặc con gái lớn lên bể đường kinh, bón huất làm lợn hung. Ẩn ngù không ngon, no hơi, nhứt đầu sauh chứng nhứt gầu, mồi lưng đau bụng, khí nbiểu khí ít, khôug chứng, hoặc đờn bà có thai, bịnh trùng lậu. Các chứng hư tảo dùng đến thuốc này thì lành mạnh. Bồi bò khí huyết, chứng tử lương phuơng.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán (0\$10)

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THÂN HIỆU

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gẫu hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-Linh; nên bồn Hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kê ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lầm, hiệu là: TRUNG-HUẾ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, bê uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiện sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÀN PHONG THẮP TƯỚU

Rượu thuốc này, lừa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tắm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bịnh phong-thấp, bịnh nhứt trong gầu cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất uốn thân hiệu.

Nó trị bịnh nhức đầu phong, tay chưa phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chưa, đau nhức trong gầu cốt, các chứng thủng độc di đứng chẳng an, đau oύra thận mìn, (kêu là bán thận bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cộng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những là trừ bịnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chảy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khăn hơn lúc trước trăm phần người có bịnh uống thì trừ bịnh, người không bịnh uống thường thì mạnh giòi luôn luô, cả đời khỏi lo bịnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỜNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phuơng, chọn rặt ròng những thuốc tốt thượng đẳng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bộ huyết và thèm sicc mạnh cho con người

Sác dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thận hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ, đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tý chí mệt, đờn bà đường kinh không dung, bạch đái xích-dái đờn bà sauh đê yêu đuổi da mặt mét vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bịnh thuộc yế bịnh hư bịnh táo thấy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-lử.

Không uống rượu thuốc này thì đâu bịnh chí nó trừ cũng nói.

BÀ BỐ-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang lật, bình ít sanh. Còn như mang sống của con người là bởi nhờ hơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tình thần hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lở tai lùng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bản được phòng bằng da tám chín ý, tiêm Phương kia thế nọ hết sức mới chế ra dũng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hé am hư thì bồ âm, dương hư thì bồ dương, chẳng luận trẻ già, dùn ông dùn bà, người nào khí hư huyết bắc, thật huy kém hao, hé uống rượu thuốc này thì dũng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dũng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dũng thường thi dũng sống lâu, người không con uống thường chắc chắn có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-Sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thi mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỳ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lai mà làm ra, thứ rượu thuốc này, ai có bệnh obr sau đây, hé uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền

Đau trong xương, từ chi rủ liệt, đi bước không vững, da vàng, chôn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thi nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống bay là thoả thi hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc bay đê nhất.

Bất kỳ dùn ông dùn bà, hé uống nó cho thường thi mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khôi lo bịnh hoạn về sau mà lại dũng sống lâu thêm nữa

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚUNGƯỜI THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huết hược thơ cào, ấy là một thứ thuốc bị truyền linh nghiệm đê nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trĩ dũng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay due gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chứng bái hoái. Các chứng ấy hé uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đà.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thi có một ông Langsa đến nhiệm chát chán, hiệu Trung-Huê Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quí khách ai muốn dùng thứ thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê biện Trung-Huê Dược-Phòng thi chẳng làm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gửi thư đê chờ ở cho kỹ lưỡng thi bồn Dược-Phòng sẽ gửi thuốc đi từ thi, xin quí khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÊ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

TAI NHÀ IN
Imprimerie de l'Ouest

CANTHO

CÓ BẢN SÁCH

1.— Kim-Túy-Tinh-Tử, giá là	1\$20	Arithmétique P. Leyssenne 1 ^e année
2.— TRUYỀN KIÊN TÂM LIỆT NƯU (Roman moderne) par M. Lê-trung-Thu giá là	0\$30	Arithmétique P. Leyssenne 2 ^e année
3.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim giá là	0\$50	Arithmétique P. Leyssenne 3 ^e année
4.— TUẤN TRÀ PHÁP LÊ (Sách dạy hương chức phụ tá của quan Biên-lý) par M. Võ-văn-Thơm giá	1\$20	Grammaire Larive et Fleury, année préparatoire
5.— LEBUFFLE (vol et recel de buffles) moyen à prendre pour essayer de le prévenir) par M. Võ-văn-Thơm giá là	0\$30	Grammaire Larive et Fleury Cours élémentaire
6.— ĐỒNG ÂM-TỰ-VỊ (có phụ những chữ không phải đồng âm mà khó viết) giá là	0\$40	Grammaire Larive et Fleury Cours moyen
7.— ĐỒNG ÂM-TỰ-VỊ (chữ langsa) giá là	0\$60	Grammaire Larive et Fleury 1 ^e année
8.— Contes et légendes du pays d'Annam, (đ. 0\$20 au profit de la Saigonaise-partitionnaire) par M. Lê-van-Phat giá là	1\$40	Grammaire Claude Augé Cours préparatoire
9.— Méthode de lecture illustrée par Boscq.	0\$80	Grammaire Claude Augé Cours élémentaire
10.— Méthode en Quoc-ngữ (par Boscq)	0\$50	Grammaire Claude Augé Cours moyen
11.— Lecture franco-annamite (par Boscq)	1\$00	Grammaire Claude Augé Cours supérieur
12.— Leçon de choses (par Boscq)	0\$60	Géographie Focin Alinot classique année préparatoire
13.— Morale pratique en quoc-ngữ (par Boscq)	1.00	Géographie Focin Alinot Cours moyen
14.— Morale pratique en français (par Boscq)	1.00	Premier livre de lecture G. Bruno.
15.— Notions d'hygiène (par Boscq)	0.50	Lecture Mironneau Cours moyen
16.— Arithmétique Bazenant ours élémentaire		Lecture Mironneau Cours préparatoire
17.— Arithmétique P. Leyssenne Cours élémentaire		Mémento de poche
Arithmétique P. Leyssenne Année Préparatoire		Mémento Larousse
		Dictionnaire Fr. An ^e broché.
		Dictionnaire Fr. An ^e relié.
		Dictionnaire Gazier
		Dictionnaire Armand Colin
		» Petit Larousse illustré
		Syllabaire A. B. C. (par Đỗ-quang-Đầu)
		Recueil de Morale en quoc-ngữ par Diệp-văng-Cường
		Cours de Morale par Ng.-Binh.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lấp—Cantho

NGUYỄN-NGỌC-NÚ

LA CHÙ TIỆM

Kinh lời cho quý ông, quý thày rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bao bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đé trong tủ, kiếng có ròng nước kiếng lên không dính, ruồi bọ không được lại khỏi ai rơ tay đỡ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiếu cố giúp bằng đồng bảng trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-NGỌC-NÚ
Kinh Cáo

Thuốc điếu hiệu Globe (TRÁI BAT)



Có gói 10 điếu

Hút đã ngọt, đe đánh lâu được không mốc, không mục.

Tại Hào DENIS FRERES có rủ bán

*Le et approuvé
Cantô.—Imp. de l'Ouest
Cantô, le 8 Mai 1919
L'Administrateur*



TIỆM Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành hắp mướn đèn khí đá (carbure) heo cuộc quan, bò, an, ế, kỳ yên, Tân già, hạ thô, khăn đèn bằng sợi tay và khăn bùng tốt hương bang, bán mớ và bán lẻ và rott xe máy hiệu Michelin, giày hàm-ết đủ cỡ đóng theo kiểu kum bài. Quý ông ở xa muối mua đồ phụ tùng xe máy, thì gửi nơ cho tôi. Tôi sẵn lòng ký hưỡng mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc trả hơ mà lành đồ và ôi chà giá đó pbu ứng in sáng bằng chữ quốc-ogur (Prix couran).

Trương-văn-Hanh.
Cánh khai.

Phò cáo Đồng bang

Kè từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quân-tư, sơ dày
Mân-cân mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thaub-obàn dặng cưa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,
Lành in chí thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
(thiệp-tan).

Toa, sô, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bên chẳng nhượng của người
Nói chí sách đóng thi thời!
Lưng da, lưng bồ, đe dời ít hư.
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn càng Sở ký Đại nam.
Tuân tra Pháp lệ, dạy khâm,
Cách thi bào áu, thiệt làm rất hay.
Thước, viết ngobiên sáng đây đủ bảng.
Thiếu chí đâu giấy láng, mực người;
Chuốc trao, nào Phái nhứng lời.
Song chơi t chuyên xin mời các ông
Tuy vật liệu, oay không dễ dù,
Bồn quán nào dám pbu ý ai,
Khó oboc thử mấy chẳng bài,
Miêng cho đẹp da Qui-ngài là bơn.
An-Hà An Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.
Bão khai.

Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA