

LE COURRIER DE L'OUEST

(ÉDITION EN QUOC-NGU)

DEPOT LÉGAL

AN HÀ NHU'T BÁO

報 日 河 安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHU'T TRÌNH

TRỌNG CÓI ĐÔNG-DƯƠNG

BÒN CHỦ QUỐC NGŨ	
TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

BÒN CHỦ LANGSA

BÒN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA	
TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4.50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thì kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bảo chế y sành, tại dâng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nới, không khí nào thấy người An nam tới mua mà hàn nết hơn người Tây đầu.

NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thú rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**
DE MOLINIER, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bịnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{RE} CLASSE
Có bán các thứ thuốc đã kẽ tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác
cùng hiệu nghiêm vậy.

HÀNG HẬU GIANG vốn dặng 60000

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắc
một đều là tại Saigon có món chi
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.
Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thi rõ.

Có trữ bán:

Có Rượu rom hiệu Stella
tiền trả Larmor hàng nước miếu.
báo khi lè, bán sỉ và cho lành về
lại trước.

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bán
hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu
là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có gầm ngồi viết

Gía sỏi sập là 0\$40

Tiền gởi phụ thêm: 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ
âm, xin viết thư thương nghị.

Kinh cáo

AN HÀ NHỰT BÁO

MỎI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- 1.— Nói về các tỉnh ở miền hậu giang xứ Nam-kỳ
- 2.— Long-xuyên Nông-nghiệp Tương-tế hội (tiếp theo)
- 3.— Thay thế cho com
- 4.— Quan Toản quyền Albert Sarraut về Đại-pháp quốc
- 5.— Hai người nói chuyện
- 6.— Thư tin vắn lai
- 7.— Thi tập
- 8.— Nhân dân
- 9.— Nam-kỳ Thời sự Giả-bạc, Giả-lúa
- 10.— Một cắp oan trọng tiếp theo

Nói về các tỉnh ở miền Hậu-giang xứ Nam-kỳ

(Tiếp theo và kết)

Cho hay tôi đã trân trọng viết về việc
chợ chuyên thuận tiện và nhất là tôi nài
xin cho có dặng một cái đường xe lửa
từ Saigon đến Cànhor; Vậy thì có thể
cho người ta ở Cànhor di Saigon trong 4
giờ đồng hồ thì tối.

Bởi vậy, lúc vé, tôi chẳng đi thẳng 1
đường, nghĩa là: tại Cànhor, 6 giờ ban
mai xuống tàu qua Mỹ tho cho kịp chuyến
xe lửa mà về Saigon 4 giờ trước chiếc
tàu tối; tôi không đi đường đó, lại đi
dàng quanh dặng xem địa cảnh luôn thê.

Khi tàu tới Trà-Luộc, giáp đầu kinh
Nicolai xa Tràon một dặm, thì tôi lên bờ
ngồi xe hơi di Vinh-long, vì quan Chánh
Bổ tinh này có lồng tốt cho xe hơi đến
đó trước tôi.

Cái lồng từ Tràon tới Vinh-long coi đẹp
đẹp. Xe chạy ngang nhau dọc cành halm
thiệt là phú túc; song đất hoang vu
thấy cũng còn bùn bùn. Tỉnh này, thế
dân sự còn ở thêm nhiều nữa dặng.
Trà-Luộc cách Vinh-long 21 km về hướng
xe hơi chạy trong 3 khă: đồng bồ thi tối.

Vinh-long là một cái chau-thành nhỏ
và vui vẻ trong xứ Nam-kỳ, đã sạch sẽ,
xinh đẹp lại thêm giàu có.

Chau thành ở dọc theo mé sông, có
nhieu đường mòn mè lai cũng có nhiều
cái vườn tốt đẹp sạch sẽ vô cùng.
Có một cái nhà hàng (Bungalow) rất
giản tiện cho hành khách nghỉ ngơi.

Tôi cũng muốn ở đây lại đây là chỗ
vui vẻ một đời ngày nả chơi; song đê
nhờ khai thác, vì đúng 14 giờ, tôi phải
xuống tàu mà về Mỹ tho.

Tàu này là tàu lớn chạy miệt Hậu
giang, vì các nèo lô và đường xe lửa
không có, người ta phải dùng tàu này
mà lại vẫn trong vịnh Xiêm-la từ Mỹ-tho
đến Rach-gia. Thật là tôi chẳng giàu chí,
đi đây: chỉ nghĩa là đi cho dặng rõ mà
so sánh sự thông thương này ra thê nào!

Ở Bắc-kỳ, sự thông thương như vầy
thì người ta có tàu đẹp đẽ để đưa hành
khách, tàu ấy có 10 hay là 12 cái buồng,
có phòng ăn, phòng hút, chỗ để dạo
chơi có ghế ngồi từ tể.

Hàng tau chạy sông rạch dài giả đà
200, chỗ ngồi cheu lõi, người ta và hàng
túi để chung với nhau, còn trong cái

buồng nhỏ ở tùng dưới thì dù cho 2 người nằm hoặc 6 người ngồi mà thôi. Chẳng có quạt điện hay là đèn điện gì ráo! Bởi vậy nên người ta phải ăn cơm ở tùng trêu. Người cò tàu Annam có dọn cho chúng tôi một bữa ăn từ tế lâm. Tôi nói tiếng "Chúng tôi" đây, là vì có 1 người dồn bà Annam ở Rach-gia cùng quá giang hạng nhứt chung với tôi, có nấy biết nói tiếng Langsa giỏi. Dưới tàu này người ta ngồi trưa bất tiện; là vì buồng hạng nhứt thì gần buồng của người cò tàu Annam, nên có hành khách lui tới hoài hoài. Còn đóng cửa lại, thì hầm lâm...khó chịu!

Từ Vinh-long đi Mỹ-tho: phải đi 4 giờ đồng hồ trọn, khi đến Mỹ-tho thì là 3 giờ chiều, còn 1 giờ rưỡi nữa thì đến chuyển xe lửa chót hết. Vì một ngày có 4 chuyến xe mà thôi. Nếu đường xe lửa làm đến Gò-công và làm thiệt chắc chắn, xe chạy thiệt cho mau; đầu 1 ngày 8 chuyến xe, hoặc là nhiều chuyến hơn nữa, thì cũng có người ta đi luôn luôn.

Tôi thừa dịp dừng gót nơi đây, đến viếng ông Bon là quan Tham-Biện tỉnh này, rồi đi xem sở diễn-khí, sở máy-nước và nhà máy xay lúa của người Annam.

Tôi thuật địa cuộc ở Mỹ-tho lại chẳng dặng dài như ở Cà-nhơ và Vlah-long vậy; nếu muốn xem cho đủ các chỗ phải ở lại nhiều ngày mới dặng, ngặt vì tôi đã mua giấy trước rồi dặng trở về Bắc-kỳ.

Sự tôi đi đây chỉ yếu muôn sao cho dặng chờ chuyên vận động trong xứ Nam. Kỳ là xứ giàu có, cho dặng thuận tiện hơn. Sở ốc của tôi, tướng cũng không hại gì cho hàng tàu chạy sông rạch. Lợi cho hàng đó thì có, vì dặng thương mãi sê mờ rộng thêm; nhưng mà hội ta có canh cài một thí là khoản vi chất vô hạng và

và cách thức lại dặng giáng tiện cho hành khách. Chẳng lẽ trong 1 cái hàng gì cứ thau lợi vô hoài mà không ráng sức làm cho bê thông thương vận tải cho dễ cho một cái xứ mà sự chờ chuyên còn dang eo hẹp.

Giá như bên Đại-Pháp, người ta muốn giúp sức cho hàng tàu chờ chuyên trong sông rạch tại sông Rhône; thì người ta không làm đường xe lửa từ thành Lyon qua thành Marseille. Thời thế đó cũng như thời thế ở Nam-kỳ đây vậy.

H. Cucherousset.
(De l'Eveil Économique)
Phạm-bá-Đại phung dịch

Long-xuyên Nông-nghiệp Tương-tê hội

(tiếp theo)

Về hiện trạng hội Nông-nghiệp Ngân hàng

Hội Nông-nghiệp Ngân hàng của ta thành lập là ngày 26 mai 1918 được quan Nguyễn-soái Nam kỵ phe chuẩn là ngày 20 Juillet 1918.

Các ông cũng chẳng biết lập hội này là thiệt hành một chủ-nghia của hội Nông-nghiệp tương-tê của ta. Vẫn để lèn giới thiệu cho hàng Đông-dương với hội viên của ta. Nghia là dưng bảo kiết cho hội viên của ta vay bạc hàng Đông-dương đem về mở mang ruộng đất.

Tưởng các ông cũng thấy sự lập thành và cách làm cho hội động-tác được, thì rất cam go là dường nào. Đã bay rằng chúng ta nhờ có hội Nông-nghiệp Mytho chỉ về trong bước đường mới này, nhưng mà hội ta có canh cài một thí là khoản vi chất vô hạng và

khoản thiệt hại vô hạng. Bởi có hai khoản đó mà làm cho nhiều ông hội-viên sauh lòng nghi kỵ. Có kè chẳng cbju ký tên vô sổ cam kiết liên lạc, có kè lại muốn xin thôi, vì sợ việc thường bối trong khi hội là vốn. Mà cái việc lỗ lấp chẳng thể có được, đã ghe phen quan chủ tinh Le Bret cùng các quản lý viên trong hội cai quản đã cắt nghĩa cho các ông song giống hình như các ông chẳng cbju hiếu. Vậy tội thường cũng nên thừa diep có đủ mặt các Ông nhóm dây tói các nghĩa lai một lần chót nữa, họa may các ông mới rõ thấu cùng chăng.

Vâ lại theo cách lập hội Ngân-hàng bên Mytho, thì lề luật trong hội buộc mỗi người hội-viên như hùn vô hội một phần hùn, thì phải dem một số đất giá đáng 400\$00 mà treo vô bối gọi là cùa vi chất. Như trong hội được một ngàn phần hùn thì cùa vi chất được 400.000\$00. Mà được 400.000\$00 thì hội-viên được vay đến số đó mà thôi, chờ hàng Đông-dương không cho vay quá số ấy. Như hội rủi làm lỗ lấp, thì lấy cùa vi chất đó mà bối thường; ấy là vi chất hữu hạng, thiệt hại hữu hạng đó. Chờ còn trong hội ta dày chẳng phải vậy. Chúng ta nghĩ vì tính ta diễn địa rộng lớn, chủ diễn phải cần dùng nhiều tr bón mà khai phá và trồng ta ruộng đất, nếu chúng ta định hạng số bạc vay trên hàng e khi vay đến hạn rồi thì hết vay được nữa chẳng, nên chúng ta mới xướng liên lạc cbju việc thiệt hại vô hạng, ngbla là đầu lỗ là thế nào chúng ta cùng nhau chung dậu cho đủ số mà bối thường, nhờ vậy mà hàng Đông-dương cứ việc cho ta vay không kè là đến số nào; bởi vay nên chúng ta muốn cho chắc chắn sự bối thường ấy, chúng ta mới buộc nhau khai hết sự sán và ký tên trong sổ cam kiết liên lạc như vậy. Các ông nghĩ coi, người hội-viên muốn

vay bạc phải đem của cải mà treo cho bối, hỏi nganh trị giá của cải ấy rồi, hội cai quản nhất định cho vay bằng bê quá hai phần ba giá trị đó, lại bối kiểm sát của Nhà nước còn xét lại mà giảm bớt nữa, đã xét di xét lại ba phen như vậy, thi có thể nào làm được. Theo thê lệ của hội, thi hội cho vay trong hạn năm năm, mỗi năm trả lãi và trả một góc năm vốn, đúng năm năm thì tất số, tuy vậy chờ cuối mỗi năm, người vay bạc phải thay giấy lai, nếu lúc thay giấy mà hội nganh và hội cai quản xét những vật treo cho hội sút giá xuống chẳng bằng giá trị lúc ban đầu, thi hội cai quản có quyền riêng chẳng cho người vay thay giấy và buộc phải trả liền, như người vay không có trả thì hội bán những vật của người vay đã treo cho hội để lấy vốn lại. Hội cai quản đã có cái quyền mạnh ấy, thi có lẽ chỉ những vật treo cho hội sút giá đến đổi bán không đủ vốn được. Còn một điều chắc chắn nữa, là nếu bán vật treo cho hội không đủ vốn, thi hội còn có phép biến mồi, thi hành tài sản riêng khác của người vay bạc, lại cũng có quyền bắt giam thâu nữa.

Nói cùng mà nghe, đầu bán những vật treo chẳng đủ trả bạc vốn thi sự thường bối cũng chẳng là bao nhiêu, thi dụ: Tên Giáp là hội-viên đem treo một số đất cho hội Nông-nghiệp ngân hàng hội nganh trị giá đất ấy là 2400\$00 và xin hội cai quản cho tên Giáp vay 1400\$00 (ấy là hai phần ba giá trị). Hội cai quản xét lại, nhất định cho vay 1200\$00 rồi phủ cho bối kiểm sát xem xét lại nữa, có khi bối kiểm sát còn bớt số đó. Thi dụ hội kiểm sát bằng lòng cho ý lời bàn nghị của hội cai quản, nghĩa là cho 1200\$00. Vậy thi tên Giáp được 1200\$ như cuối năm nó không thể trả lời và một góc năm vốn, thi hội cai

quản phải bán sở đất nô. Các ông nghĩ mà coi, đầu năm sở đất treo đó giá đàng 2100\$00 rồi cuối năm lý nào bán không được 1320\$00 mà trả bạc vốn và lời.

Trong cuộc buôn bán diễn thô thuở nay các ông có thấy khi nào trong một năm mà giá một miếng đất sụt đến 700\$00 không? Hoặc có rủi mà gặp thiên tai như địa chấn (đất động làm sụp mất đất đi) thì mới có hại. Mất xứ Nam-kỳ ta chẳng có hoả son, dân lo tài nạn ấy.

Song, thí dụ cho cùng mà nghe, cuối năm mình bán sở đất tên Giáp được có một ngàn đồng mà tên Úy chẳng còn của cái đâu mà mình bán nứa. Vậy thi minh phải lỗ 320\$00. Xét lại số hội viên của minh được 500 người nếu lấy số 320\$00 mà chia đồng cho số 500 người thì mỗi người thường có sáu cát từ bạc (0\$64) mà thôi, huống chi trong điều lệ của minh nói ai giàu thường nhiều ai nghèo thường ít, tùy sự sẵn của hội viên mà chia việc thiệt hại. Đường ấy thì các ông còn nghĩ kỹ đều chỉ mà chẳng vào hội cho đồng. Nhé vào hội đồng người chừng nào, thì có phải nhẹ bέ thiệt hại chừng nấy chăng?

Đường ấy, thì các ông còn lo sợ nói gì nà không khai già sản, không chịu ký tên tờ cam kiết hòn lạc đang hiệp với chủ ý cá hội Nông-nghịệp tương-tế của ta là chủ ý: Tín cậy nhau, liên lạc đoàn kết với nhau, thương yêu nhau, bình vực giúp đỡ nhau, trong cơm minh cần dùng từ bón mà làm ruộng dặng giúp đường kinh tế bón-quốc cho thành viêng, hau có cạnh tranh quyền lợi cùng người ngoại quốc.

(Sau sẽ tiếp theo)

Thay thế cho cơm

Những vật thực bỏ đường của nước Nam ta thứ nhất là bắp, thứ nhì khoai lang, khoai mì dùng xen bữa thay cho cơm rất quí.

Năm nay mè cõe như cháu hán cơ hàng cũng nên lưu ý, xin nhờ mấy vị thừa già trong làng khuyên bảo dân tình lúc rồi lúa dây cũng nên lo trồng mấy vật này ngó hầu sau đỡ ngọt.

Các tỉnh hậu-giang thiếu chi là đất gò gân mè sòng, mè kinh, mè rạch và nhiều chỗ khác nứa vẫn, vẫn... dành để cây vở loại, có mọc u minh nghỉ thoi rất uồng!

Tiền sào trước chờ chi mỗi người cơ can trong lúc rỗi mùa, bước qua tháng 3 Annam nhơn buỗi thành thời ruộng đợi các giây đất gò láo bô hoang mà trồng bắp khoai để dành chi độ thay đổi với cơm cho nhẹ hót bέ vay hối lúa.

Tưởng lại trồng đồ thô sẵn chẳng chi làm khó nhọc, bέ ráng chuyên cần thì hưởng nhờ chằng muộn, đồ trồng ăn ở xếp thời chằng tốn công chi cho lán, hột bắp khô nấu dùng ngon bữa cũng như cơm vậy.

Hết mùa rẫy chẽ đất cho sạch cấy lúa sớm mà xái lầy làm lường tiện, que mùa xio tò nhờ ơn chư vị chúa toàn chi khuyên là thứ trong làng, đường ấy sanh dân đại hạnh.

Xuân-hòa Sắc-trắng
Huynh-trang-Ngolia

Quan Toàn Quyên Albert Sarraut

SÉ VĒ ĐẠI-PHÁP QUĀC

Có tin Quan Toàn-Quyên Albert Sarraut sέ vé viêng Mâu-quốc. Cuối

tháng nầy ngài di dảng bộ trở về Saigon, khi tới Huê, ngài sẽ tạm ghé lại dặng từ biệt Đức Hoàng-Thượng ta.

Chứng vo đèn Saigon, ngài sẽ lên Nam-vian dặng từ biệt Đức vua Sisowath (Cao-mang-quốc).

Chắc là quan Toàn-quyên cùng bửu quyên của ngài sẽ quá gian chiếc tàu Paul Lecat mà về cô quộc.

Ngài Toàn quyên cỏi Đông-Dương, ngài sẽ giao cho ông Monguillot là quan Phó Toàn-quyên thay thế cho ngài.

Hai người ở Cần-thơ nói chuyện

Tý — Ủa anh Sưu, hôm rày vẫn mặt gần 2 tháng rồi, nay mới gặp — Vậy chờ làm gì dứng ngồi lồi thoi đây vậy?

Sưu — Dì ruộng mới về, trời bức nội quá súc, nằm trong nhà chịu không dặng dứng dày hóng mặt, ngồi mông chơi vậy mà.

Tý — Thôi... 2 snb em minh lại nhà hàng A-Ng.... nhậu mồi dứa 1 ly Ruit-ki, nói chuyện khào chơi.

Sưu — Không, tôi không lại tiệm A-Ng.... đâu.

Tý — Sao vậy?

Sưu — Vì người chủ nhà hàng A-Ng.... mặt buồn quá..... chủ mày nghĩ coi, minh có tiền đến mua của nó, chờ phái xin sao... song bộ mặt nó buồn dàn dập.... khó chịu!

Tý — Thôi, lại A-K.....

Sưu — Càng không nứa.

Tý — Cớ nứa?

Sưu — Chỗ đó tôi không quen.

Tý — Cõi Q... H....?

Sưu — Ối, cũng vậy nứa... bέ khi chủ mày không có đọc bài «Như vầy ta có hổ chăng?» trong qui báo An-Hà số 112 chép M. Phạm-hà-Bại viết sao chờ! người Annam nứa có chúc mâu nồng trong mạch, thấy lời nói của «Huê kiều nhứt hão» khacieb trú, kie thi bέ bạc Annam ta đường ấy..... hổ chăng hổ... ! nứ nào lại còn tới đó mà làm lợi cho chúng nó nứa sao?

Tý — Vậy chờ tiệm Annam minh chưa có thì phải tới tiệm chúng nó mà mua.

Sưu — Chủ mày quên sao... nhà hàng Hậu-Giang «Les Galeries de l'Ouest» bán dù thập vật chẳng sót món nào... cộn Hotel Huynh-quang-Nhật, thứ rượu nào lại chẳng có... Đó, Annam minh mua bán với minh, lợi cho Đông-chưởng, Đông-baug... chủ mày nghĩ coi có thiệt vào đâu không? Đã biết 1, 2 ly rượu tuy chảng phải là lợi bao nhiêu; nhưng mà minh giúp cho người minh mới phái, hơn là đến nứ, tօdà chẳng biết ơn minh, lại còn làm mặt lớn mặt nhỏ, bέ bạc kiêu căng nứa.

Tý — À, anh nói phải làm, thoi hai ta lại nhà hàng «Năm Nhựt» (tới nxi biếu Boy dem ta mồi người: 1 ly huit-ki xò-da; 2 e盂: Tý và Sưu uống cầm chứng nói chuyện nấy, chuyện nọ một hồi, Tý bèn hỏi Sưu.—Vậy chờ tôi chùa-nhựt lè Paques nấy anh có đi coi hát không?

Sưu — Ở ruộng mới về, mà dì coi cái gì? hát nào? có cái gì lạ sao đó?

Tý — Phải sự thường ai thèm nói, cái này đương bắt «Grande Malinée» lúc 7 giờ, thỉnh linh tại Casico của M. Hung đường nhur có cái «Bố-dai» càng khôn của Xich-my Lào-Tô dến chụp vậy.

Sưu — chủ mày nói cái gì mà «Bố-Dai

càng khôn" tao không hiểu....?

Tý—anh này quê quá, nghĩa là tôi
hù không thấy đường.

Suru—Thì hát bông phải tác đèn cho
tôi hát mới đăng chờ sao.

Tý—Phải vậy ai nói, cái này: máy hứa
chạy nữa hết đăng.

Suru—à...giày đèn kíp đức chờ gì.

Tý—đức, sao ngoài đường còn cháy,
nội Casino tối mà thôi....

Suru—vậy rồi M. Hùng làm sao?
không lè để cho thiên hạ ngái đó mà đợi.

Tý—bởi vậy mới bối rối cho M. Hùng
chờ...M. Hùng thâu hành đến hỏi ông
chủ sở đèn khí....ngài nói: máy hư,
phải đợi tới 9 giờ hát mới đăng (nói nghe
em tai không?....!) ai đời: đương hát
nữa chừng rồi phải ngừng đó, đợi 9
giờ sẽ tiếp....(anh chịu đợi vậy không?)
nói máy hư! không lý! Vì phận mình
làm máy lẽ nào không xem xét trước
cho kỹ càng mà ngira các đều xay đèn
trong lúc đèn hôm!....Như thứ hai
tuần rồi nhảm bừa đổi hình tại Casino
đúng 9 giờ mà đèn chưa cháy, thiên
hạ tựu đông đầy trước rạp hát; vì bừa
đó hát tuồng "mặt nạ răng trắng"
(masque aux dents blanches) hay lám. Hồi
duyên có? Nói đồng hồ chưa lên chữ,
máy không chạy này nấy nọ nọ lẩn xẩn....
Vậy chờ mòi kíp sáu lúc 5, 6 giờ chiếu
đồng hồ đã lên chữ rồi? Nhược bằng
nói kê chum lửa ngũ gác quên chum.
Nói vậy không dù tin, vì phận sự nó
làm nó phải lo lắng, máy hứa trước
sao không ngũ gác?

Suru—ờ...ờ...chú máy nói nay giờ
tao hiểu rồi....Thôi, chú máy trả tiền
rượu đăng về....à khoan đã, chú máy
biết lấy thêm 2 điều thuốc xi-gà rồi tính
trả luôn thê.

Lui et Moi

Thơ tín vạn lai

Thanh-xuân-Dông, le 10 Avril 1919

Kính thăm ông chủ nhơn và ông chủ
bút bình an vạn sự như ý, chúc cho
nhà nhứt báo An-hà đăng tần tài phát
dat, vinh nghiệp thiên thu.

Sau đây tôi xem thấy trong tờ An-hà
số 107 có bài "chiêu thương phu" của
qui danh Văn-Hương, bởi đó, cũng có
máy đăng nho già bộ vận theo ý kiến
tâm thành cũng rất hay và tôi cũng khen
cô Văn-Hương người dòn bà huân từ
mùi đạo, nên trang thuyền quyền tì ục
nữ. Còn tôi nay thiếu học vị tri quả vẫn
cò lùn, đâu dám sánh đáp thơ bài với
người tiết-gia văn lược, cao thâm, song
tôi nghĩ đâu biết ít nhiều mặc tình vốn
là tràn toàn kỳ dạo, bất trùng bất viễn,
lại cũng niêm đóng chí chúng ta, là đâu
chư tôn chè hai nên tôi cung bộ vận vài
bài quốc-âm sau đây, cầu xin ông chủ
bút chờ từ chấp lời quê kịch nôm na,
ông vui lòng ăn hành vào chương báo
An-hà cho bằng ý u nhàn khai hứng tôi
rất hữu hạnh và cảm tạ vô cùng.

Phụng họa nguyên văn bài vịnh
(chiêu-thương-phu) của Mlle Văn Hương

Nguôi trông thốn thức giấc canh màng,
Ai biết là ai gọi hữu doan.
Thả lá biện mai giòng nước bích,
Gieo hành đậu-bọc giếc keo sang.
Gâm duyên hương lửa nén tan giả,
Há kén chóng buôn tiếng chật dàng.
Đẩm thắm nở bao đổi nét ngọc,
Thẩm thương nhà bạc chuyện tình toan

Hứu

Mơ trước nử-lưu hé cửa màng,
Thoả lòng tài-tử chút trao doan.
Lan-kinh ngày tháng nhàn nou cảnh,
Cẩm vịnh đêm trường trỗi khúc sang

Phi Lấy sắc tài thêm rạng tiết,
Bẹp đỏi loan-phụng chói thơ đăng.
Thú nhả dài-cát nêu phong nhả,
Mặc lượng khuyên nàng hời liệu toan.

Tâudao, Thanh-xuân-Dông

Hồ-vạn-Thế

Hồng-thu xữ-sĩ kinh đốn.

Đề: Người đâu gấp gù làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không.
Văn: không, chồng, trăng, bóng, lồng

Người đâu gấp gù lạ kỳ không,
Biết có nên chẳng nghĩa vợ chồng,
Duyên hối ngộ mừng, lòng dâ quyết...
Bến trường gianh cặng, khách buồn trống
Trăm năm chưa bằng duyên hay nợ,
Đôi mắt dành queo buồm giờ bồng,
Uớm hỏi dài chương người thấu chẳng?
Đợi loan nên phụng luôn cõi lồng.

Lê-du-Hồ

Thi tập

TỰ THUẬT

(Du hồ sỉ tống tình nhân hồi cố lý)

(gà qua nhà bà già)

Tời đồng voi giục tiếng con gà,
Tâu thổi kia kia bậu rẽ qua,
Gánh nặng chia phuôi người lười đậm,
Niềm riêng sùi sụt kè xa oba.
Đau lòng du tử nhìn quê khách,
Xót nỗi tình nhân giận nguyệt bà,
Nước mắt tương tư lau chàng ráo,
Ngậm ngùi thêm nhớ mẹ cha già.

Du hồ sỉ: Lê-chơn-Tâm

Tự thuật (Thú vỉ ngâm)

Ký giứ Mesdemoiselles Mẫu-Đơn
et Nguyệt-Chiêu (Bắc-liêu)

Bao giờ nói lại ngài keo sơn,
Nhớ tới tri-âm lụy đậm đốn,
Thấy nguyệt dương khêu lời hải thê,
Nghe chim như nhắc sự thân bón,
Mẫu-Đơn biết chàng tình Cẩm-Lê,
Nguyệt-Chiêu hay chưa dạ Phúc-Bản,
Góc bể, chør trời tịn nhạn vẫn,
Bao giờ nói lại ngài keo sơn.

Du hồ: Thảo-Cẩm-Lê
dit Phúc-Bản

Lành giày Quắc-trái năm 1917.

Quan Chánh Tham-Biện Chủ
tỉnh Cần-thơ truyền cho, ai này
trong bồn tình hay rằng: kể từ
ngày nay (7 Mars 1919) đến 31 Mai
1919, tại kho bạc địa hạt có phát
giày Quắc-trái thiệt thò năm 1917.

Vậy, người nào có biên vé giày
quắc-trái mà minh cho nhà nước
vay hối năm 1917, hãy đem đèn tại
kho địa hạt mà đổi lấy cái giày
quắc-trái thiệt thò cho kịp

Cần-thơ, le 7 Mars 1919.

Quan chánh chủ tinh,
ký tên: Tholance

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn
Thơm lập, gọi là "Võ-Văn học

hiệu đã khai từ hôm Novembre 1918. Nay được 50 tròn năm và nay vào trường

Thầy giáo cùn mèn con nít học mau tàn phát vò cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng trước tin giả như vầy.

Học ngoài không ăn ngủ 4\$

Học và ăn buổi trưa 7

Học và ăn ba buổi, ngủ

tại trường 12

Như ai dùng giày Què-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-van cùng thau, cứ mỗi phiêu 100 francs thi kẽ là: 16\$

Bửa 13 Juillet bài trường tối 15 Août thi tựu, còn kỳ bài trường Tết thi cứ rầm tháng chạp bài qua rầm tháng giêng thi tựu. Bà con có bác ai có dịp đi Cần-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gửi thơ cho Ông Võ-van-Thom, thi lập tức có thơ trả lời.

Nhan đàm

THẦY THUỐC BẮN HAY

Ông thầy thuốc kia, buôn mồi rủ 5, 7 người ở lối xóm theo thầy vào rừng săn chơi.

Khi đến rừng, mấy người đi theo chạy ruồng bụi bờ và la ó dặng cò chim, chồn thó, bay, chạy ra cho thầy bắn....

Một chập có con mang chạy ngang qua. Mấy người di đuổi la lên. Mang chạy đó thấy!..., vừa giứt tiếng, thấy bắn một cái dũng.... con mang chạy trót (trật). Một hổ lầu nứa có con thó chạy ra.... nghe tiếng la thó đó thấy!... Thầy liền bắn tung nứa.... Thó chạy mất (trượt i-ula)!... Mấy người di theo thấy, thua huân vì thấy thấy bắn không dặng ngay. Bông dâu có con da da ở dảng xa bay lại. Mấy người ấy cắt cở hổ lên lớn; đó thấy!... Bình-nhơn đến đó... vừa giứt tiếng thấy thuốc tá bắn một cái rầm, con da-da rơi xuống đất (trúng). Mấy người theo thấy đó đều vỗ tay cười lòu và khen rằng: hổ mang hổ thó thấy bắn không trúng, chờ hổ bình-nhơn... thấy bắn chết tươi, hay... bay hay!...

Nguyễn-hữu-Lành.

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-quốc 4f 85
Đông-Đương 4 85

Giá lúa

Từ 3\$ 40 cho đến 3\$ 50 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CÁNTHO

GIANG GIẢO DÂNG SỐ.—Trần-thị-U., năm đường binh tại Nhà-Thiên Cán-thơ, đêm 3 Avril 1919, gian nhau thừa thi-U... đang giết Quỳnh-Lương, vò lém t' An nào là áo xuyễn, khăn choan hẩu, giày thêu, giày rơm lai tóm luồn 1 cây dù lục soạn nứa. Sáng ngày thi-U... đám tử cờ làm theo lệ thường chờ theo ý thị-U... trong gì kiêm lai cho

dặng,... mấy dời của đó mà hốt cho còn! chiếm số lồng mòng chi trả lại! Thời may, ít bữa sau, buổi sớm mai thị-U... đi chợ, gặp một nàng ăn mặc xuê-xoang: chon mang giày, minh mặt áo xuyễn, khăn choan hẩu, lại cập nách 1 cây dù, (cũng là điện gắt!) thị-U..... nhì quả quyết mấy món đồ đó của mình, nên xốc vỏ nấm nản; đó là: cặc cứng, miệng thi kèo phú-lịch. Ngày gian chura rõ bát nồi vụ vê bót tra vấn nới hay náo; nấy tên là Đặng-thi-Sloa trước đây làm nghề ẩn cấp một lầu. Hồi? Thị-Hoa khai mua đồ ấy của tên nào không biết! Gian khó nói—nội vụ giải đến Tòa, Quan Chánh Tòa xét dù lè, rồi thường cho thị-Hoa 2 tháng ở khám.

li tờ... 2 dảng những mảng lời qua tiếng lại một hồi, chừng cò mụ Linh nhớ lại cái quả cắn đê ngoài đường hồi nay đó, lật đật chạy ra coi... ai ngờ cái quả đã biến mất hổ nào di rời mà. Trí hổ, ai nấy thay kiếm lẩn-xán... song ường công! Thời, theo lệ thường:.. đám tử cờ đê hờ đó coi... họa may...

Nguyễn-văn-Cụ lai tìn

ÔMÔN

BỊ TRÀU ĐẬP.—Ngày 15 Avril 1919, tại làng Thới-Thanh (Cần-thơ) đứa con tên là Phúc-văn-Hy 9 tuổi, lúc đi coi hát về gặp 2 con trâu, con trước chạy, con sau rượt. Lúc hoảng hốt làm cho đứa nhỏ này té nhùi nằm dài trên đất, trâu chạy ngan đập nhầm đầu tróc da một đường, song tinh mạng vô hại. Lập tức đem Phúc-văn-Hy đến nhà thương, quan lương-y ra tay cứu cấp: mọi việc được bình yên.

ĂN TRỘM KHỎI TỔN CÔNG.—Thứ nay, ăn trộm trước khi muôn lấy đồ ai phải rình mò, đợi chủ nhà ngủ rồi hoặc là cắt cửa, đào hầm, khoét vách ván, vân.. chịu cực nhọc nhiều nỗi rồi mới vò khuân đồ người ta còn biết được chura? Chuyện này tên nào ăn trộm đây thiệt là khoé ru.. Số là ngày 14 Avril 1919, lúc 7, 8 giờ tối, Cò mụ Linh, vì việc nhà này kia kia nọ làm sao đó không rõ?... giận chồng là dương mụ B.... quyết đó Bắc đây Nam, thè mình một nơi tôi một ngả (thiết bay là doa? — ai biết.) Cò mụ Linh lấy hết áo quần của cô ra, náo ván, nho, xuyễn, nhiều, lanh, hàng tây, hàng tảo, hàng bắc, dù thử, áo lớn áo nhỏ, quần to quần bé gi cõi cũng xếp lại ráo rỗi dồn hết vô trong 1 cái quâ cảo xách ra đi. Khi đi ra khỏi nhà tới mé lộ, cò mụ Linh bèn đe quả xuống đó trở lại biếu dương mụ B... phải biến ba chữ (tả tờ đẽ) cho cô cầm làm bằng dặng sau khôi tiếng nọ nẩy nấy nọ! Dương mụ B... không chịu ha bút tă

TRỜI BẤT MƯA.—Trên 6 tháng rồi tại Cần-thơ trời bất mưa, nhứt là lúc này nóng bức khó chịu lắm. Thiên hạ ai ai cũng trông mưa hết sicc, thứ bảy tuần rồi 12 Avril có mưa rải rác ít hột (mưa không ướt áo) có thầm vào đâu! Vả lại lúc này nhiều làng chạy lò vè Quan Chu Tluh rằng bình thiên thời phát dậy, nhà nước cũng lập cách thế mà ngăn ngừa chừng bình ấy, nhưng mà phải có mưa xuống thì bình đó mới giữ dặng, vì mưa làm cho phong khí mát mẻ, rửa trôi nhiều chỗ uế trược thì bình hoạn ít sanh cho người ta. Vì vậy: nên si cũng trông mưa trong lúc này hết thảy.

Một cặp oan ương

CUỘN THỦ NHÚT

(tiếp theo)

Nhắc việc xưa của Khương-trí-Ngọc, Khương-bữu-Sanh gây tình.

Đây nói về Khương-trí-Ngọc là người ở Hàng-Kiều, cha là Khương-kim-Quản, mẹ là Phàn-chí-Tử. Khương-kim-Quản xưa cũng giàu có tánh nhơn từ, hay giúp đỡ kẻ dơ cỏ, trưng nghĩa khinh tài, vậy nên lần lần, nhà trớn nên bần chật.

Ông Khương-kim-Quản mới tinh bùn bán mà lập nghiệp lại, liền đến nhà Lý-phú-Cường mà vay một muôn hai lượng bạc về làm vốn. Nhưng mà thời đã suy, nên bán buôn chẳng khẩ, ít năm lỗ đã nhiều. Khương-kim-Quản buồn rầu sao bịnh bô mình.

Lúc ấy Khương-trí-Ngọc đã khôn lớn, học hành đã đỗ Cử-Nhơn, bèn tính giao nhả lại cho mẹ, còn mình đến Bắc-Kinh kim thế làm ăn mà lập nghiệp. Em là Khương-bữu-Sanh tuổi còn nhỏ nên theo thấy nấu súp mà chờ hội thi.

Khi Khương-trí-Ngọc ở Hàng Kiều thì có tư tình với nàng Lý-mỹ-Nhan. Đến chừng Khương-trí-Ngọc đi Bắc-Kinh thì Lý-mỹ-Nhan đã có thai, mà không ai rõ biết, duy có bà vú của Lý-mỹ-Nhan khi nhỏ là Tiêu-khá-Biển và Lưu-thiệu-Đức hay mà thôi.

Từ ngày Khương-trí-Ngọc đến Bắc-Kinh thì vào coi tài phú cho hàng làm hàng nhiều của Tôn-chẩn-Hành, tiễn công mồi cẩm là bốn ngàn lượng bạc. Tiễn tần ba năm, tay mới xin Tôn-chẩn-Hành nghỉ một tháng mà về thăm nhà, nên trả dặng sáu ngàn lượng cho Lý-phú-Cường đó.

Ngày qua thăm thoát, đã gão uâng một trăng, Khương-trí-Ngọc sửa soạn đi

Bắc-Kinh, mới đến mà từ già Lý-phú-Cường. Khương-bữu-Sanh sẵn diệp theo anh thăm chơi luôn thê.

Anh em đến nơi, Lý-phú-Cường thấy mặt Khương-trí-Ngọc thì cảm gan nhưng mà gương làm vui mà hỏi rằng: «Lại cháu đến có việc chi?»

Khương-trí-Ngọc đáp rằng: «Tôi sửa soạn đi Bắc-Kinh nên đến từ già, còn em tôi đi học mới về cũng đến viếng chú và thiêm.»

Lý-phú-Cường lấy lời cảm ơn, còn Lưu-thiệu-Đức cảm lại làm tiệc mà tiến hành Khương-trí-Ngọc.

Đương khi ăn uống, Khương-bữu-Sanh liếc mắt vô trong, thấy một người con gái rất nên lịch sự, mà tẩm mắt phượng, má phấn môi son, gương mặt như trăng râm sáng rõ, đường vén mảng mà ngó mình. Khương-Bữu-Sanh khó nói làm ngơ, bèo nhìn nàng ấy chẳng mồi trong.

Khi Lý-cẩm-Nhung thấy Khương-bữu-Sanh nhìn mình thì mặt mày ửng đỏ, chẳng khác hoa trăng nhợm hồng, coi càng xinh, càng đẹp hơn nữa, liền bỗng xuống trời vò. Lý-cẩm-Nhung thấy Khương-Bữu-Sanh diện mạo doan trang, nôi cười nết niết, trong lòng ước mơ cho dặng kết duyên với mình, thì rất đẹp lứa sáu tráp nàng khẩn, chẳng ưng dung nhan trời phú.

Mảng tiệc từ già lui ra, Khương-bữu-Sanh về nhà, còn Khương-trí-Ngọc đổi rằng: «đi từ già anh em bèo thằng đến xóm Vinh-Hạ thăm con, vì đã bừa với Mỹ-Nhan cùng Khả biến.

Khương-bữu-Sanh về nhà tư tưởng nàng Lý-cẩm-Nhung ước mơ cho dặng vơ dung nhan dường ấy. Lòng hằng trống cho gấp dặng một lần nữa, sẽ kim đếu mà nói thiệt hơn mà vây cuộc. Đêm ngủ chẳng yên, ngày sáu á mặt;

Khương-bữu-Sanh biến ra một kế: làm bài thơ sai trẻ đêm sang, chờ Cẩm-Nhung ra ngoài, mà trao cho tặng mặt. Như làm thành thì ác việc chẳng xuôi, còn thuận lè nào không thơ đáp.

Thiết là:

*Trai hữu tình há dẽ chi ngắn,
Thay gái sắc khú gi cúng ráng.*

Gió chiều hiu hiu thổi, vừng ô xuống khuất non doài, Lý-cẩm-Nhung ránh việc ra ngoài trước hừng mát, sau xem hoa dua nở. Chợt ngoài rào một trẻ, tóc chừng mươi bốn mươi ba, hình dạng giống tiểu đồng nhà trò không.

Trẻ ấy nhìn Lý-cẩm-Nhung một hồi rồi hỏi rằng: «Cô có phải là Lý-tiểu-thor chăng?»

Lý-cẩm-Nhung đáp rằng: «Phải, trò vì việc chi mà hỏi thăm ta?»

Trẻ ấy nói: «Tôi có một bức thơ, cô hãy xem thì bằng.» Nói rồi liệt thơ vò khói rào.

Lý-cẩm-Nhung nghe ngai: chẳng biết thơ chàng Sanh gởi lại, hay là ai khuấy ta chơi; lượm thơ rồi ngược mặt lên muôn bối nữa, mà trẻ ấy đã đi xa, muốn kêu sự thấu đến mẹ cha, phải vào phòng kín xem qua cho rõ.

Thơ rằng:

*Hai mặt trời trăng hả gặp nhau,
Gặp chí rồi vội cách xa mau,
Đêm mơ ngày trăng lời hơn thiệt,
Sớm đợi tối chờ một tiếng trao,
Đã biết phản nay là thấp thỏi,
Cho hay duyên nợ mới trèo cao,
Chè hèn thì chờ dời lời đáp,
Kim thạch này lời sự đòi sao?*

Học-sanh Khương-bữu-Sanh kính.
(Sau sẽ tiếp theo)

Huỳnh-bá-Tứ.
Minh-Lương.— Rạch-gia.

Truyện này in rời và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn là 0\$35, mua nhiều vé bán tính giá nhẹ hơn.

LÊ-KHANH-TRINH

Geomètre-civil

CANTHO

LEVÉ DE PLANS

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ

Cantho

Lành đạt điện tho

Phân ranh hạng

Tương phản thổ sảng

Công chuyên làm kỹ và mau lại giàn he

Xin viết thơ nơi tôi mà thương nghe.

Xin ghé mắt

Truyện Ngù-phụng-Lâu của Trần-văn-Hương có đề báo tại nhà in Hậu-giang Cần-thơ. Vậy xin đồng bang liều vài cát tiền lồng phi mua đọc giúp vui giây lác, giải muộn thoán cùng được vài canh. Trước là coi cho tiêu khiêu ngày giờ sau thấy đều tệ mà chừa!

Hày mua coi sẽ biết. Ngõ lâm!!!

Giá mỗi cuộn là..... 0\$20

Ai mua nhiêu tinh giá rẻ hơn

1 cuộn giá..... 0\$20

50 cuộn giá..... 6\$50

100 cuộn giá..... 12\$00

記 善 曾

TĂNG-THIỆN-KÝ

DIT

TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction
(Cantho-Ville)

Lãnh soái các công việc

— HỘ VÀ MỘC —

CẤP NÀO — LÀM BÀNG RÀO — ĐỨC CỐNG BÀNG
BÀ TRƯỜNG — CIMENT — ĐÓNG CỬA LÀ SÁCH — CỬA
LỌNG HỒ — VĂN HOA TÀY.Quyết lâm ăn bén vững, tôi cứ lấy
mực thành tinh lâm đầu.

Các việc tôi lanh, thì tôi hết lòng lo
lắng cho toàn vẹn, cho mau mảng,
nhưng thợ của tôi đều là thợ lụa, rút
tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong
chư quân tử, ai muốn mướn tôi làm
việc chi thi khía viết thơ cho tôi,
hay là dời gót đến nhà tôi CHÂU-THÀNH
CÁNTHƠ SƯỜNG SAINTENAY (cầu tàu lớn)
NGÂN CỦA QUAN Trạng-Sư GALLOIS MONTBRUN
MÀ THƯƠNG NGHỊ — Còn về việc tờ giấy
chi chằng họng, nếu có dấu hiệu tôi
mà không có chữ tôi ký vào, xin chư
ông khá lưu ý rằng đó là không phải
của tôi thật, vậy nên tôi chằng họng
nhinh biết tới tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cân-khai

Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội
CU LAO MÂY — CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000^{uls})

Hòn mỗi phần là 30 tạ, hoặc muốn

hòn bạc tinh theo số lúa trên đây, vị nào
muốn hòn mấy phần tùy ý.

Hồi này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn.
Tính năng mứa lúa chia lời.

Cứ xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà
lò đều ích lợi chung và mở rộng thương
cho bạn mình mau nhẹ bước.

Như muôn hồi đều chi trong việc hội
xin viết thơ cho M. Nguyễn-văn-Tứ chủ
hội Thương-mại sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cần khai.

Một việc khá lầm

Có quan Giám Đốc Quesnel sảng lòng
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại
Tháp mười (Mýtho) sở thứ nhất được
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là
kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xáng mới
vết lại lớn lầm, bê ngang chừng 40 thước
tên tiên bê chờ lúa xđóng lầm, và như
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn di ngã
sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt
lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi
ba cát đia, cá rất đại lợi. Có một sở đất
khác kề cận với hai sở ruộng nói trên
đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và
cô lè trong một ít lâu sẽ giao già bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi
thơ cho quan Giám đốc Quesnel tại
Saigon, hay là gửi cho sở Nhựt trình An-
hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến
xem bán đồ thì hiểu rõ.

QUẦN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHÙ-NHƠN: LÊ-TOAN

60, Rue de Canton, 60.—Cholon

Nguyên gốc hiệu QUẦN-ĐỨC-TẾ này khai sáng tại tỉnh Quản-Đóng (Trung-Hoè
đã dư mươi mấy năm rồi, chuyên một nghề chế các thứ thuốc CAO BỐN, HOÀN
TAN, có danh tiếng lâu đời, khắp nơi xa gần đều có dùng thuốc của tiệm tôi, thiệt là
thần hiệu hơn các nơi khác. Bởi vậy cho nên Bồn-Dược-Phòng chẳng tài tôn bao
BẠC MUÔN sang qua NAM-VIỆT lập thêm một tiệm ngách tại CHOLON đường CAN-
TON số 60, biệt hiệu gọi QUẦN-TÍNH-KÝ có trữ bao các thứ thuốc rất nên thần
hiệu, cùng trong LỤC-CHÂU chư QUẦN-TÚ cung thường có dùng lấy làm hay vô
cùng, từng có gửi thơ khen ngợi đăng vào các BAO-CHƯƠNG rõ ràng các thứ thuốc
của tiệm tôi rất tốt rất hay hơn các nơi khác thập hội.

Nay BỒN-DƯỢC-PHÒNG chẳng dám tiết BẠC NGÀN mà in 50000 cuốn CATALO-
GUE để dành cho thâu chở, nếu chư QUÍ-KHẠCH muốn cần dùng, hãy viết thơ cho
tiệm tôi rõ, sảng lòng gửi cho không, như chư QUÍ-VỊ gấp lúc muôn cần dùng
thuốc nào hoặc nói chứng lính của mình, thì tiệm tôi cũng vui lòng tùy ý mà gửi
cách CONTRE REMBOURSEMENT (Nghĩa là đem tiền đến nhà thơ mà lánh thuốc
Như chư QUÍ-KHẠCH ở tại SAIGON thì hãy đến nhà M. THAI-KÝ-SƠN số 23 đường
PELLERIN hỏi thăm mà mua thì tiện hơn.

QUẦN-TÍNH-KÝ KINH CAO

Cung tụng Minh-Y

Monsieur QUẦN-TÍNH-KÝ

60, RUE DE CANTON, 60.—CHOLON

Kè từ một tháng nay cho dặng mạnh giời nhờ ơn Hiệp-Anh bùn biếu dem đến
cho tôi này thứ thuốc, đây có một thứ "VẬN ỦNG-ĐỨC TẾ BỐN" tôi đã dùng
thứ thiệt là thượng phẩm, mới rõ dời Vạn-Minh này thấy thuốc học đeo bực
càng ngày càng thêm sự hay, cho nên tôi dám chắc thứ thuốc của ông đây bay
hơi trong cá và hoàn cầu, thuốc dùng đến liền thấy hiệu nghiệm, bởi sức học
hay mà chế nên phương thuốc này đặt tên là VẬN ỦNG-ĐỨC TẾ BỐN này là phải
lầm, bởi có lòng quan tâm trong tai họa, tôi càng dùng càng mến lại nhớ tới câu:
NGÃ DIỆC HỮU ĐỐN QUAN TÍNH PHỦ, DUNG THỜI HƯỜN DÀI THỌ TƯ DÀN, vậy,
nên tôi kính trọng ân đức của ngài nơi đây cho ban đồng hàng tôi rõ mà dàn.

Khái-dịnh Mẫu-sử mai ngọt thương cang

Dieng-khakh bị chúc trung ba

Huynh-châu-Tich kinh thơ

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RUỘU THUỐC RẤT THÂN HIỆU

Bồn Được Phòng kinh cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn liệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-linh; nên bồn liệu đã hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhữ ng Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kè ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lâm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ no lâu mau, hè uống vò nồi trong 24 giờ thì thấy好转 liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gửi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gửi thuốc lại lập tức.

TRANG CÂN PHONG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lừa ròng những thuốc thường hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gân cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nêu thân hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gân cốt, các chứng thủng độc di ứng chẳng an, đau nứa thận minh, (kêu là bản thân bắt loại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sauh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHỨNG BỎ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc tốt thường dạn, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ bay sanh tinh bô huyết và thêm sicc mạnh cho con người.

Sắc dục quá độ, nhức đầu chống mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử, đau lưng mỏi gối, khí huyết bao kém, tú chi mỏi mệt, dòn bà dương kinh không đúng, bạch đái-xích-dái dòn bà sanh đái yêu dưới da mặt mét vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đến dung dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nó trừ cùng nỗi.

BÁ BÔ-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khỏi mang tật, bệnh it sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhớ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tinh thần hoan hỉ, chẳng biết thèm ăn, tú chi rủ liệt, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ mịt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư

Bồn được phòng hàng da tẩm chū ý, tiêm Phương kia thế nò hết sức mới chế ra đăng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hè am hư thì bổ am, dương hư thì bổ dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết bạc, thận huyết kém hao, hè uống rượu thuốc này thì đăng trắng tinh sanh huyết, chẳng những là đăng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh..

Uống rượu thuốc này đăng thường thì đăng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là đường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiêt tất hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Đau trong xương, tú chi rủ liệt, di bước không vững, da vàng, chưa thông khí hư huyết trẻ, nhức đầu phong, các thương thử tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hè uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại đăng sống lâu thêm nữa.

TRUNG-TRI-MAO-KÈ-TƯỚU

RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huỵt luet tho cáo, ấy là một thứ thuốc bì truyền tinh nghiệm dè nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn như đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay dục gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chưng bái hoái. Các chứng ấy hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiên chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư Quý Khách ai muốn dùng thứ xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng lầm đồ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gửi thư để chờ ở cho ký lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gửi thuốc đi tức thì, xin Quý Khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.
89 Rue de Paris Cholon.

NHÀ IN NGÂN HÀNG
TẠI BẮC LỊCH

Kinh tó cùng Thu quý vị

Ấu quán An-hà dược nêu tại tỉnh
thành Cánh-đo, xảo bỗn đà gần hai năm.
Thậm cảm ơn dày của Lục-châu quan-
tử, sảng lòng cố-cáp, ngày nay mới thấy
cuộc thanh hành đặc-lộ như vậy. Bồn-
Quán chẳng ngớt lo lường, bằng tím
tỏi thể chỉ cho Chư quí vị dặng vui lòng
tinh cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Đã
vậy mà chờ, còn một nỗi lo cho chư vị ở
xá tinh thành các nơi, nhứt là nhầm
đường vân-lai trác-trở, mỗi khi muốn
mua chác vật chí nơi bồn-quán, phải
nhọc lòng, cực trí mà đợi chờ, nhiều khi
ý không dặng loại mấy là vì: in, thì
không tạo mặt mà dặn dò, còn mua, thì
không cháng chường mà lựa chọn. Ấy
vậy bồn-quán nghỉ dặng phượng oáy,
đó là lường toàn kỳ mỵ: Là thỉnh thoảng
đây, mỗi chốn tinh thành, sẽ có một tiệm-
ugánh. Còn hiện bày giờ đây, trước hết
thì Bồn Quán đã dọn tại Bạc-liêu một
tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vừa an bài:
Hiệu là: *Succursale de l'Im-*

**primerie de l'Ouest Bac-
tiêu**, ở đường phía sau nhà chờ; cây có
thấy LÊ-HỮU-NỀN, Quản lý nhà hàng
ngánh Hậu-Giang Dương Hành, Quản-thủ.
Xin thỉnh Chư Quý Vị nhơn khi nào rảnh
vui chọn bước đến đó xem chơi. Tiệm
bán đủ đồ văn phòng từ bưu, truyện,
sách cũ, học trò và lanh in các
món theo kim thời: như danh thiệp,
thiệp hồn, thiệp tang, cùng đồ nhỏ nhitch
thì sảng có Ăn-công ở đó thi hành trong
giây phút.

Cũng có đóng sách, cũng in đồ
lớn như bộ, số, thơ, truyện, khác con
dấu dù kiêu, công việc làm mau và khéo
mà giá lín vừa phải thì thôi.

Trong một thùng trữ lì dại, tại Séc-

trang cùng sè có đựng một tiệm như
vày nira.

Cứu xin Liệt-vị niêm tinh mà giúp ban
đóng-bang cho nén việc, ơn ấy tặc-ghi
ngân thuở.

An-Hà An-quán.
Klob-gác

BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc
1465 mảnh ruộng, tọa lạc tại làng
Thạnh-Phù, nguyên là làng Thạnh-hòn
trung-ohi (Long-xuyên).

TỈNH RẠCH-GIA		14e feuille
	2.874	12e feuille
	515 h.	40
	Đất của	40. a. 30
8.630.00	T. H. DEJEAN	ông
	Nay về của	DE LA BÂTIE
	ông	Võ-v.-Thom
	I. 859	00
C. S.		Tỉnh Cần Thơ
		Kinh Thốt-Nốt

Ai có cần hỏi thăm đều chi thì gởi
thơ cho ông Võ-văn-Thơm, Colon à
Cánhơ mà thương nghi.

NAM-HÔNG-PHÁT KHÁCH-SANG

ĐƯỜNG BOULEVARD BONNARD, SỐ 106
Ngay Gare xe lửa Saigon-Gòvap chợ-Mới
Saigon

Bán rượu tây, và cho mướn phòng
ngủ, sạch sẽ và rộng rãi mát mẻ lắm, quý
ông, quý khách có đi Saigon xin dời gót
lại niệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lắm.

HUYNH-HUÈ-KÝ.

TAI NHÀ IN
Imprimerie de l'Ouest

CANTHOC

CÓ BẢN SÁCH

- | | | |
|--|-------|--|
| 1.— Kim-Túy-Tinh-Tùr, già là | 1\$20 | Grammaire Larive et Fleury Cours élémentaire |
| 2.—TRUYỀN KIỆNTÂM LIỆT NƯU
(Roman moderne) par M. Lê-
trung-Thu già là | 0\$30 | Grammaire Larive et Fleury Cours moyen |
| 3.—TRÒ CHƠI (fables de la Fon-
taine) par Trần-Kim già là . . . | 0\$50 | Grammaire Larive et Fleury 1 ^{re} année |
| 4.—TUAN TRA PHÁP LỄ (Sách
dạy hương chúc phu tá của quan
Biên-lý) par M. Võ-văn-Thơm già | 0\$20 | 19.— Grammaire Claude Augé
Cours préparatoire |
| 5.—LE BUFFLE (vol et recel de
buffles) moyen à prendre pour
essayer de le prévenir) par M. Võ-
văn-Thơm già là | 0\$30 | Grammaire Claude Augé
Cours élémentaire |
| 6.—Đồng Âm-tự-vị(có phu
nửng chữ không phải đồng âm
mà khó viết) già là | 0\$40 | Grammaire Claude Augé
Cours moyen |
| 7.—Đồng Âm-tự-vị(chữ langsa)
giá là | 0\$60 | Grammaire Claude Augé
Cours supérieur |
| 8.—Contes et légendes du pays
d'Annam, (don 0\$20 au profit de
la Saigonnaise-partitionnaire) par
M. Lê-van-Phát già là | 0\$40 | 20.—Géographie Foncin Alinot
» classique année préparatoire |
| 9.—Méthode de lecture illus-
trée par Boscq | 1\$40 | » Cours moyen |
| 10.—Méthode en Quoc-ngữ(par
Boscq) | 0\$80 | 21.—Lecture A l'Ecole par
Russier et Baudet |
| 11.—Lecture franco-anamite
(par Boscq) | 0\$50 | 22.— " Autour de l'Ecole
par Russier et Baudet |
| 12.—Leçon de choses (par Boscq) | 1\$00 | 23.—Premier livre de lecture G.
Bruno. |
| 13.—Morale pratique en quoc-
ngữ (par Boscq) | 0\$60 | 24.— Lecture Mironneau Cours
moyen |
| 14.—Morale pratique en fran-
çais (par Boscq) | 1.00 | Lecture Mironneau Cours
préparatoire |
| 15.—Notions d'hygiène (par
Boscq) | 1.00 | 25.— Mémento de poche |
| 16.—Arithmétique Bazenant
Cours élémentaire | 0.50 | 26.— Mémento Larousse |
| 17.—Arithmétique P. Leyssenne
Cours élémentaire | | 27.—Dictionnaire Fr.An ^e broché. |
| Arithmétique P. Leyssenne Année
Préparatoire | | 28.— " " relié. |
| | | 29.— Dictionnaire Gazier |
| | | 30.—Dictionnaire Armand Colies |
| | | 31.— " " Petit Larousse
illustré |
| | | 32.—Syllabaire A. B. C.(par Đỗ-
quang-Đầu |
| | | 33.—Recueil de Morale en quoc-
ngữ par Diệp-văn-Cuong |
| | | 34.—Cours de Morale par Ng-
Binh. |

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Dường kinh lấp—Cantho

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LA CHỦ TIỆM

Kính lời chò quí ông, quí thày rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻ trong túi kiểu có rộng trước kiểu lén không dặng, ruột bu không được lại khỏi ai rờ tay dor, ai muôn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp bằng đồng bảng trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-THỊ-NỮ

Kính Cáo

Thuốc điếu hiệu Globe (TRÁI BAT)

Có gói 10 điếu



Hút dễ ngọt, dễ đánh lâu, được không mộc, không mục.

Tại: Ông DENIS FRÈRES & Fils, für bán

Lu et approuve par la Société des Tabacs
Cantho, le 10/1/1919

Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sadec

Có báo xe máy mới và dù đồ phu
đi xe máy và sửa xe. Lành hấp mướt
dầu khí dâ (carbure) heo cuộc quan,
hòn, an, ẽ, kỳ yêu, Tân già, bá thô,
khăn den bằng nhiều tay và khăn bùng
tối hương hăng, bán mớ và bán lẻ và
ruột xe máy hiệu Michelin, giày bầm-đt
đó cờ đóng theo kiểu kín hờ. Quí ông
ở xa muôn mua đồ phu tuок xe máy,
tôi sảng lồng ký
lương mà két contre-Remboursement
nghĩa là đóng bac nhà hơ mà lành
đó và ỏi cho giá đồ phu tuok in sảng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix couran)

Trương-văn-Hanh.
Cần khai.

Phò cáo Đồng bang

Kè từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rây,
Lục-châu quân-tử, ơn dày
Mẫu-cẩn mua giúp, ngày nay thạch-hành,
Thạnh-nhàn dặng cữu hàng rông mở
Máy sấm thêm, thấy thư tin ròng,
Lành in chí thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-lao.]

Toa, sô, bộ, làm càng kỳ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chí sách đóng thi thời!
Lung da, lung bố, đê đời ít hư.
Sách in sắng, tình tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sở ký Đại nam.

Tuấn tra Pháp lè, dạy khám,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.
Thước, viết nghiên sắng dày đủ hạng.
Thiếu chí đâu giấy láng, mực người;
Chuốc trao, nào Phải nhường lời.

Sang chơi t chuyên xin mời các ông
Tay vật liệu, nay không dể dù,

Bồn quán nào dám phu ý ai,
Khó nhọc thử mấy chàng nài,
Miếng cho đẹp dạ. Quí-ngài là hơn.
An-Hà An Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.

Bồn kinh.