

NĂM THỨ BA.— SỐ 113

JEUDI 17 AVRIL 1919

# LE COURRIER DE L'OUEST

(ÉDITION EN QUOC-NGU')

EDITION QUOC-NGU'

## AN HÀ NHU'T BÁO

報 日 河 安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CỘI ĐÔNG-DƯƠNG:

BỒN CHỦ QUỐC NGŨ	
TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

BỒN CHỦ LANGSA

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00

BỒN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4,50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhựt trình xin viết thư  
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhựt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

## Cac nhà Annam

Hay nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mệt mỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, nhưng kẻ ấy sẽ nói cho mà biết TIỀM THUỐC PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bao chế y sanh, tại dãng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì báu ròng những thuốc nhứt hạng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng hơi, không khai náo thẩy người An nam tới mua mà bán mất hơn người Tây đâu:

NHỮNG TRƯỚC THAN HIỆU

### Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con minh sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

### SOLUTION Dr DÉEM

Trà bình nha phiến rất mau và không có phả đà

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**  
**DE MOLINIER**, tốt bức nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đỡ các chứng bệnh ho, lao tồn.

### PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE

Có bán các thứ thuốc đà kẽ tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác cùng hiệu nghiệm vậy.

### HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 60 000

Hàng này của Langsa và Annam hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một đều là tại Saigon có món chi, thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt. Cũng gởi hàng cho các xí-xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thi Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chơi thi rõ.

Có trữ báo:

Có Rượu rơm hiệu Stella  
bán trả Lãm ròng hàng nước miếng.  
lại khi lè, bán sỉ và cho lanh về  
tiền trước.

### LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bán hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì dầu xanh, đầu đồ

1 cây viết mực có gầm ngồi viết

Giá mỗi hộp là ... 0\$40

Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ  
ám, xin viết thư thương nghị.

Kinh cáo

## AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

### MỤC LỤC

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1.— Ái-nhơn như kỹ           | 6.— Luyện thuốc lam tài |
| 2.— Tiêu luận                | 7.— Lý tưởng            |
| 3.— Long-xuyên Nông-nghiệp   | 8.— Lịch chim cũ        |
| Tương-tế hội (tiếp theo)     |                         |
| 4.— Chữ riêng của các xe hơi | 9.— Thi tập             |
| trong mồi xú.                | 10.— Nam-kỳ Thời sự     |
| 5.— Công văn lược lục        | Giá-bạc, Giá-lúa        |

### Ai nhơn như kỹ

May rủi cho nhà nông sáu tỉnh, năm nay lợi hại bất đồng, miệt thì mùa màng khá trúng, có xí-xa cũng bị thất hụt bao, duy nhờ lúa giá cao, dầu có thất cũng đỡ bằng 2, 3 năm ngoái.

Nghỉ lại lúa mắc, điền chủ dân sự nói xài, bán ít lúa mà dù đóng thuế, mua vật liệu cần dùng; còn năm rồi bão nhiêu lúa chẳng dù xài, cho nên mùa trúng gặp lúa mát như trúng bột da, còn bình thường khác thê được trúng mùa, rồi thất bắc cũng gượng lại bình thường chẳng đáo đẽ như năm lúa rẽ.

Xét chinh, lúa cao giá nước giàu dân tảo phât; nhẹ tốn mua tạp vật của ngoại ban, đồ mát, lúa mát, bò đồng chẳng hại chi cho thái quá.

Nhưng có một điều này đáng cân thận lưu ý lo xa cho bạn hàng vì cuộc cơ sở bầu gân, biết ai được hảo tâm và an đức cứu vớt người tramped nơi biển khơi. Thương ôi! đời cũng có người vầy khác, thiện ác nang phản, biết mấy

tay tiền bão kỳ thần, ái nhơn như kỹ cũng có người cẩu cỗ, tẩm dân nghèo vô thốn thò, muốn sanh nhai làm phản tâ dien, thoán ống dien chủ nhơn huê còn có chòi trống, bằng sấp chốn vỉ lơi vi tiễn, cũng phải ráng cam tâm chịu vây.

Thảm cho nông già làm rỗi lúa, bê ra lúa mướn ruộng, lúa nở, cũng mua chịu các vật xay xài, lớp thi mướn tiếp công cắt gặt, ối thời, dong rào phủi tay, như săn vốn nhà còn té dư chúc ít để vải, ngại thuyền mướn lái mướn, lấy chí dành qua mùa khác, sự nhọc ấy rất đáng xết nghĩ kẻ trống cày, mới có cho người hái trái.

Xin lỗi, miá sâu cỏ dổi, lời tò chør tinh, thứ nhứt là mấy ông chủ điền Chà, Chèc, lần lán tới bón quoc với người Cao-mèn tuy cơ lúa phát già bán tốc chẳng chira, cơn tùng ngặt tâ dien tới vay lúa nuôi bừa làm mùa, họ nói hết lúa, có vay bạc múa cir mồi đồng ba già, cơ khô thời đồng bạc mua sao đầy giã lúa, lúc đời biết sao, giàu lại thêm giàu, nghèo tội nghèo đời, ráng chịu cho bão mắng, tuy nhà nước cấm không

cho ăn lời nặng là cớ ý thương dân, cầm thời cầm vây ngăn sao nỗi quyết kế của chủ cho vay, nhấp lợi làm bốn mươi cũng như xưa, chẳng phương nào tránh khỏi.

Năm rồi lúa thường giá thấp diễn chủ bón lỗ đẻ lúa cho vay, mà dân nghèo còn bị đói thay huống hồ năm nay qua tháng 7, tháng 8, tháng 9, tới đây cảnh tượng khổ của lương dân chứng đó chẳng biết khổ nào hơn nữa!

Người trông nhờ lương biên ông diễn chủ cùng hực phú gia, xin xót thương chưởng tộc nhà Nam, ra ân huệ trợ cơ cho người bần bạc, như có bón lúa xin dự trữ khé phèo nuôi giúp tá diễn của một ơn mười có thâu có xuất, tư trợ nhơn đoàn. Miếng bùa đói bằng gói khi no, đã biết lợi to, rất tội nghiệp cho người cơ cǎn, lưu truyền hậu tần, đê phước lành con cháu về sau, ai mà chẳng muốn sang giàu, song ba tő, tő nào phải chịu, khán quan đà dư biếu, tờ đầu dám khuyên đời, vì xót thương thò thò đổi lời, siêng lâu cùi trồng miễn nghĩ.

Số trang, Xuân-hoa  
Huỳnh-trung-Nghia

## Tiêu-Luận

Con người ở đời chẳng những là làm quan, ở dân cuộc đất, buôn ghe ván... vân, ai vui theo thú này mà còn nói làm chí; vậy còn lợi riêng, nhàn dưỡng thiên nhiên dảng khác, nếu như ai trùng khiếu thi mỗi người cứ tő vì nhi hache, thuận thời an mạng. Ấy là kẽ hươu chải theo đời. Phản bầy giờ các hóa vật lẩn

lẩn mờ mang văn minh tân phát. Nếu kẽ nồng phu không hết lòng cầu kiêm tận lực làm ăn, nồng vụ tân thời sao cho phũ phế.

Cuộc giặc nghèo đã biết là mạng tiền định rồi nhưng mà phải nhớ có ngứ có cầu: Từ cõ thành già qui kiêm cẩn, lại có cầu tận nhau lực mới tri thiều mặng.

Lời ngụ phu cuồn vong như vậy, nghỉ riêng cảng tương nhắc nhớ cho đời. thương thay người quê vúc, lúc nầy còn mang cự khô, người có trí kiêm thế làm ăn dặng chẳng nói làm chi, chờ như kẽ xuất thân nơi nhà thứ dân vi tiện, thì càng thiều thốn tư niên.

Và lại xứ Nam-kỳ đất còn nhiều phần phường trông dặng thi toan ăn, cho nên xio người đồng chí nồng trang dạy nhau hóa tập; bởi thấy từ Nam-kỳ khai sácg đến nay đà một trăm hai mươi mấy năm rồi mà chưa thấy có sách nào nghị luận việc trông trặc cho dít xát nên trông cày hàng ngày cho có trang kiến thức về việc lập vườn trông cây mà luận biện làm nên bón sách hẫu giúp ích cho nhau.

Cho nên tôi trước tỏ ý cảm người đồng quốc, sau kiểm chuyện nói lưu truyền cho người trông vào xét nét, lấy đó làm chừng, mỗi đời khôn tő, ấy là sự thiệt chẳng phải phô trương biết rộng xét ra nhiều trang từng thao dư 5 7 phần, song sợ câu Bất cang kỳ sự, nên không ai bày biện mà chớ.

Như trong người đồng chí hoặc kẻ đồng thời, mõm biện bác những obô sai sót, ấy là người tâm hảo, chđ thiều thêm vő, chđ sai sưa lại thì Ngu phu rất đợi ơn; mấy ai chung buôn thời thế, hoặn

tắc cọng ưa. Xin nhớ lại rõ nhơn truyền ngứ còn sơ sai sót huống chi là ngụ phu cam thiều trĩ.

## LUẬN VỀ VIỆC TRỒNG CÂY

### (2) CÁCH TRỒNG ĐẬU PHỘNG

Đậu phộng bay giờ dặng giá hơn thuở xưa nhiều, cách trồng đậu phộng không phải dại trồng đậu ghe bầu như thuở nay vây đâu.—

Đậu ghe bầu trồng đà khó mà không may sai cho bằng đậu phộng tào, sẽ chỉ ra sau đây: Khi mua đậu phộng tào về mà trồng thì trước hết phải cày đất giồng cho thiệt nhõ, đất cày nhõ rồi phải gánh nước tưới cho trước đất đó đi.— Đậu thì bỏ vào bao quăng xuống nước ngâm một đêm rồi đem lèo, rồi đập cho dập vỏ ra, tức thì đem rải theo d่าง cày, tay bóc vài theo d่าง cày, chon dá các đất cho khoả bằng mặt đất, đoạn khoả mặt bằng rồi, gánh nước tưới sơ sài trong ngày đầu, rồi bỏ vài ngày kể dò dùng tưới, sau tưới lại vài ba ngày — cách tưới như vậy: phải tưới sương cho yêm kéo nóng đất mà héo già đầu chớ chẳng nên tưới lê mè— khi ban đầu tưới ban ngày, chờ chừng 6, 7, ngày rồi trễ về sau chừng già đậu lên khỏi mặt đất thì tưới cứ sớm mai với cứ chiều; vì sợ trưa lội yê đầm đậu dài các cồn xốp động hư giá đậu dì, giữ tưới như vậy cho đến khi giá dận lớn bò ra khỏi hàng thì nấm ba bùa dưới tý, tưới cẩn chừng đợi cho đến khi đậu nén giày lá ra phủ hàng, chừng ấy thì lá giày ra phủ gốc che lấy gốc rễ, cũng đủ yêm mát cho nhau, dặng yêm mát rồi thì sẽ bò không cho đến

ba tháng đúng, thì nhổ giây mà bón hột.

Trồng như thế là nhọc mùa đầu, sau còn đậu lép đậu gỗ lộn dưới đất thì chừng tới mùa nó sẽ mọc lên.

Đậu phộng tào trồng 4 công ít nứa là 20, 30 tầu nghĩa là mười mấy giá dặng lời bằng nǎm, bảy, các thứ đậu kia, ấy là mùa nắng xen vớ mà trồng đất giồng như thế.

Nhưng vậy mà đất phải trở trũng mùa mưa khác, mùa nắng khác, cho nên mang mùa nắng, tới sa mưa giồng chđ đất đà trồng đậu phộng dùng trồng chí khác đê trồng bắp, thì nhẹ dung phau xới đất vì đất đà trở 1 lần trong 3, 4 tháng hảy còn xốp, mà lại rẽ đậu lá đậu vừa mục dụng làm phao cúng tốt. Hết bắp thì lèo giồng cho to mà trồng khoai tiêm, khoai ngà, khoai mờ, ..vân, vân....

(Sau sẽ luận tiếp)  
Thất-Bộ-Ký

## Long-xuyên Nông-nghiệp Tương-tê hội

(tiếp theo)  
Chủ-ngiàu thứ 5 và thứ 6 của bài đây là buộc chúng ta phải thí nghiệm những máy móc mới bày ra và nghề Nông và dạy biếu với nhau những điều chí cách thế nào, mà làm cho thạnh phát cái nghề Nông ấy. Chúng ta thật muốn vậy làm, song ngặt vì chúng ta chưa tắm được phuoug chí khai pha và trồng lúa ruộng rầy cho hòn cách thế đà làm xưa nay. Mới đây, có thơ quan Nguyễn-soái Nam-kỳ đê ngày 9 Décembre 1918, dạy ta

chọn người sai lên hội quán sở Cảnh-Nông Saigon đăng học hỏi việc lừa giăng và xin giăng các thứ lúa đem về thí nghiệm rồi dạy bao lại với nhau, chúng ta đã nhận định qua tháng tới đây sẽ sai người đi lo việc ấy.

4. Chúng ta có tinh năm nay, mỗi tuần lễ, sẽ in giá lúa gạo, cùng là các tin tức về nghề Nông dâng gửi cho hết thầy hội-viên tương lâm; lại chúng ta cũng có ý trù dò thô-sản như bắp, đậu, thuốc, mía v. v. đang bán sỉ cho bạn hàng cá-tinh nào không có đồ ấy, song chúng ta bây giờ còn đương kiểm mỗi hàng.

Các ông nghị đó coi, công việc của hội chúng ta còn nhiều là bức nào mà bởi trong năm rồi đây chúng ta mắc lỗ cho hội Nông-nghiệp ngân-hàng vận động mà hết ngày giờ lo cho kịp các đều công ích đó thôi.

Vậy tôi ước ao cho hội cai quản năm nay hết lòng lo cho thành tựu mày chung ấy, được vậy, thì lý nào những người chưa vào hội lại chẳng xin vào cho đông mà hưởng lợi.

Kể đây tôi xin biện bạch việc xuất phát của hội Nông-nghiệp tương-lẽ kể từ ngày 24 Mars đến ngày 31 Décembre 1918 cho các ông rõ.

### Số Thầu

Thầu tiên chung dặn của 92 người đứng lập hội, mỗi người đóng 1\$00=92\$ 00  
Thầu tiên chung dặn của 410  
người vô hội, sau khi hội thành  
lập, mỗi người đóng 1\$50.....615 00

Thầu tiên phụ cấp của quan  
chủ-tỉnh lấy tiền Công-nho của  
làng mà cho.....160 00

Cộng số thầu.....867\$ 00

### Số Xuất

Xuất tiên giúp quốc-trái trong  
năm 1919.....155\$00

Xuất tiên in 2.000 cuốn điều lệ  
của hội dâng phát cho hội viên... 206 95

Xuất tiên sờ phí trả cho mấy  
người hội-viên đi viếng nhà máy  
ông Gressier và tiền mua giấy  
mực, viết, bao thư, e-mail thư v. v. 131 19

Cộng số xuất là..... 493\$14  
Nếu trừ cho số thầu thì còn dư  
lại trong túi của hội là..... 373\$86

### Chữ riêng của các xe hơi trong mỗi xứ

Theo lời nghị ngày 2 Mars 1919 của  
Quan Toàn-quyền cõi Đông-Dương định  
về chữ riêng của các xe hơi trong mỗi  
xứ như sau đây:

**ĐIỀU THỨ NHẤT.**— Biểu thứ 9 trong lời  
nghị ngày 29 Septembre 1913 phải thêm  
vô như vầy:

Kể số biển xe hơi phải dính thêm một  
chữ trong mày chữ sau đây, để  
để biết xe hơi của mày có bộ tại xứ nào.

Như ở Bắc-kỳ (Tonkin) thì để chữ T.  
“ “ Trung-kỳ (Annam) “ “ A.  
“ “ Nam-kỳ (Cochinchine) “ “ C.  
“ “ Cao-manh (PhnomPenh) “ “ P.P.  
“ “ Lào (Laos) “ “ L.

**ĐIỀU THỨ HAI.**— Hạng trong 3 tháng  
kể từ ngày ấn hành lời nghị này thì mày  
chú có xe hơi đã đứng bộ rồi phải tuân y  
lời buộc trên đây.

**ĐIỀU THỨ BA.**— Các quan cai trị trong  
mỗi xứ, tùy lấy phận sự lãnh thi hành  
lời nghị này.

### Công văn lược lục

**VỊ LỜI NGHỊ QUAN QUYỀN NGUYỄN-SOAI  
NAM-KỲ NGAY 24 MARS 1919:**

Thầy Nguyễn-bưu-Tài, giáo thợ hạng tư  
tại Bến-trà tạm lãnh chức Giám-Đốc xem  
xét các trường sơ-học trong bốn tỉnh.

Thầy Lâm-quang-Hộ, thư ký học tập  
giúp việc tại Hà-tiên, đang phép đổi chỗ  
với thầy Dương-văn-Diệu thư ký học tập  
giúp việc tại Khám-lớn Saigon.

**VỊ LỜI NGHỊ QUAN QUYỀN NGUYỄN-SOAI  
NAM-KỲ NGAY 25 MARS 1919:**

Thầy Trịnh-khắc-Lợi giáo tập thi sai  
hạng nhứt tại Mỹ tho, đang phép đổi chỗ  
với thầy Trần-văn-Ngôn giáo tập thi sai  
hạng nhì ở Trà Vinh.

2 thầy: Phạm-văn-Nhiều và Phạm-viết  
Thần, có giấy tốt nghiệp sơ học Pháp-  
Việt, đang cấp bằng làm Thầy giám hộ  
bổ và thiên bổ di tùng quyền quan Chú  
tỉnh Sadec.

Thầy Trần-văn-Bồn có giấy tốt nghiệp  
sơ học Pháp Việt đang cấp bằng làm  
thầy giám hộ bổ và thiên bổ di tùng  
quyền quan Chú tỉnh Vĩnhlong.

**VỊ LỜI NGHỊ QUAN QUYỀN NGUYỄN-SOAI  
NAM-KỲ NGAY 27 MARS 1919.**

Thầy Nguyễn-văn-Nghĩa đang cấp  
bằng làm Thư-ký học tập tạm, sứ Tân-  
dảo và Giáo-nghiệm, thế cho thầy  
Nguyễn-văn-Lợi xin thôi.

Ông Nguyễn-văn-Phấn, Lương-Y hạng  
ba, hành sự tại Long-xuyên, thiên bổ di  
hành sự tại Sádec, thế cho ông Trần-  
văn-Minh đổi di chỗ khác.

Ông Nguyễn-văn-Bon, Lương-Y hạng ba  
hành sự tại nhà trù cuồn nhơn Biên-hòa,  
thiên bổ di hành sự tại Long-xuyên, thế

cho ông Nguyễn-văn-Phấn đổi di chỗ  
khác.

Ông Lâm-văn-Vinh, Lương-Y hạng ba  
hành sự tại Gia-dịnh, thiên bổ di hành  
sự tại nhà trù cuồn nhơn Biên-hòa, thế  
cho ông Nguyễn-văn-Bon đổi di chỗ khác

Ông Trần-văn-Minh, Lương-Y hạng ba,  
hành sự tại Sadec, thiên bổ di hành sự  
tại Viêt-Long, thế cho ông Hứa-chơn-  
Liêng đổi di chỗ khác.

Ông Hứa-chơn-Liêng, Lương-Y hạng ba  
bổ, hành sự tại Vinhlong, thiên bổ di  
hành sự tại Gia-dịnh, thế cho ông Lâm-  
văn-Vinh đổi di chỗ khác.

Ông Nguyễn-văn-Biöh, Lương-Y hạng  
tư, hành sự tại Tân-an, thiên bổ di hành  
sự tại Trà Vinh, thế cho ông Nguyễn-  
văn-Khai đổi di chỗ khác.

Ông Nguyễn-văn-Khai, Lương-Y hạng  
tư, hành sự tại Trà Vinh, thiên bổ di  
hành sự tại quận Hòn-quán (Thủ-dầu-  
một) thế cho ông Phạm-văn-Thuân  
đổi di chỗ khác.

Ông Phạm-văn-Thuân, Lương-Y hạng  
năm, hành sự tại quận Hòn-quán (Thủ-dầu-  
một) thiên bổ di hành sự tại Tân-an, thế  
cho ông Nguyễn-văn-Biöh đổi di chỗ khác

**VỊ LỜI NGHỊ QUAN QUYỀN NGUYỄN-SOAI  
NAM-KỲ NGAY 31 MARS 1919.**

Ông Nguyễn-văn-Vàn, Tri Huyện ubi  
hạng, hành sự tại Tòa-Bổ Hà-tiên tạm  
lãnh chức Phát-Lương trong bốn tỉnh  
khi vào mặt quan Phát-Lương thiết tho.

Thầy Nguyễn-dâng-Huê, thư ký thi sai  
hạng nhứt, hành sự tại Tòa-Bổ Chau-dốc  
thiên bổ di tùng quyền quan Quận-Lý  
định Hiệp-lý Nam-kỳ (tòa ubi)

**VỊ LỜI NGHỊ QUAN QUYỀN NGUYỄN-SOAI  
NAM-KỲ NGAY 1<sup>er</sup> AVRIL 1919**

Bài lời nghị ngày 27 mars 1919 về khoản thiền bộ ông Nguyễn-văn-Khai, Lương-Y di hành sự tại quận Hòn Quản. Ông Nguyễn-văn-Khai đê ở y chè cũ.

Ông Nguyễn-văn-Binh, Lương-Y hạng tư, khi trước bộ di hành sự tại Traviinh mà chưa đi, nay thiền bộ di hành sự tại Mytho thê cho ông Trần-văn-Huột Lương Y, đổi di chè khác.

Ông Trần-văn-Huột, Lương-Y hạng tam đang giúp việc tại Mytho, thiền bộ di hành sự tại quận Hòn Quản (Thủ-dầu-một) thê cho ông Phạm-văn-Thuần đổi di chè khác.

## Cung tặng Hoà thượng Huệ-Đặng về cách luyện Tam-tài-Cao

Vì bẩm khí quá suy của tè quyển, nên tôi hằng già tâm tìm kiếm nơi những cao đơn buồm tán của các danh giá, song dùng đã nhiều mà chưa thấy đều công hiệu. Có khi cũng gặp một ít giống thuốc lành, ngặt bởi vì giá cao nên không dùng cho phì.

Mới đây, nhâm bữa nhau du, tôi có đến chùa Thiên-Thái tại núi Dinh-Cò (Baria) một là xem cảnh chùa mới khánh thành của Huệ-Đặng hoà thượng sáng tạo, hai là mượn bước dũng làm mà giải muộn.

May thay, lúc vào phuong truong mà viếng hoà thượng tôi liền thấy nhiều báu cao được hồi ra mới hảng là Tam-Tài cao, chủ trị về các bệnh suy nhược như là: người khi bất diệu, lao tám lao lực, bệnh hậu huyết suy, cùng các

chứng khác nữa..... Tôi liền lấy một bình vòi cho trong nhà uống thử, thật chẳng bao lâu coi các chứng giảm lấn và trong mình cả thấy đều tráng kiện, còn phần tôi chẳng bịh uống vào sức lực tăng nhiều và coi càng ngày da thịt càng nở nán tươi nhuận. Thật đáng cho là Bảo-ngưu thanh-dược.

Nghĩ vì thuốc hay là một báu của đời nên tôi chẳng nài lời què kẽch biện sơ lược vào đây trước gọi là Tặng Huệ-Đặng hoà thượng là người có công luyện thuốc ấy sau điểm chỉ cho bạn đồng chưởng một đều hữu ích.

Và chẳng ngời chế thuốc ấy chẳng cần lời nhiều, một là có ý giúp đời, sau có lời chát định thì để mà làm của nhà chung cho chùa. Lại cách cao nấu thuốc rất kỹ cang và tinh khiết vì có một tay Hoà thượng coi sóc mà thôi, chờ đợi tăng chúng không dặng động đến. Mỗi chai một lít giá có mười đồng (10\$00) mà người lớn dùng dặng một tháng còn con nít thì hai ba tháng mới hết. Thật dũng mua để trong nhà mà dùng thường rất tốt. Mùi thuốc thơm tho diệu ngọt, chẳng phải dặng như thuốc cao thường vậy.

Tôi có nghe rằng Hoà-Thượng ngài có gởi cho bốn đạo nhiều tinh, có lẽ khi cũng nhiều người đã dùng rồi và biết sự thần hiệu thuốc ấy. Lại cách mua rất tiện cho kẻ ở xa vì Hoà-Thượng sáng lòng mà gởi contre remboursement cho nhà thơ (ng blasphème là khi thuốc đến thì minh đem tiền lại nhà thơ mà lành ra.)

Võ-đức-Vịnh

## Lý Tường

### "CAI NGHĨA CẠNH TRANH"

Loài người tự bối dời Hồng-Hoàng nào cho tới bây giờ, không có một ngày nào là ngày không cạnh tranh; lúc Giã-man thì cạnh tranh theo lối giã-man, kịp đến văn minh rồi cũng cạnh tranh theo lối văn minh vậy. Si với si cạnh tranh, nòng với nòng cạnh tranh, công với công cạnh tranh; thương với thương cạnh tranh; cứ cạnh tranh với nhau mãi, thì bao giờ mà dặng hường nhơn đạo đại-dông; bà hường vì kẻ trí người ngu, kẻ mạnh người yếu, làm sao mà ở chung với nhau cho dặng lâu dài; thiệt là cái vẫn đẽ rất khó cho các bậc điều đình trong xã hội.

Thiết tưởng cả trong thiên hạ mà chung nhau một nhà thì cũng không dặng; mà riêng nhau nhà cửa vợ chồng một ngày nào, thì ngày ấy là ngày phải cạnh tranh. Nghĩ trong thiên hạ không phải một người; mà mình muốn cho một mình mình sang, người lại muốn cho người sang, thì thành ra người với người phải cạnh tranh; thế giới cũng không phải một cái nhà của mình, mà mình muốn cho nhà mình giàu, người lại muốn cho nhà người giàu; vậy thì nhà với nhà phải cạnh tranh, trời đất cũng không phải một nước, nước mình còn có nước người, mà nước mình mình muốn cho giàu mạnh, người lại muốn cho nước người cũng giàu mạnh vậy thì nước với nước phải cạnh tranh. Vả lại trái đất không phải mỗi ngày rộng lớn đặng thêm nữa, mà loài người

một ngày một sanh ra đông nhiêu, vật liệu càng ngày càng kém hép, hoa trái thì theo mùa, ăn xài thì xa xỉ: lúc bấy giờ gió cạnh tranh lại càng thổi mạnh hơn nữa.

Có người bàn rằng: Trời sanh người và sanh vật, vật dù nuôi người; chỉ lu là, lo không đều chờ đừng lo không đà; thiết tưởng bấy giờ mà đêm bết miếng đất nước Annam ta từ ranh nước Tào cho tới mũi Cà-mau mà cắt ra, chia cho 25 triệu người Annam mỗi người một phần, như thế thì cái nghĩa cạnh tranh tưởng cũng còn chưa giứt đặng.

Huỳnh-kim-Phong.

## Thương mại học đường

Theo lời qui báo "Nam trung", thì hôm trước có mấy ông thức giả ở Saigon xin nhà nước hãy khai trường Thương Mại cho kiệt thời. Quan Nguyên Soái Nam-kỳ đáp rằng: Chánh Phủ muốn mở Thương mại học hiệu tại Saigon đã lâu; nhưng mà có hai trò xin nhập trường mà thôi, bởi có nên chưa khai trường được.

Ấy vậy: khuyên các trò em bấy mâu gởi đơn xin học cho chồng, chẳng nên giữ dữ. Các trò phải biết rằng: rất đỗi từ Nam-kỳ sang Pháp-quốc, tốn hao bạc ngàn tiền muôn, mà nhiều người biết thời thế còn vào trường buôn bán bèn Langsa mà học thay, Huống chi ta nay có sẵn chỗ cho mà tập làm giàu hơn khách trú, sao ta chẳng sờ sắng?

Các bảo chưng bấy lâu đã hao nhiêu

giấy mực, đã tôn nhiều công cảng, mà  
chỉ rõ cho đồng báu là rằng tại  
Ấn-nam ta không biết buôn bán, nên bao  
nhieu của cái đều về tay Cha, Chè  
tôn tàu. Tôi thường chẳng cần phải  
nói đồng dài nữa; nếu các trò em  
và cha mẹ ở nhà là người biết thương  
quê hương, hãy suy nghĩ lấy. Để cho  
người ta giài minh nghèo, để cho  
người ta khôn khéo, minh què-kèo, để  
người ta làm chủ minh làm tớ, có danh  
lòng đẹp da không?

Học cho nên một ông chủ nhà hàng;  
ay là làm chủ, làm giàu, làm khôn dò.

Trả-đơn: Đăng-văn-Chiểu

## Hịch chim cú

(CÚ KÈU DÙ MỌNG CÚ; XÔI THỊT QUÍ  
THÂN ÂN)

Trên Phụng-hoàng là chúa;  
Dưới vó tộc nhiêu loài.  
Hạt thù vị với mai;  
Hoành xuân quan cùng liêu.  
Tài Ưng-dương chẳng yếu; Chính  
Thương máu chảy trời cháy.

Chí Bằng-Cú rất ngay; phò Tống gao  
phơi trại đất.

Không-tước chẳng bẽ nháy mắt; giúp  
Đường-cao mà dũng dự thừa long.

Phi-ô không chồ dưng chồn; diêm  
Tào-Tháo sa cơ nui Xích-bích.

Mùi thoán vé leh; vững vàng trong  
cuộc ba dào;

Đầu gãy chạm Cưu; điêu-dở cho  
người già yếu.

Nghĩa sanh thành troi diệu; thương  
cho loại Tứ-nha.

Niềm huynh đệ dặng hòa; khen cho  
bầy Hồng-nhan.

Anh-võ tánh trời sáng-láng, vào cửa  
quyền ăn nói nết công khanh.

Hùng-kê dùng bực tài-danh, ra chiểu  
trâu ruột gan người Vương-Tá.

Nhỏ là Sa-sà người cõo dụng lấy lóng  
Mọn là Ma-hanh-manh người cõo yêu cái  
sát.

Khắp hết dòng, tây, nam, bắc; thiều  
cõi những loại chim linh.

Khôn-gừng túc, thực, phi, tinh; riêng  
giận một con chim cút.

Hình dung sù sụ; lồng lá bèo nhèo.  
Giống giống với chim heo; bà con  
cùng chim ực.

Tiếng tăm tục-tục, chợ quê ai cũng  
biết danh.

Hơi bám tanh-tanh, già trẻ người đều  
ghét mặt.

Đường quí thản là vì chánh trực; dung  
lâm chí những loại bất-tưởng.

Gầm thịt xôi là vật tẩm thường; hương  
lâm chí những đồ phi lê,

Lời thề tục ví chơi cung-lê; dung quí  
thảo nghe vậy nở cam.

Cát cho BẮNG:  
Đuối nó đi cho khỏi nước Nam, qua  
đất Mị theo bầy tiều-niều,

Đuối nó đi cho xa đất Việt; qua bên  
Xiêm làm bạn với kén-kêu.

Vậy mới anh linh, thiên thu huyết thưỷ  
Thiết rằng chánh trực, vạn cổ hương

yên.

Lương-văn-Thòng (lục).

## Lành giấy Quác-trái năm 1917.

Quan Chánh Tham-Biện Chủ  
tỉnh Cần-thơ truyền cho ai này  
trong bốn tỉnh hay rằng: kể từ  
ngày nay (7 Mars 1919) đến 31 Mai  
1919, tại kho bạc địa hạt có phát  
giấy Quác-trái thiệt thò năm 1917.

Vậy, người nào có biện vé giày  
quác-trái mà minh cho nhà nước  
vay hối năm 1917, hãy đem đèn tại  
kho địa hạt mà đổi lấy cái giày  
quác-trái thiệt thò cho kịp

Cần-thơ, le 7 Mars 1919.

Quan chánh chủ tinh,  
ký tên: Tholance

## Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn  
Thơm lập, gọi là "Võ-Văn học  
hiệu" đã khai từ hôm 4 Novem-  
bre 1918. Nay được 50 trò nam và  
nữ vào trường.

Thầy giáo cầm mǎn con nít học  
mau tân phát vò cùng.

Tiến học và ăn, ngủ phải đóng  
trước tin giả như vầy.

Học ngoài (không ăn ngủ) .... 4\$  
Học và ăn buổi trưa, ..... 7

Học và ăn ba buổi, ngủ  
tại trường ..... J2

Như ai dùng giấy Quác-trái mà  
dòng tiền trường cho con cháu  
học, thì Ông Độc học trường Võ-  
văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100  
francs thì kể là: ..... 16\$

Bùa I3 Juillet bài trường tới 15  
Août thì tựu, còn kỳ bài trường  
Tết thì cứ rảm tháng chạp bài,  
qua rảm tháng giêng thì tựu  
Bà con cõi bác ai có dịp đi Cần-thơ  
ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ  
au, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm điều gì, xin  
gởi thơ cho Ông Võ-văn-Thơm, thi  
lập tức có thơ trả lời

## Thi tập

ĐỜA VĂN BÀI "CHIỀU THƯƠNG PHU"

A. H. №107

Lắng xăng tơ chi đẻ trong màng,  
Cảm bẩy cho ai chưa gấp doan,  
Vâng tốt trong người nui Lệ-thủy,  
Ngoc lanh đợi bạn ở Còn-sang,  
Đảo yêu có thướ vây già-thất,  
Liêu-nhự chờ khi hiệp lù dảng,  
Lá đỗ châu lưu đέ tía nhạn,  
Kén người bắn sê phi tinh toan,

Ex maire: Nguyễn-bach-Qué  
Tân-bà, Bảo-trí (Bến-trì)

Kén khách đέ thi thấy cùng màng,  
Ước chừng Y-si khứng vây doan,  
Mai thơm đơn-quẩn trên đời báu,  
Uoi nặt chai đầu buồi chờ sang.

Kết thiêng người thấy vinh mây bạc,  
Nay voi mai vinh cực trăm dâng;  
Hoát hương dem song Trầm hương vị,  
Tự ý nơi người dạ liệu toao.

Y-SI Phan-tan-Mão.

..

Ước mong nho-sĩ có nêu mảng,  
Nào một nghê buôn mới phái doan,  
Thi phú tay xang dời gọi báu,  
Buôn neo gio lắc thế là sang,  
Lòng dù sán các xué-xang bước,  
Chèo bô giòng khơi diệu-dại dâng,  
Đám hối giải nhau trong bốn thú,  
Xin phân den tráng sẽ tình toan.

Cựu chánh bộ: Văn-hiệp-Khoa

..

Giám hối lòng có lè có mảng,  
Quí quyền xà-trưởng ướt vừa doan,  
Giày dài mộc truyện là dời báu,  
Tấm bánh dòn dày phái khách sang,  
Một thuở thanh nhàn tiên một thuở,  
Trầm dâng thương mài cực trăm dâng,  
Sao băng vô sự áo rói ngủ,  
Bốn lợi làm gì nhọc bụng toan.

Maire: Nguyễn-trọng-Thượng

..

Hết kén chồng buôn khác chặng mảng,  
Gầm coi nghiệp ấy rất nén gian,  
Xấu xa bảo chuộc đồ rằng báu,  
Hèn hạ trao đổi của gọi sang,  
Mặt nước chơn trời ngao ngáo thế,  
Đầu gành cuối bài đậm xa dâng,  
So bể chất-phát nào đâu có!  
Nghỉ lại nghê nồng đê liệu toan.

Nông gia: Lưu-ngọc-Chẩn

Chơn trời gốc biến đậm mờ mảng,  
Nhô si trót nghê ướt phái doan,  
Vội bước thang mây da-th chói rạng,  
Nương tay nhành quế thế hẳng sang  
Kết đưa người rước hơi rân ngô,  
Xuống ngựa lên xe tiếng dậy dâng,  
Thánh đạo chiên nghê hơn mây bạc,  
Quí, vinh hai chữ phi tình toan.

Chánh bộ: Trần-công-Lư

..

Ngọc trắng già cao cũng phái mảng;  
Xứng người xứng báu xứng nhơn doan  
Buôn lang lược đậm cùng sòng biếu;  
Chèo quế tách dời tột lanh sang.  
Phạm-Lái lắc đầu tìm bắt lối;  
Bất-Di nhởm gáy hối thăm dâng?  
Vợ chồng hiệp ý lời muôn vẹo;  
Báu lạ truyền dời, bời trước toan.

Le maire de Hiệp-An  
Đinh-viết-Thận

## Nam-kỳ thời sự

### Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 4f 85  
Đông-Dương..... 4 85

### Giá lúa

..

Từ 3\$ 30 cho đến 3\$ 40 một tạ, tùy  
theo thứ lúa.

..

### CÁNTHO

BỊ MẤT GIẤY CẨM ĐỒ.— Ngày 6 Avril  
1919, Hương Hảo X.... ở làng Phú-thứ

(Cántho) lợn trọng lượng 30 đồng bạc,  
trong túi áo thì để 2 cái giấy cầm đồ  
(giấy cầm 2 chiếc vàng), tinh dzeń tiệm mà  
chuộc 2 mỏ: đó ra. Đến nay, bời đông  
người, nên Hương Hảo X.... dưng đợi  
một hồi, chừng vò dễn mặt tên Tài-phú,  
Hương Hảo X.... xin chuộc đồ: niêng  
thì nói, tay thì mảng trong túi... mảng  
mảng.... kiêm.... úy.... mất rồi...  
nó đã thỉnh mặt hối nào đâu rồi mà....  
giận.....dân không dặng, Hương  
Hảo X.... vò Bót có: xin bát dưa nào  
móc túi đó.

Chờ phái Hương hảo X.... để 30  
đồng bạc trong túi chung với giấy cầm  
đồ thử coi...

..

### AI LẤY MỘC KÈM CỦA XÃ C....?

Ngày 7 Avril 1919, Xã C.... ở làng  
Hậu-Thạnh (Cántho) đến tinh hẩu việc  
quan, lên tiền lâu ăn uống. Vì trời nực  
lâm nên lúc dự tiệc Xã C... cởi áo dài  
ra lại gói cái mộc-kém trong áo dài mà  
để kẽ chỗ mình ngồi, (chắc ý). Khi ăn  
uống rồi Xã C.... nín ở uống nước, nhớ  
hút thuốc, nhớ ăn trầu, nhớ trà tiên dù  
cho chèc, nhớ mà đi xuống, còn cái áo  
dài gói mộc-kém để kẽ mình đó thì quên  
lửng...!.. mới là hại cho chờ! Ủa mà  
khá, khá là khá Xã C... quên không lâu;  
trước chừng nữa giờ đồng hồ, sực nhớ  
áo dài và mộc-kém... tốc chạy lên chỗ  
ngồi hối uầy... kiêm... mất tiêu....!  
Hồi chèc trong tiệm: chúng nó trả lời:  
không biết, vì đông người lùn xộn, biết  
ai lấy mà nói.

Xã C... giận ben vào quan xin đâm tờ  
cờ.

## LÊ-KHANH-TRINH *Geomètre-civil*

CANTHO

### LEVÉ DE PLANS *Délimitation et Bornage*

### EXPERTISES

## Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ  
*Cantho*

### Lãnh đat điện thô

### Phân ranh hạng

### Tương phản thô sàng

Công chuyên làm ký và mau lại giả nhẹ  
Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

## LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ, tại nà  
In Hậu-Giang Cán-thơ, có bán sách chữ  
quốc-âm dễ giúp cho Hương-chức có  
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiều  
yết thị lời truyền rao, của ông DƯNG-  
VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang,  
Cá-thơ, mà mua.

Kính cáo

# 記 善 曾 TĂNG-THIỆN-KÝ

DIT

TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction  
(Cantho-Ville)

Lãnh soái các công việc

— HỒ VÀ MỘC —

CẤU NHÀ—LÀM BÀNG BẢO—ĐỨC CỔNG BẰNG  
ĐÁ TRUNG—CIMENT—BÓNG CỦA LÁ SÁCH—CỦA  
LÒNG HỒ—VÂN HOA TÂY.Quyết làm au bén vững, tôi cứ lấy  
mực thành tinh làm đầu.

Các việc tôi lanh, thi tôi hết lòng lo  
lắng cho toàn vẹn, cho mực mảng,  
nhưng thợ của tôi đều là thợ lụa, rứt  
tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong  
chư quan tú, ai muốn mướn tôi làm  
việc chi thì khéo viết thư cho tôi,  
hay là dời gót đến nhà tôi: CHÂU-TUẦN  
CẨNTHƠ DƯỜNG SAINTENOY (cầu tàu lớn)  
NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN  
mà thương nghị—Còn về việc tờ giấy  
chi chằng hàng, nếu có dấu hiệu tôi  
mà không có chữ tôi ký vào, xin chư  
ông khai lưu ý rằng đó là không phải  
của tôi thật, vậy nên tôi chằng hê  
nhinh biết tôi từ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI

Cân-khai

## Hậu thanh

Giao tiếp thương mại hội  
CU LAO MÀY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mười ngàn tạ lúa (10000<sup>uls</sup>)  
Hòn mỗi phần là 30 tạ, hoặc muôn

hòn bạt tinh theo số lúa trên dây, vị nào  
muốn hòn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn.  
Tinh mang mùa lúa chia lời.

Cứu xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà  
lo đều ích lợi chung và mở rộng thương  
cho bạn minh mau nhẹ bước.

Như muôn hội đều chi trong việc hội  
xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tú chủ  
hội Thương-mại sẽ bồi am lập tức.

Thương xã hội cần khái.

## Một việc khá lắm

Có quan Giám Đốc Quesnel sảng lòng  
muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại  
Tháp mười (Mý tho) sở thứ nhứt được  
46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì  
được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là  
kinh Tông-dốc Lộc, kinh nầy xáng mới  
vét lại lợn lăm, bê ngan chừng 40 thước  
nên tiện bê chờ lúa ruộng lăm, và như  
muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã  
sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tót  
lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá  
chi nữa hết; lại sảng trong đất có mươi  
ba cát đìa, cá rất đại lợi. Có một sở đã  
khác kề cận với hai sở ruộng nói trên  
dây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu  
Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và  
có lẽ trong một ít lâu sẽ giao già bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc  
Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới  
15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi  
thư cho quan Giám đốc Quesnel tại  
Saigon, hay là gửi cho sở Nhựt Minh An-  
hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến  
xem bán đồ thì hiểu rõ.

## QUÂN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHÙ-NHƠN: LÊ TOAN

60, Rue de Canton, 60.—Cholon

Nguyên gốc hiệu QUÂN-BỨC-TẾ này khai sáng tại tỉnh Quản-Bóng-Trung-Huê  
đã dư mươi năm rồi, chuyên một nghề chế các thứ thuốc CAO ĐỘN, HOÀN  
TAN, có danh tiếng lâu đời, khắp nơi xa gần đều có dùng thuốc của tiệm tôi, thiệt là  
thần biếu hơn các nơi khác. Bởi vậy cho nên Bồ-Dược-Phòng chẳng bài tồn bao  
BẠC MUÔN sang qua NAM-VIỆT lập thêm một tiệm ngách tại CHOLON đường CAN-  
TON số 60, biệt hiệu gọi QUÂN-TÍN-KÝ có trữ bao các thứ thuốc rất nên thần  
biếu, cùng trong LỤC-CHÂU chư QUÂN-TÚ cũng thường có dùng ấy làm hay vô  
cùng, từng có gửi thư khen ngợi đăng vào các BAO-CHƯƠNG rõ ràng các thứ thuốc  
của tiệm tôi rất tốt hay hơn các nơi khác thập bội.

Nay BỒ-DƯỢC-PHÒNG chẳng dám tiết BẠC NGÀN mà in 50000 cuốn CATALOGUE  
để dành cho thân chủ, nếu chư QUI-KHACH muốn cần dùng, hãy viết thư cho  
tiệm tôi rõ, sảng lòng gửi cho không, như chư QUI-VỊ gấp lúc muốn cần dùng  
thuốc nào hoặc nói chứng bệnh của mình, thì tiệm tôi cũng vui lòng tùy ý mà gửi  
cách CONTRE REMBOURSEMENT (Nghĩa là đem tiền đến nhà thơ mà lãnh thuốc  
Như chư QUI-KHACH ở tại SAIGON thì hãy đến nhà M. THAI-KỲ-SƠN số 23 đường  
PELLERIN hỏi thăm mà mua thì tiện hơn.

QUÂN-TÍN-KÝ KINH CAO

## Cung tụng Minh-Y

A Monsieur QUÂN-TÍN-KÝ

60, RUE DE CANTON, 60.—CHOLON

Kể từ một tháng nay cho đến nay  
cho tôi mày thứ thuốc, doy có một thứ “VẬN ỦNG-BỨC TẾ ĐỘN” tôi đã dùng  
thứ thiệt là thương phẩm, mới rõ đời Văn-Minh nầy thấy thuốc học đến bực  
càng ngày càng thêm sự hay, cho nên tôi dám chắc thứ thuốc của ông đây hay  
hơn trong cả và hoàn cầu, thuốc dùng đến liền thấy hiệu nghiệm, bởi sicc học  
hay mà chế nên phương thuốc này đặt tên là VẬN ỦNG BỨC TẾ ĐỘN nầy là phải  
lâm, bởi có lòng quan tể trong thiên hạ, tôi càng dùng càng mến lại nhớ tôi cầu:  
NGÀ DIỆU HẸU ĐƠN QUAN TÍNH PHÙ, DỤNG THỜI HƯỜNG DÀI THỌ DÀN, vậy,  
nên tôi kính tụng ân đức của ngài nơi đây cho bạn đồng hàng tôi rõ mà dùng.

Khải-dịnh Mẫu-agù mai ngoặt thương cang  
Dieng-khánh bì chúc trung ba

Huynh-châu-Tich kinh thơ

# VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

## RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bản Được Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bản Liệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-tinh; nên bón Hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhưng Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau đây: Vâ có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lầm, hiện là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hê uống vò nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bản hiệu thì bón hiệu sắng lòng gởi thuốc lại lập tức.

### TRANG CẨM PHÒNG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thường hàng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất oai thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, té tay té chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng độc di đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là bản thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sauh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

### CƯỜNG CHƯƠNG BỔ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rặt ròng những thuốc tốt thường đặng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc đực quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rối-Cử, đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tứ chi mỏi mệt, đờn bà dương kinh không dung, bạch đái xích-dái đờn bà sanh đẻ yếu đuối da mặt mệt vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư hịnh tổn thấy đều dùng đặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hê uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ có trừ không lỗi.

### BẮ BỒ-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đài, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhớ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người linh thần hoan hởi, chẳng biết thèm ăn, tứ chi rũ liệt, lỗ tai lung bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư

Bản được phòng hàng da tâm chủ ý, tiêm Phương kia thế nô hết sức mới chế ra đặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hê am hứ thì bỏ âm, dương hứ thì bỏ dương, chẳng luận trê già, đờn ông đờn bà, người nào khí hứ huyết bạc, thận huy kém hao, hê uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con sống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

### HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hê uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Đau trong xương, tứ chi rũ liệt, di bước không vững, da vàng, chớn thường khí hứ huyết trệ, nhức đầu phong, các chứng thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kè trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dể thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hê uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khỏi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

### THÔNG-TRI-MAO-KÊ-TƯỚU

#### RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho cản, ấy là một thứ thuốc bi truyền tinh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn như đau lưng, nhức tay, mỏi chân, đau trong xương, hay đực gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng mình, hay là tay chưng bài hoái. Các chứng ấy hê uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nhiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huè Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư Quý khách ai muốn dùng thứ thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhau để hiệu Trung-Huè Được-Phòng thì chẳng lầm đổ giao mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư đê chỗ ở cho ký lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi túc thì, xin Quý khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÈ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

## NHÀ IN NGÁNH TẠI BAC-LIEU

Kinh tó cùng Chư quí vị

Ấn quán An-hà dựng nèo tại lnh thành Cán-thơ, xǎn bǎn dà gǎn hai oǎm. Thậm cảm ơn dày của Lục-châu quân-tử, sảng lòng cỗ-cập, ngày nay mới thấy cuộc thạnh hành dắc-lộ như vầy. Bón-Quán chẳng ngớt lo lường, hằng tìm tôi tiể chỉ cho Chư quí vị dặng vui lòng tinh-cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Đã vậy mà chớ, còn một nỗi lo cho chư vị ở xa tinh thành các nơi, nhứt là nhằm đường vân-lai trác-trở, mỗi khi muốn mua chác vật chi nời bón-quán, phải nhọc-lòng, cực-trí mà đợi chờ, nhiều khi ý không dặng toai mẩy là vì: in, thì không tận mặt mà dặn dò, còn mua, thì không chàng chường mà lựa chọn. Ấy vậy bón-quán, nghĩ dặng phřong nẩy, ác là lường toàn kỵ mỷ: Lá thỉnh thoảng dày, mỗi chốn tinh thành, sẽ có một tiệm-ngánh. Còn hiện bày giờ dày, trước hết thi Bón-Quán dã dọn tại Bạc-liêu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vừa an bài: Hiệu là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac-Lieu*, ở đường phiá sau nhà chợ; cây có thấy LÈ-HỮU-NÊN, Quản lý nhà hàng ngách Hậu-Giang Dương Hành, Quản-thủ. Xin thỉnh Chư Quí Vị nhơn khi nào rảnh vui chọn bước đến đó xem chơi. Tiệm hán dù dà vẫn phòng tú hứo, tonyen, sách của học trò và lanh in các món theo kim thời: như danh thiếp, thiệp bôn, thiệp tang, cùng đồ nhô nhích thì sảng có Ăn-công & đó thi hành trong giây phút.

Cũng có đóng sách, cũng in đồ lớn như bộ, số, thơ, truyện, khắc con dấu dà kiều, công việc làm mao và khéo mà giá tìn vừa phải thì thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Séc-

trầnz cũng sẽ có dựng một tiệm như vầy nữa.

Cái xin Liéc-vi niêm tinh mà giúp bạn đồng-bang cho nên việc, sao ấy tặc-ghi ngàn thuỷ.

An-hà An-quán.  
Kinh-cáo

## BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chịu; một phần mặc

1465 nǎn ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Ptú, nguyên là làng Thạnh-hòa trung-nhì (Long-xuyên)

TỈNH BẠCH-GIA	Đất của	Đất	Rượu, Rhum
3.630.00	T. H. DEJEAN Nay về của ông	ông DE LA BÂTIE Võ-v.-Thom	HIEU
1.859	00	Tỉnh Cần-thơ Kinh Thốt-Nốt	"STELLA"
c. s.			

Đất của NGUYỄN QUÂN-DIỆP

Ai có cần hỏi thăm đều chí thi gởi thư cho ông Võ-văn-Thom, Colon à Cán-thơ mà thương nghi.

## NAM-HỒNG-PHÁT

### KHÁCH-SANG

ở DƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106  
Ngan Gare xe lửa Saigon-Gòvap chợ-Mới  
Saigon

Bán rượu tay, và cho mướn phòng ngủ, sạch sẽ và rộng rãi mát mẻ lâm, qui ống, qui khách có di Saigon xin dời gót lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lâm.

HUỲNH-HUÈ-KÝ.

## MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU

ở đường Tarc, số 16

Ngang nhà MOTSET, Saigon

Kinh cáo cùng quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cầm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun hằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Một bia chạm bản đá cầm thạch.

Có thư họa chơn dung nhám hình người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chí than, họa biến liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chausures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU cản khâ

Rượu, Rhum

HIEU

## "STELLA"

Hàng "SOCIÉTÉ ANONYME DES SUCRES ET RHUMS DE CANTHO" mới lập tại Cán-thơ, dùng tinh ròng nước mia trồng trong bạt mà đặt ra rượu nẩy.

Nước trong chàng kèm các thứ Rhum thiên hạ dụng xưa nay, còn bê ngon, ngọt, nên thuốc thì hắng thật chàng thử nào bằng. Mỗi thon càng diệu-dáng vì là nhở hơi mia; khi vị của rượu ấy nói chàng cùng, có nêm rồi mới rõ.

Xin chư quí khách hãy mua mà dùng, thử dặng mường cho bón-quốc ngày nay dặng uột nhà ky-nghệ, khéo lấy đồ thô-sáng mà làm nên việc.

Nhà hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'Ouest Cantho, và nhà G. O. ngách tại Sóc-trăng, và Bạc-liêu đều có trú. Giá thiệt rẻ lắm.

vé 1 litre ..... 1.50

1 góc ba litre .... 0.50

Chư quí vị muốn mua xin gởi mua nơi các tiệm kề tên trên, đó bay là gởi cho Monsieur Albert Viviès Trạng-sư tại Cán-thơ.

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

### HIỆU TÂN-PHUỐC

Đường kinh lấp—Cantho

### NGUYỄN-THỊ-NỮ

LA CHỦ TIỆM

Kinh lời cho quý Ông, quý Thưa Tò, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng bán bột tốt có danh tại Saigon. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đẽ trong tủ kiển có rộng nước kiển lên không dặng, ruồi bu không được lại khỏi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

Xin có lòng chiểu cố giúp bang đồng bang trong cuộc thương mại.

NGUYỄN-THỊ-NỮ

Kinh Cáo

## PIERRE PHAN-VAN-VAN

### DIT VANG

#### Geometre Civil

Longxuyên—Chaudoc—Sadec

#### ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

#### EXPERTISES

## Ong Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LY NGOAI NGHACH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

lành đạt diên thò,

Phân giải hạng,

Tương phản thô sàng,

Công chuyên làm kỹ

cang và tin giả nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị.

## HOTEL DES ALLIÉS

CANTHO

### Chambres meublées

Produits Pharmaceutiques,  
vins de 1<sup>re</sup> marque  
Liqueurs, diverses nouveautés  
et consommation.

KHÁNH-VÂN-LẦU KHÁCH-SOAN

Chủ sires

NGUYỄN-VĂN-TÚ\* DIT LÈ-ÀN

Ngay cầu tàu tây  
đường Saintenoy—Cantho.

### PHÒNG NGỦ

Sạch sẽ— có đèn khí,  
bán thuốc tây uống,  
bán lè rượu tây, nón, dày tây  
và vật thực đủ thứ  
Chỗ đáng tin cậy.

## Thuốc điếu hiệu Globe

(TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Hút dễ dàng, dễ dàng lâu được  
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS FRERES có rủi ba

Cantho.— Imp. de l'Ouest

Có gói 20 điếu



## TIỆM

### Trương-văn-Hanh

sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ  
tùng xe máy và sửa xe. Lành hắp mướn  
đèn khí đá (carbure) heo cuộc quan,  
hòn, an, ế, kỳ yên, Tân già, hạ thô,  
khăn đèn bằng nồi lò và khao bùng  
tốt hương hăng, bao mờ và bán lè vỏ  
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàm-ét  
dù cờ đóng theo kiểu kim hời. Quai ông  
ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy,  
thi gởi thư cho tôi. Tôi sáng lòng kỵ  
lưỡng mà gởi contre-Remboursement  
nghĩa là đóng bắc nhà hơ mà lành dỗ  
và ối cho giá đồ phụ tùng in sắng bằng  
chữ quốc-ngữ (Prix couran).

Trương-văn-Hanh.

Cầu khải.

## Phò cáo Đồng bang

Ké từ buồ An-Hà An-quán,  
Tại Cà-nhô, tạo sáng đèn rày,  
Lục-châu quân-tử, ơn dày  
Mão-cần mua giúp, ngày nay thanh-hành,  
Thanh-nhanh dặng cửa hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,  
Lành in chi thay đẹp xong,  
Truyền, thư, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
(thiệp-tan).

Toa, sô, bộ, làm càng kỵ lưỡng,  
Chắc lại bền chằng nhurement của người  
Nói chi sách đóng thì thời!  
Lưng da, lưng bố, đê đời ít hờ.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,  
Tự-diễn cùng Sở ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lè, dạy kham,  
Cách thi hành áo, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dày dỗ hạng.  
Thiếu chi đâu giấy láng, mực ngồi;

Chuốc trao, nào Phải những lời.  
Sang chơi t chuyên xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dù,  
Bốn quán nào dám phu ý ai,

Khó nhọc thử mấy chằng nài,  
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

Quán Bd Saintenoy Cáp-tho.

Trần-Đắc-Nghi-Đi-

nhau, Cầu khải

1919

Trần-Đắc-Nghi-Đi-

nhau, Cầu khải