

NĂM THỨ BA.—số 112

JEUDI 10 AVRIL 1919

LE COURRIER DE L'OUEST

(ÉDITION EN QUOC-NGU')

DEPOT LÉGAL

AN HÀ NHU'T BÁO

報 日 河 安

MỘT TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CỜI ĐÓNG-DÙNG	
BỒN CHỮ QUỐC NGŨ	
TRỌN NAM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BẢN LẺ MỘI SỐ.....	0. 15

BỒN CHỮ LANGSA	
TRỌN NAM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2 00
BỒN QUỐC-NGŨ VÀ LANG SA	
TRỌN NAM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4.50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhặt trình xin viết thư
cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhặt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dũng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lão cung là ông già bà cả, nhưng kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI, cửa hàng bao chế y-sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lắm, vì bán rộng những thuốc nhất hạng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại già ban thi cùng với, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hồn người Tây đầu.

NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dòn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bức nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lai uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc dà kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác
cùng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 60000

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đều là tại Saigon có món chi,
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thì rõ.

Có trữ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Lâm rồng hàng nước miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho hành về
lại khi trả tiền trước.

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bán
hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu
là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có kèm ngòi viết

Giá mỗi hộp là 0\$40

Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ
ám, xin viết thư thương nghị.

Kính cáo

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---|--|
| 1.— Thật là anh hùng
2.— Long-xuyên Nông-nghiệp
3.— Được vào bộ theo dân Langsa
4.— Như vầy ta có hồ chăng ? | 5.— 120 chiến sĩ về đến Cần-thơ
6.— Thi tập
7.— Nam-kỳ Thời sự
Giá-bạc, Giá-lúa |
|---|--|

Thật là anh hùng

De la Cochinchine Libérale

Thuở xưa, khi vua nước Prusse, đã
thắng trận là năm 1870, tuy là hung
sùng, song đã đem lòng kính trọng sự
gan đam kè thất trận. Vậy nay ta xin lập
lại tiếng ngợi khen ấy: Thật là anh hùng!
mà cảm cảnh những người đã làm cho
ta đất thắng.

Trong muôn binh các nước đã tranh
đấu, hẳn cho sự công bình đang khởi
hoàn, lính Annam ta tuy là một đạo binh
nhỏ, song cũng tất lính giúp cho toàn
hảo, nên Mẫu-quốc sẽ độ công lao, chẳng
kể quên dặng.

Binh sĩ 3^e Bataillon indochinois, cùng
các đạo binh khác bên Pháp-quốc, đều
làm cho ta khâm phục cùng cảm ơn, vì
đã chịu khó nhọc lao khổ mấy năm
trời. Rày những kẻ đã khai chiến, là
đứng anh tài hay là người gan đam trở
về cõi hương, thấy được sự thanh nhàn
khỏi ái ngại Allemand làm khổ khắc, ấy
là sự vui mừng mà chớ.

Lại binh sĩ đất nước ta, đã thay mặt
quê hương trong cuộc hôn chiến làm
cho thêm rạng danh, theo lời bao khen
của tướng quân Franchet d'Esperey và
của các tướng khác. Nay ta chúc mừng
cho những kẻ còn sống. Nhứt thiết ta
phải ngợi khen những người tử trận,
nằm ngủ đất đời đời, noi quê người!
Biết ai đoái hoài? Chẳng được hưởng
mùi hương khói, cùng chẳng được cho
mẹ lành và vợ thảo than khóc cho ấm
mồ. Như giọt nước trong sông ca, sự
chết những kẻ ấy hòa nhập với sự chết
muôn vàn người khác bên Phương Tây
(Europe). Song những kẻ ấy dựng sự
sống như vậy, chẳng phải là vô ích đâu,
vì có nhờ đó cho nên vua allemand
Guillaume II, mới thất quốc, cùng các
dân thế gian, khỏi bị hại, bởi gươm bén
và thuốc súng khô, của người.

Rày vợ con, già dạo, cùng quê hương
những kẻ tử trận, được an nhàn thời
thạnh. Kè tin đạo Chúa, thì tin chắc hồn
những kẻ lẽ ле mình như vậy, được an
hương trên cõi họ. Còn những người

giữ đạo Phật, thì cũng dặng bài vị trên bàn thờ, mà cõi niêm hồn như vậy. Ta nguyện xin cho sự thái bình ta đương hưởng bây giờ, làm cho cõi nhục kẽ từ trần được thanh nhàn.

Nhà nước đã hiệp cùng dân sự và các hội, mà trọng dãi các chiến sĩ mới về cõi hương. Sáu cuối vui chơi sang trọng như vậy, thì chỉ chịu theo lòng vui mừng các hàng thứ dân mà chờ. Song mọi đều ấy chẳng lè cảm là phi lòng cảm cảnh những người đã ra công như vậy đâu.

Xin Quốc-Pháp tư trợ trong lúc túng ngặt lúe binh sỉ mới trừ hồi, về trong gia thất. Phân nhiều hơn, có lè nơi binh lính hết thảy, chẳng có ai có diện đất, già sán chi. Nên tay những người ấy cầm khi giải bấy lâu, đã mòn mõi, rày trở về, chưa có thể mà làm việc sanh tại được. Xin Nhà nước hãi hà, giúp liền cùng vật thực, trong lúc ban đầu là lúc túng ngặt.

Quan Thượng bộ Simon đã hứa sẽ phát tiền cho những linh trừ hồi. Nếu chưa nghị định kiệp, xin Nhà nước lấy tiền công nho, hay là tiền địa hạt, mà phụ trợ, cho đến khi Quốc-Pháp nghị tiền hứa trước sau sẽ trừ lại. Bởi trong lúc bãi binh qui dién, thi hiềm khó hơn hết, nên phải phòng giúp đỡ trong cơn ấy, thì là mới toàn hảo sự báo ơn đáp nghĩa.

Nếu quan trên lo lán tần tình cho binh sĩ thế ấy, mà có người nào đem lòng hung hoang phản tặc, át sẽ bị quở trách cùng sửa phạt nặng nề chẳng sai, vì trong Quốc-pháp chẳng có điều nào trọng

vọng hơn là sự thứ tự và thanh tịnh an nhàn.

Ấy vậy chẳng lè Nhà-nước phải tung trọng quá lè hay là tờ ra lòng người lạnh bội bạc. Hai đều thời quá cũng như bất cập. Phải giữ mục trung dung vừa phải mà thôi.

Nên ta xin Nhà-nước đoái công ơn mà cho những người công trận nhiều được vào hàng dân Langsa, hoặc chuẩn thuận thân cho mọi người lính hết, hay là để dành việc làm, trong Nhà-nước cho những người có chữ nghĩa và đáng phụ giúp. Nếu làm ngơ đi, át là thất lễ công bình, mà chẳng ích cho danh tiếng, hay là quyền thế Mẫu-quốc.

Ta trong cậy Nhà-nước nhậm lời chẳng sai.

BẠCH-VĂN-THAM

(Rút dịch trong nhật báo *Cochinchine Libérale*)

Long-xuyên Nông-nghiệp Tương-tê hội

(tiếp theo)

Một việc ây là:

1. Theo lệ luật của hội, thì chúng ta phải lo cất vựa lúa nơi các hội nghành dặng cho hội viên có chỗ gởi lúa hằng vay bạc của hội mà xài dờ, chờ lúc lún có giá sẽ bán cho khôi lỗ lá. Song chúng ta nghĩ vì một là việc cất vựa lúa tốn phí nhiều lám, hội không có vốn cho dù; hai là e cho ít người dién chủ chịu thất công và tổn kém đem lúa đến đó mà gởi ba là e nhiều sự thất hụt và ít người

chịu khó mà coi sóc sự đem lúa ra vào bón là chúng ta đã thấy hội Nông-nghiệp Mỹ tho đã có cất vựa lúa mà coi không thành phát cho lâm, nên chúng ta chẳng thửng làm đó vậy. Nhưng mà không caug khi có luật ngày 3 Avril 1906 định về canh văn khế khoán (Warract agricole) đã ban hành rồi trong cối Đồng-Dương. Nếu trong năm nay chúng ta lo thi hành luật ấy được thi càng hay càng tiện hơn là việc cất vựa cho hội viên gởi lúa vì chiếu theo luật ấy thì lúa nhà ai nấy đẻ, mà hội viên cũng được thế chưng lúa ấy dặng vay bạc của hội vậy, song người tvay phải canh giữ lúa ấy nêu có thất bát không cùa dù bán mà trả tiền vay cho hội, thì phải bị giải đến tòa làm tội sang doạ.

2.— Chúng ta nghĩ vì đâu cho chúng ta có trữ lúa gạo cho nhiêu ấy, mới bán cho ai? bất quá chúng ta đợi giá cao một chút rồi cũng bán cho nhà máy người di-quốc tại Chợ-lớn mà thôi. Vì như mấy cầu nhà máy hiệp ý với nhau mà kéo nài giá cả với ta, thì thường chúng ta cũng khó mà kiếm được giá cao lám. Quan chủ tinh Le Bret cũng đồng ý kiến đó, ngài dạy chúng ta lo việc hùa hiệp mà cùa nhà máy để xay lúa của hội viên ngài khuyên chúng ta di xem nhà máy xay lúa của ông Gressier lập tại quận Pau-lộc tỉnh Sóc-trang. Bởi vậy trong kỳ hội ngày 8 September 1918, hội cai quản có định cho ít người hội viên theo quan chủ tinh Le Bret di viếng nhà máy xay của ông Gressier. Nhà máy ấy giá tiền cát trước 90.000\$ dù sicc xay mỗi ngày trên bảy chục tấn lúa. Hồi ra thì lúa xay rồi đó gởi bán tại Saigon, Cholon cho người đại thương Langsa, chứ chẳng dù chịu giá bán luôn cho ngoại quốc như mấy nhà máy xay tại Cholon vậy. Đường ấy vì dầu chúng ta có ra sicc lập một cái nhà máy như vậy nữa, thì thường cũng không sicc xay hết lúa trong tỉnh Long-

xuyên lại cũng chưa ác bán gạo cho được giá nữa. Bởi vậy chúng ta còn đương trú ngã và ý muốn hiệp lực với hội Nông-nghiệp tỉnh Bạc-liêu, Sóc-trang, Cantho và Châu-đốc dặng chúng lập dồi ba cái nhà máy lớn tại miêng Hậu-giang này mà xay lúa hết thảy của hội-viên rồi chịu giá bán gạo thẳng cho ngoại-quốc, làm như vậy được thì chúng ta mới tránh khỏi tay Khách-trú chen vào thủ lợi. Song nghĩ vi việc ấy là một việc rất to tác lâm, và là một việc rất quan hệ cho quê-hương ta, muốn kiếm cho được tư-bảo và nhứt là kiếm cho có đủ người tri thức mà điều đình chẳng phải là dễ, cho nên chúng ta hãy còn lo liêu lâm.

(Sau sẽ tiếp theo)

Được vào bộ theo dân Langsa

(Naturalisation française)

Mới hay tin rằng có chi-dụ của Đức Giám-Quốc Đại-Pháp gửi qua cho mấy ông kề tên dưới đây được vào theo bộ dân Langsa:

Chi-dụ ngày 31 Octobre 1918,
Ông Liêu-Sanh-Hầu và lịnh Phu nhơn,
cựu quân Bat Hội-Dốc, dương kim
Biển-Chu tại Long-xuyên,

Chi-dụ ngày 6 Décembre 1918
Ông Nguyễn-hữu-Thúc diên-chú tại Cantho.

Ông Nguyễn-linh-Bản (Jacques Thang phán sở Biển-tín),

Ông Nguyễn-văn-Văn Tri-Huyền tại Hà-niên,

Ông Huỳnh-dinh-Triu Đúc-học trường
dạy về tại Gia-dinh,

Ông Lê-vân-Giỏi (Auguste) Giáo-sư Jo
Mỹ-tho,

Bản quán lấy làm bản hạnh kinh tö
đôi lời mừng cho mấy ông trên đây từ
rày danh phận rạng chói đường gương.

Nhứt là ông Nguyễn-hữu-Thức, Bản
quán rõ biết ngài sinh trưởng tại Hòa
khánh (Sadec), ngài tạo già sảng tại
Cantho trên 20 năm rồi lại là một vị học
thức huân toàn, ngôn từ bậc thiệp, tánh
hạnh thuần lương, trước ngài có làm
Giáo-sư, sau qua ngạch Thơ-ký Soái-Phū
Na-nh-ký. Mấy năm rồi đây, vì việc nhà
rằng buộc nên ngài xin từ chức dặng
chuyên lo nông nghiệp. Dương lúc bấy
giờ ngài làm Poô Đông-Lý Hội Cantho
ngang Trong-tế ngân hàng tại Cantho.

Bản quán hết lòng mừng cho ngài,
dặng vây mới là xứng danh xứng phận.

A. H. N. B.

Như vầy ta có hò chăng??

Nhứt báo "Nông-cổ mìn-dàm" số 101
ngày 27 Février 1919 có bài "Đã bị ép
rồi bị ép nữa" bài ấy nói về nguồn lợi
lúa gạo và có phản-nào Chánh-phủ sao
định số phái-viên Annam ít hơn phái
viên khách-trú. Ít ngày sau, sự phản-nào
ấy thấu đến tai Chánh-Phủ nên Chánh-
Phủ đã định chánh lại rằng: Trong số 2
người khách-trú dự Hội xuất cảng lúa
gạo đó, 1 người thì thay mặt cho khách-trú,
còn 1 người thì làm thông ngôn
tiếng khách-trú. Nói vậy hay vậy, nay
đọc bài nghịch luận của "Huê-kiêu nhứt
báo" là một nhứt báo của khách-trú ở
Chợ-lớn ra phản đối với bài luận của
"Nông-cổ mìn-dàm". Vậy tôi xin hành
bài phản đối của "Huê-kiêu nhứt Báo"
vào đây cho Đồng-bang ta xem rõ những
lời của khách-trú bị bạc khi thị Annam
ta là đường nào...!!

Tờ Huê-kiêu Nhứt-Báo nói rằng:

"Bản báo xét cả lời luận của tờ báo
"Nông-cổ mìn-Dàm" trước đó: Toàn
phát nơi tam lý hép hồi, những việc cả
"thiên-hạ, minh cháng biết suy xét lấy
"minh mà đê di ganh gò người, bày
"những lời có xứng đáng gì đâu! Luôn
"làm cho hàng thíc-gia cười vây sấp ý
"lập lời đường ấy, thì có khác gì chưa
"tinh bẩn vào đâu mà buôn bồng mũi tên
"đi phure. Đó, có phải là minh chọc lấy
"sự buôn giận cho minh cháng? Vậy tôi
"phải lấy một dâu ngay chính mà ngô
"lại cùng:

"Hiện nay người Annam mà dặng an
"cư lạc nghiệp ngày thêm giàu dủ dà y
"bởi đâu mà dặng vậy? Suy ra buôn bang
"sơ, trên thì nhờ công Bai-pháp nuôi
"dường khai hóa cho, dưới cùng cậy
"sức người Trung-hoa đến đây mà mờ
"maug ra đó. Còn chúng tôi mà gãy nên
"nên thiệt nghiệp về đường công thương
"này, quanh năm hao biết bao nhiêu là
"mồ hôi huyết, mới dặng bối bối trong
" ấy, kể từ bang sơ, thật cũng cháng
"phải là việc cầu may, thế cũng thật
"bởi người Annam trình độ con ấu-trí.
"Cháng dù phản tri-lực về nghiệp
"thương mại; bởi vậy mới nhượng cho
"người Trung-Huê chuyên cả quyền lợi
"dẹp đé; dèo ấy cháng đợi chī rõ ra
"mới biết. Đây xin chī xứ Đông-kinh
"là xứ cung đồng một thuộc trong nước
"Việt-Nam mà so với xứ này, thì rất
"phản biệt rõ ràng: Dân-trí ngoài Bắc
"lại càng cao, công-nghệ và thương-
"nghiệp lại càng phát-đạt, bởi vậy cho
"nên người Trung-huê đến đó mà kinh
"dinh sự nghiệp, từ nhiên phái kém.
"Rồi trở lại xem phong-tục xứ này trù
"ra sao trời sắp-sẵn cho cái lợi nông-

"nghiệp, kỳ dư nghề công nghiệp có
"chi chi, không có một nghề nào dù gọi;
"cho nên người Trung-huê đến đây
"kinh dinh sự nghiệp từ nhiều phải
"chời, ấy là lẽ tự nhiên vậy, cháng
"phải miên cưỡng mà gây nên vậy;
"buông người Trung-huê dam tư-bỗn
"mà kết quả nên nghiệp công-cổ kinh-
"dinh sự nghiệp nơi đây, đối với sáu
"nhà đầu-ebung mà nói, thật có trăm
"phản lợi chớ cháng có chút nào hại cả.
"Xin hỏi thử: kia, những chốn thi-thanh
"dân-vật nào nức, người bôn xứ nghệ
"sanh-nhai mở rộng ra đó, chính xet
"rồi, vậy chớ nhờ ai mà gây nên vậy?

"Thật người viết tờ báo này, ý muốn
"«BE QUAN TƯ TU» mà bỏ hết các hiện-
"tượng này cháng? Nếu muốn vậy, hạp
"phải dè-xướng dâu của minh rằng sức
"nghệ công nghiệp cổ, cháng nào tài
"hay sức giỏi rồi, thì chúng ta tức nhiêu
"phải bỏ chỗ này mà về, chôn chør
"cháng dám đến nữa. Bằng cháng nêu
"thảo gì, đê di Ố-NHÂN TRUNG-KÝ, buôn
"những lời oán-vọng và xoi-bối. Dương
" ấy, thì mình buôn lấy lòng minh chớ
"có quan-hệ gì với sự thiệt của người
"dâu! Nhiều bởi minh cháng biết độ-
"lượng vậy."

Đồng-bang öi! xem cả bài pháo đài của
"Huê-kiêu nhứt báo" đi rồi, nghĩ có
buông cho ta cháng? ó hô cho ta cháng?
Lời luận của khách-trú tuy là trung lý
nhưng mà cháng khác nào lấy kim mà
châm tiêm phổi ta vậy. Cũng bởi tại
minh bấy lâu cháng nong nả trong đảng
thương mại là đảng có quyền lợi to tát
vô cùng, dè khu khu cứ nghệ sĩ và nông
mà chuyên cần. Cháng nó chiếm được
cái địa vị thương trường giàu sang
sung sướng, lên xe xuống ngựa, tiền
của dày dầy, lớp thi kinh dinh sự nghiệp
ở xứ ta, lớp thi dem tiêu của xứ ta, về
Tao mà nuôi già the dài từ. Nhờ ai mà
cháng nó dặng vậy...?...? có phải là

nhờ giao diệt voi Annam ta mà thâu
đat mồi lợi tiên bac quyết mache của
Annam ta cháng! Khả trách là trách cháng
nó nò nào quên lúc mới đến xứ ta thi
là 1 gói 4 xách (sự oay mỗi người đều rõ
lựa là cháng nó phái khoe là dem của
đến xứ ta làm chil, lão lão bao dầu bán
shò, gấp dịp buôn to, cháng làm giầu
đang di rời, trở lại quên ơn người An-
nam là người giúp sức cho cháng nó;
đã cháng chút tình cảm ta thi chờ, nò
dem lời tư đặc tư kiêu khi thị Annam ta
như phương áu tri. Đang phiền không?

Nói đến đây tôi sực nhớ lời của quan
Trang-sir Gallois Montbrun diễn thuyết
bôm ngày 25 Mars tại nhà Công-sor lango
Tân-an (Cáu-thơ). Lời diễn thuyết này có
đến hành nơi báo An-Hà số 111 (3 Avril
1919) trong đấy có 1 đoạn quan Trang-
sir Gallois Montbrun nói như vầy:

"Chư vĩ hãy biết: tôi đến cư ngụ xí
"Nam-ky nay, nay tinh dâ 18 năm đư
"rồi, thật cũng nhớ đất Việt-Nam nay
"nà tôi soán tao được một cái sú
"nghệ, thi cũng dù cho tôi lục trữ về
"To-quốc mà toa hương an nhau, dầu
"tôi muốn kinh dinh sự sảng tôi ra
"thêm nữa, chư vĩ phái nghỉ, tôi cũng
"có thể; hoặc là chung vốn hòn hiệp
"với ít người Laogsa là người đồng
"hương của tôi mà lập tiệm nay hàng
"kia, hoặc là tôi hòn vốn với ít người
"khách-trú là người rất am thuc trong
"việc thương mại ở xứ này, làm vậy
"tôi có lô chī là công chuyện của tôi
"cháng thành tựu vững-vàng dặng,
"nhưng mà tôi cháng muôn làm như
"thể, chinh muôn hòn hiệp với người
"Annam, nòi dùi đặc tập luyện người
"Annam cho dùi tư cách theo các thương
"gia ở Bai-Pháp, TRƯỚC LÀ TỒI BỀN
"ƠN CHO XỨ NAM-VIỆT NÀY LÀ XỨ
"LÀM CHO TỒI ĐĂNG KINH DINH SỰ
"NGHIỆP.....

Đó, thấy chưa! người trung phu một
mày chẳng sót sai, uống nước quán cúng
gia ơn bà quán.....

Cùng nghỉ khách trú khi thị bỉ bạc ta
như vậy là vì chúng nó biết ta vẫn còn
chưa hoàn tinh cho nhau, chưa dặng
đoàn thề với nhau; nên chúng nó mới
dám đại ngôn khi bạc như thế. Vậy thì,
chúng ta phải làm làm sao cho đường
thương mại và công nghệ trong xứ ta
cho dặng tan phát quyền lợi dặng về tay
ta năm đây.

Xin các ông học thức, các Nông-gia,
nếu thấy lời chúng nó thị nhục ta trong
báo "Huell-kiêu" đó, hãy rằng đồng tâm
hiệp lực làm cho mối lợi của Nam-kỳ
về phần mình làm chủ.

Phạm-bá-Đại

120 chiến sĩ về đèn Cantho

Ngày chúa nhựt 30 mars 1919, chiếc
tàu "Khmer" chở 120 chiến sĩ về đèn
Cantho. Những chiến sĩ này đã vượt
biển sang Âu-châu, vòng pha trận thế
đặng thành công, nay đặc lịnh về cỗ
quốc. Khi tàu đến cặp cầu xong xá có
quan Chánh bô Tholance bôn thân xuống
tàu chào mừng các chiến sĩ, trên cầu có
các quan Langsa, Annam, Hương chúc
lòng, có 1 đạo binh mà tà bóng súng
ngang tiếp. Còn 2 bên thiêng hạ đồng

Phạm-bá-Đại

dây nào nam thanh nào nữ tú đều coi,
chém chưa đà không lợt. Thiệt là vui...
vui nào cho báug vui này, mừng ngày
tái hội bô ngày biệt li....Chàng Bô
Cai và linh ở dưới tàu sắp hàng đi lên,
đầu đội nón sác, (casque blindé) cheo
mang giày tròn, mìnhs mặt áo ni bộ di
xem thiệt là hùng hùng dòng dòng,...
vừa khôi cầu tàu thì đạo binh mà tà
bóng súng thổi kèn chào rước di thẳng
vào Tòa-Bô. Đến nơi có quan Lương-Y
khán binh mỗi người coi ai có binh
đem vào Đường-Dường mà săn sóc.

Khi phát giấy tờ thi quan Chánh-Bô
day làng Tânau (sờ tại) xuất bạc công
nho phát cho mỗi chiến sĩ 5 đồng làm
tiền phí lộ và có sáp đặt tại nhà công
sở Tânau một tiệc sảng sảng dặng dài
các chiến sĩ thành công này.

Cuộc tao phùng hội ngộ vinh diệu tö
tòng này thiệt là vui mừng chẳng xiết,
nhưng mà trong con vui mừng dây cũng
có kẽ chạnh tình cảm động giọt lụy khôn
cứu....!..Ay là cha mẹ vợ con của mấy
người bạc phúc, đồng xương tráng
muôn năm dâub gởi bên Pháp-quốc
ngày nay thấy anh em đồng chí đồng
thời cùng người yêu dấu của mình dâub vé
đó....vậy chờ nào con....nào chồng
....nào cha....Thảm thương thay....!
Cho hay là thấy vậy, nói vậy, song
tưởng lại những cái hồn trong nghĩa đó
át xui cười nơi chín suối rằng: Trái
cật phơi gan dên nợ nước, ngàn xưa
roi tại phận mày râu.

PROVINCE DE CANTHO

Service de transport automobile Cantho-Vinhlong

AVIS

Le public est informé qu'un service de transport par automobiles fonctionnera à compter du 1^{er} Avril 1919 entre Vinhlong et Cantho et vice-versa.

La traversée du Bassac sera assurée par une chaloupe du Service local, le Vaico. Les départs auront lieu de l'appontement des Messageries Fluviales. Les horaires sont fixés de la façon suivante:

SERVICE DU MATIN
Départ de Cantho à 5h. 30
Arrivée à Vinhlong à 7 00
Départ de Vinhlong à 10 30
Arrivée à Cantho à 12 00

SERVICE DU SOIR
Départ de Cantho à 13h. 00
Arrivée à Vinhlong à 14 30
Départ de Vinhlong à 17 00
Arrivée à Cantho à 18 30

Le service du matin (départ de Cantho à 5h. 30) correspondra avec la chaloupe de Sadec, qui passe à Vinhlong se dirigeant sur Mytho vers 7h. 30, ainsi qu'avec les bateaux de Ouest qui passent à Vinhlong à la même heure les Mardi et Vendredi.

Le service du soir correspondra avec l'Automobile de Tràvinh partant à 15 heures.

Prix des Places

1^e classe 1\$ 00
2^e classe 0 80

La traversée du Bassac est gratuite.

Cantho, le 31 Mars 1919

L'Administrateur,
THOLANCE

Lời rao cho nhơn dân dặng rõ
Kể từ ngày 1^{er} Avril 1919 sẽ có xe
hơi đưa bộ hành qua lại Vinhlong
Cantho.

Có chiếc tàu Vaico của nhà nước
đưa bộ hành qua sông Bassac, đậu
tại cầu tàu lục-tỉnh mà trước bộ
hành. Giờ nào di giờ nào tới sẽ
định như sau đây.

BUỔI SƠM MAI:

Tại Cantho di.....	5 giờ rưỡi
Tới Vinhlong.....	7 giờ
Tại Vinhlong di.....	10 giờ rưỡi
Tới Cantho.....	12 giờ

BUỔI CHIỀU

Tại Cantho di.....	13 giờ
Tới Vinhlong.....	14 giờ rưỡi
Tại Vinhlong di.....	17 giờ
Tới Cantho.....	18 giờ rưỡi

Tại Cantho, di chuyen xe 5 giờ
rưỡi buổi sớm mai qua tới Vinh-
long thi gặp tàu nhỏ Sadec ghé
Vinhlong lúc 7 giờ rưỡi rồi di My-
tho. Ngày thứ ba và thứ sáu thi
gặp tàu lục tỉnh ghé Vinhlong
cũng lồi 7 giờ rưỡi.

Đi chuyen xe buổi chiều qua tới
Vinh-long nhambi lúc có xe hơi tại
Vinhlong di Tràvinh 15 giờ.

Giá tiền di xe

Hạng nhirt.....	1\$ 00
Hạng nhì.....	0 80

Tàu đưa qua sông Bassac
không an tiền.

Cantho, le 31 Mars 1919
Quan Chánh tham biện ch' tinh.
THOLANCE

Lành giày Quốc-trái năm 1917.

Quan Chánh Tham-Biện Chủ-tỉnh Càm-thơ truyền cho ai này trong bốn tinh hay rằng: kể từ ngày nay (7 Mars 1919) đến 31 Mai 1919, tại kho bạc địa hạt có phát giày Quốc-trái thiệt thò năm 1917.

Vậy, người nào có biến lai vé quốc-trái mà minh cho nhà nước vay hỏi năm 1917, hãy đem đều tại kho địa hạt mà đổi lấy cái giày quốc-trái thiệt thò cho kíp.

Càm-thơ, le 7 Mars 1919.

Quan chánh chủ-tỉnh,
ký tên: Tholance

Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn Thom lập, gọi là "Võ-văn học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 50 trò nam và nữ vào trường.

Thầy giáo cẩn mẫn con nít học mau tàn phất vô cùng.

Tiến học và ăn, ngủ! phải đóng trước tin giả như vậy.
Học ngoài không ăn ngủ)....4\$
Học và ăn buổi trưa,7
Học và ăn ba buổi, ngủ
tại trường.....12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà

đóng tiền trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kể là:16\$

Bùa 13 Juillet bài trường tới 15 Août thì tựu, còn kỳ bài trường Tết thì cứ rằm tháng chạp bài, qua rằm tháng giêng thì tựu. Bà con có bác ai có dịp đi Càm-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì, xin gởi thơ cho Ông Võ-văn-Thom, thi lập tức có thơ trả lời

Thi tập

HỘA BÀI THÌ "SEN MỎ CỘI"

Của ông Nguyễn-thanh-Phương
trong "Nam-trung nhứt-báo"

Trầm hoa so sánh để đầu hèo,
Ngay suốt trong ngoài một giống sen.
Lần lộn cùng bùng bùng vẫn lại,
Vờn-vợ với nước nước làm quen.
Đây trong gấp lúc càng chen lè,
Cạn đục dầu khi chẳng nhuộm phèo.
Ngán nỗi Liêm-khé đời ít sé,
Biết ai yêu dấu nghĩ thêm bèo.

H. T. I.

HỰU HỌA

Ở bùng chẳng nhuộm vốn không bèo,
Trên ebiểu nghinh-ngang nức tiếng sen
Khác mấy bà trì ngày hạ thấy,

Sánh cùng tùng lánh tuyết đồng quen;
Nhụy hoa gấp gió hương bay ngát,
Cuối lá mong mura urac với phèo.
Minh đà yêu chơi nên rõ biết,
Chớ nhảm khiếm thực ấy mà bèn.

H. ph. M.

KỶ GIỮ N. Q. C.

Đời lời gởi lợi Nguyễn-quang-Côa:
Năm mới mừng cho đê dặng con.
Ấy bời làm lành thường được phước
Chúc cho mầu từ thầy vuông tròn.

Cb.

ĐÁP Đ. V. CH.

Cám ta bạn lành doái nghĩa Còn,
Phước nhà may dặng đê thêm con,
Hai mua ba gá chưa rằng đủ!
Ráng-rúc da làm dặng chục tròn.

C.

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....4f 80
Đồng-Đương.....4 80

Giá lúa

Từ 3\$ 25 cho đến 3\$35 một tạ, tùy
theo thứ lúa.

..

CÁM-THƠ

TA BIÊN KHÔNG KIỀN CHỦ BẤT.—
Ngày 1^{er} Avril 1919 lúc 3 giờ chiều
Huỳnh-thị-Phước ở làng Tân-nan Càm-thơ
đi ngang nhà tên Ngưu là tá dien
của mình, nghe trong nhà cái lầy om
sὸm, thị Phước nghĩ cho là cờ bạc, bèn
hước vào thấy 5, 6 người đang đánh
bài cào. Thị Phước kêu tên Ngưu mà là
giết rằng: chẳng khâ chơi cờ bạc là
đó quốc cấm, sau có đều chi đó bê
tường khi chủ đất cũng phải bị tội
liêng cang! Tên Ngưu là phản tă

điển đã chẳng biết lỗi mà vung lời chử
đất là thị Phước là giứ mà chờ; lại còn
sản si thi vụ buông nbiểu tiếng lô mang
lâm cho thị Phước nỗi xung quyết xốc vò
sòng giựt bài tang và tiến dặng tới làng
đầu cáo.....Ô hô! giựt gi được, phân
liệu bỗ lực bắt phược kẽ, nên khi mới
vừa tới sòng đã bị vợ chồng tên Ngưu
thoi đánh ngã lăng.....Cơ hồn dập
lớp la ó, lớp tòng cửa chạy trốn làm
cho thị Phước đã bị đánh lại còn mất
thêm mội chiếc vàng và 1 đôi bông nứa
Làng bắt nội vụ khai báo hồn hồi rồi giải
đến quan Biên-Lý mà hầu lệnh.

CANTHO VILLE

GIÚT NIÊM CHĂNG GỐI.—Thầy Le-van-Tám làm việc tại Đường Đường, dâ
vẩy duyên mai trướt, kết nghĩa phuong
loan với một nàng kia tên là Đoan-thị-
Mười tinh hồn mĩ mạo, sắc nước hương
trời. Thiết là: dào kép xứng đối, thấy
cô phài lứa....được ...!...Bởi vậy cho
nên: Tám thương Mười thế cắn chặc
keo sơn, còn Mười thương g Tám quyết
bến dài tơ tóc....(sic...) tình dấn dìu
Tám bày từ chọa tóc, ughia nặng nồng —
Mười phản tạng kẽ răng, bụng thay Tám
thi trâm nǎo béo mồi xích thằng, ai
hay dạ cò Mười lại tiêm tain, mời lăng
quần sah chuyên. Cùng nhau cư già
tại Khánh-Vân-Lâu (Càm-thơ) gần 1 tháng
thấy thiêm thương yêu, lứa đôi vui
đẹp. Chẳng rõ vì cờ náo, hương dương
bén, lứa dương nồng.....Cô Mười
danh lồng giựt ngồi tách đậm tuồng
xông, lúc dì lại tóm đem theo náo là
quần tây, áo hành tò (bộ muô.. cài
trang dặng qua ài sao ủ à...!) áo quắc
annoan, rương, giày, vở, chén viê v..
v...don ráo.....!(ai gặp cô này khôi
sẩm dô.....)

Chừng thấy Tám hay dặng, và ông cò
xin cờ... thiết là ở bức...!....

ÔMON

BÁT ĐẰNG ĂN TRỘM QUÀ TANG.— Năm nay mùa màng thất bát, trộm cắp giày sandal chẳng ngớt, tại quận Ômon quan Đức-phủ Nguyễn-dâng-Khoa có lồng vì dân vì nước, ngoài sắp đặt cuộc tuần phòng trong các làng rất nên nghiêm cẩn phòng và tróc lùi gian tặc. Ngoài đây trong mỗi làng bắt luận hương chức lớn nhỏ đều phải làm dâu mục tiffin tuần phòng trong 7 đêm với 4 tên dân.

Vậy trong đêm 16 Mars 1919 là phiếu tuần của chánh Hương-Hội Nguyễn-bửu-Hập ở làng Thới-Tuân (Càm-thơ). Vì hương chức này có lồng sốt sắng làm việc bêu phật lầu, nên người già tâm tâm ke gian tặc bắt ma trừ mối hại cho lương dân. Thật quá đầm do di tuấn bắt lồng một tên ăn trộm là Nguyễn-văn-Vân dit Tâm với 2 cái tua tang, 2 cái bao, 1 chiếc đệm và 1 cái thùng. Lập tức giải borm và đồ tang đến tòa Càm-thơ dài lịnh. Rồi lại tên Nguyễn-văn-Vân dit Tâm này đã bị tòa Long-xuyên kêu to nhiều án. Ước trong quan Tòa tra vấn rồi trừng phạt nó 1 cách nặng nề mà rẳng lùi gian khặc.

Còn công của M. Hương-hội Nguyễn-bửu-Hập chẳng nhẽ, trước xin quan trên ban khen đều chỉ cho xứng đáng ogô đồng tri kỉ làm tôi tùng nhà nước.

NHỰT THƯƯƠNG QUẢN NHỰT THƯƯƠNG.

Thuở trước tại Mỹ-lương-Xuyên “tam tiên oán hường giàn” lúc Tân-thúc-Bảo quá dâng khê đánh với Huất-trí-Cung; ba roi của Huất-trí-cung mà đổi hai vầng của Tân-thúc-Bảo.... Ấy là đời Đại Hường. Buổi này lại có “nhứt thương oán nhứt thương”, song chuyện này chẳng chay chẳng rược như Tân-thúc-Bảo rượt Huất-trí-Cung thuở nọ; lại năm với nhau một đồng miệng là làng chối lối. Số là tại làng Thới-đa (Càm-thơ) đêm

4 Avril 1919 lúc 10 giờ tên Trần-văn-Quảng ở dưới bến di lên (cũng là quá dâng khê), song chẳng rõ có tích oán hận chí với tên Nguyễn-văn-Thiều chăng? nên lúc tên Quảng lên tới bờ gặp tên Thành cầm dao đứng đó, miệng hỏi: ai đó? Quảng nói: tao đây. Thành nói Quảng là gian tặc di dêm nhảy tới dâng Quảng 1 dao vào bụng (song nhẹ).

Tên Quảng nói xung xốc vỏ giựt dặng dao dâm lại tên Thành trúng ket nách. Đoạn hai dặng buôn dao vẫn xuống là làng tiếp cứu. Ai nấy đến nơi thấy máu ra lai láng tóc chờ đến nhà thương cho quan Thầy điều trị rồi sẽ tra vấn duyên do.

KHI HUYẾT CIII NỘI.— Ngày 5 Avril 1919, Nguyễn-văn-Non ở làng Thới-bin (Càm-thơ) vì việc già dạo chẳng hòa, giựt bao nàng đầu là Huỳnh thị-Ngọc. Thị này thế khi cũng đầy đi dỗ lại chí đó, làm cho Nguyễn-văn-Non nổ phát xung thiêu chup dao chém thị Ngọc trúng đầu huyết lưu mang dia... Bất....giài...

LÊ-KHANH-TRINH
Geometre-civil
CANTHO

LEVÉ DE PLANS
Délimitation et Bornage
EXPERTISES

Ông Lê-khánh-Trinh

KINH-LÝ
Cantho

Lành đạt điện tho

Phân ranh hạng

Tương phản thô sảng

Công chuyện làm kỹ và mau lại giá nhẹ
Xin viết thư nơi tôi mà thương nghị.

記 曾 善**TĂNG-THIỆN-KÝ**

DIT

TĂNG-NHAI

Entrepreneur des travaux de construction
(Càm-thơ-Ville)

Lành soát các công việc

— HỘ VÀ MỘC —

CẤU NHÀ—LÀM BÀNG BẢO—BỨC CỐNG BẮNG
BÁ TRUNG—CHIEN—DONG CỦA LA SÁCH—CỦA
LỘNG HỒ—VĂN HOA TÀY.

Quyết làm áo bên vingo, tôi cứ lấy more thành tinh làm dấu.

Các việc tôi làm, thì tôi hết lòng lo lắng cho toàn vẹn, cho mau mảng, những thợ của tôi đều là thợ lụa, rứt tay giỏi khéo không mà thôi. Xin trong chư quân tử, ai muốn mướn tôi làm việc chi thì khá viết thư cho tôi, hay là dời gót đến nhà tôi: CÀM-THƠN CÀM-THƠ DƯỜNG SAINTENOY (CÁC TẤC LỚN) NGAN CỦA QUAN TRẠNG-SƯ GALLOIS MONTBRUN mà thương nghị—Còn về việc tờ giấy chi chẳng hạng, nếu có dấu Hiệu tôi mà không có chữ tôi ký vào, xin chư ông khá lưu ý rằng đó là không phải của tôi thật, vậy nên tôi chẳng hề hình biệt tôi tờ giấy ấy bao giờ

TĂNG-NHAI*Cần-khai***Hậu thanh**

Giao tiếp thương mại hội
CÙ LAO MÀY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Định số vốn là mươi ngàn tạ lúa (100000t)

Hòn mỗi phao là 50 tạ, hoặc muỗn

hòn bao tinh theo số lúa trên đây, vì nào muỗn hòn mây phao tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn. Tình mảng mava lúa chia lời.

Cái xin quý vị sang long hiệp vốn mà lo đều ích lợi chung và mở đường thư on c'hu bạn minh mava nhẹ bướm.

Như muỗn hòn đều chi trong việc hoi xin viết thư cho M. Nguyễn-van-Tứ chủ hội Thương-mại sẽ hồi âm lập tức.

Thương xã hội cần khai.

Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sáng lòng muỗn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại Tháp mười (Mý-tho) sở thứ nhất được 46 mẫu, & dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, & dựa mé kinh lén kêu la kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xang mới vét lại lợp lâm, bê ngan chừng 40 thước nên tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như muỗn chờ lúa tháng lèo Chợ-lớn di ngã sông Vajco cũng để lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lâm, chẳng còn phải tôn công khai phá chi nữa hết; lại sáng trong đất có mười ba cái đia, cá rất dại lợi. Có một sở dã khác kẽ cậu với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lè trong một ít lâu sẽ giao già bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, buô lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sở Nhịp trinh An-hà tại Càm-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thi hiệu rõ.

QUÂN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHÙ-NHƠN; LÊ-TOAN

60, Rue de Canton, 60.— Cholon

Nguyên gốc hiệu QUÂN-BỨC-TẾ này khai sáng tại lô Quán-Đông (Trung-Huê) đã dưa mươi mấy năm rồi, chuyên một nghề chế các thứ thuốc CAO-ĐỘN, HOÀN-TAN, có danh dâ lâu đời, khắp nơi xa gần đều có dùng thuốc của tiệm tôi, thiệt là thân biếu hơn các nơi khác. Bởi vậy cho nên Bồn-Dược-Phòng chẳng oài lòn hao BẠC MUÔN sang qua NAM-VIỆT lập thêm một tiệm ngách tại CHOLON đường CANTON số 60, biệt hiệu gọi QUÂN-TÍN-KÝ có trữ bán các thứ thuốc rất nên thân biếu, cùng trong LỤC-CHÂU chư QUÂN-TÚ thường có dùng lấy làm hay vô cùng, bằng có ebit thờ khen ngợi đăng vào các BAO-CHƯƠNG rõ ràng các thứ thuốc của tiệm tôi rất tốt rất hay hơn các nơi khác thập bội.

Nay BỒN-DƯỢC-PHÒNG chẳng dám tiết BẠC NGÀN mà in 50000 cuốn CATALOGUE để dành cho thân chủ, nếu chư QUI-KHACH muốn cần dùng, hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sáng lòng gởi cho không, như chư QUI-VỊ gấp lúc muôn cần dùng thuốc nào hoặc nói chứng bệnh của mình, thì tiệm tôi cũng vui lòng tùy ý mà gởi cách CONTRE REMBOURSEMENT (Nghĩa là đem tiền đến nhà thợ mà lành thuốc Nhứt chư QUI-KHACH & tại SAIGON thì hãy đến nhà M. THAI-KÝ-SƠN số 23 đường PELLERIN bởi thăm mà mua thì tiện hơn).

QUÂN-TÍN-KÝ KINH CAO

MINH TẠ LUÔNG-Y

Hà-Tiên, le 17 Janvier 1919

Monsieur QUÂN-TÍN-KÝ

60, RUE DE CANTON.—60 CHOLON

Lời cùng ông Chú-tiệm thuốc QUÂN-TÍN-KÝ dặng rõ: Hôm trong tháng November 1918, tôi có tay anh em bạn tôi mua thuốc "THIỀN KIÈM-BAO KHÔN ĐỨN" và "VẠN ỦNG BỨC TẾ ĐỨN" của tiệm ông, nội gia quyền tôi dùng thuốc của ông lấy làm hay vô cùng, vì dùng tới liền thấy hiệu nghiệm, tôi dám doan chêng có tiệm thuốc nào có thuốc thân biếu như tiệm ông vậy, nội gia-quyền tôi nhờ thuốc thân biếu ông, nay nội nhà tôi đều mạnh giỏi và rất đáng khen tiệm ông khéo tiêm thuốc hay mà cứu bệnh như thần, nội gia-quyền tôi mang ơn ông nhiều lắm, nên tôi xin thay mặt mà TỎ LỜNG CẨM TẠ với ông, xin ông nhận lấy.

KINH TẠ
NGUYỄN-XUÂN-HIỀN
TRI-HUYỆN À HÀ-TIỀN

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quýkhách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đang thông hành Lục-Ính; nên bồn Hiệu ẩn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dũng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhữn g Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kê ra sau nầy: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÌ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, bè uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền:

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lít 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sắng lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CẨM PHÒNG THẤP TUỐU

Rượu thuốc này, lừa ròng những thuốc thượng hạng mà chè ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chẽ rằng: rượu thuốc này, phép tắm chẽ rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chảy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thân hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, té tay té chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thống đặc di đứng chêng an, đau nứa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu bay đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thân khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần. Người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯƠNG BỎ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rặt ròng những thuốc tốt thượng đẳng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, biện lại mà chè ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chẽ rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sauh tinh bô huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử, đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, tử chi mệt mèt, đờn bà đường kinh không dung, bạch đái xích-đái đờn bà sauh đè yêu đuối da mặt mét vàng.

Chêng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tேn thêy đều dùng đặng. Uống nó thì nó hay sauh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hè uống rượu thuốc này thì đâu bệnh chí nó trừ cùng nỗi.

BÀ BỒ-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở dưới, phải cho biết cách vệ santi, thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sanh. Còn như mang sống của con người là bời nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tình thần hoán hốt, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lở tai lung bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bời huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư.

Bồn được phòng bằng dì tam chū ý, tiêm Phượng kia thă nò hết sicc mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vé-Sanh này, hē ấm hir thì hō ấm, dương hir thì bō dương, chẳng loạn trê già, dòn ông dòn bà, người nào khi hir huyết bắc, thật huy kém hao, hē uống rượu thuốc này thì dặng tráng linh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dưng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vé-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HO-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Ho-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nái công khó chế luyện kỳ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lai mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hē uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Đau trong xương, từ chi rủ liệt, di bứce không vững, da vàng, chon thủng khí hir huyết trê, nhire dầu phong, các thương thư tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kê trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhất.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hē uống nó cho thường thì mau tiên hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khôi lo hịnh hoạn vê sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRI-MAO-KÈ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC NIM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huoat lược tho cào, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm đê nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dạng, còn như đau lưng, nhire tay, môi chơn, dau trong xương, hay đục gan, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chứng bái hoái. Các chứng ấy hē uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huê Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư qui khách ai muốn dùng thử thì xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huê Dược-Phòng thì chẳng lầm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gởi thư đê chỗ ở cho kỹ lưỡng thì bồn Dược-Phòng sẽ gởi thuốc đi từ thi, xin quí khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÊ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

NHÀ IN NGÁNH**TẠI BAC-LIEU****Kinh tơ cùng Chư qui vi**

An quán An-Hà dựng nêu tại tỉnh thành Cần-thơ, xan bắn dà gần hai năm. Thậm cảm ơn dày của Lục-châu quân-tử, sảng lòng cố-cập, ngày nay mới thấy cuộc thanh hành dâc-lộ như vầy. Bồn-Quán chẳng ngót lo lường, hàng tin tôi thế chi cho Chư qui vi dặng vui lòng tinh cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Dù vậy mà chớ, còn một nỗi lo cho chư vi & xa tinh thành các nơi, nhứt là nhằm đường vân-lai trắc-trở, mỗi khi muôn mua chác vật chi nơi bồn-quán, phải nhọc lòng, cự tri mà đợi chờ, nhiều khi ý không dặng toai mấy là vì: in, thì không tận mặt mà dặn dò, còn mua, thì không chẳng chường mà lựa chọn. Ấy vậy bồn quán nghỉ dặng phuong này, ặc là lường toàn kỳ mỷ: Là thỉnh thoảng, đây, mỗi chon tinh thành, sê có một tiệm-ngánh. Còn hiện bay giờ đây, trước hết thì Bồn Quán đã dọn tại Bạc-liêu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vừa an bài: Hiệu là: ***Succursale de l'Impri-mprimerie de l'Ouest Bac-
liieu***, ở đường phiá sau nhà chờ; cây có thay LÊ-HUÙ-NÈN, Quản lý nhà hàng nganh Hậu-Giang Dương Hành, Quản-thủ. Xin thỉnh Chư Qui Vi nhơn khi nào rảnh vui elon bước đến đó xem chơi. Tiệm bán đủ đồ văn phòng từ bút, truyện, sách của học trò và lánh in các món theo kim thời: như danh thiếp, thiệp hòe, thiệp tang, cùng đồ nhỏ nhich thì sảng có Án-công ở đó thi hành trong giây phút.

Cũng có đóng sách, cũng in đồ lớn như bộ, sô, thơ, truyện, khắc con dấu dù kiêu, công việc làm mao và khéo mà giá tin vừa phải thì thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Sóc

trăng cũng sẽ có dựng một tiệm như vây nra.

Cái xiю Liêc-vi niêm tinh mà giúp ban đồng-bang cho nên việc, ơn ấy lạc-ghi ngờ thuở.

An-Hà An-quán.

Kinh-cáo

BẢN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chia, một phần mặc

1465 mẫu ruộng, toa lạc tại làng Thạnh-Phu, nguyên là làng Thành-hòa trong-nhì (Long-xuyên)

11e feuille	2.874	12e feuille
515 b.	40.	3.30
ĐẤT CỦA	ÔNG	
8.030.00		
T. H. DEJEAN	DE LA BÂtie	
Nay về của	Ông	Võ-v.-Thom
1.859	00	
C. S.	Tỉnh Cần-thơ	Kinh Thuối-Notted

Ai có cần hỏi thăm đều chi thi gửi thư cho ông Võ-văn-Thom, Colou à Cần-thơ mà thường nghe.

NAM-HỒNG-PHÁT**KHÁCH-SANG**

ở đường BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngay Gare xe lửa Saigon-Gòvap cho-Mai
Saigon

Bán rượu tây, và cho mượn phòng ngủ, sách sê và rông rã mát mẻ làm, qui đong, qui khách có di Saigon xin đổi got lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lâm.

HUỲNH-HUÈ-KÝ.

PHARMACIE SHANGHAI

Chù Nhơn: TRIỆU CƯƠNG

188, Rue des Marins, ISS.— CHOLON

Bản hiệu trống rỗng, bích rỗng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thức Langsa, CÓ BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BANG THƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thâm hiện. Chư quí-vị có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gởi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gởi về thân chū phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, ĐƯỜNG PELLERIN CÓ BẢN GIỮM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn
(3) (THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN HIỆU)

Thẩm tướng những bệnh sang độc lây nhau là do nơi việc phòng sự quá độ; sức không đủ mà gần gợn cuộc phong tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độc mà sanh bệnh đau lậu, dài gác, nước dài đục, hoặc đỏ, hoặc vàng, nóng nẩy, ấy là những chứng đau lậu chắc chắn. Bản-dương xét kỹ chế ra thứ thuốc này chọn ròng thuốc tốt, tánh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kẽ mạnh chỉ có bệnh đau lậu, dùng đến liền thấy thần hiệu, bởi bồ ngươ khí, tiêu táng giống độc. Con trai đau bệnh này trong lô dài nhất. Dùng đến thuốc này hay lâm. Dòn bà có huyết bạch cũng trị được cả, uống vào khỏi sanh ghè, sanh chốc, khỏi maug bệnh hué liêu, lại tuyệt nọc độc khỏi uống thuốc trú cảng. Bệnh nhẹ dùng chứng một hai lần thấy mạnh. Còn bệnh nặng thì bốn năm lần liên đúc, không đau đài đau lại nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lậu, nếu rồi ro vương nhầm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thi. Thiết là một phương thuốc sang độc hực nhứt trên đời.

Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$40.— 12 ve giá là 4\$00

HÓA ĐÀM NINH PHẾ CHÍ KHÁI TÁN
(THUỐC HO VÀ BỒ PHẾ TÂN ĐÀM)

Vâ bịnh ho là bịnh hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kẽ xiết. Nếu thuốc không hay thì khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bịnh siễn, bịnh ho chẳng luân lâu mao, hoặc phong hàn từ khí saoh ra ho, dùng đèn liên thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, dòn bà có thai, người lớn con nít cái đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị bịnh ho hàng nhứt trên đời.

Mỗi một gói giá (0\$10)

Bán tại: Quản-Tín-Ký đại dược phòng
60, Rue de Canton.— Chợ-lớn

BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DÀN HUƠN
(4) (THUỐC BỒ NHA PHIẾU RẤT HAY)

Có nhiều quí-vị ghiền nha phiến, có trí muốn kiếm thuốc thiệt hay mà uống dắng bỏ phứt đi cho rồi. Bởi vậy bồn hiệu chẳng dám tiếc công mà gia tâm chế phương thuốc «Bí Chè Giải Độc Dàn Huơn» này, tánh chất hòa huơn, không nóng không lạnh, bồ bối khí huyết, mạnh khoẻ tinh thần, ăn được ngủ được, thiết là thần hiệu như thần. Uống thuốc này thì hết ghiền liên mà lại ăn ngon, ngủ yên giấc, không di tinh, không hạ lợi, tối buỗi không nhớ chừng, không đau mình đau mày chí hết. Thuốc này đã thí nghiệm nhiều người tại làng Hoà-Bình (Bắc-Liêu) cứu được nhiều người ghiền rồi. Thiết là một phương thuốc bồ nha phiến này hay bao các nơi khác mà giá lại rẻ hơn.

Cách dùng: Như mỗi lần hút một chì thì mỗi cữ uống bốn huơn, uống như vây đặng ba ngày rồi sau giảm lần lần xuống. Trong 10 ngày thì bỏ dứt bệnh nha phiến chẳng sai.

Như ai có bịnh tức lói đau hông, iả rót, uống một huơn thi hết.

Triệt giá :

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cảo cùng quí khách dặng hay, tại tiệm tôi có là m mà đá bằng đá cầm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân.

Mộ bia chạm bản đá cầm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhám trơn người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, trước thuốc mực Tàu, viết cõi than, họa biểu liêu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯỜNG-N GỌC-GIÚI CẨM-TÂI

Rượu, Rhum
HIỆU

“STELLA”

Hiang “SOCIÉTÉ ANONYME DES SUCRES ET RHUMS DE CANTHO” mới lập tai Cànthơ, dùng tinh ròng nước mia trong hặt mà đặt ra rượu này.

Nước trong chẳng kém các thứ Rhum thiêu bá dụng xưa nay, còn bê ngoa, ngọt, nên thuốc thi bằng thật chẳng thử nào bằng. Mùi thơm càng diệu-dạng vì là nhờ bơi mia; khi vị của rượu ấy nói chẳng cùng, có nếm rồi mới rõ.

Xin chư quí khách hãy mua mà dùng thử đặng mừng cho bồn-quốc ngày nay, đặng một nhà kỵ-nghệ, khéo lấy đồ thô-sáng mà làm nên việc.

Nhà hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'Ouest Cantho, và nhà G. O. ngách tại Söcträng, và Bắc-liêu đều có trữ. Giá triệt rẻ lắm.

ve 1 litre 1\$50

1 góc ba litre 0.50

Chư quí-vị muốn mua xin gởi mua nơi các tiệm kẽ tên trên đó hay là gởi cho Monsieur Albert Vivies Trảng-sử-tại Cantho.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre Civil

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ong Phan-van-Vang

Pierre

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

lành đạt diên thò,

Phân giải hạng,

Tương phản thô sàng,

Công chuyện làm kỷ

càng và lin già nhẹ

Điển chủ có cần dùng
xin viết thư thương nghị.

Cáo Thị

Có người muốn bán môt cái máy đèn dầu xăn (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu dẽ trên cao, có ống chạy xuống rải ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Đèn này sáng lầm, có dù đỡ phụ tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì nơi dem đèn điện khí vô nhà, nên đèn dầu xăn (*essence*) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bón-quán An-Hà-Nhứt-Bão mà thương tính.

LOI RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ, tại nhà In Hậu-Giang Căn-thờ, có bán sách chữ quốc-âm dẽ giúp cho Hương-chức có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trương và có đủ kiều yết thi, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là 3\$00

Tiền gởi 0.45

Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang, Căn-thờ, mà mua.

Kính cảo.

HOTEL DES ALLIÉS

CANTHO

Chambres meublées

Produits Pharmaceutiques,
vins de 1^{re} marque
Liqueurs, diverses nouveautés
et consommation.

KHÁNH-VĂN-LÀU KHÁCH-SOẠN

Chủ sự

NGUYỄN-VĂN-TÚ¹ dit LÈ-ÀN

Ngay cầu tàu tây
đường Saintenoy—Cantho.

PHÒNG NGỦ

Sạch sẽ — có đèn khí,
bán thuốc tây uông,
bán lè rượu tây, nón, dây tây
và vật thực dù thứ
Chỗ đáng tin cậy.

Thuốc điếu hiệu Globe (TRÁI ĐẤT)



Có gói 20 điếu

Bù đá ngọt, dễ dành lâu được
không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS FRÈRES

Cantho.—Imp.de l'Ouest

Có gói 20 điếu.

Cantho la-Quan-hoa BA XA YEN-NGHIÀ
P. L. Adrien Hallé

TIỀM

Trương-văn-Hanh Sadec

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ
ong xe máy và sửa xe. Lành hấp mướn
dèn khí đá (carbure) heo cuộc quan,
hòn, an, ẽ, kỳ yêu, Tân gia, hạ tho,
khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng
tốt hượng hàng, bán mờ và bán lè và
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàn-ết
dù cờ đóng theo kiểu kim hời. Quí ông
ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy,
thì gởi hơ cho tôi. Tôi sáng lòng ký
lường mà gởi contre-Remboursement
nghĩa là đóng bạc nhà hơ mà lành đó
và ẽ cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix couran)

Trương-văn-Hanh,
Cảng khải.

Phò cáo Đồng bang

Kể từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cанто, tạo sáng đèn tây,
Lục-châu quán-tir, on dày
Mão-cần mua giúp, ngày nay thành-hành,
Thành-nhàn dâng cừu hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thay thế tin rồng,
Lành in chi thấy đẹp xong,
Truyền, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
(thiệp-lan).

Toa, só, bồ, làm càng kỵ lường,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chi sách đóng thì thôi!
Lưng da, lưng bồ, dê dời ít hư.
Sách in sáng, tinh tir, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sở kỷ Đại nam.
Tuấn tra Pháp lệ, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.
Thước, viết nghiên sáng dày dù hạng.
Thiểu chí đâu giấy láng, mực ngồi;
Chuốc trao, nào Phái những lời.
Sang chơi t chuyên xin mời các ông
Tuy vật liệu, nay không để dù,
Bồn quán nào dám phu ý ai,
Khó nhọc thử mấy chẳng nài,
Miếng cho đẹp da Qui-ngai là hơn.
An-Hà An-quán, 80 Saintenoy Cанто.

Le 1^{er} juillet 1902 à Saigon