

NAM THỦ BA.—Số 108

JEUDI 13 MARS 1949

# LE COURRIER DE L'OUEST

(EDITION EN QUOC-NGU')

## AN-HÀ NHƯT BÁO



MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

### TỔNG LÝ TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

### GIÁ BÁN NHƯT TRÌNH

#### TRONG CỘI ĐÔNG-DƯƠNG

| BỘN CHỦ QUỐC NGŨ   |         |
|--------------------|---------|
| TRỌN NĂM.....      | 5 \$ 00 |
| SÁU THÁNG.....     | 3. 00   |
| BÁN LẺ MỒI SỐ..... | 0. 15   |

#### BỘN CHỦ LANGSA

| BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA |       |
|------------------------|-------|
| TRỌN NĂM.....          | 7\$00 |
| SÁU THÁNG.....         | 4. 50 |

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhụt trình xin viết thư  
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhụt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà nói rằng đây là thuốc của người lớn và không phải là ông già bà cô, nhưng nó là sự lựa chọn cho người bệnh tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhặt hàng hóa y tế y súng, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng, uy tín, công khai rõ ràng trước mặt bà con, không hề làm gian dối bao giờ. Langsua buôn thô nông sản, không khí náo nức tại An nam tối mua mà bán mua hơn người Tàu đảo.

NHƯNG THUỐC THƯỢNG HẠNG

## Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này đậm màu đỏ, không ngọt, không đắng, ngọt, và ngọt lịm cho người dân và có thể dùng thi con mèo sinh ra có lì lợt và mạnh mẽ.

### SOLUTION Dr DÉEM

Từ bệnh nhà phiền rắc mâu và không có pha dan

BẢN BỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà ESSENCE DE MENTHE  
DE MOLINIER, tốt bực nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoa PILULES PINK trị hiệu nhất mía canh vào, bài sống  
nó thì ngừa đựng các chứng bệnh hò, hò đỏ.

### PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 4<sup>e</sup> CLASSE.

Có bán các thứ thuốc dâ kẽ mèo, rết, và có bán các thứ thuốc khác  
cùng hiệu nghiêm vậy.

### HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 60.000

Hàng này của Langsa và Annam  
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ  
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc  
một điều là tại Saigon có mòn chí,  
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.  
Cung gởi hàng cho các xứ xa; ai  
mua mòn chí xin viết thư ngay cho  
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chợt thử.

Có trù bán:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm ròng bằng nước mía

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về bán  
lại khi trả tiền trước.

### LOI RAO

Tại nhà Hậu-Giang Cần-thơ có bán  
hộp đồ dùng dâ cho học trò dùng kêu  
ta PLUMIER; trong hộp ấy có:

- 1 cây viết mì đen, thứ tốt
- 1 cây viết mì dầu xanh, dầu đỏ
- 1 cây viết mì có gôm ngồi viết  
tên tuổi là .... 0\$40
- Tiếp gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ  
lắm, xin xem thư thương nghị.

Kinh cáo

# AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |  |  |
|--|--|
| 1.— Phong triều nhà máy xay gạo            | 6.— Về việc nước Tào dự vào cuộc chiến tranh |
| 2.— Luận về việc trồng cây                 | 7.— Ai tin                                   |
| 3.— Quan Nguyên-Soái Maspéro viếng Cần-thơ | 8.— Thi tập                                  |
| 4.— Cảnh giấy Quốc-trại                    | 9.— Nam-kỳ Thời sự<br>Giá-bạc, Giá-lúa       |
| 5.— M. Huyện Thịnh đòi về<br>Long-xuyên    | 10.— Nhân dâm                                |
|  | 11.— Một cắp oan ương                        |

### Phong triều nhà máy xay gạo

Lúc nay ngày có nhiều vị tinh lập nhà  
máy xay nhỏ, đều ấy thiệt là đều rất phái.  
Tôi xin lấy một phần nhỏ mọn nhất lại  
cho các ông nhớ. Trong khoản chia dây  
mười năm nay mà người Annam ta lập  
thành nhà máy xay nhỏ được năm sáu  
cái, Mytho 2 cái, Rạch-giá 1 cái, Phú-Lộc  
(Soctrang) 1 cái (của người Langsa)  
Cần-thơ mới thành lập 1 cái nữa (nguyên  
mấy cái nhà máy này dâ có như trình  
nói nhiều rồi cho nên không cầu chỉ rõ  
tường khán quan cũng dù biết bết). Còn  
1 cái của M. Hanh (Sadec) mua về dâ  
lâu rồi mà chưa thành lập được. Nghe  
lại cái máy này cũng là lớn, sức mạnh  
mười lăm ngựa, xay mỗi ngày đêm 24  
giờ đồng hồ đặng 150 tạ lúa ra gạo trắng  
vì còn thiếu lò lữa và máy chạy trên  
cho nên chưa làm được. Tôi cũng cầu  
chúc cho ông Hanh làm dâng mau thành  
tựu như năm cái nói trên đây vậy.

Trong những ngày sau cái thương quyền  
của người Annam ta mà đang phát đạt  
tưởng cũng nhờ cái thế lực của các nhà  
máy xay nhỏ làm, thật là 1 cái đường này  
là đường đi tắt, cuộc hi vọng của quốc  
dân ta lúc bấy giờ; bởi vì trước ta là một  
nước ruộng lúa hè có lúa thì việc mua  
bán mới sung túc, còn chưa có lúa thì  
việc mua bán phải cày thường mỗi năm,  
năm nào cũng vậy; thê thì hột lúa trong  
nước ta cũng dù làm vui làm buồn cho  
một đám khách trú; song xét lại hột lúa  
khô sờ của con nai nòng ta, lúc bấy giờ  
thứ đem ra mà tính việc lợi hại thì không  
biết là đường nào? Một năm mười hai  
tháng thức khuya dậy sớm ăn tuyêt  
nằm sương mà làm dâng thất chí có một  
lần, nếu trừ tiền nhơn công ra; như là  
cây, phát, gặt, đập cho rồi, thời nghĩ  
người làm ruộng, một năm dài đặng  
đâng có lời gì ở đâu? Lại thêm một nỗi  
cố lúa mà bán ya, hay còn bị cắn gian  
đong lẩn, giá thấp giá cao nữa. Kè từ  
ngày ta bán lúa ta qua tay thê, từ Lục  
tỉnh chờ tới Saigon, thì chúng nó an lối  
một lần tàu nhật, cứ mỗi tạ từ ba cái

cho tới cấm cát. Còn ở Chợ lớn xay ra gạo trắng thì chúng nó lại lời một lần thứ nhì, cứ một tạ lời từ năm cát tới sáu cát.

Chúng bán ra cho tàu ngoại quốc (ấy là mới ra khỏi nước mình; chờ còn từ nước mình ra cho tới nước ngoài, người ta còn lời bao nhiêu nữa không biết được) thì chúng nó lời một lần thứ ba cứ mỗi tạ lời từ một đồng cho tới một đồng rưỡi chúng nó ăn sấp ba sấp bảy mươi, mùa ruộng nào chúng nó cũng cứ chia với mình được số như vậy. Trung chúng nó cũng chia, còn thất chúng nó cũng chia được cả. Nay sở sở vây một cái phong triều (Nông nghiệp tương tế hội và nhà máy xay nhỏ) 2 cái đoàn thế này át phải có ngày dựng nên một mối quyền lợi lớn trong nước ta. Vậy chúng ta nên đồng lòng hiệp sức, cứ mỗi tinh lập một cái nhà máy xay gạo, và Nông nghiệp Tương-tế hội (Ngân hàng) thì tức nhiên kéo cái quyền lợi ấy lại được, thì tài chính thêm giàu biết là đường nào; cũng như làm ruộng một mùa, mà đặng hưởng huê lợi hai năm vậy. Thiết tưởng cái thế lực nhà máy và hội Tương-tế chẳng phải là làm ruộng, cho vay, xay túa, bán gạo mà thôi, hãy còn gầy dựng cái thương-quyền cho người Annam ta nữa. Năm trước Annam ta có mua dặng 4 chiếc tàu, rồi kẽ cho Mẫu-quốc ta mượn; nay cuộc chiến tranh đã dặng loạn thang rồi, mấy chiếc tàu ấy cũng đã làm đường vận động cho ta, nhưng việc lúa gạo, hàng dì có hàng vở; dầu nhà máy lớn ở Chợ lớn cũng không thể nào dành với ta nổi.

(Nước Annam ta ngày sau tranh cái thương quyền với Chèc, nhoan có một nேo này phần nhiều hơn hết.)

Có người bảo rằng: Lập nhà máy xay

trong mỗi tỉnh, nên làm nhà máy nhỏ xay gạo dù bán cho trên chợ dưới thuyền ăn mỗi ngày mà thôi, chờ không nên dựng nhà máy lớn, xay gạo ra bán không hết rồi gạo đọng lại một ngày một nhiêu, đem lên Saigon Cholon bị nhà máy lớn của Chèc nó hiếp giá ta bán không lời, điều ấy là điều thất-sách cho ngày sau lâm. Vâ lại việc xem xét lúa gạo xuất cảng cũng người Annam ta xem xét, chờ nào phải quyền hành gì của Chèc mà phòng lo đều ấy; sợ là sợ gạo mình xay không dặng số nhiêu, bán cho người ta chờ không đầy tàu, vậy thi không làm dặng từ giao kèo, rồi phải bán hùn với chúng nó, thì bị chúng nó ăn lời ta hoài. Chờ ta dù súc xay bán cho người ta chờ không dầy tàu, vậy thi không làm dặng từ giao kèo, rồi phải bán hùn với chúng nó, thì bị chúng nó ăn lời ta hoài. Chờ ta dù súc xay bán cho người ta chờ, hoặc là ta chờ di ra nước ngoài mà bán, thi chúng nó dùng thủ-đoạn nào mà hại giá ta dặng. Xét lại ngày nay tuy chưa có cái thế lực hiệp-dồng, chờ ngày khác cũng có thể phải liên lạc với nhau, thi nhà máy nhỏ cũng khá gọi nhà máy lớn đó. Chúng ta nên chú ý một điều này mà dự liệu cho thích hiệp với ngày sau. Giả như: nội trong châu-thanh cứ mỗi ngày ăn chừng 50 tạ gạo, thi ta nên sắm cái máy một trăm hoặc là hai trăm tạ vậy, ngày nay chưa hùn hiệp dặng việc buôn bán ra nước ngoài, thi ta bớt giờ xay đi, miễn cho dù châu thành ăn mà thôi, chờ ngày khác có cơ hội ta sẽ mua hết máy mà lấy huê lợi với người ta; chờ dưng khu khu tưởng một cái máy nhỏ nhỏ vậy, dù xay dù bán cho một châu thành, rồi ngày khác dặng gấp cơ hội tốt, huê lợi lớn, thi cũng không có thể nào mà mở thêm rộng lớn ra cho kiếp.

(Còn nữa)

Huỳnh-kim-Phong

## Luận về việc trồng cây

### (2) Cách trồng đậu phộng

Đậu phộng bày giờ dặng giá hơn thuở xưa nhiều, cách trồng đậu phộng không phải dạy trồng đậu ghe bầu như thuở nay vây đâu.—

Đậu ghe bầu trồng đã khó mà không mấy sai cho bằng đậu phộng tào, sẽ cởi ra sau đây: khi mua đậu phộng tào về mà trồng thì trước hết phải cày đất giồng cho thiệt nhỏ, đất cày nhỏ rồi phải gánh nước tưới cho ướt đất đó— Đậu thì bỏ vào bao quăng xuống nước ngâm một đêm rồi đem lên dập cho dập vỏ ra, tức thì đem rải theo dằng cày, tay bốc vải theo dằng cày, chọn đất cho khéo bằng mặt đất, đoạn khéo mặt bằng rồi, gánh nước tưới xơ sài trong ngày đầu, rồi bỏ vải ngày kế đó dường tưới, sau tưới lại vải ba ngày— Cánh tưới như vậy: phải tưới sương cho yêm khéo nồng đất mà héo già đâu chờ chảng nên tưới lè mè— khi ban đầu tưới ban ngày, chờ chừng 6,7 ngày rồi trở về sau chừng già đầu lèn khởi mạt đất thì tưới cứ sớm mai với cứ chiều; vì sợ trưa lội vò đậm đậm đất các cồn xốp động hư giá đậu di, giờ tưới như vậy cho đến khi giá đậu lớn bò ra khỏi hầm thì nấm ba bứa tưới một ký, tưới cầm chừng đợi cho đến khi đậu nêu già lá ra phủ hàng, chừng ấy thi lá già ra phủ gốc che lấy gốc rễ, cùng dù yêm mít cho nhau, dặng yêm mít rồi thi se bò không, cho đến ba tháng đúng, thi nhổ già lá bón hột.

Trồng như thế là nhở mùa đầu, sau còn đậu lép đậu gốc lợn, dưới đất thi chừng tới mùa nó sẽ mọc lên.

Đậu phộng tào trồng một công ít nữa là 20, 30 tầu, nghĩa là mười mấy giá dặng lời bằng năm, bảy, các thứ đậu kia, ấy là mùa nắng xen vớ mà trồng đất giồng như thế.

Nhưng vây mà đất phải chờ trăng mùa mưa khác, mùa nắng khác, cho nên mang mùa nắng, tới sa mưa giồng chỗ đất đã trồng đậu phộng dưng trồng chí khác dê trồng bắp, thi nhẹ vung phân xới đất vi đất đã chờ 1 lâu trong 3, 4 tháng bày cùn xốp, mà lại rẽ đậu là đậu vừa mục dụng làm phân cũng tốt. Hết bắp thi lèu giồng cho to mà trồng khoai tiêm, khoai ngà, khoai mỡ...vân vân..

(Sau sẽ luận tiếp)  
Thất-Bộ kỵ.

## Quan Nguyễn--Soái Maspéro viếng Cantho

Mấy bữa trước nghe tin quan Nguyễn-Soái Nam-kỵ là ông Maspéro sẽ đến viếng linh Cánthor, ai ai cũng mừng rỡ nồng trồng dặng xem quí thể của ngài năm nay ra thế nào; vì dã 16 năm trường cách biệt; và lại lúc ngài trấn nhiệm làm chúa linh Cánthor năm 1903 - 1904 ngài bồ hóa án dược cho nhơn dân và những việc ngài làm lợi ích cho tỉnh này, đan giờ hây còn bia tại. Nghe một ông quan trước đã sáu tri tinh nính nay mà dặng tước vị cao thang dường ấy, (Tổng-trấn Nam-kỵ) ai lại không mừng? ai lại không trồng cho thấy mặt sao?

Từ ngày 4 và 5 mars 1919 khắp cả Châu-Thành Cánthor, dường quanh nேo tắc, nhà nào nhà nấy trước cửa dựng cờ Đại Pháp đặt bàn hương án mặt ngó dầy ba sác: Vành, trang, đồ, phát phor sửa soạn bộ rước mừng quan Nguyễn-Soái Maspéro. Sáng dịp tại Châu-thành có bạn hát Cirque Rosstock's đang diễn hát nền Tổng-lèng dân già trước thửa diệp đèn cháo rước quan Nguyễn-Soái, sau xem hát Cirque luôn thê; bởi vậy cho nên dâng dặng khắp nேo thiên ba dập đều vui như hội Tân-Vương thuở trước.

Tại Saigon lúc 6 giờ sớm mai ngày 3 mars 1919, quan Nguyễn-Soái Maspéro ngồi xe lứa riêng với quan Tham-biên Hérisson tới Mỹ-tho, rồi xuống tàu đi Vinh-long, đến nơi có xe hơi đưa ngài tới Cai-vôn thi săng tàu quan Chủ Tỉnh Cần-thơ chực rước tại đó.

Khi tàu rước quan Nguyễn-Soái về đến Cần-thơ là 11 giờ 45 phút, tàu vừa cập cầu thi trên bờ nồi 21 tiếng súng thần công chào tiếp, kế bọn nhạc hát Cirque giúp dàn bắn "Marseillaise". Quan Nguyễn-Soái Maspéro bước lên cầu tàu, theo sau có ông Tholance chủ tinh Cần-thơ, ông Hérisson Tham-biên sở Mật Thám. Chứng nhạc giirt, ngoài chào các quan Langsa và Annam rồi lèa xe hơi đi thẳng vô dinh quan Chủ Tỉnh. Nhắc lại lúc ngài vừa bước lèa xe hơi thì có cơ mà tà diệu binh thổi kèn dâng hẫu còn 2 bèn tiệm tiếp mừng ngài pháo dội vang vẩy thiên bạ chen choran không lọt.

Chứng quan Nguyễn-Soái và các quan Langsa và Annam tề tựu đủ tại dinh quan Chủ Tỉnh, ông Tholance mở lời cảm tạ quan Nguyễn-Soái ngày nay đến viếng tỉnh Cần-thơ và tỏ những sự ích lợi mớ mang trong bốn tinh, từ mấy năm rồi đây, tuy là nhâm cơn khói lửa tai Âu-châu, chớ các kỹ nghệ xứ này cũng là thạnh hành tấn phát. Người bốn xứ mót lòng thành tinh cùng Mẫu quốc nên 4 kỳ quoc trái đều dặng tháng số... vừa giirt lời, quan Nguyễn Soái tiếp cảm ơn quan Chủ Tỉnh Tholance, các quan Langsa và Annam hiện diện nơi đây mà rước ngài. Ngài lại nhắc, lúc ngài trấn nhậm tinh này, thì sự mớ mang chưa có mấy, diễn địa trong tinh còn nhiều chỗ hoang vu, chẳng cây cối dặng, có chỗ thủ dữ như là tượg cop, còn dinh trú mà nhiều hại lè dân và mạ mộng. Như Phung-hiệp bấy giờ đã trở nên thị tứ. Còn sự thông thương rất kém, mười phần chẳng dặng nán

ba, như lúc nay từ Saigon đi Cần-thơ nội trong 6 giờ đồng hồ thì đến. Khi quan Nguyễn-Soái nói giirt rồi, ai nấy đồng vỗ tay reo mừng, kế đó ngài di chào các quan, từ ông chẳng sót. Xong việc ai nay lui về nghỉ, qua buổi chiều, quan Nguyễn-soái ngồi xe hơi đến viếng sở Gieng-nước, sở Đèo-khi, các nhà-Trường Nữ và Nam, nhà-Thương, nhà-Hàng Hậu-Giang, nhà-máy xay lúa, tới đâu ngài cũng xem kỹ lưỡng làm, khi đến viếng nhà in, M. Trần-dae-Nghia là Chủ sự có thính ngài đi xem các công chuyện làm trong nhà in này.

Khi quan Nguyễn-soái viếng các sở rồi, quay chủ tinh Tholance mời ngài đến nhà công-sở làng Tân-an là nơi viên quan Chiré xác Annam, Hội khuyến Học, Hội Cảnh nông Tương-tê ngần-hàng đang đợi rước ngài. Lúc quan Nguyễn-soái đến nơi, pháo tiếng nổ nghe reo và có ban nhạc Cirque đánh bắn "Marseillaise" tiếp mừng, rồi các viên quan, tổng, làng tựa lại chào quan Nguyễn-soái. Lẽ chào vừa giirt, thì ông Võ-hiển-Đè là Đầu hội Cảnh-nông Tương-tê ra trước mặt quan Nguyễn-soái đọc một bài hàng tiếng Langsa, nói về cuộc lý tài trong hội, (nếu Bô-quán có dặng bài ấy kỳ sau sẽ dịch ra quốc ngữ mà đem treo vào báo cho khán quan xem).

Khi ông Võ-hiển-Đè đọc giirt thì quan Nguyễn-soái mở lời khuyên và cầu chúc cho hội dặng sung túc vinh viêng như Mỹ-tho và ít tinh khác kia. Kế đó ngài di viếng Châu-thanh và kho sách (Cercle Bungadow) đến nơi Hội có dùng tiệc Champagne dài ngài.

Tối lại vì có lời quan chủ tinh thính, quan Nguyễn-soái có đến xem ban hát Cirque đang hát tại Châu-Thanh.

Qua bữa sau ngài có đến viếng sở trọng của ông Guéry ở Xà-no, rồi nội

ngày đó, tàu đưa đến Cai-vôn, ngài đi

má tiếng hành ngài. Qua bữa sau ngày chúa nhật 9 Mars, quan Huyện-Thinh từ già Cần-thơ nhầm Long-xuyên trôi gót.

An-Hà Nhựt-Bao kính chúc cho quan Nguyễn-soái Nam kỵ di đường bình yên

## Lành giây Quốc-trái năm 1917.

Quan Chánh Tham-Biên Chủ tinh Cần-thơ truyền cho ai này trong bốn tinh hay rằng: kể từ ngày nay (7 Mars 1919) đến 31 Mai 1919, tại kho bạc địa hạt có phát giây Quốc-trái thiệt thò năm 1917

Vậy, người nào có biến lai vé quốc trai mà minh cho nhà nước vay hối năm 1917, hãy đem đến tại kho bạc địa hạt mà đổi lấy cái giây quốc trai thiệt thò cho kịp.

Cần-thơ le 7 Mars 1919.

Quan chánh chủ tinh,

Ký tên: Tholance

## M. Huyện Thinh đổi vé Long-xuyên.

Bản quan mới hay tin rân: Ông Huỳnh-vân-Thinh Tri-Huyện đang giúp việc tại Tòa Bố Cần-thơ, nay có lệnh quan Nguyễn-soái Nam-kỵ bỏ ngài đi từng sự quan chủ tinh Long-xuyên cũng giúp việc tại Tòa Bố.

Trước bữa ngài thượng trình, chiêu thử bảy 8 Mars 1919, Quý Ông và Quý Thầy bên Phan-Ty có vẩy một tiệc tại nhà hàng Long-Giang « Hotel de l'Ouest »

má tiếng hành ngài. Qua bữa sau ngày chúa nhật 9 Mars, quan Huyện-Thinh từ già Cần-thơ nhầm Long-xuyên trôi gót.

Bản quan kính chúc cho ngài đến Long-xuyên dặng lộc vì cao thăng, tình thân tráng kiện, bữu quyền binh an. Luông dịp Bản quan cung dâng cho ngài bốn chữ: Thanh, Cát, Cang, Cảnh, trên thi giúp ích cho nước nhà, dưới hoa dâng dặng trời nên phong thuận tục mỷ.

A. H. N. B.

## Vé việc nước Tào dự vào cuộc chiến tranh

Nay đến ngày kết cuộc rồi xét lại các nước vào phe với Đồng-minh. Đã giúp vào cuộc chiến tranh được những việc gì, thì nước Tào thiệt là thi chung không được việc gì cả. Tên thi là có dưng vào Đồng-minh mà trách nhiệm không làm hết một nước Đồng-minh. Chỉ quanh quẩn trong vòng nội loạn, không hề hết sức giúp vào cuộc chiến tranh được một mày mùng nào trong buổi khò nhoc; đã không có công gì thì đến ngày hưởng quyền lợi, chắt các nước Đồng-minh không quên vậy. Mỗi rồi đây Đồng-minh đã gửi cho Chính phủ Tào một tờ (note diplomatique) nói về sự đó, trong có mười hai điều như sau đây :

1. Đồng-minh hoảng kinh cho Tào cái nợ bồi thường về việc giặc chém (indemnité des Boxeurs) và đê cho như những khoản dư đặt về thuế hàng (droits des douanes) là mông cho tàu dùng tiền ấy, đê tăng thêm các công nghệ trong nước, làm đường nuối sống cho nhơn dân; ai ngờ lấy tiền đó để dùng dâng nay dâng nọ tranh đua với nhau.

2. Nước Tào tuy đã có đặt Tòa "Tham chiến" và có lập rèn quân đội, mà chỉ để

dùng về việc đánh nhau trong nước mà thôi;

3. Nước Tào chưa từng bàn với Đồng-minh mà đã phái Sứ qua Pháp-định của Giáo-Hoàng ở Vatican;

4. Nước Tào dè cho giặc già trở loạn ngăn hai đường xe lửa Thiên-Tân (Tien-Tsu) Phố-khẩu (Po-Kéou) và Bắc-kinh (Pékin) Hán-khẩu (Hán-kéou) làm việc tồn tại sự lợi ích của người trong người ngoài;

5. Nước Tào không từng ra sức bắt đồng cõa các hàng buôn bán của người giặc.

6. Ở Thượng-Hái (Changhai) và Thiên-Tân, quan Tào không thể ngăn trở được những sự hành động của người giặc trong hai xứ ấy;

7. Những điều lệ cấm nhặt việc thông thương với người giặc chưa từng làm thiệt;

8. Đồng-Minh xin nước Tào đóng cửa các hàng buôn lậu của người giặc, mà nước Tào không cần đóng;

9. Nước Tào dè cho quan chủ tinh hạm Hắc-hà (Heihō) làm mối lái cho người giặc, Đồng-Minh đã tung kêu nài, mà Chính phủ Tào không hồi đền.

10. Những bọn lén lút mưu dân tới làm ở nước Tào mà nước Tào không hết lòng ngăn cấm;

11. Bất đặng bọn trinh thám của người giặc dùng giấy thông hành giả, khi nước Tào đem ra xử, không dè cho các ông đại biểu (Thay mặt) của các nước vào xem.

12. Các nước Đồng-Minh không dặng bằng lòng về cái cách nước Tào dự vào cuộc chiến tranh như thế; không chát

rằng nước Tào dã trung tình mà làm cái nghĩa vụ Đồng-Minh.

Huỳnh-kim-Phong (phụng lục)

## Ai tin

Bà hay tin ngày 22 Février 1919, quan Huyện Phạm-chánh-Lý chủ quận Cầu-kê (Cầu-thơ) mất tại Nhà thương Augier Saigon một đứa con gái tên là Marie Françoise Phạm-kim-Loan tuổi mới ném ba. Qua ngày 23 Février an táng tại Xóm-Chiếu.

Nay lại nghe tin chẳng lành đến cho quan huyện nữa rằng : Cò Huyện quý danh là Nguyễn-thị-Tường cũng đang nằm dưỡng bệnh tại Nhà thương Augier đã lì trầu ngày 2 Mars 1919 hưởng dương dạng 31 tuổi.

Linh cữu dê về tông chung tại Xóm-Chiếu Saigon hôm ngày 4 Mars 1919, có thân hàng quyền thức theo đưa dón rất đông.

Nghỉ cuộc đời chua xót, cơn rủ: phút dập dồn; hén chí sách có chữ "Phước vò song chí, họa bất đơn hành" dà phải làm. Rất cảm cảnh cho quan Huyện Phạm-chánh-Lý: thâm nỗi con chưa giữt, buồn phân vỡ lại thêm....!....!

Vậy, Bốn quan kinh dời lời từ tình ai điếu: trước xin phản ưu cùng quan Huyện và bùn quyền, sau cầu chúc cho linh hồn của linh phu nhơn và linh ai dâng tiền cảnh an vui vân hương khoái lạc.

A. H. N. B.

## Thi tập

### DÈN HẾT DẦU ĐÈN TẮT

Đèn tắt vì chưng bời hết dầu,  
Canh cháy ngơ ngẩn rõ vì dầu.  
Phiền người nở dè bao cho lung,  
Trách kẻ không lường tỏ chẳng lâu.  
Đèn hác dạ ta đường mực diêm,  
Tôi thui mắt bạn dừng mày chàu.  
Tuy là ngàn đậm chỉ phân biệt,  
Lần vách như vầy dè làm àu.

J. Trường

### HÒA VĂN CHÙA HƯU (Thời báo)

Vào trong thấy cảnh dạ baon teo,  
Chùa rách vách xiêu cách dưới đèo.  
Phật từ nhiều ông lăng ngả ngửa,  
Trung-Tôn một dồng mốc hòa meo.  
Ghế bàn mục gãy nhỉnh ngơ ngẩn,  
Hương khói yêm liếm ngó lạnh queo.  
Ước gấp ông từ đây hồi thử,  
Ai làm xưa nỗi, buổi nay nghèo.

J. Trường

### TỰ THUẬT (Ngôn mang)

Cái thời a dua chả lụy cầu.  
Chi bằng thòn thả mặc đương đâu.  
Thù nhà chả cây tay hoanh liệt,  
Việc nước lo dồn mặt kẽ au.  
Vui thú, tịch thản nhán vịnh bùt,  
Ngâm thi, đường tánh, thuở cầm câu.  
Ngày hai cõm té túy duyên phận,  
Gánh nặng kia ai dựa cửa cầu.

Nguyễn-Thành-J.

### CHIẾC CHIỀU RÁCH

Xưa kia lành té lột trên súng.  
Nay rách quăng ra thấy nát tang.  
Lúc trước trái lén chờ qui khách.  
Đến chừ dẹp lại bỏ lang thang.  
Hỗn ván xanh đồ màu phai lợt,  
Bìa cheo u xù té giục ngang.

Đồi mặt thẳng trâu sau đền thờ,  
Đập dồn tay tạo nghĩa khôn daon.

Nguyễn-Thành-J.

...

NGU

Gió mặt lòng sóng, sóng mặt lòng sóng.  
Sóng gió thình thang vững chiết hống,  
Vài sợi búa, ít cần chong.  
Cá mú chi chi mời mắt trông.  
Ngày hạ khinh khâm ba chén rượu.  
Đêm thu leo lèc một nhành thung,  
Dầu ai rằng lão, dầu ai rằng ông.

...

TIỀU

Cao bước gấp gáp, thấp bước gấp  
[gấp gáp]  
Xứng vững lo vì sống đá chinh,  
Sáng búa lớn mặt cây kinh.  
Ngan dọc nào ai căng sức mình,  
Đọc sách ngã xem cầu hữu ý,  
Coi cờ hàng động nước da tính.  
Rừng non nghệ bạc trời đất rộng thinh,

...

CANH

Võ vật ngang trời, khuỷu nước đục trời,  
Một lưỡi cây tuồng giữa đám khói;  
Nắng mang nón, lạnh che tối;  
Chu cúc, lo xong với việc đời,  
Ghé mắt non nam màu cỏ loạn.  
Trời chiếu con át bóng cây đời.  
Nhà thương còn đợi, ruộng lynch còn vui

...

MỤC

Vinh cai làm sao, nhục cai làm sao.  
Vinh nhục thằng chêng có biết náo,  
Cò xanh đầy nội nước đầy ao.  
Trâu ngựa đứng chờ lão đầu vào.  
Rừng bụi đương nhỉnh mày giò mít.  
Lưng trâu ngồi vững giờ tay xao.  
Súng cối chậm thổi, địt hơi cao.

X. X. X.

## Võ-văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là "Võ-Văn học hiệu" đã khai từ hôm 4 Novembre 1918. Nay được 26 trò nam và nữ vào trường. Bà dám langsa và thấy giáo annam cầm mìn con nít học mau tàn phát vô cùng.

Gia tiền học và ăn, ngủ như vầy:  
Học ngoài không ăn ngủ....4\$  
Học và ăn buổi trưa, .....7  
Học và ăn ba buổi, ngủ  
tại trường .....12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà  
đóng tiền trường cho con cháu  
học, thi Ông Độc học trường Võ  
văn cùng thâu, cứ mỗi chiều 100  
ranches thi ke là: .....16\$

Bửa 25 tháng chạp bấy trường  
qua mồng 10 tháng giêng Annam  
thì khởi học. Kể từ mồng 6, thi  
học trò mới được nhập lầu lán.

Bà con có bác ai có dịp đi Cần-thơ  
ghé coi cách sáp đặt chỗ học, chỗ  
ăn, chỗ ngủ.

Ai có cán hỏi thăm đều gì, xin  
gởi thơ cho Ông Võ-ân-Thơm, thi  
lập tức có thơ trả lời

## Nam-kỳ thời sự

### Giá bạc

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kho bạc nhà-nước..... | 41 50 |
| Đồng-Dương.....       | 4 50  |

### Giá lúa

Từ 3\$ 50 cho đến 3\$ 60 một tạ, tùy  
theo thứ lúa.

## CANTHO VILLE

**ĐẠO CHÍCH.**— Đầu 9 mars 1919 lúc 3  
giờ khuya, Đạo-chích đến viếng nhà M.  
Tinh làm việc nhà Thương, cạy cửa vò  
nhà rồi cạy luôa túi quyết tóm gói.

Ruồi cho Đạo-chích, mà cũng may cho  
M. Tinh, nên khi Đạo-chích cạy túi đựng  
rối bộ khi cảng sửa soạn mà khuân dỗ,  
khiến tên học trò ngủ trên bộ ván gác  
cái cửa thức giật giậy di tiêu; thấy cửa  
mở bét, hổ nghi có Đạo-chích đến, nó  
ngó lại chỗ túi thấy một gá đứng cao  
nghẹu, mình thiền si, mặt và đầu trắng  
xá, tri hô lên, Đạo-chích chạy qua phía  
bên kia dùng nhầm tên X... đang ngủ  
cũng giật mình thức giậy bốc rực...  
Đạo-chích tông cửa chạy ra đường...  
tả thô dộ... mất tiêu.

Có kẻ hỏi còn M. Tinh ở đâu? — người  
ta nói M. Tinh mặc... — mặc làm gì?  
mặc ngủ mà... chờ phái thức thử coi..

Nguyễn-văn-Cụ (lai tin)

:

## CANTHO

**ĂN TRỘM LÚA BI BÁT.**— Tại làng  
Vĩnh-xuân (Cant-thơ) đêm 26 Février 1919  
Phó Bộ Thinh bị ăn trộm đập hết 1 công  
lúa. Qua bữa sau Bộ Thinh đi kiểm gấp  
1 đêm và 3 bố tời lúa nơi đồng rơm của  
tên Nhuận. Thưa làng, Nhuận khai rằng:  
lúa đó của tên Sách và tên Cận gửi  
Làng sai bắt Sách và Cận lập tức dặng  
tra vấn.

Vì thế nào kỳ sau sẽ tiếp.

:

**BẮT HÚT ĂN TRỘM LÚA.**— Càng tại  
làng Vĩnh-xuân (Cant-thơ) đêm 22 rạng  
mặt 23 Février 1919, dân của Hương  
thôn Kh... di tuân lúa, xây thay dạn xa

xã chừng 2, 3 người đang lom khom  
dưới ruộng, nghĩ quyết là ăn trộm (agh;  
giỏi nhung mà còn sơ ý một chút) vùng  
vợt miệng hỏi: Ai làm gì đó?...?.. Đầu  
kia nghe hỏi tiếc dâng tránh trước (dại  
gi gì mà ở cho bị sao). Chừng đó mấy tên  
dân cảng thì rượt, miệng thi la, làm túi  
bụi mìn bối, ẩn trộm biến mất..!! Rình..  
thì dừng đánh tiếng chờ....!....

:

**ĂN TRỘM NÚA.**— Công cầu ở trong  
làng Vĩnh-xuân (Cant-thơ), song chuyển  
này không chịu áo trộm lúa nữa, lại đập  
hết một công nếp, vụ này quả quyết  
có chứng tên Biểu vì nó đến làng khai  
rằng: đêm 23 Février 1919 nó bị ăn trộm  
gặt của nó hết 1 công nếp nó theo dấu  
tới đất của Xã C....gặp rơm nếp của  
nó ăn trộm đập rồi bỏ lại đó rõ ràng.  
nó giận hết sức mà không biết làm sao,  
nên cù... lấp vấp một hồi.. thời thi bộ.

H. T. T. (lai tin)

:

## TRÀ-ÔN

**ĐÁNH LỘN.**— Ngày 2 mars 1919, lúc  
8 giờ ban mai tên Nguyễn-văn-Thân 38  
tuổi sửa soạn di cộ lúa cho chủ nó là M.  
X.... đến chỗ đê cộ, Thân gấp cái cộ  
hư... nỗi dáo ch.... Nguyễn-văn-Tùng  
ở gần t... bên nghe... giận... vì có tích  
cha tên Tùng dày có mượn dùng cái cộ  
đó, e có khi cũng hư chút đỉnh chỗ; nay  
tên Thân ch.... vậy là ch... cha nó chờ  
ai. Ch... hoài, Tùng dàn không dặng,  
cập trong tay cái cây quyết hơn thua  
một đợt. Đến nơi hỏi Thân sao ch..? vì  
cha nó có dùng cái cộ này tưởng cũng

bị hao một ít....sao ch.... cái gì?  
— Thân trả lời: không biết— ai làm hư  
tao ch... — À mày ch... bối....Thân  
nhão xuống lô đầu quyết lưu lai láng—  
Tùng đục chạy.... Bàn cậu tri hô bắt  
trói Tùng giải quan, diệu Thân đến nhà  
thương Cần-thơ nằm dưỡng bệnh.

## Nhàn đàm

### BÀ ỦNG THỊNH

Tí gặp Sưu liên nói; Anh năm nè!  
Bướm qua năm nay nhà tôi sẽ tấn phái  
da anh! — Sao mì chủ đậm chất làm  
vây? — Vì tôi có cái trang thờ bà  
Chúa Tiên, Chúa ngọc, vợ tôi có lòng tin  
trong bà làm, thờ trót năm rồi, mỗi  
ngày dâng nước, dâng hương 2 lần...!

Bà có lòng thành (vì có cầu: sắm tràng  
tất nút trán) cho nên chiều 30 tết bà  
ứng thịnh! — Ủy chà! Vậy thì từ đây  
bú mẩy chất khá da, có bà ủm-hộ rõ! —  
Vậy mà bà ứng thịnh làm sao đó? — Tôi  
giấu gì anh! Hôm chiều 30 mươi vợ tôi  
cầm cây nhan trên trang bà và dâng một  
tiếng chuông.... bo...ou... vừa giục  
tiếng chuông, bà liền ứng thịnh: Cắt-ké  
rồi cắt kè, kế Cắt-ké nứa!! — Ủy...?

N. Hữu-Hạnh.

dịt Quang-Còn

## Một cặp oan ương

### CUỘN THỦ NHỰT

#### NHÀ HỘ LÝ

(tiếp theo)

#### GẶP TÌNH

Bến khuya mồi mảng tiệc, khách từ  
tạ ra về. Rạng ngày vợ chồng Lý-phù-  
Gường đương trà nước, có trẻ vào thưa

rằng: « Có một người trai, ở trước xin vào thăm ông và bà. »

Lý-phú-Cường biếu mồi vào phòng mình, Lý-phú-Cường và Khương-tri-Ngọc mừng rỡ chuyện trò, trà nước vừa xong, Khương-tri-Ngọc lấy ra sáu ngàn lượng bạc mà thưa rằng: « Xưa cha cháu có hỏi của chú một muôn hai ngàn lượng bạc, nay cháu xin trả dở sáu ngàn, và xin chú cho sửa giấy lại. »

Lý-phú-Cường nói rằng: « Cháu với chi lâm vây, bạc ấy xưa, cháu cho anh Khương mượn chẳng may ảnh bất hạnh qua đời, cháu chừng nào trả đúng nợ mới có bấy nhiêu, sao không để mà làm vốn, lật đặt gì? » Nói rồi đưa bạc cho vợ cất, cho Khương-tri-Ngọc sửa giấy còn thiếu sáu ngàn lượng.

Khương-tri-Ngọc từ tạ ra về, thì Lưu-thiệu-Đức cầm ở lại ăn cơm.

Khương-tri-Ngọc từ rằng: « Cháu ở Bắc-kinh mới về luồng đường ghé dây chờ chưa tới nhà mà thăm mẹ. »

Lưu-thiệu-Đức lại rằng: « Thiếu cung biết, nhưng mà ở Bắc-kinh đường trường cách trời, chờ chịu nổi đòi ba năm, đường dây với đó đi không dây nữa khác. An cơm rồi sẽ về cung không muộn. »

Khương-tri-Ngọc từ tạ đòi ba phèn không dặng phải ở lại. Khi đường ăn uống, Lưu-thiệu-Đức dặn nhở Khương-tri-Ngọc như vậy.... Khương-tri-Ngọc gật đầu và nín cười.

Cơm nước xong rồi Khương-tri-Ngọc kiều ra về, ghé lại phòng trước thì thấy Lý-mỹ-Nhan đã đợi đó.

Gặp nhau Nhan, Ngọc nắm tay, do

mắt nhìn trân, nước mắt lưng tròng nói chi chẳng được, bèn lùi Khương, tri-Ngọc cất tiếng than rằng: « Ác bấy cho Khương-tri-Ngọc, vì già bão khiếm khuyết, dè che người hường nhan, trăm eay ngàn dâng, ăn thảm uống sâu, đêm trống ngày đợi, kẽm sắc mồi lòng hao mòn vóc ngọc. Chẳng khác hoa dương tươi tốt, vì nắng phai màu, thiệt đáng trách biết bao, làm trai lối đạo. »

Lý-mỹ-Nhan hai hàng nước mắt chảy ròng vội vã đáp lại rằng: « Chàng nói phải đó, thiếp kẽ gian nang chẳng hết, phản nỗi sâu không có đủ lời; màng thương chàng mang lối cùng trời, đời phèn muốn nghỉ an dưới đất. Tình dâ nên trái, nghĩa chưa thâm nồng, biết ngày sau có nên cuộc vợ chồng, chàng với thiếp dể tang khó hiệp. Khi dào tốt bê chơi, chừng bẩm dập thi quãng thì ném. Ngày nay gặp dặng, xin tố lời, duyên còn chẳng dặng thiếp toan phận thiếp. »

Khương-tri-Ngọc lại rằng: « Tình nhau ôi từ ngày tách minh ra dì đến Bắc-kinh nữ tú nam thanh, dập dều gái sác nào có vui đâu; xa tình nhân trong lòng buồn bức, biết ngày nào cho dặng trùng phùng cho trê đại Cảm-Nhung hường phước. Tôi là Khương-tri-Ngọc, ngày sau có phụ duyên nào, thì cho bồ mạng nơi đất khách. Trong vài năm sanh phượng kiếm vốn, rồi sẽ về tính việc nghinh hồn, tình nhân hấy dần lòng đợi xin đừng đem dạ nghĩ nang, mà hao mòn vóc ngọc. »

Nói rồi từ giã Lý-mỹ-Nhan mà về nhà. Mẹ con mừng rỡ, anh em chuyện vui vầy.

Lúc ấy Lý-phú-Cường nằm bên phòng nghe tiếng người vẫn vẫn lồng tai nghe đậm mấy đều nay..... TÌNH NHÂN ôi..... XA CÁCH TÌNH NHÂN..... TRÊ ĐẠI CẢM-NHUNG..... Tôi là KHƯƠNG-TRI-NGỌC.....

Những lời ấy làm cho Lý-phú-Cường kinh hồn bối rối, đường tình giờ chim bao, bèn nghĩ rằng: Nếu vậy thì Cảm-Nhung chẳng phải là con ta, rõ ràng là trái tình của Lưu-thiệu-Đức và Khương-tri-Ngọc. Ưng bấy lâu yêu mến, tiếc công khó dưỡng nuôi; nay là một ân gian phu, nay là một trai dâm phu. Phải ta di dặng, qua phòng chặc khúc lũ bay, mới dà giận. Thời bay dè coi ta, trái tình của bay, lâu nay ta yêu mến, bay giờ ta đem vùi bụi nhớ, lại làm cho mẹ con anh em họ Khương không nhà mà ở, lập nghiệp chẳng nè, ta mới dà hờn.

Tình như vậy liên sai người đi mời Hàng-Phương. Vẫn là tay mưu sâu kế độc, lòng hiềm dạ tà, hay oa trữ nhiều tay hung bạo, trộm cướp, hoang dàn.

Nay nghe người của Lý-phú-Cường đều mời thì vội vã sửa soạn áo khâu mà đến. Tới nơi trả nước vừa xong thì Hàng-Phương hỏi Lý-phú-Cường rằng: « Chẳng hay chủ với lão Hàng có việc chi cây biểu chẳng? » Lý-phú-Cường bèn kể tai nỗi khổ với Hàng-Phương..... Rồi đưa cho Hàng-Phương 100 lượng bạc. Hàng-Phương lánh bạc từ tạ ra về.

(Sau sẽ tiếp theo)

Huỳnh-bá-Tửng

Minh-lương-Rạch-gia

Truyện này in rời và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn là 0\$35, mua nhiều vé bán tình giá nhẹ hơn

## Hậu Thạnh

*Giao tiếp thương mại hội  
CỦ LAO MÂY—CANTHO*

Hội mua và bán lúa.

Binh số vốn là mười ngàn tạ lúa (10 000 pi). Kêu hùn mỗi phán là 50 tạ, hoặc muốn hùn bao: tính theo số lúa trên đây, vị nào muốn hùn mấy phán tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn. Tình mang mùa lúa chia lời.

Cứ xin qui vị sảng lòng hiệp vốn mà lo đều ích lợi chung và mở dang thương cho bạn mình mau nhẹ bớt.

Như muốn hỏi đều chi trong việc hội xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tứ chủ hội Thương-mại sẽ hỏi âm lập tức.

Thương xã hội cần khai.

## Một việc khá lầm

Có quan Giám đốc Quesnel sảng lòng muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại Tháp mướt: (Mỹ tho) sở thứ nhất được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xang mới vét lại lõi lầm, bể ngăn chừng 40 thước uốn tiện bể chờ lúa ruộng lâm, và nhát muốn chờ lúa thang lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng đã lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lầm, chẳng có phải tên ông khai phá chi nữa hết; lại sảng đất trong có mươi ba cái địa, cá rất dai lời. Có một sở đất khác kề cận với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao gia bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huề lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn già.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sở Nhứt trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bản đồ thì hiểu rõ.

# QUÂN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ-NHƠN: LÊ-TOAN

60. Rue de Canton, 60.- Cholon

Nguyên gốc hiệu QUÂN-DƯỢC-TẾ này khai sáng tại tỉnh Quản-Đông (Trung-Huê) đã dư mươi năm rồi, chuyên một nghề chế các thứ thuốc CAO-ĐỘN, HOÀN-TAN, có danh dâ lau đài, khắp nơi xa gần đều có dùng thuốc của tiệm tôi, thiệt là thân biếu hơn các nơi khác. Bởi vậy cho nên Bồn-Dược-Phòng chẳng nài tốn bao BẠC MUÔN sang qua NAM-VIỆT lập thêm một tiệm ngách tại CHOLON đường CANTON số 60, biệt hiệu gọi QUÂN-TÍN-KÝ có trữ bán các thứ thuốc rất nên thân biếu, cùn trong LỤC-CHÂU chư QUÂN-TÚ cũng thường có dùng lấy làm hay vò cung, từng có zời thơ khen ngợi đáng vào các BAO-CHƯƠNG rõ ràng các thứ thuốc của tiệm tôi rất tốt rất hay hơn các nơi khác thập bội.

Nay BỒN-DƯỢC-PHÒNG chẳng dám tiết BẠC NGÀN mà in 50000 cuốn CATALOGUE để dành cho thân chủ, nếu chư QUI-KHACH muốn cần dùng, hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sáng lòng gởi cho không, như chư QUI-VỊ gặp lúc muôn cần dùng thuốc nào hoặc nơi chिउng bệnh của mình, thì tiệm tôi cũng vui lòng tùy ý mà gởi cách CONTRE REMBOURSEMENT (Nhà là đem tiền đến nhà thợ mà lãnh thuốc). Như chư QUI-KHACH ở tại SAIGON thì hãy đến nhà M. THAI-KỲ-SƠN số 23 đường PELLERIN bởi thăm mà mua thì tiện hơn.

QUÂN-TÍN-KÝ KINH CAO

MINH TÀ LUÔNG-Y

Hà-Tiên, le 17 Janvier 1919.

Monsieur. QUÂN-TÍN-KÝ

60, RUE DE CANTON, - 60 CHOLON

Lời cung ống Chủ-tiệm thuốc QUÂN-TÍN-KÝ dặng rõ: Hôm trong tháng November 1918, tôi có cây anh em bạn tôi mua thuốc "THIỀN KIỀM-BAO KHÔN BỨN" và "VẬN ỦNG ĐỨC TẾ HƠN" của tiệm ông, nói già quyển tôi dùng thuốc của ông lấy làm hay vô cùng, vì dùng tới liền thấy hiệu nghiệm, tôi dám doan chép có tiệm thuốc, nào có thuốc thân hiệu như tiệm ông vậy, nói già-quyển tôi nhớ thuốc lâu hiện ông, may nỗi nhà tôi đều mạnh giỏi và rất đáng khen tiệm ông khéo tiệm thuốc hay mà cứu bệnh như thần, nói già-quyển tôi mang ơn ông nhiều lắm, nên tôi xin thay mặt mà TỎ LỐNG CẨM TÀ với ông, xin ông nhậm lấy.

KINH TÀ  
NGUYỄN-XUÂN-HIỂN  
TRI-HUYỆN À HÀ-TIỀN

# VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

## RUỘU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn liều ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-Ính; nên bồn Hiệu ẩn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhưng Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau đây: Vẽ có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lâm, hiệu là: TRUNG-HUẾ CHÍ KUÁI THỦY, bắt kỵ ho lâu mau, hễ uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia uối ve 0\$30, uối lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵng lòng gởi thuốc lại lập tức.

### TRANG CÀN PHÒNG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thương hàng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng ché rằng: rượu thuốc này, phép làm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gần cổ và tai lâm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thân hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng chực, dan lung mồi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gần cổ, các chứng thống độc đi đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là ban thân bất toại).

Thi dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thấy, chẳng những ja trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sạch tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần. Người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh già luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

### CƯỜNG CHƯỜNG BỘ HUYỆT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc tốt thương hàng, qui trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng ché rằng: Tiết rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bộ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thần hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mồi gối, khí huyết hao kém, tì chí mồi mệt, dòn bà dường kinh không dung, bạch đái xích-dái dòn ba sanh dè yêu đuổi da mặt mét vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tố thà đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sạch tinh thêm huyết, khỏe khoán tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thiếc ăn không tiêu, tích trữ trong bao-lú.

Hè uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chỉ nó trừ cùng nỗi.



# PHARMACIE SIIANGI-IAI

Chủ Nhơn: TRIỀU CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.— CHOLON

Bản hiệu trông rắng, bích rắng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thiê Langsa, CÓ BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BANG THƯƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thần hiệu. Chư quý-vị có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gửi về thân chủ phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, ĐƯỜNG PELLERIN CÓ BẢN GIỮM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn  
(3) (THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN HIỆU)

Thẩm tướng chứng bệnh sang độc lây nhau là do hơi việc phong sú quá độ; súr không đủ mà gần greta cuộc phong tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độc mà sanh bệnh đau lậu, dài gác, trước dài đục, hoặc đồ, hoặc vắng, nóng này, ấy là những chứng đau lậu chắc chắn. Bản-judong xét kỹ chế ra thứ thuốc này chon rộng thuốc tốt, tánh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bắt luận người yếu kẽ mảnh chỉ có bình đau lậu, dùng đến liền thấy thần hiệu, bởi bổ nuzon khí, tiêu tan giông độc. Con trai đau bệnh này trong lỗ dài nhất. Dùng đến thuốc này hay lâm. Dòn bà có huyết bạch cũng tri được cã, uống vào khỏi sanh ghê, sanh chốc, khỏi mang bệnh huê liêu, lai tuyệt nọc độc khỏi uống thuốc trừ cang. Bệnh nhẹ dùng chứng một hai lần thấy mạnh. Còn bệnh nặng thì bốn năm lần liên dúc, không đau đì đau lại nữa. Những khách ham vui ai dám chặc khỏi đau lậu, nếu rồi ro vương nhằm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mảnh tức thì. Thiệt là một phương thuốc sang độc bực nhất trên đời.

Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$40.— 12 ve giá là 4\$00

BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DÀN HUƠN  
(4) (THUỐC BỎ NHA PHIÊN RẤT HAY)

Có nhiều quý-vị ghen nha phiên, có tri muốn kiểm thuốc thiệt hay mà uống dạng bỏ phứt đi cho rồi. Bởi vậy bản hiệu chẳng dám tiếc công mà già tâm chế phương thuốc «Bí Chè Giải Độc Dàn Huơn» này, tánh chất hòa huơn, không nóng không lạnh, bỏ bối khí huyết, mạnh khỏe tinh thần, ăn được nấu được, thiệt là thần hiệu như thần. Uống thuốc này thì hết ghen nha phiên mà lại ăn ngoan, ngủ yên giấc, không di tinh, không hạ lối, tối buồi không nhớ chứng, không đau nhức đau mày chí bêt. Thuốc này đã thí nghiệm nhiều người tại làng Hoà-Binh (Bachieu) cửa được nhiều người ghen nha phiên này hay hơn các nơi khác mà giá lại rẻ hơn.

Cách dùng: Như mỗi lần hút một chĩ thi mỗi cữ uống bốn huơn, uống như vậy dặng ba ngày rồi sau giảm lần lần xuống. Trong 10 ngày thì bỏ dứt bệnh nha phién chẳng sai.

Nếu ai có bệnh tức lỏi đau hông, là rót, uống một huơn thì hết

Thiệt giả:

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60

## HÓA ĐÀM NINH PHẾ CHÌ KHÁI TÂN

(Thuốc ho và bỏ phế tán đàm)

Vânh ho là bệnh hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kể xiết. Nếu thuốc không hay tui khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bệnh siễn, bệnh ho chẳng loạn lâu mạn, hoặc phong hàn tà khí sanh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, dòn bà có thai, người lớn con nít chi đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị bệnh ho hàng nhứt trên đời.

Mỗi mót gói giá (0\$10)

Bán tại: Quản-Tin-Ký đại dược phòng  
60, Rue de Canton.— Chợ-lớn

## MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DÂU

ở đường Ture, số 16.

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cùng quý khách đăng bay, tại tiệm tôi có là n má đá bảng đá ván mạc, đá xanh Tonkin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dâu bằng đồng, mủ thanh bằng cây, chạm bàn đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá chân hiệu, vẫn vân...

Mô hình chạm bắn đá cầm thao.

Có thấy *hoa chồn dung* nhôm hình *nghé* má và bảng dâu sơn vò hổ, m處理及 miếng Tàu, viết chữ thanh, họa biến hồn và tranh, họa sơn thủy,

*Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.*

TRƯỜNG-NGỌC-GIÁI cẩn khái

Rượu, Rhum

MIẾU

“STELLA”

Hàng “UNION FONCIERE FRANCO-ANNAMITE” mới lắp tại Cần-thơ, đồng tính trong nước mía trồng trong hạt mà đặt ra rượu này.

Nước trong chẳng kém các thứ Rhum thiên hạ dùng xưa nay, cùn bò ngoan, ngọt, nên thuốc thi háng thời chẳng thử nào bằng. Mùi thơm càng điều-dâng vì là nhẹ hơi mùi; khi vị của rượu ấy nói chung cũng, có nem rồi mới rõ.

Xin chư quý khách hãy mua mà dùng, thử dạng uống cho bồn-quốc ngày nay dạng một nhà kỵ-nghệ, khéo lấy đồ thô-sáng mà làm nên việc.

Nhà hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'ouest Cantho, và nhà G. O. ngách tại Sóc-trăng, và Bạc-liên đều có trữ. Giá thiết rẻ lắm.

về 1 litre ..... 1\$50

1 gói ba litre ..... 0.50

Chư quý-vị muốn mua xin gửi mua nơi các tiệm kẽ tên trên đó hay là gửi cho Monsieur Albert Viviès Trạng-sư tại Cần-thơ.

## PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre Civil

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

Pierre

KINH LY NGUYEN NGHACHE

LONGXUYEN — CHAUDOC — SADEC

lành đạt diễn thử,

Phản giải hàng,

Tri trọng phản thô sảng,

Công chuyện làm kỹ

cang và tin gửi nhẹ

bản chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghe.

## Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*); bình dầu dê trên cao, có ông chạy xuống hỏi ta, tra đường mìn làm ngon đèn. Đến nay sáng làm, có dù dỗ phu tùng sẽ bán luôn theo cao. Người ta bán là vì mới đến đèn điện khi vỡ nhá, nên đèn dầu vẫn (*essence*) dư dừng.

Rất thiệt rẻ, xin viết thư cho Bến-quận AN-HA-NHUT-BAO mà thương tích.

## LOI RAO

Kinh cáo lục-chân đăng ro, tại nhà In Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chức có quyền thi hành như thường-tola.

Sách này có 136 chương và có đủ kiểu viết thi lời truyền rao, của ông DUONG-VAN-MEN mới dọn.

Gia mỗi cuộn là ..... 3\$ 90

Tiền gửi ..... 0.15

Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang, Cần-thơ, mà mua.

Kinh cáo

## Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI ĐẦY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI BÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH CỦA QUÂN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ; bên chữ Langsa thì chia quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn hứa hẹn thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiết hứa ích cho Hương-Chức và các chủ diển lâm.

Bán mỗi cuốn là ..... 0.50

Tiền gửi ..... 0.10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hống 20%; mua 100 cuốn thì huê hống 25%.

## Thuốc điếu hiệu Globe (TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Có gói 20 điếu.

Hút dã ngon, dễ dành lâu được không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS FRERES có trú bán

*Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA  
Cantho.—Imp. de l'Ouest  
số 11, tháng 11 năm 1919.  
L'Administrateur*

## TIỀM

## Trương-văn-Hanh Sadee

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành tháp mướt đều khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tẩy, kỳ yên, Tân già, hạ tho, khăn đèn bằng nhieu tay và khăn bùng tốt thượng hạng, bán mờ và bán lè và roto xe máy hiệu Michelin, giày hàn-ết dù cờ đồng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký hường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đồng bạc nhà thơ mà lanh đồ và tôi chia giá đồ phụ tùng in sảng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

## Phò cáo Đồng bang

Kè từ buổi An-Hà An-quán,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rầy,  
Lục-châu quàn-tir, on dày  
Mão-cần mua giùp, ngày nay thanh-hành,  
Thanh-nhan dặng cừu hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy thơ tin rộng,  
Lành in chí thay đẹp xong,  
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
Thiệp-lan.

Toa, sô, bộ, làm càng kỵ lưỡng,  
Chắc lai bền chẳng nhượng của người  
Nói chí sách đóng thi thời!

Lưng da, lưng bồ, dễ đời ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,  
Tự diễn cùng Sở kỷ Đại nam.

Tuần tra Pháp lè, dạy kham,  
Cách thi hành áo, thiêt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dày dũ hạng,  
Thiếu chi dầu giấy láng, mực người;

Chuốc trao, nào Phải những lời,  
Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dù,  
Bồn quán nào dám phu ý ai,

Khó nhọc thứ mấy chẳng nài,  
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà An Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.  
Bến kinh.

Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA