

NĂM THỨ BA.— SỐ 107

JEUDI 6 MARS 1919

# LE COURRIER DE L'OUEST

(ÉDITION EN QUOC-NGU')

## AN HÀ NHƯT BÁO



MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGAY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administrative—Boulevard Delanoue, Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

### GIÁ BÁN NHƯT TRÌNH

TRONG CỜI DÒNG-DƯƠNG

	BỒN CHỦ QUỐC NGŨ
TRỌN NAM.....	5 \$ 00
SÂU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ MỖI SỐ.....	0. 15

BỒN CHỦ LANGSA

	BỒN CHỦ QUỐC NGŨ VÀ LANG SA
TRỌN NAM.....	3\$00
SÂU THÁNG.....	2. 00

  

	BỒN CHỦ QUỐC NGŨ VÀ LANG SA
TRỌN NAM.....	7\$00
SÂU THÁNG.....	4. 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư  
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, nhưng kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bào chế y sanh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lán, vì bán rộng những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng ướt, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hơn người Tây đầu.

## NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

### Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thú rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

### SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phả đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc bá **ESSENCE DE MENTHE  
DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

### PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE  
Có bán các thứ thuốc đã kẽ tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác  
cùng hiệu nghiệm vậy.

### HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 60.000

Hàng sắt của Laos và Annam  
bùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ  
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc  
một đéo là tại Saigon có món chi,  
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Càng gửi hàng cho các xứ xa; ai  
mua món chi xin viết thư ngay cho  
Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng chiết thi rõ.

Có trữ bán:

Rượu róm hiệu Stella

Lâm rồng báng nước mía.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho linh về bán  
lại khi trả tiền trước.

### LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Càño có bán  
hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu  
là PLUMIER; trong hộp ấy có :

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có kèm ngòi viết

Giá mỗi bộ là .... 0\$40

Tienda phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ  
lắm, xin viết thư thương nghị.

Kinh cáo

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

- |  |  |
|--|--|
| 1.— Vụ thích khách quan Thừa<br>Tướng Clémenceau tại Paris | 8.— Sáu triệu mạng con người chết<br>về bệnh cảm (la grippe) |
| 2.— Annam thương quyền                                     | 9.— Âu-châu diễn tin   |
| 3.— Xuất cảng lúa gạo                                      | 10.— Gian nhân da trá  |
| 4.— Chiêu thương vịnh                                      | 11.— Văn uyên  |
| 5.— Bài cung hỉ  | 12.— Nam-kỳ Thời sự  |
| 6.— Trách vây sao đúng                                     | Giá-bạc, Giá-lúa   |
| 7.— Hi tín   | 13.— Một cặp oan ương  |
|  | 14.— Hậu Thạnh   |

### Vụ thích khách quan Thừa-Tướng Clémenceau tại Paris

Buổi sớm mai thứ ba ngày 18 Février 1919, quan Thừa-tướng Pháp-quốc là ông Clémenceau ngồi xe hơi chạy qua ngã tư đường Franklin và Delessert, bình linh có một tên thích khách nấp trong nhà tiều tiện chạy ra dứa súng sáu nhám xe hơi của quan Thừa-Tướng Clémenceau mà bắn. Xe chạy qua rồi, mà tên thích khách còn chạy theo bắn luôn mấy phát nữa. Một tên lính hầu ngồi kế tên cảm máy xe liền bắn trả lại tên thích khách, lúc đó có một người đi qua thấy vậy liền thompson tên thích khách, kể ai nấy xúm lại chửi bới đánh đập nó một hồi.

Quan Thừa-Tướng bị bắn trúng một viên đạn nơi chà vai, ngài bèn xuống xe đi bộ về đến nhà, quan Lương-Y khán vét thấy ngài bị một mũi đạn trúng vào phia sau xương chà vai bên hữu, tạng phủ chẳng hề chi đến. Cả quí thể của ngài đang bình yên.

Bác Giám-Quốc Poincaré, các quan Thượng-Thơ và liệt vị Đại-Biều, Sứ thần của chư quốc Đồng-minh đều có bỗn thân đến viếng quan Thừa-Tướng Clémenceau.

Dứa thích khách quan Thừa-Tướng đây tên là Cottin đã bị bắt giam cầm tra vấn.

Ai mà nghe tin này lại không oán hận tên Cottin là một dứa thất phu cuồn nghịch, dàn lồng sát hại một vị tướng đồng chí thân của Pháp trào xà tắc...

Ai mà nghe tin này lại không đem lòng thương xót cho quan Thừa-Tướng Clémenceau, vì ngài là một người có công dày cùng Triệu-dinh lâm, nhờ mưu khôn chửi quí của ngài, Mẫu-quốc ta mới dặng phục thù nghịch tặc, dẹp lù già mang, cứu nạn cho nhơn quân, gìn công lý cho xã hội.....?

Bon quán An-Hà Nhựt-Báo xin thành  
tâm khâm dão cầu cho quí thể của quan  
Thừa-Tướng Clémenceau dặng bình  
phục như xưa, ngõ ra tài tế thể an han  
cho bá tánh triều nhuần an được.

Doanh Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Kho Sách Xưa Quán Đường

## Annam thương-quyền

(Bài thứ ba tiếp theo)

**TỜI KỲ THỨ TƯ.** — Tôi lấy theo ý-kiểu riêng mọn của tôi mà thiết tưởng sự buôn bán trong nước ta chia ra làm bốn Thời kỳ. Rốt lại một Thời kỳ thứ tư, là Thời kỳ sê-tới, cũng chưa biết mau hay là chậm, ngày ấy là ngày nào có kết quả đặng hay không, cũng chưa biết đâu mà dám quyết đoán được.

Vã lại cái Thương quyền của Khách-trú không phải một ngày một bữa gì ở trong nước mình, mà mình dám khinh thị với họ; kể từ hồi đời vua Gia-Long ta mới được Nam-kỳ thì là có họ đã ở trước đầu bao giờ rồi, sự nghiệp của họ vùng trống ở trong nước ta có hơn ba trăm năm nay đã dính-gốc dính-rẽ, sanh con đẻ cháu mấy mươi đời người, mà kè ra họ ở với mình đã lâu đời như vậy, mình cũng không tiêu hóa họ được; một ngày cái thế lực của họ một lòn mãi. Bây giờ ta muốn cạnh tranh quyền lợi với họ, mà ta chẳng dám hi sanh đồng tiền ít nhiêu gì, cự với họ một chiến cho dữ tợn, hoặc lồ, hoặc lời, kết cuộc rồi mới chia nhau thắng bại, nếu không vậy một lần mà họ để trả lại cho mình lâm sao? Song xét lại đoàn thể và tư cách của người Annam ta, ngay lúc bây giờ thử đem một cái văn để "Hòn, Việt thương-chiến" (1) mà cậy người Annam ta mỗi người ưng vị một phần công ích cho đoàn thể ngày sau như vậy: Giả như, Có hai cái cửa hàng xén: một cái của người Khách-trú, một cái của người Annam, mà hàng hóa của người Khách

rè, hàng hóa của người mình cũng vậy mà có ý mạc hơn một chút, hỏi người Annam ta nên mua hàng nào? tôi thiết tưởng người Annam ta chưa có một người nào là người nhiệt thành về sự buôn bán đến như vậy. Song đã biết hè có lợi ở trước mạc, thì lại có hại về ngày sau, nghĩa như mua hàng hóa của người Khách-trú, tuy rẻ, mà đồng tiền mình nó chạy ra vòng ngoài, lọt về tay người nước khác, còn mua hàng hóa của người Annam bán tuy có mạc hơn một chút, mà đồng tiền mình nó lọt vào tay người nước mình, như lích nguyệt lụy, một ngày thêm cánh thêm lồng, thế lực săm si với họ, rồi mới có thể đua nhau một lần mà hiệp chiến với họ chớ!

Nghĩ lại cuộc buôn bán ở đời vẫn minh hảy còn nhiều cái nguy hiểm lâm nỗi không hết, chớ không phải dung dị như đời trước mà trong rằng buôn bèn này bán bèn kia thì dù gọi là làm nghề buôn. Lúc bấy giờ hàng hóa ở trên chư cạnh tranh với nhau một cách rất khốn khó, bán cho tốt mà giá cho rẻ, thì mới tiên châm phản ứng thắng (hơn bức nhứt) đặng; một cái vẫn để như vậy tương có để đấu chí cho các nhà chế tạo, hay là nhà làm buôn đâu? Thiết tưởng nước ta cũng chưa phải là một nước chế tạo hàng hóa gì mà phòng sự đến diệu ấy. Nếu trong Thời-kỳ thứ ba mà ta chưa gây dựng đặng một cái thế lực ấy, thì lấy làm muộn cho ta lâm đó!....

Huỳnh-kim-Phong

## Xuất cảng lúa gạo

Quan Tổng-Thông Đông-Dương Toàn quyền mới ban hành lời nghị hôm ngày 19 Février 1919 về việc xuất cảng lúa gạo như sau này:

(1) Hòn, Việt thương-chiến: là dám giặc buôn bán của người Tào và người Việt-Nam tranh cạnh cái quyền lợi với nhau tiêm chia dặng tiếng cho gọn ghẽ cho nên (phải nói bằng chữ nhỏ).

Sò gạo 40 ngàn tân định cho xuất cảng trong tháng Février và Mars nay dặng tăng lên 120 ngàn tân, còn sò 20 ngàn tân định cho xuất cảng trong tháng Avril nay dặng tăng lên 60 ngàn tân.

Sò định cho xuất cảng lúa gạo nói trên đây sẽ chia y theo cách thức đã nói trong lời nghị ngày 9 Février 1919. Xin xem An-hà Nhựt-báo số 106 thi rõ.

## Chiêu thương vịnh

Mưa đức rưới nhà nông phơi phờ,  
Gió nhơn đưa rộng mở thương quyển.  
Lao xao xóm phố đoàn thuyền,  
Ké toan thù lợi, người chuyên đặt tài.  
Hè đặt đứng làm trai thời phái.....  
Có mày râu tung trại cuộc đời.  
  
Năm bồ gán súc đua bơi,  
Muốn nên chữ lợi, chớ lợi chữ đồng.  
Giữa biển đông ngọn cờ lố xố,  
Trên thị thành bày bố kinh dinh.  
Lập lò ngon đuốc văn minh,  
Đè ta chẳng nhầm chẳng nhìn đường xa  
Sấp chà chẹt bón ba lấn lướt,  
Hơi nào chở khác nước đào ao.  
  
Trường thương một quyết nhảy vào,  
Chồng đương lù lù, ngăn rào loài gian  
Tiếng kêu rang nhiều bàn tay vỗ,  
Đừng quên lòng tật đồ mà lâm.  
  
Nước sông có lớn có ròng,  
Thanh suy có thuỷ, hưng vong có hối.  
Mỗi quyền lợi kéo lùi trở lại,  
Đã làm người ai đại hơn ai.  
Giần tay nắm một chữ tài,  
Cùng trong tri dòng, chẳng ngoại nghĩa  
nhơn.

Lời thiệt hòn tỏ phản cùng bạn,  
Chung vốn hòn buôn bán mới hay.

Nghề thương sảng có trên tay,  
Tiếng tên lúa đạn bắn bay chẹc chà.  
Lời kịch quê nôm na dài vắn,  
Khuyên đồng ban nong nán theo thời.  
Kinh dâng vận nước đời đời,  
Mưa hòa gió thuận đất trời dài lâu.

Cù-lao-mây Lương-văn-Thông

## Bài Cung-Hỉ

Kính thăm hai ông Tông Lý và Chủ bút cho đặng an hảo, và thăm tắc cả chư vị trong quý báo đều đặng mọi sự lành. Nay Hương chúc làng chúng tôi có đặt một bài chúc mừng năm mới Quan Chù-quận của chúng tôi, trấn tại quận Cầu-kè, Qui danh là Phạm-chách-Lý đại nhưa, nay chúng tôi ý muốn ấn hành vào quý báo đặng bia tạc dẽ dời, nên gởi bài chúc tụng này xin hai ông vui lòng hạ cố mà ra ơn cho chúng tôi một choán giấy dặng ấn hành bài này, thì chúng tôi cảm đài ơn châng cùng.

NĂM KÝ MÙI 1919

Tỉnh Cantho, quận Cầu-kè, Tông Thành-tri  
Chánh chủ hội làng Tich-hoa, Thay mặt  
cho bản Hội tết tan cựu, cùng Lê thư  
nội làng.

Hương cá: Hồ-tần-Phước.

Kính chúc

Năm mới chúng tôi kính mừng, xin  
dung cho lịnh cao quan tám chữ, Bá  
niên, Trường thọ, già quan tần tước.

Cúi xin lịnh cao quan, khoan dung  
hạ cố, chúng tôi là kè hèn mọn lầu nay  
đâu dám, mà nay chúng tôi, vì lòng yêu  
mến được hưởng phước thái bình của  
cao quan rìa khắp, nên chúng tôi rón  
rén dung lời chúc này, là tò lòng cảm  
cảnh và trung tín của chúng tôi, xin cao  
quan nạp dung:

Từ khi cao quan lành ấn chủ quan  
trọng trấn tại Cầu-kè đến nay chưa trọn

năm, mà cái ân đức, bùa ra đã tràng trề trong quận, khắp đều ba tông, trên tông làng cảm nghĩa, dưới lè thứ mến ơn, nhà nhà đều no ấm, ngậm cơm vỗ bụng khoái lạc òa ca, an cư lạc nghiệp; bởi cái công đức mà toàn hóa lè như vậy, là ngài không nài cực khổ, hết sức lo lán, bảo trợ khai hóa cho dân, mới trấn nhậm ít ngày, ngài đi vần khắp các làng trong quận. Hội tại nhà công mồi chò, ngài lấy đều hòa thuận phản ứu với tổng; lấy lè ngọt diệu, khuyên giải với làng, lấy câu nhơn đạo kính nhường mà giáo hóa dân, cho nên nhà nhà đều triều mến, chốn chốn rất cảm tình, vì đó nội làng Hương chức hết lòng giữ gìn bồn phận, dân khép nép cái lương: lo bê sanh nghiệp.

Bởi vậy năm rồi là năm 1918 mùa màng thất, lúa thình lình phát giá làm cho dân pháo nhiều phái đói, các nơi kè đạo tặc nó khuấy rối cho dân lành hiềm bện, còn nội bồn quận này, đều bình an, kè gian tà giám bót, là cũng nhờ cái oai nghiêm đức hóa của cao quan rộng bùa đó, bê chặng dân như vậy theo cái trách nhiệm trong luật cộng hòa công lý của Mẫu-quốc Đại-pháp lập ra, còn chò nào sai sót nữa được; quan Đại tháa lấy chò nào mà không tin cậy: hế tin cậy thì tôi chắc làm sao quận Cầu-kè, lịnh cao quan cũng trấn lâu năm chứng nào thì lè dân trong quận đều được hưởng ngôi phú quý vinh huê, thanh phong mỹ tục và an cư lạc nghiệp

Qua năm mới này là năm Kỷ-mùi (1919) tôi nghe tin chắc Mẫu-quốc toàn thắng rồi thì làm sao cũng lo mờ mang khai hóa cho lè thứ, chúng tôi là nghĩa tử có lòng trung tín; được tõi ra đều mợ thật hết dạ thương con; mà ngài lại có lòng sốt sắng, hay cảm xót, hay lo lán, khai hóa cho dân cái lương đời tục mà noi dấu văn minh, như vậy đó làm sao

lè thứ cả quận chúng tôi chắc cũng được sờm nhờ hạnh phước.

Vậy chúng tôi hết lòng cầu nguyện trên đường thiên liêng, xin bang ơn hộ giúp cho lịnh cao quan trấn nhậm tại quận này được an cư trường cửu.

Năm mới chúng tôi đều mừng tuổi lịnh cao quan được phước dư trăm tuổi.

Chúng tôi chúc cho quận Cầu-kè đều thái bình thay thay.

Tích-hoa, le 12 Février 1919

Ngày mồng 5 tháng giêng năm Kỷ-mùi  
Thay mặt cho bàn Hội-lê tân cựu và  
nhơn dân nội làng.

Hương cát: Hồ-tần-Phước

Ngưởng vọng khẩu bài.

## Trách vậy sao đúng

Đọc qui báo An-hà số 404 thấy bài luận Hát bởi Annam của Ông Huỳnh-kim-Phong tiên sanh văn từ tao nhả bút tích cao thâm, đọc không nhầm xem không mỏi. Khá khen ông Huỳnh tiên-sanh có lòng tru thế mản thời, ý muốn cho Đông-bang ta khá duy phong diệt tục cho kiệp cho phù cái buồi vǎo minh tǎn bộ này. Rúa là thậm phái; nhưng mà khá tiết cho Huỳnh tiên sanh với trách Hát bởi Annam ta nhiều đều thời thậm chính e chưa đúng đó Tiên sanh à...! Như câu này Tiên sanh nói: «kiệp tới thời đợi nay, thè chế một ngày một khác, thiền hạ một ngày một khôn, nhơn-«quýa một ngày một mạnh mẻ, xã-hội «một ngày một văn minh, bây giờ lại, «đem những chuyện tám mươi dời trào «vua nào & đâu bên Tào mà ca diễn; «không những là không hiệp với lè nghỉ «thời đại nay; mà truyện tích ấy toàn «là đồ hư vẫn của mấy chú chèc bù nhó «ở bên Tào ngồi không đặc ra những

«lời huyền hoặc, dõi kè bạ lưu đời già man buổi trước..... Tiên sanh ôi! Do lời luận của Tiêu sanh đây thì cũng rõ Tiên sanh là người nho học huấn toản. nay Tiên sanh làm bài bạo biếm hát bởi Annam mà Tiên sanh lại chè truyện tích cũ của Tào là đồ huyền hoặc mồ hó... nghĩ mà nực cười lắm đó, thế thì Tiên sanh quên mà không sợ người dị-nghị rằng xuất ứ Tiên sanh mà phản ứ Tiên sanh nữa sao??? chửi rằng: Vô cõi bất thành kim...chẳng có truyện sử cũ của Tào, miňh làm sao rõ dặng Vua thánh tài hiền, chẳng có truyện sử cũ của mấy chú chèc hù nhó, miňh làm sao biết dặng cha làob con thảo, trai trung, gái nịnh! ...! Thậm chí ứ thời đại nay là thời đại cạnh tranh cơ xảo, tǎn bộ văn minh đầu thế nào đi nữa, tôi tưởng chẳng bô dặng ngù luân chi đạo mà. Vâ lại Quản thân, Phụ tử, Phu phụ, Huynh đệ bằng hữu thì cũng mặt xuất ứ Truyền sử cũ của Tào mà! có sao Tiêu sanh lại cho là không ict...!... thậm ức dữ bell!! Đang buổi bây giờ, đã biết nhà-nước Langsa cai trị ta bô hóa dạy Annam ta học chữ Langsa nhưng mà cái nguyên bón chữ Tào mà ta học từ đời nào đến giờ bảy còn sờ dó, chưa giứt; nếu giứt e khó coi lắm mà, Tiên sanh cũng chán biết lừa tôi phải tận ngon...!....

Tiên sanh chẳng muốn cho hát bởi Annam ta diễu tích cũ chuyện xưa của Tào (Hòn, Đường, Tổng vân...vân...) Vậy chò phải diễn tuồng nước nào? Truyền xứ nào...?.. Hay là phải hát Thạch-sanh chém changled diễn lớp chàng Nhái.... hát con Tôm con Cám..... phải không? xin Tiên sanh từ giáo.

Còn kép hát làm tuồng, nói năng vò lè, diễu cợt thô tục, làm cho mất thê thống của vị vương, tướng nào mà nó làm đó, Tiên sanh biện bát cũng phải; nhưng mà hãy đừng thùy dột quá lè.

Vâ lại Tiên sanh công chẳng nên đem lòng nê chấp trong việc ni, vì xét tốt lè nghệ nào cũng vậy; học trò cũng có kè học cao người học thấp, thợ mộc cũng có anh làm khéo anh làm vụng, Thầy thuốc cũng có ông diệu thủ danh y mà cũng có ông bất thông mạch lạc, còn như nghệ hát bởi này cũng có người giỏi kè dờ chờ. Ấy là: có kè dờ mới phản biện dặng người hay, có kè vụng mới biết tài người khéo.

(Vì tận)

Sadéc: Trần-kim-Trọng  
(Kép hát vâ)

## Hì tín

Bốn quán lây làm hàn hạnh dặng hay tin rằng Chánh thất của M. Trần-Mạnh thương mài ở Châu-thành Cantho, mới hạ sanh hôm ngày 15 Février 1919 một gái rát phuơng phi, mỹ danh là Trần-triệu-Quyên

Vậy, Bốn quán kinh dõi lời trước mừng cho M. Trần-Mạnh, sau chúc cho Madame Trần-Mạnh và trẻ mới sanh dặng tinh thần khương kiện.

A.H.N.B.

## Sáu triệu mạng con người chết về binh cảm (la grippe)

Nhà Nhựt Trinh cách tri "Nature" của Anh quốc có truyền tin rằng: binh

cảm (nóng, ho) năm nay sát hại nội cả Hoàng cầu gần 6 triệu mạng con người ta.

Nhắc lại hồi thập tứ thế kỷ, bệnh hạch đen làm tai nạn rất dữ, giết mạng người kè không xiết. Mà thiên hạ chết cũng nhiều về bệnh hạch và bệnh thiên thời hơn là bệnh cảm (grippe), vì 2 chứng bệnh nói trước đây, hé khi nào có phát lên thường hay tận diệt hết một chỗ bay là một xóm nào đó. Chứ như bệnh cảm sán (1918) hại mạng người rất nhiều; là vì khắp cả Địa Cầu đâu đâu cũng là bị nó mà phải bỏ mình.

Năm rồi (1918), tại xứ Huê-ky, bệnh cảm sát hại ước chừng 350 ngàn mạng con người (350.000 personnes), ấy là 10 lần nhiều hơn số người Huê-ky tử trận trong cuộc chiến tranh này.

Bệnh cảm năm 1918, lúc đang bạo phát lên hại mạng người trong 3 tháng đầu, lấy số mà kể, thì gần bằng 5 lần nhiều hơn số người đồn ông các chiến quốc tử trận, cũng trong 3 tháng vậy, và dám giặc Âu-qbâu mới tang rồi đó.

(Du matin)

Phạm-bá-Đại phuug dịch

## Au-châu diễn tín

Paris, ngày 8 Février 1919.

**TIN ĐỨC-QUỐC VÀ CÁC THUỘC-ĐỊA CỦA ĐỨC.** — Hội nghị-viện của Đức-quốc đã cử ông David lên làm Thống lanh vi ông David đã mang lấn số thăm hơn. Ông David đã tranh quyền tự do cho hai tỉnh Alsace và Lorrain.

Về khoản các nước Đồng-minh tin chiếm cứ các xứ thuộc địa của Đức, thì M. Ramsay Macdonal là người Anh-quốc có diễn thuyết giữa Hội nghị viện tại thành Berne rằng: nếu các nước Đồng-minh chủ ý muốn lấy các thuộc địa của Đức ấy là chẳng trái ý của Hội

nghị giảng-Hòa, nhưng mà có muôn lấy thuộc địa ấy thì phải để cho dân cư được thông thả mà tùng quyền Liệt-quốc bảo hộ việc chính trị.

Paris, ngày 9 Février 1919.

**THÈM HẠN ĐÌNH CHIẾN.** — Chư quốc Đồng-minh công hội đồng xét coi có cần phải cho thêm một hạn định chiến nữa hay là không và coi có thể mà công nhậm lời trấn thuyết của ông Wilson là Giám-quốc nước Huê-ky xin cùi các quan vò dự xét vụ định chiến, còn các quan văn làm Đại-Biểu của mỗi Chánh-Phủ Đồng-minh, và phải do nơi quan Tổng-Soái các đạo binh Đồng-minh, khi có sự ý kiến bất đồng thì Hội thương nghị Lý-Tài xét lại. Hội thương nghị ấy đang tính lập bảy giờ.

**TỪ LONDRES QUA PARIS.** — Ngày hôm kia đã có máy bay chờ được 14 người bay từ Paris (Kinh-dô Pháp-quốc) qua Londres (Kinh-dô Anh-quốc) trong 2 giờ 33 phút. Hôm nay lại đi từ Londres qua Paris trong 3 giờ 30 phút.

Paris, ngày 11 Février 1919.

**THƯỢNG NGHỊ QUÂN CHÁNH TÒA.** — Hội công đồng thương nghị về vụ định chiến giải chưa dừng trong việc này, vì ý kiến khác nhau, nên Thương nghị quân Chánh Tòa phải cùi một hội riêng có 8 nghị viên dừng lo sắp đặt trong các việc đầu đó cho vira lòng hòa nhau dừng buộc Đức-quốc phải thi hành những điều hội đã định. Ngày thứ tư tới đây Thương nghị viện quân Chánh Tòa sẽ xét chương trình của hội riêng ấy coi ra thế nào.

**TAU BUÔN CỦA ĐỨC VỀ XỨ NÓ.** — Hội Kiểm soát tàu buôn của Đức-quốc cho hay rằng: Đoàn tàu buôn của Đức đã nhập hải khâu thành Hambourg của Đức quắc rồi.

Paris, ngày 12 Février 1919.

**CHỦ BANG BỒNG Ý.** — Các vị Đại-Biểu của nước Belgique có kêu nài giữa hội giảng hòa các khoản về nước mình. Thiên hạ tưởng Thương nghị quân Chánh Tòa đồng ý dừng làm cho Đức-quốc không còn phỉ sang thế nào mà gây cuộc chiến tranh nữa cho dặng và củng làm cho Đức quắc biết chúng ta là toàn thắng.

Hội nhánh lo sắp đặt chư ban xã Hội mọi việc nay cũng đã gần xong rồi. Anh-quốc và Mỹ-quốc cũng đồng một ý kiến cùng Pháp-quốc xin cho các nước kháp hoảng cầu chung nhau lại lập một đạo binh bộ và một đạo binh thủy.

**XÉT RỎ CỨ TÍCH.** — Tại thành Strasbourg của Đức-quốc, quan Thống Soái Pháp-quốc đang trấn thủ tại đó có xét rõ cứ tích Đức quắc dùng máy cái tháp cao trên các nhà thờ tại thành ấy mà trí súng liên thịnh hoặc để linh pháo thủ dặng xem thời thế hay là cho lính ở đó mà rinh nghe máy bay.

**LỜI DIỄN THUYẾT CỦA QUAN TỀ TƯỞNG CLÉMENCEAU.** — Quan Tề Tướng Clémenceau có diễn thuyết cùng hội Báo chí (Associate et Press) những lời như sau này: Chúng ta mới truy tâm dừng cách hung hạo của Đức-quốc muốn làm cho tuyệt quắc Dân ta, như là nghè nghiệp, hàng hóa chúng nó đem đến xứ ta mỗi mỗi đều có dụng mòn tuyệt đều sành sàng. Các việc hiềm nghèo ấy, chúng ta phải lưu tâm mà ngăn ngừa đều khă, chẳng biết thỉnh lín có lè xảy ra nữa el àng? Chúng ta cũng nhờ Huê-ky đồng lòng cùng ta thì ta cũng chẳng kién sợ gì nữa.

## Gian nhân đa trá

Mấy tiệm cầm đồ thường có những kẽ lường gạt người ta mà bán đồ nữ trang giả như là vàng chạm, dây chiểu, cà rá hay là kiến chạm, vào...vào...Cách chúng nó gạt người ta mà lấy tiền như vầy: Chúng nó dón những người đi cầm đồ về, thì một thằng làm bộ đi trước chúng vài chục bước tuổng như người đi chuộc đồ về vậy, còn thằng khác thì đi cặp với người trong tiệm cầm đồ đi ra, rồi thằng đi trước làm bộ rót một gói đồ nữ trang mà không hay cứ việc đi hoài; (tý như chiếc vàng chạm chúng vài chil)

Thì thằng đi sau già đồ thấy rồi chạy lại lượm có ý cho người đi cặp với nó thấy rồi nó làm bộ mở hí ra cho người ấy coi thì quả là chiếc vàng chạm, nó lại đưa cho cầm coi thử rồi nó lấy lại liền và biếu đừng cho người đi trước bay, dặng 2 người chia hai cửa ấy, rồi nó lại nói như vầy: Thời anh sảng bạc đó anh đưa cho tôi 5, 6 đồng cũng dặng thì tôi giao chiếc vàng này cho anh, anh nợ tình thiệt có ý muốn mua đồ rẻ lại sảng tiền mình đi cầm đồ đây. Vậy nên đưa cho nó 5, 6 đồng bạc mà lấy chiếc vàng ấy. Nó lại dặn hãy lộn lung đi, rồi anh đi đường khác mà về chờ đừng đi lão quán đây, người đi trước bay mất vàng của nó chắc trả lại kiếm thì không xong da! Người mua vàng đó có ý mừng mua dặng đồ rẽ, quay quâ trả đi ngã khác cho mau, chúng về đến nhà mở ra coi lại thì là đồ giả.... Ô hô.. Còn hai thằng kia nó đã toa rập cùng nhau rồi đi tuốc về mà chia bạc ấy.

Đó khán quan nghĩ mà coi, chiếc vàng giả dặng vài cái bạc mà nó gạt bán đến 5, 6 đồng, có khi còn mất hơn nữa tùy theo đồ nặng nhẹ. Cách nó gạt đây nhiều người phải bị lâm.

Vậy xin nhắc lại cho mấy người có đi cảm đi chuộc đồ mà gặp dịp đồ rẻ như vậy thì đừng ham mà mua át là nhằm đồ giả da, dầu cho đồ thiệt cùng chẳng nên mua như vậy vì có khi đồ bê ra, đã mất của mà còn phải bị tội nữa là khác.

Giang-hưng-Nhượng

## Võ văn học hiệu

Trường học của Ông Võ-ăn-Thơm lập, gọi là "Võ-Văn học hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 26 trò nam và nữ vào trường. Bà đám langsa và thầy giáo annam cẩn mẫn con nit học mau tàn phát vô cùng.  
Gia tiên học và ăn, ngủ như vậy:  
Học ngoài (không ăn ngủ).....4\$  
Học và ăn buổi trưa, .....7  
Học và ăn ba buổi, ngủ  
tại trường .....12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trưởng Võ văn cùng thâu, cứ mỗi chiều 100 rances thì ke là: .....16\$

Bùa 25 tháng chạp bái trường qua mồng 10 tháng giêng Annam thi khởi học. Kể từ mồng 6, thi học trò mới được nhập lán lán.

Bà con có bác ai có dịp di Cần-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gửi thơ cho Ông Võ-ăn-Thơm, thi lập tức có thư trả lời

## Văn uyển

Kính dâng lời thăm ông chủ bút đặng duyên nièo phước thọ, lộc vị cao thăng Thiếp vốn ở thôn quê, xa thay, cách ban, dầu dám biết việc thi, từ, kinh, truyện; Song cũng vì một điều không vừa sở nguyện; nên chẳng hổ phận nữ lưu, khép nép cùi xin ông ẩn hành bài chiêu phu của tiện thiếp đây, ngỏ trọng lượng lục châu quan từ có tình hạ cổ, bộ vận theo may mà thiếp dâng gấp duyên lành; đội ơn ông ngàn thuở.....

CHIỀU THƯƠNG PHỦ (quốc âm thi)  
Kè coi người hối dạ không màn,  
Kén dặng chồng buôn mới đẹp doan  
Buôn gió trái, bao nhiêu vò tru,  
Lèo mây giãn, biết mấy gian sang.  
Năm bồ sự nghiệp thịnh thịnh nèo,  
Bốn biển kinh dinh phơi phới dàng.  
Vốn một may mà lời tới chúc,  
Đồng chồng đóng vợ mặt tình toan.

(Cần-thơ) Cù-lao-mây:  
Mll. Văn-hương

## Tiếng đòn chảng sai

Lúc bạn hát xiết (Cirque Bostocks) hát tại Saigon, người lục tĩnh ai có dì coi vẻ cùng trầm trồ khen ngợi chảng cùng. Nghe vậy, nhiều người có lòng ước ao cho bạn hát xiết đó đi hát lục tĩnh dặng coi cho phỉ chí.

Nay có M. Mai-văn-Ngọc chịu rước bạn hát xiết đó đi hát trong 4 tỉnh mà thôi; My-tho, Sa-dec, Cần-thơ và Sóc-trăng mỗi tỉnh hát 5 đêm.

Tới đâu thiền hạ đua nhau coi, chật nứa My-tho, Sa-dec hát trước rồi, nay sang hát Cần-thơ từ 1er, 2, 3

4 và 5 mars 1919. Ôi thời, đêm nào như đêm này, nào đòn ông chí đòn bà, già chí trẻ đèn xem chen chúc đã không lọt.

Bạn hát xiết này thiệt là hay không chồ nói dặng... M. Maximo di giấy tuyệt diệu, chẳng khác Hồng-hài-nhi cời Hòa-xa di trên mây... hèt chồ khen.... Còn tập nhiều con chó, vượn, ngựa v...v.... khôn hèt bực, làm nhiều vở tuồng cùng như người ta làm tuồng vậy..... Nói tặc, sự hay giỏi của bạn hát xiết này nói chảng cùng, ai muôn biết đèn xem thi rò.

Ngày 6 và 7 Mars này se hát tại Sóc-trăng, tuồng thiền hạ coi chảng ít, vì tinh thành Sóc-trăng dân sự đông đảo lại liên với Bá-liêu, Bảy-xáu, Cà-mau vàn.... vàn.... người trong mây xúr đó, lè nào chảng thừa dịp (mây thuở mà có) đèn xem, trước giải muộn sau cho rõ sự khéo léo, hay giỏi của bạn hát xiết (Cirque Bostocks) danh tiếng này.

Hát năm đêm tại tỉnh Sóc-trăng rồi thi đi thẳng lên hát trên Nam-Vang.

An-hà Nhựt-Báo kinh khen Ông Bostocks khéo lập thành một bạn hát Cirque hay giỏi có danh, chẳng những nội cảnh Đồng-Dương khen ngợi, tuồng khắp cả Toàn cầu đều rõ sự hay giỏi của bạn hát Cirque Y-dại-Lợi Bostocks này.

## Nam-kỳ thời sự

### Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 4f 50  
Đông-Dương..... 4 50

### Giá lúa

Từ 3\$ 80 cho đến 3\$90 một tạ, tùy theo thứ lúa.

## CANTHO

ĂN TRỘM BỘ SÓ CỦA LÀNG.— Ba tên gian tế thửa lúc canh ván vào nhà Công-sor của làng Phú-Luông thuộc về quận Ô-môn, ra tay cạy tủ khuân hết bộ số của làng. Khi tên X..... là dân ca h bay đặng tri hô lên, ai nấy xúm lại tìm kiếm ra sau nhà Công-sor chừng 100 thước Langsa gấp bát đặng 2 tên gian tế đương ngồi xốc lự bộ số ấy, còn một tên nữa thì chạy trốn cùng lối gần đó, làng bắt đặng luôn cả 3 tra ván. Chúng nó khai rằng: vì có tên Tb..... và tên Tb..... ở làng Thới-thạnh (Cần-thơ) mướn chúng nó ăn trộm cho đặng cuồn bộ hòn thù năm 1898 dặng buý cái hòn thù mà toan mưu đoạt giá tài.....

Làng lấy khai khâu chiêu của 3 tên buý ấy rồi giải nẹp đèn Tô.— Quan Biện-Lý dạy giam cả 3 vào khám, đợi ngày sau sẽ xử.

**DÁNH LỘN RỒI XIN HUẾ.**— Tên Giáp và tên Tiết cả hai đều ở tại làng Tân-an (Cần-thơ) ngày 24 Février 1919, Giáp đến nhà Tiết đòi lười bái của nó cho tên Tiết mượn. Tên Tiết đã chẳng trả lười bái cho tên Giáp thì chờ; lại còn chê là đồ bô nẩy nụ nhiều tiếng. Giáp giận trả lời nhục mạ Tiết. Nỗi xung, Tiết vát cây đánh Giáp lõi đầu. Bát cả 2 lui đến làng Tiết chịu phán lõi trả tiền cơm thuốc cho Giáp xin dừng kèo nái nữa..bué..

## TRÀ-VINH

**TÀU GẦN CHIỀM.**— Chùa nhựt tuần rồi 16 Février 1919, chiếc tàu chiến hiệu là "Kim lợi" chạy từ Mỹ-tho qua Trà-vinh dưới tàu trước đằng chừng 40 hành khách, khi tàu chạy tới Giồng tượng Bãi-xang thình lình dòng gió phát ô, sóng ba đào chuyển động. Lúc đó trên tàu hành khách hoàn kinh; tướng hồn xác phải gửi theo

giòng bích thủy. Thời may một chap sóng gió điệu lâu, ai nấy đều mừng nạn nghèo dặng thoát. Hú hồn... Hú vía...

## VINH-LONG

**GIỌT ĐỒ HẠT BỘ.**—Đêm rằm tháng Giêng năm 15 février 1919, làng Mỹ-thanh-Trung ăn khánh tang Miếu quan Tiên-hiền, lúc xay cháo hát, có 1 con dão ra thải deo vàng coi cúng bộn.

Khi xong việc, gà đã gáy rõ, con hát cối đồ cất dặng có di nghi, tên Khánh thấy 1 con dão kia cối đồ cất trong cái rương nhỏ, thì chip vào bụng, ngờ là kiệu vàng cũng dể trong đấy, nên thơ thản ra vào dặng thừa cơ rút cái rương ấy, song làng có các phiên cho chừa việc canh tuân, nên cũng khó cho tên Khánh hạ thủ.

Vậy Khánh ta mới nêu ra một chước dã hình con hát ở làng ghe đi lên, làm bộ lạnh, dài chuỗi khăn, làm luối đi thẳng vào buồng hát. Lại ấy cũng có một người hương chừa nhỏ đi tuân ngó thấy, mà cũng ngờ là con hát thật.

Đoạn Khánh ta làm bộ mở khóa rương mà không được, bèn dã chừa ôm cái rương ấy xuống ghe. Khi Khánh bước ra vừa khỏi cửa Miếu, thì con dão **vợ** vùng la lên, Khánh nhầm thế không em, quấn cái rương nới cửa Miếu tấm dảng lánh nạn (chạy đồng), nhưng mà chạy đầu cho khói, vì trời đã rưng đồng và đêm ấy trăng như hang ngày hương chừa nghe la động rưng theo, tên Khánh vừa nhảy xuống ghe lướt, dàn toàn xuống bát dũng đem lên. Làng hỏi nó vì cứ náo dăm cá gan, giết dỗ dưa mặt làng, nó thưa vì say rượu quá nên lâm lỗi xin lăng thư. Hương quân dạy đem cái rương ấy mờ ra coi thì đồ vật còn y nguyên chẳng mất một mảnh. Hương quân bèn dạy đem Khánh tới nhà việc đồng trang, rạng ngày sẽ giải Khánh tới Tòa đại lịnh.

Hồi lại: Khánh là dân trong làng, mà mấy năm nay làm nghề thả phè, vô căn cư, vô nghiệp, nghề mà cũng vô giấy thuế nữa, đáng...!....!

**TÝ ĐIỂU HƯỚU.**—Cũng đêm rằm tháng giêng đó tại Miếu quan Tiên hiền làng Mỹ-thanh-trung (Vinh-long) hát khánh tang. Cô bạn hát ở Mỹ-tho đến hát, đêm đó có cô Sáu Xén làm tuồng, thiền bà đến coi như hội.

Chú Tr...nghe đồn cũng bơi xuồng đi coi hát, sông trong thế không quen với ai, cho nên kéo xuồng dề ngay cửa Miếu, dặng và coi và giữ xuồng luôn thế. Hát hay mà không coi, cứ vào quán nhậu ly bì, một chap xuồng chúng tinh dầu mắt...không hay. Có tên kia cũng đi một xuồng với chú Tr...chạy vào nói rằng: Nè Ông! chiếc xuồng đâu mất rồi, mau đi kiểm coi.....

—Thay kệ nó... mất... thì nó... mất dề tao uống rượu đã, thằng thằng... rồi sẽ kiểm.

—Ý trời ơi! đi kiểm coi rồi sẽ uống mà —Không...thêm kiểm, mất chiếc đó, tao...sắm chiếc khác, lo...gi, thứ tiền tài như...phần thò, chờ nhơn nghĩa....tự thiền kiêm, uống rượu...dày nói chuyện chơi....vui....quá mà, tên kia chẳng nghe nắm tay kéo lôi đi mà chú Tr...còn dục đặc, ý chẳng muốn đi. Tên kia thấy vậy bèn dắt chú Tr...về nhà một nước.

II. T. T.

## Một cặp oan trọng CUỘN THỦ NHỰT NHÀ HỘ LY

Tại đất Hàng-Kiều nơi Trung-quốc có nhà giàu lớn là Lý tên là Phú-Binh, vợ mồm để lại hai trai trưởng thành, vợ chồng đều dâu. Con trai lớn tên là Lý-

Phú-Cang, vợ là Trần-lụi bắt hụt qua đời, lại có một gái tên là Lý-mỹ-Nhan tác vừa mười sáu, dung nhan đẹp đẽ, tuyet kém sắc da, trắng nhoáng gương mặt. Bởi chưa có trai đồng sản bước đến, nên gái nam giàn còn cô phỏng.

Con thứ là Lý-phú-Cường vợ là Lưu-thiệu-Đức tánh nết hiền lành, lại thêm nhan sắc, sanh dặng một gái tự là Lý-cẩm-Nhung mới vừa mười một tuổi, vợ chồng tung tiêu như vàng như ngọc.

**Chẳng may** Lý-phú-Binh làm binh ngũ liệu thế khó sống dời, bèn kêu hai con mà dặn rằng: «Cha binh chắc khó lành, bởi số nơi trời định, không lẻ cái dặng, một mai cha có nhầm mắt đi rồi, thì hai con phải ở ăn cho hòa nhả. Sách có câu: Tiên tài là phán tài; hai con kính sứ cũng nhuần, lèn nao chẳng hiểu. Vậy thứ lấy gia tài làm trọng, mà cốt nhục đoạn lia, thì cha suối vắng chẳng yên nhám mắt.» Nói rồi táń hơi. Anh em chồng vợ than khóc chẳng cùng. Tống tang cha xong xả, anh em hòa thuận, giữ hiếu ba năm.

**Mắng tang** rồi, Lý-phú-Cường lo làm ăn, song thấy anh chẳng doi việc phú bần, cứ lo đọc sách, làm thi, chẳng mang danh lợi. Lý-phú-Cường lấy làm bất bình, thầm suy rằng: Nếu dè anh này ở chung thi mình làm mọi cả dời cho anh. Minh lo làm ăn thanh lợi còn ánh hóng hóng ở không, hơi nào minh chịu thiệt; chỉ bằng gia tài này chia ra thì có ngày minh giàu lớn. Đoạn kêu anh bàn luận chia tài.

Lý-phú-Cang cần năm ba lần chẳng dặng, thấy em nàng nàng quyết một phân chia, không kể dến lời cha dặn thi giận, tính gia tài dặng 80 muôn mà chia hai ra. Nhà lớn về phân anh, Lý-phú-Cường phải cất nhà riêng mà ở, từ đó nghĩa anh em càng ngày càng phai lợt, lần lữa không tới lui nhau nữa.

Cách sáu năm, Lý-phú-Cường làm binh bại, dì đứng chằng dặng, nằm liêu một chỗ. Cai quản trong nhà còn có một mình vợ lo thời chảng xiết, vậy nên bế lui tới với chồng chảng dặng an cản như xưa. Lý-phú-Cường thấy vậy sanh nghi, bởi thấy Lưu-thiệu-Đức tuy tuổi ngoài ba mươi mà nhan sắc hây còn như hoa kia dươm nở, gái mày xanh mười lăm không bì. Lý-phú-Cường xác cho vợ có tư tình với ai nên bế an ái với vợ trăm năm mới lợt lạc.

Ngày kia nhầm ngày ký corm cho mẹ Lý-phú-Cường, khách đến nhà dông dào nào dòn ông dòn bà vui cười rán rật, Lưu-thiệu-Đức bài huối với khách. Còn một mình Lý-phú-Cường nằm riêng trong phòng không ai chuyen vân-lay làm huân hực trong lòng hirc rực. Lúc Lưu-thiệu-Đức đương chuyen vân với khách hống có trẻ chạy ra kẽ tai tôi nbo....

Lưu-thiệu-Đức với vang kiều khách rằng: ra nhà sau có việc. Rồi đi thăng ra sau vườn, Lý-mỹ-Nhan ngồi thấy khóc mà nói rằng: «Thiem ơi! Phan cháu lấy làm vô doan, mẹ mồm sớm, từ bê quanh què tuy có cha mặc dầu, mà ngày đêm ở tại thư phòng, năm nay tháng nọ chẳng thấy doi hoài tội cháu, là phan gái dão thơ. Buồn rầu dến dỗi ngày kia làm dâu dai quấy, nếu không có thiêm hết lòng chí bão, thì cháu đã huy minh, nào ai rõ lòng cháu oan ức nhiều đâu. Tuy nay mọi việc đều chẳng lận, nhưng mà chẳng biết ngày sau ra thế nào. Nến oan gia tội kiông doi tới, thì tội và Cẩm-Nhung (1) biết vang dựa vào dâu. Chứng ấy, tiếng xấu rứa sao cho sạch. Nói rồi hai hàng lụy nhỏ đậm đậm

Lưu-thiệu-Đức cũng rơi nước mắt mà lại rằng: Cháu dưng sâu nảo,

(1) Cẩm-Nhung này họ Khương con trai của Lý-mỹ-Nhan, xin các vị xem lời môt thi thi rõ

Khương-tri-Ngọc (2) lè nào đi phụ cháu sao. Cháu hay an lòng, thiêm se kiềm kẽ mà làm cho cháu và Tri-Ngọc trùng phùng giải ngẫu. Song thiêm giận gì hai nhà cách xa, không tới lui với nhau dặng. Khó mà đàm thiết tự sự. Còn thiêm dặn cháu một điều phải nhớ lấy: là, căn thận, chẳng nên viếng thăm Cẩm-Nhung lâm mà lậu sự, thiêm phải mang tiếng xấu: rằng ấp yêu không rồng he cháu đại. Cách ít bữa trước đây, Khương-tri-Ngọc có gửi tin về cho thiêm rằng: hai mươi tháng nay nó về tối, là mai đây. Vậy sáng mai, cơm nước xong rồi, cháu hay qua đây ở nơi phòng trước; chừng nó kiều ra về sẽ ghé lại, mặc tình cháu chuyện vắn, giao kết trăm năm Tán Tán» Nghe rồi, mặt Lý-mỹ-Nhan có sắc vui mừng, liền tạ ơn rằng: «Công thiêm khó nhọc với cháu rất nhiều, ơn dày khó đáp: chỉ nhiêu điều chẳng khác mẹ với con.» Lý-mỹ-Nhan bèn từ tạ đi về, Lưu-thiệu-Đức trở vò cảm khách.

Nói về Lý-phú-Cường nằm trong phòng nghe ván tiếng vợ, liền kêu người trong nhà mà hỏi rằng: «bà bay đi đâu, mà ván tiếng chuyện vắn với khách» Trê ấy thưa rằng: «Đi ra sau vườn này giờ.»

Lý-phú-Cường nghe như vậy, mười phần nghĩ ngại, «ghi rằng: Khách đồng đây, không lo chiếu cố, ra sau vườn nói chuyện với ai, có một điều to nhỏ với trai biệt chẳng thường gia tư cùng thể thống.

Ấy là:

*Đa nghĩ như Tao-Tháo  
Tiết của vi Thach-Sung*

Huynh-bá-Tửng  
Minh-lương—Rạch-gia

2 Bác giữa chừng nói ra, xin các vị xem truyện chờ lấy làm lạ, hãy xem tôi thì rõ khúc đầu.

Truyện này in rồi và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn là 0\$35, mua nhiều vé bán tính giá nhẹ hơn.

## Hậu thận

Giao tiếp thương mại hội  
CU LAO MÂY—CANTHO

Hội mua và bán lúa.

Bình số vốn là mươi ngàn tạ lúa (10000 phu)

Kêu hùn mỗi phu là 50 tạ, hoặc muốn hùn bạc tinh theo số lúa trên đây, vị nào muốn hùn mấy phần tùy ý.

Hội này có điều lệ, giấy tờ chắc chắn. Tình mang mùa lúa chia lời.

Cái xin quý vị sảng lòng hiệp vốn mà lo đều ích lợi chung và mở đường thương cho bạn minh mau nhẹ bước.

Như muốn hỏi điều chi trong việc hội xin viết thư cho M. Nguyễn-văn-Tứ chủ hội Thương-mại sẽ hỏi âm lập tức.

Thương xã hội cầu khai.

## Một việc khá lầm

Có quan Giám Đốc Quesnel sảng lòng muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại Tháp mươi (Mỹ tho) sở thứ nhứt được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-đốc Lộc, kinh này xáng mới vét lại lợn lầm, bê ngan chừng 40 thước nên tiện bê chờ lúa ruộng lầm, và như muốn chờ lúa thăng lên Chợ-lớn đi ngã sông Vaico cũng dễ lầm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lầm, chẳng còn phải tốn công khai phá chỉ nữa hết; lại sảng đất trong có mươi ba cái dia, cá rất đại lợi. Có một sở đất khác kế cận với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thâu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao già bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gởi cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gởi cho sở Nhựt Minh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bao đó thì hiểu rõ.

## VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

### RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quý khách ở xa, gần hay rắng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-tỉnh; nên bồn Hiệu ẩn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Những Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau này: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lầm, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÌ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hē uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sảng lòng gởi thuốc lại lập tức.

### TRANG CÂN PHONG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tắm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng đặc di đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cung đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khắn hơn lúc trước trăm phần Người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

### CƯỜNG CHƯƠNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ đau lưng mỏi gối, khí huyết bao kém, từ chí mệt mệt, đờn bà đường kinh không đúng, bạch đái xích-đái đờn bà sanh đẻ yếu đuối da mặt mệt vàng.

Chẳng luận đờn ông đờn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư hịnh tật thải, đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoán tinh thần những người không con ưng thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tử.

Hè uống rượu thuốc này thì đâu bệnh chi nó trừ cùng nỗi.

BÁ BỘ-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mial khôi mang tật, bệnh ít sao. Còn như mạng sống của con người là bởi nhớ nơi khi huyết sung túc. Chứ như những người tình thần hoan hốt, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lở tai lung bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái thận đều hư.

Bồn được phòng bằng da tám chử ý, tiêm Phượng kia thế nay hết sức mới chế ra dạng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hé âm hư thi bô âm, dương hư thi bô dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khí hư huyết bạc, thận huy kem hao, hé uống rượu thuốc này thi dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thi dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thi mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HỒ-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-quả, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiêt tốt hiếp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hé uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Đau trong xương, từ chi rủ liệt, di bước không vững, da vàng, chọn thủng khí hư huyết trè, nhức đầu phong, các thương thứ tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thi nên dùng thử rượu thuốc này mà uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay dè nhất.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hé uống nó cho thường thi mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gia, khôi lo bịnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚURƯỢU THẮC HÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot luet tho cào, ấy là một thứ thuốc bi truyền linh nghiệm dè nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trù dặng, còn như đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay dịc gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng mình, hay là tay chứng bái hoái. Các chứng ấy hé uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thi có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huê Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quí khách ai muốn dùng thử thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân dè hiệu Trung-Huê Được-Phòng thi chẳng lầm dò giá mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gửi thư dè chở ở cho kỹ lưỡng thi bồn Được-Phòng sẽ gửi thuốc đi từ thi, xin quí khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÊ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

NHÀ IN NGÁNHTAI BAC-LIEUKi nh tó cùng Chư quí vị

An quán An-Hà dựng nèa tại tỉnh thành Cần-thơ, xăn bắn dà gần hai năm. Thập cảm ơn đây của Lục-châu quân-tử, sáng lòng cỗ-cập, ngày nay mới thấy cuộc thanh hành đặc-lộ như vầy. Bồn-Quán chẳng ngót lo lường, hằng tim tôi chỉ cho Chư quí vị dặng vui lòng tinh cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Đã vậy mà chờ, còn một nỗi lo cho chư vị ở xa tinh thành các nơi, nhứt là nhằm đường vân-lai trắc-trở, mỗi khi muốn mua chác vật chí nơi bồn-quán, phải nhạc lòng, cực trí mà đợi chờ, nhieukhi ý không dặng toại mấy là vì: in, thi không tận mặt mà dặn dò, còn mua, thi không chẳng chưởng mà lựa chọn. Ấy vậy bồn quán nghĩ dặng phương này, ác là lường toàn kỹ my: Là thỉnh thoảng dây, mỗi chốn tinh thành, sè có một tiệm-ngánh. Còn hiện bày giờ đây, trước hết thi Bồn Quán đã dọn tại Bạc-liêu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vita an bài: Hiệu là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac-Lieu*,

ở đường phiá sau nhà chợ; cây có thây LÊ-HỮU-NỀN, Quản lý nhà hàng ngánh Hậu-Giang Dương-Hành, Quản-thủ. Xin thỉnh Chư Quí Vị nhơn khi nào rảnh vui chon bước đến đó xem chơi. Tiệm bán đủ đồ văn phòng từ bưu, truyền, sách của học trò và lanh in các món theo kim thời: như danh thiếp, thiệp hòn, thiệp tang, cùng đồ nhỏ nhich thi săng có An-công ở đó thi hành trong giây phút.

Cũng có đóng sách, cũng in đồ lớn nhir bộ, sổ, thư, truyện, khắc eon dấu dù kiều, công việc làm mao và khéo mà giá tìn vừa phải thi thôi.

Trong một tháng trời dài, tại Số:

tráng cung sô có dưng một tiệm như vầy nứa.

Cứ xin Liệc-vi niêm tinh mà giúp ban đồng-bang cho nêu việc, ơn ấy tac-ghi ngàn thuở.

An-Hà An-quán.

Kinh-cáo

BÁN THUẬN MÀI

Gia mua trả một phần chia, một phần mặc

1463 mẫu ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Phú, nay là làng Thạnh-hòa trung-nhì (Long-xuyên)

12e feuille	2.874	40
515 b.	40. a. 30	
8.630.00	Bát của	ong
8. T. H. DEJEAN	Nay về của	DE LA BÂTHE
	ông	Võ-v.-Thom
	1.850.00	Tỉnh Cần-thơ
C. S.		Kinh Thott-Nott

Ai có cần hỏi thăm đều chỉ thi gởi thư cho ông Võ-v.-Thom, Colon à Cần-thơ mà thương nghi.

NAM-HỒNG-PHÁTKHÁCH-SANG

o DƯƠNG BONNARD, BONNARD, số 106  
Ngan Gare xe, Saigon-Gòvap chợ-Mới

Bán rượu tay, và cho mướn phòng  
ngủ, sách sè và p... à mặt mè lâm, qui  
đẹp, qui khach... igan xin dời gót  
lại tiệm tôi mà o... n thông thả lâm.

AN-HUẾ KÝ.

# PHARMACIE SI-IANGHAI

*Chù Non: TRIỆU-CƯƠNG*

188, Rue des Marins, 188.—CHOLON

Bản hiệu trống răng, bích răng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thức Langsa, CÓ BẢNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯỢNG-Y LANGSA BANG THƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thân hiệu. Chư quí-vị có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi *CONTRE REMBOURSEMENT* tiền gởi về thân chū phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, ĐƯỜNG PELLERIN CÓ BẢN GIỮ THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn  
(3) (THUỐC ĐAU LẬU RẤT THÂN HIỆU)

Thâm tướn những bệnh sang độc lây nhau là do sợi việc phòng sự quá độ; sirs không đủ mà gần gợn cuộc phòng tinh, nhiễm thấp khí nhiệt đòn mà sanh bệnh đau lậu, dài gác, nước dài đục, hoặc đỏ, hoặc vàng, nóng nẩy, ấy là những chứng đau lậu chắc chắn. Bản-dường xét kỹ chế ra thứ thuốc này chọn ròng thuốc tốt, tánh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kẽ mạnh chỉ có bệnh đau lậu, dùng đến liền thấy thân hiệu, bồi bổ người khí, tiêu táng giáng độc. Con trai đau bệnh này trong lò dài obrút. Dùng đến thuốc này hay lâm. Bờn bà có huyết bạch cũng trị được cũ, uống vào khỏi sanh ghè, sánh hốc, khỏi mang bệnh huê liêu, lại tuyệt độc khỏi uống thuốc trừ cảng. Bệnh nhẹ dùng chừng một hai lần thấy mаб. Còn bệnh nặng thì bốn năm lần liên đòn, không đau đòn lai nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lậu, nếu rủi ro vương nhầm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thì. Thiệt là một phương thuốc sang độc bức nhứt trên đời.

Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$10.— 12 ve giá là 4\$00

## HÓA BÀM NINH PHẾ CHÌ KHÁI TÁN

(THUỐC HỒ BỎ PHẾ TÁN BÀM)

Và bệnh ho là bệnh hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kẽ xiết. Nếu thuốc không hay thì khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bệnh sién, bệnh ho chẳng luận lâu mau, hoặc phong hàn tà khí sanh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, đòn bà có thai, người lớn con nít chỉ đều dùng được cả. Thiệt là một phương thuốc tri bệnh ho hạng nhứt trên đời.

Mỗi một gói giá (0\$10)

Bán tại: Quản-Tin-Ký đại dược phòng  
60, Rue de Canton.—Chợ-lớn

BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DẦN HUƠN  
(4) (THUỐC BỎ NHA PHIÊN RẤT HAY)

Có nhiều quí-vị ghiền nha phiên, có trí muối kiểm thuốc thiệt bay mà uống đăng bô phứt đi cho rồi. Bởi vậy bản hiệu chẳng dám tiếc công mà gia tẩm chế phương thuốc «Bí Chè Giải Độc Dần Huơn» này, tánh chất hòa huơn, không nóng không lạnh, bỏ bối khí huyết, mạnh khoẻ tinh thần, ăn được ngủ được, thiệt là thân hiệu như thân. Uống thuốc này thì hết ghiền liền mà lại ăn ngon, ngủ yên giấc, không di tinh, không hạ lợi, tối buối không nhớ chừng, không đau mòn đau mảy chi hết. Thuốc này đã thí nghiệm nhiều người tại làng Hoà-Bixa (Bắc Liêu) cứu được nhiều người ghiền rồi. Thiệt là một phương thuốc bỏ nha phién này hay hơn các nơi khác mà giá lại rẻ hơn.

Cách dùng: Như mỗi lần hút một chí thi mỗi cữ uống bốn huơn, uống như vậy đăng ba ngày rồi sau giảm lần lần xuống. Trong 10 ngày thì bỏ dứt bệnh nha phién chẳng sai.

Như ai có bệnh tức lòi đau hông, iả rót, uống một huơn thì hết.

THIẾT GIÁ:

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60

## MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHAC CON DẦU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quí khách đang hay, tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cảm hạch, đá xanh Ton-kin có dù các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân..

Mộ bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thư họa chơn dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vò hổ, nước mực Tàu, viết chí than, họa biển liêu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU cẩn kh ái

Rượu, Rbum

MIỀU

## “STELLA”

Hàng “UNION FONCIÈRE FRANCO-ANNAMITE” mới lập tại Cần-thơ, dùng tinh ròng nước mía trồng trong bụi mà đặt ra rượu này.

Nước trong chảng kém các thứ Rhum thiều hạ dụng xưa nay, còn bé ngọt, ngọt, nên thuốc thi hắng thật chảng thử nào bằng. Mùi thơm càng diện-dâng vì là nhờ hơi mía; khi vị của rượu ấy với chảng cùng, có nếm rồi mới rõ.

Xin chư quí khách hãy mua mà dùng, thử đăng mảng cho bón-quốc ngày nay đang t một nhà kỵ-nghệ, khéo lấy đồ thô-sáng mà làm nên việc.

Nhà hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'Ouest Cần-thơ, và nhà G. O. ngách tại Số-trang, và Bắc Liêu đều có trữ, Giá thiệt rẻ lắm.

về 1 litre ..... 1\$50

1 góc ba litre ..... 0.50

Chư quí-vị muốn mua xin gởi mua nơi các tiệm kẽ tên trên đó hay là gởi cho Monsieur Albert Vivies Trạng-sư tại Cần-thơ.

## PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

*Geometre Civil*

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

*Délimitation et Bornage*

EXPERTISES

## Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

lành đạt điện thô,

Phân giải hạng,

Tương phản thô sảng,

Công chuyện làm kỵ

cang và tin giả nhẹ

Điển chủ có cần dùng  
xin viết thư thương ngài.

## Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu đè trên cao, có ống chạy xuống rái ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Bên nầy sáng lầm, có dù đồ phủ tùng sẽ bắn luồn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khi vò nhà, nên để dầu xanh (*essence*) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bón-quốc An-Hà-Nhút-Báo ma thương tinh.

## LOI RAO

Kính cùng lục-châu đang rò, tại nhà In Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm dễ giúp cho Hương-chữ có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trương và có dù kiệu yết thị lời truyền rao, của ông DUONG-VĂN-MÈN mới dọn:

Giá mỗi cuốn là ..... 3\$.00

Tiền gởi ..... 0.15

Xin viết thư đến nhà là Hậu-Giang, Cần-thơ, mà mua.

Kính cáo.

## Lời rao

Tại nhà in Hận-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI ĐẠY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG BIÊU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GỦA QUÂN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBRE 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Phan-thái-Hòa, thông ngôn hứa thè tại Tòa án Cantho giải nghĩa và điều một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ diến lâm.

Bán mỗi cuộn là..... 0.50

Tiền cát..... 0.10

Mua từ 30 cuộn tới 50 thì cho huê hóng 20%; mua 100 cuộn thì huê hóng 25%.

## Thuốc điếu hiệu Globe (TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Có gói 20 điếu.

Hút đá ngon, dễ đánh lái được không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS FRERES có trữ bán

Cantho.—Imp. de l'Ouest

*Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA  
Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA  
Cantho le 6 Mars 1919.*

TIÈM

## Trương-văn-Hanh saderc

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành thấp mướn đèn khí đà (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tề, kỳ yêu Tân gia, bà thò, khau đèn bằng nhiều tay và khau đồng tốt thương hiệu, bán mờ và bán lè và ruột xe máy hiệu Michelin, giấy bám-ết dù có đóng theo kiểu kén thời. Quai ống và xe muôn mua đồ phu tùng xe máy, thi gởi thư cho tôi. Tôi sòng lồng ký hưng mà gởi contre-Remboursement nêu là đóng bắc nhà thơ mà lành đồ và tôi chogia đồ phụ tùng in sảng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cầu khái.

## Phò cáo Đồng bang

Ké từ buổi An-Hà An-quan,  
Tại Cần-thơ, tạo sẵn đến nay,  
Lục-châu quân-tư, ưu đãi  
Mẫu-cần mua giúp, ngày nay thanh-bành,  
Thanh-nhanh dâng cửa hàng rộng mở  
Mày sầm thêm, thấy thợ túi rộng,  
Lành in chí thày đẹp xong,  
Truyền, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
(thiệp-tau).

Toa, sô, bộ, làm càng kỹ lưỡng,  
Chắc tại bền chẳng nhượng của người  
Nói chi sách đóng thi thời!  
Lung da, lung bố, dễ đời ít hư.  
Sách in sảng, tinh tú, Kim Túy,  
Tự diễn cùng Sở kỷ Đại nam.  
Tuần tra Pháp lè, dạy kham,  
Cách thi hành áo, thiệt làm rất hay.  
Thước, viết nghiêng sảng dày dù bang.  
Thiếu chi đâu giấy láng, mực ngọt;  
Chuode trao, nào Phái những lời.  
Sang chơi t chuyen xin mời các ông  
Tuy vật liệu, nay không dễ dù,  
Bốn quán nào dám phu ý ai,  
Khó oboc thứ mấy chẳng bài,  
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.  
An-Hà An Quán Bd Saintenoy Cần-thơ.  
Đỗ kinh.

*Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA  
Le Gérant: TRẦN-ĐẮC-NGHĨA  
Cantho le 6 Mars 1919.*