

NĂM TRƯỜNG BA. -- số 105

JEUDI 20 FÉVRIER 1919

LE COURRIER DE L'OUEST

(EDITION EN QUOC-NGU')

DÉPOT LÉGAL

AN HÀ NHU'T BÁO

安 河 日 報

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration— Boulevard Delanoue Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DẮC-NGHĨA

CHỦ BÚT: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHU'T TRÌNH,

TRONG CỘI ĐÔNG-DƯƠNG

BỒN CHỦ LANGSA

BỒN CHỦ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM.....	5 \$ 00
SÁU THÁNG.....	3. 00
BÁN LẺ/ĐỜI SỐ.....	0. 15

TRỌN NĂM.....	3\$00
SÁU THÁNG.....	2. 00

BỒN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

TRỌN NĂM.....	7\$00
SÁU THÁNG.....	4. 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhu't trình xin viết thư
cho M. Trần-dắc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhu't trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà bà, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng báo chế y sanh, tại đường CATINAT số 19 SAIGON, là có danh tiếng lâm, và bán rộng nhứt; timoé nhứt hàng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại già bàn thì cũng nói, không khí nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hồn người Tây dân.

NHỮNG THUỐC THAN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho ngườiдор bả có thai dùng thì con mình sinh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh nhà phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**
DE MOLINIER, tốt bức nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tần.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{er} CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác cảng hiệu inghiêm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 60.000

Hàng này của Langsa và Annam
hang vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ dù
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tắc
một đeo là tại Saigon có món chi,
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.
Càng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua mót chi xin viết thư neay cho
Hàng, thi Hàng sẽ gởi hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thi rõ.

Có trữ bán:

Rượu rơm hiệu Stella

Làm ròng hàng nước miếng.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về bán
lại khi trả tiền trước.

LOI RAO

Kinh cùng lục-châu dặng rõ, tại nhà
In Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho Hương-chức có
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 truong và có đủ kiệu
yết thị lời truyền rao, của ông DƯƠNG-
VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00

Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang,
Cần-thơ, mà mua.

Kinh cáo.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---|--|
| 1.— Nói về các tỉnh phía tây xứ
Nam-kỳ | 6.— Chiếc tàu "Ký lợi" chết máy |
| 2.— Annam thương quyền | 7.— Tý Sưu tương dàm |
| 3.— Cuộc tiến hành quan Phó Lục
sự Laurent | 8.— Thi tập |
| 4.— Một tin mừng | 9.— Nam-kỳ Thời sự
Giá-bạc, Giá-lúa |
| 5.— Thiên bồ | 10.— Một việc khá lầm |
| | 11.— Tái sanh dị truyện |

Nói về các tỉnh phía tây xứ Nam-kỳ

TINH CĂN-THƠ

Châu-thành Cần-thơ tuy là nhỏ, nhưng
mà xinh đẹp, giàu có, với cờ nền được
gọi là một Kinh-Đô ở phía Tây xứ Nam-
kỳ. Nguôi xe kéo di dạo một vòng chừng
nửa giờ, thấy nhiều phố xá của chèc
buôn bả, còn dọc theo bờ kinh miệt
gần Châu-thành có nhiều nhà của người
Annam rất coi đẹp đẽ, lại có nhiều đường
nhieu ngã, mặt mè phóng coi phai
cách, còn địa phận của các quan Lang-
sa và các quan Tòa ở dặng chừng 30 cái
nhà thay đều sạch sẽ xinh-lịch lắm.

Cảnh địa của Châu-thành này nhầm
thiết là vui vẻ, phải chăng thông thương
mau có dặng thêm nhieu với các Châu-
thành khác, thi Cần-thơ càng trở nên xinh-
lich hơn nữa. Tỉnh Cần-thơ còn nhiều
chỗ ở phai thể, phong thổ được điều
hỏa, một xứ thuộc địa Langsa ở dặng
đông, trong xứ dân sự ở còn dặng 4 lần
nhieu hơn thì sao sáng dặng bằng bai

thêm nữa.

Nếu xứ này có dặng thêm 1 cái nhà
ngánh cũa hàng bạc banques, 4 hàng
banques của hội Cauh-Nông, nhiều nhà
công nghệ lớn, 1 sở điện khí to, hàng
xe lửa, hàng xe diều túi phai có vài
mươi chiếc Langsa điều độ máy
nhà ấy; không túi ít nữa số người
Langsa phụ sự công dặng bằng hai

Sau khi đến viêng ông Tuolance quan
chủ tịch, còn một người tôi da nghe
danu bấy lâu bay bay về nhiều việc tốt
chẳng nướng lù trong tinh này, máy tính
gầu dây còn dang ao ước dặng người
giúp mở mang sang vật cho cương
thạnh. Người tôi nói đây là Ông Galois

Montbrun.

Khi gặp, Ông tiếp rước tôi hậu tình,
kể chiêu bừa đó ông đem tôi đi xem
một cái sở của ông nồng nà đốc súc mà
lập lán thử nhứt là nhè "Hậu-giang
Dương-Hàng".

Nhà "Hậu-giang Dương-Hàng" bài tu
bốn phòng là 60 t.giai đó g là một le
lawn cho người Nam-kỳ dặng Aurora

thương mại. Cái hội nhỏ này lập ra đây cách thế như mấy nhà buôn lớn tại Hà-nội, lúc ban sơ, đã biết, còn chưa dặng đồ sộ, lần lần sau, nếu việc được thành tựu, sẽ lập thêm trong các Châu-thành khác nữa.

Cho hay rằng: một cái nhà buôn tạo soán đang cơn binh cách thì có dê gì mà vạn trữ hàng hóa; nhưng mà việc thành tựu cũng được mau. Lấy làm hào hạnh dặng vào thong thả mà xem những giá đình trên hàng hóa và phải biết đó là giá chắc thiệt, từ lúc khai trương đến giờ người Bồn-quốc tới mua đồng đảo, mỗi ngày dặng tăng số hoài. Đầu dặng ghi là những chiếc buôn bán trong tinh cung thường đến đó mà si hàng vật hơn là Chợ-lớp.

Nhờ sự buôn bán thạnh thời, hội đã lập một nhà buôn ngánh thứ nhứt tại Sôetrang, chừng nào Nội mua dặng hàng hóa ở Đại-Pháp; chừng đó mới khởi ép mình mà mua của mấy nhà Đại-thương Saigon bị buộc khó dẻ nhiêu đâu. Hội sẽ lập nhiều nhà ngánh trong các tỉnh miềng Hậu-giang. Hàng hóa của nhà buôn này dự trữ trong 1 cái nhà rộng lớn minh mông; cắt dẻ buôn bán, kệ tủ sắp bằng theo hai bên vách.

Đã biết ông Gallois Montbrun chẳng đứng làm Chủ sự trong nhà buôn này nhưng vậy mà ông đã bày biện nhiêu việc khéo léo ở trống, lại ông là một người đáng cho người Annam tin cậy; sự tin cậy bởi nhiêu đều chí rõ: như nghề ông làm Trạng-sư giúp việc cho ai thì là hết lòng công bình, ngay thật; như thuở giờ thì nhiêu việc thấy đáng khen ngợi ông chẳng xiết.

Sau khi viếng nhà hàng "Hậu-giang" rồi, ông Gallois Montbrun và tôi đi nhà Cercle, Bungalow (nhà hàng và kho sách) nhà này có gió mát mẻ lâm ngó ra sông Bassac thấy phong cảnh rất đẹp. Tôi

dặng làm quen với ông Trạng-sư Viviès là bằng hữu và người cộng sự với ông Gallois Montbrun, cả hai đều có dẻ nhiệt thành lo lắng việc mờ mang sảng vật trong xứ. Ông Viviès thỉnh tôi ngày mai đi viếng sở trống mía của ông và quan Tham-biên Chu tinh rất tử tế cho mượn chiếc tàu hơi đi việc đó.

Nhà cercle, bungalow này, người ta tính sẽ làm thêm ra cho lợr rộng dặng có nhiêu phòng ngồi nghỉ. Người ta lại tính hé chừng nào cái lộ từ Mýtho qua Vinh-long làm rồi, thì sẽ có đò máy chờ xe hơi đưa ngang sông Cửu-long (Mékong) và sông Bassac dặng có thể tiện hơn di Cần-thơ đến Saigon.

Chừng đò máy hơi đưa ngang sông Bassac làm rồi đây, thì sự di qua sông nội trong 15 phút đồng hồ, chẳng phải là 1 giờ như hồi trước. Vinh-long cách Cần-thơ 30 ngàn thước sẽ dặng thông thương với nhau trong một giờ thì tới, vì sẽ có xe hơi đưa hành khách qua lại trong 2 tỉnh. Từ Saigon đến Cần-thơ phải có 1 chiếc đò máy hơi thứ nhì, đưa ngang sông Mékong qua Vinh-long, còn Mýtho lên Saigon cũng là xa di theo cầu xe lửa không dặng, phải có đò máy hơi đưa ngang 2 cái sông Vaico.

Xe hơi ít người sầm, cũng ít kè mướt mà di, xe đưa hành khách cũng chẳng mấy tiện vì đông người chật chội, thế thì phải có xe lửa hay là xe điện, dặng vậy thì Cần-thơ sẽ có thể mờ mang náo thông thương cùng các xí.

Bửa sau, trời còn sớm, tôi di tàu hơi với ông Viviès đến viếng sở trống mía của ông. Ông Trạng-sư Viviès là người ở xứ mía và Rượu Rhum ngon, ông lại có bà con thạo nghề này nữa. Bởi vậy cho nên ông ham hố quyết tâm mía chở đất cao dọc theo mé sông, dặng lập sở trống mía trong tỉnh. Sở trống mía cách xa Cần-thơ chừng 10 ngàn thước bể rộng độ chừng 50 mẫu đất, hai chục mẫu đất trống rồi, còn ba chục

mẫu sẽ trống sau.

Có hơn hai chục thứ mía, nhứt là "Mía vàng" ở Lái-thiên và mía to cây ở Ha-Wai thì tốt hơn hết. Mía trống có dào bầm như người ta trống tại xứ Réunion song cách làm coi khác hơn xứ Java.

Trống cách này coi thiệt khéo, có cây cao đến 5 thước, nhiều bụi lớn do dặng 6 thước sáu bể tròn. Một mẫu mía dồn rồi cân dặng 90 ngàn kilos, làm ra dặng chừng 5 ngàn kilos đường.

Lò làm đường định sẽ cắt đúng chính giữa sở trống mía, khi mía đốn rồi bỏ lại đem về lò làm cách như vầy: xung quanh sở trống mía người ta trống dừa cho gân nhau, buộc giây sác từ cây dừa xiêng xiêng vô tới lò; mía bó rồi gát lên giây sác, kéo cái móc lên thì tự nhiên bó mía chạy thẳng tới lò làm đường. Cách này đơn tiện người ta thường dùng trong mấy xứ thuộc địa trước.

Khi về đến nhà, ô... Viviès có 1 cái lò để coi cái rổ ép mía và lò đốt rượu rhum. Cái này mua bén xứ Hué-kỳ, 4 tên coories hay là 1 con ngựa quay nồi, sức nó ép mạnh và ép lấy sạch nước mía. Nước mía ép ra, phân nửa thì chảy qua cái vạc lọc rồi để làm đường, phân nửa chảy qua ống trám để dùng làm rượu rhum tốt. Rượu Rhum có hai thứ, thứ trắng và vàng, thơm mùi mía, nút một chút là có hơi ngọt, nếu uống, lại càng ngọt hơn nữa.

Mời ban đầu, những người uống rượu đã chuộng Rượu Rhum "Stella"; tại nhà buôn "Hậu-giang" có bán rượu Rhum này nhiều, người Langsa chỉ những người Bồn-quốc, ai cũng khen rượu đó, có gởi một ngàn chai ra báo lê khai thị tại Hà-nội. Ông Viviès tính gởi mua bén Pháp-quốc một cái máy đặc cho dặng mỗi ngày một ngàn lít.

Vậy thì Cần-thơ sẽ có một sở công nghệ rất trọng.

Ông Viviès tính làm một cái nhà máy xay gạo tại Cần-thơ, chẳng phải nhà máy xay 5, 6 trăm tấn mỗi ngày, ấy là nhà máy nhỏ xay chừng một, hai ngàn kilos. Ông có chiê cho tôi coi cái máy ông mua bén Hué-kỳ, máy nhỏ và ngộ, để xay đủ gạo bán Châu-thành và ít nơi chợ giao mà thôi. Nhà xay này của các ông Nông-gia Langsa và Annam hội canh nông soán lập.

Sau lại, tôi cũng có đến viếng sở điện khí và máy nước ở gần mé sông kế Tòa Bồ. Nhà điện khí này thuộc về của địa hạt Cần-thơ soán tạo năm 1916 có 2 cái máy hiệu Wehyer và Richmond súc 55 mã lực, máy này Cần-thành Cần-thơ bây giờ dùng không đủ, tính muốn để lại cho Địa hạt Châu-dốc dặng mua máy lớn hơn nữa, mỗi cái súc chạy dặng 150 mã lực.

Cần-thơ, một ngày sẽ trở nên thạnh vượng, tương cung nên lập một sở điện có được 3 cái máy, mỗi cái 250 mã lực. Chẳng phải dùng oai Châu-thành Cần-thơ và chuyên dụng các máy rúc nước trên sở giếng mà thôi, người ta sẽ dùng lực điện ấy trong các nhà công nghệ như là: nhà in, nhà xay gạo và nhiều nhà công nghệ khác nữa, v... v... Chợ Cái-rang: chợ Omôn, dân số cung đồng, cũng nên cho điện khi chạy tới càng tốt, và phải để cho một sở xe điện chạy Cái-rang, Omôn.

Cả thảy đều chung một mối, nếu có một sở điện khi lớn dẽ lập riêng tại Cần-thơ sẽ lành mẩy mối đó chắc được.

Sở Giếng nước tại Cần-thơ có hai cái máy lọc theo cách Desrumaux. Nhiều xí trong cõi Đông-Dương đang dùng như là xí Paom-Peub, Mýtho và sở làm vải ở Nam-Định.

Máy nước Cần-thơ có 2 cái filters lọc

mỗi giờ dặng 20 ngàn lit. Nước chảy trong hai cái thùng, một cái đựng 500 ngàn lit, còn một cái để trên cao bể lên 18 thước làm bằng cement, đựng dặng 100 ngàn lit. Nước chảy khắp thành có 25 cái vòi xô nước (fontaines) và thêm 10 mấy cái vòi khác để dùng trong cơn hỏa hoạn.

(Còn nữa)

Clodion

Dịch báo Eveil Économique

Phạm-bá-Dại (Phụng dịch)

Annam thương quyền

(Tiếp theo)

Thời kỳ thứ ba: Thời kỳ này là Thời kỳ Thống-nhứt trong cõi Đông-Dương, mở mang cho nước nhà ta; sỉ, nồng công, thương cảng đồng thời tân bột; mà nhứt là cái thương quyền tự thuở nay đã chịu khuyết điểm, ta cứ chịu chửi thất bại một lời rằng: Bán buôn không lại Khách Trú, dành lòng giao dứt phẩn lợi ích ấy cho họ; kẻ tinh di người tinh lại, rồi từ một mình mình mà thôi chí, chẳng hề giám chen lấn dặng một phần nhỏ mọn nǎo với họ cả. Nghĩ cho sau này: xã hội một ngày một xa xí, thiên hạ một ngày một đông nhiều, vật liệu một ngày một kẽm hẹp, rồi dành xé với nhau một cái lợi quyền mạnh được, yếu thua, nó xô đẩy ta vào nơi đường bẩn khố, thì lấy làm nguy hiểm cho cái áot ngô lúc bấy giờ lắm.

Còn người mà lâm đến cảnh bão táy, enye nguy biến, đâu khôn lanh thế nào cũng khó nói mà sống tạo cái sự nghiệp gì cho đạt mục đích được. Vả lại cuộc đời hay có: định, hư, tiêu, trướng, thành bại, thuận, suy, ấy là lẽ thường. Nhưng mà ta muốn xưởng sicc ra một cái sự biệt gi, cũng phải nhờ có cái cơ hội hiệp

với cái phong triều, thì sự ấy mới có thể thành hình dặng. Nay trộm tưống lại trong dư tình của quốc dân ta người người ai cũng có lòng nhiệt thành về cuộc buôn bán; mà lại là mối giây liên lạc tự nhiên nó buộc vào tình thân ta, Annam có lòng thương người Annam; hễ người Annam mà có mờ ta dặng một cái Tiệm, Hàng gì, hay là nghề nghiệp gì, thì người này mừng rỡ nói với người kia, người kia nhắc nhớ nói với người nọ; thế là cái cơ hội tốt trong cuộc buôn bán của người Annam ta ngày nay đó. Tôi xin trước mong và nhắc nhở với mấy ông lý tài xin đừng quên mối lợi lớn trong cuộc buôn bán, và cũng đừng sợ hãi rằng người buôn lối mà ta buôn lối. Nói tóm lại người Annam ta mà muốn gây dựng sự buôn bán cho có hình thế, đừng vung dặng lâu dài, mai sau mà cạnh tranh cái quyền lợi với người Khách trú, thì trước khi gây dựng phải tính thế nào mà nhảy cho khỏi cái vòng già lâm, cái tay lợi hại của chúng nó mới được.

Xem như nhà hàng Hậu-giang (Càntho) kia mà nghĩ thi cũng là một cái thế lực có huyền ở trong miến Hậu-giang, mà đó cho dám Chèc ở Càntho đó với cho tôi nhận cho chiếm cái thế lực ấy dược!

Xét lại nhà hàng Hậu-giang thì cũng là một nhà buôn bán như Chèc vậy; mà đối với người Annam ta có ba điều dai công ích trong xứ Hậu-giang. Một là: từ cái nhà hàng Hậu-giang tới giờ thì dám Chèc không thể che dấu con mắt ta mà bắn mắc vò giũ như ngày trước vậy. Hai là những người Annam ta làm việc trong nhà hàng ấy đang học tập được thói quen buôn bán, cũng gọi là biết thêm dặng một nghề làm ăn. Ba là những người Annam ta dự vào phẩn hùn trong nhà hàng ấy, ác có ngày dặng chia một phần lợi ích. Thế thì sự công ích của

nha hàng Hậu-giang là cái gương làm nên trong cuộc thương mại thời kỳ thứ ba đó.

Tóm lại nứa mà nói trong nước ta ngày nay hễ người Annam ta có thể mà gây dựng thêm dặng những Hàng gì, tiệm gì, bay là nghề nghiệp gì, cũng đều có ích cho người Annam ta cả.

(Còn nữa)

Huynh-kim-Phong (Càntho-ville)

diễn, sau cầu cho M. Laurent và gia quyến đến Saigon ở an và mọi việc đều đặng thuận thoái.

Kế đó ông Giudicenti, ông Trương-văn-Tứ, ông Phú Mèn, mỗi ông đóng mở lời cầu chúc cho M. Laurent và gia đình đi đường bình yên, đến Saigon công danh càng chói rạng M. Laurent tỏ ý hết lòng cảm ơn mọi người, tình khán khít ngày nay, nguyên có thuở tao phùng hội ngộ.

Qua sớm mai thứ ba 11 février 1919, M. Laurent và gia quyến đóng quá gian chiếc Pélican trực chỉ Saigon.

P. B. B.

Cuộc tiến hành quan Phó Lục-sư Laurent

Ông Laurent Phó Lục-sư obút bang tại Tòa-án Càntho mổi đặc lệnh thuyền bỏ lai chủ Phòng văn Quan Chưởng-Lý bê-Hình Saigon Chiêu Chúa-nhứt 9 Février 1919, lúc 6 giờ, quan Chánh Lục-Sư Gaudin có bày tại nhà hàng (Bungalow) một tiệc Champagne mà tiền hànhông Laurent. Dự tiệc có quan Biện-Lý Crescent, quan Thẩm-án Đoàn-Vinh và nhiều quí quan Langsa và Annam nhứt là bèn Tòa. Đến 8 giờ, tại Hôtel de l'ouest (Long-giang-Lầu) có trấn thuyết yến diệu dài M. Laurent

Dự yến: quan chánh Lục-sư Gaudin, Phó lục-sư: M. M. Laurent, Giudicenti, Trương-văn-Tứ, ông Phú Mèn, Trưởng-Tòa Khuê, Phó Trưởng Tòa Sinh-Kinh-Lý Thành, M. Hiển thông ngôn Trạng-sư. Niết ty thông ngôn: MM. Lâm-Khiêm, Hợi, Chương, Ngọ, Lợi, Cầm, Hòa, Xuân, Cảnh và Phạm-bá-Dại (An-hà nhứt Bao).

Tiệc vía mắng, lúc dùng Champagne quan chánh Lục-sư Gaudin tỏ dồi lời trước là mừng cho M. Laurent ngày nay dặng lĩnh hò vè giúp việc làm Đầu Phòng văn quan Chưởng-Lý là một chỗ rất vinh

Một tin mừng

Bốn quán mới hay tin Quí vị kè tên dưới đây đặng quan Toàn-Quyền Đông-Dương ban thưởng kim bài và ngàn bài:

Nhi hạng kim bài (*Médaille d'honneur en or de 2^e classe*)

M. Ta-quang-Mùi, Hội-dóng địa hạt Định-bảo (Cantho)

Nhứt hạng ngàn bài (*Médaille d'honneur en argent de 1^e classe*)

M. Huynh-văn-Tái, thư ký Tòa bô Cantho

M. Nguyễn-văn-Ơ Phó tòng Định-an Cantho

Nhi hạng ngàn bài (*Médaille d'honneur en argent de 1^e classe*)

M. Phan-xuân-Lang thư ký Tòa bô Cantho

M. Trần-tần-Thạnh Hội-dóng Thời-báo Cantho

M. Nguyễn-van-Hoa diễn chủ

làng Tich-khánh Cantho

M. Trương-hoàng-Lâu dién chු làng Tho-Đoi Cantho

M. Lu-quang-Tâm dién chු làng Tho-Đong Cantho

Mme Dương-thị-Cơi dién chු làng Long-tuyễn Cantho

Vậy Bổn-quán kinh doi lời mừng cho Quý vị hưu công nho đặc thường gường tốt đáng nêu doi.

A. H. N. B.

Thiên bồ

Vì lời nghe Quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ ngày 24 Janvier 1919.

1.— Ông Lê-văo-Phát Tri-Phủ nhứt hạng chු quận Tam-Bình (Vinh-Long) nay bồ di tùng quyền Quan Chු Tỉnh Vinh-Long, ngõi chු Quận Châu-thành thේ cho ông Phạm-văn-Tươi Đốc-Phủ sır.

2.— Ông Lê-văo-Ngôn Tri-Phủ nhì hạng, chු quận Nhà-Bè (Gia-Định) nay bồ di tùng quyền Quan Chු-Tỉnh Vinh-Long, ngõi chු quận Tam-Bình thේ cho ông Lê-văo-Phát doi di chු khác.

3.— Ông Phan-thanh-Tra Tri Huyện nhì hạng tại Tòa Bố Biên-hòa, nay bồ di tùng quyền Quan Chු Tỉnh Gia-Định, ngõi chු Quận Nhà-Bè thේ cho ông Lê-văo-Ngôn Cỗi di chු khác.

4.— Ông Nguyễn-báo-Nhơn Tri-Phủ nhứt hạng chු quận Thái-Bình (Tây-Ninh) nay bồ di tùng quyền quaas Chු Tỉnh Biên-hòa (tại Tòa-Bố) thේ cho ông Phan-thanh-Tra doi di chු khác.

5.— Ông Nguyễn-ngoè-Huy Tri-Phủ nhì hạng chු quận Bình-Trước (Tắc-an) nay bồ di tuyễn quyền quan Chු Tỉnh Tây-Ninh, ngõi Chු quận Thái-Bình thේ cho ông Nguyễn-hảo-Nhơn doi di chු khác.

6.— Ông Nguyễn-văn-Kiên Tri Huyện nhì hạng tại Tòa Bố Tân-an nay bồ di ngõi Chු quận Bình-Trước thේ cho ông Nguyễn-ngoè-Huy doi di chු khác.

7.— Ông Khu-đo-đo-Tô Tri Huyện nhứt hạng, nay bồ di Gia-Gia-Riêng (Rạch-giá) ay bồ di tùng quyền quan Chු Tỉnh Vĩnh-long, ngõi chු quận Vũng-Liêm thේ cho ông Phạm-hữu-Chí Tri Huyện nhứt hạng doi di chු khác.

8.— Ông Nguyễn-xuân-Hiền Tri Huyện nhì hạng tại Hà-Tiên, nay bồ di tùng quyền quan Chු-Tỉnh Rạch-giá, ngõi chු quận Giồng-Riêng thේ cho ông Khuong-kim-Tô doi di chු khác.

9.— Ông Nguyễn-văn-Vân Tri Huyện nhì hạng tại Sađéc nay bồ di tùng quyền quan Chු quận Hà-Tiên tại Tòa Bố thේ cho ông Nguyễn-xuân-Hiền doi di chු khác.

10.— Ông Phạm-hữu-Chí Tri Huyện nhứt hạng, chු quận Vũng-Liêm (Vinh-long) nay bồ di tùng sự Tòa-Bố (Vinh-long).

11.— Ông Nguyễn-văn-Thơm Tri Huyện nhứt hạng tại Tòa-Ba Soái-Phủ Nam-kỳ nay bồ di tùng quyền quan Chු Tỉnh Bến-tré ngõi chු quận Thạnh-Phú thේ cho ông Nguyễn-hữu-Thanh Tri-Phủ nhứt hạng lanh phẩn hưu tri.

12.— Ông Lê-bá-Trang Tri Huyện nhứt hạng tại Tòa Bố Bến-tré nay bồ di tùng quyền quan Chු Tỉnh Gia-Định ngõi chු quận Thủ-Đức thේ cho ông Trần-văn-Dương Tri Phủ nhì hạng lanh phẩn hưu tri.

(Sau sẽ tiếp theo)

Chiếc tàu "Kỳ-lợi" chêt máy

Chiếc chúa nhứt 9 Février 1919, lúc đang vui vầy cùng chư vි tại Long-Giang-Lâu "Hotel de l'Ouest" xảy thấy chු hàng là Huỳnh-quang-Nhựt dặng giày thép của chiếc tàu "Kỳ-Lợi" caye giùm biếu chiếc "Hoa-Lợi" (cũng tàu trong hàng với nhau) lập tức xuống Chợ-mới rước hành khách về Cần-thơ vì chiếc "Kỳ lợi" bị ruồi chêt máy chạy nữa không dặng. Nghe vậy hay vậy chẳng rõ sự ruồi thේ nào đợi ngày mai sè hói.

Qua bứa sau 10 Février, lúc 3 giờ sớm mai chiếc "Hoa-Lợi" chờ hành khách về đến Cần-thơ, tối thura dịp đón 1, 2 vි hôi thăm cho rõ: Số là: chiếc "Kỳ lợi" ở Mỹ-tho chạy về Cần-thơ, khi tới Ba-kè, thình lình bị nổ ống thủy, hơi xào ra mít chảng thấy ngò mà đi, trong tàu nào chු, nào hành khách thấy đều kinh hãi, e phải bị biến. Nhưng người làm máy cũng là lẹ, lo hàng ống thủy lại dặng, tiếp chum lửa thêm chạy về Cần-thơ. Chạy dặng một dỗi, khi tới Chợ-mới, ống thủy cung bể một lần nữa như cũ. Song may, 2 lần như vậy chảng hại đều chí; ngặt là chạy nữa hết được. Nêa anh chු tàu phải lên Chợ-mới gởi giày thép về Cần-thơ kêu giúp.

Ấy đó, các ngài thấy chural! Đi tàu chệc thường bay bị ruồi ro hoài, vì chúng nó thường có tánh tham, ham chạy cho mau tới trước dặng giành mồi với tàu tây, súc thì ít bị chum lửa già, hơi nhiều mượn phái bẽ phái xì (bẽ ống khói da) và lại hay làm bướn không xem xét cho kĩ cang những máy móc nên thường có sự biếm nghèo hoài.

Và lại đi tàu chệc bay bị nhiều đều tết bạc, chúng nó khi thi ép uống mình quá cách.

Các nhà soạn báo đã ghe phen chí nhiều chු tệ của chúng nó làm, lè khi các ngài cũng rõ chán, tối chảng rán lập lại; chỉ xin biên cái lời của ông Bặng-văn-Chieu viết bài Luận Thời sự trong quý báo An-Hà số 100 như vầy cho các ngài nhớ 1 cái tệ của chệc mới bày thêm ra mà cao gọt Annam cho tới xương: "mấy người đi tàu, như già ba cái rười mà đưa bốn cái chệc lấy trộn,

biểu phái có 3 su dem lại, bằng chảng, phái lồ thêm 5 su đó."

Các ngài nghĩ coi! su & đậu, đang di dưới tàu mà có cho được...! có phái chúng nó bày thế mà au cướp cạn của người Annam minh không?...

Thứ-hưng: Phạm-công-Thành

Tý Sứu tương đàm

Ngày kia Sứu đang ngồi trong nhà, xài thấy Tý đầu bịch khăn đen, minh mặt áo dài, chon mang giày da láng, tay xách cây dù, trên cổ cây dù lại có buộc một cái khăn vắn, xorm xorm di vào.... Sứu lật đặt cháo....Uá....Chú mấy.... làm cái gì mà bứa nay diện coi hành dứ vây?.... Bộ khi di hâu việc chi bên Tòa béo Bố đây chớ gi....!

Tý—Có chuyện gì ở đâu mà hâu mà bà cả.

Sứu—Không thì di dám cưới dám dỗ nào đó phái không?

Tý—Không phái dám cưới dám dỗ nào hết.... Số là người anh chú bác họ của thằng em rẽ tôi. Anh cúng cơm cho ông già anh, anh mời tôi tới uống rượu, di hối ngày hôm qua, nay về tiễn dảng ghé anh chơi một lát vây mà.

Sứu—Dù ác không! vậy mà nói dám dỗ không chịu ừ phúc di cao rồi, để nói cúng cơm....Chú mấy cứ hiểu sai hoài...di thê...

Tý—Vậy sao...tưởng dám dỗ khác còn cúng cơm khác chớ...

Sứu—Thôi, dẹp chuyện đó lại....Vậy chờ chú mấy di ăn dám cúng cơm có gặp chuyện kia là nói nghe chơi kéo buôn.

Tý—Mấy chuyện kia cũng tẩm thường duy có chuyện này la.

Sứu—Chuyện gì đó?

Tý—Phi thoản.

Sứu—Cái đó elú mấy gọi là lẹ, chớ tao tưởng cũng chẳng lạ xi mà! Mấy nám nay, tiếng Phi thoản nghe đà nhảm tai tuy là Annam minh làm không dặng, nhưng mà nhiều người như là quan Ba Đô-hữu-Vi, ông Cao-đắc-Minh, tướng cũng còn nhiều ông khác, song minh không rõ tên cho hết, mấy ông đó cời Phi thoản liệu thấp bay cao vĩ chảng khác chiếm Đại Bàng vẫn du trên không

khi. Dừng nói đến các nước bên Au-châu
cho xa như nǎm đây: có ông Hoet-manh
ông Buoc-Bờ ngồi Phi thoàn bay khắp
Nam-kỳ, si lại không thấy.....Chú mây
muôn thấy cho mao tao chỉ giùm cho,
chiều iây chú mây liêu lồn ít cất bạc
vô Casino coi hát bóng lục Au-châu chiến
trận.....Phi thoàn bay lợp thiểu gí.....
Đã biết sự mày móc mâu nhiệm cho là
la, nhưng mà nghe nói thường cũng
không là gì đó.....

Tý—Anh sao có tài nói xước hoài,
không kịp người ta nói hết cho mà
nghe. Phải như Phi thoàn đó ai mà nói...

Sửu—Vậy chờ Phi thoàn làm sao?

Tý—Phi thoàn của Annam mình ché
lạo rồi đi mới là lạ cho chờ.

Sửu—Mỗi xì, Annam mình dời nào
chě tạo cho dặng Phi thoàn bao giờ....!
khéo nói bứớn....

Tý—Cứa cái mừng đó hoài.....
anh cứ: dương nhơn chí cơ xảo mà yêm
ngả chí tai nǎng...Số là làm vây: để tôi
nói hết đầu đuôi cho mà nghe dừng có
tước tước hoài vây nà.....Gán nhà tôi
đi ăn đám cúng cơm đó, có một tên thợ
vá ghe mới trồ nghề làm Phi thoàn.....

Sửu—Chắc vây sao?

Tý—Khoan đã cha....Dừng nóng....;
để người ta nói hết cho mà nghe.....
ngày kia anh thợ ta leo vô trong dặng
và một chiếc ghe lường dang kè dựa
bãi. Lúc rập miếng ván, thợ ta dan thâu
lực đóng đinh, bởi đóng mạnh quá ghe
lúc lắc làm cho mây cây nê phải trắc,
ghe gấp trên chạy chuỗi, anh thợ ta té
lan cù tráng nỗi u 2 cục.... Đó là thoàn
bay, không phải Phi thoàn sao?????....
cái nứa đì....Cha női.....

Phạm-công-Kinh.

Thi tập

BỤI MÔN

Sanh trong nước, lớp tầng che;
Mát mẻ cho mòn ngó kết bè,
Lá lục chào sương tảo đứng sương.
Công dài đón gió đot so le,
Nước dời trót trót lo chi bợn.
Quốc thể đập đòn rách mới te,
Gốc cả nhiêu con xẳng cái kíp.
Nhà lên, lớn rui công đồng phe,

HƯU
Lớp tầng, lớp mọc, lớp thi che.
Chồi ngó chen nhau kết cù bè,
Sanh sắng trời dông phơi lá lục.
Dừng trán nam-thò vượt tào le,
Nắng mưa không nhùn lòng thừa thớt.
Dòng gió hằng quen mặt rách te,
Núi úa ogâm sá chỉ mòn, & nước.
Châm chung đợi thuở biết sio e,
J. Q. Trưởng

CÁ THIA THIA ĐA NHAU.
Cá đánh cá vây sao bầy?
Ngán nǎm mà cho cái lú này,
Truong mác què, soi n. trời một loại.
Phùng mang chí đoái khái đồng bầy,
Ra oai chảng quâ ba gang nước.
Trò súc không hơn bốn tết tay,
Có phải danh ô nan thực thế.
Cá đánh cá vây sao bầy?

T. N. V.
Bác-liệu

Nên coi cho biết

Bạn hát Xiết (Cirque) nước Ý-
đại-Lợi (Italie) của ông Bostock's
làm chủ, hôm rày hát tại Saigon,
ai có đèn xem rồi đều trầm trồ
khen ngợi chảng cùng. Nhiều anh
kép làm tuồng cách lạ, như là:
nhào lộn, thi võ, cởi ngựa, di giày
cứ dành, nhiều sự coi thay mà ghe
...hay...giỏi...nói chảng xiết.

Tập nhiêu con thú như là chó,
khỉ, ngựa...vân...vân...đi thời
...sự khôn ngoan của nó dặng
biết là bao nhiêu mà nói.

Ngày 27, 28 Février tới đây, bạn
hát Xiết danh tiếng này sẽ đèn hát
tại Cantho. Hát nội trong 5 bứa
mà thôi. Chư vị cùng nên thừa dịp
này, đèn xem chơi cho biết vì bạn
hát Xiết này đã lớn hơn hết và giỏi
hơn hết các bạn hát Xiết khác và
lại mời đèn hát tại xứ Nam-kỳ ta
một lần thứ nhứt.

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....	44.45
Đông-Dương.....	4.45

Giá lúa

Từ 3\$45 cho đến 3\$50 một tạ, tùy
theo thứ lúa.

TRÀÔN

CHIỀM XUỐNG — Đầu: 6 Février là 3
giờ rưỡi khuya, thấy đội Y di tuấn của
thành thành Lien-uthe tiếng là làng
ngoài sông "Bassac" biết rằng có ghe
xuống chí bị chiếm, vì lúc ấy có sóng gió
nhiều. Thấy lát đặt chạy xuống mé sônz,
may gặp một chiếc ghe lường nhỏ, có
một người thợ chài đậu đó. Thấy đội bèn
nhảy xuống ghe lường biếu tay chài cheo
theo chỗ la ấy; thám thay, sóng gió rầm
rầm, trời tối tối như mực; đèn nơi thấy
hai người đưa Ông nương theo một
chiếc xuống chiêm, nói là dâ trên mặt
nước, coi đã muôn hụt hơi. Chứng với
lên ghe rồi, có một người già, 48 tuổi
khai rằng may có thấy đội ra kịp, nếu
không chứng 5 phúc nứa ac phải chết
chiêm hết vì bị sóng dập vào mạc hoài
thờ chảng kịp, bởi vậy nên con gái ông
đã chiếm mất rồi và nói và khỏe thấy
cũng thám thường.

Thấy đội đem hai người về bờ nhún
lứa cho hơ một hồi ấm lại hối tên
họ Nguyễn-văn-Minh 48 tuổi khai rằng
ở làng Phú-lộc (Vinh-long) đi với con
gái ông là Nguyễn-thị-Đậu 21 tuổi và rõ
ông là người vớt dặng một lít với ông
dày tên Nguyễn-văn-Neuyễn, 22 tuổi cũng
ở Vinh-long, tình dì qua Ngang-ròn
(Rạch-giá) mà làm nướn, ruồi vì đi đến
núi sông thỉnh linh sống giờ phát lén
làm cho xuống của ông phải chiêm như
thế.

Tên Nguyễn khai rằng, một tay thi
niêu vợ một tay thi nương theo xe đạp,
ngặc vì sóng lớn quá; búa qua ba lường
rất mạnh hụt tay vợ phải lìa chồng, tay
theo lường sóng, lúc đó lóe cùng muôn
liệu minh theo vợ cho tron dạo phu thê,
sóng dòng tách dòng sút thật dòng

quang đồng quach, hém vì một tay ông
già vợ nó rơi là dưới rồi nên phai rằng
nó kèm xuống chí ông nương theo đó
nó chờ người cứu vớt.

Sáng iây thấy đội còn biếu và nấu dọn
một bữa cơm cho hai người bị ruồi ro
đay ăn rồi trả về xít.

Đó là một cauase tốt đáng yêu cho
một người. Nébe rằng Ông có Trà-ôn có
vin quan trên ta. Thường việc này cho
thấy đội Nguyễn-văn-V.

Nó thật có lời Ông có thường chắc
mà xin thường cho thấy nì là nào
quan trên chảng bài. Thường chí thấy,
mặc mèdale, h 8. Giây bằng kien.
đang nôig trì kẽ làm tội cung nhà nước.

L. T. H.

MÝ-THO

HOA TAI — Ngày 8 Février 1919, lúc
4 giờ chiều, có xảy ra một việc hoả hoạn
tại xóm Viễn-hồ c nơi dưới số 6 và
số 7. Khi lửa phát lên lát gặp lúc giờ
nhieu nêu gần trời mây trâm nóc nhà lá
phai biến kien tay trân lửa; chờ ngày
tay chửa lín tận tay gai cùa, không
thì thấy cái nhà cối tro gốm đồ tay, g
cứng phai bùi.

Nete lại có một người đeo bà tần
còn, bắp dưa vách lá, và y đe agot lửa
phát cháy nên lán ra cổ áo.

Tưng trong ngày đó, n-he lại, ở lán
an cũng có lửa cháy làm cho hư hại
hơn nǎm chức cái nhà là nữa.

Lú này trời hong tại eo giò nhiên, lửa
đé bể làm bài. Niú sì này khá đe phòng
hỏ làm. Nhứt là mấy cái nhà lợp lá hủy
giữ cho kỹ sang về đèn hoả hoạn.

Một việc khai làm

Có quan Giám đốc Quescue sáng tóng
quốc ban bài sứ trưởng của neger, ở tại
Tháp-nước. Mỵ he, sứ thử nhất được
tô mào, ở dura v ỷ kinh, sở thử cù
được 246 mâu, ở dura me kinh hàn kêu
khoa. Tông đốc Lộ, kính nay xin, một
vết lú iết làm, bể ngan chửu, 40 thore
tên ti.. bể chở lửa rong làm, và như
nhìn chở lửa trang lợt che-sau, là 62

sông Vaico cũng dễ lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lâm, chẳng cần phải tốn công khai phá chỉ nữa hết; lại trong đất sắng có mười ba cái đìa, cá rất dại lợi. Có một sở đất khác kế cận với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của niệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao giá bán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giờ.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi thư cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sở Nhựt trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đến xem bắn đồ thì hiểu rõ.

Võ-văn học-hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là "Võ-Văn học-hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 26 trò nam và nữ vào trường. Bà dám langsa và thầy giáo annam cẩn mẫn con nít học mau tàn phát vô cùng.

Gia tiên học và ăn, ngủ như vậy: Học ngoại (không ăn ngủ).....4\$ Học và ăn buổi trưa,7 Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thì ng Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi chiều 100 rances thi kể là:16\$

Đến 25 tháng chạp bái trường qua mồng 10 tháng giêng Annam thì khởi học. Kể từ mồng 6, thi học trò mới được nhập lán lán.

Bà con có bác ai có dịp đi Cần-thơ ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gi, xin gửi thư cho Ông Võ-văn-Thơm, thì lập tức có thư trả lời

Tái sanh dị truyện

HỘI THÚ SÁU

NÓI TRUNG BÌNH CÙNG LONG PHÂN THIỆT
VÌ THƯƠNG CON BA LƯỢC CẤU HỒN.

THIỆT LÃ:

Lý-Long thủ thiệt bối thầy hay.
Cái bình luong tư sẽ giám rày,
Ba lượn cùu hồn già chẳng nè.
Cung con như rùa il al tay,

Vò phòn Án, thấy toan gan lại: "Xin cậu đừng có ngại bụng tôi. Dẫu việc chi mà khó bằng trời, tôi cũng nguyện giúp cho nên việc. Dẫu tâm sự làm sao tố thiệt, mặc tình tôi tình quyết với ông. Dẫu chẳng xong tôi nói cũng xong, chờ mạch cậu thiệt không có bình" Án nghe biết chuyện này khó nín, để chí toan bụng bích miệng bình. Thấy coi nhầm cái chứng thất tình, phải thủ thiệt hầm thính sao phải; gấp thầy giỏi khó toan chờ cái, vừa lò phản ngẫu nài khó phản. Nghĩ chuyện minh cảng thăm thận thường song gần gượng to luôn người biết.

CHÀNC RÀNG:

"Kể từ thuở trung thu thường nguyệt thấy... (nói tới đây, chàng liền hậm hỉnh, vì mắc cớ nên nghe họng. Song bị Trần-Huờn hỏi thét, khó chối nên phải nói; tiếp) thấy Phi-Châu nhan sắc đẹp lòng (dứt lời này, mặt chàng sương trán, mắc cớ quinch), lại trộm nghe từ đức đều xong, nàng nỉ thiệt một lòng trinh bạch. Không học kẻ trèo tường leo vách, lại cùu không đòi mách ngõi lè. Kể từ khi thấy nàng trở về, luống tha thiết chẳng hề ăn ngủ. Thấy ràng giúp cho tròn gai ngẫu, cái ơn này kết cỏ ngâm vành." (lúc nầy hết sợ mắc cớ rồi dà !)

Thấy nghe qua khúc trực dành ranh từ già Án, liền ra nhà trước. Gặp Lý-lão thấy cười cà hướt, mới thuật lời Long-Án vần vần... Ông thoạt nghe sau trước áo cẩn, suy nghĩ thấu cười thầm cho trẻ. Nếu muốn vợ phải phân cẩn kẽ, có lý nào dấu ngược dấu xui; để làm chí luôa những sụt sùi; mà mang bình nâm vùi như vậy. Gãm thăng Án thiệt nên quá quấy, phải không thấy, có rủi bể gì, chắc hồn chàng dị lộ cùi chí, khôi-tinh ấy ai mang cho nó. Sự như vậy Phi-Châu nào rõ, ngờ thường tình hốt huv rưới chàng

Ôi thôi thôi, chiu thia dạ chàng, ông mới tình cây người mai mồi. Ông Sáng gần đó có bà sáu Cối, nghè làm mai thiệt cũng nên khen. Dẫu cho ai chơi nguyệt quên đèn, gấp bà nói cũng thôi dồn nguyệt. Cái bà làm sao? Lời ăn nói rất nên quí quyết, có nhiều người lỡ việc vợ chồng, tới cậy bà làm thưa mai dong, chắc việc ấy cũng xong cúng đẹp. Ông hối trè rượu trầu sám kip, dặng tới nhà sáu Cối cây người, cây làm mai, đem mồi trao lời, coi chí nói làm sao cho hàng. Mặt trời vừa khuất dang, ông hối trè lên đường, di bến lai phúc tới bên trường, Lý-lão mới uôn lời kêu gọi: "(Bớ chí sáu, bớ chí sáu!) chí ở nhà hay là di khỏi, khà mau ra tiếp khách phương xa." Sáu Cối nghe liền bước chorera, thấy Lý-lão chào rồi liền hỏi: "Còn hỏi này, ai kêu in ôi, biểu tôi ra tiếp khách phương xa, sao bắt tam chẳng thấy vậy cà?" Nghe hỏi vậy Lý-ông liền đáp: (chỉ khéo thi thời) chí này bộ tuồng như sơn sát; tôi chối ai, đều làm ác ghẹo chơi: (ma mà bắt anh đi!) —! Già bắc râu kiếm chuyện khuấy dời, báo hại tướng người dâu xa lạ. Ô, anh có chuyện gì đến hả? Trè bưng theo trầu rượu làm chí?" —: "Ôi thôi thôi! chớ hỏi dì kỳ, bởi co chuyện mới đi dạo chí. Xin chí khà thường linh doái nghĩ. Nè, rượu đây, xin nhận một ly." —: " Ủ, khoan khoan, anh tố chuyện gì, rồi tôi sẽ uống ly rượu đó." —: "Chuyện này tính cũng hơi khó khó, cũng vì tôi có chúc con thơ, tuổi xuân xanh tánh nết còn khờ: cũng bởi lúc trung-thu thường nguyệt, thằng làm sao quá nghịch, thấy Phi-Châu có sắc cỏ lèi; về thường tư horizon tháng nay, tôi có rõ có hay đâu chí; thấy chàng mạch bình không tà mi, cũng không đau ngủ tang chút nào; chàng bay rỗi, không biết làm sao, đến cậy chí giúp giüm duyên trẻ. Nói xong việc rồi sau tôi sẽ, sẽ đến ơn công chí nhoc nhăn, xin chí dưng dem dạ từ nang, ràng giúp trẻ sum vầy cả nước."

— "Tưởng việc chí, chuyện này át được, để mặc tôi toan liệu với người, dấu không xong cũng tại bởi trời, sau chờ trách mai dong là dở. Ô, anh Lý khoan vè, nán ở, trè pha trà dặng uống giải lao." —: "Việc bà con chẳng phải người nào, chửi làm tôi, thời cùi chí khác."

Lý-lão về nhà xiếc lác, cùi phu-chơn giát dát tó p. án. Vái hai bên hòa hiệp Tân Tả, nói chát ráo ráo nad nghỉ.

Sáng ra, Án mặt bùn bì xị, bước ra ngoài ngoạn cảnh thừa phong. Chợt nhìn kia, cụm bá, cây tòng, oanh dù cắp trên nhánh lán liêu. Tiếng khoan nhặt liêu lo phái diệu, đường vợ chồng nặng nứa lán xán. Doái cảnh vui, dạ thảm khó dỗng, tuổi duyên phán lụy sầu tuồng lai láng. Nghĩ ngoại vật thù cảm còn dù bạn, như ta đây sao lại vô duyên. Biết no nao gấp khách thuyền quyền, ngó kẽ tóc phi nguyên áo ái. Mảng nhìn cảnh nên quên ngó lại, Cối sau lưng bước lại vỗ vai: « Xem gióng chí đó, ó, cậu hai, mà coi bộ thờ dài than ván? » Án ngó ngoài, xem tướng hình dạng, mới thura rằng: « Thura, bác đi đâu? » —: "Ôi, cậu sao khéo hối, cơ cấu, để chàng biết tôi đi với vợ." —: "Coi vợ cho ai vây bác?" —: "È, cậu này sao già ngô thời thời." —: "Hay là bác đi coi vợ cho tôi, cơ khò nhurog, mà tôi không biết! Vậy bác khé vào nhà uống nước." —: "Thôi đi câu, để tôi lo giüm cho được, rồi sau đây chẳng hết chí ngày." Nói vậy rồi bà sáu Cối đi ngay, trong giây phúc tới nhà Nguyễn-thị. Nguyễn-thị hỏi: "đi đâu a chí, có việc chí, hay chí đèn chơi?" Sáu Cối bèn nói mieng buôn lời, rằng: "lâu quá nên thăm em chí nó." Phan vừa dứt, nước trà nẩy no, kẽ Phi-Châu ra chào: « Thura mơ đi chơi. » Cối nhìn tướng sắc nước hương trời, hèn chí Án trong tư phái quá, Cối rằng: « Nè chí! — dà! thura chí muôn hỏi chí? — Ôi! chí em mình cùi gi mà thura dà, bộ cháu bà tuổi dà cắp kè, — (thura phái) tôi hỏi chí xu chí chớ chấp nè, cháu dà có chò nào nói chàng? » —: "Cùng biếm kè lời qua tiếng nhán, nhưng mà tôi chưa đẹp chò nào; lại vì chàng nhà cửa trước sau, luôn ván vè, mẹ con quanh què. Đề thung thằng dặng mà chọn rẽ, cho xứng tài dặng trè nghi gia." —: "Ô, nè chí, chí nói đây tôi mới nhớ dà, có một chò danh già bào hộ. Nhà già giáo lòng bằng sò mò, có một con muôn kiêm dầu biển; song bấy lâu coi cũng buyên thiên, chọn chửa dặng vẹn tuyển từ đức. Cái thằng ấy nghệ văn đồn nực, cầm kỳ thi họa chẳng thua ai thêm hiền lượng đúng

bực trai tài, sành với nó, con lừa rất vui vẻ. Sắc so sắc, đầu cân cũng đúng, tài sành tài, tài súc hơn trai; tài trai mờ dối trè hòa hỉ, vầy cù nước sành vai rất dũng...» — «Chỉ nói vầy tôi nhẹ cung dũng, (song ngặt) gả làm đầu hiệu quanh trâu tôi. Ai có con cũng muốn nêu dò, song một gái khó làm đầu đó.» Sáu Cối ngồi nghe dà tò rò, toàn kiêm lời trao chuốt tron tro, tiếng thiệt hơ, nói dã lu bù, dốc mồ nước nghe dãnh biết mấy. «Nói thì nói vậy, xin eli hãy nghĩ thê, gả cháu thơ về chốn hiền vịnh, xin lôi chí dãnh lồng bay eli à?» N-he Nguyễn-thị thoát lèo than vắn, lắc đầu rằng: «Khó, làm đâu! Cốithẩm than chuyện bời về đâu, khô nước miến nói không; nên việc eli này sao, lời ra eli ác thê, chẳng xin lòi cái miếng. Tù-Tả. Ti-ô hơi náo nói chuyện dán lán: «Thôi, uê chí, tôi xin kiếu ngày sau tái ngõ.»

Đoạn Sáu Cối bước ra ngoài lò, dường dù lên phản bộ Lý-gia, thuật những đều tần: phúc ruột rà, đều tò hết ông bà hàng dà... N-he vừa dứt ông than, cha chát! lòng hết rồi, bà lại deo phiến: «Bởi nời đâu lò cờ lƣợng duyên, eluac là trè ưu phiến bẩn ruột.»

Chuyện đã dấu, trè như bạch tuộc, việc duỗi đầu kêu Ảo tò bày... À, nghe qua nứa tinh nứa say, trách nguyệt lão dot giải dot ván. Trời già khéo xuôi chi cần dán, từ bùn tinh, ai chẳng chút tình. Trách rồi than, than trách mệt mình, càng dính diều khói tình khó rá (tương tư thêm nứa.)

Ông bà cũng deo sáu vào da, đóng tới nhà Sáu Cối tò phàn: «lần thứ nôi, chỉ ráng ăn cân, người cáo thối, chỉ kém cho gắt. Hay bèn ngại vì hể thất usặc, chỉ cũng uên nói rõ nguồn cơn. Đầu tốn bao tôi cũng chẳng sờ, hay là muôn cát nhà một chỗ. Xin chỉ ráng vì tôi sốt mồ.» Nói vừa rồi, Sáu Cối phẫn phẫn. Chán nê công là nhọc là nhẫn, đến Nguyễn-thị phen nhi, thuyết khách. Nói dã usay vào maech, người cũng lúe lác đầu, biết thế chỉ cho An hêt trâu, bẽ lao khô dài đầu mai mới. Cũng không kè sớm trưa chiều tối, biết không xong thời trai trời về, việc làm mai nghi cùn chán iê, mà không rõ tại sao xuôi qua? Nasil vây béo từ giờ, bước ei dương trực chí phản bội, nã hai pheu nói chẳng xong tôi, về tinh

kết biết làm sao dũng, Sáu Cối mảng than dài thở vân, phúc tới nhà mà cũng chưa bay. Cảm nụ mai đi tự hỏa bài, bước vỗ kiêm vỗ chồng Ly-lão. Thuật chuyện lại vợ chồng ngơ ná áo, biết làm sao duyên trè cho thành. Cối rằng: «thôi dùn, lo eli nứa chí anh, chờ tôi đã tĩnh ra một kế. Anh hãy sửa soạn sầm lè, hai ôz bà cũng phải theo tôi. Chừng tới nhà, Nguyễn-thị mời ngồi, thì anh sẽ nói lời như vậy.... Ông Lý nghe qua kế ấy, khen dòn bà chí nhượng Khôn- Minh. Ông hè dì dũng lè thành linh, Nguyễn-thị át phải nhinh khó chối.

Đây nói, lúc đi vào gia nội, Nguyễn-thi ra chào hỏi ăn cân. Hồi tò toan nấu nước tàng bango, dài khách quý người sang mời lời. Nguyễn-thị rằng. «Phận bắt hạnh nhoc người lân lỏi, mời ông bà cùng chí đồng ngõi.» Khi uống trà giải khát vừa rồi, ông đứng vây nói cùng Nguyễn-thị: «Đám vô phép, phô áo phô cùng chí, tôi vốn là có một đứa con chuyện này dày dòi lè mắt còn, cũng nhờ chí thương tình cứu khô. Chí không kinh chặc con tôi mản sô, thì vợchống tôi tuyệt đồng tuyệt đồng (Nói tòi đây trước mắt ròn: ròn) chí ôi! kẽ từ thuở trong thu thương nuyệt, con tôi thấy, chí với Phi-hầu đồng tiệc, lúe trót vò nô xáng bị h tương tư. Cơm không ăn dành mấy tản dư, duy búp cháo lơ là chút dinh, vây chí ôi xin niệm chút tình. Cho vây voi duyên trè bô kinh, bằng chằng vây, kè Dêm-dinh người Dương-canh. Con trai tôi: biệt đứa tu rèn đức hạnh phải như ai ý thế cây thân. Cui xin người quang đại ra ơn, chấp lè mon cùng từ một tiếng.

Áy cũng bởi số trời định khiến, Nguyễn-thị bèn mở miệng liền: «U, nhọc mai dông dả mấy ngày dư, song chưa tặng tiếng ừ như rứa.»

Cách đầu trong vài bứa, Lý ông đến uốn rọi tò bày, sáu lè xưa xin đến lại lần hai, Nguyễn-thị cũng chịu cho nghỉ trai. Hai dâng định danh rành ngoặt nhứt, bứa hai mươi sáu tết tình-ký.

(Sau sẽ tiếp theo)
Lê-chơn-Tâm dit Thận à Báclieu

Truyện này in rời và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuồn là 0\$35, mua nhiều về bán tinh giá nhẹ hơn.

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bồn Dược Phòng kính cho chư Quíkhách ở xa, vẫn hay rằng: Nhè-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-tinh; nên bồn Hiệu ấn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quí vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thê nào. Những Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kể ra sau đây: Và có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lâm, hiệu là: TRUNG-HIẾ CÌ KHÁI THỦY, bất kỳ cho lâu mau, hê uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi VE 0\$30, mỗi Lô 12 VE 3\$00; Như chư Quí Ông muốn mua gởi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵng lòng gởi thuốc lại lập tức.

TRANG CÀN PHÒNG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng clá rằng: rượu thuốc này, phép tắm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại lâm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nê-thần hiệu.

Nó trị bịnh nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng đặc di đứng chẳng an, đau nứa thần minh, (kêu là ban thân bái toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bịnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu hay đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khon hao lục trước trăm phân. Người có bịnh uống thì trừ bịnh, người không bịnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khôi lo bịnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỜNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rát rồng những thuốc tốt thượng hạng, qui trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bộ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thần hổ di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử, đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, từ chí mồi mệt, đèn bà dương kinh không dung, bạch dài xích-dai dòn bà sánh đê yêu duối da mặt mết vàng.

Chẳng luận đơn ông dùn bà, các chứng bịnh thuộc về bịnh hư bịnh tổn thay đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoán tinh thần những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hê uống rượu thuốc này thì dầu bịnh chỉ nó trừ cùng nỗi.

BÀ BỘ-VỆ SANH TƯỜU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh lỵ sanh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người tình thần hoan hỉ, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lở tai lồng bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư.

Bồn được phòng bằng da tẩm chű ý, tiêm Phương kia thể nọ hết sức mới chẽ ra dạng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hễ âm hư thì bồi âm, dương hư thì bồi dương, chẳng luận trẻ già, dòn ông dòn bà, người nào khi hư huyết bạc, thận thủy kém hao, hễ uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khi huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bình.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh dược đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HỒ-CỐT-MỘC-QUA-TƯỜU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiêt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hễ uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Đau trong xương, từ chi rủ liệt, di bức không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thứ thương tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dĩ thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhất.

Bất kỳ dòn ông dòn bà, hestate nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực hối gia, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRI-MAO-KÈ-TƯỜU

RƯỢU THUỐC NIM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho căn, ấy là một thứ thuốc bì truyền tinh nghiệm đê nhất.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn như đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay ngực gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng mình, hay là tay chứng bài hoái. Các chứng ấy hestate vào thì thấy hiệu nỗi iểm liền.

Phai tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá đđ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông La-zap đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huê Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quí khách ai muốn dùng thứ thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huê Được-Phòng thì chẳng lầm đđ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gửi thơ để chờ & cho ký lường thi bồn Được-Phòng sẽ gửi thuốc đi tức thi, xin quí khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÊ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

NHÀ IN NGÂN

TAI BACLIEU

Kinh tó cùng Chư quí Vị,

An quán An-Hà dựng nêu tại tỉnh thành Cần-thơ, xảo bắn đã gần hai năm. Thậm cảm ơn dày của Lục-châu quân-tữ, sảng lòng cố-cập, ngày nay mới thấy cuộc thanh hành đặc-lộ như vầy. Bồn-Quán chẳng ngót lo lường, hằng tìm tôi thế chi cho Chư quí vị dặng vui lòng tinh cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Đã vậy mà chớ, còn một nỗi lo cho chư vị & xã tinh thành các nơi, nhứt là nhằm đường vân-lai trác-trở, mỗi khi muôn mua chặc vật chi nơi bồn-quán, phải nhọc lòng, cực trí mà đợi chờ, nhiều khi ý không dặng toại mấy là vì: in, thì không tận mặt mà dẫu dò, còn mua, thì không chàng chưởng mà lựa chọn. Ấy vậy bồn quán nghĩ dặng phương này, ác là lường toàn kỵ mỵ: Là thỉnh thoảng dày, mỗi chốn tinh thành, sẽ có một tiềm-nganh. Còn hiện bây giờ đây, trước hết thi Bồn Quán đã dọn tại Bạc-liêu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vừa an bài:

Hiệu là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac*

tiere de l'Ouest Bac, ở đường phía sau nhà chờ; cây cói thấy LÈ-HÚU-NÈN, Quản lý nhà hàng ngán: Hậu-Giang Dương Hành, Quản-thủ. Xí: thỉnh-lưu Quí Vị nhơn khi nào rảnh vui vui & trước đến đó xem chơi. Tiệm van dùi tổ ván phòng tứ bửu, truyện, sách của nọc trò và lanh in các món theo kum thời: như danh thiệp, thiệp hòn, thiệp tang, cùng đồ nhỏ nhích thì sảng có Ăn-công ở đó thi hành trong giây phút.

Cũng có đóng sách, cũng in đồ lớn như bộ, sđ, thơ, truyện, khác con dấu đă kiêu, công việc làm mao và khéo mà giá tìn vừa phải thi thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Séc-

trảng cũng sẽ có dựng một tiệm như vậy nữa.

Cúi xin Liệc-vị niêm tĩnh mà giúp bao đồng-bang cho nén việc, ơn ấy tặc-ghi ngàn thuở.

An-Hà An-quán.
Kinh-cáo

BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chia, một phần mặc

1465 mầu ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Pbù, nguyên là làng Thạnh-hòa trung-nhì (Long-xuyên)

tite feuille	12e feuille
2.874	40
515 h.	40. a. 30
TỈNH RẠCH-GIA	Đất của
3.630.00	ông
3. T. H. DEJEAN	DE LA BÂTIE
Nay về của	ông
Võ-v.-Thom	
1.859	00
C. S.	Tỉnh Cần-thơ
	Kinh
	Thốt-Nốt

L'ezam.
Đất của Nouyen-quan-Dieu

Ai có cần hỏi thăm đều chi thi gởi thơ cho ông Võ-văn-Thom, Colon à Cần-thơ mà thương nghị.

NAM-HỒNG-PHÁT

KHÁCH-SANG

ở DƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngan Gare xe lửa Saigon-Gòvap chợ-Mới
Saigon

Bán rượu tây, và cho mướn phòng ngủ, sách sđ và rộng rãi mát mẻ lâm, gọi ông, quí khách có đi Saigon xia dời gót lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lâm.

HUỲNH-HUẾ-KÝ.

PHARMACIE SI-LIANGHAI

Chù-Nhon: TRIỆU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.—CHOLON

Bản hiệu trong răng, lối răng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thừa Langsa, CÔ BẮNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BANG THƯƯỢNG, và có bản nhiều thứ thuốc rất thân hiệu. Chư quý-vị có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gửi về thân chư phải chịu. TẠI SAIGON MÙA SỐ 23, DƯỜNG PELLERIN CÓ BẢN GIỮM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngũ-Lâm Bách-Trược Dược-Hoàn
(3) (THUỐC ĐAU LẬU KẤT THÂN HIỆU)

Thẩm-tưởng những bình sang đặc-làm-nhau là do với việc phong-sir quá-dộ; sức không-dù mà vẫn giữ-đực phong-tinh, nhiệm-thập-khi nhiệt-dec mà sah-biến đau-lâu, dài-gác, nước-dai-duc, hoắc-dò, hoắc-vàng, nóng-này, ấy là nhữn-g chứng đau-lâu-chá: chán, bô-dưỡng-xết-ký-chế ra từ thuốc này chon-công thuốc tốt, tinh-hòa-hình, không-nhẹt, k-ông-hang, bắt-luân-nhữi-yêu-kè mảnh-chi có-bệnh đau-lâu, dùng-dần-liên-thay-toàn-hiệu, hối-bỗ-nuօn-kui, tiêu-tang gióng-dò, Con-trai-dau-hình-này trong lò-dai-nhứt. Dùng-dần-thuốc-này hay-kém. Dòn-bà có-huyệt-bach-cung-tri được-că, uống-vào-khỏi-sanh-ghé, sanh-choc, khôi-mau-định-huê-hểu, lại-tuyệt-đó-dò, khôi-cống-thuốc-trứ-cung. Bình-nhẹ-dùng-chứng-một-hai-lần-thấy-mạnh. Còn-lin-ning-thì-bổ-nam-lan-lien-dực, không-dai-di-dau-lại-nữa. Nhưng-khách-ham-vui-ai-dám-chae-khô-dau-lâu, nếu-rồi-to-vi-rong-nhâm-các-chung-tối-trên-dây-mau-dùng-thuốc-này-trong-một-vé-mạnh-tứ-thì. Thiết-là-một-phu-tu-thuốc-sang-dộ-hàng-chứt-trên-dời.

Cách-dùng-có-chỉ-rõ-trong-toa.

Mỗi-vé-gia-là 0\$40.— 12-vé-cáu-là 4\$00

HÓA-BẨM-NINH PHẾ-CHÍ-KHÁI-TÁN

(THUỐC HO VÀ BỎ PHẾ-TÁN-BẨM)

Và-bình-ho-là-bình-hay-hiển-ra-nhiều-chứng-nguy-hiem-không-kể-xiết. Nếu-thuốc-không-hay-thì-kho-tí. Tiệm-tôi-có-chè-phu-tu-thuốc-này-dễ-trị-bình-siển, bình-ho-chẳng-luân-tau-mau, hoặc-phong-hàn-tả-khi-sinh-ra-ho, dùng-dễn-liên-thay-công-hiệu. Thuốc-chết-không-mát, không-nóng, dòn-bà-có-thai, người-lớn-con-nít-chi-dâu-dùng-dược-cá. Thiết-là-một-phu-tu-thuốc-tri-bình-ho-hạng-nhứt-trên-dời.

Mỗi-một-gói-giá (0\$10)

Bán-tại: Quán-Tin-Ký-dai-dược-phòng
60, Rue de Canton.—Chợ-lớn

BÌ CHÈ GIẢI ĐỘC DẦN HUƠN (THUỐC ĐAU LẬU KẤT THÂN HIỆU)

Có-nhiều-quí-vị-ghi-en-nha-phieu, có-trí-muốn-kiểm-thuốc-thiết-hay-mà-đóng-dâng-bô-phút-di-cho-rồi. Bởi-vậy-bản-hiệu-chảng-dám-tiếc-công-mà-gia-tâm-chết-phu-tu-thuốc «Bì Chè Giải Độc Dần Huơn»-này, tinh-chất-hòa-huồn, không-nóng-không-lạnh, bô-bối-khí-buyết, mạnh-khoe-tinh-thần, ăn-được-neu-được, thiết-là-thân-hiệu-như-thân. Uống-thuốc-này thi-hết-giên-liên-mà-lại-ăn-ngon, agu-yen-giác, không-di-tinh, không-hạ-lợi, tới-buổi-không-nhờ-chứng, không-dau-mình-dau-này-chỉ-bết. Thuốc-này-dà-thì-uzhiem-nhiều-nhười-tại-làng-Hoà-Bình-(Bạc-Đ connaît)-cứu-dược-nhiều-nhười-ghi-en-rồi. Thiết-là-một-phu-tu-thuốc-bô-nha-phieu-đây-hay-hơn-các-nơi-khác-mà-giá-lại-rẻ-hơn.

Cách-nhà: Như-mỗi-lần-hút-một-chí-tu-mỗi-cử-uồng-hỗn-huồn, uống-như-vày-dặng-bà-ngay-rồi-sau-giảm-lần-lần-xuống. Trong-10-ngày-thì-bô-dứt-bình-dau-lâu, nếu-rồi-to-vi-rong-nhâm-các-chung-tối-trên-dây-mau-dùng-thuốc-này-trong-một-vé-mạnh-tứ-thì. Thiết-là-một-phu-tu-thuốc-sang-dộ-hàng-chứt-trên-dời.

Như-ai-có-bình-tứ-lồi-dau-hồng, iả-rót, uống-một-huồn-thì-bết

Thiết-giá:

Mỗi-vé-lớn 1\$20.— Mỗi-vé-nhỏ 0\$60

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính-cáo-cùng-quí-khách-dặng-hay, tại-tiệm-tôi-có-đã-máy-bằng-dá-cầm-thạch, dá-xanh-Ton-kin-có-dù-các-thú-kiểu,

Có-khắc-con-dấu-bằng-dồng, mủ-thun-bằng-cây, chạm-bản-dồng-cùng-hoa-diệu-thảo-mộc-theo-lá-nhân-hiệu, vân-vân..

Một-bia-chạm-bản-dá-cầm-thạch.

Có-thơ-hoa-chơn-dung-nhâm-hình-nhười-mà-về-bằng-dầu-sơn-vò-hổ, trước-ihuốc-mực-Tàu, viết-chi-than, họa-biên-liên-và-tranh, họa-sơn-thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ cản khái

Rượu, Rhum
(Rượu Rum)

MENU

“STELLA”

Hàng “UNION FONCIÈRE FRANCO-ANNAMITE” mới-lập-tại-Cần-thơ, dùng-tinh-rõng-nước-mía-trong-trong-bật-mà-dặt-ra-rượu-này.

Nước-trong-chảng-kém-các-thứ-Rhum-thiên-bà-dùng-xưa-nay, còn-bé-ngon, ngọt, nên-thuốc-thì-hắng-thật-chảng-thứ-não-bằng. Mùi-thơm-càng-diệu-dáng-vì-là-nhờ-hơi-mía; mùi-vị-của-rượu-đây-đối-chảng-cùng, có-nêm-rối-mới-rõ.

Xin-chư-quí-khách-hay-mua-mà-dùng, thử-dặng-màng-cho-hỗn-quốc-ngày-nay-dặng-1-một-nhà-ky-nghệ, khéo-lấy-dỗ-thô-sảng-mà-làm-nên-việc.

Nhà-hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'Ouest Cantho, và-nhà G. O. ngách-tại-Soc-trang, và-Bắc-liêu-đều-có-trái. Giá-thiệt-rẻ-lầm.

ve 1 litre 1\$50

1 góc ba litre 0.50

Chư-quí-vị-muốn-mua-xin-gởi-mua-nơi-các-tiệm-kể-tên-trên-dó-hay-là-gởi-cho-Monsieur Albert Viviès Trạng-sư-tại-Cantho.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre Civil

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH-LÝ NGOẠI-NGHẠCH
LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

lành-dạt-diện-thờ,

Phản-giải-hạng,

Tương-phản-thô-sàng,

Công-chuyển-làm-kỳ

cang-và-lín-giá-nhé

Biển-chủ-có-cần-dùng
xin-viết-thơ-thương-nghi.

Cáo-Thị

Có-những-nhân-bản-một-cái-máy-déo-dầu-xân (un appareil d'éclairage à gaz d'essence): bình-dầu-dè-trên-cao, có-ống-chạy-xuống-rãi-ra, tra-dược-mười-lamp-ngoèn-dèn. Bên-này-sáng-lâm, có-dù-dò-phụ-tùng-sẽ-bán-luôa-theo-cuộc. Người-ta-bán-là-vì-mới-đem-dèn-diễn-khi-vò-nhà, nên-dèn-dầu-xân (essence) dù-dùng.

Bán-thiệt-rẻ, xin-viết-thơ-thương-nghi.

LOI RAO

Tại-nhà-in-Hậu-Giang-Cantho-có-bán-hộp-dé-dựng-dò-cho-học-trò-dùng-kêu-là-PLUMIER; trong-hộp-đây-có:

1 cây-viết-chì-den, thứ-tốt

1 cây-viết-chì-dầu-xanh, dầu-dò

1 cây-viết-mực-có-gâm, ngồi-viết

Giá-mỗi-bộ-là..... 0\$40

Tiền-gởi-phụ-thêm. 0\$10

Cũng-có-bán-các-món-khác-nữa, giá-rẻ-lâm, xin-viết-thơ-thương-nghi.

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giaog, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách «LỜI ĐẦY CÁC HƯƠNG-CỰC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ BÌNH GIỮA QUÂN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, BẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ugú: bên chữ Langsa thì của quan Cantho tòa BABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ugú thì của M. Poam-thái-Hàn, thông tin ôn hữu thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách cảnh rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-CỰC và các chủ diền lâm.

Bán mỗi cuộn là.....	0.50
Tiền gửi.....	0.10
Mua từ 30 cuộn trở 50 thì cho huê hống 20%; mua 100 cuộn thì huê hống 25%.	

Thuốc điêu hiệu Globe (TRÁI DAT)

Có gói 10 điêu



Hút dễ dàng, không khói, không mùi, không cay.
Tại Hàng DENIS FRERES

Cantho.—Imp. de l'Ouest

Thuốc điêu hiệu Canon

(SỦNG ĐẠI DAT)



BAO XANH

Hút dễ dàng mà giá lại rẻ hơn, mua bút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

Phò cáo Đồng bang

Kè từ huô An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sẵn, dồn ráy,
Lục-cửu quan-tứ, on day
Mẫu-cần mua giúp, ngày nay thạnh-hành,
Thạnh-hành, dặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm tèm, thấy thế tin ròng,
Làng mị hi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-tiệp, thiệp-hồng,
[thiệp-tao.]

Toa, sô, bộ, làm càng kỵ lưỡng,
Chắc lại bền chẳng nhượng của người
Nói chi sách đóng thì thô!

Lưng da, lưng bố, đê dời i hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim-Tùy,
Tự diễn cung Sô ký Đại-nam.

Toán tra Pháp-lệ, dạy kham,
Cách thi làm ăn, thiết làm rất hay.

Thức, viết nghiêm sáng đầy đủ hàng.
Thiệu chí dầu giấy láng, mực ngọt;

Cuốc trao, vào Phải những lời.

Sang chọi t chuyên xin mời ác-đang

Tuy vật liệu, nay không dẽ dù,

Bản quán báo đám phu ý ai,

Khó nhoé thử may chay nà.

Đến đây, mua bán, giao thương
Nhưng, mua bán, giao thương
1917, per 1917.

Đến kinh.

Le Gérant: TRẦN ĐẮC-NGHĨA