

LE COURRIER DE L'OUEST

(ÉDITION EN QUOC-NGU)

DÉPOT LÉGAL

AN HÀ NHƯT BÁO



MỖI TUẦN ĐÁNG BÁO NGÀY THỨ NAM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanouc Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-ĐẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỶ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHƯT TRÌNH

TRONG CÓI ĐÔNG-DƯƠNG

BỘN CHỦ LANGSA

BỘN CHỦ QUỐC NGỮ

TRỌN NAM..... 3.90

SÁU THÁNG..... 2.09

TRỌN NAM..... 5.80

BỘN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3.00

TRỌN NAM..... 7.90

BẢN LẺ MỖI SỐ..... 0.15

SÁU THÁNG..... 4.50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư
cho M. Trần-đặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà nồng cho dâng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI phết hàng bao chế yanh, tại dâng Catinat số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hạng, không hề làm gian dối bao giờ. Lại già bán thì cũng nói, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mát hơn người Tây đảo.

NHUNG THUOC THANH HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thú rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-ô hay đau, rát, và nhiệt là cho người dân bà có thai dùng thì con mình sinh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trị bệnh nha phiến rất mạn và không có phá đau

BẢN RỘNG THUỐC TƯ THƯONG HÀNG
và nhanh hiện có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**
DE MOLINIER, tốt hệt nhứt.

Chinh tiêm trú thuốc hoán PHULESPINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại nôn, mửa, thư ngứa đang các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^e CLASSE

Có bán các thứ thuốc đà kẽ, tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khán
cứng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 60.000

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trù dù
các thứ hàng hóa vật dụng. Nơi bán
một dàn là tại Saigon có mòn chỉ,
tùi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.
Công gởi hàng cho các xứ xa; ai
muốn chỉ xin viết thư ngày cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem lăng chơi thi tho.

Có trù bán:

Rượu rom hiện Stella

Làm ròng hàng nước mắm.

Có bán lẻ, bán sỉ và cho hành về bán
tai khi trù tiền trước.

LOI RAO

Kinh cảng lục-châu dặng rõ, tại nhà
In Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho Hương-chữ có
quyền thi hành như trường-lò.

Sách này có 136 chương và có đủ kiều
ý thi, lời truyền rao, chia ông ĐỨC NG
VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 32.00

Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang,
Cần-thơ, mà mua.

Kinh cảng

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---|---|
| 1.— Hãy ngừa lời huyền hoặc
2.— Nhà máy xay lúa mì lập tại
Cần-thơ
3.— Đắc thường Bửu tinh
4.— Hát bài Annam
5.— Một cuộc lè tại Trà Vinh
6.— M. Morango hát cho Ai quốc
hội tại Cần-thơ | 7.— Trợ cơ chằn bần
8.— Vương-giá-Hương tự thuật
9.— Tin các nước
10.— Nam-kỳ Thời sự
Giá-bạc, Giá-lúa
11.— Thi tập
12.— Tái sanh dị truyện |
|---|---|

Hãy ngừa lời huyền hoặc

Bọn khách trú rất đa mưu đa trá, trong
việc buôn bán hay sing mưu kia chồr
nó gạt gẫm Đồng bang ta mà thà lợi
hoài hoài. Như mấy tháng rồi đây lúa
tại Nam-kỳ ta phát giá, vì nhờ cuộc
chiến tranh đà bãi, khói lửa đâ tang,
bể thông thương dặng dê, nên có tàn
các nước đến mua lúa rất nhiều, bọn
khách trú thấy lúa cao giá nếu mua
thì chúng nó thà lợi ít, nên các nhà Đại
thương của chúng nó ở Saigon, Chợ-lớn
hội lại dùng thể thắn tinh làm cho lúa
Nam-kỳ sục giá dặng bọn nó mua về
rồi bán ra cho ngoại quốc cao giá mà thà
lợi cho nỗi. Vậy chúng nó đồng dưng
đơn xin Nhà-nước cấm lúa xuất cảng,
nếu cấm vậy từ nhiên giá lúa phải sục.

Xin vậy, hay vậy, nhà nước chưa cho
liên, chấp đơn đê đó và phải một hội
tra xét việc này cho át chất rồi nhà
nước sẽ định liệu.

Việc nhà nước còn đang xem xét chưa
nhứt định lè nào, nhưng mà nghe lại
mấy chủ khách đi mua lúa dám cản
đam lời huyền hoặc mà rải khắp các
nơi rằng nhà nước đã ra lệnh cấm lúa
xuất cảng, nên lúa dả sục giá rồi không
còn mắc như lóng trước nữa.

Ấy đó, mấy vị Nông-gia, Điền-chủ ở
xa tinh thành nào thử rõ cơ quan của
chúng nó, nói sao hay vậy, bị chúng nó
gạt lường giao lận mài.

Lời huyền hoặc ấy đã thâu đến tai: nhà
nước nên nhà nước đã truyền lời thông
bao cho ai nấy dặng hay rằng nhà
nước chẳng hề cấm lúa xuất cảng bao
giờ, lời xin cấm lúa gạo xuất cảng đó
nhà nước chưa nhứt định. Còn những
đơn xin xuất cảng lúa gạo trong tháng
Janvier và Février nhà nước đã phê
cho rồi.

Như vậy thiệt là rõ ràng nhà nước
không có cấm lúa gạo xuất cảng. Đồng
bang ta bày lưu tâm chờ nghe lời
huyền hoặc của khách trú mà lầm.

Phạm-bá-Đại

Nhà máy xay lúa mới lập tại Cần Thơ

Các công nghệ và sự buôn bán của Annam ta tại Châu-thành Cần-thơ mỗi ngày coi làn phát nhiều vị thức giả ngày nay đã nóng lòng chẳng dành để cái mồi lợi to tát thuở giờ mấy anh chèc đã tóm thâu bô túi lợp dem về Trung-huê, lớp thi kinh diob sự nghiệp bên Nam thổ ta đây, nên các đứng ấy đã lo hùng hiếp lập hàng này, nhà buôn kia, hội nọ v... v... quyết trì mồi lợi ấy lại chẳng cho ba anh chèc tự tung tự tán một mình như khi trước vậy nữa.

Cần-thơ đã có rồi, kè máy hàng lớn, như "Hậu giang Dương Hảng" nhà in, hàng làm rượu Rhum, Hội Cảnh Nông Tương-Tế; ngày nay lại dựng thêm nơi đầu đường "Hàng Gia" sau nhà công-sở làng Tân-an một cái nhà máy xay lúa. Nhà máy này tuy chẳng sánh bằng các nhà máy Chợ-lớn nhưng mà cùn dù sicc xay có gạo trắng bán khắp Châu-Thành và sẽ lần lần chờ dem báo trong các lanh gần Cần-thơ đây.

Nhà máy này, mỗi ngày xay đặng gần một trăm lạ lúa, lúa dỗ vào xay, máy chạy thành ra gạo trắng tốt chẳng khác nào gạo của mình đã bằng tay vậy.

Bà khôi công xay hôm ngày 28 Janvier 1919, ngày dem xay luôn luôn. Thủ Đoàn-hữu-Cầu thông ngôn Trạng-sư là người có hùng nhiều trong nhà máy này đứng làm Chủ-sự xem sóc các việc.

Gạo nhà máy này xay ra trắng phao tốt lắm, bán giá rẻ hơn gạo chợ, lần lần sẽ chịu mồi bán cho các nhà máy ông mấy thầy và thương khách ở tại Châu-thành. Gạo tốt đã bán giá rẻ lại rất tiện cho người mua; là vì: khi mua mua bao nhiêu tùy ý, thì viết một cái bòng (Bon-Commande) sai dem đến nhà máy trao cho Thủ Đoàn-hữu-Cầu, trong giấy lái

có cu-li xe gạo đem đến nhà mình liền. Vậy thì chúng ta cũng nên mừng cho Thủ Đoàn-hữu-Cầu là người hữu chí trong việc thương mại và xin vì nghĩa đồng bang, mấy nhà nào ở Châu-thành hoặc ở xa, tự thuở giờ dùng gạo chợ, xin hãy mua lát gạo nhà máy này mà dùng, đã tráng, ngon, lại tiện cho mình khỏi mất công đi kiếm gạo chọn lựa mà mua còn phải giá cao giá thấp xăn xăn xộn xộn như khi trước, dặng và giúp Annam minh, nhứt là trong một nhà buôn mới khởi doan thì trăm bê đều tốn kém, ngòi vững bước dài dài.

Hàng vây, Đồng bang ta mới là tương thân tương ái!

Phạm-há-Đại

Đặc thường Bưu tinh

Do diễn tin Havas ngày 21 Janvier 1919.

Đặng thường tam dâng Bưu tinh (*Commandeur de la Légion d'honneur*)

Ông Gourbeil, cựu Nguyên-Soái Nam kỳ, dương kim Nguyên-Soái tại xứ Guadeloupe.

Đặng thường tư dâng Bưu tinh (*Officier de la Légion d'honneur*)

Ông Duchateau cựu Quản Lý sở Thương-Chánh Saigon.

Đặng thường ngũ dâng Bưu tinh (*Chevalier de la Légion d'honneur*)

Ông Lencou-Barème, Chưởng Lý Đề Hình cõi Đồng-Dương.

Ông Joyeux chưởng Lý Đề Hình xứ Guadeloupe.

Ông Bon Tham biện chủ tinh

Sôctrang
Ông Rivet cựu Nguyên-soái
quyền xứ Nam kỳ

An-Hà-Nhựt-Báo kính mừng
cho mày vị cao quan công danh
đắc lợ

Hát-Bội Annam

(1)

Cô-nhơn bày ra những sự hát-xướng cũng là cái thê-chế của đời trước, chỉ cái nghĩa cha, con, vua, tôi, chồng, vợ, cho biết vua thánh, tôi-biên, cha-lành, con-thảo, trai-trung, gái-trinh; tức cũng như là trường diễn-thuyết cho Xã-hội đời ấy. Đại-khai đạo làm người cũng như trong cuộc săn khấu hát bộ vậy; thê-cảng là hay, phải với thời-dai trước đó. Kiệt lời thời-dai này, thê-chế một ngày một khác, thiên-bạ một ngày một khôn, nhơn-quyên một ngày một mạnh-mè, Xã-hội một ngày một văn-minh; bây giờ lại đem những chuyện tám mươi đời trào vua nào ở đâu hèn Tào mà ca-diện; không những là không hiệp với lê-ninghi thời-dai này; mà truyện, lịch ấy toàn là đồ hư-ván của mấy chục chục hù-nho ở bến Tào, ngõi không đặc ra những đều huyền-hoặc, đổi kè hụ lưu bối đời già-mau buỗi trước. Chờ lúc bay giờ, thử đem hết cả mấy pho truyện lịch ấy như là Đường, Tống, Hán, Tùy, mà dạy mỗi người Annam ta, đọc cho thuộc lòng hết ở trong bụng thì cũng không ích gì cho nước-nhà Annam, song không những là không ích cho người Annam mà lại càng hại cho những kẻ hụ-lưu không học, tách hay mê hoặc, lòng hay chìm đắm; coi hát rồi về cá ngày cà đêm tư-tưởng ta làm sao cho đặng anh-hùng

(1) Hoặc có người kêu hát bộ. Nhưng mà dùng quen tiếng nào thì kêu tiếng ấy

như ông Tống-Giang, danh-dự như ông Tiết-Nhơn-Quí, hoặc là như ông kỳ-khai nào ở đâu hồi đời tạo-biên lập-địa đó, nó mê-hoặc cho đến nỗi xâm-tay xâm-chọn, kè thi bão minh là trung-quân-vương, người thi hiếu phu-mẫu, tu-doàn-hiệp-lú, trú-hậu, trả-dư với nhau, lại bão nhau rằng: anh-hùng chín châu lập-nghiệp, quân-tử hoạn-nạn chẳng lìa.

Bởi thế, trong báo Nam-phong bài "ở Nam-kỳ một tháng" có câu báo rằng: Nghe người ta nói đám phá-kham ở Sài-gòn hồi mấy năm trước đó, cũng là bị mấy cuồn truyện huyền-hoặc ấy mà lưu tê ra. Cuộc hát-xướng tuy là cuộc giải buôn; chờ cảng lú có một lê suy có nghiệm-kim. Nhưng mà hát bộ Annam ta hát tự mấy trăm năm rồi, mà cũng không ngoài mấy thứ tuồng đó...!!!.. mà lại không những là không đúng với truyện tích bèn Tào, còn đậm thêm cái lối hàng-lóm, hàng-cá, cho trái đạo vua, tôi, cha, con, chồng, vợ, đời thương-cổ di nữa. Nghỉ như ông Đông-Trác là một Ông Đại-Thừa-trưởng đời nhà Hán bèn Tào, thương á Thiện-tứ, bà á Chư-hầu, nhà trào đông-nhiều, quản-cường lưỡng-mạnh; mà lúc bây giờ di dự liệc nơi dinh quan Tứ-Đô, dài tay cầm cây quạt lóng, miệng nói dài câu lối làm xẩm, kể tội dinh quan Tứ-Đô; chẳng lẽ có một tên quân-hầu nào cho ra cái thê-thống một vị quan Đại-thầu; thậm chí đến lúc có Điều-thuyền ra hát, hầu dài yến, Ông Thừa-Tướng lấy hai tay cầm lại làm như hình cái ống thiện-lý cảnh-vây, dặng và dòn có Điều-thuyền, lại thò tay vào túi quần mà móc giấy sáng dặng cho cõ Điều-thuyền, làm theo cái lối dòn-cột tối-tàn như trên lầu xanh kia vậy; tuồng cõ cũng không đồng cõ, mà tích kim thi cũng không phải kim; thế thi coi làm sao cho đặng mà coi.

Còn ông Trương-Phi trong truyện

AN HÀ NHỰT BAO

nỗi người hay có tánh nóng; nhưng nóng cũng có chỗ; chờ có đâu nóng như một cách hát Annam ta làm vậy, uồng sao từ lúc ở trong buôn nóng ra nóng từ trên đầu, cho tới dưới chân, nóng và lè vò nghĩa, như lúc xúi ái Quan-công-Hầu, lối từ cam đoan, tha Tào-Tháo, cái lính quân-sư Khổng-minh, ông Trương đến chỗ đại-hội đang mà xin lỗi cho anh minh, trước mặt Lưu-Bị, trong thi tinh huynh-de, ngoài thì nghĩa vua tôi; đến chầu không mặc áo, mà lại thi oai chau rung rong lục lạc, tay chỉ bên này bên kia; coi không ra một đám khốn-nan gì cả. (Cái tệ ở trong sân-khấu nói không hết) Thiệt là coi hát Annam rồi nghĩ với hát các nước lấy làm hổ-thẹn cho thè-thoảng Nhơn-Si của người Annam, cả nước thế cung dâu mê-hoặc như vậy hết. (kè không xiết.)

Huỳnh-kim-Phong.

Một cuộc lè tại Trà-vinh

Bữa chúa nhứt 12 Janvier, tại chau thành Trà-vinh thiên hạ vui chơi rộn rực vì có cuộc lè bày ra dặng quyên tiền cứu giúp những con côi, vợ già cùng người bị tàn tật trong đầm giặc Âu-châu. Lúc 4 giờ chiều có đá banh, các quan Langsa, Annam cùng dân dã đến coi đồng đáy, chen chúc không lọt.

Tới 6 giờ tối, chưng cộ đèn di cùng các nón nhai cù, cho thiên hạ vui chơi toại chí, 7 giờ quan chū-tinh cùng các quan Langsa, Annam vào đình Minh-đức, Cố đánh nhạc cao-mén, thổi bài Ái-quốc (la marseillaise) và dốt pháo hông (feux de Bengale) rực rỡ mừng.

Giờ mảng lên, thì thấy một trường nơi đó Pháp-quốc tổ sự khai hoản cùng Nam-kỳ. Cô Aline Biển ăn mặc đồ lụa rất mỏng màu hương, mang dây băng

tam sắc, đội mũ phrygien (như mũ của cái Tượng nước Langsa) giả là Pháp-quốc thăng trấn; còn một bên, thì có Agnès Ngữ, nhõ thó ngộ nghĩnh, ăn mặc đồ Annam, cầm cờ tam sắc giả là nước Nam-kỳ lấy làm đặc chí mà được nước hàng cường, như chánh và vô địch là nước Langsa làm thầy bảo hộ.

Cô Aline Biển đã lịch sự tréo dời, thêm ăn mặc phải phép coi như tiên giáng hạ!!!

Kể nghĩ một chút, cho bọn tài tử Annam có danh dòn ca chap trời nghe rất điệu vị thảm trán, thanh thao lành lót.

Tới 8 giờ, hát một thử tuồng điệu rất cup lạc. Mấy ông làm tuồng mới tập mà không dè hay quá dỗi háy! Các quan Langsa khen rằng tuyệt diệu.

M. Lê-bá-Quát làm vai dội sơn-dám, ăn mặc in hạch, cao lớn mập mạp, đi đứng múa men chẳng khác nào sơn dám thiệt. Thày điệu vồ song. M. Michel Thành làm vai triều nhị & nhà hàng, thiệt điệu túc rười nôn ruột, làm bộ trăng tiêu nhị lanh lanh lợi lợi và nhác nhúa. Messieurs Huỳnh-văn-Vinh với Trương-quang-Sô, làm vai hai người bộ hành, tuy khó mà cũng là tuyệt diệu vô song.

Hạ lớp đó, nghĩ cho ba cô gái nhõ di bán mày-dai dặng lấy tiền cho hội. "La Saigonaise Patriotique" 10 giờ rưỡi, giờ mảng lên, hát lớp khác. Vai tuồng có hai người: Cô Aline Biển và Thày Michel Thành. Cô Aline Biển làm vai vợ dàn dà, dòn bà khâm khái gan dạ như đám Langsa. M. Michel Thành làm vai thằng con, quyết chí tự nguyện làm cho người mẹ phải nhứt định để con đi ra trận, ở ngoài có cha, anh nó rồi. Lớp này ai nấy coi thây mũi long và xung tung chẳng ngớt.

Vẫn rồi, M. Joseph Ngữ dâng một lớp hát bóng tiếp cho ai nấy hào hoan

khoái mắt, nội đêm ấy góp được hiện 422\$85. Tiền đó gởi liền cho Saigon ái-quốc hội ngõ hâu làm phước.

Thiết hạnh thầm cho đồng bang ta vẫn minh tấn bộ! Trong cái diệu hát là diệu khô hơn hết của một nước kia. Mà Annam bắt chước theo như chơi! Ước chừng Annam học thông thái, qua thành Paris tập hát cũng được. Chờ tôi chắc dẫu nước nào có học mấy năm đi nữa cũng không hát tuồng Annam cho dặng mà.

Ay rõ ràng là ông cha ta thuở trước là con rồng cháu tiên, cho nên cái lưỡi của ta mới diệu mém; dẫu học tiếng nào nói nghe cũng rõ. Có dạy tiếng chi nói theo cũng được!

Huỳnh-văn-Ngữ.

no nghe ra nhiều lúp phù trám tao nhả vò cùng, hả mỗi lớp ai ai cũng đều vỗ tay reo cười khen ngợi chẳng xiết.

Đêm ấy tính dũng về tiền chở và tiền của chư vị khán quan hảo tâm cho: hết thảy dặng 234\$00. Sau khi tính số phí các việc rồi, còn bao nhiêu thì gởi lên Ai-quốc-hội.

Trợ cơ chấn bản

Thêm cho nhà nông miệt ruộng sâu cấy lúa mùa cui tháng giêng Annam mới chính, lúc gần tết đây nhà nhà đều lo gạo ăn ba bữa mà rất eo hẹp đồng tiền không biết lấy chi mua lúa gạo, chẳng lẽ ngày nay đoán đi mượn quơ ai, thương thay mấy người nghèo ráng cháo rau cho qua buổi.

Song hai vợ chồng thấy cai Đô-h-tướng Sôctrang qui danh Trần-minh-Hầu có sở ruộng xa vi gò, nhưng ta điện làm lúa lờ bà phu nhân này ra công di góp lúa ruộng mới chờ về ngày 25 Jaevier 1919 ha ghe 1500 giá, nghĩ coi chúa cửa quyền ai giám lèo tới tạm mượn hồi han.

Nhưng mà lòng dạ của người thường dào dộ khõ liêu cho già thâu di kén cỏi hết thảy ai có mượn 5, 3 giá lúa thiền người giúp cho qua tháng 2 trà vắn.

Thương thay dân nghèo dỗi khóc như hàng phùng cam vò đua nhau kè trước người sau tơi xin mượn một ngày hết ráo ba ghe lúa, vì người bón thán xem xét người nào nghèo vừa phải biến vào sổ cho tạm xài, còn ai nghèo lâm thì người phản phác một đôi giã cho không làm phước.

Bởi có ấy người người đều niên đức chúng chúng thay phục thưa lòng nhau, cho nên người làm cai lồng mới có 8 năm đã được cao thăng nhứt hạng, già đình chơi rạng sanh con hiếu ngõ uối

gót lõm, hoang thiên bát phụ hào làm là vậy đó.

Thiết ái nhơn như kỵ tích dứa tu nhơn, cồn mây chū chi-na lu theo thây rùa bành sái địa tiều, chờ hội tết này thiên hạ thắc ugặt tới tiều mua đồ báu mặt thì nó cắt hong tới xương, cồn báu chū đồng lúa múa một quán lành biển 10 già lúa, nhứt thiết món nào đều lèn giá, lại thêm xảo trá, và do lường cứ việc ăn gian, chẵn thương kè cơ hàng, muốn cho mau đầy túi.

Số trang — Huỳnh-Luang-Nghia

Vương-già-Hương tự thuật

(1)

(Tiếp theo)

Bùa no chông thiếp đi lang vê, rưng thiếp dã sẵn bảy, ăn uống no nê rồi voi cưỡi chuyện vắng. Thiếp mới lấy một cái bao bồ tời đến trước mặt chồng mà dựng đứng cái bao. Thấy trên nhữ vật chồng thiếp bèn nói rằng: «má nó khéo lếu thi thoái! Cái bao không, có thể nào dựng đứng cho dặng. Mì muôn dựng đứng nó làm chi đó?» Thiếp đáp lại rằng: «Thật phải! mấy ai mì dựng cái bao không cho đứng bao giờ. Làm thế gì nó cũng râm mep xuôi đất; mặc tình kẻ buồm qua người buồm lại, mặc tình trẻ nhỏ đậm đap ngồi chơi; mắt trong thấy xuôi lòng ngang nỗi! Phải chỉ nó dựng đây lúa, nếp, dầu để dầu nó cũng đứng súng khôn lay; kẻ qua người lại phải tránh mà đi, trẻ nhỏ với trên khichẳng tới, ó dầu đậm đap ngồi chơi cho dặng. — Thiếp nghĩ đến phận người cũng thế nào tóc râu mày mặt có khác chi, sao lùi giàu thiên hạ kính vì, đến lúc khô

(1) Tờ dem bài này vào báo là sở dĩ muốn giúp ích một vài cho ban thanh xuân, vẫn chẳng có ý xuyên tac chí ai, xin chờ hiểu lầm mà quay.

ké khi người bạc. Vậy cho biết tình đời ai mộng, obon tam lanh noan không sai! Tia nó xem xét lại trong làng đó coi : thiểu chi kẻ thạnh suy, suy thạnh; thiểu chi người vinh nhục nhục vinh. Bất biết: rằng mây lao xay vẫn, nhưng cũng bởi tại mình một chút. Khi có cùa, ubieu tay bung bợ, phát mùi tanh cũng nói rằng thơm; dầu không sang cũng dựa được người sang, tuy không thể chờ cũng nương người có thể: mân vây mà phải mặc lừa, xài tiền bạc đường như lôm chuối. — Đến khi “anh hai hết” “anh Bảy” tới nhà, rồi lại thấy ông Trưởng-tòa, ông Lục-sư...dòng ba tiếng trống...não giàu sang, não quyền thế, bay theo lang khói đám mây, ng Kami người nói tan-thương vân cầu! Cuộc đời như vậy, dể chi tia nó không biết; nhưng mà đương cuộc giả mè, nên thiếp phải thức lòng; giới tính. Xin tia nó từ từ bớt việc xài phi vô ích, chờ buôn lung mà thăm thủng của làng, rồi phải bù đắp của nhà mà thiếp e khi chẳng đủ.

Thiếp đây là vợ, lè dầu không muốn tối cho chồng, lè dầu lại xuôi chông xe giày gút chuối, cho anh em dum miêng chè cười. Nhưng mà muôn cho chồng nhớ chử kiệm cẩn là gốc, việc tiêu dùng thường mực thi hơn. Càng trong một đồng bạc mà biết dùng thì nó có ích như một đồng tiền, mà không biết dùng thì vi chảng khác một ông quân sự bắt chánh. Vậy thi tia nó dùng sao thì dùng cho ra một đồng tôi hiền, chờ dùng cậy nó như một vị quân sự bắt chánh, khuyên giục đều hại kỵ hại nhơn.....» Nói cho chí dảng! nghe thiếp phò đều phải lè chông thiếp cũng có bót cuộc chơi bời xài phá, mà mâu khóa xã rồi, tinh số lại thiểu hết ngàn tư. Thế thường người ta làm xã có lời, chờ chồng thiếp lại khác thường, mới thảm chớ!!! Tiễn đầu mà thường? Của cha mẹ chưa phân phát.

Của nhà lại chẳng mấy dư. Tình bê khự, bô vạ cho thiếp lo. Thời! phải sao chịu vậy....Cha chả! không biết đi đây có anh em quen nơi nhà hàng, tiệm ngũ dưa dón chi không, chẳng biết kim bàng ngọc nứu trong sông xe-lửa có giúp sức di cho man không! Chắc là có!! Không biết có bảy, có ba, thằng tư thằng tám có bạn hiệu theo dọc đường dọc sá hay thôi! Lè nào không!!

(Còn nữa)
Lê-Trung-Thu

nước 5 nghị viên, nước Brésil 3 người, nước Belgique, Serbie, Grèce, Polozne, Tchécosloaire, Roumanie, Trung-hoa, mỗi nước 2 người, nước Portugal và mấy nước đã tuyệt giao cùng Đức-quốc mỗi nước 1 người. Mỗi Thuộc-địa của Hồng-mao đều có 1, 2 nghị viên dự hội. Còn sự cho dân Nga-la-Tur, Monténégro và Yongessaves thay mặt, thì các nước Đồng-minh chưa nhất định.

Nhứt-báo Petit Parisie kêu nài vì có nǎo Thuộc-địa của Pháp-quốc chẳng có nghị viên dâng dự hội hòa ước, cho hay rằng Chánh-Phủ đang tính lập thể chọn người cho thay mặt các Thuộc-địa ưới hội.

Các nước Đồng-minh định rằng: các vị Kami-sai của các nước, uối nước phải hiệp lại với nhau làm nên một nghị viên mà thôi, dân nước nào có mấy vị Kami-sai mặc lòn cùng kê như là một vị, chờ chặng phải nước nào có nhiều vị Kami-sai thì nước đó mạnh hơn trong hội hòa ước này đâu? Các chư quân chư hầu bên Anh-quốc có phải Kami-sai dự cuộc hòa ước này.

Trong buổi nhóm sớm mai nay, các Phái viên lo xét coi những điều cơ mật có nên thông tin cho Hội Bảo-chương rõ dâng dâng báo những khoản nào. Khi xét đến việc cơ mật của nước Nga-la-Tur thì Hội Phái viên định rằng: các nước đều dâng tin chí về việc biến của Nga-la-Tur thì các nước sẽ thông tin cho nhau hay liền.

Ngày nhóm Đại Hội Hòa ước có 25 nước dù các Phái viên đều dự hội có bốn tiêu quốc: Péroul, Equateur, Uruguay, Bolivie đến dự.

Hội Hòa ước nhóm tại dinh quan Ngoại vụ-bộ Thương-Thơ. Sau khi ông Poincaré là Đức-Giám quốc Đại-Pháp đọc bài diễn thuyết tỏ dạ cảm ơn chư quốc trưởng tinh Pháp-quốc nếu thuyết cuộc Hòa ước tại thành Paris là kinh-dô Pháp-quốc, thì ông Wilson là Đức-Giám quốc Huê-ký hiệp ý kiến với Ông Loyd Geor-

HỘI NGHỊ HÒA

Các nước Đồng-minh định số nghị viên các nước dâng vào dự hội: Ông nghị từ hòa ước như sau này: Đại-Pháp, Hồng-mao, Huê-ký, Ý-dai-Lợi, Nhứt-Bồn, uối

ges Thừa tướng Anh-quốc và ông Sommier là Thừa tướng Ý-dai-Lợi xin hỏi bảo cự ông Clémenceau là Thừa tướng Pháp-quốc làm Hội Trưởng.

HOÀNG TỬ ANH QUẮC TỪ LỘC

Ông Hoàng John là con út vua Anh-quốc mới mất lộc tại thành Sandringham.

THƯƠNG NGHỊ VIỆN (SÉNAT) PHÁP-QUẮC THUYẾT YẾN BÃI

BỨC GIAM QUẮC HUẾ-KÝ

Tại đài Luxembourg, Thượng nghị viện trán thuyết đại yến dài Đức Gián quốc Huế-ký. Số các quan dự yến là 289 ông. Đức-Giám quốc Poincaré và quan Thừa tướng Clémenceau và nghị viên của các nước. Các nghị viên Anh-quốc xin kiến không dự yến vì trong Hoàng thân có việc buồn về sự Hoàng tử John mất lộc.

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước 4f 53
Đồng-Dương 4 50

Giá lúa

Từ 3\$ 25 cho đến 3\$30 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CÁNTHO

BẢN HẠT XIẾT "HARMSTON'S"

Bạn hát Ân-lê hiệu là "Harmston's" đến Châu-thành Cầnthơ hát 3 đêm. Đầu kí sự hút đậm thứ sáu 24 Janvier 1919. Bạn hát xiết này đồng đáo, múa nhào nhiều cách hay lầm, nấm rô: có lại xú nảy hát một kỳ thiêu hả coi như hội. Chuyển này lại có thêm nhiều người múa nhào nhiều kiêu lợ, tập múa con thú dữ vang theo nhào lộn coi mới là ghi-

góm, thường nhiều vị thuở giờ chưa từng thấy, nhưng mà có một điều rất tiếc là bạn hát xiết này đến Cầnthơ nhảm lúc gần té, phảu nhiêu ai ai cũng không rảnh dặng, nhứt là mấy người ở miệt vòrù kỵ này số mươi người không có một người đến xem. Bởi cứ nên hát thì hay mà số người coi thì kém.

MỘT CAI THAI Ở NGOÀI TỪ CUNG (Gros-sesse tubaire) — Phạm-thị-Kiêm 32 tuổi ở làng Mỹ-thuận (Cầnthơ) nghén đúng kỵ, song chuyên bụng hơn một oxay mà sanh không dặng, chờ đến nhà Bảo-sang ngày 24 Janvier 1919. Quan Lương-Y khán, nói thị-Kiêm có thai nơi bụng với vú bự-cung. Thai này rất tên hiền nghèo, thường khi ông với phái bê hay là dứa ngang, máu ra linh lảng trong bụng, thì người mẹ và đứa nhỏ phải chết, nếu không chết thì phải mổ cái với ấy mà đem đứa nhỏ ra chờ không thể nào khóc nữa cho được. Vậy Quac-Lương-Y Pavry, có M. Ông-oxoc-Diên thấy thuốc Bồn-quốc phụ lực mổ Phạm-thị-Kiêm đem đứa nhỏ ra dặng — Đứa nhỏ này là 1 đứa con trai tốt lâm và tên sống như thường. Còn Phạm-thị-Kiêm vì bị thai rất hiền nghèo, chuyên bụng đá lầu, mệt lâm và bị mổ chờ rất nhược, máu ra nhiều song ráng sống dặng đến bưa 26 Janvier mới bỏ mìn-h.

Thị-Kiêm này đã có sanh 1 lần thứ nhất một đứa con trai, nay dặng 12 tuổi, lão truờc, thai như thường, chẳng đều chi lạ.

Thai này cũng có, nhưng mà ít lầm, người đón bà nào có thai như vậy thì là vô phuort, vì ít khi sống dặng.

Ấy là đương khi một hai khi gặp trứng trong vòi rồi đóng cục lại ở trong mà họ thai chừng 3, 4 tháng lớn lên, da ông với bê phải chết. (Vì da ông với móng bụng lớn như da từ cung không

dặng) Thai này thường ít chịu tới dưng kỵ, song Phạm-thị-Kiêm này chịu dặng 9 tháng ngoài cung cho là lạ đó.

LỄ TẾT TẠI CÁNTHO — Tết năm nay tại Cầnthơ các cuộn chơi cũng như ngày lễ Cháu-hì chung — Ngày mồng 3 mờ các cuộn chơi: leo cây, đập thùng, di giày, tát bột, đua xe máy, xe kéo, thả vjt, bắt heo, vân...vân... Tối lại có chưng cợ đèn múa lân, thiên hả xem cũng là đồng đáo. Có một cuộc rất vui là tối bưa đó tại Casino, M. Cao-vân-Hùng cho chiếu lớp bóng đèn lục zan Bứa linh (Médailles) cho quan Phủ Vịnh đang làm: Tá nhí kiêm soát nhơn công Annam bên Đại Pháp. Bởi cứ ai nấy cũng đua nhau đến xem chen chúc không muốn lọt.

BỐT PHÁO THÈM HẠI — Ai nấy đều rõ, pháo nổ thường khi hại người luôn luôn, biết cung tránh, nhưng mà tránh không khỏi. Tết năm nay cũng vậy, 1, 2 người bị pháo nổ làm cho té hổ khầu tay, nám mặc, có khi nhiều sự hại hơn nữa chớ.. như mới hôm mồng 4 đây tên B.. ở Châu thành Cầnthơ cũng là đốt pháo mà phải té tay, chút nữa đi dời một con mít...! Đã tổn thương thêm hại nhưng mà tối 30 tết năm nay cũng dùng dùng muôn diết con rát.... Ấy cũng tại mình..... đừng trách nó....

THAY MA CHẾT TRÔI — Một cái thay ma đòn ông không rõ tên tuổi chỉ ráo chết ở đâu không biết, trôi tấp ranh làng Tân-an (Cầnthơ). Báo quan Biên-Lý ngày đây đem cho quan Lương Y khán xét rồi cho chôn.

DANH CHẾT — Trong đêm 5 rạng mặt 6 Février 1919 tại làng Tân-hòa-tây (Cầnthơ) có xảy ra một cái nhơn mang bồi cờ sau này: Đêm đó tên Nguyễn-văn Song 31 tuổi đi coi bát khuya, vân bắt

ra về bị tên Viễn trại chừng 30 tuổi cầm một cây trâm lớn nhâm ngay đầu tên Song đánh 1 cái rất mạnh làm cho tên Song phải bê óc té xuống mà chết. Tri bô làng xóm lưu đến bắt dặng tên Viễn và chờ thấy tên Song đến tòa cáo cấp. Quan Biên-Lý day giam tên Viễn và đem thay tên Song cho quan Lương-Y khán mồ vít tích.

Nghe lại 2 tên này, cũng là vì tranh một mối tình nêu bừa trước đà o sán si muôn ra tay đánh với nhau nhờ có kè giải hòa.

Nay thừa lùi bờ :σ tên kia đánh chết tên o.

TÂYNINH

ĀN CƯỚP — Một đêm ăn cơm có súng, trong đêm kia đến đánh ghe hàng của tên Khách trú đậu tại sòng Vaico gần làng Tam-long. Ān cơm khi xáp lại ghe bắn súng thi oai, bạn bè nghe súng nổ hoang kinh nhảy lên bờ trốn rào, tên Khách trú là Chủ ghe, đang ngủ vùng nghe súng sợ hãi bèn nhảy ùm xuống sông. Thương hại cho chủ chiec nay không biết lội, nên khi hoảng hốt nhảy đại xuống sông rồi chìm ngầm. Từ thi của chiec nay lúc với dặng thì nước chảy trôi cách vài ngàn thước chỗ đó.

Nào lái nào bạn đi rảo chảng ai đương cự, ăn cơm lục ghe lấy đồ nữ trang bằng vàng và nhiều lanh bằng hóa tinh chừng mấy ngàn đồng.

Ít bữa sau Hương quân làng Thái-binh bắt dặng 2 người đòn bà đeo đồ nữ trang rất nhiều, lúc tra hỏi, một người đòn bà trong 2 người đó là với Hương quân 10 đồng bạc và bưa sê cho thêm đồ nữ trang bằng vàng nữa, nếu Hương quân thả ra đừng tra vấn làm chi.

Hương quân lòng ngay chẳng chịu, kêu chứng cơ dù, rồi giải 2 chi đòn bà

đó đến tòa, quan Biên-Lý giam 2 chí
đó vào khám.

Chẳng bao lâu sở tuân thành bắt
đến 2 tên ăn cướp, tra chúng nó dẫn
dến làng Thanh-diem chúng nó khai, lại
nhờ sứ Hương cá Túc nên bắt thêm dặng
5 tên nữa và 3 cây súng, 2 cây còn
đóng nắp.

Còn một bọn và tên đầu đảng, chúng
nó khai ở Trảng Bàng. Sở tuân thành còn
đang tắm kiếm mà nã tróc.

Võ-văn học-hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-
Thơm lập, gọi là "Võ-Văn học-
hiệu" đã khai từ hôm 4 Novem-
bre 1918. Nay được 26 trò nam và
nữ vào trường. Bà đám langsa và
thầy giáo annam cảm mẫn con nít
học mau tàn phát vồ cùng.

Gia tiên học và ăn, ngủ như vậy;
Học ngoài (không ăn ngủ).....4\$
Học và ăn buổi trưa,7
Học và ăn ba buổi, ngủ
tại trường12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà
đóng tiền trường cho con cháu
học, thì Ông Độc học trường Võ
văn cùng thâu, cứ mỗi chiều 100
francs thì-ké là:16\$.

Bừa 25 tháng chạp bái trường
qua mồng 10 tháng giêng Annam
thì khởi học. Kế từ mồng 6, thì
học trò mới được nhập lân lân.

Bà con có bác ai có dịp đi Cán-tho
ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ
ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì, xin
gởi thơ cho Ông Võ-văn-Thơm, thì
lập tức có thơ trả lời

Thi tập

Đáp hòa nguyên văn bài Hoài Hữu cũ
Lê-chou-Tâm (An-là số 100)

Kia Bình sát, nô kéo san.

Hàng tường tri-âm lụy mấy hàng,
Mai-lành buồm trông khôn xiết nỗi.
Trước-Lâm chánh nhớ chả dành hoang,
Rượu dào đổi-âm cơn ngùn chén.
Thơ Lý chung ngâm lúc một thoản,
Trảng xế hèn rường ràng tui bấy.
Cũng vì cái sự hiệp rồi lang,

Trương-thiên-Hạnh dít Ngôn
Instituteur à Định-thanh — (Caumau)

HÒA NGUYỄN VĂN

Tớ đồng từ bậc hếng cao san,
Nhớ tới tri-âm lụy mấy hàng.
Nhành liễu Dương-quang chỉ nai bẽ,
Vườn dào Hòn-thất đê náo hoang.
Xem mây chánh trường cầu đồng tháp,
Thầy nguyệt ngâm người chửi còng thoản
Bèo trước hời cùn khi tái ngộ.
Muốn cho sum hiệp chả cho tan,

Trần-hòa-Huân y-sĩ Định-thanh

HÒA NGUYỄN VĂN

Kia chốn giang nam cách bì san.
Nhánh xuân bẽ gởi gạnh đồi hàng,
Mùa dành lang thất moi phai thê.
Hà đê dảo viên chốn bờ hoang,
Thiết thiết lời vàng khi hạ tháp.
Tư tư tiếng thạch buổi dày thoản,
Yêm liêm nhân cá ngày qua lại.
Đêm đợi cảnh chảy bóng thỏ tang.

Hương Văn, Huỳnh-đại-Thương
à Định-thanh

HÒA NGUYỄN VĂN

Ngọc kia từ cách đá tha san.
Giọt lụy lưỡng từ diryon mấy hàng,
Son sắt trăm năm lòng giữ chặt.
Keo sơn ngàn thuỷ dạ bể hoang,
Tường cơn thi lũu khi trên dảnh.
Nhớ nói cảm kỳ lúc dưới thoản,
Đốc trác ghe phen bèo nước sấp.
Tang rồi lại hiệp, hiệp dừng tang,

Phạm-tam-Ba, xã trưởng
à Định-thanh

Tái sinh dị truyện

HỘI THÚ NĂM
Lý-Lão rước Danh Sư về Cứu Trại,
Trấn-Huân sang Chân Mạch Rò Cảng Nguyễn

Tuyệt là:

Cái chứng tương tư rất bận lòng,
Thuốc tiên muốn giải, giải sao xong.
Họa là Lý-lão lo an ủi,
Giang hỏi đầu đuôi dỗ Lý-long.

Thầy như rúa nói năng không bợ ngọt,
bước vô phòng Long-Ấn xem qua. Thầy
liên kêu từ trẻ trong nhà, đem đèn lại
đèn ta chầu mạch; Hèn vừa dứt tay thầy
lần quan, thooth, xích, dù hai tay, thầy
mới phản tảng: "Bịnh chẳng đây bị cảm
thương hàng, đem viết mực dấu ihang
chắc mảnh." Nói một nước nghe tên
bánh lanh, uống thang dầu không mạnh
chúc oao; Kế uống thêm ba bốn thang
sau, cũng như rúa trợn chứng cù.
Chàng Long-Ấn xổ xang không ngù,
ông với bà sáu ủ phế cang. Thầy Bộ-
sanh túc đã vô phang, nên kiêm chuyên
vợ quàng nói bướng: "Bịnh chàng Ấn
gầm nên rất chướng, thuốc như thảo
uống cũng không linh. Bịnh này đây
gầm rất trớ trisch, e chàng phải yêu tinh
khuấy rối. Nay tôi đã ý phương nghệ
lối, xin ông tìm thầy hoi hàng tướng,
chứ như tôi tính đã vô phương, ông
miễn chấp cho tôi phản bộ."

Dứt thầy thuốc chợt nhỉnh ngoài lò,
một người đuổi với gã tiêu đồng, có
bản truong què diệt rất thông, bối một
què tiêu kia hai cát:

BẢN QUÈ RAO NHƯ VẬY:
Vị bốc tiên tri hả chàng thông,
Mắng pho què diệt chất đầy hông.
Như ai muốn rõ đều hung kiết,
Mỗi què một quan hăng đục trong.

Nay gấp lúc bịnh chàng thất ngất,
rước thầy đuổi ngô hối dữ lanh. Mới
thầy vào trà thuốc đánh ranh. Ông mới
hỏi thầy đuổi việc bối. Bối rằng: "Xin
chỗ-gia mra bối, què diệt tôi hê bối thi
linh. Nếu chỗ-gia bằng chàng lồng tin,
tôi xin giải ngọn nguồn què diệt. Què
này của Phục-hi tim kiếm, vach Hè-dò
bác quái liền phản; hèn mồi công mồi què
riêng phản, mồi què chánh chia ra làm,

tám (1) vậy tôi phải phân bảy héc ám, làm
cung ra 384 hào. Ám, Dương với nef
hành cũng lọt vào, trong tám què thấy
đều biến động. Nghi què diệt rất nên
thấy rộng, học cho thông mới rõ vi lai.
Thú nefhe qua tường thật kỳ tài, đặt tiền
tổ mội quao chằng thiếu, Lên nhan đèn,
thấy đèn tiền điện, cầm 2 tay đưa
thẳng ra mi. Miệng nhỏ to vái với
Phục-hi, cùng Không-tử, Văn-vương xin
chứng. Lại thêm vái Châu-công cảm ứng,
chứng lòng thiên đệ tử khẩn cầu. Kiết
hung què nội ứng dưới đầu, cho rõ thura
binh như hả chín? Miện, vái dứt xu
tiểu nhảy dậy, dù ba lần thấy mới
phân hào. Kêu chủ già thấy rõ trước
sau: "Bịnh tiêu chủ mạc ta lớn quá, vậy
ông khâ linh cho hối hả, rước pháp sư,
ngõ em qol ma," Tiễn vò luru, thấy bối
trở ra. Nhe như rúa, ông bà dám luận.
Ông rằng: "Bịnh trẻ coi sao hả chín,"
bối lại rằng phải rước pháp sư. Bà nghe
quà tiền đáp rằng: "Ü, tôi nhớ lại pháp sư
duanh tiếng. Tài trời qui, trừ yêu, sai khiên
ông quên sao cái tiếng Thanh-vân? Ông
dáp rằng: mự nhắc xa gần, ở phải, lão
nhớ lại việc hối nấm ngoái. Ü lối có
người đau bại, vì qui ma khuấy hại
binh nhau. Thanh Thanh-vân ra sirc nột
lán, bối bại ấy mười pháo đá gián.
Nay rúa trẻ bị ta ma ám, rước Thanh-
vân cứu cấp át song."

Hối từ nhà mua khâ túi dong, chèo
thuyền rước Thanh-vân lập tức.

Gay chèo què, tờ trung ra sirc, gối lán
theo voi vịnh quanh eo; nước us-ược
tường, nhiều nỗi gay go, tú cảm chű, chí
nải lão khô. Xa xa thấy xóm chòm vửa
lè, rảng sirc chèo, phúc lời hồn rõ.

Vira bước lên, tờ chúa kiệp ngõi.
Vân chip hòi: Rày đi đâu vậy? Tờ el-áp
thủ, thura râu: "võng linh, Lý-ông sai
rước chủ chúa chuyên, chúa dứt lời,
Vân hỏi: "Bạc tiền, dặng đê lại, tinh yên
gia sự?" Tờ chưng hưng ngõi Ủ ôi ủ
hụ, lật đật đi không dự bạc tiền. Ủ
quèn, còn ba đồng bạc, cửa riêng, tiêu
chủ đã cho ta ngày trước. Vậy ta hãy
dưa cho nó phúc, nếu không vầy, nó

(1) Mỗi què chánh chia ra làm tám què
trùng què, mỗi què trùng què chia ra làm
sáu hào.

Tám què hành chung cộng thành ra 384 hào

cả ángdời chơn. Nahi rồi rằng : « Xin chư ra ơn ba đồng bạc chư tôi đang lè. » Thanh-Vân thấy, làm tuồng vì uổ. Ông thương ta, truong lè 3 đồng. Ối, mà quên, chưa hỏi dục trong, nhà Lý-lão ai mà đau hủ? Tớ mời tò đau dưới tư sự... « Xin chư mau tới cứu bệnh nguy. » Vân sưa sang nau thất ra đi, gấp nước chảy xuôi dòng bể tách.

Thuyền dỗ bến, tớ mau lên mạch, cho Lý Ông tiếp khách, (Thanh-Vân). Lý gấp thấy chào hỏi au cần, sai tòi tò pha trả giải khác. Ngồi uống nước luân đậm giày lắc, kẽ đèn đèn, ngồi hànq quí tính. Xem đều rồi, Vân mới ưng thịnh, rằng : « Long-án bị biub bà Thủy. »

Vậy thời: lập trận phép, ta mau hổ ví, kéo Thủy-long dào tị khuây nhân. Lên nhau đèn cõi trồng vang rân, thỉnh Đại-thánh xuống miên ba giải; mời Phật-tò cùng dồng qui lại, với Tháub, Thán, lứa nhô hằng bà. Họ linh phù liên khiếu Na-tru, xe phong hóa duỗi mà Thủy-tộc. Sư bất ẩn, làm đậm miệng dọc, quai thô-cang cảng động tay ngoai. Ếm hồn phuơng, phù phép an bài, mời đọc chú, dưa Thành Thảo về thượng cành.

Tưởng Án mạnh, dè đâu không mạnh. Vẫn hổ người trót cảnh buồm lui, sự bất thành phân bộ không vui, vì không dâng đầu beo cúng lồ.

Nói qua sự vợ chồng Lý-lão, thấy tré thơ biuj nõ chia yêu, hai ông bà luôn những deo phiền, trước gấp dăng thấy tiên cứu cấp. Ngồi bàn luân, lối chứng vai chắp, xáy dầu, may gấp khách du phuơng. Xem tướng người ăn mặt tẩm thường, xung tánh tự: Trần-huờn y-si Ông bà rõ, mời mời ngồi nghỉ, Trần-tiên sanh thăng thi mờ lời: « Tôi nói ra chớ gọi là chui, vì nghe, bệnh linh lang quá nặng. Trước là ghê dặng mà nghe nõn, sau ra công, cùu mạnh bệnh chàng » Ông nghe qua sau trước mới tàn, lòng hờ hờ mời vào khán biub.

Bát mache dù, thấy liên cười mìn, rằng: « Thiệt vô phuơng cứu bệnh của chàng. Giống đau là, cũng chẳng thương hàng, tôi dám chất, rằng chàng vô bệnh. Hay chàng phải khởi tình deo dính, nên truong từ già bệnh chi đây. » Ào vừa nghe hoảng via nhän này, (úy!, Ông thấy nói quá Tuần quá Thánh) ngồi chỏi dậy

ngó thấy chẳng nháy. Trần-huờn hiếu, lui ra chỗ ấy, kêu ông ra to nhõ phản trảu. Ông bà rằng: Vày quâ mươi phản, song không rõ thương tư ai đó; xin thấy rằng dùm xá công khó, dò nó coi cho rõ nguồn cơn. »

Trần-huờn dà có dạ ra ơn, nghe vừa dứt, miệng liêng vưng day.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lê-chou-Tâm dit Thận à Báclieu

Truyện này in rồi và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn là 0\$35, mua nhiều vé bán tính giá nhẹ hơn.

Một việc khá lăm

Có quan Giám đốc Quesnel sắng lòng muốn bán hai sở ruộng của ngài, ở tại Tháp mươi (Mýtho) sở thứ nhứt được 46 mẫu, ở dựa mé kinh, sở thứ nhì được 246 mẫu, ở dựa mé kinh lớn kêu là kinh Tông-dốc Lộc, kinh này xán; mởi vét lại lứa lâm, bê ngan chừng 40 thưởn, nêu tiện bê chờ lúa ruộng lâm, và như muốn chờ lúa thăng lèo Chợ-lòn di ugå söng Vaico cung dẽ lâm.

Hai sở ruộng ấy đều là đất thuộc tốt lâm, chẳng còn phải tốn công khai phá chi nữa hết; lại trong đất sắng có mươi ba cái đia, cá rất dai lợi. Có một sở đất khác kẽ ean với hai sở ruộng nói trên đây, chừng 300 mẫu, nguyên là của hiệu Speidel đã bị nhà nước tịch thu lại và có lẽ trong một ít lâu sẽ giao già hán.

Hai sở ruộng của quan giám đốc Quesnel, huê lợi mỗi năm chừng 12 tới 15 ngàn giá.

Ai muốn mua hai sở đất ấy xin gửi thơ cho quan Giám đốc Quesnel tại Saigon, hay là gửi cho sở Nhứt trinh An-hà tại Cần-thơ mà thương nghị và đón xem bắn đồ thi biểu rõ.

Xin nhớ

Ai mua thuốc nhõ mát trị nhậm mây cườm, vảy cá vàn vàn... viết thơ đé M. Đặng-văn-Chiếu (Trà-on)

VIN DE CHINE DE ALCOOL MEDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bản Được Phòng kính cho chư Quýkhách ở xa, gần hay rằng: Nà-nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và đăng thông hành Lục-tinh; nên bồn Hiệu ấn hành số thứ Rượu thuốc cho chư Quý vị xem, đăng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thê nào. Nhưng Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kẽ ra sau này: Vâ có một thứ Thuốc ho thiệt là bay lâm, hiện là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bắt kỵ cõi lùn mao, hè uống vô nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gía mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quý Ông muốn mua gửi thơ cho Bản hiệu thì bồn hiệu sắng lòng gửi thuốc lại lập tức.

TRANG CÂN PHONG THẤP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép lâm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nê-thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng chử, đau lưng mỏi gối, té tay té chon, đau nhức trong gan cốt, các chứng thống đoc đi đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là bản thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả thảy, chẳng những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh hoyle

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khon hơn lúc trước trăm phần. Người có bệnh nồng thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lo bệnh hoạn.

CƯỜNG CHƯƠNG BỔ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bí-Truyền-Lương-Phuơng, chọn ròng ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nirorc-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc dục quá độ, nhức đầu chống mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử, đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, từ chi mỏi mệt, đòn bà đường kinh không dung, bạch dài xích-dái đòn bà sanh đe yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận đòn ông đòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tồn thảy đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoán tinh thần những người không con nồng thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ những, vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Nếu uống rượu thuốc này thì dầu bệnh chí nõ trừ cùng nỗi.

BÁ BỘ-VỆ SANH TƯỚU

Con người ở dời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khởi mang tật, bệnh it sauh. Còn như mạng sống của con người là bởi nhờ nơi khí huyết sung túc. Chớ như những người linh thần hoản hồn, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lở tai lung bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư.

Bồn được phòng bằng da tẩm chũ ý, tiêm Phương kia thế nọ hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hé am hư thì bỗ am, dương hư thì bỗ dương, chẳng luận trẻ già, đờn ông đờn bà, người nào khí hư huyết bạc, thận thủy kém hao, hé uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HỒ-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài công khó chế luyện kỳ cang, và chọn thứ thuốc thiêt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hé uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Đau trong xương, từ chi rủ liệt, di biotic không vững, da vàng, chưn thủng khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thứ thương tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thi hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt.

Bất kỳ đờn ông đờn bà, hé uống nó cho thường thì mau tiên hóa vật thực, lại thêm khí lực bội già, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRỊ-MAO-KÈ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot lược tho căn, ấy là một thứ thuốc bi truyền tinh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, uỗi chor, đau trong xương, hay dịc gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng mình, hay là tay chorng bái hoái. Các chứng ấy hé uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chẩn, hiệu Trung-Huê Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư qui khách ai muốn dùng thứ thuốc này hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huê Được-Phòng thì chẳng lầm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gửi thư đê chờ & cho kỹ lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gửi thuốc đi từ thi, xin qui khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÊ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

NHÀ IN NGÁNH**TAI BACLIEU****Kinh tố cùng Chư qui Vi,**

An quán An-Hà dựng nên tại tỉnh thành Cần-thơ, xǎn bǎn đà gần hai năm. Thập cảm ơn dày của Lục-châu quan-tử, sảng lòng cố-cập, ngày nay mới thấy cuộc thanh hành dắc-lộ như vậy. Bồn-Quán chẳng ngót lo lường, bằng tim tôi thế chi cho Chư qui vi dặng vui lòng tinh cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Đã vậy mà chờ, còn một nỗi lo cho chư vị ở xã tinh thành các nơi, nhứt là nhằm đường vân-lai trắc-trở, mỗi khi muốn mua chác vật chỉ nơi hòa-quán, phải nhọc lòng, cực trí mà đợi chờ, nhiều khi ý không dặng toại mấy là vì: in, thì không tận mặt mà dặn dò, còn mua, thì không cháng chường mà lựa chọn. Ấy vậy bồn quán nghĩ dặng phương này, ác là lường toàn kỵ mỷ: Là thỉnh thoảng đây, mỗi chốn lô thách, sẽ có một tiệm-ngánh. Còn hiện bây giờ đây, trước hết thì Bồn Quán đã dọn tại Bạc-liêu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vừa an bài: Hiệu là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac- lieu*, & dường phiá sau nhà chờ; cây cờ thấy LÊ-HUẾ-NÈN, Quản lý nhà hàng nǎnh Hậu-Giang Dương-Hành, Quản-thủ. Xin thỉnh Chư Qui Vi nhơn khi nào rảnh vui chor bước đến đó xem chơi. Tiệm bồn dù đỗ văn phòng tý bỗ, truyện, sách của học trò và lành in các món theo kim thời: Chư danh thiệp, thiệp hò, thiệp lang, cùng đồ nhỏ nhich thi sắng có Án-công ở đó thi hành trong giây phút.

Công có đóng sách, cũng in đồ lớn như bộ, sổ, thơ, truyện, khắc con dấu đủ kiệu, công việc làm mau và khéo mà giá tin vừa phải thì thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Séc-

trảng cũng sẽ có dựng một tiệm như vậy nữa.

Cái xin Liệc-vị niệm tình mà giúp bạn đồng-bang cho nén việc, ơn ấy tặc-ghi ngàn thuở.

An-Hà An-quán.
Kinh-cáo

BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chia, một phần mặc

1465 mẫu ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa trung-nhì (Long-xuyên)

TỈNH BẠCH-GIA	11e feuille	12e feuille
Đất của	2.874	40
Đ. T. H. DEJEAN	515 b.	40. a. 30
Nay về của		
Ông		
Võ-v.-Thom		
	8.630.00	
	1.859	00
	c. s.	
Tỉnh Cần-thơ		
Kinh		
Thốt-Nốt		

Ai có cần hỏi thăm đều chi thì gởi thư cho ông Võ-v.-Thom, Colon à Cần-thơ mà thương nghị.

NAM-HỒNG-PHÁT**KHÁCH-SANG**

ở đường Boulevard BONNARD, số 106
Ngan Gare xe lửa Saigon-Gòvap chợ-Mới
Saigon

Bán rượu tay, và cho mướn phòng ngủ, sạch sẽ và rộng rãi mát mẻ lâm, quý ông, quý khách có di Saigon xin dời gót lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lâm.

HUỲNH-HUẾ-KÝ.

PHARMACIE SI-IANG-LIAI

Chù-Nhon: TRIỆU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.—CHOLON

Bản hiệu trắng rắng, bích rắng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thức Langsa, CÓ BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LUÔNG-Y LANGSA BANG THƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thân hiệu. Chứ quý-vị có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi **CONTRE REMBOURSEMENT** tiền gửi về thân chủ phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, ĐƯỜNG PELLERIN CÓ BẢN GIỮM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn
(3) (THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN HIỆU)

Thâm-tưởng những bệnh sang độc lây nhau là do tói việc phòng sự quá độ; súc không đủ mà gần gợn cuộc phong tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độ mà sinh bệnh đau lâu, dài, sắc, mờ ám, ác, hoa đờ, hoặc vàng, nóng nảy, ấy là những chứng đau lận chắc chắn. Bản-dường xét kỹ chế ra thứ thuốc này chọn công thuốc tốt, tánh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kẽ mạnh chỉ có bệnh đau lâu, dùng đến liền thấy thần hiệu, bởi bổ nguồn khí, tiêu tan giông độc. Con traiдан bệnh này trong lò dài nhứt. Dùng đến thuốc này hay lầm. Bòn bà có huyết bạch cũng trị được cả, uống vào khỏi sanh ghè, sanh chốc, khỏi mang bệnh hué liêu, lại tuyệt độc, khỏi nóng thuốc trừ cảng. Blah nhẹ dùng chứng một hai lần thấy mạnh. Còn bệnh nặng thì bốn năm lần liên dứt, không đau đi đau lại nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lâu, nếu rủi ro vương nhầm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thì. Thiết là một phương thuốc sang độc bức như trên đời.

Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$10.— 12 ve giá là 4\$00

HÓA ĐÀM NINH PHẾ CÙI KHÁI TÂN

(thuốc ho và bô phế tán bùn)

Và bệnh ho là bệnh hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kẽ xiết. Nếu thuốc không hay thi khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bệnh siễn, bệnh ho chẳng luận lâu mau, hoặc phong hàn tà khí sanh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, đơn bà có thai, người lớn con nít chi đều dùng được cả. Thất là một phương thuốc trị bệnh ho hạng nhứt trên đời.

Mỗi một gói giá 0\$10.

Bán tại: Quản-Tín-Ký đại dược phòng
60, Rue de Canton.— Chợ-lớn

BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DÀN HƯƠN
(4) (THUỐC BỎ NHA PHIẾN RẤT HAY)

Có nhiều quý-vị ghiền nha phiến, có trí muốn kiểm thuốc thiệt hay mà uống dặng bỏ phút di cho rồi. Bởi vậy bản hiệu chẳng dám tiếc công mà gia tẩm chế phương thuốc «Bí Chè Giải Độc Dàn Hươn» này, tánh chất hòa hưởn, không nóng không lạnh, bỗ bối khí huyết, mạnh khỏe tinh thần, ăn được ngù được, thiệt là thần hiệu như thần. Uống thuốc này thì hết gienien lién mà lại ăn ngon, ngủ yên giấc, không di tinh, không hạ lợi, tối buồi không nhớ chứng, không đau mình đau mày chí hết. Thuốc này đã thí nghiệm nhiều người tại làng Hoà-Bình (Bạch Lèn) cứu được nhiều người ghiền rồi. Thiết là một phương thuốc bỏ nha phiến này hay hơn các nơi khác mà giá lại rẻ hơn.

Cách dùng: Như mỗi lần hút một chí thi mỗi cử uống bốn hưởn, uống như vậy dặng ba ngày rồi sau giảm lần lần xuống. Trong 10 ngày thi bỏ dứt bệnh nha phiến chẳng sa.

Như ai có bệnh tức lỏi đau họng, ỉa rót, uống một buồi thi hết.

Tuật giá:

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHỌN DUNG VÀ KHẮC CON ĐÁ

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách hàng hay, tại tiệm tôi có là n má đá bảng đá cảm hạch, đá xanh Ton-kin có dù các thứ kiêm.

Có khắc côn dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hon điều thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân...

Mộ hia chạm bản đá cảm thạch.

Có thư hoa chon dung nhám hình người má vè bằng dầu sơn vò bố, nước ihuoc mực Tàu, viết chì than, họa biến liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaudoc en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIÀI cẩn khái

Racon, Rhom
Rung Rung

MIỄU

“STELLA”

Hàng “UNION FONCIÈRE FRANCO-ANNAMITE” mới lập tại Cảnh-thơ, dùng tinh ròng nước mia trồng trong hạt mà đặt ra rượu này.

Nước trong chẳng kém các thứ Rhom thiên hạ dụng xưa nay, còn bê ngon, ngọt, nên thuốc thi bằng thật chẳng thử nào bằng. Mùi thơm càng điều-dàng vì là nhờ hơi mia; khi vị của rượu ấy nói chẳng cùng, có nếm rồi mới rõ.

Xin chử quý khách hãy mua mà dùng, thử đang mừng cho hồn-quốc ngày nay đang ở một nhà kỵ-nghệ, khéo lấy đồ thô-sáng mà làm nên việc.

Nhà hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'Ouest Cantho, và nhà G. O. ngách tai Söctrang, và Bác-liêu đều có trữ. Giá thiệt rẻ lắm.

ve 1 litre..... 1\$50

1 gói ba litre.... 0.30

Chứ quý-vị mua xin gửi mua nơi các tiệm kẽ tên trên đó bay là gửi cho Monsieur Albert Vivès Trung-sư tại Cantho.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre Civil

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH
LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Kinh dat dien tho,

Phan giải hạng,

Tương phản thô sảng,

Công chuyện làm kỹ

cang và tin giả nhẹ

Biển chủ có cần dùng
xin viết thư thương nghị.

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xán (un appareil d'éclairage à gaz d'essence): bình dầu đè trên cao, có ống chạy xuống rải ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Bên này sáng lắm, có dù đỡ phu tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khi về nhà, nên đèn dầu xán (essence) dữ dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bác-quán An-Hà-Nhựt-Báo mà thương tính

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bao hộp để đựng đồ cho học trò dùng là PLUMIER; trong hộp ấy có :

1 cây viết chì đen, thử tốt

1 cây viết chì dầu xanh, dầu do

1 cây viết mực có kèm ngòi viết

Giá mỗi bộ là 0\$50

Tiền gửi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ lắm, xin viết thư thương nghị.

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « Lời đặt các HƯƠNG-CẨM mà CÓ QUYỀN THI BÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIỮA QUÂN TOÀN-QUYỀN KHẨM HÀNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBRE 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn hứa hẹn tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hứa ích cho HƯƠNG-CẨM và các chủ diền lâm.

Bán mỗi cuốn là 0.50

Tiền gửi 0.10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hông 20%; mua 100 cuốn thì huê hông 25%.

Thuốc điếu hiệu Globe

(TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Hút dễ dàng, dù khói mè cũng không mốc, không mù.

Tại Hàng DENIS FRÈRES

Cantho.—Inde l'Ouest.

Thuốc điếu hiệu Canon (SUNG ĐẠI BẠT)



BAO XANH

Hút dễ dàng mà giá lại rẻ hơn, mua bát thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

Phò cáo Đồng bang

Ké từ luối An-Hà An-quân,
Tại Cáp-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu quân-tử, ưa dày
Mǎn-cǎn mua giúp, ngày nay thịnh-hành,
Thanh-nhàn dặng cửa hàng rộng mở
Máy sấm thêm, thấy thư tin rộng,
Lành iu chi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiếp, thiệp-hồng,
thiệp-tan.

Toa, sô, bộ, làm càng kỳ lưỡng,
Chắc lại bén chảng nhượng của người
Nói chi sách đóng thi thời!

Lưng da, lưng hổ, đê dời ít hư.
Sách iu sáng, tinh tú, Kim-Tuy,
Tự diễn cùng Sở ký Đài nam.

Tuấn tra Pháp-lý, dày kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất bay.

Thờ-tče, viết nghiên sáng dày dù hảng,
Thiệu chí dàn giấy lảng, mục ngồi;

Chuốc trao, nào Phái những lời.
Sang chơi 4 chuyến xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ dà,

Bốn quan nào dám phu ý n,

for your own private publication

Không cho dép da (Quí-nga) là hơ.

An-Hà An-quân số Saintenoy Cần-thơ,

Dồn kinh.

Tran-Dac-Nghia