

NĂM THỨ BA SỐ 103

JEUDI 6 FÉVRIER 1919.

LE COURRIER DE L'OUEST LÉGAL  
(EDITION EN QUOC-NGU)

AN HÀ NHƯT BÁO

安 河 日 報

MỘI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NAM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KÝ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHƯT TRÌNH

TRONG CÔI ĐÔNG-DƯƠNG.

BỘN CHŨ LANGSA

BỘN CHŨ QUỐC NGỮ

TRỌN NĂM..... 3<sup>00</sup>  
SÁU THÁNG..... 2<sup>00</sup>

TRỌN NĂM..... 5<sup>00</sup>

BỘN QUỐC NGỮ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3<sup>00</sup>

TRỌN NĂM..... 7<sup>00</sup>

BẢN LỀ MỘI SỐ..... 0. 15

SÁU THÁNG..... 4. 50

Vị nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình cũn viết tau  
cho M. Trần-dặc-Nhĩa mà thương nghe.

Mua nhứt trình thi kẽ từ đầu tháng hay là giữa tháng và sau phải trả tiền trước

Cantho.—Dap. de l'Office

# Cac nha Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cung là ông già bà cô, những kèn ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhất hảng bảo chế y sinh, tại dâng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lán, và bán rộng nhữn; thuốc nhứt hảng, không hề lâm gian đổi bao giờ. Lại giá bao trù cung nói, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bắn mắt hồn người Tây dâu.

NHUNG THUOC THAN HIEN

## Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Chắc cưng này dùn; mà bỏ, những người ôm-o hay đau, rát, và nhứt là cho i trời dồn; bá có thể dùng thi con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

## SOLUTION Dr DÉEM

Trị bệnh nha phiến rất mau và không có phả đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG  
và tinh bột có danh tiếng dâu bắc hắc **ESSENCE DE MENTHE  
DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất mán xanh xao, lai nồng bò, thi ngừa dặng các chứng hàn-ho, ho-kon.

## -PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>er</sup> CLASSE  
Có bán các thứ thuốc dâ kẽ tê trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác  
cùnghiệu nghiệm vậy.

## HÀNG HẬU GIANG

vốn dặng 60.000

Hàng này của Langsa và Annam  
lòng vốn lập tại Cán-thơ. Có trữ đú  
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc  
một dèn là tại Saigon có món chi,  
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.  
Cũng gởi hàng cho các xứ xa: ai  
mua món chi xin viết thư ngay cho  
Hàng, thi Hàng sẽ gởi hàng lập tức.  
Xin quý vị đến xem Hàng chơi thi rõ.

Có trứ bán:

Rượu rom hiệu Stella

Lâm-rông hàng nước miếng.

Có bán ié, bán sỉ và cho hành về bán  
lại khi trả tiền trước.

## LOI RAO

Kinh cùng lục-châu dặng rõ, thi  
lo Hậu-Giang Cáo-thơ, có bán sách chử  
quốc-ám để giúp cho Hương-chức và  
quyền thi hành như trường-ta.

Sách này có 156 chương và có đủ kiều  
yết thi lời truyền rao, của ông DI-THU,  
VĂN-MÈN mươi doku.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00

Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà ta Hậu-Giang

Cáo-thơ, mà mua.

Kinh cáo.

# AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## M U C    L U C

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1.— Chúc Tân niên.                        | 8.— Annam thương quyền         |
| 2.— Xuân nhựt tạp híng.                   | 9.— Đồng tâm kiệt lực          |
| 3.— Tiết bóng                             | 10.— Một việc tình khó phân    |
| 4.— Tôi nhơn dấy loạn tại khâm<br>Cán-thơ | 11.— Tùy duyên an phận         |
| 5.— Nhàn dàn                              | 12.— La từ phủ                 |
| 6.— Nam-kỳ. Thời sự<br>Giá-bạc, Giá-lúa   | 13.— Liệt nữ truyện            |
| 7.— Cách làm tương tào                    | 14.— Thuốc trị bệnh thiên thời |
|   | 15.— Kinh cáo Đồng bang        |
|   | 16.— Lịch Annam                |

## Chúc tân niên

Đã dứt năm Mậu-ngũ,  
Mừng đà đến Kỷ-vi.  
Chúc thái bình lộ bất thập di,  
Cầu thạnh trại gia vò bể hộ.  
Nguyễn Đại-pháp bố cờ lô bồ,  
Ước Langsa tận diệt lán loản.  
Khắp Nam-kỳ cơ nghiệp đặt an,  
Cả Lục tinh phong diêu vò thuận.  
Trước chúc cho Giáo huấn,  
Vì Ty ấy làm dấu.  
Không Giáo-sư văn hóa làm sao?  
Bết Giáo-huấn khôn phương tần bô.

Bởi vậy

Đáng chúc cho Giáo-sư:  
Năm mới vò cương vạn tho,  
    Sống ngàn năm  
Ma công ict cho đời.  
Bốn mùa reo mộc đạt thành thời,  
    Tâm tiết dạy hạnh đàng nhuần nhâ

Sau chúc

Cho cả và thiêng hả,  
    Tâm da ngã phước lai mòn.  
Lúa một cày mà trồ hai bông,  
    Tài nguyên quẩn tần cùng đất Việt

Chư biub bút trồ tài oanh liệt,  
    Biêm dân đoàn, hóa xã hội,  
    Cho may mắn.  
Cầm được văn minh di trước hưu lén  
    Sối từ đường quanh,  
    Rời từ chỗ tối,  
    Điều đặc kê u minh cho sáng láng.  
    Nông-Cô-mía-Bàm, Nhứt-Báo-Tinh,  
    Lục-Tinh-Tân-Văn, An-Hà Nhứt-Báo,  
    Công-Luận-Báo, Nam-Trung-Nhứt-Báo,  
    Đại-Việt Tập-Chí, Bên Nhà Nam và Thời  
    Báo:

Xin mời ông biết chở,  
    Mua lây mà xem.  
Trong một năm đầu thánh hiến,  
    Cũng phải làng phí ít nhiều.  
Cái tiền lảng phiêd, để mua bão mà đec  
    Phải nhão một số tiền mà mua bão.  
Chẳng những hưu ích cho mình,  
    Mà có ích cho cả và nước nhà.  
Đọc báo thì phải nói lại cho người ta,  
    Phải giang luận, phải bát bê.  
Phải bô tục mới gọi là đọc báo.  
Chứ khá cất trong tương tú.  
Ai không có mua, phải cho người coi với  
    Vì bê người đọc báo nhiều chừng nào,

Thì nước ta may mắn chừng nầy.  
Nhưng kẽ muối làm phước,  
Cũng nên mua lấy bảo mà cho....  
Phát bảo chươn cũng bằng lấp bảy kiệu  
[chùa],  
Bảo ấy là trường thương mãi.  
Cây gươm tám quốc, cái dáo au bang.  
Cái bình khí đế khứ trừ bọn Khách.  
Mua hoài, mua hoài, đừng thời đừng thời  
Ngà Trà-vinh

XUÂN NHỰT TẠP HỨNG  
Gheo xuân bờ ngò bóng thiêu quang.  
Con én đưa thoi rất nhộn nhản.  
Bờ biển oanh chiến khoe sắc lục,  
Nhành mai chim thổi trỗ hông vàng.  
Toại lòng tài tử giây tờ thẳng,  
Thích chí thi ông chén rượu trắng  
Một sắc cỏ hoa đường trái gấm,  
Thơ trời hèn dệt mồi gian sang.

Cù-lao mày: Lương-văn-Thông

#### TIẾT BÓNG

Thầy Trần-bach-Sa có bài thơ tiết bóng như  
vầy  
Nhứt thốn quang âm nhứt thốn cảm;  
Thốn cảm nan mài thốn quang âm.  
Thốn cảm thất khứa hứa tâm xít,  
Nhứt thốn quang âm vồ xít tầm.

Thích nâm:

Tết bóng trời so dáng tết vàng;  
Tết vàng khó đỗi bóng trời chang.  
Tết vàng đâu mắt còn tim dặng,  
Tết bóng qua rồi giấu lặng trang.

Nghĩ mà tiết bồ những ngày vồ ich;  
Trần tuối đã theo khích béo chon,  
Bả thân đứng giữa trần huồn,  
Mày râu há nở đẽ hờn non sông.  
Bíng tao vật rất công rất chánh;  
Chia bốn mùa khi lạnh khi nóng,

Xuân hè rồi lại thu đông,  
Ở ở nhớ lại cái thân đã già.  
Làn người sao mới; gọi là...  
Lương-văn-Thông

#### Cáo bạch

Bài "TỘI NHƠN ĐẦY LOẠN TẠI KHÁM CANTHO" ty Kiểm báo không  
cho xuất bản, xin khán quan  
miễn nghị.

Bốn quán kính cáo

#### Cứ trong ba ngày Tết

Nghé vang vẩy tiếng pháo, ồ! tiết  
vương xuân đã đến rồi đây. Thấy rực  
rỡ nhành mai, ở ngày nguồn dâng là nay  
mà hả? Khen cho con lao hóa; công kỵ  
dầu sấp tir lá lưa từ nhánh, cánh sắc  
nhám lịch thanh, bẩy chim nói, nhánh  
huê cười, kè sao xiết muôn hồng ngàn  
tia. Kè treo búa cầm quí, người uống  
rượu trù là, bô nấm cũ rồi da, bàj điều  
đó bờm qua năm mới.

Có bà già kia tánh hay kiêm cừ, hé  
đến ngày nay thì chọn khách sang ngời  
tốt mới chịu rước vồ nhà.

Gần đó có một anh liều xáo; dòn nhà  
bả thấy treo liều đó lòn; đốt pháo inh  
đi, tướng sao bà già này cũng mua cau  
tào trái vải của chèc nhiều, nên lật đặt  
qua sườn dặng nói chuyện lời thời kiếm  
ăn chơi ba mảng.

Xâm xâm đi vừa đến, bà già coi bộ  
tướng anh ta không vừa ý, khép cửa là  
cứng khư. Anh nó tức giận bối hối dầm  
cửa dùng dùng nói: Tớn ràng! Sao bà  
khinh bạc tôi quá vậy, chứng bà chết  
coi ai thèm tới khiên bà cho biết. Bà già  
sợ nó nói bậy mà sùi; nên lật đặt mở cửa  
ra nói là rằng: Dì này cậu hai? Tôi  
thì thôi! Tôi không dè cậu đến mà. Thời  
bướt ngay vò trong nầy uống nước ăn  
trầu..... Đoạn trầu nước xoay xuôi, bà  
già nói rằng: Này cậu, nay là đầu năm  
cậu hãy cứ kiêm dùm cho tôi trong ba  
ngày, nheo! Biết mà: nồng bà ở từ tết  
như vẩy hoai lựt gì năm ngày ba ngày,  
tôi xin cậu cho bà mảng năm có quang-tài  
vô cửa. Bà già nghe nói tức mình ấm  
ách (nhìn không dạng rõ) liền nói  
hành hung, quơ gậy-hóng muốn đập.

Anh nó vùng lè; bó..., bó..., bó...,  
Bà già sợ xui, buồn gầy nòi; si đâm mà  
mày là dữ vậy?

— Chết gi, cây gậy-hóng hỷ con cám! Đó  
Bà già nghe nói ngắn-ngợi, không biết  
làm sao nên chấp hai tay và xà và nói:  
Thôi xin cậu hãy đi đi, chờ co ở đây mà  
lâm qui.

Cù-lao mày-Lương-văn-Thông.

#### Khởi hài

##### GHÉT THÌ MÙNG HƠN.....

Thằng nhò kia, di chơi lối xóm nghe  
người ta nói chuyện với nhau rằng: Hè  
thương con thì cho roi, cho vọt; ghét  
con mới cho ngọt, cho buổi.

— Lão nhì da dù bóng, Tảng nhì da  
dù thực!

Nó liền chạy về kêu má nó má hối;  
— Má ôi! má thương con bay là ghét a  
má? Má nó liền trả lời:

— Má thương con lám chớ!

Nó nghe nói thương, liền khóc lớn  
mà rằng: Tức quá mà, phải chi má ghét  
thì con mỉng hờ.....!

N. Q. C.

#### Thuốc điếu hiệu Globe

(TRÁI DAT)



Cô gái 10 điếu

Cô gái 20 điếu

Hút đỡ ngọt, đỡ đánh lâu được  
không mèo, không nực.

Tại Hàng DENIS FRERES có trữ bán

#### Nhàn đầm

CAI BÁNH SỮA

Hai mèo tha được một cái bánh sữa (phô  
mách) liền đem tới cho con khỉ mà cầy  
phân chia cho cồng chánh. Khi bẻ hai bánh  
sữa ra bỏ vào cắn.. nhảm.. không đều;

khi bén cắn miếng này...cắn miếng nọ...! cắn hoài..cắn hoài...vá, lui, lui, vác mài, Hai mèo thấy cái bánh sữa tiêu gần hết nóng ruột mới nói rằng: «Thôi ! lớn nhõ chút dinh không hổ gì? Hãy đưa cho chúng tôi!» Khi đáp rằng: «Còn công khó tôi chia chát thì sao...?» Khi vùng thốn hết ! Hai mèo ưa nước mắt, ngoan ngoan rồi chạy đi kiếm ăn vì nó! Còn Khiu bụng nhăn rồng cười...!

Cho bay rằng một bài biến ngôn nhưng say đến nhưn tình thế thái, thì ý vị mẫn nồng, đọc rồi nghĩ, nghe rồi chẳng ngán Ay cho biết rằng: «Của hoạch tài khó hướng, lại quản gian tặc ít hòa! Cho bay quí tại u hòi, ích chi mà phải vào ra luog dinh!»

Có một bài khác, ông Đỗ-quang-Hầu điều ra lục bát như vậy:

Dòng vựt vựt, sét dùng dùng  
Con chiến sợ hoảng, chạy chung bụi rào  
Khi vó thi chẳng biết đau  
Khi ra gai gốc móc quào khô ro  
Mũi chít thịt, mũi cáo da  
Tránh mưa lại mặc tai ba rêu mình  
Trong đời nhiều kẻ hờ hinh  
Nhô lâm ra lớn, bất bình kiện thưa  
Tụng dinh lui tới dày dưa  
Cầu tra, phạt vụ, ăn thua nhứt minh  
Minh-Nguyệt

## Nam-kỳ thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-ước.....	41 55
Đồng-Dương.....	4 55

## Giá lúa

Từ 3\$35 cho đến 3\$40 một tạ, tùy theo thứ lúa.

## TRÀÔN

**RUỘI 2 MẠNG SANH BA.**—Ngày 17 Janvier 1919, lúc 6 giờ ban mai vợ của Phùng Tịnh tức kêu là Chèc Mẫu làm nghề thuốc bắc, đặc dứa con 7 tuổi tên là Phùng Tàng xuống ngồi tiêu dựa mé rạch Trà-ôn, trên nhà còn 1 đứa nhõ 3 tuổi vẫn mẹ la khóc sờm, thiểm

Mảnh lật đặt chạy lên lồng dứa nhỏ, đè một mình Phùng Tàng ngồi tiêu đó, chẳng rõ Phùng Tàng day trồ làm sao cho đến đổi lợt dưới sông nhằm lúc nước đang chảy mạnh. Chứng thiểm Mảnh trở xuống thấy con dâu mất đế quyết rằng nó đã chết chiêm rồi (nghỉ trúng) Nóng lòng: miệng thì kêu hờ Tàng mình lại tràng xuống nước, mò... kiếm....

Rồi thay: sông thì sâu, nước lại chảy như các, phẩn thiển Mảnh không biết lội nên hé xuống nước một chút đã thấy hụt giò. Lúc thiểm Mảnh còn chơi với trên mặt nước, có một người con gái thấy tri hô lên, tức tốc thấy Đội Ý và Bếp Đạo nhảy xuống cứu với mà chẳng kịp, làm cho thiểm Mảnh phải gở xác theo con nơi dòng bích thủy.

Nhé lại thiểm Mảnh này đã kiết từ dặng 3, 4 tháng rồi.

Thảm thương cho chú Mảnh:  
Gia quyến dặng 6 người bồng chúc phái ba còn ba mất;  
Ruột gan đau 9 khúc, xảo xang đường như cắt như dán...!

L. T. Hiếu

XI DƯỢC MỘT DỨA CON GÁL.—Ngày 18 Janvier 1919, Bà Hương Chủ Nguồn ở Trà-ôn đi thăm vườn, gặp 1 đứa con nít chừng 4 tháng ai lén dem bỏ trong lỗ, Bà dem về trình cùng làng con bà được dem về nuôi già tình minh linh, chí tử.

L. T. Hiếu

## CÂU KÈ

**AN TRỘM LÚA.**—Tối 18 Janvier 1919 lúc tam canh ăn trộm cay cửa và nhà Phạm-Thị-Vàng ở Câu Kè bưng hai thúng lúa— Thị-Vàng bay dũng tri hô, song muộn một chút vì nó đã ra khỏi cửa rồi. Nóng cửa, Thị-Vàng chạy theo nắm ăn trộm (bắt gi) được sicc yếu bị ăn trộm xô té trầy mình.....Bì thưa!.....

## VĨNH LONG

**CHẾT-CHIỀM.**— Huỳnh-văn-Hiệp 46 tuổi người ở tỉnh Cửu-Đơng quá khan tàu chẹc đi gần tới Vĩnh-Long. Lúc tàu đang chạy, Hiệp đứng dựa bê tàu, thỉnh thoảng phát chống mặt nhão tuột xuống sông chiem ngầm. Tàu ngừng lại kiểm hối út không dặn tin tức chi. Hết giờ sau người ta vớt đang thây cũn Huỳnh-văn-Hiệp đem quan Lương-Y khám nghiệm cho là sự ruồi ro mà chết dạy đem về chôn

## Cách làm tương tào và nước mắm tào

Cách làm tương tào và nước mắm tào chỉ rõ ra sau đây:

Trước hết lấy đậu nành (tùy thích làm nhiều ít) rồi rang cho đến, đem nấu chín, triệt nấm vớt ra mà phơi cho ráo, phải banh ra cho đến, rất bón nát vỡ, như 1 cần đậu thì nấu cần bột mì trên trạo cho giập, bón ra mỏng nõi g đẽ ú 3 ngày cho lên meo, với trái vỏ khap. Hoàn nấu nước muối dỗ vào cho thiếp, thiếp đem phơi nắng lối 10 ngày thì ăn dặn. Tương ăn dặn thì dầm ống rút nước ra, nước này kêu là nước mắm tào. Coi như tương khô nước phải nấu nước muối khác đỗ vỏ không nên để rút ráo nước oặt, lấy nước mắm tào chẳng dặng quá ba lần sợ tương hết ngọt.

Hoặc lấy mật ong hòa với nước mắm tào lấy kỹ 1" thì làm ra hột xi dán.

Mil' Nguyễn-ngọc-Sám  
(Tân quới)

## Annam thường quyên

Người Annam ta không phải không có chí buôn bán, lại cũng không phải mê mực gì mà bô sót cái thương quyên rất to-tát & trên chơ đó. Phàm con người ai lại không muốn sự sang giàu, sung

sướng, lanh nặng tim nhẹ, sơ yếu, cao thấp cho mình. Thế mà sự thương mại là một mối quyền lợi nhứt, sang giàu nhứt, sung sướng nhứt trong thiên hạ cả toàn cầu mà người Annam ta há lại không làm sao; chỉ lùi cui ba cái ruộng, sờm thì hùng lâm, tối thì muỗi mòng, cuối đất taối có lúa mà ăn, dào giếng mới có nước mà uống; thi chẳng khác nào như có một người đứng ở trước mặt ta mà bảo rằng: ta tham lam giàu mà không biết lo xa, ta hay sợ chết mà không biết nuôi sống, nói thế thiệt nghe uổng chán chúa ở trong lỗ tai, dẫu người đi đường cũng không nhìn cái được. Nước ta mà ngày nay làm sao cái thương quyên không phát đạt được, không phải Annam ta quên cái lợi quyên ấy, hay là không có chí làm giàu sang? chí ngõi yên vắng mà dòn cho đám Chè, Chè nó thân tóm cái quyền lợi ta hết.

Xét lại sự thương mại trong nước ta có một cái nguyên-nhơ mà nó lưu tê ra, hai cái thời-kỷ kết-quâ làm cho kè choán người giựt mình, như chim sợ đá mà thành ra chậm trễ không tan hóa được.

Thời-kỷ thứ nhất: thời đại trước vua quan ta hay có cái lối khinh bạc con buôn, chế nghệ ấy là nghệ hạ lưu thứ tư, không thích cho dân trong nước làm, chỉ trọng nhứt sỉ, nhì nông mà thôi; bê con trai thi canh dien (cày ruộng) con gái thi giasát (nghề cấy) Ấy làng hế thiêt-nghiệp trong nước ta, trải từ đời này, sang đời kia như thế; cho nên không tập được thói quen buôn bán, như Chè Chè vậy. Chớ xét lại sự buôn bán của chúng nó đó là tập theo thói quen mà làm; cha dạy con, anh tập em; có người nấp là người học tốt nghiệp về sự thương chánh, hay là bằng cấp gì mà hơn chúng ta tự bấy giờ. Annam ta trước đã không được truyền nhiệm cái thói quen buôn bán, sau lại bị địa thế

của nước ta nó cũng không bắt cho ta phải tan hóa, làm một ngày, ăn một tháng, cầy một khoảnh, xài một năm. Xem trước ngó sau cũng không phải cần gì buôn giàu, bán giirt như hòn Âu chau, Mỹ-châu vậy cho nhoc. Phàm con người mà muốn nên một sự vật gì mà nịnh không trường tưống, không hàn tinh, không kinh dính ra thì sự vật ấy có thể nào thành hình được, hành trướng được.

Thời-kỳ thứ nhì: lúc bấy giờ cũng có nhiều vị cao minh kiến thức, biết sự buôn bán là mối lợi lớn trong thiên hạ. Công lời thông thá, sự nghiệp trên chợ thanh nhàn, mới đã xướng ra những sự hùng hiệp kè it người nhiều mà khai thương; bắt liệu bang đầu muôn việc khó mà huốn hổ người Annam ta việc buôn bán chưa từng làm lại bị cái thế hirc lừa của Chè, Chè nò dè sắp đe ngửa cho tiêu mòn cả phần hồn phần xác. Bởi cái chí lớn của ta muôn cạnh tranh quyền lợi với nó mà sự hàn động của ta bị nó nắm ở trong tay, nhút nhát sao dặng. Vậy cũng chẳng khá trách cái thời-kỳ ấy mà không hir hày còn chờ ngày giờ nào nữa.

Bây giờ muôn biết sự thương mại của Annam ta chừng nào được phát đạt thời phải chia ra làm bốn thời-kỳ mới rõ thẩy dặng.

Còn hai thời-kỳ sẽ tới. (sau sẽ tiếp theo)  
Huỳnh-kim-Phong

## Đồng tâm kiệt lực (Tiếp theo)

Hè anh em ăn ở biệp hòi với nhau em ngã anh nưng, anh xiêu em đỡ... dẫu cho nắng lửa múa dầu, sóng to gió lớn đi nứa thì cũng vững vàng hồn xác giữa trán gian, — Lấy tình nghĩa anh em

một nhà mà suy ra người trong làng xóm thi cũng thế, có khác chi. Nếu biết đồng lòng chung tri, nhứt hô hả ứng không sai, thì ăn cơm nào dân đến lung lăng; thấy ngọt dùn chí khỉ lòi lêu tức nhiêu ngọt được bao tàn phái due tát. Nhưng muôn được vậy thi lục binh thường giàn phải giúp nghè, chờ có đê dưới khi bạc; chừng đến khi tai biến cảm tình ản, nghè ôt giúp giàn; đầu quân dữ có doa nỗi thiên oai, họ cũng vui lòng mà liều mạng. — But thiên tư còn lấy đầu làm mảnh, họ hờ lùi đầu chẳng biết nương người đồng chung; đầu thấp cao cõng một cuộc ván công, vây mồi được lướt qua đầu nguy hiểm. — Cố kè hỏi một ông hiền xưa Lão Đại pháp rằng trong làng nhơn số bao nhiêu? Ông hiền trả lời: «Chúng dân hết thảy có một người, một người là hết thảy chúng dân!!!»

Lời ấy rất nêu hỏa hào nhơn tính!

Chiêm nghiệm trong bốn chữ “đồng tâm kiệt lực” thì ý từ cao xa thâm nhiệm, cái tình tưống lại khi mờ khỉ tò. Vì như ta đồng lòng nõn chánh mà giúp trong giao hóa, trợ cuộc dirought thán, ruộng đường thương mài, mò hối nông, công... tóm lại mồi đèn là chủ ý lo ích nước lợi dân, thì cái tình tưống chữ đồng tâm rõ ràng, cái sức mạnh vững bền thêm tần phát, là vì mạnh ấy là mạnh công lý nhơn đạo, là trời đầu chung dùi thám. Còn như đồng lòng bạo ngược, làm đèn trại lè thiêu công, nhơn đạo, thì cái tình tưống nõ phải mồi phái tắc, cái mạnh nõ lại chẳng dặng bền, sớm muộn cũng phải người tiêu diệt.

Kia như A-lor-mản cùng Ô-trich, kia như Pháp quốc với Đồng-minh, bèn thi bạo ngược, bèn thi nhơn chánh, nay chung cuộc có khác nỗi Hồn, Sở trong truyện Tào. Cho bay; chánh thi tàn tói bàn bẩn, còn ngược phải thối lui bức bặt?

Ấy vậy đâu việc nhỏ, đâu việc lớn, cũng do trong bốn chữ tựa đầu, mà cái sở thành suy thạnh khác xa, nên khuyết chờ hiểu lầm mà làm quấy.

Lê-Trung-Thu

## Một việc tinh khó phán

Nhanh đáo Hué nò,  
Cụm liêu chém chơi.

Trai phong lưu duyên nợ khấp phuơng [trời

Gái xinh lịch ăn tinh trong bến nước.

Xem thiêng thị đèn miếng vườn tược,  
Nghỉ quan già tới hạng thứ dân.

Có mấy ai chẳng vướu nhiêu lần?

Có mấy kè không ưa lâm lục?

Tinh mang lạt như dòn ém trăm khúc

Tinh nồng nà đường bát thâm muôn cầu

Hồi trăng già nguồn cội về đâu?

Xuôi tuổi trẻ da mang bờ dãy,

Trong đêm thanh gió rao hây hây,

Dưới trời ém sương dươm lờ mờ.

Gái ngọt ngào ai chẳng ước mơ?

Cuộc vui vẻ ai không suy tưống?

Gió hây hây dựa ngang hòn truong;

Sương lờ mờ ngó với ngoài hiếu;

Người nhớ người như trong đợi bóng tiễn

Khách thương khách như ấp yên hòn

[ngọc

Chữ tình nồng nảo mang mệt nhợ?

Chữ tình đầy bao quản xé xui?

Thơm thiệt thơm như lang hoa nhập mù,

Đẹp thiệt đẹp như gai nhung hiệp sáy

Tôi nay xiu nhất

Ai nấy nghe chơi:

Nàng kia tên Ngọc, học tài

Trai no tên Hué giàu thật

Gái quốc sắc nhưng già đình bắn chặt

Trai phong lưu mà duyên nợ lôi thôi

Mẹ cha chọn lựa lừa dối,

Dau con kén lừa xứng dáng.

Tiệm khấp xứ đà bao ngày tháng

Kiếm cung nơi đá hết công trình  
Mỹ, Bến Tre, Sàéc lại Trà Vinh  
Thú, Giadinb, Saigon ra Cholon  
Nhiều nơi khungenburg trai nhà không  
[ khung

Lâm chò đánh mà gái bộ không đánh.  
Lòng chàng Hué mờ tướng đêm thanh

Thương thi Ngọc xót xa canh ván  
Thương mông mánh má hóng da trắng,

Thương mươi ma mặt sáng tóc dài.  
Thương vân chương chẳng kém tài trai

Thương công hạnh rất hơn bạn gái.  
Thương cho mây cũng khò bê kết ngái

Vì nhiều khi phản tò với Thung huyền  
Hai ông bà lời đà giải khuyên

Ràng thi Ngọc con nhà thấp thỏi  
Ghét lè đời sao không xét lời?

Cái sang giàu ai chát trăm năm?  
Nước kia kbi lớn kbi rộng,

Thuyền o lý lắc hòn lắc khâm  
Kè có phuộc dâu không “phu-đam”

Lo làm ăn cũng dặng thênh thoái.  
Lựa sành sú nbiểu tiếng nbiểu lời

Cho duyên tre phái cam lận dận.  
Chẳng biết dạ ông Tư kia giận

Hay là lòng bà Nguyệt nõ hờ.  
Chỗ dẹp dusan không dặng sành desan.

Nơi chè nõ lai cho mang nõ  
Những nhan sắc Hué xem mây chò

Có một nàng chàng biệt chảng ưa  
Da ngâm ngâm tưống cung vừa vừa

Nhưng cha mẹ tánh bay ý của  
Nàng tuổi trọng mà chưa gặp lúa

Nghỉ tới Hué tất dạ mừng thám.  
Tôi ogbiệp thay! mờ tróc mờ lâm.

Chàng coi mác rồi không bước tui  
Nàng thốn thức đêm nằm trong dom:

Người làm sao mặt sáng láng thời!  
Bộ khôn ngoan ăn nói nbiểu lời

Bé lè nghĩa trình thura phải phép.  
Sao ông mai chure qua nói dẹp?

Hay coi ngày coi tuổi chi dày.....

Hết tháng kia rồi tới tháng này.

Hay mắc việc mắc vần chi đây.....  
Trong trống hoài, mà trong chẳng thấy.  
Chàng thi tra cái kia kiê.  
Sự rồi lòng Trời Đất khéo chia:  
Thị Ngọc lại thế không xuất giá.  
Chỗ ngang mặt họ e chẳng gá  
Vì thấy nàng tài sắc phong lưu  
Còn chỗ giàu lại ít hào cừu  
Bởi chữ hân chữ duyên mới trái.  
Trong một chuyện: trai còng hai gái  
Cả và ba gặp cuộc nghịch lồng  
Trên thế gian lầm nỗi không xong  
Trong tục lèmhiệu đều trắc trở.  
Chàng Huê thiệt là chàng các cớ  
Buồn tâm tình rồi bỏ ra đi.

(Sau sẽ tiếp theo)

ĐẶNG-VĂN-CHIỀU de Trátan

## Tùy duyên an phận

Mục-dòng! hôm qua ta vào đây săn bắn, rủi mè theo con thịt nên lạc đường. Trong bụng thì chàng có hột cơm, hai chân lại rung rời khôn cất bước, chính năm dây chia đôi mà thôi! — Thưa ông! nấy cơm gói, nọ nước bầu, xia ông dùng dở dạ, rồi theo tôi dần lộ ra ngoài! —

Mục-dòng! Một miếng khi dối bằng một gói khi no! Khu khen người tuổi trẻ mà háo nhơn, sa trọng ấy ta quyết đến bối có thuở. Vây người khỉ theo ta về nơi thành thị, ta sẵn lòng nuôi dưỡng như con. — Thưa ông! tôi còn cha mẹ, tuy cơ hàng mà tôi thiết tình thương.

Vì như ông là bực cao sang, tôi cũng khôn nở theo ông hưởng an vinh hiển mà lia cha bô mẹ xa cách thủ nhẫn. —

Người sao khờ vậy? Ở chi đây làm lu què bèn, hãy về với ta: Cứa tía lầu son, khấn hàng áo lụa, xué xoang theo cách phiến ba, quá dồi vén vang xinh đẹp.

Nào thiếu chi miếng ngọt mùi lợ, vườn rậm hoa tươi, ca thanh múa lợc. Lại sán-xó học đường rộng lớn, tri tri cách vật cao xa, người học tập nên người bác lâm, lập thân danh cho vinh diệu tờ tòng, vậy mới rạng tiếng nam nbi dưới thế! — Thưa ông! cảm tình không chiếu cõi, xin lỗi, tré tõ phản: « Tôi ở đây; có khe dừa chim hát, đèn trăng quạt gió quý mầu; hít khí thanh trong phổi chẳng bợn nhơ, nằm lưng nhẹ trên mình không lấm bụi. Kia non xanh châ gói dù mùi, nọ nước bích rượu trà đờ bùa. Nương lêu cõi, lòng an như bàn thạch, mặc áo lơi, cát ẩm quá lụa hàng. Mặc đầu thong thả giữa trán gian, chì thích chí muôn vàng khó chuộc! Còn như ông nói chuyện học hành thi cử và lập thân cho vinh hiển tông môn, ấy là phải, ấy là hiếu. Nhưng mà ai ai cũng phải tùy theo cảnh này. Chỉ như dân lành nơi cùng cốc thăm sơn đồng đến kinh thành mà vụ chữ công danh, thì nào người gieo lúa, trồng đậu, ró cá? chừng thiên hạ e khốn đốn lâm ông! Tôi xét lại, đâu cầm viết, đâu cầm cây....nghê chỉ có ích cho đời thì dâng mến đáng phong. Vinh hiển chàng là bởi tại người, nào vốn phái tại nghệ làm cho người vinh hiển. Thưa ông! đây săn có trường lồng: tôi đến học cho biết thờ cha kính mẹ, học được nbur tánh tốt của người, cho chất từ hòa; học cho biết thương yêu đồng loại.... ấy là đều học có ích cho tôi hơn hết. Vì như tôi trọng đạo làm con, thì cũng vinh hiển cho mẹ cha, thi cũng thê như làm quan vậy đó. Này ông! vui chi bằng: vầy một mâm dưới bóng mít cây, nào cha mẹ, nào anh em; con sوت cho cha, em nhượng cho anh.... chuyện chuyện, cười cười; ông trông thấy khi cũng muốn vậy, mà tôi e không được vậy»

— Thôi người quyết dạ chẳng đi, thì ta

cho người bạc này mà đến ơn nõ. — Thưa ôz! tôi thiệt nghèo đó chút. Nhưng mà tôi chẳng dám thò bạc nõi. Việc tôi làm chẳng qua là tuân theo bỗn phận, nào phãi ơn chi. Hè gặp người khốn đốn thì giúp người, me tôi dâ dẵn; chờ trong mõng sự ơn đến nghĩa trả. Như ông gắng lòng đáp phái, cho tôi cái báu dựng nước cũng đủ rồi. Tôi thấy nơi báu có tương cảnh «hat bay đồng rồng» nên đẹp mắt vừa lòng.

Lê-trung-Thu

Ai có canh hỏi thăm đều gi, xin  
gởi thơ cho Ông Võ-van-Thom, thi  
lập tức có thơ trả lời

## La tử phù

(Tiếp-theo)

Một mình đã luận lại bản,  
Đề coi tạo-hoa hiệp tang lè nào!  
Nhà tiên một tiếng thăm giao,  
Mười lăm năm, chẳng láng xao chử tình;  
Bên thi rưới quết gia-dinh,  
Phòng xuân nối luôc, ngạc hịnh thèm hoa  
Bên dòng-rủi vân-xa,  
Đưa con ughi thất, nghỉ già kip tai.  
Mặt huè mày liều pí ương-phí;  
Trai phen Tống-ngọc, gái bi Tiễn-nga.  
Vùng hồng dâ xê non-hoa,  
Nhô-to chẳng mời phản qua với nàng;  
«Chau-trán duyên trê dâ an,  
Dội ta quay-níp môt đoàn tiễn-quê»  
«Nang ránz» Thiếp chán, mún vč,  
«Chang di hai trê dê-hué theo đc.  
Nz trời thâa bắt, kẽ sầu tay,  
Cha con tên ngứa một khì băng ngắn.  
Tron ngày tron, thấy hương-quâ,  
Nhìn phong cảnh cũ, khát lảng xóm xưa.  
Thú-thân tuối bầy mươi thá,  
Muối lam-nam, mơi bầy zô, gấp dày  
Tường lâ dâ khách bô thay!  
Nao bay Tao-hoa vẫn xây cỏ ngàn.  
Nỗi mảng biết lấy chí cầu,  
Ngày trời nỗi, chuyện xa, gần xiết ba;  
Nửa nam xa cách nguồn đào,  
Như giòi gan-sắc, như bão long s.v.

Bão giờ gấp cuoc vuon tron,  
Vợ-hồng biêt mất, mẹ con vui vây;  
Đường xưa gai, ổ mọc dày,  
May che cũa động có dây sào mai.  
Thâm tình biêt nõ cung a,  
Chứa chung luy agor vẫn dài long to.

## Võ-văn học-hiệu

Trường học của Ông Võ-van-Thom lập, gọi là " Võ-Van học-hiệu" đã khai từ hôm 4 November 1918. Nay được 26 trò nam và nữ vào trường. Bà đám langsa và thầy giáo annam cán mản con nít học mau tàn phát vô cùng.  
Gia tiên học và ăn, ngủ như vầy:  
Học ngoài (không ăn ngủ) .... 4\$  
Học và ăn buổi trưa, ..... 7  
Học và ăn ba buổi, ngủ  
tại trường ..... 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiền trường cho con cháu học, thi Ông Độc học trường Võ-van cùng thâu, cứ mỗi phiếu 100 francs thì kể là: ..... 16\$.

Bứa 25 tháng chạp bâi trường qua móng 10 tháng giêng Annam thi khởi học. Kể từ móng 6, thi học trò mới được nhập lán lán.

Bà con có bác ai có dịp đi Cần-thơ ghé coi cách sáp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Cha con trông mặt ngắn ngơ,  
Vách da cây, vịnh để thơ một bài;

## THO RÀNG:

Mười lăm năm trước cửa nhà đây,  
Phong cảnh buồn trông đã khác rày!  
Mù mịt ngút mây ùng cửa động,  
Chập chờng lá gió lấp hiên tây.  
Hồi thăm bạn cũ dào nhẫu mệt,  
Nhé tiếng người quen liêu nhiều mày.  
Nước mắt tương tư lau chẳng ráo,  
Hay vậy, ngày trước chẳng chia tay.

Ac vàng đã xế non tay,  
Mưa sương lát đất gió dày tư bể.

Dùng dằng dở ở dở về,  
K bèn người lòng tục, khó lia non tiên;

Mười lăm năm cũng là duyên,  
Nghĩ ơn tái tạo chưa đến tắt công.

Làm người có thi, có chung,  
Trời xanh có mắt, trùng phùng có khij.

N. H. Hạnh (lục)

## Liệt-nữ

Chim kết cánh, cây liên hành  
Sống sao thát vây trọn lành thi chung

Đời Xuân-thu, nước Sở vua Khương-Vương.— Ông Hàng-Bằng làm chức Xá-uhơn có người vợ là Nàng Hà-thị, nhau sắc hơn người, ca-tứ thòng-thạo; nhả ờ gần thành vua.

Vua Khương-Vương vẫn là người phong-tinh hoa-nguyệt, có thấy nàng Hà-thị một đời lần, rồi về lập một cái dài Thanh-Lăng, chỉ cố ý đòn qua hướng Bắc dặng xem chứng nàng cho giải khát-niệm!

Chẳng ngờ đã lâu mà không thấy dặng, bèn toan chước độc, bày thế đò va, bắt Hàng-Bằng cầm ngục, một ít ngày bắt ngon nàng Hà-thị đem về dài Thanh-Lăng để phòng thủ lat.

Song nàng rầy kiện trình thú-tiết, chờ chồng.—

Trong khi bị bắt, nàng có làm 1 bài thơ dặng gửi cho chồng như vầy:

-Trời-hời! mưa giấm-dé, nước sông sâu trảng-tré!

Mặt trời soi lòng thiếp, sau trước giữ trọn thế.

Khi lên xe, nàng Hà-thị có chế bài bài ca như sau đây dặng tỏ ý cùng vua rằng mình không cài tiết.— Ca ấy lấy ý con quạ mà thi dù.

## Bài thứ nhất:

Non nam có cặp qua, núi bắc giền lười thả.  
Qua cảng biết bay cao, lười thả sao được hả

## Bài thứ nhì:

Cặp qua kết đoàn bay, Phượng-Hoàng khôn vui tay.

Thiếp là người dân-dâ, chẳng chịu chúa vui vầy.

Khi Hàng-Bằng được bài thơ của vợ gửi, xem rồi bèn đậm họng mà thất.

Còn nàng Hà-thị, khi đến dài Thanh-Lăng rồi; vua Khương-vương chăm-chí sự giao hoan; Nàng biết khó bề thoát thân, bèn đổi chước thay áo, vào trong lấy áo cũ-mục mà mặc vào, rồi ra ngoài dài nhảy xuống tự-vận (chết).

Trong khi nàng dặm nhảy xuống dài các kè tâ-hữu vội-vã lại cứu, song niều lại không được, chụp được nura thân áo, mà áo thì mục, nên ô hô!

Một khôi ngọc lành vùi các lầm  
Ngàn tha danh trọng đê non sông

Gây cỏ dập dâu hồn linh liá xác.

Kè tâ-hữu chụp được 1 khú; vạc áo, trong ấy có đê ít chữ xin vua lấy lòng nhơn mà cho xác nàng hiệp tảng với chồng

Vua Khương-vương có nghe được tin nàng gửi thơ, nên Hàng-Bằng tự tạo, bèn hỏi quan đại-phu là Tô-Hạ 4 câu thơ ấy chĩ ý gì?

Tô-Hạ trả: câu : Trời-hời! mưa dám đê, là nàng than tháo rầu mà lại thêm lo.

Câu : Nước sông sâu trảng-tré; là

nắng thanh thân từ rày về sau hết qua, bết lại, 2 câu chót nói: Mặt trời soi lòng thiếp, sau trược trọn một thế, là: Nàng thế lòng có hóng mặt trời, chết thì chịu chết, cho trọn đời tung phu.

Vua nghe hàng các đều rồi, cả giận phán rằng: Nếu-muốn vậy ta cho vậy! Bàn dạy đem thây 2 người chôn ra hai chỗ cách xa nhau, chồng thi trờ đầu về Đông, vợ trờ đầu về Tây, coi còn tróc trỗng gặp mặt nhau bay hết.

Chôn xong, cách ít ngày, nơi hai mồ ấy hóa sinh ra một thứ cây, kêu là cây Tứ. (Tứ như cây đàn) Dưới thì rẽ bó liên nhau, bên này qua bên kia, trên thì nhánh giao kết nhau, tược này ôm tược khác. Lại có một cặp chim như chim oan-ương. Hè chiến chiến nó kêu dẫu ai nghe cũng rơi-luy, vì chim ấy tiếng kèn-giéo-giác, rù-rì làm cho đê động lòng người. Cho nên Thiên hạ lấy làm lạ vì cây thi giao-nhành; chim thi kếi cánh.— Điều gọi là linh-hồn của vợ chồng ông Hàng-Bằng mà hoá ra thế.....

Ấy-Tại hồi tích này cho nên mới có câu: nhơn chim kết cánh, như cây liên nhành, là chí, vợ chồng giữ trọn đời với nhau, chẳng rời chẳng trái vậy.

N. H. Hạnh (kính lục)

Thuốc trị bệnh  
thiên thời rất hay

Bí-nhơn đọc báo An-Hà số 101 thấy có một bài nói về bệnh thiên thời thô-tả lúc nầy phát lên] hại mạng người các làng

trong bồn lindh cũng là bộ. Bí-nhơn mới nghe qua thật lấy làm kỳ lạ, mùa đông trời lạnh rồi mà làm sao lại còn có những bệnh ấy. Song xét lại cho kỹ đến tháng nầy mà chưa có thông thà-sóng gió thường (đông-phong) nồng nực, như thiêu, icas là mùa hè; nếu không bệnh nầy thì cũng bệnh khác vậy.

Kính cho khán quan dặng rõ và xin nhớ lấy tờ báo này họa may cũng có một phần cứu cấp khô mọn cho đồng bào vật khinh, tioli trọng. Bí-nhơn được truyền một phương thuốc thiên thời thô-tả của thầy Lê-quang-Lê, ở chợ Hương Diêm (Bến Tre). Thầy này là cháu của quan Đốc-Phủ Hiển (Sadec). Nguyễn phuơng thuốc nầy của ngài lúc đi Huế (Kinh-dò) được đem về truyền lại mấy năm nay đã từng làm phuộc cứu dặng nhiều người bị chứng ấy, thầy nguy rồi mà dặng sống lại; thiệt phuơng thuốc nầy có giá-trị, có danh tiếng trong xứ Bến Tre lắm. Nay Bí-nhơn nói đây mà không ảo hành luôn được nguyên cái toa thuốc ấy vào; không phải Bí-nhơn có lòng giấu-diếm chi, là vì có chỗ bất tiện, một là: không có đủ bẩn chửi nhỏ, hai là người chưa từng làm thuốc ưng không chế được. Phản việc cứu cấp cho người không phải cầu thả mà cầu dặng; kể từ ngày dặng báo-dày, Bí-nhơn cũng tạm nhứt thời mà chế sẵn; như vầy nào muốn dùng thuốc ấy để phòng bị trong nhà, hoặc là làm phuộc cho lối xóm,xin gửi thơ lại cho Bí-nhơn hiệu là: Maison Tam-phuoc-Hien dit Huynh-van-Khoi rue du marche à Caintor thi Bí-nhơn lập tức

... pour contre remboursement cho và chi cách coi bệnh, cho uống thuốc, trị vẹp bẻ vân vân... Cứu sự thuốc men xin cho dù tiền rượu (Cognac) độ chừng một litre 10\$00. Bỉ-nhơn thật không có lòng ăn lời trong vụ làm thuốc một chút xiển náo cả. Nói thật Bỉ-nhơn là người không dư, chờ có dư được chia định thời cũng sảng lòng làm phước luôn; cứ mỗi người đau ốm chừng bốn năm ly nhỏ thì dặng khá rồi, mà nhiều người thì biết làm sao! trite-ngon....

Huỳnh-kim-Phong.

## Kinh cáo Đồng bang

Ông Võ-văn-Thơm vì công việc đã đoán chàng rành dạng mà xem xét tờ Courrier de l'Ouest và An-Hà nhựt-báo như khi trước; vậy kể từ 1<sup>e</sup> Décembre 1918 quyền xem xét bài vở của 2 tờ báo đó sẽ giao về nơi tôi; nên kinh cáo đổi lời xin lỗi chau-Dồng bang ai muôn gói mandat mua nhựt trình, hoặc muôn àn hành bài vở chỉ giúp vui vào 2 tờ báo đó xin gửi ngay cho tôi, tôi sẽ sẵn lòng làm cho vừa ý chư vị luôn luôn.

Nay kinh,

TRÂN-ĐÁC-NHĨA

*Chủ sự nhà in Hậu-giang  
và Tổng lý An-Hà Nhựt-Bao.*

Cần Thơ

## "LỊCH ANNAM"

### NĂM KỲ-VI

Nhơn dịp gần mùng năm 1918, bồn-quán lo soạn lịch mới 1919 Âm-lịch và Dương-lịch đối nhau, sắp chung lại một tầm lớn, như xưa nay thiên hạ thường tiện-dụng đó. (*Calendriers franco-anamites.*)

Vậy nên bồn quán kinh cho chư quán-tử cùng các vị thương mài hay, như ai muôn dùng, hoặc nhiều, hoặc ít mà tặng cho nhau, hay là tiềng cho mồi hàng của mình khi bước qua năm mới đây; xin viết thơ cho bồn quán, hoặc muôn dinh danh, hiệu, tước; nghiệp chí trên lịch ấy, thì bồn quán cũng sẵn lòng thi hành cho vừa ý qui vị. Tùy hạng giàn mà định giá, song nhẹ hơn của người ta luôn luôn.

1 tầm là..... 0\$10

400 tầm là..... 6\$00

200 tầm là..... 10\$00

*Cần Thơ, An-hà-An-quán.*

Kinh khai.

## Xin nhớ

Ai mua thuốc nhô mát trị nhặng mày cườm, vảy cá vân vân... viết thơ để M. Đặng-văn-Chiếu(Trà-ôn)

## VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

### RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bồn-Dược Phòng kinh cho chư Quíkhách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thành hành Lai-tin; nên bồn Hiệu ấn hành át thứ Rượu thuốc cho chư Quí-vị xem, đầu mua mi uống thử cái cho biết hay dờ thê nào. Như 12 Rượu thuốc của Bồn Hiệu ngâm, kể ra sau này: Va có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lắn, hiệu là: TRUNG-HUẾ-CHI KHÁI THỦY, bài kẽ ho lâu mau, hễ uống vào nội trong 24 giờ thì thấy bớt bến;

Gía mỗi ve 0\$30, mỗi lô 42 ve 3\$00; Như chư Quí Ông muốn mua gởi thư cho Bồn Hiệu thì bồn Hiệu sẵn lòng gởi thuốc lại lập tức.

### Y TRANG CẨM PHONG THẬP TƯỚU

Rượu thuốc này, lừa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng cãi rằng: rượu thuốc này, phép tẩm chế rất tinh, dặng nó mà trừ bệnh phổi-thấp, bệnh nhứt trong gan cối và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất nên thần hiệu.

Nó trị bệnh nhức đầu phong, tay chân phù thũng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cối, các chứng thủng đòn đi đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kèn là bán thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều liệu nghiệm cả thấy, chả có những là trừ bệnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tinh thần khỏe khon bơm lúc trước trăm phần. Người có bệnh uống thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi leon luon, cả đời khỏi lo bệnh họan.

### CƯỜNG CHƯƠNG BỔ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bỉ-Truyền-Lương-Phrơng, chọn rất ròng những thuốc tốt thượng hạng, quý trọng vô cùng, lại có giàn thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sánh tinh bô huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc đậm quá độ, nhức đầu chóng mặt, thần hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử, đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, từ chi mồi mệt, đòn bù đường kính không đúng, bạch dài xích-dài đòn bù sanh đe yếu đuối da mặt nết vàng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bệnh hư bệnh tổn thấy đâu dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoắn tinh thần niêng người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn hay trừ nhứng, vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Hễ uống rượu thuốc này thì đâu bịnh chi nó trừ cùng nói.

BÀ BỘ-VỆ SANH TƯỚU

Còn người ở đời, phải cho biết cách về sanh thì trong mình khỏi mang tật, bệnh it sanh. Còn như mang sống của con người là bởi nhớ nơi khỉ huyết sung túc. Chớ nhớ những người tình thần hoan hỉ, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lở tai lung bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư.

Bão được phòng bằng da tâm chủ ý, tiêm Phượng kia thế nọ hết sức mới chế ra dạo một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hễ ăn hư thì bỏ ăn, dương hư thì bỏ dương, chẳng loạn trè già, dồn ống dòn bà, người nào khi hư huyết bạc, thận thủy kém hao, hễ uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sanh huyết, chẳng nhang là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc; vẩy tẩy thường thi dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sanh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thi mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HỒ-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-cốt và Mộc-qua, bồn được phòng chẳng nài cồn, khó chế luyện kỹ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hễ uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Dau trong xương, từ chi rủ liệt, di bức không vững, da vàng, chơn thủng khí hư huyết trè, nhức đầu phong, các thứ thương tieb, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thi nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống bay là thoả thi hiệu nghiệm đị thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt.

Bất kỳ dòn ống dòn bà, hể uống nó cho thường thi mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực bội gìn, khôi lo bịnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THÔNG-TRI-MAO-KÈ-TƯỚUnƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, buốt ngực tho cao, ấy là một thứ thuốc bị truyền tinh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mỏi chơn, đau trong xương, hay đực gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chung bái hoại. Các chứng ấy hễ uống vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thi có một ông Langsa đến nghiêm chất chán, hiện Trung-Huê Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quí khách ai muốn dùng thứ thi xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huê Được-Phòng thi chẳng lầm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thi xin gửi thư đê chó ở cho ký lưỡng thi bồn Được-Phòng sẽ gửi thuốc đi từ thi, xin quí khách thử qua sẽ biết.

TRUNG-HUÊ-DƯỢC-PHÒNG.  
89 Rue de Paris Cholon.

NHÀ IN NGÁNHTAI BAC-LI EUKinh tơ cùng Chư quí Vị,

Ấn quán An-Hà dựng nén tại linh thành Cần-thơ, xảo bắn đà gầu hai năm. Thậm cảm ơn dày của Lục-châu quân-tử, sảng lòng cố-cập, ngày nay mới thấy cuộc thanh hành đặc-lộ như vầy. Bồn-Quán chẳng ngót lo lường, bằng tim tôi thi chỉ cho Chư quí vị dặng vui lòng tinh cậy, cùng nhau mua báu lâu dài. Dã vậy mà chớ, còn một nỗi lo cho chư vị ở xa tinh thành các nơi, nhứt là nhằm đường vân-lai trắc-trở, mỗi khi muốn mua chác vật chi nơi bồn-quán, phải nhọc lòng, cực trí mà đợi chờ, nhiều khi ý không dặng toại mấy là vì: in, thi không tạo mặt mà dặn dò, còn mua, thi không chàng chưởng mà lựa chọn. Ấy vậy bồn quán nghĩ dặng phương này, ác là lường toàn kỹ mỷ: Là thích thoảng đây, mỗi chốn lnh thành, sẽ có một tiệm-ngánh. Còn hiện bay giờ đây, trước hết thi Bồn Quán đã dọn tại Bạc-liêu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vừa an bài: Hiệu là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac- lieu*, ở đường phía sau nhà chợ; cây có tháp LÈ-HỦ-U-NÈN, Quản lý nhà hàng ngánh Hậu-Giang Dương Hành, Quản-thủ. Xin thỉnh Chư Quí Vị nhơn khi nào rảnh vui chơn bước đến đó xem chơi. Tiệm bán đủ đồ văn phòng từ bưu, truyện, sách của học trò và lanh in các món theo kim thời: như danh thiếp, thiệp hồn, thiệp lang, càng đồ nhỏ nhitch thi súng có Ấm-công ở đó thi hành trong giây phút.

Càng có đóng sách, cũng in đồ lớn nhir bộ, sđ, thơ, truyện, khắc con dấu dù kiêu, công việc làm mao và khéo mà giá tìn vừa phải thi thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Sóc-

trăng chúng sẽ có dưng một tiệm như vầy nira.

Cái xio Liệc-vị niệm tình mà giúp bao đồng-bang cho nén việc, ơn ấy lạc-ghi ngàn thuở.

An-Hà An-quán.  
Kin-báo

BÁN THUẬN MÀI

*Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc*

1465 mâu ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa trung-nhì (Long-xuyên)

14e feuille	2.874	12e feuille
	40	
515 b.	40. a. 30	
8.630.00	Đất của	ông
8. T. H. DEJEAN	DE LA BATIE	Võ-v.-Thom
	Nay về cua	
	ông	
	1.859	00
c. s.		Tỉnh Cần-thơ
		Kinh Thott-N ôt

Ai có cần hỏi thăm đều chỉ thi gởi thư cho ông Võ-văn-Thom, Colou à Cần-thơ mà thương ngaji.

NAM-HÔNG-PHÁT  
KHÁCH-SANG

ở SƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106  
Ngan Gare xe lửa Saigon-Gòvap chợ-Mới  
Saigon

\* Bán rượu tay, và cho mướn phòng ngủ, sạch sẽ và rộng rãi mát mẻ lâm, qui ống, qui khách có di Saigon xin dời gót lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lâm.

HUỲNH-HUẾ-KÝ.

# PHARMACIE SI-IANG-I-IAI

Chù-Nhon: TRIỀU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.—CHOLON

Bản hiệu trông rắng, lịch rắng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thức Langsa, CÔ BÁNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LUÔNG-Y LANGSA BANG THƯỜNG, và có bản nhiều thứ thuốc rất thần hiệu. Chữ qui-vi có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gửi về thần chủ phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, BƯỚNG PELLERIN CÓ BÁN GIÙM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trước Dược Hoàn  
(3) (THUỐC ĐAU LẬU BẤT THẦN HIỆU)

Thẩm tướng những bệnh sang độc lây nhau là do nơi việc phòng sự quá độ; súc không đủ mà gần gợn cuộc phong tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độ mà sinh bệnh đau lậu, dài xác, nước dài due, hoa đờ, hoặc vàng, nóng này, ấy là những chứng đau lậu chất chán. Bổn dược xét kỹ chế ra thứ thuốc này chọn công thuốc tốt, tinh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kẽ mạnh chỉ có bệnh đau lậu, dùng đến liền thấy thần hiệu, hối bỗn nêu khí, tiêu tanh giang độc. Con trai đau bệnh này trong tổ dài nhất. Dùng đến thuốc này hay lâm. Bờn bà có huyết bạch cũng trị được cũ, uống vào khỏi sanh ghê, sanh chốc, khỏi mang bệnh huệ liều, lại tuyệt nọc độc khỏi uống thuốc trừ cảng. Bệnh nhẹ dùng chừng một hai lần thấy mạnh. Còn bệnh nặng thì bốn năm lần liên đe, không đau đe đau lại nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lậu, nếu rõ rõ vương nhảm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mảnh tức thì. Thiết là một phương thuốc sang độc bực nhứt trên đời. Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$40.— 12 ve giá 1\$400

HÓA ĐÀM NINH PHẾ CHÌ KHÁI TÂN  
(thuốc so và nò phế tái hàn)

Và bệnh ho là bệnh hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kể xiết. Nếu thuốc không hay thì khó trị. Tiệm tôi có thể phương thuốc này để trị bệnh siễn, bệnh ho chẳng luận lâu mau, hoặc phong hao tà khí sanh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mất, không hóng, dồn bà có thai, người lớn con nít chỉ đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị bệnh ho hạng nhứt trên đời.

Mỗi một gói giá 10\$10

Bán tại: Quản-Tín-Ký đại dược phòng  
60, Rue de Canton.—Chợ-lớn

BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DÀN HUƠN  
(4) (THUỐC BỎ NHA PHIẾN RẤT HAY)

Có nhiều qui-vi ghiền nha phiến, có tri muốn kiểm thuốc thiệt hay mà uống dàn bô phứt đi cho rồi. Bởi vậy bón hiệu chẳng dám tiếp công mà già tâm chế phương thuốc «Bí Chè Giải Độc Dàn Huơn» này, tách chất hòa huơn, không nóng không lạnh, bỏ bối khí huyệt, mạnh khoẻ tinh thần, ăn được ngủ được, thiệt là thần hiệu như thần. Uống thuốc này thì hết ghiền lién mà lại ăn ngon, ngủ yên giấc, không di tinh, không hạ lối, tối buối không nhớ chừng, không đau mình đau mày chí hết. Thuốc này đã thí nghiệm nhiều người tại làng Bò-Binh (Bach-ieu) cửa được nhiều người ghiền rồi. Thiết là một phương thuốc bỏ nha phiến này hay hơn các nơi khác mà giá lại rẻ hơn.

CÁCH DÙNG: Như mỗi lần hút một chí thì mỗi cử uống bốn huơn, uống như vay dằng ba ngày rồi sau giảm lần lần xuống. Trong 10 ngày thì bỏ dứt bệnh đau lậu, nếu rõ rõ vương nhảm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mảnh tức thì. Thiết là một

phương thuốc sang độc bực nhứt trên đời.

Tuổi già :

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60

## MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHỒN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTEL, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng bay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cảm hạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bát đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân..

Một bia chạm bát đá cảm thạch.

Có thợ *hoa chồn dung nhám hình* người mà vẽ bằng dầu sơn vò hổ, nước ihuoc mực Tàu, viết chữ than, họa biển liền và tranh, họa sơn thủy.

*Articles au Tonkin et Chaussures en tons*

*épres.* TRƯỜNG-NGỌC-GIÚ cản khái

Rượu, Rhum  
(Rượu Rum)

MIỆU

## “STELLA”

Hàng “UNION FONCIÈRE FRANCO-ANNAMITE” mới lập tại Cảnh-thơ, dùng tinh ròng nước mia trồng trong hạt mà đặt ra rượu này.

Nước trong chẳng kém các thứ khum thiền hạ dùng xưa nay, còn bê ngon, ngọt, nên thuốc thi bằng thật chẳng thứ nào bằng. Mùi thơm càng diệu-dáng vì là nhờ hơi mia; khi vị của rượu ấy nói chẳng cùng, có nếm rồi mới rõ.

Xin quý khách hãy mua mà dùng, thử dặng mừng cho hồn-quốc ngày nay dặng 1 mét nhà ky-nghè, khéo lấy đồ thô-sáng mà làm nền việc.

Nhà hàng II. G. D. II. Les Galeries de l'Ouest Cantho, và nhà G. Q. ngách tại Sô-trang, và Bác-liêu đều có trại. Giá thiệt rẻ lắm.

ve 1 litre ..... 1\$50

1 gốc ba litre .... 0.50

Chư quý vị muốn mua xin gởi mua nơi các tiệm kẽ tên trên đó hay là gởi cho Monsieur Albert Vivies Trạng-sư tại Cảnh-thơ.

## PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre Civil

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

## Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành dat điện thô,

Phân giải hạng,

Tương phản thô sảng,

Công chuyện làm kỷ

cang và lin giả nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương ngài

## Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu đè trên cao, có ống chạy xuống rải ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Đèn này sáng lắm, có đủ đồ phụ tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khi về nhà, nên đèn dầu xanh (*essence*) dù dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bé-quán An-Hà-Nhựt-Bao mà thương tình

## LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bán hộp đè đựng đồ cho học trò dùng kẽa là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chí đèn, thứ tốt

1 cây viết chí dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có gôm ngồi viết

Giá với bộ là ..... 0\$40

Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ lắm, xin viết thư thương ngài.

## Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI DẠY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH CỦA QUÂN TỐ LÀ QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ; bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn hứu bộ tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ dien lâm:

Bán mỗi cuốn là..... 0.50

Tiêu gởi..... 0.10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho hué bông 20%; mua 100 cuốn thì hué hông 25%.

## Thuốc điếu hiệu Globe (TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Có gói 20 điếu

Hút đã ngon, dễ dành lâu được không mốc, không mục.

Tại Hàng DENIS FRÈRES

Cantho.—Imp. de l'Ouest.

## Thuốc điếu hiệu Canon

(SUNG ĐẠI ĐẤT)



### BAO XANH

Hút đã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua bút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

## Phò cáo Đồng ban

Kế từ buổi An-Hà An-quán,  
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn tây,  
Lục-chau quàn-tử, on dây  
Mão-cầu mua giùp, ngày nay thuận-hành.  
Thuận-nhân dâng cữu hàng rộng mê  
Máy sấm thêm, thấy thợ tin ròng,  
Làng in chỉ thấy đẹp xong,  
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng.  
(thiệp-lan).

Toa, sô, bô, làm càng kỵ lương,  
Chắc lại bêu chảng hương của người  
Nói chỉ sách đồng thi thoả!  
Lưng da, lưng bô, dê dời ít hụt.  
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,  
Tự diễn cùng Sở kỵ Đại nam.  
Tuần tra Pháp lỵ, duy khâm,  
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.  
Thước, viết nghiên sáng dày dù hụt.  
Thiếu chí dầu giấy láng, mịn ngọt;  
Thuốc trao, vào Phải nhưng lời,  
Sang chori 4 chuyến, anh mời các ôn;  
Tuy vật liệu, nay không để dù.  
Bốn quán nào dám phu ý ai,  
Khó nhọc thử mấy chẳng nói,  
Nhưng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơn.

An-Hà An Quán Bd Saintenoy Cần-thơ  
Hàng Denis Frères, auau Giau Kolerat

TRẦN-DẮC-NGUYỄN