

NĂM THỨ BA SỐ 101

JEUDI 16 JANVIER 1919

LE COURRER DE L'OUEST  
(EDITION EN QUOC-NGU')

AN HÀ NHU'T BÁO

報 日 河 安

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Direction—Rédaction—Administration—Boulevard Delanoue, Cantho

TỔNG LÝ: TRẦN-DẶC-NGHĨA

Chủ Bút: PHẠM-KỲ-XƯƠNG

GIÁ BÁN NHU'T TRÌNH

TRONG CỘI ĐÔNG-DƯƠNG

BỎN CHỦ LANGSA

BỎN CHỦ QUỐC NGŨ

TRỌN NĂM..... 3\$00  
SÁU THÁNG..... 2, 00

TRỌN NĂM..... 5 \$ 00

BỎN QUỐC-NGŨ VÀ LANGSA

SÁU THÁNG..... 3, 00

TRỌN NĂM..... 7\$00

BÁN LẺ MỒI SỐ..... 0, 15

SÁU THÁNG..... 4, 50

Vì nào muốn rao báo về việc mua bán hay là mua nhứt trình xin viết thư  
cho M. Trần-dặc-Nghĩa mà thương nghị.

Mua nhứt trình thi kè từ đầu tháng hay là giữa tháng và xin phải trả tiền trước.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

# Cac nha Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà công cho đồng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bao chế y sanh, tại dâng Catinat số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán công những thuốc nhứt hàng, không bể làm gian dối bao giờ. Lại giá bảo thì công với, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mặt hòn người Tây đầu.

NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

## Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mìn sauh ra có da thịt và mạnh giỏi.

### SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯƠNG HẠNG  
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE**  
**DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa được các chấn thương ho, lao tần.

## PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE  
Có bán các thứ thuốc đá kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác  
cùng hiệu nghiệm vậy.

### HÀNG HẬU-GIANG

vốn dặng **60.000**

Hàng này của Langsa và Annam  
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có tên là  
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm  
một điều là tại Saigon có món chi,  
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.  
Công gởi hàng cho các xứ xa ; ai  
mua mói chỉ xin viết thư ngay cho  
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xemillanz chơi thì rõ  
Có trữ bán :

### Rượu rom hiệu Stella

Làm ròng hàng nước mía.  
Có bán lẻ, bán sỉ và cho lanh về bài  
lại khi trả tiền trước.

### LOI RAO

Kinh cùng lục-châu dặng rõ, tại nhà  
tại Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ  
quốc-âm dễ giúp cho Hƣong-chức có  
quyền thi hành như trƣong-tòa.

Sách này có 156 trƣơng và có đủ kiệu  
ý thi, lời truyền cao, của ông DƯƠNG-  
VÂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00  
Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà 1a Hậu-Giang,  
Cần-thơ, mà mua.

Kinh cáo.

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỐI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## M U C

- 1.— Kinh cáo Đồng bang
- 2.— Mừng Quan Phó bồ mới
- 3.— Gạo cúng còn phát giá
- 4.— Một cái ơn mới của quan Toàn  
Quyền
- 5.— Báo tin
- 6.— Cuộc tuyên hành quan Phó  
bồ Séré
- 7.— Hỉ tin

- 8.— Ký giữ chư khán quan
- 9.— Lỵ dầu
- 10.— Gái nhà chồng
- 11.— Bà kế mẫu
- 12.— Nhục quyền hồ khầu
- 13.— Thi tập
- 14.— Nam-kỳ Thời sự.  
Giá-bạc, Giá-lúa
- 15.— Tài sanh dí truyện

## Kinh cáo Đồng bang

Ông Võ-văn-Thơm vì công việc  
đa doan chẳng rành dặng mà xem  
xét tờ Courrier de l'Ouest và An-  
Hà nhựt-báo như khi trước; vậy  
kể từ 1<sup>er</sup> Décembre 1918 quyên  
xem xét bài vở của 2 tờ báo đó sẽ  
giao về nơi tôi; nên kinh cáo dời  
lời xin lục châu Đồng bang ai  
muôn gởi mandat muanhựt trình,  
hoặc muôn ăn hành bài vở chí  
giúp vui vào 2 tờ báo đó xin gởi  
ngay cho tôi, tôi sẽ sẵn lòng làm  
cho vừa ý chư vị luôu luôu.

Nay kinh,

### TRÂN-DẮC-NGHĨA

Chủ sự nhà in Hậu-giang  
và Tổng-ly An-Hà Nhựt-Báo.

Cần-thơ

## Mừng Quan Phó Bồ mới

Ông Giudicelli Tham Biện Đầu  
phòng Tòa nhứt Nam-kỳ Soái phủ  
nay làoh quyên Phó Bồ tại tinh  
Cáu-thơ thè cho ông Séré đổi di  
Bêntre.

Bonne quan An-hà-Nhựt-báo kính  
chào mừng Quan phó Bồ Giudi-  
celli và chúc cho ngài đên xứng  
Cáu-thơ này quí thè được bình  
an, rải áu dược cho nhơn dân  
nhuân gội.

## Gạo cúng còn phát giá!

Đọc An-Hà-nhựt-báo № 97 thấy bài  
“Gạo phát giá” của M. Nguyễn-vă-  
Dinh nói thật là hữu lý, vậy tôi xin  
tếp theo il lêng kinh gởi đến Báo quáo  
A. H. xin ông chủ bắt cao án hành  
cho lục châu khán quan tướng thire, tôi  
thêm cảm tám lâm.

Trót gần 2 tháng rồi, thiên hạ ai ai cũng thao vang về lúa gạo mèo, ở các chỗ thị trường gạo mèo cho là phải, vì đồng đào và ít người xay dà lấy mà ăn, cứ để mua gạo chợ, còn ở miệt vườn xay dà đưa; dầu có lúa thì cũng khỏi tốn công chuyền chở xa đường, làm lại nhiều bê rất tiện hơn ở chợ búa, cứ sao gạo mèo mà lại lên giá hoài?

Lúa sờm ở Bu-xuyên, Bảy-xau chở về chẳng dưng nhiều và bán mèo lám, 1 già thường 40 litres bán 1\$30, 1\$40, còn lúa cũ kiêm không ra mà mua, đến mấy ông Điền chủ nài nỉ gày lười có khi dặng khi không, dầu có dặng chừng một vài giờ mà thôi mà cũng là mèo vậy.

Lúa cũ bán 1\$50, 1\$60 một già, dân sự nghèo nàn tiền bạc có đâu cho dù mà mua, chạy tảo chạy lán, dặng 1\$ để nài nỉ chỗ này chở kia dặng ta chừng nửa giờ lúa, về xay dà còn lại có bao nhiêu! Nhiều nhà đồng miệng ăn chạy bừa trước hụt bứt sau, có bừa phải chịu đói hoặ; là ăn cháo, ăn chuối hay à vật thực chi khác mà chịu. Lại thêm một nỗi nỗi, lúc nào lúa gạo bứt, nó lại hay đói bụng, hè có cơm ăn lại nhiều, ăn cơm dặng lâm, ăn một lác đã thấy đói lại rồi!

Nhiều nhà nghèo rên siết chẳng có cơm dù mà ăn, trong bươn bà đều nứa lúa họa may. Phản roòng năm nay thất mùa, tháng trước nỗi ngập tràn tre làm cho lúa chết, lúc này thiên hạ lo cấy lúa giàu, là mấy chỗ có sirc, còn mấy nhà nghèo tiếc ở đâu mà lo cấy lại cho dặng, kiêm cơm ăn không ra! Nên phải bỏ phế; còn đất gò có chỗ khô nè đất lúa háp hết, dân sự phản nhiều ta nhà thiết xí, than đói than nghèo. Tiệm cắp như vỗ tay, hờ mòn gì mất mòn nấy, đòi quá, ăn trộm hể khi nào vò dược trong nhà nhất là tim lu gạo mà xúi trước vì gạo rất cần hơn mấy món khác. Cũng như A. H. ẩn

banh bì thời sự ăn trộm giựt nồi cơm của chèc X. ở Bạc Liêu, ấy cũng vì đói!

Và lại lúc này gần Tết, theo lệ thường Annam minh lo lảng 3 ngày này lâm, năm nào thời thời thì lo cho phái, chí ư năm nay... bờ chư nhà nghè, mìn h dì gạo không dũ nấu, áo mặt không lành, nhà nghè, ruộng thất, vậy thì bảy dẹp sự ăn tết lại đó, nhờ qua năm tới, chở dưng nói tục lệ ông bà bỏ qua không dặng, rằng cùng người ta, vay tiền mướn bạc, sắm áo, sắm quần, dỗ dỗ, den den, dùng dùng, b López ba bừa, hết tết rồi cũng buồn, nghĩ chẳng ích.... Mấy bừa đó nhất là chèc thừa dịp Annam minh ham ăn tết, dầu nghèo giàu cũng ráng noi theo lệ cũ, mà thù lợi!

Theo ý kiến của M. Tùng-Lâm trong L.T.T. V. № 588, chở chí Annam minh đồng hè với nhau, nhất là mấy ông Quân-lực Hội đồng xin cùng Chánh phủ ban lời nghị cho dân Nam-kỳ ta đổi ngày tết lại ngày mồng 2 tháng 5 Annam là ngày Kỷ-niệm của Đức-Cao-Hoàng trung-hưng phục quố; theo chí dụ chả đương kiêm Hoàn-Đế Đức-Khai-Định ban hành cho dân Trung-kỳ và Bắc-kỳ năm rồi đây, tướng lại nhằm lè hơp là cứ bo bo theo tục cũ mà ăn lè tết là lẽ của người Tàu bày đặt cho An nam minh thàm nhẽm đến giờ.

Tổng-phuộc-Tướng.

## Một cái ơn mới của quan Toàn-quyên

(Un beau geste)

Ngày 10 Octobre 1918, quan Toàn-quyên Đông-dương đã ký nghị định sau này:

Điều thứ nhứt.—Các điều 164 và 165 nghị định 16 mars 1910 về dân luật tổ-

lượng pháp của người bôn xứ xử tại tòa án Tây ở cõi Đông-dương thì đổi lại như sau :

Điều 164.—Phảm các tài sản của một người nõ, đồng sản bay là bất-dong sản các tài sản bưu binh bay là vô hình đều là vật bao lanh của chủ nợ mình.

Song các chủ nợ không bao giờ được lợi biên nhường tài sản kể sau này:

1. Những quần áo của người nợ mặc trên mình.

2. Những đồ khí dung các thứ thuyền cầu để làm công việc của mình;

3. Những đồ thực phẩm của người nợ và của gia quyến trong một tháng.

4. Giường nằm và người nợ và của gia quyến;

5. Các tài sản bay là các đồ dùng vào việc cũng tề cùng nhường tài sản để dưỡng lão, số nhiều nhất thì bằng một phần chia cho con.

Điều 165.—Các lương bông của những người bôn xứ làm các sở Nhà nước hay là các tư gia mà đồng niêu quá 2000 francs hay là 800 đồng thì được trừ như sau nầy: 1000 francs đầu bay là 400 đồng thì 5 phần được trừ một; 500 francs sau đây là 2000 đồng thì 4 phần được trừ một, và từ 6000 francs bay là 2400 đồng trừ lèu thì ba phần được trừ một, cho đến khi nào hết nợ mòn thời; phần nào trừ được thì mới có thể nhường bán được.

Các lương bông của những người bôn xứ làm việc các sở Nhà nước hay là các tư gia mà đồng niêu không qua 2000 francs hay là 600 đồng thì mười phần chỉ được trừ đến một phần; và chỉ được nhường báu một phần nữa cũng bằng một phần mười. Số tiền trừ đi phải tính và số tiền lương nguyên ở trong số, chở không phải là bớt số tiền hưu trí hay là tiền nghỉ.

Tiền công của những người di ở và của thư thuyền thì mươi phần chỉ được trừ đi một mồi thời, đến béo cũng can đến dầu công vậy.

Phảm các tiền phụ cấp nào không phải là số tiền trả lại cho người xuất tiền ra trước thì được trừ cả. Số tiền bông bạc đồng thì cứ tính theo giá là 2 fr. 50 một đồng.

Các số tiền phụ thêm ấy cộng với tiền lương làm mồi, rồi cứ lấy số cộng ấy mà trừ đi theo như thể lệ ở trong nghị định ấy.

Số tiền nhường và tiền tịch biên để trả tiền nợ ăn, loại bón sứ đã định thi không theo như các khoản trên ấy.

Điều thứ nhứt.—Quan Tư-pháp-viện Chương-lý Đông-dương chiếu nghị định thi hành.

Ký tên: ALBERT SARRAUT.  
T.B.T.V.

## Báo tin

### QUAN TOÀN QUYỀN TRỞ LẠI SAIGON

Quí thê của Quan Toàn-Quyền Albert-Sarraut nay đã bình phu, thương tích đã tiêu lịc như xưa, duy còn đau chút đỉnh cái gân chỗ đạn trong mèo thời. Ngày 10 Janvier 1919, ngày xuống tàu trở lại Nam-kỳ dưng nhóm Thương-nghiệp-viện tại 1 lầu nhà tại Saigon, vì kỳ trước ngày nát nampus nhà thương đường vĩ tích ngoài bị bão, nên không có mặt trong lúc các quan cõi đồng hội nghị.

### Vụ Quan Biện Lý Gintzburger

Vụ Ông Gintzburger là cựu Biện-Lý tại Cán-thợ bị Tòa Đại-Binh Saigon hồi xử ngày 10 juin 1918, phạt ông 1.400 đồng bạc và bị Vĩnh-bất tự doaz. Ông Gintzburger chẳng chịu, xin chưởng án về Tây, nay có tin ở Pháp-quốc bắn qua cho bay rằng Tòa Tam-Pháp đã hủy án Tòa Đại-Binh Saigon rồi.

Thể thi vụ này sẽ định ngày xử lại.

### Cuộc tuyển hành Quan Phó Bò Séré

Chiều bữa 30 Decembre 1918, Hội Khuyển Học Cán-thợ té lỵ tại nhà Công sứ Chân-thanh làng Tân-an đang tuyển hành Quan Phó Bò Séré, vì lệnh Quan

nguyễn-Soài Nam-kỳ, bỏ ngoài dì tung sự tình Bến-trẹ.

Lúc 9 giờ Quan Chánh chū linh Tholance và Quan Phó Séré đến nơi, Hội chào mừng xong xã, thì ông Võ-văn-Thơm là chủ Hội, đứng dậy mở lời xưng là Quan Chánh Bổ Tholance có lòng tốt đến dự cuộc của Hội tuyển hành Quan Phó Séré. Sản dịp ông chủ Hội lại thay mặt cho nhơn dân trong Bồn-tinh hô lòng trung nghĩa cùng Nhà-vua, cho hay rằng 2, 3 năm rồi mùa màng chẳng đặng thanh vươn, nhưng trà nhambi cưa quốc gia hữu sự, cùi cang rắng mà chia lo, nên kỵ quốc-trái nay đặng tháng số lâm.

Ông chủ Hội lại tiếp kè công nghiệp Quan Phó Séré từ khi ngoài đến Cần-thơ tới nay chưa đầy 2 năm, ngài phụ giúp trong Hội nhiều việc đáng ghi-tat: như là bày cuộc hát theo cách thè Langsa, lập trường Thể-thao (tập luyện gần cốt) bày nhiều lè rất vui đặng lấy tiền cứu giúp trong cuộc chiến tranh, lại kỵ quốc-trái nay Quan Phó Séré cùng hiệp cùng Hội mà to lăng cho thành tựu.

Nay ngoài thuyêt bô xá khát Hội lấy làm tiết ngài hết sức, mến công lao của ngài vò cùa; vậy thi Hội xi-chúc cho ngài thượng lè bình an, để xú khát ngoài đặng vũng-vàng quý thè.

Ông Võ-văn-Thơm nói vừa giurt, thi quan Chánh Bổ Tholance tiếp trả lời cảm ơn ông Chủ Hội Khuyên Học và các vị trong hội tân-tam-sốt sán bày về cách thức đặng giúp cuộc quốc-trái kỵ rồi dược thành tựu. Nài cũng tố lời khen ngợi hết thay thắn dân trong Bồn-tinh có dạ trung thành cùng Nhà-vua, đã biết 2 năm rồi đây mùa màng thất bát mà cung rắng tròn thi tròn chung, giúp nhà nước trong cuộc quốc-trái khai hoan đặng một số tiền quà triệ.

Khi quan chủ-tinh tố xiết lời ai nấy đồng vỗ tay reo mừng rồi cùng nhau can chén champa-ne câu chúc cho ngài vinh-trấn linh Cần-thơ dặng bô dưới; thi ăn cỗ nhơn dân nhuần cội.

Hội cúng chúc cho Quan Phó Séré thuyền bô Bến-trẹ đặng bình yên quí thè lèc vi cao thang.

Đoàn quan Chánh Bổ và quan Phó Séré từ giài hội-dinh, Hội theo đưa dón ra khói cửa.

## Hì tin

(Heureuses nouvelles)

Mới nghe tin rằng ông Huỳnh-văn-Tinh nguyên là thơ ký thiệt thò nhứt hàng tại Tòa Bổ Cần-thơ đã thi đậu chuc-tri Huyện ngày 11 Décembre 1918; nay có lệnh Quan Nguyễn Soái Nam-kỳ cấp bằng cho làm chuc Trí-Huyện nhứt hàng kể từ ngày 1 Janvier 1919 cũng bô giúp việc ở Tòa Bổ Cần-thơ như khi trước.

Thầy Lê-tho-Tường nguyên là thơ ký thí sai nhứt hàng giúp việc tại Tòa Bổ Cần-thơ nay đặng tháng lên thơ ký thí sai nhứt hàng kể từ 1 Janvier 1919.

Bồn-quán kính mừng cho nhị vị đặng trước, lộc cao thang, nhứt trưởng hạnh phước.

A. H. N. B.

## Ký giữ chur khán quan

Bồn-quán rât mong ơn chur khán quan hậu-tinh vừa giúp cho Bồn-quán đặng vững bước đàng dài; nhưng mà Bồn-quán chàng biêt lày chí mà tò-tâm nhiệt thành cùng chur khán quan cho vừa lòng Bồn-quán.

Sản dịp năm mới hau sang, Bồn-quán có in lịch ngày Annam và ngày Langsa dời nhau, định theo kỵ báo này mỗi tờ một miêng kính dưng đèn cho chur vị khán quan xin vui lòng nhậm lày để làm đầu-tich cùng Bồn-quán.

A.H.N.B.

## Lựa dâu

Muốn tìm nơi dắt tốt, thám màu cỏ màu cây, muốn lựa đặng dâu hiên, coi nết chà nết me; đã vừa chàng rẽ, cho xứng nòng dâu, duyên thám duyên vịnh chur hảo cầu, nghĩa dài nghĩa, ngâm cầu giài lão. Xưa người Tàu có con chưng

dòi ba tuối, đã định việc hôn nhơn, ấy cũng muôn lựa già phong người biêu dứa dòi.

Sách lè day dừng cưới n, trùi một họ; dừng lấy giòng có bình dứ; dừng dừng giòng mặc tội hình.

Muốn nêu lời nguyện Tứ-Bình,

Mẹ cha sớm lựa duyên lành cho con.

Nan dì nữ vi thất, nữ dì nam vi kia, lời tục gọi ở nhà, tên chữ là nội-tử. Cho nên chur tức một bén chữ nữ, phận làm dâu mấy thứ nhạc nhành, việc nữ công nữ hạnh cho rành, bê phu đực phu dung cho có; kia như kè kinh xoa quẩn bô, kia như nười xuất cắp đê ung, đã theo chong cho vẹn chữ túng, thờ cha mẹ cho toàn chữ hiếu; việc nhà cửa vê tay lo liệu, bê ở ẩn lấy nết ôn hòa. Ấy mới gọi tê kia, ấy mới là chủ quí.

Lời tục có nói rằng: đặng wột con dâu hiếu, hơ chát tiên vô tú.

Nay dòm thấy nhiêu người không suy nghĩ, trông chờ dẽ thi ham, dùng lè vật dưa sang, dát vê nhà lân một. Ban đầu coi tốt lợp, sau lại dò bung thùa, thấy mồi mòn mồi mua, nchê trâm bê trâm vụng, nôic cơm đê mèo xơi no bụng rõ may treo chuộc kéo dây hang, khi trong nhà có ruroe khách sang, cày dâu khéo! À, tôi biết làm bánh cục.....

Thợ chum giòi khó dùng cây mục, chong khôn lao dâu chju vợ hú, mới có chuyện cò cù; sanh ra đều sừng sê.

Nhiều chư-trai còn trẻ, thấy bóng sắc thời mè, ấy mới thiệt nhả quê, bị chúng mà con mắt, rực rõ trâm cây nia dát, nôic na phu phết son tho, lật đặt chạy vê nhà, kêu má nói con hai nó lịch sự quá...má ài...Nay!!! chư em ôi! chư lị h sự là sao đó hả? chưa phải rằng hot lựu má miêng bão dâu! Ấy thiệt là n-ười cùi ăn ngan dâu, thiệt là người tưới vườn lấy sirc dò.

Bóng không sắc bóng càng thơm ngọt; Kiểu trong trân kiển phải lu lờ.

Muốn rõ việc tóc tơ, hối lại người tuổi tác

Lương-văn-Thòng

## Gái nhà chong

Vương-gia-Hương tự thuật  
(Tiếp-theo)

Đây nói về nỗi chong thiếp làm thôn

trưởng trong làng. Nhà dã giàu có lón, thêm được quyền hành chánh đương viên, nên dâu đậm lợt cung hương chử sang với thê.—Bua ti-eo đori; chong thiếp sám một chiếc ghe hau kiem annam xen kiêu tay (văn-minh) chạm trổ son son phết vang, coi hực hờ. Tiob nò kia các cuoc trót bầy lâm trâm; mà còn công anh thợ Hué không kẽ da!! Thật! thiếp thấy sám một chiếc ghe trưng tiền nà nòng ruột. Ban đầu thiếp đã biết rằng sự tốn kém vô ích, nên có khuyên chong đừng se sua quá lè; thà đẽ bạc dư mà phụ cộn cho nhà thương, trường học, còn được tiếng thơm hơn; chí như đi ghe long, ghe phung nứa, thì thiên hạ cũng nói rằng khe ông xã, chở ông chí?—Chong thiếp lại đáp raxon: «Ở đời phải theo đời, người ta sao, mình vậy; nếu sợ tốn thi dưng có đương vi với chúng. Minh không thấy sao? Kia mấy thay cai, mấy thay phó... di, chiếc ghe nào cũng mực động! Minh tuy không dám đích với mấy thay, hờ lè dâu lại làm tướng hòn sén» Nghe chong nói có ý phai một chút, nên thiếp mới thù binh tam khẩu.

Chong thiếp tuy có quyền hành, chở hàng lấy lè công binh mà xữ sự với hương thòn. Béo tông, vào quan, cứ bám gởi những đều ích lợi cho dân-tinh, kiểm-thể bối bô trong xóm-làng, chằng hế xới bót một su một diệu. Vì vậy nên được chúng thương yêu, mèo coi thơ cung mến.

Chong mà ở được như vậy lẽ nào vợ chẳng mừng thầm. Nhưng mà thiếp mừng có một, chờ buôn vẫn đến mươi. Hết khi đi viে quan, sập mây thấy mấy chư, họ vui chào từ tể thi thời dai. Còn những người xâm ngục xâm tay, cúp đầu, đội nón vinh-vinh...mấy người ấy lại diện ngọt niêm nở hồn nứa. Khi thi kêu «câu thòn» khi lại kêu «thay xâ» hỏi thăm «mới lèo» «mạnh giòi» “lau rày ván mặt nay gặp gỡ mừng hung”

Thay vay thiếp cũng mừng! Ấy là một bài lòn thiếp có đi theo, nên tan mất. Còn các khi thi sập chèo ghe về thô-thê lại rằng: «Câu ngõi nhả hàng uống ráhky (không biết rượu gì nó nói nghe không rõ) Câu lên nhả ngù, câu dák-xe lứa (không biết cách cờ bạc gì mà kêu kỳ cục vậy!) Quá vay không nào ắt, nhưng mà bạc nhả xuất ra như



thiêm K...., mới nói rằng rằng : « Tớ dại dè sai, dời lành khó khiếu ! »

Bà a! tên dày từ thấy thấy K... đang sưa soạn di chơi, vùng hờ lờn lờn rằng : « Thiếm ôi ! thiếm ! sao mà thấy lấy dày thật cỏ kia kiê ! .... » Ôi ! thằng sau khờ quá ! thấy mấy bận lồ tay, thật cù-la-hoach ; chờ thật hảu thật họng chỉ già nói bậy ! Dừng có vây nữa da ! »

Đến khi thiêm K.... không biết có đều chì sù bức, hay là giận dữ chống, toan làm nứ cho chồn : sợ, nên lấy dày lưng thật cỏ; mà cỗ ý cho thằng dày từ thấy được tri hô cho chống biêt. Té ra thằng nó đứng tro tro, trong bụng lại nói thêm rằng : « Chà ! thiếm minh cũng biết thật cù-la-hoach chờ ! »

M. N.

## Thi tập

### PHÙNG TRI-KÝ THI

Ôm cảm trống đợi phiếm lên meo.  
Mừng gấp tri-ân thoả chí hèo,  
Xoang chén măng tinh báu cạn rót.  
Ngâm thi thích ý tiếng cười reo,  
Mút lời giấy trắng khôn biện tất.  
Nhâm tưống mắt sanh chẳng muỗi nheo  
Trên thế bởi ai là bạn cả  
Trăm năm xin chờ phụ phàn ngheo.  
Tệ hưu: Lê-chóp-Tân-kinh đê.  
Instituteur à Tân-thành.

### HUY

Trống người Tri-ký thồng dày meo,  
Gấp gáp chung voi phi nước hèo.  
Nét thở vừa xong thi vận hoa,  
Giấy loan toan nói khêu cẩn reo.  
Nứa cản, hiếp ý, chưa rằng ii  
Ngàn chén, đồng tâm, hả bấy nheo  
Keo gán Trần, Lôi xin khô nhả  
Cái niêm ràng đá chờ quèo ngheo.  
Thốn-cam-Lê dit Phúc-Bổn.  
Instituteur à Tân-thành.

### HOA NGUYỄN VĂN

Tiết xôi Nguyễn-Bá đê cheo meo,  
Thinh khí gấp nhau nước với hèo.

Rót chén rượu đào lồng khoán khoái  
Ngâm câu thơ Lý tiếng vang reo,  
Đơn tâm một tấm càng thêm rõ,  
Thanh nhãm dồi trong chẳng đợi nheo  
Gió phết mùi lang hơi náo nực  
Từ dày giao tắc lạc lò g ngheo

Trần-hòu-Xuân Y-Si  
à Định-thành.

### HUY

Mái hèm chàng Nguyễn đóng ra meo,  
Mong trước sea kia hiếp với hèo.  
Rượu Bạch tại-thù báu nấm can.  
Đòn Nha xứng-xự, tiếng nghe reo.  
Nguyệt, lương vua đã òm lò g tường  
Vân, Thọ ngày nay khôi mắt nheo,  
Mút bết tri-ân là it kè,  
Cao-sơn, Lưu-lbury có bay ngheo.

Trần-tòng-Dinh,  
à Định-thành.

### HOA NGUYỄN VĂN

Khúc hụng trống mây đứng đóng meo,  
Này nay xây gấp hiếp như hèo.  
Vui niềm thịnh, khai cười ha-hả,  
Khoái bức thi, cảm tiếng ó reo.  
Một tháp, Trần-Phiên lòng mới thoả  
Hồi trống, Nguyễn-Tịch mắt không nheo  
Nảy lời dinh-sác xin ghi tạc,  
Ngô ngữ tương phủ bầy nhớ ngheo.  
Hương-văn: Huỳnh-kim-Lâm.

à Định-thành.

### HUY

Nứ cho Xuân, Thọ đóng lên meo?  
Rày hiệp một nhà phi mặt hèo.  
Non gấp, người nhơ, non phơi phờ,  
Nước mìn, kê tri, nước leo reo  
Huệ Lang nhieu thuỷ mìn nồng nảo  
Đào, Lý ghe phen lục trâ nheo,  
Nảy bứ chàng Kỳ, Nha chẳng phu,  
Trí tuối sau nghĩa cù gán tình ngheo.  
Huỳnh-dai-Thượng à Định-thành

### HOA NGUYỄN TIỀN VĂN

Keo son gán chặt đê cheo meo,  
Hội ngộ ngày nay thỏa nước, hèo.  
Gá nghĩa đoạn cảm danh đầy nực,

N. ầm câu phat mộc tiếng vang reo.  
Hàng, huyên cặng kè đồi lồng thoa,  
Thanh, bạch rõ ràng cặp mắt nheo,  
Tâm-phúc mịt mèt xao láng nghe,  
Tử rày vàng đá lật lồng nheo.

Truong-gia-Ngô  
Instituteur à Định-thành

### HUY

Cảm, sắc leu giay đê đóng meo,  
Bày chờ nước nô hêt tình hèo,  
Thi cùng Lý-Bạch câu càng choanh,  
Bờn gấp Bà-nha tiếng trỗi reo.  
Vì bời một lònz nết gá : vó,  
Biết nhau nứa mặt đê leo nheo.  
Vườn Đào gươong sáng treo ngàn thuở,  
Hứa thất kia kia rắng phô nheo.

Truong-thien-Hanh  
Instituteur à Định-thành

### TÚ ĐỎ TƯỜNG

Mảnh gươong Khôn-Ngù đê xưa nay  
Tú đỏ lành xa chờ khá say  
Đắm sắc át là cơ nghiệp hết  
Tham bội chát phái họa thường lai  
Anh hùng suy-úp vì nha phiến  
Hào-kiệt ngứa nghiên bài bạc bài  
Tiết kịch ít hàng tua xét lấy  
Sĩ, nòng, công, cõi, rango đừng phai  
Thiệu-Bạnh à Định-thành

## “LỊCH ANNAM”

### NĂM KỲ VI

Nhơn dịp gần mùng năm 1918, bón-quán lo soạn lịch mới. 1919 Âm-lịch và Dương-lịch dời nhau, sáp chung lại một tầm lớn, như xưa nay thiên hạ thường tiện-dụng đó. (*Calendrier franco-anamites*.)

Vậy nên bốn quán kinh cho chư quán-tứ cùng các vị thương mài hay, như ai muốn dùng, hoặc nhiều, hoặc ít mà tặng cho

nhanh, hay là tiềng cho mồi hàng của mình khi bước qua năm mới đây: xin viết thơ cho bón-quán, hoặc muôn dinh danh, hiệu, trước; nghiệp chí trên lịch ấy, thì bón-quán cũng sẵn lòng thi hành cho vừa ý qui vị. Tùy hạng giáy mà định giá, song nhẹ hơn của người ta luôn luôn.

1 tám là..... 0\$40

100 tám là..... 6\$00

200 tám là..... 10\$00

Cantho, An hà Ân-Quán.

Kinh khai.

## Nam-kỳ thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 4f 45  
Đồng-Đương ..... 4 49

## Giá lúa

Từ 3\$70 cho đến 3\$75 một tạ, tùy theo thứ lúa.

## CÁN-THO

**DÂN AN-ÇUỐP HƠN 30 TÊN BI BẮT.**— Quan Huyện Phạm-chanh-Lý Chủ quản Cầu-kè (Cần-thơ) mới bắt động giải nạp cho quan trên một dân số cư-đóp hơn 30 đứa có dù súng ống khi giải. Bọn àn cư-đóp này có tên Lê-vân-Xe là tù vi vu ngay nhập vào làm chánh dân, thường thường hay cư-đóp giữ ghe thương hồ. Chúng nó bay thả lén xuống từ cù-lao Tân-dinh tới Vầm-Tân, Kế-Sách, đón thương khách mà tóm thầu tài vật.

Ký chung nó cư-đóp giữ sau rất dài là ngày 2 November 1918, có tên khach Lữ-Triều ở Ba-lien chờ 1 chiếc chài lúa đem về Chợ-là, đi để cù-lao Tân-Dinh bị bọn này xáp lại cầm súng nhảy qua ghe bắt hết thảy Ông ban, vợ con Lữ-Triều trôi nhặt dưới hầm kéo buồm day ghe chạy xuống cù-lao Kế-Sách mà bán lúa ấy

cho thiên hạ. Sau té mồi gian, có người đến báo với quan Chữ queso Cầu-kè, ngoài mới già làm tin bắt đặng chúng nó.

Báo quán An-Hà kính lời khen ngợi quan Huyện Phạm-chánh-Lý hết lòng vì nước vì dân, dẹp dặng bọn cùa đồ đao tặc mà trừ mồi hại cho dân. Thiệt công lao quan Huyện không nhỏ, trước ao xin quan trên chờ bờ qua, bang thường cái chi xứng đáng mà nồng chi kè làm tội có công cùng nhà nước.

..

**GIẢU SAO CHO KHÔI KIA!**—Võ-thị-Hòa 40 tuổi ở làng Hậu-Thành (Cần Thơ) có ông chết đã lâu, nay lại có hỏa gian cùng ai không biết mà bụng chưa kè kè. Việc dì lòi ra rồi thị Hòa chẳng chịu đến nhà Bảo Sàng Cần-thơ mà sanh đê, lại lén làm ăn một mình. Khi dè ra rồi, bèn ủ dứa nhỏ trong mền đêm di chôn, (quá zan...) Tèo B... ở gần đó thấy, đến mache với jang bắt, rõ ràng có chờ đều quan Biệu Lý ngài dạy đem thay đứa nhỏ cho quan Lương Y khán nghiêm, còn thị Hòa thi giam vào khám đợi tra vâu rồi sẽ...

..

**HÀNH LỘN**.—Ngày 8 Janvier 1919 Nguyễn-thị-Bản, 17 tuổi, ở làng Thường Thành-Đông (Cần Thơ) đến làng thừa rông Đội-bộ Tuần là người lân cận nó, vì bình em nên đánh nó trọng tích di đứng hết đặng, mặt mày bầm xé. Làng giải nội vụ đến quan, thị Hàng vào nhà thường dường bình.

..

**CHIANG KÈ ÔNG CHAU**.—Ngày 9 Janvier 1919 Nguyễn-văn-Tại 80 tuổi, ở làng Thời-hưng (Cần Thơ) già lụm cụm đến quan thừa rông cháu nội ông là Nguyễn-văn-Ngọ 25 tuổi lấy lư, chấn, liều bắn

của ông không chịu trả lại. Ông giận mắng nhiết nó, nó nỗi hung xách cây đánh ông lồ dâu và mình trầy trua hết.

Nếu quâ tên Nguyễn-văn-Ngọ là cháu ngô nghịch như vậy, ước ao xin quan traea phạt nó mà rằng kè khác.

..

## RẠCH-GIÁ

**HỎA TAI NỮA**.—Tại làng Vinh-thanh-vân (Rạchgia) đêm 3 Janvier 1919 lúc 4 giờ khuya có một Bà già tên Nguyễn-thị-Dòng, vì trời lạnh, thức giật dum lửa mà hơ cho ấm. Lơ lửng đê ngọn lửa bắt cháy vách lá, phản sảnh gấp gió tuổi nà chưa kịp làm cho lửa phát cháy luôn 6 cái nhà lá khác nữa. Sự hư hại hết thay chừng 670 đồng.

..

## BẮCLIỀU

**TRỐN ĐÂU KHÔI**.—Thái-Nguyên là tá điền của Trần-Tòng lại thiếu của Trần-Tòng 350 giã lúa. Nợ cũ chưa trả, lại giặt thêm 30 đồng bạc với một chiếc ghe lường rồi trốn biệt hôm ngày 13 Août 1918 đến nay. Hờ cơ ngày 4 Janvier này, Trần-Tòng đi chợ Bại-liêu gặp Thái-Nguyên thời-thor tại đó. Trần-Tòng kêu lính lại nắm óc, Thái-Nguyên nói mình đau nầm nhà thương dường bệnh chờ không có lấy bạc tiền của ai hết.

Chối cái chừng nào lính tuân thành cảng đầu di nau chừng này.

..

## BARIA

**ĂN TRỘM**.—Đêm 4 Janvier 1919; trong lúc tên Nguyễn-văn-Long đang mê giật điệp, ăn trộm vào nhà khiến một

cái tủ nhỏ ra dảng sau cạy lấy đồ ở trong giá dảng 59\$00. Rạng ngày Nguyễn-văn-Long tìm dặng tủ ở kẽ bên hè mà đã cạy taph hành ra hết.

Dến sở tuân thành có xin bắt, Sở dâm còn đang tắm kiếm tên gian tế dù.

..

## GÒ-CÓNG

**ĂN TRỘM**.—Bên 2 Janvier 1919 lúc 3 giờ sáng Dương-thị-Đào 38 tuổi là tay bán chè cháo dảng ngon giắt khiến giết mìn thưa giây rơi vết cung nhà mới hay có kê gian tó dã vào lấy đồ đặt của nó hổ thay xia dánz chừ 12 30\$. Dương thị-Đào chẳng biết ai lấy đồ của nó. Đì cờ đê bờ đó coi....hoa may...!....

..

## BIÊN-HOÀ

**ĂN CUỐP**.—Ngày 2 Janvier 1919 lúc 10 giờ tối có bọn ăn cướp 3 đứa đến đánh nhà tên Lê-văn-Bường 31 tuổi ở gần nhà giầy Hố-nai. Ăn cướp phá cửa vào nhà giặt đồ đat giá dảng chừng 50\$00. Trong bọn ăn cướp đó tên Bường nhìn mặt biết 4 tên là tên Cùa, tên Luận tên Lươn, và tên Danh.

Sở tuân thành đã nã tróc đặng 2 đứa trong bọn này là tên Cùa và tên Danh, còn 2 đứa nữa là tên Luận và tên Lươn cùa trốn.

Chẳng cháy thì kiếp chún; nó sẽ bị bắt chắng sai.

..

## CHỢ-LỚN

**HỎA TAI**.—Bên 4 Janvier 1919 tại đường mè sông (quai de Mýtha) gần cầu Chà-và ở kinh thành Chợ-lớn, lửa phát cháy 5, 6 tầng phố. Nhờ có sở Või-Rồng và thiên-ha tiếp chữa mới tắt lửa đặng.

Sự hư hại cũng là bộn.

## Tái sanh dị truyện

### NỘI THỦ BA

GIÁI VIỆN PHÌ-CHÂU CƠN BẢN ĐẠ;  
HUYỀN LONG-ẤN LÚC TRUNG THỤ

### TUỆ LÀ:

Cái tang vừa mang tới Trung thu  
Thưởng nguyệt mẹ con ngô giải sầu  
Ký ngô giải-nhon, tài tử đẹp  
Lâm le Long-Ấn bước ô cầu

Thám thoát ngày giờ như thay mát,  
phúc niêng tan dù hàng ba năm. Ké sáo  
chanh rói lui sâu chón, cái sáo ấy kho  
trong dứt dặng. Cơn rói ruột một ngày  
cốm một ván, tính Phi-Châu tuối dà cặp kè.

Thấy mặt nàng chàng chung thấy mè,  
xem xác bâu người người đều chuong.  
Dầu có đồi vàng kia muôn lương, cũng  
không dâng cái lương khuyễn-thành. Ở  
xó n này cũng có nhiều anh, như ong  
bướm luyện vành lấp ló, thấy thì thấy tro  
đôi mắt nேo, nàng phải náo bướm ngô  
hoa tường. Tôi nghiệp thay! cho mấy  
người thương, về ngọt ngăi dạ thường  
rối ruột. Trách nguyên lão sao mà bạch  
tuộc, chò dẹp tinh chẳng buộc chằng xe;  
giận ống ta sao khéo thè-he, đê cho kẻ  
đam lòng mơ thường. Người làm sao! xác  
dường ấy mà tài đường ấy; được gán  
nặng trộm thấy mè yên. Tuổi mười  
lần chia bắc Ô-kiên, lóng hồn; giữ tay  
tán nuôi mè. Bé từ dirc Phi-Châu vẹn vẹ,  
phải như ai, dồi mách ngồi lè; dầu xóm  
chòn người có buog đê, cũng trối kệ  
giữ lóng khán khán. Lòng son xác dồn  
chanh mía nǎo, tẩm lồng nàng trinh  
bạch khô phai. Cảnh hiêm là: cậu bảy  
anh hãi ve chảng đặng thờ dài than ván.  
Còn nhiều cận ve nàng khóc đặng,  
nhưng mà lòng chưa hết mâu đê. Chẳng  
thấy thì thôi! thấy mặt nàng phúc đồng  
lòng mè, tuy chảng đượ: chọc hoài quá  
ngbiệt.

Lệ đĩa thời nhứt nguyệt, xuân qua bè lại trung thu, hai mẹ con sửa soạn tiễn chung, ngồi thưởng nguyệt giải sầu thiền cõi. Khuất bóng áo dạo băng vừa lố, cuộc nhàn du kè bộ người thuyền. Người lao xao chất nức như nêm, thuyền qua lại liên liên chẳng dứt; xem lố xổ thuyền sao đồng nứa, người lăng xăng găm thiệt khó phán: luồng dập đều tài-tử giải nhân, hàng rộn rực nam thanh nữ tú. Người thích cảnh vui chơi quèo nêu, kè bứa tinh nhẹ bước ngao du: kè thi thẩn, rượu thành lúc du hổ, người dồn Bá, động Tương rao rí rả. Mẹ Phi-Châu coi đã đẹp dạ, chốn quê mùa chẳng khác phiên ba.

Gẫu miêu dày có một Lý-gia, nhà nhưa dứa thiệt tay giàu hảng. Đất diệp diệp ngọt đậm hoài càng, ruộng trùng trùng mỗi cánh cỏ bay. Phước nhà roi sanh dặng một trai, tuổi chàng hời xuân sành hai tám. Vóc vạt nhảm rất nê, dẻ đậm, xiết chuyên ròng: thi, họa cảm, kỳ. Thi dẻ bảy bước có nhường chi, săn i Tao-thuật cũng không thua súc. Cờ thắng bại nan phản tùng. Đề-thích; về với Nhựt-ý-cũng đồng cầu; dồn Tương-Nhựt còn kém nhiên phản, tiếng cao thấp tè vui chí thảm. Danh chàng đổi vốn chàng Long-Ấn, hảng giờ lồng cang trực & dời. Thê một lóng dập đất trời, ghét đưa nịnh tà dâm lâm lán, vì Lý-Lão hảng lo nghiêm cấm, bê dạy con thiệt dặng nêu khen, sớm cảm thi, tối lại sách dè», tuổi chínag ấy hems chưa nói trại. Chàng không thời mura Tân mây Sở, nhe Phi-Châu người ở đồng lân, rằng nồng nỗi nhau sắc mười phản, thiên lại giữ tròn cầu từ dứa. Gái tiếng tố như hương bay nứa, tuy ở gần mà cũng như xa, nhe tiếng hoa chàng chúc trêu hoa, hảng danh nguyệt không lóng gheo nguyệt. Ước tận mặt phải chàng hổ việt, e tiếng người ngôn dứt trường phi.

Thoát trung thu này đã đến kỳ, An-xin phép dạo ghe thưởng nguyệt. Hồi tôi từ sára sang cuộc tiệc, ngồi nhau du thưởng nguyệt đêm thanh: cặp túi dồn bầu rượu dành râu, cơn bán dạ mặt

inh hirsing cánh. Hồi bè bạn thuyền mau trở bánh, thâ dòng khơi dòn đánh hòn kim, rượu lưng hòn ngồi trước quan chim, trở mắt ngó thuyền chèo qua lại. Ghe vừa trở lái, chợt thấy người quốc sắc thiên hương, người này sao coi bộ dê thươn, nước da mịnh mặt đường nguyệt rang. Ân cát tiếng hối cùng bè bạn: Gái nhà ai bình đang như tiên.» Tờ nghe qua chép miệng thưa liền: « Thưa cậu, ấy hảng thiệt con ông Trần-Lão, gái tí-dứa vuôn tròn nên phái đạo, tên Phi-Châu là gã chở ai.» Ân nghe qua đường tinh đường say, mặt ngó mặt Ân cảm đep dạ. Sáng búp mực đê thi tay tâ, phút liề, rồi nâm vận tám âu.

#### TUỔI RẰNG:

*Thưa ua thường nguyệt lúc trung thu,  
Chợt thấy hông nhan đậm tuyệt mĩ.  
Cái sắc nich nhơn coi cũng chót,  
Dạn cười khaynh quốc thấy nào lu  
Bấy lâu nghe tiếng ngò ngôn dứt,  
Nay dặng gấp nàng ước cọng chu.  
Giá lười sen vàng ai khéo vẽ,  
Phải gân chén tạc với ly thù*

Đọc thơ rồi dã những doanh sáu, biết bước dặng Ô-cầu hay chàng? Phúc lố thấy vững hông vừa rạng, tờ thấy dông trở lại già trung. Tôi nhà roi Ân bước vô phòng, nắm tần trọc mơ màng tưởng hóng.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lê-chơn-Tâm dit Trận à Bả-liêu

Truyện này in rồi và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn là O\$35, mua nhiều vé bán tín h giá nhẹ hơn.

### Xin nhớ

Ai mua thuốc nhô mát trị nhảm, mày cườm, vảy cá vân vân... viết thơ để M. Dặng-văn-Chiêu (Trà-ôn)

## VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

### RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bản Được Phòng kinh cho chư Quí khách ở xa, xác hay rằng: Nhâ-nước cho phép Bản Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lụ-tinh; nên bón-liệu ẩn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quí vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhữ ng Rượu thuốc của Bản hiệu ngâm, kể ra sau này: Vâ có một thứ Thuốc bo thiệt là bay lán, hiệu là: TRUNG-HUÈ GIÌ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hê uống vò nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Giá mỗi ve 0\$30, mỗi lố 12 ve 3\$00; Như chư Quí Ông muốn mua gửi thơ cho Bản hiệu thì bón hiệu sáng lòng gửi thuốc lại lập tức.

#### TRANG CÀN PHONG THẮP TƯỚU

Rượu thuốc này, tựa ràng những thuốc thương hàng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng chắc rằng: rượu thuốc này, phép tắm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt vâ lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc: rất nê, thần hiệu.

Nó trị bì-bô nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng độc, đi đứng chẳng an, đau nứa thân mình, (kêu là bán thân bất toại).

Thi dùng, hoặc uống hoặc thoa cũng đều hiệu nghiệm cả, thấy, chẳng những là trừ bì-bô mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiền, máu chạy đều, sanh tinh huyết

Uống thuốc rượu này rồi thì tian thân khỏe khon hơi lúc trước trăm phản Người có bệnh uổng thì trừ bệnh, người không bệnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luôn, cả đời khỏi lò bệnh hoạn.

#### CƯỜNG CHƯỜNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bì-Truyền-Lương-Phương, chọn rất ràng những thuốc tốt thương hàng, quý trọng vò cùng, lại có giá thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng chắc rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ bay sanh tinh bô huyết và thêm sức mạnh cho con người

Sắc dục quá độ, nhức đầu chống mặt, thân hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cứ, dae lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, từ cbi mỏi mệt, dòn bà đường kính không dùng, bạch dài xích-dài dòn bà sanh dè yếu đuối da mặt mệt vắng.

Chẳng luận dòn ông dòn bà, các chứng bệnh thuộc về bì-bô hư bệnh tốn thây, đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoan tinh thần, mường người không con uống thường châ: sê cò con, lại còn bay trù, những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong bao-tú.

Nếu uống rượu thuốc này thì dòn bệnh chỉ nò trừ cùng nỗi.

## BÀ BỘ-VỆ-SANH-TƯỚU

Còn người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khỏi mang tật, bịt kín sao. Còn như mang sống của con người là bởi nhờ hơi khí huyết sung súc. Chớ như những người tình thần hoang hối, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lõi tai lồng bung, con mắt mờ mệt, ấy là bởi huyết suy, khí kém, trái tim và trái cát đều hư.

Bồn được phòng hàng da tẩm chủ ý, tiêm Phượng kia thế nọ bết síté mới ebé. ra dâng một thứ rượu thuốc: Vệ-Sanh này, hè am hư thì bùn, dươag hư thì bù dương, chẳng luận trẻ già, dùn ông dùn bà, người nào khi hư huyết bắc, thận thay kém hao, hè uống rượu thuốc này thì dâng tráng tinh sandh huyết, chẳng những là dâng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ bá bệnh.

Uống rượu thuốc này đã g thử, thì dâng sống lâu, người không con uống thường chắc chắn có sinh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

## HỘ-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hô-ốt và Mộc-quà, bồn được phòng chẳng nài còn; khó chế luyện kỹ cang, và cọa thứ thuốc thiệt tốt, hiếp lại mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Dau trong xương, từ chi rủ liệt, di buồm không vững, da vàng, chơn thông khí hư huyết trè, nhức đầu phonz, các thứ thương tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc nầy mà uống bay là thoả thi hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc bay đê nhứt.

Bất kỳ dùn ông dùn bà, hè uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực hôi gìn, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại dâng sống lâu thêm nữa.

## THÔNG-TRỊ-MAO-KẾ-TƯỚU

## RƯỢU THUỐC BÌM BỊP

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot luet tho cào, ấy là một thứ thuốc bì truyền tinh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chẳng luận lâu năm hay là mới cũ, g đều trừ đêng, còn nhức đau lưng, nhức tay, mót chơn, đau trong xương, hay đực xâm, hoặc bị té bị đánh mà sưng mím, hay là tay chong bài hoái. Các chứng ấy hè g vào thi thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Dược-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiên chất chán, hiệu Trung-Huê Dược-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư qui khách ai muốn dùng thứ tài xin hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huê Dược-Phòng thì chẳng làm đỗ giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gửi thư để chờ ở cho kỹ lưỡng thì bồn Dược-Phòng sẽ gửi thuốc đi từ thi, xin qui khac, thứ qua sebiết.

## TRUNG-HUÊ-DƯỢC-PHÒNG.

89 Rue de Paris Cholon.

## NHÀ IN NGÁNH

## TAI BAC-LIEU

## Kinh tó cùng Chư qui Vị,

An quán An-Hà dựng nêu tại tỉnh thành Cần-thơ, xanh bần dà gầu hai năm. Thập cảm ơn dày của Lục-châu quan-tử, sảng lòng cõi-capse, ngày nay mới thấy cuộc thanh hành, đặc-lộ như vậy. Bồn-Quán chẳng ngờ lo lường, hằng tìm tôi thế chi cho Chư qui vị dêng vui lòng inh cay, cùng nhau mua bán lâu dài. Đã vậy mà chờ, còn một nỗi lo cho chư vị ở xã tinh thành các nơi, nhứt là nhằm đường vân-lai trắc-trở, mỗi khi muôn mua chác vật chi ioi bồn-quán, phải nhọc lòng, cực trí mà đợi chờ, nhiều khi ý không dêng loại mấy là vì: in, thì không tạo mặt mà dập dò, còn mua, thì không chẳng chưởng mà lựa chọn. Ấy vậy bồn quán nghĩ dêng phřong này, ác là lường toàn kỵ mỷ: Là thỉnh thoảng dày, mỗi chốn tinh thành, sẽ có một tiệm-ngánchez. Còn hiện bày giờ đây, trước hết thì Bồn Quán đã dọn tại Bạc-liêu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vừa an bài: Hiệu là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac-lieu*, ở đường phía sau nhà chờ; cây cói thấy LÈ-HUÙ-NÈN, Quản lý nhà hàng ngánchez Hậu-Giang Dương Hành, Quản-thủ. Xin thỉnh Chư Qui Vị nhơn khi nào rảnh vui chơn bước đến đó xem chơi. Tiệm bán đủ đồ văn phòng từ bút, truyện, sách của học trò và lanh in các món theo kim thời: như danh thiếp, thiệp hò, thiệp tang, cũng đồ nhỏ nhich thì sảng có Án-công ở đó thi hành trong giây phút.

Công có đóng sách, cũng in đồ lớn, như bộ, sổ, thơ, truyện, khắc con dấu dù kiêu, công việc làm mao và khéo mà giá tin vừa phải thù thỏi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Séc-

trang cũng sẽ có dêng một tiệm như vậy nữa.

Cứ xin Liéc-vi tiệm tiub mà giúp bạn đồng-bang cho nên việc, ơn ấy lạc-ghi ngàn thuở.

An-Hà An-quán.  
Kin-héo

## BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chia, một phần mặc  
1465 mẫu ruộng, tọa lạc tại làng  
Thạnh-Phú, nay vẫn là làng Thạnh-hòa  
trung-nhì (Long-xuyên)

TỈNH	HẠCH-GIA	ĐẤT CỦA	KINH
	8. T. H. DEJEAN	Đất của	Ông
	Nay về của		DE LA BÂTIE
	ông		Võ-v.-Thom
		1.859	00
	C. S.		Tỉnh Cần-thơ
			Kinh Thiết-Nốt

Ai có cần hỏi thăm đều chỉ thi gởi thư cho ông Võ-vău-Thom, Colon à Cần-thơ mà thương nghị.

## NAM-HỒNG-PHÁT

## KÁCH-SANG

ở Đường BOULEVARD BONNARD, số 106  
Ngay Gare xe lửa Saigon-Gòvap chợ-Mới  
Saigon

Bán rượu tay, và cho mướn, phòng ngủ, sách sè và rộng rãi mát mẻ làm, qui ống, qui khách có di Saigon xin dời gót lai tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thâ làm.

HUỲNH-HUÈ-KÝ.

# PHARMACIE SI-IANG-IIAI

Chủ-Nhơn: TRIỀU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.—CHOLON

Bản hiệu trống rỗng, bích rồng vàng và thay con mât bằng chai theo kiểu thức Langsa, CÓ BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BẮNG THƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thân hiệu. Chữ qui-vi có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gửi về thân chủ phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, ĐƯỜNG PELLERIN CÓ BÁN GIÙM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trực Dược Hoàn  
(3) (THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN HIỆU)

Thần-tưởng những bệnh sang đặc lây nhau là do sởi việc phòng sự quá độ; sức không đủ mà sản gợn cuộc phong tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độc mà sanh bệnh đau lậu, dài gác, nứt dài đục, hoắc đờ, hoặc vàng, nóng này, ấy là những chứng đau lậu chắc chắn. Bởi đường xét kỹ sẽ ra thứ thuốc này chọn ròng thuốc tốt, tinh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kẽ mạnh chỉ có bình đau lậu, dùng đến liền thấy thần hiệu, bởi bồ nươu khí, tiêu tảng giông độc. Con trai đau bệnh này trong lò dài nhứt. Dùng đến thuốc này hay lâm. Đơn bà có huyết bạch cũng trị được cũ, uống vào khỏi sanh gè, sanh chốc, khỏi mang bệnh huệ liêu, lại tuyệt nọc độc, khỏi nồng thuốc trừ cang. Bị hắt nhẹ dùng chừng một hai lần thấy mạnh. Còn bệnh nặng thì bốn năm lân liên dức, không đau đi đau lại nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lậu, nếu rồi ro vương nhầm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mảnh tức thì. Thiết là một phương thuốc sang đặc biệt nhứt trên đời. Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$40.— 12 ve giá là 4\$60

## HÓA ĐẠM NINH PHẾ CHÌ KHÁI TÂN

(THUỐC ẨM VÀ BỎ PHẾ TÂN HÀM)

Và bình ho là bệnh hay biểu ra nhiều chứng nguy hiểm không kể xiết. Nếu thuốc không hay thì khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bình siễn, bình ho chẳng luận lâu mau, hoặc phong hàn ta khi sinh ra ho, dùng đều liền thấy công hiệu. Thuốc chế không màu, không nóng, đơn bà có thai, người lớn con nít chỉ đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị bình ho hàng nhứt trên đời.

Mỗi một gói giá 0\$10

Bán tại: Quản-Tin-Ký đại dược phòng  
60, Rue de Canton.—Chợ-lớn

# PHARMACIE SI-IANG-IIAI

Chủ-Nhơn: TRIỀU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.—CHOLON

Bản hiệu trống rỗng, bích rồng vàng và thay con mât bằng chai theo kiểu thức Langsa, CÓ BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BẮNG THƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thân hiệu. Chữ qui-vi có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gửi về thân chủ phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, ĐƯỜNG PELLERIN CÓ BÁN GIÙM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trực Dược Hoàn  
(3) (THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN HIỆU)

Có nhiều qui-vi ghiền nha phiến, có trí muôn kiêm thuốc thiệt hay mà uống đãng bô phút đi cho rồi. Bởi vậy bản hiệu chẳng dám tiếc công mà già làm chế phương thuốc «Bí Cẩn Giải Độc Dần Huồn» này, tánh chất hòa huồn, không nóng không lạnh, bô bối khí huyết, mạnh khoẻ tinh thần, ăn được nǎo được, thiệt là thần hiệu như thần. Uống thuốc này thì hết ghiền liên mà lại ăn ngon, ngủ yên giấc, không di tinh, không hạ lợi, tối buỗi không nhớ chừng, không đau nhức đầu, mày chí hết. Thuốc này đã thí nghiệm nhiều người tại làng Hoà-Bình (Bắc Liêu) cửa được nhiều người ghiền rồi. Thiết là một phương thuốc bô nha phiến này hay hơn các nơi khác mà già lại rẻ hơn.

Cách dùng: Như mỗi lần hút một chì thi mỗi cữ uống bốn huosome, uống như vậy đãng ba ngày rồi sau giảm lần lần xuống. Trong 10 ngày thì bỏ dứt bệnh nha phiến chẳng sai.

Như ai có bị hắt tức lối đau họng, là rót, uống một huosome thì hết.

Tuyệt giá :

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60

## MỸ KÝ

### TIỆM HỘA CHỢN DUNG VÀ KHAC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng qui khách đăng bay, tại tiệm tôi có làm má đá bắng đá cầm tách, đá xanh Ton-kin có dù các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bắng đồng, má thuỷ bäng cây, chạm bão đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá thân hiệu, vẫn vẫn..

Một bia chạm bàn đá cầm thạch.

Có thư hoa chợn dung nhôm hình người mà vẽ bäng dán sơn vò bố, nước mực Tàu, viết chí han, họa biển lửa và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-SƯU cản khâ

Rượu, Rhum

(Rượu Rum)

HIỆU

## “STELLA”

Hàng “UNION FONCIÈRE FRANCO-ANNAMITE” mới lập tại Cần Thơ, dùng tinh ròng nước mia trồng trong bụi mà đặt ra rượu này.

Nước trong chẳng kém các thứ Rhum thiên hạ dụng xưa nay, còn bê ngon, ngọt, nên thuốc thì bằng thật chẳng thứ nào bằng. Mùi thơm càng diệu-dáng vì là khứ hơi mia; khi vị của rượu ấy nói chẳng cùng, có nem rồi mới rõ.

Xin chữ qui khách hãy mua mà dùng, thứ đãng mừng cho hồn-quốc ngày nay  
đang ở một nhà kỵ-nghệ, khéo lấy có thô-sáng mà làm nên việc.

Nhà hàng H. G. D. N. Les Galeries de l'Ouest Cần Thơ, và nhà G. O. ngách tại Số trang, và Bắc Liêu đều có trứ. Giá thiết rẻ lắm,

vé 1 litre ..... 1\$50

1 góc ba litre .... 0.50

Chữ qui vi muốn mua xin gửi mua nơi  
các tiệm kẽ tên trên dō hay là gửi cho  
Monsieur Albert, Viviès, Trạng-sự, tại  
Cần Thơ.

## PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre Civet

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

## ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

## EXPERTISES

## Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

lành đạt điện thồ,

Phân giải hạng,

Tương phản thô sàng,

Công chuyện làm kỳ

cang và tin giả nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị.

## Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (un appareil d'éclairage à gaz d'essence): bình dầu đè trên cao, có ống chạy xuống rải ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Đèn này sáng lắm, có đủ đồ phụ tùng sẽ bán luôa theo cuộc. Người ta bán là vì trời đêm đèn điện khi vò nhà, nên đèn dầu xanh (essence) dù dùng.

Bán thiết rẻ, xin viết thư cho Bón-quán An-Hà-Ngut-Bao mà thương tiếc

## LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cần Thơ có bao hộp đè đựng đồ cho học trò dùng kéo là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì dầu xanh, đầu dò

1 cây viết mực cò giam ngồi viết

Giá mỗi bộ là ..... 0\$40

Tienda gửi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ lắm, xin viết thư thương nghị.

## Lời rao

Tại nhà in Rien-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI ĐẦY CÁC HƯƠNG-CỰC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GÌA QUAN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Poam-thái-Hòa, thông ngôn hứa hẹn tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hứa ích cho Hương-CỰC và các chủ diêm lâm.

Bán mỗi cuộn là..... 0.50

Tienda..... 0.10

Mua từ 30 cuộn tới 50 thì cho hông 20%; mua 100 cuộn thì huê hông 25%.

## Thuốc điếu hiệu Globe

(TRI DAT)

Cigarette  
điếu



Hút đã ngọt, đỡ khói, không khói, không mùi Cantho, le  
Tại Hàng DENIS-FRÈRES, số 101

Cantho.—Imp. de l'Ouest.

## Thuốc điếu hiệu Canon (SUNG ĐẠI BAT)



### BAO XANH

Hút đã ngọt mà giá lại rẻ hơn, mua bút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

## Phò cáo Đồng ban

Kè từ buồ An-Hà An-quân,  
Tai Cau-thơ, tạo sáng đèn rày,  
Lục-châu quan-lử, ơn dày  
Mẫu-cầu mua gúp, ngày nay thạnh-hành,  
Thanh-nhan dũng eết hàng rộng mở  
Máy sấm thêm, thấy họa tinh ròng,  
Làm iu chi thấy đẹp xong,  
Truyền, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,  
(thiệp-tao).

Ton, sô, bộ, làm càng kỵ lưỡng,  
Chắc lại bền chẳng nhượng của người  
Nói chi sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bồ, đe dời ít hư.

Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,  
Tự diễn cùng Sở ký Đại nam.

Tuần tra Pháp lè, day kham,  
Cách thi hành án, biệt làm rất hay.

Thước, viết nghiên sáng dây dù hạng  
Thiếu chi dầu giấy láng, mực ngồi;

Chuỗ trao, náo Phái những lời.  
Sang chơi t chuyên xin mời các ông

Tuy vật liệu, nay không dễ đù,  
Bốn quán nào dám phu ý ai,

Khó nhoè thứ mấy chẳng già,  
Nhưng thử xem là Quang-đại là bùn.

An-Hà An-quân là Saintenoy Can-tho,  
Đồn kinh.

Le Gérant TRẦN-DẮC-NHĨA