

NĂM THỨ BA. SỐ 100

MÔI SỐ 0.15

JEUDI 9 JANVIER 1919

LE COURRIER DE L'OUEST
 (Edition en Quốc-Ngữ)

AN HÀ NHƯỚT BÁO

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT ỈKÝ

Directeur-Gérant : TRẦN ĐẶC-NHÂN

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN

TRONG CỘI ĐỒNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm.....	6 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00

Bản chữ Langsa

Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bônh quán mà thương nghị.

Mua nhặt tránh kẽ từ đầu và giữa tháng và phải trả tiền trước.

Bán lẻ mỗi số 0.15.



Còn bài: « Sử Tịch giặc Âu-châu », hay lắm.

Nhà in (1918) Áo quốc (Áo-tiệp), Thổ Nhĩ-ky (Tuec-ky), Ý-đại (Ita-ly).

CHÍNH - SÁP - ĐI - TÌM

Cac nha Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà không cho dạng men giòi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cũng là ông già bà cả, những lão lỵ sĩ nói cho mà biết tên thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI uốn hàng bào chế y sành, tại dâng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâu, vì bán rộng những thuốc nhưt hàng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giờ bán thì chung với, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây dân.

NHỮNG THUỐC THẦN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-ô hay đau, rét, và nhiệt là cho người đàn bà có thai dùng thì con mình sinh ra có da thịt và mạnh giòi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh nhà phiến rất mau và không có phản ứng

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG

và nhiều hiệu có danh tiếng dân bạc là **ESSENCE DE MENTHE DE MOLINIER**, tốt bực nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINE trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa được các chứng bệnh ho, lao, etc.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^e CLASSE

có bán các thứ thuốc đã kê tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, không có hiện nghiệm này.

HÀNG HẬU-GIANG

von đồng 60.000

Hàng này của Langsa và Annam
hang vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm
lát đây là tại Saigon có món chi,
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng
tốt.

Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai
muốn món chi vui viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ trả hàng lập tức.
Xin quý vị đến xem Hàng chơi túi rổ.

LOI RAO

Kinh cùng lục-châu dạng rỗ, tại nhà
In Hậu-Giang Cần-thơ, có bǎn sách chữ
quốc-âm để giúp cho lúong-chíce có
quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiến
vết thị, lời truyền rao, của ông ĐƯƠNG-
VĂN-VŨN mới đón.

Giá mỗi cuốn là..... 38.00

Tiền gởi..... 0.45

Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang
Cần-thơ, r焉 mun.

Làm sao

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

M U C L U C

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1.— Kinh cáo Đồng bang | 9.— Sa tay bị tội |
| 2.— Rất tiện cho dân | 10.— Bà cố vặc thầy Pháp |
| 3.— Cách thế buôn bán của chèc | 11.— Tiêu dám |
| 4.— Luận thời sự | 12.— Thị tập |
| 5.— Kén rẽ | 13.— Nam-ký Thời sự. |
| 6.— Gái nhà chồng (tiếp theo) | Giá-bạc, Giá-lúa |
| 7.— Ai tin—Hỉ tin—Tân hôn | 14.— Tài sanh dị truyện |
| 8.— Lịch Annam năm kỵ vi | 15.— Võ văn học hiệu |

Kinh cáo Đồng bang

Ông Võ-văn-Thom vì công việc
đa đoan chẳng rành dạng mà xem
xét tờ Courrier de l'Ouest và An-
Hà nhựt-báo như khi trước; vậy
kể từ 1^e Décembre 1918 quyền
xem xét bài vở của 2 tờ báo đó sẽ
giao về nơi tôi; nên kinh cáo đòi
lời xin lục châu Đồng bang ai
muốn gởi mandat mua nhựt trình,
hoặc muốn àn hành bài vở chỉ
giúp vui vào 2 tờ báo đó xin gởi
ngay cho tôi, tôi sẽ sâu lòng làm
cho vừa ý như ví luòn luòn.

Nay kinh.

TRÂN-DẮC-NGHĨA

Chủ sú nhà in Hậu-giang
và Tổng-ly An-Hà Nhựt-Báo.

Cần-thơ

Rất tiện cho dân

Lúc chưa có phán mấy quận đang phụ
tá việc chánh trị trong mỗi tỉnh, việc
làng dâ bay rằng đầu lúa dân nhỏ do
nơi pháo tông, nhưng mà pháo nhiều
cũng phải nạp đạn lính mà dài lính quan
trên, hoặc bên Tào, bên Bố, làng nào đang
ở gần pháo tông hay là gần lính thành
thì việc lui tới bảo hộ còn thuận tiện
đang ít nhiều; chỉ tr mấy làng ở xa tông
xã quan thiệt lấy làm cực nhọc cam go
cho hương chử; và dân tình biết nấy,
còn ghe bè bạn hao tổn, lao khổ phai
chíu lấy; dà vậy, chờ phải báu một lần
mà dặng xong việc cũng chẳng nai, có
việc buộp phải đền mặt quan cầm ba
lần mới dặng; và lại thường có nhien
việc uboc công cho tông, mỏi sicc cho
làng, thêm bất tiện cho dân là khắc.

Từ ngày Chánh phủ bu hành lời nghị
định lập các quận trong mỗi ấp h děo
nay, thẩm thoát 2-3 năm rồi, phủ thà,
việc chánh trị trong quận cho một viễn

Quan Annam chưởng quản, đều ấy rất tiện cho tông, làng và nhau dân lâm. Vì các việc hoặc là sâu, thuế, trộm, cướp, kiện cáo, xin phép hoan hồn tan tể, việc làng cùng dân tình khôi mít công cực nhọc đến tinh mà chờ lệnh Quan phân đoán. Trừ ra việc trọng bê phải děo hầu, hoặc quan Tham-biên hay là quan Toà mà thôi.

Mấy quan Chủ quan có lòng vì nước, vì dân, bè đến trấn nhậm quận nào cũng hăng lo mờ mang cho quan đó điều địa phi nhiêu, tu kiêu bối lộ cho tông nấy thông qua tông kia, làng kia giáp qua làng nọ, hăng lo gìn giữ cuộc lý tài nguyên lợi cho dân, ngăn ngừa lù côn đồ, cướp xóm phá làng, trên tòi các quan Chủ quan chuyên cầu lo lán cho dân dặng an cư lạc nghiệp, dưới có mấy vị Cai, Phó tông, Ban Biên, Hộ đồng, cùng Hương chức làng giúp sức; dân gọi nhuần ân đức biết nǎn nào.

Tỉnh Càmpuch đây, từ năm 1907 đến giờ, phân ra làm 4 quận: một là: quận Chau-thanh, Ômôn, Caukè và Phung-hiệp. Như quận Chau-thanh từ thuở giờ xinh đẹp chẳng nỗi làm chi, còn quận Caukè, Ômôn, và Phung-hiệp, mấy cái chợ này buôn chửa có các quan Chủ quan trấn nhậm; ối thôi...! phố xá lèo hèo, đường thi đor đáy, cầu thi xiêng xẹo, việc buôn bán coi lồi thôi.... Cảnh tượng xem rất buôn!.. Ngành lại chẳng mấy năm nay, lúc bay giờ, mấy cái chợ này, xem ra rất phiên ba thị tứ, thang cảnh vô hối. Như chợ Ômôn đó, xem thiệt là lịch, trên bờ thi lầu dài chòn chờ, dưới sông ghe lui tới dập dều; chợ Caukè nhẩm cũng dẹp, phoc cát ngay hàng ngay ngù, đường làm dã nhiều nèo mà sạch sẽ, buôn bán sung túc, nói gì chợ Phung-hiệp, cách mấy năm trước là một xứ đồng không mông quạnh, bây giờ vui vẻ vô cùng, tuy là chợ vươn nhưng mà một cái Chau-thanh nhỏ, khó sánh cho bằng. Thiên hạ

dòng đào, phoc lầu cát dǎo dǎo, đường thi nèo qua nèo lại, bán buôn dù tour....

Ấy cũng như sirc các quan Chủ quan, từ ngày vồ trấn mấy xứ nầy, hăng lo mờ mang sắp đặt các cuộc, chợ búa dặng sạch sẽ, đường sá dặng thông thương, việc bán buôn thuận vượng. Chẳng phải một tỉnh Càmpuch này mà thôi, các tỉnh khác cũng đều như thế, vì đã lầm pheo rồi, An-Hà-Nhựt-Bao thường ẩn hành nhiều lời cung tung ẩn dưới của các quan Chủ quan, các vị Cai Phó Tông, Ban-Biên, Hộ đồng và nhiều vị Hương chức làng, thiệt có lòng sốt sắng, trước vì dân vì nước, sau vì phận vì danh, chẳng ngại nhọc tuân lao trí, quyết một lòng giúp sức cho quê hương. Đáng kinh.... Đáng khen.... Đáng phục...

Phạm-bá-Dai

Cách thè buôn b án của Chèc

Thường nhe Annam mình hay nói với nhau rằng: hàng hoá của Annam bán mắc hơn của Chèc! Lời nói ấy phi... Vì chưa hiểu rõ cách thè buôn bán của Chèc, nếu hiểu rõ mới biết là Chèc bán mắc bằng hai Annam mình chớ....!.... Đây tôi xin chỉ một sự này cho Đồng bang rõ: cách thè Chèc buôn bán, nó coi theo mặt mà bán mả: rẻ, hôm tuân rồi tối có đến tiệm chèc mua một xấp lanh đèn giá là 3\$30 và tối nhà xí xì gấp tháng eo vợ lôi ở miệt vươn đến, thấy lanh muôn mua, lời chí tiệm đó cho nó lời mua, cũn; lanh đó, hiệu đó, song nó trả theo giá lời mua hồi nay Chèc không chịu bán: đòi 3\$70 mà thôi; thử ý, tôi bèn mượn một người hay tối lui mua bán trong tiệm đó mua giùm lanh đó một xấp coi giá mấy; thật quea, mua nới hơn: 3\$45. Ấy đó một món đắt cũng

tropz một giờ mà Chèc bán 3, 4 giá không chừng, Annam mình lẽ ai gấp nhằm giá rẻ với Chèc bán rẻ, tự nhiên không phải vậy, nó bán nhiêu món nhieu giá, món nay bỏ qua món kia, món kia bỏ qua món nọ Annam mỉnh tập buôn bán theo Langsa, có dính giá trên mỗi món đắt, mua chẳng cần trả, nghĩ lại làm cách nay rất tiện cho kè mua với người bán, kè mua không lầm giá, người bán tính huê hông cũng vừa sờ buội rồi, không thái quá, cũng không bắt ép như của Chèc.

Annam mình, nhứt là mấy kẽ thôn phu, săn già, ít hay lai ván kính thành, vào mua bán cùng Chèc thường hay bị lầm giá, một hai khi còn bị chúng nó ngược xuôi là khác.

Cách cùa Chèc buôn bán hay giàn giụt mieng là bán cho mua chạy hàng hoá, dụng giá nào cũng bán, vì là sao? Dặng có vốn đi bồ hàng thêm hoặc trả cho hàng nào đó, đã tới ngày kỳ hẹn. Phải biết, một tên Chèc có chứng 300 đồng bạc vốn lập tiệm ra chứng đợi hàng hoá đàng 2, 3 ngàn đồng; vì khi dựa tiệm lên rồi, nó rào trong mấy hàng buôn to, mua đầu nay nứa mặt nứa chiju, đầu kia nứa chịu nứa mặt, đầu họ cũng cần cho có người đền bồ hàng trả phần nứa, thiếu phần nứa chớ, nếu lứa mà bán bạc mặt rộng e một năm chưa bán xong một mồi. Tôi phiền anh Chèc nói đó bồ hàng vđ, nếu buôn may bán đặc bổ sau trả trước đầu đó an hão thì thôi, hằng buôn bán ế, lâu ngày xài lủng lo không kham, chứng mới là tính phuơng khác, hoặc là bán rẻ hàng hoá lại cho người ta, góp nhợp dặng khự..... hoặc là phao hóa hoạn, trộm cắp dù cờ.....van ván..... Đồng bang ta hằng thấy nhiều chiếc ghe hàng, ở Chợ lớn, Saigon chờ hàng hoá xuống Lục tỉnh bán giá rẻ,

ấy là chúng nó mua đó của mấy tiệm bán ế gần mieng đóng cửa ở các xứ đó đem đến xứ ta mà bán, hoặc là đồ mỷ tiệm bị thi hành, bay là đồ thám viễn, mua phải coi chứng kéo lâu đài 35 năm trước mà uống tiêu.

Cũng bởi Chèc hay dùng nhiều điều xảo trá trong việc thương mai, nên ta thường thấy trong mỗi chợ, hoặc lớn, hoặc nhỏ, cách ít thang thì ó một tiệm bị thi hành đóng cửa, vì chúng nó chẳng nệ, hể dặng thi mua bán lâu dài chơi, bằng chưng dặng di xú khác đổi hiệu lập thể khác.

Annam mình nhiều người chưa thấu cái yếu lý của chúng nó, thấy chúng nó bát rẻ ban, khieu, nhằm món nó bán mất, hay là nó lường gạt bọn đồng bào ta ở sảng già, mà bồ mấy chỗ nó bán nơi giá đó cũng không bay; ấy mới là tệ cho.

Đồng Bang ta hãy xét cho cạo lè, chăuz lý nào Chèc dựng tiệm ra, hàng hoá hổ nơi mấy nhà đại thương thì cũng đóng giá như Annam ta vậy, mà lại đem về bán rẻ bao giờ? Bởi các cơ xin hày đè, chớ tin chúng nó mà lầm.

K. X.

Luận thời sự (Note de la semaine)

Tuần rồi trong bồn hạt, mưa một đám bằng đỗ bạc muôn xuống ruộng. Voi cha chí là vuil Lúa làm đồng đồng, đất khô muỗi nে, trường phải thất bại; nhờ on trời rưới cam vđ làm cho lồng trại són sờ. Bởi vậy chẳng những người nông phu mệt mỏi tờ bời phao, lại mấy chủ Khách cũng là tẩm lòng khấp khởi. China nói rằng: năm nào mùa màng không trúng, China đem bạc về Tàu chẳng dặng nhiêu, vì buôn bán lóm thau ít cùa. Năm nào lúa tốt bọt ấy khâ lâm, nhà nghèo An-nam làm có chúc dinh, ham bán pharc cho

chúng nó dặng lấy tiền rồi mua sắm ăn mặc cũng là đồ tiêu cho China, té ra lúa họ trữ mà tiền họ cũng thâu; dẽo đòi cùu dư bao nhiêu bạc, người mình ham đánh mẹ, Khách trú hốt cái gom hết Lột da Annam!

Lúc này gần Tết, Khách trú góp su rất nhiều. Chúng ta mua đồ tới sáu bay chim đưa cát bạc chúng nó cũng không thổi. Mấy người đi tàu như già ba cát rươi, mà đưa bốn cát, khách trú lấy trọn biếu có năm su đem lại, bằng chảng thì phải lò 5 su.

Coi thế Khách trú muỗn dài Annam qua bến Tàu dặng ăn cù cát hay sao họ làm gắt quái Họ bán buôn chặt lột một ngày một thạnh hành, mở tiệm ra hoài, cắt chàm ra hoài; bày giờ bày đặt lập nhựt trình tại Chợ-lớn, một ngày mỗi cuộn làm ăn của họ một mớ mang.

Tôi ngồi luận thời sự chúng náo, thấy cuộc đời thêm chảng ngắn cho chúng tộc ta.

Mới nghe người mình dựng được vài bài Cảnh-nông thêm và một bài thương mại. Các ngài ôi ! lo, lo, lo. Lo cho người mảnh non ấm, chảng vợ yêu vui; đừng để mối lợi mất rồi ngồi tiếc như bầy lâu vây

"Thươngбан xin giúp lấy nhau"
Đặng-văn-Cbiêu

Kén rè

Trai lớn di cưới vợ, gái lớn già lấy chồng, là một điều rất trọng trong mối nhơn luân.

Ay vậy, những người có con gái chừng mươi mấy đồi mươi; ai cũng ướt mong cho có chỗ nọ, chỗ kia, di coi, di lối; mà chẳng kỳ người giàu người khố, miễn cho toàn phụ đức phụ dung. Hơi xạ thơm, nào phải đợi gió dông, chừng ấy hiềm trầu tèm rượu rót. Một sicc mình lựa chọn là chọn cho dặng rể hiền, (chứ không phải rẽ có tiền).

Cho nên chữ tê 婦 là rè, việc si

bằng chữ tư, chữ sì 土 là nhu-si (người học trò) còn chữ tư 背 là tài trí. Bởi vậy người xưa chọn rõ,

nhiều hàng nhu-si cũng bậc tri-tài. Nào là: kẻ bằng sê nhâm tròng, người hòa tiêu ăn nhịp. Thủ là diệu may gặp dịp; rút chí đỗ dặng duyên lành. Tuy rằng: giai ngàn tự thiên thành; song cũng lương duyên do túc đỗ. Đã xứng đáng bà dâu ông rẽ, thêm đẹp mày nở mắt mẹ cha, huệ loan náo nức một nhà, cảm sắc vầy vui đời lứa.

Người yêu diệu kè vẫn thương;
Trai tài gái sắc xuân đương sấp thi
Nay nhiều người tướng lâm chấn tê là

tiếng **婿** ti. Đ bằng chữ tư hay là nữ bằng chữ tư, **女** hoặc có người viết thô bằng chữ dục **女** (1) tên mới kén rẽ dặng nhiều vợrora nhiều ruộng có phô có lầu, nấm bầy chục dồi trâu, chín mươi ngàn giã lúa.

Nói tóm một điều là: muôn dặng người nhiều cùa, ăn mặt cho báu bão, hể ai tră dặng giá cao, thì mua nhầm món hàng tốt; mặt sicc đòi bông đòi hột, thích tình mờ lụa mờ hàng, Ông bà hộ mình ngồi ngan, thiệt là vinh lâm chờ?

Rủi lâm thang rè dở; trong bụng đã trống tròn, ôi thôi! mắt chủ lát báu cày sơn; ruột mợt ăn bấy há.... người lâm khí đổi già, trời còn có đổi giờ; ruộng dầu xay lại bể khơi; vợ: hán dấp nén cùn cạn, chừng ấy sảng dầu kim tận, nan nỗi tiêu không, chả biết phú óng chi từ, bà hộ chi giờ; rồi làm sao đó hả ???....

Còn mình dặng thiên kim chi già, vang lồngg chi thàn; nở vui đất vui bùng, sao không suy không xét?

Hay là lão Ông-quản ghen ghét, ben ben theo bao hai mấy à hồn qua, bay là ông nguyệt lão khuấy chời, bà: hận lai buồm chọn mấy cô nguyệt mạo?

Sợ nỗi tiêu diêu phong hoa, e khi rọi loạn luân thường, lời kịch quê trực luân một chương, nhờ mấy vị cao minh phân đoán.

Cánh-thơ—Cù-lao-mây

Lương-văn-Thông.

(1) cũng đọc chữ dục nghĩa là đất tốt

Gái nhà chồng

Võng-gia-Hơig tự thuật
(Tiếp-theo)

Chuyện này chồng thiếp chánz phải vừa vừa như khi trước, lú. h. Tuyên-vương trở lại nặng hàng mươi! Ông thời ăn không ngon, nằm không ngủ, thẫn thờ nghèo nghe ra vào, tuồng lợ lão ubur dien như đại. Chứng biện mật cõ hai (hột xoàn hay hột xoài, nghe nói không rõ) húy chau chal trêu mãi phung, dưng mày uagi, kẽ má đỗ, gát cánh leao, nồi miết trận mộng xuân, vui chi bằng ngóng tinh mà lại gặp tình, trông thuốc hảy được người cho thuốc (thuốc mè, chó không phải thuốc giải). — Như cõ hainay: tuy là một tiếng cười chưa được nén vàng, chó thở hơi mày đà có đôi ba tấm giấy mờ. Mà thường thường như vậy thiếp chịu sao khâm; lòng nào chẳng tái tê lòng, buồng chi thiếp ngái sung cũng một dạ. Nếu am ấp miệng binh thì ám ách là gau, cùu đánh tiếng thì lại rằng sư tử hau. Ô! mà hơi đâu ngại giọng lảng giọng mồi, việc thiếp thì thiếp toan, đèn nhà ai thì nấy sáu!

Thiếp nghĩ lại rất khen cơ tạo-hóa: sanh dòn ống hay ưa sặc, dòn bà lại hay khen; có nbr vây mới kén chế nhau mới dặng. Nếu chẳng ghen thi là ngiịch lè tự biến, thêm e nỗi cưa hir nhà nát. Nhưng ghen mồi người mồi nết, nết nhau nhượn, nết canz cường, nết xấu tốt là bởi mâu người đố p'u. Nết thiếp ghen chẳng phải nhú người: Nóc nhà hay múa, tảo chúa ra sân, nồi trân dồn lòn, xòe dầu dì ngựa...! Võn thiếp là: cứ giữ tròn dạo vợ, một lòng cung khu mến chổng, càng sắn soc tữ tê miêng ăn vật uống; rồi thừa khí vân vê, lời thuận lè êm, phân ràng phái trái; đều hơu sự thiệt, tõ nỗi duc trong. Vợ như vậy, ai lại chẳng hối đầu lanh ngô! Rứa mà chồng thiếp lại khác thường, rằng châuz phải tắc lồng như đá sác mà đê xô đê dầy! Chứ sao? — Thiếp nghĩ: gái ham tài (của), trai ham sắc, chớ kỳ trong nào chắc nghĩa tình chí. Thời thà lồn mệt, sau khói lồn mười. Thiếp mới gượng gạo vui cười, xuống nước nhỏ mà mua lồng người oan nghiệt..... Cõ hai! cõ thừa ưa trại bước phong lưu, ghé đến chốn này, nên

vương vẫn mảnh tình cùng chồng thiếp. Xem lại cõ: tuổi còn măng, người còn lich, thiếu chí nơi xám khé xa trước bình. Sắc tài ấy cuog trắng đà dáng mặt cõ Hảng, lừa di phải dập vùi vóc uoc, làm thân cát lùy rất uônz nào. Chồng thiếp dâu thương yêu có thể mấy chảng lè cõ chia tiễn lấy chồng chung, hay là biếu người bỏ vợ, bỏ con, cho được iron pháo mèm ấm. Xét cho tôt: chánz qua là một cuộc phong tình, chơi hoa cho rira nhí cảnh lại thi. Nước mè ai cũng một hối, oglon còn chẳng tát cung với đó mà! Vậy thì xin cõ sớm dứt dây ôan, bắc ít chuc niệm tình của thiếp. Gia cang thiếp nhẫn dâu chặc mồi, thiếp trăm năm ghi tạc ơn cõ, cõ lại khôi vương cầu sác ác. Cám thay người bạc mang, gian hổ thán trai khắp, mình nhuộm trán mà lòng châuz nhuộm trán, nghe lời phái, xú nêu việc phái. — Cõ bèn từ giã fiéo què, nguyện trọn kiếp không lấy chồng ut trời nứa. Đã vậy lại còn tõ de yêu thương, sau thường gởi thơ nhau thăm vieng thiếp.

Cho hay lời lành dê râu dứa dứ, mấy khi tiếng chửi mát hung người. Trong đám chị em thấy thiếp xú sự như vậy, người gọi khôn, kẻ rắng đại. Nỗi khôn, khôn đại khó lường, nào ai dám chắc trong khôn đại!

(Còn-tiếp)
Lê-trung-Thu

Ai tín

Mới tiếp dặng tin b'ou rằnz thày Đoàn-mậu-Tăng là Hương giòi tại làng Thới-hưng (Cần-thơ) lại là một vị khán quan của hồn báo dâ li trên ngày 23 Décembre 1918.

Nội cuộc dâ tang au hôm ngày 26 Décembre 1918.

Bồn quán An-Hà-Nhựt-Bao kính dời lời tò chát tình ai diều; xin phân ưu cùng qui quyển và cầu cho vong hồn của thầy Đoàn-mậu-Tăng bồng dảo tiêu diều, vân hương khoái lị.

Hí tín

Nghé mừng tin mừng rằng ông Nguyễn Nhựt-Tân là Hương-Cử lảng Tân-quối lồng An-trường (Cà-nhơ) mới dặng lời hằng khen của quan Chánh Chủ-tịch; vì có lòng sốt sắng lo cuộc Quốc trại kỷ thứ tư (1918) trong lảng dặng sự gốm hơn oán ngoài.

Bản quán kinh mừng cho ông cũ Nguyễn-Nhựt-Tân hứa công thi đấu thường; gương tốt đáng nêu cho người hắt chước.

A. H. N. B.

Tân hôn

Mới nghe tin mừng rằng ngày 5 Janvier 1919, thấy Đặng-Tường-Thoại là cựu ký-lục Tòa án Cà-nhơ, đã định thành gia thất cho lính ái là Đặng-thị-Phi kết duyên với M. Huỳnh-ngọc-Nhuận là lính lang của Quan Phù Bình ở Bác-liêu.

Bản quán kinh dõi lời trước là mừng cho M. Đặng-tường-Thoại và hai ông bà, sanh con gái dặng mòn mi rạng vẻ, sau chúc cho đời vợ chồng mới loan phụng hòa minh, sắc cảm hảo hiệp.

A. H. N. B.

"LỊCH ANNAM" NĂM KỶ VI

Nhơn dịp gần mùng năm 1918, bốn-quán lo soạn lịch mới. 1919 Âm-lịch và Dương-lịch dõi nhau, sắp chung lại một tầm lớn, như xưa nay thiên hạ thường tiện-dụng đó. (*Calendriers franco-anamites.*)

Vậy nên bốn quán kinh cho chư-quán-tử cùng các vị thương mai

hay, như ai muôn dùng, hoặc nhiều, hoặc ít mà tặng cho nhau, hay là tiêng cho mỗi hàng của mình khi bước qua năm mới đây; xin viết thơ cho bốn quán, hoặc muôn dinh danh, hiệu, tước; nghiệp chí trên lịch ấy, thì bốn quán cũng sẵn lòng thi hành cho vừa ý qui vị. Tuy hạng già mà định giá, song nhẹ hơn của người ta luôn luôn.

1 tám là..... 0\$40
100 tám là..... 6\$00
200 tám là..... 10\$00

Cà-nhơ, An-hà-An-Quán.
Kinh khai.

Sa tay bị tội

Tục rằng: «Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho buổi»— Hết đạo làm cha mẹ sáu như trời như biển có công sanh thành dưỡng dục con nên vai nêu vẹt, thì sự cưng nhọc biết bao, có sanh, có nuôi, thì phải dạy phải răn; con nêu người tháo thuận cha mẹ mừng dặng tiếng khen, ruồi con hư tánh tình phỏng từ du dân, có phải là cha mẹ hiền vẫn lại là người biếm nhẹ. Thế thì phần trách nhiệm của cha mẹ đối với con thiệt là lớn lắm. Đã biết ủ linh có công đẻ, có công nuôi, dạy dỗ nó chẳng nghe lời thì mình cũng có quyền hành phạt nó, nhưng mà hành phạt phải túy sức nó, nếu nhỏ phải dùng cách trừng nhẹ nhàng, nếu là làm cho nó sợ mà vưng theo lời dạy bảo của mình và chừa lỗi cũ thì dù, chờ chẳng phải ý quyền cha mẹ, nói rằng: con mình đẻ mình rắn: lúc giận (nó bất cập lượng) đừng đánh đập do, chụp được cái gi lện đùa cái vẩy, đùi, đập, thoi... trẻ nhỏ xương yếu thịt non, nhầm khi phải gảy căng trắc tay, hoặc là nhầm chỗ nhược nó chết, có phải là hoa ấy deo cho mình chẳng? Chờ tui-rong rằng con mình, mình đánh chết Tòa bỏ qua cho mình dân?

Như mới đây hôm nay 5 Janvier 1919 tại Cai-răng (Cà-nhơ) có người dòn bà

kia tên là Phạm-thị-Liêu 39 tuổi đánh chết con nó tên là Phan-vă -Non 10 tuổi. Việc bắt đặc kỳ từ như vậy, làng phải bắt Thị-Liêu và chờ thày tên Non là con nó đưa cho quan Biệu-lý xử đoán. Quan Biệu-lý bèn giam Phạm-thị-Liêu vào khám, giao tử thi tên Non cho quan Thầy thuốc khám bởi có chi tên Non phải chết?

Áy vậy, dùng tưởng con mình sauh, mình đánh, ruồi tay nó chết nịnh chẳng bị tội đâu?

Phạm-công-Kinh.

Bà cô vật thày Pháp

Tuần trước Cố-bữu tôi có thuật chuyện thấy chùa đánh thấy chùa tại làng (T...Q...); Tôi đã gởi áo-hành vào quí báo A. H....

Mới hôm qua đây 27 Décembre 1918, lúc 7 giờ tối, tôi gấp cố hưu tôi đi lội-thời trước rạp Casino của M. Hùng; tôi liền nắm tay chào mừng... và hỏi, sao? bên (T...Q...) có chuyện gì là nữa, thuật nhẹ chơi?— Cố hưu tôi cười mà đáp rằn: có chơi! — Tôi hỏi có chuyện gì đó?

— Bà cô vật thày Pháp.
— Khéo giêu không!....
— Thật chớ, vì trước ta đã coi về thuật rõ ràng chẳng phải đặt đếu đâu.— Tôi hỏi vậy chớ bà cô vì cớ nào mà vật Thày pháp? Cố hưu tôi liêu kẽ miệng phản lô tai tôi mà nói nhỏ rằng: Bà cô là cô Hì, tục thường hay sợ bà vật nêu kêu là Bà lớn đó — Uy! thiệt vậy sao cô hưu?

— Thị vậy!... thời để tôi sơ thuật cho mà nghe. Cùng lại làng (T...Q...) có một vị Pháp-sư, tục danh là sáu Hội, trèo 20 ngoài năm chuyên nghề Thày pháp, cũng lâm lùi chuyên chữa có danh (ý là nhầm khi may mắn!) mà cũng lâm khi cuồn trán về khang, vì là nghề ấy không chừng đỗi! Theo điện Pháp thi thường hay nói nhứt pháp, nhì phu, tam thân lực Thầy sáu Hội đây, pháp thi không thấy chí cả, phu thi về không mấy khéo! chờ thân lire... thân... lực hăng da; người phu dây, mà thấy tướng Pháp sư còn phải ghê thay, huống gì ma quỷ! — Người phu nhị lâm, cao... lớn... mập; muôn do thử hế hoành, ngan bụng, thì ít nữa một

óu người lớn, mà còn dư hai gan... gương mặt lớn, miệng rộng, hàm râu dày lâm, tiếng lâm rồng rồng, trong lúc chém chuyên thày kêu Ôn một tiếng, thì cả xóm đều ròn ợ, dừng mình một cái, nghe vang tròn 500 ngoài thước...

Hôm 21 Décembre 1918 đây; không rõ thấy buôn trong việc chém chuyên nên với tách miến trán-thể, hay là dưới Diêm-dinh nghe danh thày, mà cho quí sứ rờn, về dũng ví trận bắt lồ bổ càng nùi vị chàng năm.... cho nên hồn thấy mới trực chi U-minh chi cảnh, bỏ tướn tá, náo Bô-vông, Tề-thiên, ông Ngụ với lão Cao-sơn ngồi đây, chặt tinh (chỗ thờ)

Hồi lại, thì mới rõ rằng: thấy nhuộm bịnh, 2, 3 ngày nóng lạnh rồi già từ chư binh tướng của thày mà lui ngan.....

Thân chủ hay tin đến thăm, thấy vậy mới để rằng: bình sauh thấy sáu chữa chuyên bay hành hà mang trách kêu xách khoé bà Cố-Hì, cho nên bả hòn, bả bắt chết đó chớ gì?

Bởi nghe vậy, hay vậy, cho nên người ta phỏng vân rằng: bà vật thày pháp là vậy đó; Cố-giao rõ chưa? chớ ai có biết mặt bà cô là người ra làm sao đâu.

Áy là mấy lời của cố hưu tôi thuật lại vậy vậy..... nên biến ra đây gởi đến Báo-An-Hà xin ẩn-hành cho khán quan nhân lâm.

N. H. Hạnh

Tiêu đàm

Nè B—mấy nở di lấy chòi cột dưới con mèo, chơi chi ác vậy cháu?

Còn thằng A—này, mấy cũng chơi như nó vây sao?

A—ai dám làm vậy!

— Sao mấy không cảng nó?

— Tại tôi mất

— Mất làm gì... hả?

— Tôi mất ôm con mèo cho nó cột mới dặng chớ.....!

Thôi quá rồi!!

N. Q. G.

Thi tập

HOA VĂN LIÊU XUÂN HƯƠNG

A. II. N° 97

Chợt lòng Chết-nir vuối Ngưu-lang
Cầm cành cho ai nức mắt trán,
Nó dè nứa sầu dung ngôn liễn
Nhưng e lừa dut thét minh san
Vườn hồng khò nỗi rào cho chặt
Hoa thắm dâu hay giờ để, tau
Vi bông đất trời xây dời lại
Trai tài gái sắc rõ nhơn gian.

Lê-trung-Thu

VONG PHÙ THẠCH

Thương người hóa đá dường bỗng con
Vô vò trong chốn nết hào don
Nước mắm hương từ lai láng biển
Tâm sâu biệt hậu chập chùng non
Mày doanh tú, rồi mâu sương bạc
Trắng chói gan trinh nét ngọc tròn
Tiết liệt đỡ ai bì dặng kịp
Thân danh so sánh đất trời còn.

Lương-văn-Thống

HOÀI HỮU TÚI

KÝ GIỮ

M M. Tân-xuân-Thơ, Tà-phú-Túc, Phạm
quang-Nghiệp, Nguyệt-Chieu, Trần-Hòa-
Quân, Thiện-Thành, Lê-Dai-Thành, Tà-
quốc-Bửu et Mlle Mẫu-Dan (Bắc-liệu)

Gương thu Thiên lý rời quang sau
Ngạn cá bắt tia dường mây hàng
Kiệt-Thach ngóng trong buôn ngựa trả
Hoàng kim nganh tại chạch già hoang!
Ô, cùm văn vần cùm trên núi
Nhờ bạn buôn khaub: khách dưới thoảng!
Và thu doái nhìn thêm tài chạch....!
Trách ai nở khiển hiệp rời tang!

Bắc-liệu, Tè-hưu; Lê-Chơn-Tâm
Cẩm-tác!

KHUYẾN HỌC

Chi lớn làm trai chờ đé cõi,
Học nên danh phận thể gươong soi
Xây mò dắp mả dừng mảng tối,
Nhóm chờ buôn đồ mýa học đòi
Khá lội rứng nho tim ngọc ăn
Hảy mò biển thánh kiếm vàng thoi
Một nghê rành ác minh vinh biếu,

Gần chí rỗi dây sẽ thấy mồi.

Lê-văn-Tị, Instituteur à Tân-Thành
(Càmao)

GIAN HỘ TỰ THUẬT

(Xò, cò, vò, ô, rò)

Lửa lục trời sao khéo dây xò,
Vinh-tưởng tới chốn bốn bể cò
Cầm thân hổ-thi riêng long chánh,
Tôi phuê thán-hàn vẫn mất vò.
Đời quay hổ thua cùng lù thát,
Gấp dừng hẹn kèm với bầy ô.
Xem mày chánh cùm lùn cày tò,
Nghỉ bước gian hổ giận nhảy rò.

Trần-van-An dit Trọ
Instituteur à Vnh-Tường
(Long-my Rạch-gia)

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-uớc.....	4f 40
Bồng-Dirong.....	4 43

Giá lúa

Từ 3\$55 cho đến 3\$60 một tạ, tùy
theo thứ lúa.

CÁNTHO

DÀNH CHẾT.—Ngày 28 Décembre 1918
chết Lam-Peng 22 tuổi ở làng Thơ-dài
đi với em nó là Lam-Long qua nhà tên
Thach-Soi, cửa Hương Huô ở làng Phong-
Nhượng mà đã già, khi đã già đó, Lam-
Peng cũng có cái lấp gáy lộn với nhiều
người ở tại trường già, lúc 3 giờ chiều
ra về được nứa đường nơi khúc ván,
có người rinh cầm cây đập trên đầu
Lam-Peng bê sọ, rồi chạy trốn mất. Em
Lam-Peng là Lam-Long tri hô: làng xóm
tự đẻ, tự tóc điệu Lam-Peng tới Cầu-
kè cho quan Chủ quận hay; khi vừa đến
nơi, Lam-Peng đã tắt hơi. Quan Chủ quận
day chờ thấy đến tòa báo cho quan Biên
Lý rõ. Tòa còn đang mở dảng tra vấn
kiểm bát dứa sát nhau, lại giao cho quan
lương Y mò thày khán vít thấy Lam-Peng
bị đánh bê sọ nên không thể sống đựng,

GIÀNH MỐI DANH NHAU

Ngày 1 Janvier 1919, lúc 7 giờ sớm
mai, tên B.... là người coi bánh xe hơi
(chauffeur) của Ba S.... với X.... là con
của Xã L.... chủ xe hơi tại Cần-thơ, vì sự
giành bộ hành mà cái ấy một hối, sau
áp lại ẩu đả với nhau. Linh phủ-linh bắt
cả hai về Bót. Nghelại xã L.... chẳng
chiến hué nài xin giải đến tòa. Ô hò!
Bang... Duật...

THIẾT QUẦN TỬ BỊ BẮT

Tên Huỳnh-văn-Thiết 33 tuổi, ở làng
Đông-thanh-trung (An-leường) tương tá
đom yêu bách nghệ tuy thâ, và quên! có
nghề riêng, cái nghề này ai nghe cũng
ghét, là vì nghề ăn trộm!

Bem 30 Décembre 1918.—Thiết bơi
xuồng vỏ làng Tân-quới, chát dí lam nghé
dal! Bởi di không coi xiếc, bay là tó trác,
nêu đèn riu nha tên cựu hương trưởng
N...hữu Tuyên,... mời thư thần ngoài
đường lòi; lòi 1 giờ khuya, chung bay
rượu, chạy, chạy dữ.... chạy hoán mà
chạy không khóc; bị hương trưởng Tuyên
tặng cho một thước trúng đít quyền
nhào lăn, bắt dẵn đem giao cho lán
là Hương quên tra xét dạng giải đến tòa

Khá khien cho Hương trưởng N. H.
Tuyên! đêm 30 giờ bắt già, lạnh lẽo vô
cùn, mà rắng chịu lạnh rinh mò bắt cho
dẫn, thiết-quần-tử mới ug be cho....
giỏi!....

N.H.H.

DÀNH LỘN.—Thị D... là ban hàng bán ché
cháo và ti D... vợ của một chủ Cai, hai
đang ai el-ang nhữ si, quyết dành với
nhau cho dặng một cái cầu nđi mà đặc
quá áo. Ban đầu cùi tiếng cao tiếng
thấp, sau xáp lại nắm đầu..nín áo...
xé quần, đầm...cùi... là ô om sòn, phủ
lich bay lại cang 2 dảng ra, rồi dần về
bót.

CÙNG LÀ DÀNH LỘN.—Chiêu bùa 5
Janvier 1919 lúc 8 giờ tối, trước lạp hát
Annam của M. Lý (Cánthơ) tên T... và tên
K... có thù hận với nhau làm sao không
rõ, mới vừa xáp lại, tên T... nhảy đá tên
K... 2 đá, K... chira kiệp ra tay, kể
ai nấy áp lại cang ra, giải hòa ai vé nhá
nay.

DÀNH LỘN NÚA.—Công là ngày 5
Janvier Huỳnh-văn-Lợi 52 tuổi, làm nghề
thợ mộc ở Sân-ao (Cánthơ), ráy lòn với
tèo Nén, nô hắt cấp lương, tèo Nén giữ
dao chém Huỳnh-văn-Lợi 2 dao nứt vai
bên tâ và bên hông. Linh tuân thành
nát tèo Nén về giam nơi bót. Còn phần
Huỳnh-văn-Lợi vô nâm nhà-thương
dường bịnh.

UA, CÙNG LÀ DÀNH LỘN NÚA.—Bé khi
ngày 5 Janvier 1919 là n. ày "Giao chiến"
sao chổi? hết sứ An-nam đánh với An-
nam tới phiêu chec đánh với chec. Lúc 10
giờ tối ướt gốc nhè công sở làng Tân-
an (Cánthơ) nghe cái lắc lớn tiếng, lại
thách: mày tánh ti,...mày tánh ti....

Lại gáu mới hay 2 tên chec ráy lòn..
một đều rất là là hai tên chec ráy với
nhau sao k' ông nói tiếng các chủ cho đê
kia? À... rã lại một dảng là X... chec
quâc-dâng làm n. hé bắn chào cá cháo
vị, một dảng là B. cùi Phước-kiểu gop,
tiến cuô.. Bứa, tên không thể nói tiếng
của nó với nhau cho dặng, phải mượn
tiếng của ta mà thông hiểu với nhau,
khi X... thách 2, 3, tiếng biểu tinh ti,
tinh ti... B... sảng guốc mang dưới
chon lột 1 chiếc đánh vò ngực X... 1 cái,
rồi đâm đầu chạy như tên bắn. Linh
rút theo bát dặng hỏi mới hay là 1
dảng thâu tiền chỗ đòi nhiều, n. dảng
gop vài it, nên sanh ráy rồi ra cờ đổi
...Dần hết vò bót, giòi thì đổi nại....

ÔMÔN

TI ROULEAU CÁN CHẾT.—Ngày 3
Janvier 1919, một sự ruồi ro xảy ra trong
bon Cu-li làm đường Cánthơ, Longxuyên
lần cho 1 tên Cu-li phải chết tươi tai
chỗ, nghe ra rất thương xót.

Số là trong lúc Cu-li kéo rouleau trãi
đa cát đường nơi trụ đá 22k500, rouleau
thì rãng, Cu-li lại động, trón rouleau
đang chạy maul, ruồi cho tên Lê-văn-Tôn
16 tuổi sảy chon dấp té nhào vò lăng
đường rouleau đang chạy bèn bị cầu gác
xương chết liền. Lập tức chờ thấy Lê-
văn-Tôn vè tái Ômôn, lăng hieu gởi giày
thép bảo tin, xin Quan Biên-lý liên định.
Xét vì sự ruồi ro nên quan Biên-lý dạy
cha mẹ tên Lê-văn-Tôn đem tử thi con
về mai táng.

TRA-VINH

BẮT ĐẮNG 17 TÊN ĂN CƯỚP.—Trong thương tuần tháng November 1918, tại Tra-vinh có một ông Biển chủ giàu có lớn, bị một đảng ăn cướp rất đông, đưa cầm súng, đưa cầm mìn thong tới nhà đánh giựt vàng, bạc, các vật bết thấy tính là 1800\$.

Từ đó đến nay nhữn 3 người bị bắt là Dương-đo-Huân và Nguyễn-văn-Cậy, gia công tẩm kiêm hết sút mới bắt đặng 1 tên chánh đảng và 16 tên ăn cướp. Chỗ này chịu thiệt chẳng sót một tên.

Thật dánx khen 2 vị mật thám nói trên đây làm phản sự rất chuyên cần, chẳng nài nguy hiểm mà bắt đặng đám ăn cướp dữ nay, nhứt là tên Chánh đảng đây thuở nay phá hại dân lành biết mấy, mà chẳng ai bắt nó đặng.

..

GÒ-CÔNG

TỬ THI CHẾT TRỘI.—Người ta mới gắp dưới sông Vaico thuộc về làng Bình thành (Gò-công) một cái tủ thi trói nói là đã ở đó. Xem kỹ lại mới hay là thây của Trần-thị-Liêu 30 tuổi, làm nghề buôn bán hàng vặt, gốc ở Cần-duoc (Chợlớn) ruồi ro chiến chết hôm ngày 20 Décembre 1918. Sông Vaico này sóng bay nhộn thuyên người chết hoài. Trong 1 tháng mà người ta gắp 2 cái tủ thi trói nói tại đó.

Khá đè cho lầu

..

MYTHO

VÔ CĂN, VÔ CÙ, BỊ BẮT.—Nguyễn-văn-Chi 63 tuổi, bạch nghệ túy thân, và phuơng định trú, sớm dựa quán, tối nay nhà chợ, bị sở tuồn thành bắt đem về bắt

..

SAIGON

BỐ QUÈN KHÔNG MẶT.—Nguyễn-văn-Khang coolie kéo xe số 752, đem đến bót 1 cuốn sách mèo chữ Hồng mao, 1 cái

bản dòn, 1 lạp giấy, 1 chai sirop de Greudine và 1 sợi giây chiên bằng sắc. Tên Khang khai rằng: mấy mòn đó của ai không biết bô quên trên xe kéo của nó.

Madame B.... ở đường Verdun là chủ mấy mòn đó nói trên đó, đến bót nhào quâ, xin lanh vê. Chó phải Madame B... bô quên bê: thử coi.....

..

XE MÁY MẶT HOÀI!—M. W....H... ở nhà 68, đường Boulevard Bonnard đều bót cờ răng ai lấy mặt cái xe máy của ông dựng trước nhà. Xe ấy giá đặng 60 đồng bạc hiệu R.P.E.

TIN THI MẮC!—Chèc A Sanh, tài phú tiệm cửa Quảng-đồng-Thái, ở đường Paul Blauchy đều bót cờ xin tìm bát tên chèc Dương Q. 28 tuổi nước họ, giấy thuế thân số 45 978, vì tên chèc này là thợ cửa trong tiệm dà lanh bạc trước 89\$00 rồi trốn mất.

..

TÀY-NINH

TÓ PHÂN CHÙ.—M. Mongamadou-mourdin là người lãnh việc chở chuyên hàng vật tại Tây-ninh, đều quan thưa rằng bị mất 30 đồng bạc và đồ đạc hết thay giá đặng 28 đồng nữa, ông nghĩ quyết cho tên Lụa là người cắp của ông, vì lúc mất đồ rồi thì tên Lụa đã trốn đi mãi hối nào không hay.

Lập tức sở tuồn thành tìm bắt đặng tên Lụa tại Bình-dới gần châu-thà h Tây-ninh, dẫn về hỏi xét trong mình tên Lụa gắp 2 cái đồng lỗ trói quít: 1 cái bằng nickel, 1 cái bằng sắc, 1 chiếc cà-rá, 1 cái khăn xéo bằng nhiều và 1 cái quần với đèn nô đàng mặt dó. Bạc thi không có. Giải nội vụ tối iòa, mấy mòn đồ giâm nơi phòng lục sự, còn tên Lụa thì vào khám ngõi đợi.....

Xin nhớ

Ai mua thuốc nhô mát trị nhậm, mày cườm, vảy cà vân vân... viet tho để M. Đặng-văn-Chieu(Trà-ôn)

TĀI SANH DỊ TRUYỆN

HỘI THÚ NHÌ

MÃNG SƠ TRẦN-CÔNG HÈ MỘT GIẤC

CƯ TANG CON VỢ BÚ BA NĂM

THIỆT LÀ:

Sanh ký tử qui ây lè thường
Hèm vi con vợ bận lòng thường.
Công danh phủi ráo nơi phủ thế,
Nước nhược nhẹ chon mời lụ đường.

Lát bát xuân qua hè chí, bóng quan-
an thium thoát thoi dưa, Trần-Công hằng
lo việc cày bừa, cho trẻ bọc ngô thông
văn chất. Nào bay gái giỏi nghệ văn vặt,
việc phú thi chả sát hơn ai. Trí gái thơ
chui kém tai trái, bê cứ chí, nói ăn phái
diệu. Ông bà thấy mừng lòng quang
quifu, cưng Phi-Châu như nực như ngà.
Cũng vì sinh con muôn lúc về già, được
uột gái xem đrought trứng nòng. Ngày
lần việc tối về lên vông, dạy Phi-Châu
hát giọng chèo ghe; tiếng thanh theo ai
cũng muôn nghe, đường anh vò liếu lo
trên nhau; lại nhiều lúc dọc cầu Khổng-
Manh, tự đỗ quyền khấp khánh bên
tường. Nhe tiếng rìu cũng động lòng
thương, lụa thay mặt ióm ogur lạc nhặt.
Con làm sao! Nết dù dưng nhầm đà phái
dạng! (Nhò con vây huồn chí là.) lúe lón
lên giá lược sen vàng, dâu Tây-thù tái
hết khôn đanh, hết iha-sắc cò Hằng
công súc.

Thoi nhứt nguyệt mao đưa vùng vựa,
nàng Phi-Châu tuổi đặng mười hai, ước
lớn lên chọn chốn trai tài, đặng có định
nghi gia, nghi thất. Gái vao vật sành trai
văn vặt, vây mới là xứng képxứng dào.
Ông bà lo bàn luận lao xao, nói thì nói
thôi nói nín ngú, đặng thức sớm lo bê
nông vụ, việc tần thời chờ khú trè da.

Cho hay:

Người ở đời số mang chặng qua, đò
Tạo-hoa sớm đưa chiêu rước. Nào chịu
để cho người chậm bước, luật tự nhiên
đã định sẵn rồi. Đầu cho ai trốn đứng
trốn nỗi, cũng không khỏi!!! thối hối
sao đặng!! Đầu kê trí cũng khôn do
đặng, việc hoàng thiên tiền định phân
minh.

Bởi vậy cho nên: Rủi Trần-công xáng
binh thỉnh linh, lo thang thuốc chạy thời
tử nở. Tận nhơn lực khá thương con,
vợ, nghe thấy bay rước tới lầu xanh. Mới
ba ngày cơm cháo không ăn, thấy chầu
mạch lắc đầu nزو ugau: (Việc làm thuốc
cứu rắng khôn cứu mắng, bịnh này dày
khô ở Dương-trần, chẳng chết xa cung
phải chết gáu, xin bác báy ráng mà toàn
liệu. Còn như bác muốn cho phái diệu,
kiếm gán dây uua lấy nhơn-sám, ox ô
phục hồi ngươn khí đặng chặng, như
đảng lồn, tốn vây mới đặng "Bà
nè he vây hai bảng lai láng, ồi thôi thôi!!
mạng ông còn chí!! Nhìn con thơ giọt
lụy lâm li, doái chỏng yếu chau rơi là
chả. Đã biết vây, & cho hết dạ, tiết chí
tiến mang nhục với đời. Cất tiếng kêu
hết tiếng bởi trời, trước ứng mộng nay
suy đã phái. Trời muôn đức cái tiêm
nhơn ngài, hé nay đây có phái Tạo-doan?
Nhưng mà, ràng tim thấy khắp hết bốn
phang, tậu nhơn lực mới tri thiên mạng.
Nguyễn-thị-mới thao dài thở vẫn, hèm vi
ai nuồn ré vợ chồng.

Đoạn Trần-công biêt mạng phái vonz,
mới kêu vợ đứng gáu than trời: Mụ ô!
Mụ ô lại dường trần mạnh giòi, lo nuôi
con cơm cháo sớm trưa. Ồi thôi tlôi kè
chí ta lo việc cày bừa, hầu dường trè
nên chồng nén vợ. Chó như tôi: cỏi phù
vàn tạm ờ, chẳng biết chết nay mai,

lòng tưởng riêng dạng sống lâu dài, ngòi lập nghiệp để cho con trai. (Chẳng dè đâu)

Thế sự tận tụy tuân thủ khát

Công danh phú quý dâng phà-vàn.

Nào hay, xanh cang thường với bồ, cách âm dương khó nói tảo tần, việc nuôi con nụ khă áo cản, chờ thân hào quang bao cõi mắt. Vái chín phương trời, mười phương phật, xin độ trè au sinh. Đầu mà tôi hồn xuống diêm đì-h, nay uôn phò hộ cho con mạnh giời." Nói yểu đức, làm ul u nudson ôi, trợn dời trong hồn xuất cảnh Dương.

Trần-phu-nhơn chí xiết nỗi thương, chip miêng trách: "Trời sao bê pâubl lhour con tạo vè với chi đời canh, để cho người túc iối hiết bao. Âm, Dương cách trè biêt làm sao, phải đổi cành, tạo nên nhứt lộ. Nay lý biêt trong gi tái ngô, có họa là kiếp khác kắp nhau. Miêng kẽ than đời mắt lụy trào, túc biêt mẩy lẩn nhào xuống đất. Sự thương tiếc, mẩy hối khóc rãnh, khóc vừa nui, bà lại than van; Ông ôi! tưở g cùng nhau đồng lịch đồng sàng, đầu có thát đồng quang đồng quách! Hay đâu nỗi trời già chia đời mạch, làm cho ông phản cách vợ con. Không nhắc thôi, nhắc tới béo đỡn, luôu quăng ruột, xào gao đời đoạn. Cuộc sanh tử, đường như chớp nhán, khéo chí ly, đời nra sâm thương. Trường cùng nhau vẹn diện cang thường, hay đâu nỗi ông vê dì lộ. Tuy dâ biêt tránh không khỏi số, túc vì ông dành với chia lầu.

"Ôi thời thoi! Số hẻ bời vê dầu vây cũng già lấp sâu sưa soạn."

Mượn lối xóm toan hể an táng, cuộc tổng chung một bùa đã rồi. Buổi linh sàng khói tối ngút người, Phi-Châu hỏi: "Cha đâu bờ me? Nguyễn-thi nhe qua duros ruột xé, muối phân tảng miêng lại nãp üzurg. Nhìn mặt Chân nước mắt rưng rưng: "Ôi! ó trè cha con tám dì lộ!" Thoạt biêu dặng, Phi-Châu khóc rộ: "Cha ôi biết chứng nào trè lại với con! Trí trè thơ lời kẽ ní non, thâm thiết một nhà nên thâm thiết!

Thất thất cùng rồi vừa xong việc, ngày giờ thoát thoát tý tên bay. Mẹ con toan rước sái cầu thây, tung siêu độ cho hồn Trần-lão. Việc tuân tự xem ra lợt lạo,

vì trong nhà sau trước không ai. Xem ở trong chẳng kè coi ngoài, đến xong việc thấy chay, ngã mẫn. Việc tuân tự kè sơ ván ván, phúc đến nay mang hàng 3 năm. Xà tang rồi buồn thảm giòn lâu, mẹ hàng dạy cùng con khoan nhặt.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lê-chơn-Tam dit Thận à Bắc-kêu

Truyện này in rời và có bán tại nhà in An-Hà, (Cantho) giá 1 cuộn 0\$35; mua nhiều về bán, tính giá nhẹ hơn.

Võ-văn học-hiệu

Trường học của Ông Võ-văn-Thơm lập, gọi là "Võ-Văn học-hiệu" khai trường hôm 4 November 1918. Nay được 26 trò nam và nữ vào trường. Bà đám langsa và thầy giáo annam cầm mản con nít học mau tàn phát vò cùng.

Gia tiên học và ăn, ngủ như vầy: Học ngoài (không ăn ngủ) 4\$ Học và ăn buổi trưa, 7 Học và ăn ba buổi, ngủ tại trường 12

Như ai dùng giày Quốc-trái mà đóng tiên trường cho con cháu học, thì Ông Độc học trường Võ-văn cùng thâu, cứ mỗi phiêu 100 francs thì kè là:

Bùa 25 tháng chạp bâi trường qua mồng 10 tháng giêng Annam thì khởi học. Kè từ mồng 6, thi học trò mới được nhập lán lán.

Bà con cò bác ai có dịp đi Cántho ghé coi cách sắp đặt chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Ai có cần hỏi thăm đều gì, xin gửi thơ cho Ông Võ-văn-Thơm, thì lập tức có thơ trả lời.

VIN DE CHINE DIT ALCOOL MÉDICAMENTEUX

RƯỢU THUỐC RẤT THẦN HIỆU

Bồn Dược Phòng kinh cho chư Quíkhách ở xa, gần hay rằng: Nhà-nước cho phép Bồn Hiệu ngâm Rượu Thuốc tại Tiệm và dặng thông hành Lục-tỉnh; nên bồn Hiệu ẩn hành ít thứ Rượu thuốc cho chư Quí vị xem, dặng mua mà uống thử coi cho biết hay dở thế nào. Nhưng Rượu thuốc của Bồn hiệu ngâm, kè ra sau này: Vâ có một thứ Thuốc ho thiệt là hay lán, hiệu là: TRUNG-HUÈ CHÍ KHÁI THỦY, bất kỳ ho lâu mau, hè uống vò nội trong 24 giờ thì thấy bớt liền;

Gia mỗi ve 0\$30, mỗi lô 12 ve 3\$00; Như chư Quí Ông muốn mua gửi thư cho Bồn hiệu thì bồn hiệu sẵn lòng gửi thuốc lại lập tức.

TRANG CẨM PHÒNG THÁP TƯỚU

Rượu thuốc này, lựa ròng những thuốc thượng hạng mà chế ra. Các Y-sĩ bên Trung-quốc đã có thí nghiệm rồi, đều chứng châ: rằng: rượu thuốc này, phép tắm chế rất tinh, dùng nó mà trừ bệnh phong-thấp, bệnh nhứt trong gan cốt và lại làm cho máu chạy đều, thiệt là một thứ rượu thuốc rất oaii thần hiện.

Nó trị bịnh nhức đầu phong, tay chân phù thủng, da thịt sưng nhức, đau lưng mỏi gối, tê tay tê chân, đau nhức trong gan cốt, các chứng thủng độc, đi đứng chẳng an, đau nra thận mịnh, (kêu là bản thân bất toại).

Thì dùng, hoặc uống hoặc thoa cùng dầu liệu nghiệm cả thay, chẳng những là trừ bịnh mà thôi, lại còn làm cho ăn mau tiêu, máu chạy đều, sanh tinh huyết.

Uống thuốc rượu này rồi thì tình thần khỏe khoán hơn lúc trước trăm phần. Người có bịnh uống thì trừ bịnh, người không bịnh uống thường thì mạnh giỏi luôn luô, cả đời khỏi lo bịnh hoạn.

CƯỜNG CHƯỜNG BỘ HUYẾT TƯỚU

Là một thứ Bi-Truyền-Lương-Phương, chọn rát ròng những thuốc tốt thượng hàn, quý trọng vô cùng, lại có gia thêm Nước-Sắc, hiệp lại mà chế ra thứ rượu thuốc này. Các Y-sĩ bên Trung-quốc, đã thí nghiệm và chứng châ: rằng: Thứ rượu thuốc này là một thứ hay sanh tinh bổ huyết và thêm sức mạnh cho con người.

Sắc dục quá độ, nhức đầu chóng mặt, thần hư di tinh, Dương-Vật-Rất-Cử, đau lưng mỏi gối, khí huyết hao kém, từ chi mõi mệt, dùn bà đường kinh không dung, bạch đái xích-dái dùn bà sinh đê yếu đuối da mặt mét vàng.

Chẳng luận dùn ông dùn bà, các chứng bịnh thuộc về bịnh hư bịnh tổn thay đều dùng dặng. Uống nó thì nó hay sanh tinh thêm huyết, khỏe khoán tinh thần, những người không con uống thường chắc sẽ có con, lại còn bay trừ những vật thực ăn không tiêu, tích trữ trong hao-tử.

Nếu uống rượu thuốc này thì dấu bịnh chỉ nã trừ cùng nỗi.

BÁ-BỘ-VỆ-SANH-TƯỚU

Con người ở đời, phải cho biết cách vệ sinh, thì trong mình khỏi mang tật, bệnh ít sauh. Còn như mang sống của con người là bời nhỡ nơi khí huyết sung túc. Chứ như những người tinh thần hoan hỉ, chẳng biết thèm ăn, từ chi rủ liệt, lở tai lung bùng, con mắt mờ mệt, ấy là bời huyết suy, khí kém, trái tim và trái cật đều hư.

Bồn được phòng hăng da tâm chử ý, tiêm Phượng kia thế nay hết sức mới chế ra dặng một thứ rượu thuốc Vệ-Sanh này, hè uống hư thì bỗ ấm, dương hư thì bỗ dương, chẳng luận trẻ già, dùn ông dòn bà, người nào khi hư huyết hắc, thận thủy kém hao, hè uống rượu thuốc này thì dặng tráng tinh sinh huyết, chẳng những là dặng khí huyết sung túc mà thôi, lại còn tiêu trừ hàn bệnh.

Uống rượu thuốc này dặng thường thì dặng sống lâu, người không con uống thường chắc cũng có sinh con, thiệt là một thứ Vệ-sanh chí tánh được đó.

Phải uống cho thường thì mới thấy hiệu nghiệm là dường nào.

HỒ-CỐT-MỘC-QUA-TƯỚU

Rượu thuốc này chế ra bằng Hồ-ốt và Mộc-quà, bồn được phòng chảng nài công khó chế luyện kỳ cang, và chọn thứ thuốc thiệt tốt hiệp lai mà làm ra thứ rượu thuốc này, ai có bệnh như sau đây, hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Dau trong xương, từ chi rủ liệt, di bức không vững, da vàng, chơn thủng, khí hư huyết trệ, nhức đầu phong, các thứ thương tích, cốt khí tim la.

Nếu ai có các chứng bệnh kể trên đây thì nên dùng thứ rượu thuốc này mà uống hay là thoa thì hiệu nghiệm dì thường, thiệt là một thứ thuốc hay đê nhứt

Bất kỳ dùn ông dùn bà, hè uống nó cho thường thì mau tiêu hóa vật thực, lại thêm khí lực hối gìn, khôi lo bệnh hoạn về sau mà lại dặng sống lâu thêm nữa.

THIÖNG-TRI-MAO-KÈ-TƯỚU**RƯỢU THUỐC BÌM BỊP**

Thứ rượu thuốc này, chuyên trị các chứng phong thấp, huot luet tho cao, ấy là một thứ thuốc bi truyền linh nghiệm đê nhứt.

Các chứng phong thấp, chảng luân lâu năm hay là mới cũng đều trừ dặng, còn như đau lưng, nhức tay, mồi chơn, đau trong xương, hay due gân, hoặc bị té bị đánh mà sưng minh, hay là tay chong bài hoái. Các chứng ấy hè uống vào thì thấy hiệu nghiệm liền.

Phải tùy theo chứng bệnh mà dùng, chẳng nên uống cho quá độ.

Mấy thứ rượu thuốc này của bồn Được-Phòng ngâm tại tiệm và mỗi khi ngâm thì có một ông Langsa đến nghiệm chất chán, biếu Trung-Huê Được-Phòng tại Cholon đường Paris số nhà 89, như chư quí khách ai muốn dùng thứ thuốc này hãy đến tại tiệm mà mua thuốc rượu này có nhân đê hiệu Trung-Huê Được-Phòng thì chẳng lầm đố giả mạo. Còn ai ở xa mà muốn dùng rượu thuốc này thì xin gửi thơ đê chỗ ở cho ký lưỡng thì bồn Được-Phòng sẽ gởi thuốc đi tức thi, xin quí khách thíc qua sẽ biết.

TRUNG-HUÊ-DƯỢC-PHÒNG.
89 Rue de Paris Cholon.

NHÀ IN NGÁNH**TẠI BAC-LIEU****Kinh tó cùng Chư quí Vị,**

Ấn quán An-Hà dựng nêu tại tỉnh thành Cần-thơ, xắn bắn đã gần hai năm. Thậm cảm ơn dày của Lục-châu quân-tú, sắng lòng cố-cập, ngày nay mới thấy cuộc thạnh hành đắc-lộ như vầy. Bồn-Quán chẳng ngót lo lường, hằng tim tôi thế chi cho Chư quí Vị dặng vui lòng inh cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Đã vậy mà chớ, còn một nỗi lo cho chư Vị ở xa tinh thành các nơi, nhứt là nhằm đường vân-lai trác-trò, mỗi khi muốn mua chác vật chi iơi bồn-quán, phải nhọc lòng, cực trí mà đợi chờ, nhiều khi ý không dặng toại mấy là vì: in, thì không tận mặt mà dẫu dò, còn mua, thì không cháng chường mà lựa chọn. Ấy vậy bồn quán nghỉ dặng phuong này, ác là lường toàn kỳ my: Là thỉnh thoảng dây, mỗi chốn lňh thành, sđc có một tiệm-ngánchez. Còn hiện bây giờ đây, trước hết thì Bồn Quán đã dọn tại Baclieu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vừa an bài: Hiệu là: **Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac-lieu**,

ở đường phiá sau nhà chợ; cậy có thấy LÊ-HUẾ-NÈN, Quản lý nhà hàng ngánchez Hậu-Giang Dương Hành, Quản-thủ. Xin thỉnh Chư Quí Vị nhơn khi nào rảnh vui chưa hức đến đó xem chơi. Tiệm bán đủ đồ văn phòng từ bút, truyện, sách của học trò và lanh in các món theo kim thời: như danh thiếp, thiệp hòm, thiệp tang, cùng đồ nhỏ nhich thi sảng có Ăn-công ở đó thi hành trong giây phút.

Càng có đóng sách, cũng in đồ lớn như bộ, sđ, thơ, truyện, khắc con dấu đủ kiêu, công việc làm mao và khéo mà giá tin vừa phải thì thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Sóc-

trăng cũng sẽ có dựng một tiệm như vậy nra.

Cùi xin Liệc-vị niệm tình mà giúp ban đồng-bang cho nén việc, sự ấy tac-ghi ngàn thuở.

An-Hà An-quán.
Kinh-cáo

BÁNT-UẬN MÀ

Giá mua trả một phần chịu, một phần mặc

4465 mẫu ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa trong-thị (Long-xuyên)

TỈNH RẠCH-GIA	feuille	12e feuille
Đất của	2.874	40
8.630.00	515 h.	40. a. 30
Đất của	ông	
8. T. H. DEJEAN Nay về của	DE LA BÂTE	
Đất của	ông	Võ-v.-Thom
	1.859	00
	C. S.	Tỉnh Cần-thơ
		Kinh Thốt-Nốt

Ai có cần hỏi thăm đều chi thi gởi thơ cho ông Võ-văn-Thom, Colon à Cần-thơ mà thương nghị.

NAM-HÔNG-PHÁT**K ÁCH-SÄNG**

ở BƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngan Gare xe lửa Saigon-Gòvap Chợ-Mới
Saigon

Bán rượu tây, và cho mướn phòng ngủ, sách sđ và rộng rãi mát mẻ lâm, qui ống, qui khách có đi Saigon xio dời gót lại tiệm tôi mà ở, lấy lâm thông thâ lâm.

HUỲNH-HUẾ-KÝ.

PHARMACIE SHANGHAI

Chù-Nhơn: TRIỆU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.— CHOLON

Bản hiệu trắng răng, bích răng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thức Langsa, CÓ BẮNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BANG THƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thần hiệu. Chữ quý-vi có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gởi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gửi về thần chủ phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, ĐƯỜNG PELLERIN CÓ BẢN GIỮM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn
(3) (THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN HIỆU)

Thần tướng những bệnh sang đặc lây nhau là do hơi việc phòng sự quá độ; súc không dù mà sản gợu ruột phong tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độc mà sanh hịnh dan lậu, dài gác, mờé dài due, hoặc đố, hoặc vàng, nóng nảy, ấy là những chứng đau lậu chắc chắn. Bồn-durong xét kỹ sẽ ra thứ thuốc này chọn đúng thuốc tốt, tính hòa bình, không nhiệt, không hàng, bất luận người yếu kẽ mạnh chỉ có biến đau lâu, dùng đến liền thấy thần hiện, bồi bổ người khí, tiêu tan giang độc. Con trai đau bệnh này trong lò dài nhất. Dùng đến thuốc này hay lâm. Bà bà có huyết bạch cũng trị được cũ, uống vào khỏi sanh gê, sanh chọc, khỏi mang bệnh huệ hieu, lại tuyệt vời; độc khỏi uống thuốc trứa cảng. Bệnh nhẹ dùng chứng một hai lần thấy mạnh. Còn bệnh nặng thì bồi nǎn lâu liên dure, không đau đi đau lại nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lâu, nếu rủi ro viếng thăm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thì. Thiết là một phương thuốc sang đặc biệt nhất trên đời. Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$10.— 42 ve giá là 4\$00

BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DÂN HUON

(4) (THUỐC BỒ NHA PHIẾU RẤT HAY)

Có nhiều quý-vi ghiền nha phién, có tri muốn kiểm thuốc thiệt bay mà uống dăng bô phứt di cho rồi. Bởi vậy bồn hiệu chẳng dám tiếc công mà già tâm chế phương thuốc «Bí Chè Giải Độc Dân Huon» này, tánh chất hòa huon, không nóng không lạnh, bồi hối khí huyết, mạnh khoẻ tinh thần, ăn được ngùa được, thiệt là thần hiệu như thần. Uống thuốc này thì hết gienien liên mà lại ăn ngon, ngủ yên giấc, không di tinh, không hạ lợi, tối buỗi không nhớ ching, không đau mình đau này chi hết. Thuốc này đã thí nghiệm nhiều người tại làng Hoà-Binh (Raichien) circa dirige nhiều người gienien rồi. Thiết là một phương thuốc bồ nha phién này hay hơn các nơi khác mà giá lại rẻ hơn.

Cách dùng: Như mỗi lần hút một chí lui mỗi cữ uống bốn huon, uống như vậy đặng ba ngày rồi sau giảm lần lão xuống. Trong 10 ngày thì bỏ dứt bệnh nha phién chẳng sao.

Như ai có bệnh túc lói đau hông, iả rót, uống một huon thi hết.

Tuật giá:

Mỗi ve lứa 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60

HÓA BÀM NINH PHẾ CHÌ KHÁI TÁN

(thuốc ho và bồ PHẾ TÂN BÀM)

Vũ bệnh ho là bệnh hagy biến ra nhiều chứng ngực hiêm không kê xiết. Nếu thuốc không bay thì khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bệnh siễn, bệnh ho chẳng luận lâu mau, hoặc phong hàn tà khí sanh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mất, không nóng, dân bà có thai, người lớn con nít chỉ đều dùng được cả. Thiết là một phương thuốc trị bệnh ho hạng nhất trên đời.

Mỗi một gói giá 0\$10

Bán tại: Quản-Tin-Ký đại dược phòng

60, Rue de Canton.— Chợ-lớn

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHONDUNG VÀ KHAC CON DÁC

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quý khách hàng hay, tại tiệm tôi có làm mà đá bằng đá cảm hạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điều thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân...

Mộ bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thợ hoa chondung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, mực inhuoc mực Tàu, viết chì than, họa biến liên vă-tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chausures en tous genres.

Trường-Ngoc-Giu sản khé

Roux, Rhum
(Rượu Rum)

MIỆU

“STELLA”

Hàng “UNION FONCIÈRE FRANCO-ANNAMITE” mới lập tại Cần-thơ, dùng tinh ròng nước mía trồng trong bụi mà đặt ra rượu này.

Nước trong chẳng kém các thứ Rhum thiên hạ dụng xưa nay, còn bê ngọt, ngọt, nên thuốc hắng thật chẳng thíc nào hàng. Mùi thơm càng diệu-dáng vì là nhè hơi mía; khi vị của rượu ấy nói chẳng riêng, có nem rồi mới rõ.

Xin chữ quý khách hãy mua mà dùng, thử đang mừng cho hồn-quốc ngày nay đặng ! một nhà kỵ-nghệ, khéo lấy có thò-hàng mà làm nên việc.

Nhà hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'Ouest Cantho, và nhà G. O. ngách tại Söeträng, và Bélieu đều có trữ. Giá thiết rẻ lắm.

ce 1 litre 1\$50

1 gói ba litre 0.50

Chữ quý-vi muốn mua xin gởi mua nơi
ác tiệm lô tên trên đó hay là gởi cho
Monsieur Albert Viviès Trạng-sir, tại
Cap-hor.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre Civil

Longxuyen — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH

LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

lành đạt diễn thô,

Phân giải hạng,

Tương phản thô sảng,

Công chuyên làm khy

cang.và lin giá nhẹ

Điển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị.

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (un appareil d'éclairage à gaz d'essence): bình dầu để trên cao, có ống chạy xuống rải ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Bên này sáng lầm, có dù để phủ tung và bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khi về nhà, nên đèn dầu xanh (essence) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bô-
quán An-Hà-Nguy-Trí-Bảo mà thương tín.

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bộ
hộp để đựng đồ cho học trò dùng
là PLUMIER; trong hộp ấy có :

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có giam ngòi viết

Gia mồi nộp là 0\$40

Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá
lầm, xin viết thư thương nghị.

LỜI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy— Cantho, có bǎn sách « LỜI ĐẠY CÁC HƯƠNG-CỰC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNG MÃNG MIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ BÌNH-GIÀ QUAN TÒA-X-QUYỀN KIỂM HÃNG », BỘ NGÀY 24 NOVEMBER 1917. Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ; bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa DABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Paul-i-thái-lòn, thông ngôn hồn thợ tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu liền.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-CỰC và các bộ điều làm.

Bút mực-món lì 0,50

Tiền gửi 0,10

Mua từ 30 cuộn trở 50 thì cho huân hóng 20%; mua 100 cuộn thì huân hóng 25%.

Thuốc điếu hiệu Globe (TRÁI ĐẤT)

Có gói 10 điếu



Hàng dà...
Xe ôt...
Kết...
Trang...
DENIS FRÈRES

Cantho.— Imp. de l'Ouest.

Thuốc điếu hiệu Canon

(SUNG ĐẠI ĐẤT)



BAO XANH

Hút dã ngon mà già lại rõ hơn, mượt bút thưc thí mượt tin.

Tại Hàng DENIS FRÈRES trú bán.

Phò cáo Đồng ban

Kế từ buổi An-Nă, An-quán,
Tại Cát-thơ, tao sang đến đây,
Lục-châu quân-tư, ôn đây
Mão-cần nha-giúp, ngày nay thành hành,
Ti anh-nhân dũng cẩn-hàng rộng mở
Máy súng thêm, thấy thơ tin rồng.

Lant, in chí-thay dến vong,
Truyê... thơ, danh-siếp, thiêp-hồng,
Thiêp-tan,

Tao, sô, bộ, làm chàng kỵ-luong,
Chàng hồn-ben chàng nhường cùa người
Voi chí-sa-đông thi thoái!

Lung-dà, lung-ho, dè-lời i-hu,
Sách tu-sang, bài-tử, Kim-Tay,
Tứ-di-ê-cung, Sô-ky, Đại-nam,

Trâu-ta Pháp-lé, dày-kham,
Gach-thi-Lason-as, thiệt-lam-rất-leý,
Thorac, viết-nghêu-cảng-dâng dù-hàng,
Triệu-eli-dâng giấy-là... mure-nger,

Giáo-trao, i-ao-Phát, nhường-lín,
Sang-chợt-ti-chuyn-xin-moi-vào-ông
Tay-và-sứ, nay là mèo-dè-di,
Bón-quan-não-dao-pôn-vái,

Kho-chè-thor-mây-chè-đi,
Nhà-đi-ê-đi, nhà-đi-ê-đi,
Nhà-đi-ê-đi, nhà-đi-ê-đi,
Nhà-đi-ê-đi, nhà-đi-ê-đi,

D.56 kính,

ĐA-ĐÁC-NGHĨA