

LE COURRIER DE L'OUEST
 (Edition en Quốc-Ngữ)

AN HÀ NHUT BÁO

MỒI NGAY THỦ NĂM IN BA MỘT KÝ

Directeur-Gérant : TRẦN ĐÁC NGHĨA

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIA BÁN

TRONG CỒI ĐÔNG LƯƠNG

Lĩnh chữ Quốc-ngữ

Trọn năm 5 \$ 00

Sau tháng 3 00

Bản chữ Langsa

Trọn năm 3 \$ 00

Sau tháng 2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm 7 50

Sau tháng 4 50

安 河 日 輯

PUBLICITE

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua
như báo xin dế Bón quát
mà thương nghị.

Mua nhặt trình kè từ
đầu và giữa tháng và phải
TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bản lẻ mỗi số 015.



Coi bài: «Sic tich giặc Âu-châu» hay lầm.

Nga-la-tù (Rút-xi) Ao-quoc (Ô-trich), Thủ-nhì-kỳ (Tu-oc-ky), Y-tai-loi (I-s-ly).

CNTHO — IMP DE L'OUEST

Cac nha Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dũng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông bà và bà ch, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhì hàng báo chế y sành, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán công chừng thuốc nhì: hàn, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nơi, không khi nào thấy người An nam tới mua mà bán mất hơn người Tàu đâu.

NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ,шиб, ngứa, ốm-ó hay đau, rét, và nhứt là cho người dòn bà có thai dùng thì da mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trị bệnh nha phiến rất mau và không có phả đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG

và nhiều biện có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt hơn nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoan PILULES PINK trị bệnh mắt màu xanh xao, lại uống nó thì ngừa được các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 4^e CLASSE

Có bán các thứ thuốc đà kè tên triều đó, và có bán các thứ thuốc, khác cũng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU-GIANG

vốn đặng **60.000**

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nội-tác một đều là tại Saigon có món chi, thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gởi hàng cho các xứ xa: a mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến xem Hàng hơi thì rõ.

LO'I RAO

Kinh cung lục-châu đặng rõ, tại nhà Io Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hồi-đông-chức có quyền thi hành như trùm-z-lòa.

Sách này có 156 trang và có đủ kiệu yết thị, lời truyền rao, của ông ĐỨC-TNG-VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà Io Hậu-Giang, Cần-thơ, mà mua.

Kinh cáo.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- 1.— Kinh cáo Đồng bang.....
- 2.— Quan T. Q.A. Sarrault bị thích khách, song vô hại.
- 3.— Lời nghị mới.....
- 4.— Lời cảm ta của Chánh phủ Pháp-Quốc.....
- 5.— Gia quan tấn túc.....
- 6.— Sắc-Tú.....
- 7.— Nông nghiệp lương tế ngân hàng hội.....
- 8.— Nghị định về giấy thuế thám mới.....
- 9.— Cảnh báo đương kim thời thế.....
- 10.— Gói nhà chồng.....
- 11.— Ban bắt Xiết Annam bắt tại Cần-thơ.....
- 12.— Hậu Phuoc.....
- 13.— Lịch Annam.....
- 14.— Thầy chùa đánh thầy chùa.....
- 15.— Cuộc xô số của hội Tường-Té.....
- 16.— Văn uyên.....
- 17.— Ngoại quốc tàn vây.....
- 18.— Nam-kỳ Thời sự. Giá bạc, giá lúa.....

Kinh cáo Đồng bang

Ông Võ-văn-Thom vì công việc đã doan chàng rảnh dặng mà xem xét tờ Courrier de l'Ouest và An-Hà nhựt-báo như khi trước; vậy kể từ 1^{er} Décembre 1918 quyền xem xét bài vở của 2 tờ báo đó sẽ giao về nơi tôi; nên kính cáo dời lời xin lục-châu Đồng bang ai muôn gởi mandat mua nhặt trình, hoặc muôn àn hành bài vở chí giúp vui vào 2 tờ báo đó xin gởi ngay cho tôi, tôi sẽ sàu lòng làm cho vừa ý như vội luôn luôn.

Nay kinh.

TRÂN-DÁC-NGHĨA

Chủ sự nhà in Hậu-giang
và Tổng- lý An-Hà Nhựt-Báo.

Cần-thơ

QUAN TOÀN-QUYỀN

Albert Sarraut

Bí thích khách, nhưng mà vô hại.

Ngày 15 Décembre 1918, đang lúc quan Toàn-Quyền Albert Sarraut dự lễ khai chợ phiên tại Hà-nội, thành lính có t người Langsa tên Desvignes là cựu viên chức tam tại Hà-Dông đến trước mặt ngài dương như muốn trình tờ giấy chi vay, liền hàn ngài một mũi súng sau Brovning, đạn trong hàng bên hông, may không nhằm xương hàng, khoan thịt ra nằm tại móng trên bên hông. Tuy tốc độ qua Toàn-Quyền và Nhà-Thương, quan thầy thuốc Leroy des Barres, và quan Thanh-trạ y viễn là ông Clonard dù chừng, mò vét quèn đạn. Qui thể quan Toàn-Quyền sau khi mức đạn ra rồi cũng

được bình yên, các quan thấy thuộc chặng thấy chỉ cho là quan hệ về sau.

Bản quản An-Hà-Nhựt-Báo kính thưa quan Toàn-Quân vĩ tích cho mau lành và kinh mừng cho ngài rất nên hạnh phước thoát khỏi tay kẻ bất lương vì ngài vi thù.

Lời nghị mới

Quốc dân ta lấy làm hân hạnh tặng gọi nhoanova vò lè chi Âu của Quan Toàn Quyền Đại thần Albert Sarrault; vì mới đây ngài có ban hành lời nghị thường chúc Tri-Huyện hàm, Tri-phủ hàm, và Đốc-Phủ hàm cho những vị nào có công giúp nước dặng thành niênl, hoặc bên Bồ, bên Án và Cai-Tôn; Tệ bão xin dịch lời nghị ấy ra đây cho chư công tƣờng lâm:

BỘNG-DƯƠNG TỔNG THỐNG TOÀN QUYỀN ĐẠI THẦN NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất: Định thường chúc Tri-Huyện hàm cho những hàng Thông-phán, Cai-Tông và những người nào giúp việc bên Bồ hoặc bên Án khi được lén tội bức trong hàng phẩm của mình và dặng hối hưu dƣợng lão.

Chức Tri-Phủ hàm thì định thường cho các Tri-Huyện hàng nhứt có công xứng đáng đến kỳ hối hưu dƣợng lão mà chưa lén được chúc Tri Phủ.

Quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ dặng quyền ban hành lời nghị thường những tƣờng hàm nói trên đây.

Điều thứ hai: Quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ cũng được làm lời nghị mà thường chúc Tri-Huyện hàm cho các Giáo-Sư đương quyền giúp nước ít nữa là được 25 năm trong ty Giáo-Huấn và được tiến dǎo cùng Chánh phủ rằng mình

dặng siêng năng cẩn màng trong phan sự chu minh.

Giáo sư nào đã được thƣờng chúc Tri-Huyện hàm rồi, thì sau cùng được lén chúc Tri-Phủ hàm và Đốc-Phủ hàm nữa.

Từ ngày được dự chúc Tri-Huyện hàm thì ít nữa là 5 năm sau mới được lén chúc Tri-Phủ hàm, rồi 5 năm sau nữa mới được ban chúc Đốc-Phủ hàm.

Điều thứ ba: Những người Bô-quốc không có giúp việc hoặc bên Bồ hoặc bên Án trong Nam-kỳ, cũng được dự thường chúc Tri-Huyện hàm là khi nào có lời quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ xin cho mình thì Quan Tổng-Thống Toàn-quyền sẽ phê cho.

Những người nói trên đây sau công được dự thường tới chúc Tri-Phủ hàm và Đốc-Phủ hàm nữa; nhưng mà phải dặng tuổi định theo dưới đây mới được dự thường:

Phải được 40 tuổi, thì mới được dự thường chúc Tri-Huyện hàm.

45 tuổi thì mới được dự chúc Tri-Phủ hàm.

50 tuổi thì mới được dự chúc Đốc-Phủ hàm.

Điều thứ tư: Quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ lệnh thi hành lời nghị này.

Saigon, le 28 Novembre 1918

ký tên: A. Sarrault.

Vị Võ Lực quan Toàn-quyền;

Quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ

ký tên: Maspéro

LỜI CẨM TẠ CỦA Chánh Phủ Pháp Quác

(về cuộc Quác-trái thứ tư)

Quan Tổng-Thống Toàn Quyền có dặng giấy thêp của Quan Thủ-Đô-Bộ Thượng Thư gửi cho ngài như vầy:

"Tôi lấy làm vui mừng mà tôi cho ngài hay rằng Chánh-Phủ Đại-Pháp rất

- khêu tặng ngài về cuộc Quác-trái kỳ thứ tư này tại Đông-Dương thật là thắng số làm. Số tiền giúp cuộc Quác-trái kỳ này làm cho Chánh-Phủ thấy rõ lòng ai quốc của thân dân Langsa, thấy rõ lòng thành tín của thân dân Annam và thấy rõ lòng biết ơn của người Ngoại-Quốc và Đông-Minh; vậy xin ngài hãy thay mặt cho Chánh Phủ mà cảm tạ hết thay mọi người có lòng vừa giúp trong cuộc Quác-trái này.

"Luôn diệp, tôi xin tiếp theo đây mà cảm tạ người người, và tôi có lòng khêu ngợi ozát và các Quan-Pan sự cùng ngài hết lòng sốt sắng nên kỳ quắc trai thứ tư này mới dặng một số tiền to để đường ấy.

Ký tên: Henry Simon

Gia Quan Tân Tước

Chỉ vụ ngày 4 Décembre 1918,
định thường:

1º Tử dảng bội tinh (*Officier de la Légion d'Honneur*)

Ông Charles Thông-sử Annam,

Ông Baudouine Thông-sử Cao-man.

2º Ngũ dảng bội tinh (*Chevalier de la Légion d'Honneur*)

Ông Le Gallen Nguyễn-soái Nam-kỳ.

Ông Garnier, ông Lehé, ông Tissot, ông Pasquier và ông Lemaire.

Tệ bão kinh mừng cho chư vị Cao-quan công danh rực rỡ, dai mảng xuê-xan.

A. H. N. B.

Sắc từ.

Quan Toàn Quyền Đại Thân cỏi Đông-Dương đã làm lời nghị định ban bằng cặp "NGHĨA SĨ" cho những người Annam ta hoặc là lính, hoặc là thư sang giúp Mẫu-Quốc về; ngoại trừ những người nào tinh hành không tốt bị phạt mà phải dủi vé xú, thì không dặng thường bằng cặp đó.

An-Hà Nhựt-Báo bày làm hân hạnh với và kính tặng những vị Đông-Bang ta đang bằng cặp "NGHĨA SĨ" hai câu như vầy.

Qui báu thiết, ngàn năm dặng rõ ràng danh nghĩa sĩ.

Vinh diệu thay, muôn thuở cùm phong người tiễn trung thân

Nông-nghiệp Tương-tè ngân hàng hội

Quan Toàn Quyền Albert Sarrault mới ban hành lời nghị về thế là vay bạc của các Hội Nông-nghiệp Tương-tè ngân hàng trong Nam-kỳ.

Điều thứ 1 — Những Hội-viên của Nông-nghiệp Tương-tè ngân hàng hội trong xứ Nam-kỳ lập ra có đủ phép theo thủ lệ định trong lời nghị ngày 8 Septembre 1912, muốn vay bạc của Hội này là của hội-viên nào khác, thì được phép đem ruộng đất thế chun làm giấy vay trong ít ngày hay là ít tháng tùy thích.

Điều thứ 2 — Theo phép tờ giấy làm thế chun đất, phải làm ra 2 bản, rồi đến Tòa-bố, sở tại chỗ đất đó xin iêu vào địa-bố. Một bản phải giao cho Tòa-bố cầm làm bằng. Sở thể chun đất này

cũng làm cho đủ phép như sự cầm cố vậy.

Điều thứ 3. — Mỗi lần đến xia nêu trong Địa-bộ thì phải đóng tiền tốn phí 1\$00. Khi xin bồi trong Địa-bộ khỏi đóng tiền tốn phí chi hết.

Điều thứ 4. — Từ thế chưa đặt đó, nếu khi nào có cần dùng mà chiếu đổi nơi Tòa-Hội thì phải đóng bách phản cáo chứng, như đóng bách phản giấy nợ và phải giàn con niêm như các giấy tờ thuộc về sự thương mại vậy.

Điều thứ 5. — Như có làm giấy thiếu nợ trước rồi nay là n từ thế chưa đặt thêm cho chác-chán, thì từ thế chưa đặt đó khỏi giàn con niêm nữa; mà tiền bách phản mỗi tờ phải đóng 1\$20, bởi vì cái giấy nợ làm trước đã có đóng tiền bách và giàn con niêm rồi.

Điều thứ 6. — Nếu trong một hội Nông-nghiệp Tương-tế ngân hàng với nhau, Hội-viên này muốn thế chun đất dặng vay bạc của Hội-viên kia, muốn làm cho trúng phép, thì tờ giấy ấy phải có ông Hội-Trưởng trong hội hay là người thay mặt cho ông đứng chứng mới được. Sự đứng chứng ấy Hội-muốn thâu chút dinh tiền chi cũng được.

Điều thứ 7. — Nếu đến ngày kỳ hạn mà người thiếu nợ không chịu trả, thì cứ theo tờ giao-kèo mà thi hành. Cách thi hành này cũng như cách thức thi hành của người Bón-quốc trong Nam-ky này vậy.

Làm tại Saigon ngày 29 Novembre 1918.

Ký tên : A. SARRAUT.

Lành thi hành lời nghị này :

Quan Nguyễn-Soái Nam-ky

Ký tên : MASPÉRO.

Quan Chương-Lý Đề-Hình

còn Đông-Dương :

Ký tên ; LENCOU-BARÈME.

Nghị định về giấy thuế thân mới

Quan Kham-Mạng Đại-Thân
Toàn Quyền Tông Thông
Đông-Dương,

Điều thứ nhất. — Giấy thuế thân đã lập ra tại xứ Nam-ky theo lời nghị định ngày 27 Septembre 1902, thì nay phải có hoặc là gán hình họa của người cầm giấy, hoặc là dấu lăn ngón tay cái và ngón tay trỏ, hay là hai ngón tay khác thuộc về bàn tay hữu vào trong giấy ấy.

Giấy thuế thân ấy sẽ lập ra có lăng sờ tại chỗ người lanh giấy đóng thuế thân phải bao kiết và phải có nhận mộc-ky của lăng vào.

Lại nữa, sau khi xét quả thật các điều kiện ký và các dấu lăn ngón tay trong giấy thuế thân ấy rồi, thì quan Tham biện hay là viên quan thay mặt cho ngài phải nhận thiệt và ký tên mình trong giấy thuế thân ấy.

Hình họa phải làm hình mới, cho giống với người và phải có đóng con dấu lò ra khỏi vành, thứ con dấu khò (nghĩa là con dấu không chấm mực); cái dấu người phải cao dặng ít là hai phân tay.

Những dấu lăn ngón tay phải rõ nét các chỉ rành rẽ.

Điều thứ 2. — Giấy thuế thân phát ra theo các thể lệ định trong điều trước này phải làm y mãn thức theo lời nghị định của quan Nguyễn-Soái Nam-ky.

Giấy thuế thân ấy sẽ cho dùng dặng đủ phép nội kỳ hạn năm năm và chẳng dặng thay giấy mới trước khi滿 kỳ hạn ấy, trừ ra khi làm hư, khi làm mất, hay là bị ăn trộm, thì mới nên xin giấy khác.

Khi thay giấy mới trước kỳ hạn 5 năm phải đóng một số bạc thuế đê Nhà-nước thâu vào kho quân-hạt, và số thuế ấy là bao nhiêu, thì để sau sẽ có lời nghị định chỉ y theo mức lệ đã dạy bởi chí dụ thông dụng về cách tác lập và thâu thuế nhỏ cho các kho quân-hạt dặng nhở.

Điều thứ 3. — Những giấy thuế thân quá kỳ hạn, hay là chẳng dùng dặng vì bị hư, và giấy của dân tú, thày đều phải nộp trả cho quyền bổ chính trị dặng lo hủy bỏ.

Điều thứ 4. — Sự chứng bằng có đóng thuế thân rồi, thì phải có chữ của Xã-trưởng bay là chữ của quan kiêm Soát các chư vụ thuế chánh ngạch, ghi biển nhận lanh trùng phép trong mấy khoản để chừa dặng ghi chứng bằng như vậy trong bài thuế thân, nếu ai bắt tuân không lập chứng bằng như vậy sẽ phải bị phạt theo luật toà án.

Điều thứ 5. — Các thể lệ nào trái nghịch với thể lệ trong nghị định này, đều phải bãi bỏ.

Lời nghị định này sẽ thông dụng kể từ ngày mồng một Avril 1919.

Saigon, ngày mồng 6 Novembre 1918.

A. Sarraut.

(Rút trong Công-luận-Báo)

Cáнь-thơ đương kim thời thế

Rời mấy năm sau đây, tại Cáнь-thơ: Đông bang ta coi mồi nong nả trong việc thương mại kỵ nghệ lâm. Các uôn đường ở châu-thanh kẽ lập tiệm này người lập tiệm kia đến gần 30 cái tiệm của An-nam ta & chen lấn cùng tiệm của khách trú mà buồn bã. Dọc theo đường mè sông, từ nhà hàng "Bungalow" sập xuống: trước hết có tiệm "Le confortable" của M. Bảy Thực làm chủ, dọn dẹp coi

dẹp dè, tưng trên có phòng nghỉ ngồi giường nem sạch sẽ, tưng dưới một bên thi lập tiệm dắt ủi, công việc làm rất kỵ cang ngắn nắp lầm; di tối ít bước gấp nhà ông cựu thư-ky Võ-biểu-Bé là một vị Biển-Chú tại Cáнь-thơ, ông này có lòng trung thành mẫn thời hàng lo gìn giữ cái quyền lợi cho quê hương; nên chẳng nài cực nhọc đứng làm Đầu-Hội kèo rú những người hào hò trong lòh xùm nhau lập hội Cảnh-nông tương tế và Hội ngao hàng nay cũng đã thành tựu— Thiệt đáng khen dâng phụckể đó có tiệm "Café du Bussac" (Cao-Lương-Lâu) của M. Thành-tru ký lục: và Cai Lương lập báu cơm tây, chưng dọn sạch sẽ, đồ ăn nấu rất ngọt, cách tiếp khách có lề nghĩa, trên lầu cũng có phòng nem giường tĩnh sạch sẽ cho Quý khách tiêu bể ogơi nghỉ. Gần chùa Quang Bé, M. Giáo Dẹp cũng có lập một tiệm ugú rước khách lờ dảng, phòng the tĩnh hào. Bi dài xuống một chút sập tiệm của ông Hội đồng Cử tiệm này rất lớn dọn dẹp xem có nghi tiết, bán thuốc Lan-sa bảo chẽ (Pharmacie française), bán đồ nữ trang bằng vàng và sành, v.v., thư, tuồng, truyện...vân...vân.....Cách sít cảng phố tới tiệm của M. Sáu Khá là thợ bạc có danh ở Cáнь-thơ làm đồ khéo lâm, tiệm chưng dọn xinh đẹp, ai thấy cũng muôn vò, lại cũng có bán đồ nữ trang rất nhiều. Dưới chợ một dời có hai cái nhà để tu chỉnh chế tạo cơ khí như là xe hơi, xe máy, tàu hơi, tù sắt.. các đồ bằng sắc..vân ..vân...1 cái của M. Sáu Cố, 1 cái của M. Tư Huỳnh; 2 người này thông thạo nghề máy móc lâm, tiếng Langsa cùng giỏi, cách làm coi bặt thiệp khéo léo lâm.... Đáng khen2 dời phô dài thép nhà chợ, tiệm Đông bang ta ở chen với khách trú hiêm biêm như là: tiệm của Tư Châu, Đội Cầu, tiệm Đông Lợi, tiệm Phố xã Khương, Bảy Phúc, M. Phương ...vân...vân .. tiệm thi

cho mướn và sửa xe máy, tiệm thi đát bì, tiệm thi dát đèn điện, bán giấy bạc, tiệm thi hớt tóc.... Lại có tiệm của M. Trần-ninh-Lý cung thư ký Toà-Bố Cántho lại là chủ rạp hát bóng Cinéma des Nouveautés, doanh bán đồ nữ trang bằng vàng và cho cầm giấy cầm đồ. Kế rạp hát bóng Cinéma des Nouveautés, hòn là tiệm "Café du Théâtre" của M. Giáo Trí doan bán cẩm tay, bên hông tiệm đặt cũ Nam-hồng-phát của M. Tâm là chủ tiệm.

Nói theo dàn lát "Boulevard Delanoë" có một tiệm dồn bà Annam may đồ hàng nhiều, trong tiệm nhiều có thợ nhứt là may cò tơ ta may khéo làm, dàn kim mồi chỉ sáu sáo nhinh chán-muôn thời..... kế đó, chởa chờ một tòa đồ sộ, cao với voi, rộng thênh thênh, phía trước thiên hạ lui tới dập đáo, kế mua mòn nay, người mua mòn khác, mới thấy, trường là một cái chợ chí đó, dòm lên trên thấy 4 chữ to tát sơn phết mờ ảo vàng "Les Galeries de l'Ouest" (Hậu-giang-dương-hành). Nhà hàng lớn này kêu là nhà hàng Hậu-giang hùng vĩn 60.000\$00, vẫn là của các ông Biển chủ Langsa và Annan hùn hiệp lập ra gần 2 năm nay việc buôn bán tân phát lâm, hàng hóa thiệt nhiều, dã tinh hào mà giá lại nói hơn của khách trú bến nứa. Trong hàng lại khéo chọn mà phù thát việc buôn bán và cai sóc chủ sự các việc trong nhà hàng này cho một người rất xứng đáng là ông Nguyễn-tấn-Thạnh cựu Trưởng Toà tại Cántho, ông này tánh tình vui vẻ, lời ăn nói ngọt diện, tiếp khách rất bài буди; nên những người who có đến nhà hàng này một lần mà mua ban, sau vả cũng đẹp lòng mà đến đó nữa... Dài theo 2 dây phố đường lát "Boulevard Sainte-Oy" bên là có nhà hàng "La Rivale" của M. Nguyễn-văn-Phuong làm chủ, trên lầu phòng ngủ don dẹp dè, sấp đặt có thư từ, kế đó "Hôtel des Alliés" của M. Tie, doanh buôn cưa tay dù thứ, trên cùng có phòng ngủ tinh khôi tiền cho quý khách lúi-lòi dàn, một bên có tiệm của M. Bảy Quần sửa và cho mướn xe máy; lại có tiệm thư mộc Annam đóng bao, ghế, giường chổng theo kiểu Langsa, thiết là khéo. Bên hông, có lò bánh mì của một người dồn bà Annam là có Mirori Nữ làm chủ, bánh làm có danh tiếng như nay, nội

Chân-thành ai cũng chuộng.... 2 hàng xe hơi rất lớn để đưa thương khách từ Cántho đi Longxuyên, Cántho đi Phong-Diên, 1 hàng của M. Trần-thanh-Long, 1 hàng của M. Phan-quang Phuông, ngang đó có tiệm hớt tóc của M. Rệp lập bấy lâu, việt làm khéo léo và kỹ lưỡng... gần đó là "Hôtel de l'Ouest" (Long giang Lâu) của M. Huỳnh-quang-Nhứt sáng tạo trên 10 nă nay. Nhà hàng này bán đủ các thứ rượu và cẩm tay, trên lầu có dàn phòng nghỉ ngơi sạch sẽ.... Trừ Hậu-giang-dương-hành ra, thì nơi Cántho có 1 mảnh nhà hàng Annam này là lớn hơn các nhà hàng kia. Rồi đường "Boulevard Saintenoy" cùn có 1 tòa kính to tát ấy là nhà in Hậu-giang của các ông Biển chủ Langsa và Annam hùng lập dà dặng 2 năm nay, việc làm vây, bộ, sô, sách, vở, thơ, tuồng, truyện văn... văn... in và đóng thiệt sắc, sảo khéo léo và củng. Công việc quảng suât chủ sự, trong nhà in này, hội lại phú thát cho M. Trần-dắc-Nghia, nguyên là cựu giáo sư q! Trường học Cántho, nhờ stre siêng nǎng, cẩn mẫn, nét cursive vẹt của M. Trần-dắc-Nghia, nên từ ngày khởi doan đến nay công việc làm coi thành hành lâm.

Ấy dò cha ığ mấy năm mà sự thương mại kỵ nghệ xít Cántho đổi đổi hơn xưa biết mấy. Đầu mùng, dâng khen..., vầy thì Đóng bang ta hảy ràng nong nà thêm cho thương trường tân phát, công nghệ tinh chuyên, dường ấy mới sừng sững cho xít ta là một kinh thành đệ nhất trong cõi Nam-kỳ này chớ.

Ký-Xirong

Gái nhà chồng

(Tiếp theo)

II

Thiếp có nghe lóm máy thấy nho lung lẳng lời nói của Hiền xưa rằng: "Giáo phu sơ lai, giáo tử anh hãi." Day con day thuở Cántho, day vợ day thuở bao sơ mới vế. Ấy là phận nam nhơn chí chí; con phận nǚ lưu, chí chí.., quần đù có lưng rứt, áo nhô lại kẽm nút dây.., há chẳng biệt nói chí chí trong lúc ban sơ cho

chồng nè mắt bay mà rắng.— Vậy trước khi chung gối, thiếp làm lẽ lay chồng một lạy mà gởi gấm tâm thần Thiếp nói rằng: "Thưa lang quão! nay thiếp đem thân bỏ liêu dưa bóng trán anh, sống thi gởi nát thát lại gởi xương; xin lang quân douí phản bợ bèo, cơm sóng gió mưa hé xao lảng. Thiếp vốn thơ ngây quê đại, cuộc ở đời chưa thạo lè hú nén, trước bước đường di còn bợ nợ, xin lang quân dạy bảo chí chừng. Trên xương thi dưới phải chịu theo, chồng là chúa, vợ là tôi, đâu phải quay thiếp dàn giòm cái. Hè chùa thánh thì ái tôi biến, Bằng chồng yêu thì vợ sợ. Vâ chăng lang quân là đứng nam nhão, hổ hởi từ phượng, xung tên là phản sự; hè nặng việc trước, đạo ubà phải obé, biểu trung bài lè, mày ai tròn.

Nhưng mà thiếp xin lang quân vững dạ, làm sao cho chí công danh đậm nét với đời, trước là hiền dương cho cha mẹ, sau thiếp được chúc thơm lạy; còn bao n hiều mối nhã mặt thiếp toan dương, bê n ội trợ dâ săn tay chủ quí. Tuy thiếp k hông giám sánh người tron dạo chung lê, nhưng cũng vẹn nguyên thờ kính mẹ cha; mũi non ngọt, bùa súi trưa dê cho thiếp giữ phần thảo lão. Ấy là dòn dêu phan trước, mà e khi phan trước không hay; ở lâu mới biết bụng người, đường dài mới hay súc ngựa." Thiếp nói bấy nhiêu đều rồi lòng ta nghe anh chồng "Mình mình ôi! mình nói nay giờ nghe rết phai. Việc vợ chồng hâ dê chêng thương; dâu trong nhà dâu ngoài đường, ai hùng hiếp có tội dày, không sao dâu phong sọ! Còn việc làm ăn chẳng lo chi: tiá má giàu có biết bao nhiêu; ruộng cò bay thẳng kiêng, vườn chó chạy dong đuôi; bạc phong cày trong tú sác chưa dày, tờ phong trai, ngũ hộp theo dõi ba bop! Minh uglify đó mà coi: có phải làm chí cho mệt; cửa bầy nhiêu cung dù lâu ống tiền nho nhỏ dưới đời. Mắc dâu non nước vui chơi, khi giờ nguyệt,

lúc nưng hoa; thong thả dường tách thiên nhiên; rửa tai sự thế, ngâm mặt cuộc đời; công danh trời kè công danh, nhàn lạc mặc ta nhàn lạc! Cõi như mõm sang, sắn cùa đó, cũng dẽ mà!

Nay tiệc nhỏ, mai tiệc lớn, thuốc xi-gà rượu buit-ky, nay bạn thiết: it chuc xà, nay tình yêu: cháo mười tám giấy.... cha chál rùm một tiếng cậu hai (1) sang đúng lực!

(Còn tiếp)
Thi-Nguyệt

Bạn hát Xiết (Cirque) Annam hát tại Cántho

Tại Casino cũa M. Hùng, tuổ rồi ngày thứ hai và thứ ba 9 và 10 Dé-embre 1918 bạn hát xiết (cirque) biểu là "SADEKAMIS" có đèn hát: Nhiều người làm tuồng hoặc là thuật, hoặc là múa, đánh du, nhào lộn dù cách, đê ghê lèn trét du mà ngồi coi thiếp là hay.... nẫu ngửa lầy 2 cái giày thép giึง, thằng, dốc, nhiều cách mới là ghê minib nỗi ốc.... nói gì mày người làm đê đều bày nhiêu cách mới: như là thấy tù hót tóc, hình phau chù, hát tiếng Langsa già ngộ với nhau thấy Casino Cántho, các quan Langsa, Annam, Khách trú đến coi đồng đảo khéo ngồi không cùng.

Mừng cho Đóng bang ta ngày nay đã dặng dâu nhiệm sự Văn misb của các nước bên Thái-Tây, lập bạn hát Xiết (Cirque) mùa men nhào lộn dù cách coi thiệt là thuần thực tuyệt diệu..... khă bi..... khă bi.....

Té Bảo tạm kinh dòn lời khen tặng Bạn hát Xiết (Cirque) "SADEKAMIS" và cầu cho Quý bạn dặng khương cường tần phát.

A. H. N. B.

Hậu Phước

Nghe tin ngày 18 Décembre 1918 lúc 12 giờ trưa, Madame Nguyễn-Lân-Thạnh, cựu Trưởng Tòa dương kim chánh Chủ-Sự hàng Hậu-Giang-Dương-Hành tại Cần-thơ, mới trở sanh một gái rất xinh đẹp.

Bồn quán kinh mừng cho M. Nguyễn-Lân-Thạnh gia đình hậu phước và chúc chờ Madame Thạnh và trẻ mới sanh đều đặng an vui hàng bùa.

A. H. N. B.

"LỊCH ANNAM" NĂM KỶ-VÌ

Nhơn dịp gần mùng năm 1918, bồn-quán lo soạn lịch mới. 1919 Âm-lịch và Dương-lịch đối nhau, sắp chung lại một tâm lớn, như xưa nay thiên hạ thường tiendung đó. (*Calendriers franco-anamites.*)

Vậy nên bồn quán kinh cho chư quan-tử cùng các vị thương mại hay, như ai muôn dùng, hoặc nhiều, hoặc ít mà tặng cho nhau, hay là tiềng cho mồi hàng của mình khi bước qua năm mới đây; xin viết thơ cho bồn quán, hoặc muôn định danh, hiệu, tước; nghiệp chi trên lịch ấy, thi bồn quán cũng sẵn lòng thi hành cho vừa ý qui vị. Tùy hạng giày mà định giá, song nhẹ hơn của người ta luôn luôn.

Ngày 17 trước khi thi giàn lối 11 giờ trưa lui có Hòa thượng II... thuyết kinh... Khi bà lớp rồi thì mấy thầy chùa đều chói dám tăng kinh tăng xứng nhiều lớp không hiểu chờ hết....

Trong lúc ấy lại xảy ra một chuyện, làm cho nội dám lấy làm ngạc nhiên vì thầy chùa dáo Thầy chùa là ô... Sơ là trong dám thầy làm dày chỉ có 2 sư một là Tôn-chứng đạo hiệu Thiện-Nguyễn

1 tám là.....	0\$10
100 tám là.....	6\$00
200 tám là.....	10\$00

Cantho, An ha An-Quan.

Kinh khai.

Thầy chùa đánh

Thầy chùa

Cách mấy tháng trước đọc Công-luận báo thấy bài thời sự thấy chùa đánh Thầy pháp là lăng về việc bich trọng... tại làng T. Q) — Nay tôi gặp cô bùa của tôi là M. N. q. Còn thuật chuyện mới có đám thầy chùa đánh Thầy chùa cùng tại làng T. Q. nữa. Nên tôi xin biếu ra đây cho khán quan nhập lâm.

Tại làng T. Q. có đám làm tuân 49 ngày của bà thần tên Hường lung K... có 2 vị hòa thượng là T... và H.... — Vì 2 có vị Hòa thượng này cho nên các thầy chùa tuu đến giúp làm đám rất đông; Khi sự từ râm đến 17 tháng 11 Ancam, trong 2 đêm có hát bộ thầy chùa (kèn là hát Phật) Thầy chùa quát... là vì mấy vị thầy đều cao trọc lòe mà họ đòi mào định cúng mứa nhảy không rõt... Còn mấy kép hát (thầy chùa) làm tuồng giọng hát phù-trâm, mắt trừng trổ, tay chỉ trỏ chơn nhảy múa... xem qua rất lè lăng, chẳng khác hát bộ thường tại rạp hát Messner vậy! lại thêm giàn ngoài là kèn trống rập ràng, điệu lờ trước rất êm tai, làm cho kẻ đến nghe, thấy tưởng là nơi Hội trang một cách, người ta chen nhau mà xem rất đông đảo; Coi lại phản nhiều là đòn bà tra xem hát phật hưu hết.

Ngày 17 trước khi thi giàn lối 11 giờ trưa lui có Hòa thượng II... thuyết kinh... Khi bà lớp rồi thì mấy thầy chùa đều chói dám tăng kinh tăng xứng nhiều lớp không hiểu chờ hết....

Trong lúc ấy lại xảy ra một chuyện, làm cho nội dám lấy làm ngạc nhiên vì thầy chùa dáo Thầy chùa là ô... Sơ là trong dám thầy làm dày chỉ có 2 sư một là Tôn-chứng đạo hiệu Thiện-Nguyễn

tục danh là Tiên, minh có hơi lát hay là bát biến chi đó... Còn sư nữa là Chánh-Nghia tục danh là Han, lại miệt bết 1 con mắt phía hữu... Hai sư này có ý chiết lồng nhau trong đạo nghiệp, cao nêu lúc Thiệu Nguyễn đương lo phản sự tang tung... thì Chánh Nghia ở ngoài ngồi theo phía đơn kèn, cầm đầu mà chơi lia, lại trừng con mắt sáng mà liếc Thiệu Nguyễn, miệng thì cười, đầu lắc... Thiệu Nguyễn thấy vậy bất bình đợi bà lớp vào buôn sẽ biết....

Tụng kinh vừa xong, lão Thiệu-Nguyễn cởi áo vào buôn, chợt thấy Chánh Nghia ngồi đó, tay cầm quạt lá kê, quạt lấy hơi coi quá rất xát! Thiệu-Nguyễn bèu lại ngồi kế Chánh-Nghia mà nói rằng: Nè Huynh, trong đạo nghiệp ai bay dở gi thì dễ ngoài người ta che kheo, chờ mình mà che mà phá nhau vậy có ích gì không? Thiệu hạ xem thấy họ nói đạo ố đạo phái là xấu chung chênh? Mà tôi xét lại Huynh cũng chưa phái giè, mà sao Cá-xốc quá vậy? Chánh Nghia đáp lại: phái mà, giối gi mình mấy lát và ghê đáy bé!

Thiệu Nguyễn giận... thiêt giận đỏ mặt, nén nỗi lóe, ừ! ghê lát vậy mà có thuốc xức hết, chờ thử đuôi một con mắt như mây đó mới làm sao chờ hết đặng!!

Chánh Nghia nột.... tức.... tức lầm lúc nấy hai sư quên niệm phật bèn nạt lớn rằng: Tao một con mắt là tật trời sinh chờ ch... thằng nào làm đặng! Thiệu Nguyễn, ủa! d... mè thằng này muôn tao đánh bạc mang sao chờ?

— Đó... Đó thằng nào đâm!
— Thác chờ, nè... ốc...
Trời ô! Thiệu-Nguyễn đánh tôi bể mắt đây nấy. Chánh-Nghia vừa nói vừa ôm gò má phía tâ mà rên....

Nghe là nào là Thầy cá, Yết ma, Hòa-thượng, trí thông, trí đạo.... đều áp lại dờ tay Chánh-Nghia mà coi, thấy

cởi 1 cục tròn vo bẩm tiêm dưới mi con mắt phía tâ... — Thấy chờ đánh mới rõ là đánh độc! vì nhẽ phía con mắt sáng Chánh-Nghia mà đánh, phải trong nhâm con mắt lọt tròng, ô hô! Chánh-Nghia phải mù rồi còn gì; thiệt thấy chùa cũng là đòn thủ!

Có phái là:
Thiệu-Nguyễn nhì bất thiện tam,
Chánh-Nghia nhì vô chánh lý....

N. H. Hạnh

CUỘC XỎ SÔ

CỦA HỘI

TƯƠNG-TẾ NAM-KỲ

Lời kinh cho ai này hay ràng cuộc xỏ sô thường lệ mỗi năm của hội Tương-Tế Nam-kỳ đã được phép quan Nguyên-soái phê cho hôm 4 Décembre 1918 rồi, nên hội định dèn ngày 2 Mars 1919 tới đây sẽ xỏ sô.

Những giày sô đã khởi sự bán rồi; nơi mày hàng buôn lớn tại Saigon và mày hạt Tham-biển đều có bán.

Gia mỗi sô là ... 1\$00

Những sô sẽ trung phân ra như vầy:
Một sô Độc-dai trung... 5000\$00
Một sô thử nhì trung ... 2000 00
Hai sô trung 1000 00
Hai sô trung 500\$00
Năm sô trung 250 00
Tám sô trung 100 00
Mười lăm sô trung 50 00
Bốn chục sô trung 25 00

Văn-uyễn

THÁY TƯ VỚI ANH HỌC TRÒ ĐỒNG QUÁ GIANG

Bản kinh sử, níp kim cang
Thấy từ đồng qua một hòn giang.
Thấy từ rừng thiêng, thấy thông-thà
Tớ qua biển thành từ xanh-xoang
Thấy sao chẳng sợ đòn Hô-Dinh
Tớ hãy còn cầm lửa Tбл-hoàng!
Thấy từ một mai dâu gặp vận
Thấy thời thành Phật từ nén Quan!

X. X. X.

NỘI LÃO (Cô thi)

Thuở ta bảy tuổi mạnh hơn voi
Thần quí nghe danh phái bắt mồi,
Năm đánh Ngọc-Hoàng là tơ sám
Ngày thi Diêm-Chúa khóc như còi.
Tây thiêu Phật tổ còn thua phép
Bát khuyết Té-thiên hãi nhương roi
Bởi vậy Quan-Âm đem bạc tới
Rướt ta mà học tam ngàn thai.

BỘ VĂN

Sẵn chơi vặc chết tám con Voi
Tây, gấu, hùm, beo, hoán giấu mồi
Nhỏ gốc cam xe làm thước nách
Tết cây lão-táo cớp tám còi
Thứ nghe Hạng-Vô thua đường đất
Ra miềng Tân-quinch chạy ngon roi.
Vai gánh thường thường năm mốt ta,
Chuyển gồng cho đánh cá muôn thời.
Mộc-quán-tử.

A. Côn (lục)

Tin ngoại quắc

SỐ NGƯỜI NƯỚC ANH BỊ HẠI

TRONG CUỘC CHIẾN TRANH NÀY:

Ông Maepherson có tuyên cáo ngày 19 Novembre 1918 giữa Nబ- viện tại Thành Londres rằng: số quân lính nước Anh tử trận và bị thương tích trong cuộc chiến tranh này kể đến ngày 10 Novembre 1918 là 3 triệu 5 muôn người. Số ấy tin gặp quân lính Anh và Thiên Truớc, chớ chưa tin các người di máy bay mà chết.

số tử trận Quan vò: 37.876 người
Quân lính: 620.328 "

Số thiệt hại lính Anh sang đánh giúp bên địa phận Pháp-quắc tổng cộng 126.700 quan vò, 2.593.000 quân lính
Trong số ấy tử trận 32.800 quan vò, 620.822 quân lính.

Tại Dardanelles (Thổ-nhĩ-kỳ) thiệt hại 5.000 quan vò, 113.000 quân lính. Trong số ấy thi 1.800 quan vò, 32.000 quân lính tử trận.

Tại Salouïque, số thiệt hại 1.200 quan vò và 26.000 quân lính hoặc binh, hoặc tử trận.

Tại Mésopotamie, số thiệt hại 4.300 quan vò và 23.000 quân lính hoặc binh hoặc tử trận.

Tại Egypte (Đông-Phi-châu) thiệt hại 900 quan vò và 17.000 quân lính hoặc bị thương tích hoặc tử trận.

Đó, một nịnh nước Anh mà hao tốn quân binh bấy nhiêu đó; huống hồ gì các nước cả hai bèn hiệp lại trong 4 năm đù chính chiến đây thì lẽ cũng gần 20 triệu con người vì quắc vong xu, thân ly cốt tán.....Thấy mà ghê! Nghỉ mà buồn trong cuộc giặc rất nêu gớm ghiết này thuở giờ chưa từng nghe nói!

ĐỨC QUẮC

Theo điện tín thành Berlin, số quân binh Đức tử trận 1.580.000 người biết tích 260.000 và 490.000 thi bị bắt. Số bị thương không thấy nói, nhương mà tổng cộng hết thấy cũng tới 4 triệu.

NƯỚC HOLLANDE CUỘNG LÝ

Tin thành Londres cho hay rằng nước Hollande cương lý cứ khẩn khẩn một mực chẳng chịu bắt cựu Hoàng-Đế-Đức là Guillaume II mà giao cho Đồng-minh vẫn tội.

ĐỨC GIÁM QUẮC HUÈ-KỲ SANG ĐẠI PHÁP

Ông Wilson là Đức Giám-Quốc Huè-kỳ cùng các quan Đại-Thần của ngài sang Đại-Pháp đểng hiệp cùng các nước Đồng minh mà công nghị hòa ước, đã tới

bãi khẩn Brest ngày 12 Décembre 1918, Chánh Phủ Đại-Pháp bày lễ nghinh tiếp ngài trong hậu lâm. Qua bừa sau, ngài ngồi xe lửa riêng mà nhập thành Paris

LỄ NGHINH TIỄP QUAN QUÂN CÁC NƯỚC

Nội trong tháng Décembre này tại Kinh-đô Paris sẽ làm 6 lễ trọng thể dặng tiếp rước quan quân các nước: ngày 5 Décembre rước vua Bắc-lợi-Thời, ngày 13 rước Đức Giám quốc Huè-kỳ, rồi sẽ rước vua Y-dai-Lợi, rước vua Xá-bí-quốc (Serbie), rước vua Hy-Lạp (Grèce) và rước quan Thủy-sư Thương tướng của Hồng mao.

Đức-quốc đã giao cho Đồng-minh ta được 122 chiếc tàu lặn và đóng được 300 triệu quan tiền. Cứu nó lại trả cho Pháp-quốc mấy bộ tranh tượng rất khéo làm hồi đời Thương cổ, mà chúng nó lấy lúc chiếm cứ thành Saint-quentin và Valenciennes

Lúc bấy giờ trong nước Đức dân sự lộn xộn lầm, chưa át sẽ lập được Cộng-hà-dân-quốc hay là mấy Chư-hầu mạt ai nấy độc lập.

SỨ NHỰT-BẢN SANG - PHÁP-QUẮC

Các Sứ-thán Nhựt-Bản đã xuống tàu ngày 10 Décembre di ngũ Thê-giai-mới băng qua kinh đô Paris mà nghị hòa ước trong vạn ban.

TÁI PHỤC ALSACE-LORRAINE

Đức Giám Quốc Poincaré với các quan M. M. Dubost, Deschanel và Clémenceau đến thành Metz, có chư Thống Soái Joffre, Foch, Pétain, Donglais Haig và Pershing ứng tiếp nhậm thành. Nhơn dân trong thành chào mừng Đức Giám-quốc và tiếp rước các đạo binh Đồng-minh một cách rất nêu trọng hậu. Đức Giám quắc ban cày-Dán Đại Thủ Soái cho ông Pétain và tỏ lời khen ngợi chẳng cùng.

GUILLAUME II SẼ ĐỀN TÙNG-BÌNH

Chánh Phủ Đức-quốc đã tờ cho nước Hollande (Hoa Lang) hay rằng: phải để

cho cựu Hoàng-Đế Guillaume II và Đồng Cung Kromprinz đào Tùng-Bình cho Hội công đồng của Đồng-minh phản xít, chờ Chánh Phủ Đức-quốc đã nộp lời xin của các nước Đồng-minh rồi.

GIAO HOÀ ÁA

Theo nhứt trình "Le matin" nói thì Đức-quốc y tờ định chiến, đã giao cho các nước Đồng-minh 15 mươi xe lửa rời

GUILLAUME II TỎA KẾ ỦY MÌNH

Tin thành Amsterdam cho hay rằng: nhật báo Leipziger Tag-geblatt ăn hành lời bá tánh truyền ngôn rằng: Cựu Hoàng-Đế Guillaume II trong lúc định thế ủy minh, xài có một lão quao cản thân hẫu ngoài trời, nài chiến lôi đánh chí bộ bắn lão quen ấy phải bị thương

(Do L. T. T. V.)

BỨC GIAM QUỐC NƯỚC

PORTUGAL BỊ THÍ

TIN THÀNH LONDRES: Chưa nhứt tuần rồi, lúc nửa đêm, ông Paes là Đức Giám Quốc-nước Portugal (Bồ-dao-Nha) đi đến nhà giấy xe lửa đang sang xứ Oporto bình sinh bị người cầm súng sào bắn ông trúng 3 viên đạn chết liền. Người thi khách hi bắt đánh đập hành bài hết sức, rồi mới hạ ngục.

TÀN GIAM QUỐC NƯỚC PORTUGAL

TIN THÀNH LISBONNE — Tổng Soái Thủy-sir Cantol Castro trước đã làm Thủy-hộ Thượng Tào nước Porto; ai, nay đang bộ tham liêng cứ làm Đức-Giám-quắc trong nước đó.

THỐNG SOÁI ĐỨC MACKENSEN BỊ BẮT

TIN THÀNH BUDAPEST — Bình Roumain đã nã trác dặng Mackensen là Thống Soái của Đức và một đạo binh của va, thâu khi giải điệu hết thảy về Budapest hạ ngục.

Singapore

BỊ PHÒNG DẦU LÚA. — Tưởng mờ xú minh thiên hạ lợ định bị phỏng dầu lửa mà thôi, ai ngờ xú khác cũng có vậy mà! Báo báo L'Impartial ngày 6 Décembre 1918 thấy tại Singapore mới xảy ra một chuyện phỏng dầu lửa rất nêu ghê gớm. Số là một nàng kia (bản nay) dồn bà chở không phải như hai người dồn ông của mình ở làng Mỹ-thuận (Cà-nhô) dồn em dồn cháu nói trong báo A. H. kỳ rồi đó. Thế kia dồn ông ở Singapore, họ không lợ định thì phải... (!....) tên là Agnès 46 tuổi ở đường hai River Valley Road (Singapore) mới bị vê nghiệp đó.... Thị này châm dầu lửa vò đèn, bắt ý làm đồ dầu vò trong miếng vải mang trước bụng đang khi làm công việc (tablier) người ta chẳng rõ vì cớ nào mà miếng vải đó phát lửa cháy như vậy?... Lúc cháy thì Agnès hoàn bớt lão cù dưới đất la ré om sòm chưng bàng cù hay chạy tới cứu được thì Agnès đã bị cháy cùng mình cùng mày rồi, lập tức đem vò nhà thương, nhưng mà sợ thị Agnès tánh mạng nan bảo, vì thế coi nặng lâm làm cho thị này phát sáng nói điện nói cuồng không giựt.

Nam-kỳ thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-trúc.....	4f 40
Đồng-Dương.....	4 60

Giá lúa

Từ 3\$60 cho đến 3\$65 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CÁNTHO

BỊ ĂN CƯỚP. — Tên Nguyễn-văn-Huệ 19 tuổi là lái bán cao và gà vịt, dến bót Trà-ôn thưa rằng: lúc nó đi dâng qua Trà-ôn bị một bọn ăn cướp cầm súng bắn vào ghe nó rồi áo qua giết hết đó dat và tiêu bạc phỏng túi chừng 240\$00.

Người cha nó bị ăn cướp bắn trúng đòn vai và cánh tay trái. Quan thấy có khán vit tích và xirè thuốc. Sở tuân thành đang truy tìm bắt bọn ăn cướp đó nhưng mà chưa ra mối men chi.

CHÂU-ĐỘC

AI BIỂU TIN? — Tên Bùi-văn-Viên 28 tuổi, thợ hàn ở tại Ba-nam đến Quan thưa rằng: tên chiec Un-Hen ở làm công với nó dặng 6 tháng rồi, có lãnh trước 85 đồng bạc, tiền công trọn năm, nay lại sang loại của nó thêm 132\$00 nữa, bạc đó là bạc nó sai tên chiec Un-Hen dì đổi vàng, rồi dì biệt tam không thấy về. Sở tuân thành còn đang kiểm bắt tên chiec gian giảo đó.

GIA-ĐỊNH

BÓP HỌNG GIỮ VÀNG — Một người dồn bà tào giàu khát, bị nó chém chết để lại 3 đứa con còn thơ ấu, rất nên thảm thiết. Còn 11 người kia bị vit cung nòng súng khôn gđến đổi hại mạng.

canh khuya đang an giặt tay có đeo vàng 2 thằng gian tể vò nhà hối náo không biết, chừng 1 đứa bóp họng 1 đứa lột vàng mới hay mà la không đặng. 2 đứa lột hết vàng của thi này đáng chừng 300\$00 rồi không thèm ở đó....dông mắt....khi thi này là làng được, ai nấy tựu lại hỏi: nó ở đâu?Biển tiêu rồi....Đi cờ!....

an giặt, xay giặt minh thức dậy thấy 1 người đều sì minh máy đứng cạy tă khuân đó.....Cô giáo D.....la lea “an trộm..... ăn trộm” Bà vầy, «VAMPIRE» còn ráng hốt đặng vài mỗ nữ trang rồi mới chịu biến mất....

GÒ-CỘNG

ĂN TRỘM — Đầu 11 Décembre 1918, tên Phạm-văn-Thắng đi khôi giao nhà cho con gái và 2 đứa cháu giứ, lúc nứa đêm ăn trộm vò nhà tóm quần áo và 1 cái đồng hồ bằng vàng: hết thấy giá đặng 122\$00 Chứng động, con gái chia tên Thắng thức giây thi ăn trộm đã ra khỏi nhà rồi biến mất. Vụ này, người ta còn truy tâm kiểm bắt....

Cao-man

NAM-VAN

SỰ NÁO ĐỘNG TRONG KHẨM BƯỞNG. — Ngày 10 Décembre buổi chiều lúc 1 giờ 45 phút có xảy ra một sự náo động nơi khám đường như vầy: Trong cai trại kia đê dương khé, thủng, dù, cбо Nhâ-nước có hơn 60 tội đại hình làm nơi đó lúc mờ khám dân tội đền nơi đặng làm công việc ấy, có 1 tên tội Cao-man lấy dao nó đương với mày chém tên tội Cao-man khác 2 dao rất nặng. 1 người coi khám lai bắt nó, nó cù lai làm cho 4, 5, tên tội khác cũng hắc churos mà làm dữ đánh lai với mày người coi khám. Nhờ lính tập gát sún đó phu lực với mày người coi khám và cũng có tội nhau giúp sún vò nữa nên trong vài phúc đồng hồ 3 đứa tội làm dữ đã bị bắt đặng, còn 3 đứa bị giết.

M. Mana là người coi khám bị 1 tên tội cầm miếng sác đánh vò hông hèn tă song nhẹ 2 người coi khám nira cũng bị vit tích nặng nhưng mà không đén đỏi thiệt mạng.

Sự náo động này trong vài phúc đồng hồ thì dặng yên ổn lại, là nhờ có sún ông Pogkiquan cai khám và mấy người giữ tội rất lub táo cùng mày lên tội, khac ngồi bằng yên không lòn xộn.

Quan còn đang mở đặng tra vấn vụ này

NHÀ IN NGÂNHI
TẠI BAC-LIEU

Kinh tó cùng Chư quí Vị,

Ấn quán An-Hà dưng nêu tại tỉnh thành Cán-thơ, xǎo bǎn dà gân hai năm. Tuatem cùm ơn dày của Lục-châu quân-tử, sòng lòng cỗ-cập, ngày nay mới thấy cuộc thanh hành đặc-lộ như vầy. Bón-Quán chẳng ngớt lo lường, hằng tìm tới thề chí cho Chư quí vị dặng vui lòng inh-eay, cùng nhau mua báu lâu dài. Đã vậy mà chờ, còn một nỗi lo cho chư vị ở xa tinh thành các nơi, nhứt là nhằm dường vân-lai trác-trở, mỗi khi muốn mua chác vật chì với bón-quán, phải nhọc lòng, cự-trí mà đợi chờ, nbiết khi ý không dặng toại mẩy là vi: in, thì không tạn mặt mà dẫu dò, còn mua, thì không chẳng chưởng mà lựa chọn. Ấy vậy bón-quán nglí dặng phương này, ác là tưởng toàn kỵ mý: Là thỉnh thoảng đây, mỗi chốn tinh thành, sẽ có một tiệm ngánh. Còn hiện bảy giờ đây, trước hết thì Bón Quán dà dọn tại Bạc-liêu một tiệm rồi, công cuocé sắp đặt vừa an bài: Hiện là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac-Lieu*,

ở đường phái sau nhà chờ; cây cói thấy LÈ-HỮU-NÈN, Quản lý nhà hàng ngánh Hậu-Giang Dương Hành, Quản-thủ. Xio thính Chư Quí Vị nhơn khi nào rảnh vui chưa bước đến đó xem chơi. Tiệm bán dù dô vân phòng từ bứu, truyện, sách của học trò và lanh in các món theo kim thời: như danh thiếp, thiệp hòn, thiệp lang, cùng đồ nhô nhich thì sáng có Án-công ở dò thi hành trong giấy phút.

Công có dòng sách, cũng in dò lớn nhir bộ, số, thư, truyện, khác con dấu dù kiêu, công việc làm mao và khéo mà giá tìn vừa phải thì thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Sóc-

trăng cũng sẽ có dưng một tiệm như vây nứa.

Cái xio Liéc-vi niệm tình mà giúp bạn đồng-bang cho nên việc, ơn ấy tặc-ghi ngon thuở.

An-Hà An-quán.

Kinh-cáo

BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chia, một phần mặc

1465 mǎu ruộng, tọa lạc tại làng Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa trung-nhì (Loang-xuyên)

TỈNH RẠCH-GIÁ	Đất của	ông	Đất của Nguyễn-QUAN-DIỀU
8.639.00	Đất của	ông	1.228 m.
8. T. H. DEJEAN	DE LA BÂTE		
Nay về của	Võ-v.-Thom		
ông			
1.859	00	C.	
C. S.	Tinh Cantho		
	Kinh		
	Thốt-Nốt		

Ai có cần hỏi thăm đều chí thì gởi thư cho ông Võ-vân-Thom, Colon à Cán-thơ mà thương ugbi.

NAM-HỒNG-PHÁT

KIÁCH-SANG

ở DƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngan Gare xe lửa Saigon-Gòvap Chợ-Mới
Saigon

Bán rượu lát, và cho mướn phòng ngủ, sách sè và rộng rãi mát mẻ lâm, qui ống, qui khách có di Saigon xio dời gót lai tiệm tôi mà ở, lấy làm thong thả lâm.

JUYNH-HUÈ-KÝ.

PHARMACIE SHANGII-IAI

Chủ-Nhơn: TRIỆU-CƯƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.—CHOLON

Bón hiệu trông rắng, bích rắng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiêu thức Langsa, CÓ BẮNG CÁP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƯNG-Y LANGSA BANG THƯƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thần hiệu. Chư quí-vi có cần dòng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gửi về thần chủ phái chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, QUỐNG PELLERIN CÓ BÁN GIÙM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn
(3) (THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN HIỆU)

Thẩm tướng những bệnh sang độc lây nhau là do tơi việc phòng sự quá độ; sức không đủ mà gần gũy cuộc phong binh, nhiều thấp khí nhiệt độc mà sanh bệnh đau lâu, dài gác, nước dài đục, hoặc đỏ, hoặc vàng, nóng này, ấy là những chứng đau lâu chắc chắn. Bón-dường xét kỹ chế ra thử thuốc này chọn rồng thuốc tốt, tinh hòa bình, không uất, không hăng, bất luận người yếu kè mạnh chỉ có bệnh đau lâu, dùng đến liền thấy thần hiệu, bồi bổ người khí, tiêu táng giông độc. Con trai đau binh này trong lồ dài nhứt. Dùng đến thuốc này hay lâm. Bón bà có huyết bạch cũng trị được cả, uống vào khỏi sanh ghè, sanh chốc, khỏi mang bệnh họe liêu, lại tuyệt nọc độc khôi sống thuốc trừ cang. Bệnh nhẹ dùng chứng một hai lần thấy mạnh. Cùn binh nặng thì bón nám lần liên dức, không đau đớn lại nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lâu, nếu rủi ro vướng nhầm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thì. Thiết là một phương thuốc sang độc lực nhất trên đời.

Cách dùng có chì rò trong тоa.

Mỗi ve giá là 0\$40.— 12 ve giá là 4\$00

BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DẦN HUƠN

(4) (THUỐC BỎ NHA PHIẾN RẤT HAY)

Có nhiều qui-vi ghiên nha phiêu, có tri muốn kiếm thuốc thiệt hay mà sống dặng bỏ phứt đi cho rồi. Bởi vậy bón hiêu chẳng dám tiếc công mà già tẩm chế phương thuốc «Bí Chè Giải Độc Dần HuƠn» nay, tinh chất hòa huƠn, không nóng không lạnh, bỏ bối khí huyết, mạnh khoẻ tinh thần, ã được nêu được, thiết là thần tiệu như thần. Uống thuốc này thì hết ghiên liêu mà lại ăn ngon, ngủ yên giấc, không di tinh, không ba lơi, tối buối không nhớ chứng, không đau minh đau mẩy chí kêt. Thuốc này đã thí nghiệm nhiều người tại làng Hòa-Bình (Bạc-liêu) circa được nhiều người ghiên rồi. Thiết là một phương thuốc bỏ nha phiến hay hơn các nơi khác mà già lại rẻ hơn.

Các bênh: Như mồi lán hút một chi thì mỗi cũ uống bốn huƠn, uống như vây dặng ba ngày rồi sau giảm lán lán xuống. Trong 10 ngày thì bỏ dứt bịnh nha phiến chẳng sai.

Nhu ai có bệnh tré lôi đau hông, iả rết, uống một huƠn thì hết.

Tiết giá :

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60

HÓA DÀM NINH PHẾ CHÌ KHÁI TÂN

(trước ướt và bỏ phế tàn bám)

Và bịnh ho là bịnh hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kẽ xiết. Nếu thuở không bay thì khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bịnh siễn, bịnh ho chẳng luận lâu mao, hoặc phong hàn là khi sanh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, đờn bà có thai, người lớn con nít chỉ đều-dùng được cả. Thiết là một phương thuốc trị bịnh ho hạng obrút trên đời.

Mỗi một gói giá (0\$10)

Bán tại: Quản-Tin-Ký đại dược phòng
60, Rue de Canton.— Chợ-lớn

QUẢN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƯƠN : M. LÊ-TOAN 60. Rue de Canton, 60. — Cholon

Bản hiệu có trứ và bán lẻ đủ các thứ thuốc Cao, Dơn, Hoàn, Tán, đều là thương hiệu, các nơi xa gần đều biết danh, có nhiều vị trong Lục-Châu gởi bài tặng khen thuốc của tiệm tôi trong các qui báo rằng : « Thuốc bón hiệu nhất tuần miêu ». Cái xin chư qui-vị trong Lục-Châu như muôn dùng thuốc của tiệm tôi, xin vui lòng viết thư cho tôi rõ, sẵn lòng gởi thuốc lập tức mà gởi CONTRE REMBOURSEMENT. Chư qui-vị muốn xin CATALOGUE, hãy viết thư cho tôi hay, sẵn lòng gởi cho không. Tại Saigon nhà số 23 đường Pellerin có bán giùm thuốc của tiệm tôi.

SÂM NHUNG BỘ THÂN HOÀN

(thuốc bô thân già sâm nhung)

Dám tưởng tropi làn thể con người, thảo là cội rễ, nêu pháo tiền thiên hào kém, hậu thiên thất dương thì phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dâng mạnh giỏi. Nên tiệm tôi giao lòng hi vọng chế hoản thuốc này công hiệu hăng nhứt, diệu hòa huyết mạch bồi thận tráng dương, tr nhuần mát mày, khoe hòa ủ vị, bồi khí sung tháo, hoặc bồi sác đặc quá độ, mông mị di tinh, bạch trước, lậu, tinh tiết đậm đẽ, mồ hôi lai láng, hoặc bả nguyên suy nhược, thận kém tinh hăng, cử động yếu ớt, lò tai chảy nước, mồi gối đau lưng. Các chứng về hư tổn mà sauh, dùng đến thuốc này đường cây khỏe dượm nhuần mura mօc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cat (0\$60).

THIỀN KIM BẢO KHÔN BỐN

(thuốc bô khôn (bòn bà) chưởng tử)

Thuốc này trị bệnh đau bà con gái huyết khí soy nhược, thận thê ốm ố, nhau sắc vỏ vàng, đường kính không đúng kỳ, hoặc trời hoặc sục, bạch dài hạ, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lâm, hư thai, tiêu sảng, nơi từ cung lãnh châm con, hoặc sung sicc quá bội, ngăn trở đường sanh dục, châm thai nghén, hoặc con gái lớn lên bể đường kinh, bón huất, lâm, lâm bụng. Ăn ngũ không ngọt, no hơi, nhứt dầu, sanh chứng nhứt gân, mồi lung đau bụng, khi nhiều khi ít không chừng, hoặc đờn bà có thai, bệnh tràng lèo. Các chứng hư tổn dùng đầu thuốc này thì lành mạnh. Bồi bô khi huyết, chưng tử lương phuơng.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán (1\$00)

ĐƯỜNG TÂM NINH THÂN HOÀN

(thuốc bô tâm an thân)

Phương thuốc này chủ trị lo lắng quá độ, bao tồn tần huyết, đêm ngủ chẳng ngon, tình thần bâi hoài, giảm sicc sống ấm, bằng hoán thận thê, tỳ vị suy nhược hay mệt hay quên, cùng bởi bộc hành quá sức, dâm sương giải nắng, buôn bán nhọc nhằn, ngồi cả ngày, đi cả buổi, mệt nhọc tinh thần, các chứng về lao tốn, dùng đến thuốc này, rất nên thận hiệu, bồi nhnhận tam cang, diệu hòa huyết mạch, tát sáng mắt, định chí an thần, bồi ict nguyên khí, thèm sicc sống lâu.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cat (0\$60)

VAN ỦNG DỨC TẾ DƯƠN

(thuốc bà chưng)

Phàm con người bị bệnh chi đều có thuốc trị cả. Nếu dùng nhâm thuốc tự nhiên bình lành. Tiệm tôi đã hiệp với các lương y có danh bến Trung-Huê cùng người Tây Lelan dù lè mà hiệp phương thuốc Đức-Tế-Dươn này, chủ trị các bệnh tuổi chưng, đau bụng, la, mĩra, vọp bê, sinh bụng, no hơi, trặc tả giải phong độc, hoặc cảm mạo phong hàn, nhức đầu sỏi mũi, ăn không tiêu, no hơi tức ngực, bụng chướng, hay nghén rãng, ngọt xe ngọt hơi, chói nước, dai sòng, nhiễm phong, ho nóng, la, nước xối xả, từ chi hùng rùng, thận thê nặng nề, dùng đến, tức thì công biện còn cơn manu mà thường dùng, thì xu trú bà bệnh ta khi khó xâm, hoặc dùng để trong nhà tùy thân hoặc gấp người sơ nguy cấp mà cứu, thì công dụng rất trọng. Bất luận giá tré gì đều dùng dặng cả.

Mỗi ve nhỏ giá một cat (010)

Mỗi hộp 12 ve giá (1\$00)

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTE, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có làm má đá hàng đá камн hạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mù thun bằng cây, chạm bát đồng cùng hoa diệu thảo mộc theo lá nhà hiện, vân vân..

Mô bia chạm bát đá камн thạch.

Có thư họa chơn dung nhâm hình người mà về bằng dầu sơn vò hổ, nước mực Tân, viết chì than, họa biếu liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tons œuvres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ cẩn khâ

Rượu, Rhum

(Rượu Rum)

HỘP

“STELLA”

Hàng “UNION FONCIÈRE FRANCO-ANAMITE” mới lập tại Cần Thơ, dùng tinh tông nước mia trồng trong hạt mà đặt ra rượu này.

Nước trong chảng kèm các thứ Rhum thiền hạ dùng xưa nay, còn bê ngọt, ngọt, nên thuốc thì bằng thật chảng thử nào hảo. Mỗi thơm càng diệu-dàng vì là nhờ bối mia; khí vị của rượu ấy nói chảng cũng, có nếm rồi mới rõ.

Xin chư quý khách hãy mua mà dùng, thử dặng mừng cho hồn-quốc ngày nay dặng 1 mồi nhà ky-nhệ, khéo lấy có thô-sảng mà làm nên việc.

Nhà hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'Ouest Cantho, và nhà G. O. ngách tại Söctrang, và Bạc Liêu đều có trữ, Giá triết rẻ lắm.

ve 1 litre 1\$50

1 góc ba litre 0.50

Chư quý vị muốn mua xin gởi mua nơi các tiệm kè tên trên đó hay là gởi cho Monsieur Albert Viviès Trạng-sư tại Cần Thơ.

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre Civil

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH

LONGXUYEN — CHAUDOC — SADEC

ành đạt điện thò,

Phân giải hạng,

Trong phân thô sàng,

Công chuyên làm kỹ

cang và tin giả nhẹ

Biển chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu đè trên cao, có ống chạy xuống rải ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Đèn này sáng lắm, có dù đỡ phụ tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khi về nhà, nên đèn dầu xanh (essence) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bón-quản An-Hà-Nhut-Bão mà thương tính

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cần Thơ có bán bộ đồ dùng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có :

1 cây viết chì đen, thử tốt

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có gôm ngoài viết;

Giá mỗi bộ là 0\$40

Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ lắm, xin viết thư thương nghị.

Lời rao

Tại nhà in Hau-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Càm-tho, có bản sách « LỜI ĐẦY CÁC HƯƠNG-CỰC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHUNG MIỄU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIẢ QUẢN TỔN-QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-Ngữ ; bên hứa Langsa thì có queso Chanh von HABERT Càm-tho làm ra ; còn bên Quốc- Ngữ thì của M. Phan-Thái-Hoa, Ông ngón hứa thê tại Tòa án Càm-tho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiết hứa ich efo Hư-ong-Chure và các chủ dien lâm.

Bán mỗi cuốn là 050

Tienda 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho hué
tông 20% ; mua 100 cuốn thì hué tông
25%.

Thuốc điếu hiệu Globe (TRÁI BẠT)

Có gói 10 điếu



Hút đã ngọt, dễ đốt, không mốc, không ẩm thấp, không khói.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES, Càm-tho.

Càm-tho.—Imp. de l'Ouest.

Thuốc điếu hiệu Canon

(SUNG PAI BAT)



BAO XANH

Hút đã ngọt mà giá lại rẻ ban, mua
lát thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES bán.

Phò cáoĐồng ban

Kè bít hoài An-Hà Án-quán,
Tại Càm-tho, tạo sáng đèn rây,
Luc-châu quân-tử, on đây
Mặc-cán-nà giúp, ngày nay thành-hành,
Tí a-h-tần dảng cùn hai g rõ g nòi
Máy sấm t'êm, thấy thơ lìn ròng,
Làng Ju, hi thấy đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-bonds,
Thiệp-lan.

Ton, sô, hò, làm càng kỵ luối,
Chắc tài bén chẳng nhương của người
Nói chi sách đóng thi tho,
Lưng da, trang bì, đề đối it bir,
Sách in Aig, tinh tú, Kim Túy,
Tự diễn cùng Sở ký Đại nam.

Teko tin Pháp lè, dạy khám,
Cách thi Eant-ku, thiết làm tất hay,
Thước, viết nghiên sáng đây đủ hàng.
Thieu chí dân giàn lảng, mire ngồi;
Chuộc trao, vào Phái nhường lời,
Sang chơi 4 chuyen xu mời các ông,

Tuy vật liệu, nay khôngz dè dù,
Nhưng mìn nào dam pòn ý z.

Điều khòi đẹp da, iugia là hơn.
An-Hà Án-quán số Saintenoy Càm-tho,
Bến kinh.

Gérant : TRẦN-ĐẮC-NGHĨA