

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')**AN HÀ NHỰT BÁO**

MỖI NGAY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

ĐỊNH GIA BÁN
TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00

Bản chữ Langsa

Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhứt báo xin do Bồn quát mà thương nghị.

Mua nhứt trình kê từ đầu và giữa tháng và phải TRẢ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Coi bài: « Sự tích gốc Âu-châu » hay lắm.

Nga-la-lư (Bút-lí) Ao-quốc (Ó-trích), Thủ-nhì-ký (Luo-ký), Y-cu-i-lei (L-la-ly).

CANTHO. — IMP. DE L'OUEST

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kè ẩy sè nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nốt hàng bão chẽ y sành, tại dâng Catinat số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hàng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng ươi, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơu người Tây dân.

NHỮNG THUỐC THANH HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà hổ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dòn bà có thai dùng thì con minh sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trù bệnh nha phiến rất mau và không có phả đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc bà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bực nứt.

Chánh tiệm trữ thuốc: hoán PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đỡn các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{er} CLASSE

Có bán các thứ thuốc dâ kề tên trên đó, và cả báu các thứ thuốc, khác cung hiệu nghiệm vây.

HÀNG HẬU-GIANG

vốn dặng 60.000\$

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cân-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một đều là tại Saigon có món chi, thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cùng gởi hàng cho các xí-xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến Hàng xem chơi thì rõ.

LO'I RAO

Kính cùng lục-châu dặng rò, tại oba In Hậu-Giang Cân-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chire có quyền thi hành như trưởng-tola.

Sách này có 156 chương và có dù kiêu yết bị. lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00

Tiền gửi..... 0.45

Xin viết thư đến nhà là Hậu-Giang,
Cân-thơ, mà mua.

Kính cáo.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---|----------------|
| 1.— Phận Nam-nhi | PHẠM-BÁ-ĐẠI. |
| 2.— Nữ học đường Saigon..... | V. V. T. |
| 3.— Télégramme (ở Hồng-kông gởi sang)..... | LÉ-TRUNG-THU. |
| 4.— Quan chánh dân lành..... | NG.-D-HOÀI. |
| 5.— Phan-thanhh-Giảng Truyền..... | HUYNH-VĂN-NGÀ. |
| 6.— Ký nghệ Nam-ký..... | NG.-T-HIẾU. |
| 7.— Tập vụ..... | TIỀU-NHỊ-LANG. |
| 8.— Hải đạt..... | HUYNH-VĂN-NGÀ. |
| 9.— Khai hoản áu ca..... | L. Q. C. |
| 10.— Miếu Nhạc-Phi..... | |
| 11.— Khôi bài..... | H. V. N. |
| 12.— Đứng váy tai và mũi, mắt..... | H.-T-HỦ. |
| 13.— Thuốc rút bớt..... | H. V. N. |
| 14.— Bài hát mạc xay de..... | LÉ-TRUNG-THU. |
| 15.— Giuong biển nhà Nam..... | A. H. |
| 16.— Ăn mảng dời con truyền từ lưu tồn..... | |
| 17.— Thị tập..... | |
| 18.— Thời sự. Giá bạc, giá lúa..... | |

Phận Nam-nhi

Đứng làm người trong trời đất, nếu minh sanh ra là trai thì phải biếu cái phận Nam-nhi nghĩa là gì? Đầu biết, hết thảy loại người bắt đầu là phải, là quấy, là tốt, là xấu, là dữ, là lành, là khôn, là dại, bê trâm tuối đi rồi mồi mồi đều hoá ra tro bụi tắt cũ; nhưng vậy mà, kia: người sao lúc sanh tiền thiêu hạ kinh vi, yêu chuộng, cơn một hậu rỗi, xác tuy tiêu mục chốn tri trung, danh hời lâu lâu nơi vỗ trụ; kẻ sao hối ở thế mắng bị người khi thi ghét bỏ già cái đời, khi từ liều tiếng di xú vạn niên còn đó. Bởi vậy cho nên sách có chữ "Vi nhở nan" mà phải lâm mali....

Tôi chẳng dám khoe mình rằng rõ biết phận sự Nam-nhi; song trí tôi tưởng phận làm Nam-nhi phải có tánh tình cho khẩn

khác, chí khí liệt oanh, uối nồng mực thước, cư xử đại độ, di dứng cho chính tể, ăn mặc sạch sẽ chẳng nên loà let, biết nêu trí mà tim, biết dũng dẫu mà dấn, gán kẽ hiếu, xa người bạo, láu chồ nhục, mến chồ vinh..... nếu dặng vậy, mới chẳng vỗng chúc công sanh thành của tay tạo hoá đó!.....

Đang thời, thấy nhiều cậu trai quên lừng bồn phận mình là trai: nói nồng thô kệch, di đứng lao chao, táo tö lõi mảng, ăn mặt loà let như bọn nữ lưu, lại có cậu còn hằng mi chấn phát hoặc là dùng túi đồ chỉ phẩn của dòn bà mớ là lợ cho chó Bé ngoài sưa soan trau dồi mới trèng vào thiệt là đẹp, gần rồi xít lại bê trong: nào óc, nào gan, nào phổi, nào ruột sự học thắc, sự trí xảo, sự kỵ-nghệ..... Ô hô.... nhứt điểm toàn vô!....

Phạm-bá-Đại.

Kinh cáo Đồng bang

Ông Võ-văn-Thơm vì công việc đã doan chặng rãnh dặng mà xem xét tờ Courrier de l'ouest và An Hà nhứt báo như khi trước; vậy kể từ 1^{er} Décembre 1918 quyền xem xét bài vở của 2 tờ báo đó sẽ giao về nơi tôi; nên kinh cáo dài lời xin lục châu Đồng bang ai muốn gửi mandat mua nhứt trình, hoặc muốn so hành bài vở chi giúp vui vào 2 tờ báo đó xin gửi ngay cho tôi, tôi sẽ sẵn lòng làm cho vừa ý như vĩ luon luon.

Nay kinh.

Trần-dắc-Nghĩa chủ sự nhà in hậu giang và long-lý Au-Hà-Nhứt-Báo.

Cán-tho-

Télégrammes (Ở Hong-kong gửi sang)

14 NOVEMBRE 18.—Tờ đinh chiến có giao các đều buô: A-lê-mão cũng giống như tờ đinh chiến với Ô-trí-vây, về các lính bị binh và tù giặc, cùng các bá-tanh đã bị bắt, phải vớt hết thủy lôi ở dưới biển lên, phải giam các tàu trận, phải nạp tàu, Đồng-minh được xem xét các ngã thông thương, địch-quốc phải trả các đất đã chiếm. A-lê-mão nội trong 14 ngày phải rút binh đi cho khỏi đất Ben-rich xứ Lú-xãm-bua và tỉnh An-xát-Lò-ren. Đồng-minh đem binh chiến các nơi địa đầu các cầu sông Ranh khôi bờ vò 3 muôn hường đồng sông Ranh, cho A-lê-mão 11 ngày dặng rút binh cho khỏi bờ hữu sông Ranh, 10.000 thước nghĩa là giữa chận xứ Hoa-lan và xứ Sư-xờ; cầm khi rút binh không được cướp mộc và phá hai vật chí ráo, Bình đồng-minh đóng tại Palatinat thì A-lê-mão phải nuôi ăn; A-lê-mão phải nạp 2500 vị súng to nặng, 2500 vị dai bát, 30000 vị súng liên thịnh, 3000 vị súng liêng trái phá, 2000 máy bay, 5000 đầu máy xe lửa, 15 muôn xe bộ hành, 5000 xe vận lương, 6 chiếc tàu bự, 10 chiếc tàu lớn, 6 chiếc tàu nhẹ, 2 chiếc tàu dặt trái phá, 50 chiếc tàu bắn trái phá, kiều mới làm; tịch hết các tàu lồng, tam chiến cù-lao Héligoland, phải trả lại cho Đồng-minh các tờ giấy, sổ sách, tiền bạc, đã cướp tại Ben-rich, Nga, và Ru-ma-ni, phải rút binh Phi-châu và, phải

bày tờ huê với Nga; Nếu không làm cho dặng các đều buô: trên đây, thì hai bên có phép tái chiến, mà phải cho hay trước 48 giờ; Tờ đinh chiến này hạn 36 ngày, nếu yên việc thì đinh tới nữa.

16 NOVEMBRE 1918 10 GIỜ.

Paris 12.—Thủ-tướng Langsa là ông Lê-män-xô đọc tờ đinh chiến giữa Quốc-Hội, ngoài thi súng bắn rầm-rầm, trong thi các quan hội-dông vỗ tay reo mừng; Khi đọc rồi, thì ngài chào Đại-Pháp, chào tỉnh An-xát Lo-re khôi náo, chào vong linh, tướng sĩ trú trận và chào tam quân; cả quốc hội đều đứng ậy rập nhau một tiếng mà hát bài Mật-xây-đết một cách hân hoan và hát và khóc mừng.

TIN TRẬN TIẾN.—Tướng-quốc Foch cho A-lê-mão thêm một ngày nữa dặng rút binh cho khỏi xứ Ben-rich, xứ Lú-xãm-bua và tỉnh An-xát Lò-ren.

TIN GIÂY THÉP A LÊ-MÃO.—Chánh phủ A-lê-mão hối thăm Đồng-minh chứng nào nhóm các nước mà tính việc huê và nhóm tại đâu, trước sao tình huê lập tức vi sợ binh dân dối.

AMSTERDAM 12.—Giữa vòng quân khi đọc tờ đinh chiến rồi thì Hoàng-đế A-lê-mão tinh dl dào vì thương sách, vì ngài trách nguyên nhung sao có di sat ngài không chịu nói thiệt. Nguyên-nhong Hàng-dặng-bưu cảng mà nói rằng: nếu hoàng thương trốn, thì nhục lâm; mà Hoàng đế cứ quyết một việc trốn.

Hàng-dặng-bưu mới cấp ông Phan-cauh-hanh (Fankinhayn) theo bộ già. Đó rồi các quan sám ra hai cái xe cho Hoàng đế và các quan hầu hạ để huê chỉ dặm Hoa-lan ở tại đền Emerenger. Có quan Hoa-lan đến đó tính việc hoàng đế nguy dữ

CÔ-BAN-HA-GÓ 12.—Quốc Hội ki-hđô Ô-trich dâng trong phê luật lấy pháo dâng cho dân A-lê-mão & mà lập chánh chung.

AMSTERDAM.—Tại Bé-lanh dân-hội quyết lòng theo quân hoàng Nga-la-tur, tại Ben-rich binh A-lê-mão loạn, hai phe đánh nhau.

TIN HUÈ-KÝ GỬI THEO GIÂY THÉP GIÓ

HOA-XÃM-TON.—Trong ngày đinh chiến thi số binh Huè-ký đã dược 3.764 677 tên. Bình-bộ thương-thor nói rằng: 2. 200 000 tên đã sang qua nước Langsa, I-la-li và Nga-la-tur rồi, còn lại bao nhiêu thì đang tập luyện tại trong xứ.

Quan hội-bộ thương-thor nói rằng Huè-ký mới cho nước Langsa mượn thêm 45 triệu quan nữa, cộng nội vụ là 12.676.000. 000 quan, còn số tiền cho các nước đồng-minh khác mượn là 46.919. 857. 666 quan.

Quan Lai-bộ thương-thor nói rằng: số tiền bão biêm bài hoàn mỗi 100 quan sút bớt 75 quan. Ông Hồ-huê là quan lo việc lương thảo nói rằng: bỗn phận các nước là phải giúp nhân-quân bị giặc mà đổi khát cho đến nứa tối, bởi đó chánh phủ Huè-ký sẽ dạy o bón dân Huè-ký trợ lực; ngài nói: thiên hạ ở Âu-châu dối khát lâm, thế nào chúng ta qua sang năm công phải gửi qua đó 20 triệu tonnes đồ vật thực. Tại Nga-la-tur có gần 40 triệu dân qua dông thiêu dày chả biết lấy chí mà ăn và phải nuôi các triệu dân khác ở rải khắp Âu-châu Mỹ-quốc bướng Bắc phải chịu 60 phần, xứ An-tinh phải chịu 20 phần dặng nuôi đỡ thiêu bạ ở Âu-châu.

Quan thương-thor bộ nhà thor giày thép nói rằng: chánh phủ sẽ chầu tặc Biển tin và giày thép nói ít nữa là trong một năm mới thôi, khi tờ huê ký tên rồi và chánh phủ cũng chầu tặc luôn đường xe lửa cho tới 20 tháng nhưng mà nếu Quốc-hội nghị định phải giao lại hoặc là định cách nào thì sẽ vâng theo. Các việc khác cũng cứ ý như trước, chứng nào có lời ughi mới sẽ hay.

Quan chánh dân lành

Từ thuở quan lớn Cauzineau đến cầm quyền chánh trị nơi lnh Baria thi ngài đã vẹo tài chế cầm phanh tiền; từng bùa kháp mra nhau gió dược.

Bên Phan-ty, ngài lấy chữ "cung khoan, mân huệ" mà hóa dân. Khi lang lóng dến báu, tuy khép nép khiêm cung mà khôi rung, khôi sợi, là vì ngài khoan hòa từ thiện, vì như vi phạm đều chí ngài cũng lấy đức mà làm oai, nên chúng dưới nê kiêu mà ái kính.

Còn từ khi Ngài phung mang quyền Biện-lý bêu diết-ty thi Ngài lại lấy chữ vô tư mà biện sự.

Ấy Ngài đã dùng đều thanh mì mà xử thanh trách nhằm cùng nhau dão, rất đáng phong đáng tặng ngài lại còn lưu tâm đến trao hào kiệt vĩ quốc vong thân: lập "Nghĩa Tháp binh công" dỗ số.

Nay Ngài hối hưu dưỡng lão, nào noi sán già, nào chổ ngực dưỡng, chúng chung thấy vui mừng và tiếc men. Mirog cho Ngài súng công cao trước eo biển vang dà cờ rờ với con sông. Mirog cho Ngài được hối hưu, au mạn lạc thiêng, con phiêu trút, cùng dày lợ tự thue. Mừng chí Ngài về Luap-quô, rõ xem hinh thẳng khai hưởn.

Còn lê xưa nay quan chánh dân lành inh lurn, khứ bá không tết mén.

Bởi vậy trước hứa Ngài đi làng tông đến bái hiếp nơi linh thành, mà xin Ngài rau chén quang bà và chúc cho Ngài dưỡng trường biển làng sống êm về Mẫu-quốc hướng au lắc thợ.

Có bay người di mà nhơn nghĩa hấy cùo, treo gương sáng nơi cửa công tử.

Lê-trung-Thu.

Phan-Thanh-Giàng truyện

(tiếp theo).

Thuở chúa tàu Long, chúa tàu Phung sang giúp đúc vua Gia-Long khôi phục nước Annam, thì ông chúa tàu Long eirồi tội dem về hén này đã dư 50,60 năm trời ở quê người vô vò trồng về cỗ quốc ngâm ngossil, không có cơ hội áo vê mà thâm cỗ lý và cùng chàng eip thor nhà không biết cha, mẹ bà con ai mốt ai còn, bà ta vừa nói vừa khóc, các quan nghe đến cũng mồi lòng ebo một hanh người dồn bà trước nhà eubig là eubig vì việc nước, mà lưu lạc tha ban.

Nay bà ta nghe cò sú sang ra tìm dặng tham người bón cảnh và bồi tham quê hương. Rođi thay cho bộ sứ không ai rõ dặng sự thân tộc của bà ta mà trả lời cho bà ta biết mà mừng vui (1) Nhưng

(1) Bà ta sinh nhầm nhà dân gian hèn tiện, thi các quan cò thể gi biết dặng mà nói lại những sự lai do "Một năm xương nhì nứ cùng cò quan nơi đất khách thương thay".

quan chánh sứ có hứa cùng bà rằng: việc sứ rời sẽ về hỏi lại tướng lện cùng xin nhà nước Langsa gửi tin cho bà hay.

Việc ấy nghe sau có trả lời. Còn bà hỏi sự cờ sứ về việc giao hòa; những sự lai dò; thì bà ta than dài mà rằng: Thân phận dồn bà như tội ruồi sanh nhằm nước hèn đến gấp lúc lưu ly thi lưu ly cũ đời, thân sống cũng như chết, không thể nào dồn thấy gian sang nhà mình cùng biết sống chết mẹ cha thân tộc. Bà ta dứt lời rồi khóc ròng, ấy đó.

Đóng quanh vẫn nước non người.
Bầu lòng lưu lạc nêu lời ngán thương.
Nghĩ rằng: một nước đương đường.
Mấy ngàn năm cùng bà vươn như người!

Các quan hỏi thăm ông chúa tàu Long là chồng của bà? Thị bà ta trả lời rằng: chết đã lâu. Bà ta có hai người con có đặc theo: một người trai một người gái cùng đã trưởng thành. Bà có trình xin ra mắt mấy quan. Cả ba mẹ con hết ý luyện quyền, bà thì bụng nghịch cố quật, cả con lại mơ màng Mẫu-quốc ngoại tông. Cảng là:

Tha hương ngô cõi nhau.

Dị ban phùng đồng chúng.

Quan chánh sứ có ban thưởng Bà Sen cùng hai con, cũ liền Long-phi cùng là Kiêm khánh để biểu tình đồng quốc. Rồi từ vở.

Bà sau quan chánh sứ với ông Thông ngôn xe đến tận nhà bà Sen cùng giao kinh thành mà thăm. Ba mẹ con càng vui mừng hơn nữa. Trong lúc sứ bộ còn ở tại Paris, thì mẹ con nắn vắng lại thăm báo chuyện luôn cho đến ngày về mẹ con cùng đưa lên xe lửa coi tình biob rinh: Bụi hồng cuốn bánh xe dâng, trong người còn thấy mấy ngàn cây xanh. Quan chánh sứ có qua thành Rome (La mã) là kinh sư nước Italia (Ý đại lợi) mà yết kiến đức Giáo-Hoàng Phapha. Đức Thánh Phapha cùng tiếp rước dù lè như thế rước các sứ Âu-Châu, chuồn đèn thờ đánh và nhạc âm khí bắn thái bình có Đắc-mạng hai ông Đức cha ra tận bến xe rước sứ về đến, bốn thân đức Phapha tiếp dài khiêm cung.

Vị huyền.

Nguyễn dư-Hoài soạn.

Ký-nghệ Nam-kỳ

Trong Nam-kỳ ta nay có ông Giám-đốc Canh-nông Bùi-quang-Chiêu nay ý làm ra nón, nghe rao báo đê bán tại Saigon rất tốt-lành và chắc-chắn, duy cùn ước-ao dam xuống Lục-linh. Nay bốn biển thăng bình chúng ta đang thông-thâ mà lo việc canh-nông ký-nghệ.

Vậy thì chúng ta hãy bùn vốn buôn chung, hiệp nhau lại mà lập Hội canh-nông nơi nỗi tinh, ngó hâu ngày sau bốn vốn rồi, sẽ làm nhà-máy-xay, chịu lùn cho tàu các nước.

Từ rày sắp lên, mình làm việc chi có Nhâ-nước ngó ngàn giúp đỡ. Đã mấy chục năm nay, chúng ta mất lợi muôn triều, nay phải ráng thâu lại, lẽ nào làm thich?

Nếu Hội canh-nông mà lập thành các nơi rồi, thì sau có lo chi là các ký-nghệ chẳng thành-hành. Vì lúu gạo là đầu mối việc, lợi to hơn hết. Nếu có lợi to thì lấy đó mà lập ký-nghệ. Như là dệt lụa cùng vải-hò thiền hạ đang cần dùng biết đường bao. Không có lợ lúa vải bô thì đâu cho có tiêu bao nhiêu cũng nhảy vào túi Khách, vì con người ta có cái ăn mặc thì phải xài tiền nhiều hơn hết. Lại thời-doi này nó làm cho mọi người phải ăn mặc se tua, chẳng phải làm đơn kiêm như thuở trước vậy dặng.

Như ngoài Hà-nội Nhâ-nước cai trị sau Nam-kỳ mà người ta đã có hùn-hiệp lập lò dệt tơ lụa.

Nay dam vò bún trong xú ta thiêt là tốt, sự chắc không thua súc đồ tàu. Vậy ta phải ráng sao cho có lò dệt tơ và vải, vì xú ta có thể lập chẳng khó.

Còn như lò làm giấy thì rất cần sít trong bồn quật, thiếu chi cây làm giấy được. Sự học một ngày một mở rộng, sách vở và nhựt báo tân văn một ngày một thêm nhiều, phải có lò giấy trong nước, thì sách vở và nhựt báo thế nào cũng nhiều và giá rẻ thì mọi người có thể đọc sách dặng hết, thì cái sự văn minh tấn bộ cũng nhờ bời lò giấy mà ra.

Ngô Trà-vinh

Chợ mới (Longxuyên)

Tập vụ

Lễ thường lệ nơi quân Chợ-mới (Longxuyên) hôm ngày 10 Novembre 1918, 6 giờ ban mai có thấy cai trường là Nguyễn-hữu Chương sắp hàng học trò làm ra một cơ lính ước chừng 2 trăm, đầu đội beret mìn mặt áo trắng quần den nai nịch hắng hối tay cầm súng đi diễu binh các nẻo đường coi ra rất oai nghiêm, hai bên có mấy thây giáo phụ chưởng khác đội, cai, lính, bếp. 7 giờ thì thấy Chương có đem ra một cái cờ rất nên xinh đẹp (đỏ cùi) cờ ấy lại có một cờ nữ ngồi trên cờ đương đặt tay xoan qua xoan lại, coi đường như phùng múa loạn sè, xung quanh cái cờ lại có một tốp học trò nữ đầu đội couronne ca bài ca khuyên đồng bào mãi quốc trái nghe thấy có nhiệm nhân bộ tinh. Sau kế đó có đạo binh cáo trò nam đi theo hàng ngũ nghiêm chỉnh qua 9 giờ có quan chủ tinh và các quan tòa án quan thương chánh và mấy lính phu nhân di giá đến dự cuộc lễ, tàu sáo dến bến thì đánh ba hồi trống mừng quan chủ quan tiếp rước hương chúc làng sờ tại đứng có hàng hai bên có dàn lê bộ, có tốp cơ binh các trò thay dến sấp hàng hal bén, tàu ghé lại, quan chủ tinh bước lên, thì bắc cầu thay dến nỗi chập, quan chủ tinh di đến cơ binh các trò thì dến dờ súng chào một cách nghiêm trang le làng; Qua 10 giờ thì quan chủ tinh lại nhà khách thì mấy trù nữ đầu đội couronne xanh, lại xướt g một chập, ca bài ca khuyên đồng bào mãi quốc trái ca vừa giục, thì các trò nam kéo vò đầu đội couronne vàng xướng một chập, ca bài ca Đại-pháp toàn thắng khai hoản, ca thay dến có bộ tinh. Vừa giục lời thi hàng các quan thay dến kheo rõ M. Chương lại giắc dến sân chợ mới rap hát, hát bài đương hát lúc Nhạc-Poi đánh với Ngót-Truật, hèn nay các trò xướng và ca thì hát bài và mấy người coi hát đều tựu lại mà coi thôi chật sức đều vỗ tay mà khen dậy, như vậy mà các trò xướng ấy coi mặt hân hoan chẳng hề nao núng. 2 giờ chiều thả vit, bắt heo, cap chào, dập nồi, đi dừa; vài su.

Qua ba giờ thì đua ghe, đua xuồng, qua 4 giờ có một tốp đứng có rất vui di trước hết, cõi có dọn một bã đám cầm cây cờ khai hoản, chon dập trái đất, sau cõi ấy có một cái phi luân, thấy Nguyễn-trung-Hiếu vui nịch theo queso hai phi công chạy coi đường như tên bảng, sau phi luân có một cái xe hơi rất đẹp, thấy Tiểu sò lâm to di xe ấy coi chẳng khác chi thiệt, đều ván máy chạy theo phi luân, kế xe hơi có một chiếc tần-trận M. Nhiều lâm quan ha di coi đạo binh theo chiếc tàu, đều dọn theo binh thủy đi rất đông, sau đó có một cây súng đồng của M. Viên dọn theo soldat và có M. Théin làm quan Thống chế đại quan Foch cõi ngựa deo gươm theo bảo hộ mấy tên lính soldat đều bão báng liên thich. Sóng nõi thời động đất. Sau hết có M. Kho hai bên có kết cánh ôm trái đất mà bay tơ như máy bay, sau chót có mấy tay hào hòn làm Chà và, Chết và Cao men coi thời rất đẹp. Hai bên dân sự thấy đều coi chật mức, nào là nam thanh, nữ tú, coi thời đến dõi chen chon dà chẳng lợt. Qua 6 giờ thì lán kéo ra đốt pháo thời khói bay mịch mịch chẳng thấy chi cả, lán di rồi một chập thì có một tốp cõi đèn, nào là rồng phùng, nào là tôm cá đủ thứ, đèn di một tốp rất dài, coi thời dà khoái chí. Sau tôi có dẽ hai cái bài ca nói trước đây

Thứ nhứt lạc ý lạc như hà,
Thứ nhì quân binh ngã phô trong ca.
Nhứt triều Đức-tặc lai hàng Pháp
Vạn tài Đông-Dương phuộc lộc dai

MÃU-QUẮC TOÀN THẮNG KHÀI HOÀN CA

Thay mừng thay Mẫu-quắc dẹp loạn
Ngày nay toàn thắng khai hoản,
Bão phuơng trời thay đều bình an.
Ra oai hao tồn muôn ngàn.
Cùng hết lòng bão toàn chúng ta.
Ôu bằng mẹ cha.
Bão hộ ta vững bền,
Người bê trên.
Có chí lo chúng ta kè dưới,
Lại nghiệp thái bình.
Nên nỗi chập ca xang,
Hoan thiệt hân hoan,

Kè phu đều hết than van
Xin vui lòng mua quắc trái
Đặng nguyên cầu dàn khương quắc thời
It nhoi xin oghi
Nghia ơn nước nhà.
Trên Quắc mâu hải hà,
Đuối ta nguyên tận trung,
Đã dẹp trừ loài hung.
Nước đồng minh kéo binh trở lại,
Đã rửa đảng hòn.
Quân Ao-Đức gian manh,
Ngày nay lập cuộc chơi.
Mừng nước nhà đảng thành thời,
Trả đảng thù quân Ao-Đức.
Quân lính đều không nhoc súc,
Đoàn viên, hội ngộ,
Để huyah vui vây.
Đẹp đảng lù cáo bầy.
Ôn đức chất đầy,
Phải mến tình quắc gia.
Chúng ta hối chúng ta,
Xin rủ nhau đến on Pháp-mẫu,
Người đã hết lòng.
Ta mới đảng thung dung,
Cuog phải cúc eung.
Chúng dập đều lạy mừng cho hung,
Nguyên cầu, nguyên cầu.
Quắc gia chúc quắc gia,
Đặng phủ quai vinh hoá.
Bảo hộ ta đời đời.
Kinh kinh chúc Đông-Dương,
Được au khương.
Nợ nước nhà lo báo đáp,
Bắc-kỳ, Nam-kỳ.
Ôn Pháp bảy còn ghi,
Ngolia khí ai dám bì.
An dẹp an Đức-tắc còn gi,
Ngày nay trở lại kinh kỳ.
Lập yến viễn no say vui dạ,
Khái hoàn về mừng ca.
Chúc quắc gia luê tân vạc luê.
Sứa trị nước nhà.
Cho bén vắng thiên niên,
Ngày nay quân Thị tần.
Lè mừng vui muôn phần,
Nay vò ván các đảng quân thân,
Chúc Đài-Pháp, nước nhà bình an.

TRƯỞNG NỮ KHUYÊN MÀI QUẮC-TRÁI CA

Cho cầu cho Đại-pháp thái bình,
Đua bơi múa hát rang rinh.

Nữ công trường bao dành làm thịnh,
Cô chơi cho biết độ trình.
Tôi lụa này ai mà đám khinh,
Thấy mà nên kính.
Đốc mờ mang cho đời,
Chẳng phải chơi.
Nếu không lo phuơng canh cái,
Thì phải xuất tiên.
Mua của ngoại bang,
Quan hời thương quan.
Xin xét dùm cho phận gái,
Không có tiền mua quắc-trái,
Đưng hàng này làm nghĩa phải,
Gởi cho quân lính, ở nơi chiến trường.
Chúng tôi là gái ruộng vườn,
Phải đảng cao cường.
Cùng xio cầm dao thương,
Trương giám mà phó thương,
Quyết ăn gan quân Đức tắc,
Đặng rữa thù nhà.
Cho lè thứ biob an.
A ban hời đồng ban.
Kè tiền ngàn ngưới bạc úc,
Ráng đem ra mà giúp súc,
Đặng khử trừ quân Áo, Đức,
Tốn hao dừng tiết.
Trả ơn nước nhà,
Chử binh đảng cộng hòa.
Gặp lúc này phong ba,
Tiễn cùa phải tuồng ra.
Đặng dến ơn khi neuy biển,
Cái phản râu mày.
Trách nbiệm ấy phải lo.
Lo phải phải lo
Kia học trò trai cùng gái,
Chung cùng, chung cùng.
Nhưng xiup việc binh nhung
Trù khử lù hung
Cho quắc gia thái bình.
Than thở dà dinh ninh
Xio, nghỉ chúc tinh
Quắc trái này xin mua
Mua giüm, mua giüm
Mua cho đảng vài trăm
Mới phải tình thăm
Khá thi ăn lúe này
Năm mays năm binh cách van vây
Chúng ta mà đảng vui vây
Sao không thương Mẫu-quắc
Giữ gìn dùm chúng ta
Dầu tốn hao bao nhiêu chàng nại
Mới phải là người
Biết ơn đức quắc gia
Ta hối chúng ta,

Ráng đèn ơn nước nhà,
Xin cầu xin nhà nước cộng hòa
Đặng toàu tháng
Khái hoàn tầu ca.

Ao-lực ngày nay đã sáng hoàng
Lang-sa rượt Đức chạy bò cảng
La-mẫu sai sứ dựng hàng biếu
Mẫu-quắc thâu binh đặc thao toàu.
Nguyễn-trong-Riều
Instituteur
Chợ-mới (Longxuyên).

Hải đạt

Lúc Nam-kỳ thất thủ, các nhà danh
gia lẩn lẩn mòn mỏi; còn lại một hai
ông lại càng chí thiết tương thân; như
thì ông Đức phủ ba là Tôn-thọ-Tường
cùng ông cù nhơn Phan-há-Tri. Ông hem
cùng nhau chơi bài nhả thú mượn rượu,
cờ, thi đam làm vui cho qua ngày tháng.
Một bữa, ông Cù đau, ông Ba vào thăm.
Hồi ra bình cũng vừa 5, 3 ngày sốt rét
coi không đến kích; nhưng ông kiên tâm
không uống thuốc men gì cho đến không
chỏi giây khôi giường. Ông ba vào coi
mạch ra toa sai người nhà tôi tiệm
khách bỗ mặt thang tiêu sài sắt cho ông
cù uống. Ông ba n-đi trước thì con ông
cù ra thưa rằng: Thấy cháu nhứt định
không uống thuốc. Ông ba vào cầm chén
thuốc miệng kêu; thi ông cù mờ mắt,
mắt mờ rồi ngó chén thuốc mà lắc đầu.
Ông ba nói thuốc ấy của tôi đâu thang
cho anh uống cơ gì mà lắc đầu? Ông cù
bắt đắc dí vì anh em rango uống một hơi
rồi nằm cho đến an đặc; mà ông Ba
cũng cù ra nhà ngoài nằm đợi coi cho
đến sáng bửa sau là bửa ông cù bịh
thuyền. Bình thuyền rồi mới ngồi mà nói
chuyện cùng ông ba như vầy:

Tôi chẳng phải ché gì thuốc bắc mà
không uống, không uống là vì cái bình
ghét của tôi nó làm cho tôi phải sanh oán
mấy thằng dung y, cho nên nghe thach
tinh nhơn ngôn là đồ độc oán ghét tránh
thì đã dào, chờ Bá-hap, Liên-tam hại gì,
mà bụng biết là muối thuốc, thi nó bắc
nhớ sự dung y hay giết người cùng

ghét, chiqg ấy dầu muối can thảo, xa
hương, thach cao cũng là nhơn uron,
thach tinh; cho nên tôi không thèm
uống dò thôi.

Ông Ba nghe dứt lời, vùng cười mà
trà lối rằng: Anh nói cũng phải, tôi cũng
ghét dung y như anh, nhưng mà tôi
ura uống thuốc, nên tôi ráng tim mạch
ly, độ âm dương, thông hàng nhiệt,
coi thang danh, truy nguyên tinh được
thì thế nào thuốc bắc là khôn bay. Cái
thuốc nào không hay duy dở là tại người
ít học mà thôi. Còn như bụng anh oán
bạn là oán bạn mấy đứa dung y, chờ vì
thuốc nào là vị vò dụng, tại dụng không
nhầm là dụng mà giết nhau, chờ dụng
cho có lý nhầm bjoh, thì thuốc là thuốc
hay; rất dỗi nhà nghèo không thuốc bắc,
liệu mang uống thuốc Nam còn có khi
cũng cứu người hết bệnh thay. Anh nghĩ
lấy đó mà coi mình dốt không nhiều học
rộng thấy, thi dung y chúng nó mới dám
khinh minh; bằng minh có hơi biết
đang mạch lý, tinh được rồi, có khi
chúng nó có ngày cũng còn cầu minh
bung náo còn dám khinh, thôi anh sáng
bung ghét lù đó thi ráng mà tim cho
ra chon lý đạo mạch y già, coi giống
đó chúng nó nào dám khinh anh; anh
thông hơn nó một ngày kia nó còn phải
lạy anh mà học lại chưa biết chừng.
Ông cù nghe rồi nằm thở dài ừ theo.
Sau có người nhơn thấy chuyện mà vịnh
rằng:

Thuốc vật vô linh ghét ít chi?
Dung y tư phu oán dành thay!
Khoa mom tron yeu dau deo dai.
Không tưống thấy dau nang có ngày.
Tiêu nhi Lang soan.

Khái hoàn àuca.

Bửa thứ ba 12 November, có tin lành
bố cáo thiên hạ rằng: Allemand lận lương
vô kẽ, người mòn ngựa tiêu, thuốc đang
thay đều hết sạch, rêu cùi dầu qui lay
Mẫu-quắc xin thuận tung bết thay các điều
đồng minh buộc nó. Bá tánh hay đang đều
vui mừng mặt mày hồn hở, gan ruột
nở nang vui không biết ngần nào, chờ
nào mà ló cho được cái lòng vui
của mọi người. Không có một ai mà

chẳng nhảy nhót múa men, cho đến đời một hai người đau mùng lâm ma lành bịnh. Mà thiệt, bốn năm trời huyết chiến thành sông, ai ai cũng ta nha thiết xí ấu oán uổng hờn, giáo nha Đức-tặc, giặc bên Âu-châu mà hoàn cầu rúng động; ai ai cũng ngóng trông Mẫu-quốc khôi hoản, trông như hau đợi mưa, cá chờ nước. Ai ngờ thiên tung nhơn nguyện khiếu nên Đức-tặc tan hại cơ đồ. Vua nhà gá tầu-quốc mồng trán. Nhưng vây cũng chưa đến tội ác, vì hồn oan của mấy trăm vạn binh tử trận kêu thấu trời xanh. Vua đức trốn đâu cho khôi.

Nam-kỳ ta có ba sự mùng lớn; một là mùng Mẫu-quốc khôi việc dao binh; hai là mảng Mẫu-quốc được trừ an Đức-tặc và chuyên chế buộc đều chi cung dâng. ba là mảng vò cùng vò lột vì mình trả dâng nợ nước ơn thấy. Ta thọ ơn Mẫu-quốc rất nặng tướng củng như con đỗ cùi deo vú mẹ không thể nào đến dâng chúc công chi. Song có đám giặc này làm cho ta có thể đến chúc công muôn một, tuy không dâng trọn ơn nghĩa, chờ cung trả được một mớ, nội thân dân ai cũng đều có trả kè ít người nhiều, cho nên ai ai cũng là toai chí biết bao!

Ngà Trà-việt

Miều Nhạc-phi

Triệu nhà Tống có ông Nhạc-phi tư là Bàng-cử, nguyên là chiêm Đại bàng tu thành chánh quả, khi đưa hội Bàn đảo nô Nữ thô Bức, chết, bị phạm giải ấy cho nén Phật-Như-Lai, mới phát đọa xuống Dương-trần, cho Nữ thô Bức là Vương-thi, trả rỗi oan ấy, mới trở về Tiên động dâng, ông Nhạc-phi, làm người chi biếu, chi trung, cha là Nhạc-hòa, bi Thiết-bối Cù-Vương, làm nướu lụt sụp cả Huyện Thang-âm mà chết, còn mẹ là Điều thi,abor có lá bùa của ông Trần-doàn, giàn nơi cái chậu lớn, bồng ông Nhạc-phi ngồi trong chậu, trời xuống Huyện dưới,abor có người với cùu sống, mẹ nuôi con ăn học đến lớn, khắc bón chữ "Tinh trung báo quốc" sau lưng.

Ông Nhạc-phi ra phò Tống, ghe dâng lao khổ, lâm lúc gian truân, mới làm đến

ngòi Nguyên soái, đem binh đi dẹp giặc Ngột-truật Kiêm phiên, rượt Ngột-truật đến Huỳnh long phủ, gần dâng nghinh Nhị đế về triều, rồi thay, bị gian thần là vợ chồng Tân-cối, và Vương-thi, kiêu chiểu, dời Nhạc-phi, ban sur về triều, mà hạ ngự giết thất cát hai cha con, mà vua Cao-tông chẳng hề hay biết.

Bên sau Kiêm phiên Ngột-truật, hay cho con Nhạc-phi, đều bị gian thần uốn sét, bèn tái cử đại binh qua phạm giới. Vua Cao-tông hỏi quân thảo, phản hồi? Ai chịu lánh binh ra cự, lúc ấy ông Nhạc-phi, phụ hồn cho La-Vô-Tiếp, liền quì xuống tâu rằng: Thần Nhạc-phi nguyện lánh (tôi là Nhạc-phi xin lánh) vua Cao-tông, nghe rồi. Thành già kinh bǎng.

Vua Hiếu-tông, nói ngài sai người tắm Nhật-lôi, là con ông Nhạc-phi, về Triệu, quái soái, suất Tiêu anh hùng ra chinh phục Kiêm phiên, nghinh dâng thần Nhị đế về Triệu, bợn Tân-cối, mản mòn thọ lục, lại kiến tu phản mộ ông Nhạc-phi, truy phong là Võ-mục-Vương Triệu định đều di ngự tể.

Lại kiến tạo một tòa miếu, nơi trên núi mà thờ ông Võ-mục, và các công thần. Lại lấy sắt trắng mà đúc hai cái hình, một cái binh Tân-cối, và một cái binh Vương-thi, qui trước sân miếu, hê ai đến yết miếu ông Nhật vò mục, thì trước phải lấy đuôi gỗ trên đầu Tân-cối và đầu Vương-thi, ba cái, rồi sẽ vào mà yết miếu, đến khi trở về cung đánh ba cái như vậy.

Qua đến Triệu nhà Minh có nàng Từ-thi 17 tuổi, có lảnh thông huệ phi thường vào yết miếu ông Nhạc vò mục, thấy hình Tân-cối, và hình Vương-thi, qui tro troi trước sân, bị chúng đánh đã mòn hai cái so, bèn không nỡ đánh như chúng, yết miếu rồi, trở ra về phê hai câu thơ mà giàn nơi trước sơn mòn rằng:

Thanh son hữu hạnh mai trung cốt.
Bạch thiết vò có chủ ninh bình
Nghĩa là: nói may cho hòn núi Thanh son
chòn dâng xương người trong thần mới
dâng thiền ba đồng đến mà kinh lạy. Lại
rồi cho các sát bạch thiết không tội gì
bi đúc hình dứa ninh thần, mới bị thiền
ba đồng đánh kháo, như vậy.

L. Q. C.

Khôi hài

(Contes pour rire)

Có tên lính lập kia nhậu thẳng tay nên có hơi ngà ngà, và nhơu thuộc về Cơ mà-ki quan sai cởi ogura đi giải lương, bị hơi hém nó thương lèo óc khó nói lên yên. Cậu ta bèn vái rằng: Anh ai Thổ-dịa làm ơn giúp tôi lên ngựa được chiếu tôi sẽ cúng một nải chuối. Vái rồi bèn chuyển thân lực hoang mang nhảy phóc lên yên, rồi vì nhảy mạnh quá trào lọt tuốc qua bên kia, té một cái đui cậu ta đứng dậy sân si Thổ-dịa rằng: Người ta cậy ông giúp sirs, làm gì xô mạnh quá vậy.....

NHÀ GIÀU NÀY

Người kia nhớ cuộc giặc Âu-châu mà làm giàu, mới kêu thơ đến đặt máy giày thép nói. Cô ở nhà không hiểu cách xài mới hỏi chồng. Anh chồng bèn các nghĩa: Một tay tài quay chuông, một tay tài nói!

TIỀU BANG ANH HÙNG

Giặc Âu-châu dấy lên thì có hai nước nhỏ chịu oan, là nước Ben-rich và nước Xet-bi bị ác Đức và ác Ao lấn ranh chúa tôi, đều phải thất thủ vong hương. Chư vị khán quan cũng còn nhớ quốc thơ hôm ngày 23 Juillet 1914 ác Ao gửi qua Xet-bi dâng rún kép chờ, và tờ bích của ác Đức gửi cho Ben-rich ép đó phải khai ranh cho binh lính kéo qua xâm lăng Pháp-diều chờ. Tại cái quốc thơ đó mà sao giặc này, tại cái bích ấy mà nước Áng-lê can dự vào đám giặc này.

Hai nước nhỏ ấy chịu oan về lòng bạo tàn Ac-Đức, thì lương tâm nhơu gian chẳng lẽ làm thinh, bởi đó mà có nhiều nước ra, bà chiến thơ với ác-Đức, bởi đó mà ngày nay ác-Đức phải quốc phá vương vong.

Ben-rich tức thì bị lấn ranh, các thành trì bị chiếm đoạt, că xú thuộc về tay ác-Đức duy còn một chút đất gần ranh Langsa bởi còn sót lại, Vua và hoàng hậu Ben-rich về ở đó mà chờ vận, còn binh già thì hiệp lực với Áng-lê và Langsa mà trả thù.

Bóng minh thấy Ben-rich cơ bản khổ sở vậy thì mãi lòng thế chung đội trời với Á-le-mán, các nước nhỏ yếu tuy sợ không dám can dự chờ cảng lea-lue mà trợ lương.

Nước Xet-bi lại khổ sở hơn nước Ben-rich, bị ác Áo nó tràn qua vua tôi thất lạc bị tội nghiệp cho các kè già cũ, nhơu, đòn bả con nít vì không theo binh nên phải & lại mà mang ách Đức, Áo và chịu cho dân Burn ga-ri dày dẹp.

Những người có sức chạy đi trú được thì lại đọc đường giữa các đèo các ruộng lạnh lẽo chết biết là mấy ngàn mạng sanh linh. Đất Xet-bi tuyệt lưu mang địa, thành thị sập nát, nhà cửa há táng tiêu diêu không có lời chỉ cho cần xứng mà là cái thảm trang của dân Xet-bi.

Tuần g là hết tròng phục nghiệp, ai dè nay bịnh Xet-bi khai hoản.

Bà bèn lâu không n-he tin truy dan, think, linh hinh tàu Xet-bi trở lại loan ranh xứ M-xi-đi-đi; 10 nodon bơi Xet-bi để thâu phục thâu Mo-ná-is lại được. Dân Xet-bi thiệt là anh hùng, còn mỗi chút hơi thở mà nay đã hồi dương lại được, nay mai sẽ có một nước to kêu là Đại-Vương-quốc Xet-bi danh vang ư huê hả.

Từ ngày 28 Juin 1914 vì tên Phan-Xip thi Hoàng-thái-tứ Ô-trich mà nước Xet-bi phải bị gian nan không kể xiết. Nay binh Xet-bi đã lấy được hai tỉnh Bốt-ni và Hết-xé cõi Burna, bèn mở đê lao ở thành Xe-ba-Đờ-vô mà tha Phan-Xip và nội bọn ra, thì cuộc giặc đã gần mòn rồi. Đức-Hoàng và Ao-hoàng chuyển nay phải trốn, chả khác nào Hạng-Võ đã đến miến Ô-giang bà diện mục đáo giang đồng bồ.

HƯỚNG TRUYỀN

Có một hàng kia mới lập vốn (1.240 triệu quan tiền) để dùng dâng mà làm tàu, nghĩa là lấy tro núi lửa tán ra bột rồi đút tàu, trong cho lận xe xiay sắt như xi-măng dứt vây. Hàng này đã làm ra 2 chiếc tàu rồi, coi tốt và chạy thử nhẹ nhàng vì dâng nhẹ hơn xi-măng. Nội thê giang thiểu chi là tro núi lửa,

Đừng vẩy tai và mũi măt

Bất kỳ tại thành-thị nào cũng có người Khách lập tiệm Cúp-tóc. Cúp-tóc và cạo râu là việc thường, chẳng nói chi. Nó lại bay lấy mũi nhọn mà vẩy lỗ tai, con mắt và lỗ mũi. Annam mình biết bao người đến cúp tóc, cạo râu, rồi chịu cho nó vẩy như vậy! Trông vào ghê rất chính ghê. Sonx đồng bào ta nói rằng đã ngứa-bất liêm diêm, chờ không hàn luồng dám hò hò hò ở trước mặt, chết như chơi mà không hay.

Nếu trong lúc nô thọc vò tai, mắt, mũi, mà mình nhảy mũi một cái, rồi rồi dời cùn-gì? Mái nhọn dám tuốc vò óc, rồi ai còn mà kiện thưa? Đầu có kiện thưa được thì lại bằng cái mạng mình hay sao?

Vũ lại dè mà nhảy mũi lám, vì vẩy mấy chỗ ấy nó chọc ngứa hắt nhảy mũi, ai mà chẳng rõ? Cũng có khi nó đương vẩy rồi chồ mèo ở ngoài rượt cảng nhau chạy a vào cảng nó, chỉ cho khỏi nó thất kinh dực bậy cút dùi, sao củng dám phạm chỗ vẩy. Ba chỗ nói trên đó, tai, mắt, mũi nếu bị chúc vứt thì nó, làm ra tội nguyễn châng sai, vì khó xức thuốc và là chỗ quan hệ của thân người.

Cho nên mấy người ngồi vẩy đường ấy khác nào chỉ mành treo chuông, rủi một phút thì hồn về địa phủ.

Ấy cũng tại sự làm biếng mà ra. Mình ngứa mắt, tai, mũi, không chịu làm lấy mình, lại ra ngồi cho nó vẩy mà coi bộ tự đắc lảm! Cho là tự tử mới đáng. Phép vệ sinh dạy chẳng hề nên lấy cái chi cứng và nhọn mà ngoáy trong tai, mắt, mũi. Muốn vẩy tai, dùng vải trắng cho tết sạch, vo nhỏ một miếng băng chia với mà vẩy. Còn lau ngoài thì bao vải ngón tay út rồi ngoáy cung như nhub lấm mà kì vẩy.

Vẩy tai, mắt, mũi còn một sự hại nữa rất to mà xưa nay mấy ai đếm xá.

Và chẳng cái mũi vẩy là đè vẩy cho muôn người. Bất kỳ ai mướn thì nó vẩy.

Hoặc người có đơn hay là bị cốt khí lai vẩy thì cũng được. Cơn đó con microbes (tế vi chi trùng) đã nhập vào cái mũi nhọn ấy. Sau người mạnh giỏi lại vẩy, thì làm thế gì cũng bị truyền nhiễm hai bệnh nói trên đó chẳng sai. Không biết chừng tên cao vẩy có hai bệnh mới nói đó cùng là ho lao ho tồn; mỗi ngày mỗi liết mỗi mũi mũi vẩy thì con microbes của nó sang qua mũi vẩy ấy, rồi truyền lại cho mình.

Nhứt là vẩy lỗ mũi dè truyền hơn hết, vì con microbes theo hơi thở mà vò.

Theo phép vệ sinh dạy, đặc ủi chẳng nên phun nước mà ủi, phải ráy nước mà thôi.

Vì nếu người phun nước mà bị ho lao hay là cốt-khí thì con microbes bệnh nhảy qua ở trong quần áo ủi. Khi mình lấy bận nếu mình có trầy da hay có ghê thì con microbes nhập vào đó mà ủi mình. Vệ sinh cũng cần đừng mượn người ta giết chí trên đầu mình, vì trước hết coi ra ghê gớm, sau lại nếu người ấy có bệnh chí thì nó truyền cho mình, bởi đầu móng tay của nó đó. Muốn giết chí dè lâm: tẩm dầu dừa cho ướt mềm, lấy khăn bít trùm cho kín mít chừng nửa giờ chí chết sạch, song trứng không chết. Con chí dưới họng nó có bốn lỗ thở nhỏ, phải đầu cho nhiều, bít lỗ ấy, thở không được thì phải chết. Phép vệ sinh cũng không cho lau chung một cái khăn, chải chung một bàn chải, bút chung một điều thuốc.

Vậy thì xin chờ cạo vẩy chung mà mang bệnh liền: nghèo. Ai mượn dao cạo mình rồi, thì phải nấu nó trong nước sôi trước, mình mới dám dùng.

Ngà Trà-vinh.

Thuốc rút bót

Nghĩ cho việc báo buôn của Khách trú thiệt là xảo trá vô cùng nó kiếm phương này thế kia mà cát cát có lẹt da Đồng Beog ta quá đời.

Vốn tôi là người ở gần bên tiệm hàng xén của chết (...) mấy năm nay tôi thường bay hút thuốc Gò vấp, ngày kia nó đi bỏ hàng về tôi chạy qua mua một bánh nó nói mất lòn xòn lấy đở thuốc lè một gói 0 \$05 đó mà hút.

Đến chiều tôi qua mua thì nó nói mất đở trong tủ khô lầy, thời mua thuốc lè ở ngoài đó mà dùng sáng sẽ lại lấy nguyên bánh, tôi cúp nghe lời mà trong bụng hổ nghi vì tôi nghe M'. T... nói tiệm này bán thuốc gò ưa rất bót trong ruột bánh thuốc lán vì lòng này thuốc mất nó ưa làm thế ấy đang bán một bánh thành hai. Sáng ngày tôi qua mua một bánh thì quả chính dừa bánh thuốc lùi xùi mà lòng tôi còn chưa đùm chất. Tôi lại tôi đến tiệm chơi thì thấy nó đẻ một đồng thuốc rời chừng 4, 5 bánh, tôi lại gán mà đùm, nó sợ tôi biết nên lên tiếng nói rằng: cha chủ tiệm tôi eh uộc nhiên quá hồi hòm nó vò lù áng thuốc của tôi nát hết 4,5 bánh tôi thấy nó nói lại có lòng nghi nêu thù tay xốc đồng thuốc lén mà coi, thì quả là nó rứt trong ruột bánh thuốc nên không có dinh chut da nào hết vì bánh thuốc gò nó có áo ở ngoài nên đẻ hiếu. Vậy chư khán quan có dùng thuốc gò thì xem eh kỳ kèo lâm cách gian trá của khách trú.

Hồ-tic-Biuru
Mỹ-thuận (Caivô)

BÀI HÁT MAC-XÂY-DE (Marseillaise)

Đóng lồng cùng nhau cho nên Quốc trái
Xin chờ nghỉ ngò lối cái niêm tôi.

Người nam từ chờ đê tình lời thoi.
Nay đã thấy Mẫu-quốc với Đồng minh.

May đặc tháng may mắn tới kia kia.
Mừng mừng vui vui, xiết-bao, Đồng bang
Nam-kỳ mà đặt an nhờ ai đây?

Ấy có phải Pháp-quốc đó hay không?
Chúng ta mau cho vay chờ ai nghĩ ngờ;

Ráng sức bờ đồng bang. Ráng sức bờ
đồng bang!

Người Nam tea khá cho vay cho nhiều.
Chờ đê Đức-quốc hành hung.

Ngà (Trà-vinh)

Gương hiêu nhà Nam

Xưa tại huyện Quỳnh-lưu có người hiếu hạnh là Lê-văn-Trinh. Mẹ già làm chứng bình đau buog, thuốc thang hết sức mà chẳng thấy giảm thuyền. Thời may gặp một ông lương-y bảo rằng: bình ấy phải ăn thịt công và phải lấy cái bao từ nhiệm chúa mới khỏi.—Lê-văn-Trinh một mình vào núi, tìm mấy ngày không được; bèn khẩn vái thầu Bạch-y bùa sau liên bất được một con nictom, đem về làm thuốc cho mẹ mới lành.

Năm Minh-mạng thứ ba cha bị ăn cướp bắt, cho chuộc 150 cân bạc Lê-văn-Trinh bán hết sự nghiệp được 90 lượng n้า thôi. Bọn cướp nhon không bằng lòng, toan giết người cha. Lê-văn-Trinh lạy khóc mà xin chết thi.

Thấy vậy bọn cướp nhon đều tha hai cha con được tôn tánh mạng.

Ay đó lòng con thảo còn cảm động đến kẽ hùng tâm huống chi người từ thiện há không kinh mến.

Xưa vây, dè nay không vây, đời nào lại không con thảo cha làn.

Mới đây, tại hạt Baria, làng Long-diên, có tên học trò Trần-vân-Ba yêu một gương hiêu hạnh rất mẫu.

Nguyên cha Trần-văn-Đa đau một mục ghê dộc, quan lương y điều trị mấy ngày không mạnh. Quan lương y nói rằng phải lấy thịt sống con người để vào mục ghê ấy mới lành.—Trần-văn-Đa bèn đưa bắp về, bầm môi chịu đau, cho Quan-thầy lóc sáu miếng thịt nhỏ. Lúc rồi thì tên Đa liền té xiêu, một chập mới tỉnh dậy, Quao thấy nịt leo bắn hòi, mà tên Đa bảy còn chịu nhứt đau trót năm sáu bửa.—Còn người cha nhớ thịt con mà lành mục ghê, xiết bao thương mến trê thơ biêu hành.

Than ôi! ở đời lâm kẽ đã thành nhơn
chỉ mỉm rỗi, dạo làm con từng đọc từng
xem trong sách vở, obung mà cách ờ
với mẹ cha rất nên bạc béo. Sự trọng
kinh là sự dè mà chẳng làm thay,
buồng chi chịu đau là đều khói lửa thi
bồ hẹn với tên Đa này biết mấy.

Lê-Trung-Thu.

An mảng đời còn truyền từ lưu tôn

Có chứng bấy ngàn đồng bạc mà
mua một miếng đất thì sự lợi không
được chắc chẳng bằng mua giấy quốc
trái; vì mua đất còn năm thất năm dũng
mùa mảng khó biết, lúa trôi sục không
chứng, chờ mua giấy quốc trái đến nữa
mỗi năm lanh trên vài ngàn quan, dù ăn
quanh năm, ăn mảng đời còn truyền cho
con, con truyền cho cháu, cho chắc, cho
chích, truyền cho đến ngầu thu.
Ấy là một kế trường cừu đó.

A. H.

Thi tập

OÁN TÌNH "LÊ-TRUNG-THU"
Tử thuở vươn mang cái nợ tình,
Lời thề đó kết dạ dày tình,

Canh cháy nhớ bạn buôn chó phan,
Ngày lung tròng ai tuổi lấy mình,
Vẫn vẫn bên tai câu bài thè,
Mơ màng trước mắt chữ son minh,
Trung-Thu kià hòi hay chẳng nhè?
Thiếp nguyện cùng chàng vẹn tiết trinh.

Tiết trinh nắm chắc dễ nào phai,
Thẩm trách cho ai chẳng doái hoài,
Thả lá dà đánh cam dạ một,
Để thơ cõi ngại nỗi lòng hai,
Mịch mù tin nhọn khi trưa tối,
Chạnh bấy sáu tư khúc vẫn dài,
Nệm chích thảo nẩy dầu phai vạy!
Phòng hương khép chặt hả đơn sai;

Cantho Liêu-xuân-Hương.

NHỚ BẠN
Buồn dạ vẫn thơ chẳng muôn dòm,
Bao chử bội bạn sẽ cười om,
Nhớ anh Cửu-Viên (1) hàm râu ngoéo,
Nhớ Nguyên-quang-Còn cặp mắt lom,
Nhớ miếng Trung-Thu cười móm móm,
Nhớ lưng Minh-Chánh cuối khom khom,
Nhớ bình Đặng-Chieu cao nghêu nghêu,
Nhớ lời nhở lui bất ngủ móm.

Phạm-Bá-Dại.

TIỀN BIỆT M. LÊ-TRUNG-LƯƠNG
Médecin auxiliaire thuyền bỏ Biên-hòa
Vì phản nên ông phải ruồi dong,
Xa xuôi miếng vẹn chữ tang bóng,
Mái tinh quyển thức nào nguôi da:
Chạnh ngoba tương tri dè lắp lồng!
Chén rượu trường đình tua tát dè,
Cau thi tiền biệt hảy còn trông.
Thi chung xữ trọng đừng lay lúng
Vậy mới anh hùng tiếng ngợi phong.

Phạm-Bá-Dại.

(1) Nguyễn-quang-Trường

Thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước.....	4 f 10
Bông-Dương.....	4 10

Giá lúa

Từ 3\$30 cho đến 3\$35 một tạ, tùy
theo thứ lúa.

CANTHO

GIAN DÀ TRÓC.—Vụ Bà Phó Ủ là lạy
cự phú tại làng Thạnh-hưng (Cantho) bị
abin trộm trộn nóc lầu trong đêm mồng 2
tháng 10 năm nay (5 Novembre 1918)
lấy vàng và bạc phòng tính là 14.000
đồng. Đặng tin báo Quan Biên-Lý sai
ông quản Trọng dồn đó truy tầm gian
dân—Trót mười mấy ngày ông Trọng già
công tâm kiêm, lè trời phải vậy hé là:
“Gian giảo nguyên lai thiên bất dung”
khiên cho bọn gian này không thoát khỏi
tay ông Trọng, bắt đặng tên Sanh, tên
Mau, tên Yêm và một người đồn bà....
Chúng nó thọ tội cung chiêu chấn, sót
một đếu và chỉ lấy đặng tang vật là
1.014 đồng bạc và 11 lượng vàng.—kinh
tương nội vụ về nạp cho quan Biên-Lý..
giam dè đó..... đợi ngày se.....

Đây nói qua công của ông quản Trọng;
thiệt là: “kỳ công tối đại” đó. Chẳng
phải một lần này mà thôi, đã nhiều phen
tròc gian, trù bạo—Việc chi, nếu Quan
trên chẳng sai đến ông thì thôi, chờ sai
đến ông đâu khó nhọc thế nào ông cùng
tận tâm làm cho thành việc luôn luôn.

Thiệt là đáng mặt một người tài cho
Nhà-nước tin cậy đó. Ước ao xin quan
trên ban thường cái chi cho xứng đáng
cho ông quản Trọng.

Bá-Dại

CUỘC LỄ MÁNG NGÀY TOÀN THẮNG

CANTHO.—Ngày chủ nhật 24 novembre
1918 cả châu-Thành phết phor cờ tam sắc
(xanh trắng đỏ) khắp thành thị dập dều
thiên hạ, Tây, Nam, Chèc, Chà, kè coi đua
người, dập trách, người coi tấp bộ đi
giấy, vân vân....các cuộc chơi như ngày
lễ chánh chung tuy thiên hạ-chẳng dặng
đóng dǎo như mọi năm, song các cuộc
chơi cũng đặng trộc vui.

HUYẾT KILL CHI NỘ.—Cantho Ngày 26
Novembre 1918, bối 9 giờ ban mai,
chú cai Biêu dẫn 2 tên tội Đổng và Án
đi xe cùi ở Giồng Nước đem về kho
Địa-Hạt: khi về đến kho theo lời cai
Biêu nói: chẳng rõ Đổng và Án có liên
cùu hau bao chi nhau không? Chém nó
cũng không gây gỗ chi với nhau
trong lúc chú cai này coi xe cùi đó.)
lúc đang chắt cùi, thính linh tên Đổng
cầm một miếng cùi to nhấm ngay đầu
tên Án mà đánh một cái rất mạnh, làm
cho Án phai té nhào xuống đất bất tỉnh.
Lập tức khiên tên Án vò nhà-thương.
Quan Thầy khán: Án bị đánh béc xương
sọ...Hết lòng cứu cấp, nhưng mà Án bị
đánh rất nặng chịu không nổi, đến 12
giờ khuya phải bỏ mình....

Còn pháo tên Đổng, chẳng cần nói
khán quan cũng biếc, tội đánh người
dè thử à....bất....còng....giam khám
tối....đợi lệnh Tòa.....

Bá-Dại

NHÀ IN NGÂNH

TAI BAC-LIEU

Kinh tō cùng Chư quí Vĩ,

Ấn quán An-Nà dựng nèo tại tỉnh thành Cần-thơ, xảo hàn dà giao hai năm. Thập cảm ơn dày của Lục-châu quân-tứ, sòng lòng cỗ-cấp, ngày nay mới thấy cuộn thanh hành đặc-lộ như vầy. Bồn-Quán chẳng ngọt lo lường, hàng tôm tôi thế chi cho Chư quí-vi đậm vui lòng tình cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Đã vậy mà chờ, còn một nỗi lo cho chư vi ở xa tinh thành các nơi, nhất là nhầm đường vân-lai trác-trở, mỗi khi muốn mua chác vật chi nơi bến-quán, phải nhọc lòng, cựu trí mà đợi chờ, nhiều khi ý không dặng toại mấy là vì: in, thì không tan mặt mà dẫu dò, còn mua, thì không chẳng chưởng mà tựa chọn. Ấy vậy bồn-quán nghỉ đậm phương này, ác là lường toàn kỵ mỷ: Là thỉnh thoảng đây, mỗi chốn lanh thành, sẽ có một tiệm ngánchez. Còn hiện bây giờ đây, trước hết thì Bồn Quán đã dọn tại Bạc-liêu một tiệm rồi, công ene sắp đặt vira an bài: Hiệu là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac-*

lieu, ở đường phia sau nhà chợ; cây cổ thụ LÊ-HƯU-NÈN, Quản lý nhà hàng ngánchez Hậu-Giang Dương Hành, Quản-thủ. Xưa thỉnh Chư Quí Vĩ nhơn khi nào rảnh vui chơi bước đến đó xem chơi. Tiệm bán đủ đồ văn phòng từ hưu, truyện, sách của học trò và lanh in các món theo kim thời: như danh thiếp, thiệp hồn, thiệp tang, cũng đồ nhỏ nhách thì sắng có Án-công ở đó thi hành trong giây phút.

Cũng có đóng sách, cũng in đồ lớn như bộ, sô, thơ, truyện, khác con dấu dâu kiều, công việc làm mao và khéo mà giá tìn vira phải thì thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Sóc-

trăng cũng sô có dựng một tiệm như vậy nữa.

Cái xiu Liệt-vi niêm tinh mà giúp ban đóng-bang cho nên việc, ơn ấy tặc-ghi ngàn thuở.

An-Hà An-quán.
Kinh-cáo

BẢN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chịu, một phần mă
4465 mău ruoung, tọa lạc tại làng
Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-hòa
trung-nhì (Long-xuyên)

TINH RẠCH-GIA	Đất của	Đất của	Đất của
8.630.00	Đất của	Đất của	Đất của
T. H. DEJEAN	Đất của	Đất của	Đất của
Nay về của	Đất của	Đất của	Đất của
ông	ông	ông	Nguyễn-QUAN-Diéu
	1.515 h.	40. a. 30	1.228 m.
	2.874	40	
	1.859	00	C.
C. S.			
		Tỉnh Cần-thơ	
		Kinh	
		Thốt-Nốt	

Ai có câu hỏi thám đều chi thì gửi thư cho ông Võ-văn-Thơm, Colou à Cần-thơ mà thương nghị.

NAM-HỒNG-PHÁT

KHÁCH-SANG

ở DƯỜNG BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngan Gare xe lửa Saigon-Gòvap Chợ-Mới
Saigon

Bán rượu tây, và cho mướn phòng ngủ, sách sô và rộng rãi mát mẻ lắm, quý ông, quý khách có đi Saigon xin dời gót lại tiệm tôi mà ở, lấy làm thông thả lắm.

HUỲNH-UU-E-KÝ.

PHARMACIE SHANGHAI

Chù-Nhon: TRIỆU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.— CHOLON

Bản hiệu trồng răng, bích răng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thức Langsa, CÓ BẮNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BANG THƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thần hiệu. Chư quí-vi có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gửi về thân chū phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, ĐƯỜNG PELLERIN CÓ BẢN GIÙM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn
(3) (THUỐC ĐAU LÂU RẤT THẦN HIỆU)

Thẩm tướng những bệnh sang độc lây nhau là do với việc phòng sự quá độ; sức không đủ mà vẫn gươm cuộc phòng tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độc mà sao bệnh đau lâu, dài gác, nước dài due, hoặc đờ, hoặc vàng, nóng nẩy, ấy là những chứng đau lâu chắc chắn. Bồn-durong xét kỹ chế ra thứ thuốc này chọn rong thuốc tốt, tánh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kẽ mạnh chi có bệnh đau lâu, dùng đến liền thấy thần hiệu, bồi bổ người khí, tiêu táng giông độc. Con trai đau bệnh này trong lô dài obrít. Dùng đến thuốc này bay lâm. Bờn bà có huyết bạch cũng trị được cũ, uống vào khỏi sanh ghè, sanh chốc, khỏi mang bệnh hué liêu, lại tuyệt noè độc khỏi uống thuốc trừ cang. Bị bô nhẹ dùng chừng một hai lần thấy mạnh. Còn bệnh nặng thì bốn năm lân liên dức, không đau đài đau lại nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lâu, nếu rủi ro vương nhầm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thì. Thiết là một phương thuốc sang độc lực như trên đời.

Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$40.— 12 ve giá là 4\$00

BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DÂN HUỐNG

(4) (THUỐC BỎ NHA PHIẾN RẤT HAY)

Có nhiều quí-vi ghiên nha phiên, có tri muối kiểm thuốc thiệt bay mà uống dặng bỏ phút đi cho rồi. Bởi vậy bồn hiệu chẳng dám tiếc công mà già tẩm chế phương thuốc «Bí Chè Giải Độc Dân Huống» này, tánh chất hòa hưởn, không nóng không lạnh, bỏ bôi khi huyết, manh khoẻ tinh thần, ăn được ned được, thiết là thần hiệu như thần. Uống thuốc này thì hết gien liên mà lại ăn ngon, ngủ yên giấc, không di tinh, không hạ lori, tối buỗi không nhớ chừng, không đau mình đau mẩy chi hết. Thuốc này đã thí nghiệm nhiều người tại làng Hoà-Binh (Bạc-liêu) cứ được nhiều người ghiên rồi. Thiết là một phương thuốc bỏ nha phiến này bay hơn các nơi khác mà giá lại rẻ hơn.

Cách dùng: Như mỗi lần hút một chi thì mỗi cữ uống bốn hưởn, uống như vây dặng ba ngày rồi sau giảm lán lán xuống. Trong 10 ngày thì bỏ dứt bệnh nha phiến chẳng sai.

Như ai có bệnh tức lói đau họng, iả rót, uống một hưởn thì hết.

Triết giá :

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60

HÓA BÀM NINH PHẾ CHÌ KHÁI TÁN

(TRƯỢC HO VÀ BỒ PHẾ TÂN BÀM)

Và bệnh ho là bệnh hay biểu ra nhiều chứng nguy hiểm không kể xiết. Nếu thuốc không hay thi khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bệnh si-en, bệnh ho chẳng luận lâu mua, hoặc phong hàn tà khí sanh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, đòn bà có thai, người lớn con nít chỉ đều dùng được cả. Thiết là một phương thuốc trị bệnh ho hạng nhứt trên đời.

Mỗi một gói giá 0\$10

Bán tại: Quản-Tin-Ký đại được phòng

60, Rue de Caution.— Chợ-lớn

QUAN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƠN: M. LÊ-TOAN 60, Rue de Canton, 60. — Cholon

Bản hiệu có trữ và bán lẻ dù các thứ thuốc Cao, Bors, Hoàn, Tán, đều là thượng hạng, các nơi xa gần đều biết danh, có nhiều vị trong Lục-Châu gởi bài tặng khen thuốc của tiệm tôi trong các quí báo rằng: «**Tuốc bors hiệu RẤT THẦN BIỆU**». Cứ xin chư qui-vi trong Lục-Châu như muốn dùng thuốc của tiệm tôi, xin vui lòng viết thư cho tôi rõ, sẵn lòng gởi thuốc lập tức mà gởi **CONTRE REMBOURSEMENT**. Chư qui-vi muốn xem Catalogue, hãy viết thư cho tôi hay, sẵn lòng gởi cho không. Tại Saigon nhà số 23 đường Pellerin có bán giùm thuốc của tiệm tôi.

SÂM NHUNG BỘ THẬN HOÀN

(THUỐC BỘ THẬN GIÁ SÂM NHUNG)

Dám tường trong thân thể con người, thận là cội rễ, nếu phần tiêu biến hao kém, hậu thiên thất dưỡng thì phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới đăng mạnh giổi. Nên tiệm tôi gần lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hăng nhất, điều hòa huyết mạch, bồi thận tráng dương, tư nhuận mặt mày, khoẻ hỏa ti vi, bồi khí sung thận, hoặc bồi sắc dục quá độ, mộng mị di linh, bạch trược, lậu, tinh tiết dâm dê, mồ hôi lai láng, hoặc hạ nguồn suy nhược, thận kém tinh hăng, cử động yếu ớt, lò tai chảy nước, mỏi gối đau lưng. Các chứng về hư tồn mà sanh, dùng đến thuốc này đường cây khô đượm nhuần mía móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cat (0\$60)

THIỀN KIM BẢO KHÔN BƠN

(THUỐC BỘ KHÔN (BỒN BÀ) CHƯỜNG TỬ)

Thuốc này trị bệnh đờn bà con gái huyết khí suy nhược, thận thê ốm o, nhau sắc vỗ vàng, đường kinh không đúng kỳ, hoặc trời hoặc sục, hạch dài hở, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lậu, hư thai, tiểu sảng, nơi tử cung lành chậm con, hoặc sung sút quá hời, ngăn trệ đường sinh dục, chậm thai nghén, hoặc con gái lớn lên bế đường kinh, bón huât, làm lớn bụng. Ăn ngù không ngon, no hơi, nhứt dầu, sanh chứng obrút gân, mỏi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít không chừng, hoặc đờn bà có thai, bệnh trùng lện. Các chứng hư tồn dùng đến thuốc này thì lành mạnh. Bồi bối khí huyết, chường tử lương phương.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán (1\$00)

DƯỜNG TÂM NINH THẦN HOÀN

(THUỐC BỘ TÂM AN THẦN)

Phương thuốc này chủ trị lo lắng quá độ, hao tổn tinh huyết, đêm ngủ chẳng ngủ, tinh thần bối hoài, giảm sức sống ăn, bàng hoại thận thê, tỳ vị suy nhược hay mệt bay quên, cùng bởi bọc hành quá sức, dǎm sương giải nồng, buôu bẩn nhọc nhằn, ngồi cả ngày, đi cả buổi, mệt nhọc tinh thần, các chứng về lao tồn, dùng đến thuốc này, rất nên thận hiệu, bồi nhuận làm cang, điều hòa huyết mạch, tó tai sáng mắt, định chí an thần, bồi ích nguồn khí, thèm sức sống lâu. Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cat (0\$60)

VẠN ỨNG BỨC TẾ BƠN

(THUỐC BỘ CỨNG)

Phàm con người bệnh chi đều có thuốc trị cả. Nếu dùng nhầm thuốc tự nhiên bình lành. Tiệm tôi đã hiệp với các lương y có danh bén Trung-Huê cùng người Tây luận dù là mà hiệp phươn. Thuốc BỨC-TẾ-BƠN này, chủ trị các bệnh tuổi chún, đau bụng, la, mra, vọp bể, sinh bụng, no hơi, trực là giải phong độc, hoặc cảm mạo phong hàn, nhức đầu sô mồi, ăn không tiêu, no hơi tức ngực, bụng chướng, hay nghén rãng, ngọt xe ngọt hơi, chói nước, dai sóng, nhiễm phong, ho nóng, la, nước xối xả, từ chí bùng rùng, thận thê nặng nề, dùng đến, tức thì công hiệu còn cơn mạnh mà thường dùng, thi xu trừ bá bệnh tà khí khó xâm, hoặc dùng để trong nhà tùy thân hoặc gấp người cơn nguy cấp mà cứu, thi công đức rất trọng. Bất luận giá rẻ gì đều dùng dặng cả.

Mỗi ve nhỏ giá một cat (0\$10)

Mỗi hộp 12 ve giá (1\$00)

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu đốt trên cao, có ống chạy xuống rái ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Bên nắp súng lâm, có dù đồ phụ tùng sẽ bao luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khí vò nhà, nên đèn dầu xanh (*essence*) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bón-quán An-Hà-Nhựt-Báo mà thương tình.

Rượu, Rhum

(Rượu Rum)

HỘI

“STELLA”

Hàng “UNION FONCIÈRE FRANCO-ANNAMITE” mới lập tại Cần-thơ, dùng tinh ròng nước mía trồng trong hố mà đặt ra rượu này.

Nước trong chủng kén các thứ Rhum thiền hạ dụng xia nay, còn bé ngọt, ngọt, nên thuốc thí hắng thật chủng thứ nào bằng. Mùi thơm càng diệu-dàng vì là nhờ bơi mía; khi vị của rượu ấy nồng chảng cùng, có nếm rõ mới rõ.

Xin chư qui khách hãy mua mà dùng, thử đặng mừng cho bón-quốc ngày nay có đặng t một nhà kỵ-nghệ, khéo lấy đó thô-sảng mà là m nên việc.

Nhà hàng H. G. D. H. Les Galeries de l'Ouest Cantho, và nhà G. O. ngách tại Söcträng, và Bác-liêu đều có trữ. Giá thiệt rẻ lắm.

ve 1 litre 1\$50

1 góc ba litre 0.50

Chư qui vị muốn mua xin gởi mua nơi các tiệm kẽ tூn trên đó bay là gởi cho Monsieur Albert Vivies Trạng-sư tại Cantho:

PIERRE PHAN-VAN-VAN DIT VANG

Geometre Civil

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH

LONGXUYEN — CHAUDOC — SADEC

Lành đạt diễn thò,

Phân giải hạng,

Tương phán thô sàng,

Công chuyện làm ký

cang và tin giá nhẹ

Điều chủ có cần dùng
xin viết thư thương nghi

KÍNH CÀO CHỦ KHÁN QUAN

Bón-Quán xin cho khán Quan hay rằng: kể từ ngày 1^{er} Décembre 1918 đây thì quyền Quản-lý và chủ-sự tờ A.-Nhật báo sẽ giao về cho ông Trần-dắc-nhĩa nhằm lấy, dặng thế cho ô 12 V. v. Thom. Ấy vậy, từ ấy sắp sau bất kỳ thư từ, tiêu bạch chi về như-lão, xin khảo quan cứ do nơi ông T. D. Nghia mà thương-nghi.

A. H.

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bán bộ đê đựng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có kèm ngòi viết

Giá mỗi hộp là 0\$40

Tiền gởi phu thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ
lắm, xin viết thư thương-nghi.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU
ở đường Turc, số 16
Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cùng quý khách đặng hay, tại
tiệm tôi có làm má dù bằng đá cẩm thạch,
da xanh Ton-kín có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuon
baug cây, chạm bàn đồng cùng hoa điêu
thao tuộc theo lá nhão hiệu, vân vân.

Một bia chạm bàn đá cẩm thạch.

Có *một* hoa chơn dung nhân hình
người mà vẽ bằng dầu sơn vò hổ, mực
thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biểu
tieren và tranh, họa sơn thủy.

Articles au Tonkin et Chaussures en tous genres.

TƯƠNG-NGỌC-GIÚ CẨM KHẨU

Lời rao

Tại nhà in Béo-Giang, đường Boulevard Sainte-Croix—Cantho, có bán sách "LỜI ĐẦY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ BÌNH GIỮ QUAN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, BẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917". Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc- Ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc- Ngữ thì của M. Phan- Thái- Hồi, thông ngôn hưu thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu tú tần.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ dien lâm.

Bán mỗi cuộn là..... 0\$50

Tiêu xát..... 0 10

Mua từ 30 cuộn trở lên thi cho huê
lòng 20%: trên 100 cuộn thi huê bằng
25%.

Cantho.—Imp.ue l Ouest.

Thuốc điêu hiệu Canon
(SUNG ĐẠI BẮT)

BAO XANH

Hút dã nhanh mà già lại rõ hơn, mua
bút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

Phò cáo Đồng ban

Kẻ từ buồ An-Hà Án-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-chân quân-tử, ơn dày,
Mân-cầu mua giùp, ngày nay thanh-hành,
Thanh-hàn dặng cửa hàng rộng mở
Máy sán thêm, thấy thơm ròng,
Làm in chí thay đẹp xong,
Truyện, thơ, danh-thiệp, thiệp-hồng,
Thiệp-tau.

Toa, sô, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc tai bén chẳng nhượng của người
Nói chí sách đóng thì thôi!

Lưng da, lưng bố, đê dời ít hư.

Sách in sáng, tinh từ, Kim-Tùy,
Tự diễn cùng Sở ký Đại-nam.

Tuấn tra Pháp-lê, dạy khâm,
Cách thi hành án, thiệt làm rất hay.

Thước, viết nghiêm sảng dày dû bang.
Thiếu eli dầu giấy láng, mực ngồi;

Chuỗ trao, vào Phái nhường lời.

Sang chơi t chuyéo xin mời các ông

Tay vật liệu, nay không dẽ dû,

Bồn quán náo đám phu ý ai,

Khó nhạc thứ mấy chẳng nài,

Nhiều chỗ đèn dạQui-ugai là hơ,

An-hà An Quán Bd Saint-hoy Cần-thơ.

Đây là số báo số 10-VĂN-THƠM

Cantho, le 2 Decembre 1917
Achin-Cantho 10-VĂN-THƠM