

LE COURRIER DE L'OUEST
 (Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI NGAY THỨ NĂM IN RA MỘT KÝ

Directeur-Gérant : VÔ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIA BÁN
 TRONG CỒI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bồn quán mà thương nghị.

Mua nhặt trình kề từ đầu và giữa tháng và phải trả tiền trước.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Coi bài: « Sự tích giặc Âu-châu » hay tám.

Nga-la-tư (Rúl-xi), Ao-quốc (Ô-trich), Thô-nhí-kỳ (Thوéc-ky), Y-cái-lợi (I-la-ly).

CANTHO.— IMP. DE L'OUEST

Cac nhà Annam

Hay nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết TIỆM THUỐC PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bào chế y sinh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nơi, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơng người Tây đai.

NHỮNG THUỐC THẦN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bồi, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh nha phiến rất mau và không có phả đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PHULESPINK trị bệnh mắt máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đỡ các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Có bán các thứ thuốc dò kè tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác cũng hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU-GIANG

vốn dặng 60.000\$

Hàng này của Lanesa và Annam
hàng vải lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm
một đốn là tại Saigon có món chi,
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng
tốt.

Công gởi hàng cho các xí-xa; ai
mua món chi xin viết thư nay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến Hàng xem chơi thi rõ.

LO'I RAO

Kinh cùng lục-châu dặng rõ, tại nhà
la Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ
quốc-âm để giúp cho Hương-chiré có
quyền thi hành như trưởng-lòn.

Sách này có 456 chương và có dù kiều
yết thi, lời truyền rao, của ông ĐƯƠNG-
VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là..... 3\$.00

Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà la Hậu-Giang,
Cần-thơ, mà mua.

Kinh cáo.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---|--|
| 1. — Quốc-trái..... | |
| 2. — Huê-ký dien tin. — Tin Huê-ký (Radio Américain)..... | |
| 3. — Nữ học đường..... | |
| 4. — Phan-thanhh-Giảng..... | |
| 5. — Lương duơn Thạch..... | |
| 6. — Kiêm cõi hải dat..... | |
| 7. — Bàn về sự Quốc trại..... | |
| 8. — Bảo quản bời, dien hý Quốc trại Cần-thơ | |
| 9. — Luận việc thời sự..... | |
| 10. — Phần Đức-tắc hàng đầu chịu phép rời..... | |
| 11. — Quốc trại trong các hạt xứ Nam-kỳ..... | |
| 12. — Tham thi thám..... | |
| 13. — Học trò..... | |
| 14. — Vui, buồn cùng bởi noi con..... | |
| 15. — Bình kỳ công đặc tho thường khuê tình..... | |
| 17. — Thời sự. Giá bạc, giá lúa..... | |

PHAM-BÁ-ĐAI.

V. V. T.

NGUYỄN-DINH-HOAI
TRẦN-MẠNH.

Ng. H. Châu.
Đặng-VĂN-CHIỀU

L. Q. C.
Đặng-VĂN-CHIỀU.

Đ. V. C.

Đ. V. C.

LÊ-TRUNG-THU.
PHAM-YAN-NÔ

附 SOUSCRIVEZ A 義民必
借 L'EMPRUNT
國債 NATIONAL
義民必
宜
Nghĩa-dân nên mua
giày Quốc-trái

Quốc trại
CẨM MỤC LUẬN ĐÀM

Nắng... nắng lửa.... Trời chưa nắng
gắt, thả trâu nằm dưới vùng gần đây,
dự cội cây hồng mát một giây, nằm
chóng cần xem trời chơi mời khoái, trên
quanh lòn mây nấm sắc trại, cụm thi vàng,
cụm thi trắng, mía mai hình long hồ đưa

chó trách kè chảng lành, chuyển hấy dầu mì có vọng bái tới trời xanh, tội viễn ác ông nào lại thử cho dũng nà.... người đèn dây mừng quâ, chí vữa, trời vọng đồng ngâm ít câu thơ..... chời.....a.....

Cảm loài Đức tặc tánh cẩn kiêu.

Bốn biển tung hoành tướng dẽ xiêu,
Đinh-Biều (1) ý tài thao lược giỏi.

Ghi-Dòm (2) cậy sác trào nhà nhiều,
Ban đầu dắc thắng vinh râu hành.

Khi rốt bại cơ xú mặt biếu,

Nhữ tất ưng hưởn dà dũng số,

Rồi đây nghiệp Đè cùng mòn tiêu.

Gần bên đây có ông cày ruộng, nghe tiếng nán rào bước dến coi, quả một đứa thôi cõi, lại làm mồi thường thái, bước gần lại bèn xô một cái, thẳng tê... mì chăn trâu chán giữ phản chăn trâu, khéo kiểm chuyện tha cầu, úy chà chà, tài bao nà mà au thế sự — Ông nói vậy, mới là lâm dữ, nỗi xuống đây lời phản thử ông nghe, chăn trâu tuy hèn hạ là phe, song cũng có lương tâm nhiều ít, giận Đức tặc lầu loạn bộ ước, nhiều lè dán khuỷu rồi Hoàng cầu, lòng tham, hỏng một mồi tóm thau, dựng Đè nghiệp cầm quyền vạn quả, nhưng mà: thử cuồn nguyên thiên công ha tất, hời vây cho nêu: Mẫu quắc ta tiếp lire đồng minh, bốn năm dư binh giáp tung hoành, bảy giờ đó, ông có nghe à... Đức bại bắc muôn toan qui thuận; Đại Pháp quắc muôn tay cứu tay hận, trừ nghịch bang vụ chử thái bình, trước cứu nạn sanh linh, sau giữ gìn công lý, minh đạo làm thần tử, cầu thấy thô quắc vương, ước đem thân ra đền chiểu trướng, đều nợ nước dấu mì: da ngựa học xương nào lại tiết, rất cảm cảnh những tay trung liệ, chí anh hào có da cần vương, mấy năm trướng gối vát năm xương, minh nghị lại phản minh mà hổ thám, cư vương thô mà chảng hảo phò vương đạo.—

Thắng bộ coi lếu láo, mà ăn nói có nghĩ, đẽ tao thuật chuyện nì, mấy nghe coi phải được, minh chảng dặng đem thân giúp nước, dụng lương tiễn giúp sác cung thông, quắc trái rao triền hạ tràng đồng ai có của giáp cho nhà nước, trước vì an vị được, sau trả thảo trả ngay,

(1) Hindenburg: Đức-Soái

(2) Guillaume: Đức-Hoàng

tuy nói tiếng cho vay, chó rò là phản sự đó, mấy biết già dạo tạo chó, chảng phái tay giàu có, dù chỉ dụng trong niên, lúa mì năm góp dũng vải thiêng, bạc stichus để làm sở phi, nhưng mà tao hữu chí, hay suy nghĩ trước sau, Mẫu-quắc thiệt công lao, bảo học ta biết mấy, nhà nước dà có lòng tin cậy, minh là dân trong nước, lè nào minh mặt lắp tai ngõ, hời vây cho nêu, bùa hòm qua tao xuống Cát-thơ, vào kho bạc mua nguyên năm số, minh không lao không khổ, dặng an hưởng thành nhàn, thương cho người đạo hòa phò thang, xông khói lửa tắm thân nào kẽ..... Ông này thật là người biết lè, nhiều lời nói có nhieu, xéi phản tói túi sạch tay tron, lấy chí dặng mà mua quắc trái, à... bảy giờ tôi nhớ lại, về xíu chủ lanh thêm đòi ba đồng dạ cúng chảng hém, tôi xin với làng, số năm cát tói mua sán số, miêng vải van hậu thô, lòng khẩn nguyện hoàng thiêng, xin cho tôi trúng một số nguyên, bao quốc trái tên để coi rực rỡ.— Thắng luận nghe không dở, mà ý kiếu cũng cao, thôi, vậy thì về làm đi... cháu; kia... mặt trời quá ba sào, tao vát cây vè, còn phản mây... đuổi trâu về kèo trè!!!

Phạm-bá-Đại.

HUÈ-KY

DIỄN TÍN KHÔNG GIẤY
(*Télégrammes sans fil Américains*)

TẠI HUÈ-KY

HOA-XANH-TÔN. — Ty lô về tiên nhơn-công thấy thợ cho bay rằng tiên công của các thợ trong xưởng trại dọc theo bờ Thái-binh-Dương sẽ già tăng 20%, còn các nơi khác thì 15%, khi trước các thợ xin tới 80%.

Nội họa đồng tàn cản cấp tại Mỹ-quốc dà hạ cây thông trong các rừng có hơn 200 triệu thước chưởng cưa sà ra đóng tàu.

TRẬN TIỀN. — Bình Huè-ký ở hướng tây thành Verdun chưa đầy một tháng mà đoạt lại được 45 làng, xóm tái được 10 mille bê vò, lấy được tro 165 mille đất vuôn vức, hất sóni được 20.000 tù giặc, chiếm được mặt trận bê dài

có 20 mille, từ Argonne tới Meuse. Bình Huè-ký tầu bộ gấp nhiều gò oông bầm bối cao gó mà ravage phá nỗi mất trận của Nguyên-soái HINDENBURG (Hindenburg) đã lập khai trước. Bình A-lê-mân có hơn 34 đại đội cự địch hết bời. Bình Huè-ký bắt được 160 khẩu súng to, lương thảo binh khí vò số cùng là xe Hoa-đông thiết lò. Từ ngày 26 Septembre Bình Huè-ký bắn ra có hơn 2 triệu viên trái phá nhiều lúc một ngày bắn qua bèn giặc có 15 muôn trái phá. Máy bay và súng bắn máy bay hạ được từ ngày 27 Septembre 130 cái máy bay và 23 cái balloons. Máy bay trận đã liêng quăng bèn thành giặc 40.000 kilos trái phá để làm hư xe lửa và giết binh. Sở trường tiễn vò đang dùng 4 muôn lích để lo tu bổ đường sá lại.

HAVAS

Paris, le 28 Octobre 1918

MẶT TRẬN HƯƠNG TÂY. — Bình giặc thời lui, bê dài 25 kilomet, từ sông Oise đến sông Serre binh ta lán 8 ngàn thước, đã chiếm thành Crécy-sur-Serre.

MẶT TRẬN BALKANS. — Bình Ru-ma-ni đã lão ranh tỉnh Dobroudja. Bình Mă-kì Áng-lê đã vào đất Alep, bình giặc diêm nhiên.

REUTER

Hongkong 29 Octobre 1918 (chiều)

Binh A-lê-mân mở đập cho nước trào mặt trận hướng bắc để cho đê thoái binh mà vì trời hạn khó đắc kỳ sở nguyên.

HONGRIE NỘI LOẠN. — Budapest bắn tin rằng quan binh đã lấy thành Fiume lại được, dân loạn bỏ chạy.

HÀNG-DẶNG-BUT RA BỊC. — Xiu binh đền chờ ngã lóng, nếu xin hué từ tế không dặng thì sẽ liêu mạng cho đền cùng.

HAVAS

Paris 29 Octobre 1918

TƯỢC-KI (TURQUIE HÀNG ĐẦU). — Ngày 31 Octobre 1918 có tin giày thép ở bên London (kinh đô Áng-lê) rằng nước Tuckets đã qui hàng, tờ định chiểu đã ký tên rồi, không thể rao hết các điều mà nước Tuckets đã nhượng cho các đoàn tàu trận Đồng-minh thông thả và ra Ilac-hai do theo ngã Bosphore (Bosphorus), các đồn lũy ở Cù-lao Dardanelles (ĐAT-ĐA-NÊN) cũng giao cho binh Đồng-minh trấn, và đồn Bosphore cũng vậy.

Còn các tù giặc sẽ phong xá cho về xứ.

REUTER

BÌNH HUÈ-KÝ. — Bình Huè-ký đã đem súng to qua trận tiền mà bao các đường xe độ binh A-lê-mân nên binh A-lê-mân đang đào bầm kiêng bế mà bộ tri thành Metz. Ngày 15 tháng Bình Đồng-minh bắt được từ 14 đến 27 Septembre 1918 tại Flanders 504 vi súng to, 120 vi súng liên thịnh, 5354 tù giặc, ấy là Áng-lê bắt; binh Ba-richt bắt 7962 tên. Langsa bắt 5177 tên. Từ 28 octobre Đồng-minh bắt được 30.000 tên.

HAVAS

Pris 29 Octobre 1918

Ô-TRICH XIN SINH CHIẾN. — Chánh-phủ Ô-TRICH TÙ DIỆU TIN QUA HUÈ-KÝ XIN ĐỊNH LẬP TỰ VÀ CÓ XIN CÁC ỐT CỦA ĐỒNG-MINH NAO ỐI DÙM GIÁM-QUỐC HUÈ-KÝ CHO XIN HUẾ.

DÂN SỰ PHÁ NẤT QUỐC HIỆU. — Thủ tướng Tiszú Ô-TRICH BỊ LĨNH THI CHẾT TẠI BUDAPEST.

NỘI LOẠN CÀ XÚ Ô-TRICU. — Đại-Vương-quốc Xet-bi đã lập rồi. Tại Ô-TRICH Hongrie có nội loạn. Tại Prague dân đã xung đột-lập tự do, tại Budapest, tại Vienne cũng vậy. Binh lính theo dân mà loạn, phản đối nhà vua. Hoàng đế trốn qua Hongrie bị nạn.

TRUNG-QUỐC BỊ QUỐT. — Các sứ-thần ở Bắc-kinh gửi tờ trách Chánh-phủ Trung-quốc sao trong trận giặc Hắc-long-giang có nhiều binh A-lê-mân và Ô-tri-sen trú qua địa phận Trung-quốc mà Tuân phủ Heihō không ngăn cản, lại nói rằng mình muốn làm sao không ai có phép nói. Tại Mông-cô và Mân-châu Chánh-phủ đê cho Bich-quân tư do quâ. Té-tắc A-lê-mân bắt đợt tại Trung-quốc không thấy xử đoán trước công đường. Các quan bị nghi rằng đồng lồng với giặc không hề bị quâ, bị đổi gì. Bởi vậy các xứ Đồng-minh trách Trung-quốc sao không lo phận sự đồng-minh, thế giặc không ngày kia sẽ dự vạn hang công đồng mà xú việc giặc to này.

Lại-bộ Thượng-thị thấy các xứ đồng-minh, trách cứ bèn hạ lệnh bắt quan A-lê-mân tên là Von Hanokin hôm 30 Oct.

A-LÊ-MÂN. — Hoàng đế rằng chừng nào phải việc ích quốc lợi dân thì sẽ nhượng ngôi. Chắc sẽ nhượng cho con Trường-Nam, bê gì sẽ có nghiệp chánh.

ĐỒNG MINH THẮNG TRẬN PHÁP-QUỐC KHẢI HOÀN.

BÚT TẶC BÌ HÀNG ĐẦU, KÝ TỜ XIN ĐỊNH CHIẾN
công nhận các điều đồng minh buộc.

Công lý đã đặc thắng; vò trù tự do;
nhơn quân vinh minh đã thoát tay loài
tàng bạo. Tài tình hào kiệt của quê
hương rất nêu vinh diệu, rạng về
quang minh đời đời.

Các quan vinh vò phải rali-h cho đầu
đó thương cờ tam sắc giữa các cờ Đồng
minh rất vinh diệu, phải rung chuông
động khánh trong các nhà thờ và các
chùa phải bão một hiệp súng 21 tiếng,
abo si từ các trường vê nghi, xuất tiền
kho mua đồ chǎn bǎn, hãy vào các nhà
thương mà phủ hùy bình nhơn, tha các
phản phạt. Phải cáo rao cho chư châu
chư quân rõ ràng huê hương đã thắng
trận khai hoàn, cả thuộc địa rất vui lòng
mà hoan nghinh cái ngày hòa bình thế
gian đã lở rạng.

ALBERT SARRAUT.

Tin Huê-Kỳ

(Radio Américain)

HOA-XANH-TON.— Các đồn Đồng-minh
buộc nước Ó-trich cho đó dặng định
chiến thi te quán xin phiên dị h ra đây
cho chư kháo quan nhàn làm:

I-Binh-hô, binh thủy và binh trời đều
phải bái rao; binh Ó-trich ở trận tiến túc
thì phải giải giáp; tại dia phản Ó-trich
thì để một số binh cho dù có trí trong
sứ thời.

2-Phân nửa nhung y và phân nửa pháo
thủ cùng các đạo binh thì phải y lính
Đồng-minh và lính Huê-kỳ sẽ nhóm
tai chò đã định dặng nước Ó-trich giao
dля giải cho Đồng-minh và Huê-kỳ mà
lai về xú.

3-Từ giặc khí lên thi binh Ó-trich đã
chiếm đất Oural, uay phải giao lại cho
Đồng-minh. Mặt trận từ núi Uembraill
cho đến hướng bắc đất Stelvio, những
binh Ó-trich sẽ đóng đầu thi sẽ có Đồng-
minh định cho.

4-Các trận tiến mà binh Ó-trich đã rút đi
rồi, thi binh Đồng-minh sẽ đem binh đến
lính những lô binh khí, đồ xe lửa của
Ó-trich giao. Các mặt trận đã giao cho

Đồng-minh rồi thi binh Ó-trich không có
phép europe móc và ra lịnh chỉ nứa.

Binh Đồng-minh có phép chầu lưu
khắp các quan lộ và thiết lộ trong cũ
địa phản Ó-trich và được dùng các xe
máy chờ chuyên. Đồng-minh lại có phép
lựa các địa thế, để đặt binh báu công
hoặc thủ hoặc trì cho yên; khi tới đầu
mà có cần dùng vật chi đều được lấy
mà phải trả tiền.

5-Hẹn cho 15 ngày binh A-lê-män phải
rút đi khỏi các mặt trận I-tali, Balkans
và ra cho khói đất Ó-trich-Hongrie.

6-Nếu trong 15 ngày mà binh A-lê-män
ra không khỏi đất Ó-trich Hongrie thì
cuộc cai trị sẽ về tay Đồng-minh đang
chiếm địa thế mà định dat.

7-Y theo lính tướng soái mỗi mặt trận
thì nước Ó-trich phải tha các tù gác vẫn
vò vê xú, mà không trồng đối túc; còn
các lính bị thương đi về không được
thì lương-y Ó-trich sẽ phải ở lại trận
tiền mà sảng sóc.

HOA XANH-TON

Quan giám quốc Huynh - Xon tư diễn
tin qua cho vua nước Italia mà khách ha
nh như vầy:

Xin Hoàng thượng cho phép tôi tò cho
Hoàng thượng rõ ràng nhơn dân Huê-
kỳ khi hay được tin Quí Quốc đã thoát
tay kẽ nghich rồi thi rất hân hoan nhơn
danh dân Huê-kỳ tôi xin kính gửi lời
cung bá Quí Quốc.

CÁC ĐÊU BUỘC VỀ SỰ DÌNH CHIẾN

Thủy-quân

1.- Sẽ có lính ra dặng bài các thủy
chiến lập túc. Các tàu Ó-trich-hongrie
cứ động cách nào sẽ có lính ra cho đó
biết. Sẽ cho các nước trong lập hay
về sự tự do hải trình trong chí thủy
giúp cho các tàu chiến và tàu buôn của
những nước đồng minh di thông thả; còn việc
trung lập thi sẽ bài.

2.- Nhữc Ó-trich sẽ giao cho đồng
minh và Huê-kỳ 15 chiếc tàu lặn đã
đóng trong năm 1910 và 1916, cùng

hết thảy các chiếc tàu lặn Aleman đã và
sẽ lọt vào thủy giới Ó-trich, còn các
chiếc tàu lặn Ó-trich khác sẽ phải giải
giáp và giao cho đồng minh và Huê-
kỳ xem xét.

3.- Phải giao cho đồng minh và Huê-
kỳ 3 chiếc tàu trận có dù binh khí,
12 chiếc tàu xa tae dạn, một chiếc đặt
trái thủy lôi, 6 chiếc xâ-lup chạy trong
sông Danube. Còn các chiếc thuyền
Ó-trich lớn nhỏ, sô nhóm tại đâu mà
đậu thi đồng minh và Huê-kỳ sẽ chi
cho, mà sẽ giải giáp, giao cho đồng
minh và Huê-kỳ xem xét.

4.- Các chiến và thương thuyền
đồng minh sẽ tự do vào ra trong biển
Adriatic, trong sông Danube và trong
thủy giới Ó-trich Hongrie, các nước đồng
minh sẽ lo vót các thủy lôi và dù ngăn
trở, còn sông Danube thi Huê-kỳ sẽ lo
phá các dòn lùy dặng ra vỏ thong thâ.

5.- Các nước đồng minh và Huê-
kỳ cũng còn dang vây Ó-trich, các tàu
buôn của nước ấy cũng sẽ bị tra xét như
thường, ngoại trừ một bài chiế sẽ chí.

6.- Các thủy phi thuyền sẽ nhóm
lại có nơi của đồng minh và Huê-kỳ
định.

7.- Các bờ biển và các cửa biển
I-tali bị Ó-trich chiếm cứ thi nay phải
trả lại mà phải bỏ các dù và binh khí
lại rao.

8.- Các dòn lùy, các xâ-lup trại,
phải giao cho đồng minh và Huê-kỳ,
con nhữc tàu bắt của đó thi phải trả
lại rao, trước khi lùy binh.

9.- Nhữc binh thủy đà bắt, phải
thả ra lập túc.

Nữ học đường Saigon

Có tờ báo tri số 117 đê ngày 8 Août
1918 của quan Nguyễn Soái Nam-kỳ cho
thien hạ hay rằng: Nay Nữ học đường
tại Saigon đã làm thêm ra phòng lớn hơn
năm trước; chira đựng thêm 150 học
trò nữ.

Và xin nhất lại giá tiền học nội, mỗi
trò mỗi tháng 8 đồng bạc; nhằm một
năm 10 tháng học (80\$0).

VẤY KHUYỄN CHA NG CON EM MAU MAU LÀM
DOANH XIN, KÈO ĐỂ TRÈ THÌ UỐT CỎ MÌ.

Võ-văn-Thom

Cáo-Thị

Tới ngày 8 Novembre 1918, sô
tiên của nhơn-dân trong cõi Đồng-
dương cho Nhà-nước vay là
47.740.000 quan

Số tiền cho vay to ấy trãi hơ sô tiền
cho vay năm 1917 là 175.000 quan.

Quan Khâm-mang Toàn-quyết có tư
tờ cho quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ cho
nhơn-dân Nam-kỳ hay rằng cuộc Quốc-
trái mà được thành-tu như thế, là nứa
bởi nhữc đồn khuyễn-đu an-cứ và là
rõ và lòng ái quốc của dân sir.

Nếu vậy, ai cũng phải ráng sức
thêm nữa bởi vì nứa số tiền cho vay
được tăng thêm, thi nhơn-dân thuộc cõi
Đồng-dương lấy làm toại-chi đua nhau
mà giúp cho Mẫu-quốc, mới đây được
tân-thắng.

Canthor, le 14 Novembre 1918.

Quan Tham-biện chủ tịch.

Signé: THOLANCE.

Phan-Thanh-Giàng truyện

(tiếp theo)

Binh Annam vò lập đồn nơi Chi-Hoa
lập đỗ trâu thê vira yên, kẽ binh Langsa
kéo lối đánh tung nhau một trận thi
ông chánh soái bị thương (là tháng
Février 1861 tháng giêng năm Tân-dậu).

Rồi túc thời sở vê triều mà tau rắng:
không phương thể gi thủ dũng, lai có
đau thắng nổi; súng đồng trái phả bắn
như mưa sa cát vãi, có biub gì cũng
phải chết hết. Đò mới một trận mà hao
binh tàn tước của ta đà nhiều rồi, cùi
mông thương hoàng định liệu, chờ thán
bạ ũng hết phương chống cư.

Birt-Turk thấy binh phù cáo cấp.
nêu vua xuống chỉ dụ sai quan Phau-
Thanh-Giàng, làm chánh sứ, ông Lan-
duy-Nghia phò sứ vào Gia-dinh nghị hòa
cùng quan Nguyễn soái Rigault de Re-
nouilly. Lần này nghị hòa cát địa giao
cho nhà nước Langsa cai trị ba tỉnh
là: Gia-Dinh, Biên-Hòa, Đlob-Tường (Mỹ

tho) và cù lao Côn-Nòn, lại còn phải chiêu bồi phí lớn là hai triệu bạc đồng đó là ngày 5 Juia 1862 tức là mồng 2 tháng 5 năm Nhâm-Tuất. Việc giao hòa an bài thì từ năm Tự-Đức thứ 11 (1858) cho đến năm Tự-Đức 13 (1862). Đây nhắc rằng: Trong bốn năm trời, Nghe lại tình cảnh quan Phan, náo khai ở triều nào lúc vắng mạng ra ngoài, cũng đều đêm nào ngày nấy mang trầu trọc trاء xa au lo việc nước. Quan lớn nghỉ buồn vì: từ lúc thanh niên đến năm này, giúp ba triều, thống kê cũng đã 3 40 năm, chẳng có lúc nào buồn như lúc này; lo làm sao cho đến quên ăn quên ngủ, quên tánh mạng mãi còn, ngó giang sang "ngờ ngán, nhìn cây cỏ ngán người". Nghĩ cái công lao không rõ ưu uỷ, cũng chẳng biết trưởng đỗ cảnh ngộ, nhiều lúc phong ba, chìm nổi là sự thường. Cái thân làm nghề cũng không hại gì cho đâu uỷ, cũng khỏi nhục đến quan thân; nhưng ngại buồn cho thời thế. Buồn rồi sành giận; giận là giận cái sở kiến của ngài không hiệp với các quan đồng triều, cho đến dỗi cơ đỗ giang sang, ba tỉnh này là tinh thành Nam-trung chỗ nhau rúng của ngài, nay về tay đế bang xâm lấn. Cũng có lúc ngài nghĩ công lao của mấy vị tiền để gầy dựng non sông cội bờ, chưa bao lâu, rồi ngài thương mà khóc một mình! Lại có khi ngài dương ngồi coi sách, vùng xếp lại thỏ dài, đứng dậy đi ra đi vào thang thang thi thi, không ai nghe ra tiếng! Bởi ngài tức là tức: đều đâu bay bốc thỉnh liu, phải chi nước nào gần gửi, trước có gác nên cừu oán cùng nước nhà, bài sòng ẩn thua cho đến ra trường kinh liệt, lần nhau bờ cõi, chẳng nói làm chi; Có dè đâu người bên Âu-thổ, đường thiên sơn vạn hải qua mà tranh hoành bờ cõi nước nhà.

(vì hoàn.)
Nguyễn-dư-Lloài soạn

Lương-duơn-Thạch (tiếp theo)

IX. NGƯU-NÚ TƯƠNG PHẦN
Trần-nương ở đó nghĩ dặng một đêm sáng ra bùa sau, nàng đã hồi tinh lán lán, là vì nhở nơi thanh vắng, bụng bớt

sợ lo, tâm thần an tĩnh. Nàng liền mở mắt thấy bóng mặt trời đã chói lạc vò nhà, song hơi người vắng bặt, chỉ có nghe tiếng gió thổi lai rai bên vách; Trần-nương lật đật ngồi dậy, ngồi ngay ra cửa, thấy cây cỏ dày sâu, nhưng chẳng có bóng người lai vắng; Nàng bèn coi lại trong nhà, trực thấy có một bà già dương nằm trên giường phía trước Bà-giá thấy Trần-nương thức giấc, rồi cũng lật đật ngồi dậy, bước lại gần béo giường Trần-nương, lấy lời vui vẻ mà hỏi nàng rằng: «Tiểu-thơ muỗi dùng cơm cháo chi không?» Trần-nương liếc nhìn Bà-giá ấy, giây lát bèn lật đầu rồi nói:

«Cám ơn bà tôi không biết nói; như bà có lòng tốt, xin cho tôi biết chỗ này là chỗ chi, còn bà ở đây làm gì?...» Bà-giá liền cười, rồi kéo ghế ngồi kế bên giường mà rằng: «Tiểu-thơ hãy an tâm, tôi Già nói lại cho biết, đây là chót núi Hoành-dài thuộc chốn non cao rừng rậm, xa cách chau huyện xóm làng....»

Trần-nương với hỏi: «Chỗ núi non rừng rú làm vầy, vì sao Bà lại ở đây?»

Bà-giá trả lời: «Tôi là thủ-hạ của La-dai-nho, nên phải theo ngài mà túng sự»

Trần-nương lấy làm lạ, mà hỏi nữa rằng:

«La-dai-nho nào?»

Bà-giá bèn nói: «La-dai-nho là người đầu lành nút nẩy, mỹ danh là Thành-Tú, nguyên gốc là quan-lai tiền-triều (làm quan Triều nhà Thành) vì nghịch phe Dân-chủ (phe tàn chánh phủ) nên thất vế ăn thô nứt nẩy; ngài biệt là người khoan nhơn đại độ....» Bà-giá vừa nói và nhìn chung Trần-nương mà cười và tiếp nữa rằng: «coi bộ ngài có ý yêu mến Tiểu-thơ, nên ngài đã tính để cất lán riêng cho Tiểu-thơ ở, và các phần tôi phục sự Tiểu-thơ, đó như vậy Tiểu-thơ có bằng lòng chẳng?»

Trần-nương nghe dứt lời bèn gắt giọng giả cười, rồi làm thỉnh, bung thêm nghĩ: «Nếu vậy, ta đã lọt vào tay quân son-tặc át khó bê tiêm thế thoát thân. Theo lời Bà-giá đã nói, thì quã là quã này cõ ý, quyết ép bắt ta, dặng ở đây mà làm hẫu-thiếp, cùng nó cộng lặc giao-bối (tường tối đây, liều giết mình,

nàng đã khipp via, mồ-hôi ra ướt đầm) nếu vậy thao này phải trao cho quân son-tặc.....Ối thời thời, thà chịu chết cho tuyêt sách giá trong hơn là đem thân mình gán quan nó, một là làm như nhà tông-môn, 2 nữa thật nghĩa báu tình cùng Phan-thi....càng nghĩ, càng sâu, ruột gan càng thêm đau đớn, đường uất bị đập bị dán; nứa liêu nán xuống, già ý nghĩ lung, nhưng mà đôi giọt lụy chàng đầy gối thảm.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-Mạnh.—Caitho.

Tri huyện Quang-Miêng, kiêm vò 16
dự công.

Ông Táu-si đối:

Táu-si Tú-O hứa tu đắc thoát.
Quan huyện nghe Táu-si Tú-O biết là
quan cựu Thị-Laung; bèo xuống vong ta
lời rồi từ đi.

Phan-giang: Nguyễn-minh-Châu.

Bàn vé cuộc Quốc-Trại (tiếp theo)

Còn nhân có câu rằng: Ninh tát thái bình cầu, hắt tinh bát loạn sốn, nứa rời được hưởng cuộc thái bình như chúng ta đây biết sung sướng đường nào? Ta được sung sướng như kha quên người phải cơn bát loạn. Tiểu-ba chún ta xuất ra cho nhà nước vay có lanh lèo, có khôn khõ có phơi sương đỗ máu như người ở chiến trường đâu? Ay vậy ta kha mờ lòng rộng tri, cùng nghĩ cặng suy, dừng du dự mà tội nghiệp cho kẻ ăn sương nám tuyết cật ngựa thanh dao.

Khán quan hay vi hung quan Toàn-quyền Albert Sarraut là người rất thương yêu lo lán cho con nhà Annam. Ngài lấy làm trọng cậy ta, và quan Nguyễn-soái Nam-kỳ cũng có dạ chắc rằng ta sẽ hết tình giúp nhà nước. Nếu ta làm tai-sor mất điếc thì quấy biết chừng nào?

Chúng ta ở rộng rãi với nhà nước mai sau lè nào nhà nước chẳng nhớ ơn?

Chu vị khán quan, người ta vảy mìn vảy, ít nhiều tùy sức, chờ khà chảng vui.

Cái tri nảo của một người thíc giả là phải ẩn theo thuở ở theo thi, đương ông thẳng bêu tròn mà xử thế.

Gặp con thiên bá đều vùa giúp Chánh quốc, minh làm thính làm thế nín mủi chiu lý sao dặng? Cái cơ hoạ phước, cái may thành bại ở đời đều do noi lòng ta rộng rãi cùng khồng. Một việc làm phải chẳng bao giờ mất.

Tôi đã các nghĩa tuối rồi, và nbiều vì đã lâm lời luân biệu, tôi tưởng không cần nói giòng giải khán quan mới rõ. Một khán quan phải mua giấy quốc trại,!!

Mua cho dân an, vật kiện quốc tráng, niêm phong.

Đặng-văn-Chieu

Báo quán Hội, diễn hý Quốc trái Cà-nhô

Khi ngày 1^{er} Novembre 1918, Hội Báo quán Saïgon, các vị Chủ bút, di một chiếc tầu, của nhà nước, giắc hai chiếc ghe dù lớn đem gánh hát bộ của Cò-hu N-uoan, đậu tại tỉnh Cà-nhô, trình với quan tòa Chủ-thub, xin dọn rạp, cho hát bộ hát dâng lấy tiền giúp cho cuộc Quốc trái thứ tư này.

Qua lòn Phó bối Seré v.v.i lò i, y theo lời xin, truyền dọn rạp hát bóng Casino kết bóng chưng cờ, tháp đèn rực rỡ, truyền rao khắp chợ đến đó mà coi trước là coi hát tuồng hay, sau nữa giúp làm việc phái.

Qua đến 7 giờ tối khí sự rời ba lớp hát bóng, có dù các viên quan Langsa, viên quan Annam và các sác nhơu dân đều coi chặt rạp, đến 9 giờ, mới thôi hát bóng, kế đó có hai Quản sáp 8 lanh bóng súng, bước lên sân khấu, đứng hâu hai bêo, và hai Cai, thời một hiệp kèn, tiếp mảng rây cờ Đại-Pháp, giéc kèn rồi cả rạp đều vui mừng chẳng xiết.

Kế đó, các vị Chủ bút Báo quán, sám tuồng ra hát, nhắc tích Đức Cao-hoàng, bị giặc Tây-Sơn đánh dội chạy vào Hà-tiên, rồi giao Đông cung cảnh, cho Đức cha Bá-da-Lôc, lanh dem về nước Langsa, vì chí xin phát binh qua Nam, nã khôi phục.

Lại sai quan di quyền thản tiến bạc ngô bão đánh chí phí quân lương. Lúc ấy thấy Hồ-vân-Trung, sám làm Lý trưởng đứng Diển thuyết trong lanh,

mà quyền thản tiến bạc, kế quan lứu Phó bối bước ra đứng giữa rạp, mà đọc lời Diển thuyết Quốc trái trong đại ý lời

Diển thuyết, nghĩ nhắc công ơn Đại-pháp, phát binh giúp đức Cao-hoàng khôi phục nước Nam, cơ đỗ đứng sưng

thì là người Annam, mang ơn Đại-pháp đã lâu, ngày nay Đại-pháp hữu sự, thì dân Annam phải nhớ ơn cù, phải hết lòng mà moa Quốc trái cho nhiều và lại

tỉnh Cà-nhô là lanh lớn, phải ráng súc mua giúp cho nhiều hơn các Tỉnh kia mới là xứng đáng, đọc lời Diển thuyết giờ rồi, cả rạp đều vỗ tay vui mừng.

Hát giéc xuất ấy rồi, kế thấy Liêu-

quang-Kinh, ra đứng giữa rạp, đọc giấy thêp trong đêm ấy dặng tin bên Au-châu, Thô-nhĩ-kỳ đã ký tên qui thuận theo Đồng-minh rồi, nèbe rồi, ai nấy đều vui mừng hơn hở kể đó mấy thay Thơ ký & Cà-nhô, đêm giấy số Quốc trái di rào xung quanh rạp mà bán.

Kế đó, hát bộ sám một con dàò, mặt đồ thung ra chưng một con bướm bướm lớn, rồi đều khí vào, chiếu ra dù màu xanh rất xinh đẹp, đến 11 giờ hát bộ ra tuồng, hát xuất thử nhì, thứ Tống Bích Thành qua đánh Tây liều lấy Trần châu kỳ giả hát tới hai giờ khuya mới vẫn.

Qua đêm sau, là đêm 2 Novembre 1918 dùng-tám giờ hát bộ Annam hát thử tuồng Tống, Cao quan Bảo, phả chiến bài phu, chà Luro-kim Định, đến lớp phá phép Dur-bóng, trù Luru-kiêm-bình, mới vẫn, qua đến hai giờ khuya, dọn đồ di xuống Sóc-trang.

Hát trong hai đêm ấy, thản số bạc báo giấy gân dặng sau trăm đồng 600\$00 còn bạc mấy thay bán giấy số Quốc trái cũng có một trăm đồng ngoài 100\$00.

Áy đó mấy vị chủ bút Báo quán là kế ở chỗ này, người ở chỗ kia, gặp cơn quắc gia hữu sự còn phải hiệp nhau không nài công khó, bỏ việc nhà lo việc nước, di rào các nơi, ra làm tuồng hát, mà giúp cho cuộc Quốc trái thay. Hưởng chí mấy ông phú bộ ở Nam-kỳ này là ở an một chỗ kuối một công di xin hấy xem đó làm gương, hết lòng với nước, trong lúc có dung, xuất bạc mà mua Quốc trái cho nhiều, mới rõ mặt là người biết ơn bùi thô.

L. Q. C.

Luận việc Thời sự

(Note de la Semaine)

Từ đây về sau, mỗi tuần luận một bài thời sự dặng bàn những việc xảy ra và những cuộc săn lợi hại thế nào.

NAM-KỲ HẾT LÚA

Có nhơu có câu rằng: "Lấy hột chàu tròn một tắc dặng cứu kè dồi, không bằng cho nó ít hột bắp; dùng hột ngọc vuông một thước dặng giúp kè bị đánh, không bằng cho nó một khúc tre vẫn."

ral Hintze, ở kinh đô Berlin đi qua tim ông Nguyễn nhung đồng chè Foch dặng xin hàng đầu.

7 Novembre

Hoàng đế Đức (Kaiser) đã từ ngôi rồi, Đông-cung và phó mà cũng bị dân ép phái từ chức hết.

8 Novembre

Sứ A-lê-män tới giáp mặt Nguyễn nhung đồng chè Foch rồi thì Nguyễn nhung Foch dạy dọc mày lời bên Đồng-minh buộc bèn Đức chịu mới cho hàng đầu rồi thi sao mày lời ấy ra một bốn mà giao Đức sứ. Sứ Đức xin miếng chiến bài, Nguyễn nhung Foch không cho. Rồi Sứ-Đức xin cho phép gửi mày lời của Đồng-minh buộc như vậy cho bèn Soái của Đức hay dặng dài lính, thi Nguyễn nhung Foch cho phép và ký 72 giờ (3 ngày) phái trả lời.

9 Novembre

Sứ của Đức tặc đầu phục mày điều của Đồng-minh buộc, cho nên tờ định-chiến (thời đánh giặc) đã ký tên xong rồi.

Sau sẽ rõ những điều Đồng-minh buộc những lè gì?

PHẦN ĐỨC TẶC HÀNG ĐẦU CHI PHÉP RỘI:

5 Novembre

Nguyễn nhung đồng chè Foch cho Nguyễn-soái bèn Đức tặc hay ràng, có sai sứ qua hàng đầu, thì phải tới hải chimay, Fourmies rồi thì có người đem đường cho, tới chỗ ngài lập định, rồi ngài sẽ ra mắt.

6 Novembre

Mày tên khâm sai của Đức tặc là: Général Grnedell, général Winterfelder, général Maurer và ami-

Baclieu	508.078.50
Baria (4).....	64.091.77
Bentre.....	659.448.20
Bienhoa.....	156.078.60
Cantho (6).....	513.649.30
Chaudoc.....	278.850.60
Giadinh.....	270.250.50
Gocong.....	331.928.10
Hatien.....	19.841.70
Longxuyen.....	287.913.00
Mytho (5)	582.754.00
Rachgia.....	202.451.70

Sadec.....	480.908.80
Soc-trang (1)	1.052.176.00
Tan-an.....	303.962.10
Tay-ninh.....	124.023.90
Thua-thu-dam.....	397.931.40
Travinh (2)	1.021.482.20
Vinh-long.....	488.181.70
Cholon (3)	810.209.70
Cap St Jacques.....	77.293.90

Tỉnh Ca-nhô mới lên được thứ 6 mà thôi. Cũng là khâ, mà còn thua người ta. Thua như vậy, thì là tại mây ống, mây bù diệu chû, và thương mai, không làm hết bão phan.

Bà con có bác phải biết rằng như ngày sau, nhà nước có tăng thuế cũ, hoặc là lập thế mới, thì là tại mây người vô lâm ấy đó.....

Tham thì thâm

Này kia một anh lâm với một anh bà tiên cùng nhau đi đường. Hai anh nói chuyện toàn những lời rợc ao cho thiên hạ mạt, cho mình giàu, khán quan biết rằng bà tiên với tham gấp nhau, chẳng bao giờ thuận được một lát hai người cái lầy gầy gò với nhau.

Bóng có ống thân tài hiện ra mà nói rằng: "Thôi hai người chờ rầy rà. Ta biết hai người đều có chí muôn cho hiếu của. Vậy ta cho nó dứa muôn vật gì đều dặng hết. Song phải muôn trước mặt ta đây và được phép trước một lần thôi. Như tháng này trước một món gì đó thì ta cho tháng kia hai món. Vì như tháng này nói trước rằng: "Tôi muốn một trân cát vàng." Thị ta cho tháng kia hai trân cát. Nghĩa là dứa nào mở miệng trước thì dứa đó có của bằng phau nữa dứa kia mà thôi."

Hai cậu nghe nói ngó nhau mà chẳng cậu vào dám hờ môi. Vì sợ nếu mình muôn vật chi thì thâm sẽ cho tháng nọ bằng hai của mình. Chi bằng đợi nó nói trước dặng mình có bằng hai nó chơi.

Nhì như vậy nên ngó nhau đợi hoài. Một lát anh kia bảo anh nọ nói đi. Anh nọ bảo anh kia nói đi. Trong hoài, giận gãy với nhau một chập nữa rồi anh bà tiên muôn bại anh tham bèn ó lên rằng: "Tôi

ước dui một con mắt." Vừa giục lời bà tiên nô một tròng con mắt, anh tham bị dui cả và hai con, bởi vì anh được của ước bằng hai.

Ấy là:

Hiá tiên dui một mắt.
Tham lam nô hai tròng.
Tích xưa kia đê lại.
Biên chép đê xem chung

Đặng-văn-Chieu.

Học trò

Nhiều người có con cùn nhỏ mà muốn cho nó học lớp trên. Đầu ấy chẳng ích, vì dứa nhỏ hoặc không đủ trí hóa hiểu những lời giàn giày cao xa mắc-mỏ, hoặc không đủ sức lực mạnh giỏi dặng học nhiều bài vở với chúng bạn.

Nếu chẳng đủ trí hóa dâu nềdi lớp trên ba năm sự nhe hiếu nhớ ghi không bằng ở lớp dưới một năm. Nếu chẳng đủ sức lực thì phải bao kén mào mồi bịnh oao hư thân.

Bà biết làm cha mẹ không nên đè con biếng-nhát, Song chẳng nên ép-đông con nít lầm. Vì như nó đau mới mạo, khó cho nó ở nhà nghỉ một ít lâu thiệt đõ-da thâm-thịt rồi mới đem nó trở lại trường.

Nhà nước cấm học trò dưới mười sáu tuổi nhập các trường thi họi cũng vì một lésor ép si từ thiêu niên xôi kinh nǚ sữ quá mà mang binh ngực nghèo.

Lúc cha mẹ hay ông thấy mới giay con nít học vẫn phải tập nó nềdi nay ngắn cho quen, sau nó khôi khòm, phải dặn nó đừng đè cái vở gấu lâm mà cũng đừng dang ra lâm, sau nó khôi hư con mắt. Còn sự thảo luyện gần cốt cùn diêu giắc nên người, ấy nhớ ơn sư phạm các đồng. Một đều các nêu ông nhết-nhờ hăng ngày là làm cho chúng nó sau ra ăn ở đời chớ ý xát, chớ tham lam. Các ông há chẳng thấy nhiêu dứa ra trường rồi hăng trường mình dũng, bức thương phẩm, đâu ông thấy cứ cũng khó bi?

Con nít có dứa biết ơn nhớ nghĩa ai ai đều mến, mà nhiều dứa bạc bẽo vô cùng. Con nít phải sửa mình lấy.

Đặng-văn-Chieu

Vui, buồn cùng bởi noi con

Thiết đứng làm cha mẹ thấy con dặng quyền thế chí chỉ trong xã hội, chưa chất là phước hay là họa, cho nên chưa dám vui mà cũng chưa át buồn.

Như con nó biết dụng quyền thế ấy mà xít thanh phân sự, làm cho ích nước lợi nhà, bào chữa kè đơn cô yếu ớt, trường trị quân đoàn hạnh hoang tâm, cảng dâng đều bất chánh bất minh, diệu dắc chúc g nơi đường đạo lý..... thì là phước đó! cha mẹ vui đó! vì con lập dặng danh thơm, hiển dương cho nguồn cội!

Còn như nó có quyền rối lại lồng quyền chẳng kè luật nhà pháp nước, có thể càng cậy thế, mặc dầu đổi trắng thay đen, bỏ lè công binh, cứ dut lợt mà thôi, hại ai trối kệ; người biếu lương thi hùng hiếp, đưa hung dữ lại dùa theo; cách cùi chi khác chi cáo đội lốt hùm doạ chúng, gà deo lồng phun khoe màu rửa thì là họa đói! cha mẹ buồn đói vì con làm nhục nhà cho tông miêu, mà lại chung y chảng khôi lười trời bao phủ.

Vậy đứng làm con phải biết tránh sự buồn này cho cha mẹ mới rằng con biếu. Phải tinh tâm thức tách mà vrog cảm quyền thế của mình thì mới khỏi hại kỳ thâu.

Xin khâ xét: cây.... mà chi, ý..... cũng mà chi? Kia bóng quang âm thăm thoát như vỏ cầu, như hõa thươn; xuân qua đông lại, rồi đã thấy đổi thay hình dạng về vui tươi, gương tráng kiện, cuộc giặc sang đều biến tan theo giặc Nam-kha; chi; còn sự ngời ngời tơ trường đó thôi, xem níngh lại da mồi tóc bạc, cặng thừa béo mè, ngui lán thê tuc, thoát nén chảng ngang buổi kim thời mà kinh hãi buỗi hận lại; chứng mới biết đời người như hoa sớm nở tối tàn rồi phải dập vùi dưới gót. Ấy vậy trê với già nhâm chảng bao lâu, chớ lạc bước xa đường đạo đức, cứ nói dẫu thuần phong mĩ tục, phải châm nom theo lè công binh, thì mới dặng an vui thời lão mạo.

Lê-rung-Thu. đều lị ng gân mày day như binh tướng-vây.

Binh-kỳ, công đặc, thọ thường khuê-tinh

(1)

(La croix aux drapeaux)

Dưới hang cây, bóng yêm, râm rạp,
Lá sâm-xanh, liêng-lạt giao tảng,
Mây cợ, khí phách hiên ngan,
Dầu binh ra đó lúc tang caanh gá.
Hùng-dòn-biển, thấy đà nháo nhán,
Cầu mộc-lâm, yến sáng lò vào.
Mảng trời một bức trắng phau,
Đức mắng, lửa-tung, ưng sao... lem vào
Khói yến-hà, bay tan yến-yến,
Vân, hao-quanh, muông nhiên lộ-quang
Quan-quan, cảnh dông một đoàn,
Trời xanh vé chói, diệu van mây trùng.

Giao hàng nhạn binh bùng rờ mặt,
Lâm tràn rói, giết giật cướp thành,
Oai-phong, lầu lâm đà đánh,
"Thượng-lâm!" hai tiếng ấy gình mặt
ngõn.
Thêm chúa Soái, tài Tôn, sires Hạng,
Sa-mo-ri, thất hắng tên ngài,
Ra-ba, cùn khôn, cây tài,
Ga-li-phô-ly, ai ngoài bị thương.

Tướng Gouraud, quân thường mện phục
Bé, lược-thao, tri-đức vẹn-toàn,
Tùy cơ ứng biến rất ngoan,
Chẳng cần thi chằng nhẫn-tảng sua-bin
Chận-Quân-Dire thành Reims phía bắc,
Còn Mâu-xen, vây chât tư lê,
Nhớt vào trường huyệt rộng khai,
Sóng từ mặt trận đến ngoài Paris.
Súng rập nỗi, liên tiinh chảng dứa.
Trên vòng binh đồng núc dặng tung,
Nghiêm linh ra: "Bất di ngoại ngữ!"
Khác chi cờ (hà thủ bất hoàn)
Làm cho quân giặc kiuh-muz,
Bại cơ, phải chạy, hết toan tấn thành,

Quả là nỗi trận lửa hường,
Lực, truồi sít-tết, sám tuồng giao phong.
Kể xáp trận, một trường hồn chiến,
Lại lại, qúa, qul dien; thắn dan.
Chết thôi là chết, rồi tan,

(1) Mây cây cờ binh, ra tràn, nếu thang

Bia-vi mây cuộc, thuộc toàn vè ta.
Trên thành Reims cửa nhà tan-tác,
Trương quyền-vàn, bia lắc muôn ngày,
Đại kỵ mít là phát ngay,
Nương theo ngọn gió, dù day tảng-bảng.

Thầy truyền tin, ngon-nganh mới rõ,
Bốn-mươi lăm cơ, thò khuê-tinh,
Goureaud thừa-mạng, khao binh
Trao ra báu ấy, thế-linh món ham,
Cuộc dão-thắng, nghỉ phàm obur đây,
Anh-hùng vi, it bấy! xưa nay,
Lực sao, mà khéo lừa rày,
Lửa người dông-dược, giúp tay một thò
Kèn trời gióng, tiếng y đài trả,
Trần nùi, đèo, rà rả, khắp-xaong.
Khoe-khoan nhung-vụ cao-ciròng
Máy cơ, mây-toán chiến trường nêu công

Doa gươm ánh, vang hông trồ mặt,
Choi sát gươm, gan súng, lẹt-lòi,
Rèo xanh-vàn, miếng kim-sa,(2)
Đurom màu rực rỡ biết là bao xinh,
Cờ tam-sắc nêu minh đưa gió,
Cờ đà đánh, sảng có công lao,
Điều-dàn canh-chí dưa-xao,
Khái-heoan ôm-ấp, bọc-bao mây chiếu.

A. Viviès.

Phạm-văn-Nở phụng-diển.

(2) Đây là chỉ miếng khuê-tinh chiến thắng (LA CROIX DE GUERRE); dài của nó hai sắc: XANH VÀNG, còn cái mày-day thi là băng kim-sa (email).

Thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 3f 75
Đồng-Dương..... 3 75

Giá lúa

Từ 3\$30 cho đến 3\$35 một tạ, tùy theo thứ lúa.

Minh-ta lường-y

Go-Cong, le 28 Octobre 1918

A Monsieur Triệu-Cuong.

Chủ nhơn: Pharmacie Shanghai
188, Rue des Marins, 188—Cholon

Kính lời thăm ông chủ tiệm cho được an ninh trường thò, sau tôi kính tò

ông hay: Các mây ngày trước đây tôi có mua thuộc « NGÔ LÂM DẠCH TRƯỚC MƯỢC HÒAN » (Thuốc Dau Lâu) của ông tại ống, thiệt thuộc ông rất nên thấu hiểu, chẳng sai lời ông dâng báo.

Vậy xin ông làm ơn gửi thêm cho tôi mua năm ve nữa giá là 2\$00, gửi cách CONTRE REMBOURSEMENT cho dễ.

It hàng kính thăm ông cùng Đại-Biểu ống trong tiệm được vạn sự bình an.

Nay kính,

NGUYỄN-VĂN-LẠI.

Cordonnier au village de Yên-Luông-
Bông (Gocóng).

BÁN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chia, một phần mệt

1465 màu ruộng, tọa lạc [tại] làng Thạnh-Phú, nguyên là làng Thạnh-bò
tru ng-nhì (Long-xuyên)

TỈNH RẠCH-GIA	1 le feuille		12e feuille
	2.874	40	
1.515 h.	40. av. 30		
Dất của	ông		
8.639.00	DE LA BÂTE		
Nay về của	Võ-v.-Thom		
ông			
			7.2.28 in.
	1.859	00	
	C. S.		
		Tỉnh Cần-thơ	
		Kinh	
		Thốt-Nốt	

Đất của Nguyễn-quan-Dicu

Ai có cần hỏi thăm đều chi thi gởi
thờ cho ông Võ-vân-Thom, Colon à
Cần-thơ mà thương nghej.

NHÀ IN NGÁNH

TẠI BAC-LIEU

Kinh tó cùng Chư quí Vị.

An quán An-Hà dựng nên tại lô thành Cần-thơ, xảo bẩn đã gần hai năm. Thập cầm ơn dày của Lục-châu quân-tử, sango lòng cố-cáp, ngày nay mới thấy cuộc thanh hành đặc-lộ như vậy. Bồn-Quán chẳng ngót lo lường, bằng tim tôi thè chí cho Chư quí vị dặng vui lòng tình cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Đã vậy mà chờ, còn một nỗi lo cho chư vị ở xa tinh thành các nơi, nhất là nhằm đường vân-lai trắc-trở, mỗi khi muốn mua chác vật chi nơi bồn-quán, phải nhọc lòng, cự-cù mà đợi chờ, nhiều khi ý không dặng toại mày là vì: in, thì không tận mặt mà dẫu dù, còn mua, thì không chẳng chường mà lựa chọn. Ấy vậy bồn-quán nghĩ dặng phương này, ác là lường toán kỳ mỵ: Là thỉnh thoảng dây, mỗi chốn tinh thành, sẽ có một tiệm-ngánh. Còn hiện bây giờ đây, trước hết thì Bồn Quán đã dọn tại Bac-lieu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vừa an bài: Hiện là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac-lieu*, ở đường phía sau nhà chờ; cây có thay Lê-HỮU-NÊN, Quản lý nhà hàng ngánh Hậu-Giang Dương-Hành, Quản-thú. Xin thỉnh Chư Quí Vị nhớ khi nào rảnh vui chờ bước đầu dò xem chờ. Tiệm bồn dù dỗ ván phòng từ bưu, truyện, sách của học trò và lanh in các món theo kim thời: như danh thiếp, thiệp-hôn, thiệp-tang, chẳng đồ nhỏ nhich thì súng có An-công ở đó thi hành trong giây phút.

Cũng có đóng sách, cũng in đồ lớn như bộ, sô, thơ, truyện, khắc con dấu đủ kiêu, công việc làm mua và khéo mà giá tìn vừa phải thì thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Soc-

trang cũng sẽ có dựng một tiệm như vậy nữa.

Cái xin Liệc-vi niêm tinh mà giúp bạn đồng-bang cho nêu việc, ơn ấy tặc-gi ngào thuở.

An-Hà An-quán.

Kinh-cáo

Phò cáo Đồng ban

Kể từ buổi An-Hà An-quán,
Tại Cần-thơ, tạo sáng đèn rày,
Lục-châu-quân-tử, ơn dày,
Mẫn-cần mua giúp, ngày nay thanh-hành,
Thanh-hành dâng cửa hàng rộng mở.
Mấy súng thêm, thấy thơ tin ròng,
Lanh in chi thấy đẹp xong.

Truyện, thơ, danh-tiếp, thiệp-hồng,
[thiệp-tang].

Toa, sô, bộ, làm càng kỹ lưỡng,
Chắc lại bêu chẳng nhượng của người,
Nói chí sách đồng thì thôi!

Lưng đỡ, lưng đỡ, để dời ít hư,
Sách in sáng, tinh tú, Kim Túy,
Tư-diễn cùng Sô-ký Đại-nam,
Tuấn tra Pháp lị, dạy kham.

Cách thi hành án, thiết làm rất hay,
Thước, viết nghiên sáng đầy đủ hàng.

Thiếu chí đau giấy láng, mực nời;
Chuốc trao, nào phải những lời,

Sang chơi 1 chuyến xin mời các ông,
Tuy vật-liệu, nay không dè dù,

Bồn quán nào dám phu ý ai,
Khó nhợt thử mày chẳng nài,
Miếng cho đẹp dạ Quí-ngài là hơn.

An-Hà An-quán Bé Saintenoy Cần-thơ
Bồn kinh.

NAM-HỒNG-PHÁT

KHÁCH-SANG

ở đường BOULEVARD BONNARD, số 106
Ngay Gare xe lửa Saigon-Gò-vấp Chợ-Mới
Saigon

Bán rượu tay, và cho mướn phòng
ngủ, sach sè và rộng rãi mát mẻ lâm, qui
đông, quý khách có di Saigon xin dời eót
lai tiệm tôi mà ở, lấy lâm thong thà lâm.

HUYỀN-HUẾ-KỲ.

MINH TẠ LƯƠNG Y

Hòa-Bình, le 8 Octobre 1918.

A Monsieur TRIỆU-CƯƠNG

Directeur de la Pharmacie Shanghai 188, Rue des Marins, 188. — Cholon.

Monsieur,

Kính thăm ông cùng Đại-Biểu đang mọi sự lành.

Từ ngày mua thuốc «Bí Cỗ Giải Độc Dân Huồn» (THUỐC BỎ NHÀ PHIẾN) đến nay
thì cứu được có vài mươi người ghiền nhà phiến rồi.

Mấy vị kê ra sau này thì đã bỏ được nhà phiến rồi, nên đến cậy tôi thay mặt
mà Tô Lòng cầm ta với ông và rất đáng khen ông dày công mà bảo chế thuốc «Bí
cỗ Giải Độc Dân Huồn» rất nên thần hiệu, giải được bệnh ghiền nhà phiến như thần,
mấy vị này khi còn húi, thần thè gây mòn, ăn uống không biết ngon; từ ngày
uống thuốc bỏ nhà phiến của ông, lấy làm khoái chí vì ăn uống biết mòn ngon,
chơi bời thông thả, không nhứt mồi chi hết, hình dung mạnh dạng như khi chưa
kết bạn cùng cô nhà phiến vậy; trong mấy vị bỏ nhà phiến đây thì có một vị nghèo
mà còn nhỏ tuổi hơn hai vị kia, song cũng là một bệnh.

Tôi xin biên qui danh của mấy vị cậy tôi thay mặt Tô Lòng cầm ta ông như
sau đây:

Ông Lâm-tần-T... 76 tuổi, cựu xã trưởng làng Hòa-Bình (Bạc Liêu) diêm chủ,
ghiền dã hơn 20 năm, mỗi ngày hút 2\$.

Ông Lưu-quang-H... 66 tuổi, cựu ugđ. sự địa hạt, diêm chủ, ghiền hơn 10 năm
mỗi ngày hút 1\$50.

Ông Lưu-vịnh-C... 54 tuổi, cựu cai luân, ghiền hơn 23 năm mỗi ngày hút 0\$60
Trong Lục-Châu vì vào có rủi vướng bệnh ghiền nhà phiến cùngh uên mua
thứ ít ve mà thí nghiệm thì rõ biết là một phương thuốc rất nên thần hiệu hơn
các thuốc giải nhà phiến khác, không phải như mấy mòn thuốc tôi đã thấy người
trong làng tôi mua mà uống rồi đổi ba ngày rồi phải hút lại vì nó phá, chớ thuốc
của ông Triệu-Cương uống vào thì lại khỏe hao khí hút, từ chì đều bình hõa, ăn
ngũ được. Rất đỗi là hú vị tôi kê trên đây đều là người già yếu trong nhà sảng
tiễn ngàn bạc muôn mà còn bỏ tuyệt nhà phiến được, vì bệnh nhà phiến là một
bệnh rất hiểm nghèo, làm cho thần thè hao mòn, mất sự thông thả mà lại hao tốn
cẳng biết hao nhiêu tiền bạc, gấp phương thuốc hiệu nghiệm như vậy cũng nên
dùng mà trừ cho tuyệt.

Từ ngày tôi đọc nhật báo thấy bài thuốc đến nay, tôi ra công mua giùm cho
kẻ quen biết, người thân bằng cố hữu của tôi đã dir mòn ve (mỗi ve giá
0\$60) ai uống vào đổi ba lần thì biết là thuốc thiệt hay, nay từ chàu thành Bạc
Liêu đến làng Hòa-Bình đã có nhiều người dùng và nhiều tiệm trữ mà bán.

Tôi xin mấy nhà Nhịt-Báo cũng nên vui lòng mà ấn hành bài này vào Quí
Báo cho đồng bang biết nhau mà dùng để trừ cho tuyệt cái bệnh rất hiểm
nguy hiểm này, tôi tưởng cũng là điều hữu ích cho đồng bào.

Nay kính

Nguyễn-văn-Son.

Directeur de l'Ecole cantonale au village de Hòa-Bình à Bạc Liêu.

PHARMACIE SHANGHAI

Chủ-Nhơn: TRIỆU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188. — CHOLON

Bản hiệu trống rỗng, bích rỗng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu
thức Langsa, CÓ BẢNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BẢNG
THƯƠNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thần hiệu. Chư quý-vị có cần dùng thuốc
của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi CONTRÉ REMBOURSEMENT
tiền gửi về thân chủ phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, BƯỚNG PELLERIN CÓ
BÁN GIÙM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn

(3) (THUỐC ĐAU LÂU RẤT THẦN HIỆU)

Thâm trường những bệnh sang độc lây
nhau là do nỗi việc phòng sự quá độ;
sức không đủ mà gần gũi cuộc phong
tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độc mà sanh
biểu đau lâu, dài gác, ngực dài đục,
hoặc đờ, hoặc vàng, nóng nảy, ấy là
những chứng đau lâu chắc chắn. Bản-
đường xét kỹ chế ra thứ thuốc này chọn
ròng thuốc tốt, tách hòa bình, không
nhiệt, không hăng, bất luận người yếu
kẻ mạnh chỉ có bệnh đau lâu, dùng đến
liền thấy thần hiệu, bồi bổ người khí,
tiêu táng giống độc. Con trai daun bệnh
này trong lò dài hút. Dùng đến thuốc
này bay lầm. Đàn bà có huyết bạch
cũng trị được cả, uống vào khỏi sanh
ghé, sanh chốc, khỏi mang bệnh buồm liều,
lại tuyệt nọc độc khỏi uống thuốc trừ
càng. Bệnh nhẹ dùng chừng một hai lão
thầy mạnh. Còn bệnh nặng thì bốn năm
lần liên dứt, không đau đi đau lại nữa.
Những khách ham vui ai dám chán khỏi
đau lâu, nếu rủi ro vướng phảm các
chứng nói trên đây mau dùng thuốc này
trong một ve mạnh tức thì. Thiết là một
phương thuốc sang độc lực như trên đời.

Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$40.— 12 ve giá là 4\$00

HÓA BÀM NINH PHẾ CÚI KHÁI TÂN

(thuốc ho và bổ phế tan đàm)

Và bệnh ho là bệnh hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kể xiết. Nếu
thuốc không hay thi khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bệnh siết,
bệnh ho chẳng luận lâu mòn, hoặc phong hàn tà khí sanh ra ho, dùng đến liền thấy
công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, đàn bà có thai, người lớn con nít
chi đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị bệnh ho hạng nhất trên đời.

Mỗi một gói giá (0\$10)

Bán tại: Quản-Tin-Ký đại dược phòng
60, Rue de Canton. — Chợ-lớn

QUAN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHÙ NHƠN: M. LÈ-TOAN 60, Rue de Canton, 60. — Cholon

Bản hiệu có trứ và bán lẻ đủ các thứ thuốc Cao, Đơn, Hoàn, Tán, đều là thương hiệu, các nơi xa gần đều biết danh, có nhiều vị trong Lục-Châu gửi bài tặng khen thuốc của tiệm tôi trong các quí báo rằng: «Thuốc bản hiệu RẤT THẦN HIỆU». Cái xin chửi quí-vi trong Lục-Châu như muôn dùng thuốc của tiệm tôi, xin vui lòng viết thư cho tôi rõ, sẵn lòng gửi thuốc lập tức mà gửi CONTRE REMBOURSEMENT. Chửi quí-vi muôn xin CATALOGUE, hãy viết thư cho tôi hay, sẵn lòng gửi cho không. Tại Saigon nhà số 23 đường Pellerin có bán giùm thuốc của tiệm tôi.

SÀM NHUNG BỘ THẦN HOÀN

(Thuốc bộ thận giá sàm nhung)

Dám tưởng trong thân thể con người, thận là cội rễ, nếu phẩn tiền thiên hao kém, hậu thiên thất dưỡng thì phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dặng mạnh giỏi. Nên tiệm tôi gần lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hăng nhứt, điều hòa huyết mạch bò thận tráng dương, tư nhuận mặt mày, khoẻ hỏa ti vi, hối khí sung thận, hoặc bởi sắc dục quá độ, mộng mị di tinh, bạch trược, lận, tinh tiết dâm dê, mồ hôi lai láng, hoặc hạ nguyên suy nhược, thận kém tinh hăng, cử động yếu ớt, lở tai chảy nước, mỏi gối đau lưng. Các chứng về hư tồn mà sauh, dùng đến thuốc này dưỡng cây khô đượm nhuần mura móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cat (0\$60).

THIỀN KIM BẢO KHÔN ĐƠN

(Thuốc bộ khôn (đòn bà) thường trú)

Thuốc này trị bệnh đòn bà con gái huyết khí suy nhược, thận thê ẩm ướt, nhau sắc vò vàng, dương kinh không dung kỵ, hoặc trời hoặc sicc, bạch đái hụt, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết hụt, lận, hirs thai, mèo sảng, nơi tử cung lãnh châm con, hoặc sung sút quá bội, ngăn trở dương sicc, châm thai nghén, hoặc con gái lớn lên bể dương kinh, bón huât, làm lợn bụng. Ăn ngũ không ngon, no hơi, nhứt dầu, sicc chứng nhứt gân, mỏi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít không chứng, hoặc đòn bà có thai, bệnh trùng lện. Các chứng hư tồn dùng đến thuốc này thì lành mạnh. Bởi bỗ khi huyết, chứng từ lượng phong.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán (1\$00)

DƯỠNG TÂM NINH THẦN HOÀN

(Thuốc bồi tâm an thần)

Phương thuốc này chủ trị lo lắng quá đđ, hao tổn tâm huyết, đêm ngủ chẳng ngon, linh thần bâi hoài, giàn sicc ăc, bàng hoản thận thê, tỳ vị suy nhược hay mệt hay quên, cùng bởi học hành quá sức, dâm sương giải nát, buồn bã học nhẫn, ngồi cả ngày, đi cả buổi, mệt nhọc tinh thần, các chứng về lao lòn, dùng đến thuốc này, rất nên thận hiệu, bồi nhuận tâm cang, điều hòa huyết mạch, tò tài sáng mắt, định chí an thần, bồi ict nguyên khí, thêm sức sống lâu.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cat (0\$60)

VẠN ỨNG ĐỨC TẾ ĐƠN

(Thuốc bồi chứng)

Pharm con người bình chỉ đều có thuốc trị ch. Nếu dùng nhầm thuốc từ nhiều bệnh lành. Tiệm tôi đã hiệp với các lương y có danh hèn Trung-Huê cùng người Tây Lào dù lè mà hiệp phương thuốc Đức-Tế-Đơn này, chủ trị các bệnh thời chún, đau bụng, la, mela, vòp bê, sinh bụng, no hơi, trực tâ giải phong đđc, hoặc cảm mạo phong hàn, nhức đầu sô mồi, ăn không tiêu, no hơi tức ngực, bụng chướng, hay nghien rắng, ngọt xe ngọt hơi, chói nước, dai sòng, nhiễm phong, ho nóng, la, nước xối xả, từ chí bụng rùng, thận thê nồng nê, dùng đến, tức thì công hiệu còn cơ manh mà thường dùng, thì xu trù bá bệnh tả khí khó xâm, hoặc dùng để trong nhà tùy thời hoặc gấp người con nguy cấp mà cứu, thì công đức rất trọng. Bất luận già trẻ già đều dùng dặng cả.

Mỗi ve nhô giá một cat (0\$10)

Mỗi hộp 12 ve giá (1\$00)

PIERRE PHAN-VAN-VAN

DIT VANG

Geometre Civil

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH

LONGXUYEN — CHAUDOC — SADEC

Lành đạt điện thô,

Phân giải hạng,

Tương phản thô sảng,

Công chuyện làm kỹ

cang và lin giá nhẹ

Biểu chû có cần dùng

xin viết thư thương nghị

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIEU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lấp — Cân-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHÚ TIỆM

Kinh lời cho quí ông, quí thày rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây, mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng bán bột tốt có danh. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê trong tủ kiến có rong nước, kiến lén không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

TIỆM

Trương-văn-Hanh

sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành tháp muôn đèn, khi dâ (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tê, kỳ yên Tân già, ha tho, khăn đèn bằng nhôm tây và khăn bùng tốt thượng hạng, bìu nở và bán lê và ruột xe máy hiệu Michelin, giày bäm-ét đủ cỡ đóng theo kiểu kim thời. Quí ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, xin gửi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký lường mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đồng bạc nhà thơ mà lành đđ và tôi ché giá đồ phụ tùng in sảng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

LOI RAO

Tại nhà in Hân-Giang Cantho có bán hộp đđ đựng đồ cho họe trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có :

1 cây viết chì đen, thứ tốt

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đđ

1 cây viết mực có sâm ngồi viết

Giá mỗi hộp là 0\$40

Tiền gửi phu thêm. 0\$10

Càng có bán các món khác nữa; giá rẻ
lâm, xin viết thư thương nghị.

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cùng quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuỷ bằng tay, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá chắn hiệu, vân vân... .

Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có *thợ họa chơn dung nhẫn hình người* mà vẽ bằng dầu sơn và hổ, nước ihuốc mực Tàu, viết cùi than, họa biền liền và tranh, họa sơn thủy,

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIÚ cẩn khâ

Lời rao

Tại nhà in Bầu-Giaog, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI DẠY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIỮ QUAN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, BẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: trên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn hữu thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ diễn lâm.

Bán mỗi cuốn là 0\$50

Tiêu gởi 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho hué hông 20 %; mua 100 cuốn thì hué hông 25 %.
Làm *au et a prononcer par monsieur le Gérant à Cantho*

Cantho.—Imp. de l'Ouest.

Thuốc điêu hiệu Canon

(SÚNG ĐẠI BẤT)



BAO XANH

Hút dã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua bút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

TIỆM-HÓA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử dặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thể thức Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dịnh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ dã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vi trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thỉ nước thuốc tốt thượng hạng; đề mấy trăm năm cũng không phai.

Gia liền và thước tall: Vẽ nura thân (bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20\$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thỉ nước thuốc này đèn min và tốt lâm (tốt hơn crayon conte) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-eđ. Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương nghị, như ở xa xin qui vị gửi hình chụp theo nhà thợ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng qui vị và khi bình/vẽ rồi sẽ gửi cho qui vị cách kỵ-trưởng.

Nay kính,
Viết thư cho tôi xin để:

Nguyễn-Đức-Nhuận
Dessinateur à Gia-dịnh.

Le 19 Novembre 1918

Le Gérant: VO-YĂN-THƠM