

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NAM U T BÁO

MỘT NGAY THU NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỘI ĐỘNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm..... 5 \$ 00
Sau tháng..... 3 00

Bản chữ Langsa

Trọn năm..... 3 \$ 00
Sau tháng..... 2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm..... 7 \$ 00
Sau tháng..... 4 50

安 河 日 誌

PUBLICITE

Ai muốn rao bao về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bản quản mà thương nghị.

Mua nhặt trình kẽ từ đầu và giữa tháng và phải trả tiền trước.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Có bài: « Síx lịch gởi Âu-čâu » Tuy tóm.

Nga-la-tur (Hàn-vi). Ae quâc (Ô-trich). Thủ đài Ly. Tuyet Ly. Nai-ho (Ba-tay).

GASTHO IMP. DE L'OUEST

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cũng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bào chế y sanh, tại dảng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng nhữn; thuốc nhứt hạng, không bẽ làm gian dối bao giờ. Lai giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây dân.

NHỮNG THUỐC THẦN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bô, những người ôm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dòn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 4^e CLASSE

Có bán các thứ thuốc đã kề tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác công hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU-GIANG

vốn dặng **60.000\$**

Hàng này của Langsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một điều là tại Saigon có món chi, thi trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Chang gởi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngày cho Hàng, thi Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin qui vị đến Hàng xem chơi thi rõ.

LO'I RAO

Kính cùng lục-châu dặng rõ, tại nhà In Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hƣong-chiré có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 trang và có dù liêu yết thi lời truyền rao, cũi ông ĐỨC-TÙNG-VĂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gởi..... 0.45

Xin viết thư đến nhà 1: Hậu-Giang, Cần-thơ, mà mua.

Kính cáo.

AN HÀ NHỰT BÁO

MỐI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---|------------------|
| 1. - Khâm-mạng Tòng-thông Đông-Dương toàn quyền phủ | ALBERT SARBAUT |
| 2. - Quốc trại thi..... | LÊ-TRUNG-THỦ, |
| 3. - Mua giấy quốc trại ! ! | PH. v. Nǚ |
| 4. - Xin dừng tướng sai một phút nghỉ xa..... | THÁI-VĂN-TUÔI |
| 5. - Khuyến quốc trại..... | NG. ĐU HOÀI. |
| 6. - Truyền ký u lục..... | NG. ĐU HOÀI. |
| 7. - Ngũ châu lân truyền | H.-V.-NGÀ |
| 8. - Tờ chầu tri quan Đốc học chánh..... | L. Q. C. |
| 9. - Âu châu hĩ tin..... | PHẨM-VĂN-Nǚ. |
| 10. - Đồng tiền trợ cấp..... | Dinh-viết-Truyện |
| 11. - Cúng là mối lợi to..... | |
| 12. - Thi tập..... | |
| 13. - Thời sự. Giá bạc, giá lúa..... | |

附 SOUSCRIVEZ A 義民必 借 L'EMPRUNT 民 國 NATIONAL 債

Nghĩa-dân nên mua
giây Quốc-trái

Khâm-mạng Tòng- thông Đông-Dương Toàn-Quyền-phủ

HỎI NGƯỜI NAM TA:

Nay thiên-hạ mới bão dặng rữa hồn về những tội ác quân Allemands làm ra. Bả giao chiến lần sau hết mà quyết phân thắng bại, thiết chung còn bao lâu

cùng tan cuộc giặc kinh khủng này, đã bốn năm trường làm cho những trăm vạn người đổ máu ra linh tống. Quân Allemands nó đã gây nên cuộc sát lục gớm ghiếc này, thì nay nó đã khởi đầu mà đến tội. Lại khập cả huân cẩn các nước đã cháy ngày cam khổ vì xốn xang lo sợ phải làm nô lệ, nay thấy hẫu mạc cuộc giảng hòa nên hữu ích, rất thuận lợi cho quyền tự do của van quốc, chẳng, khác chi như mai trời lở mọc rạng người bao nhiêu sợ hãi nghĩ ngờ đều thấy tiêu tan, thi nước nào cũng đều bâ hơi că mang dặng nhẹ nhàng.

Thần thảng trận đặc sào tới mấy nphon cờ Đại-pháp và các nước Đông-minh, chẳng có thè nàu mà ngao cần dặng. Luôn ba tháng nay, trong địa cảnh Đại-pháp mỗi ngày chiến đấu thì đều là một độ khai triều rực rỡ cho chúng ta cùng các bạn Đông-minh vinh diệu tranh hoành theo ta. Mỗi u áy, đâu quân Allemands

có khán cự trối chết, thì chúng ta cũng phá tan một đoạn lúy giăng chéng nó đã thiết lập đường như lưới sác, để mà ngăn, trở chặng cho chúng ta qua lợt. Mỗi giây, mỗi phút chúng ta đều có phá tan chiến hào và đón lúy chúng nó. Bình chung nó hàng đầu ta trọng những că cơ. Chúng nó chạy mà bõ lại cho ta đầy dây những súng lớn và că đỗ binh cự. Nội trong ba tháng mà ta đã bắt sống đằng gân ba mươi vạn binh của chúng nó, lại lấy đặng hơn ba ngàn súng lớn và đỗ binh khi rất nhiều cho đến đời còn chưa kiêm diêm đặng.

Chẳng phải nội bên Đại-pháp mà thôi, song vẫn khắp trong Phương-tây và bao Phương-Đông cũng vậy, quân Allemands cũng bị đuổi phài thối lui. Bất kỳ là đâu, thi Đại-pháp và Đồng-minh cũng đều đánh vỡ tan chúng nó và thâu hồi các thành lõi chúng nó đã xâm chiếm. Nào là bên Belgique, bên Italie, bên Serbie, bên Macédoine, bên Asie Mineure, thi mỗi ngày chúng ta đều thắng tới còn quân Allemands đều phài chạy dài, bỏ những thành-thị là nơi chúng nó đã sát nhau, trộm cướp và đốt phá mà hành khô nhau dàn. Ay đó, người Bulgares là kè đồng cừu cùng chúng nó, thi nay đã hàng đầu và quí gối mà cầu hòa.

Bởi vậy, quân Allemands biết mình phài thua và hiểu rằng chẳng còn phương nào mà thoát khỏi già binh, cho nên chúng nó mới ướm thử mà gạt chúng ta một lần sau rốt nữa, xúi cho nước Autriche giáng trước cầu hòa.

Nhưng mà các nước Đồng-minh đều trả lời y theo một lè trung nên hối dập. Chẳng phải phản sự Allemands mà động nghị định chươn trình hòa trước. Chẳng phải chúng nó đặng định hòa khoản mà gáo cho ta, song vẫn phản chúng nó là ta định sao thi nó phài vang chịu vậy.

Vì muốn đáp lại cho những khoản cầu hòa gian xảo giả trá ấy mà nay Đại-pháp mới quyết làm cho nên cuộc Quốc-trái này nữa, để mà tỏ cho chúng nó hiểu minh chí dốc cù viেc chiến đấu cho tới cùng, cho dặng toàn thắng, bởi vì có toàn thắng thì mới thiệt định hội thắng binh trong thế giới dâng, mới hòa hảo thành thiệt bên vững lâu dài luôn luôn dâng. Hòa hảo như vậy mới thiệt chúa chán vì bởi van quốc đều dặng dõe lập tự do. Phải làm sao từ hận cuộc thắn binh cần kíp cho nhơn-quán châng còn có phái bị tộc chươn nào, bay là đông đê. Vịtong nào tham xú hách bức mà ép că hưởn cầu phài tung ngược thành cùa mình. Ngày nay mà Allemands thinh hòa là phe quân-chế chúng nó đã nhoc nhau mòn súc, cho nên mới tiếm phương mà cầu cho dặng an binh định tạm, ngõ hán có điều dường nhuệ khí, tu chính cang qua, rồi sau sẽ thừa cơ tái đỗ xâm phạm.

Ay vậy thi chặng nên cho vậy. Phải nhứt định cho xong bây giờ. Phải làm sao mà cứu thế giàn cho khôi dẽo, thống sứ và bạo tàn vì một cuộc chiến tranh khác nữa. Đã giao trận lở rồi thi phài phân thắng phu cho xong. Phải đánh cho tới toàn thắng, là đều ta vẫn chác rồi, thi mới giải cứu nhơn quán. Ay là đều Đại-Pháp khuyên ta như vậy. Ay là đều các nước Đồng-minh thấy lại nhất ta. Ay là đều tướng sĩ anh hùng xóng trán, đột pháo hoanh liệt khung khấp, mà cang dám dồng được một cách huyễn vũ đều kint. dì, thi cũng că tiếng đổi lại cùng ta. Bởi vậy cho nên trong mấy ngày ấy thi bên Đại-pháp cả nước, đều vầy đoàn kéo tới cửa thâu kho bạc mà đóng tất số bạc đỗ dùng duc súng và chế khí giải cùa kiếp trong trận quyết thắng phu lần sau hết.

Còn Đông Dương ta, vẫn là cao nghĩa quân đại, đặng mệt là con Đại-pháp thi

cũng phai cử hành như bêu Mâ u-Quốc: Nào là người Pháp, nào là người Nam ở đây đều hiệp đồng một chí, dõe toan thắng trận, cũng như đồng tâm đồng chí về viêc công công ích lợi, thi đến ngày chúng kết đoàn kéo nhau đi như onam ngoài, mà nạp tiền quyền, để hẫu thủ bộ quâ hương. Bên Đại-pháp và bên Phương-Tây nơi chốn chiến trường vinh diệu, thi người Pháp, người Nam, ở Đông-Dương mà sang, đều cũng dò máu lộn chung, cung khắp xung quanh Mân-Quốc kỵ như đồng bào huynh đệ. Chiến sĩ Nam, đã dông được dâng hoàng ra tinh nguyện tung chiib, thi mỗi ngày cũng dông sự cùng anh em Đại-pháp hằng lo phản sự hết lòng dông cảm, rồi chặng bao lâu đây trời về ngực đeo quân-công bài vinh diệu thi từ nhiên cha mẹ đều cảm dông tư đặc cung dâng. Trong lúc dông hào ta thung dung tựu nghĩa mà ta chịu lòn tên mồi dàn, thi ta lại dạng an nhàn mà tọa huyễn trận cảm, khôi bê thống khô hong tan với chiến địa. Cung vì muốn giữ cho ta yên ổn như vậy, cũng vì muốn phòng ngự ngày sau trong nước Nam, Trung-kỳ, Bắc-kỳ, Nam-kỳ cho dặng cù đỗ chươn thành, hướng phủ túc, phuộc hàn chặng chút dông lay, mà hết că những người đồng cảm ấy, là Bóng-bảo của ta, mới tranh hoánh một cách anh hùng như vậy. Nếu người ta đã làm phản sự người ta mà mình không lo phản sự mình, thi mình chẳng là cam sỉ nhục. Phản sự chúng ta là phài giúp người ta tiền bạc, lo chạy cho người ta có khí giải, có súng lớn, có thuốc đạn, ngõ haur phá tan quân nghịch cho chóng hơn, thắng trận cho mau hơn và trở về với vươn ruồng ông bà cho kịp hơn nữa. Lú ay người ta mới dận, vui vầy cùng chúng ta mà lo làm ăn yên ổn, lo cho Đông-Dương dâng phu cùng hơn nữa, vì ngày sau sẽ là tiền trình viễn đai, nơi nơi đều

phong nám ton hướng công chánh an ninh.

Ay vậy thi mỗi người, từ kẽ hảng vi cho tri kẽ phủ túc hơn hết, đều ra làm phản sự: mỗi người đều phai lạc nguyên sức minh nội bao nhiêu chúng đem ra tất hêt. Chẳng phai là cho vay dâng mà thôi. Mà là vẫn làm đặng một viêc chí khí lại thêm tội mực vinh diệu. Ay cũng là tiễn phòng viêc Patrie phản và thong dong cho con nhà Annam vê sau. Ay là tò dâu áo nghĩa cùng Đại-pháp có công bảo hộ biển bồ văn hóa ra kháp cõi này. Ay lại nữa là bảo hộ tao bao mang con nhà Annam ra tòng chinh bên kia; vì có súng lớn lấy tiền triệu của ta gửi sang mà đúc thì át là đồng bào ta đặng bô vê khâ hao.

Trong nhà người Nam nào, cha hay là mẹ có mà chỉ gần một bên bờ thờ ông bà, dạo bằng cấp Quốc-trái dông khuon, thi cái dâu vinh diệu cùc phẩm noчиếu ương rạng ngời.

Bởi vậy cho nên bôn chí cõi long trống cậy hết cả người Nam như người Tây vậy, và hết cả những người Phương-Đông cũng ngoại-quốc kiều cư tại Đông-Dương đều nhiran tranh Đại-pháp bảo hộ, sao cung thù nghĩa mà phu tâ khái-hoàn-quâe-trái.

QUAN KHẨM-MANG:

Albert Sarraut.

**Tên nào mà không
ráng mua cho đưốc ít
nữa là một sò Quốc-trái
thì là đứa uồng sanh
dưới thê lâm.**

Quắc-trái-thi

XIN HỌA BÀI THI "QUẮC-TRÁI"

Trong A. H. N. B. số 86 , kỳ rồi
Phải cõi giúp sức dãy binh nhung,
Giặc chử tự do phỉ lát lòng.
Pháp-quắc liêu tháo phoi mệt nghe,
Việt-nam cũng dâng trái gao trung.
Kiệm cõi chút ít dừng cho nước,
Làng phỉ mà chi khá tiện dừng.
Gâm lại ba lão rắng nõi.
Hội ni ta gán mới thời thông.

Thái-văn-Taôi instituteur.
Hòa-hình, (Mỹ-ho)

Bương khi Đại-pháp khởi binh nhung
Thầy biết phận tôi hết thưa lòng.
Liệt-Quắc phoi gau đà trọn nghĩa,
Tam-kỳ trái cát mới toàn trung.
Lâm công bao hộ đều an vũng,
Bên súc lo uho được dù dừng.
Muốn khứ giết trừ loài nghịch tặc,
Khả tua giúp của ấy là thông.

Kinh
Trương-thiên-Hạnh dit Ngôn
Instituteur de Định-thành (Cà-mau).

Hòa nguyên vận
Lần ban ai nấy thấy tung nhung,
Hiếu huống Nam-kỳ chẳng trù lòng,
Biết khái người đều ra nghĩa khí.
Cần vương ta phải hết tình trung.
Trả ơn bao hộ tình con thảo,
Giúp súc cung du nước mẹ dung.
Có chử xuất tài cùng xuất lực,
Lâm trai như ấy mới là thông.

Kinh
Trần-hoa-Quân Y-Si à Định-thành
(Cà-mau).

Đồng-minh thiện dung cách binh nhung,
Đại-pháp đồng dương phản chí hùng.
Hiệp lực đây trừ loài bạo nguyệt,
Ra tài cõi giúp kẽ tình trung.
Ơn kia muôn hộc chưa đến đó,
Nghĩa o ngõa chung chung dâng dung;
Ngõa dâng chí dâng man đắc thắng,
Mở đường Pháp, Việt lại cho thông.

Kinh bài.

Tân-niên-Trung Ph.-dg., Ngan
Neveu du M. chef de canton. — Go-cong.

HỤC

Âm ập trời Tây giấy nghĩa binh,
Mấy năm lao khổ, mẩy nhiêu thub.
Thub sao ta hời; niêm thâu ái;
Phải hết lòng nghe; chí thiệt thành.
Đã phì nêu danh, ưng cái phì;
Trọn mình vì chúa, dám quên mình.
Ao cõi hùng biệt ơu nhà nước;
Kẽ của người công, tháng chiếu chinh.

Kinh bài

Tân-niên-Tây Phạm-dg-Đoàn. — Gocong

Mua giấy quốc-trái !!!

Bấy lâu nay vì công vụ, vì đạo lý, vì
trung cang cùng Mẫu-quốc, nên lâm
trang hào kiệt tam cách trời Nam, ngo
lắp giài tình mà đem gan sou sát do với
người Au, huy thân lực quyết tận trừ
quân bại đức, ngò lập nên khắp cả
hoàng cầu quyền «binh dâng tự do và
bác ái.» Ấy đã dành phản ấy: chí Ban-
siêu hén vũng chốn biển thùy, oai Tô-
dịch lấp lùng nơi cõi ngoại;

Còn kẽ ở nhà: ngồi tĩnh . . . tĩnh ngày
kia tháng nõ, hết cõi tay rồi dựa cửa,
trông trông, ngóng ngóng cũng mù mủi!
Ké iai chong đèn khuya, nương gối chich
thắng thang thi thi với trè thơ «.
con dênh nhác mà o-e tuồng hàng lụy!»
Ké iai hòn cùm mò-vân ai khéo dẽ;
người lại xem câu «huynh đệ như Tích
linh» rồi cất nồng than rằng lợt nết!
Ôi! biết bao nhiêu sinh-tự nhoi ống,
ngồi viết tờ vé ra sao dặng! Rứa mà
ngang đọc trăm chiu di nữa, cũng tóm
lại nõi lòng một mõi mà thôi: là khán
nguyên cho Mẫu-quốc bao quan thắng
trận, sớm diệt tan Lô ô hết cảnh vi, được
hưởng chử đoàn viên thanh trĩ.

Đã biết rằng lòng thanh hưu cõi,
lặng soi thăm xét cũng chử giri; song
trước hết ta phải cậy sức ta, rồi mới
được sức trời phụ giúp. Vậy lấy chí mà
lâm thân lực của chúng ta? — Cõi phải là
«bạc giấy, bạc đồng» chẳng à!

Quá dãy, chẳng sao! nên từ cõi xin
khắp cõi Đồng bang cũng vì công vụ, vì
đạo lý vì trung cang cùng Mẫu-quốc như
anh em chúng ta giữa chõi chiến

trường. Đó dà ra công thì ta dây ra cõi;
công kia rất khó, chờ cõi nó dẽ mà :
bè! mõi tú sắc, dỗ rương xe, dêm, đêm
năm bảy trán, một hai ngàn, xấp xắp
phong cây được mà đi MUA GIẤY
QUỐC-TRÁI, được mà giúp sức cho
binh gia: dù lương phan, dù súng ống,
tẩn tới, lờn cảng, một trận chót rụng
lòng cánh ống, bay mảo kim khôi; cõi Tam
sắc, cõi Đồng-minh phát phát neon phong
quang, tiếng nhạc trời Marseillaise inh
ó! Chứng người Nam trở lại trời Nam,
vui nào bằng tan rồi lại hiệp hiệp
mà từ ẩn thê vinh, hiệp mà được danh
thơm cho Đồng-chương!

Ấy, sự vui này nào ai chẳng muốn?
Muốn thi mau mau, liệu thưa sicc nhà,
mở lòng quảng huot, MUA GIẤY QUỐC-
TRÁI đi! Đôi ba phen cõi sẵn da huống
chỉ lán chót oè nhơn nhung? cũng như
quan quân ngoài trận đã gần đất thắng,
nõi nào là mệt mỏi mà thối lui.— Người
ngoài trận chẳng thối lui, ta cho vay đây
não sợ mất. Bạc trong tú, bạc chôn hầm
là bạc mất, chờ bạc: đem ra mà dâng đều
nhõia, khí, trung, cang, tớ đám hỏi ai gọi
rằng bạc mất? — Tớ gấp điệp nói thi
nói vầy, chờ khán quan cũng dư biết
đó mà!

Kia nhà thờ chuông đõ, nõi đình miêu
trống vang đều cất tiếng nói cho nghĩa
dân Nam-viết hay rằng Mẫu-quốc đã
thối lui binh giặc, rồi đây cũng nõi thanh
dầu thõ, biến lăng sóng kinh, chúng
chứng thấy an cư lạc nghiệp.

Lê-Trung-Thu.

Hỏi đồng bào, hãy mua giấy quắc trái; vì bởi phận thân dân và việc ích lợi cho mình hết thày.

Xin đừng tường sái, một phái nghỉ xa.

Luôn mấy kỳ rồi, các báo chương
thầy rập lời khuyên nhõ chúng dân bảo
quốc, hết lòng vì-ughi mà phong quốc
trái kỵ thứ tư, nào là đèn hồn, nào là
lé thiêt, mẩy tay cầm bút đá giàn-giải
ra tương-lan; ai mà nghe rồi, hiểu thấu
thì phải nhiệt động tâm lòng vị ái
Quê-buras; và lại cuộc Quắc-trái cản
kiếp cho Quắc-gia là đương nào, và nhứt
là kỳ này, quan bẽ cho cuộc sah-tion
chúng ta là dặng sa cùng chằng sa trong
buổi tương lai dường nào, thì cả thầy
và thiên hạ đều phái biết.

Nhưng mà trộm xem lại có nhiều người
ý còn du dư, chưa hay quyết định; mắt
tuy nhinh bai niêm nghĩa, án đố-sô,
chờ lòng mảng tiết !!

Thảm lâm, tức thay !!

Nay ở người, xin khá suy đi xét lại.
Sao chẳng lý một điều này:

Có tay tin thử mà coi những của tiền
dân xú-ta dùng cung chúa, cát miêu,
làm việc trai-dâng, đồ-kẽ, đầu-bác mỗi
năm là bao nhiêu? Nào, có phải ít chi
đâu, kẽ thì vô số! mẩy đều đó sao
không ai dù-dự bá? cho làm mà cầu
phước, đánh thi quyết áu tiên; mà cái
phước kia và cái ăn no có chắc chắn
hay không? Trời đất, quí thần có chứng
cho, thời hưng, vận thời có đến kiếp
cho, cung chằng vậy?

Cả hai đều việc mờ-màng, cầu may
đó thôi, mà còn khói ai khuyên, ai nhắc
thay, huống chi là cuộc này, bao nõi
lầm tai ngõ, mắt lấp!

Cho hay mấy việc tha cầu biệt sự trên
đây hàng năm bàng có, mà đâu gọi là
đắc kỵ sở uyên? Mà sao không obam
sac không tiếc? Chờ chi để lòng thành,
sở duc ấy đam mà deo-dùi theo điệp
nghĩa đều nhõn này, thì có ích hồn, thì
rất nhâm đạo lý.

Thế này, còn phái nhạc chứng cầu
tiền nghĩa nhõ hau lợi moi xong !!

Tục rằng một con sâu, làm sâu nõi
canh. Thế tình bay tương-nhiêm lâm.
Cho nên nếu một người không lòng sốt
sáng, thì tự nhiên làm cho nõm, mươi

kết khác rồng lồng theo, lại những lời hàn tới, nói lui, ngữ hiệt dáng hồn qua súc.

Kin như ba kinh-trí KINH KHUYẾN THIỆN
BÁC PHƯỚC thì ai này cũng chỉ tâm mà
đi “bô-cáo”, chep ra cho khắp nơi,
bung mảng sự rằng nếu biết kinh mà
không khuyên người tin niệm thì tôn
đức bình sanh theo lời kinh dạy, vẫn
vẫn

Còn như những lời khuyên dự QUẤT-
TRÁI AN-BẢN thì đã chẳng thoát ra cùng
nghé theo người bảo mà chờ, lại còn
yêm đi, buôn câu ngụich luận nữa. Cứ
chỉ vậy?

Cha chà! tại nay lớn hiết bao! Tôi là
tội với Quê-hương, tôi cũng nhơn loại,
trọng hơn là tội với thần quỷ trăm
phán. Đức bình sanh lớn ráo, chẳng còn
chi!

Thôi, khá ty hội nay là bộ Trong-
Ngươn (rất thẳng hây) năm tui, là khi
phải uôn của mà xài, mà tốn, thử!

Bá biết lo mà tốn, cho cái kiếp quâ-
vắng khi sau dặng khôi luân-hồi, dặng
tiêu diêu nơi cực lạc, mà sso lại chàng
hay tốn cho kiếp sanh tuỗi nay
dặng êm-dềm trên nến lự-do và công lý
luôn luôn vậy? Mả cũng chẳng phải tốn
vậy là vì riêng ai, phận nay thôi đâu, ấy
quả là vì cá vú thув thô, dàn-doan, vì
cho đê i doan i lão-i. Rằng tròn ơn
nước, rành rồi dài — tức thị là rồi minh
trù đấu dam cái phươc, tu chính kiếp,
cũng không ai khứng đổi.

Phải biết rằng có phúc hành nào mà
cho bằng khi dặng tin Bảo-thiệp Đại-
pháp Khái-hoàn, Đồng-minh công-thanh,
Má-dáo! Đó mới thiệt là có phươc uôn cầu.

Áy vây ai này phải lo làm sao cho
số Quắc-trái kỳ nay trời hơn ba kỷ trước
chờ uôn để cho quan Toàn-quyền Đại-
thần A.S là người hay khoe khoan ta cùng
nẫu-Quắc, ngày nay chẳng dặng iron
toto lồng, vì ta mà mang tiếng hư truyền
cùng Chánh phủ, mới dặng (1).

(1) kỳ Q.T. thứ ba, câu rõ bài hiều du
quản Toàn-quyền kết như này:

“Ta có xin Mẫu-quắc vững lồng kẻ cõ
ba tinh cong-tru tần-luc trong cõ vực
quắc này.

“Chỉ là ta tin cây ba-tinh hết lồng
trung nghĩa, thi ta mời toại cho lời ta thốt
ra không thất vầy là

Khá nghĩ cho xa.

Khá bát chørere dân Hiệp-chủng Quốc,
Người ta vì nghĩa đồng miub mà còn
vậy, Ta vì tình sú-tệ, há đẽ thua sao?
P. v. Nờ.

Mình mà tiếc tiền của mình cho bằng người ta tiếc cái thân chêt của người ta kia sao?

Khuyên “quắc-trái”

Mấy triều dòng bao ôi! vì công lý
tu do, trãi lốn năm dư, thấy ta lồng
vuối theo khôi-lura, kẽ xong tên dục pháo,
người tri-sĩ mưu bay. Ta dày thuộc địa
cùng dòng tam kiết lực to tsum nhiệt
thành sáu chục lăm ngoài mang ơn
Pháp-quắc. Biết bao nhiêu chúng tộc ta
trái mặt đến ơn vì Pháp-quắc. Nào công
não của mà vừa giúp đựng uôn chử
Thái-binh.

Nói đến đây, ta bắt sực nhớ buỗi xưa
kia, rồng cao, buỗi rãm, ác thú ở cùng,
một tắt đường đi thi tuối hại, mà nay
nhà cao, đường lớn, trên lộ dưới sòng
tiền bể biêt mấy, chịu tóm nót chúc thi
đá tui. Cạn xé rói ngọt: chẳng phải nhà
nước đem tiền bén chánh quắc mà tu
cầu hỏi lõi, lập nhà trường, nhà sanh,
dường đường chí cõi, áy cũng của con
dân-dau lâu mà làm nên cho nước,
nhưng mà thâm suy, vẫn có tiền mà
người chí báo khôn; thời cũng khó mà
lâm cho vê vang như nước dươc mà.

Như ta mà được nhão-ct, an hường
dày, ta phải biết ơn Đại-pháp, mà nói
biết ơn phải làm lạm sao cho ra đி; chờ
nói miệng tú với một người nào mà
minh thù oto rằng: “Tôi cảm ơn chủ bảo
hoc tôi, ngày nay tôi biết làm ăn có
đóng tiền, tôi ngủ yên, cơm ăn ngày hai

bữa, trâm ban mọi việc gì tôi không lo
chiráo, thiệt ơn chủ sảnh đường cha mẹ
dâu tôi đến ơn đèn chêt cũng không rõi.
Cứ nói cái miệng không vậy hoài, có
cho là biết ơn không?

Tưởng khôn! — Nên trong thời đai
nay: ai mà không nói mình có phươc
Tue rồng: không sanh có đường chêng
đổng. Thấy Đại-pháp sang qua dùm
bợ ta cho ấm-eat, no lòng, ta há vong
on sao phải! Nhìu mìn cõi con cháu
sang Pháp đánh giặc thi tội, bằng không
thì phải có của giúp, phủ cầu khôn
công cõi của cũng bằng” đều có con cháu
tung chinh mặt trận; béo nay minh ra
của nřa, thi lại càng qui lâm. Nhà nước
ghi ơn có ngày sê tră, mà tuy chưa an
giặc chở ông Albert-Sarrault đã thi ơn
nhien rõi, trước mặt ta đó cũng nhờ
đám giặc to lớn nřa, mà Pháp-viết được
tương thân tương ái hơu xưa, dài miub
như con Đại-pháp, rồi sau sê tră gõn
người Đại-pháp, nên Pháp-quắc vay kỹ
tư nřa nřa mà khái ca hỏi trào, vì các
mặt trận đồng minh ta thắng ráo, đuổi
quân ngụich thôi đều phia, chẳng bao
lâu giờ, chúng ta sê ăn lè “mùng” to
tắc biêt bao. Tí ubur đường đi 12 giờ
thì cùng, mà Pháp-quắc với chúng ta
thuộc địa đi đă được 11 giờ ba khát rõi,
eòn 15 phút nữa thi tối chồ ngòi t.gori
hương thái-binh cộng la, càng sung
sướng bội phần hơn khi chưa khởi
chiến. Áy trời xay sực bĩ cực ra thời lai
cho minh đó, ba lão nhà nước vay, An-
nam ta đều có rão, nay kỳ nřa nhà nước
vay là kỳ chót chẳng còn kỳ nào nřa
nřa đai.

Thái-văn-Tuổi
Institute Hòa-bình (Mỹ-ho)

Mua giấy quốc trai thì là mình tờ tình biêt ơn Nhà-nước Langsa nêu minh mới dặng an cư lạc nghiệp

Truyện kỳ u lục

(tiếp theo)

Người dồn bà lại chỗ quán bỏ quên
túi tiền; mới tò sự rủi ro vò phươc:
bị chồng chét bỏ lại ba đứa con khờ và
một cái nhà. Đã 5, 6 năm trời ở vây bầm
hút mà nuôi con dại và cho thằng con
lớn đi học cùng cậu nó; nhờ trời nó
học đà nên, cậu nó tính cho đi thi hương.
Nghĩ rằng: nhà nghèo thi nghèo chớ
lúc này phải lo chạy sấp ngửa cho
đặng vài nřa bạc cho con làm hành lý
mà vò trường. Một mày đỗ tư trang dặng
hơn một nén, rồi đón đó xuống nhà
dưới ờ, bắn cái nhà trên, rồi góp nhóp
đặng vài nřa dem theo, lên ghe đay mua
đỗ chúc đánh, cảng vi bụng mang
rồng: con học mau nén, có ngày rờ
tảng cái phản làm mẹ, nén lát đất di lên
Gia-dinh thăm con và cho bạc tiền cho
nó chi dung; rủi bỏ quên, chắc là tại
quán này chờ tôi không có ghé đâu nřa.
Hồi đúc lời thi người dồn bà chủ phô
nói không thấy. Người dồn bà rủi ro
bỏ quên vùng khóc mà than rằng:
Nếu tuổi bạc này mất, thi tôi bà phải
chết chở sống mà làm gì; công trlob cực
khô mẩy năm nuôi con và tiền tần đê
cho tháng lõa học hành mà nbờ, té ra
đến ngày nřa bụng mới vừa mang,
xuôi ra trái cuộc đă dành, cái nřa cõo
gi cho con nó lập thân; thôi bà thác
cho rồi kip.

Ông Văn thấy vậy bước vào, nói với
thiem chủ phô rằng: Xin thiem từ bi cho
người rủi kéo tôi dừng ngoài sớm tối
giờ thường; con mắt chịu không dặng;
miệng nói dâu cui xuống chung vào sàng
ngựa lấy cái tuổi ra giao cho người dồn
bà bị mất.

Người ấy mang cui lạy mà ông ta
không cho. Cõi người chõ nhà mất cõi
muôn sanh sú. Nhưng bón phô ai ai
đều biết ông Văn là người tử tâm thanh
bạch thấy nghĩa hay làm, nên xúm lại
can khong cho rầy rà. Người kia được
tuổi bạc mang rờ lật xuống ghe di Gia-
dinhh.

Áy là

Gia tr mản thành thâu phò hò,
Người trình danh uôn nước bày vai.

Thờ chông bưng chảng đồi bài,
Nuôi con đền sách cầu dài có ngày.

Ông Văn vẫn là người đạo cõi,
Người khác thay cùng tục phàm phu.
Binh sanh già tráng phau phau,
Sóng no nhau nghĩa bảo rau mệt lồng.

Vì người phàm hạnh như vậy, nên
thần hiện ra dạy mấy thầy si nhơn di
rước về làm từ tại miếu dặng bối bạn
bom mai. Thần dạy rằng: trước miếu
cất cho Ngài tạm chơi đùa chí rồi, còn phải
cất một căn thảo bạc đờ mắt, cung cho
sach sẽ để dọn một bộ quả dường dặng
cho có chỗ nứa mây thay đến lui dàn dạo
cùng ngoài, trước sân miếu ngài dạy
trong năm bảy huội huệ để lấy bông
chưng trong miếu cho Ngài mỗi bữa
sớm mai cho đến chiểu. Ngoài cửa miếu
ngài dạy việc một câu liên giàn hai bêu
cột cửa miếu.

(Còn nữa)
Nguyễn-dư-Hoài.

Ngù-Châu tân truyện

(Tiếp theo)

Nhiều khi ông già hờ thờ,
Quen chừng chàng thiếp trao thơ chuyện
[trò;

Cũng nhau vàng da hẹn hò,
Ấn hồn ràng buộc Việt, Ngô ước nguyện.
Chàng rối cây mới mai quen,
Nói nán cười hỏi cũng miêng kinh sư:

Việc rối về yết phủ thờ,
Ông bà Ngù lão hay giờ nói hay.

Xem tướng mạo, nhảm dung nghĩ,
Bà chè dâu ấy ruồi may ngại lòng;
Gương vui ông đức bà cùng,
Nhơn duyên thôi đã chí hống buộc chør.

Tử đường lê ta đã xong;
Bước ông hồn bà vợ chồng ra kinh.

Từ đây chồng đẹp vợ xinh,
Nắng sương nương nán kinh thành mấy
[năm.

Chàng từ biền hoạn em dâu,
Phòng vi chồng chập nhiều năm nhiều
[phiển.

Lòng ân nhẫn, vận đào diên l
Vợ sinh sự lâm lõi quyền chổng con,
Ngô-Qui tánh ở chiêu lòn,
Em ngoài thế sự, ninh trong gia linh;
Ở đồi bay giữ phận mình,
Cung thường gánh mót, âu tình gần hai.
Hành tàn hư thiệt dấu ngoài,
Nhơn từ ẩn ở ai hoài hồn mai;
Ôn lương si hạnh lâm uz trời,
Vợ chồng nghỉ nói tình đời chúc tâm.
Vì ai một lối bài lâm
Ai làm mình trách mình làm trách ai;
Vụng tu nhiều rủi ắt may,
Người xưa còn lâm vợ nay hưu minh.
Tử-nha lờ cuộc bồ kính,
Cung la si phụ női dành đức duyên;
Cung nhau cung ban kính niên,
Cung tình can lè cung duyên (hầu trán).
Mãi-thần lục vận cơ bản,
Cùi rìuug rạo chợ gió trăng đợi thời!
Sách mang miệng đọc chør dời,
Kinh luân lập chí đất trời thần danh,
Nghèo nẫu bao quản chí mình,
Gió trăng vui thù sứ kinh tu lồng;
Thanh cao vợ chảng biết chồng,
Mới sanh bè mội chữ đồng chia dời.
Chiêu theo con tạo thử coi,
Quyến thi xít với mấy hối tối kinh;
Bay giờ nhiều ít thần danh,
Vì thần vắng hịch làm thinh qua ngày.
Lão lừa mươi mấy năm cháy,
Tháng ngày qua lại bom mai âm thầm;
Bản giang: Nguyễn-dư-Hoài-soan
(Còn nữa sau tiếp thêm dài)

Mua giấy quốc trại ây là muôn cho Nhà nước thắng trận

TỔ CHÂU TRÌ CỦA QUAN ĐỘ-DỘC-HỌC-CHÁNH NAM KÝ GÓI CHO QUAN ĐỘC-HỌC CÁC TRƯỜNG TỈNH

Kinh quan Độc-học rõ.

Những sự quyền tiền dâng giúp cuộc
quốc trại lâu nay sẽ khởi từ ngày 20
Octobre cho đến 24 Novembre. Ngày giờ
đã tới cho ta tò quyết một bón nứa lòn
chúng ta khán khít cùng Pháp-quốc rất

yêu dấu, bảo hộ và thi âu bổ đức khắp
cả xứ Nam-kỳ ta.

Tôi thật lòng tin cây Ngài chỉ cho các
sĩ tử rằng chúng nó có một bón phen
rất cao trọng lớn lao phải làm cho tròn,
là giúp cho cuộc quốc trại. Xin Ngài nói
với chúng nó rằng tiền chúng nó sẽ
dùng cho Nước bảo hộ đó là tiền xài có
ich hơn hết, vì chẳng những tiền ấy
đóng vô Kho Nhà nước sanh lợi nhiều,
lại nhất là nó làm cho có thể mà tuyệt
diệt cả bầy Đức-mang hiệp lực mong
bất hoảng cầu làm tôi mọi. Xin Ngài nói
rằng nếu Đức-Áo mà đặc thảng chỉ cho
khỏi nó dày Annam làm việc cho chúng
nó là nước hay sát phạt, còn tiền công
thì cho vừa đủ tay làm hàn nhai mà
thôi.

Xin làm cho học trò hiện tăng tiền bạc
của chúng nó sẽ dùng làm cho chúng nó
về khôi sự tôi mọi đương ấy. Sao cho
chúng nó thấy cuộc quốc trại mà đương
tọa thi diêm nhiên và dùng quyết rằng
thiên hạ sẽ cho vay nhiêu còn chúng nó
cho tí tí, thì có ích chi.

Nhất là xin chờ quên làm cho chúng
nó biết rằng hai bêu dịch quốc hè nước
nào cầm vững trong năm phút chót và
còn một bỉ thuốc chót mà bằng thi nước
đã tất nhiên sẽ thủ thắng. Không biết
chừng bỉ thuốc chót ấy sẽ nhấm bỉ thuốc
của sĩ tử trường Ngài xóp tiền
mua ra cúng có.

Ngày sau dóm trong Lịch sử rất hò
thẹn xấu xa, ăn nán hối hận, nǎo chúng
nó được khôi vòng tôi mọi mà nay
không hết lòng hết dạ mà làm cho khôi
cùng là không hay không biết mà
chẳng làm.

Song có Ngài ở đó, Ngài sẽ nhắc nhở
cho mỗi người làm bón phen, sẽ coi
chừng cho dừng sót ai không hay, không
biết, không hết dạ hết lòng và quên và
Ngài sẽ làm cho si này quyền cho nhiều
bơm hết.

Những số tiền quyền sẽ về phần Ngài
thâu rồi Ngài sẽ bón thân đem lại kho
trong linh mà mua vé cho vay (titres).
Nhưng vé ấy hoặc đã vậy không chin
cho học trò hoặc cho chúng nó bắt thăm.

Tôi tin cây Ngài.

Tôi xin tò trước cùng Ngài rằng sự
sốt sán phản chấn của Ngài chẳng mất đi
đau. Còn nếu bê trễ thì là lỗi nặng.

Tôi xin nhắc Ngài lại rằng tôi tin cây
Ngài và cảm ta trước Ngài về công cuộc
thi tho của Ngài làm hết lòng và khôn
khéo.

Ngà (Trà-vinh.)
Lược diễn

Chẳng phái tiền cúng thí chi, chúng ta ráng cho Nhà-nước vay.

Au-Châu hí tin

Chúng ta đang mang rờ phi thương,
vì xem thấy bão tiêu rằng: chiến
cuộc bèn Au-châu, kể từ ngày 15 Juillet,
cho tới ngày 30 Septembre 1918,
Đông minh chúng ta đánh thắng Bire-
tar, báu dặng tướng giặc là 5.518 tên,
báu dặng binh giặc là 248.494 tên, lấy
dặng súng báu bát của giặc là 3669 khẩu,
súng liều thỉnh hơn 23.000 khẩu và đồ
dùng liệu trái Bombe chẳng biết mấy
trăm mà kể.

Vì vậy, trong Nam-kỳ ta hay dạng tin
rồi, từ quan đền dàn, đều vui cười hồn
hố, đốt pháo mừng cõi, các đình miếu
chùa chuyền, đều động chuồn đánh trống
để dát van trời, ấy cũng là một điều rất
đáng vui mừng chẳng xiết, nếu vậy,
chẳng bao lâu đây, Đông-minh chúng ta
sẽ chính tu khi giờ, thèm cho nhiều,
suất hùng binh, đóng tướng cho đông,
mà đại chiến nhứt trườn, dùn dùn trác
tac, chạy nhào về hang hò, cùi hùng nô
cho rồi, thiệt là đáng mắng và đáng
khen cho các nước Đông-minh chúng ta
có lòng địch khái, có chí tiêm cùu, chẳng
nê công lao, chẳng nao sức mạnh, bởi
Đức tặc nghịch thiên hành đạo, phải
mang đến hão ứng chiêu chươn.

Các vị khán quan, tăng xem truyền
Tây, và truyền Tân, từ đời thương có

dèn nay có thấy giặc nào, dù như giặc Đức, dời nay vây chăng, nó làm cho cũ và Hoàng cầu, hao binh tốn tướng, phi của nhọc công đã ba năm trời, biết là lỗ hao bao nhiêu tiền bạc phí dung trong cuộc binh cách này, mà dân Mẫu-quốc cùng dân Đồng-minh thấy thảy dành lòng phụ tá quắc trai, chăng chút than vang.

Nay Mẫu-quốc và Đồng-minh muốn cho giải động mưu an mới ra lệnh, dạy các voi Thuộc địa nghĩa dân, hết lòng vì nước, phu tá quắc trai, lão nay là lần thứ nhất, phải giúp cho động số nhiều, dâng sám binh khí thêm cho súng, hiệp Đồng-minh trường mạnh binh rồng, trừ Đức-tặc cho hành khô lá héo.

Và từ Mẫu-quốc, cai trị dân Nam-kỳ, chúng ta, dến nay, công ơn nuôi dạy, khó nhọc vồ cùng, dạy kinh nghệ bá công, dạy ý thương hất vặt, dạy bộ binh là luật, dạy thương mài văn chương, nuôi bùi bùi sang nhà thi nhà thương, đi bộ săn cò kiêu cò lợ, vồ chúng lấy lòng đại đà, chấn đảo có lực lượng khoa nhông, giòn, vân minh chốn chốn deo rồng, đang thương mài nơi nơi thông thả, uturoz mả, ơn cao chưa trả, nghĩa cả chưa trả, rày gặp con Mẫu-quốc pháo tên, hả riêng đang Nam-kỳ thịnh trị.

Khuyên trong Nam-kỳ chúng ta.
Khó dãy lòng nghĩa khí, mà giúp sức
quốc gia, tùy theo sức trong nhà, giúp
cho vay nhiều ít, ngõ dùng cơn binh
cái hì, sán khi giờ cho dù đầy, giặc dữ
dầu không dắt khôn thay, Mẫu-quốc ác
cô trời giúp sức, khuyễn mấy ông Hương
chức, cùng mấy vị phủ hào, giúp nước
nhé lòng chờ nắng nạo, số nhiêu động
Médaille hau thường, nước nhà mang
như trang trọng, bao lai có lời nhiên, lúc
nay mà chẳng biết câu yêu, ngày khát
ác ôn nǎng đà muộn.

Có bài thơ rằng:

Mang ơn nhà nước rất cao dày,
Bao hộ cho toàn vây mới hay;
Bà chỉ dạy nuôi công thợ trước,
Lò đèn leon vẹn nghĩa hôm nay.
Nữ chung cảm cảm con đường khát,
Thêm chén chí mảng lúc quá say;
Khuyên với Đồng-hàn ai những nay,
Hè mưa quắc trai lành Médaille.

L. Q. C.

Đồng tiễn trợ cấp

(L'obole)

Nghe: Đồng tiễn trợ cấp,
Thâm diệu rất vừa tai;
Vì trọn thi ân ấy,
Đầu chí rõ nào sai.
Hảo-tâm, kia một dom,
Rụng tơ cánh trời mai.
Bối bối hối cơ bì.
Cơ bì ấy ngui ngoai.
Ở, ngui ngoai như thế, toại lòng đây,
Quyền, dặng giúp ra, của chàng chí!
Học hiềm, thấu soi mâu mý lệ (1)
Vé van, bia tặng ý người ngay.
Người ngay làm nghĩa, có ngàn phương
Lo liệu phan thân, giúp kẽ náo
Cát tú, nhờ ai, may một thuở
Khai hoàn, ngon duoc ngô hân hoan.
Hãy hoan ta círu khói khuyub nguy,
Khát cái, chờ dem sách với, vi:
Kiêm cò bức sang hàng hạ tiện,
Đều cầm TIẾNG TẠI TIẾNG KHINH KHI.
Kinh khi dầu chàng, dù chí dầu,
Bác ái đứng tư ký mới mâu;
Mưa thoi thảm than «Không khôi tồn»
Lòng nhơn khú giữ kiệp gươn lầu.
Gươn lú chói, mùa thu, nắm mậu ngù
Lú tung bay, báo thiệp dù nơi,
Muong ta cộng hưởng đồng ngôi
Oai danh Đại-pháp đến hối thành công.
Nên Mẫu-quốc tin lòng thán-tứ,
Ngò với ta tạm đỡ vàng rồng,
Ai di khát mà tưởng khùng
Rằng lời Đại-pháp chán bần cầu ta!
Cán ta giúp đồng tiễn trợ cấp.
Tiễn mra chiểu kháp trời tây.
Ánh theo nhuê kbi trên mây,
Của trang kỳ thô cánh vây, cột tường.
Bất hạnh người không phuơng mâu đà,
Vì quê hương; thì cố lo trường.
Chẳng công dung của dom đương,
Tay trao da quyết một luồng mới ngoan
Như người da chiểu trường vu sư.
Đứng sá chi sinh tử bất kỳ
Mơ màng tráo lụy nghĩa gì?
Thiên niên eoi thợ kia, thi đáng ham.
Đáng ham cũng có kbi sinh kiếp,
(1) Sánh lòng nhơn của kè dem tiên giúp
nước như sắc hương nhan đẹp-de, khuất
dầu trong bụng, nơi hóc, hiềm.

Nơi không trung lược dạn xông tên.
Mấy láng trời mản xuống iên,
Đáp bay hòn hờ như chiến yến hóng,
Chi toại bằng phi thuyền tường gió
Giữa nhau bình rách rõ một đường,
Mấy cơ đại bác thần thương,
Cùng nhau hiệp ngũ oai cường kéo theo
Đẹp đại loạn phục nén cao kỹ,
Tay nắm tay một chí một lòng.

A. Vivies
P.V. Nữ Phụng diễn

Cùng là mồi lợi to

Tôi trộm nghe: từ xưa đến nay,
nhưng nước tôi Grance, chí yêu đều
dùng dân làm trọng, trước nay dân số
nhiều thì nước giàu dân mạnh, còn trước
não dân số ít thì nước phai nghèo dân
lại luôc yêu;

Nay trai xem bèn thái tay, mấy nước
văn minh, oblong trang biến triết, hay
tâm tài phuơng này thế kia, làm cho
châu thâu con người mạnh dạn, nhơn
dân trú mặt.

Còn xét lại trong bón bang, dân số dà
ít, mà lại bị khach trú vào nguy trong
nước rất đông, mấy tinh thách kẹp lèn
nơi sảng già lèn nghen, dà choán hết
quyền lợi buôn bán của chúng ta, mà lại
còn thủ cái đại lợi này nra chờ, lời nài
mà to dữ vậy hé. Nhơn lợi chờ chí! Tình
phông coi, 10 người khach trú tại dà cò
vợ Annam hết 7, 8 người rồi, đến chung
sanh sảng ra, con trai gọi là người mìn h
hương.

Lai-vang-tứ, cùng là người chết, còn
con gai đến chứng cắp kè, thì cứ chết mà
gá chờ không chịu gá chờ người Annam
dầu cho dòn bà bón bang có chồng chết,
sanh sảng hai ba đứa con gai chí đó,
ruồi nra chứng người chồng đi buôn
mỗi dưới miêng Diêm-la, thí người
Quâ-phu này, nuôi con đến tên khôn,
cũng kiêm chết dũng gá mà thôi, có nót
hai khi người bón bang cây mai đến
nói thí người Quâ-phu lại nói: Sở khach
hò rây ghét nêu không dám iá. Chứng
không có chết nào đến cười, thí nhí
vữa, hoa tang, trai mai rụng dà nhớ gốc
chứng ấy mới chịu gá cho người bón
quâ, ở người Quâ-phu, ấy ôi! sao
không suy cho đến, sao không xét cho

l cùng sao không ngã sâu xa? vậy chờ
đó là người nước nào, có phải là người
bón bang, ta chăng? Như phai người
bón bang sao không noi truyền gốc tích
cho kè Quê-bương, nở qua lứa ông
bà cha mẹ là Annam đi vậy, bay là đã
nhiem phonx tục của khách-trú vào
xuong ông rồi; nên mới buông lời ăn
nói như tué?

Rất thay đổi cho người trong nước
chúng ta, thường thường nhiều kẻ có
con cái, hay nói vầy: con cái tôi từ bé
chi lớn cứ làm lu làm àn cực khổ,
không có ngày giờ rảnh rang thong-
thà, để coi có chết nào đến nói thi tôi
phai, dặng nó nói hơng sự thung dung
ân ủng đó my vi dựa tiệm buôn ban
hồng hào, ái cao chơ, uống nước song,
sung sướng, dặng cho tò nhà tám
thần. Lai tuém noi: «giàu Ai-nam hơng
khô khach».

Ôi, lời ấy là lời gì vậy? sao không
thường đèn kè đồng hương muôn làm
cho thua hót người đồng-chưởng, là
dạo lý gì vậy?

Như muốn cho con có chồng an-thân
thì thuở bé thơ cho vào nǚ-trường, ko
cho biết chữ, cũng đều liêm-si, lè ngòi
đến lín khôn thi phai biết, công, tròn,
dung, hạnh, nǚ-công phụ-xao cho hành
canh cùi lão, ném nâu giòi, bánh
mứt ngọt, thêu may khéo, thi thiêu chí
hàng trâm-anh, trang phết duyệt ra tai
bản se, cơn rùa chún kiến chuyễn vòng
chuỗi nhung nha, lanh nhiêu lụa hàng
lòi lẹt, cõi phuoc làm cõi kia bà nõ,
miếng ngọt vãi lụ thiều chí, vây có phai
là sung sướng vi ăng? Chợ ngồi tiêm
buôn ban, hướng đò dân mờ chieu xao,
mời gọi là sung sướng hay sao?

Dân cho khach trú 40, 50 tuổi, emri
con gai Annam 16, 17 tuổi cũng là xao
đòi vita lúa, mời việc đều «xén xá».
Chợ người bón quốc đe được vây dầu,
hè trai lớn hơn gai chưng 6, 7 tuổi thi
chè lớn, chè già. Phẩm nhon dân trú
mặt là nhở dân là sinh đe, mõi người
dòn bà đe it náo cùng 3, 4 đứa con,
mà dòn bà của bón bang lây khach trú
biết là bao nhiêu kẻ, dân chung sinh
sang ra tình những chết, vây có phai
mỗi người đồng chưởng của chúng ta
đu véo dù muôn không? có phai mỗi
mỗi lori tất to trong nước chăng?

Khả khen cho khách rủ, dỗm nợ trong nước của chúng ta, mà lập phe đồng hay r้าย, hay ghét đều trái ý họ thiệt là rất hay;

Ở bạn đồng bang ôi, chúng ta nhờ ơn Mẫu-quốc 60 năm dir cảm neon được vân minh, soi khắp sơn dâu đến nơi hải khâu, đem đường chí nêu cho chúng ta lán bướm ra nơi chỗ sáng, mà sao chúng ta còn để cho ngoại bang vào ngũ trong nước mà đè ép như vậy, kìa;

Vậy thì chúng ta cũng nên dồn x tam hiệp chí, mà lập phe HAY RẦY HAY GHÉT NẤY, dũng tranh cái đại lợi cho trong nước.

Kết từ đây sắp tới người đồng chưởng của chúng ta, mà gã con cho người di quốc, xin bạn đồng bang hiệp đồng chúng chí, chế tuân r้าย ghét cho đến đều, coi người ấy cũng như người ngoại bang vậy, dũng giữ cái dân-lợi và thể diện của ta với!

Nhơn tôi học ít thấy cẩn, lời luận què mudi khang dặng tao nhã, mà lòng hay vì kè què hưng, thương người đồng chưởng, nên mới làm lời luận này, xin bạn đồng bang đừng tưởng rằng tôi vì tư lợi rồi đi mượn cớ công lợi mà biện luận thiệt tam chí tôi chẳng phải vậy đâu, xin chư quân tử nghĩ, xét.

Cần-thơ.—Hiệp-An
Binh-viết-Truyện, từ Xuân-Thu

Thi tập

TIẾN BIỆT BIỂN TÍN THÔNG PHÂN LÈ-TÀNH-TÀO THUYỀN BỎ SAIGON.

Chắc tai chỉ dụ chớp truyền tin,
ít tiếng đưa nhau gọi chúc bình.
Đường hoạn rặng dày công Bến-nghé,
Vân mây xin nganh mắt non Dinh.
Thảo chà ngay chúa khôn toàn vẹn,
Ơn nước phản trai khá giữ gìn.
Cái nợ râu mày mau trả dứt,
Đất trời hạt nỗi mặc thinh thinh

Nhu giáo : Nguyễn-Bình.

HOÀ VĂN

Mai sứ từ đây nhắn nhủ tin,
Xa xuôi phong cành dê xa tinh.
Gió trăng mác mặt đồng sông Nghé,
Sương tuyêt trong chừng dàn núi
[Dinh.]

Mỗi nước mỗi nhà đòi mối trọng,
Lòng trung lòng hiểu một lòng gần.
Vì xưa chẳng vậy mà nay vậy,
Bê hoạn lâu lâu giờ bóng thịnh.

Lê-trung-Thu

Thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước..... 4f 25

Đồng-Dương..... 4 25

Giá lúa

Từ 2\$80 cho đến 2\$85 một tạ, tùy theo thứ lúa.

BẢN THUẬN MÀI

Giá mua trả một phần chịu, một phần mặt

4465 mâu ruộng, tọa lạc tại làng Thanh-Phú, nguyên là làng Thanh-hoa-trung-nhì (Long-xuyên)

TỈNH RẠCH-GIA	tỷ leulle		tỷ leulle
	2.874	40	
	1.515 h.	40. a. 30	
8.630.00	Đất của	ông	7.2.28 m.
	T. H. DEJEAN	DE LA BÂTE	
	Nay về của		
	ông	Võ-v.-Thơm	
	1.859	00	
	G. S.		C.
		Tỉnh Cần-thơ	
		Kinh	
		Thốt-Nốt	

Ai có cần hỏi thăm đều chi thi gởi thơ cho ông Võ-văn-Thơm, Colon à Cần-thơ mà thương ngài.

NHÀ IN NGÁNH

TẠI BAC-LIEU

Kinh tơ cùng Chư qui Vị,

Ấn Quán An-Hà dựng nên tại tỉnh thành Cần-thơ, xǎn-bắc đà gẫu hai năm. Thập cảm ơn dày của Lục-Châu quan-tứ, sảng lòng cố-cáp, ngày nay mới thấy cuộc thanh hành đặc-lộ như vậy. Bồn Quán chẳng ngớt lo-lưỡng, hằng tìm tối thế chi cho Chư qui Vị dặng vui lòng tin cậy, cùng nhau mua bán lâu dài. Bà vây mà chờ, còn một nỗi lo cho chư vị ở xa tinh thành các nơi, nhứt là nhằm đường vân-lai trắc-trở, mỗi khi muốn mua chác vật chi nơi Bồn-Quán, phải nhọc lòng, cực trí mà đợi chờ, nhiều khi, ý không dặng toại mấy là vì in, thi không tận mặt mà dặn dò, còn mua, thi không chẳng chưởng mà lựa chọn. Ấy vậy Bồn quán nghỉ dặng phương này, ác là hường toàn kỳ mỹ: Là thỉnh thoảng dày, mỗi chốn tĩnh thành, sẽ có một tiệm-ngánh. Còn hiện bấy giờ đây, trước hết bì Bồ: Quản đã dọn tại Bac-lieu một tiệm rồi, công cuộc sắp đặt vừa an bài; Hiện là: *Succursale de l'Imprimerie de l'Ouest Bac-lieu*, ở đường phía sau nhà chờ; cây có tía LÈ-HỮU-NÊN, Chủ-nhơn nhà hàng nganh lầu Giang Dương Hành Quản-thờ. Xin thỉnh Chư Qui Vị nhơn khi nào rảnh vui chọn bước đến đó xem chơi. Tiệm bán đủ đồ văn phòng từ Büro, truyện, sách của học trò và lanh in các nón theo kim thời: như danh thiếp, thiệp hồn, thiệp tang, cùng đồ nhô nhích thì sảng có Án-công ở đó thi hành trong giây phút.

Cũng có đóng sách, cũng in đồ lớn như bộ, số, thơ, truyện, khác con dấu

đú kiều, công việc làm mao và khéo mà giá tốn vừa phải thì thôi.

Trong một tháng trở lại đây, tại Soc-trang cũng sẽ có dựng một tiệm như vậy nữa.

Cứ xin Liệt-vi niêm tinh, mà giúp ban Đồng-bang cho nên việc, ơn ấy tac-ghi ngàn thu.

An-Hà An-quán.

Kinh-cáo

Phò cáo Đồng-ban

Kết từ buổi An-Hà An-Quán,
Tại Cần-thơ, tạo sảng dể rày,
Lục-châu quan-tứ, ơn dày,
Mản-cản mua giúp, ngày nay thanh-hành,
Thanh hành dặng, cửa hàng rộng mở,
Máy sán thêm, thấy thư tin ròng,
Lanh in chi thay đẹp xong,
Truyện, thơ, daeb-thiệp, thiệp-hồn,
[thiệp-tang].

Toa, sô, bộ, làm càng kỳ lorden,
Chắc lại bẩn chẳng nhương của người,
Nói chi sách đóng tài thời!
Lung da, lung bố, đê dời ít hir.

Sách in sáng, tinh-tứ, kiêm-tuy,
Tự-diễn cùng Sứ ký Đại-nam,
Tuần tra Pháp lị, dạy kham,
Cách thi hành án, thiệt làm rất bay.

Thước, viết nghiên sáng dày dù họng,
Thiệu chí dầu giấy láo, mục ngồi;
Chuốc trao, nào phái những lời,
Sang chơi: t chuyên xin mời các ông.

Tuy vật-liệu, nay không dê dù,
Bồn quán bảo giám phụ ý ai,
Khô nhoc thử mấy ch/> nài,
Miếng cho đẹp dạ Qui-ngài là hơ.

An-Hà An-Quán B^d Saintenoy Canthor,

Đỗ-kinh,

MINH TẠ LƯƠNG Y

Hòa-Binh, le 8 Octobre 1918.

A Monsieur TRIỆU-CƯƠNG

Directeur de la Pharmacie Shanghai 188, Rue des Marins, 188, — Cholon.

Monsieur,

Kính thưa ông cùng Đại-Biên dặng moi sự lành.

Từ ngày mua thuốc «Bí cữ giải độc bắc huynh» (thuốc bắc nha phiến) đến nay thi con dược có vài mươi người ghiền nha phiến rồi.

Mấy vị kê ra sau này thi đã bỏ dược nha phiến rồi, nên đến cây tái thay mặt mà Tô-Lòng cầm tay với ông và rất dâng khen ông dày công mà bào chế thuốc «Bí cữ giải độc bắc huynh» rất nên thán hiếu, giải được bệnh ghiền nha phiến như thán, mấy vị này khi còn hút, thân thể gầy mòn, ăn uống không biết ngon; từ ngày uống thuốc bắc nha phiến của ông, lấy làm khoái chí vì an uống biết mùi ngon, chán bớt thông thả, không nhứt môi chi hết, hình dung mạnh dạng như khi chưa kết bạn cùng cò nha phiến vậy; trong mấy vị ho nha phiến đây thi có một vị nghèo mà còn nhỏ tuổi hơn hai vị kia, song cũng là một bình.

Tôi xin biện quí danh của mấy vị cây tái thay mặt Tô-Lòng cùa mày ông như sau này:

Ông Lân-đo-T... 76 tuổi, cưu xã trưởng làng Hòa-Binh (Bacieu) diện chúa, ghiền đã hơn 20 năm, mỗi ngày hút 28.

Ông Lưu-quang-H... 66 tuổi, cựu ngõi sứ địa hạt, diện chúa, ghiền hơn 10 năm mỗi ngày hút 180.

Ông Lưu-vịnh-C... 54 tuổi, cựu cai tuấn, ghiền hơn 23 năm mỗi ngày hút 0\$60. Trong Lục-Châu vì nào có rủi vương bình ghiền nha phiến cũng nên mua thử ít ve mà thi nghiệm thi rõ biết là một phương thuốc rất nên thán hiếu hơn các thuốc giải nha phiến khác, không phải như mấy mòn thuốc tôi đã thấy người trong làng tôi mìn mà uống rồi đòi ba ngày rồi phải hút lại vì quá phá, chờ thuốc của ông Triệu-Cương uống vào thi lại khỏe hơn khi hút, từ chi đều bình hòa, ăn ngủ được. Rất đỗi là ba vì tôi kể trên đây đều là người già yếu trong nhà sống trên ngàn bạc muôn mà còn bỏ tuyệt nha phiến được, vì bệnh nha phiến là một bình rất hiểm nghèo, làm cho thân thể hao mòn, mất sự thông thả mà lại hao tổn chẳng biết hao nhiêu tiền bạc, gấp phương thuốc hiệu nghiệm như vậy cũng nên dùng mà trừ cho tuyệt.

Từ ngày tôi dọc nhứt báo thấy bài thuốc đến nay, tôi ra công mua giüm cho kẻ quen biết, người thân hàng có hữu của tôi đã dư mấy trăm ve (mỗi ve giá 0\$60) ai uống vào đòi ba lần thi biết là thuốc thiệt hay, nay từ chau thành Bacieu đến làng Hòa-Binh đã có nhiều người dùng và nhiều tiệm trữ mà bán.

Tôi xin mày nhà Nhựt-Báo cũng nên vui lòng mà ấn hành bài này vào Qm-Báo cho đồng bang biết nhau mà dùng dâng trừ cho tuyệt cái bình rất hiểm nghèo này, tôi tưởng cũng là điều hữu ích cho đồng bào.

Nay kính

Nguyễn-văn-Son.

Directeur de l'Ecole cantonale au village de Hòa-Binh à Bacieu.

PHARMACIE SHANGHAI

Chủ-Nhơn: TRIỆU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.— CHOLON

Bản hiệu trống rỗng, bích rỗng vàng và thay con mặt bằng chai theo kiểu tháp Langsa, CÓ BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BANG THƯỚNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thán hiếu, Chư quí-vị có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thơ cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gửi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gửi về thán chū phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, BUỒNG PELLERIN CÓ BÁN GIÙM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn

(3) (THUỐC ĐAU LÂU RẤT THÂN HIẾU)

Thần trường những bình sang đặc lấp nhau là do với việc phòng sự quá độ; sức không đủ mà sản gươm cuộc phong tĩnh, nhiễm thấp khí nhiệt đặc mà sanh bình đau lâu, dài gác, trước dài due, hoặc đờ, hoặc vàng, nóng này, ấy là những chứng đau lâu chắc chắn. Banda-düring xét kỹ chế ra thứ thuốc này chọn rằng thuốc tốt, tanh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kẻ mạnh chỉ có bình đau lâu, dùng đến liền thấy thán hiếu, bồi bổ người khí, tiêu táng giằng đặc. Con trai đau bình này trong lô dài nhứt. Dùng đến thuốc này bay lâm. Bờn bà có huyết bạch cũng trị được cả, uống vào khỏi sanh ghè, sanh chốc, khỏi mang bình huệ liệu, lại tuyệt uoc đặc khôi uống thuốc trừ cảm. Bình nhẹ dùng chứng một hai lần thấy ma-h. Còn bình nặng thì bốn năm lần liên đúc, không đau đi đau lại nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lâu, nếu rồi ro vương nhiễm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tíc thi. Thiết là một phương thuốc sang đặc bức nhứt trên đời.

Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$10.— 12 ve giá là 4\$00

HÓA ĐÀM NINH PHẾ CHÍ KHÁI TĂN

(THUỐC BỔ VÀ BỎ PHẾ TÂN ĐÀM)

Và bình ho là bình hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kể xiết. Nếu thuốc không bay thi khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bình siết, bình ho chẳng loan lâu mao, hoặc phong hàn tà khí sinh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, đờn bã cỏ thai, n, trời lớn con nít chỉ đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị bình ho hạng nhứt trên đời.

Mỗi một gói giá (0\$10)

QUAN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƯỢNG: M. LÈ-TOAN 60, Rue de Canton, 60. — Cholon

Bản hiệu có trữ và bán lẻ đủ các thứ thuốc Cao, Bơn, Hoàn, Tán, dược là thương hàng, các nơi xa gần đều biết danh, có nhiều vị trong Lục-Châu gửi bài tặng khen thuốc của tiệm tôi trong các qui báo rằng: «Toxic BẢN HIỆU RẤT THẦM VIỆT». Cứ xin chửi qui-vi trong Lục-Châu như muôn dùng thuốc của tiệm tôi, xin vui lòng viết thư cho tôi rõ, sẵn lòng gửi thuốc lập tức mà gửi CONTRE REMBOURSEMENT. Chửi qui-vi muôn xin CATALOGUE, hãy viết thư cho tôi hay, sẵn lòng gửi cho không. Tại Saigon nhà số 23 đường Pellerin có bán giùm thuốc của tiệm tôi.

SÀM NHUNG BỘ THẨM HOÀN

(Thuốc bộ thẩm già sàm nhung)

Dùng thường trong bìu thả con người, thận là cội rễ, nếu phán tiền thiên bao kém, hậu thiền thất thường thì phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dặng mạnh giỏi. Nếu tiệm tôi gần lỏng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hăng nhứt, điều hòa huyết mạch bồi thận tráng dương, từ nhuận mặt mày, khỏe hòa li vị, hồi khí sung thận, hoặc bồi sức dục quá độ, mòng mị di tinh, bạch trược, lậu, tinh tiết dâm dể, mồ hôi lai láng, hoặc hạ uognon suy nhược, thận kén tinh hàng, cử động yếu ớt, lỗ tai chảy nước, môi vối đau lười. Các chứng về hư tồn ná sauh, dùng đến thuốc này đường dây khô dryum nhuần mura móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cát (0\$60)

THIỀN KIM BẢO KHÔN BƠN

(Thuốc bộ khôn (bồn bà) chưng tử)

Thuốc này trị bệnh đờm bà con gái huyết khí suy nhược, thận thê ẩm ướt, nhau sác vò vàng, đường kinh không dung kỳ, hoặc trời hoặc sục, bạch đái hả, huyết bà-hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lậu, hư thai, nôn sảng, nơi từ eang lanh châm con, hoặc sung súc quá bời, ngăn trở đường sanh dục, châm thai nghén, hoặc con gái lớn lên bể đường kinh, bón huât, làm lợn bụng. An ngũ không ngọt, no hơi, nhứt dầu, sanh chứng nhứt gân, mỏi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít không chứng, hoặc đờm bà có thai, bệnh trứng lèn. Các chứng hư tồn dùng đến thuốc này thi lành mạnh. Bồi bổ khí huyết, chưởng tử lương phuơng.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán (1\$00)

ĐƯỜNG TÂM NINH THÂN HOÀN

(Thuốc bộ tâm an thân)

Phương thuốc này chủ trị lo lắng quá độ, bao lồn tam huyết, đêm ngủ chẳng ngon, linh thần bái hoài, giảm sút oống an, bàng hoan thận thê, lý vị suy nhược hay mệt hay quên, cùng bởi học hành quá sút, dâm sưa giải nồng, buồn bã nhọc nhằn, ngồi cà ngày, đi cà buỗi, mệt nhọc linh thần, các chứng về lao tồn, dùng đến thuốc này, rất bền thận hiệu, bồi nhuận tâm canz, điều hòa huyết mạch, tái tinh mắt, định chí an thảo, bồi tinh người khí, thèm sút sống lâu.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cát (0\$60)

VÀY ỦNG ĐỨC TẾ BƠN

(Thuốc bá chưng)

Pharm côn người bệnh chi đều có thuốc trị cả. Nếu dùng nhâm thuốc tự nhiên bệnh lành. Tiệm tôi đã hiệp với các lương y có danh hèn Trung-Huê cùng người Tây Banh dù lè mà hiệp phương thuốc BỨC-TẾ-BƠN này, chủ trị các bệnh trời chưng, đau bụng, la, mửa, vọp bô, sinh bụng, no hơi, trực tả giải phong độc, hoặc cảm mạo phong hàn, nhire dầu số mồi, ăn không tiêu, no hơi tức ngực, bụng chướng, hay nghiến răng, ngọt xe ngọt hơi, chói nước, đại són, nhiễm phong, ho nóng, la, nước xối xả, từ chí bùng rùng, thận thê nặng nề, dùng đến, tức thi công hiệu còn con người mà thường dùng, thi xu trả bá bình ta khi khó xâm, hoặc dùng để trong nhà tùy thân hoặc gấp người con nguy cấp mà cứu, thi công đức rất trọng. Bất luận già trẻ gì đều dùng dặng cả.

Mỗi ve phô giá một cát (0\$10)

Mỗi hộp 12 ve giá (1\$00)

PIERRE PHAN-VAN-VAN

*dit VANG
Geomètre Civet*

Longxuyên — Chaudoc — Sadec

**ARPENTAGE
Délimitation et Bornage
EXPERTISES**

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH
LONGXUYEN — CHAUDOC — SADEC

Lành đạt điện thô,
Phân giải hạng,
Tương phản thô sàng,
Công chuyện làm kỹ
cang và linh giũ nhẹ
Điên chủ có cần dùng
xiu viết thư thương nghị

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (un appareil d'éclairage à gaz d'essence): bình dầu dè trên cao, cát ống chạy xuống rải ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Đèn này sáng lầm, có đủ đồ phụ tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khí vò nha, nên đèn dầu xanh (essence) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bô-quán AN-HÀ-NHỰT-BAO mà thương tính.

LOI RAO

Tại nhà in Hâu-Giang Cantho có bán đèn để đứng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

- 1 cây viết chì đen, thử tốt
- 1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ
- 1 cây viết mực có kèm ngoài viết
- Giá mỗi bộ là 0\$40
- Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ
lắm, xin viết thư thương nghị.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lập — Cân-tho

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHÚ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ, tiệm tôi làm bánh mì róng bột mì tây, mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng bán bột tốt có danh. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đè trong tủ kiến có rộng nước, kiến lén không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thi chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành tháp mướn đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tết, kỳ yên Tân già, ha tho, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng tốt thương hàng, bán mới và bán lẻ và rodi xe máy hiệu Michelin, giày hàm-ét đủ cỡ đồng theo kiểu cũn thời. Qui ống ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, xin gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký hường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bắc nhà thơ mà lành đó và tôi cho giá đỡ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-agur (Prix courant).

Trương-văn-Hanh,
Cầu khải.

MỸ KÝ.

TIỆM-HOA CHƠN-DUNG VÀ KHAC CON ĐẤU
ở đường Ture, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cao cung quí khach dâng nay, tại
tiệm tôi có An mà dâ bằng đâ (đèn hạch),
đá vân Ton-kin có dù cá; thứ kiều,

Có khâ coa dâu bằng đồng, mủ thuỷ
bằng cây, chạm bằn đồng cùng hoa diệp
thảo mộc theo là nhân hiệu, vân vân..

Mô bia chạm bằn đá cầm thạch,

Có thư hoa chòn dung nhà n hàn
người mà vè bằng dâu sơn vâ bù, nước
ihue mực Tàu, viết chí than, họa bìn
liêu và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIÁI cầm kinh

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách "LỜI ĐẤY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG BIỆT LỆ TRONG LỢI NGHỊ QUYỀN GIÁO QUẢN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, BẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917". Sách này ở chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ; bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Phan-thái-Hòa, thông tin hưu thiệ tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lắp.

Sách này thiệt hưu ích cho Hương-Chức và các chủ diên lâm.

Bán mỗi cuộn là..... 0\$50

Tiêu chí..... 0 10

Mua từ 30 cuộn tới 50 thì cho huê
hông 20%; mua 100 cuộn thì huê hông
25%.

Cantho. Imp. de l'Ouest

Thuốc điều hiệu Canon

(SUNG-DAI-BAT)



BAO XANH

Hút dâ nzaa mà zin lại rõ hơn, mùi
hút thử thì mờ tan.

Tại Hảng DENIS-FRÈRES trữ bán.

TIỆM-HOA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-DỨC-NHUẬN

Kinh lời cáo luô-châu chư quân tử
đảng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thê thức
Langsa dù cách ờ ngang gare xe lửa Gia-
dinh. Thơ vè nơi tiệm tôi, đã có bảng cấp
tối nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vè
đá thật giống và khéo làm lâu nay chư-vi
trong huc châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dung thử nước thuốc tốt
thương hạng, để mấy trăm năm cũng
không phai.

Giai biến và thoreat: Vẽ nra thắn
bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00
= 20\$ 00

Vẽ bằng Sause, Velours, (thi nước thuốc này
đen mịn và tối lam (tối hơn crayon conte)
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à
huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố.
Nếu eo hình, xin dời bồn tiệm mà thương
nghị, như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo
như thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị
cách kỹ lưỡng.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin đề :

Nguyễn-dức-Nhuận

Dessinateur à Gia-dinh

Le Gérant: VO-VÂN-THÔM

Cantho. Imp. de l'Ouest

L'éditeur: L'éditeur

du et approuvé par nous pour publication le 26 Octobre 1918. A. Z. A.
Le Gérant: VO-VÂN-THÔM