

NĂM THỨ NHÌ, SỐ 88

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 17 OCTOBRE 1918

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHUT BÁO

MỘT NGAY THU NĂM IN RA MỘT KỶ

Directeur-Gérant : Võ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIA BẢN
TRONG CỘI ĐỒNG DỰ ĐONG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00

Bản chữ langsa

Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 輯

PUBLICITE

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bản quản mà thương nghị.

Mua nhặt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRẢ TIỀN TRƯỚC.

Bản lẻ mỗi số 0\$20.



Còn bài: «Sự tích giặc Âu-châu» hay tâm.

Nga-la-tur (Rút-xi), Ao-quốc (Ô-trich), Ti-đè-nhù-ký (Trắc Ký), Y-čai-loi (I-lu-ly).

CANTHO.— IMP. DE L'OUEST

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ úy sê nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bảo chế y sành, tại đằng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng những thuốc nhứt hạng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nơi, không khi nào thấy người Annam tới mua mà báu mắt hơn người Tây dâu.

NHỮNG THUỐC THÂN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thú rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-ố hay đau, rét, và nhứt là cho người đứa bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE
DE MOLINIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thi ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 4^e CLASSE

Có bán các thứ thuốc dâ kề tên trên đó, và có bán các thứ thuốc, khác công hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU-GIANG vốn dạng 60.000\$

Hàng này của Laogsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nội-tắc một đều là tại Saigon có món chi, thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cũng gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đến Hàng xem chơi thì rõ.

TÍNH LONG-XUYÊN LỢI RAO

Lời rao cho ai nấy dặng hay ràng cái cầu ngan rạch Cai-Dung gần K. 6.3000, là đường Longxuyên đi Cần-thơ, nhà nước đang sửa lại, nên xe đi không dặng.

Chừng nào sửa rồi, sẽ có lời rao khác cho bá tánh hay.

Longxuyen, le 21 Septembre 1918

Quan chủ tỉnh ký: LE BRET

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. — Đồng ca phòng trại..... | An Ha. |
| 2. — Quốc trại khuyến ca..... | V. V. T. |
| 3. — Kinh Đồng báo (à mes compatriotes)..... | V. V. T. |
| 4. — Bản về sự quốc trại..... | AN-HÀ-NHỰT-BÁO. |
| 5. — Quốc trại khuyến thơ..... | Khuyen-hoc-hoi Cần-thơ. |
| 6. — Lời khuyên phụ tá quốc trại..... | L. Q. C. |
| 7. — Bản về hội nông nghiệp..... | ĐÀNG-VĂN-CHIẾU. |
| 8. — Quốc trại năm 1917..... | |
| 9. — Hồi tin..... | |
| 10. — Dòn bùn nêu biết..... | ĐÀNG-VĂN-CHIẾU. |
| 11. — Truyền kỳ u lục..... | Tiều-nhi-Lang |
| 12. — Cách bắt muỗi (manière de se débarrasser des moustiques)..... | T. v. V. |
| 13. — Cách trị con mắt khi rát vào (Emploi de la graine de lin contre les corps introduits dans l'œil)..... | T. v. V. |
| 14. — Di máy bay rấtidan di..... | |
| 15. — Máy bay bền nước Nhât-bản..... | |
| 16. — Luận về sự sống của con người và loài thú..... | |
| 17. — Sự chữa ngứa của thú vật nhà..... | |
| 18. — Về sự áp của loại chim chóc hao lâu rồi mới nở..... | |
| 19. — Thời sự. Giá bạc, giá lúa..... | |

SOUSCRIVEZ A L'EMPRUNT NATIONAL

Nghĩa-dân nên mua
giấy Quốc-trại

Này sắp tối, chờ cần cù;
Phuope quốc trại, trả thù mà;
Ta sung sướng, việc sang qua;
Ta gần cuối người cách xa;
Sáng tiền bạc vẫn sa trường;
Birng tiếc của, với thương ban;
Người có nước, vật có đoàn;
Việc phải làm, chờ nhưng nhường;
Khoi liêu chết, giữa cương trường;
Người thương quốc, đã nhọc nhằn;
Dân Đức tắc, trái lòng thương;
Thương dão dể, người quê hương;
Quê hương hanh thắng tràn,
Quả bón ày nhớ dân,
Nam-ký dân thuộc địa;
Quốc trại huân dương cần,
Cho vay người dùm học,

Bặng dẽo bon i ghi dàn.
Thư giao quốc công nuôi dạy;
Rằng hết đạo tử thần!
Thần từ chung lo cuộc nước nhà.
Tránh nòi mang già lánh đường xa;
« Trái chủ sán le cho tộc dâng »
Cô đoàn thê nứa tỳ người ta »

Dân ta bôn quắc cõi Nam xa,
Người Pháp quê nhà miếng Âu đó;
Lai qua thân vận cùng nhau;
Cùng nhau au yém trước sau một nhà;
Cửa tuy ít dòng người cũng khó,
Tinh dã thâm muôn thuở còn mong.
Mong là ý hiệp tâm đồng,
Tâm đồng kẽ của nước công nương nhà;
Phóng trái nứa bình lương ban trợ,
Chi tri cho thẳng trận bến quan;
Pháp lân thương quốc hiệp quân,
Chi lo bảo chung thủy chung nhân loài.
Giảng nao sú xung, phong hâm trận,
Còn đợi chờ giông trống khai hoành;
Bao nhiêu thành quách phục hoàn,
Tiền hối cũn giặc súra sang thành trì.
Anh em ngóng khai ca binh tri,
Dân Đoàn maul phóng trái đường quan;
Rồi dân ca tụng tàn dàn,
Bó khi dỗ dĩa, bõ lán náo rạng.
Nào cang dã hao mòn nỗi giống,
Đỗ địa vì thương trường nước dàn;
Cho vay lạy chúc nghĩa thản,
Trà oto sứ-quốc bỏ thâu chiến trường.
Ấy phận nội lợi quyền là thường,
Ấy tinh trường phước ãm còn dài;
Ôn vi non nước bấy nay,
Đồng bào chờ nệ hội này cho vay.
Cho vay giúp nước ai ní,
Có tiền chờ để thòn hoài làm chi.

An-Hà

Mua giấy quốc trái
thì là mình tò tình biệt
on Nhà-nước Langsa
nên mình mới dặng an
cư lạc nghiệp.

QUỐC TRÁI KHUYỄN CÁ

Anh em ta, chúng tộc ta !
Phận sự làm dân của nước nhà.
Phóng quốc trái, nghỉ cho xa;
Tiền huyết mạch, churorc về già.
Mua phiếu phóng trái, mảng trống
[khải ca;
Đem tiền ra giúp sức, trả thù llop
[máu sa.
Ta nay ngồi sung sướng, thương
[dến bón đường xa.
Chiến trường người gõi tuyết ;
Tiền bạc ta giúp lương.
Người thương nước, vật thương
[đoàn.
Chờ thương lòn, đồng tiền bạc,
Mà không giúp nước thương ban.
Việc làm phải chờ nhúc-nhác ?
Nhúc-nhác ai còn giám cho vay ;
Sanh tữ không thương người chiến
[tường;
Thái bình Mẫu-quốc mời tư do.
Thái bình Đức-tặc dàn vò an nhàn !
Muốn thắng trận nghỉ cho tướng ?
Pháp thắng thi Nam nghĩa lợi dàn ;
Nam-kỳ nhờ tri bấy lâu thán ;
Công nuôi dạy, tập văn minh.
Bồ hù lận, giữ huyền hoành !
Dân Nam-thổ, nhờ ơn dền,
Cho vay tiền bạc nghĩa không quên ;
Trợ hiềm phò nguy ấy mới nén,
Sáng tiền đầu chiến đấu ?
Có của dường binh nhung.
Giặc gì tiền cũng thắng;
Mạnh gì thế phải hơn.
Langsa thương quê vác,
Chiến tranh vị dân tình ;
Một tiếng dien ốp bó ;
Muốn người giàp chiến trường.
Muốn cho ngoại trong tịnh,

Mời có phiếu vay tiền :
Ta muốn mau thắng trận,
Tiền trợ chờ lựa lòn.
Người ta phơi mặt ngồi,
Còn chẳng tưởng tấm thân !
Minh nay giúp tiền bạc,
Giữ cho dáng thần dàn;
Lợi quyền sao lại chẳng ?
Đâu được nhận sớm trưa ?
Sớm trưa chẳng được bụng vừa,
Rồi ra thong thả cày bira nghiệp an.
Chứng rồi loạn lạc cư dàn;
Âu ca lạc lợi phong trần bón xu !
Sum vầy đoàn thê A, Âu,
Thanh-ván được lục đồng bão lèn
[thang.
Một phen mờ cõi dinh hoàn,
Tiền vay nhờ sức bồn baug nhon
[tinh !
Trong ngoài Áu-Âu thịnh thịnh !
Anh hùng đất Pháp, phuoc danh
[Nam-kỳ.
Lòng gan ta mờ từ đây ;
Cho thấy thấy bụng trò này hẵn cho.
Mở mang kèo chẳng hò dò;
Có tiền giúp sức dành đưa Đức-nhân.
Giữ của làm gì phụ cố hương ?
Cho vay lợi giữ mỗi cang thường.
Nước Đại-Pháp mang dẽ-vương;
Vì đường vinh hiền tranh cường
[khải ca.
Cùi lòn muôn què-hương thông thà.
Khẩn cầu cho dân xả an nhàn.
Thương thay nước Pháp lầm than !
Chiến tranh đồ thán dàn gian cơ
[hang !
Quốc trái cây dân dưng bón lèng ?
Thanh nhàn nhờ nhờ nước nguy
[cor.
Cho vay dưng có đánh lửa ?
Tôi ban lạm của mình dù xai dưng.
Rồi dày sẽ mong hồi khoẻ sống.
Vay một trăm cõi có bảy mươi.
Bôn ly là chặc đồng lời,
Rõ ràng lợi thiệt không doi nào sai.

Bút mực ký ranh ranh trên giấy;
Pháp tên còn chắc cả mọi đều.
Cho vay chờ hẹn mai chiều,
Nước vay mời chắc bằng nhiều sú
[hơn.
Đâu đó có thành tri kho sáng;
Trong ba ngàn triệu rưỡi thám gi ?
Nước giàu số ấy kè chí ?
Cho vay được có lúc nay biện
[dung.
Giấy to ấy có đâu về bóng;
Khế khoản này dà đồng án kèm.
Pháp ban công tảo rất nghiêm,
Giữ đường ưu thắng vay thêm căn
[dung.
Cho vay nước dưng ai ai ngai ?
Cách dẽ dành vốn dẽ lợi sanh.
Nước nhà giữ của cho mình.
Kho tàn xứ xứ kinh dinh bốn bàn ;
Cho ra vốn dò rõ ràng,
Rõ ràng của chắc muôn ngàn bảo kẽ.
Đòi đòi là cách hay trên thế;
Hué lợi người Pháp kè năm đư.
Năm quan sáu rưỡi thừa trù,
Số này cõi lại lợi đư không trù.
Phóng trái thiệt là đều công sự;
Thi an còn có lợi tư nan;
Nhìn xài củng dà dư ăn;
Cho vay thấy lợi chắc hơn dẽ dành.
Nhỏ nhoi số dẽ dành dẽ dập;
Mua chae tờ giữ vốn giữ lời.
Nam-kỳ dân vật ai ơi !
Hội này là hội ông trời giúp ta,
Coi như nước Cao-mang phường già,
Thấy như Lão thiên ha què mùs !
Nghia cõi dem của giúp vua.
Huốn chi min! lại không mua
[phiếu bằng.
Sao xa xi xai tiền không quản ?
Mà súc sè nhạc nhac cho vay ?
Rao cho ai nay dặng bay,
Cho vay là churorc thờ ngay nước
[nhà.
Luân lý học của người nước lạ,
Sanh tồn lo ta muôn thái-binh.

Pháp ban trác trác lòng thành;
Vay tiền giúp sirs mạnh tranh dân [quyền.
Nếu dân nước không mong xuất [biện
Thì người Nam mất tiếng phuong [danh;
Ba lần kia dà lòng dành,
Lần này là bốn chờ khoanh tay [dòn.
Sự ái quốc nhơn sanh tự cõ,
Vay của dân thời độ ư kim.
Bây giờ thế sự xù kiêm!
Đặng thương quốc khải hoàn thâu [Đức-tặc.
Xưa có chữ: Quốc dân đồng lợi lạc;
Bỗn phận dân đứng giáo dác cuộc [cho vay?
Đả ràng thân bệ nam nhi!
Đừng nhỉ nǚ già cao chép thấp?
Người Đại-pháp dân đoàn hai cấp,
Cấp dư ăn không thác thom dòng [tiền.
Cấp sau thi tùy phận tùy duyên.
Cùng tư tưởng bình quyền dân cõ [nhé.
Cùng chẳng thời thử than khi quốc trái,
Nghe chiếu ra có ai nói lại?
Không kè gi it đó nhiều dày.
Hè khi lành được tờ vay;
Mua thi tùy liệu không thay đổi lời.
Chẳng ai ép mà có người ta thán!
Lại có người rằng trái đến lương tâm.
Thor rằng: Kinh quái nhất phiêu quang
quốc khố?
Ngưng mâu tưởng nhẫn khán tài nguyên.
Ấy là kho vó tận kinh thiên?
Tinh ái quốc nèo lợi danh trong? [xã hội
Ngày tháng thời dưa mau sớm tối
Kiến nghĩa vì đồng trác nội hóm này?
Quyền hoành nước vững sê ra tay;
Binh lương tiền túc lợi ngay lúc này.
Hung binh thắng trận ra tài, mạnh
nhờ lương thao quyết ngày khải ca
Dân ta thương nước yêu nhá.

Không bao nhiêu giúp đỡ xái tiêu.
Sẽ sục làm chi chẳng phải nhiều?
Binh vực quê hương ai cũng rõ,
Đuôi quân cường bạo hết quyền kiêu.

Pháp tuy mạnh đồng tiền còn thiếu,
Sá chi dò bạo nghịch nghinh ngang.
Bởi chưng giặc Đức ngan tàn.
Vi cầu nhơn lý thương ban gây thù.
Đông tiền mạnh không gi cứng nỗi?
Đương di rồi cũng đến mất giòng.
Kết thay dò khốn xứng hùng!
Kết thay Đức tặc bại vong nan đảo!
Nó ý mạnh khoe khoan tàn bạo,
Nam-kỳ ta chống già có thira:
Sá gi vó loại bất tử!
Dân ta nung trí dặng triz giá mang.
Lời Tông-thống Huê-ký có phán;
Chí Đồng-minh Âu, Á đừng nao?
Của ta hiệp với nước già.
Giặc nào chẳng phá loai nào chẳng
tiêu?
Sang huyết mạch thương ban trú [tiêu
Thêm Đồng-dương tài sảng hiệp đồng
Lo gì chẳng chán Đồng-phong?
Tử này con mẹ hướng chung thái [binh.
Ta ký thác của tiền binh lính;
Cờ khai hoàn phất lối chính an.
Xưởng cầu Công-lý hồn phan.
Chúng ta thắng trận còn bắn nứa [dawn;
Cho vay dặng bạc giao quốc mẫu.
Khỏi gia tăn thuế khoán đất dân.
Thương ban tốt lười gươm trần;
Gươm trần là thép là càn viêng ròng.
Nước minh giúp tiền vay trả đồng.
Dân Nam ta bốn phận đều hồi
Nay mai chờ hẹn lời thoi?
Bây giờ ta đáp dạy nuôi ơn thầy.
Của cùng công anh em liêu lấy?
Trí thi binh thời thế lâu dài.
Giúp tiền nước vững hoài hoái,

Không e thế yêu sau nầy cậy ai!
Giả mang đá lầy lùng oai vồ,
Bát lương thường dày doạ hèn ngu :
Pháp thương dùm bọc bấy lâu.
Ta không nghe Pháp hoa hẫu châu [con.

Con cháu hời còn xa ngay tháng.
Anh em đương khốn nặng uẩn [sương.
Vi ai mà phải ly hương!
Vi đồng bào tới chiến trường máu [roi !

Cõi song biển nhẹ ngoài khơi:
Ven mang trời béo dừa trán!
Gõi tiếc phất phor chom sương lấn.
Ó hào lạnh leò tẩm thân khinh!
Cùng vi quê dirc liều minh!
...Cũng vi nghĩa khí thân danh với [người
Vay việc nước anh em còn lợi,
Chỗ chiến trường sanh từ đánh liều.
Xuong chôn đất khách bao nhiêu,
Bà con xin nghỉ mấy đều thảm chua!

CHUNG
Cantho, le 10 Octobre 1918
Khuyen-hoc-hoi,
Chinh-Hoi-Truong: VÔ-VĂN-THƠM

**Cho Nhà nước vay ày
là mình báo thù dùm
cho kè từ trận.**

Kính cáo Đồng-bảo
(A mes compatriotes)

Kinh cũng Đồng-bảo lớn nhỏ, mấy bắt
trong từ dân, thi thủ, xin rằng suy trước
ngòi sầu, nghe mấy lời quê kịch này,
rất hữu ích cho mình, cho đồng-niên
minh cho từ tôn minh, bởi vì là việc
trong nghĩa.

Mẫu-quốc này trong lê-thịt mua giấy
quốc-trai, nghĩa là cho Nhà-nước vay,
tùy theo giá thể mỗi người, phải lấy hết

long ái quốc nis liệu định là bao nhiêu,
chứ Nhà-nước không có lấy quyền phép
nó ép, buze tên nầy phải cho vay bao nhiêu.

Đồng-bang ôi, đừng có đe cho Nhà-
nước thấy một bài dứa vô uigh mà làm
thẳng lè ra, thi còn gi cái lòng trung
uglia của phao nhiêu của mình!!

Từ ngày 31 Juillet 1914 tới nay muôn
vàng thiên hạ, kể bị từ trận, kể bị bệnh
mang tật; như sống, thi còn ở tại chiến
trường, hiếu dịa, bô nhâ, bô cửa, bô
vợ, bô con, bô cha, bô mẹ.

Dân Langsa từ 18 tuổi cho đến 50 tuổi
đều phải ra cầm súng. Già như nay Nhà-
nước buộc mình phải ra đi thế cho mấy
người ấy vồ; Dân cũng đồng dân; làm
sao mà kẻ phải liều thân cho Nước còn
ké thung dung ở nhà, thi mình cũng
phát vunz, bởi vì cái dinh-hor, thubb-
bai của nước Langsa, là cái bón mang
của mình. Vậy chờ anh em, có bác muốn
đời tới chung Nhà-nước dùng tới cách
thể ấy mới là đem tiền bạc mà lo cho
khỏi bô nhâ, bô cửa hay sao? Làm như
vày chẳng những là cõi lòng Mẫu-quốc
mà lại mất tiêu mấy dẽ trọng nghĩa
của dân Annam ta xưa nay còn gi?....

Vậy tôi cui xin trong từ dân, từ thù
Annam, mở tri ra mà suy xa nghĩ gần
và giao ước cùnz tôi ràng:

1° Những viên-quan chức sắc, ở Lực-
lịnh thi phải mua giấy quốc-trai, it là
bằng số lương bông một tháng sấp lèo.

2° Những ông diện chủ phải mua giấy
quốc-trai, cho bằng số bạc thuê diện
mỗi một năm sấp lèo.

3° Những thương mài, kỹ nghệ dâng
dâng, phải mua quốc-trai cho bằng số
thuê hóa hàng sấp lèo.

Người nào bắt kỳ là thuê đóng bao
nhiều phải thêm ba: vó mà mua cho tron
it nữa là môt số.

Hết Đồng-bảo, bô: đồng-bảo, ngọt rau
tết đất lè náo quan on!!

Vô-vân-Thơm.

**Mình mà tiếc tiền của
mình cho bằng người ta
tiếc cai thán chết của
người ta kia sao?**

Bàn về cuộc Quốc-trái

Từ ngày cối Âu-châu dậy động binh dao, A-lê-mản vay-nồi đã chín lán. Nước Langoa mở cuộc quốc trái mới ba kỳ thời. Ấy nhờ bạc tiền ít kẽm tùng và mồi khi cần dùng thì dân sự đồng lòng đồng dạ hết tình. VÀ chẳng Đại-pháp ngân hàng (*Banque de France*) của qui quốc bấy lâu chất chứa đầy tó tràng kho, nay xuất ra giúp Chánh phủ mấy pheo đều đủ.

Mỗi một tháng xài chừng sáu trăm bão chục triệu bạc, mà bốn năm trường như vậy, khán quan nghĩ coi ít gì của cái bạc tiền một ngày xài trên hai chục triệu đồng.

Bởi vậy, nay nhơn vi dịch quốc đã bại tầu nhiều pheo song cũng còn chống cự, nên nhà nước chửi định vay tiếng dân một lần nữa dặng đánh cho toàn tháng Đức binh.

Phận thân, dân, sĩ, thư trong cội Đồng-dương này nêu lấy diệp này mà làm nhơn, làm nghĩa và tò dã tri ân.

Làm nhơn là vậy:

Giặc đánh bảy giờ dùng tiền bạc làm gác, vì khí giới lương phan bởi đó mà ra. Nếu ta cho Nhà-nước vay ấy là thêm khí giới lương phan cho Nhà-nước. Thêm khí giới lương phan ấy là làm cho binh đồng-minh mau thắng, giặc mau rỗi. Giặc mau rỗi thì bớt hại mạng con người ta, chờ giây đưa chirog nào càng bao binh chứng uầy.

Bóng tiền minh trao ra cho bớt hại mạng binh lính, có phải là đồng tiền nhơn chàng?

Làm nghĩa là như vậy:

Đương cơn khói lửa rơi bởi quốc gia hồn sự, mình giúp tiền cho quốc gia ấy là có nghĩa.

Và lợi minh cũng vì do mà tò long biết rõ Pháp-quốc có công điều giặc dày dỗ bấy lâu. Người ta đồ máu tên mang còn phai chiếu, huân chi minh cho vay bạc ăn lời mà dù giữ sao phải. Ông Henri LEVEDAN nói rằng: "Si nous devions verser l'or jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau du sang, nous n'aurions pas assez de milliards pour payer cette dette = nghĩa là nếu người ta buộc minh phải đồ vàng

bạc ra cho băng đảng máu nơi chiến trường, thì chẳng biết ức triệu nào trả cho dù mồi nợ ấy."

Mạng người phơi gan trái mặt ngoài trận là trọng, chờ tiền bạc của ta chẳng sánh kiếp đâu.

Vậy ta phải thương tiếc lấy mạng binh lính, mau xuất tiền cho Nhà-nước vay một trăm ngàn tiền mỗi năm được 5 quan sáu tiền rưởi lời, khán quan biết rằng chẳng ông nhà giàu nào chắt cháng bằng Nhà-nước. Nhà-nước vay, khỏi sợ mất, khỏi kiện thưa, khỏi đòi bong tốn công; hè tới ngày cứ việc đến kho bạc lấy lời vé xài, có phải là cho vay cách rất cầu tiền chẳng?

An-Hà Nhựt-Báo

Chẳng phải tiền cúng thi chi, chúng ta ráng cho Nhà-nước vay.

Quốc trái khuyên thơ

Việt-nam trong cội Á-châu,
Nam-kỳ bá tánh bấy lâu an nhàn;
Trên nhór Đại-pháp mờ mangled;
Ra ơn dạy đồ sửa sang lâu dài.
Trẻ già chí nhứng ai ai,
Tai nghe mắt thấy đê phai tất lòng;
Mang ơn Nhà-nước có công,
Người no nhà dù thung dung dân tình.
Bát bảng nồi sóng thịnh linh,
Âu-châu Đức-quốc tung hoành kết đoàn;
Kê từ lú mồi dày loạn,
Bốn năm nay đã bạo tăng lâm thay.
Sáng nhór Mẫu-quốc ra tay,
Đồng-minh hiệp lực trừ rày loài gian;
Biết bao nguy hiểm cơ ngoan,
Binh lương tồn phí muôn ngàn sá chi.

Sáng nhór Mẫu-quốc ra tay.

Đồng-minh hiệp lực trừ rày loài gian
Biết bao nguy hiểm cơ ngoan,

Binh lương tồn phí muôn ngàn sá chi;
Nhưng là súng sắt đạn chí,

Máy bay, tàu lăng trong khí chiến
[trường,

Tướng cơn giặc già mà thông,
Ấn sương nông tuyệt chiêu phương
[khốn nàn,

Bèm thời ngô lồ năm hang,
Ngày thời xuống biển lên ngàn cực
[thay;

Cũng vì hêt tẩm lồng ngay,
Thương dân vi nước rỗi may chẳng
[sòn

Điếc lòng trả oán rủa hồn.
Sanh ly từ biệt ngàn ngàn hùng binh;

Lời thời ta phải xuất chinh:
không thì giúp của nước nịnh nới an.

Giặc này hung ngược bao tàn,
Chẳng gìn nhơn nghĩa đọc ngàn muôn
[phản;

Xưa nay có nước bởi dân,
Nhưng mà giặc ấy không ăn chúc tào.

Không phản thuận nghịch làm sao.
Bát đặng thì giết thấp cao không cần;

Cứ đeo sát hại sanh dân,
Bọn bà con nít phản nhiêu thất oan.

Bị thương lính bình chờ sang,
Thấy thời bắt giết tối tàn lâm thán!

Trái lời cựu ướt giao lòn
Một mình ý thế ý thân chính ghê!

Vậy nén Mẫu-quốc chinh tế,
Vì dân trừ hại nhiều bế toan lo;

Đồng-minh các nước hiệp hộ,
Từ rày sắp tới làm cho thắng hoài,

Huê-ký thêm giúp binh oai.
Nước giàu mà lại người tài thiêu chí;

Vậy nén ta phải nghỉ suy,
Giúp tiền giúp bạc trong khí đương
[dùng.

Thảo dân phản phải lo chung.
Ấy là cái việc phản động của minh;

Lẽ nào ngõ dở làm thính.

Kè nhieu người it có tình mới ngoan.
Người ra chiến trận gian nan,

Ta ở già dặn lại dặng thành thui;
Bạc tiền người giúp it hơi,

Ó nhâ thong thâ án chơi, mới đánh.
Ngubo thời chung vân nhiều anh,

Giau thời mệt minh ra sức đầm đương,
Đồng-minh nhiều nước phủ cường,

Lửa là phai cây mệt phuơng của minh;
Vân lời quố trái phau minh,

Vây thời ta phải hết tình cùng nhau.
Xa gác kè khâ người giàu,

Giúp thêm nhà nước cho mau một lần;
Minh là bón phản thân dân,

Hết lòng một thoả đến ứn cao dày.
Lời què chẳng luận dở hay,

Nôm na xin tỏ đặc bày một trương.
Cán thor. -- Khuyen-hoc-hoi.

**Mình không đi ra
trận đặng, thì mình
phải đem tiền bạc mà
giúp cho Nhà-nước sâm
lương thảo.**

**Lời khuyên phụ
tả Quốc trái**

Mây tuâq lè vay, nghe hý tin diệu bao
rắng: ben Mẫu-quốc các nước Đồng-minh
chung ta, danh cung Đức-tắc, đắc thắng
liên liêu, bắt đặng tú giặc cung nhiều,
Đức-tắc đã vong phong bài tâu.

Ấy cũng nhà Hoàng-thiên quyền hưu
xuống hông phuộc cho Mẫu-quốc chung
ta, bảo hộ các nước Đồng-minh phản
đồng hùng tâm, khu trú giặc dữ, trước
bởi thờ đang sam khi cối nhiều, lượng
thao dù, thì mới đặng vậy.

Lại nhớ có các nước Đồng-minh, thấy Đức tặc bao tăng, chẳng nỡ điểm chém, mới đây long nghĩa cũ, lớp chịu tổn hao, lớp sai binh trưởng, đem súng ống tàu bè, chẳng vui đàng van hối thiên sơn, xông pha ném mìn dặng đặng tên, mà tặc long chẳng bể nao súng.

Huống chi Nam-kỳ chúng ta đây đã chịu ơn day của Mẫu-quốc, ngày xưa đã gần có 60 năm; nay, nử trời thi dâng mạc ấm ăn no, người lại dặng con vịnh chau quai, mở mang kinh lô cho nlon dân giàu thành dâng obieu, ngày nay Mẫu-quốc, xáy đến có việc chiến tranh, ta hả nòi người an nàc ngóng bay sao.

Tuy trong Nam-kỳ ta, năm rồi đã có ứng mò hòn tập, và nhọn công, qua giúp và chịu phu ta quốc trai nay lấn, tưống cung chưa dặng bao nhiêu, bả chẳng nghe vua Khải định Annam, hay còn xuống lời thư ruz du, khuyên dân Bắc-kỳ, và dân Trung-kỳ, lớp thi di linh mò, lớp thi giúp Nhơn công lớp thi chịu phu ta quốc trai, mà giúp cho Mẫu-quốc hả sao?

Nay tuy Đức tặc đã tóa ghen khi lần lán lỏi bước rời, song nhà nước Mẫu-quốc chúng ta, cũng phải dùng phòng thêm binh khí cho nòng, lương thảo cho súng, đặng mà thưa thánz, đánh nhau một trận đại chiến, xong qua thicc quoc, đặng dập thành binh địa, trăm thảo trù cảng, sớm dặng khai lầu huân ca, cho các nước Đồng-minh, cũng các nơi Thuộc địa, ngo dung thời bờ bờ, an eut lạc nghiệp, chờ như đê giặc dữ hảy còn dây dưa, thì Nam-kỳ chúng ta dâng thương mãi không thông, mà oanh an sao dâng.

Vì vậy khi đêm 5 Octobre 1918 nay, quan Cứu Tỉnh Cần-thơ, có hội các quan Chết quân, cùng các viên quan Tổng Lãnh tại nơi công sở làng Tân-an, mà ban tin về việc Phu ta quốc trai, thêm dâng cho nhiêu, mà giúp cho Mẫu-quốc, sam thêm binh khí.

Rồi đây có lịnh các quan chủ quản, cùng các Tổng Lãnh mới đến, khuyên các nhà Thương mại, cùng các Biên-chu bảo hộ, ở trong các chòi các làng, đều khâ dâng long nghĩa cũ, mà giúp cho nhà nước vay thêm, tuy theo giá sáp, kể ri người nhiêu, của dâ có lời, lại thêm có

nghia, binh dặng giặc dữ tối ác nhà nước cũng chẳng phu lòng, dâng thương mãi dặng thông, thì việc làm ăn mới thành, bả chẳng vui sao.

Dời loạn có biết dặng tôi ngày;
Vì nghĩa dâng ban mới tó bay;
Đức tặc khoc tài toàn trả mạc,
Đồng-minh dâng dận dâng ra tay
Muôn trú giặc già mau binh phu.
Phai sâm tiễn lương cõ dù dâng;
Gặp lục nươc nhà đang rối rắm
It nhiêu xin hãy giúp cho vay

L. Q. C.

Bản vẽ hội

Nông-nghiệp

Tuần rồi, mấy ông diễn chủ có tiếp được cuốn sách nói về Nông-nghiệp tương lai hội, trong ấy có thư của ông Võ-biên-Bè mời chư vị đến dâng lo lập luận hội Ngân hàng. Vậy với các ngài hãy vi sự lợi chung mà sốt sắng nong ná hiệp nhau cho nên việc.

Ôn, La Rochebeaucould nói rằng: Chẳng có chí làm chẳng dâng, mỗi việc gì đến có cách làm tên. Nếu chúng ta dù sác muôn thi chúng ta dù prorong thế lập ra. = Rien n'est impossible: il y a des voies qui conduisent à toutes choses. Si nous avions assez de volonté, nous aurions toujours assez de moyens.

Đương gat 26c, chúng ta muốn di ion vach dure, sóng lớn muốn qua bát cát dure, rưng rày muốn cây cây ruộng dốt dure, mỗi lợt trong nước nêu muôn gửi gìn, hiệp 1 hanh bả chẳng dure sao?

Và chẳng báo chiêu của cải trong thê oây đều là hoa hột nhánh lá trai đất sanh ra. Trong ruột địa cát chira vàng, bạc, đồng, sắt ngoài mai dia cát nuôi muôn cát trú. Trên không có gió, có mưa, có nắng, có điều khí. Nếu ta biết dùng và già coong, nói giỗng ay đều là của chí tên. Huống chi của cải ta đã có súng hột hoa ta đã làm ra, mà ta chẳng biết muôn bao nón cách xung dâng dâng để triền cho vay, ván vây nhau làm an tàn phạt, thì tài sác hứa ta chẳng là kem tan ru?

Lúc này là lúc chúng ta nên mượn theo mấy ông kiểu thử, đang dum lại cho thành non, cũng như gấp mura phải deo mạ cho tốt trời, gấp giò phải chạy bướm cho trời nới tới ciuô; dừng để gấp diệp mà không lam, mai sau uông láu!

Bóng bang ôi!

E dê sạch vốn lời Cha Chết
Mai sau này cha hết chả không
Dưới tay thiêng ba cát lòn.

Cha con chống vớ long dâng sue cũ.
Tuy nhiều người dâng gian cõ kiô, g
suy nghĩ tôi cuôc oan nanz, cõ Annam
ta biết mấy kẻ lâm đe mồ hôi xót con
mắt, lời vẫn dê Cha Chết tom hàn.

Xin nỗi người lo giüm cho chúng
lộc chung một đêm cũng xong.

Trướ: khi các ngài hội lai, tôi chúc
cho cuộc làm ra dâng ngàn thu vững
bền, chúng ta một ngày một giờ cõ,
một bâra một mạnh mõ, tì sẽ cõ "Cánh
nông tương tế" và "Ngân hàng" giúp
cuộc làm ăn.

Trà-ôn, Bàng-vân-Chien.

**Hồi đóng bao, hay
mua giày quắc trai; vì
bởi phận thán dân và
việc ích lợi cho mình
hết thảy.**

Hi tin

Cô tm giig thlop nua Đürk-quoc
và An-quoc chien hing đầu bén
Đồng-minh, y theo y quan Giám
quoc Hué-ký định, và Hoang đê
Đürk đâ bê phê vi rõi. Ma Đürk
giám quoc Hué-ký day biêu chung
nó trước hết phải thôi binh trả
mây xít nò xâm loom xua nay, rồi
người mòn thèm nói lời sự chung
nó hàng đán làm sao.

Đồn bà nên biết

Tiếp theo

Mây bà có tuổi, tóc bạc hoa râm lân
lân bạc trắng. Người xinh lịch mà tóc
bạc sớm rất nồng.

Vậy khâ nâu nước vò dâu tằm ăn để
vucc tóc cho thường, khi dâu mới bắc
một bắc sỏi, và dùng hơ, râng bằng
cái châ gõ, tự nhiên tóc dâng đượm den.

Cấp chon mây tôt làm thêm tưới gien
mai. Song phải để tự nhiên cõi mòn
mạnh. Cõ não bây đặt cao chon mây
nhô rorc khô cõi quá! Chẳng phải mây
nhô mà tôt; cõi nào vưa thi thời. Khaeh
trù mây tôt làm bà may tâu, người Y-dai-lợi
trà mây cõi mây khút rit, nước Bi-lap
chong mây thiêm mây cát ra. Annam
nhinh thien nay thâm nhiệm phong tục Tàu,
tô ván chong Tàu, doe thi phu Tàu
tiếp lõi này thiêm xâm nhan sác ra mây
cõi mây phung, nên minh cõi che đỡ

Quốc trai năm 1917

Mây vâi giig Quốc trai năm
1917 ở bén chánh phâ yđi qua hôm
ngày 25 Septembre 1918; mõ trong
tháng Novembre nay chát tại
Nam-kỳ.

Giây ây đê dâu mây cát luon lai
kho bạc đâ phát cho minh. Ai cát
giây ây hê túi kỵ, thi túi khei bạc
má lanh tiến lời, con ai muôn ban
thì cõi Ngân hàng mua huy.

là đẹp. Chợ các cô báy xem rõ lại mà coi chør mày phải đồng với cái mặt mới đẹp mà. Người mặt nhỏ mày lớn mày sậm coi không ngộ; người mày lớn mày nhô mày mảnh coi cũng không xinh. Người tráng hợp té mày dài thước, coi sao được? Người tráng rộng thịnh, mày cúc ngùng coi sao xứng?

Nếu cần nhất phải để chør mày tự nhiên, xin các cô rảng tránh việc cao cho lâm, vì cấp chør mày trời sanh đồng với cái mặt, chẳng cần phải sửa, mỗi rắn và lười giữ được sạch sẽ chẳng những làm cho khuôn mặt thêm l leth sự, mà lại làm cho trong mình được khỏe mạnh. Mấy người ít hay đánh rắn cạo lười hay đau. Rắn đánh thường lâu rụng.

Bên bà con gái có duyên nhớ cái miệng; bao nhiêu lời ăn tiếng nói ăn ái sự tình đều bởi đó mà ra. Người mà cái miệng thô tuế thì trọn đời thô tục, người mà cái miệng thanh bai thì ch kiếp thành hai. Ai cười nói là lúa át là tay là lúa, ai cười nói điều dâng át là người điệu dâng. Sách có chữ hứu ư làm ngoài tr bình, trong lòng làm sao hiện ra như vậy. Cho nên làm thân dồn bà con gái muôn giờ gìn tánh nết phải giữ gìn lỗ miệng cho lâm. Sự nào vui chẳng phải hã miệng cười rán giùm chốn đồng người cho dâng; sự nào giận chẳng phải la hép chưới bời rủa thà, rùm xóm át ai cũng chê mình không tốt nết.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trà-on.—Bằng-văn-Chieu

Mua giấy quốc trại ày là muôn cho Nhà nước thắng trận

Truyện kỳ u lục

Ngày còn thơ ngày là ngày còn cha mẹ, phải giữ phật lâm con theo thói nhà

xưa nay đã quen theo lối thường, hè lúc có khách, unirt là những người thân bằng thân ái của cha tôi là dường phụ chấp, thi phải ứng trực dường thường hồn trà, khi ăn thì hồn rượu cùng coi chừng miếng ấu hắt còn lo đem mà súng cho cùng bứa. Vì vậy cho nên những ông phụ chấp có đều gì dài đậm nhâ hưng cùng ông thần tôi thì tôi bay ughé long. Nhớ lại lúc ông thần tôi còn sanh tiên và ông thần của ông Huyền Châu cũng đương chừng lão mao, lúc nào bác về Ba-tri viễn mồ, hay ghé mà thăm ông thần của, tôi. Một bữa kia hai ông uống trà trưa, thì nghe Bắc cát thuật cho ông thần tôi nghe một chuyện như sau này:

Bắc có nói năm, nhưng rủi cho tôi không nhớ được; trước khi Nam-ky thất thủ chừng 9, 10 năm; năm ấy là năm Thi-hương tại trường Gia-dịnh. Lệ thường giao ngày mờ trường hoặc 5, 3 tháng, hoặc 4, 5 tháng, tùy các lòh xa cung gần và dâng trong, học trò bay rú nhau tưu lại mấy chợ chung quanh thành Gia-dịnh dâng kiểm mấy ông lão nho rước mà học lập thêm cùng tập làm bài cho sành, phòng có vò trường lãnh queo khỏi lo hợp ngợ sợ sệt. Bởi có mấy thầy nhiều ở các nơi lúc ấy lưu tại nhà bà Nehè tại Chợ-lớn ở đâu bạn cùng con bà mà học phòng nhở, nhà bà là nhà phủ hào rộng chỗ rộng nơi phòng ăn ngủ, lại nhờ có ông thầy dạy con bà là một ông đồ già dâng người sư phạm học theo mà làm văn cùng diễn sách lại cho lầu, dâng mà vào trường có đặc giáp tranh khôi phỉ chí nam nbi một thời. Mấy thầy nhiều ở đó cũng dìu nữa tháng hai mươi ngày. Một bữa kia di chơi về vào phòng ngủ, mỗi thầy đều thấy trên đồi nínham nằm, lối xưa gối nínham hay có dấu dính vào, nên lấy móng tay hoặc cây nhọn gạch vào cái đầu còn hoài thấy có vết chữ, coi thì vết dâng nét mắt, bữa đầu ai cũng bất dĩ vi ý, qua ngày sau cũng vậy, thấy như vậy luôn luôu cho đến ba ngày, ngày sau mấy thầy bàn nhau chắc là chữ viết, song buồn ai đều có khóa cửa ai vào dâng mà viết; tức lâm mới bàn cùng nhau rằng ma. Trong bọn mấy thầy nhiều này có một thầy bày ra một kẽ mà nói rằng: Như

thiết vì thần nào hoặc là ma oan hồn yêu từ chi muốn theo chúng tối dâng phòng vào trường hoặc ơn đến oán trả, thì tôi lấy một miếng ngói nhúng nước với cho khô để ngoài sảnh nhà này, tối nay xin việc ra những lời cho rõ việc ai là người ăn kè oán của chúng tôi. Nói rồi đem miếng ngói nhúng với ra tai sáo mà đe, tối lại chừng quá cảnh thấy miếng ngói ấy quẩn vào có chữ đê bằng thang, rằng: Tứ xứ bắt khâ cứu cùi (chỗ này ở lâu không dâng). May thấy sơ hãi lại hoàn nguyên một lần nữa, rồi lấy đòn ba tẩm ngói cũng nhúng với, và đòn đe lại như cũ. Lần này tối lại mỗi lần đều có chữ đê mà biếu mấy thầy cùng con bà chủ nhà công sự làm miêu thờ như sau.

Đêm ấy mấy thầy ở trong ngồi lặn mà nghe, lối chừng quá cảnh, nghe ngoài có tiếng khua mây mông ngói của mấy thầy làm dấu. Ai nấy thấp đèn ra đem vào, thì thấy chữ viết rõ ràng: "Hieu u tau ngô kỵ phùng vân vân". — Song đại ý thì hiểu, chứ những câu, chữ cũng không ai lưu ký. Nhưng lời trong mấy miếng ngói là biếu mấy thầy có bụng muốn cho ông ở lại mà chơi cùng mấy thầy, thi liệu khó cắt một cái miêu một cân vuôn víc chừng 6, 7 thước Annam, dưới gốc vươn cuố ông về hoa đô, cắt rồi phải dâng ba phía cho kin trước cửa đê trống, dâng treo một tấm vải trắng làm mảng phủ từ trên tới chừng cũng cho kin dưới đê hờ được người ra vào cho tiện. Trong lâm ba cái bằn bằng cây thông cho mồi. Bàn dưa treo một tấm vải đồ vong thờ cõi bên là một tấm vải trắng đồ tuy tiên đê ràng: Hương hồn đê từ; bên hữu một bức lai đê là Quảng-Tây-phương-chung thần Chô miêu ấy xà nhà cửa đến đổi gác gây cho súa không nghe. — Lại dặn rằng: khi miêu tạo thành, thi mua một cây mực Tân cho tốt, một vải ba trăm tờ giấy huê tiên, đem một cái nứnien cho ôn mồi đê vò bằn dưa, đêm thi dột một cây đèn sáp ban ngày thi thôi; căn dặn phải xuống làng An-tuy dưới Bến-lúc mà mướn một ông già ở gần chợ trong một cái chòi tên ông ấy là Trần-văi-Vân 37 tuổi, không con vợ cháu chắt xa gần, nhờ người làng cho ngày nào ăn qua

ngày nấy; và đương đặc mà áo cam ngày hai bữa với một ổi trà uống từ trưa cho đến tối. Ông già này nguyên là cháu nội một ông thầy dạy học trò ở Tinh-là-tinh vào, ban đầu ở Tân-an, chừng vợ chết mới cha con cùng nhau lên ở Bến-lúc cho đến chết con chôn, chừng người con lớn lên cưới vợ có một người con là ông Văn Văi rồi cha ông Văn cũng chết là lúc ông Văn còn 13, 14 tuổi, ở mướn thuê nuôi thân, có tánh thiết tha không ham của gi mà không công minh, học ít mà biết tu thân, sự những sự gì bê luy cho thân, lại không thêm vơ cõi từ ngày có tuổi khôn cho đến lúc này, trước cảnh nhau tịch, tra lối cao phong, không tra tục lụy, không muôn cùng ai đồi hận. Ở có chỗ ăn có nơi, học với cha một bộ hiếu kinh thuần lão như hát đưa em, đêm nào đêm nay, từ nhỏ đến già, đều đọc sách hiếu kinh cùng như nhà chùa tụng kinh công phu không bỏ bữa nào, hay tra coi truyện Tam-quốc làm thích hòn các chuyện kỵ. Từ nhỏ đến lớn tuy ở gác chờ mà người làng ít ai hay biết ông ta là người thế nào, ai biết cũng không biết, ông ta cũng không mắng, không dỗi náo mắt lồng một ai ở gần, mà cũng không chịu khen ai bay là chê ai, có chí thanh cao, đạo đức. Trời xuds hay ra đồng chơi thấy mà ai bỏ hoang hay làm cỏ giàm nhất là ngày thanh minh. Mới năm mươi bảy, 58, tuổi mà coi dâng mao thì già, đầu tóc bạc trắng sox nước già sắc nát tươi nhuận hàng trê hai mươi ngoài tuổi, thiệt là đồng nhân bat phát. — Có người nói ông Văn này có tánh khác hơn người là: Một ngày kia ra chợ mua trà uống, khi vào quán thi cùng có người dồn đờ 40, 50 tuổi đương trong quán mua đồ trâ bắc tiễn, lúc bà già ấy ra về bỏ quên cái tuổi vẫn nơi ván; người chủ nhà; ông Văn ta thấy nghĩ rằng: trong tuổi ấy có bạc tiền nên ông ta không dám ra khỏi quán, mà cập con mắt cứ chăm chăm nở rải rác để trên ván ngồi của chí chủ quán. Ông ta chịu nhìn đối mặt bữa cơm chiều và nhijn khác cả buổi chiều, xán bẩn trước cửa phố mà coi chừng cái tuổi bỏ quên.

Độ chừng nữa cảnh một cung là bà

già mua ban hàng trưa bờ biển chạy lại quán ấy. Bà quản lý thời lây tuổi ấy bỏ xuống sòng là sau đó chị ta ngã. Tuổi ấy xuông sòng duy có ông Văn dòm thấy chứ có ai thấy đáng. Người đơn bà quên tuổi vừa mướt miệng vừa chảy hai hàng nước mắt mà rãnh; không dám náo xin bà chủ quán từ tăm coi cái tuổi tôi bỏ quên ban trưa cho lại, vì lúe chounce tôi thế để lại một cái nhả và ba đứa con khóc, từ bấy lâu tùy theo sức tôi làm mà nuôi con không nở bán cái nhả.

(Còn nữa
Bảng-giang: Tiểu-nhi-Lang soạn.)

Cách bắt muỗi

(Manière de débarrasser des moustiques.)

Cá h bắt muỗi này rõ để làm làm lấy cái lồng đèn kiêm roi dùng mặt ong bã lá mủ bay là nhựa gỉ cho trong mà phết cho đều bốn phía kiêm, đem để trong phòng mình. Loài muỗi tinh hay tra ánh đèn sáng hé thấy sáng thì nhào vò và tho từ.

Cách này có ý hiệu hơn là dùng cách ưng khói, dù ngọt hơi mà lại khói đóng đèn nhá và còn đóng cho vàng khè quẩn áo trắng của hành mảng ở ngoài lá khác nữa.

(Cách bắt muỗi này của ông M. E. Bloudeau ở tại Avignon, bày ra)
T.V.V. (Lược dịch)

Cách trị con mắt

KHI RẤT RỐT VÀO

(Emploi de la graine de lin contre les corps introduits dans l'œil)

Còn người có cặp con mắt là món quý báu hơn hết trong thân thể—Vậy thi phải giữ gìn cho kỹ lưỡng. Bởi nó có cái rất rẽn gù mủ bay vào nếu không biết súng sói thi phải bức con mắt đi. Nếu nhầm mòn gì cứng, hoặc như rát, như mát đá rớt vào mà không biết cứ đui hoài thi cái mòn cứng ấy nó cái cái trong con mắt mình phải đợi.

Vậy thi khi nào có cái rái rascal giò nó vô trong con mắt mình, thi lập tức phải lấy một hột vải (graine de lin) dồn mi trên con mắt rồi bỏ nó vào; hé hót gai và con mắt mình rồi thi cái nhứt của nóぐون rất trong con mắt ra tại khoé mắt; hết thi con mắt bình yên và sự—cho nên khi gặp con rái vô mủ mà mình bỏ một hột gai và trong một chúc thi con mắt biến hết đau đớn khó chịu rồi.

T.V.V. (Lược dịch.)

ĐI MÁY BAY RẤT DỄ DÍ

Có một ông quan đi máy bay phi thuyền trong việc tuần phòng tên là Boyau, đi tuần quan nghịch với năm cái máy bay khác.

Khi ông gặp một bọn Đức-quốc xong vào vùng bình ổn; mà cái máy bay của ông thi bay chừng 1.200, 1.500 thước, còn máy bay khác múa (trong bọn ông) thi bay qua lại dưới đất dặng mà phòng bị.

Tức thi ông Boyau hạ máy bay của ông xuống đất, thi các bọn của ông đều giày chặc và băng quần giặc liềng chiến.

Bọn quân nghịch bị băng thinh linh làm cho rối loạn, hoản kiob, thi lui chạy mất và chết rất nhiều.

MÁY BAY BÊN NƯỚC NHỰT-BỘN

Cách chừng vài tháng nay chúng ta nêu tin rằng: bên nước Nhựt-bồn lập trường máy bay (phi-thuyền) hiện là "National Aviation Association".

Lại có một trường tên hơn nữa mới lập ra dạng, kinh doanh với trường nói trên đây, cái trường Imperial Aviation Association này đây coi thi bay có ý châm lục.

Chung nó bày ra đây là có ý tập cho quen nhứt cách thi giặc, chinh chiến kiêm thi này đây, và cho quen thuộc đường thưozog mair, dặng sau yên giặc này rồi, thi chung nó sẽ được mới lối to.

Nước Nhựt-bồn thấy chúc ít như vậy, thi xưng rằng: bởi trí độ trong nước làm ra phi thuyền ấy.

Phi thuyền chúng nó thiệt lấy làm khéo nhưng mà cũng có mua, lấy kiểu của nước Đại-Pháp một ít.

Cái trường "Imperial Association" từ nay về sau, chắc ý làm phi thuyền của chúng nó, inh như kiểu của người Lang-sa vậy.

Trầu cái.....145 ngày
Đè cái.....145 ngày
Heo cái.....145 ngày
Có cái.....60 ngày
Mèo cái.....55 ngày
Thú cái.....30 ngày

Lấy theo bức thường này đây, mà luận chờ có khi trôi sút ít lán, tỷ như: lừa cái có emra trong bụng một con thi 360 ngày nó đẻ, còn như có chửa hai con thi 120 ngày nó mới đẻ ra được

LUẬN VỀ SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI VÀ LOÀI THÚ *Durée de la vie*

Sự sống lâu dài của con người và loài thú dưới thế này thi dài đổi khác nhau lắm. Như là thứ sâu bọ nhỏ, sống được chừng vài giờ đồng hồ, tùy theo hình dạng loài có cảnh.

Các thứ chim chóc, thi khác hơu như con ô, con quạ nhứt là con cò thi sống có hơn một đời người nghỉ là có mỗi trăm năm đứt.

Còn như các thứ thú vật nhà như con trâu it có sống được 10 năm, con bò chừng 15 năm, con ngựa sống lâu được 20 năm, con chó có khi sống cũng được tới 20 năm.

Còn thú mà sống lâu năm hơn nữa là con vật rừng vì bình tích lớn nhất: voi, tê, vân vân, , , , mà thứ nhứt là con voi sống được lâu đời lắm.

Rồi lại lấy theo bức thường mà luận về sự sống của con người thi chừng 35,40 năm mà ứng phết tùy theo phong tục và xú au ; người ở núi thi mạnh bao và ăn ở có chứng nên sống cũng được lâu, tùy theo số mạng của người. Sau Lết thi cũng có người sống tới một trăm năm vậy.

VỀ SỰ ẤP CỦA LOÀI CHIM CHÓC BAO LÂU RỘI MỚI NỞ *Incubation*

Luận dưới đây là lấy theo bức thường của các thứ chim này:

Chim bạch yến ấp từ 13 tới 15 ngày
Gà sao.....từ 18 tới 20 ngày
Bò cún.....từ 18 tới 20 ngày
Bò cừu đất.....từ 18 tới 20 ngày
Gà mái.....từ 20 tới 22 ngày
Con trâu.....từ 20 tới 25 ngày
Vịt mái.....từ 25 tới 30 ngày
Con công.....từ 27 tới 30 ngày
Ngỗng.....từ 27 tới 30 ngày
Gà tây.....từ 30 tới 32 ngày
Bach hat.....từ 40 tới 45 ngày
Cò trắng.....từ 40 tới 45 ngày

Mà có khi người ta thấy loại này ấp, cũng có dài dài 4, 5 ngày vậy.

Thời sự.

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước	4120
Đồng-bạc-tông.....	4 25

Giá lúa

Từ 2880 cho đến 2885 một tạ, tùy theo thứ lúa.

TRA-VINH

NƠI GƯƠNG SÁU TRỌNG. — Tại nhà may máy "Mỹ-lợi-An" (Trà-vinh) đêm 26 Septembre 1918, hồi lối chung bốn giờ khuya xảy ra một đám sác pháo rất ghê gớm, ai ai nhắc đến, còn ròn ồn hòa nính.

Số là "Tài Sáu-Trọng" cùng "Tài Đầu" kết bạn cùng nhau tại Mỹ-tho.

Mới mây tháng nay, Đầu bô Trọng giông xuống Trà-vinh, vào may cho tiệm Mỹ-lợi-An.

Trong nghe Đầu ở dưới này cũng theo xuông dời ba phen, song biếu Đầu về không được (chắc có lẽ như vậy).

Cho nên lần chót đây Trọng cũng xuông ở tại Mỹ-lợi-An, đêm 26 rạng mốt 27 Septembre, đánh ra tay giết Đầu chết tươi. Đầu nát mình nát máy hết, đập xuống thang lầu, rồi còn chạy theo cát cho dùt họng. (Tairong dày, chém nặng!)

Trong lúc đám sác nhọn, nội tiệm kinh hôn hoán vía, tri hô, lịnh đèn cũng không đám bắt, vì bộ Sản-Trọng này dữ hơn Sản-Trọng hồi trước. Bảo cho ông quản tuân thành đem súng sáu đến, Trọng mới chịu bỏ tay. Rạng ngày, Đầu vào già mò mà chịu thử đau của thấy thuốc.

Chẳng eau nhắc cũng hiểu Trọng chả được thông thả ở ngoài, chỉ còn chờ ngày đến trước Tòa mà lên án.

Ngà Trà-vinh

CINÉMA PARLANT À PNO-M-PENH

HÁT BÓNG MÀ NÓI CHUYỆN

Thuở nay trong Lục lanh thường thường xem hát bóng công đã nhảm, không lạ cho lắm.

Nay tại Nam-vian, có tên Khách Tru tên là Mac-Youn (Entrepreneur) mới cất một cái Rạp hát lớn và xinh đẹp vô cùng tại đường Con, và eay Ông Tissier Inspecteur des Batiments Civils, cũng sảng điệp về tây, mua giùm một cái máy hát bóng

mà nói chuyện (kêu là Cinéma parlant) nay máy hát đã qua tới rồi bây giờ đợi ngày khởi sự hát.

Hát bóng thì không lạ vì, chờ hát bóng mà biết nói chuyện, in như mình nói chuyện vậy mới hay chờ, tôi lấy làm khen cho người Langsa độ ra mà bày hát thứ này nghĩa là độ cái máy nói và máy hát bóng cho ăn tập cùng nhau mới đại tài.

Vậy chứ Lục-châu anh em ai có giờ rảnh nêu lên Nam-vian mà coi cho biết, nội trong tháng Octobre này sẽ khởi sự hát.

Pnom-Penh. — Phan-Thế-Hùng.

BẢN THUẬN MÀI

Giá mua trà một phần chịu, một phần mất

1465 màu ruộng, tọa lạc tại làng Thanh-Phu, nguyên là làng Thanh-hoa trung-nhi (Long-xuyên)

TỈNH RẠCH-GIÁ	Làm	Đất	Đất	Đất	Đất
8.650.00	2.874	12e feuille	40		
	1.515 h.	40. a. 30			
	Đất của	ông			
	T. H. DEJEAN	DE LA BÂTE			
	Nay về của	Võ.v.-Thom	7.2.28 m.		
	ông				
	1.859	00	C.		
	c.s				
		Tinh Cành			
		Kinh			
		Thốt-Nốt			

Ai có câu hỏi thăm đều chí thi gửi thư cho ông Võ.v.-Thom, Colon à Cao-thơ mà thương nghị.

PHARMACIE SHANGHAI

Chủ-Nhơn: TRIỆU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.— CHOLON

Bản hiệu trắng rắng, bích rắng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thure Langsa, CÓ BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BANG THƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thần hiệu. Chứ qui-vi có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sẵn lòng gởi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gởi về thân chủ phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, PIĘTONG PELLEBIN CÓ BẢN GIỮM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngũ Lộn Bạch Trược Dược Hoàn

(3) (THUỐC ĐAU LÂU BẤT THẦN HỆT)

Thẩm tướng những bệnh sang độc lây nhau là do lối việc phòng sự quá độ; sức khỏe dùn mà phản ứng cuộc phong tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độc mà sauh biếng đau lâu, dai gắt, ngực dài due, hoặc đỏ, hoặc vàng, nóng nảy, ấy là những chứng đau lận chắc chắn. Bản-durong xét kỹ chế ra thứ thuốc này chọn ròng thuốc tốt, tinh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kể mạnh chỉ có bình đau lâu, dùng đến liên thấy thần hiệu, bồi bổ người khí, tiêu táng giông độc. Con trai đau bình này trong lò dài nhứt. Dùng đến thuốc này hay lâm. Dòn bà có huyết bạch cũng trị được cũ, uống vào khỏi sánh ghê, sán chốc, khỏi mang bệnh huệ liệu, lại tuyệt độc khôi uống thuốc trừ cang. Bình nhẹ dùng chưng một hai lần thấy mau h. Còn bình nặng thì bốn năm lán liên tục, không đau đi đau lại nữa. Những khách ham vui ai đậm chắc khỏi đau lâu, nếu rủi ro vướng nhiễm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thì. Thiết là một phương thuốc sang độc lực nhất trên đời.

Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$40.— 12 ve giá là 4\$00

BÍ CHÈ GIẢI ĐỘC DÂN HUỐN

(4) (THUỐC BỎ NHÀ PHIẾN RẤT HAY)

Có nhiều qui-vi ghiên nha phiến, có tri muôn kiêm thuốc thiết bay mà uống dâng bồ phết di cho rồi. Bởi vậy bản hiệu chẳng dám tiếc công mà giá tâm chế phuơng thuốc "Bí Chè Giải Độc Dân Huoton" này, tinh chất hòa huồn, không nóng không lạnh, bỏ bồi khí huyết, mạnh khoẻ tinh thần, ăn được nấu được, thiết là thần hiệu như thần. Uống thuốc này thì bớt gien liêu mà lại ăn ngon, ngủ yên giấc, không di tinh, không hạ lợi, tối buối không nhớ chứng, không đau nhức đau mày chi tiết. Thuốc này đã thí nghiệm nhiều người tại làng Hoà-Biên (Bạc-lien) cứa được nhiều người gien rồi. Thiết là một phương thuốc bỏ nhà phiến này hay hơn các nơi khác mà giá lại rẻ hơn.

Cách dùng: Như mỗi lần hút một chí thì mỗi chí uống bốn huồn, uống như vậy dâng ba ngày rồi sau giảm lán lão xuống. Trong 10 ngày thì bỏ dứt binh nha phiến chặng sat.

Như ai có bệnh tức lối dau hóng, iết rót, uống một huồn thi hết.

Triết giá:

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60.

HÓA ĐÀM NINH PHẾ CHI KHÁI TÂN

(THUỐC HO VÀ BỎ PHẾ TÂN ĐÀM)

Vũ binh ho là binh hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kể xiết. Nếu thuốc không hay thi khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị binh sén, binh ho chẳng luận lâu mao, hoặc phong hàn tà khí sauh ra ho, dùng đến liên thấy công hiệu. Thuốc chế không mài, không nóng, dòn bà có thai, người lớn con nít chí đèn dùng được eh. Thiết là một phương thuốc trị binh ho hạng nhất trên đời.

Mỗi một gói giá (0\$10)

QUAN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHÉ NHƠN : M. LÈ-TOAN 60, Rue de Canton, 60. — Cholon

Bản hiệu có trứ và báu lẻ dù các thứ thuốc Cao, Bơx, Hoàn, Tân, đều là thương hàng, các nơi xa gần đều biết danh, có nhiều vị trong Lục-Châu gửi bài tặng khen thưởc của tiệm tôi trong các quí báo rằng: "Tuyệt vời nhất RẤT THẦN HỌC". Cái xin chư quí-vị trong Lục-Châu như muốn dùng thuốc của tiệm tôi, xin vui lòng viết thư cho tôi rõ, sẵn lòng gửi thuốc lập tức mà gửi contre Remboursement. Chư quí-vị muốn xin CATALOGUE, hãy viết thư cho tôi hay, sẵn lòng gửi cho không. Tại Saigon nhà số 23 đường Pellerin có báu giâm thuốc của tiệm tôi.

SÀM NHUNG BỘ THẦN HOÀN

(thuốc bổ thận già sâm nhung)

Dám tưởng trong triều thê con người, thận là nội tạng, nếu phái tiền thiên bao kẽm, hậu thiên thất dương thì phải mua dùng thuốc mà hối bổ tinh thần nỡi dảng mạnh giật. Nên tiệm tôi cao tông hiệp chế hoan thuốc này công hiệu hàng nhứt, điều hòa huyết mạch bồi thận tráng dương, tư nhuận mát mày, khỏe hóa ố vị, hôi khí sung thần, hoặc bồi súc dục quá độ, mông mị di tinh, bạch trược, lậu, tình tiết dâm dê, mủ hói lai lanh, hoặc hạ ngũ tạng suy nhược, thận kém tinh hao, cùi động yếu ớt, lỗ tai chảy nước, môi gối đau druz. Các chứng xe hư tồn mà sanh, dùng đến thuốc này đường cây khô drạm nhuần mưa móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp 6 hoàn già súc cát (0\$60)

THIỀN KIM BẢO KHUẨN BỘN

(thuốc bổ khôn) (tèn bá) (chưởng 11)

Thuốc này trị bệnh đau bá con gái huyết khí suy nhược, thận thê ôm ợ, nhau sắc vỏ vàng, đường kinh không dung kỳ, hoặc trồi hoặc sụp, bạch đai hả, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lận, hir tham, tiêu sảng, non từ cung lãnh châm con, hoặc sung súc quá bội, ngán trót đường sanh dục, châm thai nghén, hoặc con gái lớn lén hể đường kinh, bón huât, lâm lợn bụng. An ngũ không ngọt, no hơi, nhứt dầu, sanch chứng nhứt lân, môi lóng đau họng, khi nhứt khí ít không chửng, hoặc đèn bà có thai, bệnh teung lèn. Các chứng hư tồn dùng đến thuốc này thi lãnh mảnh, Bồi bổ khí huyết, cao tạng tử lực lượng phuơng.

Mỗi hộp 2 hoàn già bá (1\$00)

ĐƯỜNG TÂM NINH THẦN HOÀN

(thuốc bổ tâm an thần)

Phương thuốc này chủ trị lo lắng quá đà, bao lòn tam huyết, đêm ngủ chẳng ngon, tim thần bâi hoài, gián sirs qđng ar, bàng hoan thận thê, tỳ vị suy nhược hay mệt hay quèo, cũng bởi học hành què sirs, dâm sirsong giải nang, buồn bõi nước nhau, ngồi cả ngày, đi ch buôc, mệt nhèo tinh thần, các chứng về bao tòn, dùng đến thuốc này, rất nêu thần biến, bồi nhuận tinh thần, điều hòa huyết mạch, trừu sảng mát, định chí an thần, bồi i bò nguyên khí, them sirs sống lân, Mỗi hộp 6 hoàn già súc cát (0\$60)

VĂN UNG ĐỨC TẾ BƠX

(tèn bá) (chưởng 11)

Phẩm con người bệnh chí đều có tangle trị cả. Nếu dùng nhâm thuốc tự nhau bình hành. Tiệm tôi đã hiệp với các lương y có danh hèn Trung-Hoa cùng người Tây Ban Nha để lập chí hiệp phương thuốc héc-té-bơx này, chủ trị các bệnh tưới chứng, đau bụng, la, mửa, vop bò, sinh bụng, no hơi, trực tâi giòn phong độc, hoặc cảm mao phong hàn, nhức đầu sô mồi, ăn không tiêu, no hơi tức ngực, bụng chửng, hay nhืน rãng, ngồi xe ngồi hơi, chỏi mồc, đại sống, nhâm phong, ho nồng, la, nhức xó xát, từ chì bằng rãng, thận thê sang mè, dùng đến, tức thi công hiệu của con mành mà thường dùng, thi xu trú ba bình tâ khí kho xâm, hoặc dùng để trong nhà tuy thân hoặc gặp người con nguy cấp mà cứu, thi công dire rất trong. Bất luận già trẻ già đều dùng dùng cả.

Mỗi ve nhão giá một cát (0\$10)

Mỗi hộp 12 ve giá (1\$00)

PIERRE PHAN-VAN-VAN

dit VANG

Geomètre Civil

Longxuyen — Chaudoc. — Sadec.

ARPENTAGE

Délimitation et Bornage

EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH

LONGXUYEN — CHAUDOC — SADEC

Lành đạt điện tho,

Phân giải hạng,

Tương phản thô sàng,

Công chuyện làm kỹ

cang và tin giả nhẹ

Điện chủ có cần dùng

xin viết thư thương nghị

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu đè trên cao, cỗ ống chạy xuống rái ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Đèn nay sáng lắm, có dù đồ phu tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khi về nhà, nên đèn dầu xanh (*essence*) dù dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bón-quán An-Ha-Nhut-Bao mà thương tính.

LOI RAO

Tại nhà in Hau-Giang Cantho có bán hộp đèn dụng đồ cho học trò dùng kèu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chí đen, thử tốt

1 cây viết chí dầu xanh, dầu đỏ

1 cây viết mực có kèm ngòi viết

Giá mỗi bộ là 0\$40

Tiền gởi phu tùng. 0\$10

Còn có bán các món khác nữa, giá rẻ lắm, xin viết thư thương nghị.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lấp — Cân-tho

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHÚ TIỆM

Kinh lối cho qui ông, qui thầy rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mi tây, mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng bún bột tốt có danh. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dề trong tủ kiến có rộng nước, kiến lén không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

TIỆM

Truong-văn-Hanh sadec

Có bán xe máy mới và dù đồ phu tùng xe máy và xửa xe. Lành tháp muôn đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, lế, kỳ yêu Tân già, hạ tho, khăn den bằng nhiều tay và khăn bùng tốt thương hàng, bán mờ và bán lè vỏ ruột xe máy hiệu Michelin, giày bám-ết dù cờ đồng theo kiểu kim thời. Qui ông ở xa muôn mua đồ phu tùng xe máy, xin gởi thơ cho tôi. Tôi sáng lòng kỵ hường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đồ vả tôi cho giá đồ phu tùng in sảng bằng chữ quốc-ngữ (Prix contrant).

Truong-văn-Hanh.

Cân khải.

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Turc, số 16
Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cao cùng qui khách dặng hay, tại tiệm tôi có bán mà đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khả: con dấu bằng đồng, mủ thuỷ bằng cây, chạm bằn đồng cùng hoa điêu thảo tuỳ theo là nhân hiệu, văn vân...

Một bia chạm bằn đá cẩm thạch.

Có thư họa chơn dung nhơn hanh người mà vẽ bằng dầu sơn và bồ, trước khôn mực Tàu, viết chì than, họa biếu liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Caussures, en tous genres.

TRƯỜNG-Ngọc-Già, cầu kia

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantô, có bản sách **LỜI RAO CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG DIỄN LỄ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIÁ QUẢN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG**, để ngày 24 November 1917. Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ; bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantô làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn hưu thê tại Tòa án Cantô giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ diễn lâm.

Bán mỗi cuốn là 0\$50

Tienda 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hồng 20 %; mua 100 cuốn thì huê hồng 25 %.

See et approuvé par nous avant publication

Cantô.—Impr de POISSON, le 19 d'Octobre 1917.
Le imprant: XÔ VĂN-THƠM

*Le imprant: XÔ VĂN-THƠM
Le adjoint:*

Thuốc điêu hiệu Canon

(SUNG ĐẠI BẤT)



BẠO XANH

Hút đã ngọt mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ bán.

TIỆM-HÓA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-DŨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử dặng hay;

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thúc Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. Thor vẽ nơi tiệm tôi, đã có bang cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo lâm lũu nay chư-vi trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dung thử nước thuốc tốt thương hàng; để mấy trăm năm cũng không phai.

Gia tiên và thuốc tắt: Vẽ nừa thân (bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20 \$ 00

Vẽ bảng Sauce, Velours, (thử nước thuốc này đèn nến và tốt lâm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bảng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy dù thử.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố. Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương nghị như ở xa xin qui vị gửi hình chụp theo nhá-thor; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp long quí xi và khi hình vẽ rồi sẽ gửi cho qui vị cách kỵ lường.

Nay kính,

Viết thơ cho tôi xin dè:

Nguyễn-dúc-Nhuận
Dessinateur à Gia-dinh