

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 87

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 10 OCTOBRE 1918

LE COURRIER DE L'OUEST  
(Edition en Quốc-Ngu')

# AN HÀ NHUT BÁO

MỖI NGAY THỨ NĂM IN RA MỘT KỶ

Direcleur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN  
TRONG CÔÙ ĐÓNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm..... 5 \$ 00

Sáu tháng..... 3 00

Bản chữ langsa

Trọn năm..... 3 \$ 00

Sáu tháng..... 2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm..... 7 \$ 00

Sáu tháng..... 4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bản quản mà thương nghị.

Mua nhặt trình kẽ từ đầu và giữa tháng và phải TRẢ TIỀN THƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Cot bài: « Sự lịch giặc Âu-châu » hay tám.

Nga-la-tư (Rút-xi), Áo-quốc (Ô-trich), Thủ-nhi-ky (Tuee-ky), Y-cai-loi (I-ta-ly).

GANTHO.— IMP. DE L'OUEST

# Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm thuốc PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hạng bảo chế y sanh, tại dãng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hạng, không bê làm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng uối, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây dân.

## NHỮNG THUỐC THẦN HIỆU

### Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỏ, những người ốm-o hay đau, rét, và nhứt là cho người dùn bà có thai dùng thì con mình sanh ra có da thịt và mạnh giỏi.

### SOLUTION Dr DÉEM

Trừ bệnh nha phiến rất mau và không có phá đau

### BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG

và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLNIER**, tốt bực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

### PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE

Có bán các thứ thuốc dâ kề tên trèa dô, và có bán các thứ thuốc, khác cùng hiệu nghiêm vậy.

### HÀNG HẬU-GIANG vốn dặng 60.000\$

Hàng này của Laugsa và Annam hùng vĩa, lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một dều là tại Saigon có món chi, thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Cùng gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thi Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị dếu Hàng xem chơi thì rõ.

### TỈNH LONG-XUYÊN LO'I RAO

Lời rao cho ai nấy dặng hay rằng cái cầu quan rạch Cai-Dung gần K. 6.3000, là đường Longxuyên đi Cần-thơ, nhà nước, đang sửa lại, nên xe đi không dặng.

Chứng nào sửa rồi, sẽ có lời rao khác cho bá tánh bay.

Longxuyên, le 21 Septembre 1918

Quan chủ tỉnh ký: LE BRET

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## MỤC LỤC

1. — Khuyến dự Quốc-trái từ.....
2. — Quốc-trái lần thứ tư.....
3. — Quốc trái (Ca từ đại).....
4. — Các nghĩa lời diễn thuyết của quan Nguyễn-soái Nam-ký về việc quốc trái.....
5. — Thị tập.....
6. — Đại đồng chung.....
7. — Quốc trái (Etats-Unis).— Sự ngay thẳng của dân da den Huê-ký.— Quốc trái Philippines.....
8. — Bình Pháp và công trận binh Annam.....
9. — Nông-Nghiệp tương tế ngân hàng luân.....
10. — Luật hoa rồng (Loi du 30 Avril 1906) modifiée par le Décret du 6 Mai 1915 (Warrants agricoles).....
11. — Phan-thanh-Giảng truyền .....
12. — Nhơn sanh do mạng.....
13. — Cò kim bài dạt.....
14. — Lương-duơn-Thạch.....
15. — Tứ như sanh .....
16. — Thời sự. Giá bạc, giá lúa.....

P. V. NỞ.

P. B. ĐẠI.

HUYNH-VÂN-NGÀ,

T. V. V.

PHẠM-BÁ-ĐẠI L. CH. TÂM.

P. HẠM-VÂN-NỞ.

T. V. V.

ZÉNOT.

L. Q. C.

V. V. T.

NG.-DU-Hoài.

NGUYỄN-MINH-CHÂU.

NG. M. CHÂU.

TRẦN MÃNH.

HUYNH-VÂN-NGÀ.

### SOUSCRIVEZ A L'EMPRUNT NATIONAL 義民必宜 附借國債

Nghĩa-dân nên mua  
giùy Quốc-trái

### KHUYÈN-DƯ Quốc-trái TỪ

Mấy năm chính chiến

Trái đám cang-quá;

Tay anh hùng thoa mệt quyết an ban,

Trang mưu-trí phơi-gan toàn thể-thể,  
Giới-cương mừng hót khỏi lang-sát,  
Sí-Tướng nồng thêm vây hổ-báo;

Ây vây

Sức binh nhung tu-chinh, muôn tin ròng  
Cuộc Quốc-trái, Đồng Bang dưng Sơ-lạc.

Gầm mà cầm cài bả Mân-Quốc,

Chi-phí ấy cần-cán,

Nghĩa-nên gình cài phận thắn-dân

Giúp-lo tua sốt-sốt;

Tuy rằng thường, trước đã hiền rồ ba phen.

Mà không chán, nay xin khuyên thêm  
ít tiếng.

Cái ơn trọng ngon rau cùng lắc đất,

Xét dùm coi ta có chúc đến chưa?

Mở cửa đư nén bạc hoặc thời vàng,

Bem giùp nứa, ai dưng đì tiếc nghé?

Kia lâm Cụ xông lên, đột pháo,  
Tánh mạng nào cầu buộc vé-loa?  
Nó những Ông lân nước tuồng này  
Thân thể đó mấy ăn lời lóm?  
Trong chi hồn tánh mạng,  
Làm con còn ráng súc đến vong sanh.  
Báu xót thiệt kiêm ngần,  
Gặp diệp khà vui lòng mà trọng nghĩa.

Kia kia:  
Đòm non nước, ai ơi có hổ:  
Nay làm ngơ, sau trộm hường cuộc  
thăng-hình.

P. V. N.

## Hỏi Đóng bào, hãy mua giấy quốc trái; vì bởi phận thân dân và việc ích lợi cho mình hết thảy.

### Quốc trái lân thứ tư

Muôn cho mau thấy khai hoản,  
Quốc trái vì nghĩa đóng-bang  
chờ từ.

Bé bốn năm dư Mẫu-quốc ta lướt  
xông khói lửa quyết diệt vô đạo chí  
ban, dặng giữ lấy nhơn-quyền ông lý,  
tòan cảnh Đóng-dương từ Nam chí Bắc  
ai lại chẳng trông cho mau thấy Mẫu-  
quốc ta cùng Liệt-quốc Đóng-minh áu  
ca khai tẩu dựng chửi Thái-bình nhơn  
dân an lạc. Kia, cái hi-vọng của chúng  
ta bấy lâu, nay đã ló mòi rồi đó; vì hồn  
ba tháng rồi, do diễn tin Âu-châu mỗi  
ngày gởi lại nói rằng: Đức-tắc từ  
phương đại bại, Mẫu-quốc cùng Đóng-  
minh hác hường tấn công, phục cương  
giới, chém cựu thành làm cho chúng nó  
sa tráng tan dởm. Đức-tắc thua phải lẩn  
lẩn lui binh trả lại song nhữn có hám  
mip mà cõi thũ, vì bấy lâu nay chúng nó  
chim đoạt đất ta lập lùy xây thành đào  
hầm thủ thế, nên lúc nay binh bèn ta  
tuy thắng nhưng mà sự tấn công có ý

chậm một chút vì bởi có ấy; và lại  
cuộc chiến tranh kiêm thời sở phi rất  
to, nếu giải dài một ngày sanh linh đồ  
thán thêm một ngày và tổn kém càng  
nhiều hơn nữa.

Nghĩ vậy, muôn mau toàn thắng, sớm  
gięp can qua, mẫu quắc cây tài con  
trong nước và các thuộc địa hảy giúp  
phóng quắc trái kỳ này-nữa dặng chi  
dụng trong việc binh dao thêm cho tinh  
nhuệ ngô trừ Đức-tắc vững đặt cõi bờ  
lại cho mau.

Đóng ban cung choán biết Mẫu-quắc  
là một nước cực phẩm văn-minh, an  
hồng đại độ, từ ngày cầm quyền binh  
tri xứ Nam-kỳ ta đến nay: mơ mang các  
việc trong xứ ta là đường nào? Bảo  
bọc dạy dỗ ta là đường nào? Chẳng  
cần thuật lại chỉ cho dòng dài vì hiểu  
rõ an được ấy đã in vào trí, biẹp vào  
tâm của đóng ban ta đã lâu rồi đó.

Nào là trang nghĩa si! nào là đứng  
trung thân! họ ơn sâu Mẫu-quắc bấy  
lâu, trường chắc cũng trông gặp diệp mà  
dáp đèn cho phi dạ. Bé biết từ ngày Mẫu-  
quắc đây binh nhogn nghinh đị-h cùng  
Đức-tắc, đóng ban ta đã ghe phen dem  
da nhiệt thành kè công người của giúp  
vừa cho Mẫu-quắc, vây chưa gọi rằng  
đủ, vì việc chính chiến hảy còn, Mẫu-  
quắc có lòng tình ta như con thảo, cây  
ta giúp một kỳ quắc trái này-nữa dặng  
lâm cho hùng binh thêm nhuệ khí, lương  
thảo dược sung toàn, diệt Đức-tắc, định  
thái binh trong hoàng vũ. Sách có chữ:  
Tri ân khâ báo, tri nghĩa khâ tự, Mẫu-  
quắc là người ân của ta, nếu chẳng gọi  
đến ta mà rằng, chờ gọi đến ta, ta nỡ nào  
tọa thi diêm nhiên cho dành sao? Vâ lại  
tiến minh giúp dây dùng nuôi nhường  
người minh dặng thương xót thân dem  
chỗn chiến trường, gối sương nằm vát,  
mạng nhẹ hơn lông, nhờ kê dò che chờ  
cho minh dặng, an nhàn thong thả, ăn  
no ngủ kỹ nơi chỗn này, ưu dược đó có  
nặng băng non có sâu băng biển chảng?

Ấy vậy, việc phải dặng lâm, đóng  
ban gan xét, nên lấy của minh dư dẻ  
dụng cho Mẫu-quắc dù dùng mà trừ  
bọn già mang cho đến ngày chúng nó  
khể thu lai hàng mới chịu cho.

Tiến nghĩa oai hau lợi ..... Xin  
chờ dân da.

P. B. B.

### Quốc-trái

(TÚ ĐẠI PHÓ CA)

Bốn năm nay Đại-pháp Thầy minh,  
Vì chưng Đức-tắc thành-linh,  
Thứa hư mà lấn vào xâm-lấn.  
Đức-mang hung dữ không ngắn,  
Tán ban-tan, ý tài lung-lanh.

Hoàn-cầu sốt ran,  
Bởi Đức mang tung-hành;

Kia An-lê,  
Nước anh danh, nhứt trong năm biển,  
Trợ chiến Thầy minh,  
Thầy ra sức bình sanh.

Khá kheo Banh-gít hùng anh,  
Tiêu quốc mà chẳng nhường Đức-mang  
Đánh cầm đồng vững trong mấy tháng  
Rồi bất thành khiếu nén lý tán,  
Khôn ngần quân Đức,  
Tới như bể trán.

Nga-quốc lúc ban đầu,  
Đánh binh Đức-Áo chạy nhau,  
Bé thấy mỏi Đức-mang cầm chằng lầu,  
Ai dè cuộc đời biển sâu,  
Khiến dân phe quân lập dân-quốc.  
Ai ngờ bọn phản thần?

Tư hòa phuc với Anh-mang!

Song le trong nước Nga,  
Có phe còn theo Lanesa.  
Nay Hué-ký ra trợ Pháp,  
Giúp lương tiều thêm mà giáp,  
Bánh sau Đức-tắc,  
Gán ra biển thùy.

Cuộc trọn thắng chẳng cháy,  
Nhưng quân Đức-tắc bấy  
Phải súng nhiều Đức đầu mới bay,  
Thầy thơ phái thêm tay,  
Giết Đức-mang mới tuyệt,  
Ngày thắng trận hẫu kế,  
Ta tọa hường binh an.

Bốn năm tiếng nói vàng:  
Rằng Nam-kỳ trung hơn các nước,  
Ba lán, đóng lòn,  
Cho Mẫu-quốc quyên vay,  
Nghia ấy, lớn thay.  
Có chi qui cho tay?  
Nay quắc trái thứ tư,  
Nô làm ngơ?  
Lý ưng chì, nhiều hơn nữa,  
Ba lán, trước kia,  
Nhiều lần etJu dặng thay,  
Hundo bận bom nay,

Là lán chót khai hoan.

Phàm ngời sinh trong cõi dinh hoàn  
Hết trung phái giữ vẹn toàn,  
Nhà chẳng may mới hay con thao.  
Nước loạn tướng tội nguy,  
Vây chúng ta phái lo giúp nước.  
Chẳng công thời của cho obieo,  
Ấy mới dặng trưng phu.

Nhờ quan Tông-thống Sarraut (Xa-Rô),  
Ta phái vị lóng Nai.  
Vay, cho vay có lợi muôn ngày.  
Chẳng mất của,  
Lại còn tiếng trunz.

Nga Trà-Vinh

(Xin các Ông các Bà ráng cho vay lán  
này nữa mà hưởng cuộc thái bình luôn

**Mua giấy quốc trái  
thì là minh tò tinh biệt  
on nhà Nước Langsa  
nên minh mới dặng an  
cư lạc nghiệp.**

### CÁT NGHĨA LÒI DIỀN

THUYẾT CỦA  
QUAN NGUYỄN-SOÁI NAM-  
KÝ VỀ VIỆC QUỐC TRÁI

Đức-tắc lân rảnh ta dặng, thì tướng  
là dè lấy Paris luồng, không dè đâu  
Đại Nguyễn-Nhung Foch cầm đầu các  
đạo binh đồng minh xưa dùa đánh tới  
thật là Đóng-minh ta tuy là khác lời ăn  
tiếng nói với nhau chờ rò đều một lòng  
với nhau hết, biẹp lực làm cho Đức-tắc  
dương hò thằng trận đi tới, dùng trú  
như chó cuồn vò chạy giải.

Mấy mât trận của Đức này đã rã tan  
bết, ôi thôi, còn gì mà mong hօac tới  
nữa. Bảy giờ tỉnh Leos và tỉnh Douai  
Đức đã rút binh rồi, tỉnh Cambrai Đức  
cũng rǎn tú binh nữa; tỉnh S' Quentlin  
và tỉnh Laffere binh ta đã sông vào; tỉnh

Mihiel ta đã lấy lại đặng rồi, còn thành Metz binh ta còn đương công phá.

Phía trận Balkan Bulgare đã bại tâu, Serbe đã lấy thành Prilep lại rồi coi voi ngon cờ Serbe sẽ cùn tại mạc thành Vélès và Uskub.

Bên Palestine Thổ-nhl-ky (Turquie) đã tên lương vò kẽ rồi, còn đương ngồi cùn tay mà trống may cho cầu hòa.

Còn phía Nga-la-tur (Roussie, chừng nào trỗi ra hai mặt trời kia mới có thể mà cự với Đồng-minh cái nhục của Nga mà phản bội với Đồng-minh đây vì như Nga đem mình mà chôn dưới vùng heo nái.

Bây giờ mấy quân nghịch tặc ví như con nai kia khác nước và chạy và la. Muốn thắng trận cho mưu mưu rồi sớm thì mưu quốc ta chỉ có một việc lo tiên dặng chung cùng với Hồng-minh mà tận diệt cho rồi cái quân ý quyền Vương để mà bất tuân luật pháp của vang ban.

Cho nên lần này là lần thứ tư mâu quỷ với thằng thi với các con, rằng đâu đâu nhau cho mâu quỷ vay, dứa có ít thì giúp ít, dứa có nhiều thì giúp nhiều, tuy gia vò hưu.

Chúng ta ở bên Nam-kỳ đây cũng chờ mâu quỷ bảo dưỡng cho chúng ta ở an toàn tinh nay mà mâu quỷ mở miệng than một tiếng chúng ta điêu lâm với con, già bần trí hiếu từ quỷ loạn trước trung thất, chúng ta cũng nên giúp cho mâu quỷ phen này cho rõ lòng ngay thẳng.

Nếu chúng ta biết thương xót; nào cha nài con, nào anh, nào em vì nước mà bỏ xương nơi chôn sa trường; nào kề hõi vợ, bỏ con, bỏ nhà, cùa súng chẳng lia minh theo mà cự địch trong bốn năm trường với quân nghịch tặc gớm ghét, nào kề vường ruộng trồng như đất bằng nhà cùa tan nát, cùa rải tiêu liêu, trời nỗi bơ vơ không nơi nương dựa; nào quê hương yêu dấu ta vì phép luật và lè công bình là mâu thịt mà chống chọi lâu nay, thì chúng ta thấy thay đồng tâm cùng mâu quỷ, rằng mà cho mâu quỷ vay lần thứ tư này.

Ở các ông, không có cái gì nao núng trong trận giặc này, Nam-kỳ sẽ đem 2 tay mà giúp cho mâu quỷ muôn muôn triệu triệu. Mâu quỷ ta thắng trận như thường, tốt như thường và bền vững như thường.

## NUÓC LANGSA VẠNG TUÊ

Chúng ta mới thấy tin giấy thép để ngày 30 Septembre nói rằng Bulgarie đã giải giáp hàng đầu.

Bulgarie đều vưng chiệu hèt thấy các đều của đồng-minh buộc. Tờ dinh binh đã ký tên rồi tại Salonique.

T.V.V. Lược dịch

**Hày mua giấy quốc  
trái, ay là lời nhà nước  
hữu sự cậy lê thứ; lè gi  
nhà nước như muôn thì  
buộc mình phải nạp tiền  
của là bao nhiêu không  
đặng hay sao?**

## Thi tập

### Viết quốc thái binh thi

Ngậm cõm vỗ bụng ngủ li bì,  
Mừng lục nước nhà chàng  
loạn li,  
Đuộc ngọc sáng soi trời bảo hộ,  
Âu vàng vững đất dất Tam-kỳ,  
Trên an thành già ngôi Nghiêu,

Thuần,  
Dưới loại thần dân nghiệp  
Phó, Y.

Vui đẹp thường nhở nam dai

hữu,  
Tiếng binh phận lặn chôn biển-  
thủy.

Lè-chơn-Tâm dít Thận  
Instituteur Tân-thành.— Càmau.

## Quốc-trái

(Hoa-van A. H. N. B. n° 86

Vay tiền Pháp-quốc vận binh

nhung,

Cái đạo Sư-dô phải gán lòng;

Nhà túng cậy cung tay từ hiếu,

Nước-loan nhờ có mặt thân trung.

Day khuyên từ thuở em còn tật,

Đến đáp một phen sức dặng

dùng:

Nhán nhũ đóng ban vi nghĩa

thẩm;

Cùa, công, vừa giúp xữ đời thông.

Phạm-bá-Đại (Cán-thor)

## Đại Đồng chung

(Les Cloches)

Khắp nội, quanh, bời luồng lửa đạn,

Tiếng chuông ngân, dội tận chốn trời.

Đường nứu quan-cáo nơi nơi,

Trận-danh lưu-tái (1), ta người Tao-Nhan.

Mỗi tiếng vang, xung rắn oán-khi,

Dục tình hồn Ngao-sl sa-trường.

Công vi vinh-diệu một đường,

Đem thân gởi đầy, nhẹ đường mây lông.

Anh đồng kè, mây đồng bóng khuất,

Mộng Nam-ca, mội giặt vi dầu?

Vì dem chon-lý làm dầu,

Diệt phuơng vò-dạo, ra màu khinh-sanh!

Giọng đắt thắng, chuông thanh lại trỗi.

Cho chư-bốn rõ nỗi đực trong,

Rắng trang đồng-huyết (2) chính-tòng.

Lập nhiều công la giữa vòng binh-oai:

Trí bức-tắc, cài loài khốn kiếp,

Bốn năm trời tu hiệp sói-lang.

Chiếm-lăng Pháp-dịa nhon-nhàn!

Võ nghị Địa-huyết, An-tàng nhớp-phơ,

Xưa một vay, bây giờ một trả.

Phan thay-thi, nem xả huyết-trung,

Vậy cho dáng số loài hung:

Làm đén tăng-nhán, rồi chung vui lồng.

Mã, ủa kia, lồng trông ngoài trảng.

Chùi nồng-gò, thăng gián mấy chio.

Thôi da súc mòn, hơi tiêu.

Mà chuông thêm trỗi xa, nhiều bức cao,

Đại-Bắc khạc, rót-sao oai sầm.

Tiếng chuông truyền, rỉ-rầm bớt ngắn;

Đành cho Đại-Bá, nhượng phau,

Nhượn bê nhuê-khí, hóa cán hơi réo.

Gửu trân mat, Công-thành tiếng dậy,

Cầu hát nguyên, lồng láy ca mừng.

Truyền ra khắp cả nhơn quẩn,

Rõ cuộc dác-thắng, vò cung dẹp to.

Vợ yêu nghe, hết lo ly biệt.

Ngày hiệp hoan, nay thiệt hẫu gán,

Còn thơ, nghe long, hoan-hàn.

Cha vè, dây ác mọi pháo yêu thương.

Bấy lâu mảng an thường ném chiêu,

Vợ nhở chồng, con hiếu nhớ cha.

Vì dân, vì nước, vì nhà,

Liêu thân tảo-khấu (3) mới là dặng vay.

Tiếng chuông lanh, lung-lay vỗ-trụ

Nhắc chư Bang phải lú Đức xâm,

Tự do hai em chặc cầm.

Một niềm tương ái chớ lầm, mựa lời,

Vì từ lúc người đời nghiêm khắc.

Rắng quân rây dầu, giặc giữ ra,

Tai chung dầu khói gươm ta.

Thi hoi tương-ái phất ra kháp rồi,

Hồi-trống dỗ, xang dùi tay thợ.

Chí bùng-anh khéo tro hơi chuông,

Nhắc-khoan, rành rẽ khác thường.

Ngàn-thu còn lạc, anh-cường thân Chung.

.

Nguyên bài này của quan Trạng-Sư A. Viviers ngụ ý tác-thành bên bốn An-hà chủ tay C. de l'O. số 86; Thấy ý đề thanh-cao, nên tôi có xin phép ngài diễn nôm ra đó cho khán quan xem tiêu khiển. Tuy chưa đủ lời tao-nhà như ngài, chờ trọn gồm tinh-tử, nhằm cũng mua vui dày lat đặng.

Phạm-văn-Nở

(3) Dẹp giặc.

## Quốc-trái (Etats-Unis)

Ông Tân-sĩ Wellington Row, là quan đại Thần-bên Tàu qua ở tại Hoa-kỳ (Etats-Unis) nhơn ngày tết đứng ra diễn thuyết về việc quốc-trái thì bọn khách trú cho vay đặng 740 triệu quan tiền tay. Mỗi ngày góp đặng 104.577.45 đồng vàng.

1) Tên mấy trận đại-thắng, ngàn năm sữ nhắc.

(2) Đồng-huyết đồng-bảo.

## SỰ NGAY THẮNG CỦA DÂN NUỚC DA ĐEN TẠI HUẾ-KỲ

Ông chủ hội nhánh cho Đức-giám-quốc Wilson bay tăng; một kỳ nhánh tại New-York nhóm dân 12 triệu dân da đen là dân nhập chánh dân trong nước.

Tiền quốc trai tính đãi g 6 ngàn triệu đồng bạc. Kỳ quốc trai này là kỳ thứ tư, số dân cho vay nhiều hơn số dân trong 3 kỳ quốc trai trước.

## CUỘC QUỐC TRÁI TẠI CÙ LAO PHILIPPINES

Nhật trình ở Cù lao Philippines cho chúng ta hay rằng: kỳ quốc trai này là kỳ thứ tư; cả xứ đều có lòng trung quân ái quốc mà ra chiến cho nhà nước vay.

Có cái bài của dòn bà ra diễn thuyết cầu rốt bài có lời nói rất có nghĩa như vậy: "Ở các chị em, cái bốn phần của chị em ta phải làm là:

Chị em ta bây giờ là phận liều yếu đào thos không đem cái thân bèo của chị em ta ra mà tận diệt cho được cái loài Đức tặc mọi rợ thì bây giờ chị em ta phải ra cho nhà nước vay tiền, dặng nhà nước sắm cho toàn khuếch khí mà tận diệt Đức tặc cho rồi sớm.

T. V. V. Lược dịch

## BINH PHÁP VÀ CÔNG TRẬN CỦA LINH ANNAM

Việc công cảng lương phạt của các quan và những người bị thương tích thì và phần đạo binh N° Compagnie trên thủ. Binh lính bị thương tích cũng nhiều.

Ông quan Năm lấy làm đẹp lòng vì thấy tinh tình và công cảng của người được thưởng "médaille Croix de guerre" trong phần lính bị thương tích này, mà lại ông quan hai lâm đầu trong đạo binh này lấy làm có phước mà cai quản đạo binh có nghĩa như vậy, cá thay binh lính đều lo việc hàn pháo giữ một lòn trong tình, gan dạ, thiệt người Annam như vậy, không biết đáng mấy...

Ông quan Năm có lòng khen ngợi ông chủ coi đạo binh này hết sức vì thấy trận ngày 25-26 và 27 mai, quân lính hết lòng trung nghĩa. Binh lính sắp đặt có thứ lớp trong lúc chiến tranh; và lính Annam hết lòng vì nước, chẳng sợ trong chiến tranh, thiệt đáng khen lâm.

Vậy ông quan coi đạo binh này được tiếng khen, bang, còn quân lính đều được phần thưởng như công khố sau đây:

Võ-văn-Sang làm đòn trong đạo binh 2. classe N° M° II 9376 trong đêm 5 rạng mùng 6 mai có công đánh đuổi được quân giặc, lại tách hành lùn việc siêng năng.

Nguyễn-văn-Vinh

Lính trong đạo binh 1<sup>re</sup> classe N° M° 15 T. 164, lấy làm gác dorm, bị thương rất nặng vì tron ngày 6 mai, được thưởng "médaille militaire (M. O.)"

Lính về đạo binh 2<sup>e</sup> chasse

Lê-công-Đạm N° M° 12.584

Võ-văn-Quyết.....15.511

Gan dạ, tình táo mà báng được quân giặc, công cũng đáng.

Le chef de Bataillon : Jénot Commandant de 10<sup>e</sup> Bataillon indochinoise.

Signé : Jénot

## Nông nghiệp tương-tê Ngân hàng luận

Sách có chữ, dân di thực vi tiên, Quốc rõ nông vi bón, (dân lấy nước ăn làm đầu, nước lấy nghề ruộng làm cội) lại có câu. Trại bón c rõ nông, vụ tu giá sắc, (trại cội nở làm ruộng, chuyên nở nghề cấy gác).

Trong Nam-kỳ chúng ta đây, ruộng-rây minh mông, nhưn dân đông đảo, nếu không làm nghề ruộng rây thì lấy chi mà tiêu dùng, muôn làm ruộng rây lớn mà bạc tiền có ít thì làm sao cho dũng. Lại còn các nhà giàu trong Nam-kỳ chúng ta, có lúa bán, thì phải bán cho chét, bị chúng nó thông đồng với nhau mà họ giá xuống bao nhiêu, thì cũng phải báo cho Lô lấy bạc mà cẩn dùng, nếu cầm giá không bán, thì dễ mà bán cho ai.

Lại nhà có ruộng nhiều, thiếu bạc mà giúp cho người tá điền cày ruộng, hoặc người tinh làm ruộng lớn, muôn vay bạc mà làm, thì ai có bạc nhiều mà cho vay, duy có xã-trí có bạc nhiều mà thôi, chúng nó cũng thông đồng với nhau tăng lên lời nhiều, thì cũng phải vay của nó, nó cho đến hai ba phần lời một tháng, nếu vay mười tháng, thì nó lấy lời trước mười tháng, và lấy tiền giấy, tiền con niêm, như vay 1.000\$ 00 thì nó đưa ra còn có sáu trăm ngoài đồng thì nó ép chúng ta mà lấy lợi, biết là dường nào.

Ấy là nhà có ruộng đất, còn như nhà không ruộng đất mà muốn làm ruộng lớn thì vay sao dặng mà làm, bằng muôn vay cho dặng bạc, thì phải cày người có ruộng, đất lớn đứng bảo lãnh mới dặng, vay dặng bạc rồi bị cha chài chủ chót, sự nghĩa dù rồi thì bạc đã mất hết mọi phần tư rồi.

May mà làm ruộng trúng, mang mùa trà lúa ruộng, trà bạc vay rồi, còn dư lúa lại bao nhiêu, phải bán cho chét bị nó hạ giá thì biết thiệt hại là dường nào, ấy là ruộng trúng chờ như chằng may bị ruộng thất, thì chắc phải bị tang già bại sản, như vậy thì Nông nghiệp mở mang làm sao cho dặng thanh vượng.

Vì vậy, năm trước đây, quan Quyền Nguyễn-Soái Nam-kỳ, Maspéro, lúc còn làm chủ tỉnh Mỹ-tho tính việc lợi ích cho dân, nhóm hội các Tông-làng, và các nhà phú hộ, trong tỉnh, mà bày lập một hội Nông-nghiệp tương-tê, nói sanh tỉnh Sóc-trăng, và tỉnh Long-xuyên, cũng hội nhau mà làm như vậy, thì mấy tỉnh ấy cũng đã có thấy lời nhiều,

Nay trong tỉnh Cần-thơ, đã nhóm nhau nơi hội Khuyển-học, có mời quan Phó bổ Séré, quan Đốc phủ sứ, Khoa, Chủ quận Ômôn, quan Tri phủ Nhã, chủ quận Cần-thơ, quan Tri phủ Đề, chủ quận Phung-hiệp, quan Tri huyện Lý, chủ quận Cầu-kè quan Tri huyện Thơm chủ hội khuyến học, đóng đèn chưng sự, bày vé, lập một hội Nông-nghiệp tương-tê, bỏ thăm cũ thấy Võ-hiển-Đê là cựu thư ký dũng làm chủ hội, thấy Lê-bá-Cang là Thông ngôn Tòa, dũng làm Phó hội, thấy Nguyễn-hữu-Thoại là cựu thông ngôn, dũng làm từ ban, thấy Nguyễn-hữu-Thúc là cựu thư ký, dũng làm Thủ bón, và năm vị

hội viên, đều là người rộng thấy xa nghe sang giấu xung dâng, đã có lệnh quan Nguyễn-Soái phê chuẩn rồi khi ngày 6 Septembre 1918 ác là đã lập thành đại hội.

Muốn cho dặng lập thành đại hội, trước cùng nhau có mấy quan Chủ quận, Cai Phó Tông Ban biện Hội đồng, mấy ông Hương chức hảo bộ, và các điều chủ phủ gia, là người rộng thấy xa nghe, dông hòng vào hội, và giàn giàn Biểu lè cho các nhà nông nghiệp nghe thử rõ biết mồi lợi dặng nhiều, thì ai mà chẳng muốn chen nhau vào hội, mà mờ mang vào nêu ván-minh, ngô dành đoạt lợi quyền với chà với chét.

Hội Bón lúa đây, lập ra chẳng phải đồng như mấy hội lớn, bên nước Lanzza, vì bớt nhiều khoản khó, như là cắt kho trữ lúa, chịu giá trữ hàng, ván ván, duy có một đêu, trinh đất thế chưng, chung tiền vào hội cho lúa vốn, mà thôi, tuy là trinh đất vào hội, song đất mình cũng giữ lấy, mà cày cấy lấy huê lợi cho mình buộc có một đêu không dặng cầm cố, và bán đất ấy cho ai, mà thôi, còn hùn tiền vào hội thì định mỗi một phau bùn, có 10 \$00, ấy là muỗ cho nhiều người bùn nỗi ai bùn dặng nhiều phao, thì vốn càng lớn, bê lớn vốn, thì vay bạc mới dặng.

nhiều mà giúp đỡ cho nhau, bê vay rẻ lời thì có lén nǎo mà trả không dặng. Lại trong hội, người nào xin vay, thì có Hội-trưởng, hội nghị, nhằm theo giá săn người xin vay, mà chuẩn cho vay như vậy, thì có cao pham đến hội đâu mà các ông phòng ngại tuy là chịu một phần hưu 10\$00, song hội thâu trước có một phần tư, là 2 \$50 mà thôi, còn 7 \$50 thì chứng nào, hội có việc cần dùng, sẽ thâu thêm nữa.

Chứng nào chúng vốn dặng nhiều, sẽ tính lập một cái nhà máy xay lúa, tại tỉnh Cần-thơ, thì mới thấy đại lợi, biết là ngàn nǎo, những đều có lợi ích như vậy, gấp bội mà chẳng đồng tam, chia e ngày sau ăn nǎng đã muộn!!

L. Q. C.

## Luật Hoa-răng

Loi (du 30 Avril 1906)  
(modifiée par le décret du 6 mai 1915)  
(Warrants agricoles)

III

Điều thứ 2— Nếu mà người nông-phu ấy không phải là chủ dien chủ, hay là không phải người có phép hưởng huê lợi trong số ruộng ấy, hễ có đi vay thì nó phải cho chủ dien biết trước (1) rằng nó muốn đem thê chung là những vật gì, giá đặng bao nhiêu, cùng là muốn vay số bạc bao nhiêu, rồi mới được vay, trừ ra nhâm mẩy khi như nói sau đây thì mới khởi cho chủ dien hay trước.

Sử thông tin cho chủ dien, chủ hưởng huê lợi, hoặc là những người có phép thay mặt cho mấy người ấy hay trước như vậy, thì nhớ có quan Lục-sự sở tại chỗ để những vật bị phép Hoa-răng lo giùm. Nếu như nhâm là hội hiệp lực Cảnh-nông (2) đứng đi vay, thì phần việc ấy về tay quan Lục-sự tại chỗ lập hội ấy. Cái thư thông tin ấy thì nộp cho quan Lục-sự rồi thì quan Lục-sự ký tên phê vò, đem thư ấy vào sổ, rồi lo gửi theo cách ký thác cho trạm giao cho đến tay (3) và có biên lai nhận lãnh (4).

Kể từ khi đăng thư ấy, nếu mà người chủ dien, chủ hưởng huê lợi cùng là người có phép thay mặt, tin ra thì đã tới kỳ đòi lúa ruộng, tiền vườn các hàng rồi, thì nội trong tam ngày, được phép gởi thư ký thác cho trạm (recommande) gởi cho quan Lục-sự sở tại mà nǎn cảng không cho ai dặng lấy những vật ấy mà cho vay bợ gì được.

Nhưng vậy mà, nếu người chủ trai bằng lòng chịu, và lại cũng phải buộc tên đi vay phải giữ giữ mấy món đâ dem làm Hoa-răng ấy, tại trong kho lâm nơi chỗ đất vườn của nó đang làm thì khỏi cần gì phải thông tin cho chủ dien, hay là chủ hưởng huê lợi hay làm chi, cái lời ưng chịu như vậy phải ghi vào làm một lời giao ước riêng tại tờ Hoa-răng. Làm như vậy thì quyền hành của người chủ dien còn y nhiên theo phép (không có thiệt hại chỗ nào) (5).

Như người chủ dien nào bằng lòng hê số bạc bao nhiêu, thì nhượng quyền mình tới bấy nhiêu trở lại, thì phải ký tên vào tờ Hoa-răng (6).

(1) Theo phép thì những lúa nếp, huê lợi gì trong một dám ruộng, dám vườn kia của một người tá dien, tá viên làm ra thì phải dễ trả trước cho chủ dien, chủ viên (kêu là privilege) rồi còn bao nhiêu mới là thuộc về kẻ tá dien lấy. Cho nên người tá dien muốn đi vay nên nói trước cho người chủ dien bay.

(2) Coi kỳ An-hà ngày 3 Octobre 1918  
cát nghĩa về những hội Hiệp-lực.

(3) Pli recommandé, là giấy gởi tại nhà thơ giấy thép có trá tiêu phụ thêm dặng cho nhà thơ giao từ giấy ấy cho tới tay người chủ thơ, phải ký tên nhận lãnh; chờ không có dẻ cho trạm dein phát như là thơ thường vậy.

(4) Accusé de réception— Là biên lai nhận lãnh; khi đã giao cho thơ recommandé tới tay người chủ thân thơ rồi thì nhà thơ gởi lại cho người chủ gởi thơ ấy một cái biên lai rằng đã giao thơ ấy rồi ngày nào.

(5) Người chủ dien, chủ viên, không có mất phần thâu góp lúa ruộng, tiền vườn trước.

(6) Nghĩa là, như người chủ dien, chủ viên bằng lòng rãnh, tên tá dien, tá viên vay số bạc bao nhiêu, thì mình cho phép chủ cho vay thâu trước mình cho dù rồi, còn bao nhiêu lại thì về phần mình tính với người tá dien đi vay.

(sau sẽ tiếp theo)

V. V. T.

## Phan-Thanh-Giàng truyện

(Tiếp theo)

Năm Tự-dức thứ 9 (1856) có chỉ triều quan lớn Phan về kinh, thăng trắc Hiệu hiện đại học sĩ, kiêm lãnh Lê-bộ thương Thơ, sung cơ mật đại thần, phó sứ tổng tài, kinh viện viên quan, lãnh quoc từ giám chư vụ, dặng để coi việc tế lễ biên

sử sách (coi sứ quán) và ngự tiên dien chư thơ. Cũng trong năm ấy có chiếu sai ngài di hạch thấy chùa chiệu thi Hòa thượng; kêu là người ký, sau khi hạch trúng cách (1) ấy đó là.

Thái bình tạo ngô quân minh,  
Học bài truyền tài thần tử.  
Nhàn vò sự, vua tôi cùng lê thử; ca  
vui muôn họ nồng, gặp lúc thủy ngư.

Tưởng là QUỐC THÁI dân cir!!

Ai dè qua năm Tự-dức thứ 10 (1857)  
ngài còn lãnh chức Bình chung cung  
đạo; coi sấp đặc cho vua tể lê, thì dà có  
phong phanh nghe tây qua.

Vua Tự-dức biết tá-huân Phan-thanh  
liêm, bao nhiêu lương bổng obis để  
giúp anh em bao nghèo; nên vua cho  
tiểu thương liêm thêm dặng quan lớn  
tiêu dụng, phòng lúc ngài ở kinh sư là  
chỗ tan quế dặng ngài xài cho phu  
ngày tháng.

Ấy, đó là :

Quân thân đương hoi tao Phùng,  
Đặt hàng uối sông khi không ai dè;  
Biển ngoài chợt thấy tàu tày,  
Trảy sang xâm lấn Đống nai cửa Hàng.

Qua năm Tự-dức thứ 11 (1858). Bên nước Langsa sai ông Nguyễn-soái tên là Rigault de Genouilly đem binh nhập khẩu Nam-ban đánh lấy cửa Hàng (Tourane) là ngày 31 Août 1858 (23 tháng 7 năm Mậu-ngô) và tuốc vò lạy Saigon 17 Février 1859 (15 tháng giêng năm Kỷ-vi (Mùi). Cũng một khi ấy lại còn có ông Nguyễn-soái thày tên là ông Page chạy tàu qua nói rằng: Người phụng chí Pháp quốc hoàng đế đem binh đánh nước Nam. Nhứt diện gởi thư cho vua Annam biểu phái nghe hòa, dặng hai nước giao lán, từ ngày về sau nhơn dân cho khởi

(1) Ngài hỏi mấy ông Kiết-ma là chức được vào thi lên Hòa-thượng mỗi khi có khai trường kỳ, có nhiều ông chịu hạch tân đòn hoai tĩnh-thần;

Quan-lớn hỏi như là: Cửu-huyền, thất bưu, tam thần, tam muội thông thiên, cửu danh qui đơn, Long hổ tinh quan, dien hóng vân vân — hiền hiền ninh minh ich tinh huyền tinh, u hiền yến minh (coi bộ u đặc truyện rõ hơn.)

dỗ thán. Langsa hứa sẽ trả tĩnh thành lạy roi lại cho, mà không đòi bồi phí chi hết, dặng lập nhà lanh sự, mà sinh giờ những dân có đạo thiên chúa (Gia-Tô) ở ăn hòa bình, cũng mở đường thương mại trong nước cho vào tùy ý vua cho, vụ sự giao hảo cùng nhau hơn là can qua miếng cho hai nước tương y như trong điều lệ đức Gia-long đã có lập ra thuở nọ (vì hoàn).

Nguyễn-dư-lloài

## Nhơn sanh do mạng

(Tiếp theo)

Bên ngày tánh lý túi thơ, cầu câu đọc nghĩ giờ giờ ăn trưa; Tam cang lãnh bác diều mục thấu, Ngũ thường luân, nêu để vương thần. Ngày nào đêm nay Châu phiên-Tường đều ra sức đọc một minh những là túi thơ tánh lý, dịch, lê, Thư thi cùng Xuân-tho tâ-triện. Miêng đọc thi thần hoi, cầu nào ngượng thì coi lại chau chư dài nghĩa mà học, đêm thời mơ mộng đều thấy ông Sí-vương cùng tuý biển triề, xùm lại mà dâng giàn cho Châu-phiên-Tường mấy câu thừa ý cho nhập thần. Học như vậy trót năm trên chùa Hương-Tich. Một đêm nghĩ bài làm là vì lời ông Hàng-thuyền dạy làm văn Sách với chiếu, biếu, phủ, mà chưa nhập diệu, đương nghĩ cái nghĩa bác có khò công quá, muốn ngã lòng không theo làng văn chương. Sực lại cái sáo bác có nặc nghè học cho đến bậc đầu rặng rụng có ích gì cho ai, bát sướng miệng lao thần mà thè được Hán-Vân, Đường-Thi, Tân-Tự thi là mấy ai cho dặng, bắt quá mấy ngàn năm, nghè vẫn vẻ gấm thù hoa duy cũng là Hàng, Liêu, Âu, Tô, Lue, Lý, Đỗ, ngoại trừ mấy nhà ấy thi cũng không có mấy người men đến.

Vừa làm vừa nghĩ vừa giặn mà không dám ngã lòng:

Bát do bài phú cầu văn,  
Tinh thần si cung có ngắn ấy thôi.

Làm rồi bài văn sách dựa gối mờ mòng vừa nghe trong chùa là chôn nhọn giặc giặc!!

Phiên-Tường-tinh dậy ra coi, thì thấy chèn trong người ngựa từ dưới chung núi mà kéo lèo chùa, một người đi

trước hối rằng: Xin mấy ông đạo vào mời thượng nhơn cho chủ tôi bạch chuyện. Tức thời đạo vào, rồi dắc Hòa-Thượng ra. Có một người minh cao tám thước di đứng chừng chàng lại xá hòa thượng bạch rằng: Tôi là một người cựu giao của ông Châu-Phiên-Tường, trước có hẹn cùn tôi rằng: lén ký tịch nơi qui động phủ, nên tôi đến xin ra mắt có chuyện cần. Ông sư biết bọn này là lục lâm mà sao Phiên-Tường lại quen lớn, té ra thằng này cũng là trong đám bắt lương; nghĩ đi nghĩ lại rồi nhớ rằng: Hèn xi lúc tháng trước nó có ý miệt thi nhà sư; muỗi di dâu không nói, mà có khi lại cà đài bà ngày không nói tới ta và cũng chả thêm lè Bô dang một lúc nào.

Muốn vây tao cho vậy, cái không lành là tại mấy dàn ác nhập thuyền môn có lẽ náo nhà sư lại dung loài phán hay sao?

Nghĩ rồi mới sanh một kế, bèn cười nói cùng người lục lâm mà rằng: Lúc này khách quan còn dương nắm binh không le qui y tân dỗ lại đám cảm cộng gi, nhưng mà người dương lúc hoạn nặng binh nắm ai nở đê cho di, vạy xin ông về trại đợi 5,3 ngày cho tiêu qua thuyền binh sẽ sang nghinh tiếp.

(V) Huyện.  
Nguyễn-minh-Châu

## Cò kiêm hài dat

Quan Bố-Bộ triều Nguyễn (1) lúc còn thiếu niên có tánh không minh, có làm một bài quái âm như vầy, nên biết là người chí cùn trượng phu sau rồi làm lớn:

Làm trai bấy trước phước trời cho,  
Có chí ai dám lại chẳng lo;  
Trung hiếu hai vai hoàn triệu triệu,  
Giang sảng vè rạng gương mày mă;  
Thảo thê buộc ràng dạng phác phu.  
Cử động thân cung trong vỏ trụ;  
Vẩy vùng thoát khỏi đám dung ngu.

Tiêu truyện: quan lớn là người ở làng Tân-hiệp (Trấn-dịch) Mý-tho; Sau gấp hung niên ông Cụ về làng An-diên (Bến-

(1) Việc cùn chưa lâu nhà ngài còn con cháu đồng không le nói tên ngài.

tre), lúc ấy quan Bố-Bộ còn nhỏ, đi học với một ông thầy chùa 4,5 năm mới có bài thơ trên đây. Chừng quan lớn 16, 17 tuổi thì nhà cha già mang phản, mẹ yếu đuối còn có một mình ngài là trai, có thể gì còn đi học được nữa, nên quan lớn phải về nhà nuôi mẹ. Tánh ngài từ hoà cùng lán lý bà con, khoan dài anh em bạn tặc với mấy đứa em.

Trong làng thấy quan lớn có trí thiệp hiệp dứt đường, & trong làng bắt đầu việc gì hể làng xóm có việc thì ngài một tay điều bắc, lán lầu đều việc làng nước ngài cũng lành mà lo loạn; không có chuyện gì vào tay quan lớn mà không xong. Làng thấy người giỏi mà có chí tru thời, nên ép cùn ngài: ban đầu khoản ấp sau tới hâu Biên-Lại. Năm ngài chối không đúng phải lành chúc Biên-lại.

Trong tháng chạp lệ: mỗi làng từ mồng 10 cho đến rằm tháng chạp là tháng cúng Lạp-mieu cầu an. Biên-Lại làng An-diên phải lo số biện xôi thịt cắt phiêu cho giáp trường các ấp di đội xôi của hương chúc trọn một buổi cho đến 4,5 giờ chiều là giờ túc yết.

Túc yết là thành kế làm heo bò, lo lè dang cù: lè này có làng to tế chánh điện tam sanh là ban, hữu ban, tả vu, hữu vu, mỗi án mỗi một heo. Đang cù xong, sáng ra thi phản từ vị trung đình coi ra thịt kiêm biểu theo lệ làng, còn anh Biên-Lại làm thè tre. Biên chúc trước từ hương cù sấp xuống đương niêm một phe; từ chánh bái sấp xuống khoán ấp một phe; còn một phản biện hận hiến dàng khác. Quan lớn Nguyễn tính thẩm trong bụng rằng: Làng này cũng không phải có hương từ lý gì của mình, mà công tinh lo lán này coi bộ làng không có mang ơn, ra mình không kể, nhưng có cái thoi coi mình là đĩa thanh hồng không phải phe đồng giới của làng, nên mỗi mỗi tiệu minh hơn mấy đĩa dịch hực khác, thời vây ta cho vầy; làm một chuyến cho chúng nó biết không coi làm sao mìn. Người ra thịt đầu thì có từ vị trung đình chỉ phản, chỉ đầu thì Biên-Lại đem thè lại cẩm vào phản thịt mỗi mỗi có tên chúc nêu trên thè an-bài. Tôi coi từ vị trung đình vào thưa cùng hương chúc tân cựu rằng: Bốn phan anh em chúng tôi lo phản kiêm phản

biêu phản phác dâ an bài; vây xin trên trước đinh người di kiển cho. Các ông thầy Biên-Lại ta có tánh lau luốt cho me lồi ẩn một bứa, kèo bấy lâu nhà nghèo con không muối ngọt dâng bứa sớm trưa cho me, còn các anh mồi người lừa thịt ngọt mang về mà nhậu một bứa cho no say; Chừng việc lậu ra các anh cứ đồ rằng tại tôi chờ các người không biết. Hai dân sống mệt, mắng có tiền chia có thịt nhau mà sẽ có người dorm đường tội lụy, mắng nhẹ theo. Khiêu ra chợ bán cá thay là 22 quan tiền kém, Cậu Biên lấy 10 quan và mấy xâu lòng, còn hai dân mồi người lành 6 quan với hai xâu thịt trước chừng 4,5 cân nặng. Việc an bài, sẽ đem lại nhà trú trú cho mấy cậu trú phòng. Còn hương chúc tán cựu đại tiên cùng nhau đánh chén cho đến chiều rồi sắp đặt đầu đó an bài ai về nhà nấy.

Vừa rồi cũng mệt: Ông mò Ông mò lo tắm rửa, có kè sát sư, ngũ thang đất tinh thần hồn, tới bứa ăn cơm lại ngoài mâm cơm cũng là toàn mâm rau đậm bạc không thấy một chúc mờ dinh chén. Ông hỏi bà, chánh, bối, cả chū; Câu hỏi mơ Hương, xá, khoán, ấp; thịt kiêm ở đâu mà không thấy dọn? Bà nào mơ này đều trả lời không thấy kiêm như thường niên: Tức rằng: Một miếng thịt làng, là một súng thịt chợ, mất đi một miếng lòi gao lên đầu.

Quá nhiều, ấp nào ấp nấy, mời nhóm lại tại nhà công mà truy sự kiêm biểu làm sao mà không có. Hỏi ra mới biết cậu biện lai di kiêm với dân trướng bờm qua làng đòi hỏi thi cậu Biên cũng chịu rằng: Tôi ấy đã bán mà xài hết, vì nghèo nhà có mẹ già, con dại, vợ yếu thon đơn bạc, từ cổ vò thon, nhở lèng bảm học mít lòng, chờ cái thân yêu bình không mán dù nuôi già quyền; nay viết lờ lèn xin thương phậu con đầu liệu tình thế nào tôi em cũng cam tâm. Biên dứt lời thưa thì Hương chúc ngó nhau không ai dám mở miệng, ai cũng sợ miếng ăn có nói thi con, em đều ché cười; ngó nhau hèn lầu Thủ bộ nòng bèn nói hồn xin với việc làng phải bắt thường chū Biên. Ông chủ có ăn mà tướng rằng: không ai biết xử hué. Thời chuyên nhò mon em út nó nghèo mới dai một lão dũng cho nó.

Ông cù tức nỗi không tha, Hương chánh

hồi không tha thì làm thế nào? Chánh bái nói: phải chạy heo khác thường chờ chúng ta, Hương sư nói không lẽ như vậy; Bắt nó lạy nỗi lòng mà thôi.

Ông cả ngồi phân minh nhiều nón ruột nạt hương sư mà rằng: chủ đừng ý lanh xữ chém xuồng. Hương chủ cười nói: thế như vậy đầu tàu sa lúp cùng chim chờ phải xuống chim mây chiếc đó đau. Hương chủ vừa dứt lời thì cà cựu, tần, vân, vò đều nói: bắt đèn bắt đèn mà thôi! Biện là thura: như trên trước muôn đèn bối, con em đâu dám cãi; Nhưng mà tội nghèo của đầu mà thường, vậy thôi xin các ông kêu ai bán cái nhà em út lấy tiền mua heo làm thịt mà ăn với nhau; chờ như biến lối mua dầu chết cũng không có tiền. Nói đến đó, Hương thòn lại cùng nhau ngọt nởn. Tức nói không dặng. Bèn biếu đem nó đánh. Hương sư nói nó tội gì về việc công mà đánh nó, không lẽ mỗi người một miếng thịt bằng bàn tay mà di hiệp nó là con em. Ông này cái thê này ông khác nói thế khác qua lại cùng nhau gần trưa mà không nhứt định dặng với Chủ, sư và Hương chánh cho nói.

Lần lần mấy dịch mục, từ vị trung định tính không xong lên ra và trước, đánh cùng nhau bỏ phần kiến biếu năm nay.

Các ông thấy thế không rồi cũng ngọt ngán ai yê nhả nấy, cậu biện cũng ra và cười thảm.

Nguyễn-minh-Châu. soạn  
CHUNG

## Lương-duơn-Thạch

(Tiếp theo)

IX

### NGƯU-NỮ TƯƠNG PHÂN

“Bám nát quân Án-cướp đã toàn trước, vì thấy thời-cuộc trong nước lúc nay, mấy tay cự-phú, sao cho khỏi ra ngoại dương, như là Hương-cần hay là Áo-môn mà lánh nạn; thì chắc cũng có đem liên hục theo mình. Nên chúng nó đã khác kỳ với nhau, trả trộn theo hành khách, giả hình như người lánh nạn

mà xuống tàu tại Hương-sơn; lửa khi tàu chạy ra khơi, xuất kỳ bất ý, ra tay tàn sát quan tàu, và phòng đoạt khí-giai, rồi bắt bạn tàu trôi lại, bởi có 2 người cường-cự nên bị quan nó giết rồi liên xuống sông. Thấy vậy cà tàu thay đều khiếp vía, quan thủy khẩu mới đặt thế tung hoành ra tay cướp đoạt bạc tiền của Hành-khách và bắt Trần-nương còn tàu của bọn nó, thì chạy theo sau, khi nghe súng nổ, biết việc đã thải-h, liền chạy lại cập vào, dặng chờ bọn nó tầu thoát.”

Khi quan Án-cướp đi rồi, thiên-hạ mới lâng hồn định vía, kẻ khóc mất tiền, người rên bị bệnh, tiếng nghe om-somi rên rì cùng tàu; Trần-công đương trốn dưới hầm, biết Án-cướp đã bướm bèo leo lên, trả về phòng, vừa xô cửa bước vào, trực thấy vợ-con nằm ôm nhau dưới vũng; Trần-công biến sắc, chạy vào bồng vợ đỡ lên, rồi day lại thấy Thành-chương còn nằm trên vũng mán; người thèm kinh-hãi, liền chạy lại bồng xốc lên để nằm kê đầu trên vè, tay thì vuốt mặt, miệng thì kêu con; thấy Thành-chương chưa kịp ứng thính, khiếu cho Trần-công càng thêm biến sắc, càng kêu lớn tiếng đang dậy cùng phòng. Phu-nhơn vừa linh, nghe kêu giục-minh mở mắt ra xem, thấy Trần-công đương bồng Thành-chương trên tay, mình vẩy đầy những máu, lén nhào xuống, ôm dai vào lòng, cất tiếng kêu trời rồi khóc rống lên, làm cho cả tàu càng thêm vỡ lở. Thiên hạ chạy vồ tiệp cùu, thấy Thành-chương còn hơi thở, bèn day cởi áo ra xem, thấy dấu thương trùng phớt trên vai phía hữu, đan dà lọt ra ngoài song bị đứt mạch nên máu ra lai láng Trần-công liền rửa mán nơi vách thuong, kiêm thuốc cầm máu rất lén trên, rồi xe vải bó rít.

Cứu Thành-chương vừa xong, bèn day lại kiêm Trần-nương chẳng có. Phu-nhơn càng thêm bấn da, Trần-công chạy kiêm cùng tàu, hỏi thăm ai nay cũng đều chẳng biết. Trần-công nghĩ cho là bị Án-cướp bắt, nên giậm chon kêu trời mà rằng: “Trời đất ơi! còn chi là con tôi, dù bị thương, dù bị bắt; thôi thi than nay còn sống làm chi..... vừa giục lời liền chạy lại be tàu ý quyết nhảy xuống

sông mà tự-vận; may-nhờ người dưới tầu mao tay kéo lại, dắt thẳng và phòng, rồi kiếm lời khuyên giải.

Tàu tới Hương-cần, liền đánh giáy thép về Hương-sơn cáo-báo, còn Trần-công gởi thơ mà tỏ hết sự-tình, câu quan sô-lại sai người tìm kiếm, rồi vợ-chồng dắt con lên ngu tại khách diêm mà đợi tin.

(Sau sẽ tiếp theo)  
Trần-mạnh

## Tú nhu sanh

Mới nghe, ai ai cũng lấy làm lạ: Thật đường sinh tử, nèo vong tồn, bài ấy khác nhau h่าง.

Song người người thấy biết, kẻ kia đều rõ rằng sự thác rồi còn rơi lại trong đời một dấu tích lớn-lao. Biết vậy, tất nhiên phải hiểu rằng tú nhu sanh (chết mà sống).

Sống là gì? — Ấy là được hưởng các tánh chất của ta, sức lực mạnh bạo ta, cử động vầy vùng, chuyên vận và làm việc dặng.

Khi thấy một người kia chẳng còn era quay chí nỗi, hết sự nóng, hơi thở tắc rồi, thì ta nói nó chết. Mà chết như vậy là có kiêm cũng rứa, nghĩa là hết ăn bết nỗi, xác biệt cõi trần, muôn sự gì đều phai sạch.

Có kẻ thác rồi còn dẽ lại một sự rất xấu nô cùi việc làm cho người còn lây xấu bay là đau đớn tuoni thê. Nhưng rứa, cũng may, vì hiếm người đã thác mà giàu roi sự tốt.

Vã lạy, khi người sống, ta trượng đều chí? Phải là vóc vạc, tuổi tác, dung nhan, mâu da, nước tóc chẳng? Thiệt, các cái ấy ta lấy làm yêu chuộng. Song trong chốn học đường, những kẻ sống rất sống gọi là trò nam và trò nữ, phái là tại các cái mới nói trên đây người ta cam-nung không? Những khuyên diêm tuy cho học trò, phải vì sức lực mạnh bạo, da thịt mặn mà, mặt huệ mày liễu chẳng?

Không! Khuyên diêm dẽ dùng khuyên diêm tánh trong tâm thật, tri hóa nơi đâu, biết công ăn việc làm và hành chất. Khi mình nói người đó không làm gì

hết, nghĩa là chẳng làm gì cho nên, cho dâng. Nếu mình nói nó không nên, nghĩa là nó không có sức gì khen dặng. Người chẳng có sức gì khen dặng, thì có cũng như không. Thường thường mình thấy kẻ nào dặng khi hay là không dặng đêm khuya gì, thì mình hay nói: có có không không cũng chẳng cầu! Vậy thì ngánh lại, ở đời có người sống mà như chết, vì chẳng làm chi cả, chẳng ích cho ai. Còn cũng có lý mà nói: có kẻ chết mà sống, vì chúng nó làm việc và nói nũng, nhưng làm và nói khác hơ ta vậy. Sống nghĩa là hùng hùng kiêu kiêu, bay nhảy vầy vùng, nghĩa làm cho trong mình ta chói rạng ra chung quanh ta đều phải sự tốt, cho người ở chung quanh ta hưởng nhờ được, và người mộ.

Người chết mà ta nói sống, nghĩa là lúc sanh tiền có làm đều ích nước lợi dân, nay để danh thơm tiếng tốt.

Khi ta ngâm Kiều, ta êm tai khoái chí, thầm thia tới trong lòng, vì văn-chương rất tiêu tao thanh nhã, lời nói ngọt ngọt như mật như đường. Trong lúc ta ngâm ngợi đó, đường như ông biển Nguyễn-Du, là ông đã đặt cuốn Kiều sống lại ở trong mình ta, không thể nào mà ta không tưởng tới người được.

Bất kỳ, khi nào ta đọc một cuốn sách chí hay lâm, sao sao ta cũng giờ bìa ra mà coi tên ông hiêu nào làm ra. Tên của người còn sống trong cuốn sách, người nói chuyện dặng với ta nhớ vẫn chương của người dẽ lại, há chẳng gọi là người sống chẳng?

Người chết mà sống như nói trên đó công bình hơn hối còn sanh tiền. Thi dù một người tài tú, nghệ dồn ca toyet diệu vò song. Khi sanh tiền, ai biết đến, ai trọng dâng thì ráng hết sức bình sinh mà dồn ca cho bay tới bức. Còn ai rước tên coi bộ không trọng dâng chí mây, thì dạ buồn, dồn ca không hết sức, chẳng mây hay. Đến khi người ấy thác rồi, có đặt bài ca và bản dồn-lýa lại, bất kỳ ai cầm đọc cũng hay cũ, đọc tại nhà bếp cũng hay như đọc tại nhà quan.

Nếu ta sống lại kẽ dâ qua đời và người còn tại thế mà coi những văn-nhơn tài tú, triết học, bác-vật, pháo-nhiều và kè-sóng bay là người chết, thì ai ai cũng cho phán nhiều đã quá vang rồi.

bồi không tha thì làm thế nào? Chánh bái nói: phải chạy heo khắc thường cho chúng ta. Hương sư nói không lẽ như vậy; Bất nó lạy nỗi lòng mà thôi.

Ông cả nghĩ phản minh nhiều nòn ruột nạt hương sư mà răn: chủ đừng ý lanh xữ chim xuống. Hương chủ cười nói: thế như vậy đâu tàn sà lúp cùng chim chờ phải xuống chim mẩy chiếc dò đâu. Hương chủ vừa dứt lời thì cả cựu, tàn, văn, vò đều nói: bắt đèn bắt đèn mà thôi! Biện ta thưa: như trên trước muôn đèn bối, con em đâu dám cãi; Nhưng mà tôi nzhèo của đâu mà thường, vậy thôi xin các ông kêu ai báu cái nhà em út lấy tiền mua heo làm thịt mà ăn với nhau; chờ như biến tói mua dầu chết cũng không có tiền. Nói đến đó, Hương thòn lại cùng nhau ngọt nzn. Tứ nói không dăng. Bèn biếu dem nó đánh. Hương sư nói nó tội gì về việc công mà đánh nó, không lẽ mỗi người một miếng thịt bằng bàn tay mà di hiệp nó là con em. Ông này cài thê này ông khác nói thế khác qua lại cùng nhau gần trưa mà không nhứt định dặng với Chu, sư và Hương chánh cho tôi.

Lần lần mấy dịch mục, từ vị trung định tình không xong lên ra về trước, đánh cùng nhau bỏ phản kiến biều năm nay.

Các ông thấy thế không rồi cũng ngọt ngán ai về nhà nấy, cậu biện cũng ra về cười thảm.

Nguyễn-minh-Châu. soạn

CHUNG

## Lương-duon-Thạch

(Tiếp theo)

IX

### NGƯU-NỮ TƯƠNG PHÂN

“Bám nay quân Ăn-cướp đã toan trước, vì thấy thời-euộc trong nước lục này, mẩy tay cự-phú, sao cho khôi ra ngoại dương, nhứt là Hương-cầu hay là Áo-môn mà lánh nạn; thì chắc cũng có đem liên hặc theo mình. Nên chúng nó đã khác kỳ với nhau, trả trộn theo hành khách, giả hình như người lánh nạn

mà xuống tàu tại Hương-sơn; lừa khi tàu chạy ra khơi, xuất kỳ bất ý, ra tay tận sát quan tàu, và phòng đoạt khí-giải, rồi bắt bạo tàu trôi lại, bởi có 2 người cường-cự nên bị quan nó giết rồi liên xuống sông. Thấy vậy cả tàn thây đều khiếp vía, quan thủy khẩu mới đặt thế tung hoành ra tay cướp đoạt bac tiền của Hành-khách và bắt Trần-nương còn tàu của bọn nó, thì chạy theo sau, khi nghe súng vỡ, biết việc đã thành, liền chạy lại cập vào, dặng chờ bọn nó tẩu thoát.”

Khi quan Ăn-cướp di rời, thiêu-hạ mới lùn hòn đinh vía, kè khóc mất tiền, người rên bị bình, tiếng nghe om-som rên rì cùng tàu; Trần-công đương trốn dưới hầm, biết ăn cướp đã bướm bên leo lên, trả về phòng, vừa xô cửa bước vỡ, trực thấy vợ-con nằm ôm nhau dưới vũng; Trần-công biến sắc, chạy a vào bồng vú đỡ lên, rồi day lại thấy Thành-chương ròn nằm trên vũng mán; người thèm kinh-hai, liền chạy lại bồng xác lên để nằm kê đầu trên vú, tay thì vuốt mặt, miệng thì kêu con; thấy Thành-chương chưa kiệt ứng thịnh, khiếu cho Trần-công càng thêm biến sắc, càng kêu lớn tiếng đang dậy cùng phòng. Phu-nhơn vừa tỉnh, nghe kêu giục-mình mở mắt ra xem, thấy Trần-công đương bồng Thành-chương trên tay, mình vẩy đáy những máu, liên nhào xuống, ôm dai vào lòng, cắt tiếng kêu trời rồi khóc rống lên, làm cho cả tàu càng thêm vỡ lở. Thiên hạ chạy vò tiếp cứu, thấy Thành-chương còn hơi thở, bèn dạy cởi áo ra xem, thấy dấu thương trùng phớt trên vai phía hữu, dan dà lột ra ngoài song bị dứa mạch nén máu ra lai láng Trần-công liền rửa máu nơi vách thương, kiêm thuốc cầm máu rất lên trên, rồi xé vải bô rứt.

Cứu Thành-chương vừa xong, bèn dạy lại kiếm Trần-nương chẳng có. Phu-nhơn càng thêm bấn da, Trần-công chạy chảng biết. Trần-công nghĩ cho là bị ăn cướp bắt, nên giậm chørn kêu trời mà rằng: “Trời đất ơi! Còn chi là con tôi, dứa bị thương, dứa bị bắt; thôi thì thân này còn sống làm chi.... vừa giữ lời liên chạy lại be tàu ý quyết nhảy xuống

sông mà tự-vận; may-nhà người dưới tàu mau tay kéo lại, dắt thẳng và phòng, rồi kiếm lời khuyên giải.

Tàu tới Hương-cầu, liền đánh giày thép về Hương-sơn cáo-báo, còn Trần-công gởi thơ mà tỏ hết sự-tình, cậy quan sờ-lại sai người tìm kiếm, rồi vợ-chồng dắt con lèn ngủ tại khách diêm mà đợi tin.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-mạnh

## Tử như sanh

Mới nghe, ai ai cũng lấy làm lạ: Thật đường sinh tử, nèo vong tồn, hai ấy khác nhau bắng.

Song người người thấy biết, kẻ kẻ đều rõ ràng sự thác rồi còn rơi lại trong đời một dấu tích lớn-lao. Biết vậy, tất nhiên phải hiểu rằng tử như sanh (chết mà sống).

Sống là gì? — Ấy là được hưởng các tánh chất của ta, sức lực mạnh bao ta, cữ động vầy vung, chuyên vận và làm việc dũng.

Khi thấy một người kia chảng còn cưa quay chì nồi, hết sự nóng, hơi thở tắc rồi, thì ta nói nó chết. Mà chết như vậy là có kiêm cũng rửa, nghĩa là hết ăn hết nói, xác biệt cõi trần, muôn sự gi đêu phũi sạch.

Có kẻ thác rồi còn dẽ lại một sự rất xấu nò cù việc làm cho người còn lây xấu bay là đau đớn thâm thê. Nhưng rửa, cũng may, vì hiếm người đã thác mà giũa roi sự tốt.

Vũ-lai, khi người sống, ta trượng dẽu chí? Phải là vóc vạc, tuồi tác, dung nhan, màu da, nước tóc chảng? Thiệt, các cái ấy ta lüyü làm yêu chuộng. Song trong chồn học dương, những kẻ sống rất sống gọi là trò nam và trò nữ, phải là tại các cái nồi trên đây người ta enhong không? Những khuyên diêm thây cho học trò, phải vì sức lực mạnh bạo, da thịt mặn mà, mặt huệ mày liễu chảng?

Không! Khuyên diêm dẽ dùng khuyên diêm tánh trong tâm thật, tri hóa noci đấu, biết công ăn việc làm và hành chất. Khi mình nói người đó không làm gì

hết, nghĩa là chẳng làm gì cho nên, cho dàn. Nếu mình nói nó không nên, nghĩa là nó không có sức gì khen dâng. Người chẳng có sức gì khen dâng, thì có cũng như không. Thường thường mình thấy kẻ nào dâng khi hay là không dâng đêm xia gi, thì mình hay nói: có có không không cũng chẳng cầu! Vậy thì ngành lại, ở đời có người sống mà như chết, vì chẳng làm chi cả, chẳng ích cho ai. Còn cũng có lý mà nói: có kẻ chết mà sống, vì chúng nó làm việc và nói vang, nhưng làm và nói khác hơn ta vậy. Sống nghĩa là tung bùng kiêu kiêu, bay nhảy vầy vung, nghĩa là làm cho trong mình ta chối rạng ra chung quanh ta đều phải sự tốt, cho người ở chung quanh ta hưởng uở được, và người mò.

Người chết mà ta nói sống, nghĩa là lúc sanh tiễn có làm đều ích nước lợi dân, may dễ danh thơm tiếng tốt.

Khi ta ngâm Kiều, ta êm tai khoái chí, thấm thía tối trong lòng, vì văn-chương rất tiêu tao thanh nhã, lời nói ngọt ngọt như mật như đường. Trong lúc ta ngâm ngợi đó, đường như ông hiền Nguyễn-Du, là ông đã đặt cuối Kiều sống lại ở trong mình ta, không thể nào mà ta không tưởng tới người được.

Bất kỳ, khi nào ta đọc một cuốn sách chí hay lâm, sao sao ta cũng giờ bia ra mà coi tên ông hiền nào làm ra. Tên của người còn sống trong cuốn sách, người nói chuyện dặng với ta nhớ văn chương của người đê lại, há chẳng gọi là người sống chảng?

Người chết mà sống như nói trên đó công blub hơn lối còn sanh tiễn. Thí dụ một người tài tử, nghệ dòn ca tuyệt diệu vò song. Khi sanh tiễn, ai biết đến, ai trong dòn ca cho bay tốt bức. Còn ai trước dòn coi bộ không trường dòn chí mây, thì dạ buồn, dòn ca không hết sức, chẳng mây hay. Đến khi người ấy thác rồi, có đặt bài ca và bắn dòn lụa lại, bất kỳ ai cầm đọc cũng hay cã, đọc tại nhà bếp cũng hay như đọc tại nhà quan.

Nếu ta sống lại kẻ đê qua đời và người còn tại thế mà coi những văn nhơn tài tử, triết học, bác vật, phần nhiều về kẻ sống bay là người chết, thì ai ai cũng cho phầu nhiêu đê quá vắng rồi.

Bây giờ, thường nói: những đứng thánh hiền đã qua đời rồi. Hậu lai cũng có lẽ có thánh hiền như vậy. Trong đám đọc sách thánh hiền bây giờ, ai dám nói rằng chẳng có một hai người đáng cho là thánh hiền sao?

Song trong thời đại hiện tại này chưa có ai bằng ông Trương-viab-Ký, ông Phan-thanh-Giản, ông Nguyễn-Du, bà Trưng-Trắc, Trưng-Nhi, vân vân. Nói rằng hối trước có thánh hiền, bây giờ rẳng không. Chẳng phải vậy. Những thánh hiền là kê tiền bối ta. Mà người tiền bối là kê từ bối có loài người cho đến nay. Ấy đó, ngày giờ đã qua, lâu dài hơn ngày giờ hiện tại biết là bao nhiêu mà kê. Cho nên, trước nhiều thánh hiền là tại vây đó. Thí dụ nước Tàu đã lập từ sáu bảy ngàn năm nay, tất nhiên phải có nhiều tên tiên nòi hơn một nước kia mới lập chừng 1000 năm trở lại.

Ngà Trà-vinh.

## Thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước .....	4140
Đông-Dương.....	4 40

## Giá lúa

Từ 2\$75 cho đến 2\$80 một tạ, tùy theo thứ lúa.

CANTHO. LỘN NÓN.— Hôm ngày 10 Septembre 1918 lúc 9 giờ sớm mai Thầy Nhượng làm việc Trường Tiền đi qua bên Toà bồ để cái nón Casque hiệu Canavagio ở dừa cát phía hàng bờ trước, Thành lên trên lầu chừng 15 phút trở xuống thì mất cái nón, Thầy kiểm cùng hết mà không thấy, lại thấy một cái nón nỉ vàng cũ (feutre marron) để gác chỗ ấy mà không có chủ, hỏi thăm ra thì cái nón nỉ đó của tên Trịnh-Đức-Thơ là biếu của thầy Đội Cảnh coi coolies sưa lô ở trong Tham-tướng Thầy Nhượng cho kêu Đội Cảnh biếu về kêu thằng biếu Thơ ra và đem cái nón Casque ra trả cho Thầy, thi 11 giờ rưỡi Thầy Đội Cảnh đặt thằng Thơ ra có đội cái nón Casque, Thầy Nhượng hỏi cái nón ở đâu mà nó có, thi nó trả lời rằng của cậu nó cho nó, Thầy Nhượng lấy cái nón nhìn

kỳ lại thì quả là nón của Thầy mất song ở trong cái nón thấy có gán ba chữ G.H.N, mà nó đã đổi lại ba chữ khác là T.D.T. theo tên họ của nó (gan chưa?) Thầy Nhượng cho kêu lính tuần (Police) đem tuốc hăng vào bót nghì trunu, chờ 2 giờ rưỡi chiếu quan cò sơn dâm lấy khai thì nó khai rằng lúc ấy nó đi lanh tiễn gấp về nèn lấy lòn ra về tới rạp bắt bóng Messner thì nó có hơi nặng nǎng cái đầu nó mới hay là lòn nón, nó lại khai rằng nó hay lộn đó rồi nó không giám đem lại trả; nó lại đi mua ba chữ khác là T. Đ. T. mà đổi ba chữ G. H. N, cho đẽ coi, quan cò thấy thằng có ý lộn như vậy nên làm phút bẩm giải qua toà, giám định ngày 16 Septembre Toà xét ra thì thằng Thơ này có ý lộn nên thường cho nó một tháng tù.

Thiệt là cả gan! mà nghe lại có thấy kỳ Ký làm việc tại Toà-bồ cũng bị người ta lộn của Thầy hết 1 cái nón Casque và 1 cây dù nữa mà kiêm không ra inđi.

## VẠN ỨNG DỨC TẾ ĐƠN (Thuốc bá chứng)

Phàm con người bệnh chi đều có thuốc trị cả. Nếu dùng nhầm thuốc tự nhiên bệnh lành. Tiệm tôi đã hiệp với các lương y có danh bén Trung-Huê cùng người Tây L傘 dù lè mà hiệp phương thuốc Đức-Tế-Đơn này, chủ trị các bệnh thời chứng, đau bụng, la, mửa, vọp bè, sinh bụng, no hơi, trực tả giải phong độc, hoặc cảm mạo phong hàn, nhức đầu sổ mũi, ăn không tiêu, no hơi tức ngực, bụng chướng, hay nghiến răng, ngọt xe ngọt hơi, chói nước, đại són, nhiễm phong, ho nóng, la, nước xối xả, từ chí bùng rùng, thân thè uang nè, dùng đến, tức thì công hiệu còn còn mạnh mà thường dùng, thi xu trú bá bệnh tà khí khó xâm, hoặc dùng đẽ trong nhà tùy thân hoặc gặp người sơ nguy cấp mà cứu, thi công độc rất trọng. Bất luận già trẻ gì đều dùng đặng cả.

Mỗi ve nhỏ giá một cát (0\$10)  
Mỗi hộp 12 ve giá (1\$00)

Thuốc này của tiệm Quản-Tin-Ký ở đường Canton số 60.— Chợ-lớn,

## PHARMACIE SHANGHAI

Chù-Nhon: TRIỆU-CƯƠNG

188, Rue des Marins, 188.— CHOLON

Bồn hiệu trồng răng, bịch răng vàng và thay con mắt bằng chai theo kiểu thứ Langsa, CÓ BẮNG CẤP TỐT NGHIỆP CỦA QUAN LƯƠNG-Y LANGSA BANG THƯỞNG, và có bán nhiều thứ thuốc rất thần hiệu. Chư qui-vi có cần dùng thuốc của tiệm tôi thì hãy viết thư cho tiệm tôi rõ, sáu lồng gửi CONTRE REMBOURSEMENT tiền gửi về thàn chū phải chịu. TẠI SAIGON NHÀ SỐ 23, ĐƯỜNG PELLERIN CÓ BÁN GIÙM THUỐC CỦA TIỆM TÔI.

Ngù Lâm Bạch Trược Dược Hoàn  
(3) (THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN HIỆT)

BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DÂN HƯƠN  
(4) (THUỐC BỎ NHA PHIẾN RẤT HAY)

Thẩm tướng những bệnh sang độc lây nhau là do hơi việc phong sự quá độ; sức không đủ mà gần gũi cuộc phong tình, nhiễm thấp khí nhiệt độc mà sanh hình đau lậu, dài gác, nước dài due, hoặc đờ, hoặc vàng, nóng nẩy, ấy là những chứng đau lậu chắc chắn. Bồn-dưỡng xét kỹ chế ra thứ thuốc này chọn ròng thuốc tốt, tánh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kè mạnh chi có bệnh đau lậu, dùng đến liền thấy thần hiệu, bồi bổ người khí, tiêu tan, giống đở. Con trai đau bệnh này trong lỗ đái nhứt. Dùng đến thuốc này hay lâm. Đờn bà có huyết bạch cũng trị được cả, uống vào khỏi sanh ghè, sanh chọc, khỏi mang bệnh hué liêu, lại tuyệt độc khỏi uống thuốc trừ cảng. Bệnh nhẹ dùng chừng một hai lần thấy mau. Còn bệnh nặng thi bốn năm lán liêu đúc, không đau đì đau lại nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lậu, nếu rủi ro vương nhầm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thi. Thiệt là một phương thuốc sang độc bức nhất thiên dời.

Cách dùng: Như mỗi lần hút một chí thi mỗi cữ uống bỗn hưởn, uống như vậy đặng ba ngày rồi sau giảm lấn lấn xuống. Trong 10 ngày thi bỏ dứt bệnh nha phiến chảng sai.

Như ai có bệnh tức lồi đau hông, iả rót, uống một huờn thi hết.

Traitement :

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60.

## QUẦN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƠN: M. LÊ-TOAN 60, Rue de Canton, 60. — Cholon

Bản hiệu có trữ và bán lẻ đủ các thứ thuốc Cao, Đơn, Hoàn, Tán, đều là thượng hạng, các nơi xa gần đều biết danh, có nhiều vị trong Lục-Châu gởi bài tặn khen thuốc của tiệm tôi trong các quí báo rằng: "Thuốc bón hiệu RẤT THẦN VIỆT". Cứ xin chửi qui-vị trong Lục-Châu như muốn dùng thuốc của tiệm tôi, xin vui lòng viết thư cho tôi rõ, sẵn lòng gởi thuốc lập tức mà gởi CONTRE REMBOURSEMENT. Chửi qui-vị muôn xin CATALOGUE, hãy viết thư cho tôi hay, sẵn lòng gởi cho không. Tại Saigon nhà số 23 đường Pellerin có bán giùm thuốc của tiệm tôi.

### SÀM NHUNG BỔ THẬN HOÀN

(THUỐC BỔ THẬN GIÁ SÀM NHUNG)

Dám tường trong tiễn thể con người, thân là cội rễ, nến phản tiêu thiên bao kém, hậu thiên thất dưỡng thì phải mau dùng thuốc mà bởi bổ tinh thần mới đặng mạnh giỗi. Nên tiệm tôi giao lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hạng nhất, điều hòa huyết mạch hổ thận tráng dương, tư nhuận mặt mày, khoẻ hỏa ti vi, bởi khi sung thần, hoặc bởi sắc dục quá độ, mông mị di tinh, bạch trược, lâu, tinh tiết dâm dê, mồ hôi lai láng, hoặc hạ nguồn suy nhược, thận kém tinh hàng, cử động yếu ớt, lỗ tai chảy nước, mồi gởi đau lung. Các chứng về hư tồn mà sanh, dùng đến thuốc này đường cây khô dryom nhưn mưa móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cát (0\$60)

### THIỀN KIM BẢO KHÔN ĐƠN

(THUỐC BỔ KHÔN (BỒN BÀ) CHƯỜNG TÚ)

Thuốc này trị bệnh dòn bà con gái huyết khí suy nhược, thân thê ốm o, nhau sặc vỏ vàng, đường kinh không đúng kỳ, hoặc trời hoặc sục, hạch dài hụt, huyết hạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lâu, hư thai, tiểu sảng, nai tử cuang lanh chậm con, hoặc sung sục quá bội, ngǎn trở đường sánh dục, chậm thai nghèo, hoặc con gái lớn lên bể đường kinh, bón buổi, làm lợn bụng. Ăn ngủ không ngon, no hơi, nhứt dầu, sang chung nhứt gân, mồi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít không chứng, hoặc dòn bà có thai, bệnh trứng lên. Các chứng hư tồn dùng đến thuốc này thi lành mạnh. Bối hổ khí huyết, chướng tử lương phương.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán (1\$00)

### DƯỜNG TÂM NINH THÂN HOÀN

(THUỐC BỔ TÂM AN THÂN)

Phương thuốc này chủ trị lo lắng quá độ, hao tổn tâm huyết, đêm ngủ chẳng ngon, tình thần bâi hoái, giàn, súc ống ăn, bằng hoàu thân thê, lý vị suy nhược bay mệt hay quên, cùng bởi học hành quá súc, dâm, sương giải nồng, buồn bã nhoc nhau, ngồi cả ngày, đi cả buổi, mệt nhoc tinh thần, các chứng về lao tồn, dùng đến thuốc này, rất yên thần biến, bởi nhuyễn làm cang, điều hòa huyết mạch, tỏ tai sáng mắt, định chí an thần, hổ ích nguồn khí, thêm sức sống lâu.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cát (0\$60)

### HÓA ĐÀM NINH PHẾ CHÍ KHÁI TÂN

(THUỐC HÓA VÀ BỔ PHẾ TÁN ĐÀM)

Vã bình ho là bình hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kè xiết. Nếu thuốc không hay thì khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bình siễn, bình ho chẳng luận lâu mau, hoặc phong hàn tà khí sanh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, dòn bà có thai, người lớn con nít chi đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị bình ho hạng nhứt trên đời.

Mỗi một gói giá cát (0\$10)

## PIERRE PHAN-VAN-VAN

*dit VANG  
Géomètre Civil*

Longxuyên — Chaudoc — Sadec.

**ARPENTAGE  
Délimitation et Bornage  
EXPERTISES**

## Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH  
LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện thoại,

Phân giải hạng,

Tương phản thổ sảng,  
*Công chuyện làm kỹ*

cang và tin giá nhẹ  
Điện chủ có cần dùng  
xin viết thư thương nghị

## Cáo Thi

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu dè trên cao, có ống chạy xuống rái ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Đèn này sáng lắm, có dù đồ phụ tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem dèa điện khi về nhà, nên đèn dầu xanh (*essence*) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bô-quán An-Hà-Nhút-Bao mà thương tính.

## LỢI RAO

Tại nhà in İlau-Giang Gantho có bán hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

- 1 cây viết chì đen, thử tốt
- 1 cây viết chì dầu xanh, dầu dò
- 1 cây viết mực có gôm ngồi viết
- Gia sút nộp là .... 0\$40
- Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ  
lắm, xin viết thư thương nghị.

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHÚ-ỚC

Đường kinh lấp — Cần-thơ

## NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHÚ TIỆM

Kính lời cho qui ông, qui thầy rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây, mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng bún bột tốt có đánh. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đẽ trong tủ kiến có rộng nước, kiến lên không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

## TIỆM

## Trương-văn-Hanh

Sadec

Có bán xe máy mới và dù đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Lành tháp mướt đèn khi đá (*carbure*) theo cuộc quan, hòn, tan, tơ, kỳ yên Tân già, hả thò, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng tốt thương hàng, bán mờ và bán lè và ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàm-ết dù cờ đồng theo kiểu kum thời. Qui ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, xin gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký hường mà gởi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đỗ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sẵn bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khải.

## MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHAC CON ĐẦU  
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cung quí khách đăng bay, tại  
tiệm tôi có lòn mà đá bằng đá cẩm thạch,  
đá xanh Tou-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun  
bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu  
thảo mộc theo lá báu hiệu, vân vân...

Một bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có *thợ họa chơn dung nhàn hình*  
*người* mà vẽ bằng đá sơn và bô, nướn  
ihoen mực Tàu, viết chi than, họa biến  
liễn và tranh, họa sơn thủy.

*Articles du Tonkin et Chaussures en tons  
gipres.*

TRƯƠNG-NGỌC-GIÁU cẩn kỵ

## Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI ĐẠY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG BIẾU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIỮA QUÂN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ; bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn hữu thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ dién lâm.

Bán mỗi cuộn là ..... 0\$50

Tiền gửi ..... 0 10

Mua từ 30 cuộn tới 50 thì cho hué  
hồng 20%; mua 100 cuộn thì hué hồng  
25%.

*One of approximately 100 copies printed for publication*

Cantho.—Imp. de l'Quest Cantho, le 11 Octobre 1918.  
Gerant: Võ-AN-THOM

Thuốc điêu hiệu Canon  
(SUNG-DAI-BAT)

## BAO XANH

Bút đã ngọt mà già lại rõ hơn, mua  
bút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ bán.

## TIỆM-HÓA-CHƠN-DUNG

## NGUYỄN-DŨC-NHƯẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử  
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thẻ thức  
Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Giadinhh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có băng cấp  
tốt nghiệp của trường vẽ Giadinhh, nên vẽ  
đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vị  
trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thử nước thuốc tốt  
thương hàng; để mấy trăm năm cũng  
không phai.

Giá tiền và thước tắt: Vẽ nừa thân  
(bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00  
= 20\$ 00

Vẽ bảng Sauce, Velours, (thú nướm thuốc này  
đem mìn và tốt lâm (tốt hơn crayon conte)  
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à  
l'huile) và Sơn thủy dù thử.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cỗ.  
Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương  
nhị như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo  
nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng  
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị  
cách kỹ lưỡng.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin dè :

Nguyễn-dúc-Nhưận

Pressingleur à Giadinhh.