

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 86

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 3 OCTOBRE 1918

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngữ)

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI NGAY THU NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VỎ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIA BÁN
TRONG CỒI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 輯

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhứt báo xin do Bồn quản mà thương nghị.

Mua nhứt trình kề từ đầu và giữa tháng và phải TRÄ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Cot bài: «Sự tích giặc Âu-châu» hay lắm.

Nga-la-tur (Rút-xi), Ao-quốc (Ô-trich), Thổ-nhĩ-kỳ (Tuoc-ky), Y-cai-loi (I-ta-ly).

CANTHO.— IMP. DE L'OUEST

Các nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho dặng mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tiệm PHARMACIE NORMALE của ông H. DE MARI nhứt hàng bào chế y sanh, tại dảng CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán rộng những thuốc nhứt hàng, không bê lẩn gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khí nào thấy người Annam tới mua mà báa mắt hơn người Tây dân.

NHỮNG THUỐC THẦN HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bô, những người ốm-o hay đau, rết, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sinh ra có da thịt và mạnh giỏi.

SOLUTION DR DÉEM

Trữ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BẢN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG

và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLNIER**, tốt hực nhứt.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa dặng các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^{RE} CLASSE

Có bán các thứ thuốc dâ kề tên trên, đó, và có bán các thứ thuốc, khác cảng hiệu nghiêm vậy.

HÀNG HẬU-GIANG

vốn dặng **60.000\$**

Hàng này của Langsa và Annam hùng vĩa lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một dều là tại Saigon có món chi, thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Công gởi hàng cho các xứ xa; ai mua mòn chi xin viết thư ngày cho Hàng, thi Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến Hàng xem chơi thì rõ.

TỈNH LONG-XUYÊN LO'I RAO

Lời rao cho ai nấy dặng hay răng cái cầu ngan tạch Cai-Dung gần K.6.3000, là đường Longxuyên đi Cần-thơ, nhà nước, đang sửa lại, nên xe đi không dặng.

Chirag nào sửa rồi, sẽ có lời rao khác cho bá tách bay.

Longxuyên, le 21 Septembre 1918

Quan chủ tỉnh ký: LE BRET

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1.- Quắc trái..... | A. H. |
| 2.- Luật hoa rông (Warrants)..... | V. v. T. |
| 3.- Bàn về hội Nông-Nghiệp..... | ĐĂNG-VĂN-CHIỀU. |
| 4.- Phan-thanhh-Giảng truyền | NG.-DU-HOAI. |
| 5.- Ngũ châu tân truyện | NG.-DU-HOAI. |
| 6.- Lương-duơn-Thạch | TRẦN-MẠNH. |
| 7.- Phu thê dám luận | Võ-v-HẬU. |
| 8.- Việt phong thề cách | PHẠM-VĂN-NÔ. |
| 9.- Đờn bà nên biết | ĐĂNG-VĂN-CHIỀU. |
| 10.- Hội chợ Hanoi | HUỲNH-VĂN-NGÀ. |
| 11.- Cách ngôn | ĐĂNG-VĂN-CHIỀU. |
| 12.- Mẫu xám | * HUỲNH-VĂN-NGÀ. |
| 13.- Nỗi lão | MUR-XÂN-KHÔI. |
| 14.- Thi tập | |
| 15.- Thời sự. Giả bạc, giả lừa | |

SOUSCRIVEZ A 附借國債 L'EMPRUNT NATIONAL Nghĩa-dân nên mua giây Quốc-trái

Quắc trái

Trong ít ngày nứa đây, nhà nước sẽ cậy chúng ta mua giây Quắc trái một lần nứa.

Khi mở hội Hội-dóng quản hạt thi quan Phó soái Nam-ký, nói bời làm sao cho nên Mẫu-quắc mới cậy dùng tiền bạc thêm, thi ông Đồng-lý hội đồng, thay mặt cho Nam-ký, mà nói câu này:

“Mẫu quắc sẽ cậy tôi con ráng mà mua quắc trái, một lần nữa, vậy thi dân Langsa và dân Annam, không có ai mà dâ diệt không nghe lời Đại-pháp cậy, dặng sầm thêm binh khí, dặng mà tháng trận cho mau.

Minh ở đây khôi sự hiềm nguy khôi bê lao khổ, như là mày anh em của minh nơi chiến trường, thi minh cũng sòng lồng ứng nghĩa theo phận minh, mà đem tiền của mả giúp đỡ quê hương, chờ.

Gà Hội-dóng đều tung hô lời ấy.

Vậy nèn:

Bon quắc nhom diệp ày ra dé “ là Quắc trái”, xin chư nho lày

hết ý trung thân ái quắc mà họa vận bài bát cù sau dày, hoặc là làm bài phú cũng được, miễn cho nhảm đẽ mà thôi đừng kè mày vận :

..

Gặp con mâu quắc dày binh nhung.

Bồn phận làm con phải hết lòng;
Lần quắc đà toan dâm mâu nghĩa,
Nam-ký há chàng trai gan trung.
Nhờ ơn hàn-thây nhà no âm,
Gắn chí dành cho nước phi dùng;
Đầu dẹp bạo tùng mau tron thăng,
Cùng vì khí guái sám tình thông.

Ai gởi bài họa lại đều được
một số An-hà có inh bài ày mà coi.

A. H.

Luật Hoa-răng

THỎ SÀNG

(Sur les Warrants agricoles)

Loi (du 30 Avril 1.906)

(1)

(modifiée par le décret du 6 mai 1915)

Điều thứ nhất. —Bất kỳ người nông phu(4) nào muốn vay bạc, cũng được phép để thê chung những vật thô sàng cùng là đồ bời tài nghề minh làm ra tại chỗ đất vườn minh đương làm, ngoài trừ những món đồ bời sở dụng nó làm cho vật ày phải thuộc về vật bất di dịch(2)(thú vật và muối cũng vậy; mà của ày thì nó) được phép

(1) hãy coi số nhứt trình ngày 26 September 1918

gin giữ tại trong kho làm của nó hay là để tại chỗ đất vườn nó đương cày cày, hoặc là như nó có nhập hội đồng-nghiệp nào(3) hay là hội Đầu sàng vật, (4) hay là hội Canh-nông nào thì phải gởi cho hội ày cũng được, hoặc không thì như hai đảng (Thợ trai với chủ trai) bằng lòng cho một người nào kién giữ, thì gởi cho người ày cũng được nữa.

Mày thứ Hiệp lực hội(5) về sở Canh-nông nào mà điều lệ lập hội cho phép cầm của cái riêng(6) nếu có thô sàng gì lày mà thê chung, thì cũng được vay được vậy.

Mày món đồ đã bị phép Hoa-răng, thì phải đẽ y nhiên dạng làm của thê chung cho kè cháp giày Hoa-răng, cho đèn khi nào trả nợ xong rồi mới thôi (7)

Kè di vay hoặc là người lanh giữ đồ đã bị phép Hoa-răng, thì phải lo gìn giữ sang sóc mày món ày cho vuôn tròn, song lè không khi nào dạng phép kê công lao gì với chủ trai Hoa-răng được (8)

(1)... Tiếng Nông-phu (*Agriculteur*) dùng dày là tiếng nói chung cho những người làm nghề trong việc đất cát, chủ viên, tá viên, chủ dien, tá dien, đều được trong tiếng ày.

(2) Trong luật định phân tài sảng (les Biens) ra làm hai thứ, một thứ BIENS MEUBLES, thì chỉ về những đồ di dịch được, đem dời chỗ này, chỗ kia được, như là: ghế bàn v... v... ; BIENS IMMEUBLES thì chỉ những đồ đất chỗ không được, như là: đất, vườn, nhà v... v...

Nhưng mà nhiều khi đã biết của ấy đồ chỗ này, chỗ kia được, mà bời tại chỗ dùng nó, làm cho nó thuộc về là vật không đổi đổi (BIENS IMMEUBLES -PAR DESTINATIO) nhứt là những đồ để dùng trong cuộc ruộng rẫy, như là trâu, bò để cày bừa; truc, cây, lúa và các thứ giống để phát cho tá dien; bò câu, cá trong dia, trong rạch, đồ để rèn, röm, phao v... v.. Luật này thêm muối điểm cũng vậy.

(3) Hội Đồng-nghệp (*Syndicat professionnel*), nghĩa hội của những người làm ăn một nghề với nhau, lập hội, lập vang, dặng mà lo láng bình vực nhau như thế Canh-Nông Đồng-nghệp (*Syndicat agricole*) thì là hội của mấy người lo việc ruộng rẫy lập ra mà lo sự ích lợi chung trong nghề làm ruộng rẫy vườn tược.

(4) Hội Đầu sàng vật về sở Canh-nông (Comices agricoles) nghĩa là hội của mấy người dien chủ, hoặc là tá dien, lập ra bày sự đầu xảo, phát phần thường, dặng cho việc Nông-phu tảo phát.

(5) Hiệp Lực nội (Société coopérative) là hội của những người muốn lập ra dặng lo chung với nhau cho mạnh mẽ, cho ít tổn hao, v...v...

Như hội coopérative de consommation, hội hiệp lực lo trong việc chi dụng thì là hội nhau lai mua đồ cho rẻ, như là đồ ăn, quần áo v... v...

Như hội coopérative de crédit, bội hiệp lực cho vay, là hội góp nhau trong mấy người vào hội, kè đù nhiều, người đù it, góp lãi cho vay với nhau.

Còn hội coopérative de production là hội hiệp lực sanh hóa, là những có một thứ hàng hóa với nhau, hội nhau lai, dặng có bán thì bán một giá mà thôi dặng cho bán cao giá mới được.

Cho nên mấy người làm ruộng rẫy hiệp lực với nhau mà bán lúa của mình, lập thành hội rồi mà có tài sảng gì làm của thê Hoa-răng được thì di vay được.

Mày hội như vậy, có của sảng để cờ Hoa-răng dặng, thì đem thê mà vay.

(6) Câu nói: «như điều lệ lập hội cho sảng», là bời có nhiều hội hoặc là hội taot cảm, hoặc là tại v của mấy người lập hội không cho hội rao lập kinh dinh sự nghiệp riêng.

(7) Cái từ Hoa-răng, thi tôi đã cát nghĩa trong ky nhứt báo ngày 26 September rồi; tờ ấy cũng như tờ cũ đó, có vườn của minh xưa nay vậy, và lại tờ ấy nó thay mặt cho sáng vật của mì nh dâ cõ uña, cho nên người chấp tờ Hoa-rangoz, là người chủ cõ, nắm bón và xát những vật cõ, tại trong tay.

Nhưng đó de.n cổ Hoa-rangoz thì không nên đổi chọn, lưu dân; phải đẽ y nbién như vậy, cho trí chung trả nợ xong rồi, hay làm gì sẽ làm.

(8)... Của ày không nên làm hư hao, mất thiếc, người di vay chia lanh giữ của mình đã bị Hoa-rangoz, hoặc là ngoại náo ra lanh giữ, nếu có thất phát sự gi, là hại cho những vật đẽ thê chung, thi phải bị trách cứ, thường bối. Còn như có tiền công nếu có xia đổi hỏi, thi đổi ai thi đổi, chờ không được phép tranh với người chủ trai Hoa-rangoz; như đó ày, có bị phát mãi thi người chấp Hoa-rangoz dặng đòi dù rồi trước, còn lại bao nhiêu người lanh giữ có kêu nài đếu gi, thi kêu nài bạc đùi ày mà thôi.

(Sau sẽ tiếp theo)

V. V. T.

Bản vẽ hội

Nông-nghiệp

Tôi nhớ có đọc trong sách Lanzsa một câu như vậy: «La possession de l'or est la suprême et primordiale pensée de tous.» Nghĩa là: Sự cõ của là cái tư tưởng cao là sự trù nghì birc nhứt mọi người. Ai này đều lo lâm giàn. Song lo thi lo mà không xét cho kỹ coi phải lo thê nào được giàn cõ bên vững. Ở vườn nhà đù an đù xài chung não càng cho vay đù nõ lo kè mau phát dai phu. Nhưng bít bao lúa rẽ cho chêt mất tiền hao của lại không lo ngan ngừa. Than ôi!

Lo giàn mà chẳng xét xa. Ày là nói hai nước nhà xưa nay.

Đóng ban xin lấy mao hiệp tri ra tay mác-mõ gi một việc làm cho sung sướng

chung với nhau mà không hiểu, đợi đến nhiều người cầm viết làm hao giấy tốn mực quá tay. Tôi ngồi luận nói một chuyện này, cũng phát rầu, lại khán quan est ai có gan già đến đổi đọc một chuyện hoài mà không buồn—(L'homme courageux est celui qui termine la lecture d'une page ennuyeuse)—Song hối lúa mọi nơi đều chưa lập nên, làm sao tôi buồn vẫn để nảy ra luận nhiều chuyện khác vui vẻ được?

Và lại lúe dương buồn cho quê hương cũng khé nỗi làm vui mà.

Anh em nghĩ đó mà coi của tiền trong xứ mất biết bao nhiêu. Cỏ lè nào chiếu cùn "Đặng không mừng, thua không tiếc" Đừng kẽm cho xa; tại cho Trà-ôn có năm cái thành lúa của Khách trú. Bữa qua tôi hỏi thăm chui có một thành năm nay lời lời tám chục ngàn đồng (80.000\$00)

Ấy là một thành đó, các mẹ ôi! Trăm ngàn thành như vậy chiếu sao thấu? Còn vây nhả máy lời bài trẻ bạc triệu ta khác.

Ôi.

Nói ra già ngạc ngửi ngửi.

Biết sao cho thấu lòng người nhất gan?

Cáo lỗi; lời nói chung mà riêng, nhất gam là mấy ông không giám vào hội lúa kia, không giám nghĩa là nhất; còn mấy ông đã rõ sự ích lợi rồi hoặc không có thể vô bội, hoặc chưa rõ vì không hay không biết, không giám nói như vậy. Cho hay thuốc đắng dã tật, lời thật mịch lồng.

Trước khi, ông Trần-Nguyễn-Lương đã nói rất nhảm rằng: «Chẳng những dân quê mến tánh nết nhất không dám đem đất ruộng bỏ vào hội đồng hùn mà thôi, lại có nhiều ông Đại-phú-zia cùng cho là việc không có ích cho mấy ông»

Các ông Đại-phú-gia ôi! Xưa rày như trình các nghĩa bấy nhiêu lời các ngài, còn ai chưa hiểu chăng?

Tôi giám chắc không còn, song tôi không biết vì sao mà không nhứt định đóng lồng đồng già.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trà-ôn, Đặng-văn-Chiều.

Phan-Thanh-Giàng truyện

Quan lớn nhứt sanh hay sợ cái nhơm mưu về đường danh lợi, kinh dinh, hay có thói trah dien đặc thù cùng nhau rõ ràng. Bởi thế ngài thường dạy con không nên tham tâm mà kinh dinh huy hoặc, mong lòng đặc nhơm sở ái, tốn bịnh sanh chí dír trách. Ngài thường hay than rằng: Cái tặc dời con người ta không mấy ai thoát ra ngoài vòng danh cương lợi lúa; các con rồng mà tinh tâm tránh nứuz phai lòng tham tam tue luy, dặng mà đường tánh thiện nhiên. Ba ông con của quan lớn lúa này cũng đã trưởng thành: ông lớn là Phan-thanh-Dương, ông dứa là Phan-thanh-Liêm (1) ông em út là Phan-thanh-Tôn (Bòn) đều học có danh. Lúc bà lớn chơi tiệc rót, thì quan lớn ở cõi stroong đến ngày qui thần; đã không chấp nổi mà cũng chẳng nạp hẫu nǎo; quan lớn từ thuở ra làm quan cho đến giờ không có hồn thiêp như các quan khác.

Qua năm Tu-đức thứ 8 (1855), ngài làm biểu tấu xin lập miếu dựng bì cho đức Hậu-Tô là ông Võ-Trưởng-Toản tại làng Hòa-hưng, huyện Bình-dương, tỉnh Gia-dinh, cùng xin cấp đất giữ mộ lăng mà hương khởi, thì Triệu-dinh phê cho, (A) ông Võ-Trưởng-Toản là người Minh-hương: thư triều tiên nêu nhà ông cũng dòng vọng tộc phò triều Minh (Tàu) ở tỉnh Quán-dông, khi nhà Minh bị nhà Thành, (Mông-cổ mang-châu) qua lấy nước Trung-huê, ông bà của đức Hậu-Tô không chịu khoắc tarc giống khác, mới bỏ cổ hương đặc vợ con vượt biển qua Anoam vào Gia-dinh ăn cư mãi mãi, cho đến đời ông thân ngài sanh ngài là đức Hậu-Tô nhẫn rốt triều hậu Lê trước ta; thuở ấy trong Nam-kỳ còn mang thô, chưa ai dạy dân chữ Hán, như có ông là người học rộng vẫn chường lại súng thiên tài, cũng là một ông hiền yêm thế, bay dạy chử Trung-huê, trao truyền đạo thống kế

(1) Ông này sau qua triều Thành-Thái làm đến đại học sĩ cơ mật đại thần, một suất đình.

chi Không-Mạnh-Châu-Trinh, học trò cõng dông, quan Hiệp-Biện sùng bái ông này là một ông hiền cao ngoa minh triết, bày đạo tư van cho Nam-trung.

Đức Hậu-Tô với đức Cao-hoàng cũng mướn tượng ông Nghiêm-tử-Lang cùng vua Quan-Võ nhà đồng Hán; Vì lúc Cao-hoàng trọng hing ngự vào Gia-dinh, nghe đức Võ-trưởng-Toản là người hoàn vân tài đức, có sinh triện mà dung hiền, thi ông Võ không chịu ra làm quan, nhưng mà ông có nhiều lần đổi sách bàn việc quân cơ, lại có dâng chử tri bình thập sách: Mười đều ấy vua có dụng theo, lúo Vua Gia-long trọng ông có nhiều lần thưởng từ vàng bạc, pamp, vóc; Ông Võ mang ơn tri ngộ đức vua Cao-hoàng, nên ông có dụng cho vua dùng mấy người học trò cao đà của ông là: Ngò-tùng-Châu, Trinh-hoài-Đức, Lê-bà-Phạm, Lê-quan-Bình, Ngò-nhơn-Tịnh vào ván: May ông này là quân thân triều Nguyễn ta. Chừng các ngài, công thành danh toại, đồng tấu xin chử Thuy cho thấy. Lúc trước Nguyễn-Hái-Tô đã phong là: «Gia-dinh xữ sỉ, Sùng-Đức Võ, Tiên-sanh» cùng lúc ấy có ngư hút tận một cầu liền để biếu danh ông như vầy:

Triều hữu quân danh, bần thuộc bả phản cựu học. (A).

Đầu Nam phuong giáo, tê khâm nhạc-lộc dư huy. (B).

Cá lục bộ có câu tặc rằng:

Sanh bình giáo đường đặc nhơm, và tử như hưu tú.

Một hậu thinh danh tại thê, tuy vong già bất vong.

(A) Hà-phàn là chò ông Trinh-Hi.

(B) Nhạc-lộc là chò ông Châu-Tử; vì ông Võ với hai ông Đại-hiền bên Trung-huê (Triệu-Tống), là hai ông kế dao thống cho giáo chử nhõ tôn, thuật thánh đạo: Triệu giáo khai nhơm đạo.

Dịch nôm bài câu liên:

Trong triều đình có danh thơm, nứa thuộc về đất Hà-phàn học cũ.

Bên đầu nam được thời tốt, thầy theo là xứ Nhạc-lộc dạy khôn.

Hồi sinh tiễn nuôi dạy dặng người không con thiêc con;

Lúc tư hậu danh tiếng còn đai, đầu thắc dương không thắc.

Không dù giấy mà biến 10 bài sách tấu cùng mấy câu liêa nói miêu ngày xưa.

(Vì hoàn)

Nguyễn-dư-Hoài

Ngù châu tân truyện

(tiếp theo)

Tới nhà cha mẹ tò ra.

Họ Châu vì biến trốn xa quê người.

Hòn nhơm trác trở nhau lời—

Cũng vì cơ cuộc cho người biệp tan.

Máy bay bèo dạc lờ làng,

Mẹ cha cũng mới về an nhà mình!

Trong cơn bình hòa thinh linh,

Biết đâu nhau cả sự tình làm sao!

Còn đương tim kiếm với nhau,

Mỗi không ra môi biết sao sự nhà?

Đò là khắp chỗ gần xa.

Ông bà nói dèu xót xa phản chàng!

Tùng quyến mối khác nói nǎn,
Ngòi-Thung chọn lựa mấy trang không
(thành).

Chò ông chò bà không dành.

Còn Qui cử nghị Văn-ach cựu tình,

Mảng ký chàng mới nót minh về kinh.

Lay cha mẹ chòu trường định,

Lo ló nghi nghi việc minh thò than!

Thương cha mẹ lúc cơ hàng!

Thương thầy dòm bọc lập dặng công
(danh).

Thương anh thay thế việc mình ;
Quá nồng áp lạnh hai tinh tuổi cao !
Thương thanh lưu lạc lối dẫu,
Làm cho là thảm nhuy đảo linh đình;
Mang việc thê phè việc mình.
Trên hai đường dưới một anh xa chừng.
Đau minh tho lộc hoảng An,
Quê người thùi thùi một mảng trầm lo !
Trông về đam cù mịch mù,
Chiêm reo cum liều sóng xô dầu gành !
Liêu lo anh nói trên hành,
Đau lòng hờ thùy, bức minh hóng tan;
Nỗi trôi béo nước dầm ngàn,
Nỗi phả cha mẹ có an lòng thường !
Bay là bên cửa dựa nương ?
Mấy khi ngoại náo ái sướng không chừng;
Vừa di vừa nghỉ vừa than.
Kinh sư tối chốn già đường nghỉ ngơi.

Vào nhà thư, ở có nơi,
Sớm thi công sự, tối chơi rượu dòn.
Gần nhà có một họ Tân,
Chứa là Gián-nghị lão thành thanh quan,
Có một gái, tuổi đương xuân,
Song-tiền tên đặc lối chừng cắp kẽ.
Tân gián-nghị lúc tán thề;
Có sương giáo nữ cảm thi thường
thường.
Trai tài gái sắc tương đương,
Tán-công lập kè hai đường thấy nhau,
Vong niên ý hội tac thủ,
Khi mời thường cúc khi cầu hòa thư.
(Còn nữa)

Bản giang : Nguyễn-dư Hoài soan.

Lương-duơn-Thạch

(Tiếp theo)

IX NGƯU-NỤ TƯƠNG-PHÂN

Đây nhắc lại, lúc súng phát nổ, kẽ hành khách lao-xao; Trần-công ở phía phòng trước, nghe rõ, biết việc chẳng lành. Liên giấu tiễn bạc trong mình, lén ra khỏi cửa, chung lòn xuống hầm kiểm nồi mà trốn. Còn Phu-nhơn và 2 em Trần-nương thì ở lại trong phòng; Quân an-cướp lục xét vừa tới, thấy cửa phòng

đóng chặt, chúng nó liền gó cửa, kêu hỏi lâu chẳng thấy ai ra mở, an-cướp bèn toàn phá cửa mà vào. Thành-chương chẳng chút sợ sệt, lại đứng gần bên cửa, lấy súng súng-sâu của cha, do theo kẽ cửa (kiểu cửa lá xách) mà bao ra mấy phát, may trúng nhầm 1 tên an-cướp dương đứng gó cửa té nhào. Chỗ-dâng quân này thấy vậy, nỗi giận, liền dạy an-cướp xóm lại tông cửa bắn vào.

Ruồi thay ! Thành-chương một vỉ súng mon, 2 nứa ít kho-cú dòng nên phải bị dạn bắn vào mình mà nỗi ngửa, Phu-nhơn và Trần-nương thấy vậy, trường dã chết rồi nên chạy nháo lại ôm lấy Thành-chương rồi cũng chết giặc.

An-cướp phá cửa dâng, liền vào lục soát nồi phỏng, chẳng thấy bạc tiền chi hết bên sấp lại tội hết đồ nữ-trang của Phu-nhơn, rồi bắt luôn Trần-nương bỏ vỏ bao, vứt ra khỏi phỏng để dò, cướp đoạt vừa xong, thì có một chiết tàu nhỏ chạy lại cập vào, bọn an-cướp liền kéo nhau sang qua tàu nhỏ ấy và chờ Trần-nương đi mất.

(Nguyễn-hoàn an-cướp này, chẳng phải là người dưới tàu, vả là quân cướp-dạo án-trú nơi phía nam núi Hoành-di, ném về hướng đông-nam huyền Tảo-biển (xưa gọi là huyện Tân-an). Quân này bị tập hồn cả ngàn người, phần nhiều là quân côn-dố và kè trọng-phạm (tù mat an nồng nê) bị quan-quân bắt, nên trên lòn nhập đảng với quân son-lâm Thảo-khẩu, kết làm một bon rất đông, đến dù khỉ giải thuốc dae, ban đầu cướp giựt xóm làng, sau lòn tấn quen nghề thuộc nghiệp kéo nhau xuống đánh mấy nơi xa. Quan-quân cũng thường tìm tới bắt, song mặt rồng núi gay-go, khó bé tập nỗi; vì nỗi quan-quân triết, thì chúng nó kéo ra cùi địch, còn kè dân tới đóng thì nó chôn giấu thuốc dan rồi tàng ẩn trong cùi trong hang, nên quan-quân khó bé truy-khử. Nhà-nương cũng có sai nhiều tay mật-thám, cài dạng sưa hính, dặng tim cho biết ẩn-hang của quân này trú ngụ; song vò iết vì lòn cờ mưu, nên phải bị tay quân cướp-dố hám hại.

Đại thê lầy lùng, quân an-cướp càng

ý tài thị sirc, thường sai phe đảng giả dạng khách-thương, trà trộn khắp nơi để thăm tin-ức. Ban đầu đánh bộ, sau giựt tới ghe thuyền lán lán sờ trướng, ughé cướp biển đoạt tàu là món hàng nhất của bón nò. Nơi mấy cái cù-lao chạy dài theo cửa sông Chân-giang, đều có phe đảng của quân này trú ngụ.

(Sau sẽ tiếp theo)
Trần-mạnh Cầu-thơ.

Phu thê đậm luận

Mặt nhợt dà gát non tay, bảy chìm lùn lùn trên cõi, việc nhà sắp au mọi nỗi, vợ chồng ca sán hóng mắt xem hoa, kia phu-dung mẩy cụm là dà, nỗi chòm trước giờ xao dinh hoạt. Chồng rằng: Hôm qua thấy em lắc xắc, qua chảng cho bay, bảy giờ đã rảnh tay, qua thuật lại em nghe lồ rồ. Nhiều tay giàu có, hiềm bực phu-gia, chung nhau ra sirc hiệp hòa, lập hội canh nồng tương tế hội này cã thể, giúp ict đồng han, lo tóm thầu mỗi lợi nồng tang, đem lại cho Annam minh chung hương, cuộc nay rất sướng, từ đây minh có dã thương minh, cùng ngoại ban ra sirc chống kinh, kèo bảy lầu chịu thiệt.

Vợ rằng: em dà choa biết, mấy câu lùn lùn, nói ra e mang tiếng thông thura, chò hiềm chú lòng gian kẽ lận, hiềm lò bị khán tật, nhiều báng dông cửa đi, cũng là hiệp vồn công-ty, dặng tóm thầu danh lợi, lợi ôi là lợi, danh hời là danh, bồi kêu hùng nhiêu tiếng nghe lauh, kbi đóng cửa uhiều câu rất phài, nảo là hời phỏng-trai, nảo làp bảng Savon, bứa bóm qua nghe nói bac muôn, nay hụt côn tiêm bay lò mít, tai sao mà thất, bà cứ suy vi, cũng vì mấy câu công ty, tam lín lận hra ai rõ. Ôi ! chí hằng ta giàu có cứ giữ nghiệp ông bà, cày ruộng thi sắng cõi nhà, bồi vươn thi cõi người ở đâu, dưng nghe các câu bài sảng cõi ngày, miêng cõi sảng nịnh nhai, hời hâm chí cho mít.

Chồng rằng: chí mẩy chưa biết bét, mà nói chuyện thông cung, bê đặt ra cái cuộc hiệp hùng, bà dâu cõi giày tờ chắc chắn, luật lệ đều lấp sảng, rồi mới xin phép quan trên, luật thi cày rò nô-tô điều bát nhở, người kim sát, sao mà thất

bát, dâu dến phân vân, bối rành rẽ mười pháo, lo chi không thành tựu. Khuyên em đừng ưu lỵ, qua dâ lồng từ phân, còn như quản lý thi chọn người dâng mực cám cǎn, tài phú thi lora tay rành ughé bút toán.

Kia như Mỹ-tho dâ khai soán Long-xuyên mới lập ra, lời mỗi năm vô số hàng hả, nên người bón tinh kêu nhau hùng hiệp, vây ta tua kiếp kiếp, khuyên khich bón tinh đồng nhau, phu-gia mứa chờ lồng sơn, chung nhau lại lập thành một hối, trước là tóm thầu nguồn lợi, sau kip chung tinh kia.

Này chí nô ôi !
Bảy lầu vẫn ta bưng rách thung mòn nia.

Bem dâng lúa cho chết ngồi không thân lời.

À ! đây nay mới gởi cuốn sách cho khong cửa hời canh nồng, xóp lời ông Lương già dành muôn lượng, lời dâng ngàn vàng, dây em đọc cung nát fan, chết cảm già lúa Anuam, thiệt như ts làm mọi nô. (Đây chồng đọc cuốn sách Nông nghiệp tinh tế Mỹ-tho cho vợ nghe)

Vợ rằng: à phái, vì phận em liêu bô trong ngô, dâu thông vận động ngoài sán, vây thời anh khâ an cần, mao rủ trong lánz tương tế, rủ mẩy ông từ tể, rủ mẩy bực phu-gia, cùng nhau xóm xích nâm ba, chia mồi ông đi rão mồi nha, diễn thuyết cho người nghe rành rẽ, ban đầu ít kẽ, sau cảng nhiều tay, rồi lựa người anh nói cho bay, xin phép quan đi cùng trong tông, lừa lời mến mòng, chí cách dở bay, họ nghe phai tai, ác nhiều người vò hoi, sảng tại tinh có người đang toan mồi, ta đem nháp vào dâ như không, có phái là, tống minh dâ tinh xong chiêu tống kêt thành hối lớn.

Chồng rằng: Ban đầu còn hồn tồn, nay biếu thầu bón chòn, nghị phu em là gát khôn mòn, thấy sự thiêt thời còn nồng ruồi, huống chí qua nam từ bà chằng đau lồng, nhở vét mẩy mòn thấy trời trong, nghe rạch rẽ mòn lanh mè giắc điệp, o phu-gia ôi ! gấp dịp mâu tua kip kip, ra tay nương nám cho nhau, kèo chua thà lười lắp rào, tóm nguồn lời ta ngồi mà ngo, chưa gì bon nô dâ lèp xanh-di-ca, quyết ra tay tranh thủ với ta, nêu chậm trễ nô dê ta lại

Việc phải của người làm phải, ta làm người phải biết thương nhau, nhiều cùi mới giúp nên rào, niken tay hiếp lại mà vào dâng thành. Vậy tôi cùi xin mấy ông, mấy bác, mấy anh, cuộc lý tài ta khâ nòng tranh, có diệu dắt dem vào hàng hội, cuộc hữu ích lại thêm có lợi, dặng danh thơm chung biêt mờ manz, dắt Nam-châu vốn thiệt khởi vàng, bị chà chát bấy lâu móc buối mà tư hướng.

Vợ rằng: cuộc làm phải dâng ngàn cùi muôn lượong, bởi ta không rõ mới nghĩ nan; tua giúp nhau kêu việc vở vang, xin mấy bà mấy cô xét lại, muốn cho khỏi viêng mang dường hại, chét không cày mà có lúa bán trong năm, vốn ta mà nó hưởng lời trâm, ta phông tráng cháy da làm cho nó hưởng, còn một nỗi nghĩ càng thêm chướng, có lúa đem bán nó lại nhúng trê, chè là lúa xấu lúa không vè, còn mấy cậu lão kẽ, xã tri với chà và chớp, rủi hụt vốn ra vay tiều s López, về mướn gặt mướn trâu, nói ra da ú mày chau, nó hoảng xách thân ta qua lê, cho bạc tiền dầu nó bè, lấy lời trước mới ngao, nghĩ lại mà than, trông ra ngao ngán, ngày nào hội canh nòng khai soán, ta hết sợ xâ tri, có lúa dê bán đi, thằng chét thời rồi hoảng xách, nó hết trong làm cách, nghinh mặt nghinh mày. Vậy tôi cùi xin mấy cô mấy bì dưng giữt bắn để chống ra làm việc phải, chông làm nên ta càng thêm khoái, dưng để chia nó thâu đoạt lợi nhà.

Thấy vầy thiệt thiệt tha tha. Khuyên các dâng nồng trang nên cuộc.

Võ-vân-Hậu

Instituteur (Thanh-Thiện) Bétre,

Việt phong thè cách (CHẾ CỤU, TÙNG TÂN HIỆP-TUYỀN)

(tiếp theo)

I

SANJI CU-TẮC
(Savoir-vivre)
LÉ-NHỊ

Dân mỗi nước, miêng đã mờ mang chiểu ít, đều có những cách-diệu tập thành riêng, dâng dài nhau cho trang-

nhà, và nhờ đó mà dân-doàn, xã-hội dê bê-tuong-hap, và cảm bén dô sự-hòa-mục cho nhau, cùng đặt ra có thứ-tự. Ấy là lê-nghi dô. Vậy thì có phải là cái nét lòng của mình đem vê-van ra nơi hạnh-biển, sở dĩ cho vúu lòng, dẹp mắt người, hời nhơn-hảo nơi lòng, cẩn-liêm nơi trí, thanh-nhã nơi lời, doan trang nơi cốt-cách châng?

Lê dưng vào hàng thứ ba trong năm hàng của con người. Cho bay bốn đire kia châng qua là thiên-tứ dô thời, lòng người thường có cùng châng có; nào ai dê khiếu kẽ ác cho có nhơn, kẽ bace cho có nghĩa, kẽ ngu cho có trí, kẽ xảo cho có tin dưng bao giờ. Chớ còn lê thiệt là một đức, dê-tập cho lòng, dê-trao cho nét, muốn có không bằng thiệt do minh. Tập uên lê nghi rồi, biết lê nghi là đều cần kiếp rồi, thì việc cù-chí con người hay gồm bốn đire kia rất dê, mà lại châng ai dê. Như thế thì dâng cho cái lê là dưng trước năm hàng. Hiền xưa khuyên học lê trước rồi sau mới học vân là có ý e, người thế phê việc lê nghi, không quan cù-dễn.

Trừ ra phường già-mang, vị-hóa dô ai cái-có châng dân tộc nào dốt lê-nghi, coi thử.

Đoán chắc: không ngơ, chớ còn nói lê nghi tùy cách dụng của dân văn-minh mà thach, dân chuyêt ám mà kẽch, thế ấy mới là hiếp lý. Nhơn, nghĩa tri, tín, vẫn đều là đire châng hê dời dôi, dầu dời nào, dầu dàn tộc nào, miêng có phong-hoa, nhơn luân, thì đồng một thê; Chớ như sự lê-nghi, lại nẵng chiếu ứng theo cuộc tần hóa của dời, dời dời theo phong-tục, khác náo các việc hành tâng hư-thiệt của nhân loại xưa nay.

Cho hay dô là một cái phan-sư của mọi người. Chẳng kỳ là bức nào, dầu sang, hèn, giàu, khó châng ai nén thói ty. Càng tuổi tác cao, càng danh pham trọng phan-sư này càng râu-uoc nbiêu; rất buôn cho ai khéo rằng lê BẮT TẠI TRƯỜNG. Đặt ra phan-ké nhỏ kinh người lớn một vì trước pham, hai vì niên-ký dâng, còn người lớn cũng phải ở cho có lê-nghi lại mới dâng chớ.

Tặng nghe: lê là lý, nếu phi-lý thì nào phải lê, phuong chi mup qui sát đất, nói châng bờ mòi, làm tuôn cùm rùm, mà

zoi là kinh người? Như thế, xem ra hạ tiện quá, trước minh thất lê cùng bón thân, còn gọi là có lê với ai cho dâng?

Kê có lê nghi thì biết cách dung lê, dâu dô có mực, lại gấp việc phải thi làm tìn dâu cho dẹp lòng người, chẳng dê cho ai cự tri vì minh. Tánh khi hòa huân mà không cao hánh; khiêm nhượng châng hèn-hả; dến khi vui không lâng; khi giàn châng thô, khi buôn châng quau, cốt cách doan trang, chớ không thái thảm.

Tập uên nét theo lê-nghi, mà muốn cho thành, châng phải việc môt n'ày, môt buổi. Y phải cần chuyên môt dưng.

Dâu có sách vở day rành, bài sách ấy dành phân nhát nhở dô thời, dê phai n'ang gân gùi người già ziao thanh-bai, nhứt là bay dì sự mấy cuôc hòn-tan-tê minh buộc mìn eút giữ lê-ghi luôn luôn, mác liết xem việc nào dẹp, phai ghi nhớ vào lòng. Như thế tập nhuan môt dưng, gân mực thi den, gân đèn thi sáng.

(Sau sẽ tiếp theo)

Phạm-văn-Nở

Đòn bà nên biết

(Tiếp theo)

Có náo nước da mịn-màn, trắng trèo, thì gươn mặt lùn già. Muôn giữ được như vây hoài, dưng ăn chua ăn cay lâm. Những thịt rừng cá biển cũng là vật hay làm cho các cô mao phai nhan sắc. Ai dùng nước chanh, hoặc vò lá gö trong nước mưa để rửa mặt, thi da mỏng tốt. Vò bông hường vào nước mưa cũng dặng.

Khi nào mung muôn mọc, châm một chúc nước chanh vào dô thi lý. Vắc chanh vào nước rửa mặt thường, sao sao cung it mung.

Mấy người lịch sử mà da mao nhăn-nhiều, là lại hay buôn râu. Buôn râu mao già, mao bace tóc rung rango; bởi vây có câu «Tâm sầu bạch phát».

Đòn bà lichsư, dên cắp con mắt xem cung lich.sư. Khi nào con mắt nóng nẩy xôn xao, nên lấy nước trà đậm rửa cho thường dâng ngừa nhâm nhât. Cáp nhân là chà rất bùn cát qui, chẳng nhứng đòn bà phai giữ, mà đòn ông

cũng phai săn sóc cho lâm. (Khi nào rủi có vây cá, mây, cườm hay là đau obirt con mắt, mao mau gởi thư, tôi sẽ gửi thuốc trú).

Các cô muốn cho tóc ít rung thì đừng xức dầu lâm: sách báu vật nói tóc châng khác náo một thứ cõ, nếu xức dầu thương hoài ướt gốc thui rẽ phai héo phai rung. Vậy muốn làm cho tóc mao dài và mướn giữ gìn, duy phai châng gáu mỗi ngày cho xuông gäu, cho rách rang sợi tóc thôi. Nhô eau de Cologne vào nước thẩm lược châng đượm lâm, song châng nên cho ướt da dầu. São sóc được như vây, châng những tóc khô rung, mà dâu vẫn thơm tho. Bó châng một kilo cam trong bồn nấm lit nước nấu sôi mươi phút, dê lóng lại gội đầu; trong mùa nóng nực làm như vậy dà sạch sẽ mát mẻ lại khô ngứa ngán khó chịu.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trà-òn, Bằng-văn-Chieu

Hội-Chợ Hà-Nội

TÀU THỦY CỦA CÔNG-TI CHARGEURS RÉUNIS.

Một trăm phần giüm cho 30 phần (30%), cứ theo thời giá lúc xếp dô hàng.

HÀNG TÀU THỦY (MESSAGERIES MARITIMES). Chưa định.

ĐIỀU XE-LỬA NAI-NƯỚC.

Hàng hóa và súc-vật lúc chờ về thi không phai trả tiền. Còn người thi lấy vé khứ hồi được giüm một nửa tiền.

ĐIỀU XE-LỬA CÔNG-TI VÂN-NAM.

Tiêu hàng hóa khứ hồi được giüm một nửa.

CÔNG-TI TÀU THỦY LAROCQUE.

Một trăm phần giüm cho 25 phần (25%).

CÔNG-TI TÀU THỦY Roque.

Các hàng-hóa khứ hồi, được giüm một nửa.

TRANSPORTS MARITIMES ET FLUVIAUX DE L'INDOCHINE.

Các hàng-hóa khứ hồi, giá tiền một trăm phần được giüm 25 phần (25%).

TRANSPORTS FLUVIAUX ET CÔTIERS

DÙ TONKIN.
(Giang-hải) luân thuyền Bạch-thái
Công-ti)

Các hàng-hóa khứ hối, một trăm
phần được giảm 20 phần (20%).
SERVICE FLUVIAL DU HAUT-TONKIN (SAUVAGE)
Cửu không tiền.

TÊN CÁC HÀNG HÓA

KHU THỦ NHỰT.

CÁC VẬT CHẤT CỎ SƠI
Hạng I

Các đồ tơ sợi, chỉ tơ, kén và các
thứ đồ tơ lụa đã dệt rời.

Bóng nguyên, sợi vải và các thứ hàng
vải, bóng bạt để may mèo và may áo.

Lòng cừu nguyên, lòng cừu dệt, đệm
lòng cừu, lòng cừu nệm thành đệm,
thành đệm yên ngựa và thành chăn mèo.

Gai nguyên chất, gai gờ, sợi gai, dây
gai, túi gai, gai dệt.

Bóng gai sợi và bóng gạo dệt.
Mộc mao và các thứ đồ dệt.

Lô-hội, sợi, dây, vòng.

Đay, sợi, thừng, túi, vòng, lưới.

Sợi cây dừa, thừng chão, đệm chăn
chân, sợi cây móc, dây móc.

Sợi cây chuối; sợi con cước.
Mộc mao và bờm súc-vật.

Sợi, chỉ, các thứ đồ dệt.
Cây xiéra, các bì..

Lòng lợn ở lưng và ở cổ.
Bóng-bóng (thạch vi). Cây bụi.

Hạng II

Các thứ cây cọ và lá cọ (cây chà là,
cây kè).

Buồng đan bằng lá cọ.

Các thứ chiếu cối, cái bì, cái giò (các
thứ to nhỏ).

Các đồ đan bằng mây, bằng tre. Cái
thúng, cái sần, cái nong, cái đan, ván
ván.

Bàn-chái bằng cõi gà. Các thứ bàn-
chái và chổi quét.

Mành-mành, cót, các đồ đan bằng tre.
Nan (nứa, giang, tre, gai, ván ván).
Các đồ tết bằng rơm, giày rơm, giày
dép bằng gai, mây, tre.

Dút-gai, mủ làm bằng dút-gai, dù
các thứ. Mù tết bằng tre, giang, các
kiểu. Các thứ mủ, nón annam.

Các thứ ghẽ bằng mây, bằng cối,
ghẽ kiểu Thonet.

cây giềng, cây ruồi, cây gió niết, cây
gió canh, cây née, để làm giày, các
thứ giấy annam.

Hạng III

Băng-tên và các thứ chổi nhỏ. Thủ.—
Thêu ngũ sắc bằng sa-lanh, đũi tuýt-so,
tơ. Nghé làm băng-tên.

Các đồ làm băng chī tơ, băng tóc.
Các đồ phủ bao ghẽ, chấn. Các thứ lông
chim,

Hoa giă. Chiếu đậm-bòng, đậm, gối
màn và các đồ dùng đê nǎm. Các quấn,
áo (kiểu tây và kiểu annam).

Cây giò và vỏ cây giò, cây giuong,
KHU THỦ 2

Hạng I

Các đồ gỗ tháo ra được. Đồ chạm.
Những đồ chạm dùng trong nhà thờ
và đình chùa, bộ khám sà-cù và khám
hàng đồng, khám chim và khám nồi.

Đồ băng ngà, ngà chạm. Đồ băng đối
mồi, băng sừng, băng xương (lực),
nan quạt, các đồ trang (khuỷ, vân
vân). Các khung. Các đồ bát âm, các
thứ quạt. Đồ gỗ hay là đồ tre sơn (hòm,
tráp, cầu dối). Đồ băng da : các thứ
giấy tây, giấy annam, yên ngựa, vân
vân.— Hộp băng giấy— Bút và các đồ
dùng để viết. Thủ làm băng gỗ nghiêm.
Đồ chơi trẻ-con bằng gỗ, băng giấy bồi
băng sắt tây. Các đồ dùng để đi đường
(hòm, xương, valit, túi, vân vân). Các
đồ dùng đánh cá, di săn, vân vân. Đua
bóng gỗ mun, băng xương, băng ngà
và các thứ khác. Lược gỗ. Bóng.

Hạng II

Dầu thông, (dầu sắng) nhựa thông,
si gán, hương, pháo, mực. Phản đánh
giấy, dầu thơm và nước hoa. Dầu hôi
và hạt cây hôi. Long nǎn.

Hạng III

Các đồ vàng bạc (kiểu annam), các
đồ đồng, đồ bạc mạ vàng, bay là mạ
bạc (kiểu annam).

Các đồ đồng đúc (lư-hương, hộp, bể
con, thau, mâm, khay) nồi gang và nồi
đồng, chậu, siêu và các đồ dùng khác.—
Những đồ làm vươn và các thứ khác.

Những đồ băng kem, (thùng tắm, thùng
nồi đồ rã, ván ván). Đồ băng sắt tây
(hộp và các thứ đồ dùng khác), mả tầu,
dao, ống-nhỏ. Các đồ băng thiếc và
băng tam khí.

KHU THỦ 3

Hạng I

Các đồ ăn.— Miền, song-thần. Bộ
mì, bộ gạo, bộ kê, bộ lúa ngô, bộ mì
đen. Hoàng-tinh, bộ cải-can, bộ củ dền,
bộ sắn, bộ hoàng-tinh. Bộ chuối,
đường mía và đường cây cọ. Mật ong
và mật mía.

Cà-phê, chè va-ni, quả khía gạo tè,
gạo nếp. Lúa ngô, lúa mì. Các thứ đậu.
Quả dẻ, quả hành-dào. Măng tre khô,
Bat đưa. Phố mát khô. Bộ. Sứa.

Hạng II

Các đồ hộp : mờ lớn. Thịt tráp, dồi,
mắm, các thứ rau đậu đóng hộp. Mứt,
baoh bít-quí và các thứ bánh khô. Các
thứ keo và mứt annam. Đường phèn.
Keo sin. Nước hoa bưởi, hoa tranh.

Rượu vang, các thứ rượu cát, rượu
táo, rượu bia, nước tranh. Các thứ đồ
nóng.

Hạng III

Hồ-tiền, ót-khô. Bộ ca-ri (carry),
bột ót, tiếng khô. Nghé. Đinh-hương,
nhựa-dậu-khâu.

KHU THỦ 4

Hạng I

Các thứ gỗ đóng bàn ghế, gỗ làm
đầm nhà, gỗ đóng đồ bảo bạng, song,
mây, vân vân. Tre nứa.

Hạng II

Nhựa-thông, nhựa trám trắng, nhựa
trám đen. An-túc-hương. Xà-hoàng.
Cao-su, các thứ dầu gỗ (dầu con rái,
vân vân).

Sơn mặt giẫu, sơn nhât, sơn nhí, sơn
thịt. Nhựa thông tre, nhựa cây sao.

Nhựa cây chai. Sáp ong. Các thứ
hạt, rễ lá, vè vỏ để nhuộm. Các thứ hạt,
rễ, lá, cây và vỏ để thuộc da.

Hạng III

Các thứ què. Thảo-quà. Bạch-dao-
khâu, sa-nban. Các thứ hạt, rễ, lá cây,
để làm thuốc, các thứ hạt, rễ, lá cây
và vỏ thơm. Các thứ hạt dâu, các thứ
dâu. Đầu sơn: đầu kinh, đầu hor. Gỗ
ky nam. Da súc-vật (cọp, báo, bò rừng
và bò nuôi, dê, trâu, heo, ván vân).

Siring súc-vật (trâu, bò, heo, ván
vân).

Hạng IV

Các thứ chai, ốc ở bể và ở sông. San-
hô, hạt huyền. Bóng đá, hạt-chai. Râu-
cầu.

Bóng cá. Cá khô và cá muối. Mực,
yến, vây cá. Tôm khô. Đầu cá và mỡ
cá, mắm, nước-mắm. Muối bè và muối
đất.

KHU THỦ 5

Hạng I

Thuốc-lá nguyên tàu, thuốc-lá vẫn
theo lối tây và lối annam. Xi-ga, thuốc
lá vẫn.

Các đồ bằng pha-lê. Các đồ gốm. Xi-
măng và vòi chịu nước.

Các thứ sơn và dầu-sơn meukhò. Dầu
thông (dầu sắng). Nhựa-thông và sỉ để
zán. Những chất để thuộc da. Sà-phòng
Nước hoa. Các chất thuộc về hóa học.
Da thuộc. Xi-măng cốt sắt. Đá vôi cốt sắt
(béton armé) các thứ sơn.

Gach, ngòi. Gach chịu nóng. Các thứ
cứng thuộc về vệ-sinh. Các đồ sắt. Các
đồ then khóa. Các đồ thương dùng
trong nhà.

Hạng II

Thang đá, thang đất. Các thứ khoáng
sản—Vàng, bạc, thủy-ngoan, thiếc, kẽm,
dồng, sắt, chì, và vân.

Hạng III

Các đồ dằng đi trên bộ. Các đồ dùng
chở dưới nước. Các thứ máy dùng trong
ký-ngré hay là các nghề khác.

Hạng IV

Các sách vở, giấy — Khắc gỗ, khắc
kim-khi và khắc cao su.

Cách ngôn

I
Chẳng dân nào được quyền xâm đoạt,
Đất-dai gì của một dân kia;

Cùng làm nó nhất tự do,
và sự ích lợi Trời cho nó mà.

Nul people n'a le droit d'envahir la
propriété d'un autre peuple, ni de le
priver de sa liberté et de ses avantages
naturels

(Volney)

II

Nước nào chẳng đang làm ngan,
Y mạnh cai trị dân đoàn nước kia.
Aucun Etat ne doit s'immiscer de force

dans la Constitution et le Gouvernement d'un autre Etat.

(Kant)

III

Có một điều đáng ghen ghét già,
Là giữ gìn quyền lợi chúng ta.
Il n'a qu'une juste cause de guerre:
la défense de nos droits.

IV

Mỗi người phải, đời này, đi lính,
chẳng ai được tránh tránh thế nhau.
cứ vương thô tá vương thân,
Ấy là hồn phận nò dân nam nhi.

Aujourd'hui, tout le monde est soldat,
Personne ne peut plus se faire remplacer,
et chacun est appelé à rendre à la
Patrie les devoirs qu'il lui doit.

(Jules Simon)

V

Hãy làm việc, hãy ra công khó,
Ấy là đường giàu có chẳng sai.

Travaillons, prenons de la peine,
C'est le fonds qui nous manque le moins.

VI

Kẻ nào hè hiếp thủ cảm,
Không chứng sau sẽ độc tâm với người.
L'homme qui s'amuse à maltraiter les
animaux, se prépare peut être à devenir un grand criminel.

VII

Mình biết ơn một người nào đó,
chỉ rằng mình đáng họ ơn rồi.

Se montre reconnaissant d'un bienfait,
c'est prouver qu'on en était digne.

VIII

Những người phải hứa là thế đó.
Gens d'honneur, promesse vaut serment.

IX

Người phải nói, lời như đã viết.
Entre gens d'honneur, la parole vaut l'écrit.

X

Vì nước liêu minh đáng làm ôi,
Tốt hơn hết thấy, đáng học đòi.
Monir pour la Patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie.

Ngà Trà-vinh

Máu xám

Ở miệt ruộng nương rẫy bát, nhiều kẻ quê nhà thấy ai bị máu xám thì thường bị ông kia bà nọ mà quí gì bắt. Chớ chẳng biết là tại trong mình có bệnh yếu dùi mắt máu mà ra. Nhiều kẻ đau trái tim, nhiều người đau mới mạnh mà mệt mỏi, nhiều người ăn uống ít đồ bỏ đường hay có máu xám té nhào xuống đất, bắt tay nhau sự, ngực bết nhày, mũi nhích, bà con sợ hãi lẩn xẩn.

Muốn cho mạnh, phải để người bình dầu giõe xuống, mức nước vồ trên mặt, cho hít giõm thanh. Khi tĩnh rồi khai nghỉ ngơi, ăn đồ bỏ đường, uống thuốc có máu lại thì tuyệt chủng ấy, không ai bắt mà phải cung quái vái vang.

Tôi mới gặp một người máu xám mà họ tin làm bậy bạ, nên viết ra đây ít chữ.

Đặng-văn-Chieu

Sự nói láo

Thiệt sự, nói láo là một thói xấu. Cùng suy, cang xét, lương tâm bát nhơm cho đến đeo, bát gáy cho đến đói, nghĩ lời sự nói láo thì lạnh minh nỗi ốc.

Nói láo sah nhiên thế, nhiều đều thiệt hại, lầm chuyện xấu xa, hiểm đường si-phục.

Bứa con nit kia làm một lối nhỏ, muốn tránh cho khỏi bị quở-la, rầy-phạt, phải nói láo một lầu. Nó biết rằng sự bậy, mà có lẽ nó không dè nó làm ra sự nặng-nề đến đói, có lẽ nó tưởng làm làm vậy cho bớt bị lương tâm trách cứ, làm làm vậy không hại đến ai, sự nói láo nhỏ ấy nó nói một lần mà thôi, chứ sự nói láo ấy không buộc nó, nói láo luôn trong các con khác.

Nếu nó tưởng như vậy thì làm làm, nó chữa minh nó đường ấy thời rất lạc-sai. Trước hết, chẳng có sự nói láo nào đáng cho là nói láo nhả cá. Có kè cho rằng nói láo chả là khi nào nó không làm hại cho ai. Nhưng mà bất kỳ nói láo nào, lớn hay là nhỏ, có thể sanh ra đều thiệt-hại không vira gì, có khi lớn-lao ghê gớm, mà sự thiệt-hại đó kè nói láo chẳng có ý muốn vậy trước, chẳng

để vậy trước. Bứa học trò kia làm bể bình mực, mất cuốn sách rồi nhè chối đi cho khỏi tội; chẳng để thấy nghi cho đứa khác, lòng thấy tin cậy đứa này bớt đi, có khi cũng tuyệt được; ấy vậy kè có tội để cho người vô tội mang nặng-né cái lỗi của nó làm, đường ấy chẳng phải là đều ghê gớm sao? Chớ có nói rằng nói láo nhỏ không hệ chi, miễn giữ đứng nói láo lớn thì thôi. Nhưng mà tự nhiên khiến cho nói láo kia hú nói láo nó chẳng sai. Bứa học trò quá quyết cùng thấy rằng đã làm bài nhưng mà đã làm mất, về nhà nói với cha mẹ cũng vậy. Người ta không hỏi thì thôi êm, bằng có hỏi làm hổn nào, mặt hỏi nao và bối cớ gì mất, nó phải nói láo thêm cho dặng che chở cái láo trước: bối sờ bị phạt thêm, sự mặc cớ về thú thiệt, mà mặc cớ này chẳng nhằm, nó phải cứ việc nói láo và bày đều láo xứng luôn, nó đã bị vấn vào rằng máy thi phải din theo, gờ ra rất khó.

Đều sau này thiệt là đáng sợ: những sự nói láo ban đầu của nó làm cho cái mủi ngay-thẳng, lương-thiện dà-tà, tánh nó xảo lẩn lẩn, lương-tâm dà-bại, khi ban đầu nghe tới sự láo xược thì ghê minh, mà bây giờ dà xấy rồi chẳng còn ghê gi rào, lẩn-lẩn bước chen vào dâng gạt-gãm, cái sự chống-cự, với lòng muôn lần đeo quay dà yêu rói, bây giờ thành bứa nói láo ngay; nó làm cho nó có tánh trốn tránh bỗn phận, thấy lợi thì quên đều phai, sợ mà sanh ra nhác-dở.

Trước kia, tri ý quyết không chịu nói láo lớn, mà bây giờ quyết nửa được chẳng?

Vì một cái lợi nhô-nhoi nó đã hàng long nói láo, quên phận làm người; huống chi khi gặp lợi to, bá giữ lòng ngay cho dặng?

Sự nói láo làm cho chí khí người ra hèo hụ, rồi dần vồ chồ làm xấu xa hơn hèi, như là phao phản cáo gian, cho kè khác.

Kẻ cáo gian là nói láo chờ gì. Vì thù, hèm lợi, vì muỗi bợ-dờ quan quyền, vì tư vố cáo gian phao-phản cho người ta, hoặc bồ tho rơi, hoặc đến chường mặt. Cáo gian là độc hại làm làm cho một người kia mất một cửa rất quí báu là cái danh thơm tiếng tốt. Cái danh thơm tiếng tốt của ta đều ở trong tay của

những người ở chung quanh ta.

Nếu những người ấy vilòng độc, vì ganh gùi, muốn hại ta thì thôi rồi danh tiếng ta.

Sự cáo gian giết người hơn dao kiếm, nó chém sau lưng không bê đỡ được, nó đâm thâm tối khó nỗi để phòng, nó bắn chura trúng mà mình đã bị vit. Sự cáo gian phao phán, với sự làm chưng đối nói tung đánh thi một gốc mà ra, mà gốc ấy là sự nói láo đó.

Nói láo chẳng những là nói đều không thiệt, đều có nói không, đều không nói có cũng là láo vậy. Nói láo chẳng phải là dùng miệng lưỡi mà thời trong cách cũ-chí, di-dung, nhảy nhó, ra bộ ra lich, chỗ nào mà có giấu giếm děo chí, làm cho tin đều không dặng tin, minh như vậy mà làm màu giả dặng cho ra khác thì mấy chuyện ấy thấy là láo xược. Sự nói láo ngoài môi, sè xuống tơi trai tiêm gan phòi, lán lẩn chầu tru cù minh, làm cho một người kia ra một đồng xác đối già.

(Sau tiếp)
Ngà Trà-vinh

Thi Tập

KÝ TÌNH NHẢN

(Ký Nhứt)

Bấy lâu hờ hán trách thay chàng,
Bao hại, Xuân-Khôi đợi nát gan.
Nóng sứ nhành mai tinh dầu tường,
Bát tẩm thơ cù lụy rơi trang.

Ngư câu thả là quên sao hữ?
Nệm túy nhường băng có tháo chăng?
Thường lạc, anh ôi! anh có biết.
Anh tình còn đó' với gì tang!!

M^r Xuân-Khôi.
Phong-thạnh Bác-liêu.

Ký Nhì

Với gi tang, cài kiêm duyên,
Xót phan linh dinh một chiếc thuyền
Bè hẹn với với chàng nở phụ,
Tràng thê vật vật thiếp cam nguyên.

Ngưu-lang tặc dạ đánh xéo lồng,
Chức-nữ tẩm lòng luồn đảo diệu.
Ai dè thâm sâu cho thiếp chịu,
Hòa-binh Thường-lạc nở diêm nhiên.

M^r Xuân-Khôi.
Phong-thạnh Bác-liêu

KỲ TAM

Biết nhiều chàng dè thiếp vương sâu,
Trèo trèo ra vào lụy khó thấu;
Bè ái xôn xao con sóng đơn,
Nuôn ăn dồn dập cái tình sâu.
Dể ngâm khêu dạ buồn chí xiết,
Vé hắt động lòng nhớ đến đâu.
Lòng nhóng ngày qua dồn tháng lại,
Bao chửu biệp-phố mới buồn chau.

KỲ TÚ

Chỗ đó vì người chàng rõ dòn,
Lầm tin nên bạo gạt lừa bom.
Giám sanh là cùng mưu yêu lập.
Thường-lạc hay dà chước quí nom,
Tơ vẫn dồn lầm khôn dè thảo,
Tình vương thà chịu khởi tình gom,
Ối thôi! trời kè thay đèn trăng,
Chữ tiếc mình dưng dè thái om,

KỲ NGỦ

Om sòn gà gáy tiếng ô o.
Thốn thức nấm canh chín khúc gò.
Thác theo nhành mai mong tuyết đỡ,
Mơ màng dạo bạn bẩn tay mò,
Mưa đồi bướm bạc quanh vành giờ,
Mà dè ná hồng thiệt phản to.
Ước gặp tình nhân ta hỏi thử,
Ich chi duyên nợ thói Mưa dò.

M^{me} Xuân-Khôi
Phong-thạnh Bác-liêu

BOAT VỢ CHẾT THI.

Trách kè vò lương biếp một hia,
Đành lòng làm khóa cách xa chia.
Trai quên trách-niệm dâm nàng nọ
Gái bỏ canh-thường lẹo chủ kia.
Khoái chí hai người hoa nguyệt trung
Ngơ cu một chũ phung loan lia.
Chung vui nở đẽ ai riêng thảm,
Tức giận tràng hông miệng phú lia.

Thảo-cẩm-Lê

Phong-thạnh-Bác-liêu

Thời sự
Giá bạc

Kho bạc nhà-nước	4 40
Đồng-Dương	4 70

Giá lúa

Từ 2\$75 cho đến 2\$80 một tạ, tùy theo
thứ lúa.

BÁC-LIỀU

THẤY ĐAU MÃ TỨC CƯỜI! — Nội
tỉnh Bác-liêu từ chốn quê mà ra tới
thiền thị, thiên hạ đều bị đau cój một
chứng: nhứt xương cốt nhứt dầu,
nhứt tủy cốt, nóng số muỗi. Tuy vậy,
chợ trời sanh trời nuôi, kè nào lâu thì
năm bảy bữa thì lành mạnh như cũ,
người nào mau thì trong đời bữa thì
hết liền, ai làn bảy uống thuốc bác thì
nó bất hủ luôn à.

Tại chợ Bác-liêu, cũng có nhiều người
bi uống thuốc bác mà bỏ mình.

Lại cũng lạ, có nhiều kẻ ăn đồ chưa
mà hết đau chờ. Mà cũng nhờ mua cù
nang lân mà ăn coi bộ khá quá. Song anh
chết thừa dịp này bán cù nang càng
mất hồn xura thấp lối (một cân 1\$60) ấy
là trời giúp lợi cho chết nữa đó.

Nghé nói hồn mấy năm trước, thiên hạ
cũng bị đau như vậy mà nặng hơn; họ
gọi là mắc cảm, không biết mấy tình
khác có đau như tình này vậy chăng?
Thiết là 100 người đau hết 99 người. Chợ
vẫn người mua bán, nhà vẫn lửa bếp,
lại nhà này thấy năm sấp lớp lại nhà
kia thấy năm dọc ngắn.

Mà phải chi, đau nùa nòi còn dè chịu
cái này nhè mìn thu mì sáng cup mới
là khổ cho chờ; vì sách nói: từ thi thu
thập bì(bốn mìn, mìn tho rất buôn).
Người đau mà gấp cảnh buồn nùa thì
cô rầu thùi ruột chăng???

Lê-chơn-Tâm dit Thận
Instituteur-Bác-liêu

(4) BÍ CHÈ GIÁI ĐỘC DÂN HUƠN

(THUỐC BỎ NHA PHIẾU RẤT HAY)

Có nhiều quý-vị ghiên nha phiến, có
trí muốn kiểm thuốc thiệt hay mà uống
đặng bồ phát đi cho rồi. Bởi vậy bồn
hiệu chẳng dám tiếc công mà giàn tẩm chế
phương thuốc «Bí Chè Giải Độc Dân Huơn»
này, tinh chất hòa huồn, không nóng
không lạnh, bồ bối khí huyết, mạnh khoẻ
tinh thần, ăn được ngủ được, thiệt là
thần hiệu như thần. Uống thuốc này thi
hết gien liều mà lại ăn ngon, ngủ yên
giấc, không di tinh, không hạ lối, tới
buổi không nhớ chứng, không đau mòn
đau mòn chíết. Thuốc này đã thí
nghiệm nhiều người tại làng Hòa-Binu
(Bắc-kén) cửa được nhiều người ghiên
rõi. Thiết là một phương thuốc bỏ nha
phiến này hay hơn các nơi khác mà giá
lại rẻ hơn.

CÁCH DÙNG: Như mỗi lần hút một chi
thì mỗi cữ uống bốn huồn, uống như
vậy đặng ba ngày rồi sau giảm lần lần
xuống. Trong 10 ngày thi bỏ dứt bệnh
nha phiến chẳng sai.

Như ai có bệnh tức lối đau họng, iả
rót, uống một huồn thi hết.

TIỆT GIÁ:

Mỗi ve lớn 1\$20.— Mỗi ve nhỏ 0\$60.

Lục-châu chư quán-tử có trí muốn bỏ
nha phiến thi hãy viết thư cho M.
Triệu-Cuong, Cát-Nhox, PHARMACIE
SHANGHAI, N° 188, RUE DES MARINS.—
Cholon. Tiệm này sẵn lòng gửi cách
Contre Remboursement (Nghĩa là BES
nửa thuế đóng tiền mà LÀM THUỐC) tiền gửi
đó, phần thầu-chủ phải chịu.

Ngù Lâm Bách Trược Dược Hoàn

(THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN HIỆU)

Thâm tướng những bệnh sao độc lây
nhau là do với việc phòng sit quá độ;
sức không đủ mà gần greta cuộc phong
tinh, nhiễm thấp khí nhiệt độc mà sao
biết đau lâu, dài gác, nước dài due,
hoặc đờ, hoặc vàng, nóng nẩy, ấy là
những chứng đau lâu chắc chắn. Bồn
đường xét kỹ chế ra từ thuốc này chọn
ròng thuốc tốt, tinh hóa bình, không
nhiệt, không hàn, bắt luận người yếu
kè mạnh chỉ có bệnh đau lâu, dùng đến
hiện thấy thần hiệu, bởi bồ nêu khí,
tiêu tanh giông độc. Con trai đau bệnh
này trong lò dài nhứt. Dùng đến thuốc
này hay lâm. Dòn bà có huyết bạch
cũng trị được cả, uống vào khỏi sah
ghè, sah chốc, khỏi mang bệnh huề liều,
lại tuyệt nọc độc khỏi uống thuốc trứ
cảng. Bệnh nhẹ dùng chứng một hai lần
thấy mau b. Còn bệnh nặng thì bốn năm
lần liên đúc, không đau đài đau lại nữa.
Những khisch ham vui ai dàm chặc khỏi
đau lâu, nếu rồi ro vương nhằm các
chứng nói trên đây mau dùng thuốc này
trong một ve mạnh tức thi. Thiết là một
phương thuốc sang độc bực nhất trên đời.

Cách dùng có chí rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$10.— 12 ve giá là 4\$00

Lục-châu chư quán-tử có cần dùng
thuốc này thi hãy viết thư cho M. Triệu.

Cương, Nhú-Chơn, **Pharmacie**
Shanghai, Rue des Marins, n° 188.
Cholon. Tiệm này sẵn lòng gửi cách
Contre Remboursement. Tại
Saigon số nhà 23 đường Pellerin có
bản giùm thuốc này.

VĂN ỦNG ĐỨC TẾ ĐƠN

(Thuốc bá chứng)

Phản con người bệnh chi đều có
thuốc trị cả. Nếu dùng nhầm thuốc-lự
nhện bệnh lành. Tiệm tôi đã hiệp với các
lương y có danh bén Trung-Huê cùng
người Tây Lào dù lè mà hiệp phirong
thuốc bá-tế-đơn này, chủ trị các bệnh
thở chứng, đau bụng, ỉa, mửa, vòp bê,
sinh bung, no hơi, trực tă giải phong
độc, hoặc cảm mạo phong hàn, nhức đầu
sỗ mũi, ăn không tiêu, no hơi tức ngực,
bụng chướng, hay nghén rãng, ngọt xe
ngöt hơi, chói nước, dai sòng, nhiễm
phong, ho nóng. ỉa, nước xối xả, từ chí
bụng rùng, thân thể uặng nè, dùng đếu,
tứ thi công hiệu còn cơn mạnh mà
thường dùng, thi xu trú bá biob tà khí
khô xâm, hoặc dùng đéo trong nhà tùy
thời hoặc gặp người có uy cấp ma
cứu, thi công đực rất trọng. Bất luận già
trẻ gì đều dùng dặng cả.

Mỗi ve nhỏ giá một cái (0\$10)

Mỗi hộp 12 ve giá (1\$00)

Thuốc này của tiệm Quán-Tin-Ký
ở đường canton số 60.— Cao-lon.

QUẦN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƠN: M. LÈ-TOAN 60, Rue de Canton, 60. — Cholon

Bản hiệu có trữ và bán lẻ đủ các thứ thuốc Cao, Bors, Hoàn, Tân, đều là thương hiệu, các nơi xa gần đều biết danh, có nhiều vị trong Lục-Châu gửi bài tặng khen thuốc của tiệm tôi trong các quí báo rằng: « Thuốc bón hiệu RẤT THẦN HIỆU ». Cứ xin chữ quý-vị trong Lục-Châu như muốn dùng thuốc của tiệm tôi, xin vui lòng viết thư cho tôi rõ, sẵn lòng gửi thuốc lập tức; mà gởi CONTRA-REBOURSEMENT. Chữ quý-vị muốn xem CATALOGUE, hãy viết thư cho tôi hay, sẵn lòng gửi cho không. Tại Saigon nhà số 23 đường Pellerin có bán giùm thuốc của tiệm tôi.

SÀM NHUNG BỒ THẬN HOÀN

(thuốc bổ thận già sâm nhung)

Dám tưởng trong thân thể con người, thận là cội rễ, nên phần tiền thiên hao kém, hậu thiên thất di经理 thi phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dặng mạnh giỏi. Nên tiệm tôi gần lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hạng nhất, điều hòa huyết mạch, bồi thận, tráng dương, tru nhuận mặt mày, khỏe hàn ti vị, bồi k Qi sung thận, hoặc bồi sáu dục quá độ, mộng mị, đi tinh, bạch trược, lậu, tình tiết dâm dê, mồ hôi lai láng, hoặc hạ ngực suy nhược, thận kém tinh hăng, cử động yếu ớt, lò tai chảy nước, mồi gối đau lưng. Các chứng về hư tồn mà sanh, dùng đến thuốc này đương cậy khô đượm nhuần mura móc, sung túc tinh thận nở nang da thịt.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cát (0\$60)

THIỀN KIM BẢO KHÔN ĐỘT

(thuốc bồi khôn (nón bà) chưởng tử)

Thuốc này trị bệnh, doré bà con gái huyết khí suy nhược, thận thê ốm o, nhau sáu vò vàng, đường kính không đúng kỹ, hoặc trời hoặc sue, bạch đái hả, huyết bã-h hoặc nhiều hoặc ít, huyết ban, lậu, bù thai, niệu sảng, nơi tử cung lãnh châm con, hoặc sung sút quá bội, ngăn trở đường sanh dục, châm thai nghén, hoặc con gái lớn lên bể đường kính, bón huất, làm lớn bụng. Án ngô không ngọt, no hơi, nhứt đầu, sanh chứng nhứt gân, mồi lung đau bụng, khi nhiều khi ít không chừa, hoặc doré bà có thai, bệnh trống lèo. Các chứng hư tồn dùng đến thuốc này thì lãnh manh. Bồi bù khí huyết, thường từ lương phương.

Mỗi hộp 2 hoàn giá đán (1\$00)

ĐƯỜNG TÂM NINH THÂN HOÀN

(thuốc bổ tâm an thận)

Phương thuốc này chủ trị lo lắng quá độ, hao lão tâm huyết, đêm ngủ chẳng ngon, tình thần bâi hoái, giảm sức sống áo, bàng hoản thận thê, tỳ vị suy nhược hay mệt hay quên, cùng bởi học hành quá sáu, dám sương giải nồng, buồn bã nhọc nhằn, ngồi cả ngày, đi cả buổi, mệt nhọc tinh thần, các chứng về lao tốn, dùng đến thuốc này, rất nên thận hiệu, bồi nhuận tâm cang, điều hòa huyết mạch, tỏa sáng mắt, định chí an thần, bồi ích nguyên khí, thêm sức sống lâu.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cát (0\$60)

HÓA ĐÀM XINH PHẾ CHÌ KHÁI TÁN

(thuốc bồi xà bồ phế tan bầm)

Vã bình ho là bình hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kê xiết. Nếu thuốc không hay thì khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bình ho, bình ho chẳng luận làu mau, hoặc phong hàn tà khí sanh ra ho, dùng đèn liên thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, doré bà có thai, người lớn con nít chỉ đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị bình ho hàng nhứt trên đời.

Mỗi môt gói giá cát (0\$10)

TẠI NHÀ IN Imprimerie de l'Ouest CANTHO

CÓ BÁN SÁCH MỚI:

1—TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim già là	0\$50
2—CONTES ET LÉGENDES DU PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au Profit de la Saigonaise patriotique) par M. Lê-vân-Phát	1\$40
3—TUẤN TRÀ PHÁP LÊ (Sách dạy hương chè phu tử của quan biều-lý) par M. Võ-vân-Thơm già	1\$20
4—LEBUFFLE (vol et recel de buffles) moyens à prendre pour essayer de le prévenir) par M. Võ-vân-Thơm già là	0\$30
5—TRUYỀN KIẾN TÂM LIỆNU (roman moderne) par M. Lê-trung-Thu già là	0\$30
6.—Đóng Âm-tư-vi (cò pou những chữ không phải đóng âm mà khó viết) già là	0\$40
7.—Đóng Âm-tư-vi (chữ langsa)	0\$60
8.—Dictionnaire Gazzier	2\$00
9.—Dictionnaire Fr. Anh broché	4\$50
10.— id. rehié	5\$00
11.— Kim-Túy-Tinh-Tir	1\$20
12.— Méthode de lecture illus-trée par Boscq	0\$80

LOI RAO

Tại nhà in Hồi-Giang Cantho có bán hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

- 1 cây viết chì đen, thử tốt
- 1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ
- 1 cây viết mực có kèm ngòi viết
- Giá mỗi hộp là 0\$40
- Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ
lắm, xin viết thư thương nghị.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHÚ-ỚC

Dường kinh lấp — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHÚ TIỆM

Kính lời chó quý ông, quý thầy rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây, mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng bán bột tốt có danh. Cách làm sạch sẽ, bánh thì dẻ trong tủ kiển có rộng nước, kiển lén không dặng, ruồi bu không dược lại khôi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thì chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

TIỆM

Trương-văn-Hanh

Sadee

Có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và xرى xe. Lành thấp mướn đèn, khí đốt (carburé) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ vễn Tân-gia, hạ-tho, khăn đèn bằng nhiều tay và khăn bùng tốt thương hàng, bán mờ và bán lẻ và rott xe máy hiệu Michelin, giày hàm-ết dù cờ đồng theo kiểu kim thời. Quý ông ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy, xin gởi thư cho tôi. Tôi sẵng lòng ký trả hàng mà gởi contre-remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành dỗ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sòng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHAC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cào cùng quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có làn má đá bằng đá cảm bách, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun bằng tay, chạm bản đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân...

Một bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thơ *hoa chồn dung nhân hình* người mà vẽ bằng dầu sơn vô hổ, nước ihuốc mực Tàu, viết chi than, họa biến liễn và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Caussures en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIÁ cản khâ

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách *LỜI ĐẦY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIẢ QUẢN TOÀN-QỦYEN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917*. Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ; bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn hữu thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ dien lâm.

Bán mỗi cuốn là..... 0\$50

Tiêu gởi..... 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hồng 20%; mua 100 cuốn thì huê hồng 25%.

du et approuvé

Cantho 23 Octobre 1917.

Cantho.—Imp. de l'Ouest. *Véritable et exacte traduction ANTHONY*

Thuộc điêu hiệu Canon

(SUNG DẠI BÁT)



BAO XANH

Hút dã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

TIỆM-HÓA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-DŨC-NHUẬN

Kính lời cho lục-châu chư quân tử dặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè-thirc Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Giadin. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có băng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vi trong lục-châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dũng thủ nước thuốc tốt thượng hang; đề mấy trăm năm cũng không phai.

Gia tiền và thước tắt: Vẽ nứa thân (bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20 \$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thì nước thuốc này đèn mìn và tốt lâm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy dù thử.

Xin lục-châu chư quân-tử quang-cố. Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương nghị, như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị cách kỵ lường.

Nay kính,

Xiết thơ cho tôi xin đề :

Nguyễn-dúc-Nhùn

sur mon expédition à l'indication

Cantho 23 Octobre 1917.

Véritable et exacte traduction ANTHONY

Edjoint;

du et approuvé