

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 83

MÔI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 26 SEPTEMBRE 1918

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')

ÁN HÀ N HÚT BÁO

MÔI NGAY THÚ NĂM IN RA MỘT KÝ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỒI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安河日報

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bồn quán mà thương nghị.

Mua nhặt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bản lẻ mỗi số 0\$20.



Còn bài: «Sứ Giênh giơi An-châu» hay ném.

Nga-la-tư (Rút-xit), Ac-quát (Ô-trết), Hí-i-lí-i-s (Hickey), Y-er-ki-đa (Yer-

CANTHO.— IMP. DE L'OUEST

Cac nhà Annam

Hãy nhớ khi mua thuốc mà uống cho đỡ mạnh giỏi, thì hãy hỏi thăm mấy người lớn cùng là ông già bà cả, những kẻ ấy sẽ nói cho mà biết tên thuốc PHARMACIE NORMALE của Ông H. DE MARI có tem hổng bảo chở y sinh, tại đường CATINAT số 119 SAIGON, là có danh tiếng lâm, vì bán ròng không tước nhứt hàng, không bê lầm gian dối bao giờ. Lại giá bán thì cũng nói, không khi nào thấy người Annam tới mua mà bán mất hơn người Tây dân.

NHUNG THUỐC THẨM HIỆU

Vin tonique du Dr H. DÉEM:

Thứ rượu này dùng mà bỗ, những người ố-nó hay đau, rát, và nhứt là cho người đờn bà có thai dùng thì con mình sinh ra có diệu; và mạnh giỏi.

SOLUTION Dr DÉEM

Trữ bệnh nha phiến rất mau và không có pha đau

BẢN RÒNG THÔC THƯỢNG HẠNG

và nhiều hiệu có danh tiếng dầu bạc hà **ESSENCE DE MENTHE DE MOLNIER**, tốt bức nhất.

Chánh tiệm trữ thuốc hoàn PILULES PINK trị bệnh mất máu xanh xao, lại uống nó thì ngừa đỡn các chứng bệnh ho, lao tồn.

PHARMACIE NORMALE:

H. DE MARI, PHARMACIEN DE 1^e CLASSE

Có bán các thứ thuốc đá kẽm trên đó, và cả bán các thứ thuốc, khác cung hiệu nghiệm vậy.

HÀNG HẬU-GIANG

vốn dăng 60.000\$

Hàng này của Laegsa và Annam hùng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc một đều là tại Saigon có món chi, thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng tốt.

Gửi hàng cho các xứ xa; ai mua món chi xin viết thư ngay cho Hàng, thì Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đến Hàng xem chơi thì rõ.

TỈNH LONG-XUYÊN LO'I RAO

Lời rao cho ai nấy đỡn hay rắng cái cầu ngan rạch Cai-Dung gần K. 6.3000, là đường Longxuyên đi Cần-thơ, nhà nước, đang sửa lại, nên xe đi không dăng.

Chèo nào sửa rồi, sẽ có lời rao khác cho bá tánh hay.

Longxuyên, le 24 Septembre 1918

Quan chủ tỉnh ký: LE BRET

AN HÀ NHỰT BÁO

MỘI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1.— Canh nóng tương tế hội..... | |
| 2.— Luật Hoá rắng (Warrants)..... | |
| 3.— Phan-thanh-Giảng truyền | |
| 4.— Nhơn sanh do mạng..... | |
| 5.— Ngũ châu tân truyền..... | |
| 6.— Nói về phép Trợ minh..... | |
| 7.— Lương-duơn-Thach | |
| 8.— Cuộc chơi con nít..... | |
| 9.— Danh bia kim sữ..... | |
| 10.— Việt phong thè cách | |
| 11.— Hội chợ Hanoi..... | |
| 12.— Khôi hài | |
| 13.— Ái din..... | |
| 14.— Thời sự. Giả bạc, giả lúa..... | |
| 15.— Nhut-Huê hiệp lực..... | |

Võ-HIẾU-ĐỀ.
V. V. T.
Ng.-DU-Hoài.
NGUYỄN-MINH-CHÂC.
Ng.-DE-Hoài.
V. V. T.
TRẦN-MẠNH.

LÊ-QUANG-KIẾT.
PHẠM-VĂN-NỞ.
L. Q. K.
A. H.

TRẦN-BÙI-TRÂN.

Canh nóng tương tế hội

Cantho, le 15 Septembre 1918.

Kinh

Hôm tháng Juillet, ông Võ-VĂN-THƠM là chánh hội trưởng khuyến học có mời viên quan chức sắc cùng liệc vị phủ hộ bảo già trong tỉnh đến bửa 5 Août 1918 tựu tại Công-sở lảng Tân-an dâng lập hội "CANH-NÓNG TƯƠNG-TẾ" Ngan-hàng cho rồi.

Ngày đó có chứng 40 vị đến nhom mà thôi và đã lập thành hội "CANH-NÓNG TƯƠNG-TẾ" — Điều lệ hội này quan Nguyễn-soái Nam-ký đã phê hôm ngày 6 Septembre 1918.

Theo cách lập hội Canh-nóng, khi quan trên phê điều lệ hội Canh-nóng rồi, thì được phép lập hội "Ngan-hàng".

Nay tôi gởi theo cái thư này một bài diễn thuyết của ông phủ Longxuyên ở My tho về việc hội Canh-nóng và Ngan-hàng in ra, xin mấy ông diễn chủ, như ai có lòng lo giúp việc ích lợi chung, đọc cho kỹ thi sẽ thấy và hiểu cách hùng biện hội Ngan-hàng dâng giáp đỡ cho nhà nông trong cơn túng rồi, vì cách vay thi mau, trả thi đê, còn lời thi nhẹ.

Theo phép phải dù 500 phần hùng thi mới được lập hội Ngan-hàng. — Mỗi phần là 10\$ mà hùa lập hội thi phải đóng một phần từ là 2\$.50. Như hùa hội, ai muốn hùng mấy phần thi phải đóng mấy lần 2\$.50.

Tôi đã bám trước với quan chủ linh rồi, nên tối định ngày chưa nhưt 6 Octobre 1918, nhằm ngày mồng 2 tháng 9 Annam, 8 giờ ban mai, mời mấy ông đến tại Công-sở lảng Tân-an dâng lập hội "CANH-NÓNG TƯƠNG-TẾ" Ngan-hàng cho rồi.

Xin đồng ban tưởng việc ích lợi chung làm trọng.

Cantho, CANH-NÓNG TƯƠNG-TẾ hội.

Chánh-hội trưởng,
Võ-HIẾU-ĐỀ.

NÓI XÈ

Luật Hoá rắng (WARRANTS)

(de la loi du 31 Avril 1906 sur les Warrants agricoles)

Từ khi có lập nhà Cầm-dồ tối nay, thì ai ai cũng có một bài khú cầu tối mấy nhà ấy; đâu như không có ai

cần phải cầm-dỗ và dặng mà trợ ngặt cho mình, thì cũng nghe cho rõ công cuộc làm làm sao.

Nếu ai có món đồ gì, nhứt là đồ nữ trang, mà có tung tiền, thì đem tới tiệm cầm-dỗ; nó trị giá đồ ấy, rồi thì cho mình vay một số bạc đáng chừng 2 phần 3, trong giá đồ mình đem thế chưng cho nó; rồi thì tiệm nó phát cho mình một cái biên lai, tết xưa nay kêu là giấy cầm-bỗ.

Này lại có luật nhà nước để ngày 30 Avril 1906 cho những người lo ruộng vườn rây-bại (Nông-phu) được phép đem lúa gạo cùng là những vật của mình bày tại riêng u à sauh nghệ ra trong diện địa của mình, được đem đi thế mà vay bạc, cũng như là thế bông, kiền, chuối hột cho tiệm Cầm-dỗ mà vay bạc vậy, cũng gần như mình thế ruộng xưa nay vậy.

Và lại những đồ đem tới tiệm Cầm-dỗ thì là đồ quý báu, như là ngọc, ngà, hoặc là đồ cao giấu, như là bông, kiền, vàng chuối. Giá cao, mà không có chảng chỗ bao nhiêu, lại gói cất cung đê. Cho nên tiệm Cầm-dỗ là người đứng cho vay, có thể lãnh giữ mấy món đồ của người ta đem tới tiệm mà thế chưng. Đô gói cất kỹ lưỡng, của ai này riêng không có lộn lao được. Cách cho vay bạc đó cho tiệm Cầm-dỗ, thì là dễ tiện cho kẻ cho vay, và cho người chủ trái nữa.

Chớ việc mấy người ruộng rây di thế lúa nếp của mình thì là khác cách một chút.

Bà biết ai ai có tiền thi cũng được phép cho những người ruộng rây vay bạc thế chưng lúa nếp. Mà những vật này, thì là đồ chảng chỗ, nếu mà phải tháo giữ gìn những vật thế chưng này, như là tiệm Cầm-dỗ vậy, thì ít người cho vay được, phải cất kho mà trữ mới được; ai không có kho thì làm sao mà cho vay.

Bên Âu-châu người ta đều có lập kinh trầu mướn (MAGASINS GÉNÉRAUX), để cho ai tới gởi hàng hóa, đồ đạc, phải chịu tiền, rồi chủ kho ấy phát cho mình một cái biên lai, mình đem biên lai ấy đi cầm bán được. (Đó sau tôi sẽ cát nghĩa rõ cuộc lập kinh trầu mướn.)

Bởi vậy cho nên luật này cho phép kẻ di vay được phép cầm giữ nơi tay mình để trong kho lâm tại đất, hay là mình có nhập hội nào, thì đem gởi cho hội ấy giữ cũng được, hoặc nữa là như dùng cho vay, và dùng di vay hiệp ý định cho một người nào giữ của thế chưng ấy tại đem gởi cho người ấy cũng được nữa.

Và lại xưa nay có cầm đồ, thì là một là người di cầm đồ vay bạc, hai là chủ tiệm Cầm-dỗ thôi không có làng tông quạo quyền gì.

Chớ cõi theo phép Hoa rắng đây, thì làm tại phòng văn quan Lục-sư, mà như dùng cho vay và dùng di vay làm riêng với nhau cũng được, song xong rồi phải cho quan Lục-sư hay kẽo không, thì giấy cõi ấy không ra gì bao nhiêu.

Cái từ làm như vậy, thì kêu là cái hoa-rắng, và tay người cho vay chép, chớ không phải vẽ kẽ di vay, như là tại tiệm Cầm-dỗ vậy. Bởi vì tờ này có hai nghĩa, một là giấy mất nợ, hai là thay vì đồ thế chưng, như là lúa gạo gói lại trong tấm giấy ấy cho người chủ trái cầm làm của cõi nợ vay.

Còn như xưa nay giấy Cầm-dỗ thi cũng có kẻ đem di bán, cũng có kẻ mua di bán lại vậy, mà thường thường kẻ mua người bán, thì trao tay với nhau không có ký tên diêm chỉ gì; chớ cái giấy Hoa-rắng ai đứng bảo thi phải ký tên vào tờ Hoa-rắng ấy, nghĩa là Lưu-văn-Tự (ENDOS) Song le sự Lưu-văn-Tự của Annam xưa nay theo lẽ, hổ may nhờ rủi chịu, nó dài được cũng không được, người Lưu-văn-Tự (ENDOSER)

không biết tới. Chớ người Lưu-văn-Tự tờ Hoa-rắng thì luật cho cũng như người bị bảo lãnh nợ ấy vậy.

Ấy là sơ lược ít đều về luật ấy. Tôi sẽ dịch ra và diễn nghĩa từ điều cho đồng ban dẽ hiểu.

(Sau sẽ tiếp theo)
V. V. T.

Phan-Thanh-Giàng truyện

(Tiếp theo)

Trong tỉnh Gia-dịnh có một người tên là Bá-hộ-Vân, bị vu oan án mạng đã mấy năm rồi, bị giam cầm mà thảm đi thăm lại mà chưa kiếm án. Chứng quan lớn kinh lược xét tới mới phác lục tha ngay Ông Vân. Bá hộ ta ra khỏi nơi ly tiệc, cầm án đưa cha quan lớn; mới lập tức lấy mười thoi vàng ròng gói vào với trà Diết-Thái là trà ngon thượng ban, đến lè mang quan lớn. Quan kinh lược từ không lấy một gói nào. Ông Bá hộ hết sức lạy nài xin quan lớn dung, đò thiệt trà nzon.

Quan lớn chánh xác trả lời rằng: Trà ấy ai không biết ngon, mà mình không dùng nói chi rona lời hãy đem về. Ông Bá hộ xin lưu một gói ngoài chung rồng không. Từ đó ông Bá hộ đã khâm phục đức chánh của ngài, mà còn tặng lén những ân trạch thanh cao của quan lớn cho là thân thánh mà thôi.

Ông Bá hộ ngàn vàng đáp ngài.
Quan Phan-Thanh một mày không ham;
Thương dân lo sợ ngần nǎm,
Trương phu chí ở Nước-Nam vững bền.

Qua năm Tự Đức thứ 7 (1854) Bà lớn (1) từ trần tại làng Bảo-thanh, tổng Bảo-trị, bà cũng là một bà hiền đức triết linh, u nhẫn, thanh giá; tuy chồng là quan lớn, lương dũng của triều đình, mà bà không hề dưa dẩm quyền柄, không dài cát phong lưu huệ dạn như

(1) Tên bà là Trần-thị-Hoạch.

mấy bà lớn khác, ý có oai chong hống hách mà lối phái mèo tròn, & ăn diệu hạnh, khác bạc làm dùa cho ra tuồng mà dày xác con em.

Bà lúc đầu vắng mang chồng về nuôi cha thay thế cho chồng cung vẹn đạo thừa hoang khó dể khô nghèo cải đạo làm đầu khong bế than hoan, hay là bảy ra sắc mặc buôn lo phiền trách; không bế trê nái lời cha dạy biếu. Đến lúc ông Cụ về thăm, thì bà & hám bức làm ăn nuôi dạy mấy ông con quan lớn. Ở với bà con bên chồng, bắt đầu xa gần đều là thảo thuận, cùng xóm chòm tương y tương ỷ. Nhà cứ giữ sự thường làm ăn theo thời thế, ăn cần ở kiêm, có dù chúc dinh chí, thì bà lo sám ăn mặc cho con; chớ không khi nào bà hỏi quan lớn. Bà dư biết quan lớn rằng: lương không đủ tiêu và nuôi bạn thân bằng.

Có một năm kia bà lớn để tắm may trúng, vừa dứ một ít trăm quan tiền kèm bà mới mua chung hai mẫu đất (Bảy giờ là chõ, cũng trong vòng thõ mõ) dặng cất nhà ở và trồng trắc những lá; dàn tắm, bông vải.

Sau quan lớn vé một bứa kia bà cho hay, quan lớn còn trách bà sao mua sắm làm chí; Nếu bà muốn mua một chõ, nữa bà cùng tôi chôn xương, thì vài cao dù rồi làm chí nhiều rộn vậy.

(Vì bứa.)

Nguyễn-dư-Hoài.

Nhơn sanh do mạng

(tiếp theo)

Coi lại cái đường vò hàng lì mù không biết đâu là cùng, coi cho kỹ thì non sông ấy, vò trụ ấy sánh lại cùng thân con người lao nhao lở nhớ dứa trán giàn cỏ thâm vào đầu. Trước con mắt Phiên-Tường nhìn mãi, thì sông biển, núi non ấy có là hồi náo, có ai đếm được tuổi không? Có lẽ không tuổi nên tho, không nói nấu buôn bán nên tho, tho này có ai bạn với không? Có tình thân hay biết việc xưa sau, hay lo sự mất con, có tình thân mới có anh hùng hào kiệt. Con người sanh với thế phủ trầm vây không có chí là feh, ích cõi cái danh, Danh là bạn cùng non sông vò trụ mà thời.

Hồi lại Thành như Bá-Dì, Thúc-Té có hẹn tuổi với hòn Côn-lôn bay bòn Ngù-dài sang mà chung họ không? Thánh như Đức-khổng-tử, có lòng nào thử với bướm Huỳnh-hà không? Hiển như ông Nhan-tử có kíp với non Bóng đảo không? Anh hùng như Hạng-Tịch có đem tinh tú đổi với chín châu không? Hào-kiệt như Lưu-Bang để gì cảng chung tộc một vật gì? Hay là cũng một câu nhác là để lâu mà thôi. Còn trong cương dái nhà mình có cái Non nào là tuổi của đức Lý Cao-Tô; có đảo nào là tên của đức Đinh-Hoàng; Có sông nào chỗ ghi tuổi ông Hưng-đạo. Biết đâu là bạn của ông Thái-Tô nhà Lê? Đầu là dấu tích của ông Châu-vong-An? Lời nào là lời ghi tánh tự biến thân tình của ông Trinh-quốc-công là Bạch-vân-An?

À à sông Bạch dằng là danh lưu của đức Hưng-Đạo. Núi Tảng-Viên là dấu tích của Bình-tiên-hoàng.— Ké ra dấu lai không có tích gì của các vị nhơn kiệt thánh Hiển.

Sợ làm không dũng, chớ làm cho nên vai tuôn và ráng mà bắt mắng chửi, sao lại không có người nhặc; vì vậy nêu ông ta dằn lòng vững chí ráng chớ cho bình lành mà công thư. Một vại hôm nghe lại tình thân yên tĩnh, gương gạo cháo cơm, bình vừa qua thì Phiên-Tường vào lạy ông sứ chùa mà xin người giúp sách. Té ra ông sứ đã mấy hôm rồi cũng mòng thấy đức Thế-Tôn truyền cho mà rằng:

Lúc trước đã đe đức Từ-đạo hành có lập thơ thư nơi cảnh Viễn-minh bảy giờ thơ tịch hây còn sung đồng; Trụ-túi mau cho người lấy đem về cho bộ-thể-tinh người dụng. Vì vậy nên Châu-phiêu-Tường vào hỏi thì đã có sách sảng; trong đó lại có nháp kiêu của đức Hưng-đạo thảo kiêu bình thư mấy bộ, còn chép di chép lại là mấy lão và có mấy bộ sách vẫn của ông Mae-dinh-Chí làm cũng toàn chữ chép. Ông ta soạn sách mấy thảo, lạy ra Từ-Thơ ngô-kinh học trước; vang lời thần mong đức Sĩ-vương.

(còn nữa)

Nguyễn-minh-Châu.

Ngù châu tân truyện

(tiếp theo)

Thân đối khó, học cầm chuyên,
Tuổi đầu hai bảy, chòm riêng ngợi khen.
Ông bà nghĩ, nghị dương phiến,
Bóng đầu thời thấy, da xiêm buối chiêu!
Trương con thâm tình từ dèu,
Sợ mình bắt trắc quanh hiếu trẻ khờ,
Kiếm đầu toan mồi tóc tơ;
Mời đi don hồi nhơn từ cầu thàn;
Cũng may có kè đồng lân,
Họ Châu một gái Văn-Auh đương thời;
Nhờ người mai mối thông lời,
Họ Châu, họ Nguyễn hiệp lời kêt sai.
Đinh ninh Tân-Tảo hứa lời.
Gái Châu trai Ngù duyên hãi dâ an:
Ai ngờ có tạo da đoàn!
Ngù, Châu chưa kiệp phụng loạn vây
doan!

Năm Bình-Tuất, tiếc trọng xuân,
Thờ quan Tông trấn Tich-giang gởi vào,
Ông này vốn Nguyễn cố giao,
Cách nhau kẽ lai dà bao năm trời.
Người một xir, kẽ xá khơi,
Nou cao nước chảy mấy trời xa xuôi.
Bay giờ quan trấn an nời,
Nghị tình có cứu gởi lời về thăm.
Hàng huyền mọi iỗi bình an,
Trong Quí nhặc tời hồi hang nhau cùng.
Tình đường từ, lối ẩn xung,
Nao lời tâm sự, nao lòng tương tri
Bao nhiêu trân trọng dấu giày
Khuyên khuyên dặn dặn tờ bảy nghĩa
[thân]

Ông bà Ngù, dặng thơ mắng;
Bên thơ đáp ta cũng thâm huyền hàng!
Rồi xin doi nghĩa cũ càng,
Gởi con dạy dỗ cho toàn nghệ văn.
Trần công dưng bức thư nhân;
Cho người đem kiệu trảy sang rước Quí;
Ông bà Ngù cho con di,
Còn ngày thân nghinh xin ký vở sau;
Công danh tuổi trẻ đương đầu;
Chí chàng sảng cỏ, có dâu diện tri?
Hai chân sấp bướm đường mây;
Ngày chuyền thao lược, đêm cây luồng
[nghien.]

Tich-giang biển lân sóng êm.
Trần-công ránh mới chọn truyện
(bát y.)

Lòng trời cung độ Ngù Quí;
Trần-công lai tiếng chàng về kinh-sư.
Trong triều mấy hòi Thương-thơ.
Phán nhiều là nghĩa nguyên sơ của

[Trần.]

Nên Ngù-Quí trước áo thản,
Sau thi định đầu đậu lão Đăng-lam.
Trần danh phác đặc mấy năm;
Vinh Quí dâng sớ về thám quê nhà.

(còn nữa)

Bản giang:
Nguyễn-dư-Nói soạn.

Nói về phép Trợ-minh

(Assistance judiciaire)

Phép Trợ-minh là phép để mà giúp kẻ nghèo nàn, không có sức dù mà di kiện, hoặc là di hẫu kiện, khỏi đóng trước tiền tung lè.

Muốn được xin phép Trợ-minh thì phải: một là không có phương thế dù (tiền bạc không có đủ) hai là sự gì muồn minh oan ấy phải có lý, ba là sự ấy có ích mà minh oan ra.

Phép Trợ-minh không phải là phép của Nhà-nước lập ra mà cho di kiện thi, hoặc là hẫu kiện thì khỏi tiền. Phép này là cái ơn cho dễ chịu tiền tung lè, khi xong rồi sẽ đòi.

Như tòa xử người được phép Trợ-minh phải lý, dặng kiện, còn dâng kia thất, và phải chịu tiền tung lè, thì dâng thất ấy phải trả hết thảy tiền tung lè cũng như là vụ kiện mà không có phép Trợ-minh vậy. Trừ ra như có sở phi náo về phần người hưởng phép Trợ-minh chịu thi trừ riêng cho phần nó.

Như tòa xử người hưởng phép Trợ-minh thất kiện và dạy nó phải bị tiền tung lè, thì nó phải trả những số tiền của Kho bạc đã trả giùm trước cho nó như là:

1. Tiền di đường cho quan tòa và người giáo nghiêm; tiền công cho mấy người giáo nghiêm, tiền chứng, cũng là hết thảy những tiền đã trả cho những người không phải phần sự việc quan.

2. Tiền bách phán, băng khoán, tiền con miêm.

Còn các tiền khác thi kê là bỏ.

Muốn xin phép Trợ-minh thì phải vào đơn bằng giấy trắng không có con niêm, cho quan Biện-lý sở tại và nạp theo một cái giấy của kho bạc chứng rằng: nó không có bị thuế khóa gì, và một cái khai hán cùng, còn như có tờ giấy gì khác thi nộp theo luôn.

HƠN VÀO CHO QUAN BIỆN-LÝ

Làng Tân-an, le 5 Septembre 1915.

Bẩm quan Biện-Lý,

« Tôi là Nguyễn-văn-A, làm ruộng ở tại làng Tân-an (Cản-thơ) bởi nghèo nỗi không phương thế mà đi kiệu (hoặc là hẫu kiện) với tên Lê-văn-B, làm ruộng ở làng Thời-bình (Cản-thơ) đến trăm lạy quan lớn cho tôi hưởng phép Trợ-minh.

« Nguyễn là.....

« Phải đọc đầu đuôi cho rõ ràng cái vụ kiện

Nay bẩm.

(ký tên: Nguyễn-văn-A)

Như Nguyễn-văn-A không biết ký tên thì Thủ trưởng phải ghi vào như vầy:
« Tôi là Cao-văn... Thủ trưởng làng Tân-an (Cản-thơ) chứng rằng tên Ng.-văn-A, làm ruộng ở làng Tân-an, dốt, không biết viết mà ký tên trong đơn này, nên tôi có do: cho nó nghe, thì nó nói rằng quả là lời cha nó muôn xin.

Làng Tân-an, le 6 Septembre 1915.

(Thủ ký thôn trưởng)

(mộc ký làng)

KHAI BẢN CÙNG

Như người xin Trợ-minh biết chữ thi làm khai như vầy:

« Tôi là Nguyễn-văn-A, làm ruộng ở làng Tân-an (Cản-thơ) khai rằng bởi không có phương thế dù, nên tôi không có di kiện thừa tối tòa được, vì tôi có một mâu ruộng, mỗi năm thì huê lợi có 20 già lúa mà thôi.

Làm tại Tân-an, ngày 5 Septembre 1915.

(ký tên Nguyễn-văn-A)

Như Nguyễn-văn-A không biết ký tên thi thôn trưởng phải làm tờ vi bằng lời khai của nó như vầy:

« Trước mặt tôi là Cao-vân... Thành trường lăng Tân-an (Tân-thơ) có tên « Nguyễn-vân-A làm ruộng ở lăng Tân-an (Cần-thơ) đến khai với tôi rằng vì bời không phương thể dù nên nó đi bẩm báo kiện tôi tòa chưa được vì nó có»

« Nó quyết chắc rằng lời nó khai đây là lời thiệt, hỏi nó thì nó nói không biết ký tên.

• Nên tôi làm tờ vi bằng này.
Làm tại Tân-an, Cần-thơ, le.....
(ký tên Thành trưởng)
(Nhận một láng)

Như người xin phép Trời-minh là người chết khách, mấy chỗ Thành trường làm dày thì về phần ban thường làm.

V. V. T.

Lương-duơn-Thạch

(Tiếp theo)

IX. Ngưu, Nữ tương-phản.

Vì thấy cuộc đại-biển khác thường, nên vợ chồng Trần-công mới nhứt định dát 2 đứa con (Trần-nương và Trần-chương) đồng ra Hương-căn lánh nạn; còn nhà cửa thì phủ-thật cho già đình xem sóc.

— Bàn tinh xong xui, vợ chồng bèn sửa soạn hành-lý, tom góp bạc tiền tối quâ giang tàu-dò thẳng ra Hương-căn.

Phản số ruồi-ro, chắc cũng bởi duyên nợ của Phan-Trần gay-trở nên khiếu gắp đều tai-biến giữa đường.— Khi tàu chạy ra, chưa khỏi dạ-phận.

Hương-sơn, trời liên tối-mịt đường sông lại vắng-hoè, thịnh-linh phát lên một trận giông lớn, kế mưa tới ào-ào, gió vang sóng giật; may là tàu-lớn, mà còn bị mưa ta-sóng nhồi, làm cho cũ hành-khách chẳng dũng chút nào an-đon. Mưa 1 đám thiệt-to, khi vừa bớt hột thì trời đã tối; Tàu cứ mở máy thẳng tới như thường. Giây phúc gió-èm sóng lẳng, mưa tanh, mây tan, trực thấy trăng thanh sao rang, trời nước sáng loá, cũ tàu thiêu hạ thấy đều ao-tinh, tốp thi ngói trong coi sách, luận đàm, tốp lai ra ngoài xem trời đoán-thể,—...Ước dặng

vài giờ, thịnh-linh nghe tiếng súng sáu phát nổ, gần lối trước mũi tàu, vừa giút, thì có tiếng chuông reo, dày lầu ngừng máy. Ai nấy đều chưng-hứng, cả thay nính-thinh, có ý để nghe coi việc chi cho biết; chẳng dè vừa cách nứa phút đồng-hồ, kế tiếp nghe thêm 2 tiếng súng nữa, song ở phía dưới hầm chưng ấy thiên-hạ lai càng kinh-tâm tăng-dờm, chẳng ai rõ dặng việc chi.

Đương cơn xao-động, bỗng thấy trong bọn hành khách, có hơn hai mươi người, bộ-tường hung-băng, tay đều cầm súng-sáu, lóng súng dắt dao nhọn, đứng dài từ mũi tới lái, đều đưa súng ra, hầm dọa hành-khách mà rằng:

«Chẳng nên thảo-thức, ai ngồi chờ này nếu vi lệnh mà cướp cầu, thì không toàn-tanh mạng.»

Nghé nói thiêng-hà sững sờ, chưng ấy mới biết rằng đã mất kế quản cướp, dao; nên cả tàu có chút trăm người, thay đều lấy mắt nhinh nhau, dòm ngồi khoanh tay chịu phép; chỉ có chủ-tàu và hai tên hùy-thù, vi ra chống cư mà phải bỏ mình. Quản án-cướp dát thè, liền ra súng tung hoành, tốp tu cám khí giải, nghiêm giữ bạn tàu, tốp tu xáp lại lực soạn rú-tong, tráp cướp đoạt bạc tiền của hành-khách phía ngoài, rồi lén vô trong phòng của mấy tay Thượng khách mà cướp luôn tiền bạc. Bởi thế lực của quản này rất mạnh, nên ai nấy cũng đều ngồi thi chưng cho quản nô lấy tiền. Nhưng cũng có kẻ nòng lòng ra cư, song thêm khổn cho mình, bởi gấp quần chẳng chút nhơn-tinh, nên ai ra chưng cư thấy đều mang hại.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-manh (Cần-thơ)

JEUX EXERCICES PHYSIQUES

Đánh đặng vò vách tường

(Đồ CỦA CON NÍT CHƠI)
(La balle au mur)

Cách chơi này rất hữu ích cho trẻ nhỏ và cho bọn trai tráng.

Lựa chò vách tường nào cho rộng, bê cao ít nữa là 5 thước langsa, dưới chén vách được cái sân cho bằng thằng; rồi về trên vách và dưới đất theo kiểu hình vè trên đây.

Vào cuộc chơi, thì chơi 2 đứa, hoặc 4 đứa, hoặc sáu hay là 8 đứa rồi chia ra làm 2 bọn, đứng sấp nhau trong mứt vè dưới đất đó.

Xong rồi, 1 đứa trong một bọn cầm viên đang nhỏ (lối chưng bằng cái trứng gà) lấy bàn tay đánh lèu trong mứt gạch trên vách đó, hế dạng vội ra thì 1 đứa trong bọn kia liền lấy bàn tay đánh đang trở lên vách như đứa trước đó; thay phiên nhau cho liên đứa trong bọn này rồi kè đứa trong bọn khác cho đến chưng nào ăn thua như lời chẽ sau đây:

Những lối làm sai phải thua là:

- 1· đánh dạng lèu ra khỏi ngoài mứt vè trên vách;
- 2· dạng vội ra ngoài mứt vè dưới đất;
- 3· dạng vội ra mà đứa trong bọn khác vỗ đánh dạng trở lèu vách không kiệp.

Đánh dạng thi đánh liền khi dạng mới vội ra, chứ không dũng dẽ cho dạng rớt tới đất. Còn khi nào mà dạng rớt tới đất rồi mà đánh vỗ vách được là dạng vội ra rớt xuống đất nhảy vồng lên một lần đầu, chứ đẻ nhảy vồng lên một lần thứ nhì thì không đặng.

Việc ăn thua thi giao có bốn khuyên.

Hễ bọn bên này làm sai thì bọn bên kia ăn một khuyên. Bọn nào tới đúng 4 khuyên thi ăn.

Hễ khi nào 2 bên mà tới 3 khuyên bằng nhau rồi, thì bên nào được một khuyên nữa thi ăn. Còn như 2 bên 4 khuyên bằng nhau nữa thì kinh nhau hoài cho đến chưng nào bên nào hơn 2 khuyên mới ăn được.

Cuộc chơi đặng đánh vò vách này rất có ích lợi về việc thể thao là vì nhiều khi bắt cập buộc mình phải đánh hoặc tay trái hoặc tay mặc.



THƠ SÁNG BẢN BẠNG

(Đồ của con nít đòn chơi)

(La balle au chasseur)

Các trường học trẻ học trò thường hay đòn chơi, tựn nhau lai bắt thăm, hể đứa nào bắt nhầm số làni thơ săng thì phải làm, còn mấy đứa kia thì dà làm chim.

Đứa làm thơ săng cầm một trái banh (balle) rược liện bọn chim bê chim vào bị xuống nhầm dạng thi trở lại làm thơ săng thứ nhì kể đó, rồi cứ việc liện nữa, bê đứa nào xuống nhầm dạng nữa thi làm thơ săng thứ ba, cứ vậy tiếp theo hoài cho đến chưng nào cho hết chim mới thôi.

Đến chưng có tới ba thơ săng, thi ba thơ săng nầy không chạy nữa được, vì phải kết lại rồi chuyên dạng thơ nấy qua thơ kia, rồi theo đòn mà liện bọn chim.

Khi nào dạng rớt xuống đất thi bọn chim được theo lứa dạng di chò khác làm cho bọn thơ săng lây dạng mình lại dứng được (lấy chén mà lứa dạng chò không dặng lấy tay lượm).

Làm chim có bốn cách giữ mình: một là chạy tránh dạng; hai là úp, trốn; ba là lấy chén mà lứa dạng di chò khác cho xa thơ săng đi; bốn là bắt dạng trên tay,

(Nghiã là thơ sảng-lợi đang mà chém bắt dặng tự nhiên trên không) rồi cũng được phép liên lại thơ sảng vậy.

Trong lúc chơi dứa làm thơ sảng phải lấy khăn hí mũi cột nơi cùi rìu tay mình dặng cho phao-liệt dứa nào làm thơ sảng, dứa nào làm chém.

Danh bia nơi Kim Sú

ĐẠO BINH THUỘC ĐỊA

Quan ba Phi công Đỗ-hữu-Vị Thượng tho ngẫu dặng bứu tinh, và ngàn bài xuất trận.

Quan ba phi công Đỗ-hữu-Vị là ai từ của Quan Song-dốc Đỗ-hữu-Phương thường tho tam dặng bứu tinh. Chư buynh đê của ngài là ông Quan năm Đỗ-hữu-Chân, thường tho, từ dặng bứu tinh, dặng thời lanh chire Tham-Mưu cai quản đạo binh tại thành Rouen. Ông Đỗ-hữu-Trý, quan tòa. Ông Đỗ-hữu-Thinh kho bạc tại Nam-kỳ. Còn hai người con ông quan năm Cảnh, một vị lanh chire quan một tùng quân đạo binh Pháo-thủ. Người em mới ra trường Bác-Vật (Ecole Polytechnique) có lè-công noi gương theo nghiệp sự của người anh.

LỊCH CHÂU SỐ 234.

Quan Chánh hành binh ghi danh Viễn quan chirc sắc tùng quân ra sau đây:

ĐẠO PHI THOẢN

Quan ba Phi công thám do Đỗ-hữu-Vị tung lịnh Chánh-Phủ hành sự tại Đông-Dương trong lúc dấy đông binh dao. Kế ngài liền xin hỏi về Pháp-Quốc tung quân vào cơ Phi-thoản, ngài với Phi-thoản thám thính rất xứng dặng phân sự, dặng dây công-trận, dan dí hung hảo nhứt là tại đường trâu Champagne ngài xung tên, dọc pháo, thám do nhiêu đều mặt vu hữu ích, mà chỉ về cho quan đầu lanh cảm binh, ngài chờ hể nao núng. Sao jue y bón chánh,

Quan Tham-Mưu.

Ký danh Paquette.

Quan chánh Lanh-Binh,

Ký danh là De Langle de Cary.

Phụng dịch La Tribune Indigene,

Lê-quang-Kiết.

Việt phong thè cách (Chè-cựu, tùng tần hiệp-tuyên)

Số là:

Hiện kim, như các sự mờ-mang canh cái của dân tộc eօi Việt ta theo thời đại này dà cháng-chường trước mắt mà cái lè-ughi ta có cái-hoa nồi cháng? Sao lại cháng có? Có mà thế nào? Buồn thay, xem kỹ hời còn sơ thiều lâm. Thiết đó chúc, là tại ta không lưu ý đến, lây lát qua ngày mà đến tối. Đầu nói cho phải, đầu thế nào cái lè-ughi nօrce ta củng phen mօi thanh-bại vay. Này hiến bức văn-nhơn langsa, lâm-thíc nhơn vật bón ban, luận rồi khen rằng: dân Nam-châu có lè-ughi, dặng cho là thuần-phong, mỵ-tue dẹp mặt ướt mày bấy cho đồng chung ta, và ta chờ đổi khiem, nên vui lòng chịu khen đi dà. Rồi đây xem lại coi, tuy khói người chè vay, và dà cái-hoa dặng chúc ít tối, mà có tên tư-dắc là toan-hào chura?

Cách ẩn ở cho có lè-ughi:

Trộm sánh lại với lè-ughi thè cách của nhà Đại-pháp, thấy ta súc rất xa, chưa dặng cho là toan-hào. Một đường thì sờ-dl chánh lý thích-trung, vè-sanh mà chè ra, dặng gồm mọi bể trang-nhà; còn một đường thì chánh lý kí-long trên bể thích-trung vẫn hép, thêm kẽm phia vè-sanh, chí lầy nhu-nhưoc làm gõe, thường khém cung cho thời quá, rồi phái khi bắt-cáp iền chò thò sơ là tại vay. Thị còn sao nứa mới dặng cho chúng ta lo chinh-dốn từ đây.

Kia như nhơn-luân, phong hóa thì dâ nhiều sách hay, cứt những trảng cao kiển đặt dê cho dơi, còn nhir một phia lè-ughi thè cách thì chira ai mang đến. La chí, thấy người Đại-pháp thuần nhâ việc này dóng như trăm việc khác, lại dặng in nhau một rập; la bởi nhờ sảng quí-eh sờ sờ nơi sách-vở, lại thêm quoc-dân chí dốc tập thành, chờ có chí dâu.

Nghĩ vì nօrce ta bể ngoai-giao thì hẹp bể vè-viên, chưa mấy lâm đều nên phái sơ đường ấy, mà nay lại dặng miring cho ta may mắn, lập dung lè-ughi thè-cách Đại-pháp dà bòn-bàn, ấy cũng tốt rồi, song chưa phai gọi dù; còn không lè nào dẹp của mình lại, mà di dùng trọn

của người cho tiền, vì phong tục ai theo nầy. Chờ duy minh dà sảng-sảng nេt dấu thè nào cũng thuộc của minh, duy còn một đeo noi chánh-lý mà tran-tria lại cho ra màu xinh lịch bằng người, thi qui hổ biết mấy, di nǚ bô-qea sao?

Thấy việc cần sớm lo như thế, day ngu-bé bèn cam hó phản minh vò tri-thíc, gán công học-thuật cái phong-nzhi thè-cách của ta, và dà góp nhop những cách diệu trang thanh của người già giáo thích dụng ngày nay và chiếu theo thè-cách Pháp-ughi mà nghiệm-ché những cách diệu nào khuém-nhà, khuém-lý lại, bày sắp ra đây. Y kiến hép hỏi của ngu-há, cũng chư tam tiém-tối đều nǎo là sót thiểu, rồi mireu bén Pháp-ughi mà hổ qua cho trọn dù nứa. Trước sau phản lâm bả phản. Phản thứ nhứt: sah-cu-Tắc (về nǚ nết ơ dời). Phản thứ nhì: Ngôn ngữ tắc (về việc nói-nắng, xưng-tô, luận-biệc.)

Phản thứ Ba: Thi-trắc-tắc (về việc đặt dê, thơ-tir)

Cả thay ba phản lai-tương quan với nhau; nǎo lúc ở nhà, khi ra đường, khi thù-tac, vè-lai, cũng trong cuộc sanh, hòn, tan-tó, nó dẽo gấp chỗ dũng.

Ấy vay lori xưa có nói: "biết trả làm theo biết, chẳng biết thì làm theo chẳng biết, mới thiệt là biết cho." Ngu-há mà dèo bòng lo-le ngoa bút trên tờ An-hà đây thi rất ngại ngùng trong tri'e có một đèn lạm-vì kí sờ bất-nắng di cháng. Nhưng mà vì muốn vè vào cho sảng thè thứ để trau minh, nên mới viết ra đây cho đồng ban được làm, ngửa trống lương quân tữ cao-minh, cùng trang thè giả, hạ cõ, sảng lồng chí sái, day hay, thi ơn áy tac-gibi ngắn thuở. Chờ còn riêng ý tư vong, phô trương, tướng minh hay biết, thì ngu-há hẳng thiết không hể chịu chặc. Chong cháng dám bì người ý kiến cao, tư-tưởng rộng, chí cầu cho kham cái thường sự dày, la děu thè thường còn lạy lát, ấy hơn. Mieng chò trống chờ của nǚ-bé là có một điểm giúp ích cho nǚ-tìn, dặng thành tựu it nhiều thi phuon trọng thường công lao là đó.

(Sau sẽ tiếp theo)

Phạm-vân-Nơ

Đồn-thu.

Hội-Chợ Hà-Nội

Tir năm 1918 trờ di, Nhâ-nước định mỗi năm cứ đến tháng chạp tây thì mở một phiên chợ lớn tại Hà-nội, gọi là Hội-chợ. Hội-chợ năm nay bắt đầu từ ngày 15 cho đến 31 tháng chạp tây tức là từ 13 cho đến 29 tháng một Annam.

Hội-chợ Hà-nội sẽ hội tại trường Đầu-xảo, đường Hàng-cò. Tòa Bốc-lý hiện dà cho đấu-giá làm các nhà ở chung quanh nhà đấu-xảo để bày hàng hóa.

Hội-chợ này trờ là một phiên chợ lớn, nhưng khác các phiên chợ Annam xưa nay một điều là một năm chỉ có một lần mà thôi. Các nhà dẽm hàng hóa lại do không phải là để mong bán cho khách mua trong một thành phố hay là một miền mà thôi, lại có thể rao hàng cho cả một xứ nǚn dỗi với những khách hàng cả một mieng Đông Á và cả với ngoài quốc nǚra. Nhận tiền lại vừa là một dịp để cho các nhà có hàng hóa ở ngoài dẽm vào được mà rao hàng với khách mua ở xứ ta nứa.

Đáng lẽ ra thì Hội-chợ Hà-nội phải là một phiên chợ công của các nhà nông, công, thương-nước Pháp, nước Nam cung các xí-thuộc địa Pháp và cả các nǚrce giao-hiệu nứa, nhưng vì Âu-châu đương gặp buổi chiến-tranh Khiến cho việc nông công thương phải tri hoán-lai cho nên bây giờ không phải là lúc nǚn dẽm dâu tài khéo của các nghề ấy ra vòi. Bởi vậy, hội-chợ trờ nơi eti có các sản-vật của nǚrce Pháp và nước Nam cung các xí-thuộc địa Pháp mà thôi, còn các nǚrce ngoại thi không dự dẽm.

Hội-chợ này là phiên chợ bao dà các thứ sản-vật chò không phải là chỉ ban riêng mỗi thứ gì mà thôi.

Có nhiều thứ hàng-hóa dâu nhà-què Annam cần dùng được mà không có người dẽm vè bán các chợ; mà những thóc gạo, ngô dâu cùng các sản-vật của nhà-què Annam dâu dẽm bán được nhiều, nhưng chỉ lợi cho mấy nhà buôn di bán lại ở các thành-phố lớn mà thôi, chò khách ở ngoài không được trực tiếp với nhà có sản-vật mà bán, mà nhà có sản-vật, vì thứ có muốn trực tiếp với người mua cũng không được, phần thi lai ít ỏi quá, phải chò

khách đến tạo nhà mưu mà bán, phản thì hàng cũng không có mày; không dâng mờ một sô bán quanh năm tại chốn thị-thành. Như thế Hội-chợ Hanoi, thật là được nhiều việc ích lợi.

Nhờ có Hội-chợ thì những dân nhà-quê có bao nhiêu sản-vật riêng cũng là những đồ hàng chế-hoa ra như là tơ lụa vải, đồ mày, đồ đồng, đồ cẩn, đồ sơn, các thứ làm-sản, vân vân, mỗi năm một lần đem đến Hội-chợ mà bán. Như thế thì lợi-hơn là bán cho hàng-xách-biép bao nhiêu mà kẽ.

Hội-chợ này lại là một dịp cho những nhà buôn-tay được trực tiếp với khách mua Annam, cho khách nhà-quê biết rằng thứ hàng này là do của hàng nào bán-buôn, muôn-mua được những hàng chính-hiệu mà rẻ thì cứ đến-tại đó, không phải qua hiệu-mấy người khách nứa.

Trong trường Hội-chợ tại nhà Đầu-xảo này sẽ có những nhà chia-từng-gian-de cùo-thé bảy-hàng. Các nhà ký-nghệ vật Annam thì sẽ có một khu riêng để bảy-hàng mà lại được phép bán-lé.

Muôn-hiệu-ró cách thức đem hàng vào Hội-chợ, cách thuê-cùng cách xếp-dặt-thé nào thì cứ đọc những đoạn trích ở điều-lệ Hội-chợ như sau đây:

KHOẢN THỦ NHẤT

ĐEM HÀNG VÀO Hội-chợ.

Ai muốn đem hàng vào bảy-tại Hội-chợ thì đã ó những giấy của Hội-chợ phát cho. Ai xin đem hàng vào Hội-chợ thì phải ký tên và để niêm-hiệu vào tờ giấy ấy cùng những điều gì cần cho việc tính số sách và việc soạn quyền số-kê hàng-hoa. Giấy ấy lại phải có chữ-ký của quan-Đốc-lý thành-phố hay là quan Công-sử-tinh-minh mới được.

Số người được đem hàng vào Hội-chợ thì tùy-theo số-gian hàng của Hội-chợ. Nhưng các nhà ký-nghệ vật Annam thì được vào một khu riêng.

Ai đã xin đem hàng vào Hội-chợ rồi mà không có-le-gì trong thì không được xin ra nứa, cái quyền cho ra ấy thì do hội-dồng Hội-chợ xép. Quá ngày mồng một tháng mốt-tay thì không ai được xin ra nứa, vì đến ngày ấy quyền số-kê hàng đã làm xong rồi.

Chỉ có những nhà chè-ra hoặc sinh-ra hàng-hoa thì mới được ke-vào hàng

người bán hàng ở Hội-chợ, vì mục-dịch Hội-chợ là để cho các nhà có sản-vật cùng nhau-trời mua được trực tiếp với nhau.

Thuộc về nghệ-nông-phố thì các công-ti, các hội sinh ra, chế-ra hoặc là bán các hàng-hoa thì cũng kẽ như là sinh ra hàng-hoa ấy.

Những nhà có mòn-bài hoặc không có mòn-bài mà bán các hàng-hoa để tên-hiệu của mình, hoặc là theo kiêu-mẫu-mình chỉ-bảo bay là kiêu-về của mình thì cũng kẽ là làm ra các hàng-hoa ấy.

Chỉ có những người bán-xứ có sản-vật là được bán-lé mà thôi.

Những người làm ra các hàng-hoa hoặc chủ các công-ti mà nhập-tịch-dân Pháp thì hội-dồng có quyền-hỏi xem nhập-tịch từ-bao giờ, và chính là người nước-nào.

KHOẢN THỦ HAI

HIÊN BẢN HÀNG

Hội-chợ đã cất-từng-ray hiên để cho các nhà đến-dò mà bán-hàng. Hội-dồng sẽ cho inđi người một cái-vé kiêu-mẫu, không ai được sửa đổi-giá đèn-bé ngoài những chỗ-hiên-ép.

Giá tiền-thuê các gian-dịnh như sau đây:

1°— Các gian-vịnh-cứu, hết-phiên-chợ là 5 đồng (rộng-ước-chừng 12 thước vuông).

2°— Các gian-lạm-thời, hết-phiên-chợ là 2\$50 (rộng-trước-chừng 12 thước vuông).

3°— Các gian-ở-dầu (4 cái), hết-phiên-chợ là tám đồng (rộng-ước-chừng 16 thước vuông).

Tiền-thuê các gian-ép thì đến ngày 31 tháng mười-tay năm 1918 phải trả.

Những người xin đem hàng vào hội sau ngày 31 Octobre thì phải giữ tiền-luôn với đơn-xin-một-thé, hội-dồng-uban-tiền rồi mới-biên-tên vào số-cho.

Số tiền-thuê ấy phải gửi-vé-quan-Cai-trị, chánh-Hội-dồng-thành-phố Hanoi, chỉ có vien-ép là có quyền-ký giấy-biên-lai mà thôi.

Không ai được thuê-từ-kém-nứa-gian-trữ-xuống.

Mỗi-một gian-hiên hoặc-nứa-gian thi chỉ được một người-dọn-hàng mà thôi. Nhưng mà những người nào làm-dai-biên cho nhiều-nhà-bán-hàng thì được phép-xin-phá-những-bức-vách-ở-trong-các-gian-dể-thông-luôu-cho-rộng.

Các nhà ký-nghệ lát-vật-bán-xứ thì được-dọn-vào-một-khu-riêng gọi-là khu-ký-nghệ-lát-vật: tiền-thuê-và-chỗ-thuê-rộng-bép-thé-nào-dâ-có-lé-riêng.

Cả-gian hoặc-nứa-gian-dâ-thuê-rồi-thì-thí-hội-dồng-bắt-dòng-cửa-ngay-lập-tức.

Chậm-lâm-thì-dến-day-5-tháng-một-tay, Hội-dồng-sẽ-giao-các-gian-thuê-cho-những-nhà-bán-hàng.

Thia-khoa-các-Ngân-ép-thì-Hội-chợ-sẽ-giao-cho-những-người-có-hàng-bán-mà-phai-trinh-thé-bán-hàng-của-minh-ra, hoặc-là-giao-cho-người-dai-biêu-của-minh-mà-hội-dồng-dâ-công-thuận. Chậm-lâm-thì-năm-neck-sau-khi-bắt-phieu-chợ, phai-dem-nop-thia-khoa.

Đến-day-mồng-núi-tháng-chạp-tay-nâ-chưa-dến-nhận-thia-khoa-và-không-báo-trước-cho-hội-dồng-biết, thi-Hội-chợ-sẽ-doi-lay-những-gian-dâ-thuê, mà-tiến-nop-rồi-thì-Hội-chợ-không-trâ-lai-nứa.

Cấm-không-dược: 1°-bây-những-tu-kinh-hoặc-các-dô-gi-khác-ra-quá-ngoài-cửa-biên; 2°-gián-các-giấy-yết-thí-vào-biên; 3°-núy-hoại-những-dô-gi-của-Hội-chợ-dâ-giao-chó.

Hội-chợ-sẽ-chiu-tien-dèn-dièo-tháp-ở-trong-trường-Hội-chợ, mỗi-người-dược-là-50-bougies.

Từ-day-15-cho-dến-31-tháng-chạp-tay-thì-các-cửa-hàng, ngay-nào-cũng-mở, cùn-gày-chủ-nhật-cũng-vậy, cứ-từ-8-giờ-sáng-cho-dến-giờ-6-chiều. Quá-giờ-ép-thì-tắt-dèn-và-cấm-không-dược-di-lại-nứa.

KHOẢN THỦ BA

VỀ VIỆC BÁO-NHIÊU

Hội-chợ-không-chiu-trach-nhiệm-gi-về-những-việc-sày-dến-cho-các-nhà-bán-hàng-tại-Hội-chợ. Ai-muôn-mượn-công-li-bảo-hiêm-nào-thì-tùy-ý.

KHOẢN THỦ TƯ

NÓI VỀ CÁCH XẾP-DẶT

Cách-hàng-hoa-sẽ-xếp-theo-từng-hàng-ké-ở-sau-này: Những-nhà-có-hàng-cù-tùy-xem-thứ-hàng-của-minh-thuộc-về-hàng-nào-thì-phai-nói-trước. Mỗi-gian-sẽ-có-hai-số-chóng-lên-nhau, số-trên-là-số-thuộc-về-hàng-nào, số-dưới-là-số-cái-gian-của-người-bán-hàng.

KHOẢN THỦ NĂM *

SỐ-KÊ-HÀNG-HOA

Nhà-nước-sẽ-lâm-một-quyền-số-kê-các

thứ-hàng-hoa-ở-Hội-chợ, chừng-dến-day-mồng-một-tháng-chạp-tay-thì-in-xong. Phàm-những-diều-nោn-khi-chép-của-người-xin-dem-hàng-báo-tại-Hội-chợ-từ-day-31-tháng-mười-tay-trở-về-trước, thi-liệt-ké-vào-số-ép-cá. Những-người-xin-dem-tảng-vào-Hội-chợ-sau-day-ép-tai-sé-ké-vào-một-phụ-trương-riêng.

Mỗi-người-dược-một-quyền-số-ép-và-một-quyền-phụ-trương-không-phai-trả-tiền.

KHOẢN THỦ SÁU

VIỆC TRÔNG-NƠM-Ở-HỘI-CHỢ.

Những-người-có-hàng-bán-tại-hội-phai-toàn-theo-nhời-dặn-của-các-Úy-viên-Hội-chợ, hoặc-các-lieu-canh-sát.

Những-hàng-hoa-nao-không-phai-là-của-nước-Pháp-va-của-các-thuộc-địa-Pháp-thì-cấm-không-dược-bán.

Nếu-không-toàn-theo-nhời-ép-thì-phai-dóng-cửa-hàng-ngay-mà-bôi-lại-còn-kiện-nứa.

Những-người-có-hàng-bán-tại-Hội-chợ-và-những-người-làm-công-thi-hội-dồng-phát-cho-một-cái-thé-bán-hàng-de-tên-rõ-tang-người. Trong-kỳ-Hội-chợ-thì-bắt-kỳ-lúc-nào-hội-dồng-cùng-có-quyền-dò-xem-cái-thé-ép.

Phàm-những-sản-vật-và-hàng-hoa-phai-nop-thuê-thuong-châuh-mà-dem-dến-Hội-chợ-thì-dược-boán-thuê-cho-dèn-khi-bán-dược-mời-phai-trả.

Những-người-có-hàng-hoa-ở-các-nơi-dem-dến-Hà-nội-thì-phai-xin-sờ-thuong-châuh-trong-hạt-minh-ép, môt-cái-giấy-dược-chè-hàng-hoa-mà-không-phai-nop-thuê-gi-cá.

Các-hàng-hoa-không-bán-dược-thì-phai-chor-về-chỗ-thô-sản, hàng-trong-một-tháng-ké-từ-ngày-tan-Hội-chợ. Như-thì-thì-mới-dược-miễn-thuê. Các-sản-vật-ở-Hội-chợ-mà-dem-ra-bán-thì-phai-nop-thuê.

VIỆC VẬN-TÀI-CÁC-HÀNG-HOA.

Phù-toàn-quyền-dâ-thuong-thuyet-với-các-công-ti-tàu-thủy, xe-hỏa-ở-Bông-dương-thì-các-công-ti-ép-thì-dâ-thuong-giám-gia-tiến-chở-hàng-hoa-dem-bán-tại-Hội-chợ-Hanoi-cùng-những-người-có-sản-vật-ép-như-sau-này:

(Sau-sé-tiếp-theo)

Khôi hài

Có một người đi xin với vua nước Prusse cho được làm quan. Vua bèn hỏi người ấy sao ra tại xứ nào? Va liên tâu: Tôi sao ra tại kinh thành Berlin. Vua phán rằng dì cho rảnh, hết thảy người ở đất kinh thành không nên thản người nào cũ. Người ấy liền tâu: Muôn tàu Bộ-bà tôi xin vò phép, có người nên mà; sonz tôi biết được hai người.

Vua hỏi: Hai người nào ở đâu chỉ ra coi nà. Nô tâu lại: Hoàng-Thượng là một, tôi nữa là hai, chờ còn ai nữa. Vua nghe tức cười rồi cho nó ý như lời nô tâu xin.

Có một tên Hồng-Mao thường ngày mới đi qua bên nước Langsa một lão; đi ngoài đường tại thành Calais, gặp một tên côn đồ nói tiếng Langsa xuôi rót, mà lại hay nứa. Người Hồng-Mao lấy làm lạ quá mà rằng:

Cha chả là là này! Ai dè xứ này con côn đồ bày, lớn mà nói tiếng Langsa ròng rả dữ vậy hé.

L. q. K

MỘT CÁI ỐNG KHÔI NGHỆT RA HƠI. — Trong một trình diễn “Hồng-Mao” thuật lại một chuyện đáng cười là bởi duyên cớ như vậy:

Có một ông quan Bộ kia đi dạo chơi trong đất ông; ông gặp một tên tá điền của ông đang ngồi dựa bến đường mà ăn cơm (là vì anh ta bị vợ rầy mà đuổi ra ngoài đường) ông mới lấy làm lạ mà hỏi nó như vậy: Ông Henry, thế sao mà mấy ăn cơm ngoài này trong lúc trời lạnh lẽo như vậy?

— Da, bẩm quan lớn, tôi ăn trong nhà không dũng, là bởi cái ống khói của tôi nó nghẹt hơi khỏi khói chịu và bất tiện cho tôi ăn ở trong lâm.

— Ông chủ đất nói: vậy thì tao vô nhà mày mà coi thử, và nói và di tới nhà. Ông mới vừa mở cửa ra thì thình lình trong nhà hiện ra một cái vò trúng nhầm súng mủi ông, lại có tiếng mắng giận dữ như vậy: “mày còn ở đó hay sao, phải đi cho khỏi nhà tao.” Tức thì ông mau man quay quanh trở lại chờ anh Henry ngồi, và vai ônh nhẹ nhẹ mà nói

rằng: Henry thời dưng giàn dủi làm gì, ở nhà tao cũng có một cái ống khói nghẹt ra hơi như vậy, mà không có dũng ra hơi mạnh như thế.

Ai-tín

Đặng tin rằng ông Giang-hưng-Long cưu Giáo-Tập, mới từ trần hôm mồng 6 tháng 8 Annam đây tại Cầu-kè hường thọ dặng 59 tuổi. Người là linh-tôn của M. Nhượng. Thư-ký sở-Tạo-Tác Cán-thơ.

Vậy bỗn quan kinh lời phân ưu cùng Giang-Phú.

A. H.

Thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước	4 170
Dông-Bương.....	4 70

Giá lúa

Từ 2\$65 cho đến 2\$70 một tạ, tùy theo thứ lúa.

MỘT CHIẾC TÀU TUẦN TẠI HONG-KONG. — Một chiếc tàu tuần giặc, ban đầu hết, là đóng tại Hong-Kong tên là chiếc “Wat Drummer” hay là “Tambour de guerre”

Nó chở nổi 3.000 tonnes và chạy mau một giờ được 14 noeuds.

Chiếc tàu này đem xuống nước hôm ngày 10 Août đang chạy thứ lần chót của nó.

Cái vỏ thi còn tốt, còn sự chạy mau của nó thi giảm bớt hết một ít. Việc bình khí súng ống của nó thi mạnh lão.

ẤN TRỘM GIỎI. — Một người dòn bà tảo kia bị bắt về tội nó lấy 700 đồng bạc của chủ nó, và ý bỏ quên trong túi áo mà đem cho nó đặc.

Cho dũng mà chưa lỗi của migh, người dòn bà ăn trộm khéo léo nay, mới giác một tên police lại nhà nó mà chỉ 700 đồng bạc và nói rằng: của chủ nó bỏ quên trong túi áo ấy, đem lại đưa cho nó đặc.

Kể đó người ta bắt nó liền. Sau lại người dòn bà tảo nay khai rằng không phải nó lấy, có một người trong bọn nó lấy cùa; người này đây là chồng của nó chối; không có lấy, và khai vợ nó lấy cùa ấy mà thôi.

Người dòn bà ăn trộm này, bị kêu án hết ba tuần lễ về tội nó ăn trộm khéo léo như vậy.

(D'après *l'Impartial*).

MỘT ĐÁM CƯỚI DẤU HÌNH BÈN NƯỚC XIÊM-LA. — Một đám ăn cưới mà chúng ta đã nói nó thoát tay Police, bây giờ đây còn sót lại dòn bà dòn trong bọn ấy, chúng nó đã tựu tập lại rất đông và quen theo nghề cù mà cướp phá nhơn dàn.

Bọn này tên nó là “CHANDERIANG GANG” trốn khồi.

Cách nó giục đồ theo đường bộ như vậy: khi có một cái xe hơi chạy ngang qua thì chúng nó nhảy lên xe, làm cho ngừng lại, chúng nó trói mấy người trên xe rồi bỏ xe sang đất, rồi lấy xe mà giục trong mấy chỗ thiếc thì cũng là mấy nhà giàu khác nữa.

Trong bọn giục trên xe hơi này đây, có tên KAMPAR-CHENDERIANG té nhào xuống, kể nó chờ dậy chậm chậm chẳng có chục chi sút, rồi nó rút ra hai cây súng săn mà bắn Police và kè khặc nữa.

Kỳ chúng nó giục trên xe hơi này đây được 1.600 đồng vàng của một người “chết” trong xứ ấy.

(de *l'Impartial*)

THỢ BÈN NƯỚC ĂN-ĐỘ (Chà-và) Quan nguyên-Soái cho hay rằng: 150 người Ăn-độ đã sang qua Đại-pháp tối, lại trong mấy cái thành xứ Ăn-độ này đây, dân sự thuộc về họ của Đại-pháp rất nhiều. Còn hôm tháng tám rổi đây, trong một cái thành mà có hơn 27.000 người xin sang qua Đại-pháp để giúp việc cho “Mẫu-quốc”. Trong họ xin đây thì cho được có 17.000 người mà thôi.

(De *l'Impartial*)

MỘT ĐÁM CƯỚI Ở HOÀNG BÈN NƯỚC XIÊM-LA. — Ông Hoàng Prachaipok là em vua đương triều vi nước Xiêm, mới di cưới con gái của ông Hoàng Savasti là bà con cô cậu với ông.

Vua đứng chủ hôn trong đám cưới này, còn dân sự trong thành Bangkok, ba ngày ấy đều vui mừng đám cưới, lại các nẻo đường đi có rải bông hoa rất tốt dưới đất.

Ông vua lấy theo lê mà di đám cưới này hết một trăm sáu chục đồng (tieaux) là tiền riêng của ông, còn sự tốn hao trong đám cưới này thì về phần khác nữa.

MỘT VIỆC TỰ VẬN GỒM GHÈ TẠI BÈN NƯỚC NHẬT-BẢN. — Có một ông quan tàu kia coi chiếc tàu biển “YAMANO TO YOSHIO” của hàng “O. S. K. CANADA MARU” rứt thay bị việc thiệt hại dưới tay rất nhiều, nghĩ vì sức bối thường không nổi, tính phải liều mình mà tự vận cho rót đất, nên ông chủ tàu với và lấy súng bắn vô đầu một phát rồi nhảy luồn xuống biển hồn xác đều mất tiêu hết.

Khi ông quan tàu tự vận rồi, kẻ người ta vào phòng ông gấp dâng bài phong thư: một phong gửi cho *người*, còn một phong để gửi cho Hàng tàu.

Trong phong thư gửi cho Hàng tàu thử ông tờ rằng: sự rứt dưới tay đó không thể nào mà dự phòng cho được, chẳng phải là lỗi tại ông, nhưng mà ông phải chịu lỗi ấy, là về phần việc ông làm chủ tàu, nên ông phải liều mình mà tự vận cho rót, dặng khôi mang lấy gánh nặng ấy.

(D'après *l'Impartial*.)

MỘT VIỆC ĂN TRỘM Ở SINGAPORE. — Có một tên bợm kia bị bắt về tội nó làm hại mà ăn trộm trong nhà hàng hiệu “GLOBE HOTEL” hết 132 đồng bạc.

Khi người ta hay được rốt thi tên bợm kia rút ra, một cách mau le, một con dao sáng giời, mà chém người ấy trúng nhầm vai mà cũng may, nhầm vú nhẹ, kể người ấy là “ăn trộm”

Tức thi tên bợm bị bắt liền. Tòa kêu án nó sáu năm khổ sai.

(D'après *l'Impartial*).

SỰ CHÙM TÀU. — Tại cù lao Formose, mà chúng ta nói có một chiếc tàu tên "Koya Maru" chở nồi 1.250 tonnes; chiếc này của "M. Otani-Godzui" chạy khỏi Takao (Formose) được chứng vài ngày, kể bị một trận bão lớn nên phải chìm.

Trong lúc bị hại đây, thì có 26 người Quảng-Đông, 30 người Nhựt-Bản và bờ được.

Còn 24 người Quảng-Đông và 14 người Nhựt-Bản ôm trái nồi cũng đều sống được hết.

Chiếc tàu này bị lấp vò, dựa một cái cù lao vắng-vé (không có người ta ở.)

Người ta lấy làm lo sợ cho những kè khác mà còn trong chiếc tàu này đều phải bị chìm hết.

Chiếc tàu này còn lại một cái giằng máy không ma thôi, còn đỡ đat thấy đều mất hết.

SỰ ĐÓNG TÀU BẾN NƯỚC ĂN-ĐỘ (CHÂU VÀ). — Một cái băng mà chúng ta nói bên xít «Madras» thì có nhiều người buôn bán lớn trong xít ấy hùng tiền lại mà đóng «tàn buôn».

Bây giờ đây đã có hơn 24 chiếc tàu nhỏ đang lâm; một hai chiếc làm dặng đi chở này qua chỗ khác, nhiều chiếc khác làm dặng chờ chuyen-dổ hàng hoá mà cũng có chiếc làm kiệu khéo vậy.

Ay là một việc rất có ích lợi trong mấy xít «Extrême Orient» đó.
(D'après l'Impartial.)

NHỰT HUẾ HIỆP LỤC GIẢI PHÁ ĐỨC-MAN.

Mới đây có nhà báo kia đến thăm thủ tướng Đoàn-kì-Thoại mà do ý Ngài về việc thời sự ở Xi-bè-ri. Ngài khai như vầy: "Tại Cát-binh (Kharbine) và gần ranh binh Chinoe đang hiệp lực với binh Nhựt dặng mà chống ngăn quân Quá-khich (Maximalistes), vì chúng nó có ý toàn ranh Đông-tam-tinh dặng bảo hai Trung-Huế. Nếu phải thêm binh, ta cũng sẵn lòng, vì quân Quá-khich Nga hiệp cùng A-lê-män dặng loan Á-dòng.

Thường dân Chinoe hạ lưu chẳng biết phân biệt người A-lê-män với các người Tây khác. Chứ các nhà có học thức đều rõ tánh tình A-lê-män ăn ở với Trung-huê rất vô ngã: Số là trong năm 1905, dân hoang

Chinoe đã giết hai thầy cả A-lê-män, cho nên Đức-quốc mới làm bộ giận dữ đòi bồi thường nhơn mạng. Trung-quốc không biết làm sao phải cho Đức-quốc mượn Cù-lao Thanh-dảo (Singtao) mà làm trấn bồi, bởi đó mà các nước khác mới xin mướn các nơi khác, làm cho Trung-quốc mất thể diện, ấy là một. Khi quân Đại-dao khi nghĩa chém giết người Tùy, thì Đức-quốc hung binh hiệp cùng các nước qua phạt Trung-Huê. Đức Hoàng khi ấy day binh Đức khi qua Trung-quốc thì phải sát phạt, dừng dung túng gì hết, là hai.

"Khi binh A-lê-män qua đến Bắc-kinh liền kéo vào cung điện mà tàng hại, là ba. Mà tai làm sao quân Đại-dao làm dữ, ấy cũng tại A-lê-män ở Thanh-dảo hiệp đáp dán Chinoe. Còn Đức Hoàng thì hẳng nhắc sự Huỳnh chũng cò ngày sẽ keo binh qua Âu-châu mà sát phạt, là bốn."

Bởi bốn cờ ấy nên Trung-quốc phải hiệp lực với Đồng-minh, nhứt là hiệp binh với Nhựt-bồn dặng mà gìn giữ Á-dòng dặng ngăn cản quân A-lê-män với Bồ-sờ-huýt, nô sẽ keo binh qua Á-dòng mà làm dữ?

Và lại có bốn nước Đồng-minh trợ chiến là Huế-ky, Áng-lê, Pháp, và Nhựt, vì các nước ấy không chịu cho Nga-quốc nghe lời Đức-quốc muốn oai chấn đến Hải-sâm-oai. Hải-sâm-oai ở Á-dòng không khác nào thành An-hoe ở Âu-châu. Đức binh đã lấy An-hoe, thường ngày lâm le gầm ghé ngô ngay Áng-lê. Nếu Đức-binhh mà lấy Hải-sâm-oai thi hòng sẽ làm le ngô ngay Nhựt-bồn, vì Nhựt-bồn đã đoạt Thanh-dảo rồi, đau lòng Đức-Hoàng lắm, đêm ngày nấm gai nem mặt, trông cho có dịp mà trả hòn.

Mà Nhựt-bồn thi muốn sự hoả binh, phải dam binh lên Hải-sâm-oai mà gìn giữ dò binh khi còn dọng ở dò nhiều lâm, vì xe lửa qua Nga nay đã hư hại nhiều nơi.

Bởi rùa trong ngày 16 Mai 1918 Trung-quốc với Nhựt mới ha tờ minh-trúc để hiệp binh dặng giải phả Đức-man.

Vẫn dia thế rõ ràng là nếu A-lê-män mà muốn trả thù đem binh qua đánh Nhựt, thì hè gi cũng phải kéo ngan qua đất Trung-quốc, trước khi binh A-lê-män chưa tới Hải-sâm-oai, thi xe chở binh phải vào dia phận Đông-tam-tinh là Mân-châu, hè dài thiết lộ 1500 kilomet. Nếu đe cho binh Đức và Bồ-sờ-huýt vào trọng dia rồi, thi làm sao mà đuổi nó ra, chỉ bằng nay đem binh lên dò mà tiên phòng ngăn dòn. Vẫn binh hậu tập của Nhựt thi đóng tại Caoly và Liêu-dong, nếu đe cho binh Đức lọt vào Đông-tam-tinh thi khó cho Nhựt tiếp ứng với đạo binh đang ở Hải-sâm-oai: ấy là thiên thời bất như dia lợi, mà dia lợi bất như nhơn hoà.

Trần-biểu-Trần lược dịch.

QUẦN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHÙ NHƠN ; M. LÊ-TOAN 60, Rue de Canton, 60. — Cholon

Bản hiệu có trữ và bán lẻ dù các thứ thuốc Cao, Bơx, Hoàn, Tân, đều là thương hàng, các nơi xa gần đều biết danh, có nhiều vị trong Lục-Châu pời bài tặng khen thuốc của tiệm tôi trong các qui báo rằng: "Trước bón hiệu BẮT THẦN BIẾU". Cái xin chư qui-vi trong Lục-Châu như muôn dùng thuốc của tiệm tôi, xin vui lòng viết thư cho tôi rõ, sẵn lòng pời thuốc lập tức mà pời CONTRE REMBOURSEMENT. Chư qui-vi muôn xin CATALOGUE, hãy viết thư cho tôi hay sẵn lòng gởi cho không. Tại Saigon nhà số 23 đường Pellerin có bán giùm thuốc của tiệm tôi.

SÀM NHUNG BỘ THẬN HOÀN

(THUỐC BỘ THẬN GIÁ SÀM NHUNG)

Dám tường trong thận thê con người, thận là cội rễ, nếu phần tiền thiên hao kém, bậu thiện thất đường thì phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dặng mauh xiết. Nên tiệm tôi giao long hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hạng nhứt, điều hòa huyết mạch bỗ thận tráng dương, tư nhuận mặt mày, khoẻ hòa ti vi, bồi khí sung thận, hoặc bồi sác dục quá độ, mồng mị di tinh, bạch trược, lậu, tinh tiết dâm dể, mỗ hôi lai lảng, hoặc hạ nguyên suy nhược, thận kém tinh hưng, cử động yếu ớt, lỗ tai chảy nước, môi gối đau trung. Các chứng về hư tồn mà sanh, dùng đến thuốc này đường eay khô dryom nhusan mura mộc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cát (0\$60)

DƯỜNG TÀM NINH THẦN HOÀN

(THUỐC BỘ TÀM AN THẦN)

Phương thuốc này chủ trị lo lắng quá đđ, hao tốn tâm huyết! đêm ngủ chẳng ngon, tinh thần bâi hoái, giảm sức sống ăn, bâng hoâng thân thê, tỳ vị suy nhược bay mệt hay quên cùng bời bọc hành quá sức dâm sương giài nâng, buồn bẩn nhoc nhẫn, ngồi cả ngày, đi cả buổi, mệt nhọc tinh thần, các chứng về lao tốn dâng đến thuốc này, rất nên thần hiệu, bồi nhuận tân cang, điều hòa huyết mạch, tó tai, sáng mắt định chí an thần, bồi ict nguyên khí, thêm sức sống lâu.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cát (0\$60)

THIỀN KÌM BẢO KHÔN BƠN

(THUỐC BỘ KHÔN (BỒN BÀ CƯỜNG TỬ))

Thuốc này trị bệnh dồn bà con gái huyết khí suy nhược, thận thê ốm o, nhau sác vò vàng, đường kính không dùng ký, hoặc trời hoặc sục, bạch dài hâ, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết hàn ban, lậu, hư thai, tiểu sảng, nơi tử cung lãnh châm con, hoặc sung sáp quá bội, ngăn trở đường sán dục, châm thai nghén, hoặc con gái lớn lên bỗ đường kính, bón huât, làm lớn bụng. Ân ngù, không ưa on, no hơi, nhết đầu, sán chung nhết gân, mỏi lưng đau bụng, khi nhiều khi ít không chung, hoặc dồn bà có thai, bệnh trùng lèn. Các chứng hư tồn dùng đến thuốc này thi lành mạnh. Bởi bồ khí huyết, chường tử lương phương.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bốn (1\$00)

HÓA ĐÀM PHẾ CHÍ KHÁI TÂN

(THUỐC HÓA PHẾ TÂN ĐÀM)

Vâ binh ho là binh hay biến ra nhiều chứng nguy hiểm không kể xiết. Nếu thuốc không bay thi khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị binh sién, binh ho chẳng luận lão mau, hoặc phong hàn tà khi sanh ra ho, dùng đến liền thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, dồn bà có thai, người lớn con nít chi đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị binh ho hàng nhất trên đời.

Mỗi gói giữ một cái (0\$10)

**Ngù Lầm Bạch Trược Dược Hoàn
(THUỐC ĐAU LẬU RẤT THẦN MIỆU)**

Thẩm tướng những bệnh sang độc lây nhau là do hơi việc phòng sơ quá độ ; sức không đủ mà gần gũi với cuộc phong tinh, nhiễm thấp khi nhiệt độc mà sanh bệnh đau lâu, dài gác, nước dài đục, hoặc đỏ, hoặc vàng, nóng này, ấy là những chứng đau lâu chắc chắn. Bốn đường xét kỹ sẽ ra thứ thuốc này chon rộng thuốc tốt, tanh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kẽ mảnh chỉ có bệnh đau lâu, dùng đến liền thấy thần hiệu, bởi bổ nguồn khí, tiêu tăng giang độc. Con trai đau bệnh này trong lỗ dài nhất, dùng đến thuốc này huyệt lâm, bến bà có huyệt bạch cũng trị được cả, uống vào khỏi sanh ghê, sanh chọc, khỏi mang bệnh hoè hieu, lại tuyệt nọc độc khỏi nồng thuốc tric căng. Bệnh nhẹ dùng chừng một hai lần thấy mạnh. Còn bệnh nặng thì bổn nam lán biến đổi, không đau đi đau lại nữa. Những khách ham vui ai dám chắc khỏi đau lâu, nếu rủi ro vướng nhầm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mạnh tức thi. Thiết là một phương thuốc sang độc bức nhứt trên đời.

Cách dùng có chi rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$10.— 12 ve giá là 4\$00
Luc-châu chư quan-tử có cần dùng thuốc này thì hãy viết thư cho M. Triển-

Cường, chủ-nhơn, **Pharmacie Shanghai**, Rue des Marins, n° 188. Cholon. Tiệm này sẵn lòng gửi cách **Contre Remboursement**. Tại Saigon số nhà 23 đường Pellerin có bán giùm thuốc này.

VĂN ỦNG ĐỨC TẾ BƯƠN
(Trúc bá chung)

Phản con người bệnh chi đều có thuốc trị cả. Nếu dùng nhầm thuốc tự nhiên bình lành. Tiệm tôi đã hiệp với các lương y có danh bén Trung-Huê cùng người Tây Lộn dù lè mà hiệp phuong thuốc nức-tế-nox này, chủ trị các bệnh thời chung, đau bụng, la, mửa, vòp bể, sinh bụng, no hơi, trục tả giải phong độc, hoặc cảm mạo phong hàn, nhức đầu sổ mũi, ăn không tiêu, no hơi tức ngực, bụng chướng, hay nghiến răng, ngọt xe ngọt hơi, chói nước, dai sóng, nhiễm phong, ho nóng, la, nước xối xả, từ chí bụng rùng, thân thể nặng nề, dùng đến, tức thi công hiệu còn cơn mạnh mà thường dùng, thi xu tri bá bệnh tả khí khó xâm, hoặc dùng để trong nhà tùy thân hoặc gặp người con, người cấp mà cứu, thi công độc rất trọng. Bất luận giá trẻ già đều dùng dặng cả.

Mỗi ve nhỏ giá một cái (0\$10)
Mỗi hộp 12 ve giá (1\$00)

Lời Rao

Kính cung cho lục-châu dặng rõ, tại nhà In Hậu-Giang Cán-thơ, có bán sách **chữ quốc-âm** để giúp cho Hương-chức có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 456 trang và có đủ kiểu yết-thi, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VÂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là..... 3\$.00

Tiền gởi..... 0.15

Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang, Cán-thơ, mà mua.

Kính cáo.

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu để trên cao, có ống chạy xuống rải ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Bên này sáng lâm, có dù đỡ phụ tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khi về nhà, nên đèn dầu xanh (*essence*) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bồn-quán An-Hà-Nhựt-Bao mà thương tính.

TẠI NHÀ IN
Imprimerie de l'Ouest
CANTHO

CÓ BẢN SÁCH MỚI :

1—TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim Giả là	0\$50
2—CONTES ET LÉGENDES DU PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au Profit de la Saigonnaise patriotique) par M. Lê-vân-Phát	1\$40
3—TUẤN TRÀ PHÁP LÊ (Sách dạy hương chức phủ tá của quan bến-lý) par M. Võ-vân-Thom giá	1\$20
4—LEBUFFLE (vol et recel de bubbles) moyens à prendre pour essayer de le prévenir) par M. Võ-vân-Thom giá là	0\$30
5—TRUYỀN KIỆN TÂM LIỆT NỮ (roman moderne) par M. Lê-trung-Thu giá là	0\$30
6.—Đồng Âm-tư-vi (có pou những chữ không phải đồng âm mà khó viết) giá là	0\$10
7.—Đồng Âm-tư-vi (chữ laugsa)	0\$60
8.—Dictionnaire Gazer.....	2\$00
9.—Dictionnaire Fr. An ^r broché.	4\$50
10.— id. relié.	5\$00
11.— Kim-Túy-Tinh-Tử.....	1\$20
12.— Méthode de lecture (Hors-trée par Bosq).	0\$80

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cán-thơ có bán hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có :

- 1 cây viết chì đen, thứ tốt
- 1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỡ
- 1 cây viết mực có kèm ngòi viết

Giá mỗi bộ là..... 0\$40

Tiền gởi phụ thêm, 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ lắm, xin viết thư thương nghị.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHUỐC

Đường kinh lấp — Cân-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ-CHỦ TIỆM

Kính lời cho qui ông, qui thầy rõ, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tay, mua tại hàng Denis FRÈRES là hàng bún bột tốt có danh. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đẽ trong tú kiến có rộng nước, kiến lén không dặng, ruồi bù không dược lại khôi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thi chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

TIỆM

Trương-văn-Hanh
Sadee

có bán xe máy mới và đủ đồ phụ tùng xe máy và xửa xe. Lành tháp muôn đèn khí đá (carbure) theo cuộc quan, hòn, tan, tể, kỳ văn Tân-gia, ba tho, khăn den bằng nhieu tay và khăn bằng tốt thương hàng, bia mờ và bia lè và rott xe máy hiệu Michelin, giấy bám-ết dù cờ đồng theo kiểu kim thời. Qui ông ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy, xin gởi thư cho tôi. Tôi sảng lòng ký hường mà gửi contre-Remboursement nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đồ và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHAC CON DẦU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cung quý khách dặng hay, tại tiệm tôi có bán mà dã bằng đá (đá thạch), đá xanh Ton-kìn có dù các thứ kiều.

Có khả con dấu bằng đồng, nút thun bằng vảy, chạm bàn đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo là nhân hiệu, vẫn vẫn...

Một bia chạm bàn đá cầm thạch.

Có thợ *hoa chơn dung nhâm hình*
người mà vẽ bằng dầu sơn và hổ, nước
mực Tàu, viết chữ than, họa biến
liễn và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIÁ cản khâ

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách *Lời dạy các Hương-Cứu mà có QUYỀN TRÌ HÀNH* NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỢI NGỤY ĐỊNH GIỮA QUÂN TOÀN-QUYỀN KHÁM WANG, để ngày 24 NOVEMBRE 1917. Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc- ngữ; trên chữ Langsa thì ẩn quan Cảnh tòa EABERT Cantho làm ra; còn bìa Quốc- ngữ thì của M. Poam-thá-Hòa, thông tin, ôn hứa tè tại Tòa án và tho giải n-hta và cách một cách ranh rẽ để hiểu lầm.

Sách này biệt lứa ẩn cho Hương-Cứu và các chủ điểm lầm.

Bán mỗi cuộn là 0\$50

Téo gói 0 10

Mua từ 30 cuộn trở 50 thì cho huê hông 20 %, nếu 100 cuộn thì huê 10%
25 %. *Le 4 approuvé par mon éditeur publication*

Cantho.—Imp. de l'Outre-

*Bartho le 27 septembre 1918.
Le directeur: VO-VĂN-THƠM
L'éditeur,
L'adjoint,*

Thuốc điều hiệu Canon
(SUNG DẠI BẮT)

BAO XANH

Hút dã ngon mà cía lại rõ hơn, mua bút thử thì mới tir.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

TIỆM-HÓA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-DŨC-NHƯẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử
dặng hay:

Tôi có lập tiêm về hình theo thể thức
Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-
định. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp
tốt nghiệp của trường vẽ Gia-định, nên vẽ
đã thật giống và khéo lâm lùu may chư-vi
trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thử nước thuốc tốt
tiết hàng; để mấy trăm năm cũng
không phai.

Gia tiên vă thường tắt; Vẽ nứa thân
thân ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00
= 20 \$ 00

Vẽ bông Sauce, Velours, (thi nước thuốc này
đen mìn và tốt lam (tốt hơn crayon conte)
cũng có vẽ hình Làng dầu son (peinture à
huile) và Sơn thủy dù thư.

Xin lục-châu chư quân-lữ quang-cô.
Nếu có hình, xin đổi bốn tiêm mà thường
nghị như ở xa xin qui vị gửi hình (cup) theo
nhau theo; bốn tiêm sẽ vẽ cho đẹp long
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gửi cho qui vị
cách kỹ lưỡng.

Nay kính,
Viết thơ cho tôi xin để :

Nguyễn-dức-Nhận

Dessinateur à Giadin

Cantho le 27 September 1918.

Le directeur: VO-VĂN-THƠM