

NĂM THỨ NHÌ SỐ 84

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 19 SEPTEMBRE 1918

LE COURRIER DE L'OUEST  
(Edition en Quốc-Ngu')

# AN HÀ NHỰT BÁO

MỘI NGAY THỨ NĂM IN RA MỘT KỶ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIA BẢN  
TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 报

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bồn quán mà thương nghị.

Mua nhặt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải trả tiền trước.

Bán lẻ mỗi số 0\$20



Cot bài: « Sự tích giặc Âu-châu » hay tám.

Nga-la-tư (Rút-xi), Áo-quốc (Ô-trich), Thủ-thí-ký (Tuoc-ky), Y-dai-lợi (I-ta-ly).

CANTHO.— IMP. DE L'OUEST

**HÀNG HẬU-GIANG**vốn dâng **60.000\$**

Hàng này của Laos và Annam  
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ đủ  
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tóm  
một dèu là tại Saigon có mòn chi,  
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng  
tốt.

Cùng gởi hàng cho các xí-xa; ai  
mua mòn chi xin viết thư ngay cho  
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức,

Xin quý vị đến Hàng xem chơi  
thì rõ.

**TIỆM****Trương-văn-Hanh  
Sadec**

Có bán xe máy mới và cũ đồ phụ  
tùng xe máy và xửa xe. Lành tháp muôn  
dèu khi dâ (carbure) theo cuộc quan,  
hòn, tao, té, kỳ yên Tân già, hạ tho,  
khăn den bằng nhiều tay và khăn bung  
tốt thượng hạng, bán mớ và bán lẻ và  
ruột xe máy hiệu Michelin, giấy hàn-ết  
đủ cờ đóng theo kiểu kim thời. Qui ông  
ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy,  
xin gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký  
lưỡng mà gởi contre-Remboursement  
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đỗ  
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng  
chữ quoc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khai.

**Các nhà Annam**

Phải nhớ rằng tiệm thuốc hiệu  
PHARMACIE NORMALE của  
ông H. de Mari, bảo chè y khoa  
nhứt hạng mòn bài sô H9 đường  
Catinat Saigon.

**BẢN ĐỒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG**  
và nhiều hiệu thuốc có danh tiếng  
**DẦU BẠC HÀ** **Essence de  
menthe**, tốt bức nhứt.

**TAI NHÀ IN**  
*Imprimerie de l'Ouest*

CANTHO

**CÓ BẢN SÁCH MỚI:**

1.—TRO CHOI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim già là . . .	0\$50
2.—CONTES ET LÉGENDES DU PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au Profit de la Saigonnaise patriotique) par M. Lê-văn-Phát . . .	1\$40
3.—TUẤN TRÀ PHÁP LÊ (Sách dạy luong chè phu tá của quan biền-lý) par M. Võ-văn-Thơm già . . .	1\$20
4.—LEBUFFLE (vol et recel de buffles) moyens à prendre pour essayer de le prévenir) par M. Võ-văn-Thơm già là . . . .	0\$30
5.—TRUYỀN KIẾN TÂM LIỆT NỮ (roman moderne) par M. Lê-trung-Thu già là . . . .	0\$30
6.—Đóng Âm-tự-vi (có phu những chữ không phải đóng âm mà khó viết) già là.....	0\$40
7.—Đóng Âm-tự-vi (chữ langsa)	0\$60
8.—Dictionnaire Gazier.....	2\$00
9.—Dictionnaire Fr-An broché.	4\$50
10.— id. relié.	5\$00
11.— Kim-Túy-Tinh-Tử.....	1\$20
12.— Méthode de lecture illustrée par Boscq.....	0\$80

**AN HÀ NHỰT BÁO****MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM****MỤC LỤC**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1.—Bản luận về hội Nông-Nghiệp.....     | ĐÀNG-VĂN-CHIỂU. |
| 2.—Phan-thanhh-Giảng truyền.....        | NG.-DU-HOÀI.    |
| 3.—Nhơn sanh do mang.....               | NG.-DU-HOÀI.    |
| 4.—Thi-ca.....                          | ĐÀNG-VĂN-CHIỂU. |
| 5.—Những điều dòn bà nên biết.....      | TRẦN-MẠNH.      |
| 6.—Lương-duơn-Thach .....               | V. V. T.        |
| 7.—Tuần tra pháp lý.....                | HUỲNH-VĂN-NGÀ.  |
| 8.—Trách nhau chưa đúng.....            | TRẦN-BÙI-TRẦN.  |
| 9.—Duyên cờ giặc 1870 và giặc 1914..... | CHARLIE NÓ.     |
| 10.—Thi tập.....                        |                 |
| 11.—Thời sự. Giá bạc, giá lúa.....      |                 |

đến đây mà ép tiền ép bạc chi xin đứng  
ngại.Xem lấy đó thì rõ Annam minh phản  
nhiều còn chưa hiểu chi hết!

Tôi vẫn nồng về thăm tổ quán ở Trà-  
tân, nên hiểu rõ ràng quan Phú-Lương  
là một người rất sốt sắng trong việc  
giúp ích Đồng ban! song thảm cho Đồng  
ban thay! Đồng ban thiệt là khó kêu  
kho-gi.

Bởi vậy nên nước minh mới chẳng  
tán hoa mà maug chi hết. Rất đổi hặt  
My-tho là nơi hội Nông-nghiệp đã làm  
nhìn dèu có iết như sông biển mà  
nhiều người trong hặt ấy còn chưa  
hiểu chi hết hoang chi mọi nơi, biết  
sao cho thấu khắp lồng dân!!!

Xưa kia ông Charlemagne muốn  
cho nước Pháp mau tấn bô, bèn chiêu  
văn nhơn lập trường dạy dỗ. Song chưa  
nhầm thời nên Hoàng-dế Charlemagne  
ngài rất vông công!!!!

Tuy vậy chúng ta sah lúc này chẳng  
phải nhầm dời thượng cờ lê nào khô  
biểu khô nghe thái quá?

Nói cho phái, tuy ở My-tho còn nhiều  
người chưa thám nhiên sự lập hội lúa,

**Bản về hội Nông-nghiệp**

Ngày nào hội Nông-nghiệp nước ta  
lập thành, ngày nào ta hiệp nhau dựng  
nên nhà máy xay lúa bán gạo, thì biết  
chừng nào là lợi? biết chừng nào là  
giàu? Lại ngày ấy khách trú hết phương  
đè ép bọn mìn như xưa nay.

Nếu các nhà cự phu không tin gấp,  
chẳng những khách trú lập nhà băng  
làm hội lúa tại Chợ-lớn mà thôi, lại nay  
mai chúng nó sê hùng nhau cắt nhà máy  
trong mồi tình. Chừng ấy Annam còn  
xương bọc da, chờ muộn trách sao lúc  
này không dè dặng mà kêt liên đoàn  
thể hẫu có binh vực nhau, cùo giúp  
nhau.

Thảm thay! Nực cười thay! Annam  
có nhiều người nghe kêu vô hội Nông-  
nghiệp có ý giận. Hôm trước ông Phú-  
Lương chủ quản Gai-lay mời các diễn  
chủ tới chợ Ba-dura (My-tho) dèng diệu  
thuyết về sự iết lợi của hội lúa; khi ấy  
ngài thấy nhiều ông ngồi nghe coi hô  
buồn bức quá, bèn đứng giày mà nói  
rằng: «Tôi chẳng phải rước mây ỏng

song phán đồng dân sự biết lo hơa các nơi, vì nhờ có sức quan trên cả dân. Phải chi mấy ông chủ quận khắp Lục-tỉnh đều thương Đồng loại như ông Đốc Chung, ông Phú-Lượng ở Mỹ-tho, phải chi mấy ông Chủ quận đều diễn thuyết cho Annam minh rõ sự lợi hại, thì cuộc lập Nông-nghiệp tương-lệ hội mới dễ dàng.

Ở Cần-thơ mình đây, coi mồi sẽ thành tượu được, vì có nhiều vị như ông Võ-văn-Thơm, Võ-hiếu-Đè, học hành rộng, kiến thức cao, đương rảng lo nong nả.

Tôi rất tiếc cho nhiêu nơi: sao chưa nghe bàn tính tôi?

**Đồng bang òi!** Còn chờ đợi ngày nào?  
Hay là đợi nước dồn tròn mới nhảy?

Trà-ôn, Đặng-vân-Chieu

## Phan-Thanh-Giảng truyện

(Tiếp theo)

Cứ thường giữ phản con nhà thơ kiêm, ở trong một cái nhà tranh, làm ruộng rẫy tống trác mà ăn cùng giữ mồ phản của tiên nhoan.

Làng thơ kiêm quen theo thói cũ,  
Nhà công thân giữ mục gương trung.  
An-nhàn cơm trắng nước trong;  
Vui vờn cúc sớm, thỏa lòng hụt trưa.

Khi quan lớn đi gần tới, thi ngài biếu lính hầu ghé lại nhà. Làng Hanh-Thông ở đới ngài, rồi một mình ngài đi tới nhà ông Nghè, nhâm khi ông Nghè từ đi ngoài ruộng; ngài cứ vào nhà ngồi tại sập tre mà đợi cho đến buối ông chủ nhà về. Chừng ông Nghè (1) về gặp quan lớn thì mắng rở nói nói cười cười những chuyện

dâu dâu, miệng nói chung đi, quan lớn không cho, mà ông Nghè cứ đi nấu nước pha trà nói chuyện, ông một chén thì mời ngài một chén, ông lại đi nấu cơm luột rau, kho mầm, ông kho mầm thì ngài lật rau, rồi hai ông ngồi lại ăn cơm cùng nhau. Trong bữa cơm dài quan Hiệp-Biện đại thần, kinh lược cởi Nam-kỳ, mà không có vật nào khác hơn, là mầm với rau, tuy cũng rau mầm, mà quan kinh lược ăn ngon lành, chuyện vần tú dẫu vui mừng thiệt sự không chúc tí hem.

Ông Nghè cười nói với quan lớn rằng: Ta đã cách mì lâu... rồi tung rưng nước mắt? Quan kinh lược cũng chầy tuồng tai hàng lụy mà trả lời rằng: em lâu ngày gặp anh; bụng mắng vì tạn mặc thấy được anh mạnh, mắng thì phải ngọt. Rồi ông Nghè vùng cười xòa; vừa ăn vừa chuyện vần; trong câu chuyện ống đối cùng nhau những dẫu dâu, nghe càng thảnh đạm, không lộn xen lời gì thô lầu tục tinh; nói chuyện cùng nhau đã quên ngày giờ tối sớm. Chừng thấy gà chọi rợp về chuồn mới hay rằng: Vẫn ô dù chen mình muốn lận mặt. Quan kinh lược mới đứng dậy khỏi vật từ vê.

Bạn tống đốc cùng nhau gặp gỡ,  
Nghỉ thân tình nào kẽ dạm thanh;  
Mấy ai giữ yến biah sanh,  
Trong vòng vinh nhục lợi danh của đời.

Ông chủ nhà đưa khách thê này: hai tay xách hai nùi và giày và cù khoai lang ra nhô ngoài vóng vòn và tay áo rộng quan lớn, vừa nhét vỏ vừa nói: Chủ Phan đem về uống nước với thứ đó là vật thời trân nghe? Quan lớn cũng nắm lại dem về định. Rồi bỗn thân lặc ra, biếu đội hầu nấu cho ngài ăn uống nước. Hội hán thuật lại rằng: Coi ngài ăn ngon hơn đó dai vị, người sau có bài tán đêc quan lớn rằng:

(1) Ông Nghè bị binh nên từ quan về ở làng Hanh-Thông; Nay nay ông binh nhiều có tánh lảng lánh, không hay nhớ mặt người tàn tue.

Trần gian mấy mặt thê quan Phan?  
Thanh bạch lòng gương chói thê giang  
Trung hiếu một lòng ai dám ví.  
Thân bỗng đâu nê bạn đơn hàng.

(Vị hùn)  
Nguyễn-dư-Hoài.

## Nhơn sanh do mạng

(tiếp theo)

Vì thân tiên lai gần tan mặt Châu phiêu-Tường tờ rằng: Ta là Sĩ-Nhip, ngày sanh tiên ta hết lòng giáo hóa Nam nhơn nên lúc này giáo chủ truyền cho phái xuống đất việc mà truyền thán chánh giáo. Nhưng lúc di tuấn biến hãi thấy một vi kiết tinh trầm dọa, tra hồn là họ Châu, trong bọn quân thân mới người: thường vì dơi bay mạo hiểm tánh mạng, dũng mà dồn dập gian sảng: nên ta nán lại ít ngày mà trao truyền đạo thống, phòng sau có ra cứu dân giúp đời.

Vậy ngươi phải rắng luyện tập thi thư, đầu có nạn tai ách trở cảng dừng có bỏ qua ngày giờ. Mai đây mì hỏi lại tru tri mà mượn Tư thơ, Tinh lý đọc trước chưng thông rồi sẽ đọc kinh Thi, Xuân Thu, kinh dịch, kinh Thơ và lê-ký; mỗi lần đọc sách, sẽ có ta truyền thán rắng mà tốn thán ngoạn sách cho thuận, rồi sách gì cũng không khôi Năm kinh. Đoạn vừa dứt lời thì Châu phiêu-Tường thíc dậy thấy mình nằm trong ket đà hai tay còng còn nắm chặt cuốn Bình thơ. Phiên tường rắng chờ dậy bò ra, thi hụng dâ hép hời trở dương không dũng mà ra cho khôi, nghiên ngửa hén lâu, trường ra khôi ket thì trời vừa rạng sáng ngày mai. Củng vì cảm thân tình với ba cuốn sách lâ mà phải bị ket trong hang. Ra tối bức dâ giò ủng thíc tới mây ngọt, dòm dưới ngọn sông biết bao nhiêu là sông bá đào chập chùng ngoài lạch thâm, giò mạnh bao nhiêu, thì nước đầy đầy bao nhiêu, nước coi trong vắt tường dâ tràng tré thê giải, cho nên Phiêu-tường chịu lạnh lèo ở chỗ cao trung nã nhìn túc phong chào; lớp trước qua rồi lớp

sau đưa tới, đi lại ấm ấm dưới chør núi chồ ngồi chịu với mía sa gió vụt. Chừng trời tan gió thì sóng củng thời kêu. Phiêu-tường lẩn vê am thi tĩnh thán mè mết cá từ thê rung eo, đòi tròng mờ mè, ngó non núi không ra gì nhia đất trời xao xuyến, hai chưng đập đất không tới đâu, dẫu đợi trời thêm nặng trieu, hai vai vát thái đương hoản hoại. Một thân đương thanh khí té mè, lơ cho lồng chòng một thân, chưng đều am nâm lân không hay, ngày nào tháng nào, năm nào, nhâm hai mặt định coi chưng nào thân ra khỏi xét mà theo với phách phiêu bạc thiên trung. Chờ một lâu một sáng sốt ngó ra ngoài thân châu thiều thiều van van nhơn gian, ngó lại cái thàn uâm trên hoản địa cầu này không bằng một trái cầu đương lún theo tinh phách.

Ngó mông mông mãi mãi trong đám gian nhơn của mình ôi thôi! Coi bờ rặng rít non nùi khiêu khư.

(còn nữa)  
Nguyễn-minh-Châu.

## Thi ca

Trước có hứa trong báo An-Hà rằng: sẽ phác biện mấy mục là: Phò-thông, Nghia-vụ, Bà-ái, Phú-ái, Thương-trường, Cổ-phong, Ca-thi vui người hăng mạc; vậy nay bón báo giữ lời lán lán dâng ra từ mục, không trước thi sau có dâu lại dâm quên lời cùng bạn đọc bón báo hay sao?

Nay bón báo in lần mục Thi-ca này, tuy là diệu Lục-Bắc chờ cũng là một lời thi nước ta, là từ triều Trần ông Hàng-Thuyền bày theo lời tài-tử của Tân mà in Phan-Trần, cùng Nhị-dộ Mai; sau rồi mấy nhà từ diệu văn chương nước ta, vịnh theo lời ấy mà bày ra cho đến rốt triều Lê, qua bón triều nhà Nguyễn, có ông Nguyễn-Nhữ mới sắp lại kêu là vong tàn thính, chờ cũng là lẻ loi en mà ra. Đầu trời lời hứa thi phải rắng mà giữ hung tinh thành củng chur qui ngai dâ có long giúp coi báo này, còn đều bay xin chur qui ông mieng nghĩ, dày cũng là đều mua vui một lắc u

thời, đều giám so cùng người thừa già.  
Nay in lần tập thi này là cũng chủ ý  
cho bạn tương trì coi vào, thì thấy biết  
kết tác giả thử nghĩa: trước là sùng bái  
những trang trình liệt, tinh nghĩa, tinh  
thành dầu chẽt cũng không sai lồng;  
sau thỏa mạ trọng dám, hạc den, phu  
lặng, ở ăn tào bạo. Lành dứ rồi ra có  
quả báo nhão tiễn, dặng mà giới ý  
nhưng ai không lòng đức hạnh, phu  
rày tình nhơn rỗi ra: ma dác lời quí  
đem dâng, lại tìm những chốn đoạn  
tràng mà đi.

Cho nên nàng Tân-Tiên đương ở với  
chồng cũng người phuơng diện của  
Triều-dinh, công danh đương phát đạt,  
lại là một bậc mệnh phu phu nhơn, có  
dầu sah lòng phản mục, thấy chồng  
hiển lại sah sự rây rá, cho đến đời  
chồng chịu ác nhán không dặng, mà  
phải chia lìa cảm sắc; ban phung loan  
chia rẽ một phuơng trời; người mội  
xứ kẽ một nơi, cho đến đời sau rồi  
phải sa cơ cho đến liêu mìnhd theo cùng  
bợ khác cái về thấy chồng cù rỗi hồ  
người mà tự vẫn theo giây oan nghiệt  
đứa rỗi nợ duyên. Bởi có vậy, nên Trọng  
quí cũng nàng Văn-anh mới rõ là người  
tâm đức, đê mà làm gượng cho người  
bạn thè soi vào, sẽ noi gượng tri hué,  
dặng mà tu lòng ngõ nôn người đức  
hạnh.—cần tự.

## NGŨ CHÂU TÂN TRUYỀN:

Ngàn xưa thanh sữ đê dời.  
Chép biên những sự tích người thanh  
[cao;  
Cho hay trời phu ai nào?  
Trong cõi họa phuốt biết dầu mà lường  
Đêm khuya nương ngọn đèn hường,  
Phòng trai ngồi nghỉ thở thang sự lồng!  
Tráng khuya đợi bónz bên song,  
Xút lồng thấy cảnh, canh dong với dây.  
Truyện kỳ dựa áo cảm tay,  
Thoát xem thấy chuyện sau này dừng  
[dừng.  
Kia ai tích đức tu nhän,  
Nghe qua xét lại biến thường cùng  
[thường.

Có người họ Ngũ tên Chưng,  
Vốn dòng thi lê triều Đường-túc-Tôn  
Quê nhà ở huyện Nghi-Thung,  
Có con cháu bảy vợ chồng từ nhau.

Chuyện dời may ruồi không chừng,  
Khi cou khôn lớn khương cương có ba;  
Hai trai một gái thiệt thả,  
Tư văn roi dầu cả ba lành nghè.  
Duy trai út lẩn từ hué,  
Trọng-Qui tên đặc dung nghi khác  
[thường;  
Tánh nho nhã già tinh thành,  
Quà vân cõi lão học hành hôm mai;  
Biên nhã vận bị từ dày,  
Suy vi ngày tháng qua ngày văn tanh!  
Gái thì nhora dịnh trưởng thành  
Vu qui hai chửi bỏ mình về tiền  
Còn người đến cuộc đảo diễn!  
Ôm lòng chua xót sự phiền của ông!  
Tuy nhà rắp lối long dong,  
Sách đèn không mời mè công lòng Qui.

Chuyện chàng kế xoát mà nghe,  
Thừa hoan chàng cũng tron bế mẹ cha.  
Ngày thuê mướn, tối canh gà,  
Lao dao cũng cứ lẩn la sách đèn!

(Còn nữa)  
Bản giang: Nguyễn-dư-Hoài soạn.

Những đều dòn  
bà nên biết.

Tôi thường thấy các bà các cô xem  
nhứt trình An-bà. Vậy từ đây về sau  
xie dề một khoản luận việc hưu ích cho  
hang phu nữ. Tôi chẳng muốn nói về  
hồn phận người dòn bà, vì chẳng thiếu  
chi sách vở dạy rắng; tôi biên chép  
những đều các cõi nêu biết dặng giữ gìn  
cái nhan sắc cho tươi tắn, cái nhan sắc  
Ấy là của rất báu rất quí không nên để  
ú dộp lợp phai.

Chẳng phải bảy chuyện đánh bóng  
sứa bình, vì một người dòn bà từ tế  
chẳng mang việc ấy. Duy chí về các  
phép làm cho đẹp đẽ dung nhan, vì như  
phép giữ nước da được minh-mẫn,  
phép làm cho giải tóc, phải đì đứng thế  
nào cho diệu dâng, phải nói cười làm  
sao cho tẽ chinh, phải ăn ở làm sao mới  
có duyên v.v...

Các cõi vẫn biết rằng người dòn bà  
chẳng những khác dòn ông về phán  
tướng mạo, mà tánh ý cũng không đồng:

tánh dòn ông oai nghiêm; tánh dòn bà  
đêm-diệu, dòn ông hay nóng nảy, dòn  
bà hay hòa-nhã, dòn ông hay rầy-rà;  
dòn bà hay khuyên giải. Ay vậy những  
bài vở làm cho vui lòng dòn ông, pháo  
nhieu không đẹp dạ dòn bà.

Trời sinh kê vẩy người khác, có thì  
mặt hoa da ngọc tráng tréo lối tươi, có  
lại mày rô, mặt sâm xấu xa den dúa.  
Tuy vảy chằng phải mỗi người tráng  
tréo đều có duyên, chằng phải mỗi  
người den dúa đều vô dụng. Ben dúa  
mà biết phép ở ăn coi rất mẫn mõi.  
Có người ăn mặt sờ sìa mà xinh, có kẻ  
áo tơ quần hàng vòng vàng kién chói  
mà không dẹp. Ấy tại không biết sắp  
đặt trau tria Chớ sách tay có câu rắng:  
« Il n'y a pas de femme laide, toutes  
même les moins favorisées de la nature,  
ont un charme particulier: nghĩa là;  
dòn bà không người nào gọi rằng xấu;  
người mà chằng dẹp nước mày cũng có  
một chúc duyên ngầm.»

Thiêng, dòn bà mạnh giỏi mới  
được tron bế lịch sự. Tuy có cõi ốm yếu  
nhưng mồng mảnh dẽ coi; song những  
người trong mìnhd mạnh giỏi, thít mới  
thẩm, da mới dỗ, môi mới hường,  
tráng trong tréo, gò má tươi tắn, mắt  
mới sáng, tóc mới đượm; đến đời di  
dứng cũng là chinh tẽ bơn người khi  
huyết kém suy, dung nhan thảm dạm.

Vậy muốn giữ gìn bê dẹp đê truoc  
hết phải giữ các phép vệ sanh, nghĩa  
là ngăn ngừa sự bình hoan cho lâm.

Phải tránh sự buồn rầu, đứng hay  
sợ sệt, vì mày đều ấy lam cho nhan  
sắc man phai. Ở đời tuy không ai được  
vui vẻ luôn luôn, song khi có chuyện  
ưu phiếu các cõi khâ lam khuây làm lảng.

Người dòn bà hay giận hoặc hay cười  
nói võ dò, dầu có duyên cho mày xem  
cùng không tươi; người hay giận gửi  
nước da mâu nung mâu xanh.

Cõ nào nhan sật it, mà đức hạnh  
nhiều, người kính mến, nên dầu không  
tinh lâm, chờ cõi g đep đê luon. Mày  
tay mắt nét luon tuôn có nhan sắc cho  
mày cõi là dẽ ghét: cái nhau, sắc ấy  
trở nên dò xấu xa.

Sự thức đêm thức hóm, sự mệt nhọc  
sự ăn uống võ đê đều làm cho dung  
mạo mâu phai. (Sau sẽ tiếp theo)

Trà-on, Đặng-văn-Chieu.

## Lương-duơn-Thạch

(Tiếp theo)

I X **Người-Nữ tương phản.**  
Ác-bay thô chay, thang ngày thám  
thoát tơ tên qua. Xuân-ha-thu-dông, bốn  
mùa trở xay như thoi dêt, lâm râm coi  
chẳng bao lâu, nhưng lân tay tinh lai  
đà một năm có lè; Phan-Sanh đã thi  
đậu ra trường.

—« Khán-quan! đọc tới đây, có lè cũng  
mیرng giùm cho hai họ, từ đây Tân-Tân  
nhứt gia, song rất tệ cho To-ông, cắt  
cổ chi lâm bầy, dành đê vây tam lợ,  
chẳng chịu xe giùm 2 mối chí hường,  
nên khiêng cho dội oau-ương phải chịu  
đều ly-cách. »

Việc thịnh linh Quắc-gia bèn sanh uội  
biên, bốn phuơng thiên hạ loạn ly, bởi  
Viên-thê-Khai bội ước, mough đoạt dản  
quyền, dành phe quắc-hội, muôn bò<sup>1</sup>  
chánh chung, mà tự xưng Hoàng-dê.  
Vì vậy nên mày tlob miêng Tây-nam

như tỉnh Quản-dông, Quản-tây, Văn-nam,  
Qui-châu, Hồ-nam v.v. Bá tánh đem lòng  
oán-hận, còn mày tay cách mạng du  
thuyết kháp nỡi, cõi động lòng dàn đều  
chẳng phục tung Viên-thi. Các quan  
đương quyền, như Đô-đốc tỉnh Văn-nam  
là ông Đường-ké-Nghiêm, khởi đầu tự  
xưng độc lập, kết liên cùng mày vi Đô-  
đốc tỉnh Quản-tây, Hồ-nam, Qui-châu  
v.v. đồng lập lời minh-thê, quyết một

lòng hộ quắc trừ-Viên; chỉ còn Đô-đốc  
tỉnh Quản-dông là Long-tè-Quang theo  
phe miêng Bắc (VIEN-THÊ-KHAI) song bẽ  
ngoài giá y hòa thuận với phe Nam, chờ  
trong dạ chưa đầy kế độc; như việc

bien tai Hải-châu ngày trước (cù-laو  
trước thành Quản-châu, là chỗ Hải-tuần long  
cuộc) cũng đủ chứng rằng Long-thi ác  
tâm; cho đến lúc Viên-thê-Khai già

băng, Tống-Khanh (là Lê-nguon-Hồng)  
kể ví, Quốc-bội phúc khai (Quốc-hội:  
Thâm-nghị-viện, chảng nghị-viện, là hai Tòa  
Hội-dông của quan và dân, lập tại kinh đô,  
để giúp sức Chánh-phủ, theo cách chánh tri  
của các nước kiêm thời. Bị Viên-thê-Khai  
gầm phết, hồi năm sau khi người dắt cũ Tông  
Thông. Lúc Lê-nguon Hồng kể ví, thì có  
linh tài lập, phúc nghị như thường).

Trong nước vira yên mà Long-thi cũng còn ám thì độc kế, là nhiều đều cường bức, nhứt là làm cảng trở việc bình tĩnh của phe Tây-nam, trong lúc ấy. Bởi vậy khiến nên đất bằng sóng dậy, việc cảng qua phát hiện, bình mẩy tình liêu-minh, quyết chiến với Long-te-Quảng tại đất Việt (xứ quán Đông).

Thám thay cho Lương-dân trong tỉnh Quản-đông lúc ấy, chẳng biết tội chi mà trời trên đánh phạt phải chịu đói khổ sở muôn pháo, như mấy nơi có giặc thi chịu lấy binh-tai, còn mấy chou ó xa chiến trường, thì bị quản đạo-tặc. Thiết là tình cảnh khổn đốn, dân sự đảo huyên, kè nghèo hèn đói khát đê đành, người giàu có đem không an giấc. Còn quản cường đạo thừa cơ quắc loạn kết lũ hiệp đoàn náiu hại dân lành, lớp cướp chua, lớp bắt người, làm náiu đê tàng-nhân. kè sao cho xiết. Nhưng người vô phước rủi bị quản cường-đạo bắt đi, như có tiền thì còn có thể chuộc về, còn nghèo khó át cam ly biệt, bởi quản cường-đô chẳng có chút diêm lương tám, nếu không tiền chuột thì chẳng cho về, lại còn đem bán nơi xa là khác nữa.

Ồi thôi ! thấy cuộc đời mà ngán, những đều thám khổ xiết bao, muôn thuật cho tận sự tình, thì chẳng biết bao nhiêu giấy mực đang tá eno hết.

(Sau sẽ tiếp theo)  
Trần-Mạnh.—Cantho

#### VỀ SỰ PHI BÁO CHO QUAN BIỆN-LÝ HAY (I)

(Avis au Procureur de la République)

Bằng không phải như vậy, nghĩa là nếu sự buộc tội không đủ lý, hoặc nếu nhằm là tội nhẹ, cũng là nếu người bị bắt đó là người có gian trú trong làng tổng, thì thả nó khỏi giam cầm. Mà day nó phải đi theo làng tổng mà hầu tòa.

Như có bắt buộc tên phạm náo thì phải lo tra xét cho mâu rõ, dặng mà giải náp cho quan tòa.

Biên thứ 10 trong lời nghị ngày 27 aout 1904 nói : « Phàm hương chúc

(I) Rút trong sách Tuần tra pháp lề của ông VỎ-VĂN-THƠM.

« đương hành sự thi đều có quyền tùy theo chức phận, nghĩa là dặng phép lưu giam tại nhà hội làng cho dù ngày giờ tùy nghi lược vẫn, mà giải náp khai báo giấy tờ nội vụ và kê phạm tội cho nhà Biên-lý. Nhưng vậy phải lưu giam kẻ phạm tại nhà hội làng cho ít ngày giờ hết sicc. » Tiếng nói « ít ngày giờ hết sicc, » như vậy, tuy hiểu rằng là gấp, nhưng mà không cóhurst định phải bối trong mấy ngày, mấy giờ phải giải, bằng mà để tre kỵ ấy phải tội lỗi thế nào.

Ta có thấy một hai khi Hương-chúc để tre thái quá, năm bảy ngày, tới mươi lăm, hai mươi ngày, mà không để là đê lâm lõi rất trọng.

Khi nào bắt buộc giam cầm người ta, thì bởi là chúc việc dùng quyền thay mặt cho quan tòa mà làm. Luật không có định cho người chúc việc Aunam dặng bắt cầm người ta dược tới mấy ngày, nên ta nói sơ qua một hai đều về quyền quan Biên-lý và quan Tra-án trong chuyện bắt buộc dặng cho thiến hạ do theo mà sống.

Luật ngày 20 mai 1863 nói rằng khi nào có bắt phạm NỮM VIỆC TẠI TRẬN (coi số 23 và nhains tội tiêu hình thi quan Biên-lý lấp tức phải tra hỏi rồi giải ra phòng xử hội cho tòa xử. Nếu mà bùa ấy không nhằm ngày xử, thì phải giải ra BÙA MAI. Nào mà ngày mai không có nhằm ngày xử, thì phải đổi tòa hội xử vụ ấy.

Còn điều 93 trong Thủ-lệ-tra-xét việc hình của Đại-điệp thi nói về phạm của quan Tra-án rằng : « như khi nào có » tờ « đài phạm nhons, báu, (coi số 57) thi tức « thi phải tra hỏi nó; như tên phạm bị » có tờ dân náp, (coi số 58) thi nội trong « 24 giờ từ khi có vào khám trường, thì phải tra hỏi nó. »

« Khi tên phạm nhons dẫn vào, khám » được 24 giờ rồi, thi chúc việc coi « khám phải dẫn tên phạm tới cho Biên- » Lý rồi thi quan Biên-lý nái cho quan « Tra-án hỏi tên phạm lấp tức. Nếu mà » quan Tra-án không chịu tra bồi, hoặc « mất đi khỏi, thi quan Biên-lý phải nái » xin quan Chánh-tòa, hoặc là quan nào « của quan Chánh-tòa định, dặng tra hỏi » tên phạm. Như không như vậy thi tên phạm Biên-lý phải dạy thà tức thi tên phạm.

« Nếu tên phạm nào giam tại khám quá 24 giờ mà không có quao Tra-án tra hỏi, hoặc là không có dân tới cho quan Biên-lý, thì kể tên phạm bị giam m NGAN » NGƯỢC KHÔNG NHÀM PHÉP. Cho nên, « như tên coi khám và quan Biên-lý không có tuân y theo lời dạy trên đây, » thi bị trách cứ y theo điều 119 và 120 « trong luật binh, và lại có điều 615 và 616 trong Thủ-lệ tra xét việc hình dạy « rằng như có tên nào bị giam cầm không nhằm chđ đê lâm lao tù, thi phải cho quan Biên-lý bay, hoặc là quan Tra-án bay. Rồi thi quan tòa phải « tối tại chờ xét, dạy thà ra tức thi. Như bời có có gì nhằm phép dạy nên bắt cầm như vậy, thi phải dạy giải tức thi cho quan tòa nào nhằm phạm sự. »

« Như quao Biên-lý và quan Tra-án, hay công chuyện làm vậy mà không có làm như mấy đều mới dạy dày, thi bị buộc tội A tung trong sự giam cầm phi phép.

Ấy đó là lời luật nói về phạm sự quan tòa, thiệt lấy lâm gác gao lâm. Luật cho quan tòa quyền phép bắt buộc chứng ấy, thi các chúc việc phụ tá quan Biên-lý và quan Tra-án hay liệu biện mà làm việc bón phận kẽo lâm lõi lõi lâm.

Luật bình định hình phạt rất nặng nề, như điều 122 phạt tội phè kbi những viên quan nhà nước nào đã giam cầm ai hay là biến giam cầm ai tại chỗ không phải là chỗ nhà nước sám đặt, và lại người nào bắt giam cầm ai mà không có lời cua quan có phép sai biếu, và ngoài mấy khi luật dạy phải bắt người ta, thi bị điều 341 phạt tội khô sai hưu hạng.

#### 43—XẾT TRONG MINH TÈN PHẠM NHƠN (Fouille du prévenu)

Khi bắt tên phạm nhons rồi, thi lập tức phải xét trong minh nó kèo đê nõ quẩn ném lưu mắt đê tang.

Xét trong minh tên phạm có đê gi làm đê tang, thi phải thâu và biện chí ve cho rõ ràng trong tờ vi bằng.

Phải thâu khi giải dê dùng mà phạm tội hoặc là sám đê mà phạm tội ấy, cũng là oblong đê gì bởi tội ấy mà sánh ra (coi số 48). Mấy món đê thâu làm đê tang thi đưa cho phạm nhons coi, biếu

nó cái nghĩa tú mòn cho biết của ai, phải đê ấy là đê úo dùng bay không, nó dùng làm sự gì vẫn vẫn... rồi biến vào tờ vi bằng bắt nó ký tên vò.

Như quao áo khăn giấy gi của phạm nhons có dấu hối tội nó phạm mà sanh ra, như là có dấu chém, dấu máu đinh vò, vẫn vẫn... thi thâu lấy làm đê tang.

#### 44.—LỐI KHAI CỦA PHẠM NHƠN (Interrogatoire)

Sự lấy khai phạm nhons thi là có ý tiếm ra cho rõ hoặc nó vò tội hoặc nó hối tội.

Khi hỏi nó về tội nó bị người ta cáo cho nó, mà nó chịu án rằng nó đê phạm tội ấy, thi cũng phải biếu nó đọc dấu dưới công chuyện nó làm làm sao mà phạm tội ấy, nó có vì tung với tên nào, biến nó phải chđ đê tang ra, vẫn vẫn... phải kể như là nó không chịu án vậy, phải nương theo lời nó chịu khai đó mà kiêm bằng cờ khác, tiêm đê tang, lấy ktai chứng có như là nó không chịu vậy; làm làm sao cho dặng ngày sau nó khỏi chối được, như nó có muôn chối đê nữa, thi tang tích đê góp nhóp dù mà làm tội nó.

Còn như phạm nhons có chối, nó nói không biết chuyện gì hết, thi lấy lê công binh mà hỏi nó. Mấy câu minh hỏi phải cho rõ, chui chán, dứng có hai nghĩa lêo lêc. Đừng có dùng sự gian trá và lời gạt gẫm mà gạt phạm nhons. Làm như vậy thi là có ý tà tư, chờ không nhằm lê công binh. Minh được dùng sự khôn ngoan, sự già trá, mà phải cầu thận ý tư. Sự khôn ngoan già trá ấy, phải dứng có gian dối, phải dứng cho có chỗ nào người ta bắt bê được.

Phải giữ minh kéo lâm đên đê binh vựt sự vu oan, sự bà hiếp. Đã biết minh có nhiều cách khéo mà dùng dặng lõi sự thật ra; nhưng mà phải dừng nhất dọc kẻ bị cáo, làm cho nó sợ hãi vò cờ, cũng dừng hứa sir không trong cay được mà làm cho nó tin lầm;

Đừng có hỏi tên phạm chối một cách y như nó chịu rồi vậy. Giả như có chối, mà hỏi : « Vày chờ cái dao này có phải là cái dao mày chém lên.... không ? »

Đừng có chỉ đường trước cho tên phạm trả lời. Như muôn hỏi kè vì tung của nó, thi đừng có hỏi : tên X có đồng lõa với mấy mà phạm tội không ? Phải hỏi

nó: «Ai dì với mày mà phạm tội ấy? Câu hỏi trước là lời xuôi nó trả lời theo, chứ không phải là câu hỏi;

Đúng có hứa với phạm nhơn rằng như nó chịu tội, thì nó được tha khôi. Lời hứa như vậy, là lời gian dối, vì kẻ tra xét có lẽ nào biết được trước rằng tên phạm khôi tội mà hứa với nó như vậy. Cũng đúng hứa với nó rằng như nó chịu, thì sẽ làm tội nó nhẹ.

Đúng có hứa dọa phạm nhơn; nếu hứa như nó không chịu tội thì bỏ nó vào ngục tối, hoặc là công xiêng nó vậy. May lời hứa dọa như vậy, thì làm cho tên phạm nhơn phải kinh hái, làm cho nó trả lời không nhầm lời hỏi, hoặc là làm cho nó chịu hoàn những điều không có.

Cách hỏi của người đi tra xét, thì phải hỏi cách làm sao cho kẻ phạm không rõ được mình muốn bồi câu này câu kia là có ý gì. Đúng với gấp cho nó biết những bằng cớ làm cho mày lời nó nói trở nên là đều nói láo; mày lời nó khai, bất kỳ điều gì, phải biểu nó chỉ về tiềm tất cho hết; dấu mỉa minh đã biết rằng mày lời ấy thì nghịch trái với bằng cớ minh đã gop nhợp rồi, thì cũng để cho nón nó cho cùng. Như tên phạm lãnh quả, thì đừng có lấy sự đai khai mà tra nó. Trước hỏi nó đông dài, chuyên xá xá rọi lại gần, hoặc là hỏi dì hỏi lại mấy câu đã hỏi hỏi trước. Coi nó nói có ý như nhau không. Tên phạm khai gióng gi thì để cho nó khai, nghe nó khai, hoặc là có chỗ nào hiểu hai cách đưọc, biếu nó nói lại cho rõ ràng.

Tên phạm chịu án và tên phạm chối phải hỏi hai cách khác nhau. Tên phạm chối, mà có bằng cớ rằng nó có tội, thì hỏi một cách khác không phải như là tên phạm chối mà lại không có bằng cớ gì là nó gian. Hỏi tên phạm vò tội và hỏi tên phạm hứu tội không phải là một cách hỏi. May đều ấy thì là về tri hóa, lành lợi, thông minh của kẻ tra xét; làm sao tám kiêm lè ngay gian cho ra trong mọi việc.

Luật không dạy lập tờ vi bằng tra xét phải làm làm sao. Theo ý người tra xét liệu đó mà đặt dề, nhưng mà tờ vi bằng phải có mầy đều nầy (coi số 53).

(Sau sẽ tiếp)

Võ-vân-Thơm

## Trách nhau chưa đáng

Kỳ trước tôi đã luận về đồng bang ta trách nhau sao có ham sự làm quan. Nay xin nói chuyện ta trách ta sao ho-ho làm ruộng mà không để lồng lo cuộc thương trường. Trách vậy cũng phải; song nếu cũng suy cạn nghĩ thi chưa đáng. Chưa đáng tại vậy: xú ta là một xứ dien phì địa nhiều, lúa gạo nhiều hơn hết, dùng bực thứ nhì trong hoa cầu. Vua lúa thứ nhất là nước Miền-diện (thuộc địa Hồng-mao) Phải chí trong trăm phần hué-lợi của ruộng đất ta mà ta hưởng được cả trăm phần rồi, thì cũng nên toàn việc buôn bán mà sanh ra lợi khác. Cái này trong trăm phần ấy, ta hưởng không được phần nữa.

Vì đâu mua, Khách-tú di rào trong đồng mua hết lúa của ta thi dù như 0\$50 một giá. Nó đam về dựa lại đó, chừng lúa phát giá, là lúc tàu ngoại dương đến ăn lúa ăn gạo nhiều, thì khách nó đánh giày thép cho hay với nhau, chờ lúa đam bão nhà máy Chợ-lon, có khi thành ra tời 1\$00 mỗi giá đã mua của Annam minh. Chỗ ta bán eto nó 0\$30, nó bán lại 1\$00, coi đường như ta phản nứa nó phản nứa. Song nghĩ lại nào phải vậy đâu. Trong giá lúa ta bán 0\$30 đó, thi ta đã đỡ của tổn công mà cày, phát, truc, bừa, cày, hái vào trong mổi có ra giá lúa nó. Ấy vậy, bán 0\$30 một giá, trừ công-cáng tổn-hao các hạng, té ra ta bán mổi giá chừng hai, ba cái mà thôi. Bán đồ bẩn tháo như vậy, về thói lồ đồng ghê chảng? Song chỗ lồ này đồng báo ta xưa nay không hay xét, vì mấy ai bán giá lúa mà kè công ở trong dầu. Minh không kè, khách dài gí kè cho mình. Nó chịu mua 0\$30 đó là tình giá của hột lúa mà thôi. Nghĩ cho cung, càng xót dạ! Té ra khách nó lường công minh.

Bời nông-phu ta làm ra được giá lúa sach-sé tối, thi cứ tưởng ở trong có cái giá của hột lúa mà thôi. Xin chư tôn nghĩ suy mà tảng nghiệm cùn cái thiệt-bại đó cho đồng bang ta. Chứ thiệt sự là từ bao giờ đến bây giờ, cái công cày sầu cuoc bẩm không hề nào có tính vô trong giá lúa bán. Phạm hère buôn bán

vật gì, cũng về phần người bao ra giá hết thảy, xú nào cũng rúa.

Song từ có cái ta bao lúa cho khách mà, phải không giá theo nó, hé nó mua mắc thì may mà mua rẻ thì thiệt-thời cũng phải chịu. Vâ lai cái phần hué-lợi lúa gạo mà khách đoạt của ta bấy lâu nay, cái công cày sâu cuoc bẩm mà làm khổng-uguyễn cho khách thuê giờ như tôi đã luận trên đó, nếu trong mười phần hué-lợi đã bị giặt và công met-nhoc đã làm thi đà mà mioli lấy lợi chừng 7,8 pháo đồng chung hường cùng nhau, thi lợi ấy bors lợi buôn bán nào cũ, vì cái hué-lợi lúa gạo là quốc gia chí hứa của dân-tộc ta, có lợi bao bằng, buôn bán gì mà làm cho nước ta phủ túc ngày nay đó. Có phải là buôn bán lúa gạo chẳng? Vạn quốc đều nói nước ta giàu có nhờ bởi lúa gạo mà thôi. Trong các kỳ xuất cừ có món gì nhiều hơn lúa gạo sao? Kia, như xứ Bắc-kỳ, dâu có chuyện ròng thương-mài, kỹ nghệ cho mày dì nứa, làm thế gì cũng không giàu bằng Nam-kỳ nỗi. Ý là Bắc-kỳ địa diện lớn hơn Nam-kỳ và lại cũng là một xứ cày lúa nứa. Song lúa ngoài không tốt không trùng như trong minh tự nhiên giàu phái súc hơn. Lúa là hột ngọt, nuôi tám, chín trăm triệu sanh linh nơi eօ Á-dong, mà không qui sao được?

Còn như sự buôn bán của ta bắt quá là làm dạng ăn qua ngày tháng mà thôi, mà đầu tư có buôn bán thì cũng làm giùm cho khách mà chia chút dinh lợi mà thôi.

Vì hé ta muốn bao món gì, thi cũng dì si lại của Khách hay là của Langsa. Thường thường thi sĩ của khách. Cò một hai người thông-thái mới dám sỉ ngay dò Langsa. Như minh hán dò tàu, thi sĩ của Khách. Mà Khách nó thấy tinh ra buôn bán, nó sợ thân mồi lợi lại, cho nên nó đe mặc hàng hoá cho minh, minh mua mặc về phải bán mặc mới có lời. Như có một tiệm hàng xén Khách và một tiệm hàng xén Annam ở gần nhau, Khách muốn làm cho minh đóng tiệm thi đe như trờ tay nháy mắt.

Muốn vậy mỗi một món chì nó bán sut chừng một chiêm, thi minh cũng dù lồ rồi: Là vì nó sỉ hàng tại tàu-khẩu Khách, là đồng bang nó, chúng nó giúp nhau, đe ré cho nhau. Còn Annam sĩ thi tàu-

khận đe mắc hơn, vì nó là không phải đóng bang với nó, hai là chúng nó quyết làm cho minh chẳng hé buôn bán được. Như mòn đà kia, minh phải bán hai chiêm mới có lời nứa chiêm, còn Khách bán một chiêm đã có lời nứa chiêm, hối cơ, nó mới đậm sicc giả mà hại ta đóng tiệm thường thường.

Ấy là nói có một mìn sư bán mắc bén rẽ mà ta phải đóng tiệm, chứ không nói qua tánh ta dỗ kỹ là khác nứa.

Còn như đồ tây khách si thẳng của Tây dam về lại đê cho Annam thi sao mòn đồ ấy cũng mắc hơn là ta dì si của Tây. Đồng bang ta chứa hay lập tàu khậu đóng trữ hàng ngoại quốc dam lại; đóng vậy thi có phuote lớn lầm; hay là ít nữa lập hàng mà mìn sĩ đà Tây đà tàu của Tây của Khách đã mua ngoại quốc mà minh mua lại đê vào hàng mìn, như rúa thời tiệm ngánh Khách si của Khách, tiệm ngánh Annam si của Annam, chứng mới bớt sự Annam đóng cửa như tôi đã phân hối này.

Huỳnh-văn-Ngà Trà-viňh

## Sự tích giặc Au-châu

N° 27 (*Les causes de la guerre d'Europe*)

DUYỀN DO.

Giặc năm 1870 và giặc năm 1914.

Chánh tường A-lê-mân tên là Het-tinh thường hay nói rằng Đức-quốc ma đoat hai tỉnh An-xát cùng Lo-ren của Langsa đò, là bời hai tỉnh ấy là đất cũ của Đức-quốc. Nói như vậy là bay đều chơ quả là chẳng phải thế, vì ông nội Đức-hoàng Ghi-dom II đương kim khì sanh tiền có viết 1 cái thư cho Bá Hoang-hầu O-giê-ni ma nói rằng: Đức-quốc trong đám giặc 1870 mà đoat hai tỉnh An-xát và Lo-ren, chả ảng pài vì là đất cũ của Đức mà vì là bình tho day phải đời ranh Langsa cho xa, đang có phòng khi nướu Langsa mà chính lu bình mà xong xuôi dặng trả thù, hiệp cùng các nước Đồng-minh, thi khi bình Langsa lưa ranh, bình ta sẽ dù gươ mà đổi dịch.

Cái thư ấy nay đê tại Đèn-Diên-bộ nướu Langsa.

Vâ lai vua Phô-li-si thường hay nói rằng: Ta đánh dầu thi cứ đoat đất cát, dầu sau ai có trách cù, ta dù thê mà trả lời.

Ván đất An-xát và Lo-ren từ đời vua

Louis XIV thì thiên hạ đã nhìn biết là đất langsa.

Cách 150 năm sau ông Tường-quân Phoa nói rằng: Nếu lòng dân Langsa mà người lành về sự chỉ khi độ sứ thì dân Langsa nên qua đất An-xát và Lo-ren mà luyện lại lữ long.

Còn một nữa, là khi Đức-quốc muốn hạ chiến thư cho Nga-la-tur, liền từ điện tín cho sứ-thần Đức ở Paris bảo phải đến cho Chánh-phủ Langsa hay thế gì cũng dính binh Nga, phải ở trung lập. Kỳ cho 18 giờ đồng hồ dặng cho Chánh-phủ Langsa đáp tú.

Trong cái diễn-tin ấy có một câu chót mà từ thuở nay thiên hạ không dè. Câu ấy như vậy: Nếu Chánh-phủ Langsa bằng lòng ở trung lập thì đó phải giao thành Verdun và thành Toul cho binh Đức trấn thủ, hè giặc Đức đánh với Nga xong rồi thì Đức sẽ trả 2 thành ấy lại cho Pháp.

Ta kỵ cho Pháp đến 4 giờ chiều thứ bảy phải đáp tú.

Đó, cách Đức cứ chỉ như thế thì chư khán quan rô-châ phái Đức muôn cuộc hoà binh.

Đã vậy rồi sau lại cáo rằng tại Pháp ép Đức phải ra tay.

Đức thi Pháp như con nit, nếu đánh lồng bỏ Nga là nước giao lán cùng Pháp, thì phải giao 2 cái ài dê nhứt cho binh Đức trấn thủ. Vì sao Đức đâm khi thi vây là vì Đức khi trước đã ký tên mà bảo thủ trung lập cho Belgique, rồi đến khi hữu sự lại nói rằng tờ minh ước bảo thủ trung lập cho Belgique dò vẫn là dò bỏ coi như tờ giấy lợn, nói rồi liền lán ranh dặng kéo binh xuống lán đất langsa.

Vì sau đây bè nào cũng có toà vạn bang xú dám giặc này, cho nên Đức-bang ngày nay đang lo giấu các cờ, hoặc bày đều diệu ngôn.

Trong năm 1870 Ghi-dôm I khi thắng trận rồi, ép Pháp giao hai tỉnh An-xát và Lo-ren dặng thủ thế. Nay Thủ-tướng Đức từ tờ qua Pháp bảo ở trung lập bỏ Nga đi, nếu chịu vậy thi giao 2 thành cho Đức trấn thủ.

Ngày nào phe Võ-biển Đức mà cường thạnh thi thế gian khó trong hướng cuộc thái bình vì phe ấy chỉ mong dùng cường quyền mà ép công lý, dùng sát mà đồ máu người dặng giành đất nước người, yêu chúng hiếp cỏ, thi cường lăng nhược. Xấu, xấu! Thế gian lệch sù se chè cho đến tận thế, trưởng cường quyền là đời, cho nên Đức mới sanh sự, ai dè ngày nay cả thế gian giàn vi một con sâu mà làm rầu nỗi cảnh, cho nên rủ nhau ra tiếp chiến với

Đồng-minh hùn tiêu trừ con sâu rộm ấy cho tuyệt giống. Ngày nào con sâu rộm ấy chết rồi thi thế gian mới thấy cuộc ĐẠI ĐÔNG, miệng ngậm cơm vỗ bụng ca xang.

### MẶT TRẬN XET-BI.

Khi binh Ô-trich qua sông Mat-sa-hoa rồi liền kéo binh lấy thành Sa-bát, đoạn dem binh qua hướng Tây-bắc và Nam-bắc, gặp binh Xet-bi đang kiêng bế nơi triền núi, cho nên cảnh hữu Ô-trich bị Xet-bi đánh lui trong đêm mồng 4 rang mặt mồng 5 Novembre, còn cảnh tả thi chiếm cứ được thành Mí-sa trong ngày mồng 6.

Trong khi ấy tại thành Cà-ru-bản hai bên đã đợi chờ hơn mấy tuần lễ, nay ẩn dà nhau một cách dữ tợn. Đêm mồng 7 rang mặt mồng 8 Ô-trich lấy được nòng Cốt-la-ni làm cho 12 muôn binh Xet-bi phải lui về Hoa-giờ-huô.

Còn mặt trận Thô-nhĩ-kỳ thi binh Äng-lê từ ngày mồng một đến mồng 5 dọm độ binh bên bờ tại thành A-ca-ba, cũng trong ngày ấy binh Äng-lê và binh Án-dô lấy thành Phoa; súng Thô-nhĩ-kì bắn cháy trại Äng-lê đóng ở sông O-nhat. Trong ngày mồng ba tàu trận Äng-Lê bắn phá đồn Dat-dan-en. Có tiếng dồn rồng lùy Xet-don-ba và lùy Cóm-ca-lê bị bắn mà sập.

Bờ Tiêu-á-té-á từ thành Xi-hoa-li cho đến thành Si-miệt cũng bị tàu trận Äng-lê xạ trái phả. Tại thành A-giác-mít lâu giày thép giờ bị bắn sập, tàu tuần bờ phải chìm. Tàu Nga xạ tạc dạn làm chìm 4 chiếc tàu trận Thô-nhĩ-kì.

Trận bộ còn dữ hơn. Trong ngày mồng 2 novembre ranh Al-me-ni bị loạn sáu cửa ải, qua ngày mai đón Ba-gia-giê bị thất thủ làm chò Binh thô-nhĩ kỳ bắc dường qua Ba-tư và Án-dô, ở hướng tây có một đạo binh Nga đang lo công phá thành El-giê-rum là nơi dao binh thứ 9 của Thô-nhĩ-kỳ đóng. Dao binh ấy đã sai binh Pháo thủ đoàn hậu binh Nga, đến gò doc theo sông O-phát mà đánh với quân Cô-giât. Hai bên đánh nhau lung lám, chưa rõ thắng phụ nhược hả.

### TRẬN THỦY

Mồng 4 Novembre dàn sú ở Hải-khẩu Äng-lê là thành mành Giat-mút, nứa đậm giục minh thức dậy. Số là có một đoàn tàu A-lê-män thỉnh linh da bảng tam canh đến loan xá tạc dạn lên thành, làm cho Ba-son phải hụ hai, hụ luồn chiếc tàu An-xi-on và chiếm chiếc tàu lặng D-5. Ai nấy đều kinh hoàng.

Bắn một chắp rồi rút chạy về bến, mà khi đi đến vùng Giál, chiếc tàu Giat trọng tải 9500 tonnes phải lụy là vì dụng nhầm ngư lôi của mình gieo, (ấy là họa phù thân ái là vậy đó).

Mới vừa nguội ngoai việc rộn rộn ấy, kể lấy nghe tin ở Thái-pinh-dương đoàn tàu của Thủy sư Đề-dốc Ca-ra-dốt gặp tàu trận A-lê-män, hai đảng chiến nhau một giờ, thi bên thủy sư đề đốc Äng-lê bị lụy một chiếc Mông-mút và hư hại một chiếc Göt-hop.

Ngày mồng 7 Novembre binh Nhứt hạ được hải trấn Thành-dảo, thi Đồng-minh mới chắc là các biển về tay Đồng-minh oai chấn

### MẶT TRẬN BEN-RICH.

Khi rồi có nỗi binh Ben-rich, thảo dập cho nước tràn vào xir, dặng đuổi binh A-lê-män ra khỏi miền hạ lưu sông I-giê, mà binh Đồng-minh bị nước cũng khó day trôi. Mặt trận sửa soạn chiến nhau là Dít-mút Yp và Al-män-ché.

Ngày chúa nhứt 8 Août hai bên khởi bắn súng dai bát diếc tai doc theo cả mặt trận Ben-rich. Cảnh hữu binh A-lê-män, nhám đóng ngay thành Dít-müt mà xạ đạn. Bình Đồng-minh nhờ có tàu trận ở ngoài biển bắn trợ lực, bên kéo qua thành Öl-tün. Cảnh ngày mai binh A-lê-män tháng được 2000 thước đất. Ngày mồng 9 binh A-lê-män áp bắn và đánh thành Yp. Bình Đồng-minh cự hẵn. Trời vẫn sa-mù, binh A-lê-män khó mà lấy ländig đất, cả tuần mù mù mịt mịt, máy bay không thấy đường, hai bên đánh nhau như thằng cầm vây. Tuy trời sa mù mà hai bên vẫn cứ đánh nhau mãi.

Cách ít ngày A-lê-män lấy được thành Dít-müt, mà qua kinh không nói, vì binh langsa giữ kinh chắc lắm.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-bửu-Trân lược dịch.

### Thi tập

#### — NHỰT THẮNG CÁNH TƯ TƯNG —

(Description du levé du soleil)

Rồng, hổ chưởng mặt, nhật tiếng gá,  
Ngàng-dòng muôn tia ững xa xa;  
Thác diều mây trồ cảng phu đậm,  
Rực-rỡ trời-thu đồng lừa lòa.

Lòe con mắt ngó, tẩm lòng trông,  
Trên mì giãn cây, thoát diêm hồng;  
Túa dóa phong quan soi thế giới,  
Tốc mang khói ẩn, ngực sương lồng.

Lòng của dài danh ngon giò mai,  
À đây: cái cuộc nói thêm dài;  
Đượm nhuần hoa-cô nắm canh trót,  
Khắp nội vung-dơm mấy sát trai.

Trai chớp hành chiêm, lá thăm xanh,  
Tiêu tao cái vọng yếng cùng oanh,  
Hòa hơi chúc tụng, vắng-ô rạng,  
Nhơn-vật, non-sông cảm khi lành.  
- Ch. Ph. v. Nô.  
I. O.

### Thời sự

### Giá bạc

Kho bạc nhà-nước ..... 4 165  
Bông-Dương ..... 4 70

### Giá lúa

Từ 2\$60 cho đến 2\$65 một tạ, tùy theo thứ lúa.

### MỘT CHUYỆN XẤY RA TẠI NHÀ HÀNG MÉTROPOLE (HÀ-NỘI)

Bữa 2 Août, lối 7 giờ chiều M. de Monpezat, là Hội-đồng thê-mặt cho xứ An-nam và Bắc-kỳ, bắn quan ba Domenach một phát súng sáu trúng ngay bao tử.

Duyên cớ như vậy:  
Bữa thứ 2 ngày 2 Août M. de Monpezat gặp quan ba Domenach tại nhà Hàng

Métropole mới mời vào phòng số tám là phòng ông mường ở đó. Quan ba Domenach vẫn là người quen biết M. de Monpezat, không đợi mời lâu với vỗ nổi gót vào phòng.

Khi đến phòng rồi M. de Monpezat liền đóng cửa phòng lại rồi nói với quan ba Domenach rằng: "Mày đưa bối ở nhà hàng này nó học với tôi rằng ông có tư tình với vợ tôi; mai sáng nầy ông sẽ là khôi xứ Bắc-kỳ rồi, thì tôi sẽ vào mà làm cho ra rõ ràng, vậy ông hãy ngồi xuống đây lấy viết làm tờ cung khai về việc ông tư tình với vợ tôi đó rồi ông ký tên vào đó."

Quan ba Domenach nghe nói chung hưng liên từ nang không chịu làm tờ cung khai và nói rằng mình không có tư tình với vợ M. de Monpezat. Trong lúc đương cái lầy M. de Monpezat rút súng săn bắn ngay ngực quan ba Domenach và lẩn, kể cửa phòng mở ra người ta vào đập quan ba Domenach và khen thẳng vào nhà thương Lanessa.

Vào nhà thương nhờ sức quan lương y Ortholan và Hervier mút đang ra cho ngài, nên ngài mới tinh dặng một lúc mà khai rõ từ bối M. de Monpezat gấp mời ngài vào phòng cho đến lúc lẩy súng bắn ngài, đầu đui không sót một đụn, rồi chiêu không thấu mũi dặng nặng nề ấy nên phải bỏ mình nội trong đêm đó.

Còn M. de Monpezat thì bị chúng thộp đem giam dặng chờ cho Tòa tra vấn mà kết án.

Quan ba Domenach, vẫn là quan võ xin thời dặng về toàn làm công nghệ trót 15 năm nay. Lúc khởi giặc thì ngài nhập cờ di lùng chinh cho đến khi ngài bị một trái pháo rớt nổ gần một bên ngài, ngài bị thương tích rất nhiều. Cho đến đó phải điếc hết một lõi tai.

Bởi ngài bị thương tích yêu sức nên người ta bỗng ngài vào đạo binh hậu tập mà làm việc nhẹ nhàng.

Đến sau ngài xuất cờ, người ta thấy ngài là người thạo việt công nghệ nên dùng ngài theo M. Jeancard.

Ngài qua Đông-dương này hồi tháng Novembre năm 1917 ngài đến tại Hà-nội nhằm mùa lạnh ngài lại nhà hàng Métropole mướn phòng ở gần phòng vợ chồng M. de Monpezat thì cũng kết bạn

lâu la với M. de Monpezat như thường vậy.

Quan ba Domenach tuổi dặng 45 tánh tính thuần hậu có con và có vợ còn ở tại bến Langsa ngoài cảng ao ước trở về quê-hometown mà thăm viếng vợ con.

Tháng Juin rồi M. Jeancard và ngài tinh illa Hà-nội di qua Pékin(là kinh đô Tào) dặng di qua Nbury-bôn rồi thẳng qua Huê-kỳ rồi về luồng bến Langsa, té ra mạng vân ngài đã đến nên xui khiến cho nỗi bỗn đều bái viet di ngã Nbury-bôn, Huê-kỳ, tin trở lại di ngã Suez. Nên mới xuống tàu A mà đi. Tàu di tới Hải-phòng nhằm chiều thứ 7. Quan ba Domenach cũng sáng lòng muốn vò Hà-nội chơi vài bữa vì Tàu sẽ chạy bữa sớm mai thứ 3.

Té ra ngài vừa đến Hà-nội thì họa to đến cho ngài phải hồn qui di lỘ

T. V. V.

**CHÚ KHÙNG RA OAI DÙ.** — Mới xây ra một chuyện đáng ghê gớm và đáng sợ, là một ngày kia M. Marty, tinh don nhà về đường Colombier mà ở vì là nhà cũ của ngài ở nhằm đường Richaud không dặng vui.

Ngài mới mướn cu-li khiêng đồ. Bon cu-li này khiêu dược một lần thứ nhất, qua lần thứ nhì thi bọn này coi bộ cõi lồng và cõi hơi làm biếng vì thấy đồ M. Marty rất nhiều; bởi vậy nên M. Marty mới nói eor khùng, ra oai với bọn cu-li, chúng nó thấy việc chẳng êm, nên bỏ chạy hết. M. Marty, lại càng giận hơn nữa bốc ruroe tréo chúng nó mà theo không kiệp, M. Marty mới rút súng săn hiệu Bowning, nhắm tên cu-li chạy gần ngài cách chừng một trăm thước tùy mà bắn, cuối thay súng săn là vật vò tinh, trúng nhắm tên cu-li ấy chết tươi.

Kể đó linh thộp ngực M. Marty mà dẫn lại dặng sở tuấn thành, tra hỏi ngài thi ngài chẳng biết chí tuồng như điện vậy nên sở tuấn thành diệu ngài vào khám lớn.

Chúng ta tưởng lại đâu cho cái tội M. Marty làm đó, không lẽ mà làm nhieu đều nhục nhả và hành phạt như vậy, nghĩ vì M. Marty là người có bịnh điện không lương tâm và không trí hóa chí

hết, nên chúng tôi cầu xin cho phỏng án thà M. Marty để cho ngài namin nhà thương mà dường bình ấy.

M. Marty làm ra dễn dỗi ấy là bởi Nhà-nước không có ý phòng ngừa những bệnh điện cuốn, nên M. Marty mới làm như thế.

Vân M. Marty là thấy nghè vò, ai ai cũng đều biết danh ngài, đã có công dạy học trò hơn 15, 16 năm rồi, ngài cũng là một tay danh vang bốn-biển trong thành Paris chở?

Lúc nọ ngài tin sang qua bến nước Nbury-bôn mà lập trường dạy dỗ, khi di xuống tàu thì ngài lấy làm tiêu điều khoái lạc làm vi gập được một người đồng nghiệp với mình là M. Paul Denise cựu trưởng tòa tại Saigon, còn M. Paul Denise thì cũng lấy làm toại chí mà gập được một người bạn thiết lâu ngày như vậy, mới bởi M. Marty thì ngài mới thuật chuyện muôn qua Nbury-bôn cho M. Paul Denise nghe, thi M. Paul Denise mới kiếm lời lợi hại và nhô oben mà các nghĩa cho M. Marty nghe rằng: bến nước Nbury-bôn đã thất h thuộc việc vò nghê hay lâm, chỉ bằng vé xú thuộc địa của mình đây, cũng chẳng mất cái tiếng thầy nghè vò trong nước ta. M. Marty nghe lọt vào tai nên theo M. Denise mà về Saigon.

Từ ngày có giặc đến bây giờ đây thi M. Marty đã mất hết một phần trí khôn, vì ngài rất đau lòng cho 2 đứa con trai ngài từ trận hết.

Lúc trước người ta gặp ngài mang hia tới gối, đi cùng dường nói làm xanh một mình, dùng xe kéo thi cự với xe kéo, gặp người di dường thi ráy với người di dường:

Bởi sự ngừa phòng không ngắc nên mới có chuyện xảy đến như vậy.

(De l'Impartial)

#### NHÀ CHO MẤY NGƯỜI DIỀN (HẾT PHƯƠNG BIÊU TRÌ) TẠI HẠT BIÊN-HOÀ.

Từ khi ông Marty bị giam đến nay, thi dân sự trước cho có một cái nhà thương cho những người diền (HẾT PHƯƠNG BIÊU TRÌ) vào đó mà ở.

Vây cái nhà thương này đã có cất rồi tại đường Chesne, cách Biên-hoà chừng vài ngàn thước.

Trước khi khai sự mà cất cái nhà thương này, thì đã có hưu hai năm rồi, mà bởi sự tổn hao rất nhiều nên làm chưa được đẹp. Quan phó soái Nam-Kỳ Maspéro thấy vậy thi lấy lòng nhua dức mà nói với quan toàn quyền Sarraut bay dặng ngài có phu tiêu mà cất cho rồi, thi ông Sarraut cũng sảng lòng mà giúp, vây muôn cho công việc hoàn thành phải thêm ít nữa là năm chục ngàn đồng mới đủ.

Cách nuôi dưỡng và chỗ ở nhà thương này rất phân biệt, là chia ra làm hai, bên bốn quắc thì có phòng chờ ông và chờ bà; còn bên phía Langsa thì cũng vậy mà lại sạch sẽ lắm. Mỗi căn cho mấy người điện ở đều có rào lai hết.

Cái nhà thương này đẹp đẽ làm và có Thầy thuốc Pujat coi sóc.

**QUÂN ÁC NHƯN.**— Tại làng Phù-hiu (Bến-tre)có một đảng ăn cướp vào phá cửa một nhà giàu kia mà ăn hàng trong lúc canh thầm, gấp lúc thời vào suy, tố trát nén tên đầu đảng bị chủ nhà đâm lồi ruột. Tức thi quân lu là công lấy chủ trại mà bồm. Chẳng dè tài chủ đánh mò là làng, dân sự đốt được rược theo. Quân ăn cướp tin không khâm nên rút bùa dập nát đầu cậu chánh đảng rồi liền xuống địa mà bồm mất. Thiệt là quân tàn tân lương tâm, giám xuông tay làm đều độc thủ. Mà cũng phải quân ăn cướp thi cự xú với nhau như vậy mới phải là nghè gian ác. Bè sống lana giecho lang hắt dặng rồi chi cho khai khai ra mà bị ô tù cả ổ. Chỉ bằng giết thật cho tối mà tuyệt hận hoạn.

Ở mấy ngài đào chính mau mau giải nghệ đi, dừng tường lấy của người mà hưởng au dặng.

Thông-tin-Hậu  
Thành-Thiên

**CHÍNH NGÀY Ở DƯỚI BÈ TẠI BIÊN.**— Có một người ở dưới chiếc tàu nước Norvège hiệu Eghinton bị tàu lăng cữa Đức-quắc làm chiếm, thi anh ta lấy làm

thương tiếc và động lòng vì thấy tâm người anh em bạn của anh chết dưới một cái bè.

Anh ta mới thuật chuyện lại như vầy: chiếc tàu lảng của Đức-quốc bỗng thình lình chiếc tàu Eghinton anh đi, làm cho chém.

Khi chém rồi thì còn sống, được tâm người với anh ta nữa là chính người mới hiệp nhau mà ở dưới một cái bè. Trong 9 người đây thì có bốn người bị thương tích.

Đoạn chiếc tàu lảng của Đức-quốc ngừng một chập lâu trên mặt nước, rồi lảng đi mất, chẳng có tờ dấu chỉ mà thương tiếc và cứu giúp những bạn của anh ta còn sót lại đó hết.

Kể qua ngày mai, người nấu ăn và ông chủ tàu chết, hồn hồn mấy người kia cũng chết dưới nữa, trừ ra còn lại một người với anh ta mà thôi, mà lại dưới bè chẳng có đồ ăn chi hết.

Sau lại người anh em bạn của anh ta cũng chết nữa, kể anh ở dưới bè ấy được bốn ngày rồi có canot đi tuồn lại vớt anh ta lên khỏi chém.

MỘT SỰ CHẾT NGẮC TẠI THÀNH NAM-VIAN.— Chùa nhứt tuồn rồi đây xảy ra một việc đáng sợ: M. Laffitte làm sờ đèn điện khi trong nhà máy hiệu Chni-Changvar; ngày kia ông sơn phòng ngủ của ông, khố thay cây cờ sơn còn trước nén ông cầm mà rây cho nó khô, ruồi cánh tay trái ông dụng nhám giày đèn khí, kế lấy giày đèn khí quẳng vào mình thì hồn ông về chinh suối, rồi đó thấy ông thi dien vào nhà thương.

Thăm thay cho sự con M. Laffitte đều trả về Tây hết.

MỘT TRẬN BẢO TẠI SAMSON NGOÀI BẮC-KỲ.— Một trận bảo rất lớn tại Samson làm cho nhà cửa xúi ấy sập hết và thương thay dân sự chết rất nhiều.

**AN CƯỚP TẠI BẮC-KỲ.**— Một đám ăn cướp dâng sự, chừng bốn trăm người một phần thì cũng có cầm khí giải và súng-ống, đánh tại kho Cóc-pan cách Bảo-Lae chừng 25 ngón thước, chúng nó đánh hôm ngày 4 Septembre, mà cũng may chúng nó đều bị đánh đuổi chạy mất hết.

**TÀU ĐI TRÀ-ÔN VÀ ĐẠI-NGÃI.**— Chủ hàng tàu Langsa (Lục-Nhub) hiệu "Cie des messageries fluviales" cho hay rằng: Từ ngày 10 Septembre sắp tới, ngày thứ hai, thứ năm và thứ bảy trong mỗi tuần, tàu "Goelaend" ghé tại Trà-ôn, như bộ hành Mý-tho muốn về Đại-nger hay là Soctrang thì ở tại đó chờ tàu mà đi.

**MỘT ĐÁM ĂN TRỘM TẠI THỦ-DẦU-MỘT.**— Trong đêm 4 rạng mặt mùng 5 rỗi đây, tại nhà Lưu-thị-Giác ở Phù-Long (Lái-Thiêo) bị ăn trộm cay cưa sau mà vô. Bọn ăn trộn ấy lại gần bên dấu giường của Thị-Giác, lấy một xâu chia khoá rồi mở tủ tóm thau đồ đặt mà đi hết.

Bỏ đat và vàng bị mất đây đáng chừng bốn trăm đồng.

Chủ nhà khai rằng: nó hổ nghi cho bọn dày từ nó lấy đồ của nó mất đó.

Ông cò Chabert là người siêng năng và thạo việc, trong hạt Thủ-dầu-một, se rắng sicc mà bắt cho dặng những bọn ăn trộm này và sở tuồn thành sai hai người lính mật thám đến Thủ-dầu-một mà truy tìm chúng nó.

Chúng tôi chắc rằng: chẳng bao lâu đây bọn ăn trộm này cũng phải bị bắt.

## QUẢN TÍN KÝ ĐẠI DƯỢC PHÒNG

CHỦ NHƠN; M. LÊ-TOAN 60, Rue de Canton, 60. — Cholon

Bản hiệu có trữ và bán lẻ đủ các thứ thuốc Cao, Bơn, Hoàn, Tán, đều là thương hàng, các nơi xa gần đều biết danh, có nhiều vị trong Lục-Châu gửi bài tặng khen thuốc của tiệm tôi trong các quí báo rắng: "Thuốc bồn hiệu BẮT THẦN BIỆT". Cứu xin chư quý-vị trong Lục-Châu như muôn dùng thuốc của tiệm tôi, xin vui lòng viết thư cho tôi rõ, sẵn lòng gửi thuốc lập tức mà gửi CONTRE REMOURSEMENT. Chư quý-vị muôn xin CATALOGUE, hãy viết thư cho tôi hay sẵn lòng gửi cho không. Tại Saigon nhà số 23 đường Pellerin có bán giùm thuốc của tiệm tôi.

### SÂM NHUNG BỘ THẬN HOÀN (THUỐC BỘ THẬN GIÁ SÂM NHUNG)

Đám tường trong thân thể con người, thận là cội rễ, nếu phần tiền thiên hao kém, hậu thiên thất dưỡng thì phải mau dùng thuốc mà bồi bổ tinh thần mới dâng mạnh giỏi. Nên tiệm tôi gán lòng hiệp chế hoàn thuốc này công hiệu hạng nhất, điều hòa huyết mạch bồ thận tráng dương, tư nhuận mặt mày, khoé hòa ti vi, bồi khí sung thần, hoặc bồi sáu dục quá độ, mông mị di tinh, bạch trược, lậu, tinh tiết dâm dê, mồ hôi lai lango, hoặc hạ nguồn suy nhược, thận kém tinh hàng, cử động yếu ớt, lỗ tai chảy nước, mồi gối đau lung. Các chứng về hư tốn mà sanh, dùng đến thuốc này dường cây khỏe dượm nhuần mĩa móc, sung túc tinh thần nở nang da thịt.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cát 0\$60.

### THIỀN KIM BÃO KHÔN ĐƠN (THUỐC BỘ KHÔN (BỒN BÀ CHƯỜNG TÍ))

Thuốc này trị bệnh đòn bà con gái huyết khí suy nhược, thận thè ẩm ướt, nhan sắc vô vàng, đường kính không dung ký, hoặc trời hoặc súc, bạch đái-há, huyết bạch hoặc nhiều hoặc ít, huyết hàn ban, lậu, hư thai, tiểu sảng, nơi tử cung lanh chậm con, hoặc sưng sức quá bội, ngao trót đường sanh dục, chậm thai nghén, hoặc con gái lớn lén bế đường kính, bồn huất, làm lớn bụng. Ăn ngũ không ngọt, no hơi, nhứt dầu, sanh chứng nhứt gân, mồi lưng đau bụng, khi nhiều khí ít không chứng, hoặc đòn bà có thai, bệnh trùng lèn. Các chứng hư tốn dùng đến thuốc này thi lành mạnh. Bồi bồ khí huyết, chứng tử lương phương.

Mỗi hộp 2 hoàn giá bán 0\$00

### DƯƠNG TÂM NINH THẦN HOÀN (THUỐC BỘ TÂM AN THẦN)

Phương thuốc này chủ trị lo lắng quá độ, hao tổn tâm huyết! đêm ngủ chẳng ngon, linh thần bâi hoài, giảm sức uống ăn, bàng hoán thận thè, tỳ vị suy nhược hay mệt hay quên cùng bời bọc hành quá sức dâm surang giải nồng, buồn bán nhọc nhằn, ngồi cả ngày, đi cả buổi, mệt nhọc tinh thần, các chứng về lao lòn dùng đến thuốc này, rất nên thận hiệu, bồi nhuận tam cang, điều hòa huyết mạch, tó tai, sáng mắt định chí an thần, bồi ict nguyên khí, thêm sicc sống lâu.

Mỗi hộp 6 hoàn giá sáu cát 0\$60.

### HÓA ĐÁM PHẾ CHÌ KHÁI TÂN (THUỐC BỒ VÀ BỒ PHẾ TÂN ĐÁM)

Vã bình ho là bình hay biểu ra nhiều chứng nguy hiểm không kê xiết. Nếu thuốc không hay thi khó trị. Tiệm tôi có chế phương thuốc này để trị bình siễn, bình ho chẳng luận lâu mau, hoặc phong hàn là khi sanh ra ho, dùng đèn liên thấy công hiệu. Thuốc chế không mát, không nóng, đòn bà có thai, người lớn con nít chi đều dùng được cả. Thật là một phương thuốc trị bình ho hàng nhứt trên đời.

Mỗi gói giá một cát 0\$10

**Ngù Lảm Bach Trược Được Hoàn**  
 (Thuốc đau lâu bất thường)

Thẩm tướng những bệnh sang đặc là lỵ nbau là do nỗi việc phòng sự quá độ ; súc không dù mà gần gượng cuộc phòng tinh, nhiễm thấp khi nhiệt độc mà sanh bệnh đau lâu, dài gác, nước dài due, hoặc đờ, hoặc vàng, nóng nhẹ, ấy là nhuros chứng đau lâu chắc chắn. Bốn-đường xét kỹ chế ra thứ thuốc này chọn ròng thuốc tốt, tinh hòa bình, không nhiệt, không hăng, bất luận người yếu kẽ mạnh chỉ có bình đau lâu, dùng đến liền thấy thần hiệu, bồi bổ người khí, tiêu táng giống độc. Con trai đau bệnh này trong lỗ dài nhất. Dùng đến thuốc này bay lầm. Đòn bà có huyết bạch cũng trị được cả, uống vào khỏi sanh ghê, sanh chốc, khỏi mang bệnh huệ liêu, lại tuyệt nọc độc khỏi sống thuốc trừ cang. Bệnh nhẹ dùng chứng một hai lần thấy manh. Còn bệnh nặng thì bốn năm lán liên dứt, không đau đòn lại nữa. Những khách hanh vui ai đám chặc khói dan lâu, nếu rời ro vương nhầm các chứng nói trên đây mau dùng thuốc này trong một ve mành tức thi. Thiết là một phương thuốc sang đặc bức nhất trên đời.

Cách dùng có chỉ rõ trong toa.

Mỗi ve giá là 0\$40.— 12 ve giá là 4\$00  
 Lúc-châu chư quân-tử có cần dùng  
 thuốc này thì hãy viết thư cho M. Triệu-

Cường, chủ-nhân, **Pharmacie Shanghai, Rue des Marins, n° 188.**  
*Cholon.* Tiệm này sẵn lòng gửi cách **Contre Remboursement.** Tại Saigon số nhà 23 đường Pellerin có bán giùm thuốc này.

**VẠN UNG ĐỨC TẾ ĐƠN**

(Thuốc bá chứng)

Phàm con người bệnh chi đều có thuốc trị cả. Nếu dùng nhâm thuốc tự nhiên bệnh lành. Tiệm tôi đã hiệp với các lương y có danh bén Trung-Huê cùng người Tây lao dứa mà hiệp phương thuốc Đức-Tế-Đơn này, chủ trị các bệnh thời chứng, đau bụng, la, mửa, vòp bể, sinh bụng, no hơi, trực tâ giải phong độc, hoặc cảm mạo phong hàn, nhức đầu sổ mũi, ăn không tiêu, no hơi tức ngực, bụng chướng, hay nghiến răng, ngót xe ngọt hơi, chói nước, đại sống, nhiễm phong, ho nóng, la, nước xối xã, từ chí bụng rưng, thân thể nặng nề, dùng đến, tức thì công hiệu còn cồn mạnh mà thường dùng, thi xu trùn bá bệnh ta khí khó xâm, hoặc dùng để trong nhà tùy thân hoặc gặp người con nguy cấp mà cứu, thi công đức rất trọng. Bất luận già trẻ gì đều dùng dặng cả.

Mỗi nhô giá một cái (0\$10)

Mỗi hộp 12 ve giá (1\$00)

**Lời Rao**

Kinh cung cho lục-châu dạng ro, tại nhà In Hậu-Giang Cần-thơ, có bán sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chiré có quyền thi hành như trường-tòa.

Sách này có 156 chương và có đủ kiểu yết-thí, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VĂN-MÊN mới dọn.

Giá mỗi cuốn là:..... 38.00

Tiền gửi..... 0.15  
 Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang, Cần-thơ, mà mua.

Kinh cầu.

**Cáo Thị**

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*) : bình dầu dể trên cao, có ống chạy xuống rải ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Đèn này sáng lầm, có dù đỏ phu tung sẽ bắn luân theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khi về nhà, nên đèn dầu xanh (*essence*) dù dùng. Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bón-quán An-Hà-Nhựt-Bao mà thương tình.

**HOTEL DES ALLIÉS**

CANTHO

**chambres meublées**

Produits Pharmaceutiques,  
 Vins de 1<sup>re</sup> marque,  
 Liqueurs, divers nouveautés  
 et consommation.

KHÁNH-VÂN-LẨU KHÀCH-SOAN

Chủ sự

**NGUYỄN-VÂN-TÙ DIT LÈ-ÂN**

Ngay cầu tàu tây  
 đường Saintenoy — Cantho.

**PHÒNG NGỦ**

Sạch sẽ — Cò đèn khí,  
 Bán thuốc tây uồng,  
 Bán lè rượu tây, nón, dây tây  
 và vật thực dù thử.  
 Chỗ dâng tin cậy.

**TIỆM BÁN BÁNH MÌ**

HIỆU TÂN-PHÚ-ÓC

Dường kinh lấp — Cần-thơ

**NGUYỄN-THỊ-NỮ**

LÀ CHÚ TIỆM

Kinh lời cho quý ông, quý thầy ro, tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì-tây, mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng bán bột tốt có danh. Cách làm sạch sẽ, bánh thi đê trong tủ kiến có rộng nước, kiến lên không dặng, ruồi bu không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai muốn mua ở nào thi chỉ người trong tiệm lấy trao cho.

**HOTEL**  
**Restaurant de l'Ouest**

CANTHO

HUỲNH-QUANG-NHỰT

Propriétaire

Chambres meublées

**Pension de Famille**

CUISINE BOURGEOISE

Phòng ngủ sạch sẽ, có bán dù thử  
 rượu Tay và dọn ăn cơm Tay

Lãnh nǎn trong các đám tiệc  
 đám cưới — xa gần cũng được

**LO'I RAO**

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bán hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu là PLUMIER; trong hộp ấy có:

1 cây viết chí đen, thử tốt  
 1 cây viết chí dầu xanh, dầu đỏ  
 1 cây viết mực có 2 lỗ ngòi viết  
 Giá mỗi bộ 1\$..... 0\$40

Tiền gửi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ  
 làm, xin viết thư thương nghị.

**LO'I RAO**

Tại nhà Nhứt Báo An-Hà có bán cuốn sách TUẤN TRÀ PHÁP LỆ (Guide Formulaire de police Judiciaire) của ông Võ-văn-Thom làm dạy hương chiré, nhưng là hương quán, cũng là cai phó tổng, cách thire tra xét, khai từ, vi bằng cũng là tờ bẩm về việc hình; dạy kỹ can lâm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những người làm việc tòng quan Biên lý, bắt buộc kẽ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi cho rõ ràng biết quyền hành phận sự của mọi người ở đời.

Giá mỗi cuốn..... 1\$20  
 Tiền gửi..... 0.10

## MỸ KÝ

TIỆM-HÓA-CHƠN-DUNG VÀ KHAC CON DẦU  
ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cảo cung qui khách dặng hay, tại tiệm tôi có tẩm mả đá bằng đá, ánh nách, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khả: cùi dầu bằng đồng, mủ thon bằng cây, chum bát đồng cung hoa diệu thảo mộc theo lì chín tông, vân vân...

Một bia chum bát đá của thach.

Có thư *hoa vigan anay nhau hành*  
người mà vẽ bằng dầu sơn và hổ, nước  
ihuốc mاء Tàu, viết chì than, họa biến  
liên và tranh, họa sơn thủy.

*Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.*

TRƯỜNG-NHỌC-GIÁ CẨM KHẨU

## Lời rao

\* Tại nhà in Hậu-Giaoz, đường Boulevard Saintenoy — Ca-tho, có bán sách "Lời dạy các Hƣong-Chúc mà có quyền thi hành" những điều lệ trong Lời nguy hình giữa quan Toàn-Quyền Khâm-Mang, để ngày 24 NOVEMBRE 1917. Sách này có chữ La-oxa và chữ Quốc-ngữ; bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa BABERT Ca-tho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Phạm-toái-Hoa, thông ngôn hứa thê tại Tòa án Ca-tho giải nghĩa và dịch một cách ranh rẽ để biểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hƣong-Chúc và các chủ dien-jam.

Bán mỗi cuốn là ..... 0\$30

Tienda ..... 0.10

Mua từ 30 cuốn trở 50 thì cho hoa  
hồng 20 %; mua 100 cuốn thì hoa hồng  
25 %.

Cantho.— Imp. de l'Quest

## Thuốc điều hiệu Canon (SUNG ĐẠI BÁT)



### BAO XANH

Hút đã ngọt mà lại lãi rẻ hơn, mua  
hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

### TIỆM-HÓA-CHƠN-DUNG

#### NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử  
dùng hay:

Tôi có lập tiêm về hình theo thể thiê  
Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-  
định. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp  
tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ  
đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vị  
trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dung thử nước thuốc tốt  
throught hàng; đề mấy trăm năm cũng  
không phai.

Gia tiên và thước tall: Vẽ nuga thân  
(ban ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00  
= 20 \$ 00

Vẽ bảng Sauce, Velours, (thi nước thuốc này  
đen mịn và tốt lâm (tốt hơn crayon conté)  
cũng có vẽ hình bảng dầu sơn (peinture à  
l'huile) và Sơn thủy dù thử.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cổ.  
Nếu có hình, xin dời bốn tiêm mà thương  
nghi, như ở xa xin qui vị gửi hình chụp theo  
nhà thơ; bốn tiêm sẽ vẽ cho đẹp lòng  
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gửi cho qui vị  
cách kỵ hường.

Nay kính,

thi thơ cho tôi xin để:

Nguyễn-đức-Nhuận

Tràng An, Gia Định.

VO-VÂN-THƠM

*L'Apprentie pour nous aux prochaines publications*

*Cantho, le 20 septembre 1918*

*Edgar Denis Frères*

*L'Apprentie*

*L'Apprentie*