

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 83

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 12 SEPTEMBRE 1918

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu")

AN HÀ NHƯT BÁO

MỖI NGAY THỨ NĂM IN RA MỘT KÝ

Directeur-Gérant : VÔ-VĂN-THOM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bổn quán mà thương nghị.

Mua nhặt trình kẽ từ đầu và giữa tháng và phải TRẢ THÊM TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Cot bài: * Sư lịch giặc Âu-châu* hay lâm.

Nga-la-tù (Rút-xi), Aô-quốc (Ô-trich), Thô-nhì-ký (Thonky), Y-dai-lợi (I-la-ly).

GANTHO.— IMP. DE L'OUEST

HÀNG HẬU-GIANG

vốn dặng 60.000\$

Hàng này của Lan-sa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trữ dù
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tặc
một đều là tại Saigon có món chi,
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng
tốt.

Cũng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua mỏa chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến Hàng xem chơi
thì rõ.

**TIỆM
Trương-văn-Hanh
Sadec**

Có bán xe máy mới và cũ đồ phụ
tùng xe máy và sửa xe. Lành tháp muối
đều khi đá (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yên Tân già, hụt, thợ,
khấn đèn bằng nhiều tay và khấn bùng
tốt thượng hạng, bán mờ và bán lè và
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàn-đt
dù cù đóng theo kiểu kim thời. Quý ông
ở xa muốn mua đồ phụ tùng xe máy,
xin gởi thư cho tôi. Tôi sẵn lòng ký
hương mà gửi contre-Remboursement
ng hia là đóng bạc nhà thơ mà lành đù
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

LÒI RAO
Institution Vovan

Kể từ ngày 1^{er} Août 1918, nhà học hiệu
Võ-VAN sẽ lập một lớp riêng để dạy con
em dặng đi thi vào trường lớn. Chương
trình lớp ấy y theo Cours Supérieur de
l'Enseignement primaire.

Có Bà dám và thầy Annam dạy.

Bà dám có bằng cấp Brevet Supérieur.

Học trò ở ngoài (externes); tiền học
mỗi tháng là 10\$ phải đóng trước.

Tôi nhắc lại rằng lớp con bit (Cours
enfantin) cũng có Bà dám dạy, mà giá
tiền 4\$ hoặc 5\$ tùy theo tuổi lớn nhỏ.

Xin cha mẹ kí: trò nào muốn vào
vào học tại trường học hiệu Võ-VAN
phải cho biết trước ngày 1^{er} Août 1918.

Võ-van-Thom.

Các nhà Annam

Phải nhớ rằng tiệm thuộc hiệu
PHARMACIE NORMALE của
ông H. de Mari, bảo chè y khoa
nhứt hạng mòn bài số 119 đường
Catinat Saigon.

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu thuốc có danh tiếng
**DẦU BẠC HÀ Essence de
menthe**, tốt bực nhứt.

LÒI RAO

Tại nhà Nhựt Báo An-hà có bán cuốn
sách TUẤN TRÀ PHÁP LỆ (Guide Formulaire de police Judiciaire) của ông Võ-
vân-Thom. Làm dạy hương chín, nhứt là
hương quan, cũng là cái phò tổng, cách
thứ tra xét, khai từ, vì bằng cùng là tờ
bẩm về việc hình; dạy kỹ can lâm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những
người làm việc tùng quan Biên lý, bắt
buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi
cho rõ dặng biết quyền hành phận sự
của mọi người ở đời.

Giá mỗi cuốn..... 1\$20

Tiền gởi..... 0 10

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1.— Tuần tra pháp lệ..... | Võ-van-Thom. |
| 2.— Lương-duoan-Thach | TRẦN-MẠNH. |
| 3.— Kim thach kỳ duyên..... | L. Q. C. |
| 4.— Phan-thanh-Giảng truyền | NG-DU-HOAI. |
| 5.— Bán vè hội Nông-Nghiệp..... | ĐÀNG-VÂN-CHIẾU. |
| 6.— Cuộc lè làm phước | LÊ-QUANG-KIẾT. |
| 7.— Cần-thơ nhơn vật..... | L. Q. C. |
| 8.— Hồn khôn con người..... | ĐÀNG-VÂN-CHIẾU. |
| 9.— Loài trâu nước | LÊ-QUANG-KIẾT. |
| 10.— Biển cà với sùi con | ĐÀNG-VÂN-CHIẾU. |
| 11.— Vàng (Por)..... | LÊ-QUANG-KIẾT. |
| 12.— Bạc (argent), | id. |
| 13.— Sự tích giấc Âu-châu..... | TRẦN-BÙU-TRẦN. |
| 14.— Ái tin..... | A. H. N. B. |
| 15.— Thời sự. Giá bạc, giá lúa..... | |

**VỀ SỰ PHI BÁO CHO QUAN
BIỆN-LÝ HAY (1)**

(Avis au Procureur de la République)

Để khi nào hay bất kỳ là tội gì hoặc
tội Đại-hình cũng là tiểu hinh, thì người
chức việc tùng quan Biên-lý phải phi
báo cho quan Biên-lý sứ tại bay.

Cái tờ phi báo ấy phải đề ngày giờ,
ký tên, và trong tờ ấy phải nói:

1. Mới phát ra tội gì?
2. Phát ra ngày nào, giờ nào, chỗ nào.
3. Tên họ, nghề nghiệp và nhà cửa
của mấy người liên cáo, có biết phạm
như tên họ gì phải đem vỡ, như nó dão
tị trốn rồi thì phải nói tên họ tuổi tác
hình trạng nó.

4. Bởi đâu mà mìn huy sự ấy, bay
hồi giờ nào, ngày nào?

(1) Rút trong sách Tuần tra pháp lệ của ông
Võ-van-Thom.

5. Máy tên chứng tên họ gì?

6. Cũng là có biết được cờ tích gi
nữa thì cũng nói, và cho biết. Tuy vậy,
như lúc báo cho quan Biên-lý hay, mà
minh chưa rõ biết dù một hai điều kẽ
trên đây, cũng phải báo, biết sự gì,
duyên cờ gi thì nói hết. Còn duyên cờ
não khác minh chưa biết, thì thôi.

Ta tự rõ rằng khi nào báo chuyên
như mang, án cướp cướp là tội Đại-
hình trong đó lấy làm có ích mà cho
quan rõ sự ấy phát tích ra tại chỗ nào,
tại miến của ai, tại BẠCH XÁO, TAU KHÓI,
TÀU BƠI, XE HƠI, XE NGựa, di tời chỗ ấy
được không di ghe xuống, hay là phải
ot bộ mà thôi; từ thành phố di tời
chỗ ấy mấy giờ. Cho dặng như mà quan
tòa muốn di tời tại chỗ thì người ta toàn
liệu cách thế gì di cho tôi, cho tiện việc,
vân vân....

Khi nào việc không trọng gì, thì không
cần phải phi báo trước, song phải lấy
khai báo làm tờ bẩm giải nộp bom và
đô tang cầu kiếp cho quan Biên-lý.

Như khi nào chở tội gì phát tích ra gần chầu thành và chắc như có phái báo cho quan tòa và nếu đợi quan Tòa trả lời lại thì không có trê nái gì bao lâu, thì đợi trả lời, nhưng mà đợi thì đợi song phải sắp đặt gìn giữ y nguyên như quan tòa muốn than hành tới tra xét, thì dễ cho mấy ông (coi lời dạy số 52 nói về việc khán nghiệm (expertise)

40. — KHÁN SỞ THỜI TANG TÍCH (constat des lieux).—

Mỗi khi người ta tới phái báo sự gì, thì mình phải tới chở phát tích ra đều gì mà khán nghiệm tang tích.

Khi tới tại chở rồi, người chở việc phải cầm, dừng cho ai trong nhà đi ra, ai ở đâu thì ở đó, và được phép cầm ngắn mấy nèo đường như vậy nữa. Những người vào cái đều ấy, thì bắt giam cầm lại, tới chứng tra xét rồi sẽ tha; như quan Biện-Lý xin phạt thì mấy người ấy còn bị phạt nặng nè nữa.

Rồi thì người chở việc phải khán tang tích, phải biện cho kỹ hết thảy mấy chuyện tỏ ra tội ấy là tội gì, phải cất nghĩa hình trạng cái chở đó cùng những vật gì có tại đó cũng biện vò. Phải do từ chở này tới chở kia; bắt kỹ là đều gì tuy nhò mọn mặc lồng cũng dừng bô qua.

Như từ chở phạm tội ra tới mấy cái nhà khác xa hay là gần, lại chở ấy như có la rầy người ta nghe tiếng tới được không, hoặc người tiền cáo bị đánh, đâm, chém tại chở nào, chạy tới chở nào mới té xuống mà chết, hoặc trong đường đi có dấu tích gì; nhằm khi mấy chuyện như vậy, thì về một cái họa bổ dâng chở để biện dấu đuôi gốc ngọn.

Nhằm khi một tội gì có tang tích để lại như là dấu chơm người ta, cùng là các thứ dấu gì, phải lo mà xem xét và nói hình trạng nó cho rõ ràng, như dấu ấy là dấu giày có dấu định trên mặt

dất, thì phải dêm coi là mấy dấu và coi có đều gì lạ thi biện vò. Giả như trong mấy cái định ấy có cái nào cao hơn cái nào thấp hơn mấy cái kia không. Như có nghi cho tên nào thi dem nó lại độ dấu giày nó, dấu chơm nó với dấu trên mặt đất, coi có phái một dấu hay không.

Về chuyện cạy cửa, cạy tủ cùng là phá rào, phá vách, thi cùng phải biện cho kỹ như vậy. Nếu mấy cái dấu ấy để lâu thi phải lu bay là mất đi, như xem xétURE thi không được kỹ, thi phải cho người coi giữ, cho dặng mấy cái dấu ấy khỏi mất, khỏi lu, còn y nguyên như vậy.

Phải thận khi giải cùng đó đạt bất kỳ món gì đã dùng mà phạm tội cùng là những đồ gian của tên phạm bỏ lại cùng là bỏ quên và thâu những vật gì bất kỳ, miếng là đồ đẽ mà bày rõ chuyện ngay gian trong sự đương tra xét đó thi thâu hết, còn những vật gì không ăn nhập vò trong việc ấy thi chở nên xét lấy (coi số 49).

LẤY KHAI BÁO CỦA CHỨNG (Audition des témoins)

Phải cần cắp mà lấy khai chứng sở thời đương mới phát giác ra, thi sự gian ngay mới tỏ ra rõ ràng, vì khi ấy sự công bình chưa có bị nghe lời thương xót, nghe lời năn nỉ cùng nghe lời nhiều đều khác nứa cho mắt sờ tự nhiên của nó đi; chờ nên để lâu rồi khó biết cho rõ dặng dấu đuôi gốc ngọn cho thiệt được; vì chứng cứ nói thêm, nói bớt, nói đi, nói lại không ngay thẳng.

Chứng thi lấy khai ra riêng từ tên, dừng cho chứng nó toa tấp với nhau, dừng cho chứng nó sợ sệt sự gì cũng là nghe lời nghe lóm ài.

Khi nào chứng đã tụ hiệp nhau rồi trước khi lấy khai chứng nó được, thi làm làm sao cho nó dừng nói chuyện vang với nhau về sự mới phát ra

đó, và nhứt là dừng cho chứng nào đã lấy khai rồi nói chuyện lại với chứng chưa hỏi.

Lấy khai chứng thi dừng cho phạm nhơn nghe. Trước hết phải hỏi chứng tên họ gì, có tên riêng gì mấy tuổi, nghề nghiệp gì và nhà cửa ở đâu, có bà con xa gần làm sao với phạm nhơn khôn.

Khi ấy biểu chứng biết sự gì nói hết dừng thêm dừng bớt, cứ sự thật mà khai.

Như tên chứng không biết tiếng anh em, thi kiêm người làm thông uốn cho nó. Như nó cảm và không biết chữ thi cũng lui người làm thông uốn cho nó nữa như cảm mà biết chữ, thi viết câu hỏi cho nó trả lời.

Trong khai ấy chứng phải nói hết thấy mấy đều gì con mắt nó thấy, mấy đều gì lồ tai nó nghe, mấy đều gì người ta học lại với nó, hoặc là nghe phong phanh, nó phải đọc cho kỹ lưỡng đó đều nói sự làm cho có bằng rắng tên phạm quả giao hay là ngay.

Chứng phải nói bởi cớ nào nó hay biết chuyện nó khai đó, lúc phạm tội ấy ban ngày hay là ban đêm, lúc ấy tối trời hay là sáng trăng, tội ấy phạm ra chở nào, từ chở ấy đến chở tên chứng khai đó, cũng là từ chở mấy những chứng khác nứa ở trong lúc ấy là bao xa;

Bởi cớ gì mà tội ấy phạm ra, cách nó dã phạm, hoặc mới khởi hành rồi làm làm sao, cớ bởi xuôi giục gì, có lời gì nói ra và có tiếng kêu la gì.

Lấy khai giải-gi mà phạm tội ấy? hay là kí-ông có dùng khai giải chí hết! khai giải ấy làm hư hại dô gì.

Hình trạng và màu sắc quần áo của mấy tên phạm trốn rồi làm sao phải nói dặng làm nã nó;

Tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp, tên ở của mấy tên phạm, chính phạm hay là vi tung cũng vậy, mấy tuổi, tên phạm kia làm đều gì và bộ tịch vai tuồng mỗi đứa vẫn vẫn...;

Tánh hạnh tốt hay là xấu, giàu có đủ ăn hay là bần cõng nghèo khổ; tri hóa thông minh, hay là khờ dai điện cuồng, cách áu thói ở của nó;

Nhưng lời nó nói ra, mấy lời nó hàn đội, nó có quen lớn với người bị thiệt hại hay không, anh em thiết bay là có âu oán gì; bởi cớ gì mà sanh âu oán đó. Như tên phạm xin tư thuận, hoặc là chịu lỗi, chung phải biểu tên chứng các nghĩa những đều tên phạm nói cùng là đã làm trước khi phạm tội ấy, hay là từ khi phạm tội ấy nó nói và làm những sự gì, dặng cho người ta luận ra có nó phạm cái tội người ta cáo nó, hay là nó bị cáo gian cho biết mà xét.

Khi chứng làm khai rồi, mấy chở vào không đúng rõ, lôi xon không biêt nhau, thi hỏi nó lại, biểu nó cát nghĩa chung chở ấy hoặc thêm mấy đều nó quên khai. Phải cầu phòng, dừng có biện sáu nghĩa lời khai của chứng, dừng có lừa câu hỏi không tránh để làm cho hỏi rõ tri nó.

Dừng có chỉ dừng cho chứng trả lời, dừng dọa nó, dừng dỗ nó, dừng hùa với nó sự gì, của dừng ép đồng nó.

Xét lấy dô tang gì, thi đưa cho chứng coi, tùy theo mỗi kbi, thi hỏi những đều cần kiếp để làm cho rõ dô tang ở đâu sanh ra, kèm cho chắc dô tang của ai, để làm dì gi.

Bối diện chứng với phạm nhơn coi phải tên ấy là tên nó muốn nói trong khai nó không và cho tên phạm đổi nai với nó.

(Gọi chương nói taекс Confrontation số 45)

SỰ BẮT BUỘC (Arrestation).—

Khi nào người ta giải tên phạm đến phái mình thi phải hỏi cho biết về việc cớ mà bắt giải đều đó, rồi mới hỏi tên bị cáo đó. Nếu tên nó dù bằng cơ hay là nhằm tội dâng phạt tù, thi cầm tên phạm ấy lại, dâng giải cho quan Biện-Lý.

Sau sẽ tiếp
Võ-vàn-Thơm.

Lương-duơn-Thạch

(Tiếp theo)

(1)

VIII Quán-châu-phủ Thành.

Phan-Sanh nghe dứt, trong dạ thêm mường, liền kiềm lời đáp lại: "Quí-nương tuy sanh làm gái, song thiên-tư mẫn-dát hơn người; còn tôi đây tài-sơ tri-siêng, lục-lục theo phận si hèn, bởi lâm trường tinh-dời, nên vướn lấy chuỗi sầu cung phái. Nay nhờ Quí-nương bá-cố lòng nhơn châng phu người nghèo, lấy lời ca-n ngôn chí giải, làm cho au da khách chưong-dài, ơn nghĩa như vầy, tôi cũng nên ghi lòng tạc dạ. Tôi dám chát, ngày sau những người có công học tập như tôi đây, mà dặng công thành danh toại, thi cũng quyết tình đến đáp ơn nhau!"

Trần-nương nghe lời Phan-Sanh dâ nói, ý gân thô lò iâm tinh, nên nàng bất rùng mình rờn ốc, lì sợ Thành-Chương cùng người hiểu thấu, át sanh bất tiện cho nhau.— Nghĩ tôi đây nàng liên day mắt, ý muốn trở vào, nhưng ngặt nỗi khối tinh gân chặt, khán khít tự keo sơn; đầu cho sấm sét búa riêu, coi ý nàng, cũng quên kiên quên sơ; nên dù dự đứng lại giây lâu, rồi trả lời rằng: "Lời ấy là lẽ tự nhiên, Tiên-Sanh lại lấy làm cảm trọng, vậy nêu so với ơn cứu nạn ngày xưa; theo lẽ đời, biết lấy chi đáp đền cho xứng. Thời tôi cũng xin bùa chât một lời: đầu cho vật đói sao dời, thì ơn ấy nghĩa nay, cũng không dời khônđi! Giút lời Trần-nương liêng trở lại thơ-phòng, Phan-Sanh cũng đứng dậy đi thẳng ra cửa, Thành-Chương chạy theo Phan-Sanh, 2 người đồng dưng trước ngõ; giây lâu trực thấy vợ chồng Trần-quác-Anh về dà tới

cửa, Phan-Sanh lại gần thi lễ chào hỏi vừa rồi, Quác-Anh bèn nắm tay Phan-Sanh dắt thẳng vào nhà, mới chàng ngồi chung một bàn đàm đạo.

Còn Thành-Chương vào phòng thay đổi áo quần rồi ra xin phép chủ (Quác-Anh) rồi Phan-Sanh vò thành xem cảnh.

Ngày ấy nhâm ngày chánh lê, nên mẩy dinh, mẩy trại, các xưởng, các trường, thay đều treo bông kêt túi, chung dọn rực rỡ cùng đèn, cờ xi phất phơ trên nóc, từ trong thành sấp ra cho tới dòng-tây-quang, khắp cả phố-phường thay đều treo cờ, tỏ tinh cung lạc; thiên hạ lắp ngó dây đường, gái tối trai xinh dòng nước, eùn mẩy cái tiêu lầu thì có lập cuộc chơi bời, nào là ca xưởng, nào là dòn-dịch, nghe rất voi lồng toại chí. Phan-Sanh với Thành-Chương dạo cùng các chốn, dắt nhau chơi bời cho tới xế chiều, rồi mới chia từ biệt nhau, ai vè nhà nấy.

Đây nhât lại Trần-nương, khi Phan-Sanh dì rỗi, đêm nằm thè-thám, thảm nghĩ mệt mìn, nhớ tiri việc của Phan-Sanh, dạ nàng thèm bức-riso, song châng biết liệu lượng lè nào, chỉ có cầu nguyện cho chàng học mau thành-nghiệp (thì đâu) vậy mới có ngày cá nước vầy duyên, mặc sirc cho phuag loan dien dão; nghĩ tới đây lòng càng vui đẹp, vì mường nên ngọt động tiêm rung, bắt nòng phải thao thức cá canh dài. (Thiết là khô, vì có một chữ "Tinh", khiêm nỗi bọn thanh-xuân, đầu mường, đầu thâm cũng khó bé an già.) Đêm khuya lận lè vẫn bắt tiếng người, chỉ còn nghe ve kêu để gáy bên thềm viêo-vát. Trần-nương bèn ngồi dậy dựa mảng chíp miệng thanh-thâm: Thiếp cùng Phan-Sanh tuy chưa chung gối, song tình luyến ái đã thâm giao, cùng lời minh họ cũng dà bùa chât, giảm lại chàng con nhà thế đại, dòng giống trâm anh, lại thêm tài tinh tri

huệ, không lè dành đem lòng lường gạt những kẻ dào thơ; thiếp rất cảm tình chàng, vì có chút trái-oan mà dành cam để chịu muôn eay ngàn dâng.

Phan-Sanh chàng ôi! Thiếp thiệt không lòng phu bạc, ngọt vì gia-pháp rất nghiêm, thêm sợ nỗi miệng người dị-nghị, không thi Thiếp cũng dâ cạng tò tám tinh; kèo ý chàng đem dạ nghỉ nang, lâm tường thiếp là người phi ghela. Nay Thiếp nguyên xin tơ-ông thương tường, xe sâng giùm hai mối chí hóng, đến ngày nào dôi ta thành cuộc vơ chổug, thi thê quyết trăm năm tơ tóc, nêu ai dem lòng phu bạc, mông làm dien dão duyên lành, nguyên phu có cao xanh soi xét."

(Sau sẽ tiếp theo)
Trần-Mạnh, Caubo

GIẢI NGHĨA TUÔNG KIM-THẠCH KỲ-DUYỀN

(Tiếp theo)

Võ-hà viết

Xin mẹ chờ nhiều ngày deo thảm,
1. Liêu con như trong tháng, mà
[dứa nỗi].
2. Giờ chọn một bước hoá mươi lui,
3. Trơ mắt ba nhìn ra sáu giọt.

Hát nam

Trơ mắt ba nhìn sáu giọt
Nhạn lạc bấy thành thót dầu nou.
Thà rằng liêu một thân con,
4. Hoa dâu lia cội lá cồn xanh cây.
Nỗi nước này từ đây rời rả,
5. Tất có liêu lo trả ba xuân.

Hữu quang viết

Thưa thay! Bạc kia dà dû,
Tôi nọ xin dung.
Nhờ thay bầm vào trong,
Tha cha tôi khỏi đó.

Để lại viết

6. Vậy thi, Ngân tử thâu dăng khô,

- 7. Né phu phóng hối trình cho.
Thạch-dạo-Toàn viết
- 8. Rày mang lão ký sanh,
9. Nhờ có con Cam thảo.
- 10 Thượng nhĩ Tữ, thảo cha dà tron [đạo,
- 11 Bạch dâu ông, nhớ trê châng ngui [lòng.
- 12 Trường Hiệp hoan bùa luồng ngóng [trông,
- 13 Tình Phụ từ ngày lo tan tát.
Hữu quang viết

- 14 Xio cha bảy tạm lui nhà bạc,
15 Đề cho con thẳng tới cửa-son.
Trước ta thấy tình nghĩa đặng tròn,
Sau thâm châm bao cho bân.
Lâm-ái-Châu viết.
- 16 Từ dặng gã Võ-hà tảo vẫn,
17 Đầu bò người phu ngang thất sứ linh
Các con, số là:
Nghé người đón Thiết-chủy tiên sauh.
- 18-Ràng: học quang Ma-y thần tướng
nó có à?
- Thê nữ viết: Dạ thura có!

Điều nghĩa

- 1. Bứt nỗi, là chết trong tháng.
- 2. Không muốn bước tới,
- 3. Chau thi, Võ-hà, và Hữu quang, ba người nhìn nhau mà khóc, chay ra sáu giọt lụy.
- 4. Tuy là minh xa cha mẹ, song cái sắc hays còn xanh.
- 5. Cái thân yêu duối, như một tát cỏ song cùng phải đến ơn cho cha mẹ.
- 6. Thủ bạc đặng vào kho riêng.
- 7. Tha cha gã đi về dâng.
- 8. Ký sanh, là gởi sống lại ký sanh là, cây chùm gởi trị phong thấp
- 9. Cam thảo, là con thảo lại có vị thuốc bắc tả hỏa.
- 10. Thượng nhĩ tữ, là con tóc còn xanh lại là cây kế dâu ngựa dê xong, nhứt đầu, và xòng sây.

(1) Xin xem từ An-Hà số 53 ngày 17 Janvier 1918.

11. Bạch đầu ông là; ông già tóc bạc, là vị thuốc bắc trực huyết.
12. Hiệp hoan, là vui vầy tại là vị thuốc bắc bỗ lao.

13. Phụ tử là cha con lại là vị thuốc bắc, sưa phong phá hàng tịch.

14. Nhà bạc là nhà nghèo.

15. Cửa son là cửa nhà giàu.

16. Tảo vẫn là mai chiếu.

17. Phòng thất sỹ tình là sai khiến non trong phòng kin.

18. Họ giời sảnh Ma y thân tướng.

Ai-Châu viết:

1. Vậy thi Phú nè lai Trang thương.
2. Thinh tha đáo dảng trung, à.

Hưu-viết:

Võ-hà, Võ-hà tua thay đổi hình
(dung)

Tổ-châu, Tổ-châu khá sưa sang phong
(thê)

Võ-hà viết:

Thưa Cô, còn cô thì tình mẩn rắng
Ai-Châu viết:

3. Mặc ta, Nghĩa từ hữu chủ ý,
4. Khả khi dì kỳ phuơng.

5. Khi bốn hào ta đánh lận trong den
Đầu mà Tướng-si có dồi dì nứa là

6. Cơn biến huyễn, cung, trung dồi
(mắt trắng).

Lâm-vương viết:

Thưa mắng Đạo nhơn
7. Môn tiểu bý kiến.

8. Dâng thương cung nghinh,
9. Cứu vân thân tướng đại danh

10. Hành đặc tôn nhân nhứt kiến.
11. Vậy thi Ngã toàn môn gia quyền,

12. Vong Thần nhân giám linh,
13. Vật khâ ân tình

14. Tứ dương trọng thương, cho thấy
(đó).

Võ-hà di ra

Lâm-vương hưu-viết:
Con này là con gái lớn của tôi đó,
thấy coi tướng nó ra mẩn rắng.

Thiết-Chúy viết:

15. Tốt a, Kham-hạ Đại-thor quí tưống,
16. Chơn vi nhứt phẩm phu nhơn, di
(mà thôi).

17. Song my liệ tinh thân,
18. Lưỡng giác loan nhứt nguyệt.

19. Thinh như hạt yến,
20. Nhẫn tự Phung-trinh.
21. Trinh thực tánh tình,
22. U nhàn thể diện
Các món ấy nòi đều tốt hết, ngọt cò
(một đèn là):
Đèn nghĩa

1. Phú cho my đèn trên trang, là chô
(thay tướng ô).

2. Thinh thay tướng đèn trong nhà.
3. Ta dâ có chủ ý tình trước rồi.

4. Có phuơng khá dồi iô.
5. Lúc lòn xôn, ta mà con mắt nó.

6. Cơn dồi dồi, nó cũng đưa con mắt
(trang ra mà ngó).

7. Trước cửa làm lè
8. Rờm vào trên nhà
9. Nghe tiếng thay coi tướng dồi dâ
(lão).

10. May dặng một phen thấy mặt.

11. Gia quyến cả nhà chà ta
12. Xin con mắt thần coi cho linh

13. Chớ khâ dẫu tình
14. Ta liền trọng thương

15. Rất mắng chí à qui tưống
16. Thiệt làm nhứt phẩm phu nhơn

17. Hai chou mây đóng như sao tinh
(thần).

18. Hai gốc tráng uốn cong vòng nhứt
(nguyệt).

19. Tiếng nói như hạt ré
20. Con mắt đồng phụng bày

21. Tánh rất chính lành
22. Mặc nên hòa nhâ

(San sẻ tiếp theo)

L. Q. C.

Phan-Thanh-Giàng

truyện

(Tiếp theo)

Dân có nghê gì ngài hay ti hô vồ vồ
nhứt là kiêm chuyện thương những
người nghê tình cẩn kiêm. Quan lớn đi
đến tình nào mà dão gian kêu nài, nhứt
là vỗ sự cho vay ăn lời quá phép, thi
ngài gạn lòng cho rõ ràng minh bạch

rồi ngoài quyết đoán, không phải gián
biệp nghèo, sang phụ hèn cho dặng.
Cái lẽ cho vay còn bà phản nợ dấu đến
sau là nhờ ngài định lẽ, chờ tục xưa cứ
mỗi năm một vốn một lời, còn lúa thì
hai mươi nchâia là: cúng ăn một mảng
mùa trả hai. Lúc trước không biết ai
bày nợ không trả dặng thì phải bị chuẩn
chiếc thê nai. Bởi nhờ ơn quao lớn di
kinh-lược vô Nam mới hết cái thói già
mang nhứt cũ. Từ đó ngài sửa cung biến
thập chí nhiều câu tục điều huề tình
ngài có nghe câu nào thì sưa liên câu
này, không cho ngoa truyền những ca
rao náo tối phong, bài tục.

Còn nhiều ông già nhắc lại rằng: dân
mến đức quan Phan có ca rằng:

Vái vang có phật có trời.

Quan Phan trăm tuổi dạy lời ở ẩn.
Cùng có nhiều ông lão thành hay tụng
đức quan lão mà khác.

Lại còn nghe quan lão đi kinh lược
tới tỉnh An-giang có xứ một cái áo như
thê này: Tương triều có một chỗ sông
không sâu cũng không lớn mà ai lội
ngang đều chết. Có một người giàu có
đỗ một tên dân nghèo lội ngang cũng
chết. Án ấy quan lão cùng phủ, huyện
xử cho thẳng lội chết thì vợ con đem về
chôn, không can chi tới người đó, vì
sự đố nhau có giấy tờ làm bằng. Sau
ngài xử, thời tên có cửa đồ người phải
thác oan thì thường mạng. Chẳng những
phát lạc một án này, Án nhiều cái hoặc
quan tình hoặc phủ, huyện đê trê kinh
niên, hay là xứ rồi, chứng kêu oan đến
ngài cũng phán đoán lại cho phân minh,
áu náo ngài xứ rồi, thì nhơn dân đều
vâng phục ngợi khen, tình cung thuận,
lý cung thông. Còn lúa quan lớn mới vào
Gia-dịnh; thường có tàu của các nhà
buôn bán Trung quốc qua lại nơi cửa
Cần-giờ mà buôn bán. Hết lúc nhập cản
thì mấy chủ tàu hay có thời dem lè vật
ít nhieu mà cho quan trả ra mắt (1);
Một lần mấy chủ tàu cho không phải ít
đi gi; nhứt là: Gầm, nhieu, trà ngon,
vật lạ thiếu gi. Nhưng quan lớn từ bèt

(1) Áy là thời bên cạnh Á-Đông này hay
có bày ra đủ đời nào, đã đầm thăm trong
nào chử, nghỉ rằng: cho cũng là tình
người là nước, là non làm quen đó thôi.

những đồ kỷ trân, chưng mấy cùn
khách Ngô nǎo ni thì quan kinh lược
lấy vài xấp giấy huê tiền, dâng lục, hoặc
vài cây viết lang hào, là nhiêu: Nước
Nam vì Trung-huê là thương quốc thiên
triều dâ tir thương cỏ, cho nên các quan
cũng phải vi uê dân nước Trung-quốc.
Vậy là cách đái người Tào cái thê diệu
chờ từ bèt, ác nó không quen cái thói ấy
gọi rằng: Chê bai kinh người, rồi sau
hay sanh nhiều đều với dân của nước
nhà mà mất công, lại đường thương mãi
cũng có nhiều đều bất tiện cho bọn
thương dân, trở ngão lối giao thiệp.

Nhưng mấy món quan lớn dụng ấy
cũng tố dấu không bỏ bụng người Tào
là người ở nước vua mình tho phong:
“Nhưng mà sự thành tâm của quao lớn
Phan không tho lè (gi trọng bậu cho
lâm). Sau những mấy chủ tàu quen
rồi, biết ý ngài sở thích là thích văn
phòng thơ, tịch, nên lần lán lại có thời
mua sách la, giấy tốt mực thơm, việc
mười “thiệt lang hào” đem cho ngài.
Lần nào sau ngài cũng trả tiền mà
mấy khách lại nhứt định không lấy tiền.
Thôi nhưng làm không noi tục lè,
Lòng thành cao chầu, bơn trán ô.

Dâm thơ bịa cung bô dô.
Văn phong ham muôn đê cho luy người.
Một bữa kia, nhơn dịp quan kinh
lược đi vắng dân trong Gò-vấp, ngài đi
thẳng vào nhà một người anh em chí
thết của ngài là, ông Nghè-Thúr ton
daoh là Phan-di-Thúr(1); con cháu công
thần lúc khai quốc, ở tại làng Hanh
thông xã, tức là làng Châu-thanh tình
Gia-dịnh bây giờ. Ông Nghè cũng là
người học rộng văn chương, mà không
di thi là người biêt mạng đỗ tiến duyên,
nên theo thú què áo đặc.

(Còn nữa)

Nguyễn-đư-Hoài soạn

(1) Lê quốc triều án tử, mấy ông Tấn sỉ
đặng tiến hiền thi triều định dụng ngay.
Nên quan Phan thuở nọ có tiến ông Phan-
di-Thúr thi triều Minh-Mạng đâ phong Hàng
lâm, sau ông mang binh phải từ quan về
nhà là xứ Gò-vấp mà ở theo làng quan. Ông
này có tánh yêm thế; là ông thân của ông
cũ Tri cung là một ông cao ngoa thanh
bắn.

Bàn về hội Nông-nghiệp

Tuần trước tôi đã chỉ rõ rằng chẳng có điều gì làm cho người vào hội Nông-nghiệp sự mất của. Song chưa át chín vì đã đọc hết, vì người có nhút-trinh An-hà người thi không. Vậy nay xin nhất lại khán quan làm ơn các nghe giàm cho mấy ông diễn chủ biết mấy lời sau đây, rút trong sách: Nông-nghiệp tương tề hội "của quan phủ Trần-nguyễn-Lương; kéo nhiều người hối còn sợ đem đất diễn hung hiếp, rồi hỏi dụng ai nấy giúp, chắt ít ngày phải hết vốn. Hội chẳng bao giờ sơ ý đâu.

"Người đi vay phải đem hàng khoán giấy tờ cho đủ, dặng hội cai quản xét. "Hội xét rồi hoặc cho y số, hoặc bởi không chứng, như dặng vay và hội thuận chiểu rồi thì hội đồng cai quan dạy người đi vay phải xin sao lục địa bộ, và tờ vi bằng tại sở bách phản cho chát là đất muôn thê chung đó không có cầm cố cho ai.

Lệ luật rành rẽ như vậy các ngài còn sợ thất bắc đều chi nữa? Xin hãy cho tôi biết dặng nói mà nghe.

Vào hội Nông-nghiệp để kiểm từ bốn làm ăn lâm. Vì bắt g (Banque) băng ở Saigon tin cây hội được rồi mình đi vay mồi ngàn đồng bạc một năm một trăm đồng lời là nhiêu. Chờ hiện nay các ông cự phú vay của xã tri mồi ngàn một năm hai trăm đồng lời; mấy ông diễn chủ nhỏ vay bạc mười bốn mươi lăm lô-lâ tốn bao biết sao mà kệ?

Các ngài ôi! xin hãy suy, hãy nghĩ; cho cặng, cho củng. Cơ hội này mà Annam không lo không tin không vầy không vùng, không hiệp nhau lại dặng lập nhà máy, một ngày kia Khách trú đe ép không có thể cựa quậy được. Các anh chủ nhà máy China Chợ-lớn đã hiệp nhau, ta thấy trước mắt, còn đợi bao giờ mới rõ ràng Khách trú quyết cầm quyền trói sứt giá mè cõe trong tay?

Thưa ôi! Rượu lat uống lâm củng say, lời vang nói lâm đầu hay củng nhảm!!!

(Sau sẽ tiếp theo)

Trà-ôn, Đặng-văn-Chieu.

Cuộc lễ làm phước

Theo tục lệ người, nhà ta, mỗi năm trong tuần tháng bảy (Trung nguyên) các chùa, các miếu, đều làm chay thí rể, cùng tết âm-ni-thơ (người chết) tục gọi là làm phước.

Vậy năm nay tại thành (Cần-thơ) có hai cái chùa hội làm phước mà thôi.

Tại chùa thờ Bà Mâ Chau của một hội đầu bà hiệu là "Bảo-an-tự" năm nay làn tiêu thi (tục gọi là thi rể.) Còn bên chùa Âm nhơn (tục gọi là chùa Âm-Hòn) lấy hiệu là "Bửu-an-tự" trong tuần tháng bảy năm nay làm đại thí (thi giáng) thường lệ như mỗi năm.

Vậy ngày 30 Août nay tại chùa bà "Bảo an-tự" khởi sự vào đám, cũng làm đủ theo luật lệ thi rể, có nhạt lè, và thấy chùa tung kinh, cầu an siêu độ cõi hồn, và cầu cho nhơn dân bá tánh được an cư lạc nghiệp. Qua đến buổi chiều ngày 31 Août, là ngày ra giáng. Dùng 4 giờ thấy chùa mới dâng dâng, vừa dọn thiêu cõi bàn vật thực ra cúng, bọn con đỡ (Âm hồn sống) bè nhau nhảy lên giục vật thực, cùng bánh, cõi, cá, thây, làm cho bốn bội lấy mắt nhình nhau mà chịu, là vì chùa Bà "Bảo-An-tự" này, của một hội đầu bà lập ra, nên không dù người xem xét, coi trong ngoài, làm cho bọn (Uôn-tử) tiễn bế làm bung cướp giục, song như vậy mà thấy chùa cúng cứ việc ngồi kinh, cho đến lúc hết kinh theo lệ phép.

Rồi kể đó bọn bông múa bông cho đến 11 giờ lê tắt.

Còn tại chùa Âm nhơn "Bửu-an-tự" làm (Đại-thi) cũng khởi sự vào đám buổi chiều ngày 31 Août qua cho đến ngày 3 Septembre mới ra giáng chán tết. Vậy trong 4 ngày cúng tết đây, thiên hạ đều coi nướp nướp, náo là nám thanh nã tú đậm đèn, chen chúc đe không lot. Còn bọn thầy chùa làm nhiều dâng theo lệ, duy có cái dâng (Lục-Thánh-Mẫu) là dâng Phật Bà giàn thể, xem rất đẹp mắt phi tinh. Phía trong chùa đèn khí thấp từ giáng, chưng kiền vật, tiền bàn, chấn dỗ đèn, đèn khí chói vào tượng hình

ngũ sắc. Tuy là chùa lú, cột cây, nhưng mà sự cúng tế sấp đặt nghiêm trang tết chính.

Vậy đến ngày 3 Septembre đúng 4 giờ chiều. Bọn thấy chùa dâng dâng chán tết, cúng thập loại Cội Hòn, dọn nghi tiết trông vào rất đẹp. Kế thịnh nhiều cõi, lạy đến nơi, khen tài sảo thủ, khéo bày khéo chế, dát dèo khí chói lòa từ phía, náo heo quay, náo hoa hỏa è hé, nhan đèn vàng bạc, khói bay mịt trời, và là đêm có vài trán, cửa hàng bốn phố đem vò cúng vàng.

Hết kinh thì dùng mươi giờ. Bọn Hội ra lệnh cho ngay xô giáng. Bọn Âm-hồn sống áp vào, dừa thịnh ở nầy, người giục heo quay. Ân chia thời đã ráy tai. Người coi đồng đảo lẩn cheu rộ ràng. Khác náo như hội Tầu Vượng. Khả khen Bọn hội có lòng cùng nhau. Nhiều cây giüm lại nén non. Cầu xin bốn hội giáng công cất chùa. Ngày sau yên chò, yên nơi. Bia danh hau thế ngàn năm đê đời.

Lê-quang-Kiệt.

TẠI LÀM SAO MÀ ANNAM KHÔNG GIÀU LỐN (I)

Thuở Nam-việt còn vương quyền cai trị, đồng bít hải khôn chẳng giao tiếp với ngoại ban, nên đường thương mại chẳng dâng phát đạt cùi dân thì như

(I) Chỗ in sai: biện ngoài mục lục « Cần-thơ nhơn vật tiếp theo » mà trong thi bài này, là viễn công làm lòn.

ở trong chốn bit bùng, chẳng ngó dặng lân bang mà giao hảo. Bởi cứ ấy dân hăng giữ phận cho trọn đạo với nước nhà, làm ăn cho qua bâi mà thôi, kẻ nòng phu cày cho dù lúa trong xí-xáu, còn công nghệ thi làm khí cụ dù trong nước dùng, mà ít bay chế biến. Dân thong thoả cứ si lo phận nầy, miếng là xán thuê dù thì thôi, chia nhiêu nỗi thiệt thòi ăn mặt thô sơ ám thực không mỹ miều. Mà lại còn bị quyền áp chế của nhà quan vì lúc ấy chẳng có chi qui hơn là quan, nên đoàn dân mong một lòng cho dâng vào dâng hoạn lò, hè được rồi thì rất diệc vồ vinh tông, phước nhà roi dầu. Chẳng có dâng cạnh tranh nào khác trong tuối đời này hơn là đường cạnh tranh hoạn lò. Bởi cứ dân nghèo lo việc thủ thường còn quái tộc nong trang kinh sữ mà mong tước lộc triều đình.

Nay olâm lúc cạnh tranh kịch liệt các bài khẩu mở rộng mà giao tiếp với ngoại ban đường thương mại coi ra lóng lánh, hàng xuất cảng, sảng nhập khầu hàng hả, mà coi lại càng lợi y ngoại ban nắm chặt.

Người Nam-châu ít bay dòm qua cuộc thương mại vẫn chuyên mòn nông nghiệp mà thôi, thức khuya dậy sớm lo cây sầu cuốc bầm mà hường lấy lộc trời, gop nhóp dặng ít nhiêu tự bón lo cất nhà mua ruộng mà hường cuộc an nhàn, chờ không lưu ý qua cuộc hùn-hiệp, lập xưởng công nghệ cùng nhà máy nhà hành mà doat lợi vì quắc dân còn nhiệm lấy cái bình tiễn nhơn vào cõi chúa. Bởi cứ ấy người Annam ít có giàu lớn vì đồng tiền không sanh lỵ. Ta hày dòm lại như tháng Giêt bên Táo qua hai tay trắng ban đầu làm công một tháng ba bốn đồng rồi bán rau hủ đậu phộng rang kim chút dinh vồn vỗ lùng lấp tiệm nhỏ, khá khá ló ra elor lấp

tiệm to hoặc hùng công-Ty này bằng kia năm tráo báy trở đồng bạc lăn như bánh xe lùa, làm sao mà đồng bạc không sanh không dẽ.

Mỗi năm ngoài còn gánh cỗm, trà nay thấy hút ống bình kêu ông ban tài phẩ.

Nay nhở nhiêu ông kiền thíc ra cỗ đồng quốc dân, nhiêu người đã mon men vào địa vị rồi.

Vậy hì chúng ta kẻ trước người sau dùi dài nhau cho kịp bước đường, kéo chốn vòi dài chúng choán hết rồi, ta chém trả phải đứng ngoài mà khốn.

Sóng văn minh bùa khắp Nam-châu.
Liêng hiệp đồng tâm khả kết cầu,
Giỏi nét thương trường người đất Mỹ,
Nơi đường công nghệ khách trời Âu.
Rừng u ám bấy lâu không lộ,
Sóng suối tần nay đã bắt đầu.
Rấp chí đồng ban mao bước tới,
Kéo người dì quặc chim cao sâu.

Võ-văn-Hậu
Instituteur Thành-Thiện
(Bến-trẹ)

Lời Rao

Kính cung cho lục-châu dặng rõ, tại nhà In Hậu-Giang Cản-thơ, có bản sách chữ quốc-âm để giúp cho Hương-chíec có quyền thi hành như trưởng-lòa.

Sách này có 456 truong và có đủ kiểu yết-thị, lời truyền rao, của ông DƯƠNG-VÂN-MÈN mới dọn.

Giá mỗi cuộn là 38.00

Tiền gửi 0.15

Xin viết thư đến nhà In Hậu-Giang, Cản-thơ, mà mua.

Kinh cáo.

PIERRE PHAN-VAN-VAN dit VANG *Geometre Civil*

Longxuyen — Chaudoc — Sadec.

ARPENTAGE Délimitation et Bornage EXPERTISES

Ông Phan-van-Vang

(Pierre)

KINH LÝ NGOẠI NGHẠCH
LONGXUYEN—CHAUDOC—SADEC

Lành đạt điện tho.

Phân giải hạng.

Tương phản thô sảng.

Công chuyện làm kỹ

cang và tin giả nhẹ

Điện chủ có cần dùng
xin viết thư thương nghị.

Thuốc điếu hiệu Globe

(TRÁI ĐẤT)



Hút dễ ngon, dễ đánh láu được
không mốc, không mực.
Tại Hàng DENIS FRÈRES có trữ bán

Kinh cáo.

Hôn khôn con người

Hôn khôn chúng ta lớn hơn của các con loài vật. Trong ấy có bốn phần: một là biết cử động, hai là biết tư-tưởng, chế-hoa, ba là biết nhớ, bốn là luận lý xét dời.

Làm người chẳng phải có trí mà đã đầu, phải xét nét mà sắp đặt cho tri-hoa minh phân làm thứ lớp mới dặng, đoạn sắp đặt cho lòng minh hiếp theo lẽ ngay thẳng mà ở đời.

Hôn khôn minh chứa những việc ham muốn chia làm hai bức: một là hay trót ao, hai là hay dâm dại. Sự trót ao ấy là sự muốn cho gần được những điều mà mình cho là phi-dep. Sự giận ấy là sự bức tức vì chẳng dặng dẹp lòng. Cái ré những việc ham muốn đều trực vò cái nhơn tính.

Trong đời có nhiều việc phải làm, ấy những việc mà đứng triếc biển xưa hàng biết như thế: độ lượng, van da, lương thiện, công bình cùng mấy điều làm con người được việc phải, như làm phước, làm doanh v.v.

Có một việc phải làm hơn hết là: kiếm thê nào cho chúng tộc được về vang sung sướng.

Nay chúng tộc ta chẳng dặng về vang sung sướng, vì bị khách trú đánh cuộc buôn bán trôi sụt giá trong tay:

— Vậy ta phải làm thê nào cho hiếp theo sách triếc học?

— Xin hỏi mấy ông lo lập canh nông tƣong' tƣ hội thì rõ.

Trà-ôn, Bằng-văn-Chieu.

Loài trâu nước

Loài trâu nước là loài ở nước ở trên đất giềng cũng được, song nó ở dưới nước thường hơn ở trên đất, nó thường lội trên mặt nước nhiều khi nó phải lèn trên đất mà dàn-nắng, hoặc là cho con bú, song ở trên đất thì thất thế, đi đứng không quen, mà nếu trèm dưới nước hoài như cá cũng không dặng; nó phải trèm lên mà thở, bằng đê lâu phải chết ngạt.

Loài thú ấy là loài ở biển, có tài lội, chờ không có tài di. Cốt cách nó đi thường, mình mẩy nó phía trước và phía sau đều cứng cỏi, da căng thẳng từ bắp tay trở ra mới có máy động, hai bàn tay nó đánh liền, coi ra như hình mồi dám để mà hơi vậy. Hình thù nó giống loài cá, mà cốt cách nó thì giống loài bốn chung.

Có một thứ đầu giống đầu chó (les phoques) có tai nhỏ, trên mó nó có râu mọc chúc chúc như râu mèo. Nó ăn cá, ăn vật mềm như hào, hến nó hiến lầu, dan dí, khá khỏe, nuôi tập cùng dê mà không làm việc nặng được.

Nó có nhiều thứ, người ta đặt tên là bò biển, Sư-tử biển, xấu biển, tượng, voi biển vân vân. Loại giống chó ấy bay ở biển biển Bắc (Địa trung hải) cũng có mà ít. Ấy là người xưa thấy nó khác thế lạ đời, bèn đặt tên là cá yêu-ma, giống người, giống cá, hoặc gọi là cá người. Tiếng nó kêu thành bài, điệu dàng, giống in như tiếng chó sủa. Bé trưởng nó thường có miếng thước năm tát. Thủ trưởng biển có voi, lai lớn lám, có con bò dài đến bảy tám thước langsa.

Có một thứ có hai cái nanh lớn lám kèo là (LES MORGES), mọc tại hàm trên quâu xương, ấy là răng nghe nó mọc tòn tén, đánh đồng deo trên gành trên đá lớn nó dùng hai cái nanh dữ ấy để đánh úng các loài cá khác.

Người ta lấy nanh nó, coi lấy làm qui báu hơn ngà voi. Tbt nó nhiều dầu. Thường gặp nó bên biển Bắc, ở phía trên cao. Vóc hình nó chừng năm, sáu thước langsa, người Trung Quốc kêu giống chó ấy là (bò cầu).

Lê quang-kiết tự-Phùng-Xuân

Biển cà với súi con

Biển cà nói với súi con:

“Bàu bao nhiêu nước mà lòn ra dày?

Làm tướng rỉ rón đêm ngày,

Gió trong lồng rach chẳng đầy một gan.

Coi tạo rộng khắp bốn phan,

Hàng sáu vạn thám nước tràng muôn xe.

Mỗi con giàn giùn ra nghề.

Máy tàu cũng nhau máy ghe cũng chiếm.
—Đáp rằng người, vật, cỏ, chiếm,
Đều tra đều mến đều tìm giải lao.

Tuy là chứa đựng chẳng bao,
ít nhưng trong sạch ngọt ngào thì thôi.

Nước nhiều mặn tự mài lối,
Tài anh sóng búa dập nhói hại dân.

Hay chỉ mà do mà cản?
(D'après Victor Hugo)

Bằng-văn-Chiêu.

Vàng (L'or)

Vàng có mỏ riêng, có khi thấy những vàng vảy dính trong đá, mà thường nó hay ở lén với cát bồi, có hột nhỏ nhõ. Cũng có khi người ta lấy được vàng khỏi. Nhà đó ở tại Paris có một khối cát được nữa kilogramme, bên (Thé giải mới) là chỗ đúc vàng, có kè được khối vàng lớn cát nồi 50 grammes.

Bên Phương tây có ít mỏ vàng: Mỏ lớn đều ở trong nước Hongrie và Transylvanie.

Cát nơi sông Oural có vàng rất nhiều. Ấy là một mồi lợi lớn của nước Nga-latur (Russie). Bên nước Pháp quắc có một ít ngọn sông có cát lèn lao với vàng, có nhà người làm nghề đái cát mà lấy vàng kêu là bòn vàng, nhưng mà làm không được cho nhiều. Cát vàng ấy vốn là đá lớn có hột vàng lâu đời mà nát rá ra, không phải ở trong sông trong nguồn mà chảy đến. Ấy cũng là nhứ nước chao rữa mà làm cho mình ngó thấy hột vàng.

Nếu như nói cát nào nhiều vàng, muốn dài nó, cũng phải làm một cách thê như dài ngọc vậy; như mà vàng có ít, thì bỏ vào nồi dùng thủy ngân mà phản nó: đoạn phản lọc lại rồi phi thủy ngân, thì còn tồn lại vàng ròng.

Những mỏ vàng đương lấy bây giờ, thì là mỏ Péron, CALIFORNIE cùng AUSTRALIE, người Trung-quốc kêu là Cựu kim sơn; còn các mỏ vàng bên xứ NOUVELLE-CALÉDONIE và GUYANE kêu là Tân kim sơn. Các xứ ở phía trong Phương-Nam buôn vàng nát nhiều lắm.

Vàng là một loại kim xinh tốt, sác vàng tươi, càng mềm, càng cao, dẻo dai

hơn các loài kim khác, mà thua sác. Xác bằng nước, nó nặng hơn nước 19 bội. Hoà hậu tối chừng 1100 bực, thì cháy; nó không bay biến sắc; khí lưu hoàng, vật cay chua thì khác với bạc, mà chớ hé khác với vàng. Bô nó vào nước hoàng cường nghĩa là nước tiêu cường (acide nitrique) lực cường (acide muriatique) pha lõn nó mới tiêu. Bánh lá hết sức mỏng thì là vàng. Kéo chỉ rất nhõ, thì là platine kêu là Bạch-kim.

Vàng tay mười phần già đồng một phần cho cùng kèo nó mòn; theo phép pha chế có luật định. Còn người Annam cũng người Trung-quốc định tuổi vàng, lấy sắc thâm làm hơn; đánh vỏ dứa den, thâm lâm thì là vàng chín, vàng mười. Vàng thấp, cùu ngũ, bát ngũ, cho là dung tuổi cao; từ tám tuổi sắp xuống thì là vàng thấp, bay là gián sác.

Vàng nên kêu là Nén đỗ; bạc nên kêu là Nén trắng.

Lê-quang-Kiệt

Bạc (l'Argent)

Bạc cũng có mỏ tự nhiên, ít có bạc khối nó đồng có gân, có chì, thường hay ở lén với lưu hoàng. Những mỏ chỉ mỏ đồng hay lòn bạc nhiều phải có phép phản nó. Những mỏ bạc lớn thì ở trong nước Mexique, mỗi năm buôn bán có hơn 125 triệu quan. Mỏ Potosi ở xứ Bolivie, bua các mỏ trước, mới tiềm được từ năm 1545, từ ấy cho tới bây giờ, đã lấy được hơn sáu ngàn triệu.

Bên phương-Tây, có mỏ Konsberg ở tại NORVÈGE mà thua các mỏ bên Thé-giải mới. Ngoại trừ các mỏ chỉ lòn bạc, trong nước Langsa không có mỏ bạc nào đương đảo.

Sắc bạc sáng ngời, mì sác ra sáng suốt, nó nặng thua chì, hỏa hậu cho đến 1000 bực thì cháy; nó không cứng cho bằng đồng, nhứt là thua sắt song cứng hơn vàng, chẳng kẽ gì loài chi thiết.

Bạc không biến không phai, dầu đốt nó cũng vậy; mà nếu nó lộn cùng sinh thì mau đen; bỏ nó vào nước tiêu cường nó tan ra lập tức.

Khi ấy kêu là ngan liều cường (nitrate d'argent) dùng làm ngan đạn (pierre-infernale) là thuốc đốt ghê.

Mỗi Kilogramme bạc ròng bán được 222 francs (phà rồng) có dư. Bởi tánh nó mềm; sợ nó hao mòn, thường phải chế đồng cho nó cứng, phép chế phải có định lệ, tùy theo việc dùng nó.

Trong nước (Hồng-mao) phép chế bạc đồng; bạc 11 đồng, đồng 1; bêu THÉ-GIẢI-mới cứ bạc 10 phần, đồng 1 phần.

Té bạc cũng có nhiều cách, có kè lấy được bạc nát lện theo đá đất, bèn uebiu cho nhò bô muối sống mà đốt, rồi lại tán mạt, già mạt sát, đỗ nước vào mà lóng; đoạn phải đỗ thủy ngân cho nó ăn bạc, đem xuống dưới đáy thùng, rồi mới phản sau; có kè bô thủy ngân cho nó ăn bạc đoạn lấy ra bô vào dây may bằng nhung hay là bằng ni, ép cho thủy ra như thủy ra không hết, thi còn phải đốt cho nó bay. Nếu muốn luyện bạc cho ròng, phải đốt xương cẩm thú làm nồi làm giòt mà nấu vì nấu có vật chí lòn vào, nó rút đi hết, èo nấu đốt cháy cho lâu thì được tinh ngan.

Bạc mau cháy hơn đồng, muốn phản nó, giót phải đê xiên xiên, nếu lửa già thi bạc cháy theo chò xiên xuống dây lò, đồng chưa klp cháy, thi ở trong lò. Ấy là phép phải làm trước rồi mới luyện khi sau.

Lê-quang-Kiệt.

Sự tích giặc Au-châu

N. 26 (*Les causes de la guerre d'Europe*)

A-LÈ-MÃN BỎ XỨ BỒ-LÒNH.

(Trận sông Xan)

Tại mặt trận Nga cũng có ba sông như ở mặt trận Pháp: sông Vil-tun, sông Xan và sông Niél-trò. Ba ngày rày không có đánh trận nào ở sông Vil-tun, chỉ có binh A-lè-män bỏ xú Bồ-lònh mà lui binh lui.

Binh Ô-trich và binh A-lè-män bị binh Nga đánh già quá, bèn lần lần rút về, nên binh Nga chiếm được thành Lót là thành thứ nhì xú Bồ-lònh. Tại tỉnh Ga-li-xg trận chốt ở thành Ô-bo-tu, binh A-lè-män và binh Ô-trich thất trận. Cả xú Bồ-lònh ngoại trừ thành Hoatl-ta hướng bắc, thành Kiên-xé

đều vào tay Nga binh. Nay nói qua trận sông Xan. Bình Ô-trich trong ngày 30 Octobre đệm qua sông Xan mà bị Nga binh càn đường. Bình Nga qua sông vào thành mà tử chiến với binh Ô-trich ngoài các quan lệ. Cách đó 12 ngàn thước, thành Rôt-hoa-da và thành Lê-giát bị thất thủ, rồi các thành ở dọc theo bờ tả sông Xan cũng về tay Nga đoạt ráo. Bình Nga đặc chi hòn nhám tĩnh Ca-ra-cô-huy trực chỉ.

MẶT TRẬN XẾT-BI

Binh Xet-bi và Mông-tê rút về khỏi Tri-na. Ngày 25 Octobre binh Ô-trich độ binh qua sông Xao ngay đòn Ran-rô, bị binh Xet-bi truy cắn, nên phải chiến 2 ngày mà tấn được. Mông mít Novembre binh Ô-trich kéo đến Lết-nil-sa.

MẶT BIỀN. DÂN BỘ-E LOAN

Ngày 18 Octobre A-lè-män thất 2 cù-lao Samva bị binh Nam-châu đoạt.

Tại Phi-châu dân A-lè-män xâm lăng xứ Angola. Dân Bô-e bấy lâu tùng Áng-lê, nay nghe lời thù lanh dừng cờ khủ nghĩa. Chúng nó bị thất trận mà cách hai ngày sau đại chiến tại thành Lich-tam-be.

Tai Á-dông Nhựt-bon cũ việc công phá Thanh-dảo. Còn chiếc tàu Em-den dám làm thêm ống khói giả vào bên Bi-năng, bắn chìm tàu Nga Chem-chong. Chiếc tàu trận Mu-kê ở Saigon hồi đó có dò, chạy rược chiếc Em-den mà chiến, thi bị nó xé đạn già qua, phải lụy. Trong tàu Mu-kê có mateot annam, kè chết người bị thương tích, nhà nước Langsa đã có trong thường.

Trên Bác-Hai Âu-châu, chiếc tàu Het-mét bị tàu lặng thọc chìm. Nội tuần tàu Đồng-minh bị tàu lặng thọc chìm bón, số trọng tài mấy chiếc tàu lụy đó song là 1 muôn tấn.

Tai Hắc-hải tàu Thổ-nhĩ-ki chiến với tàu Nga. Nghe nói tàu Nga vào giải hạn của Thổ-nhĩ-ki mà rải trái ngũ lôi.

Cách ngày mai chiếc Hu-ma-ni-tê và chiếc Sun-tan Sê-lim đến thành Nô-vô-rôt-xit mà hâm doạ, đến thành Té-ô-dít-xi-a mà xa tae dan.

Ngày thứ các phò ở thành Xé-bát-tô-bon bị tàu Thổ loạn xa tae đạn mà cháy. Tai Ô-dít-xa chiếc tàu Nga Đô-nết và chiếc Cu-ca nết bị thọc mà lụy.

Tại cửa biển Tiêu-đít-a kia, chiếc tàu lặng A-lè-män bị tàu Áng-lê chặn ngay đường nên phải tự xa mà lụy.

Hai bên đánh với nhau lung lâm, vì vậy mà không phân ai thắng ai bại. Hai bên đều ta rằng mình thắng, mà tuy nói vậy chờ

qua bờ sau không thấy nổi tới nữa. Đánh nhau vậy mà chưa ra mồi chi, nên tướng soái Joffre còn chờ chưa ra tay. Tuy là tướng soái Langsa không thắng chờ có đủ sức cự nổi, ngăn nỗi địch-binh, vì từ ngày hai bên đấu chiến nhau thì tướng soái Joffre dù sức đủ tài mà truy cản địch-binh.

BINH A-LÈ-MÃN VÀ Ô-TRICH-SEN,

Ở MẶT NGA, THỐI HOÀI.

Cách 3 tuần nay binh A-lè-män kéo đến trước thành Hoát-xô-huy (Varsovie) như dòng song vi bị binh Nga bao phủ phía bắc và phía nam rất đông, bèn tinh bě lui got. Ma Tham-tan-cuộc A-lè-män muốn dien tri dảng dắt binh, hoac, chờ binh tập hàn đến cho vิง tă đực. Bởi đó Tham-tan-cuộc ra lệnh cho binh A-lè-män và binh Ô-trich phải ra cầm chừng, để cho Tham-tan sắp đặt xong rồi có lính mới lui binh. Coi voi lính ấy đầu đó giữ gìn nghiêm nhât. Tă đực A-lè-män bắt qua hướng Tây-nam dặng cho mau giáp thành Ca-lit (Kalish). Chờ nhược bằng kéo binh lên hướng bắc thi thưa binh sỹ e binh Nga đánh vào hông đứt đoạn hai khút.

Qua ngày mồng 2 Novembre binh Nga kéo đến miền Ne ở trên bắc rạch Bi-li-ca. Trong ngày ấy binh Ô-trich được lệnh kéo về Ca-ra-co-huy, bỏ lại 3 vị súng to, 1 vị súng liên thính và 1500 tù cho Nga bắt sống. Vâ lai tại sông Huýt-turn binh A-lè-män cũng thối bộ, làm cho Nga không tổn một phát thuốc mà chiếm cả miền Huýt-turn.

Kế đó có lính đến cho binh A-lè-män ở tỉnh Ga-li-xi phải thối bộ, tức thi binh vàng lòi bèn long qua sông Xan. Tuần rồi binh A-lè-män lấy được thành Ra-dy-nô và thành Giat-xét-xé làm cho thành Da-tol-lau bị vây, qua ngày mồng 4 Novembre thành Da-tol-lau thất thủ. Binh A-lè-män thủ thành Przemysl cũng phải kéo ra mà lui.

Chưa gì là binh Nga trước mặt hoảng để bèn cù tiếng hat kinh-cám tạ ờn chúa, vì binh Nga nói rằng thắng trận đây là nhờ Chúa.

Mà sao binh A-lè-män thối bộ mà không thấy Nga đánh giày thép khoe đã lấy được thành này thành nó?

Hướng nam xứ Bồ-lôn cảnh hữu binh A-lè-män bỏ thành San-tô-chau, Ngày 6 Novembre binh Ô-trich bỏ sông Ni-da mà qua rạch Ni-gi-ca cách đường đi hai ngày mới tới Ca-ra-co-huy, đầu đuôi lại có binh pháo thủ đó qua sông Hoát-la, bến thành Kô-lô, rồi chạy một hơi 65 kilomètres đến gần doanh binh Nga mà phá đường vận lương của Nga từ thành Bô-gianh qua đó.

Các tướng Nga trong đám giặc này trổ tài, thao lược hết sức quan phòng chẳng cho binh nghịch đánh vào hông, bèn nhặt binh ngan qua xứ Bồ-lôn, song le thua hàng lâm, là vì binh Nga bá vạn hùng binh, nhiều quá (50 đại đội), quyết sạch miền sông Huýt-turn làm cho binh A-lè-män phải kéo về từ Wlo-ca-la-hoët cho đến thành Tot, từ thành Hoát-la cho đến thành Cô-nanh mà về thành Xi-lüp-ca trên đường về Bô-gianh.

Khắp nơi cùng xir đều có binh Nga, thậm chí tại Đông-phô-lô-si cũng có binh Nga, tại cả mặt trận hướng nam từ Sol-xen cho đến Ca-re-hu, và cả mặt trận hướng đông từ thành Bi-a-la cho đến thành Lit. Mồng 3, mồng 4 hai thành ấy Nga đã lấy lại và lấy luôn thành Ba-ca-hil-sêu cho đến rừng Rö-men-ten. Còn cánh tả A-lè-män tại thành Wla-dit-la-huon ở tót hướng bắc phải bỏ vật đât mà thực lui, có lẽ tại bót lính dặng cấp cho Soái tướng Hàng-dặng-Bura, từ ngày 1er Octobre lãnh chür nguyên nhung tại xứ Bồ-lôn, chỉ còn đường xe Nga-Dức Huyết-ba-len thi binh A-lè-män đang thủ. Mồng 6 Novembre Nga cho hay rằng binh A-lè-män có tại đó mà dọn thối lui, song le coi thế không phải rút êm đầu, quyết tử chiến da.

QUỐC TRÁI BÊN HUẾ-KÝ VÀ BÊN

ĐẠI-PHẬP

Chúng tôi đọc nhurt trình Hué-ký, thấy nói rằng ông MAC-ADOO, quan coi kho bộ-ho, đã khởi rao báo về sự "QUỐC TRÁI TÙ-DO". Bắt đầu ngày 23 Septembre thi thi hành cuộc ấy; trong ba tuần lè mà thôi.

Hué-ký nhập bọn với Đồng-minh mới có 18 tháng nay mà đã mở cuộc Quốc-Trái này là lần thứ tư.

Còn Đại-Pháp chiến tranh đã hơn 4 năm trường mà mới mở cuộc Quốc-Trái có 3 lần. Cố lẽ cuối năm nay sẽ có một lần Quốc-Trái nữa.

Người nào biết xét và nghĩ đến nước nên để đánh tiễn mà dự vò trong cuộc giúp nước.

Giá bạc cao bảy giờ, lấy làm lợi cho mọi người biết nghĩ, mà dù vào trong cuộc này, cho trọn vẹn bồn phán minh với nước.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-bửu-Trần lược dịch.

Ai tín

Bốn quán mới dặng tin huồn rằng bà cựu-Hội-dòng Địa-hạt-tông Binh-Bảo Phan-thông-Bạo, đã từ trầu hôn ngày 2 Septembre 1918, hưởng thọ dặng bảy mươi ba tuổi.

Ngày 10 Septembre 1918 tới đây thi an táng. Vậy hối quán kính dời lri phân ưu cùng Phan-phû và cầu xin cho hưởng hồn bà dặng tiêu-diệu nơi tiên-Canh.

A. H. N. B.

Thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước	4165
Đồng-Dương	4 65

Giá lúa

Từ 2\$50 cho đến 2\$55 một tạ, tùy theo thứ lúa.

Quan Toàn Quyên Đại-Thân

Albert Sarraut

Viễn-Nam-vang, nhằm ngày lè Tân-Tóc (Sanh-nhứt) Đức Hoàng Lân SISOWATH

Ngày 2 tay tháng Septembre nay quan Toàn-Quyên quá giang xe hơi, từ Saigon xuống Banam, đoạn có tàu quan Bảo-ho Cao-mén, thường dọn cờ xí rực rỡ, mà xuống tại Banam dồn rước ngoài.

Búng 5 giờ chiều, thi tàu quan Toàn-quyên vừa tới ngang thành vua, đoạn trong thành băng mừng 21 tiếng súng thần-ông, khi tàu vừa tới sông bốn mặc thi tốp máy chạy chậm, sau lưng có 1 chiếc tàu (torpilleur) tàu lăng chạy theo hồn quan Toàn-Quyên coi nghiêm trang một cách vô cùng, khi trên thành vua hân mừng 21 tiếng súng thi dưới tàu Torpilleur cũng bắn trả lời 21 tiếng súng mà từ.

Tàu vừa dến cắp cầu quan Bảo-Ho, thì có dirc Hoàng-Lân Sisowath, và các tú trù theo hau neài, đứng một bên, còn phiê bén này thi có quan Bảo-Ho Cao-mén, và các quan Langsa các ty các sở dù mặc còn phiê sau nào là Phù, cai Tông và các sác chür việc nọi noi, đều tưốn dến dón rước ngài, aiđi vị dến có mặc sác phục theo chür phan và Médailles deo rực rỡ.

Tàu cắp cầu rời, quan Toàn-Quyên bước lên, thi có các quan theo hau neài birò tiếc theo, kế Đức-hoan-Lân và quan Bảo-Ho rước ngài nắm tay đặc thẳng lên nhà khách, thi bọn nhẹ Lan-sa đánh một bài đại triều kể dō các quan tiếp theo sau lênh nhà khách.

Búng 7 giờ tối, Đức-hoan-Lân mời quan Toàn-Quyên dự yến tại đền vua, cùng sảng диệp nhâm nây sanh-nhứt nên thiên hạ chen chúc dà không két, các tinh dầu dầu cũng đều dến mà xem còn 2 bèn đường cờ xí rực rỡ, từ dinh quan Bảo-Ho luâng tới thành vua.

Búng 9 giờ tối dốt pháo bông cho đến 11 giờ khuya.

Qua ngày thứ ba 3 tay, 7 giờ sớm mai ngài di vien các sở, mỗi chỗ đều đến xem xét, và vien các nhà trường nam và nữ.

Búng 7 giờ cảng dư tiệt tại đền vua.

Qua sáng ngày thứ tư 4 tay 8 giờ sớm mai ngài xuống tàu di tới Banam 12 giờ trưa, rồi ngài sang xe hơi thẳng chĩ về Saigon. Phan-thê-llùng.

TÀU BATTAMBANG.— Ngày thứ năm 29 Août 1918, chiếc tàu "Battambang" ở Saigon lại Nam-vang, đúng 11 giờ, kế lấy hàng sưa s ạn tối 9 giờ dengo chạy Baepréah, khi tàu mở giày, chỉ đậm Baepréah, mới day muối qua đầm ngay qua bến sông Chruï-Changwa rấn muối lên tới bờ mà nằm đó.

Có người thi nói rằng tại Tài-công neú gục, có kè lại nói tại Tài-công uống rượu say; mà hỏi lại chủ Tài-công thi khai rằng vì tại bánh lái bē không ăn nước nên mới có sự rủi ro như vậy.

Hay là tại chiếc tàu nô chạy met quá, nên muối nằm nghi vài bứa, bị cang từ ngày 29 Août cho tới ngày 1st Septembre, mới chịu chạy lui, cũng nhờ 3 chiếc tàu lớn lại trực nô mới chịu ra.

**HOTEL DES ALLIÉS
CANTHO**
Chambres meublées

Produits Pharmaceutiques,
Vins de 1^{re} marque,
Liqueurs, divers nouveautés
et conso mmation.

KHÀNH-VĂN-LÀU KHÁCH-SOẠN
Chủ sự
NGUYỄN-VĂN-TÚ DIT LÈ-ÂN
Ngay cầu tàu tây
đường Saintenog — Cantho.

PHÒNG NGỦ
Sạch sẽ — Có đèn khí,
Bán thuốc tây uồng.
Bán lè rượu tây, nón, dày tây
và vật thực đủ thứ.
Chỗ đáng tin cậy.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ
HIỆU TÂN-PHÚ-ÓC
Đường kinh lập — Cân-tho

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho qui ông, qui thầy rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sẽ, bánh thi đê trong tủ kiến có ròng
nước, kiến lén không dặng, ruồi bu
không được lại khôi ai rò tay đỡ, ai
muốn mua ở nào thi chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

**HOTEL
Restaurant de l'Ouest
CANTHO**

HUỲNH-QUANG-NHỰT

Propriétaire

Chambres meublées

Pension de famille

CUISINE BOURGEOISE

Phòng ngủ sạch sẽ, có bán đủ thứ
rượu Tây và dọn ăn cơm Tây

Lành nâu trong các đám tiệc
đám cưới — xa gần cũng được

LO'I RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bao
bộ để đựng đồ cho học trò dùng kêu
là PLUMIER; trong bộ ấy có 1 cây viết
chì đèn, thứ tốt.

1 cây viết chì dầu xanh, đầu đũ
1 cây viết mực có gầm ngồi viết
Giá xót bộ là 0\$40
Tiền gởi phu thêm. 0\$10
Gang có báu các món khác nữa, giá rẽ
lâm, xin viết thư thương nghị.

Kinh cáo

Kinh cùng qui khách dặng hay, tôi
mới lập một tiệm ngù tại chợ Ômôn gần
cầu tàu chạy vỏ Rach-gia.

Hiệu tiệm tôi là "HẬU-GIANG-THÀNH"
xin qui vị có di lờ đường dài gót ngoc
tới tiệm tôi, tôi sảng lòng tiếp rước.

Nay kinh
Hồ-thị-Ngọc kinh cáo.

Lê-công-Phuong (AUGUSTE)

Géomètre civil

LONG-MY — RACH-GIA — CAN-THO

ARPPENTAGE

Délimination et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-công-Phượng

(Auguste)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH

Long-my — Rach-gia — Cân-tho

LÀNH ĐẶT DIỀN THÔ CHO NHÀ NƯỚC

VÀ DIỀN CHỦ

công chuyện làm kỹ càng và
có danh tiếng làm

Ai có muốn cho việc diền thô minh
cho mình bạch, khôi sự lấn tranh
giải hạng; đạt thành dắt khẩn hay là
dắt mua, thi phải đến ông Kinh-Lý
PHƯƠNG mà thương tình.

Thuộc điêu hiệu Canon

(SUNG ĐẠI BÁT)



BAO XANH

Hút dã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua
hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn
đầu xăn (un appareil d'éclairage à gaz
d'essence); bình dầu đè trên cao, có ống
chạy xuống rải ra, tra được nồi lâm
ngon dèo. Đầu này sáng lâm, có dù dèo
phụ tùng sẽ bán luôa theo cuôc. Người
ta bán là vì mới đem đèn điện khí vò
nhà, nên đèn dầu xăn (essence) dư dùng.
Bản thiệt rẻ, xin viết thư cho Bản
quán AN-HÙ-NHỰT-BIO mà thương tình.

TAI NHÀ IN
Imprimerie de l'Ouest
CANTHO

CÓ BẢN SÁCH MỚI :

- | | |
|---|-------|
| 1.—TRỌC-CHOI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim Giá là | 0\$50 |
| 2.—CONTE'S ET LÉGENDES DU PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au Profit de la Saigonaise patriotique) par M. Lê-vân-Phát | 1\$40 |
| 3.—TUAN TRA PHÁP LÊ (Sách dạy hương chúc phụ tá của quan biền-lý) par M. Võ-vân-Thơm giá | 1\$20 |
| 4.—LE BUFFLE (vol et recel de moyens à prendre pour essayer de le prévenir) par M. Võ-vân-Thơm giá là | 0\$30 |
| 5.—TRUYỀN KIỆN TÀM LIỆT NỮ (roman moderne) par M. Lê-trung-Thu giá là | 0\$30 |
| 6.—Bóng Âm-tư-vi (cô phi những chữ không phải đồng âm mà khó viết) giá là | 0\$40 |
| 7.—Bóng Âm-tư-vi (chữ lai-gia) | 0\$60 |
| 8.—Dictionnaire Gazzier | 2\$00 |
| 9.—Dictionnaire Fr. An broché | 4\$50 |
| 10.— id. relié | 5\$00 |
| 11.— Kim-Túy-Tinh-Tir | 1\$20 |
| 12.— Méthode de lecture illustrée par Boscq | 0\$80 |

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU
ở đường Ture, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cùng quý khách hàng hay, tại tiệm tôi có bán má đá bằng đá cẩm thạch, đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, má thuỷ bằng tay, chạm bát đồng cùng hoa điêu thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân...

Mô bìa chạm bản đá cẩm thạch.

Có thể họa chòm dung nhâm hình người mà vẽ bằng dầu sơn và bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chí than, hoa biền liền và tranh, hoa sơn thủy,

Articles du Tonkin et Choses en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIÁI cẩn khái

Lời rao

Tai nhà in Hận-Giaoz, đường Boulevard Saintenoy— Cantho, có bán sách "LỜI ĐẠI CÁC HƯƠNG-CỐC MÀ CÓ QUYỀN TÌM HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIẢ QUẢN TOÀN-QUYỀN KHÁM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBRE 1917". Sách-này có chữ Langsa và chữ Quốc-ogur; bên chữ Langsa thì có quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ogur thì của M. Pham-thái-Hoa, thông ngôn hứa thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách-này thiệt hữu ích cho Hương-Cốc và các chủ dien lâm.

Giá mỗi cuốn là..... 0\$50

Tienda..... 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 30 thì chi hué hồng 20%; mua 100 cuốn thì hué hồng 25%.

Cantho.— Imp. de l'Ouest

Lời rao

Cho quý khách bộ hành dặng rõ, kể từ ngày 1^{er} Juillet 1918, xe hơi màu vàng đi thư cho nhà nước từ Cầu-đơ đến Phong-diển; và từ Phong-diển đến Ômôn thì đi thư bằng xe. Xe này máy tốt không hư chạy mau dể dành đi thư không trễ nải.

Xin quý khách bộ hành tưống tình tôi là ban đồng bang, dời gót lên xe này thì không trễ nải và cảm ơn vỗ cùng.

Cầu xe: Trầu-thành-Long.

TIỆM-HÓA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử dặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thức Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Giudinh. Thơ vẽ nơi tiệm tôi, đã có băng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ dã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vị trong lục-châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dung thử nước thuốc tốt thượng hàng, dẽ mấy trăm năm cũng không phai.

Giá tiền và thước tất: Vẽ nura thản (bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20\$ 00

Vẽ bằng Sance, Velours, (thú nước thuốc này đèn min) và tốt lâm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy dù thử.

Xin lục-châu chư quân-tử quang-cố. Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương nghị như ở xa xin qui vị gửi hình chụp theo nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng qui vị và khi hình/vẽ rồi sẽ gửi cho qui vị cách kỹ lưỡng.

Nay kinh.

Viết thơ cho tôi xin dè :

Nguyễn-đức-Nhuận

Dessinateur à Giudinh.

pour nous avant publication
Cantho le 1^{er} Juillet 1918
P. l. Opini est absent
L'adjoint