

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngữ)

AN HÀ NHÚT BÁO

MỘI NGAY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

**DỊNH GIA BẢN
TRONG CỒI ĐÔNG DƯƠNG**

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bồn quản mà thương nghị.

Mua nhặt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Cơ bài: « Sứ tích giặc Âu-châu » hay lâm.

Nga-la-tù (Rút-xi) Áo-quốc Ô-trich, Thổ-nhĩ-kỳ (Tước-ky), Y-dai-lợi (Ita-ly).

HÀNG HẬU-GIANGvốn dặng **60.000\$**

Hàng này của Langsa và Aonam
hàng vải lụa tại Cần-thơ. Cò trứ dù
các thứ hàng hóa vật dụng. Nội-tắc
một đều là tại Saigon có món chi,
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng
tốt.

Cũng gửi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư **ngay** cho
Hàng, thi Hàng sẽ gửi hàng lập tức.

Xin quý vị đến Hàng xem chơi
thì rõ.

TIỆM**Trương-văn-Hanh****Sadec**

Có bán xe máy mới và cũ đồ phụ
tùng xe máy và xửa xe. Lành thấp muôn
dù khi đá (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, tể, kỳ yên Tân già, hạ thọ,
khăn den bằng nhiều tay và khăn bùng
tốt thương hạng, bán mờ và bán lè vò
ruột xe máy hiệu Michelin, giấy hầm-ết
đủ cờ đồng theo kiểu kim thời. Quí ông
ở xa muôn mua đồ phụ tùng xe máy,
xin gửi thư cho tôi. Tôi sảng lòng ký
lưỡng mà gửi contre-Remboursement,
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lành đó,
và tôi cho giá đồ phụ tùng in sảng bằng
chữ quốc-ngữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.

Cần khái.

LOI RAO**Institution Vovan**

Ké từ ngày 1^{er} Août 1918, nhà học hiệu
VÔ-VÂN sẽ lập một lớp riêng để dạy con
em đăng di thi vào trường lớn. Chương
trình lớp ấy y theo Cours Supérieur de
l'Enseignement primaire.

Có Bà đầm và thầy Annam dạy.
Bà đầm có bằng cấp Brevet Supérieur.
Học trò ở ngoài (externes); tiền học
mỗi tháng là 10\$ phải đóng trước.

Tôi nhắc lại rằng lớp con nít (Cours
enfantin) cũng có Bà đầm dạy, mà giá
tiền 4\$ hoặc 5\$ tùy theo tuổi lớn nhỏ.

Xin cha mẹ họ: trò nào muốn cho con
vào học tại trường học hiệu VÔ-VÂN
phải cho biết trước ngày 1^{er} Août 1918.

Vô-vân-Thơm.

Các nhà Annam

Phải nhớ rằng tiệm thuốc hiệu
PHARMACIE NORMALE của
ông H. de Mari, bào chè y khoa
nhứt hạng món bài sò 119 đường
Catinat Saigon.

BÁN RỘNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu thuốc có danh tiếng
DẦU BẠC HÀ **Essence de**
menthe, tốt bức nhứt.

LOI RAO

Tại nhà Nhựt Báo An-Hà có bán cuốn
sách TUAN TRA PHÁP LÈ (Guide Formulaire de police Judiciaire) của ông Vô-
vân-Thơm làm dạy hương chúc, thút la
birought quan, cùng là cai phó lồng, cách
thiêng tra xét, khai từ, vi băng cũng là tờ
bẩm về việc binh; dạy kỹ can lán.

Chẳng những sách ấy có ích cho những
người làm việc tùng quan Biên lý, bắt
buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi
cho rõ ràng biết quyền hành phận sự
của mọi người ở đời.

Giá mỗi cuốn..... 1\$20
Tiền gởi..... 0 10

AN HÀ NHỰT BÁO

MỐI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

M.U.C LUC

1. Cách thế lập "Nông-nghiệp tương-lẽ hội"
2. Phan-thanhh-Giảng truyền.....
3. Nhơn sinh do mang.....
4. Luân văn chương.....
5. Muốn nên khách đại thương.....
6. Muốn khỏi khip hoai.....
7. Kiêm cõi hải dat.....
8. Lương Y bốn tuồi.....
9. Ban vê hội hùng.....
10. Cần-thơ nhơn vật.....
11. Sư tịch giặc Âu-châu.....
12. Thị tập.....
13. Thời sự, Giá bạc, giá hoa.....

TRẦN-NGUYỄN-LƯỢNG,
NG-DU-HOÀI,
NG-MINH-CHÂU,
HÀNG-VÂN-CHIỀU,
HÀNG-VÂN-CHIỀU,
NG-MINH-CHÂU,
HUYNH-YAN-NGA,
HÀNG-VÂN-CHIỀU,
L.Q.C.,
TRẦN-BÙI-TRẦN,
Hàng-vân-Chieu.

Cách thế lập Hội

(tiếp theo)

2^e HUẾ LUU:

Một ngày đêm xay được 18 tấn (18.000
kilos) gạo trắng thì tinh ra 300 ta (60
kilos). Cứ mỗi ta ăn tiền công bạc
trung là hai cây rươi thì một ngày lời
300×hai cây rươi = 75 đồng.

Theo phép nhà máy xay thì tám, cám,
trầu đều về nhà máy cả.

Cứ xay 610 kilos gạo trắng thì lời
được:

Cám xay.....	80 kilos
Cám giá.....	100 kilos
Tám.....	30 kilos
Còn trầu thì dù nhüm là khỏi mua cũ:	
Cám xay giá 0\$20	một ta 60 kilos,
Cám giá....	0,50 — id. —
Tám.....	2,40 — id. —

(1) Rút trong sách "Nông-nghiệp tương-lẽ
hội" của ông Trần-Nguyễn-Lương.

Một ngày đêm nhà máy lời tám cám là.
Cám xay 18.000 × 80 × 0,20 = 7288
610 — 60

Cám giá 18.000 × 100 × 0,50 = 24.58
610 — 60

Tám.. 18.000 × 30 × 2,40 = 58.99
610 — 60 — 91845

Công các phần lời:
Công xay..... 75\$00
Tám cám..... 91,43
Công... 166\$43

Hay là kê chẵn 166 đồng một ngày cho
để tinh. Một ngày sáu lần cho nhơn-công,
dầu, máy hơi 30\$00 thì mỗi ngày còn
thanh lời là 166 đồng - 30 = 136 đồng.

Một năm với 300 ngày thì lời là
136×300 = 40.800 đồng. Muôn cho biết
chắc số bạc thành mồi năm là bao nhiêu
thì trong số 40.800 đồng này phải trừ:

1. Bạc từ bỏ nhà máy và
tan, ghe cuối năm chung.. 5.000 đồng

2. May tan ghe đồng

chừng 15 năm sấp lên mới
bù tít thì mỗi năm phải để
dành một phần 15 số bao
vốn ra bay là $60.000 - 4.000 =$

15×9.000 đồng

Thì nhà máy thạnh mồi năm là ; 40.800 đồng $- 9.000$ đồng $= 31.800$ đồng. Mười lăm năm thì lợi đặng 31.800 đồng $\times 15 = 477.000$ đồng. Mà như máy dùng đặng lâu năm hơn nữa thì mỗi năm thắn hoài 31.000 đồng.

Ay là sự nhà máy xay mướn cho người ta, chờ bằng nhà máy có lúa mà xay rồi bán gạo trắng thì lại còn lời thêm một tạ gạo ít nữa là một cát. Như nhà máy Mytho chạy gạo trắng một ngày 18.000 kilos thì có phải là một năm lời thêm đặng

$(18.000 \times 0.10) \times 300 = 9000\00 hay không?
60

Số lời t các một tạ đó là lấy theo khi giá lúa và giá gạo cần phân với nhau mà tính, chờ như khi nào giá lúa giá gạo cách nhau xa, lúa ối mà gạo hót. Như năm nay là trong lúc tháng Mars 1918 này dày lúa 1\$80 một tạ 68 kilos còn gạo trắng tới 5\$60 một bao 100 kilos thì một tạ gạo trắng bán ra lời tới bảy các hai. Một ngày xay 300 tạ thì thạnh có 206 đồng, rồi một tháng thấy thạnh đureg 6.480 đồng (Phải nhớ đó là thạnh về sự bán gạo không mà thôi, chờ còn nhà máy hay còn lời tám cát như tôi đã nói trước đó vậy nữa là khác.)

Chư khán quan nghĩ đó mà coi chờ chì minh có hội Nông-nghiệp-tương-tế cho đều dù các nơi rồi thì lúc này minh có thể thông đong đặng với nhau mà làm cho nhà máy phải mua lúa của minh đặng cao giá hơn, chờ có dầu mà đê cho họ lời các hàng cho tới một đồng bạc một tạ vậy sao.

Các phần lợi tinh theo một số nhà máy

nhỏ như nhà máy Mytho vậy, xay một ngày đêm chừng 300 tạ gạo trắng mà thôi. Chờ như các nhà máy lớn tại Chợ-lớn xay từ 7.000 tới 12.000 tạ một ngày đêm thì lợi biết là bao nhiêu nữa.

Bởi thấy lợi lớn như vậy nên ai cũng ham, muốn lập nhà máy tết, song quên rằng muốn lập nhà máy thì phải lo tinh sự lúa trước, cũng như muốn làm bánh thì cho sẵn bột vậy. Nếu cắt nhà máy rồi mà một năm chạy không đặng 100 ngày thì phải lồ.

Nhà máy nhỏ Mytho một ngày đêm chạy lúa 1.200 giã thì một năm chạy 300 ngày phải có $1.200 \times 300 = 360$ ngàn giã mà số lúa này chẳng phải để kiếm đâu.

Phải biết rằng nhà máy Chợ-lớn tuy lớn lăm mà có lúa chạy hoài là nhờ có tiệm chành nến. Mỗi nơi thì đều có tri cữ người của nhà máy dũng mua lúa nhà máy phải ra bạc muôn cho mồi các chinh, nhà máy cũng sắm ít nữa là một đòn trăm chiếc ghe chài. Nào là chủ tiệm chành, nào là tài-công ghe chài, đều có sê lợi hót. Người China làm như vậy đặng, là vì phần nhiều dân nước người ta đã biết nghề buôn bán sảng rồi, có thể tự cày chác chán dược với nhau rồi; sêe lớn nhở sêe nhỏ, sêe nhổ nhở lại sêe lớn, nương nhau mà làm ăn; chờ như minh bảy giờ, nghỉ lại mà coi chura có người dù dùng vò việc ấy, thì việc chạy lúa mà xay lát làm cát go cho chủ nhà máy và cũng.

Mà sự khó này cũng còn đê hơn sự bán gạo một thi. Vì nhir minh có lúa rồi nhà máy minh xay hoài nang nâm mà gạo minh không bán đặng thì xay mà làm chi.

Có người nói nhiều nơi xay mà bán cho thiên hạ mua ăn cũng không có gạo cho dù mà bán, lo chí sê ối.

Nếu tưống như vậy thì làm làm.

Hai nhà máy Mytho trước đã có tưống

như vậy rồi, mà nay làm công việc ra thì mới thấy sự tưống ấy là lầm. Nhìn người ăn gạo nhà máy thì là người ở chờ mà thôi, chờ người ở trong lồng không hề dùng gạo xay sảng, bởi vì nhà có lúa, xay ra mà ăn thì nó lợi bẩm cảm nuôi vịt, gà, heo. Ay là một sự, lợi ch่าง khi nào mà nhà nghèo bỏ đặng.

Còn số dân ở chờ thì có bao nhiêu dân bời vậy ở Mytho xay gạo ra thì phải chờ lên Saigon mà bán lè cho người ta sau mới hết gạo. Công việc này lấy làm nhoc lòng cho chủ nhà máy quá chừng. Vì phải lập tiệm vua tại Saigon cùng các uơi mà giao gạo cho máy tiệm đó lo bảo cho, rồi mỗi tháng phải đi thâu bac như vậy thì sinh ra các đêu khó đê và nhoc lòng lắm. Mà ay là mới có hai cái nhà máy nhỏ mà thời đê, bằng ai muôn lập thêm nhà máy nữa thì chờ gạo đi đâu mà bảo. Con nhir muôn lành ban si cho máy bằng buôn bán ở Saigon đặng chờ đi ngoại quốc, thì nhím lại sêe minh hót còn nhở qua đó, gạo xay sao kiệp mà đâm chịu bán theo bực đê đặng.

Tôi tò bảy các đêu khó đê trong sự lập nhà máy dày chằng phải tôi có ý làm cho người Annam minh thời chí trong sự muôn mò mang đường công nghệ mới này đâu.

Tôi là một vị cai-quản nghị-viên của hội Nông-nghiệp-tương-tế Mytho, muốn cho đặng hoàn toàn phần trách-nhóm của tôi thì tôi phải tìm tôi mà học cho dù các chò lối hại cho nhà nông. Cũng bởi sự tìm tôi này mà tôi trộm thấy và biết đặng một chút dinh trong sự nhà máy. Mà thấy thì phải nói, là nghĩ vì ý tôi muôn chí cho người đi sau biết máy chò chông gai của người đi trước đã gấp rồi đó, đặng lo mà phòng ngừa trước.

Sau nữa nghĩ vì việc lúa gạo với việc nhà máy xay thì là hai điều khau khich

với nhau làm, thì chúng ta một đêng là người làm ruộng có lúa, một đêng nữa là người lập nhà máy, phải công đồng với nhau mới làm nên việc lớn đêng.

Như vậy thì làm làm sao mà trừ cho khỏi hai đêu gay trớ áy bây giờ.

Phải làm như vậy: Cúng như tôi đã nói trước rồi đó vậy. Muôn làm bánh phải cho sảng hột. Vậy thì chúng ta phải lo lập hội Nông-nghiệp-tương-tế cho muôn lúa của chúng ta qui về một mối rồi hê đêu có bội Nông-nghiệp, thì đê phái lập nhà máy nhỏ, đê xay lúa gạo. Lúa của hoi này bô xã nhà máy xay đó, khoi cần chi đi kiếm mà mua lúa đêu cho thật công. Người có lúa nhớ nhà may mà bán gạo đêng tiền hơn là bán lúa như xưa, còn nhà máy có lúa sảng xay hoat lời tám cát và ăn tiền công mà thôi.

Như vậy thì đê trit đêng sự khó chay lúa cho nhà máy rồi; bây giờ chỉ còn lò mít nốt bán gạo nê thoi.

Sự này nghĩ lại cung chảng khó chí. Néo bảy lầu nay khó là vì nhà máy Annam mới có một hai cái mà thôi, xay chưa đêng bao nhiêu gạo mà bán si đêng. Chờ như ngày nào mà chúng ta thêm đêng muôn nhà máy như tôi đã nói trên đây vậy thì cuộc nô cung đê ra đê.

Chêng đê thì chúng ta phải mò thêm một cửa nhà buôn nữa đê lanh mà bán gạo giüm cho nhà máy. Nhà buôn này chêng phải theo cách thế các tiệm trit gạo mà tôi đã chí trước đó vây đê.

Nhà buôn này phải cho lơn vỗ cho người ta dù tu cay dưng ra mà lanh chịu bán gạo với các hàng Tây ở Saigon.

Nhà buôn này lập tại Saigon đêng mà đê hoài mỗi ngày cho biết khi nào có dây thép ngoại-quốc đánh lai cho các hàng Tây hót mua gay Nam-ký của chúng ta. Chêng áy phái cho các nhà may Annam hay đêng ta thông đêng cung nhau mà định giá, Gia định phái

rồi, hăng chịu mua rồi, thì nhà buôn sẽ đứng ra mà làm giao kèo với hăng chịu bán y số gạo và y giá của nhà máy định.

Nhà buôn không dặng ảo lời trong sự bán gạo đây: mà nhà máy phải chịu bạc công dân mỗi phi mình bán, cứ 100 đồng thì huê-bông phải định mấy đồng cho có chừng.

Bán như vậy mới là dặng nhiều số, thì nhà máy mới vững vàng mà mở mang thêm nữa được.

Công việc của người có lúa, của người xay gạo và chia người dân mỗi mà bán gạo dày thì ví chừng khác chí với công việc của ba người nuôi tôm, kéo chè và dệt lụa. Cá ba phải chia công việc ra mà làm, mỗi người riêng mỗi cuộc, thì mới làm lớn dặng; bằng một người mà gồm cả ba công việc thì làm không rồi chí hết.

Đến sau, chừng nào chúng ta tóm thâu lúa về hội nông-nghiệp thương-tế dặng nhiều nữa, thì chừng đó mấy hội nông-nghiệp này và mấy nhà máy đó phải gồm về một mối, nghĩa là hai bên đều lập ra Hội nông-nghiệp thương-tế cùng nhau bắt (Syndicat) mà bảy ra cuộc Công nghệ và thương-mại lớn hơn, chừng đó lập nhà máy lớn nhà buôn lớn chịu giá bán thắng ra ngoại-quốc. Đặng như vậy thì tự nhiên lần lần chúng ta thâu lại dù các mối lợi trong sự lúa gạo của chúng ta về tay chúng ta hết. Lợi này mỗi năm thường có mấy chục triệu bạc đùi, có dảng công cho chúng ta ngày nay phải lo liệu lần di hay không, thì xin chờ tốn nghĩ thử.

CHUNG

Trần-Nguyễn-Lương.

Phan-Thanh-Giàng truyện

(Tiếp theo)

Bác Tự-déc được từ sứ coi rồi phê rằng: Hai khanh là đại thần thể dặng rường cột của nước nhà, trăm dâu pin cậy, phủ thác cho một cột chẳng đâu ден mà day nuôi; hễ có tẩu đổi đều zì thi trăm cung chửng luồng mà nghe, chẳng phải phụ những đều nghe thấy của dảng quân thù. Nhưng mà sứ này có nhiêu chuyện nói thêm cho trăm song lóng ngay vua thương nước, trăm cung đùi biết bụng hai khanh. Còn việc tại triều; trăm cung cần thân, có lý nào sơ lược hai người phi của, hai khanh phải biết bụng trăm. Vậy hai khanh cứ lo việc biên dinh nghỉ hè nào cho an dân lợi nước, trăm cung trông cậy hai khanh.

Áy đó:

Mình quân luồng tè tao phùng.
Những đều trân hiếu giữ trong chương thường.
Thương thay nhè bè môn thời đại;
Nghỉ cần buôn quốc vận diên nguy.
Ngoài vòng thế giới chi chí,
Có ai rõ nỗi đường đi lối vào.

Qua năm Tự-déc thứ 6 (1853) tháng giêng chី vò thán, quan Phan, hám: Hiệp biện đại học sĩ nhưng sung kính lược phò sứ, lãnh Gia-dịnh Teán phủ vụ, Kiêm Bố chánh sứ, sung lãnh Biên-hòa, Định-Tường, Vinh-long, An-giang, Hả-Tiền các tỉnh.

Mà quan lớn lại dảng sứ yết kinh từ hết, để giữ một chire kinh trước dặng rango hết sức bình sanh cũng chire, sợ eum khiêm nhiều tình không khâm mang tôi với triều đình. Té ra sứ trả lại chau phe rằng; Hè là dung tôi thi trăm dâu lừa người mà phó thác, thê lè xưa còn, vi như thắng thường trước quyền ấy là xét công mà thắng trắc; trăm dâu sứ học hành của khanh việc gì lai không khâm, trăm dâu nhất định khanh chở túc, tung ngài phải phung maug.

Chỗ ái ngoại ra thán trọng nhậm,

Nơi hoàn đỗ phủ việc trường đỗ.
Triều đình được mấy mưu mỗ.
Được người kinh tế như Tò như Hango.

Lành ẩn phong rồi, thi không giờ khác nào ngại rách mà nghĩ ngợi: cứ đi tinh nay sắp đặc rồi thi sang tinh khác. Triệu tinh Trần tây lập đồn nơi mộc-bài ngũn ngứa Gao-mèn, lập thêm đồn cá-trè giao khẩu, lập pháo dài ngoài họng cửa Cầu-giờ, lo dúc súng lõi-trấn pháo dài diện thủy binh, sung lục binh bồi thêm thành Định-Tường; thành Vinh-long. Sớ mấy lần xin đóng tan đồn, vỗ giữ cùa Cán-giờ. Còn việc từ tung thi ngài di tới tinh nào đều ra cáo thị tinh nay, cho nhau dão đồng bay, thoáo si cò chuyện gì oan ức cho phép tới ngài mà kêu nài. Từ đó về sau, bê di trên bộ gáp ai thưa nài thi ngài ngưng vóng: dưới sông thi đậu ghe lại mà thảm xét các việc ưng oan, phản doanh phác lợt rồi mới di. Ngài thường dạn lảng tống những đều thật sự: hay ban thưởng con tháo cha hiếu, rango dâu tuân pháp nước. Ngài hay nói rằng: không ơn náo cho bằng ơn cha mẹ, không nghĩa náo bằng nghĩa nước nhà, không ai qui cho bằng nhơn tài tâm chánh, không gi vinh hưu là hạnh làm người.

Ngài hay nói những đất trong sáu tỉnh ta đây đất còn nhiều phàn, dân hay dài da, hòn cátu Bắc-ky và Trung-ky; uen di đến dài uai cũ rango dân sự cày cấy cho mỗi người đều tranh nhau khai khẩn lấy chỗ hoang vu, gấp dàn du bì du thực, thi bắt ngay, trước rango cha mẹ không lo dạy con, sau trách lồng lồng không coi el ứng kém chế dạy đỗ, ngài hay gắt với đứa không nghề nghiệp

(còn nữa)

Nguyễn-dư-Hoài

Nhơn sanh do mạng

(Tiếp theo)

Châu Phiên-Tường cùi và bước lai gần có ý để nghe lời phản thế nào? Người cầm đại dao, bước lai xà mõi cái bèo rằng: chúng tôi là người phi pháp với lương dân; chúng nó tài địch

lưu thảo mảng, có mặt không trống, làm tội với tiêu quan, xin tiêu quan là người trời dùng kẻ phạm phu, xin cho chúng tôi có lời trần thiêt. Vâ chung tôi dây một đứa con nhà Phạm-du-Ngô, một đứa là Bạch sờ-Dì, cùng dòng xiêng lương già từ đệ tử đời nhà Lý. Ruồi sau vận nhà Lý xiêu roi thuyền về cho Trần-Triều. Tôi tiền nhà chúng tôi đều bị lấy Trần trú trướng Thủ Bồ hại ngầm, nên đem nhau lánh nạn; nay nùi này mai vào rừng khác; tiễn nhau chúng tôi đóng già chờ chảng may thời cơ khônuz tiễn mái mái cho đến đời anh em chúng tôi cung không đường lập thâu, tung mơi cung nhau tụ nơi sơn già mà sanh nhai một nghề ty tiện thế này cũng là việc bất đắc di đó thôi; chờ chảng phải anh em chúng tôi không có cui qui thuận với triều đình dặng ra công khuyên mà ít nhiều vò trả nợ non sónz. Vây chúng tôi xin quan nhau cho chúng tôi biết quan tồn, tồn hiệu là ai cùn xin mời về trại cò dặng xiu dưng dài khắc một chén trà rồi sẽ di. Phiên-Tường nabe lời phản thuyết cung động lòng: là động lòng cho hai mắt uau nhí thân dài làm thước gập lối lở chon như mihi và cung một nỗi vọng tộc hoan già, thương cho lối bước lừa ly không một đường nào rộng dảng có nghinh ngang cung bốn bể, té ra sứ phiêu bạc anh pung xưa nay cung thường. Trong tri ngi trong óc ngắn ngot cho người đồng binh thương nhau đừng ngó súng bài người chơ chưa lập trà lời; thi người tùy luog bước lai nắm áo Phiên-Tường dace ra chỗ ván mà nói nho rằng: Quan nhon là người đương sự tai thân, thế quan nhon vận chura hanh đặc, phải rằng: Thân cơ hàng đơn cùn đất khách, người bà con danh giá dưa triều đình; mà làm lục tim cùn tim không dặng đó là mảng bay thời, thời mang như thế bến chí phải gân chờ, cho nên nhasur sô cho tiêu quan không tránh khỏi tai sây nên sai tôi dắc tiêu quan lên chùa Hương-Tich là chỗ cao sơn mà ẩn cư cho qua ngày đợi lục thời vân khà vi; sao quan nhon không lo trước giữ lỏng, đến đâu lại cùn sanh sự tới đó; nay còn có ý muốn theo họa nay về trại. Quan nhon chơ có tình những đồ sơn già tiêu nhon, đã làm lục hại người dực của, làm những sự phi pháp với lương dân; chúng nó tài địch

không lai quan nhơn, dung mưu si khac
thì quan nhơn hường chung nò sao kip,
chi hằng ta từ chung nò mà di luon leu
chua kêu ngày giờ dien dán, Chau-Phiên-
Tường, hung dâ sảng khôn người bối
bạn từ túc già cảnh chùa Bạch-Mã ra di
nói chi nghe nay, đã cài một lán rồi
thời chuyen này nghe theo kêu lời người
túi tac cung là lời có lý cho lúc ty nàn.
Bèn day lại mà trả lời cùng hai người
luc lam rằng: Tôi cung có việc tại thàn,
dến đây may gặp hai anh.

(Sau sẽ tiếp theo)

Nguyễn-minh-Châu

Luận văn chương

Có lúc minh nghe anh em bạn trai-trò khen ngợi một cuốn sách nào đó, minh muốn đọc cho biết. Song khi mới lật ra xem sơ lát hàng, chưa thấy hình dung gì, chưa hiểu lý tưống gì, chưa rõ sự cảm giác cá tính tự của người làm sách, trong lòng buồn bực, ném cuốn sách lên bàn, kiềm đường rao đi chơi. Tôi vẫn biết nhiều bạn cảm cuốn kiều quốc ngữ, nham vải cẩn rỗi che rằng đất không hiểu gì hết. Nếu không hiểu phải rằng kiều mà hiểu. Phép xem sách phải xem cho cung, rồi khen hay chê người ta mới ít phiền. Có nhiêu bài văn tôi không tra lời năm 1910 nghĩa là lúc tôi còn học nhà trường. Mâ bay giờ tôi gặp văn ấy đọc lại thit lâm. Hài hả chẳng qua vì sự hiểu sơ sài và hiểu sâu xa mà ra.

Phép xem sách lấy làm khó chứ chẳng phải chơi. Ông Goethe nói rằng: « Apprendre à lire est le plus difficile des arts... j'y ai consacré quatre vingts ans et je ne puis pas dire que je sois arrivé à me satisfaire. » Nghĩa là: « Trong các nghề có nghề đọc sách là khó hơn hết... tôi học đọc sách đã tám mươi năm rồi mà tôi chưa gián nói rằng tôi đọc vira y loi. »

Những sự bay sự khéo của một nhà văn sĩ thiết phải “rửa con mắt” cho làm mới xem thấu được. Có lời ngọt như mật, có giọng êm như ru, có câu từ rất

như cẩm, có diện tối như黑夜, có chữ đẽ rẽ mà bay gắt, có tiếng gióng mạc mò mà thâm trầm. Học sách phải rõ thời thế: văn xưa theo xưa, văn nay theo nay. Xưa có chỗ bay nay cũng có chỗ bay vậy. Mỗi một đời đều có cái thú riêng theo lúc ấy; cũng như mỗi một tuổi đều có điều đặc đẽ riêng. Phấn phiếu mấy thay thành niêm bay giờ làm bài làm vở các ông nho già không đẹp. Nhưng các ông nho già luận biện lại nhiều chỗ chẳng vừa ý họa học thức kiêm thời. Ta muốn nhiều nghe rộng thấy, đừng ché bèn nào chuồng bèn nào. Rất đỗi trong một cuốn sách thậm chí, người ta còn kiêm được ít lời kiêm thach thay huống chi cả va tư tưởng của một nhà văn sk hả không đều đáng học sao? Người minh thông thái bài này phải yêu sách Tây, lại phải chuồng sách Tào, phai chơi với cầu Tây học, cũng chớ xa ông nho già. Văn chương China và Annam có lâm lị thâm-thiết, lâm tiếng hay-ho; văn chương Tây cũng lâm giọng hùng hồn làm cầu tuyệt diệu, kỳ sau sẽ lục một ít bài so sánh.

Trà-ôn, Đặng-văn-Chiêu.

Muốn nên khách đại thương

Người buôn bán xưa nay có thứ tư ăn ở ngay thẳng, chịu khó nhọc và tiện tảng thì khá. Nhưng mấy đèn ấy chẳng đủ làm cho tân phát triệt thương mai đời nay. Vì bây giờ ai mới bay ra vật chí bay ai trót bán non chí đều phải rao báo thiên hạ mới mua đồng. Ở xứ minh các nhết trình quốc ngữ chưa chảng bao nhiêu lời cáo bạch vì cuộc thương mại bên minh lời thoi. Thám! pháo nhiêu cáo bạch ấy của ngoại ban,hurst là Khach-trù mấy tháng nay thấy ban thuộc hụy bà dược biến nên ham mướn để làm!

Cuộc rao báo lấy làm cần kiếp cho nghề thương mại. Bên Nông-nao có cái nhết trình ăn mới tháng gần một triệu quan tiền, chờ nhết trình bên minh một tháng được chưng vài trăm nguyên

bac là nhiêu. Ông Wishy nói tại thành Nghiêng-do bon thương mai xài mỗi năm hết năm trăm triệu đồng bạc mướn rao báo. Công ty Fairbank buôn bán cản, giám mướn làm một cái lời rao cho hay già là ba ngàn đồng! Lò làm xà bong “Sapolio” xuất ra ba chục ngàn đồng bạc vốn dâng làm lời rao lúc mới mở ngô hàng. Nhứt trình “Indépendant de New-York” để bày giờ nhà đó mỗi ngày hô ra một ngàn đồng dâng làm sự ấy. Mấy nhà hàng lớn hàn Tây như Au bon Marché, “Louvre” v.v. mỗi năm một nhà xài tiền mướn rao nói xú Nghiêng-do chưng bốn triệu đồng. Tại Chicago có nhiêu “Sears Roebuck & C°” in sách rao báo mỗi cuốn 1200 trương hàng i cản. Một lần zir kháp thế gian nhà giày thép an hết sáu trăm bốn chục ngàn đồng tiền cỏi!!! Ấy là một cái giá tai lòn bên Annam đó! khán quan chờ lây lâm lị, vì công cuộc làm ăn của nhà giàn các nước còn hơn việc quốc gia mươi phần. Có hăng giầu hơn Chánh-phủ. Những số tiền lời rao tời biến trên dây, rút trong báo “La Revue” để ngày 1^{er} Juin 1906. Xem lấy đó, rõ những lời cáo bạch có ích cho sự thương mại thô nô? không lý chur quốc. Thông thái tôn bạc ức bạc triệu mà làm đều già ngô.

(Sau tiếp)

Trà-ôn, Đặng-văn-Chiêu

Muốn khỏi khíp hoai

Pour échapper aux influences extérieures

Khi chúng ta di chuyển vươn, lờ đường ghe vào một cái quán cốc mà ngồi chon thì trong lòng ta chẳng chúc chi ngại; mà khi ta bước vò một cái nhà hàng ngọt chồi, xoàng ành tranh đỗ rực rỡ sấp đặt nghiêm trang, sao trong lòng ta đường như khip; ta bước trên mây tăm khâm mà đi, có ý chậm chạp, ta xem môi vật gì trong ấy, lòng ta cảm thân luon. Lại híc ta đến nhà một người dân già thì như không, còn hỏi ta vào định nết ông quan sao tẩm lòng nó bac khép nẹp.

Ấy vậy thoi kbi đê kia và tánh sot sét nò đều chẳng tốt. Phai lấy phép lịch sự mà ở đời, đừng lòn cui lâm, chớ lấy liring lung!

Bứa nò ông Léon-Daudet là người đứng cáo vụ hai quan cựu tề tướng Maloy và Cailloux, di tới một ti-hu kia dâng ngoan phone cảnh. Ngài có dịp mà chuyện vắng giày lát với một lão thầy hú, rõ ràng lão ấy thông minh. Nên chưng ngài vố định quan Chủ tinh bèn nói rằng: « Đât nay có một minh lão thầy hú là uỷ trời thương phẩm. »

Ấy vậy ở đời chẳng phải không làm chirc chi hay là làm nghè nhỏ mọn mà không được dưng bực thương phẩm. Ta chớ khâ xem ai làm thường. Đừng thấy một cõi ăn mặc lòi let mà chắc sang, đừng quá quyết một thiêmi áo bô quần vãi là bèn hả.

Nghê được những lời em tai cùng phái soy nghĩ coi trong ấy có chánh lý hay không. Minh phai xét, chớ khâ với tin vôi lâm. Có một kè nhơn từ, mỗi người cang dời, một bức đúc hành, một đứng thông minh, dâng cho ta gân gùi; mà cũng có một anh độc ác, một cậu lém sán, một chủ nhất gau, một thầy bắt nghia, dâng cho ta xâ lanh.

Muốn gán cùi thi gán gối muôn ta lanh thi xâ lanh, đố si giám ép?

Đời Đường Huyền-tông, lão Dương-quoc-Trung là thừa tướng nịnh thần.

Và giàu sang nèo ai cũng kinh ai cũng bờ, và quyền thế nèo ai cũng sợ ai cũng lùa. Cũng trong đời ấy ông Trương-Duyễn là người chí khí cao. Có kè hối ông sao không theo phe Dương-quoc-Trung thì ông đáp rằng: Các ông coi Thừa Tướng lòn lao như cui Thái-sou; tôi xem ngoài như một hòn núi bằng nước-dâ, chưng mặc trời tò rạng thi nước dâ rã tang.

Trương-Duyễn thiết là một người không hay khip oai.

Khi nào khán quan muôn được tánh tốt như ông ấy thì chẳng khô chí; cứ ăn ngay ở thật và tập tành nết minh cho giàn gì một chúc át xong.

Trà-ôn, Đặng-văn-Chiêu

Kiệm cò Hải-đạt

(1)

Rốt triều Trần có quan Thị lang họ Trần, thấy việc triều sáp loạn; ông bèn xin hưu trí về theo quê bến bà, là huyện Quỳnh-Lưu, tỉnh Nghệ; dâng trước là : xa kinh lánh sự nghe thấy triều can xiên đó, sau nương chốn tich liêu, thôn ủ, nhàn dưỡng, thiên nhiên, trong cảnh già tay duyên tay mạng. Tánh ông cũng bà đều là đạo đức thanh cao; Trong đám tôi tú của bà có một con ty tất hình dung xấu xa, cặp con mắt giông như con mắt chó mực, nó có tánh ngủ ngày còn ban đêm thì thức thời hoắc may và làm công chuyện một mình mà coi nhà, đã siêng năn như thế, còn có tánh kiêm nhặt vật rơi rớt trong chỗ u vi, ket đường ket gat không ai bi kiệp; làm cái gì thuộc về đám bàm thì bàm lành xấp mướt mẩy dứa khác, nên bà dác tên nó là Hì-Nhi: thủ nghĩa nó làm đến gi bà cũng bằng lòng, sai xứ việc gì khó mẩy cũng ráng làm cho dặng vui lòng bà; nên mạng danh Hì-Nhi chờ nhù danh nó là Khuyên-nhi. Một đêm ông đương ngồi nghĩ làm bài bi cho quan Thượng-thor. Ông muốn dùng một điều nhằm trong kinh-thor nhưng ông chưa chắc; mới sai Hì-Nhi đương nấu nước cám đèn lai ám thơ mà lấy cuốn sách chở ông để sáng, Hì-Nhi cũng vắng lời cảm đèn di đèn nơi rối cảm đèn trở lại, mà không lấy cuốn sách của ông dà lấy tay chí chưng. Nó cảm di thi ông chém nghiêm nghị, chưng nó cảm đèn lai ông dà cảm viếc thảo những câu nghĩ ra, chưa có tới cuốn sách muốn dùng. Thảo rối mẩy câu, rồi lại có sự điều tích muốn dùng; dòn lại dưới đèn không quyền sách. Ông lại sai Hì-Nhi đi nứa Hì-Nhi ta cũng di rói quay lại tay không cũng như lần đầu. Lần này ông vừa sai vừa muôn cho có cuốn sách mà xem, tè ra tay không cũng buồn tay không. Hì-Nhi không mó tay vào ám sách eo dòn lấy dặng quyển sách thượng-thor. Ông giàn quở rằng : đồ gi tôi làm u ám sao

(1) Lặc lượm những chuyện dài dàm của nước Nam ta.

mấy dòn, còn như đèn này ghẽ ấy chờ sáng như ban ngày, sao mì chờ thè. Rồi bón thân ông di lấy sách kinh-thor ông coi lây.

Sáng hôm sau ông bà ngồi uống nước khi nhán, cũng một con ty Hì-Nhi pha nước. Ông sực nhớ sự sai lây cuốn sách bàm rồi mà nói cho bà nghe, cũng có ý ché bà dùng Hì-Nhi không phải là một đứa dòn như lời bà thường khi khoe với ông. Bà then kêu nó mà rầy rằng : phản, mấy tôi tú, sai dòn phải hết lòng ông sai, bà cát, cũng là bón phao tôi con phai tuy, có lý nào đây là một đứa dòn mọi việc khó gì một cuốn sách ông sai mà mấy không chịu lây ; bà vừa nói vừa di lây roi toan dòn. Thủ Hì-Nhi lạy mà xin bà cho nó hảm lại kéo oan. Ông thấy vậy cũng nói với bà để cho nó nói coi lý thế ra làm sao cho biết.

Hì-Nhi bầm rồng : Từ ngày con vào nhà bà ; người nhà ai thấy cặp con mắt của tôi như mắt chó dòn còn dõi lượm tiền rơi thoc đồ trong chỗ tôi tám, nên đều kêu tôi là Khuyên-nhi. Khuyên-nhi con chịu tiếng đời, cũng là tiễn định mang duyên ràng sứt giữ sinh kế trộm người kian, lượm tiền rơi thoc rết mà đều nơ cho chủ không giám quên phận tôi, dặng mà đều ồn trên đám học, và trong đám thanh nhán voi tôi, chờ sự tám ra kinh truyện, sách vở cho ông ; thi xia bà nghĩ lại mà thường lấy thân phân tôi dòn, biết sao cho thau dặng mà tiêm dòn từ co biết một hai chữ cũng không đủ tài biết sách. Bắt dòn dường dường nam tú, có người đang dứa ban ngày còn chưa chắc kiêm dặng chữ hay chưa; cũng có người di ra coi bộ đoàn hoàn như ông Nghè ông Công, chưa biết họ kiêm. Tứ-thor, Tánh lý dặng cũng chẳng, luon hổ tôi là một con nô tý, mang danh là cho khuyên-nhi; mà ông tôi biến kiêm kinh thor, thi tôi biết sao kiêm dặng. Trâm lạy bà nghĩ xét dung thử cho con là phân tôi dòn? không phải không vắng lụn ông sai kiêm, nhưng chở ông sai tôi không dù tài làm, dòn vắng cũng vô ích, thà dứng ngồi tôi, còn hơn là ráng làm cũng không nên việc thi lại cần then với bạn tác đồng thời nhao bón. Ông nghe tôi gae dòn bèn biếu bà tha tôi cho con Hì-Nhi, ông cho nó nói có lý.

Ké chép truyen này bản rồng : Con Khuyên-nhi, Hì-Nhi cũng là con đòn nhà quan mới biết biến từ « Dứa ban ngày mẩy hàng vân nhơn, còn chưa biết sách mà mò huấn chỉ con khuyên-nhi ». Câu ấy có lý thú cho ai giác ngộ trong mộng Văn-minh : Lo mà dạy dặng sau cho ra mặt Văn-minh cùng đời.

CHUNG

Bản giang:

Nguyễn-minh-Châu.

Ké binh nhưa tới xin thuốc, phải có lòng thành, đến khai tên họ, ngày sanh tháng đẻ, vái lạy khẩn cầu, đoạn Lirang-y bón tuổi lại bé một chút vặt giường nứu của mẹ nó, đem trao cho người bình, biếu về bó vò nước trà soi để người rồi uống thì tự nhiên thuyền bịnh! Ban đầu còn cho vặt giường, sau sợ hết vặt, mới cho tới lá mai nhà; thiên hạ trời đông quá sợ hết lá nhà, nó mới cho tinh nhung là lá me, bất kỳ bình gi cũng uống có một thứ?

Từ ngày cho vặt giường và lá mai nhà thì không hiệu nghiệm chi mấy, mà cũng không hại bình, vì vặt tre và lá khô uống nước mà chết chóc gì sỉ?

Chứng cho tôi là me thi hiệu nghiệm thấy trước mắt; Vì làm sao vậy? Vì dot me là một vị thuốc xô, uống vào đã không phát ti không phá bụng mà tống ra đậm-nhứt, cho nên những bình nào bời đậm nhiều, nóng-nẩy, đờ-dây trong ruột thì nêu xô, lè náo không giảm bớt.

Và lại phần nhiều người Annam, thường có đám xô bao giờ, nếu có thuốc xô làm cho sạch ruột hết hồn thì mau mạnh hơn kè bay xô.

Cũng như người nghèo mà được đỗ trang điểm tốt bận một lầu thì xem vào thấy có sự đổi nhan sắc nhiều hơn kẻ giàu ăn mặc xinh xang hằng ngày.

Annam ta dau thường nằm-ú trong chỗ tối-tâm chật-chẹp, thanh-khí, chẳng thông lưu, nay nghe đồn thấy tiên-phat, tri-di-doan chát, sao thuốc cũng bay, ráng di trong da hàn hoan chát mạnh; một sự tương như nứa cũng giúp cho mạnh bình, lại thêm di ra khoán-khoát hường được thanh khí vào mình; còn di thi cứ đong cát cát-áu thân huyết vẫn chảy lưu, sự ấy cũng giúp cho thuyền bệnh.

Lại những chứng như ho gió, số mài, thưc dòn long óc, một hai khi mitch đẻ lây-lết không phục được cảng mạnh được. Sách thuốc Tây cũng cho cái bệnh số mài, nghe mùi và long óc một hai khi không cần thuốc cảng hết. Nhiều người bị bệnh nói trên đây nhầm dịp như vây trời hốt ba cái đòn me về uống rồi mạnh. Lại cháng cũng suy cang xết, mà mảng nói rằng thân quí trợ cho! Còn một le nra: là nhiêu người đau lâu đã

Lương-Y bón tuổi!!

Tại làng Tám-phương, tổng Trà-nhiều-thượng (Trà-vi-h), có một người Cao-mèn sanh một đứa con trai mới được bón tuổi; tên Cao-mèn này nhà nghèo và có tiếng lau-lợi, gian-hóng thuở này ít ai bi kịp.

Bữa kia, toan kẽn kẽi không mà chung đêm của dặng cho ăn; anh ta mời lán bộ nói bà nhập, orang-lan, thiếu na chạy lại coi; bà (ba già) lôi từ ray sấp tội bà nhập luôn luôn cho dứa con trai tên Cao-mèn ấy.

Bà phung chí Ngọc-dέ tuôn vang Đường-trào, nói năm nay Trần hông nóng-nẩy làm, giang-giò thường và trong mấy loài giòng đều có anh-bình các-dàng di động khuấy rối thiên hạ!

Bà doái thường nhơn loại nêu ra tay từ bi cứu khổ cứu nạn, nhập cho thẳng nhò bón tuổi ấy. Vậy từ ray ai có bình gi bắt luận, phải man man dòn cầu ba, thi bà lâm phuoc cho it vị tien-don dam ve uống tại bình tư nhòn tắc dù.

Hôm tháng Juillet hông dòn cùng chòn kháp nới, thiên ba trùng-trùng diệp-diệp, thiên-nam tu-nữ, lớn bé tré già (chút là dòn bà) tới xin thuốc của tôi " Tôn-chơn-Nhero" bón tuổi do.

Nhà thấy thuốc nhô này ở cách sông, người bà con nó nhau dịp dứa dòn mỗi bón qua một sù, tôi ngày biết mấy chục nguyên bac! Còn ai đến cầu xin thuốc tien, phải dam 5 sù chà cho sáng rò, vải phong pháo, ít thè nhang! Mà mỗi ngày chứng vài trăm người như vây, chứ tên nghĩ coi bao nhiêu liệu? Pháo cũng nhang nhiêu, no ban lat cho thè! Không không?

rước thấy thuốc đèn-diều đường, thuốc cúng hay, song sau chóng đã chảy, chưa kịp manh, kẽ nghe dồn thuốc tiên bèn đi đến xin lá me về uống, nhầm lúc bình phái mạnh cho nên mạnh. Đã không kè thuốc mìn dâ uống có sự hay và bỏ ich cho chau thán, lại chê thấy đỡ mà nói lá me ấy cứu binh. Có phải là me ấy hau phục thành công chẳng? Bởi mấy cờ nón trên đó mà Lương-vy bốn tuổi nấy nỗi đánh. Chớ hẳn thật không bù náo nhập chi ráo. Chẳng qua ở đời hay tin di-doan không xét chánh lý, nên lâm tay gian-trá phinh-phờ.

Có một việc đáng tức cười cũng vì đám di-doan này mà ra.

Số là tại làng..., lòng Bình-khánh-ha có tên B. sau, nghe đồn Lương-vy bốn tuổi đó bay lâm. Anh ta lén xe di đến, đường di cung gần 20 kilomètres.

Đến nơi, anh ta xin thuốc rồi bận về mới xuống sông tắm chơi, quần áo và khăn cởi để giao mè.

Lại hụp kỵ mài một chập khi lên thi hời ôi! Quả đâu mất? Không hiểu bị ăn cắp hay là giò khuấy chơi. Chẳng biết liệu mán rắn, then thẹn; thường-thuống khôn bể tẩn thổi. Phản trời một ngày một tối, lại thêm từ cõi vò thần. Tình đánh liêu nhắm mắt đưa chán. Ra đường lộ gặp xe đường chạy. Anh ta bèn kêu lại, người đánh xe và bộ hành thấy vậy khêng biệt cõi chi. Cho anh ta bước cảng lên xe, ngồi túm-húm giữa xe và hụm... Thảm! trong xe có dòn bả con gái, gặp tình cảnh như vậy, không biết nghĩ cho làm sao?

Tới chau thành Trà-vinh, anh ta có quen với M. Lũ-Long-Toàn là người phú gia, mua cảng rắn nhắm mắt mượn của ông Toàn một cái quán dặng hồi cõi.

Tôi nghiệp! Thấy như vậy thương hại, song xin từ rày sấp lên chờ mong uống thuốc của bà. Mất một lần còn có kè giúp đỡ, luôn bần nứa phải chạy về như mấy con yêu nhện-nhện trong truyện Tây-du vậy chứ chẳng không.

Thi rằng:

Chẳng khác Trinh-Âo lúc bán đấu, Mất quán, cừu già chạy lên nhau; Trinh-Âo cũng mất..., B. cũng mất..., Thành sứ đều ghi chép đến đâu!!!

Ngà Trà-vinh

Bàn về hội hùng

*Khách-trú không cần khuyến khích.
Annam khó rủ hiệp hùng !!*

Khách-trú không cần khuyến khích, nghe Annam minh tinh lập Nông-nghiệp tương-tổ hội, các chủ nhà máy mua mua lập hàng bạc cho vay dặng giúp nhau, mua mua lập hội mua lúa dặng đóng tam hiệp lực dè ép Annam cho cõi xương họa da. Khách-trú thiệt là muôn gom góp hết của tiền Annam. Hè muôn chất được, vì có lời ông Chateaubriand nói: «Có lòng ham muôn át được bực trên: une volonté inflexible surmonte tout.

Còn Annam minh khó rủ hiệp hùng vì Annam ta cõi bơ ngơ. Sự bơ ngơ lấy làm hại, vì có lời ông Roudes nói: «Nó làm cho hại hoai hèt các sự tấn hóa, vận động, cuộc gi minh muôn lập ra bị nó giết trong trứng, sinh muôn bay nhảy, bị nó chặt cánh» elle paralyse les meilleurs mouvements, étonne dans l'œuf les initiatives intéressantes, casse l'aide des plus beaux élans.

Đồng bang ôi! Nhiều người nói với tôi rằng sự vỗ bội Canh-nông sau vi giúp đỡ nhau mà hết sự nghiệp! Lời ấy lấy làm lầm, vì khi nào hội muôn cho ai vay phải tùy vươn đất người ấy bao nhiêu; cách thế ra bạc thiết chât ý không mất mồi giám, chớ quẽ gì đem tiền muôn giao cho kè võn liễn một đòn trummies hay sao mà các ngài đi sợ mất của? Nếu mất của thì hội Canh-nông Mỹ-tho mấy năm nay đã liễn rồi, có dân dược một ngày một thanh vươn như trước mặt ta đã thấy đó. Theo lời quan Phủ Trần-Nguyễn-Lương thì: Hội Nông-nghiệp mới lập thành lần thứ nhất tại Đại-pháp năm 1890; khi ấy chưa ai hiểu rõ sự lợi cho lâm, nên trong cả nước có Chánh phủ giúp sirs mà lập ra dặng có chín hội chánh, 87 hội ngán mà thôi. Lần lần mỗi năm thiền ba hiểu dặng sự lợi rồi, càng ngày càng lập thêm nhiều cho đến năm 1910 thì tính dặng 96 hội chánh, 3338 hội nghán, cho vay tới 73.681.000 quan."

Các ngài nghĩ đó mà coi: nếu hội Nông-Nghiệp bắt lợi, có dân thiền ba bên Pháp-quốc đua nhau lập rất đông

vậy. Các ngài ôi! Bên Pháp người ta không bị Khách-trú hạ giá mề cõi gom góp hết của tiền, mà còn lập hội nhiều như hổ, huống chi Annam minh thua lân Chết nhiều hổ, lại chẳng hiệp nhau dặng lánh đều hiệp đáp.

Ôi Annam hời Annam! Liệu sao rồi phải tình làm sao đây?

Các ngài ngồi khoanh tay chờ chờ Khách-trú tự ý trỗi sút giá lúa, làm cho hao nhiên giọt mồ hôi của nhà nông phu ta đều đổ sông đổ biển?

Rất dỗi trời chưa mura con chiêm khôn cõi lo rằng rịt ổ, nở não ta mất của mà chẳng lập phương ngắn ngửa?

Có một Ông Lanza toàn chắc rằng nếu Annam minh biết lập hội canh nông dặng khởi bán lúa rẻ thì mỗi năm dân sự khỏi mất tam triều đồng bạc (8000000) xin các ngài đừng dụ giữ, uống chà lầm. Vô hội chẳng nở bể ngan chẳng nở bể giặc, không mày chi thất lối mà lo.

Lập hội Ngan hàng, người đi vay phải đem hàng khoán giấy tờ cho dù mới được xin các ngài đừng sơ thiết hai đèn minh.

(San-tiếp)

Trà-ôn, Đăng-văn-Chieu.

Cựu Thông-ngoan Tòa án

Khi nào muôn qua sông trị bệnh, thì quang uốn xuống nước, rồi bắt một tay ẩn, hai chân nhảy xuống đập trong cái nón, từ nhiên gió đưa te te qua sông, khi nào muôn về dòng thăm thấy, thì bắt một tay áo, từ nhiều có chòi mây xanh, ẩn ẩn hay đèn, hai chân nhảy đập trên mây xanh, mây xanh phơi phới mà về dòng, tiếc tiếc ông Quán, từ trầu mà về Tiên đá lầu.

Còn ông Trung, nổi danh linh ứng, Thần chủ dồn tên kinh, kêu là ông sư, thần chủ của ngài, những là Bá hổ, phú hổ, và lang tông, các nơi, nhiều người sang trọng, mỗi năm, đến ngày ngài cúng tổ, và khao âm binh, thì mấy người ấy đều ra tay đẹp, mỗi lè cúng tổ, it nữa cũng là bốn năm chục con heo.

Ngài có cất một cái Am, để mà thờ tổ xong quanh thì trồng cây hàng, lại dào hổ rồng cá, rồng sâu, cũng kẽ một bến, Am ấy thờ rất nghiêm trang, ai có dũng dí thể nǎo, ngó vào đó thấy đều ròn ố, trong thần chủ của ngài, ai có bệnh gì, tuy là chưa tới chốn bão tá, song ngài đã có tay biết trước, chờ cho thần chủ đến, thì ngài làm phép cho một cái trứng xà, bay là một cây cùi và, hoặc là một lá phu, đem về mà đốt, thì bệnh biến lành.

Lại một ngày kia, nhà nô vợ có bệnh, cầu ngài đến, ngài coi thấy cõi quí làm bệnh, nói ra, coi bồ người chênh không mẩy tia, uzài kêu lại mà nói rằng: Nếu chủ không tin chắc, thì chủ hãy ngồi dậy tôi chí quí nô biến bệnh cho chủ coi.

Lúc ấy, nhâm lúc ban đêm, chủ nhà uzài xuống rồi, ngài lấy tay, chỉ ra trước cửa, mà nói rằng: đó, hai con quí di ngan qua đó, người chủ nhà ngó theo ngón tay chỉ, quả thấy hai con quí, bò tốc xà mà di qua di lại trước cửa, chêng ấy chở nhà thất kinh, mới tin là chở, bèn cùi xuống lạy ngài xin ốm, ngài làm phép về mót lá phu, ốm rồi liền an.

Lại có một nhà kia, mỗi đêm chim ưng, thường đậu đậu cây bên nhà, hoặc đậu trên nóc nhà, mà kêu, chủ nhà sợ là triều bắt trưởng, bèn đến thỉnh ngài xin ốm, ngài di đến chỗ nhà ấy, tối tăm giờ rồi, viết mót lá phu, biến chủ nhà, đem phu lên giàn nơi đầu cây đòn đồng,

một chập, chim ụt ở đâu không biết, áo ào bay tới, đâu giáp nóc nhà, từ đâu bay qua tới đâu kia, đặc gác, ô lên kêu ụt ụt om sõm.

Thấy ngài đọc thán chú chí chi làm dám trong miệng không biết, rồi bấy chừm ụt bay lần di hết, rồi ngài lại viết một lá phù khác, mà gián nơi trên cùa, biểu chủ nhà gởi lá phù trên dòn đồng, dem xuống mà dốt, từ đó về sau, không nghe chim ụt, đến nhà kêu nữa, lại trong nhà cũng bình an.

Lại một ngày kia, trong làng có tên họ, bị binh Thiệu-thời, nặng lầm, thiêu ngài đến chửa, ngài viết phù cho uống, vài bữa bình lành, chọn ngày cúng tội, rồi tống giờ, đưa dỗ xuống tàu rồi, dem thả ra sông, thì tàu đi te te, dồng như bình có người chèo di một thû.

Lại ông cai tổng Vinh, là cai tổng, Định bảo, ở làng Nhơn-ái nhuốm bịnh nồng nồng như lửa dốt, sân sỏi đêm ngày, binh đã hấp hối, thiêu ủi đèn chửa, ngài nói binh ấy đã tới cảng số, cứu không dâng vợ con ông Tổng Vinh, ai cầu ngài, xin hết lòng cứu sống, ngài thấy ai cầu lâm cùng động lòng thương, bèn nói rằng bằng muối cho ta cứu sống lại dặng, phải mua mua mua một con heo trắng toàn và một con gà cúng trắng toàn, làm thịt, sắm lễ cho ngài cúng, nặng nề với Thành Thần, cho sống lại chừng một năm mà thôi.

Vợ con ông Tổng Vinh, lại đặt sấm y như lời ngài dạy, cúng rồi, cho uống phổi, bước qua ngày sau, thì lành bịnh, song coi bộ bẩn lảng bơ lơ, mà tánh lại nồng hơn khi trước, qua năm sau, có đám Lễ đình Nhị làm nech, ông tổng ấy, nồng nồng, ai cang gián, cúng không nghe lời, dem dân lảng đi dẹp quan nech, bị quan nech, bắt dặng, tại vách Ba-lang, dem vô dinh So-dúa mà chém chết.

Lại lúc đó còn 16 tuổi, ở đây học trò, tại trường vàn sông Ô-môn, dem nó, tội năm trong Trường ngó lên trên trinh thấy có một vật tròn bằng niêng Tô lớn dỗ chơi trên trinh, dây phúc liên tau, bụng tôi phát buồn, chẳng biết điểm lành hay dữ, bèn xuống bến, ngồi trên đầu cầu nghiệp, mà ngó mông ra sông lớn, một là lo binh ông nội tôi

không biết thế nào, hai là nhớ nhà dáo dè, vùn phát xây xẩm, mà té xuống sông, học trò thấy la lên, liền có người xóm lại vớt tôi dem lên, bắt tri nhơn sự, ước nứa giờ đồng hồ, mới tỉnh.

Đêm ấy là đêm ông nội tôi ở làng Nhơn-ái, tại rạch Phong-diên, binh kịch, có binh ông nội sự đến đó mà cầu chữa binh, ngài nói số ông nội tôi đã mang rồi, không phương cứu chữa, quả ông nội tôi cũng từ trần, trong đêm đó, ngài lại kêu ông Thành tôi lại mà nói rằng: nay thấy giáo ở trên trường học Ô-môn, đang tinh ông lão qua đời, buồn bức ra ngồi trên đầu cầu, bị chí Thủy long, khuấy chơi, xô té xuống sông, khà mau mau bắt một con gà giò, làm thịt sám lè, dặng ngoài cúng mà xin dùm cho, cúng rồi, sai người lên tới tôi, thì tôi đã tĩnh, mới biết rằng; thấy cái vật đó ở trên trinh ấy, là diem dem tinh ông nội tôi qua đời đó, ấy cũng là một điều kỳ quái.

Lại ngài có binh hút á phiện, hai con mắt thi tối, sao lại làm thuốc mà hút một mình, không hề cháy nhieu, lúc ngài còn sanh tiên, tôi nghe thiên hạ đồn nói linh ứng nhiều dầu, tôi cũng có lui tới một hai khi, mà viếng, hỏi ngài đều gì, thì ngài nói thiên hạ đồn huyền, chờ ngài có biết làm thấy làm bà gi đầu, lại có khi ai tới mà cầu, thì ngài cứ chối từ hoài, ai cầu lạy lục cho đèn súc, thì ngài mới chịu đi, hoặc là cho một cái phép mà thôi.

Lúc nhà nước làm dâng, truyền dọn dưới mé sông cho sạch, ngài mới dời cái Am lên trên, cắt lại một bên nhà lớn, khai hai cái hố, thả Sấu, và cá ra sông, đồn bàn trống sạch, con Sấu mun cục đuôi, có dào vắn nỗi lên chừng một năm, rồi di đâu mất; còn con cá vượt đỗ đuôi, bể dài chừng một thước năm sau tất, bể lớn chừng năm sáu tết, trong đài ba ngày, thì nói dưa bên mé bài vây đuôi mà chơi, không ai dám động phạm đến nó.

(Sau sẽ tiếp theo)

L. Q. C.

Sự tích giặc Au-châu

N^e 25 (*Les causes de la guerre d'Europe*)

Tại An-xát (Alsace) binh langsa lấy được nồng St^e Ma-ri-ô-min. Đạo binh này qua đó là có ý bảo thủ đồn Ben-pho. Bên kia binh A-lê-män không bao nhiêu. Ngày 26 tai hướng đông thành Nân-xy binh A-lê-män bị đánh lui.

Tại tỉnh Sâm-banh binh Langsa doat được thành Men-gi-cua, còn dang kiên hế.

Tại Ca-ra-on binh Ảng-lê ngày 27 Octobre chiến với A-lê-män, bắt nồng thắng phụ.

TRẬN CHUNG QUANH

(Thành Yp (Ypres))

(Tuần lễ 1er tới 7 octobre)

Nội tuần này binh Nga thắng Thổ-nhĩ-kỳ, bên ranh Nga thi binh Nga dù chiếm được cả xứ Bô-linh (Bologna), vi binh A-lê-män thối bộ, vi binh Ô-trich dâ bô sông Xan mà thối lui. Còn bên mặt trận Ben-rich và mặt trận Phap (France) thi tuy hai bên chiến nhau lung lâm, mà bắt nồng thắng phụ.

Tại đất An-xát (Alsace) thi binh Langsa dù chiếm cứ được đèo Sainte-Marie-aux-Mines (Xanh-Ma-ri-ô-minh) mà tấn binh tới nứa không dặng. Tại miền núi Huô-rờ (Vosges) binh Langsa cự đương với binh A-lê-män ở phía bắc thành St Dié (Xanh Di-ê), mà địch binh thi nói minh tấn bộ ở miền núi.

Tại ranh tỉnh Lô-ren (Lorraine) có cho té tác di dọ nhiều ngả mà chưa ra chi.

Ở các mặt trận ngày đêm tiếng súng đại bát chằng ngót, như là tại tỉnh Sâm-banh và tại thành Rem (Reims). Tại Bô-ri-ô-bắc trên kinh từ sông En-nor qua sông Mạt-nor binh A-lê-män cự với binh Langsa mà đe làng Xa-bi-nhân (Sapigneul). Trong ngày mồng 4 Août binh A-lê-män dù chiếm được làng ấy rồi. Song le binh A-lê-män bị súng 75 khai già quá, chịu đà hết hơi, nên ngày thứ phải bỏ một phần phiá tây (ấy là lòn A-lê-män nói). Còn binh Langsa thi lại nói minh đã giặc được làng Xa-bi-nhân được trọn.

Bây giờ nói qua thành Xút-xông (Soissons) Số là binh ta tấn chừng nào thi lòng khi khai lại càng to tác. Tai nồng Ca-ra-on ngày mồng một Octobre và ngày mồng 3

octobre binh A-lê-män bè ngoài thi coi bộ muốn chiến với binh Ảng-lê đóng tại Sa-manh đê đam (chemin des dames) mà vô ích, làm chi không nói. Qua ngày mồng 7 binh A-lê-män tái chiến chung quanh thành Ca-ra-on-nen (Craonnelle) và thành Hot-tobi (Heurtebise) mà cũng không ra chi.

Binh A-lê-män đóng dài theo mé sông En-nor cũng nô lực tung hoành, ý muốn xung đột mà công phá đao binh langsa đóng tại Hoay-gi (Vailly), mà binh langsa kiên bế rất bền chặt. Ngày mồng 2 Octobre binh Langsa thất thủ Xu-hia (Soupire), qua ngày mồng 6 giặc lại được, còn thành Sa-huon (Chavonne) đã thất một lược với thành Xu-hia mà chưa lấy lại đặng. Trong ngày mồng ba binh Langsa lấy lại xóm Mết Ferme de mez.

Thành Hoay-gi tì như dòn gánh, bên hữu binh A-lê-män thối, bên tả lại tấn, mà lần lần binh A-lê-män trèo lên Nông Hoà-ro-nh (Vregny) chính giữa chặn đường về Hoay-gi và Xết-xông.

Binh A-lê-män mà bấu đánh thành Hoay-gi đó, là vi thấy binh Langsa đang tri súng to dặng pha hầm A-lê-män, thi binh A-lê-män nô lực giặc được ba vi đại bát của Langsa, giặc diroc rồi bèn lo kiên bế.

Từ thành A-ra (Arras) cho đến mé biển binh A-lê-män tiên chiến, đánh phá cả tuần lễ, mà bị hầm Ảng-lê kiên bế chắc quá, nên tổn công hao mang mà không làm gì nổi, Ảng-lê thủ hầm từ A-ra cho đến Neu-sa-ben (Neuve-chapelle) ở phía bắc thành Ba-re cho đến đòn thành Up là đòn bị A-lê-män bắn nát tan và cháy khói lên nguội ngút! A-lê-män vẫn cù đỗ mà bắn hoài.

Vì tại chỗ ấy có hòn chín đội binh đóng trong một khoanh đất hẹp 30 kilomètres, chờ không lớn lao gì, dài rộng gì. Cuối tháng Octobre ai cũng tưởng A-lê-män trú nồi ngọn thủy triều, bởi dân Ben-rich mở đập mà tràn vào xứ, chung quanh thành Đè-mirc và Nghiê-bo. Song le nước biển rất mạnh, làm cho binh A-lê-män phải bị khốn. Ngày mồng một Novembre hai đội binh A-lê-män bị nước bao phủ, bèn thoát

khỏi hòng thủy trận. A-lé-mán thi nổi khống chết một tên tiêu tốt, không hao một vị súng to, còn Đồng-minh thi nói khac, rằng pháo thủ A-lé-mán bị lây, lính A-lé-mán bị bắt bón. Bình Ben-rich nhọn cơ hội bèn áp lại đánh binh A-lé-mán, bị đánh trả lại, chạy đến cửa thành Nhiêu-bo nhờ có binh Langsa ra cứu cấp.

Trong khi ấy daò binh thứ 6 của A-lé-mán qua khói sông Lết (Lys), kéo đến mặt trận phía nam thành Yp mà giao phuong. Bình A-lé-mán chup được thành Mết-xin rồi mất lại. Mưa qua đầu tuần lề binh A-lé-mán giục lại.

Binh A-lé-mán chiến cho đến phiá tây đường qua thành Huyl-sa-é-le, bị binh Ang-lê đánh bat và chô cù.

MẬT TRẬN BEN-RICH

Tại xứ Xom và A-ra tiếng súng dai bát và súng liên thinh nghe rên tai. Ở hướng bắc Bach Läng, thành Cam-ba-ren mới giục lai được, tại kinh Bé-tun ở thành Linh có binh Án-dô ra tài, làm cho Đồng-minh hờn hở, tay cầm độc-dao ma chiến với trời lè A-lé-mán, thiệt binh Án-dô lè như meo, lung láng như cọp, nhưng mè binh duc ngắn ngo một hồi rồi áp lai cự đương, song le hai bên cứ giành nhau từ thước đất khi trước cả thắng bat hét luôn từ daò binh, còn bây giờ tam ngày trường mà bắt được có 800 Ang-lê, mà vì là mũi oán thù, nên hè hát được một tên lính Ang-lê thi coi bằng 10 tên lính Langsa, coi bằng 50 tên lính Ben-rich vậy.

Tir Hoal-né-Tông cho đến Yp, tir Yp cho đến mé biển, hai bên dai chiến tối trời.

Cả tuần thành Yp làm bia, hai bên giành giục, Langsa với Ang-lê giao cật nhau mà chiến đặng hò tri thành Yp. Bình Langsa keo vòng thành, Läng-ghor-Mot đặng đánh xao hòng binh Đức. Bình Đức coi voi không lè cù kéo vòng xuống hướng nam đặng vây binh Ang-lê.

Ngày 30 Octobre hai bên dai chiến. Bình Đức lấy được thành Gian-horl, thành Huy-bết và thành Hoal-né-Tông, mà thủ được thành thứ nhứt còn hai thành kia bị đoạt lại, chúng nó đoạt đường xe lửa và kinh mà rồi cũng mất.

Từ trong rừng chung quanh thành Yp binh Langsa kéo ra ngoài trống, thi thấy trước mặt rạch ngòi, kinh cảng vô số. Bên tả thi là rạch Y-bei-le, bên hữu thi là kinh và rạch. Kinh ấy cách xa xa chảy vào rạch Y-gie gần thành Địch-mứt, rồi cùng các rạch khác mà chảy xuống biển Thái-tây-dương. Cả vật đất kẽ trên đây là chô A-lé-mán đại chiến.

Binh Ben-rich một ngày một tăng số có binh langsa giúp sirc. Ngày 30 Octobre A-lé-mán chiếm cù thành Cầm-ca-ben, đêm 30 binh Ben-rich lấy lại một phần, ngày kế lấy lại được tron. Các kinh rạch bị dân Ben-rich thao bộn làm cho nước biển tràn vào ngập cả đồng dia, binh A-lé-mán phải thoái binh.

Bến dày là tuần lề thứ 13 sau ngày khi sự giặc Âu-châu.

NGA TÀI XÃM LÄNG

Dóng-phô-lô-si

Tuần mới rồi cái hy vọng của A-lé-mán đã tiêu như khói. Daò binh A-lé-mán thử nhút tính qua đoat thành Nga tên là O-girt-tur mà chưa xong chi hết. Bình A-lé-mán chỉ lên nồng Ba-ca-lut-ié-huô là làng gần ranh mà xa dai bát vào dinh trại Nga. Chừng mệt rồi thi Nga binh công phá đoạn loan ranh cho đến rìng Rô-min-ten về ngô Gon-dap.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-biểu-Trần lược dịch.

Thi tập

Nửa đêm

Minuit

Gió ù ù ngọt cây xao xát,
Thiêc giắt ngồi thiệt mát lời xương.
Chuyện đời muôn luân vài trương,
Chỗng tay lèu giấy dạ đường ít siêng.
Nhưng cũng rảng công biền ba chử,
Có những gì nói thử mà chơi,

Đêm nay trăng tỏ khắp trời,
Nhà oba khỏe giắt, nơi nơi yên liêm.
Nghe dưới bến ghe thuyền cùa thirc,
Sat sat chèo; gấp nước phải đi.
Hời ai buồn bão vật chí,
Canh khuaya lạnh lèo không về nghỉ ngơi.
Kè hường chí hát chòi vài chập,
Người xút tình bò ráp ít cão.
Nghe ra mà nhớ tới đâu,
Khí vui khỉ lại đâu đâu đêm thanh.
Tung ! tung ! tung ! trông canh nhất trời,
Đóng hổ nhả bèn gõ mười hai.
Bầu trời châu ngọc lại rai,
Lập lòe đèn đóm khắp giao mè sông.
Xa xa có ai dòn vân vân,
Tiếng tên tên đêm vắt canh giài.
Buồn thèm nhớ phao làm trai,
Rắng ơn rằng nợ chia hai tâm lòng.
Ta hỏi ta sah trong trời đất,
Có ích cho nhơn vật thế nào?
Thì ta hổ phao biết bao?
Thì ta khoán khoái như bào long son.

Dặng-văn-Chieu.

Thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước	4 165
Bóng-Dương	4 64

Giá lúa

Từ 2\$35 cho đến 2\$40 một tạ, tùy theo thứ lúa.

DOAN THU TUC. — Mới đây, tại làng Hòa-biển, tổng Bình-phuộc (Trà-vinh) có tên Bạch ngày nay là chí em nổi tam-

banh lục-tắc, khi không sánh trâu trắng trâu đen, ban đầu còn rầy rà cãi lậy cùng nhau, sau thì xấp lại đấu đá;

Người mẹ ép đều can ra, nắn tên Bạch là em sao vò lè danh chí. Tên Bạch đang con giậu, tức mịnh vì mẹ binh chí, chạy vào nhà sau, lấy con dao phay, tu trước mặt mẹ múa-men thế-thốt, nói từ rày tuyệt ughia chí em. Nói rồi, giờ, dao chặc, phứt ngón tay út đứt tiên, rớt ra mán chảy ròng ròng, ai nấy tròng vào đều tối mắt.

Từ ấy chí em dải nhau như nước Ngõ nước Việt.

KIẾN ĂN KIẾN. — Có chiếc xán-Loire, lại vết kính từ vâm Trà-Vinh tới châu thành đặng cho tàu đò Mỹ-Tho Trà-Vinh vò tới châu thành cho đê.

Nghe thiên hạ đồn riec rằng phản nhiều người làm mướn, dưới xán hún bạo dır-dàn lám, hay ý thè ở với Langsa nên tới đâu ăn híp dân cư bón xú. Hiếm người thiệt xí ta nha.

Nhung mà kiến cung ăn kiến, vậy;
Mới đây trong bọn làm mướn ấy có tên X. không rõ có tiền cùu hau hận chí với tên Y. thinh-linh tên này đang uogni nghĩ, tên X. xuất kỳ bất ý lén lại cho tên Y. biết là mấy búa vào ba sương, xem đường, búa cũi! Y. không để phòng bị nặng lâm, dam vò tới nhà thương. Trà-vinh thi hồn xuống huynh tiễn. Còn tên X. bị giam chờ ngày lén án.

Ác nhơn tư hữu ác nhơn ma,
Huynh-văn-Ngà, Trà-vinh

HOTEL DES ALLIÉS CANTHO

Chambres meublées

Produits Pharmaceutiques,
Viens de 1^{re} marque,
Liqueurs, divers nouveautés
et consommation.

KHÀNH-VĂN-LẦU KHÁCH-SOẠN
Chủ sự

NGUYỄN-VĂN-TÚ DIT LÊ-ÀN
Ngay cầu tàu tây
đường Saintenoy - Cantho.

PHÒNG NGỦ

Sạch sẽ — Có đèn khí,
Bán thuốc tây tông,
Bán lè rượu tây, nón, dây tây
và vật thực dù thử,
Chỗ đáng tin cậy.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC
Đường kinh lấp - Cанто

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho qui óng, qui thày rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sẻ, bánh thi đẽ trong tú kiến có rộng
nước, kiến lén không dặng, ruồi bù
không được lại khôi ai rò tay dor, ai
muốn mua ð nào thì chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

HOTEL Restaurant de l'Ouest CANTHO

HUỲNH-QUANG-NHỰT
Propriétaire

Chambres meublées

Pension de famille
CUISINE BOURGEOISE

Phòng ngủ sạch sẽ, có bán dù thử
rượu Tây và dọn ăn cơm Tây

Lãnh uân trong các đám tiệc
đám cưới xa gần cũng được

LO'I RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có báu
hỏp để đựng đồ cho học trò dùng kêu
là PLUMIER; trong hộp ấy có 1 cây viết
chì đen, thử tối.

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ
1 cây viết mực có kèm ngòi viết
Giá vót nát 1 v... 0\$10
Tiền gởi phụ thêm. 0\$10
Gang có bán các món khác nữa, giá rẻ
lắm, xin viết thư thương nghị.

Kinh cáo

Kinh cung qui khách đang hay, tôi
mới lập một tiệm ngủ tại chợ Ôn ôn gần
cầu tàu chạy vỏ Rach-gia.

Hiện tiệm tôi là "HẬU-GIANG-THÀNH"
xu qui vì có di lè đường dài gót ngọc
tôi tiệm tôi, tôi sảng long tiếp rước.

Nay kinh

Hồ thị Ngoc kinh cáo,

Lê-công-Phuong (AUGUSTE)

Géomètre civil

LONG-MY — RACH-GIA — CAN-THO

ARPPENTAGE Délimination et Bornage EXPERTISES

Ông Lê-công-Phượng

(Auguste)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH

Long-my — Rach-gia — Cанто

LÀNH ĐẶT DIỀN THỜ CHO NHÀ NƯỚC

VÀ DIỀN CHỦ

công chuyên làm kỹ cang và
có danh tiếng làm

Ai có muốn cho việc diền thờ mình
cho mình bạch, khỏi sự lẩn tranh
giải hạng; đạt thành đất khẩn hay là
đất mua, thì phải đến ông Kinh-Lý
PHUỘNG mà thương tình.

Thuộc điệu hiệu Canon

(SUNG DAI BÁT)



BAO XANH

Bút đã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua
bút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ bán.

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn
đầu xăn (un appareil d'éclairage à gaz
d'essence): bình dầu dè trên cao, c. ống
chạy xuống rái ra, tra được mười lăm
ngọn đèn. Đến nay sáng lầm, có dù đồ
phụ tùng sẽ bán luôa theo cuôc. Người
ta bán là vì mới đèn điện khí vô
nhà, nên đèn dầu xăn (essence) dư dùng.

Bán thiết rẻ, xin viết thư cho Bón-
quán AN-HÀ-NHỰT-BAO mà thương tình.

TAI NHÀ IN Imprimerie de l'Ouest CANTHO

CÓ BÁN SÁCH MỚI :

1.— PHAN THI (chuyện là đời Nay) bán
một người chết 7 năm, nhập xác một
người mới chết mà sống lại cõi dương,
par Trần-dắc-Danh. giá là 0\$40

2.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim giá là 0\$50

3.— CONTE ET LEGENDES DU
PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au
Profit de la Saigonaise patrioti-
que) par M. Lê-văn-Phat 1\$40

4.— TUẤN TRÀ PHÁP LÊ (Sách
day hương chử phu tá của quan
biên-lý) par M. Võ-văn-Thơm giá 1\$20

5.— LEBUFFLE (vol et recel de
buffles) moyens à prendre pour
essayer de le prévenir) par M. Võ-
văn-Thơm giá là 0\$30

6.— TRUYỀN KIẾN TÂM LIỆT NỮ
(roman moderne) par M. Lê-
trung-Thu giá là 0\$30

7.— Đồng Âm-tư-vi (có phu
những chữ không phải đồng âm
mà khó viết) giá là 0\$40

8.— Đồng Âm-tư-vi (chữ langsa) 0\$60

9.— Dictionnaire Gazeur 2\$00

10.— Dictionnaire Fr. Au^v broché 4\$50

11.— id. relié 5\$00

12.— Kim-Túy-Tinh-Tử 1\$20

13.— Méthode de lecture illus-
trée par Boscq 0\$80

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHAC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cung quý khách hàng đây, tại tiệm tôi có bán mả, đá bằng đá (đá tách), đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiệu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thuỷ bắc cây, chạm bản đồng cũng hoa điêu thảo mộc theo là chấn hiệu, vàn vàn...

Mộ bia chạm hán đá cầm lục,

Cô thư hoa chơn dung nhão, kinh người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước thuốc mực Tàu, viết chỉ than, hoa biền liễn và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.

Tarao-NGOC-GIÁI côn khái.

Lời rao

Tai nhà in Hanoi-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI ĐẦY CÁC HƯƠNG-CỐC VÀ CÓ QUYỀN TRỊ HÀNH NHỮNG DIỄN LỄ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIỮA QUÂN TOÀN-QUYỀN KHẨU MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ogur; bên chữ Langsa thì có a quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ta; còn bên Quốc-ogur thì của M. Pham-thái-Hoa, thống đốc hứu thê tại Tòa án Cantho giài n-hà và dịch một cách cảnh rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hưu ích cho Horong-Chire và các chủ diển lâm.

Tờ mài cuộn lù..... 0\$50

Tờ gởi..... 0 10

Mua từ 30 cuộn tới 50 thì cho hué hông 20 %, mua 100 cuộn thì hué Long 25 %.

Le est approuvé par nous de sa publication

Cantho.—Imp. de Gouy

*Cây tre, le 7 Septembre 1917
J. J. Odegnat, le 7 Septembre 1917
L'Adjoint,*

Lời rao

Cho quý khách bộ hành dũng rò, kề từ ngày 1^{er} Juillet 1918, xe hơi màu vàng đi thơ cho nhà nước từ Cần-thơ đến Phong-diên; và từ Phong-diên đến Ô-môn thì đi thơ bến, xuống. Xe này máy tốt không hư chạy mau để dành di thơ không trễ nải.

Xin quý khách bộ hành-tuồng tinh tôi là bạn đồng bang, dời gót lèn xe này thì không trễ nải và cảm ơn vô cùng.

Chú xe : Trần-thanh-Long.

TIỆM-HÓA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-DŨC-NHUẬN

Kinh lời cho Lạc-châu chư quân tử dũng bay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thể thê Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. Thể vẽ nơi tiệm tôi, đã có băng cấp tốt nghiệp cũa trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vi trong lục chau đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thử nước thuốc tốt thương-hàng, để mấy trăm năm cũng không phai.

Gia tiền và thước-tát: Vẽ nứa thản (bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20\$ 00

Vẽ Lãng-Sauve, Velours, (thi nước thuốc) dày den min và tốt lâm (tốt hơn crayon conté) cũng cũ vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy dủ thử.

Xin Lạc-châu chư quân-tử quang-cố: Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương-nghi như ô-xa xin quý vị gửi hình chụp theo nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng quý vị và khi hình vẽ rồi sẽ gửi cho quý vị cách kĩ lưỡng.

Nay kính.

Viết thơ cho tôi xin dẽ :

Nguyễn-dũc-Nhật

Dessaloir à Gia-dinh

Gerard: V. VAN THOM