

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu²)

AN HÀ NHUT BÁO

MỖI NGAY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DINH GIA BÁN
 TRONG CỒI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 輯

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bàn và mua nhứt báo xin do Bồn quản mà thương nghị.

Mua nhứt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Cot bài: « Sư tích giặc Âu-châu » hay lắm.

Nga-la-tù (Rút-xi), Ac-quốc (Ô-trich), Thủ-nhĩ-ký (Truc-ky), Y-cai-lợi (l-ta-ly).

HÀNG HẬU-GIANG

vốn dặng 60.000\$

Hàng này của Langsa và Annam
hàng vốn lập tại Cần-thơ. Có trứ đú
các thứ hàng hóa vật dụng. Nói tíc
một đều là tại Saigon có món chi,
thì trong hàng này cũng có.

Bán sỉ và bán lẻ. Giá rẻ mà hàng
tốt.

Cùng gởi hàng cho các xứ xa; ai
mua món chi xin viết thư ngay cho
Hàng, thì Hàng sẽ gởi hàng lập tức.

Xin quý vị đến Hàng xem chơi
thì rõ.

**TIỀM
Trương-văn-Hanh
Sadec**

Có bán xe máy mới và cũ đồ phu
ungi xe máy và xửa xe. Lành thấp muôn
đều khí dâ (carbure) theo cuộc quan,
hòn, tan, té, kỳ yêu Tân-gia, hạ tho,
khăn den bằng nhiều tay và khăn bùn
tốt thương hạng, bán mớ và bán lẻ vò
ruột xe máy hiệu Michelin, giày hàn-ết
đá cờ đồng theo kiêu kim thời. Quý ông
ở xa muôn mua đồ phu tùng xe máy,
xin gởi thư cho tôi. Tôi sảng lòng ký
lưỡng mà gởi contre-Remboursement,
nghĩa là đóng bạc nhà thơ mà lanh dô,
và tôi cho giá đồ phu tùng in sảng bằng
chữ quốc-ogữ (Prix courant).

Trương-văn-Hanh.
Cần khái.

LOI RAO
Institution Vovan

Kể từ ngày 1^{er} Aout 1918, nhà học hiệu
VÔ-VAN sẽ lập một lớp riêng để dạy con
em dặng thi vào trường lớn. Chương
trình lớp ấy theo Cours Supérieur de
l'Enseignement primaire.

Có Bà đầm và thầy Annam dạy.

Bà đầm có bằng cấp Brevet Supérieur.
Học trò ở ngoài (externes); tiền học
mỗi tháng là 10\$ phải đóng trước.

Tôi nhắc lại rằng lớp con nít (Cours
enfantin) cũng có Bà đầm dạy, mà giá
tiền 4\$ hoặc 5\$ tùy theo tuổi lớn nhỏ.

Xin cha mẹ học trò nào muốn cho con
vào học tại trường học hiệu VÔ-VAN
phải cho biết trước ngày 1^{er} Aout 1918.

Võ-văn-Thơm.

Các nhà Annam

Phải nhớ rằng tiệm thuộc hiệu
PHARMACIE NORMALE của
ông H. de Mari, bào chè y khoa
nhứt hạng món bài sô II9 đường
Catinat Saigon.

BÁN RÒNG THUỐC THƯỢNG HẠNG
và nhiều hiệu thuốc có danh tiếng
DẦU BẠC HÀ **Essence de
menthe**, tốt bức nhứt.

LOI RAO

Tại nhà Nhựt Báo An-Hà có bán cuốn
sách TUẤN TRA PHÁP LỆ (Guide For-
mulaire de police Judiciaire) của ông Võ-
văn-Thơm làm dạy hương chúc, nhứt là
hương quân, cùng là cai phó tổng, cách
thức tra xét, khai tử, vi bằng cũng là tờ
bản về việc binh; dạy kỹ can lâm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những
người làm việc tòng quan Biên lý, bắt
buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi
cho rõ để biết quyền hành phận sự
của mọi người ở đời.

Giá nội cuốn..... 1\$20
Tiền gởi..... 0 10

AN HÀ NHỰT BÁO

MỐI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- 1.— Cách thể lập "Nông-nghiệp tương-tế hội"
- 2.— Phan-thanb-Giảng truyền
- 3.— Nhơn sanh do mạng
- 4.— Sự đe dọa trong Nam-kỳ
- 5.— Khuyên đồng ban
- 6.— Cách ngôn
- 7.— Nhán đầm
- 8.— Muốn nên khách dại thương
- 9.— Tài thơ luận
- 10.— Tấm gởi
- 11.— Sự tích giặc Âu-châu
- 12.— Thị tập
- 13.— Thời sự. Giá bạc, giá lúa

TRẦN-NGUYỄN-LƯƠNG.
NG.-DU-Hoài.
NG.-MINH-CHÂU.
HUYNH-VĂN-Ngà.
VÕ-VĂN-HÀU.
HUỲNH-VĂN-Ngà.
HUỲNH-TRUNG-NGHĨA.
ĐĂNG-VĂN-CHIỀU.
ĐĂNG-VĂN-CHIỀU.
TRẦN-BÙI-TRÂN.
LÊ-CHƠN-TÂM.

Cách thể lập Hội

(tiếp theo)

I^{er} LÚA GẠO

Kiểm lúa mà bán.— Hết thấy ai ai cũng
biết rằng bột gạo là đồ vật thực của
bọn phu nô lai người ở trên địa-cầu
này. Mà coi lại thì không có mấy xứ có
lúa gạo dư ăn mà bán ra cho Ngoại-quốc.

Có năm xứ sau đây mà thôi: Miêng-
diệu, Nami-kỳ, Xiêm-la, Hué-kỳ và Nhịp-
bồn.

Nếu sắp theo thứ tự có gạo nhiều hay
là ít thì Nam-kỳ chúng ta được đứng
bực nhì, bằng muôn biết gạo tốt xấu,
thì Nam-kỳ là đứng về bực chót.

Tâm thay, chờ chi mà bởi phong-thò
của chúng ta không bép với giống lúa
tốt như mấy xứ đã nói trên đó, nên chúng
ta phải chịu trồng lúa xấu mà bán rẻ,
thì cũng đánh lỗ, cái này ruộng ta

thì tốt hơn ruộng các xứ nói đó, giống
lúa tốt của các xứ ấy thì chúng ta cũng
đều có hết, mà ta lại chịu đê cho gạo
lúa ta thất giá hơn người thì ức biết
dường nào!

Quốc-dân Việt-nam ta chuyên có một
nghề làm ruộng mà thôi, chờ chưa biết
đến sự thương mãi lớn, nên không có
đi ra ngoại-quốc được mà biết cờ sự
như vậy. Còn các khách buôn lô-lô Kiêu-
cú tại xứ ta như mấy hàng Tây mua lúa
gạo ở Saigon, các nhà máy China & Chry-
lín, họ dù biết dù thấy sự thiệt hại
rồi chờ, mà thiệt hại này là thiệt hại
cho ta là người làm ruộng chờ chằng
phải cho họ là người buôn: cho nên họ
cố lô-lô mà làm chi.

Thiệt như vậy, thiệt hại này về tron
phân người làm ruộng chịu mà thôi,
chờ như người buôn thì họ bán gạo
chá ta ra ngoại-quốc rẻ thì họ mua của
trong xứ cũng rẻ vậy, có hại chi đâu.
Mà sự thiệt hại do bởi tại đâu mà ra?
Bởi tại nơi ta hết, một là tại ta dò lúa

(1)Rút trong "Nông-nghiệp tương-tế hội"
của ông Trần-Nguyễn-Lương.

của ta lộn lạo, không phân biệt thứ tròn thứ dài, thứ tốt thứ xấu, thứ trắng, thứ điem, cho nên khi nhà máy xay ra thì gạo rất nhiều lấm, mà lại gạo coi không đều bột, không trắng trong. Đến khi đem qua Tây mà bán, sánh gạo xứ ta với gạo các nước thì thế chẳng khác như ta để một thùng gạo cội của ta xay thiệt trắng gần một bên với một thùng gạo ngang dã còn lức vậy.

Bởi đó cho nên trong 100 kilos gạo Huê-kỳ, Nhựt-bon, thì bán từ 50 tới 60 quan, còn 100 kilos gạo của xứ ta thì bán có 25 hoặc 28 quan mà thôi.

Lại cũng còn như vầy nữa:

Cùng thi gạo Annam mà gạo Bắc-kỳ chờ qua Tây bán được 40 quan tới 45 quan 100 kilos, là vì người Bắc-kỳ biết tuyển lúa bán và tuyển giống trước hơn mình.

Bên Tây những người ăn cơm thi sĩ ai mua gạo Nam-kỳ, gạo Nam-kỳ chờ về Tây thiệt trong số lâm 300.000 tấn, tính ra gần 4 triệu tạ, mà phần nhiều thi sĩ dùng đặt rượu, làm bánh, làm bột bò, và nuôi loại vật mà thôi.

Năm 1875 phòng Thương-chánh có xin Chánh-phủ phạt những người đồ lộn lúa như vầy, thi Chánh-phủ nghĩ là quyền lợi riêng của người làm ruộng mà họ không biết lo thỉ thôi, không lẽ Chánh-phủ phải dùng quyền mà sửa phạt, e hóa ra sự lộng quyền.

Hai mươi năm sau, cũng muốn lô dặng trừ sự tệ đó, thi phòng Thương-chánh lại trả nghị phải thường những người biết lúa giống mà trồng và biết đẻ phân biệt lúa ra mà bán.

Năm đó mới bày ra cuộc đấu mè, cứ mỗi năm rảnh việc gặt hái rồi thi tại tỉnh thành có mở cuộc đấu mè, hễ ai có lúa tốt đem đến cho hội xét rồi phái bạc thường cho.

Song dân trong làng có hiểu nhà như vầy?

nước bày cuộc đó mà làm chi đâu! Cho nên họ sàng sây lúa vụa ở nhà dặng tuyển thử tốt đem ra đi đấu, đến khi xong chuyện rồi thi chẳng biết lấy lúa lúa đó đẽ mà làm giống, từ dem vé đó chầu vào vụa mà bán như thường.

Cuộc đấu mè này bày ra trót mươi năm đợt mà té cũng còn tệ.

Ấy là việc hai mươi năm trước. Chờ như ngày nay, người bão-quốc một ngày một thêm động, sự học thức dặng mở thêm càng ngày càng rộng, việc làm ăn đưa chéo với nhau, đường nào cũng có, nông, công, thương gì cũng đều có tay học-thiêc dọc vào hết, nghỉ lại cũng đã nhằm lục cho chúng ta đoàn-thể cùng nhau, dặng lo mà trừ sự thiệt hại đó, chờ nó khoanh-tay đẽ vầy hoài sao? Muốn trừ tệ này thi có khó chi đâu. Chúng ta là người vò hối Nông-nghiệp tương-tế rồi, thi hãy khởi đầu mà làm gương trước chúng ta ép nhau phải đẽ lúa cho dặng phân biệt như vầy thi lúa của chúng ta người ái tra mua hơn, cao giá hơn, thi tự nhiên những người ngoài thấy vầy cũng phải làm theo chúng ta hết, chừng đó thi gạo của chúng ta sẽ dặng đều hết, tắc nhiên giá gạo của ta ở Ngoại-quốc cũng dặng cao hơn xưa, thi là dặng sự lợi hơn cho chúng ta.

Nếu làm dặng như vầy rồi thi gạo chúng ta phát giá lên cứ 100 kilos chừng 2 quan mà thôi, thi trong 1.200.000 tấn gạo xuất dương của chúng ta mỗi năm, chúng ta cũng thanh dặng một năm là 24 triệu quan tiền tày tính ra nhầm 10 triệu đồng bạc.

LÚA GIỐNG

Nó là loài vật hay là trồng cây thi cũng đồng một thể, phải lúa giống tốt thi sàng vật nó mới dặng tốt. Mà sao nuôi loài vật chúng ta biết lúa giống tốt mà đẽ, còn trồng cây lại không biết làm như vầy?

Trong phép lúa giống lúa thi có ba cách :

1. Lúa lúa ngon cơm.
2. Lúa lúa nặng cân.
3. Lúa lúa dặng bột,

Những nhà Nông ta thuở nay còn thiệt thà lâm, cứ chuồng có một thứ giống bông trái mà thôi; là vì bởi thấy bông nhiều lúa bột nhiều thi lâm, chờ không cần cho biết rằng có thứ lúa ít bột mà nặng cân hơn thứ nhiều bột. Hai thứ này nếu đem ra mà bán thi tự nhiên thứ nặng cân phải lợi hơn nhiều.

Nói tì mà nghe mười mâu lúa giống Đốc-vàng gặt ra dặng 1.200 giá, còn mười mâu lúa Huê-kỳ gặt dặng một ngàn mốt (1.100) giá mà thôi. Người nhà quê thấy giống Huê-kỳ mất 100 giá thi bằng không thêm làm giống đó nữa rồi, chứ như người ái vật thi người ta cầu ra mà coi, 1 giá lúa Đốc-vàng nồi 22 kilos, còn một giá lúa Huê-kỳ nồi 25 kilos, thi tính ra $1.200 \times 22 = 26.400$ kilos còn 1100 giá lúa Huê-kỳ cầu $1.100 \times 25 = 27.500$ kilos, có phải lợi hơn dặng 1.100 kilos không?

Lại còn những nhà đóng bài thi it tra làm lúa ngon cơm cho lâm, ấy cũng bởi thấy nó ít bột. Bởi vậy nay giống lúa ngon cơm khi trước như lúa Ba-thác thi cách chừng 15 năm nay không thấy nhiều như xưa nữa. Hoặc họ chế mà không làm, hoặc họ không biết đẽ riêng ra mà bán cho thiên hạ ăn, bỏ trên lện với các giống lúa khác rồi lạc mất mùi ngọt đi chăng.

Ấy cũng là một sự thiệt thà mà ra thật loi, ít bột ít cân mà ngon cơm, bán dặng nhiều tiền thi cũng là cái qui, là gi phải đẽ riêng nó ra mà bán thi dặng lợi, sao lại không làm?

Sau nữa phải cho biết rằng giống lúa tốt mà mìnhdẽ vầy trồng hoài không

tuyển giống lại thi lâu năm nó lại ra giống khác. Bởi vậy có nhiều thứ giống ngon cơm mà mình đem về trồng ba bốn năm thi hết mùi ngon, còn có thứ không điểm gạo mà ít năm sinh ra nhiều điểm.

Trong lúc này quốc-dân ta phán cosa què đốt lâm, dầu cho có lấy lời diễn thuyết sự lợi hại mà biến họ lúa giống mà gieo thi ho cũng chẳng hề làm; mà không lđ đẽ vầy mà chờ cho đến khi ho biết khôn rồi sẽ ho thi e trè đi chăng. Bởi vậy theo ý tôi nghĩ thi phần sự hối Nông-nghiệp tương-tế phải ra gánh vật mà lo sự này cho họ chờ; như vậy thi xuất bao của họ ra mà lập các nơi những nhà lúa giống, dung đỗ khi cũ của tay mà làm các công việc ấy.

Chẳng nên ép họ trồng những giống lúa, vì sự dặng thất chưa át mà họ phải mang lấy sự thiệt hại. Việc thử giống lúa thi phải xuất bao của họ ra mà làm ruộng thử trước một đồi cát rồi mới phái giống cho dân.

Còn bày giờ thi kêu hội-viên lúa lúa giống của họ quen làm mồi để đem tối cho họ dặng bộ lúa rán thi sẽ trả lại cho dem vé mà gieo mà thôi. Làm như vậy trong 3, 4 năm thi chắc thấy giống lúa của mình tuyển đi tuyển lại đó trót nêu tối hơn hột giống khi lúu báu đán, hoặc hột lúa sẽ trót nêu lớn, hoặc nặng cân, hoặc nhiều bông trái bự.

Các công việc làm này chẳng phải là khó hay là nặng nề chi hết, nhưng mà hỏi phải làm mới đành. Bằng lây lời nói khuyên đở họ thi chăng khi nào nên việc; đều chung cao họ có thói quen gieo giống tuy nhiên lúa tươi tối như xưa vầy thi chung do tự nhiên không chịu gieo giống tap như xưa nay vầy nữa. Thi chăng khác như mình lập cho họ uống nước lỏng trong quen mất rồi, đèn

khi họ thấy auroc đục mà họ uống khi xưa đó thì tự nhiên họ không thèm uống ngay.

Phận sự hội Nông-nghiệp-tương tế phải trù nghì cho hết, sức làm cho dặng hai đều nẩy, dạy dân để cho phân biệt lúa dài tròn và tuyển lúa giống thì là một sự cải lương to tát trong nghề làm ruộng của chúng ta lâm. Dẫu cho tổn hao của hội bao nhiêu, cũng phải làm cho nên thi mới hoàn toàn cái nghĩa-vụ của hội.

Nhà máy xay gạo

Trong lúc này nghe qua trong lục-châu nhiều người muốn lập nhà máy xay lúa. Thiệt đáng khen cung đồng mừng cho người Việt-Nam ta ngày nay hăng muôn chen vào đường thương mài công nghệ mà tranh lợi cùng khách-trú.

Trong sự lập nhà máy xay lúa thì sự lợi rất to, nhưng mà cũng có lầm đều gay trù. Lợi hại nầy tôi xin chỉ sơ một dòn đều theo cái kiểu tháp thô: của tôi cho chư khán-quan nhàn lâm, bởi sự lập nhà máy xay gạo thì cũng là sự tương liêng với việc canh nông. Ở trong thời bấy giờ người Nam ta đã có lập dặng hai cái nhà máy trọng rõi, cả hai đều ở tại tỉnh Mý-tho, một cái của MM. Đức và Khai, còn một cái của M. Liêm. Ba ông đều là người có ăn học theo tây du học ngoại-quốc, tài trí gồm đủ mà gầy dựng và diêu dinh nổi cuộc công nghệ mới nầy.

Hai cái nhà máy nầy một kiểu, và sức xay già cũng bằng nhau chạy sòng một ngày đêm 24 giờ thì dặng 18 tấn gạo tráng nghĩa là xay 29 tấn lúa. Theo công cuộc người mình làm thì là lớn hơn các nhà máy khác; nếu sòng với nhà máy Chợ-lớn sau nầy thì hãy còn nhỏ lầm.

Như nhà máy Nam-long, Ban-soan-an, Ban-teck-quan, mỗi 24 giờ chạy

dặng 650 tới 700 tấn lúa, Ban-hang-Quan, Ban-thay-Sang 1.000 tới 1.200 tấn Van-Thuận-an Orient 500.

hai cái nhà máy Annam này sức tuy nhõ mặc dầu, mà nếu chạy được luân luôn thi sự lợi cũng là to lầm.

Muốn biết sự lợi đó thi chúng ta phải tính như vầy:

1. SỞ TỔN LẬP NHÀ MÁY :
Mua máy xay 25.000 đồng
Cắt nhà, kho 10.000 —
Mua hai chiếc ghe chài . 8.000 —
Mua một chiếc tàu Chaloupe 17.000 —
Công 60.000 đồng (sau sè tiếp theo)
Trần-nguyên-Lương

Phan-thanh-Giàng truyện

(Tiếp theo)

Qua năm Tự-Đức thứ 5 (1852) dương lùi trời xuân huyền hòa khí thoại, rìng hoa chen trồ, cảnh vật đua vui, người theo tuyêt mới, ai lại không nô nức mảng xuân; ngày xuân con én đưa thai, thiếu quang chia chục trong ngoài sáu mươi; có non xanh bờn da trời; Mai rói Lê lai diêm cùi ghẹo xuân.

Không dè diêm gi đưa trời, vùng sa xuống một lầm như lúa vàng ửng trời, cái triều phi thường đang đưa ban ngày làm cho trong thành ngoài chợ cùng các quan đang ở kinh ai thấy cũng kinh hồn tan dởm; náo động hoành-thành. Trên chín trùng cảng ngao ngán. Bên xuống chỉ dụ mà hỏi các quan trong triều ngoài trấn, ai có chước chi bày cho nhà vua làm, hoa may có tiêu diêm tai dị, dòn đều sự hãi ra, ene ca vui, đương hung hóa kiết, nhương tai tống họa, hàn ict trình tường, gian sang không đổi? thi sè lo ngangs trước? «Trám mong các khánh phái hết dạ trình thành, lo tinh kỹ cang xét dân gian có đều dì sự thi đấu ngay, dặng trám xét, có phuơng chước nào hay sè toan liệu làm theo?»

Điểm trời đất bày ra trước mắt! Vận nước nhà giấy việc sau nầy Suy vi thế cuộc từ đây?

Nước non còn đó tháng ngày chóng qua! Lời chỉ dụ vô tới cõi Nam, thì quan Võ-Hiền là Nguyên-tri-Phương cùng quan kinh lược Phao-thanh-Giàng bèn dừng chung một chương sớ gửi về giàn vua tám diệu trán, dịch ra tiếng quốc âm như sau nầy:

Điều thứ I.— Muôn tàu bệ hạ xin cần thận minh rồng, bót chuyện chơi bài dừng ngự du thủy tọa, đầu tẩm sông hóng mác chờ có độ hành; nhứt là ngự kỳ mà sau hậu hòi, dà hành vường thượng huyền, ác là không tránh khỏi biến to.

Điều thứ II.— Bệ hạ chờ ham coi hát, xướng bộ bè, chờ cho đưa vô loại nhảm lớn cùng thiên cạo lồng nhau, e rằng: chúng nó bày sự say vui, sanh đều tình lộ, quên việc nước nhà, xin bệ hạ gìn một thánh tâm, siêng la mồi nước, noi theo giêng mổi của Cao-Hoàn khai sáng năm xưa.

Điều thứ III.— Xin bệ hạ tránh bọn thấp hèn lanh lợi, dèm xiêm xông pha; nếu bon ấy dặng gán diện bệ, chỉ cho khôi ý thi cùng dân gian. Lúc Tháo-thượng còn ở ngôi Đông-cung: có nuôi chín đứa bài đồng; đến ngày Thành-hoàn lên ngồi cữu ngũ cho đến ngày nay, mà bệ hạ hời còn cho chúng nó ra vào trong điện cát, cháu chực, hát xướng, chơi bài trước bệ rồng, lại còn ban thưởng; làm cho cả hoàn thành ghê mặt, ngoài kinh đô thày đều nép sợ, bọn ấy có ăn hoai gì với triều đình? Chẳng qua là ai ai đều dòn thấy chúng nó thản cần nhà vua, thi là kinh sợ, nên tôn bon ấy là Cửu-Long. Sau chết một người, thi còn kêu là Bác-Tiên. Tuy là người sợ mà đặc bệ chờ bệ, những câu oán than mà ra, ấy cũng là ác tục. Vày chúng hạ thần cùi mòng-ora trên, thánh đức rộng nghi xa ló; giao chúng nó cho bộ Bình chia bở các sở, giữ theo chức phân làm tối cao của nước, có lương ban tiễn thường, chờ lầm chuyện ra vào nơi cấm viễn; cũng khôi sanh đều dung túng của thánh quân, hóa ra triều đình hết nghiêm.

Điều thứ IV.— Xin bệ hạ tiếc kiêm, chờ có xai ba, mà phi của muôn dân để dùng cho dáng. Chúng hạ thần có tràm nghe rằng: Thánh-hoàng có sai người

đi mua những đồ vàng, bạc, châu báu, đẽ mà ngự làm; cùng trấn thiết nơi cung đình. Muôn tàu thánh thương những vật quý giá như vậy, chẳng lẽ dùng cơn đói lạnh, dở lúc binh dao. Thoản như có việc lấy đến, muốn dụng không phải dụng đỗ đó, những đồ bệ hạ mua sắm cả ngàn kia muôn nọ, có ích gì cho nước. Vâ lại bê lòng tra hoa dạng ngoài mày mắt, là những đồ ấy nó làm cho bệ hạ quên lo tưởn sự trong lâu dài, hoặc là quên cầu xa thấy: cái tồn phi thường, càng sanh đều tình lộ không ai rõ mối. Vây xin bệ hạ bài sự mua sắm đỗ chưng trang sức ấy đi. Hoặc trong ngoài trăm quan có ông nào vừa theo ý bệ hạ; dâng những vật quý báu lạ lùng cùng xin bệ hạ đừng nạp dụng.

Điều thứ V.— Xin bệ hạ chờ dụng cẩn thận những người mỏ dạn giữ theo phép trước truyền lại; Vì năm Đức-Cao Hoàn cùng đức Thánh-Tô đều dùng quan Tam-Tứ phẩm coi Thị-Vệ, lại còn trong ngoài thường nghiêm cấm, chẳng dám sanh dan lán bạo. Bởi Thị-Vệ là tội truyền báu nơi chốn thiểu mòn, những sở, biếu, chỉ dụ mà thôi, có đều gì trọng bệ. Vâ lại, đương lúc trị binh, thần dân đương trau nịnh sợ phép, an hưởng thái bình có ai xiám rối loạn; vậy mà quan Thị-Vệ là Thống-chế Trám-kiêm, đang đưa ban ngày cõi giám làm ngang đánh người đến chết. Ngày sau ai làm chúc ấy, chưa chắc trọn lành, ác cũng cậy thê lồng quyền, lại còn ý thê có vua yêu không kiêm quốc pháp. Lại một hai khi chung-cận thần dòn thấy bệ hạ thường tra người nào, ghét bỏ người nào, ra vật liệu nào, ra ngoài thêm bớt bảy vè với các quan, có lòng riêng muôn; thừa cơ, thi thiểu gì là ăn oán, việc nhõ sanh to, thêm dòn rồi nước. Xin bệ hạ xét lại mà coi: như thê triều Minh-Mạng, ngài đặc trong nội cát quan Tứ phẩm, còn Thái giám không cho đồng cùng bấy tôi khoa hoan. Qua đời Hiển-Chương bà con bên ngoài những là: Hồ-văn-Tấn, Hồ-văn-Thập quản ở Thủ-đức, thnh (Gia-dịnh) đều phung triều thnh (1), lại như Vệ

(1) Phung triều thnh nghĩa là: không làm việc quan mà được hoan phong phẩm hàm cùi ở nhà ăn lương; việc ấy là trong hoàn tộc tôn thau thích lý mới có lê ấy; cũng có thach bị dung nơi nhà Thái-học.

kiêm-Ngô, và Cảm-y đội-Loan-dâ các sở
ngu quân hau sâk, những quan làm
dầu không bò chúc lớn, ấy đó tiên thánh
cùng có lồng lo xá ngựa trước. Xin bê
hà coi đó là gương phép cũ; bê đặc quan
Vân chung từ phẩm trở lại, quan Võ
tâm phẩm là cùng; miêng dù việc triều
ughi, xin rút quan Nhứt nhì phẩm
ra ngoài tùy tài mà dung.

ĐIỀU THỨ VI. — Xin bê hạ lừa người
ngay, lành, dure, chánh mà dùng, xa
dám ham lợi quyền; cầm thế thân dặng
quan, lo lót được dung. Hé vẫn như :
Phủ, Huyện, Giáo tho, Huân đạo; Võ
như : Hiệp quản suất đội; như khuyết
ván thi do bộ Lai, Võ cứ bộ Bình, cứ
phép nước, thang trate cho đáng công
thường, đáng tội trừng. Còn tánh người
cùng phong thô cũng cho hiệp nhau có
thứ lớp. Những Thông-Phán-kinh-Lịch
cũng phải lừa cho có thể dang nhơn
thân, chờ dung dung tai tâm thêtrong cản
lại hại cho dân nước,

ĐIỀU THỨ VII. — Thành hoàn dạy hót
công việc của linh tráng, để lo iập rên
tháo diễn đỗ trận bồ trâu, đánh khiên
bắn súng cho thuần thục, ráng thê tháo
cho quen và mạnh người, người mạnh
thì huyết nóng mặt đầy không hay khiếp
sợ, dặng để phòng khi có việc, chắc
không khỏi đâu! Nếu như triều định
ki ông lo việc binh nhung, không sung
thêm đội ngũ, sự dụng chung muôn
không kịp công gười, tuy bụng mình không
trưởng dòn hành nước ai ở ngoài; chờ
hoàn như có nước nâu mạnh, tẩm dòn
ngó nước mình, muốn tranh bồ cối, thì
minh lấy chí mà ngăn chổng dặng mà
giúp i trước cùn dòn mình. Muốn tâu bê
hà chờ sơ sự tốn của sung bình; nhứt
nhứt là binh thủy nước mình không có,
vậy bê bá dạy đóng tàu hoặc cây, hoặc
đóng, hay là sắc thêm cho nhiều; rồi xuống
chí dụ cho các quan Thủy-sur, mỗi tháng
đem ra ngoài hải-dương mà tập luyện thủy
binh một lần kêu là Bai-dươt; mỗi mười
ngày đều dươt tại sông lớn kêu là tiêu
diễn. Ấy việc dươt thủy. Còn lực binh
cũng sung thêm, cứ mỗi ngày ăn rồi lập
rên thê tháo, chờ ngựa cảm thường dưng
đi tê chính vิง vàng, luật binh có tới chờ
không cho lui, mỗi tháng đại diễn toàn
tháo, hoặc qua núi, hoặc qua sông,
hoặc hầm thành, hoặc chạy ngược chạy

xuôi lập thê gỉ làm biến lịnh cho sòng gần
hơn cái trống lính không dặng le mau;
mua súng thêm, lập xưởng rèn đúc cho
phương tiện lo cho tinh thực xấp mươi
cái; lệ luật xira nay, dầu tốn mấy bê hâ
chờ nài, ấy là kế trường cữu quốc-gia
ấy là triều đình thê thốn, làm cho bốn
phương kiên oai bê hâ, ai lại chẳng lai
hàng triều, cống nước ta, mới là một nước
quốc phủ binh eurong, sẽ độc lập muôn
năm.

ĐIỀU THỨ VIII. — Xin Thánh-hoàn già
tán bông lộc cho hậu bén Võ dai, thi bá
quao hết dạ thanh liêm mà thờ bê hâ
cùng lo mối nứa, gình giết thiêu tan
lo học binh tho hết lòng can náo, ai đều
hết phận sự, binh cơ dày sành đap sỏi
cũng vui lòng, cái sống chết cũng trọn
thâu tâm với quốc gia trại dụng, thi dân
lành khỏi lo những đèn quốc biến; các
bá ban công nghệ thê gi mà không tần
phác. Võ hâ thao binh nbang là phận sự.
Văn bao tu đức chánh làm thê diện. Bằng
còn tham quan ở lại thi phải lo trừ cho
nghiêm, có dâu xeu vào những phương
nhung lạm hại dân.

Chỗng tôi ngu tháo ở nơi biên trấn cùi
dân chưởng sứ có lâm điệu trấn này;
cùi xin chín trùng xét lại. Bon hâ tháo
rung sự nồng ơn bê bá dung nạp.

Bản giang:
Nguyễn-dư-Hoài soan.

Nhơn sanh do mạng

(Tiếp theo)

Tôi có việc nơi mình thê không vắng
lời dặng, xin dung cho lời mau chon
lên chùa Hương-Tich là nơi có việc. Hai
người Lục lâm nói hết lời, thê gỉ cung
nơi Châu-phiên-Tường lên núi không
dặng, hèn xio hỏi họ tên. Thi Châu-phiên-
Tường nói thiệt họ tên và dặn hai
người mày lời rằng: Từ đây hai anh cứ
ở an chờ mạng, chờ có cho lu la xuống
đường đục phá của lương dân, thoan
rồi đây hoặc có cơ hội gỉ thì chúng ta
sẽ cùng nhau men đường danh lợi. Hai
người Lục lâm nghe Phiên-Tường phân
giải, rồi cả hai cùi lay xin kết nghĩa chí

lang. Phiên-Tường cũng đáp lê cùng
thê nguyên kết nghĩa tử sanh.

Hai người bèn đưa Phiên-Tường ra
mây dậm đường mới trở lại, không
mây lác đà tới cùi Hương-Tich, thấy
trò vào lê phật và ca mắc Thương-nhơn.
Thương-nhơn nhào Châu-Phiên-Tường
biết người không phải một đứa phám
Phu tục tử gì, cho nên trong dài ôn tồn.
Từ này Châu-phiên-Tường vira an tâm,
chì; một đêm kia, sau khi dặm dạo với
Thương-nhơn, rồi vào liệu an giấc.
Giắc vira yên mơ màng mới thấy một
ông da mồi tóc hạt dạng có thảo tiền,
ở ngoài chùa bước vào, tiếng nói như
tiếng chuồn lời rằng: Châu-Thái-phó xin
ân cầu học những sách binh tho này
dặng sau phò tá triều đình cùng cùu
lấy khê tinh là ông chủ nhà người bị
nan. Châu-phiên-Tường cùi lanh ba cuồn
binh tho lạy tạ và hỏi ông là ai đến
day kẽ mắt trâu không biết cam chịu
thất lê xin dung.

Thì vì tiên trưởng trả lời rằng: Ta là
Ngô-viên-Quyền cung một vị Bế quốc
Viêm-Nam, ta cũng nhiều công dung ra
vô trụ này. Lúc này Trần-triều đương
hưng vươn, họ mac nhà mì cũng lụy
thê phò tá triều đình; mang dò nhà
người cùi nhiều việc về sau; chuyện ấy
rồi đây mì sẽ rõ lại do, phải rằng mà
tùy mạng; ở đây chừng nào có người
lại dạy vua chưởng thì phải già công
nửa sau sẽ dặng nhập trống xuất tướng
một mình, tiền dò còn bao đại. Kèn
người ở lại trấn, ta về động phò. Châu-
phiên-Tường cùi nghe vira hết lời, thi
cùi lay mới có ba lạy mà ta ơn thi Đặng
Ngô-viên-Quyền đã ra khỏi chùa dâng
vàn bay về hướng tây bắc. Xe máy bay
khỏi thi Châu-phiên-Tường vira dự
mình thíc giếc, dòn lại trong tay dà
cố bộ binh tho. Một mình nghĩ một
minh sợ một mì: h mang: mang là Thánh
vươn đã chỉ dụ những lời không le sai;
sợ là, sợ cái thân này lưu ly từ lúc ẩn
xung đến giờ, nào dòn rách, nào lạnh
lùng, nào ở an không có chỗ nào yên,
cô gi mà dòn đổi nhập tưống xuất tướng.
Nghĩ cho cái thân này đã vậy, tài đic
gi mà phác đặc cho đến, đổi nên cho
nước nhà rường cột. Nói thi nói chờ
cùng lâm hùi di lây sách ra trảng trời
coi đọc một mình đọc qua vài bận vira

thuộc vira bản không ra nghĩa gì nhập
thân cho dặng, kể trời sáng không dám
nói cho Thương-nhơn và trong chùa ai
hay biết sự minh dặng sách binh tho.
Cứ ngày đêm học tập trong lieu một
minh đọc thuộc từ đầu chí cùi mà không
biết cái đỗ trán ra sao? Một hôm trảng
trời thanh bạch đêm ba cuồn sách ra
xem và chiêm nghiệm một nơi cạnh gần
chùa là nơi sám tích; tay lật sách miêng
lâm dâm, mắt nhắm dặng định thần,
thân dâu định mà cái lý u vi cũng không
biết thế nào cho được; túc tối là đường
nào? Quá trí Châu-phiên-Tường ngã lăn
vào két cùi mà không bay.

Chứng minh sa vào két núi nằm yên,
phúc chúc mơ màng thấy trên mây bay
(còn nữa)

Nguyễn-ninh-Châu.

Sự đè tám trong Nam-kỳ

Có bốn thứ kén: thứ nhất gọi là kén-
sé; có tơ nhiều hơn bì; thứ nhì là kén-
bòp, tơ hơn một chút; thứ ba, tên kén-
diêm ít tơ hơn một chút nữa; và thứ tư
kén-mu, ít tơ hơn bì và to sợi xấu hơn

Cách đè tám của ta như vầy: người
ta lừa giống kén, và nhiêu ít tùy theo ý
người muô dê bao nhiêu.

Kén ấy đê trong một cái dưng, dưng
có tráii một tờ giấy. Nếu Kén ấy còn mới
thì trong lối chung mười lăm ngày,
nhông mới hóa bướm.

Chứng thành bướm, nó khoét lỗ đavo
kén mà chun ra. Kén bị khoét đò tơ hết
dùng chi nữa được, vì nó đứt hết mới lợ
ra, bướm bướm mòn và ướt. Cảnh nó coi
bò trót và dòn với nhau; vậy nên nằm
yêm-liêm.

Bởi đó phải đê chờ sáng sửa cò giò
cho nó khô và cứng-cắc.
Bướm cứng rồi, người ta cho nó bắt
cáp với nhau từ sơn mới tới chiểu; rồi
bắt riêng ra cho bướm cai đê trên tờ
giấy. Nếu bướm đực mà mạnh súc, thi
cho nó bắt cáp đòn ba bận.

Trứng bướm mới đẻ, thì trắng-nó; mà chừng ba ngày thì nó xám-tục gọi xám-vàng; sau bứa nữa màu trứng xanh-xanh kêu là xám-trò; tới chia ngày mới nở.

Con bướm đẻ rồi thì chết; chớ không áp-ót chi ráo; nhờ sự nóng khí-trời mà trứng nở. Bên Langsa cùng các xứ lạnh qua tiết đông nơi chỗ đê tắm người ta phải xông hơi ấm vào cho trứng nở và tắm khỏi chết.

Cái dừng đê tắm người ta cột bốn dường dây như cái đóng vây; rồi treo lên; nơi mồi treo có ván vải lấp đầu hôi cho kiến không dám lại; bằng chằng vây, kiến vô ăn lầm.

Khi tắm mới nở, thì băng cây chun nhang nhô hơn hết. Lúc đó người ta xắt lá giùm cho nhô-mác mà rải đều cho nó ăn.

Chứng mươi giờ đồng hồ; thì người ta hốt cái cát giùm ấy đi. Từ đây tắm khởi sự ăn lung lám. Cho nên tục thường vi: ăn như tắm ăn lén.

Lộ chạy giùm cho nó ăn đó mà mệt! Có câu rằng: làm ruồng ăn cơm nấm, đê tắm ăn cơm đứng, là cúng bời cớ ấy.

Trong 5 ngày tắm trọng trọng, họ sang nó qua nong-nia lớn cho tắm khoanh-khoát và lợn mau. Rồi cũng cứ viếng cho ăn hoài tới 25 ngày, là lúc họ kêu chính-trai nghĩa là làm ở dặng.

Còn đó con tắm băng ngón tay út; trong bụng nó mình đòn thấy chỉ vàng lờm.

Khi ấy phải kiếm nhánh cây, nhứt là cây duối kết lại làm búa, rồi thâp tắm bò lèo bỏ nhánh cây ấy cho nó làm ô. Phải phơi ngoài nắng cho yết-sáng mặt trời làm cho tắm nhiều tơ và chắc.

Nếu sự mưa nắng chẳng hòa, khí-trời ướt-át và có khí đặc thì tắm hay chết mà người phải thất mùa.

Phản của tắm lấy dễ bỏ phản trong trầu tốt lâm.

Tắm làm kén rồi xong-xã, người ta đam búa vò, gờ kén ra sáp vào cái sán, lừa kén lót nghĩa là kén thiết yết-vàng-lờm tơ coi nhũ sợi để làm giồng, còn kén nào để lấy tơ thi đam bò vào nước sôi; nước sôi làm cho nước miếng con tắm dẻo như keo rá ra lời mồi chí tờ,

người ta nắm mồi ấy quay mà phẩy ra. Hết chí thì rót con nhộng trong nước sôi ấy.

Có người cũng ăn con nhộng, nói ngon mà hay nói mày-day và ngứa.

Chắc vì nó là sâu nên sah vậy chớ gì. Chỗ tơ ấy năm sáu sợi xe lại làm ra một sợi tơ. Nhiều sợi tơ này dùng mà dệt tơ lụa nhiều lần.

Trong Nam-kỳ bây giờ ít ai dệt lụa dường có mấy sốc dân Cao-mèn nói mấy hat miệu Tây xứ Nam-kỳ mà thôi. Cũng có phước cho nước ta; tại cù-lao-Giêng (Châu đố), nhờ có mấy họ Đạo Thiều chưa dệt lụa tại đó và làm ra nhiều thứ tốt obút hàng như là khăn nhiều tua cù-lao-Giêng dà trắng, chắc, tốt, nào có thua chi khăn các nước dam lại bán cho ta đó.

Vái trời khiên sao cho dân bà Nam-kỳ đồng lòng dùng có một thứ khăn cù-lao-Giêng mà thôi. Xio mấy bà chớ kể cái sự chun-diện làm trọng, mà nói khăn các nước tốt màn hơn khăn cù-lao-Giêng. Xin nghỉ cho huê-hương, xin giúp cái sanh lồn, cái quốc hồn bên vững.

Dòn bà dì quoc thấy mình không biết làm khăn chi ráo, cho nên họ rùn-rùn làm khăn đê bán cho người An-nam mà thôi.

Chớ có nước nào dùng khăn như mình vậy đâu.

Người dòn bà Cao-mèn thì hận chán. Má có nước nào làm chán qua bán cho Cao-mèn đâu?

Vì các nước biết rằng người Cao-mèn dệt chán mà mặc; chớ chẳng nói không mà đợi đó các nước như người mình vậy.

Nghỉ Cao-mèn rồi xem lại mình thì thấy người ta hết lòng thương nước, cho nên mới dệt đó mà mặc.

Nay chí em ta biết dại, thi đồng hè mà dùng dặng giut-giả cái trường công nghệ. Các bà chảng thèm dùng khăn các nước mà dùng rộng khăn cù-lao-Giêng, theo ý tôi, thi chảng hại chí cho các bà cũ, mà lợi cho nước ta, và dì quoc xem vào kính phục, bớt khinh-khi ta

Ngà-Trà-vinh

Khuyên đồng ban

Nhờ ơn Chánh phủ cho phép mở nhiều báo chương quốc âm trong cõi Nam-châu. Những ông bát lâm quán thơ tinh nghịch tào-học, ra tay mở nexo thông đường, huu duot văn minh Âu-Mỹ, mà diu dác quise dàn ra khôi tác ám mè dô.

Bấy lâu nay can mấy binh, ngồi là mấy lớp, dáo dáo một lồng khai hoá quốc dân, tri nát thần suy vì thương đồng chưởng bị ngoại ban đe ép. Ông thi khai dâng kinh tế, ông lại chí nêu lý tài, cùng khuyến khích đồng ban rập một lồng in nốt dạ ra của hùng hiếp cùng nhau mà lập cuộc thương trường dặng chia mồi lợi to bấy lâu ngoại ban thâu đoạt.

Ô BỐNG BẢN ÔI!

Tuy tu sanh khác cõi, song cũng trong vòng, người là chi ta lai là chi, hả di thua người là cớ chi vậy? Kia là Nhứt bão, nó là Tao, cũng giống, Huynh chưởng như ta, sao người khôn khéo biết thương nhau, biết tư trợ nhau mà lập cuộc sanh nhai.

Còn như ta, nhờ ơn Pháp quốc sản chục năm dư hão hò, duoc văn minh rời từ hải khâu chí sơ dâu sào ta vẫn còn nứa say nứa tỉnh.

Bống ban ôi! Chuồng cảnh tĩnh đà với gióng, đường quảng khai đã rộng thịnh, mau tĩnh già, nương bóng duoc văn minh mà bước nết đường, đê trời hẫu xế, bóng dâ chiêu, người tới thương dài ta còn trầm giêng thảm.

Xin đừng nê cõi bỏ bớt thời nghi nan, bao cõi là thoi lân gian đê mua các báo thời eang học tàn cõi vò ieb. Dày lời khuyên khích, đồng ban khâ xét suy, ta dày là phản tu my, phải sao cho rạng danh đồng chưởng.

Võ-Văn-Hậu
Instituteur.
Thành-thiên (Brent)

Cách ngôn

1° Kịch-nhường thi văn: binh sanh bất tác sô mì sự, thiên hạ iverg và thiệt xi nhơn.

Lược diễn:
Bài thi kịch-nhường rằng:
Chẳng làm cho ai chau mày,
Thi trong thiên hạ chả ai hoàn minh.

2° Nhị hai nhơn du tự khâ, biệt nhơn
hai nhĩ khước nhir hâ?
Nôn thao pha sương, sương pha nhựt
ác nhơn tự hứa ác nhơn ma, hứa danh
khỏi tai thoan ngoan thach, lô thương
hanh nhơn khâu tháng bia, hứa xa tự
nhien hương, hâ tất dương phong lập?

Lược diễn:
Làm hại người, thì mì còn khâ,
Người hại mì, mì hâ đường nào?
Cô non sương biêt bao,
Má sương lại sô trên cao mặt trời.
Người dù sê gặp người dù hại,
Cô danh bay lụa phái dâ bia?
Miêng người qua lâi đòn ria,
Còn hòn chanh dâ tac bia nứa là.
Cô xa tư nhiên nô thơm,
Câu chi bứng gió cho thơm bay cung?

3° Mạnh-tử viết: dác dạo già da trơ,
thát dạo già quâ trơ.

Lược diễn:
Thầy Mạnh-tử rằng:
Ô phai dạo nhiêu người trợ giúp,
Sô dạo, thi kê giup it thay.

4° Trương-tô-vân viết: sự bất khâ
sir tân, thê bất khâ ý tân, ngón bất khâ
dao tân, phước bất khâ hường tân; hứa
phước mac hường tân; phước tân thâc
bán cung; hứa thê mac sir tân; thê tân
oan tương phùng; phước hê thường tự
tich, thê hê thường tự cung; nhơn sanh
kiên giữ xâ hứa thi đâ vò chung.

Lược diễn:
Ông Trương-tô-Vân rằng: Mọi việc
gi chẳng nên làm hết,
Được thê thân dùng hết làm chí.
Lời noi, chớ nói hết đì,
Phước phản hường hết, mán chi lời
[người?]

Phước hường hết thi nghèo khổ khô,
Thê hết rỗi oan nô xây lién.
Cô phước phái biêt tiếc thưog,
Cô thê hàng phái luôn luôn kiên-de
Vi những người kiêu cắn xâ-xi,
Cô cõi, hù hứa thi vò chung.
(Cô không bén-bí trước sau, sau vậy)

4° Thái-công viết: bần bắt khâ khi,
phu bắt khâ thi, am dương tưống suy,
chau nhì phục thi.

Lược diễn:

Ông Thới công rằng:
Chớ thấy nghèo nang khinh khí,
Mình giàu chớ ý thị chi với đời.
Âm dương con tạo cơ trời;
Xây ván dấp dời cho người xưa nay.
Đi giáp vòng hối dầu trở lại,
(Khó ra giàu, giàu tới ra nghèo)

5. Vương-tham-chánh từ lưu minh
vân: lưu hữu dư bất tận chí công dĩ
huyện tạo hóa, lưu hữu dư bất tận chí
lộc dĩ huyền triều đình, lưu hữu dư bất
tận chí tài dĩ huyền bách tánh, lưu hữu
du bất tận chí phước dĩ huyền tử tôn.

Lược diễn:

Ông Vương-tham-Chánh có làm bài từ
lưu-minh rằng:
Công ne hiệp dày hường dư cõi mai,
Dư dẽ danh lại đất trời.
Bồng-lộc dư ăn dư xá,
Bè danh trả lợi về tay triều đình.
Tiền của nhiều hường dư mai,
Bè danh cho teo lại của chúng (trong
thiên hạ)
Phước đức minh chẳng tốt cùng,
Lưu truyền con cháu hường dùng đời sau.
6. Hán thơ vào: thế giao già cạn, thế
tàn nhì vong, tài giao già mệt, tài tàn
tắc sorse, sắc giao già thân, sắc suy nghĩa
tuyệt.

Lược diễn:

Hán thơ rằng:
Vi thế thân làm bạn, tuy thiêc,
Thế hết rồi thì tuyệt bạn nhau.
Làm bạn vì chỗ sang giàu,
Tinh thâm đó chut hết giàu lết thâm.
Vi bóng sác tốt, mà kết bạn,
Hết sác phải nghĩa cao dirc di.

7. Tứ-du viết: sự quân sắc tư nhục
hĩ, băng hữu sắc tư phục hĩ.

Lược diễn:

Tháy Tứ-du rằng:
Thờ vua mà hay cap hay giàn,
Thờ bay mang nhục, chẳng sai đâu.
Bạn hay can, trách thiện nhau,
Tinh hay phai lợt, lè nào không xa.

8. Cảnh-hành-lục vào: lợi khâ công
nbi bất khâ độc, mưu khâ độc nhì bất
khâ chúng, độc lợi tác hại, chúng mưu
tác tiết; Cơ bất mật họa tiêu phát.

Lược diễn:

Làm việc lợi phai chúng nhau tính,

Còn lập mưu phai kiu một mình.
Cơ mưu lậu, hoa thùn hình,
Phát ra trước mặt hai mìnhs như chơi.
9. Hữu-tử viết: lè chí dưng hòa vi
qui. Công cạo tr lè viên si nhục dã.

Lược diễn:

Tháy Hữu-tử rằng:
Phép dùng lè lấy hòa làm qui.
Kinh lè thi hồ sỹ khôi vương.

Huỳnh-văn-Ngà
(Trà-vinh)

Nhàn đàm

Giáp, Ất và Mùi rủ nhau đi thi; lúc
đi được nữa đường kể trời tối lại thêm
mưa như cầm chinh mà đồ. Bồng chợt
thấy xa xa có ngọn đèn leo lét; 3 trò
mắng lòng mới dắt nhau lão tối, khi
lại gần thấy một cảnh chùa rất thanh
tịnh thì ba trò gõ cửa xay có một ông
hoà thượng ra mở cửa vừa thấy 3 người
thì hỏi rằng: «Chẳng bay 3 trò đến đây
có chuyện chi nên đi tắm tối như vậy?» 3
trò nghe hỏi liền đáp: số là 3 tối đi lờ
dường nên ghé vào xin ông mờ lưỡng
tử bi cho ba anh em tôi nghỉ một đêm
thì ơn này nguyên khâc cốt hồn kết có
ngâm yòng mà đến ơn lại cho ông.

Hoà thượng nghe liền nói: «Hí! ba
chú khéo nói trai may thi thôi! chùa này
cắt để mà thờ phật chẳng phải dè cho
3 trò ngủ, thời dừng trong vào đây bảy
đi đi. Ba trò nghe nói chùa mây uất ní
rằng: «Xin ông ra ơn cừu khô vì ba tôi
là con nhà học trò chưa quen đám mưa
chắc gió mây thuở mà đi một lần, song
lúc này trèo non vượt vách như vậy ấy
bởi lo hai chữ công danh nên sá bao
cực khổ; phải bay vầy cũng chẳng dám
đi thi.

Hoà thượng nghe nói đi thi thi động
lòng vì ông này tra nghe thi phủ lâm,
nên hỏi rằng: «Chẳng hay ba trò biết
lâm thi chẳng?» Ba trò liền đáp: thưa ba
tôi cũng biết chút đỉnh. Hòa thượng
nghe dứt lời lấy làm hân hoan mới ba
trò vào ngồi đàm đạo kế tiếp đồng pha
trà giải khác. Lúc đó ông hoà thượng
ngó quanh bên vách vừa thấy bức tranh

tùng lộc thì kêu ba trò chỉ bức tranh ấy
và nói rằng: «Thôi chúng ta hiệp lại
làm bài thơ này chơi» Ba trò tuy vắng
lời song trả lời rằng: «Đây sáng có
bốn người thời nỗi người làm một câu
rồi hiệp lại cho thành bài thơ.» Hòa
thượng chịu liền biếu Giáp làm trước.
Giáp liền lấy viết viết rằng: Tranh
trung hữu nhứt bài.— Ất cũng viết một
câu rằng: Bất tri hà xứ lai.— rồi mui cũng
tiếp viết một câu rằng: Nhứt mộc như
cỏ tho. — Ba trò viết rồi liền giao lại cho
huề thượng buộ huề thượng phái viết.
Huề thượng liều nói thời thi viết cho
luôn đi. Ba trò nói: ấy là tai ông giao
mỗi người làm mỗi câu vây xin ông chớ
từ nang. Huề thượng biết khó bẽ từ
chối, vì mình rủ người ta, nghĩ vây liền
nói: «Thôi ba chú dùm viết cho tôi chớ
ban đêm tôi viết không được» Anh Giáp
nghe vây liền lấy viết bêu huề thượng
đọc dặng anh ta viết. Huề thượng ngồi
nghỉ giây lâu rồi nói rằng: Thôi thi viết
Nam mô a di đà phạt cũng dặng mà!

Đại-thanh soạn.

PHÈ BÌNH.— Hoà thượng ôi! khéo
không, không biết thi chiu phao không
biết ai biếu sao chuyện ma không
nghi minh đã ra thân cao đầu mà cao
đạo chẳng chiu tu tâm dưỡng tánh lai
tự dắc rủ người làm thi chì vây hữ???

Còn thấy người lờ đường chẳng chui,
động lòng thương khéo bày đầu xuă
duổi. Hí! ôi! Học chí thời kẽ làm biến
muôn ngõ không mà dựa của người
hầu chí dò cho qua ngày tháng vây
thì thác xuống dạ dài chất diêm vuông
phat nang bon! bon!

Muôn nên khách đại thuong

PHÉP LÀM LỜI RAO (tiếp theo)

Cách buôn bán bên Tây, bén! Thế giới
mới, bày nhiêu chuyện cao báo là làm
cho thiên hạ biết hàng hoá của mình.
Có một người chủ tiệm ở Boston chưng
trong tú kiến nhiều hàng rúa dã, trên
sắp mỗi con đê một chữ hoặc A hoặc Z.
Rao ra ai dứng ngay chờ nào mà dóm

được một hàng chữ ráp lại thành cái
tên của chủ tiệm thì được thương nám
chục quan. Ai nấy đi ngang đều xúm
nhau dòm chơi, và trong các tú ấy chứa
đầy những hàng hoá đê giá sảng, ngó
tới ngó lui một hồi, lợi đầu nẩy, xay đầu
kia một hồi lại gấp vật mình muốn hoặc
cần giึง, bèn bước vô mua.

Thiết nước thông thái, đâu cách rao
báo cũng là thông thái.

Có một người Langsa nói với tôi
rằng: ai muốn rao bán vật chỉ trong
nhứt trình mà để hai chữ "LỜI RAO"
thì người ta ít đọc lắm. Phải sắp đặt
thể nào cho người dòm tới muốn xem
cho biết, thì lời rao mới có ích. Vì như
tôi bán thuốc nhỏ mắt mà tôi để:

LỜI RAO:

“ Thuốc nhỏ mắt của Đặng-văn-Chieu
trứ mây, cườm, vây cá và các chứng
nhậm rất hiệu; có bán tại Lục Tỉnh
khách lán Saigon và tại nhà người làm
ở Trà-ôn ”

Nếu tôi để một cái lời rao như vây
thì không át mỗi người đều có đọc. Vì
xem nhứt trình nhiều khi ít giờ ngày
giờ hoặc làm biến đổi lời rao.

Mà nêu cũng là bán thuốc nhỏ mắt
nhưng tôi làm một cái lời rao như sau
này thì khán quan ai cũng đọc :

AI CÓ CON MẮT

“ nhâm, mây, cườm, vây cá, lờ lạt, xổ
xang nên mua thuốc của Đặng-văn-Chieu
& Trà-ôn. Hay lầm ! Hay lầm !

Khán quan dò từ nhứt trình ra thấy
mấy chữ "Ai có con mắt" sao
sao cũng coi giống gì mà "ai có con
mắt" Như vậy cái lời rao mới chát
cô người xem cho.

Bà biết thuốc mình hay, hoặc dò mích
tốt. Nhưng phải làm cho người ta biết
mới có kẻ mua. Muốn làm người ta biết
phải rao bảo thể nào cho dễ thấy, cho
muôn đọc.

Vì như nhâm lúc người ta bỏ thăm
tuyên cứ hội đồng quản hạt làm một
cái lời rao như sau đây :

MỘT NGÀN ÔNG PHÁI VIÊN

“ Một ngàn ông phái viên có biết thuốc
nhỏ mắt của Đặng-văn-Chieu là hay
không ? ”

Trong cơn dương trồng coi ai dặng ai thất, người nào thấy đê "Một ngàn ông phái viên" lại không đọc.

Cách làm lời rao phái coi theo thời thế, phải chế biến nhiều điều. Bởi vậy bên Tây mướn đặt một cái lời rao cho là nhiều tiền lâm.

(Sau tiếp).

Trà-ôn Đặng-văn-Chieu.

Tài thọ luận

(JARDINAGE)

Ngôé làm vườn lấy làm vui thú làm! Có chi dẹp cho bàng quanh nhà cây trái sum sê cỏ hoa đua nở? Nhiều người nhớ một miếng vườn đủ nhàn cư, dù thích chí, dù nuôi vợ nuôi con, dù xài tài thế vụ.

Quít cam chen mọc chinh tê!

Xoài bưởi công trồng thứ lớp!

Khán quan biết rằng loài thảo mộc cung sanh cung sống cung lớn cung chết như loài vật vây. Nhiều thứ như cây mác-cờ, dụng đến cỏ queo. Mỗi loại đều biết ăn uống biết sành sảng. Giống rango sớm mai nhờ mù sương, hai hột lội lại nhập với nhau rồi mới mọc.

Người ta nói nó giao cấu đó!

Lá cây đê lấy khí mặt trời và thở. Có nhiều cây đem vật thực chứa trong lá mà đê dành khi khò hàn. Rè cây bút nước và đồ ăn dưới đất dặng nuôi cây. Cây nào rẽ nhiều thì vướng chặt. Bông sanh trái, trái có hột, sau mọc lên nối giòng nối giòng dời dời. Có lá ăn được như lá rau, có cây ăn được như mán tre, có rẽ ăn được như rẽ cải, có bông ăn được như bông lý, có trái đê nấu ăn như sa kê, có trái ăn non như đậu rồng, có trái ăn chín như cam xoài bưởi quít. Nếu kể hết chuyện thiệt giòng giài. Nội một cái lá làm cho hao dôi ba tờ nhứt trình toá mới dù việt. Cây trái trời sanh, nếu ta xem xét đều thiệt nhiều đồ ngô. Khán quan coi giày khó hoa, giày mướp; đường như nó thấy đường: dung chả phia nào nó bỏ với leo qua phia đó! Ngô quá!

Năm một ngàn chín trăm mươi bốn, tôi đọc nhứt trình của một nhà bác vật bên Tây, thấy luận nhiều thứ cây lá lung đền dồi biết hả lá ra chờ mòng muỗi bay vào cớp lại đường như ăn tươi nuốt sống vậy. Khi ấy tôi làm Chỗ bút N. C. M. Đ. có thuật lại cho đồng ban ta nghe.

Đây là nói một hai lời văn tác về cây cỏ. Sau có giờ rảnh sẽ luận cách trồng tia tưới nước vung phân, cách ương một hai thứ hột lá, cách chiết một hai thứ cây qui dễ giúp ích cho nhà vườn.

Trà-ôn Đặng-văn-Chieu.

Tắm gội

(Les bains)

Sự tắm gội mà không biết phép vệ sinh có khi phải hại mạng con người ta. Nói chuyện tắm gội cho nhảm lối, cho hiệp dạ các quan lương y Lang-sa, nghĩ chẳng vô ích mà. Annam minh nhiều người gọi đầu rói phơi nắng, cha chà là hại! Nhiều người trưa đờ mồ hôi mồ hám, đi tắm rửa; cha chà là không sợ đau!

Tắm có nhiều thứ, hoặc giòng nước lạnh, nước ấm, nước nóng, tùy lúc. Tắm hơi, ấy là xông. Người Tây đau có khi tắm bùn, tắm các, nhảm bình bỏ thuốc vào nước mà tắm, nhảm bình vò lá cây tắm. Việc vò lá cây và nấu lá cây Annam minh hay làm.

Người tinh thần mạnh mẽ, nên tắm nước lạnh, lấy làm khoẻ khoán lâm. Tắm nước nóng là khi đau ốm già cả kia. Mỗi ngày mà tắm được một lần tôi biết chừng nào? Vì máu me chảy đều ta khỏi bệnh. Sau khi ăn từ hai ba giờ trở lại dừng tắm không nên. May người yếu bụng đổi lâm cung không nên tắm khi nào trong mình mệt, hoặc lạnh thì dừng.

Tắm chẳng những giữ được sự sạch sẽ, mà lợi làm cho tươi tắn não can, đỡ nang gan mật. Lúc tắm máu me chảy ra da húng lấy thanh khi theo mấy lỗ chích lồng nên khi huyết trở nên tốt.

Những người đau về các chứng phong tinh (1), nồng tẩm, uống thuốc máu mạnh lắm. Ai hay tắm rửa trong lòng vui vẻ

(1) Đầu lâu, v... v...

ăn uống được nbiêu. Ai sieng xôi tóc ít rụng, lại chẳng hề sah ghê chốc trên đầu.

Song tắm phải giữ các đều tói dâ nói đó và gội sao sao cung đường phơi nắng, các ngài các chí ôi, trúng môi chúc át khó chạy. Nóng lạnh sơ sơ mà chèt không chưng.

Tôi vẫn thấy nhiều người tắm sát phép nên luận vài lời xin hãy tin hãy nhớ lấy!!

Đặng-văn-Chieu.

Thủ-tướng Anh hay rằng tôi dâ cho Đức quốc biết nếu Đức sanh giặc với Pháp thì Anh-quốc sẽ ra mặt chiến với Đức. Thủ tướng Anh hằng nói với tôi hoài: «Nếu đe sanh giặc ra thi là một cuộc khôn đòn cho nhơn quân.»

Kể dò công việc một ngày một đòn dập. Sau rốt Thủ tướng Ô-trich đòi cách. Nga cứ đợi hoài đợi không được bèn động binh, thi Đức ra can dự gửi thơ thói hậu rời hả chiến tho.

Bó các việc rành rẽ, Đức-quốc không thể chối từ rằng không phải tại mình sanh sự gày họa cho nhơn quân.

TRẬN-HUÝT-TUN(Vistule).

(Nga thắng)

Trong thương tuần Octobre binh Nga đại chiến.

Binh Nga 8 đạo chiến với hai đạo binh Đức có chánh tướng Hàng-dân-bưu cầm binh. Binh Đức nhập trọng địa lối sông Huýt-tun, bị binh Nga đánh rát. Binh Đức thấy binh Nga kéo vòng trên hướng bắc mà bao phủ mình thi trong ngày 17, 18 Octobre liền nô lực giải trùng vây. Binh mã-kì Đức và Áo hiệp nhau tung hoành, đuổi dồn binh Nga qua thành Xô-sa-giê. Nhưng mà binh bộ Đức bị đánh rát, nhở có binh mã-kì mới thoái bộ được. Thoát nghe có binh Nga ở hướng nam kéo qua sông Huýt-tun, thi binh Đức e cho lưỡng đầu thô địch, bèn mau chòn thoái bộ. Binh mã-kì lại làm nhẫn muốn phủ vi binh Nga lại, bị binh Nga đánh dirc làm hai đoạn.

Binh Đức vì thiêu hửu tập nên bě nào cũng phải lui. Còn binh Nga nhở có binh ở thành Hoat-giô-huy(Varsovie) kéo đến, cùng nhau công phá thành I-hoan-gô-rô và thành Nô-huô-A-lết-xan-gia trong ngày 20, 21 Octobre. Binh đức phải bỏ hám mà thực lui 30 kilomét, bỏ binh khí, thuốc dan lai nhiều. Muốn cho khôi loạn binh, thi chánh tướng Đức cho một đạo binh Áo tấn bộ đến trước thành I-hoan-gô-rô ầu dâ với binh Nga, dâng dai đội Đức có dù giờ kéo về nồng Radom mà kiên bě.

MẶT TRẬN XET-BI

Trong thương tuần Octobre binh Áo tai Cà-ru-ban ở hướng bắc kéo xuống công phá binh Xet-bi. Bin Xet-bi chịu nỗi, rồi sau doat dược cầu Phê-giác-da gần bên thành Mi-trô-huýt-xa. Chánh tướng Áo mỹ danh là Bô-chô-ré giãi vây thành Xê-ra-rô-huô, đánh phâ binh Xet-bi và Mông-tê-né-cù-rô đang đóng trên gó Rô-ma-ni-a Ba-la-ni-na và cả phâ

Chánh phủ Đức rắng: làm như vậy thi nhục cho Ô-trich, còn phần ông thi rắng mà gò Anh-quốc, để cho Ô-trich tinh sao với Xet-bi thi tinh.

Mà ai nấy đều nghĩ cho Đức-quốc muốn sanh giặc. Bằng không vậy thi cách cũ chỉ như thế ai hiểu được, vì việc đê không quan hệ đến Đức-quốc.

Những lời nài nỉ, cầu xin, những lời ngay ngắn của Thủ tướng Nga, sau lại nbiêng tin giày thép rất khiêm cung của Nga-hoàng, những lời khuyen lơn của Thủ tướng Anh quốc, của Hầu trước San-Gui-li-a-no, của M. Bô-la-ti và những lời khuyen lơn của tôi hóa ra vô ích. Chánh phủ Đức cứ việc hâm hâm "muốn tận sát Xet-bi thôi."

Tôi nản nản chừng nào họ cứ việc y như thử, họ không muốn cho tôi hữu công can giáng hiệp sirc với Thủ tướng Anh-quốc.

Thí thi thủ tướng Anh phải quyết định, ngày 29 Juillet gửi lời khuyen giải. Tôi cho

đạo binh Mông-lê-nê-cà-rô ở hướng nam kéo lên theo ngả Cà-li-nô-huýt. Trong ngày 19 Octobre binh Áo bị một trận mạt binh khi nhiều. Chung cuộc binh Xet-bi và Mông-tê phải thối lui về ranh nước, thi Thắng Phan-xip và bọn dâ thi Hoang-thái-tử hết trong chúng cùu cho khôi tú.

MẤT BIỂN VÀ CHU HẦU

Ba chiếc tàu Ang-lê đến gần bờ Ben-rich mà xa dan vào hòn A-lê-mân, hòn dâ thuỷt rồi. Cò tàu lảng A-lê-mân chạy đến, mà làm chí không nồi, vì chờ áy cạn, khô nồi lảng hụp, có chiếc tàu lảng A-lê-mân bị lụy. Mâ trong ngày 18 Octobre có 1 chiếc tàu lảng Ang-lê bị thọc chìm. Còn trước Cù-lao Thanh-dào chiếc tàu Nhựt-bồn tên là Ta-ca-chi-nô bị nồi, áy là bị chiếc tàu A-lê-mân số 890 bắn chìm. Song le qua ngày thứ chiếc 890 áy bị nồi tại bờ Trung-huê. Nhựt-bồn dâ sai tàu di các cù lao chư hầu của A-lê-mân mà đoạt thâu cùng cai trị rồi, làm cho binh Nam-châu trè bước.

BẢN CỦA CÁT-TA-RÔ

Tàu Ang-lê và Langsa áp lại bắn cùa biển Cát-tê-rô của Áo. Trong cùn áy có 2 chiếc tàu Áo chạy ra ngoài đến cửa An-ti-va-ri mà loạn xâ làm cho phô xâ phải hại. Súng Langsa bắn vào đòn Hoet-mác rất lung, làm cho các đòn trên bờ phải nin.

TUẦN LỄ 25 QUA ĐẾN 31 OCTOBRE 1914

Tại mặt trận Langsa hai bên giành nhau có vài thước đất, mà thấy nồi lấp nồi, máu chảy thành sông.

(Sau sẽ tiếp theo)
Trần-bưu-Trần lược dịch.

Thi tập

CỰ LỘN THI

Giận nhau một lúe chẳng lưu tình,
Quên phire da vàng một đồng in,
Gà trống đá nhau gì ghét gáy,
Cá thia cắn lòn bởi ira kinh.
Cùng là đồng loại rằng thính khí,
Sao lại tiêu tâm muôn sự sinh.
Khuyên khâ nhinh-nhưng trong một
[buổi],
Khỏi lo trăm bùa nhọc công trình.

Lê-chơn-Tôm dit Thận
Instituteur,
Phong-thạnh-Bac-liêu,

KHUYÊN BÓT TRANH LUÂN

Quảng kiến đa văn, hời các ông!
Hơn thua chi mồi lấp đường công!!
Mưa dem xạ vị nêu luồng gió,
Thà dẫu cầm y mạc áo lồng!!
Cá lán nếp mph xem củng tồ.
Người không hổ chí xét chưng trong!!
Chẳng ai Nghiêu, Thuần khuyên dừng
[chấp],
Thôi khó toan lo tác lửa lòng!!!

Lê-chơn-Tôm dit Thận!

Instituteur en congé
Phong-thạnh(Bac-liêu)

TRÔNG CHỐNG

Cửa cái từ khi cách mặt chàng.
Cửa rào ngóng bạn luồn bám gan.
Cửa vướn thoát thấy hoa cười bướm.
Cửa trường hém thay phung rè loan.
Cửa sổ trong mày sâu mấy doạn.
Cửa phòng nhìn tượng luy hai hàng.
Cửa lầu bùi quanh cảng tha thiết.
Cửa mạch ra vào thử với than.

Mme Mẫu-dơm
Hoà-bình Bac-liêu.

CHÓ ĂN CHỨC THI

Khâ khen con chó thiệt là hay.
Đói thấy tiệc phô lấp hàn hoai.
Au chục tron dời quanh tiệc ngo.
Đối u cả kiếp gặp xương obai.
Cùng lồng động thót xem người có.
Khắp sóm khua dao thấy dạn bài.
Béo quả! ai mời na giải tội.
Nhich ao sao chuyện rất rầy tai.

Bằng-cuộc
Hoà-bình Bac-liêu

TRÁCH TÌNH NHÂN

Trách bấy tình nhân bạc dữ a!!
Trách thay duyên nợ khéo ba xa.
Trách ai lang hụt chia rời rã.
Trách cối quẽ mai chưa hiệp hoà.
Trách bởi ông tơ toao cắt cớ.
Trách vì cha mẹ chẳng rầy la.
Trách lời doan thê dành quên phire.
Trách bạn sao mà nở phu ta.

Lê-Dai-Thành dit Văn-Tập
Hoà-bình (Bac-liêu),

VỢ KHUYÊN CHỐNG THƠ

Dám khuyên mèo chó bỏ cho rồi.
Ròng lương xin chàng ngắt bụng tôi.
Gắn giữ cương thường sao phải phai.
Chơi chí huệ nguyệt khâ thời thời.
Tài bối sáng nghiệp đua theo bạn.
Dừng dám phản son mặc lận dời.
Tiễn thiếp giáng can lời dâ can.
Đẹp trong xin gạn hời anh ôi!

Mme M. Đơn,
Hoà-bình (Bac-liêu).

GÀ CÓ THI

Xân bắn tối ngày dựa cối xoay.
Gà có dâu dặm tới nhà nai.
Lấy quay ăn uống cùng đồng loại.
Lúc thúc dâm ô với một bầy.
Trăng giờ không kiên bê lờ nhô.
Mây mù nào nê tiếng kia nầy.
Ở đời cũng liêm người như rứa.
Thảm nghỉ cười giải lai vò tay.

Dặng-Cuộc,
Frere de M. Dặng-vân-Chieu,
Ex-Rédacteur de Nông-Cô,
à Hòa-bình (Bac-liêu).

Thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà-nước	4 170
Bông-đương	4 72

Giá lúa

Từ 2830 cho đến 2835 một tạ, tùy theo thứ lúa.

RĂNG COI CHỨNG ĐA!!!.— Ngày 10 Août 1918 tại làng Hòa-bình mới xây một việc thiệt khâ khen gian nhon kiêm thế rất bay ngô đánh lậu dân hiếu dực của.

Nguyên tên Nguyễn-nhị-Lập 43 tuổi làm thợ bạc lúc trước ở O-môn làm ăn không khâ nên xuống tại làng Hòa-bình nói lò thợ bạc lên làm; thiệt anh này có tài hay làm lai không sợ quắc cẩm mồi là cá gan cho chó! dám chép vàng ý ra làm vàng 4-5 dũng làm lái vòng

trong khoang ngó che mắt thê gian. Còn thường thường các thợ bạc khác làm lái vòng thì chứng hai phần vàng một cái, mà anh ta làm tới 8 phần, 1 chỉ mồi cái lái vòng.

Hồi ôi! Lưới trời tuy thưa, thưa mà chẳng lot; bởi vậy nên khuôn dời vàng của ông T. S. K. làm với tên thợ này ngày trước bảy giờ rưỡi môt tinh lai có 5 năm rồi, lại ông K. các cô lúc lắc chơi nghe cocaine cách ông K. sánh ngồi liên đếm lại cho thợ coi. Chứng thợ thảo lái vòng ra ông K. thấy lác dâu vì biết minh đâ lầm mưu chủ nở rồi.

Tuy biết vậy; mà ông K. nay là người thuần hậu không bay kiếm chuyện kiệu thưa ai nên ông tinh êm mới sai con đi mời chú thợ Lập lại nhà; ông mới đưa dời vàng cho chú thợ coi rồi hỏi rằng: « Bây giờ anh tính sao? » Chú thợ nghe nói úi đầu lay tam thiên xin thường y số bạc dâ lanh làm ngày trước; bởi ông K. là người có nhưa nên chịu cho thường.

Đông ban ôi! vậy từn lý về sau tàng cối chิง anh Nhị-Lập này cho lâm kẽm mà lâm da!!! vì lúc nay anh ta đã don nhà dời đi chỗ khác ở rồi.

Còn Nhị-Lập ôi! chuyen nay sơ tới tam tư lập mả chờ. Phải lúc trước dường môt túi tham ra có phải là ở Hòa-bình làm an khâ không ai biến trả môt lâm quấy hữ! cho đến dời dọn nhà thê trôi thê nỗi vây.

Nhị-Lập ôi!

Mỗi phút rồi.

Mười năm định giá trời theo nước.

Ôi thời thời.

Hưu thi nhứt thủ:

Gian ngay người ở thế gian này.
Bão ống trời còng gầm chảng cháy.
Lòng nê mực tầu vịnh khap khori.

Đa quanh duôi râu heo lây dày.
Cày quyền còn sâu khi quyền bết.
Lập thê hâ vui lúc thê bảy.

Có thê khuyên ai đừng ý tàn.
Rồi như dứa dại u ông phuro-giây.

Mme M. Đơn.

PHÈ BÌNH.— Phải chí ông K. làm ra lê bắt chû Lập giải lên tòa chưng ấy mới biết oai thay ta trọng tri kè gian giảo vây dám khuyên đồng ban xe trước gày cùu sù sò ràng mà liệu lây!!

HOTEL DES ALLIÉS**CANTHO****Chambres meublées**

Produits Pharmaceutiques,
Vins de 1^{re} marque,
Liqueurs, divers nouveautés
et consommation.

KHÀNH-VÂN-LẦU KHÁCH-SOẠN
Chủ sự

NGUYỄN-VĂN-TÚ dit LÈ-ÀN
Ngay cầu tàu tây
dường Saintenoy — Cantho.

PHÒNG NGỦ

Sạch sẽ — Cờ đèn khí,
Bán thuốc tây uông,
Bán lè rượu tây, nón, dày tây
và vật thực đủ thứ.
Chỗ dâng tin cậy.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỀU TÂN-PHƯỚC
Dường kinh lấp — Can-tho

NGUYỄN-THỊ-NỮ**LÀ CHỦ TIỆM**

Kinh lời cho quý ông, quý thày rõ,
tiệm tôi làm bánh mì rồng bột mì tây,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sẽ, bánh thi đẽ trong tũ kiến có rồng
nước, kiến lén không dặng, ruồi bù
không được lại khôi ai rò tay dơ, ai
muốn mua ở nào thi chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

**HOTEL
Restaurant de l'Ouest****CANTHO****HUỲNH-QUANG-NHỰT***Propriétaire***Chambres meublées****Pension de famille****CUISINE BOURGEOISE**

Phòng ngủ sạch sẽ, có bán đủ thứ
rượu Tây và dọn ăn cơm Tây

*Lãnh nêu trong các đám tiệc
đám cưới — xa gần cùng được*

LO'I RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cantho có bán
hộp để đựng đồ cho học trò dùng kêu
là PLUMIER; trong hộp ấy có 1 cây viết
chì đen, thứ tốt.

1 cây viết chì dầu xanh, dầu đỏ
1 cây viết mực có kèm ngòi viết
Giá mỗi hộp là 0\$40
Tiền gởi phụ thêm. 0\$10

Cũng có bán các món khác nữa, giá rẻ
lắm, xin viết thư thương nghị.

Kinh cáo

Kinh cùng quý khách dặng bay, tôi
mới lập một tiệm ngũ tại chợ Ômôn gần
cầu tàu chạy vỏ Rạch-gia.

Hiệu tiệm tôi là "HẬU-GIANG-THÀNH"
xin quý vị có đi lờ đường đời gót ngọc
tới tiệm tôi, tôi sáng lòng tiếp rước.

Nay kinh
Hồ-thị-Ngọc kinh cáo.

Lê-công-Phuong

(AUGUSTE)

Géomètre civil**LONG-MY — RACH-GIA — CAN-THO****ARPENTAGE****Délimination et Bornage****EXPERTISES****Ông Lê-công-Phượng**

(Auguste)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH**Long-my — Rach-gia — Can-tho****LÀNH ĐẶT DIỄN THỒ CHO NHÀ NƯỚC****và DIỄN CHỦ****công chuyện làm kỹ cang và
cô danh tiếng lâm**

Ai có muốn cho việc diễn thồ minh
cho mình bạch, khỏi sự lấn tranh
giải hạng; đạt thành đất khàn hay là
đất mua, thi phải dến ông Kinh-Lý
PHƯỢNG mà thương tình.

Thuốc điêu hiệu Canon

(SUNG ĐẠI BÁT)

**BAO XANH**

Hút đã ngọt mà giá lại rẻ hơn, mua
hút thử thì mới tin.
Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ bản.

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn
đầu xanh (un appareil d'éclairage à gaz
d'essence); biou đầu đèn trên cao, có ống
chạy xuống rái ra, tra được mười lăm
ngon đèn. Bên này sáng lầm, có dù để
phù tùng sẽ bắn luân theo cuộc. Người
ta bán là vì mới đèn đèn điện khi vò
nhà, nên đèn dầu xanh (essence) dư dùng.
Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bón-
quán AN-HÀ-NHỰT-BAO mà thương tình.

TAI NHÀ IN**Imprimerie de l'Ouest****CANTHO****CÓ BÁN SÁCH MỚI :**

1.—PHAN THÉ (CHUYỆN LÀ BỐT NẤY) hốn
một người chết 7 năm, nhập xác một
người mới chết mà sống lại cõi dương,
par Trần-dác-Danh. giá là 0\$40

2.—TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine)
par Trần-Kim. giá là 0\$50

3.—CONTE ET LÉGENDES DU
PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au
Profit de la Saigonaise patrioti-
que) par M. Lê-văt-Phát 1\$40

4.—TUẤN TRÀ PHÁP LỆ (Sách
dạy hương chức phu tá của quan
biên-lý) par M. Võ-văn-Thơm giá.
1\$20

5.—LEBUFFLE (vol et recel de
bubbles) noyens à prendre pour
essayer de le prévenir) par M. Võ-
văn-Thơm giá là 0\$30

6.—TRUYỀN KIỀN TÀM LIỆT NỮ
(roman moderne) par M. Lê-
trung-Thu giá là 0\$30

7.—Đồng Âm-tư-vi (cô phu
những chữ không phải đồng âm
mà khó viết) giá là 0\$40

8.—Đồng Âm-tư-vi (chữ langsa)
0\$60

9.—Dictionnaire Gaziér 2\$00

10.—Dictionnaire Fr. Au^w broché 4\$50

11.— id. relié. 5\$00

12.— Kim-Túy-Tinh-Tử 1\$20

13.— Méthode de lecture illus-
trée par Boscq 0\$80

MỸ KÝ

TIỆM HÓA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CỘN DẤU
ở đường Ture, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kinh cáo cung quý khách dặng này, tại tiệm tôi có bán mảnh đá bằng và cẩm thạch, đá xanh Tonkin có đủ các thứ kiêu.

Có khía cùn dấu bằng đồng, mủ thun bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu khắc mộc trên là : hàn hiệu, vân vân ...

Một bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có *thờ hoa chơn dung nhânh hình* người mà vẽ bằng dầu sơn vô hổ, mực thuốc mực Tau, viết chì than, họa biền liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chausseures en tous genres.

TRƯỜNG-NGỌC-GIÁI cản khái.

Lời rao

Tai nhà in Râu-Giac 2, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bản sách Lời dạy các Hocrong-Cúc mà có QUYỀN TRÌ HÀNG NHIỀU MIỀU LỄ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIÁ QUAN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBRE 1917. Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc- ngữ; bên chữ Langsa thì của quan Chánh-tòa HABERT Cantho làm ra; bên Quốc- ngữ thì của M. Pham-Uôi-Hòa, thốnz n. ôn hứa thê tại Tòa án Cantho giải n. nia và diễn một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chúc và các chủ diển lâm.

Bán mỗi cuốn là 0\$50

Tienda 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho hué hồng 20 %; mua 100 cuốn thì hué hồng 25 %.

Cantho.—Imp. de l'ouest.

Lời rao

Cho quý khách bộ hành dặng rõ, kể từ ngày 1^{er} Juillet 1918, xe hơi màu vàng di thơ cho nhà nước từ Cần-thơ đến Phong diên; và từ Phong diên đến Ô-nôn thì di thơ bằng xe. Xe này máy tốt không hư chạy mau dể dành di thơ không trễ nải.

Xin quý khách bộ hành tưống tình tôi là ban đồng bang, dời gót lên xe này thì không trễ nải và cảm ơn vô cùng.

Chủ xe : Trần-thanh-Long.

TIỆM-HÓA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-DỨC-NHUẬN

Kính lời cào lục-châu chư quân tử dặng hay:

Tôi có lập tiêm về hình theo thể thức Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. Thủ về nơi tiệm tôi, đã có bng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo làm hìn này chư-vi trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thư nước thuốc tốt thương hạng; dẽ mấy trăm năm cũng không phai.

Giá tiền và thuốc tắt: Vẽ nứa thắn (bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20 \$ 00

Vẽ hìn Sauce, Velours, (thư nước thuốc này đèn min và tốt lâm /tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình lụng, dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy dũ thử.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố. Nếu có hình, xin dời bồn tiêm mà thường nghĩ như ở xa xin quý vị gửi hình chụp theo nhà thơ; bồn tiêm sẽ vẽ cho đẹp lòng quý vị và khi hình/vẽ rồi sẽ gửi cho quý vị cách kỹ lưỡng.

Nay kinh.

Viết thơ cho tôi xin dề :

Nguyễn-dức-Nhuận

Dessinateur à Gia-dinh.

Le est approuvé par nous avant publication
Cantho, le 20 Juillet 1918
Signature : Võ-VĂN-THƠM