

NĂM THỨ NHÌ, SỐ 77

MỖI SỐ 0 \$ 20.

JEUDI 25 JUILLET 1918

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngữ')

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5\$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3\$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bǒn quán mà thương nghị.

Mua nhặt trình kẽ từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Có bài: « Sự tích giặc Âu-châu » hay lắm.

Nga-la-tư (Rút-xi), Ao-quốc (Ô-trich), Thô-nhĩ-ký (Tucket-ky), Y-dai-lợi (I-ta-ly).

NHÀ HÀNG HẬU GIANG

LES GALERIES DE L'OUEST

KÍNH

ùng Lục-châu qui khách dặng hay; nay tại tỉnh Cantho có nhiều ông Langsa và Annam chung vòn to lập nên một hàng buôn lớn, lầy hiệu là *Nhà hàng Hậu-Giang*, chử kêu là: *Hậu-Giang đương hành*, ở tại trước mặt Tòa Cantho.

Chúng tôi lập hàng này là quyết lòng làm nên một cửa *Tàu-Khậu* hậu giang, vì chúng tôi dòm thày từ thuở nay cuộc thương mài lớn dồn về Cholon và Saigon, thuộc về sông trước. Vì vậy mà các nhà buôn trong mày tỉnh Hậu-giang này phải thất công lên bờ hàng tại Cholon và Saigon, đà xa-xuôi, bất tiện mà lại tốn-kém thêm nhiều. Nay chúng tôi lập hàng tại Cantho trước là hưởng chút ít lợi sau là giúp các nhà buôn nhỏ cho dễ bê thương mài, ày cũng là cuộc ích lợi chung, mõ có ý mua dành bán giựt.

Trong hàng chúng tôi có bán sĩ và bán lè dù các thứ hàng hóa Tây Nam, Bắc-kỳ, hàng Bombay, Nhựt-bản, Caomén, hàng tàu vân vân, vân vân, cho đèn đó khi cù bằng sác, xi mon cũng có.

Lần lán chúng tôi sẽ lập tiệm ngách các nơi, như là: Sôctrăng, Sa-dec, Longxuyên, Rạchgiá, Bạcliêu, vân vân.

Giá bán sỉ thì tính y theo Saigon, Cholon; còn bán lè cũng nói.

Xin mời Lục-châu qui-khách và các chủ tiệm buôn thừa lúc rành rang đèn hàng chúng tôi xem chơi thì rõ.

Nay kính
Hậu Giang đương hành,

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

1.— Hiệp nòng trừ hại	Lương-Dù-Trúc,
2.— Cái bài xưa nay	Đặng-Vân-Chiều,
3.— Muốn nền khách dài thương	Đặng-Vân-Chiều,
4.— Phan-thanh-Giảng truyền	Ng.-Dị-Hoài.
5.— Loài trùng hại dừa Nam-kỳ	
6.— Tiễn hành	NGUYỄN-QUANG-TÙ,
7.— Nhơn sanh do mạng	NG.-MINH-CAkü,
8.— Nhĩ văn bắt như mực đồ	L. Q. C.
9.— Kim thach kỳ duyên	L. Q. C.
10.— Vệ sanh lươc giải	LÊ-TRUNG-THỦ,
11.— Sự có thử tự	HUỲNH-VÂN-NGÀ,
12.— Luận văn chương	Đặng-Vân-Chiều
13.— Ca thi, Thi tập	L. Q. C.
14.— Cách ngôn	HUỲNH-VÂN-NGÀ,
15.— Tin buồn Tin lành	AN HÀ,
16.— Bài khánh hạ đám cưới	AN HÀ,
17.— Thời sự. Giá bao, giá lúa	

Hiệp nòng trừ hại

(Tiếp theo)

Nếu muốn dặng lợi chung cã nước, thì trên dưới phải hòa, phản đối nhau trường già xét cho xá, ra sirs nhẹn luận bảng cho chí lý; cuộc trước mắt mỗi người đều thấy, thấy bô-bang người còn chịu súc nhiều; súc Chà, súc Chết biết bao nhiêu thua súc cuộc bão buôn lợi hại; phản người trên đừng ngai, phản hực dưới ràng nghe; không ngai thì người lớn phải hiệp phe, biết nghe dặng thì các phủ già đều trọng tế. Hội tương tế cauh nòng vay làm đê, vì sảng gươong đã lập tại Định-tường, (Mytho). Hội này lập trước làm gương, chờ các hặt lập theo mới nêu cuộc; (Như bón-quốc ta đây.) Xứ lúa gạo xưa nay là nghê thuộc, thuộc cây bira cây gat cho

nhiều; cách bán buôn bùn hiệp il theo, nên thua chúng việc tranh đua già cã. Bởi sao mà giá bán tranh đua không lại với các chủ khách? có khó chi đâu mà không hiểu. Công vi bối tri người. Näm còn thiếu, thiếu sức làm cho đồng lực, đồng tâm, nếu tam lực đồng, lúa gạo dặng để chong, àc là cách bán lúa khôi bao và khôi thắc. Bởi vậy cho nên, hội tương tế cauh nòng lập đất, tiêm Mytho lập rồi đó để giúp mình; vậy thì, khuyên phủ già điểu chủ chờ làm thịnh, hãy xuất lực làm theo cho nên cuộc; người lập trước, người đã trước thuộc, ta theo sau ác phải rõ sau; miềng là cho hiệp sức đồng cùng nhau thì lợi lớn trong xứ mình còn giờ dặng; Ta xin tố ít lời sâu rộng, xin bô-bang bằng hữu xet suy; coi nã coi. Nước thuộc bang dân thiểu, địa phu, một nghề đê là nghê

làm ruộng; sao gọi dê? dê là vầy: Dê bòi đã quen rồi nghe ruộng, dắt cạng sáu tết xấu thấy quen; mỗi năm đều thâu-liêm dinh thiền, ngặt một việc, bán ra chịu thất; tung bạc xài nên phải thất, lấy bạc trước phải bán thua; thêm một điều nhiều người bán mà ít kẻ mua, người bán là những người Nam điêu chè; còn người mua là khách trú, số mua ít nên mình cầu; khuyên anh em hãy xét chỗ cạng sáu, hiệp nhau lại cho có thể nhiều người mua, mà ít người bán, (mới có lợi cho chở,) như hội Cảnh nông Tương-lê, lập đờ rói trong Lục-thôn Nam-kỳ, chẳng phải là, làm mà một tranh thế tranh thi, mà thôi, lại thêm hai nữa dặng cho khôi hao khôi thất. Xét cho kỹ, cũng nên tiếc của chúng Tạo-vật, công nhọc mình đi nở bô hao mòn; biết liệu toan thi giữ của mới dặng còn, bằng mà làm biểu tình, thi hao lân sự nghiệp chẳng? Hội cảnh nông lập tiếp lập đờ rói mình lanh đăng bạc Banque, có lúa nhiều trong kho sảng thì dê hơn, khôi vay chung, họ đòi lời nhiều, mà mình chịu hại; hé vựa chung lứa lúa nhiều thì không sái, bán của chúng ít người bán, ít tranh đua; bên phe mua phải chịu lại người mình, coi có phải là: trong mỗi tạ miếng là thêm một đỏi cát. Nội bón xú lúa ngoài trăm triệu tạ, hãy nhìn ra một đỏi cát mà coi, có phải là cầu: mâu tu thành lối, nhiều con mồi, nó kêu vang bàng tiếng sấm chẳng? khuyên một lè anh em đứng chậm, ráng mau lo mau tính dặng mau làm; sanh ở đời làm phải, phải ham, ham cho dặng kiếp thời kiếp tiếc; nếu không ham thì chịu thiệc, đã chịu rồi có lúc trí cùng chẳng? biết từ nhiên thì ràng mà lo sắng, nếu mà khỏi sự tức, trước một giờ cũng là khoái; khuyên một lè, nghe nhau mà làm phải, làm phải rồi thì cả nước cũng có danh;

người đồng bang quả thật là em anh, chữ tương-lê xin xét xem cho kỹ. Cũng có kẻ luận rằng phi rằng thi, cầm viết biến họ có tình riêng, khiếu bếp hỏi muốn bì bếp cao hiên, là bốn ý lập cao danh dự; họ sắp không an phảm tự, sao nở quên nhị Trần-thị tương tùng. Việc gân đây thậm chí cho khán quan, xem xét dê, khuyên dừng nghe theo quấy; mỗi người đều ogó thấy; hội lập rói cũng nhiều chỗ phải tiêu tùng; cũng bởi người quên xét chỗ bê quang, lòng bất chánh nên sanh đều bư hại; vì cứ ấy lòng ta quá ngại, luận phân minh cho bạn hữu xét giùm, hội cảnh nông xuất từ bê anh hùng, chánh chủ tình Định-tường người tác lập. Xin hãy xét như hội cảnh nông dại cuộc, bêc thế quyền chấp chưởng bộ diên viên, ngoài mười lão chủ tình tánh cao hiên, ta cùng khó khuyên truyền cùng quan trưởn; mới lập dặng chờ chủ diên còn chưa tướng, vì còn ít chưa nêu; có phải là lập hội này nhờ sirs quan trên, vốn chẳng phải luận thong mà dặng việc; ta đây thật một tên cầm viết, viết phải chẳng loạn lý trước cho rành, cầu cho quan viên mỗi tình lập thành ta hường sirs quả là: đương thời đánh bắt lực; trách bạn hữu những phe làm hao mực, loạn khiêu khê chỉ người lội, khiến leo cây; nên vui xem thế sự lầm thị phi, cũng buồn tướng e nhiều người chưa muốn xét; cứ một lè xem giấy in mực nét, quên suy nghĩ lý thường; viết nhứt trình dặng cầu cho đây thương chằng phải đường hay là bánh mà tra nhiều cầu no bụng. Luân chánh lý thường nhơn khó động, còn biếu phi thương tục ý eấp vẫn kham ta thê sự phu phan, lòng sừng có biệt, chờ tóc mày nở không sao?

Xin cảm thấy Lục-châu diên chè, chỗ đèn ghe nơi quan chủ tình với viễn quan, bêc trên chủ quan dưới là làng, nghe

theo đó mới lập dặng Cảnh nông Tương-lê. Xứ dời phải theo dời mới dê, xóm nào đông là xóm ấy phải hơn; mình muôn hơn, phải hiệp lại cho đông, đông mạnh thè, ít có khôn cũng yêu. Khuyên anh em xét rói thì hiên, tuy không trăm năm (là người) chờ xır sirs sống muôn đời, làm sao cho cái tên xır dặng dát thời, thì người mới nở mày nở mặt.

Đối lời tỏ

Bạn hữu đồng bang bảy xét xem
Hiệp sirs canh nông tương-lê lập.
Đồng tình lợi ích có ngày thêm;
Nghe lời chánh,
Chở nghe bêc;
Đo lường đều phải chẳng,
Chẳng khâ mêna dua dêm.

(Sau sẽ tiếp theo)
Lương-khắc-Ninh.

Cái hại xưa nay

Một chiêu đưa dê riêng dê bê, nhưng mà, hiệp nhiều đồi làm gây động đất. Xưa nay nhà nông phu nô nô ta không hay lập hùn lập hội, hùn nô nô nhau giúp nhau, cứu nhau mà làm ăn. Ai có dãi nay lò cây cây. Nhiều người có thể, gấp năm thất mùa, vay bối ai cũng từ chối, không vối làm nô nô, phải giải nghiệp, phải nghèo nàn.

Áy tại lúc có của chẳng lo xa tưống
rằng một mình dù sirs, chẳng chối với
trăm ngàn mối hại cõi phong trần.

Chớ chỉ các ông diên chè ở một tỉnh, đóng lồng, lập hội cảnh nông như bên Mỹ-tho vậy, khi nào ai muôn vay thì có hội ra bạc, đâu vay quá sirs minh không được, chớ nếu minh có sự nghiệp bao nhiêu, thì hội tùy công cuộc làm ăn của minh mà cho, có phải là dê dang lâm en.

Các ông ngâm nghĩ coi: vì làm sao dòng nghiệp chè bị toa lèu an ban hết chè cài; ngoại trừ sự rủi ro thất bạc có phải tai vay bạc nhiều tiền lời qua lè, hoặc tại chủ nợ ngoại bang chẳng

bé dung bùn cho, nên các ông thiếu tư bùn mới mau hư thế ấy.

Nếu mình và hội cảnh nông, khi nào cần dùng vay nhiều mà hội thiếu bạc, thì hội có thể vay của nhà Banque, vì băng bạc tình cậy hội được.

Hội cảnh nông còn làm nhiều điều ích lợi cho ta nói không cùng, còn trừ nhiều mối hại của ta nói không hết. Tôi không muốn kể đủ các mối hại to của nhà nông ta xưa nay, các mối hại bởi ta không hiệp nhau lại mà trù, nên một ngày một châm rẽ mới nay con. Tôi không muốn kể cho hết là vì tôi những lời cho ông cứu quản hại Hội đồng Lương-khắc-Ninh là bêc lão thành, là đứng khán quan đáng nghe đáng tin. Ngài sẽ luận biện rành rẽ trong mục "Hiệp nông trú hại". Tôi trước ao cho khán quan châm chí đọc những bài ấy mà xét lời vàng ngọc ịch quốc lợi dân là thê nào? Và tôi cầu chúc cho một ngày kia khán quan được tò vui về mà xưng với băng hữu các tỉnh rằng minh là hội viên của Hội cảnh nông Cần-thơ.

Trà-ân, Bàng-văn-Chieu
Cứu Chữ bút N. C. M. B.

Muôn nên khách đại thương

Ra tranh cuộc thương mãi, dành cuộc làm ăn, chẳng khác nào di chinh chiến; của cải ta, mang vận ta đều an chiến vào đó. Cả ông thông thái nói rất nhâm tảng: "Les batailles de la vie, comme celles des armées, finissent toujours en victoires pour ceux qui savent y déployer du courage et de la stratégie." Nghĩa là cuộc ở đời như cuộc giặc, ai biết dùng binh thư đỗ trận, ai có gan dạ thì đắt thắng.Tue ngữ ta thường nói: "ceux qui savent y déployer du courage et de la stratégie." Nếu Aunam muôn dem hết lồng, hết tri, hết sirs, hết tình, ta tranh cuộc thương mãi với khách trú, nếu Aunam đóng lồng, thì không thể nào khách trú lẩn lược nói. Cách il bừa ray, có người anh em tôi ở Bắc-kỳ về thoát lại, tôi nghe rất kinh, rất phục dân Hà-nội. Aunam ở ngoài, chẳng những là dành các nghệ

nghiệp tao-tác và các mối thương mài lớn của khách, như dệt hàng, dệt vải, làm nón, đóng giày cùng buôn bán đồ tạp hoá; mà lại giục cho tới những cuộc mua sắm bán bung. Ví như ở xóm X. có một chủ khách bán mì thán. Từ thì người Annam vò ở gánh gáu mướn ăn giá rẻ cho chủ đó, không bao lâu, họ được nehe nấu mì, Annam bèn bỏ chủ khách ra làm bánh mì bán. Ví như ở đường Z có chủ khách bán cà rem, Annam cũng vò ở học được nghề rồi đi bán cà rem. Khi nào có một người bán mì chè và một người Annam; thì Annam xúm lại gánh Annam bán đó ăn. Ai mua của khách thì bị đồng ban ta ghét, hoặc mán nhiệt, hoặc ở xa lấy ác liệt dùa. Bởi vậy khách trú ở Bắc-kỳ nghe ngán trong đường thương mại. Than ôi! khách trú ở Bắc thì vậy, mà Chinc trong Nam một ngày một lúng lRTOS vây vùng, một ngày một lần lược dẹp Đồng chung ta, mờ béo, thịt ngọt chung nó đánh bắt, còn xương với gan thì dê cho mình. Phải chi trong xứ nào có tiệm Annam, người mình bao dến đó mua, sao đến nỗi chịu thua lận thái quá.

Anh em ôi.

Đặt ra nam nữ trong trán.
Thấy xa rồi phải lo gần sao đây?
Nở nở đê vạy khoanh tay?
Vé vang sung sướng sau này ai cho?

(Sau tiếp)
Trà-ôn, Hạng-văn-Chieu
Cựu chū bút N. C. M. B.

Phan-Thanh-Giàng truyện (tiếp theo)

Phụ mẫu ăn tham nán báo;
Nhơn tam hiếu trọng hà thù;
Bảy nói về lúc quan Phan dương ngày
lâm tan thọ phục, ai mà thấy dung mạo
của ngài, nếu có linh, đều biết là người
có ai sú tại thân: Mặc thì mặc dỗ to,
đầu không chải gỡ, đội mấn trên đầu
cả ngày cho đến di ngã mới cởi ra mà
trải trên mặt, cơm ăn những là rau
mầm, chờ không động tới thịt, trầu,
thuốc và rượu, không hề ăn cho đến ba

mươi sáu tháng, chẳng phải có 27 tháng
dùa (1) Trong lúc quang tài của ông
cụ còn tại đường, quan lớn không hề
biết ra khỏi cửa, hay là nói chuyện
gi với ai là người không thuộc thàn
tỉnh, đêm đêm hồn khóc than thảm
thi một mình, lúc ngủ thi ngủ dựa bên
cửa, trong nhà vẫn tanh, ai là những
người đồng mòn tan sự đều lẩn lau ra
vào, không dám nói một tiếng lớn;
dùa có việc gì trọng cũng nhờ tay trợ
tán giúp lo biệt sở. Dùa vò phà dài
biết ai mà không buồn; coi thấy cái
cảnh tượng bi thiết thảm thương!

Cùng tè theo như tục tình bày vé
ngài không làm, nhứt là những sự phô
trương kiêu suất. Nhạc công cùng lê
sanh ngài cũng cho bày, là bày dễ giàn
hầu, hoặc lục quan linh hoặc thản băng
của ông cụ đến diệu, chờ không cho
khi nhạc ấm. Lê sanh mồi lẩn cung tè
cùng mặc áo mào đoàn hoàn, rồi ra
dừng hai bên giàn hầu trước hàn linh.
Đó cũng tè theo thời trán, mùa nào
cùng theo mùa này, hay là đồ gi của
liệu tiên công bình nhặt hay dùng; đồ
ấy bốn thân quan lớn băng dọn sắp
đặc trên bàn linh cùng lấy, hai tay
băng đồ cũng mồi lẩn đều thấy hai băng
nước mắt chưa chàng dám dê, tuy
cùng có tiếc nghĩ có chàng là tự nơi
ngài làm, không phải đợi lê sanh xướng
biển, mồi lẩn cung tè duy có đèn với
nhau, cùng trầm hương người ngúc,
không nghe tiếng người và vật gì giao
động. Ngài lạy cho dù ba tưống rồi kẽ
tan mòn, cứ theo tàn cắp vào lạy. Trên
bàn thờ ông bà cùng giường linh mồi
ngày sớm mai đều thay bông mới luân
luân; còn ban đêm thì đổi trầm hương;
hurtle vào cửa, mùi thơm bay nhẹ nhõm.
Phận con thảo sá gi phú quý!
Sứ thờ thần phải biết lõi nghi!

Ngàn năm từ đạo ai bi!
Sanh thành muôn trả, biệt ly còn gì!
Trong lúc tan, cire chàng dâ, người
nhà không có cho dù mà khiêu nỗi
quang tài ra huyết, nên phải dùng theo
tue là cay dàn lảng, chờ lòng quan lớn
ai ngai ngập ngirng; sự nỗi nhoc lòng

(1) Tuy ba năm mà thiệt là 24 tháng, con
trưởng nam còn dù ai ba tháng gọi là 27
tháng.

dan thứ rời ra lời phiến, thì hiểu từ
chi tâm của ngài không trọn cùng cha
mẹ là trời cao đất dày. Cuộc đời ơn
sanh dưỡng, ngày từ lán không tròn
cùng hò phộ làm con với non sông và
trại. Nên khi mai tan an bài rồi, ngài
hồn thân di từ tự từ người, đầu dàn linh
không dám ngài cùng cùi lạy từ
người, không luận sang hèn già trẻ. Ai
cùng cùi đầu dờ ngài và sa hai hàng
nước mắt, dùa cho dura bất lương gi
cùng động tâm (2).

Khi tổng chuông ông cụ an bài rồi, còn
ngày định tru, thì ngài ở lại trước thính
dường: Ban ngày xách mát lèn làm cỏ
mấy ngòi mồ của tiên nhau, nhổ từ cây
cỏ bung từ kỵ đất mà bối bối mồ phản,
sang sóc ngòi nẩy rồi sang ngòi khác,
đến tối ngày về cùi ngủ tại thính đường
mà đất hương trầm, quét trước trên bàn
linh, rồi n.đi coi sách Lễ-ký dêm nào
cho chí nữa đêm mới ngủ.

(còn nữa)

Bản giang: Nguyễn-dư-Hoài soạn.

(2) Quan lớn mang ơn khô nhoc của tinh
người, chờ không kè sự quan sang với đời
trong khi hiểu sự.

Loại trùng hại dura tại Nam-kỳ (Tiếp theo)

Lúc đó cũng nên trời mây cày dura
bị ăn phá và cây dura ở xung quanh với
nước dung 99 hay là 98 phần nước và
1 hay là 2 phần dầu lừa, trên ngon dura,
chỗ là dura mọc và nhứt hết xung-quanh
tược non. Nước từ côn-trùng dò cũng
phải trời vò trong mây cát lò của côn-trùng
khoét cho nhiều cho nó trúng cho chết
mây côn-trùng mà mình muốn trừ cát,
hoặc là con BUÔNG, hoặc là con KIỀN-
VƯƠNG. Việc tìm kiếm bắt con KIỀN-
VƯƠNG bằng móc trong hang làm tron
sự gìn-giữ cây dura, mà người ta chàng
ngót nhác cách tìm kiếm dò nên làm,
khi nào mà nó khởi buộc phải tút những
lá dura tươi-tot để trồng chỗ non cho
côn-trùng dè ăn phá, và khi nào khởi phá
bè bao lá dura.

Ay vậy thi dùng thè đó chắc là chàng
bao lá phải được toàn-thành và cứu
được nhiều dura khỏi chết như mỗi năm,
thết sau sáu tháng tốn thất nhiều.

Nên phòng dè bao đựng muối hột trong
ké là dura ở chính giữa ngòi cây dura.

Ông Chevalier cũng có thấy người Cao-
man trồng dura ở đất đỏ tại xứ Cao-man
ở cách biển 200 ngàn thước tây, dùng thè
sau đây được hay: thè đó là lấy obanh cây
cô gai (như chà táo, chà tre gai) bao xung
quanh cuống tàu dura đứng cho KIỀN-
VƯƠNG bay đậu trên cây dura được. Ở tại
miền đó, họ lại dùng một thè khác, họ
bao ké lá dura với rơm lúa.

Nhờ hai thè đó dè dứng, sớm mai sáng
họ lượm được nhiều côn-trùng té dưới
gốc cây dura.

Nói cho cùng, cũng nên nói thêm cho
biết sự sảng sóc và bỏ phản giúp cho
những vườn dura ít bị phá, thế thường
hết cây dura mạnh mẽ chừng nào, dẫu
còn bị phá thì nó càng chống cự khă được
chứng ấy. Trong những vườn dura ở
đất đỏ và đất không có khai mương cho
nước chảy. Sự cây dất dừa đã sanh ra được
đều tốt cung rõ ràng như sự cây dất
những vườn cây già-thung ở xứ Nam-kỳ.

Hè mình trú SUNG với BUÔNG, thi
giống nó không còn sinh ra KIỀN-VƯƠNG
hay là BÙ-XÈ được.

Có một thè hay, là tiêu con nít học
trò tìm kiếm những con SUNG và con
BUÔNG, hè chúng nó dem tới dặng mấy
con thì trả tiền cho chúng nó, hoặc một
chiêm một con, hoặc một chiêm hai con.
Như vậy cũng không tồn nhiều chi, mà
lại giúp mau tru các loại côn-trùng ấy
được nhiều. Vâ lại như trừ lán thì mỗi
năm tốn kém cùng bớt lán, rồi chúng
qui còn lại rất ít chàng bao lâm.

Cách ít năm nay, cũng có thí nghiệm
như vậy tại Thủ-đức. Nội trong mười
lăm ngày, con nít học trò các trường
bắt được 2.000 con SUNG,

Ay vậy thi 2.000 con KIỀN-VƯƠNG
sinh ra không được. Giá ti như phản
nữa là cát, mà mỗi con lại đê ra 40
trứng, thi là 40.000 con SUNG với 2.000
con KIỀN-VƯƠNG không sinh ra được,
lấy gì mà sanh-sân ra nữa dặng ngày

sau phả hại giống dura.

Tiền-hành

Bàm tôi xin phép quan lớn Chánh chủ tinh và viên-quan qui chức bốn lát có dự trọng tiết này dặng tờ một đổi lời mà tiền-hành quan Bốc phủ sứ chủ quận Bảo-An tỉnh Cần-thơ thuyền trấn quận Cà-mau tỉnh Bạc-liêu.

Ông Đỗ-quang-Trí, trước Tri-Huyện hàng nhứt tại dinh Soái-Phủ, dáo nhậm quản Bảo-An chún thành Cần-thơ là năm 1909 đến nay là 1918, Ngài đã tháng thọ Đốc phủ sứ, tinh lai là 9 năm từ ngày tọa trấn quận này dặng tháng lên ba cấp và thường thọ Hàng lâm-viện.

Thật là công danh dát lộ đường như huê nở, tỏ phẩm vang thầu, ấy cũng tại lòng nhơn chánh, ấy cũng tại tinh liêm bloh, Ngài dù một lòng ái quắc trù dàn, hăng hét dạ trung-thành, nên mới dặng nước nhà yêu dung đường ấy, Ngài cần lo lán sấp đặt trong quản dã lâm khi thi áo bồ đức cung dâu xá, dạy làng tao lập học-dường, cất nhà công-sở, tu-cầu, hối lò, tu bô Bình-thân.— Vì ngài chú ý lo cho trong quản dặng thuần phong tục my. Công đức ngai thi thổ mây năm nay, nhơn dân cung đều nghe thấy.

Còn việc hành chánh ngai dù một mực công bình không đe kè dưới lán quyền trên, ngai hăng diệu dinh cho thường hòa hạ lục, chẳng can thân mà phủ sứ, lại hay yêu biếu ghet vay.— Công-văn mỗi việc ngai trước dạy bảo chí rõ ràng, không lỏng khue mắt cùng làng-Tổng.— Thật là một ông chúa-quản rất nên khoan hồng đại độ, hăng di đức tri dân. Bởi vậy trên dưới đều kính mến dân xá thấy cẩn àn hoài nghĩa.

Đến nay có lịch Soái-Phủ thuyền bỏ ngai trấn quận Cà-mau, nhơn dân trong quản hay tinh đều buôn, buôn vì gần 10 năm gởi nhuần àn đức ngai.

Nhưng mà phần làm tôi dân cung là non nuroe một lòng trung sau trước cung như.— Vậy tôi xin thay mặt cho tông xá trong quản Bảo-An mà cầu chúc cho quan lớn đến trấn quản Cà-mau dặng bốn chữ:

Khuong-Ninh-Phuoc-Tho, ngô bùa đức thi áo cũng như khi quan Lớn trấn quận này vay.

Còn phần chúng tôi với quan Lớn cũng nguyện trùng phùng hận hiệp.

Nhơn diệp tôi xin hiệp cùng chúc viên quan chư vị qui chức mà chúc cho:

Mẫu Quốc bến quan,
Đông Minh chiến thắng,
Đông Dương thái bình,
Nam-Kỳ thiêu tu...
Nguyễn-quang-Tự
Huyện en retraite

Nhơn sanh do mạng

(Tiếp theo)

Ông Đê vừa di vừa nghĩ vừa sa nuroe mắt, vừa hỏi thăm ai thấy tháng nhô chạy ra dây không? Thị người người đều chĩ nói hán mới chạy ra ngoài thành rồi di dâu không thấy dặng. Ông Đê dù ngựa chạy ra cửa thành trông dòm từ phia gấp ai nay hỏi thăm, thi kẽ nói thấy nó chạy lùp xúp ra ô, kẽ thi thấy nó ngó chừng ông mới dây. Quan Đê cũng cứ di theo dõi đường mà kiêm, kiêm cùng cã ba mươi sáu phố phu-trong mà không đe nó về đến Bạch-mã ở trống. Phiên-Tường về đến gấp Trụ-tri bến thuật sự vào thành coi là Nguyễn-tiêu, cũng có ý kiêm ông chúa ho, kẽ những sự chạy ra vào cũng bị một ông rực theo, nên chạy về, vừa nói vừa buồn, sự mờ màng không biết ngày nào gấp dặng bả con cho yên cái phao lưu lý què khách, Thị người Trụ-tri thấy xác mặt buôn râu dem bụng thường, nên dicens rằng: không hề giấu, mai dây sẽ bay tinh, vì dem nay mi làm náo động trong hoàng thành, thi chi khôi rang qua ngày sau sẽ có chi du sai kiêm, hể có chiếu sai thi quan địa phương phải đi tìm, hể đi tìm có chỗ nào lai sót, thế nào cũng đèn dây mà thăm hơi, hoặc là mai nay ta già ra háng phô mua ăn dặng do thăm coi hôm Nguyễn-Tiêu sự động

tinh dường nào sẽ biết, thi mi cũng sẽ gặp đậm bà con; Như ông mi không phải một viên quan ở trong triều thi không ác, chớ như phải là quan vô đương triều là họ Châu thi đẽ kiêm chớ có khô gi mà mi buồn. Châu-phiên-Tường nghe dặng mới khuynh lòng, chớ lúc mới về phao thi sơ sự mình là con nít mà làm cho cã thành rộn rực, đều đổi quan quân theo bắt, phao thi thân nương đất khách đổi rách cơ hàng e có ngày phải đổi mà bỏ thay, thế cũng sực hết, cái thân biết ngày nào cho an, phản nhớ sự đường từ tinh nhà là Nghệ mà lần hối ra tới đây cũng đã mòn hơi, nên không tấm dặng ông chúa thi nghĩ thế nào mà lộn về cố hương cho dặng. «Bung thiêu niên sợ hoan, chớ trời nào lại đặc ai không đường sanh huot, «mieng lòng đường tham lam tue luy «thì lo gì không ngày phác đặc»

Còn Quan Bé kiêm không ra mối, mới nghĩ trong bụng rằng: «Như lời bê ha phán dạy ta, là có ý tiềm hiền. Ta trở về đêm dem những sự qua rồi mà tau, dặng mà tho tội, coi như bê ba có ý muối tim cho ra, thi ta nhơn lấy lời tre xưng là họ Châu mà xin di kiêm coi may gặp chặng; chớ có lý nào mới dây mà nó di dâu xa dặng.

Kéo lúc gấp trê này đến, thi trong tri ngbi có lè là một dứa con cháu nhà minh chớ không sai, đều nghĩ là nghĩ cái tài cao bay xa chạy của dứa thiêu niên này ai dạy được như vậy. Nếu một dứa trong thân tộc họ hàng của ta, thi khi ta ở nhà có ai dạy hắn nêu thân đường nay. Nghĩ như vậy rồi quay về triều là sáng ngày rồi, ông luôn về định tâm rứa, bận đồ triều phục vào chầu. Vua ngự ra, vẫn ban vò bá bài vò xong, ai nay dặng chầu theo phầm cấp. Quan bê với qui xuống tàu ngay việc mình gấp trê, và chịu tội bắt cần cho nêu trê ấy mau chen chạy mất. Quan Đê thấy vua đương trảm ngâm nghĩ nghe lời tau, thi ngài qui đợi lịch phán. Vua Trần bèn phán rằng: theo lời khanh tau, thi chắc thằng bê này là người trong thân của khanh, mà sự tài lượn của nó, như lời khanh nói đã chẳng con mắt thấy, sao không biết con ai trong họ hàng thân thích nhà mình? Quan Đê tau rằng: Ngu thân từ ngày vắng linh triều-dinh di dẹp

Tiên-La rồi kể lấy vào dẹp luon Lao-Qua, thi lai lanh cỏi trán thù mà giữ cõi bờ; chứng mieng ấy kẽ ngu thân chieu an kẽ vắng chiếu về kinh cung gác hai mươi năm trời chưa một ngày về thăm cổ thô, nêu sự làng nước cùng bọn thân nhão những ai còn ai mất, ai sanh con đẽ cháu bao nhiêu không rõ dặng; và lại trong bốn tộc họ nhà ngu thân lúc xưa mấy phái đều lưu tán xuôi; duy còn anh em chúa báu một hai người là những người học văn, cam ở giữ từ đường, chán đường danh lợi, trong hai người đồng tông này, có một người anh con báu với tôi, tánh ở với tôi xúi dời không biêt ý; anh thường thư gửi cho tôi nói nhiều câu phao đối. Anh tôi có ý cao ngoa thanh bão, không chịu một cái gì bê luy cho tâm thân mà cũng không ưa tuc tinh ràng buộc; Anh tôi thường có câu rằng: Danh cao tác hữu trọng trách, biểu tôi thi phái bối dấu tinh tâm, còn chí nêu thân thi khác, thà không thi không lối dấu, chớ dâ chen ra dứa phu thế thi quyết làm làm sao cho non sông rõ mặt, cây cỏ biết tên, giữ một lòng với gian sang tinh lập dặng mà trả cái nợ nam nhi, rõ ràng cùng người xưa nay trong bốn biển.

Vì vậy nên anh tôi đã không thơ từ cho tôi đã lâu lắm, có dâu ngày nay mà ngu thân biết dặng lùi bê sau là con ai sanh thành mây dứa; vì như thê. Bê này phái là cháu nội anh tôi, thi lúc này ông cha nó cũng có lè thắc rồi, mà ai chỉ cho nó di kiêm tôi.

(Còn nữa)

Bản-giang: Nguyễn-minh-Châu.

Nhi văn bút như mục đò

Ở các bạn đồng ban ơi, bấy lâu nay bạn đồng ban ta hàng rên siết rằng: những người khách trú qua nương ngu, nuroe ta, đẽ dặng au thao, lại thau đoạt dặng quyền lợi của chung ta mà dem về Tào, nuôi yò con cho no ấm, đẽ chẳng biết đến ơn cho thày thò nước ta thi chung nó trở lại bat dài phi thường, hê chung nó có lập dặng tiệm bán mòn chi

chúng ta có cần dùng đến mua, có món trà chưa vừa giá, không bán thì thôi, có bộ chén nòi hãy chờ muộn dưới xua khỉ thi, thiệt là đáng ghét.

Vì vậy tại tỉnh thành Cầu-thơ, có ông Trạng-sor Gallois-Moelbrun, thấy vầy bắt bình, bèn làm dấu, xin sang ra rủ các viên quan Lạng-sa, viên quan Annam, và các biến chủ, hàng hiệp một công ty lập làm một cái nhà hàng lớn kêu là: Les galeries de l'ouest (Hàng giang) ở ngang Tòa Bình Cầu-thơ, ban dù hàng Tây, hàng Tào, hàng Nhứt, hàng ta và các món gia dụng đồ mảnh đồ nồng, đồ ăn, đều dù, bao rẻ theo giờ Saigon.

Có ông cựu Trưởng tòa Thành, quyền làm Tổng-ly, thấy cựu Giáo Y làm tai phủ, và mấy người coi buôn bán tiếp tước khách, rất nên trọng hậu với về món chi giá cả đều biến minh bạch, tài thường có đến mua đồ dùng, thấy việc báu buôn, lòng hăng vui đẹp.

Liệt vị trong tỉnh Cầu-thơ, ai có cần dùng món chi vui hăng đến nơi nhà Hàng-Hàng-giang này, mà mua và chửi tốn ở tỉnh khác có đi đến Cầu-thơ việc chi, cũng xin dời gót đến nhà Hàng này mà coi chơi cho biết, hoặc có cần dùng mua món chi, cũng mua giúp thì các người trong Nhà Hàng, đều tiếp rước từ tết.

Nhà Hàng này lập ra đây, chẳng phải là cố ý cầu lợi cho nhiều, chỉ yếu giúp cho người đồng ban ta đến mua cho khỏi bọn ngoại ban khỉ thi. Nhà Hàng này là Nhà Hàng chánh, công ty còn tinh lập tiệm nganh, nơi Soc-trang Bác-tiều, Rạch-gia và các tỉnh khác nứa.

Ấy là người có lòng mờ tiệm giúp ta, thi ta cũng phải rủ nhau mua giúp, cho người dăng sớm thành việc cá.

L. Q. C.

GIẢI NGHĨA TƯỞNG KIÊM THẠCH KÝ DUYỀN

(tiếp theo)

Lời bài này viết

1. Thưa ngài, Ngoại Cầm khởi nồng sầu tú.
2. Chẳng qua là, lla da tất tri vẫn sanh; nhưng ngài đã qua đến đây
3. Nghi Liên Gác cho đỡ thực binh,

4. Vì qui diện nên dây giâm đắng
Chứ ngài phải biến vợ con hán
Bạc chạy dù ba mươi lưỡng
Giám ngoài đời một hai ngày
Rồi se, Bé ăn hâm thương dài
Tư sách lai Bình bộ, thời ma.

Tuệ Việt
Thưa, cảm tình chiếu cố.
Giả mộng, phản hồi, è.

Hết Việt
Hữu quang, thấy nói đã hết lời
Nhưng mà: Chận úp ý không soi,
Bút sa dà khó gờ, di con.
Vậy thi, Dù mươi lưỡng bạc Ước
tư trợ.
Thiếu bao nỗi của tớ au lo.
Tôi Huyện đã giúp cho.
Về nhà mưu toan lấy.

Châu Thị Việt
Hà, Họa đầu khiến nứa với sông
dày.

Đan này gầy sáu tháng sương bay
Đã cho con tời cày thấy.
Không biết chẳng may khôi tội,
cùng chẳng.

Hết Quang Việt
10. Da, cháu chồng xe chảng nỗi.
Cơ lung nước phải thua.
Ca-nu-sa già có dạ au lo.
Giúp Thành thị, đương con thắc
ngarc.
Nay thấy con cho con mươi lưỡng
bae, thấy con lai day ràng.
Ba mươi lưỡng phải đem tang mặt
thi, một hai ngày át dặng rách
chưa.
Tuỷ dù dặn dù áo cẩn.
Con phải về dây bão đạo cho mẹ
hay.

Châu Thị Việt
Con ài, như mẹ con ta chín,
Nước không mót gáo.
mà, Lừa có mòn xe.
Như già dạo chả người ta, té.
Nát vỏ hăng còn tre.
Chứ như già dạo mẹ con ta, là.
Rán sành sao, cho ra mờ.
Nếu mà, việc không xong một thuở
Họ át đến ngàn đời.
Nóng cỏ kêu, kêu chẳng thấu trời
còn, Ôm dạ tình, tình không ra
nước,

DIỄN NGHĨA

1. Chứng ngoại cảm, hả đảo chết gấp
2. Bởi bà nhiều, nên phải chết oan.
3. Nghĩ tình bạn làm quan mệt chỗ, nên mới cho chuộc lỗi,
4. Vì mất sang với nhau, nên mới bớt tội.
5. Hẹ áu bẩm với quan hẽ trên.
6. Từ giấy lên cho quan Hinh bộ.
7. Khó tö việc oan trong kiu đáo.
8. Xuống bút để án nặng, thi gờ không đặng.
9. Người Diên ở nước Trâu, chịu án oan, bị hạ ngục, nhằm tiếc tháng sáu, mà có sương bay mù mịt.
10. Nhò cự với lứa sao nỗi,
11. Tiễn chảng có một đồng.
12. Đói ăn bạc rất to.
13. Hết của bảy còn vườn đất.
14. Đầu lo lán thể nào cũng không có bạc.

(Sau sẽ tiếp theo)

L. Q. C.

VỆ SANH LƯỢC GIẢI

(Tiếp theo)

Củ sach, rách thơm.

Hè mình kiết giữ thân, thế mình sach
sé, thì quần áo cũng phải giữ cho tinh
khiết, phải nồng dấp đậm với xâ-hông;
đầu vải bờ rách cười mà khéo vá khâu
nồng dắt đậm, thì càng hơn hàng nhiều
mà dơ ráy tanh hôi.

Chó gọi ràng giải mới ở sach đậm còn
nghèo lại ở dơ; vì như không tiền mua
xâ-hông, dùng nước tro dặt để cung
sạch vây, Họ già có, phân sou thoa tráp,
ta nghèo nàn sach sẻ làm hơn; cứ ở theo
lời tục, dì truyền rằng củ sach, rách
thơm là phải lè.

Người Annam ta phần nhiều tra mă-
đô den, vì có kẻ gọi rằng ít đơ hơn đồ
tráng; ấy là sai đó.

Đồ den cùn; hay đỡ như đồ tráng vi
bởi màu den áng lấp những đất bụi nén
chẳng hay lộ ra ngoài; cứ nói sach bàn
hoài chứng đem dắc mới biết là đỡ hơn
đồ tráng.

Phản lầm đỡ den tráng cũng đồng,
nhưng nỗi là bởi nơi mình cài thận
cũng không cần thận.

Bởi vây nhiều người đều bá tra dùng
áo quáo màu trắng, một là vì màu trắng
xem ra tinh khiết, bai là vì nó ít rủ chất
nóng của mặt trời hơn màu đen. Thi
nhóm chát này thi rõ. Lấy hai cái thi bao
xung quanh bằng miếng vải den, một
cái thi bao bằng vải trắng. Đem dan
nặng cả hai, chung một piò, lấy vò coi
cái ve náo nóng hơn.—Cái ve có bao
vải den — vì nó rủ chất nóng mặt trời
nhiều, nên làm cái ve và nước ở trong
nóng.—Khán quan di nồng, che cây dù
trắng thi mát hơn, không có hơi nóng
hết hụt vào mặc như dù den vậy. Bởi
thể nên bảy giờ nhiêu người dùng dù
trắng là phải lún; cũng bởi ở ấy, ta
nên mặc đồ trắng trong mùa nóng nực,
còn đồ den trong tiết lạnh tùng.

Cửa nhà yên khéo trong ngoài xem
vào mới đẹp, ở thì mới an.

Cắt nhà phải dắp nền cho cao, nên cho
dè, trước là cột khôi lủng, nhà khôi
xiêu, sau là khôi thấp khôi lò lên. Nếu
cắt nhà chò nè địa, thường trước át, ở
sao cúng làm bình, nhứt là bình phong
phù, bình rét.

Phản nhà ngồi, là, chí cũng vậy: phải
chứa cửa sổ cửa cái cho nhiêu, đặng
thanh khí và yên sáng mặt trời ra vò
khoan khoát. Nhà có thanh khí nhiều
thì người khỏe khoắn, yên sáng mặt
trời vào thi tẩy trược mũi hôi hám,
duỗi loại tế-vi trùng độc áo nùp nơi xó
vách xó phèu.

Cố cát tục ngữ Langsa nói rằng: «
Nhà nào mà không có thanh khí và yên
sáng thông vào thi thấy thuốc nồng lui
tới.» Ấy nghĩa là người trong nhà hay
đau ốm.

Nhà lợp cho kính đáo, kèo mác trời
giòi vào; cùn khoan, phòng buôn đều
rộng rãi và quét tước thường.

Sự quét nhà tuy là nhỏ mọn song có
người bị chè ròng không biết quét, mày
nặng dầu thưa thớt quá ticc mìn, lai
thâm trách mìn già chè ep. Trước
khi quét, phải tưới sương mặt đất, rồi
lấy chổi trước trước quét móc trong hòe,
hém ra, trên tản trên ngạch xuồng,
gom đồng buội rát lại, rồi hột đồ. Chờ
khá để tụ tập đồ đơ dây theo gốc nhà

theo kiêng cửa vì đã nhớ huế, hối hám
lại xem rất bấy bấy.— Nếu quét không
tươi và dùng chổi khô thì chẳng khác
nào phai buổi đầu này cho hay đầu
khác, đóng quấn trên vách phen bàn
ghế; té ra công vô ích, dor cúng hưởn dơ.

Quét rồi thì dùng dè ý lau cho sạch
buỗi, sau lại mới lấy dè khô lau nữa
cho nó bóng.

(Còn nữa.)

L. T. T.

Cách ngôn

Nghèo ngồi giữa chợ ít ai han.
Giàu ở non cao hiếm khách sang.
Khốn khổ bà con mồ doái tưống.
Sang giàu kẽ ngoại nhón dây dango.

Ngọc kia chẳng chuốc chẳng ra gì.
Người chẳng học hành thiếu lèn nghi.
Cầm được dốc soi nơi thâm tối.
Xem thơ cho rõ nèo tinh vi.

Lòng-lòng Trời cao chờ khà khì.
Gian tà chầy kíp thấy tai nguy.
Khuyên người mựa chờ lòng hung hiêm.
Tuy lười thưa, mà khò nèo đi.

Thương con rắn day lâm roi đòn.
 Ghét mơi chịu theo dỗ ngọt ngọt.
Tre lùi còn mẫn không sớm uốn.
Dè cho cao lùn sùa sao tròn?

Vàng bạc dây kho chờ ý mình.
Chi bằng day trẻ một đôi kính.
Cửa tiễn muôn triệu còn phuơng hết.
Ruộng tốt sao bị nhứt nghè tinh.

Anh em ruột thịt thè tay chân.
Chồng vợ dường như áo với quần.
Áo rách còn khi thay cái mới.
Tay chưa lia-loi khó khi gân.

Hiệp lù vây doào với dứa ngày.
Cùng như đi lạc sụp mương lầy.

Ban đầu chẳng nhuốm màu nhớ bợn.
Bàu bứa hàng gần cúng thái lày.

Vườn huê tuy tốt ít nên trồng.
Chặt đất bao phần chi có hóng!
Chẳng có trái-trần sanh thanh lợi.
Khuyên người chờ khà nhọc lòng mong.

Tôi ngay thờ chúa chẳng hai lòng.
Gái liệc xưa nay há đổi chồng.
Trai học trung thành khoẻ thế giải.
Gái đổi trong sạch dè non sông.

Làm cha giữ vẹn chữ hiền lành.
Cái đạo làm con thảo mới dành.
Em kính thờ anh ràng hiếu dè.
Trí nhà giúp nước gọi quảo anh.

Gán lành như dựa cửa chi lang.
Lâu chẳng nghe thơm cảng rờ ràng.
Gán dứ như vào hàng cá mắm.
Tuy không mùi thái củng khan-khan.

Vua tôi thất tin nước nhà nghiên.
Con chẳng thảo, cha há ở yên?
Bàu ban tráng đèn tình nghĩa dứa.
Vợ chồng không thuận rè ba giêng.

Trên mà vò lè dưới không vi.
Dưới chẳng thờ trên lối dạo nghi.
Quần từ khinh tài và truong ngobia.
Đầu nghèo cam phận hái rau di.

Phải gán công phu học mới thành.
Ngày sau vinh hiển cùa trâm anh.
Quần cao lèc cả nhà đều hưởng.
Nước trưng phong ta bởi học hành.

Sức ngựa đường dài biết dở hay.
Quen nhau phải quay bời lâu ngày.
Chờ tin lời ngọt mà người phỉnh.
Tua khà để phòng kè chẳng ngay.

Sông thi chẳng kinh, chẳng thèm mǎn.
Khi thác làm mâu khóc lại than.
Công chiêu, cũng dường chi vây há.
Vịt, gà, heo-cúi bị mǎn oan.

Trước thờ cha mẹ trá ơn nhà.
Giữa lại phò vua giúp quoc gia.

Sau nữa dựng nền thân phản tốt.
Ba đều làm dặng dáng người mà.

Mẹ cha chẳng kinh, kinh người ngoài.
Ấy gọi là người trái đức tài.
Phật ở nơi nhà không cúng kiễn.
Lại đi thờ phượng Phật nhà ai.

Ở nhà tiếp khách bộ lờ-lờ.
Ra ngoài gặp người cung bộ qua.
Hè trọng kính người, người trọng lại.
Khi người, người hái trọng chí ta.

Dà sanh ra thế phải lo đời.
Cái tẩm nhiệt thành chờ bỏ lời.
Máu dỗ đầu den ai cúng rứa.
Làm sao bay nhảy kịp theo thời?

Ngô Trà-vinh

Sự có thứ tự và không có thứ tự

Bây giờ cách thức làm việc của những kẻ không do theo lề phải biểu mỗi vật phải có chỗ riêng. Trong đời hiêm kẽ như vậy. Lấy eutong il đưa học trò cũng dù mà chiếm nghiêm. Võ lorpor, thi cái bôp cái cập không dè cho có nơi có chỗ; nay ở đây, mai dời lại dâng. Nếu có vướn tước thi cái bôp cái cập ấy dỗ khôi liệt hạy nơi bụi cây, ném dùa trong góc rào. Ở nhà, chiêu, mùng, giường, nệm, bàn, ghế, tủ, ván, ván... đều là cái phòng ngủ cho cái cập cái bôp đó. Vậy nên, lúc ấy nếu có người lại ngồi nằm hay là làm việc chi chỗ cái bôp đó thấy dè bậy chỗ thi lấy mà quẩn chỗ khác. Tôi nghiệp cho cái bôp từ đây khởi sự lưu lạc: lúc nằm nhà bếp bị bụi-băm, khói, tro, lò đồng, lúc ra vướn sương nhuốm đậm minh; lúc ngủ trong đường hèm nhà bị kè vây người dập. Mà đều cơn anh học té làm bài, ôi, chạy là chạy, kiếm là kiếm, thảo-thông thảo-thô, ngóng cõi kêu cõi: ai lấy bôp của tôi, ai lấy bôp tôi? Ôi có một đứa mà cả nhà lộn-xao, tắm kiếm cháo-rào. Sau rốt mới kiếm cái bôp được, mà

hời ơi! Mở ra coi: nào giấy, nào viết, nào thước, nào sách vở nhau-nhé! Muốn lấy cục gỗ phải trúc hết cả bôp. Sách thì súc bia, rách tờ, lòn davo, lòn trương, lấp vỡ cung rứa. Vả chẳng cái bôp đựng sách vở cung như một cái thế giới kia. Ở trong có người có vật, có luận lý cang thường, có cách vật tri tri. Có người nghĩa là có tên họ người đặt sách có chữ viết của học trò, những bài dạy về cách vật tri tri, mấy khúc luận qua luận lý. Vả xem cái bôp và đồ dụng ở trong thi hiếu đưa học trò. Ở trờ, ai hỏi trờ có thứ tư không? Chẳng cần đáp lại, hãy hiểu cái bôp nó thê cho. Vả tuy theo có thứ tư cũng không thi nó sẽ làm cho trờ được khen hay là bị chê. Chẳng những cái bôp nó làm cho họ biết trờ có thứ tư cũng không mà nhứt là nó nói tiên tri cái mạng vận của trờ vì lai, nó nói giờ bora các thầy bói có danh mà chẳng cần đánh tay và coi que. Bởi cõi ấy, tại trường thấy muôn cho học trờ có thứ tư trong việc làm, trong lời nói trong các vật dụng.

Nếu lúc thiếu niên mà không thứ tư thi cái sự không có thứ tư nó sẽ ăn theo trờ cả đời như cái bóng của trờ không thể nào chặt đứt, bứt rời dâng.

Sau trờ ra ở đời phải lựa một nghề mà đó nhứt vung thào, mà bất luận, nghề nào cũng nài cho trờ có thứ tư làm trước hết các hạnh khác và nếu trờ không có thứ tư thi cái nghề ấy thay vì có ích cho trờ nó sẽ trở nên thiệt hại cho trờ. Có thứ tư là một cái giúp đỡ rất qui báu cho mình trong công ăn việc làm.

Vô trong một cái trại, cái xưởng vân ván; lấy cái trại thư mộc mà thi dù. Trong đó có dù vật dụng, những cây và những cây đã ra vóc mà làm những đồ đâ định. Nhiều người thơ ở tại chỗ ngồi làm. Cái trại vừa vừa, không lớn lắm, vì lớn lắm mắc tiền. Tuy chõ vừa vừa mà sấp đặt, phải phép. Mỗi chõ của mỗi người thơ ngồi làm thi ở đúng tại nơi sáng sủa thông khí và mát mẻ khoản khoác. Những vật dụng như cưa, dùa, đục, bào, búa chặc, búa đóng sập cách nào hể thơ muôn dùng thi chỉ có dùa tay mà lấy, chă căn bước đi một bước. Thơ dùng rồi thi dè lại chõ cũ.

Các thứ cây thi đẽ tại đây trại nơi chỗ ít sáng hơn hết, vì chỗ sáng hơn hết là cần ích cho thơ thợ. Các thứ cây ấy thứ nào nằm theo thứ này, lớn theo lớn, nhỏ theo nhỏ. Như vậy thi khôi cần cho sáng mà cũng dễ lấy thứ cây muốn dùng. Nơi vách thì có kè để các món dã bao, dục, dúa, chuốt rồi dặng khi có rãp lấy cho tiễn. Mỗi cái kè đều có số thứ tự và nhân dân tên gì, thứ gì. Còn mấy kè định sắp theo lớn nhỏ. Nội trong trại ai cũng vưng theo sự thứ tự và muốn lấy món chi, lấy món gì rất mau mắn khỏi thất công. Cái trại như vậy qui hiết bao.

Còn vỏ trong một cái trại khác. Có một người thơ rất giỏi, làm rất khéo-leo. Nhưng mà thiếu thứ tự. Khi dùng rồi thì bỏ đồ dùng bày bạ. Rồi có dùng nữa kiêm không được, nó mượn của người thơ gần, lại để lâu không trả, thơ này phải mất công đi đòi. Còn như dùng cây, thì nó phải lấy cây mà cưa một miếng ván, chở không chịu ra vóc trước phong dùng. Cứa rồi lại bỏ giüm, bỏ vỏ cũng chung quanh. Bị một người thơ như vậy mà mấy người kia thất công và bất bình. Vì người này mất đức, kẻ khác kiêm bảo vàn vàn. Một kẻ không có thứ tự thì làm hại cho sự thông thả và sự bình yên của kẻ khác.

Trong chỗ nào có xã hội thì ai ai cũng đều nói có thứ tự làm cho giàu thành, không có thứ tự làm ra sự bai vong. Cũng có chỗ, nơi đó sự có thứ tự chẳng những là một hạnh tốt mà lại là tốt và cần kíp hơn hết. Biểu một nhà thương mại kia thành vương sao cho dặng, nếu số sách không có thứ tự, lén trước lén sau, làm cho sự tinh toán ra khó và không rành-rẽ. Trong nơi buôn bán chẳng phải trùng trùng vừa vừa mà thôi đâu. Phải cho thiết trùng, thiết có thứ tự mới được.

Ngà Trà-vinh.

Luận văn chương

Nếu mỗi ngày khán quan nhơn ra một giờ mà đọc sách, thì mỗi năm khán quan đọc được 365 giờ. Trong mười năm đọc được 3.650 giờ. Trong 3.650 giờ ít nữa

dã xem rồi vài trăm cuốn sách dày. Người dã biết 200 cuốn sách, át dù từ tƣơng, dù lời ăn tiếng nói xài trong cuộc đặt đẽ.

Sự đặt đẽ phải cho có màu sắc, có khi tượng, có chế biến; gấp khi tả cảnh gấp lúc đem sự ta đã nghe, thấy thuật lại gấp lúc luận biện, gấp lúc về chon dung,...v.v

Sự tả cảnh là cội rễ văn chương.

Trong mấy bốn tuồng ít có tả cảnh, chở làm thơ làm phú, muôn người đều vè với phong cảnh. Muốn cho cảnh ta tả dặng rõ ràng, thi phải trưng các hình tượng trước mắt khéo quan. Nếu ta gom góp cho nhiều tiếng hay, đặt nhiều câu tuyệt diệu, mà thiêu sự sống, thiêu sự thật trong ấy, ái khán quan chẳng thấy cảnh ta muôn vẻ đó ra làm sao. Ông Nguyễn-Du tả cảnh trời chiều, chỉ em Túy Kiều đi từ một cái khe nhỏ, thấy bên kia có vách nả hoang, ra mấy câu rất sống như vậy:

Tả tả bóng nả vè tây
Chị em thơ thản dan tay ra vè.
Bước lân theo ngọn tiêu khè,
Nhinh xem phong cảnh có bể thanh

Nao nao dòng nước uốn quanh,
Nhiệp cầu nho nhỏ cuối gành bắc
Fugang.

Sè sè nám đất bền dảng,
Rau râu ngọt cỏ nứa vàng nứa xanh.
Khán quan đọc mấy câu này có phải thấy rõ ràng một bờ chấm nước thuốc rát tươi láng chẳng?

Còn như ông đặt thơ Bạch Viên, nói nàng cùng Tôn Các đi qua rừng mà dê hai câu.

Chiêm kêu vươn hú khấp ngàn.
Tử qui vận giời bền dảng dễ ngâm." thi còn thiếu nhiều lâm mới ra một cái cảnh. Hay là ông ấy không có ý tả cảnh chẳng? Rừng nào lại không chiêm kêu vươn hú. Tà như vậy không chỉ rõ cái rừng của Bạch Viên. Tôn Các đi qua, khác các rừng khác thế nào? Có cây cao nhiều mọc thưa hay là cây thấp nhiều mọc dày. v.v.

Sách dày đặt đẽ Langsa nói rằng: « Le

pire, c'est de décrire par généralité». Ngbla là từ cảnh mà nói toàn những chuyện đầu đầu cũng có, ấy thiệt không ra chi hết.

Chứ như ông Nguyễn-Du nói rằng chỗ mà Đạm Tiêu có nứa vàng nứa xanh, thì ngoài tả cảnh ấy khác mấy chỗ khác vì mùa xuân "Cỏ non xanh rêu chør trời"

(Sau tiếp)
Đặng-văn-Chieu

Ca thi

Bài ca thi của hai nàng Tiên, đưa hai chàng là chàng Lưu và chàng Nguyễn, ra cửa đồng Thiên-thai, mà về Trần.

Bởi Đông Hán, có hai người học trò là Lưu-thần, và Nguyễn-triều, khi tiết Đoan-dương, vào núi Thiên-thai, mà hai thuoc, gấp hai nàng Tiên, kết duyên chồng vợ, hai người ở nơi cảnh Tiên, dặng sáu tháng, rồi nhớ nhả, đổi về, hai nàng Tiên, bèn làm một bài ca thi, mà đưa ra khói cửa động.

Hai chàng về đến nhà, thì người ở trong nhà, và trong làng, đều không ai quen biết. Hồi thăm ra thì các ông lão bac đầu ở đó, đều là cháu đền bày đời, của mình, không ngờ ở cõi Tiên, mới dặng nứa nǚ, mà cõi Trần đâu bέ đã biến như thế.

Thi ca rằng:
Lá Đào rơi rớt chốn Thiên-thai.
Suối tiên oanh đưa những ngậm ngùi.
Nứa nǚ Tiên cảnh.
Một bước Trần ai,
Ước cú duyên thừa có thể thời!
Đá mòn rêu lạc,
Nước chảy hoa trôi.
Cái lật bay lên vút tận trời.
Trời đất từ đây xa cách mãi.
Cứa động đầu non đường lối cũ.
Ngàn nǚ thơ thần bóng trắng chơi.
Luc ob tích. L. Q. C.

Thi tập

TÙ THÌ HOÀ VÂN (A. H. Số 72)
XUÂN

Rượu đào thơ lý tả dời cầu.
Cá ứa thiêu quang tiết lai dầu.

Mai dã gặp thời nhành đội mào.
Sen dã nở nhuỵ cỏ mang râu.
Lửa Táo phuường phất nhà lam hưu.
Khói Hán tan bay bụi ngô hấu.
Tim tía muôn nhành đèn hót hót.
Cỏ bay đồng tước mây lung lanh.

II

Tiếng lầu nhẹ nhàng cõi ẩn nam bang.
Bờm Thuần ca ngâm nứa láu nghi càng.
Sắc Hué đượm màu vườn Xích-đế,
Tiếng ve giục khách chán Sa tràng.
Thụn thùa mè lộc thay sương nụ.
Khao khát còn trung đồng cửa than.
Rượu thường Hà tri i âm bảy chén.
Vân nghe chúc nữ vịnh bến dâng.

THU

Bàng chim cây cõi cung bán thân.
Phuường phết Tây phong lạnh thấu gan.
Cúc nở lăng xanh màu tờ rờ.
Đè ngâm dèo dát dạ khuân khuhn.
Nó đồng là rụng màu vàng nghinh.
Sông Hồn trắng soi sắc trắng ngắn.
Đám hỏi Minh hoàng khi ngoạn nguyệt.
Rửa chửi cõi thoả dạ hoang hồn.

ĐỘNG

Hòn hoang lục trúc vượn mùa động.
Đoài thấy nghiêm phong rất náo nóng.
Rượu thường cõi long nơi mặt viễn.
Thi ngâm bách tiết chốn trường động.
Nou Sóng tiết muộn không Y-Giảng.
Sòng Vĩ năm cùng ván Thái công.
Chẳng biết gì đâu nêu động già.
Trầm hương Thor viễn nực mùi xông.

Cát nghĩa

Bài động vì lạc vận tài xin lỗi tài lâm
theo vận mà khác 2 vận (nóng động).
Xin miếng chập dưng nói tài sửa vận.

Mỹ-tho — Phước-định.

Huỳnh-lê-Tri.

BÌNH-SAN GHEN

Trường trung đang lúc bướm gần hoa.
Khiến nỗi ghê tương phúc đồ xoá!
Phản thi lời vàng bảy cửa trường.
Ông-Luồng vóc ngực lạy mừng cha.
Nhâm xem nhan-sắc không ai kém ??
Con mẹ cái gì ?? nói dê qua !!
Chắc eung đám này làm tát-té.
Nỗi xung rực vợ chạy cùng nhà.

Cần-thơ Nguyễn-văn-Cu
dit Dương-mu-Nam.

HÒA NGUYỄN VÂN
(xin trời một vạn)

Vui vầy hai họ nhập phòng hoa.
Chén rượu tương giao bỗng dở xoà
Tuổi-tát Ông-Luông nghỉ nỗi vợ,
Dung-nhan Phẫu-nữ xúc lòng ta;
Mưu đến chí tráng đây dà tố,
Mất thánh vãi thưa đó khó qua
Con mẹ giỗng hồn tuồng giờ ngô!
Đỗ bày thoát dặng lười gươm nhả??
Câu-thơ: Thầy Đề (dường Toà)

Dạy trẻ phải học mà nhớ thân
Trẻ em chí ráng ôn nhuán.
Kinh sữ giỏi mãi biết lý luân.
Biển thánh cam la đâu có muộn
Rừng nhu khương từ cảng công thân
Cơm cha cắn cỗ au lo lắng.
o me siêng năng chí thục thuần
Khôn lớn cảng danh còn thưở đợi
Quyền cao lộc cả sè nhớ thân.

TÌNH BUỒN

Buồn bãy sông ngàn chằng cỏ cằn.
Buồn thay chich mát vợ chồng au
Buồn cho Loan Huệ xa ống hướm.
Buồn những Quê mai cách buổi dẫu.
Buồn nói chiu bay trên góe núi.
Buồn dùm cá lội dưới gành sần.
Buồn ai cắt cát phân bón áo.
Buồn uống đời ly lúc buổi dẫu.

Huynh-lẽ-Tri.

Tin buồn

Bản quán muôn dặng tin buồn rằng ông Lê-thanh-Trí, cựu hương cả làng Phong-thạnh, tổng Long-Mỹ, tỉnh Baclieu, từ trần ngày 11 Juillet 1918, hưởng thọ được 74 tuổi!

Bản quán kính vài hàng bi thống mà phân tru cùng quý quyea Ông và cầu chúc cho linh hồn tiêu diêu cỏi ngoại.

AN HÀ

Tin lành

Bản quán mừng tiệp tin lành rằng ngày 17 Juillet 1918, bà Veuve Quận Định đã gả con gái thứ là Mme Phung, nữ giáo

trường Bình-thủy (Cán-thơ) cho con trai của thầy Nguyễn-hữu-Què, Cai-tổng Thới-Báo (Cán-thơ) là Nguyễn-hữu-Thới, giáo tập trường nam Bình-thủy.

Bản quán mừng cho hai họ:

Duyên Tân nay Tân, đẹp đẽ thiên tài quốc sắc;
Phước nhà lộc nước, rõ ràng phu quý thế vinh.

AN HÀ

Bài khánh hạ đám cưới

Bà Quản nay tôi thay mặt cho mấy thầy bèn Niết-Tý, và xin lỗi mấy thầy và mấy ông thần bằng qui hưu dự tiệc cho phép tôi đọc bài khánh hạ này, dặng mừng dùm bà Quản có con gái mà ngày nay dặng rõ ràng tòng phái: ấy là việc xú sự ở đời có bấy nhiêu đó là vui hơn hết.

Sách có chữ rằng: quan tư chi đạo tạo doan hổ phu phụ là việc rất trọng cho con người ở đời, vì vậy, nên khi con dược trưởng thành rồi, thời phải lo cho nó nghỉ già nghỉ thất, ấy là chỗ sở vọng của cha mẹ, nếu được như vậy thì vui mừng biết là dường nào, dầu ngàn vàng cũng khó vi.

Bà Quản này, thiệt là có phước có con trai coi gái dù, con trai và rể đều làm nên, giúp việc cho Tân-trào; nay người con gái áp út nay lên lèu lại biết tuân theo già pháp mà làm cho mòng mì rò chót như vây, thì cũng như gấm them hoa, lại dược danh thơm tiếng tốt và đẹp mắt nở nụ với thân hùng cỗ hồn thi vui mừng biết mấy.

Nay bà Quản lại nghỉ tinh anh em chúng ta, thính chúng ta đến đây mà dặn chén hiếu nay, vậy thi chúng ta cũng nên rập một lòng, trước là mừng dùm cho bà Quản, sau là mừng cho vợ chồng mới chia chia dâng thành hôn ngày hôm nay, dâng trai là bợ Tân, dâng gái là họ Nguyễn, hai họ vầy duyên cang lệ, nỗi tóc đèn già, keo sơn gáu đặc và chúc cho vợ chồng cháu sớm trở con biển, miêng miêng hai chữ sau trước một lòng sống lâu trăm tuổi.

Thông Phan Tòa Phung.

Thời-sự

Giá bạc

Kho bạc nhà-nước	4 145
Hàng đồng-Dương	4 46

Giá lúa

Từ 2\$10 cho đến 2\$15 một tạ, tùy theo thứ lúa.

Cán-thơ

Lạ quá đà!!! Ngọc-Cam!

Tại chợ Phong-diên, làng Nhơn-ái (Cán-thơ) có vợ chồng tên Lại-văn-Phèn, chuyên nghề lười dát mà nuôi nhau.

Vợ mèo mang dù tháng dù ngày, đê một tré... đê ai biết trai hay gái? — Không biết thì rủ nhau đến đờ mà coi; e khi coi rồi cũng chẳng quyết chắc rằng trai hay gái... da!

Nói trai — sao thiếu hai hồn và khít phiá dưới có ngọc âm như con gái vậy?

Nói gái — sao lại có dương vật khít trên cái ngọc âm, rõ động đên cũng... vậy?

Hỏi cha mẹ thì nói rằng đường tiêu tiền khai tại ngọc âm, còn cái dương vật chưa át rằng vô dụng.

Thiết là Mụ bà nên cát cứ, ý chẳng ai ráy, muốn nồng sao thì nồng!!

Tên trẻ ấy là Ngọc-Cam, nay được một tháng ít ngày. Người trong làng lui tới dập điệu, nghe nói Ngọc-Cam ai cũng muốn coi cho rõ. Có một thiêm Anoam vợ Khách-trú bằng lòng đưa 4 tấm mờ già mà đổi lấy Ngọc-Cam, song cha mẹ nó không dành, chính trước nỗi nó cho khôn lớn dược coi ông Tao-hoa hoá ra sao nữa cho biết.

Ngô-Minh,

LOI RAO

Institution Vovan

Kể từ ngày 1^{er} Août 1918, nhà học hiệu VÔ-VÂN sẽ lập một lớp riêng để dạy con em đang đi thi vào trường lớn. Chương trình lớp ấy y theo Cours Supérieur de l'Enseignement primaire.

Có Bà dám và thầy Aunam dạy.

Bà dám có bằng cấp Brevet Supérieur. Học trò ở ngoài (externes); tiền học mỗi tháng là 10\$ phải đóng trước.

Tôi nhắc lại rằng lớp con vịt (Cours enfantin) cũng có Bà dám dạy, mà giá tiền 4\$ hoặc 5\$ tùy theo tuổi lớn nhỏ.

Xin cha mẹ học trò nào muốn cho con vào học tại trường học hiệu VÔ-VÂN phải cho biết trước ngày 1^{er} Août 1918.

Võ-văn-Thom.

Lời rao

Kinh lời cho Lục-châu chư quan tử bay: chồng tôi là Lê-hữu-Hinh chết có để lại cho tôi 50h.00 đất ruộng tọa lạc tại làng Thời-thạnh (Ô-mô) Đảo này tôi bị ăn trộm lấy bằng khoán và bán đở đất ấy; tôi có xin làng nhau chứng và quan Biên-Lý phê rồi. Như có ai đem tờ giấy ấy đến gọi rằng bằng cớ mà tôi tiền bạc chi xin qui ống qui bà đừng dùng đở gian.

Trần-thị-Liên ở làng Nhơn-ái.

LÒ I RAO

Tại nhà Nhứt Báo An-Hà có báu cuốn sách TUẦN TRÀ PHÁP LỆ (Guide Formulaire de police Judiciaire) của ông Võ-văn-Thom làm dạy hương chúc, nhứt là hương quán, cùng là cai phò tông, cách thức tra xét, khai từ, vi bằng cùng là tờ bẩm về việc hình; dạy kỹ can lâm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những người làm việc tùng quan Biên lý, bắt buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi cho rõ dặng biết quyền hành phân sự của mọi người ở đó.

Giá mỗi cuốn..... 1\$20
Tiền gửi..... 0 10

Cáo bạch

Kính cáo công lục-châu quản-tử cho
đặng tường tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là
Quan-Mang-Vinh» ở gần chùa Ông (Cần-thơ) ở phía trước hàng ba thi báu cõm
khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chư qui-
vị toai lòng. Còn cảng trong thi báu thuộc

Nha-phiến». Nơi lâu từng thương, thì cho
mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết,
cũng khoản khoát, thấp đèn khi mọi nơi,
lại giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa
người lâm công trong tiệm dù và sảng sàng
cho qui-vi sai khiển. Nếu có kẽ nào qui-vi
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng tri
chung nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà
trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ,
xin dời gót đèn tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng
tiếp rước, cùng sảng moi việc cần dùng,
rất vừa lòng của qui-vi.

Chủ tiệm: Hùng-An.

**HOTEL DES ALLIÉS
CANTHO**
Chambres meublées

Produits pharmaceutiques.

Vins de 1^{re} marque,
Liqueurs, divers nouveautés
et consommation.

KHÁNH-VÂN-LÂU KHÁCH-SOAN
Chủ sự
NGUYỄN-VAN-TU¹ DIT LÈ-ÀN
Ngay cầu tàu tây
dường Saintenoy — Cantho.

PHÒNG NGỦ •
Sạch sẽ — Có đèn khí,
Bán thuốc tây uồng,
Bán lè rượu tây, nón, dày tây
và vật thực dù thứ.
Chỗ dâng tin cậy.

Cáo bạch

MAI-VIỆT-SĨ Gérant
du service d'auto en location

Kính cáo quý ông quý thày cùng quý
khách dâng rõ, tôi có sắm một cái xe
hơi để di đưa và cho mướn.

Vậy xin quý ông quý thày cùng quý
khách, có việc chí di gấp thì xin đều
nhà tôi bất kỳ giờ nào tôi sẵn lòng đi
lập tức. Còn giá cũng y theo mấy chủ
kia vậy.

Mà xe tôi sửa soạn sạch sẽ luồng luồng
Xin quý ông quý thày cùng quý khách
đem lòng chiếu cố đến bạn đồng ban.

Nay kính
MAI-VIỆT-SĨ Gérant
près de l'hôtel de la Rivale
Boulevard Saintenoy — Cần-thơ.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

Đường kinh lấp — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHÚ TIỆM

Kính lời cho quý ông, quý thày rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sẽ, bánh thi đẽ trong tủ kiển có rộng
nước, kiển lèn không dặng, ruồi bu
không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai
muốn mua ở nào thì chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

Lê-công-Phuong

(AUGUSTE)
Géomètre civil

LONG-MỸ — RẠCH-GIA — CAN-THO

ARPENTAGE
Délimination et Bornage
EXPERTISES

Ông Lê-công-Phương

(Auguste)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH

Long-my — Rạch-gia — Cần-thơ

LÀNH ĐẠT DIỀN THỜ CHO NHÀ NƯỚC

và DIỀN CHỦ

công chuyện làm kỹ cang và
có danh tiếng lâm

Ai có muốn cho việc diền thò minh
cho mình bạch, khôi sự lấn tranh
giải hạng; đạt thành đất khàn hay là
đất mua, thi phải đến ông Kinh-Lý
PHƯƠNG mà thương tình.

Cáo Thi

Có người muốn bán một cái máy đèn
đầu xăn (un appareil d'éclairage à gaz
d'essence): biếu dầu dẽ trên cao, cõi
chạy xuống rái ra, tra được mười lăm
ngọn đèn. Bên nay sáng lầm, có dù đồ
phụ tùng sẽ bán luôa theo cuôc. Người
ta bán là vì mới đem đèn dien khí vò
nhà, nên đèn dầu xăn (essence) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bón-
quán AN-HÀ-NHỰT-BAO mà thương tình.

TAI NHÀ IN.

Imprimerie de l'Ouest

CANTHO

CÓ BÁN SÁCH MỚI :

- | | |
|--|-------|
| 1.—PHAN THÉ (chuyện là đời NAT) hồn
một người chết 7 năm, i.hập xác một
người mới chết mà sống lại cõi dương,
par Trần-dắc-Danh. giá là 0\$40 | 1\$40 |
| 2.—TRÙCHỐI (fables de la Fon-
taine) par Trần-Kim giá là 0\$50 | 0\$50 |
| 3.—CONTES ET LÉGENDES DU
PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au
profit de la Saigonaise patrioti-
que) par M. Lê-vân-Phát | 1\$40 |
| 4.—TUẤN TRÀ PHÁP LỆ (Sách
dạy hương chức phụ tá của quan
biên-lý) par M. Võ-vân-Thơm giá | 1\$20 |
| 5.—LE BUFFLE (vol et recel de
buffles) moyens à prendre pour
essayer de le prévenir) par M. Võ-
vân-Thơm giá là 0\$30 | 0\$30 |
| 6.—TRUYỀN KIÊN TÂM LIỆT NỮ
(roman moderne) par M. Lê-
trung-Thu giá là 0\$30 | 0\$30 |
| 7.—Đồng Âm-tự-vi (có phu
những chữ không phải đồng âm
mà khó viết) giá là 0\$40 | 0\$40 |
| 8.—Đồng Âm-tự-vi (chữ la-agsa)
9.—Dictionnaire Gazier 0\$60 | 0\$60 |
| 10.—Dictionnaire Fr. An ¹ broche. 2\$00 | 2\$00 |
| 11.— id. reliée. 4\$50 | 4\$50 |
| 12.— Kim-Túy-Tinh-Tư. 5\$00 | 5\$00 |
| 13.— Méthode de lecture illus-
trée par Boscq. 1\$20 | 1\$20 |
| 14.— Trương-Ngọc-Giú cản khái
trí. 0\$80 | 0\$80 |

TRƯƠNG-NGỌC-GIÚ CẨN KHÁI

Thuốc điểu hiệu Canon (SUNG BAI BAT)



BAO XANH

Hút đã ngọt mà già lại rõ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRERES trữ bán.

Lời rao

Tại nhà in Bao-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI ĐẶT CÁC HƯƠNG-CỰC HÀ CÓ QUYỀN TẠI HÀNG NGÙNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GỦA QUAN TÒA-SY QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-agir; bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-agir thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn hứu thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hứu ích cho Hương-CỰC và các chủ diển lâm.

Bán mỗi cuốn là 0\$50

Tienda 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hồng 20%; mua 100 cuốn thì huê hồng 25%.

Lời rao

Cho quý khách bộ hành dặng rõ, kể từ ngày 1^{er} Juillet 1918, xe hơi màu vàng đi thơ cho nhà nước từ Cần Thơ đến Phong điền; và từ Phong điền đến Ômôn thì đi thơ bằng xuồng. Xe này máy tốt không hư chạy mau để dành đi thơ không trễ nải.

Xin quý khách bộ hành tưởng tình tôi là bạn đồng bang, dời gót lên xe này thì không trễ nải và cảm ơn vỗ cùng.

Chủ xe : Trần-thanh-Long.

TIÈM-HOA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử dặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thức Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp cõa trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vi trong lục chau đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thử nước thuốc tốt thượng hạng; để mấy trăm năm cũng không phai.

Giá tiền và thuốc tắt: Vẽ nữa thân (bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00.

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20\$ 00

Vẽ bảng Sauce, Velours, (thử nước thuốc này đèn min và tốt lâm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thử.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố. Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương nghị như ở xa xin quý vị gởi hình chụp theo nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng quý vị và khi hình/vẽ rồi sẽ gởi cho quý vị cách kỵ lường.

Nay kinh.

Viết thơ cho tôi xin để:
Nguyễn-đức-Nhuận
Dessinateur à Gia-dinh.

Cantho.—Imp. de l'Ouest.

Cantho le 24 Juillet 1918
à Gia-dinh. Võ-VĂN-THƠM
L'Administrant