

**LE COURRIER DE L'OUEST**  
**(Edition en Quốc-Ngu')**

**AN HÀ NHỰT BÁO**

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỶ

Direcleur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

**DỊNH GIA BÁN**  
 TRONG CỒI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	<b>5 \$ 00</b>
Sáu tháng.....	<b>3 00</b>
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	<b>3 \$ 00</b>
Sáu tháng.....	<b>2 00</b>
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	<b>7 \$ 00</b>
Sáu tháng.....	<b>4 50</b>

安 河 日 誌

**PUBLICITÉ**

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bônh quán mà thương nghị.

Mua nhặt trinh kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Coi bài: « Sứ tích giặc Âu-châu » hay tám.

Nga-la-tư (Rút-xi), Ao-qubc (Ô-trich), Thò-nhī-ký (Tuoc-ky), Y-dai-lợi (I-la-ly).

# NHÀ HÀNG HẬU GIANG

## LES GALERIES DE L'OUEST

### KÍNH

Cùng Lục-châu quý khách dặng hay; nay tại tỉnh Cantho có nhiều ông Langsa và Annam chung vòn to lập nên một hàng buôn lớn, lây hiệu là *Nhà hàng Hậu-Giang*, chử kêu là: *Hậu-Giang đương hành*, ở tại trước mặt Tòa Cantho.

Chúng tôi lập hàng này là quyết lòng làm nên một cửa *Tàu-Khaju* hau giang, vì chúng tôi dòm thấy từ thuở nay cuộc thương mài lớn dồn về Cholon và Saigon, thuộc về sông trước. Vì vậy mà các nhà buôn trong mây tinh Hậu-giang này phải thât công lèn bồ hàng tại Cholon và Saigon, đà xa-xuôi, bất tiện mà lại tôn-kém thêm nhiều. Nay chúng tôi lập hàng tại Cantho trước là hưởng chút ít lợi sau là giúp các nhà buôn nhỏ cho dễ bê thương mài, ày cũng là cuộc ích lợi chung, mà có ý mua dành bán giựt.

Trong hàng chúng tôi có bán sỉ và bán lẻ dù các thứ hàng hóa Tây Nam, Bắc-kỳ, hàng Bombay, Nhựt-bản, Caomèn, hàng tàu vân vân, vân vân, cho đèn đó khí cụ bằng sác, xi mon cũng có.

Lần lán chúng tôi sẽ lập tiệm ngách các nơi, như là: Sđctrảng, Sa-dec, Longxuyên, Rạchgiá, Bạcliêu, vân vân.

Giá bán sỉ thì tính y theo Saigon, Cholon; còn bán lẻ cũng nói.

Xin mời Lục-châu quý-khách và các chủ tiệm buôn thừa lúc rảnh rang đèn hàng chúng tôi xem chơi thì rõ.

Nay kính  
*Hậu Giang đương hành,*

# AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

### MỤC LỤC

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1.— Hiệp nòng trừ hại .....          | LƯƠNG-DŨ-THÚC.  |
| 2.— Muốn nên khách đại thương .....  | ĐÀNG-VĂN-CHIỀU. |
| 3.— Phan-thanh-Giảng truyện .....    | NG.-DU-Hoài     |
| 4.— Loài trùng hại dừa Nam-ký .....  | L. Q. C.        |
| 5.— Cần-thơ nhơn vật .....           | L. Q. C.        |
| 6.— Kim thạch kỳ duyên .....         | MỊNH-TÂM.       |
| 7.— Sự thong thả cung bạc tiền ..... | HUYỆN-VĂN-NGÀ.  |
| 8.— Vệ sinh nơi bán ảo .....         | Ng.-khắc-NƯƠNG. |
| 9.— Vây mới đáng công .....          | LÊ-QUANG-KIẾT.  |
| 10.— Khách tăng đình Thanh-mỹ .....  | ĐÀNG-VĂN-CHIỀU  |
| 11.— Luận văn chương .....           | ĐÀNG-VĂN-CHIỀU  |
| 12.— Bốn người đất thương .....      | HUYỆN-VĂN-NGÀ   |
| 13.— Truyện Thoại-Hương .....        | ĐÀNG-VĂN-CHIỀU  |
| 14.— Cố kiều gặp Kim-Trọng .....     | TRẦN-BỰC-TRẦN.  |
| 15.— Giặc Âu-châu .....              | LÝ-NGÔ-HÀ.      |
| 16.— Thời sự. Giá bạc, giá lúa ..... |                 |

LƯƠNG-DŨ-THÚC.  
ĐÀNG-VĂN-CHIỀU.  
NG.-DU-Hoài  
L. Q. C.  
L. Q. C.  
MỊNH-TÂM.  
HUYỆN-VĂN-NGÀ.  
Ng.-khắc-NƯƠNG.  
LÊ-QUANG-KIẾT.  
ĐÀNG-VĂN-CHIỀU  
ĐÀNG-VĂN-CHIỀU  
HUYỆN-VĂN-NGÀ  
ĐÀNG-VĂN-CHIỀU  
TRẦN-BỰC-TRẦN.  
LÝ-NGÔ-HÀ.

### Cáo bạch

Nhơn dịp lễ thành-chung nhà in Hậu-giang không làm việc nên bồi quán cũng xin nghỉ không đăng báo kỳ 18 Juillet 1918.

Xin khán quan miễn phiền.

AN HÀ.

### Hiệp nòng trừ hại

Chư vị diều chúa trong Lục-tỉnh, kể từ ngày làm giàu nhõ, cho đèn nay giàu lớn, ta chắc là, cũng có nhiều khi gặp sự không vui lòng, không vừa ý, chờ chẳng lý nào không. Sao mà không vui lòng? Hoặc bị các chủ khách chuyên chế, ép buộc phải bán lúa rẻ cho chúng nó;

tuy là biết vậy, mà cớc chẳng đà phải bán rẻ; vì như lối là diều thiếu xá vé số thuở, số cần dùng mà làm mìa, thì chủ diều phải giúp; lúc ấy chủ diều tuy minh không lung thiểu phần minh, mà minh phải giúp giúp cho nhiều người của mình; làm diều chủ sắng thế đê hồi bạc trước của tiệm mua lúa, thì là đê heroin vay của Chà. Ày do xem di xét lại cho kỹ, tuy các chủ khách ra bạc trước cũng tình lời, mà ít mang tiếng cho nên vị-diều chúa nào bắt luận cũng là người trong Lục-tỉnh, tánh ý lập quen, thường tra xử nghĩa cho ra hực phủ hàn; có bán thấp giá hơn một đôi đồng cũng chẳng nè, ti như đèn ca trang ngồi với khách nhưng vay mà lúc đóng lúa ta mài trạm giá thật chúng ba đồng, mà số lúa ra mứu ngàn giá xem có:  $10.000 \times 3\$ = 300$ ; lúc này vui lòng sao đặng? — Sao gọi rằng không vừa ý? Lúc nào có người tung thiểu dam ruộng

tốt đến bán cho mình, trong ý muốn ngặc vì bạ không có đủ, tính sổ mua ruộng, lợi chừng bảy tám ly là nhiều, mà số vay thì ít lâm là hai phần; xét ra chịu lỗ một đời mua lúa; ấy đó gắp cuộc như vậy; vừa ý sao dặng. Ta luận các việc mới tò trước đó, là phần lo riêng tính lỗ cho một mình mình; ấy là tục thường; con người mà có ý xét cho kỹ, xem cho xa, lúc này là lúc tần bộ văn-minh, phải lo cuộc chung cùng, dặng làm sao cho nở mày đẹp mặc với đời; tìm kiếm cách thế nào, cho có lợi ích chung, mới là phải lý hơn, thứ nhất là chư vị sùng có điều viễn bằng sảng, là những người có thể mà làm phải dặng. Vì như mình là người đã từng trải việc không vui lòng, không vừa ý; cũng phải kiểm thử chi cho tránh khỏi các sự cực lòng buồn ý; nếu mà có thể mà tránh dặng khỏi các sự ấy, mà lại có ích lợi chung trong cả nước, thì dầu mà tri thấp cho lầm, cũng biết là đều hơn, mỗi lúc thường đã chịu rồi đó, thì nóng lòng làm mau mới là phải lý.

Lúc này rõ biết rằng các chủ khách họ hiệp nhau mà chấp đoan hạ giá lúa cùng lục-tinh, thì chư vị diễn chủ ở mỗi tỉnh phải bắc chước theo các diễn chủ ở Mý-tho, Soetrang mà hiệp lại lập Nông-Nghiệp tương tế hội, hời này đã lập rồi đó, người làm dặng, thì một xứ cùng nhau, tánh ý đồng nhau, người làm phải, thì mình bắc chước mà dặng lợi; bắc chước mà nên danh chung cả nước; bắc chước mà không buồn lòng, bắc chước mà đẹp ý, thì nên bắc chước lầm chờ?

Nếu mà chư vị diễn chủ Lục-châu, mỗi hạt, người trưởng giả xướng dầu, người phủ hậu nghe theo, làm sao mà bắc chước lập hội tương tế Nông-Nghiệp cho dặng, thì người bôn quắc ta mới dặng hưởng phước lớn, theo ý tạo hóa đã sáng lập nên, cho người bôn quắc đó.

Nào có điều chi mà khó hiểu đâu? Hết bội tương tế mà lập thành; thì chư vị diễn chủ khỏi bán lúa quá rẻ, khỏi bị chấp đoan hạ giá; khỏi bán mất đất vụn ván manh móm ra cho người khách, khỏi tung thiêu bạc; khỏi vay mắc lời, mà sám hại cho cả nước thất lợi. Như lúc mà người bôn quắc tránh khỏi các sự thiệt hại của mình đã chịu rồi lâu nay đó; thì chỗ vẫn minh, người nước mình đâu tới gần dặng. Vì như mà chư vị diễn chủ cứ giữ một điều y nhiên thủ cựu, không động lòng, Không nồng tri không hiệp lại mà lập nông-nghiệp tương tế hội, thì ác là chỗ vẫn minh còn ở cách xa nước minh dư dội ba chục cùa biển, thì con cháu nước Nam vậy, phải giữ phận làm nô lệ của các chủ khách còn mấy trăm năm nứa, khó mà thoát tục cho dặng; hì đến đó, xét đến đó, lấy làm động lòng phải sa nước mắt; mà tiếc cuộc của trời đất sám sắng cho con người Lục-tinh hưởng; mà lại bồi chậm nghe, vì vẫn thấy cứ lo riêng tính lỗ để cho người khách ở bên Tào qua hưởng, thì là quá tiếc, quá uổng lâm đó!

Từ xưa đến nay, trong mỗi việc chi đều nhờ đồng người, nhờ hiệp trí mới rõ ràng, mới nồng sirc, mới dễ thông; chờ như lo riêng tính lỗ, thì có lý nào mà dù sirc, toàn lo đều chi cho thành tựu cho dặng?

Thì chư vị diễn chủ rõ thấy trước mắt mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, rằng riêng lâm, riêng tinh, riêng lo, thì là thua việc hiệp đồng người, đồng trí, đồng sirc; nếu hiệp lại thì đều chi cũng dễ. Vì như cuộc làm ruộng, một con trâu cày hết ruộng nhỏ hơn hết, có đủ sirc không? — Quá không. Phát có một người rồi dặng không? — Quá không. Nhỏ mà một người dặng không? — Quá không. Cấy một người rồi ruộng không? — Quá không. Đến lúc gặt lúa một người

hết lúa không? — Quá không. Đập lúa một người rồi không? Quá không. Lúa hột vào bao một người vát vỏ vụn xong không? Quá không. — Ấy là làm ruộng. Còn làm nhà. Một người cất nhà nói không? Thật không. — Rồi hết lầu nay có chỗ nào mà một người làm riêng đều chi có xong không? Thật quá là không xong — Ấy vậy mà, sao mà người Lục-tinh nhiều làm đều kiêu thái, không tra cuộc hiệp hồn; xem xét rõ đáng buồn xin anh em suy xét. Tuy biết rồi đời mình cũng phải chết. Vậy chờ con cháu con nó suy nhược cũng buồn giùm, mới là phải.

#### Nóng lòng ca :

Sanh ra mà dặng là người, xem cảnh xét kỹ xú đời mới vui;

Nước Chi-na khác nào mặt mũi,

Nhờ hiệp hồn mới dặng hơn minh;

Buồn cho Lục-tinh dân sanh,

Lâu nghe chậm thấy khó rành vẫn minh;

Trống ra hội lúa công nhiều lâm,

Bản rẽ vì ta tung bạc tiền;

Xưa nay người có ngu hiền,

Ngu làm biếu giúp mới yên nước nhà;

Nông già Tương Tế hiên lo lập,

Biển chủ đồng tam, trí mờ mang,

Xưa rằng thế sự hả naug,

Kiến tam trì chi mờ dặng rộng thông.

Vợ chồng giàu có lòng dừng bếp,

Hiệp sirc giàu thêm cả nước nhở.

Khuyên ai chờ khà bơ thờ,

Phú ông sùng tiếng người nhớ mới khòn;

Lợi chung người khà bôn chôn,

Nóng lòng mới khói người đón minh quê.

Hội Nông-nghiệp lập thành nơi Mý,

Tương Tế nhau hãy tiếp chur Châu.

Anh em chờ ngại làm sau,

Trước nêu sau nối ngô hẫu toàn danh.

(Sau tiếp)

Lương-khắc-Ninh.

## Muôn nén khách đại thương

Khi nào người ta vào tiệm minh hỏi mua vật chi mà minh không có hay là hết, bấy to đầu minh không vui lòng vì chẳng làm đẹp da kẽ mua và hứa rằng sẽ sỉ món ấy trong ít ngày. Đoạn kẽ mua bước ra đi, mỉm cười khorra đưa tới cửa. Đừng để người về che minh buôn bán không vui vẻ.

Nhà thương mai nào bày chẽ được món chi, khá đặt tên món ấy cho dễ nghe để nhớ. Ví như ông Joseph Bardou làm ra một thứ giấy hút thuốc, ông ấy để hiện "Job" chữ Job ngày nay dính vào tri mọi người.

Buôn bán phải dò theo ý dân sự chỗ minh lập tiệm. Họ tra xài hàng hóa gì thì minh khá bày ra hoặc si vè mà bán. Lập tiệm trong nhà què, bầu bán rượu champagne, vài baptiste, nhưng ui, chất không khà. Còn lập tiệm tại đường Catinat mà bán vải hột đèn rượu trắng trà dở, át không béo. Chẳng phải món nào minh tra, cứ mua vé báu, bê tra thì mua minh xài, còn muốn bán cho đất phải tựa vật phẩm nhiều người ta cần dùng.

Ông Roudes nói rằng : Le fabricant doit s'enquérir des goûts et des besoins momentanés ou permanents du public. Lời ấy hiệp một nghĩa với những câu tôi đã viết trên đây.

Chúng ta muốn học buôn bán, phải dòm ngó vào tiệm khách trú cho lâm. Chẳng phải họ dò mà bấy lâu gồm thầu của tiệm nước Nam ta được. Khách trú khi nào thấy một chỗ buôn bán vật chi được mà không ai trữ món ấy, họ giảm xuất năm ba trăm đồng bạc cho kẽ dà ở choáng phô, dặng dọn dè ở chỗ khá trong nhà họ lập tiệm. Miệt nào nhiều nhà giàu khách trú mua đến đó lừa một miếng ruộng vuông hoang đất sét, đầu mât cũng mua dặng lập lò gạch. Miệt nào ruộng sâu trâu cái khách trú mua đến lập thành lúa. Xóm nào đông người làm việc ở khách trú chen vỏ mướn phô bao thuốc tẩy rượu chất gạo cũi dù dò, mấy nhà làm bao nhiêu tiền, lanh bao nhiêu lương đều ăn xài dò trúc vỏ tiệm khách.

It năm khách giàu dem bạc về Tào mua đất cát nhả. Còn mấy người ở một xóm với bắng, năm nay ở đó không khá, sang năm dời qua xóm khác cũng cứ làm tháng nào xài hết tháng nấy, ngoại trừ một hai thay làm sở lợu tiền, có giữ chúc định, chờ bao nhiêu đều trúc vào tiềm khach. Úc vì gạo cùi, nước mắm, kho v.v. là đồ thô sảng Nam-kỳ mà khách trú buôn bán những vật ấy với Annam!

Ôi Annam bởi Annam!

Liệu sao rồi phải tinh làm sao đây?

(Sau sẽ tiếp)

Trà-ôn, Đặng-vân-Chieu.

Cứu Chữ bút N. C. M. D

## Phan-Thanh Giàng Truyện

(Tiếp theo)

Lần nào ngài về nhà, thì người trong làng xóm đến thăm, bắt luận trê, già sang hèn, ngài chào hỏi theo lè nghi thử tự, người nào tới ngài thấy thi mời ngồi mà chuyện vắn, cách nói chuyện của quan lớn, ngoại trừ: nhơn ngài, lè, trí, tính; thì là trung, hiếu, hạnh làm dấu. Hay hỏi nhau cha mẹ trước mới tới sau hỏi thăm vợ con chí nghệ; ai có, học thi quan lớn tùy theo sức mà giải lý mấy câu thường dàn: lớn thì giải bảy cách vật tri tri, nhỏ thì dạy bao những đều diệu túc; nhất là nhắc nhở ở ăn cần kiệm thủ thường, dè chứng những đều xai ba phong tú. Người nào quan Phan mới gặp một lần, tuy chưa biết, thì ngài hỏi họ, tên, tự, hiệu và nghề nghiệp làm ăn, chứng biết được phương sự tùy thân thi lấy nghệ ấy mà nói chuyện, mỗi mỗi dùng bốn lão thiết dụng nghệ ấy mà dài bảy cho nghe những câu nhập điệu, ai nghe cũng đều khỏi buồn chờ đợi. Cách chuyện vắn luận dàn của quan lớn ai tài gi cũng ưa nghe: dã thung duong, hòa huynh, biện bách, phân minh, mà còn do tiêu nhập thêm ngồi lâu et, ứng nào lại còn thêm cái cảm tình lý thu chứng này. Cái không ưa của quan

lớn là: những phường du hí, phóng dâng bạo tàn, nghịch cùng cha mẹ làng nước. Ngày thường dạy người quê hương rằng: Làm người phải lập chí khi dâng mà trường đường cái bẩn tàn, nếu bẩn làm mà không biết nuôi lúc xanh mày, thì dâu bạc đầu biết cái làm chí tảo tận rồi, dâu mà ăn vẫn cũng dã muộn; thì cái bánh làm người bớt giá danh, cầu sao cho lập.

Có một lần ngài về, con nít lối xóm xúm chạy lại coi. Làng tổng sợ trẻ thơ nhỏ dại trêu đùa nghịch ngang; đuổi xô la rầy không cho lại gần. Thị quan lớn dìc việc làng mà rằng: Các con em cũng biết mắng mình mà học đòi can chi phòng đuổi xưa.

Tâm khoan oai dài đoàn hậu tần,  
Tánh lương từ với bón thiếu niên;  
Nhưng eung thê bắc thánh hiền,  
Hè là dòng loại không hèn một ai.

Ngày khác quan lớn về làng, thì có ông Phan-văn-Đông: là ông sui lúc quan lớn ở kinh, bà lớn gởi thư cho quan lớn hay sê cười con ông này cho Cậu ba; nên bừa quan lớn về ông Đông & trên làng Tào-Trang, tổng Bảo-Thuận tới thăm. Ông Đông vừa xám rám cùi lạy mảng (1) Thị quan lớn lật đặt hướt xuống nǎm tay dờ dày, vừa dờ vừa hỏi lại do (Quan lớn thấy cũng người già cả mà hỏi, chờ chưa biết mặt ông sui), hỏi ra cờ, thì quan lớn mỉm cười mà rằng: Xưa nay mấy ai sui mà lạy sui? Rồi ngài bày chuyện nói nhau, những là hàng huyền huấn áo và dài nhau ra tình thông gia hữu nghị. Những bậc lão thành thườ ấy đều khen ngợi quan lớn, sự cùi chí khác thường, hành tan hơn chúng thế tình.

Dây là nói sơ sự ăn cách ở của nài. Nếu đồng văn có người tra tri hay nghĩ cũng có chỗ học đòi cùng người thương dace.

Kỳ sau sẽ thuật lại lúc quan lớn làm tan thù phục cùi lâm đều hay.

Bản giang ; Nguyễn-dư-Hoài soạn.

(1) Còn phân biệt quan dân chưa hiệp tình qua cát. Tục thường dân gặp quan là phu mai lạy mảng là thường tình.

## Loại trùng hại dừa tại Nam-kỳ

(Tiếp theo)

Như vậy, dè cho những người trồng dừa lo cho vườn mình khỏi bị KIỀN-VƯƠNG coi bộ không phá hại chi lầm, mà lại nếu người Annam muốn giữ vườn dừa cho thiệt sạch sẽ, là đều phải làm, mà không tốn kém bao nhiêu, và noi dâng theo cho kỹ những lời chỉ bảo trên đây, thì việc phá hại ấy sẽ không còn mấy chút.

THÚ NHẤT.— Cứ hé chừng 3 tháng cho tới 6 tháng, có phần phải cắt đi mà giết súng cho hết.

THÚ NHÌ.— Cứ lượm cho kỹ hết những lá cây và rác rến rót trong vườn dừa cho súng ở được rồi thì đốt hết đi.

THÚ BA.— Cứ phá vỡ bứng hết những cội cây dừa già bù mục rồi trồng dừa khác thế, cho khỏi có chỗ trồng cho KIỀN-VƯƠNG bay và đậu trên ngọn cây dừa và ở gần khoản trồng đó.

THÚ TƯ.— Cứ dùng trồng dừa riêng từ cây một mà phải bir, trừ ra khi nào trồng theo mésóng và có những cây khác che chở.

THÚ NĂM.— Cứ lập vường dừa cho lớn khi nào lập được, dừa trồng cách khoản 8 thước tây, dùng dê khoán trồng lùa ở giữa vườn. Như vậy, mấy cây dừa trồng ở ngoài mé vườn bị hư mà thôi.

THÚ SÁU.— Cứ để lá dừa già rụng tự nhiên bay là rút cho nhẹ-nhé khi nào lá dừa nó già rụng, dùng giết lá dừa vi tirc thi con BÙ-XÈ ăn phách giết lá dừa tráy, dè tr匡 sau ra ĐƯỜNG.

THÚ BÁY.— Dùng giết bê mà phải dứt nhao dừa để cho nó cẳng không cho BÙ-XÈ ăn chỗ non tại cuống tao dừa. Bởi vậy ở trên dây có bao dừa giết mạnh thi mình làm rách bê dừa.

Có người Annam dùng một thứ trứ con BÙ-XÈ và con KIỀN-VƯƠNG khỏi ăn phá. Họ khoét một lỗ vira sâu ở tại gốc cây dừa, bỏ một mồi tỏi vô trong, rồi lấy miến và cây dừa khoét ra dày lại. Thế đó chẳng

những coi bộ không được hay mà lại làm hại nặng cho cây dừa, vì nước mưa chảy theo cội cây dừa vò trong lò đó tích-trữ lại, rồi hại cho ruột cây dừa mục. Thế đó không nên noi theo.

Cứ lè dâ xem xét, thì tuy người Annam bay bơ-thờ, mà con BÙ-XÈ và con KIỀN-VƯƠNG coi bộ không phá hại chi lầm, mà lại nếu người Annam muốn giữ vườn dừa cho thiệt sạch sẽ, là đều phải làm, mà không tốn kém bao nhiêu, và noi dâng theo cho kỹ những lời chỉ bảo trên đây, thì việc phá hại ấy sẽ không còn mấy chút.

Nói rút lại, vườn dừa phải lập trên đất không có rác-rến, phần và gốc cây khô cỏ súng ở được.

Phải coi chừng cho siêng, cho kỹ áce cây dừa, đặt trồng dừa rồi và những miến đất ở xung-quanh, từ ngày mới đặt cây dừa xuống đất, phải coi chừng cho lâu ngày khi nào ngọn dừa này còn cách khoản xa ngọn dừa kia. Qua 5 hay là 6 năm sau, thì còn lại phải nâng đi coi chừng nội những dừa ở ngoài mé vườn mà thôi, mà cứ phải lo dày cõi, coi chừng hây phá hủy những đồng rác-rến và đồng phản, và giữ các sự dự-phòng đã chi trước vé việc rứt lá và giữ bê dừa và nhao dừa.

Hè thay dâu cùn-trùng ăn phá trên cây dừa, dâu đó dè nhinh tại chỗ những lá dừa non mọc và bị rách ra, thi lập-tirc phải kiểm những gốc cây khô, những đồng rác-rến, phản, đất, ván... ván... ở trên dây có con súng sanh ra, và làm sao mà phá hủy những cùn-trùng cùn ở trong được, hoặc là đứt gốc cây khô hay là rác-rến đi, hoặc là trái phản hay là đất ra có lớp cho mòng mà phơi nắng nhiều giờ, hay là tưới thuốc trừ cùn-trùng ở trên.

## Cần-thơ nhơn vật (đỗ tích)

(Tiếp theo)

Thuở đời vua Minh-mạng, có vua nước Chàm, kén là Chàm-hoàng, muốn dấy loạn trong nước Cao-mèn, làm sao không rõ, bị vua Cao-mèn, là ông Phù-Út, đánh dải, Chàm-hoàng, că nước, chạy tản các nơi, mà nương ngụ.

Lúc ấy Chàm-hoàng, đi với Tôn-Mang, và Tôn-lich, là quan hầu của Chàm-hoàng và đem gia quyến theo cùng dồng, xuống cất nhà, ở tại làng Ba-láng, phía bên tả, thuộc về địa phận làng Tân-thanh-Đông, mà lì nang, & dò chừng, vài năm, nghe đặng tin trong nước an rồi, mới giặc nbau, trở về miên trên nước Cao-mèn mà ở, hãy còn di tích lai đó, ít cái mà Chàm, bởi không ai lui tới đáp bối, nên đã bị cõ cây mọc loán.

Có bài thơ rằng:

Vô chủ thương thay mấy mà Chàm.  
Tào là con cháu đến thăm lom.

Vì chung Quốc nang ra đường ấy.

Loán cõ hoang Mô ở đất Nam.

Lại cũng đời vua Minh-mạng, có tên Phù-Út, là người Cao-mèn, ở ngọn Ô-mòn, qui tụ các Sóc, muốn trở lòng dây giặc, quan Huyện Phong-phú (Cần-thơ) nghe đặng tin, bèn chạy tờ về tỉnh An-giang, cho ba ông quan Tỉnh hay, Quan Tỉnh chạy tờ xuống, dạy quan Huyện, bắt Phù-Út, giam lại, và thả hết những đồ khí giải, của Cao-mèn, lại sai một đội quân, là Đội mười, đóng Đồn tại xã Ô-mòn, mà canh giữ tra xét.

Chẳng bao lâu, Phù-Út, bảy mươi thám với bọn Cao-mèn, đem lè vát đến quan Huyện, mà xin phép cho Phù-Út về Sóc đặng ăn tết, quan Huyện, kién tài ám nhän, thấy lè vật nhiều, liền nhän ngón, chẳng chút chiêm tiễn cõ hận, dạy quan Đồn, cho quan Huyện thân hành di dưa, lại dạy mỗi làng đều sám tháo, đem binh Hương dồng, theo mà hộ tống.

Thoảng quan Huyện đi trước, đậu tại Đồn quan, dạy các tháo Hương dồng, đưa Phù-Út đi ngay về Sóc, tới Sóc rồi, thấy lù Cao-mèn ban đầu thì ít, sau nhóm lại nhiều, còn Phù-Út vào trong chùa rồi một hồi, nghe tiếng Cao-mèn, ở trong

chùa ô lên, bỗi phía chạy ra, tay cầm Chà gat ruroe chém mấy tháo binh Hương dồng chết sạch.

Tin báo về đồn, quan Huyện hoán kính, Lạc-dặc trở về Nhà, ebay từ về Tỉnh, xin quan trên phát binh đến Cứu, cách chính mười ngày, may đâu có quan Tùng đốc binh Vĩnh-long, quan phong là Hùng dồng tướng quan, vang chĩ di dẹp giặc. Thủ phủ dưới Ba-xuyên, di ngang qua Cần-thơ, quan Huyện dồn tháo cầu Cứu, quan Tùng đốc nghĩ rằng: đâu cũng là thủy thủ quốc viêng, gấp dàn cừu đó.

Bên định bình lại, kéo vào Ô-mòn, dời Tòng lăng, đem binh Hương dồng, theo mà ứng tiếp, kéo binh vào tới Bến Cao-mèn, lù Cao-mèn thấy có binh trời rất đông, phết cờ đỏ chói, đều thất kinh, vở chạy trốn hết, bèn lấy dặng đòn, truy tấm bắt đặng Phù-Út, đem chém bêu đầu, chiêu an trâm họ, lại bắt quan Huyện Phong-phú, diện về tỉnh An-giang, cho quan Huyện, thương từ về kinh mà định tội.

Dẹp an giặc Ô-mòn rồi, quan Tùng đốc mới dẫn binh đem xuống Ba-xuyên mà dẹp giặc Thủ phủ.

Lúc ấy có người đặc một cái về Phù-Út. (Sau sẽ tiếp theo.)

L. Q. C.

## GIẢI NGHĨA TUÔNG KIÊM THẠCH KỲ DUYÊN

Thien co viet

- Này. Nóng ruột khéo gây nên chuyện  
1. Sành tai nghe cũng thương tình  
Nhưng vậy mà thấy e lâm con, e là  
E chòm mày để ăn trời xanh  
Đầu thấy có qua idó, thấy lại sợ, sợ là  
2. Sợ tất bóng khó soi hang kín  
3. Đò mà thôi, và Tiểu nhơn, nó thura  
nhơn chí nguy lợi nhơn chí tai  
4. Sợ cha già đau chor hả miệng  
Nhưng vừa mà, thấy cũng  
Vì nhà người gần sicc giúp lời  
5. Vậy thi, giờ đệ tử đồng lõi  
6. Đảo nhà mòn phỏng vẫn, a  
Lợi đồ viết
7. Đề lại, Đề lại khán trường thử án  
8. Đạo toàn ngục qui hổ sơ  
9. Hè là, cửa nhà mòn cao lè để thura

10. Nha Đao bút lẩy tang luận tội

Quân báo viết  
Bàm ông có quan Bình-bị qua thăm ông  
Lợi đồ viết

11. Hủy,a, Quaug lâm Phù nội

12. Xin, thỉnh nhập trường giang è

13. Thura ngài, vẫn vò diệt đồng bàn  
Nay ngài qua đêm dày, chẳng hay

14. Công tư hà thăm sự, mà hay

Thieu Cơ viết

15. Sở là, Quới huyện trung niên táng  
trợ

16. Nói rằng, Đạo toàn ngộ được sát  
nhân, nứa có à

Lợi đồ viết

Việc Ấy rứa có ma

Thien cơ viết

17. Như Đạo-toàn uay, tăng văn quốc  
thủ tội thân

18. Khởi bùu lương phuong tri ngộ,  
mán rứa

Xin ngài hãy xét đi xét lại cho kỹ,  
mà châm chước cho va nhờ

Lợi đồ viết

19. Thura ngài, sách có chữ, được nǎng  
cửu nhơn, y nǎng sác nhơn

20. Thuốc gã bò vào bá dâu

21. Cho nêu binh người khô nỗi ký sanh  
Tinh tang nghiêm dâ đánh rành  
Tinh lý dám dâu tư vị

DIỄN NGHĨA

1. Sành tai, là rủi ro xẩy đến

2. Tất bóng, là có một chùm ánh sáng

3. Nhơn theo người lúc ngặc, lúc tai  
biển, bưới móc mà làm lợi cho mình

4. Sợ bị kẹp khéo đau đớn; phải khai  
bày mà chịu oan

5. Còng học trò đồng di dều

6. Đề Nha mòn hàng hòi

7. Đề lại xét cho rõ án ấy

8. Ngục của Đạo toàn, là quí nơi ban đầu

9. Nha mòn, là dinh của Thủ Huyện

10. Đao bút, là ngồi viết của nhà thơ, nó  
bén như lưỡi dao

11. Đề nơi trong phủ

12. Xin mời vào trong trường

13. Quan văn, quan vò, cũng là đồng bàn

14. Công, hay là tư, có việc gì lâm đó

15. Quan Huyện nứa dời vợ mất

16. Đạo toàn lâm thuốc giết người

17. Lắng nghe làm thấy thuốc rất hay,  
lai Quốc thu, là tặng thấy thuốc hay

18. Hè có phuot thuốc lành mà lâm lõi

19. Thuốc bắc hay cứu người, thấy thuốc

hay giết người, tại thấy thuốc hối lâm,  
mà giết người, chờ chằng phải tại  
thuốc bắc, giết người

20. Vị bá dâu, là vị thuốc xô lung lâm

21. Ký sanh, là gởi sống, lại tung ký  
sanh, là chùm gởi đóng trên cây dâu,  
là vị thuốc trị phong thấp

L. Q. C.

Sự thông thà  
cùng bạc tiền dêu làm hại cho  
con trẻ.

Đời này tư chất trẻ thơ phát hoà sớm  
lâm, tri khôn chúng nó mờ mang nhầm  
lệ như cái xe hơi vận chuyên vây. Nếu  
người coi máy yếu sức, vô ý, không tê  
chỉnh, chẳng lẽ làng thì chỉ cho khỏi xe  
nụ và vỏ cây, lật xuống mươn cảng  
người cảng vật trên đường, gây ra thiệt  
hại xiết bao. — Cái trí của trẻ thơ cũng  
thể. Nếu đứng làm cha mẹ họ bồng,  
chẳng sớm lo kẽm thúc cho vững vàng,  
thì trẻ át sa vào đường tội lỗi, gây  
ra đều thiệt hại liên miên; chẳng oburg  
một miub nó mà thôi, lại còn liên luy  
đến cho dân đoàn xã hội.

Nói chi đầu xa xát, kia trẻ thơ lui tới  
nơi trường, đà lùn đùa hư thần hư nết.  
Ấy chẳng phải tại thấy, vốn tại cha tai  
mẹ.

Khi con vừa sáu, bảy tuổi gởi đến  
trường, mỗi bữa cho nó nấm, bảy su  
đem theo được ăn bánh trái với con  
người ta; ấy gọi là thương là cưng nó.  
Chẳng nứa là tập nó ăn hàng và xài phi,  
lai làm cho nó học không dũng, chính  
ngồi trong lớp ngồi mòng người bán  
bánh cùng trông cho mao tối giờ chơi.  
Có khi ăn trái sống đỗ chua, về nhà ăn  
cơm không dũng lại thêm đau; bệnh dũng  
ở nhà đòi bữa, mà xin phép sau bảy  
ngày. Mán vậy nên nó thua sức lừa  
trường, chừng lên lớp nhì lớp nhứt đà  
15, 16 tuổi. Vóc vạc coi đồ sộ, áo quần  
sira soạn bánh bao, đầu ma-ni, nón ni-  
den, xem sắc diện thật là phái thể. Buổi  
này là buổi tri khôn đà mờ mang rồi,  
biết làm tốt, biết xem sắc tốt, lại biết muôn  
biết mè. — Té thay! cho mấy nàng báu

phản, thấy trái tor nhiều lùi (con nhà giàn, con cưng, thiên sì bạc) hàng béo hình béo dạng, đồng dứa một chút hình riêng làm cho trẻ trưởng tơ tráng giò mà quên lo dạo thành biến. Tôi nghiệp thay! có dứa khai rồng.... bị kiền lửa, nêu xin đi tiếp đường nơi nhò thường. (Thật như vậy, nào phải đặt tên.)

Ấy là trí con trẻ phát sớm và không kém chặc nên nó sa vào đường hoa nguyệt.

Còn nhiều dứa lại sa vào sòng cờ bạc, sanh ra sự lắc nát cay rơm của hậu bạn.

Té ra học than chẳng thành thân, lại còn vướng mang nhiều tặc xẩn.

Xét ra vì cha mẹ cưng con, cấp nấp tiền bạc nhiều, lại để con thông thả, như chế dầu dây trong máy xe hơi và quay máy rồi để cho nó chạy vậy.

Còn dứng làm thầy, bắt quả thì lấy dứa nhơn đạo mà dạy nó, cùng rắn he hô buộc nó nới trường mà thôi, chờ nó ra đường cùng về nhà một là thấy gượng xấu nhiệm theo, hai là cha mẹ không cần mău, thà luồng nó mới ra nồng nỗi!

Vậy xin đứng cha mẹ khả cẩn thận gìn giữ trẻ thơ cho lắm, hể trí chúng nó phát le thi mình phải le ý mà kẽm sít lung chúa nó — và đừng cho nó tiền bạc chi nhiều mà sanh hại.

Minh-Tâm.

## Vệ sinh nơi bàn ăn

Trên thế giới ngũ châu, dân hoàn-cầu trắng, vàng, đen, đỏ, cách ăn uống đều khác nhau cũ. Người Thái-tây dùng muỗng, nĩa, dao; người Cire-dòng dùng dứa, muỗn; dân Ấn-dộ phán nhiều lát ăn bốc, vân vân...

Song trong vào bàn ăn, chẳng cần cạng suy, lột nghĩ, thì thấy cách người Tây ăn uống đều theo phép vệ sinh, dáng cho ta noi học, bắt chước.

Đây, lấy gương người Langsa mà thí dụ. Người Langsa khi lại bàn ăn thì mỗi người đều có đồ dùng riêng. Nĩa, muỗn, nón tac một lời, là mỗi người chẳng ai dùng chung với ai;

Chợ Annam minh áo uông, chẳng phải thò lòng tim vit vạch lá tim sáu, không theo phép vệ sinh như Langsa vậy.

Nói mâm cơm chừng vài tờ canh, vài dứa cá mắm cùng đồ ăn khác mà thôi. Những người ăn đều búp chung có một cái muỗn, gấp chung trong một dứa cá cùng một tờ đồ ăn. Húp chung như vậy, gấp chung dường ấy, chỉ cho khôi nước miếng của mỗi người đều có vào trong tờ canh, dứa cá, chẳng ít thì nhiều. Ấy đó, hè rót bún ăn, thì mọi người đều có nước nước miếng nhau, tránh sao cho kkối. nước nước miếng chung như vậy thật là dơ dáy, trái phép vệ sinh. Nếu một người có bệnh như là hoa liêu phen đơn và ho lao thì sang cho mấy người kia;

Vậy, muốn khôi đều hai tay này, trước ao cho mỗi gia quyến làm như vậy: Trước được phản vệ sinh sau coi vào ít nhõm. Người Langsa thường nói pháo nhiều An-nam ở không được tính khiết. Là vì một bộ ván, mà dùng ba việc: bàn ăn là khi ăn cơm trên ván, giường ngủ là khi ngủ trên ván ấy; chờ dài khách là khi ngồi chuyện ván với khách nới ván ấy. Mà thật như vậy náo sao; song ta thường dùng thì trong vào không lạ mắt:

Nhắc là chuyện ăn cơm. Phải có bàn ăn riêng hoặc ván riêng mới sạch. Thi dù năm người ăn thì phải có năm đũa, năm cái muỗn. Trong mỗi món đồ nước thì có một cái muỗn, đồ gấp thì một đũa dứa này chẳng ai dặng lấy đam cả. Như anh Xoài muốn búp canh thì dùng cái muỗn đồ mứt canh đồ vào chén riêng của anh, rồi lấy muỗn riêng của anh mà búp. Muốn đẽ cá thì dùng đũa dứa trên đó, gấp đẽ trong chén riêng của anh, rồi dùng đũa riêng của anh mà gấp đam vào miệng. Đặng như vậy, thì chẳng hề náo có nước nước miếng chung với nhau. Ấy là luận theo việc dinh kiêm, chờ coi của cái đù giá như Langsa cũng nên mỗi người mỗi món đồ ăn riêng. Cách ăn uống như tôi luận trên đó đã hữu ích mà lại không tốn kém chi lám, vì chén, dứa, dứa muỗn mua một lầu xài năm sáu năm chưa hư. Lại cũng chẳng thất công chi mấy. Vả lại trong sự ăn thèm phải cho rất tinh khiết thì con người mới mạnh giỏi.

Ngà Trà-vinh

## Vậy mới đáng công

Ngày 18 Avril quan Tổng Thống toàn quyền đã ký tên lời nghị, định chấm những sách vở đáng mua để dạy nơi các trường trong cõi Đông-Dương này.

Trong số ấy thiếu chỉ là sách bay của các đứng văn nhau bên Đại-pháp và nơi thuộc địa này, song xem qua khoản sách PHÁP-VIỆC TÀN HỌC để dạy trẻ em, thì thấy cuốn văn quốc-ngữ của ông Nguyễn-ngọc-Ấo, Thitura biện tại dinh quan Bộc-lý thành phố Saigon, nay hội dã chấm và quan Toàn quyền cũng phê y.

Đường ấy mới đáng công lao cho người có chí, lại cũng cho ta hữu hạnh cho trẻ em, từ đây may có khi bớt mất ngày giờ, lại có lẻ mâu thuẫn phát được.

Tôi xem kỹ cuốn văn này thiệt là công cảng rất dày, lại canh cài ra nhiều khoản chẳng phải như vẫn minh học xưa nay.

Ông Ch. Defodon có luận về cách dạy văn như vậy: Bất luận là dùng cách nào, phải vụ đều tập túc có biết ráp văn và ráp chữ nguyên cho thật le. Vậy thì nên bỏ cách thức xưa nay, dùng coi sự dạy mấy chữ trong văn như một lối tập riêng, phải mau mau dạy trẻ ráp văn và kiểm đong thê nào cho thật tiện, mà khiến trẻ nó nong-nó, tim tối, học-hồi, mới nén.

Vinh theo ý từ nói trên đây, nên trong văn quốc-ngữ của ông Nguyễn-ngọc-Ấo, bê ráp và thi tập đánh văn chẳng cần chỉ học A B etc... vi, thế thường hể học A B etc... cũng mất hết hai ba ngày, vậy trong hai ba ngày ấy nếu học văn nay, đã thấy thuộc giao được nửa văn xuôi rồi.

Văn nay có nhiều hình giải nghĩa để giúp cho nhó mặt chữ, bất luận là người lớn hay là con nít có thể học một mình được, miếng có người chum khó chỉ chừng thì đủ, lại tiện một đẽ là học luôn chữ in, chữ viết và số một lượn. Văn ngược sắp riêng ra ba bốn, chẳng những tiện cho học trò mà lại rất dễ cho thấy khôi met trí như xưa nay.

Tôi đã thấy nghiệm nhiều lần rồi, mấy dứa con của tôi nhờ văn nay học chẳng đầy nira tháng (mỗi ngày một hai giờ mà thôi) đã đọc chữ quốc-ngữ châm châm rồi, lại nhớ rõ tên khi chúng nó biết viết thi viết chữ quốc-ngữ ít trật,

Phía sau cuốn văn nay có phụ thêm văn lại giá GIẢN LUẬC. Tôi cũng nhớ nói theo đó mà dạy hai đứa nhỏ tôi, chẳng đầy hai mươi ngày đã đọc chữ tay được châm châm.

Xét lại tôi còn nhỏ di học trót năm mà chưa biết gì cho lắm, thì thêm huấn cho phần mình, sánh lại cũng như xưa di bộ, di ghe, nay em út di xe, di tàu vây, cũng khúc đường ấy mà xưa quanh co, nay đơn sảng, nêu không di thiêng, còn di thi tức nhiên phải mau và chắc đến.

Thường hể biết chữ quốc-ngữ rồi thi học mấy khoa khác rất dễ. Vậy nếu ai có chí tôi giàn-doan, nội trong hai mươi ngày hoặc một tháng (miếng mỗi ngày nhơn chừng một hai giờ) mười người chỉ chừng đã thấy đọc chữ Langsa được, đường ấy có qui chăng? Sáng văn tiện lại ra công một chút, mà biết đọc chữ Langsa, còn hơn để chịu dốt nǎng đời thì sao?

Xin chờ nói mình đã lớn rồi và chẳng có ngày giờ đến trường mà phải cam chịu dốt, tưởng vậy thì rất lố: kia ngoài Bắc-kỳ thiếu chỉ là người bồi hổ cũng và phuot chẳng đến trường được, mà nay rất giỏi, rất thông thái, có phái là muôn việc do nơi mình có chí cùng không chăng?

Ông Nguyễn-ngọc-Ấo thiệt ý chẳng dục lợi cho mình chỉ có một điều là mở hết tri khôn lò tim cách hay đều tiện để giúp cho đoàn em trong đều học văn mà thôi, nay quan trên xét kỹ chấm sách của ngài ấy là chẳng phu lòng người đã lao tâm hiến tú với nhern quân xã hội đó.

Nguyễn-khắc-Hương.

## Lễ khánh tang đình thần làng Thạnh-mỹ

Ngày 16 tháng năm, Năm Mậu ngũ Hương-chức nói ngoại Hội tế và diễn nhơn dân Làng Thạnh-Mỹ bày cuộc an lể Lạc thành Bình thán mới làm vừa hoàn tất.

Làng có thinh các quan Địa Phương trong Quận đến chứng minh.

Đúng 8 giờ tối thì quan Đức-Phù-Sứ Bồ đại nhơn, là chủ quận Bảo An đến nơi thi tống làng nghinh tiếp một cách trọng thể. Rồi thỉnh ngài đi ngay vào chánh điện, yết kiến linh thần, rồi ngài đi xem trong ngoài các cuộc đền chính tế, thì ngài lấy làm bằng lòng và khen ngợi Hương-chúc.

Lúc ngài an toạ thì Hương-chúc làng giáng ra trước bàn hương-áu dặng thi lễ, thì có Thành-Trưởng là Lý-tần-Sý (Học trò có bằng cấp Certificat de fin d'études xuất thân) thay mặc cho Hương-chúc mà đọc bài cung tụng như sau này

#### Lời cung chúc.

Chúng tôi, Hương-chúc làng Thạnh-mỹ. Kính vâng lời chúc Quan lớn chủ quận Bảo-An.

Vã từ khi Quan lớn trấn nhậm quận Bảo An, đến nay cũng đã mười năm dư, ngài tuy là bực thượng lieu, song ngài tinh túc chất, bằng dứ một lòng thành kính, mà ở với Tông, làng, đến nay ngài thăng tho đến bực Đức-Phù-Sứ, thì ngài càng khoan nhơn đại độ hơn nữa, vì vây nên ngài quận Tông làng, đều yêu mến, trong ty Văn Võ thấy kiêm vi song trong quản của ngài thì có một làng chúng tôi là nhỏ mọn hơn hết. Trong năm rồi đây, là năm 1917, làng tôi đến cầu xin ngài ban ơn, tờ cùng quan lớn chủ lình, cho làng tôi dự định bạc công nhão ít nhiều dặng cất đình thờ Thần, vì làng tôi ít người giàu có, và diện chúa cũng chẳng bao nhiêu, thì ngài liền vui lòng hứa giúp, thành tựu việc của làng, khi số công nhão phát cho làng, thật ý theo lời ngài hứa, dự định cho làng tôi năm trăm đồng bạc (500\$00) dặng phu cất đình thờ phượng thánh thần. Đến nay làng tôi đã lập nên ba nóc miếu ngồi, các công cuộc đồ sộ như vậy, thật nở rộ quan lớn Chủ lình cùng ngài và thầy Chánh tông, Phó tông, Ban biện, sảnh lồng hạ cỗ ban ơn tư trợ cho làng tôi. Song làng tôi cũng từng nhớ. Từ ngày ngài trấn nhậm Quận «Bảo An», chẳng bao lâu mà sự dinh Miếu trong quản của ngài đã nêu nhiều tòa đồ sộ hơn xưa. Làng chúng tôi xin kẽ các làng ngài bảo hộ mà lập nên Ban biện.

Áy cũng nhờ quan lớn chủ quận ngài trấn nhậm Quận «Bảo An» này, bấy lâu

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Nhơn-ái        | 6. Thời-bình |
| 2. Nhơn-nghia     | 7. Mỹ-khánh  |
| 3. Mỹ-thuận       | 8. Thạnh-mỹ  |
| 4. Tân-thanh-dòng | 9. Thạnh-an  |
| 5. Thường-thạnh   | 10. Tân-quới |

Làng chúng tôi thật rất khâm phục ánh đức của ngài. Ngài tuy già, đạo Thiền-Chúa mặc dầu, mà khi nào làng tổ sự Bình miếu thì ngài liên vui lòng thi áo chánh hế từ nau chí cả.

Rốt đây, làng chúng tôi hết lòng cầu chúc cho ngài niên niên tăng thọ, vĩnh trấn Cân-thor, có lè định miếu các làng trong quản của ngài sẽ trở nên kinh dinh toàn quản.

Kế đó Thầy Chánh tông Bình-báo là Trần-như-Cang đọc tiếp theo.

#### Bẩm quan lớn

Chư đẳng Hương-chúc làng Thạnh-mỹ bân hoan mà tiếp rước quan lớn giá lâm đến tại chỗ này, mà chứng minh cho làng làm lễ Lạc thành định mới cất ngày hôm nay và tôi cũng có mặt tại đây mà chúc mừng cho làng nà.

Thịt đáng khen cho làng Thạnh-mỹ là làng nhỏ, mà hương-chúc có lòng nồng nà lo lắng, cất dặng cai dinh ba tòa nay để mà thờ thần.

Và chẳng trong lòng Bình-báo cách mấy chục năm trước định miếu mỗi làng lôi thôi không dược rực rỡ dặng hoàn như bây giờ.

Nay làng Thạnh-An là làng nhỏ hơn hết, mà hương-chúc lại nghèo, trong số Hương-chúc ấy phần nà vê đạo Trời phản nà vê đạo Phật, họ cũng ráng làm được hai nóc đình, thờ thần bằng ngói.

Như vậy thì rõ biết sự tinh tuường và sự thờ phượng Linh Thần của chúng tôi chẳng khi nào bỏ qua dặng.

Còn làng Mỹ-Khánh khi trước không có Bình Thần, mỗi lần cúng tế thì vọng Thần tại nhà việc mà cúng.

Nay làng Mỹ-Khánh cũng nồng ra cất dặng hai tòa Miếu-Vô đồ sộ nơi vách Trường-Tiền.

Áy cũng nhờ quan lớn chủ quận ngài trấn nhậm Quận «Bảo An», chẳng bao lâu mà sự dinh Miếu trong quản của ngài đã nêu nhiều tòa đồ sộ hơn xưa.

Làng chúng tôi xin kẽ các làng ngài bảo hộ mà lập nên Ban biện.

nay thật có lòng quân thí chi ân, hết dạ dạy dỗ lè dan cho dặng thuần phong mỹ tục, ngài lại siêng lo, cất miếu, cất đình cất trường học, cùng sửa sang đường sá, chợ hứa trong ngoài dâu đó sạch sẽ.

Nay quan lớn chủ quận chẳng né khó nhọc mà dời gót đến đây, thì rõ lòng quân đại của quan lớn nhiều. Ngài chẳng hề phụ làng nhỏ mà trọng làng lớn bao giờ, coi đồng như nhau cả.

Bởi vậy chúng tôi hết thay phục vì ánh, mêm vì tình, và cảm vì chánh, của ngài lắm.

Vậy tôi thay mặt cho Hương-chúc lớn nhỏ làng Thạnh-mỹ mà đội ơn trên và chúc cho quan lớn chủ quận ta trấn quản «Bảo An» này cho vĩnh cửu, dặng thi Án bồ đức cho dày cho nhơn dân nhuần gội. Sau đây chúng tôi chúc mừng cho làng Thạnh-mỹ cất dặng cai dinh này, từ này về sau đều dưng tấn phát binh an khương thời.

Quan lớn Đức-Phù-Sứ trả lời lại rằng.

Nay việc làng thịnh tôi và thấy chánh, Phó tông, cùng thày Ban biện Bình-báo đến chứng minh cho làng trong cuộc lễ Lạc-thành này, thì tôi lấy làm vui lòng cùng Xã-hội mà bồn thản đến đây, khi xem thấy các công cuộc đồ sộ này thì lấy làm lạ cũng như biến thảm nỗi côn dâu. Nên đáng khen cho làng Thạnh-mỹ là tiểu thôn, định không đầy 350 xuất, còn điều thô không trên 800 mẫu mà gác dựng nên một tòa miếu vò như vậy, thi rõ hiểu lòng dân làng Thạnh-mỹ trung thành và đồng tâm. Vậy nên tôi chúc cho làng Thạnh-mỹ dặng sung mậu và tấn phát và cầu cho chúc sác cùng nhơn dân, dặng thái bình phú quý, nguy nga,

Quan lớn Đức-Phù ở tại dinh cho đến khi làng cúng lè xong rồi, ngài nói kiêu việc làng mà hồi dinh thì đã sáng rồi.

Cuộc lễ Lạc-thành này có hát bộ An-nam và hát rầm, nên nhơn dân trong làng đều tựa đèn đồng đáo, không biết là bao nhiêu, nam thanh nữ tú, đua nhau như hội Tân Vương.

Nên khâ khen cho làng Thạnh-mỹ hết lòng mà gác dựng dặng một tòa miếu Vô đồ sộ không kém gì một làng lớn, là vì công nhão chuẩn không bao nhiêu, mà trong việc làng cũng nhơn dân diễn

chú, nồng nà, kê ít người nhiều, nên mới thành ra đại cuộc, và xé lại xem phong cảnh chỗ miếu, khi trước là ao hồ, cây cối lộn xộn, mà nay lại xem ra xin đẹp, cho nên quan Đức-Phù chủ quận ngài nói rằng: «Biển thảm nỗi côn dâu»

Lê-quang-Kiết

## Luận văn chương

Muốn tập cho nên nghệ văn, trước hết phải đọc sách rõ, rồi lão lán xem sách mạc. Mấy cuốn sách mình ưa đọc lấy làm có ích cho trí hóa lâm. Sách nào mình xem mà thấy rõ ý tứ của chủ bút, hiểu rành từ câu và biết cách thể người ta đặt để làm sao, sách ấy thiệt là một món rất bổ dưỡng cho óc minh đó.

Ây vậy, đọc văn chương hay, chẳng phải khen tuyệt diệu mà đủ. Vì như ngâm câu kiêu: «Bá eam chịu bac với tinh, chúa xuân đê tội một mình cho hoa», thì chờ nói rằng «nghe êm tai» mà phải kiểm coi tại sao nghe êm tai. Như thế ta mới rõ rằng nghe hay đó nhờ trong câu có chữ «tinh», chữ «xuân» chữ «hoa» đều là trơn lu, bén ngọt, diệu nhiều the. Vì như ông Nguyễn-Du múa nói lục Túy kiêu giàu sang sai người đi mời Thủ Sanh, chàng lấy làm sợ sệt muôn phần, thì ông đặt như vậy: «Cho gươm mời đến Thủ-lang» «Mát như trâm đỗ, mình dường rẽ run» một tiếng «giơm» dù làm cho ta thấy chàng va rung rẩy, diễn xanh rồi.

Cách đặt để nhớ biết dùng tiếng, chẳng khác thơ mộc dùng cây, hay là thơ về dùng nước thuốc. Nếu muốn đánh láng mà due cây xanh vò, hoặc muôn về mặt người lịch sự mà thoa mực cho dày thì chẳng ra chi.

Mỗi người biết học đều có điều văn chương riêng. Làm câu một người sắp đặt một thể. Muôn làm một bài văn đại đoạn cho hay, trước hết phải trú ngụ cho tốt là, phải hiểu cho rõ ràng văn để, rồi mới viết ra cho rành rẽ êm ai.

Bà biết chẳng ai dốt mà đặt để được, song nhiều người viết là hay chữ mà

dặt dề không hay, còn có người học it mà đặt dề giỏi. Ay là cái tư trời cho ai nầy dặng «Le savoir et l'art d'écrire sont choses distinctes, qui ne vont pas toujours ensemble» Tuy vậy, iều mình thiệt là ít oi học thức thì lấy làm lúng túng lâm. Nếu có chí ham muốn, khâ gán những tay thao người ta sưa giùm khi nào làm thơ lâm phú, nên đọc cho anh em nghe. Ké không học mà hay ấy là bực thành. Trong nghệ văn chương iỏi như ông Fénelon còn bị người ta bắc bẻ thay.

(Sau tiếp)

Trà-ôn Đặng-văn-Chieu

## Bốn người đắt thường

Thầy phó Yên, phó Ô, ông hội đồng Nguyễn và ông cả Lai đều được quan trên ban ngàn bài tại Trà-ôn ngày 21 Juin 1918.

Quan huyện Cầu-kè cùng lảng tống bày cuộc tiếp rước quan Chánh-bố bùa ấy rất nghiêm trang. Có quan Đốc phủ Đô-quang Trứ và thầy phán Tbinh đứng diễn dịch những lời quan Chu Ilub khen ngợi bốn vị đắt thường.

Tôi bùa ấy tại nhà thầy phó Yên, ông Chu Joseph Châu đọc một bài chúc như vầy:

«Chư tôn,

Tôi thay mặt cho hương-chirc tân cựu và viên quan chúc sắc gửi vào cuộc vui về nay mà chúc mừng cho thầy phó ba phó tư và thầy hội đồng sâu mơi dặng quan trên ban thường ngàn bài một cách trong thê.

Ba vị đều là người lương thiện đắt này, giàu có lòi ngang giày giọc, của tiễn tú nhóc lâm tráng. Bấy lâu ba thầy làm lảng lâm tống, trên quan mến dưới dân thương, chòm xóm anh em đều đành lòng dẹp dạ.

Tôi xin chúc cho ba thầy một ngày một tưốc lộc cao thăng, hớn hở đường may giỏi bước.

Toại thay! phì thay! xứng đáng thay!»  
Đặng-văn-Chieu.

## Truyện-Thoại-Hương

(tiếp theo)

Chẳng dè họa vò đơn chí, phước bất trùng lai; dặng hông quân hay ghét khách hông quân, khiên nỗi thiệp gian truân không ngọt.

Thiệt là:

Bà cho lấy kiếp hông nhan.

Lại lam cho bại cho tàn cho càn.

Ngày kia mới táo thịnh, thì trời cứ mưa rỉ-rả. Gió động càng tới càng to. Rốn phượng trời mây kéo den kịch, ban ngày mà thiên ám địa hồn. Trời bão biết bao nhiêu là lớn. Nội cả chùa sơ sệt kinh mang, ai nấy thấy tung kinh van vái. Bão chẳng dír lại còn thêm mưa, xẩy đâu có rồng di cây cối ngã rạp đầy dảng. Rủi cho chùa nèo bị rồng di ngan, nào là nóc, cột và vách đều bị vỡ bay len ráo. Hai mươi tám, tám, cùng dạo chúng, thấy bị gió mạnh rút lèu trên không mà bay đi. Cơn rứa, tôi tam hồn loạn lạc, thất phách phiêu phi, hai mắt bên nhắm lại li-bì, không dám mở ra một chút. Hai bên tai gió nghe vụt vụt. Bởi sợ quá nên tôi một lác, đã hết hồn không còn biết chi nữa. Mà khi rớt xuống đất hối náo tôi cũng không hay. Duy nhớ rằng lúc tôi tĩnh lại mà mở mắt ra thì trời đã tối mờ. Tôi không hiểu vì làm sao bị trên cao sa xuống mà tôi khỏi chết. Nghĩ tôi đã tôi rất nên sợ sệt, lại coi chung quanh tinh những lá non núi dày dầy. Tiếng hùm heo kêu ó van vầy. Tôi sợ rung-réc cả chơn tay muộn rủi việc. Tôi bèn nằm dưới cõi một lác thì đã ngủ tôi.

Tảng sáng ra xem lại chung quanh mình tôi, dấu cọp di nhảm mà may tôi khỏi hại. Thấy như vậy tôi bèn kinh hãi đánh liêu nhảm phía đông mà đi. Chừng nữa giờ di ngan qua một hòn núi rậm ri. Bỗng đâu có lu-la ra đồi tiễn mai lộ. Gặp ăn cướp tôi sợ đã rút cõi, bọn lu-la lại áp bắt tôi. Chúng nó đem tôi lên núi mà dưng cho chủ trai nó. Trên núi ấy có hai thằng chủ trai, vì thấy tôi rất có hương nhan, nên hai đứa đều giành. Vì một loli mà hai đứa đấu tranh, một đứa rủi mạng vong tại thử. Thằng còn

sống tên là Hồng-Cự, không muốn ở núi ấy nên dời dản tui đi. Ai ngờ, nhung loài gian thiên bất dung chí, bị quan binh bắt dặng. Tôi mới xuống thị trƣờng ngồi xiu ẩn qua ngày tháng. Thời may lại gặp anh dày, tôi mừng lắm vì tha hương ngộ cố tri."

Còn Lê-Bội khi nghe Thoại-Hương thuật gian truân lâm lúc, tài trong dạ ai hoài. Mới biền nang trở lại! Tích-giang và hứa hết lòng, hộ tống. Thoại-Hương rất vui mừng vì được què hương phản bộ, chẳng còn lo lất thoát hương.

Lê-Bội thấy Thoại-Hương thì lòng mến dạ thương, song trong cõi di đường giữ gìn nết nở. Vì Thoại-Hương nói mình còn trinh tiết, nên Lê-Bội trống cho tôi nhà mà quyết việc cầu hôn. Lai Thoại-Hương làm bộ doan trang, nói-nắng không xấp-xỉp. Thấy như vậy Vương Bội càng cố cập, dạ đốc xe tơ thăm chí hóng.

Đây nói về vợ chồng Lưu-Địch từ ngày Thoại-Hương chìm thoản mà ngã chết đến nay thi, ngày ngày luôn nhớ con rơi lụy ngọc, đêm đêm vi thương trê nát gan vàng; nhắc tới như bà tiên xá tam can, nghĩ đến đường vạn dạo phản phế phủ. Ông nhớ trê sớm ngồi sù-sụ, bà thương con chiều khóc hu-hu; tưởng đâu chín suối đá sớm về, ai ngờ già ba còn ở lại.

Bùa kia hai ông bà đang ngồi rủi rủi, kế sấp gia đình chạy vào báo nói Thoại-Hương đã về, hai ông bà mệt ngoc hết ủ-đe chạy riết ra mừng trê. Khi gặp nhau nỗi máng chí xiết kẽ, mẹ con ôm khóc cha lại vuốt ve. Bà con hay tới thăm dâng-dâng, Thoại-Hương chào mọi người và thuật hết các việc như đã nói với Lê-Bội. Vợ chồng Lưu-Địch cảm ơn Lê-Bội vì có lòng đưa Thoại-Hương về, cho nên tình già Thoại-Hương cho Lê-Bội. Song ban đầu Thoại-Hương làm bộ nói dè di tu vì đã có làm vài môt lần rồi. Nhưng mà bà con cha mẹ chí em ép lâm, nên chí làm bộ như cự chê chẳng đà mới ưng lòng, cuộc săm sanh hoa chúc đồng phòng thì nhà Lê-Bội lo đơn đà sẵn hết. Chọn dược bùa trong thau kiết nhứt, Lê-Bội qua thân nghìn rước dầu, về cùng nhau ý hiệp tâm đầu, vì Thoại-

Hương tánh hiền lành biết phụ tắc. Còn cái sự Thoại-Hương bị lâm lán hoa nguyệt, Lê-Bội thi có biết dặng nǎo. Vì bấy chày nhau sắc chàng kém hao, Lê-Bội cũng ngờ là công giá ngọc, tuyệt trong nhụy dào chưa ai bέ.

CHUNG

Ngà Trà-vinh

## CÓ KIÊU GẶP KIM TRỌNG

(tiếp theo)

Phản tới đó Trọng tuồng nước mắt, Kiêu đứng nhìn gươm mặt theo thuồng.

Thẹn thuồng nhưng cũng là buồn, Tâm lòng suy ngẫm cảng nguồn với ai.

Nắng ngại ngừng đứng hoài không thổi.

Chẳng rút khâu châm hột chau rọi, Rằng: « Sao không hẹn một lời.

Cho tôi an da hời người phảm tiền?

Hay xét chữ cẩn duyên khó kiềm,

Nam tử tuy hiềm hiệm thiếu chí,

Biết thương biết trọng nữ nhi,

Trong đời thiệt ít ai tri âm mà.

Sanh trong cõi người ta rất khó.

Chẳng nghĩ suy mà bỏ điệp may.

Huê tang nở đê sau nay,

Gối loan ôm ấp chau mày cần rauz.

Đà biết cuộc giòi trăng phải khoba,

Song gặp duyên vàng đà thi vây.

Cho bay sát ấy tài nay,

Hà không sánh kiếp nhung tay một thời.

Hiệp nhau lo việc dời hước tời,

Anh sách đèn, em giỏi tể gia.

Tháng ngày thờ kính mẹ cha,

Trên hòa dưới thuận một nhà rất vui.

Bẹp hai họ thơm mùi lan hue,

Anh bao giờ nhành què cung trăng.

Phong lưu doi các loại lòng,

Cháu con sanh sàng nỗi giòng trâm anh.

Của tin nay xin dành đê đó,

Bặng ngày sau cho rõ lòng nhau.

Dẫu con đâu bẽ thế nào,

Vật này còn đó duyên hẫu bên duyên..

Kiêu nghe vây tay liền với lầy,

Rồi già từ trở lại khuê mòn.

Từ đây thương nhở dập dồn,

Nhuy thơm nay nguyên giữ tròn cho ai.

Bùa ngoại già áo ngày sanh nhứt,

Nội nhà qua giựt cuộc lè mùng.  
 Nàng kiều ở lại băng khuân,  
 Lép qua thium viêng chúa xuân kèo buôn  
 Chàng kiêm Trọng dương dương ngồi đọc  
 sách,  
 Hết Tứ Thư, phanh phách Ngũ Kinh.  
 Phúc đầu thấy dại người xinh,  
 Vội vàng ra tiếp xiết tinh da mang.  
 Bởi bèn việc huyên hàng vừa hỏi,  
 Mau giặc tay vào tới thơ phòng.  
 Nàng rằng : \* Tình nặng đèo bòng,  
 Bấy lâu rỗi râm tờ lòng vì ai.

(Sau tiếp)  
 Trần-đôn, Đặng-văn-Chiểu

## Sự tích giặc Au-châu

N° 20 (*Les causes de la guerre d'Europe*)

Ngày 14, đội binh thứ 7e langsa và binh  
 Áng-lê qua sông En-nò tại thành Compiègne  
 và thành Soisson mà binh A-lê-manh cần  
 đường lồi thòi, hai bên xáp trận một chập  
 rồi tiến đạo binh A-lê-manh kéo về đại đội  
 đóng từ thành Noyon cho đến thành Cra-  
 onne sau lưng rạch Lette. Bin Langsa giặc  
 thành Ruins lại được mà kiên bế.

Trong ngày 15 september binh nghỉ, lo  
 sai tế tác di do từ phương và chỉnh tu các  
 nơi lại.

Tối ngày binh langsa áp công phá các  
 dinh trại của binh A-lê-manh đã dè phòng  
 trước mà thưa cái mệt của binh langsa bên  
 xưa binh ra đánh vùi với nhau một trận  
 rất dữ. Đánh một hồi binh langsa kéo về  
 dinh trại mình thì binh A-lê-manh theo công  
 phá mà vô ích, vì kiên bế chất lâm, phả  
 không nổi. Các tướng bèn hội binh các nơi  
 đến dâng công phá dinh trại langsa, đâu đó  
 đều bị binh langsa đánh trả lại, chúng nó  
 chiếm được một chỗ, cách thành Château-  
 Brimont 9 ngàn thước hướng bắc, mới đánh  
 tới, mà bị thua chết binh nhiều.

Hướng tây thành Craonne binh A-lê-manh  
 công phá dinh trại Áng-lê mà bị đánh dội  
 lại. Ngày 17 binh 2 bên nghỉ 24 giờ.

Qua ngày 18, 19, 20 hai dâng lồi thòi.  
 Bên nước Áng-lê có độ binh qua nhiều  
 dặng trợ chiến với binh Langsa.

### MẶT TRẬN RÚT-XI

Chánh tướng Samsonoff cầm binh rút-xi,  
 đạo thứ 3 ở Siberie đem qua, đạo thứ 6 và  
 thứ 2 đánh tại Phô-lô-xi thua bèn kéo về  
 ranh minh.

Binh A-lê-manh có chánh tướng Hán-dan-  
 bru (Hindenburg) đã sẵn có trong tay 40  
 muôn binh mà còn tiếp thêm 50 muôn cựu-  
 viên. Ngày mồng 7 september lo công phá.

40 muôn binh rút-xi đã xâm lăng Đức-địa,  
 nay sợ binh Hán-dan-bru vậy, nên phải  
 thục lui tại Insterberg, trong ngày 12 sep-  
 tembre phải kéo về Niémem, núp sau đòn  
 Kouno và đòn Olita, gộp nhợp binh tàn và  
 binh cựu viện mà chỉnh tu lại, A-lê-manh  
 không rược theo, bèn đặt quan trấn tại  
 Suwaki.

Cũng trong ngày 12 này binh Ô-trich  
 chánh tướng Ô-phân-be, Bô-rô-é-huýt và  
 Gui-de bị binh Rút-xi đánh dứt làm 2 đoạn,  
 kéo nhau về khỏi sông Vistule.

Trong ngày 12 ấy hưu dực binh Ô-trich  
 có A-lê-manh trợ chiến, tinh công phá thành  
 Lam-be, song le thấy tả dực bại tầu bèn kéo  
 về bờ tả sông San, có đòn Przemysl che chở.

Mà binh Rút có kéo qua sông San giặc  
 được nhiều khi giải, lương thảo và tù giặc.  
 Hướng bắc thi kéo tới thành Sandomir tại  
 sông Vistule, phía nam thi kéo tới thành Bara-  
 now và thành Ranizour cách sông San 30  
 kilomet. Ấy là cố ý muôn qua vây tả dực  
 binh Ô-trich đó.

Sao khi binh Rút-xi qua sông San mà binh  
 Ô-trich không cản đường? Duy có một hai  
 toán binh giữ mấy đầu cầu thòi. Là vì hoặc  
 binh Ô-trich đã mệt mít hoặc là không  
 nhầm chỗ chiến, có lẽ đợi cho binh Rút-xi  
 đến sẽ giao phuong.

### MẶT TRẬN XẾT-BI

Mồng 10 september.—Binh Xết-bi và Mông-  
 tê-nê-cá-rô công phá, Hướng bắc thi qua  
 sông Đa-núp, lấy thành Mi-trò-huy-za bên  
 hữu, thành Ru-ma bên tả, thành Xem-linh  
 trung ương, rồi kéo binh qua phiá hữu mà  
 công phá thành Đô-lô-hoa, đoạn kéo đến  
 phá hoại gare Qt-xô-hoa, gần ranh Ru-ma-  
 ni; hướng tây thi qua sông Tri-ma lấy các  
 thành ở dọc theo bờ sông Duoc-nich, Huy-  
 giò-ca-rát, Gô-ra-gia (dường qua Xé-ra-rô-  
 huô) và thành Phô-sa. Hướng tây thi binh  
 Xết-mông còn giữ được mấy chỗ đã chiếm,  
 còn hướng bắc không xong, bị quâ nan  
 địch chúng, phải trở về bên này sông Đa-  
 nup.

(Sau sẽ tiếp theo)  
 Trần-bửu-Trần lược dịch.

## Hì tin

M. Lê-văn-Ngo, giáo tập tỉnh Cần-thơ,  
 kính túc cung tôn bằng quý hưu rồng chén h  
 thất người mới hạ sinh một gái mì danh  
 Lê-kim-Liên.

Bón quán chúc cho Madame Ngo và tré  
 thơ được-mọi sự an lành

An Hà

## Giá bạc

Kho bạc nhà-nước .....	4 45
Hàng đồng-Dương .....	4 46

## Giá lúa

Từ 2\$10 cho đến 2\$15 một tạ, tùy theo  
 thứ lúa.

## LOI RAO

### Institution Vovan

Kể từ ngày 1<sup>er</sup> Août 1918, nhà học hiệu  
 VÔ-VĂN sẽ lập một lớp riêng để dạy con  
 em dũng dì thi vào trường lớn. Chương  
 trình lớp ấy y theo Cours Supérieur de  
 l'Enseignement primaire.

Có Bà dám và thầy Annam dạy.

Bà dám có bằng cấp Brevet Supérieur.

Học trò ở ngoài (externes); tiền, học  
 mỗi tháng là 10\$ phải đóng trước.

Tôi nhắc lại rằng lớp con nít (Cours  
 é-fantin) cũng có Bà dám dạy, mà giá  
 tiền 4\$ hoặc 5\$ tùy theo tuổi lớn nhỏ.

Xin cha mẹ học trò nào muốn cho con  
 vào học tại trường học hiệu VÔ-VĂN  
 phải cho biết trước ngày 1<sup>er</sup> Août 1918.

Vô-văn-Thom.

## Lời rao

Cho quý khách bộ hành dǎng rõ, kẽ  
 từ ngày 1<sup>er</sup> Juillet 1918, xe hơi màu vàng  
 di thư cho nhà nước từ Cần-thơ đến Phong  
 dien và từ Phong dien đến Ô-mon di thư  
 bằng xuồng-xe này máy tốt không hư  
 chạy mau để dành di thư không trễ nái

Xin quý khách bộ hành trường tỉnh tôi  
 là bạn đồng ban, đời gót lên xe này thi  
 không trễ nái và cảm ơn vō cùng.

Chỗ xe: Trần-thành-Long.

## Lời rao

Kính lời cho Lục-châu chư quân tử  
 hay: chồng tôi là Lê-bửu-Hinh chết có  
 để lại cho tôi 50h.00 đất ruộng tọa lạc  
 tại làng Thời-thanh (Ô-mon). Đến nay  
 tôi bị ăn trộm lấy bằng khoán và bán đổ  
 đất ấy; tôi có xin làng nhận chừng  
 và quan Biên-Lý phê rồi. Như có ai dem  
 tờ giấy ấy đến gọi rằng bằng có mà hỏi  
 tiền bạc chi xin qui ông qui bà đừng  
 dùng đồ gian.

Trần-thị-Liên ở làng Nhon-ai.

## LÒ'I RAO

Tại nhà Nhứt Báo An-Hà có bán cuốn  
 sách TUẦN TRÀ PHÁP LÊ (Guide For-  
 mulaire de police Judiciaire) của Ông Vô-  
 văn-Thom làm dạy hương chức, nhứt là  
 hương quản, cùng là cai phó tổng, cách  
 thire tra xét, khai từ, vi bằng cùng là tờ  
 bẩm về việc binh; dạy ký can lâm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những  
 người làm việc tùng quan Biên lý, bắt  
 buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi  
 cho rõ, dặng biết quyền hành phận sự  
 của mọi người ở đời.

Giá mỗi cuốn.....	1\$20
Tiền gửi.....	0 10

## Cáo bạch

Kinh cáo cùng lục-châu quan-tử cho  
đặng tường tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là  
Quan-Mang-Vinh v ở gần chùa Ông (Cần-thơ) v phía trước hàng ba thi bán cùm  
khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chư  
qui-vị toại lòng. Còn cảng trong thi bán thuốc

Nha-phiên». Nơi lâu từng thương, thi cho  
mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết,  
cùng khoán khoát, thấp đèn khi mọi nơi,  
lai giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa  
người làm công trong tiệm dù và sắng sảng  
cho qui-vị sai khiến. Nếu có kẽ nào qui-vị  
chẳng dẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị  
chung nó.

Vậy nên tôi kinh thỉnh qui-ông qui-bà  
trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ,  
xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng  
tiếp rước, cùng sắng moi việc cần dùng,  
rất vui lòng của qui-vị.

Chủ tiệm : Hùng-An.

## HOTEL DES ALLIÉS CANTHO

### Chambres meublées

Produits pharmaceutiques.

Vins de 1<sup>re</sup> marque,  
Liqueurs, divers nouveautés  
et consommation.

KHÀNH-VÂN-LÀU KHÁCH-SOAN  
*Chủ sự*  
NGUYỄN-VĂN-TÚ DIT LÈ-ÀN  
Ngay cầu tàu tây  
dường Saintenoy — Cantho.

PHÒNG NGỦ  
Sạch sẽ — Có đèn khí,  
Bán thuốc tây uống,  
Bán lè rượu tây, nón, dây tây  
và vật thực dù thứ.  
Chỗ đáng tin cậy.

## Cáo bạch

MAI-VIỆT-SĨ Gérant  
du service d'auto en location

Kinh cáo cùng qui-ông qui-thầy cùng qui  
khách dặng rõ, tôi có sắm một cái xe  
hơi để di dưa và cho mướn.

Vậy xin qui-ông qui-thầy cùng qui  
khách, có việc chi di gấp thi xin đến  
nhà tôi bất kỳ giờ nào tôi sẵn lòng di  
lập tức. Còn giá cũng y theo mấy chủ  
kiến vậy.

Mà xe tôi sửa soạn sạch sẽ luồng luồng  
Xin qui-ông qui-thầy cùng qui-khách  
đem lòng chiếu cố đến bạn đồng ban.

Nay kính  
MAI-VIỆT-SĨ Gérant  
près de l'hôtel de la Rivale  
Boulevard Saintenoy — Cantho.

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

### HIỆU TÂN-PHƯỚC

Dường kinh lấp — Cần-thơ

## NGUYỄN-THỊ-NỮ

### LÀ CHỦ TIỆM

Kinh lời cho qui-ông, qui-thầy rõ,  
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,  
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng  
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch  
sẽ, bánh thi đẽ trong tủ kiển có rộng  
nhore, kiển lén không dặng, ruồi bu  
không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai  
muốn mua ở nào thi chỉ người trong  
tiệm lấy trao cho.

## Cáo bạch

MAI-VIỆT-SĨ Gérant  
du service d'auto en location

## Lê-công-Phuong (AUGUSTE)

Geomètre civil  
LONG-MY — RACH-GIA — CAN-THO

ARPENTAGE  
Délimination et Bornage  
EXPERTISES

Ông Lê-công-Phượng  
(Auguste)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH

Long-my — Rach-gia — Cần-thơ

LÀNH ĐẠT ĐIỀN THỜ CHO NHÀ NƯỚC

và ĐIỀN CHỦ

công chuyện làm kỹ cang và  
có danh tiếng lâm

Ai có muốn cho việc điền thò minh  
cho minh bạch, khỏi sự lấn tranh  
giải hạng; đạt thành đất khẩn hay là  
đất mua, thì phải đến ông Kinh-Lý  
PHƯỢNG mà thương tính.

## MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU  
ở đường Túc, số 16

Ngang nhà MOTET, Saigon

Kinh cáo cùng qui-khách dặng hay, tại  
tiệm tôi có làm mả đá bằng đá cảm bạch,  
đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun  
bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu  
thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân...

Mộ bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhám hình  
người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, nước  
thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biển  
liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous  
genres.

TRƯƠNG-NGỌC-GIU cản khái.

## Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn  
dầu xanh (un appareil d'éclairage à gaz  
d'essence): bình dầu dè trên cao, có ống  
chạy xuống rái ra, tra được mười lăm  
ngọn đèn. Bên này sáng lầm, có dù đồ  
phụ tùng sẽ bán luôc theo cuôc. Người  
ta bán là vì mới đem đèn điện khí vò  
nhà, nên đèn dầu xanh (essence) dù dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bô-  
quán An-Hà-Nhút-Bao mà thương tính.

## TAI NHÀ IN Imprimerie de l'Ouest CANTHO

### CÓ BẢN SÁCH MỚI :

1.— PHAN THÉ (CHUYỆN LÀ BỐT NẤT) bốn  
một người chết 7 năm, nhập xác một  
người mới chết mà sống lại cõi dương,  
par Trần-dác-Danh. giá là . . . . . 0\$40

2.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par  
Trần-Kim giá là . . . . . 0\$50

3.— CONTES ET LÉGENDES DU PAYS  
D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la  
Saigonaise patriotique) par M. Lê-văn-  
Phát. . . . . 1\$40

4.— TUẤN TRÀ PHÁP LÈ (Sách dạy  
hương chúc phu tá của quan biền-lý) par  
M. Võ-văn-Thơm giá là . . . . . 1\$20

5.— LE BUFFLE (vol et recel de buffles)  
moyens à prendre pour essayer de le pre-  
venir) par M. Võ-văn-Thơm giá là . . . . . 0\$30

6.— TRUYỀN KIẾN TÀM LIỆT NỮ (roman  
moderne) par M. Lê-trung-Thụ giá  
là . . . . . 0\$30

7.— Đồng Âm-tư-vi (có phu những  
chữ không phải đồng âm mà khó viết)  
giá là . . . . . 0\$40

8.— Đồng Âm-tư-vi (chữ laugsa) 0\$60

9.— Dictionnaire Gazier . . . . . 2\$00

10.— Dictionnaire Français Aen-  
mite . . . . . 4\$30

11.— Kim-Tuy-Tinh-Tir . . . . . 1\$20

12.— Méthode de lecture illustrée par  
Boscq . . . . . 0\$80

## Thuốc điêu hiệu Canon

(SUNG ĐẠI BÁT)



### BAO XANH

Hút dã ngon mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trứ bán.

### Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy — Cantho, có bán sách « LỜI ĐẠY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN THI BÀNG NHỮNG BIỂU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIỮA QUÂN TÒA QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐÊ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho, làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Phạm-thái-Hoa, thông ngôn hứu thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ dễ hiểu lắm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ diến lâm.

Bán mỗi cuốn là ..... 0\$50

Tienda ..... 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho hué hông 20 %; mua 100 cuốn thì hué hông 25 %.

Cantho.— Imp. de l'Ouest.

## LOI RAO

### XE HƠI BÚA-LONG-XUYÊN—CÁN-THƠ

Mỗi tuần lè xe hơi màu vàng di hai chuyen:

Tour từ trên Long-xuyên xuống Cần-thơ, 6 giờ sáng.

Thứ năm Cần-thơ di Long-xuyên, 6 giờ sáng.

Hàng xe này mỗi ngày có lên xuống Thốt-nốt Longxuyên luon luon.

Giá tiền Long-xuyên Cần-thơ 1\$70

TRẦN-THÀNH-LONG.

Kinh cáo.

### TIỆM-HOA-CHƠN-DUNG

#### NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử dặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thể thức Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Giadin. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vi trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dung thứ nước thuốc tốt thương hang. Đề mấy trăm năm cũng không phai.

Giá tiền và thuốc tất: Vẽ nuga thân (bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20\$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thứ nước thuốc này đen mịn và tốt lâm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố. Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương nghị, như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng qui vị và khi hình/vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị cách kỹ lưỡng.

Nay kinh.

Viết thơ cho tôi xin đè :

Nguyễn-đức-Nhuận

Dessinateur à Giadin

*Le 11 Juillet 1917  
L'Ami des Beaux-arts Võ-VAN THOM*