

NĂM THỨ NHÌ, số 73

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 20 JUIN 1918

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHUT BÁO

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KÝ

Direcleur-Gérant : VÕ-VĂN-THOM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN

TRONG CỜ ĐỒNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	5 \$ 00
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 輯

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bồn quán mà thương nghị.

Mua nhặt trình kẽ từ đầu và giữa tháng và phải trả tiền trước.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Coi bài: «Sử tích giặc Âu-châu» hay lắm.

Nga-la-tir (Rút-xi), Ac-quốc (Ô-trich), Thổ-nhĩ-ky (Tước-ky), Y-dai-loi (l-ta-ly).

NHÀ HÀNG HẬU-GIANG

LES GALERIES DE L'OUEST

KÍNH

Cùng Lục-châu quý khách đừng hay; nay tại tỉnh Cantho có nhiều ông Langsa và Annam chung vòn to lập nên một hàng buôn lớn, lây hiệu là *Nhà hàng Hậu-Giang*, chữ kêu là: *Hậu-Giang đương hành*, ở tại trước mặt Tòa Cantho.

Chúng tôi lập hàng này là quyết lòng làm nên một cửa *Tàu-Khẩu* hâu giang, vì chúng tôi dòm thấy từ thuở nay cuộc thương mại lớn dồn về Cholon và Saigon, thuộc về sông trước. Vì vậy mà các nhà quon trong mày tỉnh Hậu-giang này phải thát công lên bờ hàng tại Cholon và Saigon, đà xa-xuôi, bất tiện mà lại tốn-kém thêm nhiều. Nay chúng tôi lập hàng tại Cantho trước là hướng chút ít lợi sau là giúp các nhà buôn nhỏ cho dễ bỉ thương mại, ày cũng là cuộc ích lợi chung, mà có ý mua dành bán giựt.

Trong hàng chúng tôi có bán sỉ và bán lẻ dù các thứ hàng hóa Tây Nam, Bắc-kỳ, hàng Bombay, Nhựt-bản, Caomèn, hàng tàu vân vân, vân vân, cho đèn đồ khí cụ bằng sác, xi mon cũng có.

Lần lán chúng tôi sẽ lập tiệm nganh các nơi, như là: Sóc-trăng, Sa-dec, Longxuyên, Rạchgiá, Bạc-liêu, vân vân.

Giá bán sỉ thi tính y theo Saigon, Cholon; còn bán lẻ cũng nói.

Xin mời Lục-châu quý-khách và các chủ tiệm buôn thừa lúc rảnh rang đèn hàng chúng tôi xem chơi thì rõ.

Nay kính
Hậu Giang đương hành,

AN HÀ NHỤT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

1.— Muốn nên khách đại thương.....	DĂNG-VĂN-CHIỀU.
2.— Kim thạch kỳ duyên.....	L. Q. C.
3.— Cần-thơ nhơn vật.....	L. Q. C.
4.— Khắc kỵ phục lè.....	L. Q. C.
5.— Phép soi lòng người.....	DĂNG-VĂN-CHIỀU.
6.— Thể lộ.....	LÉ-TRUNG-THC.
7.— Việc nên làm.....	LÉ-QUANG-KIẾT.
8.— Cò kiều gặp Kiêm Trọng.....	DĂNG-VĂN-CHIỀU.
9.— Về bón phản con người.....	PHẠM-CHI-LỘC.
10.— Thư tin.....	RỊ-GA-LA-DỊP và LÝ-TRỌNG-LỄ
11.— Trần-mĩ-Dung.....	LÉ-TRUNG-THU
12.— Bần phú.....	PHÙNG XUÂN.
13.— Thi tập.....	HUYNH-VĂN-NGÀ.
14.— Truyện Thoại Hương	TRẦN-BÌU-TRẦN.
15.— Sự tích giấc Âu-châu.....	KIẾT ET HIẾU.
16.— Thời sự. Giá bạc, giá lúa.....	

Muốn nên khách đại thương

Muốn buôn bán cho nên, muốn gầy dựng hay là làm ăn ngãk chi cũng vậy, trước hết phải có thứ tự: sự thứ tự là một việc cần kiếp hơn hết, nó làm cho ta một ngày một vê vang một ngày một tấn phat. Nếu mình là bá hộ mà mình không thứ tự thì của tiễn một ngày một tiêu, chẳng bao lâu mình phải nghèo. Vậy đều thứ nhứt ta phải có thứ tự, đều thứ nhì ta phải ở cho thiên hạ tin cậy được; dùng chất tinh xảo vào lòng, dùng gạt lường người; phải làm thế nào cho được tiếng tốt mới dâ làm ăn. Ông Victor-Hugo nói rằng những nhà buôn thiệt thà chẳng bέ khi nào làm đố già hoặc pha trộn mà bán, những nhà buôn thiệt thà thì chuộng tiếng tốt trước khi ham lời. Mà tiếng tốt ấy là một cái lời

to, ấy là một cái vốn lớn. Còn nhà buôn xảo trả có thời muôn giàu cho mau. Nhưng chúng nó mau mệt lắm, hể biết mất rồi chẳng ai thêm mua bán với.

Sự sắp đặt kệ tủ coi cho được cũng là cần kiếp cho nhà thương mại. Ông Silvain-Roudès nói rằng món hàng nào mình chưng ra coi cho được, món hàng ấy đã gần bán rồi. Nghĩa là chất có người mua. Phải dọn tiệm cho phân minh, tối phải thấp đèn thiết sáng. Chẳng ai đi chơi mà ghé lại một căn tiệm ăn ở bấy hấy hay là tối mù tối mịt bao giờ. Chúng ta há quên rằng khi chúng ta đi Saigon chúng ta tra dừng dòm ngó dài theo mấy nhà hàng chưng đặt lịch sự tại đường Catiat. Hé xem lâu, nó bắt vô, trong túi có tiền gấp vật muốn át mua, vì hể xem lâu chẳng muốn mòn này cũng muốn mòn khác, hoặc gấp đồ mình cần giùng.

Mỗi món đó phải để giả sáng, dặng

ai liệu dù tiên hay là hiệp lương tam người ta mua. Mấy món đồ không đắt giá, mười người đi ngang dòm, hết chín người bô đi trót. Số vò hời giá, mất, không mua lấy làm họ nợ, hoặc thiếu tiền mua lấy làm mất cớ. Sách Tây nói ít ai chịu thiệt với một người là mất rãnh minh không tiên. Lời ấy rất hiệp theo đây.

Người ta quả quyết rằng ông Boucicaut chủ nhà hàng Bon Marché nhờ bày dầu sự để giả cả sảng, nên buôn bán ngày nay giàu có muôn xe.

(Sau sẽ tiếp theo)
(Trà-ôn) Bằng-văn-Chieu

GIẢI NGHĨA TUÔNG KIÈM

THẠCH KỲ DUYÊN tiếp theo

Lời-dồ hữu viết

- Phu nhân ôi, du a lầy lết tướng là tơ giù,
- Ai di, Thuốc lăng xăng đến đổi Quyền sanh.
- Quân nhân ôi, vậy thời thời
- Bị mộc quang long đáo giải thành.
- Tuần cõ lè quyền nghi Thảo tang.
- Để lại, Trát sở thi chung-tình trạng.
- Và Bạo toàn đáo án tra miêu, a.

Lệ mục viết

Tôi nay Câu quân.

Làm việc Tô-châu.

Ở lính đã mộc đầu.

Việc quan thì nhẹ miệng.

Quân ta đi hè.

Hữu viết

Vưng lời cừa Huyền.

Tới bát nhà thầy.

Vì thuốc bắc quá hay.

Nên chúng tôi phải đỡ.

Quân bay, lấy cột nhà đóng gông lão lại.

Châu-thị viết

Ông ôi, Đầu đậu vò cớ.

Lụy đến thâm tình.

Như vợ chồng ta, là.

Lòng trung phu, đúc dù một thành đến nay ý mầm rãnh mà.

8. Họa vô vọng, bón rơi nữa khắc

Bạo toàn viết

Và việc ta làm thuốc, là làm dầu có cũng có cước đó, để mò người ta lại chẳng biêt, như có sự này là.

- Bời vì ai Khiêm thiệt.
- Mời xui cho mồ Kiều Sầu.
- À thời, Nê dồng khâ vong tru.
- Tại già nghỉ phòng kỹ.
- như ta, Lành dữ phải tới sân Quận từ.
- Phải chẳng nhờ có cửa oai-linh.
- Nỗi sự mìn muga tú Huyền minh.
- Theo quân chúng trong chứng cù mạch

Điển nghĩa

- Tóc giù, là: man lanh hịnh
- Quyến sanh, là: chết sau
- Mua quang tài, đưa tới phản mồ, Giải thành, là sauh phản
- Noi lè cù dem chôn sơ sia
- Sức trác cho lăng sờ tại, nói hết việc trước sau
- Bắc đạo toàn đến án hâu tra
- Trung phu, là quê bối, nghĩa là thiệt tha
- Vô vọng, cũng là quê hối, nghĩa là không quay
- Khiêm thiệt, là gian dối, lại là vị thuốc bắc trị chứng đau lưng, và đau lậu
- Kiều sầu, là deo sầu, lại là vị thuốc bắc, để xông trừ tà, nó là cây gai Ma vương
- Chung người khá quên lo, lại Vong tru tháo, là vị thuốc bắc, uống vào lòng, thì giải sầu quên lo, kêu là có Huyền.
- Ở nhà phải giữ mình, lại Phòng kỹ là vị thuốc bắc, trị chứng phong thấp
- Sản quân tử, là sản của người ngay thẳng, lại sứ quân tử, là vị thuốc bắc, trừ sảng lãi
- Cửa oai linh, là cửa Thành thần, lại oai linh tiên, là vị thuốc bắc, trị đầm, trị đau lưng
- Huyền minh, là đèn sáng, lại Huyền minh phao, là vị thuốc hạ.
- Cù mạch, là d่าง sá, lại cù mạch, là vị thuốc bắc

Sau sẽ tiếp theo

L.Q.C.

Cán-thơ nhơn vật (Cố tích.)

(Tiếp theo)

Có bài thơ phong cảnh chợ Trà-ôn như vầy:

Vui thay cảnh trí chợ Trà-ôn
Điều bát xưa kia chỗ đáng đón

Phường phố dào dông đồ đù sắc
Bán buôn mạnh mẽ tiếng như côn

Phêp nghiêm tiêm khách mang an
giác

Lè thẳng loài gai sợi diềng hồn
Đất lợi từ nhiên làng có lợi

Lụa là ai nấy phải hòn chòn
Lại trong rạch Trà-ôn, khé kinh ba

phố.

Có một cái chợ Trà-luật, tại làng Hanh-thông, tổng Bình-lê, năm trước, nhà nước có cho làng Hanh-thông, một cái nhà thiêng, cất làm nhà chợ, hai bên phố xã buôn bán cũng đông, chỗ ấy có anh em Thái-xuân-Lai, cất một nhà lầu, rất nền nãng lệ.

Từ năm nhà nước khai kinh xáng Ba-kè, lập chợ mới, nơi trong kinh ấy, thuộc về làng Mỹ-thạnh, tổng Vĩnh-long, thì thiên hạ qui tụ về chợ mới, mà buôn bán, cho nên chợ Trà-luật, lần phải diều tàn, mỗi buổi mai không còn nhóm chợ, hảy giờ bày còn buôn bán, song cũng lèo hèo, chẳng bằng khi trước.

12 là chợ Cầu-kè, nhà chợ cất tại làng Ân-phụ, tổng Tuân-giáo, phía bên tâ rạch Bông-bót, hai bên nhà chợ, và dọc theo mé rạch, đều có cát phổ ngồi.

Còn bên hữu, ngọn rạch Bông-bót, ngang nhà chợ, lại thuộc về làng Hòa-thịnh, cũng tổng Tuân-giáo, cũng có cát phổ xã đông nhiều, đập dâng di bằng thẳng, chợ nay phổ lâu có ít, phổ trệt thì nhiều, ở bên chợ có cát họe dâng, có nhà diêm-bao, còn bên kia rạch, thì có đình chủ quán, có sở nhà công, hai bên đều có cát chùa Ông (Quang-de) trên đồng lại có hai chùa Thủ, trước đình quan chủ quán, thì có dâng ra Bông-bót, có lô xuống Tiêu-cần, lại có một chiếc tàu nhỏ, đưa bộ hành, từ Cán-thơ đi tới Cầu-kè, còn tàu Lục-tinh, cùng tàu Châu-đốc, thì mỗi chuyến có ngừng ngoài Bông-bót, có đò đưa tuốt, và tới Cầu-kè, phổ xã hai bên,

buôn bán khá mạnh, mỗi mai chợ nhộn xem lòn sặc dân, nam, khách, sáu phần, Cao-mén có bốn, cầu ngang qua lại, hai cái xưa nay, dâng bến này di thẳng Bả-my, dâng bến ta di ngay đồng lớn, từ chợ Cán-thơ đi tới chợ Cầu-kè, ước có 20.000 thước dứ.

Có bài thơ phong cảnh chợ Cầu-kè như vầy:

Tả chơi phong cảnh chợ Cầu-kè
Bốn phía đông giăng thấy những tre

Nam Thủ tới lui di lộn xộn
Phố phường cao thấp cắt so le

Trên bờ năm tháng nhiều buôn gánh
Dưới bến đêm ngày ít đậu ghe

Có tiếng xúi nay bay bồ thuốc
Lòng ai từng vạy phải kién đè

13 Là chợ cầu xây, tại làng Thuận-thới

tổng Thành-tri, ở bên phía tả kinh Trà

ngoa từ chợ Cán-thơ, đi tới chợ cầu xây,

ước có 20.000 thước dứ.

Chợ này nguyên của thày Phó tổng

Tinh dit Vang, là Phó tổng Thành-tri

đương niên, mới lập, cách chừng chính

mười năm nay, cất nhà dài chính giữa

cái phổ trệt hai bên, trữ hàng hóa thường

dùng, dâng bán buôn giúp xóm, mỗi

ngày đều có nhóm, song chẳng dâng

mấy người, tuy là chợ quê mùa, cũng

có người trung tín.

Có bài thơ phong cảnh chợ Cầu-xây như vầy:

Cánh nào cánh này cung xinh xinh
Phong cảnh cầu xây thiệt có tình

Thịt rươi săn bầy cơm bạch nhurt
Cá rau thường nhóm lúc bình minh

Văn dùng bún chả nồi phuруг ráy

Bầu dầm pheu bý với chợ dinh

Hàng hóa chẳng cần buôn đặc ẽ

Miền là thị tứ ở trong kinh

Sau sẽ tiếp theo.

L.Q.C.

Khắc kỷ phục lè

(Sửa minh trở lại Lê)

Người Annam ta, lấy làm may, nhờ

dâng ơn dày của nhà nước Đại-pháp,

mở trường dạy học, chỉ tội Văn-minh, dâ

giúp năm chục năm nay, có kè vào trường.

Bản-quốc, có người qua nước Lang-sa,

và ra Trường Hà-nội, mà học, thi đỗ, lanh Cấp bằng, ra giúp việc cho nhà nước, đã dặng số nhiều, song những người học hành đó, là nghĩa thông, thi ở theo phong tục phương Tây, cũng cho là phải, rất đời mấy người học dặng cung lý lận tánh rồi, song lẽ đến khi giao tiếp với người đồng ban ta, hãy còn chẳng quên lè nghĩa Annam ta thay, huống chi những người mới học dặng tiếng chữ Võ-biết, lần tới đầu dặng Văn-chương, mà chưa từng bước tới còn lè nghĩa Lang-sa thì biết có một điều bô sua giờ nón, mà thôi, rồi thì muốn bô giặc lè nghĩa Annam, dường ấy nghĩ sao cho phải.

Lại còn có nhiều người ngu mịu, chữ như chưa từng học, chữ Tây cũng chẳng thông cậy cha mẹ có tiền, cũng bắt chước chúng mà cúp đầu đội oón, mang dày ấn phon, mặc áo hành tộ, ra dặng không biện biệt tò-tò, bô có gãy chung tai bắc sna giờ nón, chẳng xét mìn, ngu độn bắt chước vở văn-minh, thương thay thấy tờ mà dẽ vây lâm thịnh, ác chẳng khôi bài tối phong tục.

Và người khác hơn vật là có một điều biết học, với biết lè nghĩa mà thôi, người nước nào đều có lè nghĩa theo nước này, đều lấy lè nghĩa làm cội, bô biết giữ lè nghĩa, thì mới biết dạo làm người nếu không biết giữ lè nghĩa thì dạo làm người ác mất.

Nước Annam ta noi theo các vị Thánh Vượng thương cội, chế lè dẽ lại, cang thường luân lý, đều dặng trọn lành, vì là: Vua tôi ở có nghĩa, cha con ở có yêu, chồng vợ ở có phản biêt, anh em ở có thứ tự, bạn bạn ở có lòng tin, ấy là giêng lợa của người, đâu cho nước nào, cũng không chê dặng.

Từng thấy đời nay, con ở với cha, trò ở với thầy. Vợ ở với chồng, em ở với anh, bạn ở với bạn, ít người theo lè, rất khá thương ôi.

Và chúng ta là người Annam, gặp đời văn-minh này, ta phải học cho biết lè nghĩa của người phương Tây, dặng dẽ mà giao tiếp với người phương Tây, song cũng phải học cho biết lè nghĩa của người Annam ta, dặng dẽ dùng mà giao tiếp với người đồng ban ta, vậy mới gọi là người không quên thừa cội.

Đức Khổng-tử nói rằng: người Quản tử là chuyên nơi thừa cội, bô cội dặng lập thi dạo mới sanh, cái đều thảo thuận là cái cội làm người đó.

Vậy khuyên những trẻ em cháu đời nay, nếu chưa học dặng lè nghĩa của phương Tây, thì khâ tua xiết theo lè nghĩa của Annam ta, lấy làm cội, cho sáng thưa dạo Thiệu luân, nói con cùng nếu chẳng dặng tron, xin hãy gần công học hành chữ nghĩa cho thông, tâm bồ rờn văn minh cho tới. Như người phương Tây vậy, thi sẽ bô bót lè nghĩa Annam, dường ấy, mới gọi rằng tục tốt

Thơ rằng:

Thiên luân lè nghĩa ấy là đầu.
Nếu chẳng, làm người có phải đầu.
Khuyên với trẻ thơ tua gần học.
Văn minh bước tới chờ tha cầu.

L. Q. C.

Phép soi lòng người

(Discernement des caractères)

Thuở nay ta thường nói rằng tri nhơn tri diện bất tri tâm. Nhưng ngày nay nhờ đọc sách của triết học già bên Tây ta mới rõ rằng tri diện cũng có thể mà tri tâm được vậy.

Ta hãy ráng học cho biết soi lòng người, hâu có dùng người, hoặc kết bạn, hoặc kiêu làm bức bối trên.

Nhiều khi nghe những lời ăn tiếng nói của một người nào đó, ta đoán ra mà hiểu ý án nết ở người ấy thế nào. Trong thế gian này, ai đã vây sành dập sỏi, lâm lúc cháy da phông tráng, nhiều khi phiền não bôn xu rồi thi rô cõi phong trần chẳng phải tạo thiện tận mỷ chi đây.

Bởi vậy khi ta gần một người, ta hãy ráng mà coi gương mặt, bộ lich, ý từ cho lâm. Ông Eugène Ledos nói rằng: «L'histoire de l'Homme, de ses aptitudes, de ses inclinations, de ses maladies, en un mot sa destinée tout entière est inscrite dans l'expression de son visage et dans sa forme corporelle.» Nghĩa là dùm mặt và xem tài tướng người thi rõ chuyện người, rõ tài năng người, rõ

ý ham muỗn của người, rõ bình oạn người, biết cho tới duyên phận người ấy hậu nhứt ra thế nào.

Đứa dữ thường mặt mày coi ghê gớm người hiền hinh dạn rất nhơn từ.

Khán quan coi người nào mặt tròn thì người ấy hay kiếm công chuyên làm ra tiền; tánh nóng mà siêng năng, lè lanh, nhưng có lúc làm chưa kịp suy nghĩ. Người mặt tròn lòng dặng-dl, hăng lười qua oạn nặng mà gây dựng nghiệp nhâ. Tuy vậy chí ít béo và nóng này nên nhiều khi cục lồng vì làm nhiều chuyện dâ lở nên phải theo. Trong mọi việc đều sấp thú lớp; gấp chuyện xài thi xài không tiếc, lòng quản đại; ham hùng hối, tra chuyện vàng. An ướng sung sướng. Người mặt tròn yêu chuộng nghề buôn bán lâm.

Những phép xem tài tướng tôi viết ra đây đều do theo sách vở của tôi đã học xưa nay. Nói nhâm ai xin đừng phiền. Lần sau sẽ luận qua người mặt vuông.

(Sau tiếp)

Trá-đu, Đặng-vân-Chieu
Cựu Thơ-ký nhà Banque.

Thê lộ

Gảm lại cõi trần gian như một cái đường đi nơi cùng có miệng hang thâm thẳm. Nào ai khỏi ruồi giòng đường ấy? Nào ai khỏi xuống hang kia? Nhiều khi đương ráo bước, tướng lợ mẩy cuộc hão hoan khoái lạc đã từng trái ném, thì trong lòng nó trước sao cho có lại nứa, và tóc bạc trùi nén xanh, ngô hương thêm đều vui vê ấy. Nhưng mà sao được? Ngày giờ cứ việc trải qua, khúc róng lác các, đường như cắt tiếng hồn người di tói. Tuổi tác không chờ, vì có sự giây điện khí kéo người theo mãi.

Bì đọc dặng xiết bao nỗi gian truân; mới khôi tai ba, dà vương nạn bảy. Thê ma muôn dặng ngô cay di nứa cũng cảm tâm; miễn là tránh khói miệng hang trước đó thì thôi, «Thà chịu khô hơn là chịu bô vào sảng». Song lời nguyên ấy chẳng hạp ý Hòa-công: chln xác phàm phải luồng sự nhoc nhẫn

rồi mới dặng hương hồn tiêu diu khoái lạc. — Theo chàng dặng lại gặp nước trong, cỏ lè, hoa thơm — ấy là các mùi ngọt-ngọt, ngọt-ngùè mà người trái ném nơi đời này đó — làm cho trí kia dập dâ mối sầu tinh, làm le kéo thoai vàng dừng lại, trước được ngày vui dài từ năm trường. Nhưng mà nay hoàng hôn mai cũng hoàng hôn, ngày vui thê ngày buồn: qua rồi không trở lại. Tuy vậy chờ dâ hồi ngóng trông, bước bước, xem xem, tới cảnh này vừa đẹp mắt, lại thoát qua như cảnh nọ, khác nào bóng sớm nở tối tàn. Lần lán những đồng xanh vường rậm theo mé đường, ra tuồng lèn lèn, mắt về vui tươi, lá vàng chối úa. Còn trong từ chí ngũ tận con người mệt mỏi kém suy; bình hoa đỡ lên, bóng vò thường thấp thoáng. Nhình miệng hang trước đó ròr ốc kinh hồn, dâ cản một bên rồi, muốn thối luối mà chẳng dặng.

Ó bạn thanh niên! chờ thấy vậy mà buôn lòng rùng chí, chán ngán sự đời. Tớ trạng vê ra đây là sở dĩ muốn cho rõ biết rằng: «Bách thể quang âm hóa thước; nhơn sanh làm sự hoàng lương.» (Trăm đời bóng sáng đóm loè, người ta sự sống tựa hé chiêm bao.) Cho nên khâ buôn bâ làm chí hữu ích cho dân đoàn xã hội, kéo ướng công làm khách định hoàng. Người có học vào trường cao nông kỹ nghè, kẻ có vốn lại hiệp hùng buôn bâ: ấy là mối lợi mà Đống-bang ta bởi châm nom tranh cạnh, nhưng còn chưa dặng vững nơi tay. Chín trống cày bạn thanh niên hâu tần rộng đường chuyên tập cán lo, au là dặng toàn toàn cãi tơ tướng của các dặng tiên sanh. Xin chờ nói rằng: «Không người trăm tuổi, nhoc chí lập kế ngàn năm», mà quên câu «Vạn tài lưu binh» nhẹ bấy chí công danh theo trang ẩn dật.

Lê-trung-Thu

Việc nên làm

Một cây chóng chàng nên non,
ba cây dum lại nên hòn núi cao.

Theo thời đợi buổi nay thi chàng có
nghê chỉ cho đất lợi băng nghệ thương

mái. Tuy đã biết rằng: Từ cõi cõi kiêm người Annam ta chuyên nghề canh nông nơi xứ này, là nghề đại khái đắt lợi hơn các nghề khác, lại mau làm ra tiền của nữa, song đã biết vậy, chuyên qua nghề ruộng nương, là tùy theo thuở nào kia, chứ như thời đợi buổi này Quốc dân ta càng ngày càng ném vào đảng mờ mang tần họ, thì nghề thương mãi càng ngày càng rộng rãi hơn xưa. Bởi vậy xứ Cần-thơ, ngày nay đã trở nên thị tứ, điện phi, địa mậu, rất tiện bến cho dân bản tiệm kiêm phượng thể mà sanh nhanh lại cuộc thương mại càng thêm đắt lợi. Vậy là nào chúng ta điểm nhiệm tọa thi ngồi ngó vây mà khoanh tay, để cho ba chủ khách trú vào nhà chúng ta dọn đồ cho dễ, nghĩa là để cho họ toan mưu đoạt lợi, lập tiệm cầm giấy cầm đồ, lại còn tinh lập thêm lò thợ bạc cho đại khái nơi xứ này, đang đoạt nghề của người Annam từ bao lâu nay thù lợi.

Áy vậy bớ các ông chủ lò thợ bạc và, thợ làm công nơi xứ này, có đánh điểm nhiệm tọa thi hay sao? Mối lợi của chúng ta, nghề nghiệp của chúng ta sanh nhanh, sao không đồng tâm hiệp lực cùng nhau, tính phuong nay, thế nay, ra chống chối tranh đua cùng ba chủ khách trú trong nghề nghiệp của chúng ta, đang ngăn ngừa họ hết lò ra mà giục mối lợi của chúng ta làm ăn từ thuở nay.

Bởi vậy tùy theo tài mọn trí ngu của tôi thấy đều phi lý thì phải bả miệng hờ môi. Xin quý ông chủ lò và thợ làm công xét đều phải, là ngay, nên chúng vốn nhau lại mà lập nên một lò thợ bạc cho đại khái trong bốn thời đang tranh đua mối lợi cùng bọn khách trú.

Và lại trong thời Cần-thơ ngày nay cũng được số trên mươi lò thợ bạc, số thợ làm công cũng là trời phản. Như vậy thì trong số mươi lò thợ bạc này đây, thì được một ít lò buôn lô, vốn lớn, còn chỉ tồn lại bao nhiêu lò, thì vốn liền không có đáng là bao nhiêu, một đôi trăm đồng bạc cũng lập nên một lò thợ bạc; như vậy thì quý vị càng thêm lo, thêm mệt, sợ lò lối, lo tháng đất tháng đê, từ năm nay qua tháng nọ, lại còn lo nuôi thợ thêm nhiều đều khổ nhọc là khác nữa. Nếu vậy thì nhọc lòng quý vị thái quá, mà đâu có đắt

lợi, thì cũng chẳng thấy mối lợi là bao nhiêu; còn như ruồi gặp lúc thời suy, vào bể, làm ra chịu lò là ẽ ẩm nhiều bể, thì phải chịu hư hại, tổn công hao cửa, mà còn thêm lo nhọc.

Vậy quý vị cũng mau nghe rộng thấy chớ chí quý vị xét đều hữu lý nên làm, thì nên chung vốn gộm thâu lại một mối, lập nên một lò đồ sộ nơi xứ này, một mình một chợ nào ai vô mà tranh gianh, thì mối lợi về tay ta thô ráo. Có đâu ba chủ khách trú đang toan mưu này thế nay mà bày ra đang giục mối lợi nấy.

Áy vậy trước hết muốn lập nên cho được việc, thì xin quý vị sảng lòng tình cậy cùng nhau, và đồng tâm hiệp lực mà lập nên cho thành tựu. Còn số sách thâu, xuất phải cho được rành rõ mọi bể, đem đến quan trên dứng chứng kiến hàng hời. Rồi trong nội bọn Công xi hiệp lại mà chọn lựa cứ đặt ra một đội vị cho xứng đáng có bằng sáng và bằng tâm, đặng lành chức cai quản chủ lò, một vị cầm chìa khóa lành phân Thủ-bảo mà giao phát bạc vàng và một vị làm Tài-phú biên chép trong tiệm, thì có lo chí là sự thiệt hại. Sau nữa các vị thợ làm công cũng phải hiệp chung mối mà làm công nơi tiệm, lại mỗi vị cũng được bồ hùng vào da thiêu, nghĩa là vốn chung. Còn tiền lương hưởng mỗi tháng của mỗi vị làm công, cũng các quý vị cai quản trong lò, tùy theo tài nghề công cao của mỗi vị mà định cho xứng đáng.

Lại còn phía khác phải định tiền huê hồng cho người đi đến lòng nầy tống nó đặng lành đó về làm. Còn các vị đứng bán vàng cũng phải định huê hồng là khác nữa. Nếu được như vậy thì ai cũng phải nòng trí, siêng năng, dù có đồng lương mỗi tháng mà chi đó, lại còn mồi nấm chia lời là khác nữa. Vậy mới thấy khá được. Vậy mới mau làm giàu, mỗi vị đều no đủ.

Đó là của chúng một vốn, ai cũng phải lo chung, chớ hể đê hư hao, lại cầu mẫn, nồng trang làm đồ, trót tên khéo léo nữa. Còn như người Lòn dia phải đến làm lò nầy, chớ nội bón lòn chảng còn có lò nào khác nữa. Bởi vậy từ đầu năm cho đến cuối năm, tháng nào cũng đều có đồ làm rộng rãi, lại

quí vị được hưởng sự thanh nhàn, knoi lo nuôi thợ, nuôi thay, khôi lo tháng lời, tháng lò, lại khôi lo sự thiệt hại xay đến cho ta là khác nữa.

Áy vậy là nào thấy mối lợi trước mắt mà điểm nhiều, để cho ba chủ chèt tung oanh một cõi. Nên tôi ước mong quý vị gắng sức hiệp hùng, chung vốn và chung công mà gộm thân vào một mối cho được bền vững lâu dài. Đầu ngày sau bọn khách trú họ bày chước quí, mưu thắn, mà tranh đua trong nghề thợ bạc, cũng không bì kịp chúng ta đâu.

Nếu được vậy thì trước hết hữu danh trong bốn tỉnh, sau nữa được tiếng tốt cho người Annam dã mờ mang trong nghề thương mại. Rồi sau nữa lần lần toàn khấp lanh trong Lục-châu, sẽ noi gươong nay mà chung cùng nhau lại lập nên khấp xú.

Lê-quang-Kiết

CÔ KIỀU GẶP KIÊM TRỌNG (tiếp theo)

Giết khôn nhấp ruột rà cẩn túc.
Khoát rèm chau xem bức phong vân,
Lanh lùng sương ngực đậm trán.
Mày tuồng từ chận như dán lòng sỉ,
Thơ đem đọc trăm bài giải muộn.
Càng ngâm nga cao enon tơ sáu,
Đêm thanh rượu đà liring bần.
Mấy chung cay đắng mấy câu ân tình,
Nàng Kiều lúc đặt mình nệm túy.
Chuyện ban chiều suy nghĩ ngồi ngồi,
Nhớ ai trạng mạo tốt tươi.
Lời ân tiếc nói phải người vẫn thương,
Trang kiêm mà ngọt đường đà dáng.
Nhờ duyên minh mà ngán cho mình,
Phải ai rõ đặng tâm tình.

Xe giày tơ tóc ba sinh với mình,
Boái trang xế trước hiên dau quặn.
Nhìn đèn tàng phòng vàng mơ màng,
Đêm khuya một giặt vu sang.

Đạm tiễn khoát trường diệu dàng

bước vò,

Kiếp đoạn trường trao thơ dẫu báo.
Khấn cho Kiều áo náo lòng son,
Tai nghe trống trót lầu hóng.

Gái tơ vira linh giặt nồng xót xa.

Nghĩ thân phận bồng sa nước mắt,
Xót cuộc đời như ngắt gan vàng,

Hột châu cảng đỗ muôn hàng;

Càng nhiều suy nghĩ thở than vú giài.

Nhà huyền thức vừa hay duyên cờ.
Bên giặc rằng: "Trẻ chớ ai bi,
Nhưng đều mong mị ict chi.
Giết chiêm bao có thiệt gì mà tình."

Bởi mang lấy chữ tình vào già.
Sáng bùa sau buồm bà phải cam,
Chàng kiêm chối gót cầu Lam.
Phẩm tiên vẫn bất người phàm vẫn vợ.
Ngắm phong cảnh ước mơ mơ ước.
Bước tương tư một bước một buồn.
Trông trông, nhớ nhớ, thương thương
Vai trời gấp mặt tó đường thiệt hơn,
Dưới lach sút nước đòn reo rát.
Trên hành xuân chiêm chát chiêu con,
Hoa cười tươi lối màu non.
Gió thơm phường phất thổi lòn dòng
dưa,

(Sau sẽ tiếp theo)
Trà-ôn, Đặng-văn-Chiêu.

Sau xem tới Kiều gấp Trọng vui lâm.

Về bồn phận con người

Tiếp theo

THU THƯỜNG SỰ ĂN Ở VÙA CHÙNG VÙA PHẢI.

Simplicité sobriété

Phẩm con người ở đời hé biết lấy làm đủ thì thường voi boài; còn bê long thanh lam thì lại nhoc lo. Người mà biết lấy làm đủ, dầu khó hèn mặc lòng cũng vui cũng đủ. Còn kê chảng biết như vậy, dầu giàn cách mấy điura cũng lo, cũng thiêu. Người biết lấy làm đủ thường thường hay ăn ở vừa chừng vừa phải, không có tham làm ham hố thêm nhiều. Ăn tùy theo bụng, không vò độ vò lương, mặc tuy theo tố mình, không se sua lòi thê, làm tùy theo sức mình yếu, mạnh, giàu, nghèo, liệu cơm gấp mâm, không làm quá súc, nhiều hơn cái của của mình.

Bởi vậy cho nên buổi thường mình sống ở đời mình phải ăn, phải mặc, phải làm, phải ở theo cái duyên phan trời cho mình, thì được yên lòng yên tri luồng; hè thông thả được một ngày ấy là tiên một ngày đó.

Còn mình phải ăn ở theo tố mình nghĩa là nghèo an theo nghèo, giàu

tùy theo giàu, yêu, mạnh, dùng theo sức yêu mạnh, dùng có làm quá đì, mỗi việc đâu đó có chừng có đổi thì mình được an nhàn thông thả, khôi lo, khôi nhục lại được khoẻ lâu dài.

Ông Tiên-Sanh Lương-Y kêu mấy tên binh của người mà nói rằng : « Phòng việc chơi bời cùng là sự vui vẻ, nếu cho có chừng có đổi, thi chúng người có đến đây mà cầu cứu, với ta đâu ! »

Thuở trước Charlemagne là một vị Đại-Vương nước Pháp-quốc, phủ hữu tú bài, đồ quý chẳng thiếu vật chi; song vua cũng chẳng màng, cứ an phận thủ thường mà thôi. Ngày kia nhâm tiết mùa đông, trời lạnh, vua mặc trong áo ván bằng da con rái, ngoài khoan phù áo nỉ dày, chon mang giày bottine (bottines), ông cần quần hàng vải các màu so sánh. Khi các quan lâm triều thì ông nào ông nấy quáo áo phu phè ăn mặc tinh ohững hàng lúa sô tố tốt lành hực hờ. Vua bèn khiển các quan bộ giả vua săn bắn. Những mảng lèn gò xuống giốc, lối đi rạch này sang qua ao nò mà rượt theo phi cầm tàu thú, nên áo quáo của các quan phải là rơi lem luốt. Khi gát giá hỏi trào vua thấy y phục của các quan hư lầm như vậy vua cười mà phán rằng : « áo tốt của các khanh nay coi sao xấu quá ! còn đồ của trăm đây không tốt lầm mà cũng không xấu tệ. »

Phạm-chi-Lộc (Kết)

THƠ TÍN ĐẶNG-VĂN-CHIỀU

TIỀN SANH.

Tôi đọc tờ An-hà số 71, thấy bài Nhàn-dâm của Tiên-sanh. — Ấy là khôi hài (việc giúp vui) Song cũng có vạy nén Tiên sanh mới làm ra như thế.

Tôi cũng là chủ tiệm bán nhà-hàng và khách sang, phòng đường tinh-khiết mến gối sạch sẽ, tài phú thiệt thà, tôi thường sảng sỏi dạy phơi phong ném chiếu chẳng hề có một con « zèp » nhưng qui khách lai vắng, thường đèn khách sang tôi mà nghĩ-ngợi rất vui ý, không hề phiền trách, lại già cả tinh càng rành rẽ !

Nay tôi đọc bài này có ý buồn, buồn là buồn vì một tiệm nào đó, & chẳng phải làm cho cả đám mang tiếng chăng !

Vậy xin Tiên-sanh muốn trừ tệ thì phải làm ơn chỉ dùm ra cho rõ là nhà-Hàng Chi-na hay là Annamite và tên biệu riêng cho dáng vẻ phần người chẳng phải. Chớ Tiên-sanh nói chung vây là làm hép cho người phải « tử tế » cũng phải bị mang tiếng chung chăng ?

Xin Tiên-sanh nghỉ lại.

Ri-ga-la Dip.

..

A. M. RI-GA-LA DIP

Tiên sanh đã rõ ấy là một bài khôi hài, thì Tiên sanh hãy hiểu rằng tôi không có lòng muốn phạm đến ai. Tiên sanh nói rằng nhà ngõ của Tiên sanh sạch sẽ, Tiên sanh hãy rao cho người ta biết, đừng chuồn mồi hàng. Các ông thương khách sẽ đến đó ngồi nghỉ. Xin Tiên sanh để cho người có thể ra miệng.

Ở đời, chẳng phải một người Annam làm quay đủ cho rằng cả nước Annam đều quay. Nhà ngõ thiêú gì nơi đáng tiếp khách phong lưu.

Tiên sanh thấy trong bài tôi làm có lời nào nói chung chăng : một người nói với một người, sao đến nói cang phạm khắp trong sebuah quán, mà Tiên sanh lại sợ mang tiếng riêng ?

Đặng-văn-Chieu

..

Ô-môn, le 10 Juin 1918.

Kính cùng Ông Chủ bút An-hà xin cho tôi tò dòi đều. Từ khi Ông Lương-dù-Thúc minh chung thuyết lè trong quý báo đến nay, tôi chắc là nhiều người nghe theo mà sửa tánh lâu lâu. Lại thêm đâu ngu dại thì nhớ bức bê trên day bão và làm gương tốt cho họ bắt chước mà ở theo.

Sao tôi lại thấy có kẻ bê dưới gấp kẻ bê trên xá chào, mà kẻ bê trên đánh giá lơ đãng là ý chí vậy.

Theo ý tôi tưởng có khi kẻ bê dưới không xứng đáng cho kẻ bê trên ngó và gặt đầu một chút vạy sao chớ ? Như vậy thì lè phép ở đâu ; Ông Lương-dù-

Thúc đánh bon bon được mấy người nghe.

Xin Ông Chủ-bút làm ơn phản giải đổi đều hơn thiệt cho kẻ ngu tướng lầm, rất đội ơn.

Nay kính
Lão-phu: Lý-trọng-Lê.
..

A M. Lý-trọng-Lê

Ông Huê-thịnh-Bổn xưa là giám quốc nước Huê-ký, rất sang trọng. Song ngài chẳng bờ minh mà đáp lễ với một người moi.

Có khi kẻ bê trên Ông thấy đây có đều chi bất bình người bê dưới, hoặc trong trí lo tướng nhiều việc đại sự mà quên chào (distrait). Việc nhỏ mọn, xin hãy bỏ Xã. Chứng nào có vạy nữa sẽ bàn thêm.

Ông chủ bút An-hà vẫn mặt, tôi kính vài lời cho Lý-trọng-Lê Tiên sanh bớt phiền người mà Ông đã nói đó.

Đặng-văn-Chieu.

Trần-mi-Dung (1)

Ké dì người ở :

Mấy chòm cây tùng mây trường dỗ, Chín khúc suối doanh lòng viễn vọng.

Nghênh lại cuộc đời giàu sang, hèn khó ván xay không mẩy lát, xem đường con nước khi lớn khi rộng mường tương gươong trăng khi tròn khi khuyết. Ấy cũng một tay con tạo trời trêu, giảo giêu thân người cho đến thế ! Như vợ chồng Trần-Sinh, đồng tâm hiệp lực, dung dộng bốn bàn tay trắng mà dựng nên già sán, ngữ là cùng nhau công hưởng lâu dài, đe dâu cơ biến thỉnh lình, bị ăn európ đèn tóm thâu sạch bách. Té ra bấy lâu lao thân tiêu tú, rủi một giờ sự nghiệp phiêu lưu, độc ác bấy cái tay con tạo.

Bữa kia Trần-Sinh kêu vợ lại mà phản rằng : « Nay hiểu thè, già dạo minh may đã suy vì bão chật ; phải toan phương thế chi làm cho té ra cửa khắc dặng phòng cơn đau ốm cùng buổi bậu lai già

(1) Cuốn thứ nhứt đã in ra rồi, có bán tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ.

yếu sáo đó mà xây dùng ; chó bừa náo đã theo lỗ miệng bừa nầy thì khó bê chống chói với đời lâm đó. Nếu mình chẳng lo xa, át phải lo gần, để nước đến trón nới nhảy, nhảy sao cho kịp. Vâlais sự phước ít khi di cắp, còn đều họa thường liên tiếp vẫn deo, biết ngăn đón mà hời chưa khôi đấy. — Tôi nhẩn hiếu thê mua tảo báu tần như vậy không được lợi là bao nhiêu; phần một mình làm mà nuôi hai ba miếng ăn thì khó bê tiện tảng cho dừ.

Nay tôi có tiếp một phong thư của anh Khương-hảo-Nghĩa ở trên Saigon, nói rằng tại sở Trường-Tiền có thiếu một người mới.

Có khi kẻ bê trên Ông thấy đây có đều chi bất bình người bê dưới, hoặc trong trí lo tướng nhiều việc đại sự mà quên chào (distrait). Việc nhỏ mọn, xin hãy bỏ Xã. Chứng nào có vạy nữa sẽ bàn thêm.

Ông chủ bút An-hà vẫn mặt, tôi kính vài lời cho Lý-trọng-Lê Tiên sanh bớt phiền người mà Ông đã nói đó.

Đặng-văn-Chieu.

le dạ thiếp vẫn không dành cho lang quân dung ruồi theo đoàn nô lệ quốc gia. Thủ bùa dối bùa no, để một thiếp lo thiếp chạy. Còn sự giàu nghèo đã từng trải biết, mơ màng trong giấc Nam-kha, thoát không thoát có, cảnh phù ba mộng ảo ấy thường! Miễn minh biết tùy theo duyên phận thì tự nhiên nhà láu à sa vui! — Trần-Sinh rằng: « Hiền thê phản như vậy cũng cho là phải, song tôi đã quyết chí vây vùng cho hết sức rồi mới ao theo thiên mạng. Chớ phản râu mày, ngồi một chỗ mà chực ăn sao? Thời hiền thê khá sửa soạn đỡ hành lý sẵn sàng được mai tôi dời gót. »

Ngày mai Trần-Sinh từ già vợ con tháp tùng hòa xa lèn Saigon, rồi kêu xe kéo chạy kiém nhà Háo-Nghĩa.

*Dương-phụng vầy duyên cùng gái lịch
Bach-mai vó phước gặp chồng ngu!*

Nói về tại làng Trường-Lạc có tên Dương-Phụng vốn con người lưu loát nồng phu. Thuở ấu xung cha mẹ tung tiêu như trứng mỏng, miếng ngọt ngon từng cấp nấp, chớ lẩn rọi vọt thật không ngo. Thấy mình được yêu cung thế ấy Dương-Phụng càng ngày càng lung lăng tánh nết, có khi chưởi cha mắng mẹ, mà cha mẹ lại vui cười. Chứng được chín mươi tuổi đến trường chữ nhu học tập, bạn tác đều khé góm mà thấy cung lái đầu: chẳng những biếng nhác mà thói, lại còn ý thế khi nhơ quá đỗi. Nay học thấy này, mai học thấy kia, thét không ai dám dạy, cha mẹ phải đẻ ở nhà có toan bể tóc. Nhưng mà người đoán hạnh, đầu sang giòi thế mấy, cũng ít ai tra chuồng; nên Dương-Phụng dicoi vợ đã nhiều nơi mà không nơi nào khứng gh.

Lật bát ngày lụng tháng qua, Dương-Phụng đã hai mươi lăm tuổi.— Cha châ trai lớn lên không vợ khác nào ngựa

không cương thuyền không lái: đường chông gai, dòng quanh quẹo mặc dầu trời nỗi pha tưởng; con nhà nghiêm trị có khi kẽm chẳng dặng thay, huống chi là con nhà thất giáo! Ối thôi! sẵn tiền bạc cha mẹ bón tro dài trầu, Dương-Phụng cứ tối lui túu diêm trà định, ngồi ngắn lầu xanh trướng súy. Thấy con như vậy, vợ chồng Dương-lão than phiền quá đỗi, nhưng vì lòng thương không đáy không ngần nên hóa ra tướng mê mị, chán biêt than phiền mà chẳng biêt răn he.

Ngày kia vợ chồng dê huê qua tỉnh Trước-giang được lựa chò kết sút già, may khi dặng! Đến nơi cây người quen dẫu ngòi đem đàng, coi một chò thật vừa lòng hết sức. Chò ni là nhà Thái-bach-Tuyết, giòng giòi trăm anh, tánh tình An hậu! Tuy gia đạo ít khi dư bùa, mà dã bằng lâm phước làm nhơn. Thoảng qua lời ấy thì người cho rằng huyền, vì nghèo mà làm nhơn làm phước sao kham; song xét lại thì chẳng chí rằng khó. Như Thái-bach-Tuyết đây: thấy kê khốn cùng tật binh, ra công tim thuộc rước thấy; kê già cả dây xe lumen, bước lại liền giúp sức cho nghỉ tay; trong gia đạo của ai chẳng thuận, bay kiếm lời diệu ngọt khuyên lèn: thấy quan quyền hiếp dấp dân ngu, đến lạy lục xin ơn trên hàn bài; bọn phường nhau gặp mặt cùng tới nhà, hoặc bác gạo, hoặc trái cây đem cho mà không thị. Ấy Bạch Tuyết làm phước dặng là vì chứng một diêm lương tâm!

Thường khi nhà nghèo, vợ con sao cũng than thở, Bạch-Tuyết nói viết một đôi liễn giàn trong nhà trong mà khuyên con vợ như vầy:

Khổ tiễn khổ bạc dìng hanh khổ,
Giàu nghĩa giàu nhơn mới dâng giàu!!
Vì Bạch Tuyết khéo & khéo rắn nên vợ

con cũng cẩm hóa, cả nhà đều thiện tánh từ tâm. Rửa cho tên quan huyện Trước-Giang có ban khen Bạch-Tuyết một lầm biến son để bài chử:

« BỨC-NHUẬN »

Bạch-Tuyết sinh được ba trai (đều có nghề nghiệp làm ăn) và một gái còn non nướng theo gót mẹ. Nàng ni tuổi bời dỏi mươi mà tác chứng mười bảy, nghề canh cùi lầu thông, việc bánh trái nấu ăn cũng thạo. Thật là nữ tắc nữ công vẹn vẻ, lại thêm trai ném dạo vị thánh hiền; lời gia huấn thuộc lòng, nỗi luân thường chữ dạ. Nội trong bat liềm người ao ước, nhưng mà kè giàu thì lại chè nghèo, còn kè nghèo mà thua bê đức hạnh, nên chưa ai birút iới; vì vậy mới nổi tiếng « Bạch-Mai treo giò ngọc; ai mà đoán hạnh bất tài dừng tới cửa xung rồng băng Sê » (Lời này vốn của một cậu trai tơ đặt ra rồi di truyền cùng xóm.) (còn tiếp).

Lê-Trung-Thu

Bản Phú

(Tiếp theo)

Ai mà chẳng biết đều liêm sĩ. Ngặt không tiên liêm sĩ cùng ai. Lời tục vi là Anh Hài. Sách kèn rán: Phương-Không Cũng vì nó mà Tàu hại Đông. Cũng vì người nghĩa đoán thân thơ. Nhà không tiên mồi việc, mồi nợ. Bàng có của càng sang càng sái. Ngô bất thức thế gian khoái khoái. Ngã vì tri thiện hạ đường đường. Chữ vinh hư tiêu trường vò thường. Cầu phú quí bần cùng hưu mang. Hè dối khó mang cầu vận hưng. Nếu giàu sang dặng chí phong lưu. Đầu cho vạng trí, vạng mưu. Công không biết dặng cơn nghèo mà trốn tránh. Kè có của sáu mìn coi hành lanh. Người không tiên phải chịu ngắt nợ. Việc vỗ quan mờ miêng ủ ơ. Bé lẽ nghĩa lại thêm ngôn liệu. Ai chẳng muốn lợi danh. Ngặt không tiên chịu bl. Thiếu chi kè ngữ ngôn qui quyết. Cũng muốn làm quá lợi tức nguy. Cơn khổ nghèo làm thói ngu si. Chứng có của hoặc làm cự phú. Thấy Thế-Gian tẩm tính quá ngặt. Luận một bài nhất lai ai ai. Có câu bĩ cực thời lai. Cuộc đời đời dõi xem ra lẽ thường.

Phùng-Xuân.

Tân thị

Bản quán được tin rằng ngày 15, 16, 17 June 1918, qui chức làng Chánh-Lưu (Thủ-dầu-nội) đã mở tiệc khánh thành Tân thị mà qui chức mới lập ra.

Bản quán kính tặng Qui chức « nền công đồ số giữa làng » và chúc cho Tân-thị:

Tiền chò góp thâu nhẹ giá,
Bạn bàng lui tới thường sun,
An-Hà.

Thi Tập

LÃO KÌ QUI Y

Xuân muộn dài chương văn yến anh
Cửa thuyền vui gởi chúc duyên lành
Tóc vươn gươm huệ rơi mành bạc
Mày mươi nhảnh dương rữa nét xanh
Chinh phẩm sen vẩy hương bốn vách
Tâm nghệ chuồn lắp tiếng nấm caanh
Làm nêu tê độ miêu sông ái
Cho trẻ hóng nhan rò ngọn ngành

Ngô-như-Ý soạn

..

PHONG CÀNH BẢN ĐÈM

Bầu trời chau ngoc rải làm nhám
Ai dấu mặt. Hóng dè tối thăm.
Bên vịnh lấp-lòe chòm lửa đóm.
Trong tai rì-rả khue dồn cảm.
Gió đưa cum liêu kia phơ phất.
Sóng dượm nhành mai nở trước dâm.
Voi hỏi chi hằng ủi khă nói.
Đêm chảy lu to mấy canh thăm???

Đặng-văn-Chieu

(NH) Ô ÈO O

Ô òi ạn àng ách áy u
 Ô inh ú ú ại u u
 Ô ản ánh áng ùn ù áy
 Ô áo áng ay ời uốc n
 Ô úc iech u ản ắp ú
 Ô i ảm óng ệu ỏi u
 Ô ản ờ ó iêm ao ản
 Ô ật ờ ày ờ ái u
 Ông ý

Truyện Thoại-Hương

(Tiếp theo)

Ông vua Nhựt-bôn là vì minh chánh, hay xét suy, suy xét việc minh làm. Nhưng mà, nay thấy nàng này tuyệt sắc vò song, sự động niêm Ông rắng hết sức mà dẫu không dặng.

Ông xuống tàu ông nghĩ, sao lại bắt nhó thương, thương nhớ Thoại-Hương. Ông nói thám rằng : « Lại thay cái sáu khuynh thành, làm cho đồ quán xiêu định như chơi ! Trảm là dứng chí tồn tot bức, có lè đau đì làm bức sao nèn ? Chẳng biết cái vườn này đã có chủ hay chưa, vây phải dọ ceci cho ebắc. Như nàng chưa có chồng thì, Trảm tới nói lè nào không dặng, hàng mà, nàng có chồng rồi, Trảm chẳng động-dặng tới làm chi. Nếu Trảm muốn cho toại lòng mà khiêu cho vợ chồng nó chí ly, sự ác ấy, ai cũng biết, nhứt hộ hòn, nhì điện thô... VÀ Vương-dé phải cho bài hà chí đò, có lý nào mà đoạt vợ người ta. »

Vua nói rồi, bèn sai một người đi dò coi Thoại-Hương nhà cửa ở đâu và có chồng hay không.

Người ấy bèn vắng lời đi dò thám, chứng nữa giờ về tàu với vua rằng : Thoại-Hương đã có chồng và nhà cửa ở cảng chảng xa bến tàu đậu.

Vua nghe nói như vậy cũng bỏ qua. Chừng tối tối, vua vào phòng dặng giặc diệp nhei an. Dè dần, cái binh dung của Thoại-Hương deo dài theo long sàng, vua

trần-trở ngủ nghe chảng dặng. Rán dǎn xuống mà lóng càng phiêu-dộng. Vua vừa thiêu-thiêu ngủ thì đà giấc mộng, thấy Thoại-Hương đến giao hoan thủ lạc với vua. Bởi vậy cho nên, vua hết thế nghĩ suy xét nết hồn thua, vua bèn nhứt định nội đệm đó hát Thoại-Hương rồi dem luon về Nhựt-bôn.

Bên sai năm người vò sĩ, dũng canh ba đến phá cửa Thoại-Hương vào mà bắt cho dặng nàng. Năm người vò sĩ bèn vang lịnh vòi-vàng, dác nhau đều nhà Thoại-Hương ngõ ra tay huot tróc.

Nói về Thoại-Hương, khi tam canh trong nhà đương an giấc, bồng nghe người phá cửa ào vào, Vương-Long thì ngủ trên vông cho nên bị mấy tên vò sĩ ràng anh ta ở trong, chàng hết sức vẩy-vùng mà củng ki-o thoát thân. Thoại-Hương muôn re la mà bị nhét miệng và buộc hai tay. Bởi Vương-Long hay ghen cho nên không ở nhà người cậu kiểm chòi người ta mà ô, bởi vậy, đầu có lèn cung chảng ai hay.

Còn Thoại-Hương bị bắt ra ngoài, rồi bọn vò sĩ khiêu ngay xuống tàu cho vua Nhựt-bôn.

Vua đương ngồi, lo lo, liệu liệu, tướng tướng, tư tư kế lấy bọn vò sĩ đem Thoại-Hương biến nạp.

Vua dòm thấy, sáu mùng mảng diện, mau mau lại mờ dày cho Thoại-Hương rồi dắc tay mời người lên long sàng.

Thoại-Hương thấy vẩy ngủ nội bàn-hoàn, khoe tíc-tưởi than thân trách phận rằng :

Ngân cái kiếp hóng nhao lao-dao, lận-dâu,
 Lão thiên sinh ngõ, ơi hả vi ?
 Mới ra khỏi nhà theo chồng thì
 Phút dà biệt-ly,
 Cha mẹ cung chảng rò bàn huyễn
 bao nã. »

Từ khi ông Hoàn-Côn chìm chết tới nay thi, thiếp đảo điện, điện đảo thường ngày, nay bị người nấy, mai bị kẻ khác như cái bóng kia để chuyên tay thiên hạ. Buổi xưa thơ khi không khéo tu sao, nên kiếp này thiếp năm đây mười dạo. Chịu làm sao cho xiết nỗi phiền, phản dã sao ra gái thuyền quyên, thiệt-thoi chịu

bồng nhau nhiêu bạc mặng. »

Nói tới đây, Thoại-Hương khóc hoà như mưa. Ông vua đã lóng muốn dà tra, tiêm biết tiếng Trung-nuôi, nghe nàng than vắn như thế, thương-đá, thương-diệc. Vua kéo nàng lại gần ôm riết, vượt ve công đường báu tơ châu. Rồi truyền linh túc thì kéo neo lui tàu; chỉ dặm Nhựt-bôn trở lợi.

(Vị hoàn).

Huỳng-văn-Ngà.

Sự tích giặc Au-châu

N° 18 (*Les causes de la guerre d'Europe*)

Ngày 25 Août.— Thành Longwy (Long-huy) thất thủ, qua ngày 27 binh A-lê-män xâm lăng Pháp-diệu, kéo ngan qua rạch Xomoa (Semony).

Ngày 28 Août binh A-lê-män kéo qua sông Mo-xờ (Meuse) tại bến thành Si-to-ne (Ste-nay), bên thành Mê-gi-e (Mézières) và bên thành Xo-dân (Sedan) dặng qua rạch Loan (Loon) và rạch Oa-xà (Oise).

Ngày 29 dạo binh của tướng Brü-lâu (Bülow) và dạo binh của tướng Hô-xen (Hausen) cùng cánh hữu dạo binh của tướng Ca-lúc (Kluck) áp lại đánh với cánh tả dạo binh Langsa. Dạo binh cánh tả Langsa day trả lè làng đánh dạo binh Hô. Vè A-lê-män xơ xăi, song lè lùn lùn yếu sirc, nên binh A-lê-män mới kéo đến thành Phe (Fère). Từ đó đến thành Paris còn chừng 105 kí lô mét.

Lè thi binh A-lê-män nên thừa thắng mà kéo đến vây thành Paris. Những mà dạo binh A-lê-män thứ nhì ở mặt trận Đông-phô-lô-si (Prusse orientale) đang bị binh Rút-xi đại-chiến cho nên dạo binh thứ nhứt đang đánh với binh Langsa quyết đuổi ép binh Langsa qua ranh cho dặng bị luồng đầu thô địch, hầu mau thắng trận, có trả binh qua Đông-phô-lô-si mà cứu viện dạo binh thứ nhì, bởi đó mà dạo binh A-lê-män đại bại trong trận Mac-nò (Marne) để một trò cười làm gương thiên cổ.

MẶT TRẬN RÚT-XI

Binh Rút-xi xâm lăng Đông-phô-lô-si.

Binh Ô-trich kéo đến Pô-lôn (Pologne).

Tại mặt Rút-xi có ba chỗ đánh nhau.

1.— Đông-phô-lô-si ở phía bắc.

2.— Bô-lôn Rút trung ương.

3.— Ga-li-xi (Galicie) ở phía nam.

Ngày 17 Août 1914 binh Rút-xi đánh Đông-phô-lô-si.

Ngày 20 Août 1914 binh Rút-xi đánh Ga-li-xi:

Ngày 24 Août binh Ô-trich xâm lăng Bô-lôn, dò ngan qua sông Ka-mi-en (Kamienne). Khi hạ chiến thư rồi thi binh A-lê-män kéo qua ranh Rút-xi lấy thành Kibarty (Ki-bac-ti) hướng bắc, Ca-lisch (Kalisch) hướng nam. Cách ba ngày binh mã kị Rút-xi đến lấy Ia-và duỗi binh A-lê-män đến Anh-tec-bùa (Insterburg) và Tinh-zit (Telsit) tung ngày 10 Août. Song le đạo binh A-lê-män nô lực cự lại, dạo binh Rút-xi phải thối lui. Mà ngày 17 dǎm đội binh Winh-na (Wilna), sau đội binh Hoạt-gio-huy (Varsovie) tiếp chiến thắng một trận tại Si-ta-lu-bô-nén (Stallupo, nen) mở đường về Cô-ni-be (Conigsberg).

Ngày 19 binh Rút-xi kéo đến Gôm-bi-nen Gumbinen. Nguyên nhung A-lê-män là Hàng-dặng-buru (Huidenburg) day binh thối lui vì sợ bị doanh hậu.

Ngày 22, 23 binh Rút-xi lấy được thành Tinh-zit, ngày 28 binh Rút-xi vây thành Cô-ni-be (Konisberg), còn 100 ngàn thước thi tới mè sông Huyl-tun (Vistule).

Cũng trong ngày 23 binh Rút-xi kéo gần đến thành Lâm-be (Lemberg), song đến gần triền dãy núi Cát-bách (Karpathe) thì gặp binh Ô-trich, sáp nhau đại chiến.

TRẬN THỦY

Lut-quân của Đồng minh liền hiệp, các đoàn tàu chiến cung hiệp nhau làm cho tàu trận A-lê-män và tàu trận Ô-trich phải nấp bến. Song le dǎn A-lê-män ha di chịu vây sao, bèn xuất dương cự địch.

Chiến tho vùa hạ thi A-lê-män đã cho chiếc chiến-hạm Ma-dò-bua (Magdebourg), đến bến hải-khẩu Li-bô (Libeau) của Rút-xi, chiếc tàu Bô-rết-lô (Breslau) và Giê-ben (Gieben) chạy đến bến hải-khẩu Bô-n (Bône) của xứ An-giê-ri (Algérie) thuộc địa langsa ở Phi-châu. Còn chiếc Lù-y thi di bô thủy lối mè biển An-lê. Các tánh xất ấy thế gi không khôi hoa.

Chiếc Lù-y đó bị tàu tuần Ang-lê gặp bắn chìm. Hai chiếc tàu đang hành hung trong biển Địa-trung-hải, thì bị đoàn chiến thuyền Ang-lê rượt chạy nấp trong kinh Bô-pho

Bosphore) đắt Tuyet-ki, rồi bán cho chùa Tuyet-ki mà giải hoạ.

Còn chiếc Ma-dà-bua tung hoành trên Bắc-hải, chạy tới trên Phanh-lăng, bị lổ, sau tàu Đồng-minh đến thâu phục. Chùa tàu thấy thế bắt tường, bèn bắn nỏ bỏ.

Có một đoàn tàu lảng của A-lê-mản chạy qua bờ Ang-lê xạ-tac-dan vào các hải-khẩu, bị tàu Ang-lê bắn chiếm một chiếc.

Tại Ấu-dai-dương có chiếc Em-den, chạy dón tàu ở Đồng-dương và Viễn-dông mà thọc, tung hoành ít tháng, rồi cũng bị tàu Nam-châu (Australie) bắn sập.

(Sau sẽ tiếp theo)
Trần-bửu-Trần iược dịch

Thời sự Giá bạc

Kho bạc nhà nước.....	4135
Hàng Đồng-Dương.....	4 22

Giá lúa

Từ 2\$10 cho đến 2\$15 một ta, tùy theo thứ lúa.

Canthor

QUÂN CÔN BỐ LẬP MƯU TRỐN KHỎI. — Nguyễn có ba anh em tên Thôn, Khoa và Nhiêu, là quân ăn cướp có tiếng, què quẩn ở tại làng Định-hoa, Tông An-trường. Ba anh em chúng nó bị tập ná mà đã có (lục tổng) về làng Định-Hoa, Tông-làng tiêm kiêm hết sức mà không ra mổi. Nên Quan trên nhứt định sai một viên quan langsa Sớ Tàu tuần đến tại làng mà tiêm cho ra mổi. Khá khen cho viên quan ấy và chúc việc Sớ Tàu tuần lập mưu hỏi thăm độ lão ra mổi chúng nó tựu tập tại Núi-Ba-Thê thuộc làng Vọng-Thê tỉnh Long-xuyên. Nên Sớ Tàu tuần lập mưu kế dồn nơi bắc dặng tên Nhiêu và tên Thôn đem về tại nhà Công-Sớ Jang Tân-phong mà lấy khai báo.

Vậy ngày 12 Juin, lúc 8 giờ rưỡi tối Chúc việc Tàu tuần và Phó-Tông An-trường đang ngồi giàn dứa nhà việc mà tra xét bọn tội nhơn. Nào ngờ tên Nhiêu

và tên Thôn lén lắp thè nở còng, bằng một con dao nhỏ bừa cao, nô dập queo lại. Khi chúng nó nô còng dặng rồi, thì tên Nhiêu cầm còng xốc lại dập nhầm Viên quan Tàu tuần trúng trên trán gáy, và xé một đường dài. Kế nó muộn chạy lại dặng giục cây súng sâu, của Viên quan để trên ghế, song may cho ông ấy lẹ tay giục lại được. Nếu không thì mang hại to. Trong lúc bắt cập như vậy, thì kí ông ai giám dùng súng mà bắn vì cả Hương-chür và dân làng chạy theo đồng lâm, mới bắt lại được tên Thôn, còn tên Nhiêu trốn mất chưa bắt được. Xong rồi Tàu tuần chờ tên Thôn về nạp cho Quan Biện Lý (Vĩnh-long) dặng truy buộc.

Lê-quang-Kiết

XÉT ĐÁNH. — Đồng-Thánh. Ngày 11 Juin, lúc 2 giờ chiều có tên Nguyễn-văn-Dụ, và dứa con gái là Thị-Túc ra đồng bắt chuột. Ruồi thính linh bị xét đánh nhầm tên Dụ chết tại trận. Khi ấy Thị-Túc tri hô lên thì Hương-chür làng dền noci khán xét từ thi tên Dụ, thi thấy tóc trên đầu đều cháy, và lỗ tay phía mặt ra máu, dưới bụng trầy một dấu. Còn cái nón và khăn băng đội trên đầu đều cùng cháy cả.

Lê-quang-Kiết

TỔ PHÂN CHỦ. — Đầu 7 Juin quan, Phó-cự Cao-vân, ở gần rạp hát Messner, có bị kẽ gian hùng ám bóng vô nhà lúc vào không hay, rồi thẳng vô buồng của ngài mà dạo cái rương sác của ngài rồi cút mắt. Trong rương này ngài có để một số bạc dặng phát lương cho kẽ và chi phí thường ngày và trong ấy cũng có nhiều vật quý báu của quan bà Cao-vân, gởi về; những là hộp băng ngà chạm kiêu khéo tinh anh bên xứ Algérie, có nhiều thứ bạc đồng bạc sắt, sủ diệu của các nước và có nhiều vật báu bên Xiêm (Siam) và Hồng-mao.

Qua đến ngày 9 Juin mà cũng chưa rõ dặng dứa gian; nên ngài kêu hết thầy tòi-tòi trong nhà biếu di kiểm cho dặng cái rương sác ấy đem về.

Đây có tên Đại, hiên việc này nên di vò lối trong nhà thơ mới một dỗi rồi xuống

mé rạch Cát-thơ mà móc cái rương sác còn trước lâm-mem đem về cho chủ. „Ấy có phải là của báu không thèm ở với kẻ hèn chัง!“

Hồi rò lai thì tên Nguyễn-văn-Trực, 18 tuổi cũng nô dứa tớ trong nhà, song phán việc của nó ở nơi nhà ruộng trên Ư-trôn, mà đêm ấy nó về không bay roi dạo được cái rương sác đem dấu xong rồi mới thuật chuyện lại với Đại và rủ đi chơi. Saigon, nếu việc này êm thì nó sẽ đem ra lấy tiền bạc mà chi phí; Đại nghe vậy mới hỏi chỗ nô dứa; hỏi vậy nên tên Đại mới biết mà kiểm dặng cái rương lại cho chủ.

Bát Nguyễn-văn-Trực về hỏi thì nó cũng chịu ý theo lời của tên Đại và giơ tay mượn linh công lai dặng có giải qua Tòa. Cái rương sác này mở ra trước mặt ông có điều còn dù các món song bị tróc mà thôi.

Biên-hòa

XE HƠI CẨN CHẾ. — Ngày mồng tám, tháng sáu Langsa, lối 7 giờ rưỡi tối, ông M. R. M. là chủ cái xe hơi hiệu Dolge, số hiệu 669, di sang về, đến nơi trụ dâ 6.500, đường Chêne, ông thấy 1 người dứa ông nằm dưới lô. Ông M. R. M. bèn tớp máy di chậm chậm và bóp kèn lia lịa, mà người ấy chẳng kể đến. Ông thấy vậy bèn cho xe ôm lê bên phia hứu; kí lại gần thì thấy người ấy nằm bất tỉnh trong một vũng máu. Thấy vậy ông xuống xe lai vẫn coi, thấy người ấy bị một vít noci đầu nặng lâm và coi không thể sống.

Ông M. R. M. hổnghỉ chả là bị xe vào cảng dày, nên quay xe trở lại đường Biên-hòa mà cớ với sở tuần thành.

Ông có bót có dưng xe ông M. R. M. mà di đến chỗ. Người bị bệnh ấy cái ngực còn ấm, ông có soi đèn coi thi thấy trên đầu gần ót có một vít trong hệ đèn noci nổ chảy ra, phía bên vai ta có một lỗ đục bể sầu bảy phân tây, bể dài 1 tết; nzon tay trả xu ngón tay áp út nghiên.

Ông có kiểm thấy lỗ đục bảy phân tây cái rít nhứt cao-su có gạch lăng tréo trà, cái rít nhì bánh tròn, cái rít ba có gạch lăng so; cả ba đều chạy về đường Biên-hòa; đó rồi ông xét xe ông M. R. M. thì thấy có một đám máu noci bánh xe trước phia tâ, bánh xe ấy thì

giống với lỗ đục bánh xe tron dâ nói trên đó. Ông nghĩ nên xét kỹ thì chẳng thấy xe ông M. R. M. có vứt chí tray trưa chí khác nên chẳng lỗ xe ấy làm ra có sự,

Suy nghĩ kỹ thì nghĩ rằng chắc là cái xe mà báu có gạch lăng tréo trâ cảng noci ấy.

Cái khúc lô mà xe cảng đó thì xa nhà cửa nên chẳng thể nào mà hỏi thăm đều chi được.

Người ta chờ thấy người ấy về nhà thương Biên-hòa dặng mồ, thì có bà con đến nhìn xin thấy về chôn.

Dẫu mà tiêm kiêm cái xe sát nhon ấy chẳng dặng mặt lòng, mà cũng nên trách cái người trong xe ấy sao rô lòng chẳng biết thương xót người khốn nạn noci bô dứa đường trong rừng đây những thú dữ.

(rút trong báo l'Impartial)

NAM-VANG

MỘT ĐÚA ĐẦU ĐẢNG BỘ CỘN BỘ BÀI HẠ SAT. — Tại Kompongspue. Có hai tên đầu dảng ăn cướp là Chum và Hem đến đánh phá làng Cheungek. Bởi vậy bọn dân làng ấy đều đồng bè nhau nỗi thần lực quyết một mốt, một còn, mà chống cự lại cùng hai tên đầu côn đồ này, liền giết thác tên Chum tại trận, còn lại tên Hem trốn biệt.

Quan Bảo-Hộ ở Nam-vang liên đih thân đến tại chỗ mà tra xét. L. Q. K. (l'Impartial)

CÁO BẠCH

Kinh cùng qui khách dặng hay, người coi tiệm tên Trịnh-Chieu và tài phú tiệm Thiền-ký-Tường nay đã thôi rồi, và tôi gồm quyền cai quản tiệm ấy từ ngày nay sắp tới, vậy xin qui khách tưởng thinh cứ việc mua bán như thường tôi sẽ vui mừng tiếp rước.

Còn việc tiệm bạc, thiều dù của tiệm, xin phải do nơi tôi mà thôi vì các mối nợ-nần, hoặc lân, hay là cựu, nếu trả cho ai thì tôi không nhinh biêt.

Nay kinh.

Trịnh-Hưng Chánh-thất,
Sương-Phu Bùi-thị-Huân.
(Tiệm Thiền-ký-Tường Cái-võn.)

Cáo bạch

Kính cáo cùng lục-châu quân-tử cho
đặng tường tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là
Quan-Mang-Vinh ở gần chùa Ông (Cần-thơ) ở phía trước hàng ba thi bán cơm
khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chư quý
vị tại lòng. Còn cảng trong thì bán thuốc

Nha-phiến». Nơi lầu tùng thượng, thi cho
mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết,
cùng khoán khoát, thấp đèn khói nơi, nơi
lại giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa
người làm công trong tiệm dù và sang sảng
cho quý-vị sai khiến. Nếu có kè nào quý-vi
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị
chúng nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh quý-ông quý-bà
trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ,
xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng
tiếp rước, cũng sẵng mọi việc cần dùng,
rất vừa lòng của quý-vị.

Chủ tiệm : Hùng-An.

**HOTEL DES ALLIÉS
CANTHO****Chambres meublées**

Produits pharmaceutiques,
Vins de 1^{re} marque,
Liqueurs, divers nouveautés
et consommation.

KHÁNH-VÂN-LÀU KHÁCH-SOẠN
Chủ sự
NGUYỄN-VĂN-TÚ¹ DIT LÊ-ÂN
Ngay cầu tàu tây
đường Saintenoy — Cantho.

PHÒNG NGỦ
Sach sè — Có đèn khí,
Bán thuốc tây uồng,
Bán lè rượu tây, nón, dày tây
và vật thực dù thứ.
Chỗ đăng tin cây.

Cáo bạch**Cáo bạch**

MAI-VIỆT-SĨ Gérant
du service d'auto en location

Kính cáo cùng quý ông quý bà
khách dặng rõ, tôi có sắm một cái xe
hơi để di đưa và cho mướn.

Vậy xin quý ông quý bà
khách, có việc chi di gấp thì xin đến
nhà tôi bất kỳ giờ nào tôi sẵn lòng đi
lập tức. Còn giá cũng y theo mấy chủ
kia vậy.

Mà xe tôi sửa soạn sạch sẽ luồng luồng
Xin quý ông quý bà
khách dem lòng chiếu cố đến bạn đồng ban.

Nay kính
MAI-VIỆT-SĨ Gérant
près de l'hôtel de la Rivale
Boulevard Saintenoy — Cantho.

TIEM BÁN BÁNH MÌ**HIỆU TÂN-PHÚỚC**

Đường kinh lập — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ**LÀ CHỦ TIỆM**

Kính lời cho quý ông, quý bà rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sẽ, bánh thi đẽ trong tủ kiển có ròng
nước, kiển lèn không dặng, ruồi bu
không được lại khôi ai rờ tay đỡ, ai
muốn mua ở nào thi chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

Lê-công-Phuong

(AUGUSTE)

Géomètre civil**LONG-MỸ — RACH-GIA — CAN-THO****ARPENTAGE
Délimination et Bornage
EXPERTISES****Ông Lê-công-Phượng**

(Auguste)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH**Long-my — Rach-gia — Cần-thơ****LÀNH ĐẶT DIỀN THỜ CHO NHÀ NƯỚC****VÀ DIỀN CHỦ**

ông chuyên làm kỹ công và
có danh tiếng làm

Ai có muốn cho việc diền thờ minh
cho mình bạch, khỏi sự lấn tranh
giải hạng; đặt thành đất khắn hay là
đất mua, thì phải den ông Kinh-Lý
PHƯỢNG mà thương tình.

MỸ KÝ**TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON ĐẦU**

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng quý khách dặng hay, tại
tiệm tôi có làn mà đá bằng đá камt hạch,
đá xanh Ton-kia có dù các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mỏ thun
bằng cây, chạm bản đồ, cùng hoa điêu
thảo mộc theo là nhân hiệu, văn vần...

Mộ bia chạm bản đá камt thạch.

Có thư họa chơn dung nhai hình
người mà vẽ bằng dầu sơn vò hổ, nước
thuốc mực Tàu, viết chì than, họa biến
tiên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous
genres.

TƯƠNG-NGỌC-GIU cản khai.

Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn
dầu xăn (un appareil d'éclairage à gaz
d'essence): bình dầu, đèn trên cao, cỗ ống
chạy xuống rái ra, tra được mười lăm
ngọn đèn. Bên nắp sáng lầm, có đủ đồ
phụ tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người
ta bán là vì mới đem đèn điêu khí vò
nhà, nên đèn dầu xăn (essence) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bán-
quán An-Hà-Nhựt-Bao mà thương tình.

**TAI NHÀ IN
Imprimerie de l'Ouest
CANTHO****CÓ BÁN SÁCH MỚI :**

1.— PHAN THI (chuyện lạ đời này) bán
một người chết 7 năm, nhập xác một
người mới chết mà sống lại cõi dương,
par Trần-dác-Danh. giá là 0\$40

2.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par
Tiến-Kim giá là 0\$50

3.— CONTES ET LÉGENDES DU PAYS
D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la
Saigonaise patriotique) par M. Lê-vân-
Phát. 1\$40

4.— TUẤN TRÀ PHẬP LÊ (Sách dạy
luong chức phụ tá của quan bến-lý) par
M. Võ-vân-Thơm giá là 1\$20

5.— LEBUFFLE (vol et recel de buffles)
moyens à prendre pour essayer de le pre-
venir) par M. Võ-vân-Thơm giá là 0\$30

6.— TRUYỀN KIỆN TÀM LIỆT NỮ (roman
moderne) par M. Lê-trung-Thu giá
là 0\$30

7.— Đóng Âm-tự-vi (cô phu những
chữ không phải đóng âm mà khó viết)
giá là 0\$40

8.— Đóng Âm-tự-vi (chữ langsa) 0\$60

9.— Dictionnaire Gazier 2\$00

10.— Dictionnaire Français Ann-
mite 4\$30

11.— Kim-Túy-Tinh-Tứ 1\$20

12.— Méthode de lecture illustrée par
Boseq 0\$80

Thuốc điêu hiệu Canon

(SUNG DAI BAT)



BAO XANH

Hút đã ngọt mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI ĐẶT CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN TBI HÀNG NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIÀ QUAN TOÀN-QUYỀN KHẨM HẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ; bên chữ Langsa thì có chúa quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Phan-thái-Hòa, thông ngôn hứu thê tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ diển lâm.

Giá mỗi cuốn là 0\$50

Tienda 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê bông 20 % ; mua 100 cuốn thì huê bông 25 %.

à approuvé par le jury avant publication

Cantho.—Imp. de l'Ouest. *Cantho, le 20 Juin 1918*
Le Gouverneur, Võ-VĂN-THƠM
L'Administrateur

LOI RAO

XE HƠI ĐUA LONG-XUYỄN—CÁN-THƠ

Mỗi tuần lễ xe hơi màu vàng di hai chuyến:

Tour từ trên Long-xuyên xuống Cần-thơ, 6 giờ sáng.

Thứ năm Cần-thơ đi Long-xuyên, 6 giờ sáng.

Hàng xe này mỗi ngày có đến xuống Thủ-uột Long-xuyên buổi luô.

Giá tiền Long-xuyên Cần-thơ 1\$70

TRẦN-THÀNH-LONG.

Kính cáo.

TIỆM-HOÀ-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-DỨC-NHUẬN

Kính lời chào lục-châu chư quân tử
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thể thức Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vị trong lục-châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thứ nước thuốc tốt
thương hạng; đề mấy trăm năm cũng
không phai.

Giá tiền và thuốc tất: Vẽ nửa thân
(bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00
= 20\$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thứ nước thuốc này
đen mịn và tốt lâm (tốt hơn crayon conté)
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cô.
Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương
nghị như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo
nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị
cách kỵ tướng.

Nay kính.

Viết thư cho tôi xin để:

Nguyễn-dức-Nhùn

Dessinateur (Giadin).