

NĂM THỨ NHÌ SỐ 72

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 13 JUIN 1918

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHUT BÁO

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THOM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BÁN
TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 誌

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bồn quản mà thương nghị.

Mua nhặt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Còn bài: o Sư tích giac Ân-châu Ley iem.
 Nga-lastu (Rút-xi), Ao-juuc (Ô-trich), Thủ-nhì-ký (Tee-c-ky), Y-dai-lai (Lai-ky).

NHÀ HÀNG HẬU-GIANG

LES GALERIES DE L'OUEST

KÍNH

Cùng Lục-châu qui khách dặng hay; nay tại tỉnh Cantho có nhiều ông Langsa và Annam chung vòn to lập nên một hàng buôn lớn, lây hiệu là *Nhà hàng Hậu-Giang*, chử kêu là: *Hậu-Giang đương hành*, ở tại trước mặt Tòa Cantho.

Chúng tôi lập hàng này là quyết lòng làm nên một cửa « *Tàu-Khaju* » hâu giang, vì chúng tôi dòm thấy từ thuở nay cuộc thương mại lớn dồn về Cholon và Saigon, thuộc về sông trước. Vì vậy mà các nhà quòn trong mày tỉnh Hậu-giang này phải thàt công lên bờ hàng tại Cholon và Saigon, dù xa-xuôi, bất tiện mà lại tốn-kém thêm nhiều. Nay chúng tôi lập hàng tại Cantho trước là hưởng chút ít lợi sau là giúp các nhà buôn nhỏ cho dễ bê thương mại, ây cũng là cuộc ích lợi chung, mà có ý mua dành bán giựt.

Trong hàng chúng tôi có bán sỉ và bán lè dù các thứ hàng hóa Tây Nam, Bác-kỷ hàng Bombay, Nhựt-bốn, Caomèn, hàng tàu vân vân, vân vân, cho đèn đồ khí cụ bằng sác, xì mon cũng có.

Lần lán chúng tôi sẽ lập tiệm nganh các nơi, như là: Sôctrang, Sa đéc, Longxuyên, Rạchgiá, Bạcliêu, vân vân.

Giá bán sỉ thì tính y theo Saigon, Cholon; còn bán lè cũng nói.

Xin mời Lục-châu qui-khách và các chū tiệm buôn thừa lúc rảnh rang đèn hàng chúng tôi xem chơi thi đũ rồ.

Nay kính
Hậu Giang đương hành,

AN HÀ NHỰT BÁO

MÔI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

1.— Minh chung thuyết lẽ	LƯƠNG-ĐỀ-THÚC.
2.— Truyền Phan-thanh-Giảng	NGUYỄN-ĐỀ-Hoài.
3.— Kim thạch ký duyên	L. Q. C.
4.— Cảnh thơ nhơn vật	L. Q. C.
5.— Muốn nên khách đại thương	Đặng-văn-Chiêu.
6.— Cách ngôn	HUỲNH-VĂN-NGÀ.
7.— Hồi tin	A. H.
8.— Đáp từ bài dị doan của người Thanh-Vân	LÊ-TRUNG-HIẾP.
9.— Thảo luyện gân cốt	ĐÀNG-VĂN-CHIẾC.
10.— Thuật pháp da doan	ĐÀNG-VĂN-CHIẾC.
11.— Thị tập	LÊ-CHƠN-TÂM.
12.— Truyền Thoại Hương	HUỲNH-VĂN-NGÀ.
13.— Bàn phủ	PHÙNG-XUÂN.
14.— Sự tích giặc Âu-châu	TRẦN-BŨU-TRÂN.
15.— Thời sự. Giá bạc, giá lúa	LÊ-QUANG-KIẾT.

Minh chung thuyết lẽ

Tiếp theo

BÀI THỨ MƯỜI BẤY.

Bon, bon... bon. Người sanh trong trời đất, là phép mỗi đang dấu; đánh chuôn giảng lè dã lâu, chỉ quấy phải nền hư gần hết; phân biền lầm e cho người nghe trí mệt, kè từ dày ta phòng lập sách lè nghe; mỗi tuần ra trước một bài, chờ rồi bộ sé xin người kiêm dượt; tuy người xưa đã liệu trước, nước Việt-Nam, đặt sách Tho-Mai, cuộc trăm năm xét lại lâm đổi đời, người thế sự tinh tinh nhiều thèm bót. Từ Lục-Tinh chịu thờ Pháp-quốc, danh thuộc Tây gầu sáu mươi năm; tuổi năm mươi xuồng đến mươi lăm, tục mới cũ trước sau xem lộn lạo; là phép chánh bang không thấu đáo, tiếc nghe Nam-Việt chẳng phân minh; xem coi xứ sư gặp ghiền, xét thấy lè nghe rời rớt; Ta vốn chẳng tự xưng thông đạt, mà dám bày lè phép

một mình, nhưng mà, phận làm người phải xét phân minh, để sè súc ác là không ai gánh vát; tuy mọi rơ cũng có tên một nước, nước nào đều phải có thói riêng; thói tục chung của nước đã quen người sanh xuống phải kiểm tìm mà thêm bót; làm sao dặng tốt thì thêm, xấu phải bớt, phải theo cuộc đổi đời, người sanh ra một thuở một thời, cũng quả có người cao kẻ thấp; người trưởng già hời dưng cầu chắp, cuộc chong cũng phải suy xét cho công bình; mỗi nhà làm chủ cho mình, té rệp bế nghiêm ràng con tré; chung một nước dưng lo riêng tinh lè, cứ một đảng lè luật dùng chung; QUANG, BỒN TANG TẾ, cho thích trung, như vậy mới khỏi đèn lòn, xòn; Bầu có lý ta gọi ràng người hồn, nên lập lè để dạy người; làm con người phải biết ở chung trời, thi phải có lè nghĩ cho êm cuộc; nếu vò lè thi ở xuôi ở ngược sanh chống chỏi ngang tàng; khuyên người xét chỗ nè quang, thi mới rõ đạo người

Là trước : ít lời phân sơ lược, xin bạn hữu xét suy; hãy xem cho kỹ từ đây, phòng lập bộ : Lục-Châu gia lè. Bon, bon..... bon.

LỤC-CHÂU GIA LÈ MỤC LỤC

ĐOẠN THỨ NHẤT

Bài thứ nhất: Nghĩa phương giáo tử.
Bài thứ nhì: giáo nử tiết trinh.

Bài thứ ba: ẩn hóa tỳ tộc.

ĐOẠN THỨ NHÌ

Bài thứ tư: Lê gia-quang.

ĐOẠN THỨ BA

Bài thứ năm: Lê hòn thù.

ĐOẠN THỨ TƯ

Bài thứ sáu: Lê tang táng.

ĐOẠN THỨ NĂM

Bài thứ bảy: Lê tê điện.

ĐOẠN THỨ NHỰT

Bài thứ nhứt

Nghĩa phương giáo tử.

Phẩm có con trai, thì cha mẹ vui, « hồn tử vang sự túc », dầu nghèo hèn cũng quên, ấy vậy, có con phải dạy, nếu có con, mà không dạy thì có vui chi? mà dạy phải có phương châm, có nghĩa lý mới gọi là dạy. Sao gọi rằng phương châm, sao rằng nghĩa lý? Phương châm nghĩa lý như vậy: Con chừng sáu tuổi, dạy nó dạ, xá, bám, thura; cha mẹ hay là người lớn đi đâu về phải ra xá hỏi; khách đến cũng phải xá; kêu nó phải dạ, nói chuyện rồi dặn đều chi, cũng dạ; còn nó muốn nói lại lời chi, trước hết phải thura, còn nói với người có tước phẩm chi, thì bám. Dạ, xá, bám, hay là thura là phương châm đó. Còn nghĩa lý nhiều lắm phải dạy cho kỹ, và cho rõ, nó mới hiểu dặng. Con trai từ sáu tuổi phải dạy cho đến mười tam tuổi dạy hoài mỗi ngày, mỗi lúc nào có giờ hờ thì phải dạy mới dặng. Con trai ở dặng trước học chữ, dừng ham ăn, dừng ăn vụn, dừng ở gác bếp, chỗ nấu ăn, dừng ăn mót;

dạy dừng nói lão, dừng nói thêm cho ai, dừng nói tiếng chi xấu dơ, tục trước nói phải lựa tiếng thanh lời đẹp; dừng chau mày, dừng nhăn mày, dừng quan, cấm không cho chười mán người, cấm không cho dùng tiếng dơ xấu, dầu người tội tớ trong nhà, mà tuổi lớn hơn con mình, thì dạy con phải kêu dáng anh, chí, hay là cô bác, cũng phải dài người tuổi lớn; cấm không dặng hòn mảng người. — Dầu chơi với bạn nhỏ trong xóm cũng cứ sự ngay thật, hiền hoà chờ cho con gầy, hòn, sái thì đánh, phạt cho biết sợ mình, chờ có tung con mà quên dạy. Dạy con lúc có khách đến ra chào hỏi xá rồi, thì xem lại coi cha mẹ có dạy bao lấy trầu cau, rượu nước chi; lấy dù rồi thì tạm núp một bên, mà lóng nghe lời nói mà học, chờ khá dưng chàng chưởng nịnh mặc người khách, thì là vô phép. Như cha mẹ dài khách ăn, thì dạy con dừng hâu chắp tay một bên, chờ có sai bảo việc chi; lúc cha mẹ nói chuyện với khách, dạy con không dặng xen vào nói đều chi; chừa ra cha mẹ hay là khách kêu đến, hỏi sẽ thura; ấy là nghĩa lý đó.— Dạy con lúc ngồi vò mâm ăn cơm thường, phải chờ cha mẹ ngồi cầm đùa rồi, con sẽ ngồi vò, cầm đùa sau; coi món nào cha mẹ đã đẻ đùa vào vè rồi, sau con bày vè sau; mà phải dạy con cho kỹ, chờ khá lựa miệng thịt ngon miếng cá nát không xương, mà ăn, không nhường cho cha mẹ; phải nói cho nó hiểu như vậy: «Chẳng phải là tham ăn mà dành miếng ngon với con, con phải hiểu cuộc ván công ở đời; lúc cha mẹ còn nhỏ ông bà dạy là, cha mẹ phải giữ lè để nhường miếng ngon vật lạ cho ông bà ăn cho no, cho khoẻ, cho mạnh. Ưng làm mà nuôi con dưỡng con; nay dạy phần làm cha mẹ là phần dặng hưởng sanh con ra mà dạy con những chuyện cha mẹ đã học rồi, lúc này con còn nhỏ, phải

giữ lè, nhượng cho cha mẹ ăn uống dặng làm mà nuôi con dạy con, sau con lớn khôn rồi, sẽ làm dặng cha mẹ, kể sau nữa, cũng phải mặc công như vậy, thì sẽ hưởng như vậy; coi có phải là cuộc xây ván trong trời đất như vậy đổi dặng như vậy mới trọn đạo người trước dạy sau trên thương dưới; chờ chẳng phải là tranh ăn uống với con.— Nhà dạy con là nghĩa ai xem thấy đều thương, làm mẹ cha thương trẻ phải dạy răng, con có dạy mới dám xung răng dù. Dạy con lúc ngồi vò ăn, phải lựa chỗ nào thấp nhỏ hơn hết, ngồi khiêm nhượng lúc đê đùa vò chỗ nào, thì gấp về chỗ ấy, chờ khá trở qua lật lại, miệng ăn cho tém vén dừng nhai chấp cho kêu; miệng húp canh phải miềm cho êm, chẳng khép húp vào kêu ợ; ngồi vào mâm cứ việc ăn cho rồi, chờ khá vúc xác dồn cợt, ấy là vô lè lám. Có việc là hoặc ngoài dặng, hoặc trong nhà, phận làm con lúc thuật chuyện chi với cha mẹ, với người lớn chờ khá và nói và cười, ấy cũng là vô lè. Phép thura nói lè nghi dạy như vậy chỗ ngồi ăn, lè nghĩa phải rành; dạy con ăn và ở phản minh, cách đí đứng vào ra có thứ tự. Cha mẹ có sai con đi đâu con sửa soạn thay quần áo ra đi, trước khi đi, phải hỏi, thura cha mẹ tôi đi, chẳng biết có đều chi dạy con nữa hay không? hỏi rồi, xá thura mà đi. Cha mẹ dạy con lúc ra đường cứ dí hòa vi qui, chờ có tranh đua cãi cọ với ai, gặp người lớn từ té phải tránh lại nhường đường, đến cầu, ai đội gánh bưng xách nặng nề, phải tránh đường cho người đi cho khỏi ngăn trở, thấy ai có việc chi với tay không tới mình ở không hãy giùm đỡ cho người, chờ nệ nhọc ấy mới là phải đạo làm người ta biết thương nhau, giùm nhau, đỡ nhau, còn nghe gác gác, đánh lộn, chười mán, thì phải tránh cho xa lo việc đi về cho mau, chờ khá đê cho cha mẹ trông đợi

mặt tri. Lúc về đến nhà, thì mau mau thura mà trình diện, chờ khá di tuốc vào phòng không trình diện; trình rồi thura hết việc của mình đã lanh di hoặc thành hoặc chura cũng phải thura cho rõ; rồi sẽ di thay y phục ấy là lè.— Đến sáng ngày, dạy con phải dậy trước cha mẹ nói nhỏ di nhẹ không dặng làm động nói lớn quét ghế lau bàn, hoặc sai kè ở làm, sửa soạn việc thường trong nhà cho sạch, cho y như mỗi ngày và lo thay đồ rửa mặt rồi sắm sửa đồ của cha mẹ thường dùng, về trà nước bánh trái cháo cơm chi, tùy theo nhà thường dùng lo sắng, cha mẹ dậy khỏi nói đến, ấy là lè.—

(Sau tiếp)

Lương-Dũ-Thúc

Phan-Thanh-Giàng Truyện

(Tiếp theo.)

Sí nhơn ngoài Bắc-kỳ nghe tin chắc rằng: Triệu-dinh sai quan Phan ra làm Chánh Giám-khảo trưởng Hà-nội, thì đều cùng nhau reo cười kiêu cắn mà chắc mình rằng: bài thi không khó đâu, nói vu khoác với nhau rằng: Tướng ai làm chủ khảo thì chúng ôn còn lo, chờ như Phan-than-Giàng là người Gia-dinh làm chủ khảo thì chúng ông có lo gì không đâu. (1) Chẳng dè: sẽ dè có đâu biết dặng học hóng chí cã, già rứng không thấy phung nén chẽ. Người lúc ấy có câu rằng:

Có kiêm dã chán phản quân thân,
Kinh sử quen cùng bậc tri nhân.

(1) Người Bắc có ý khinh quan Phan không học rộng cho bằng họ, có thấy sách nào za hơn mà dám đánh rời cho nhiều, trừ ra những tay không huân súc mời chịu đe, lại vẫn tánh người Bắc có ý khinh người Nam là thường, chê rằng: đất nê ninh, tri mông, chỉ non thấp hèn, có đê đầu quan Phan là người thiệt học hay chữ hơn, thiên tài mà còn nhơn hực.

Sông thù tú-hội phong vân;
Khoa trường hiến ngó mấy lần lụa
quen.

Ngày đầu vào trường ai nấy còn lao
nhao, chừng thấy đê rồi ai lại không
tán dởm kinh tâm, chừng đó mới biết
quan chủ khảo là bậc thiên tài, bậc làm
năm kinh, có kiêm dị sứ, thèm tài kinh
tế mản thời, đến lúc biết khó thì đã
mỗi hối đồ hột, ngồi mà lo nghĩ kiềm
không ra chữ, nát trí cũng không kịp
thì giờ.

Trường nhứt điểm ngạch không còn
phản nữa ở lại. Cả thành Hà-nội đồn
nhau khắp trong cùng ngoài trảng ra
mấy đám nho lưu si hoạn, nói đến đê
danh đều rùng chí kinh hồn, ấy mới
khen rằng: Tài thiệt là tài Phan chủ
khảo xuất chúng lực yêm bác khôn
cùng kiến thức. Sau ngài nghe đặng
nên đến trường ca nới tay một thí; năm
đây trường Hà, si tịch gần muôn mà
đậu có 38 cử nhân; ông Thủ-khoa đã
ngoài bốn mươi tuổi. Yếu rồi, mấy thấy
cùng nhau than rằng: khoa này đậu
đặng chẳng phải cầu may. Có một thầy
đó hồn khoa Tú-tai may rói đậu cử
nhơn thứ 24. Hương thi như vầy mà
còn định thí quan lớn lại gắt thế nào?

Qua năm Thiệu-trị thứ hai (1842), cùi
tiết hạ, gần sang thu thiều; thịnh linh
quan Phan dặng tio nhà hung sự, là
tin gửi ra cho quan lớn hay rằng: ông
thần của ngài thê thả tại lăng Bảo-thạnh.
Đức Thiệu-trị thấy biếu của bộ lề tần
xin cho ngài về dinh trú (1) bèn ban
vàng bạc cùng hàng nhiều tráng, với
một Cầu vàng ai, chạy công di cho
quan tỉnh Vinh-long trợ tần. Lại hiện
diện thiên tử, dù rằng: Hung sự qua
rồi, khanh phải mau mau về kinh mà
giúp trảm.

(1) Dinh trú nghĩa là: người có sự lo. Phép
nước định rằng: như hàng trăm quan, lúc
đương cung chúc, rủi bị tan cha mẹ, thi
triều đình phải ăn về báo hiếu, tan
mảng mới ra lảnh chúc hành chánh. Tan
thì được nghỉ không lra trọng khinh, hè
trong ngủ phục thì được ăn tư. Ai mà
không thừa dinh trú, thi có tội bất hiếu đã
bi cách đán còn phải làm hình dâng khác.
Lẽ hiệp thiên luân, triều đình phung chê!!
rất nghiêm!

Ấy đó là phận làm trai, chữ trung
hiếu dài đường có ai giữ trọn! Hè là
ngay cùng chúa, thi mất thảo cùng cha,
lo việc nước phải bỏ việc nhà, huống
chỉ thân làm quan lớo, hôm sớm ở
trước bệ rộng, thi cùng cha có ai vui
dưới gối bao giờ! Một người con trai
thảo cha phải gán lo lúe ấu xung.

Phận làm tôi vua là phận con dân của
nước, cái trách nhiệm đã dành, nhưng
mà:

Tang hổng những mảng ta dà;
Cõi thung vũng tróc quê nhà xa xuôi!

Chiều trông mày trắng ngâm người!
Tầm lòng du từ dừng ngồi nào an;

Dinh trú về đèn đúc dàng,
Làm gương cho những dân gian tròng
vào.

Chuyện quan lớn về dài hiếu, cũng
đều tă ra dài cho người người nghe
thấy, dặng có học đài, là học cho đèn
cái cử động của đồng biển nhân, những
đèn tam giác, thoán có người biết được
một tấm đơn tần, mà quang vong
ngưỡng mộ cùng cháng; như vầy xưa
nay cũng ít có mà.

Lúc quan lớn dặng chỉ cho về tần
thần, là lúe dương ở tòa Hà bộ hữu
Tham-tri. Khi bước cẩn ra khỏi dinh
Bộ-Hộ thì cái trang liên cứ giữ minh là
người tan sự tại thân, không ai nói
đòm mà biết là quan lớn; đã không
quân linh theo hồn, mà mỗi mỗi tay
lum cho phượng tiên, (ngài có tánh
nhứt sanh bay làm phượng tiên cho
minh mà cũng cho người). Lúc lèa
dường về, từ kinh sư đậm hành trình
tới quê cam go khó nhọc là dường nào,
mà cũng một thầy với vài tớ cùng nhau,
khi lèn đèo xuống thác, khi vượt biển
trèo non, nào ngủ quên, nào dịch định,
đêm than dài ngày thờ ván, chờ biếu
tâm trời đất thấy cho lồng, cầu nhơn
sự nước non đậm đỏi đợt. Vừa di vía
nghi đậm về còn xa; Nên cầu qui tâm
tự tiên, hỏi cố trường dinh.— Ngài
mảng một lòng bức rực sự nhà. Nên
một hôm kia ghe đưa chèo ngang qua
đồn Ba-lai, là một cái đồn hờ rất nghiêm,
vì chỗ sám lợch hay có trộm cướp điểu
hại thương hổ, cùng ghe phen cướp

người thương lữ, nên quan trên sai một
ông Cai-dội cẩn cán ở coi suất giữ đồn
này. Ông cai đồn cho kêu triệt ghe đưa
quan Phan lại. Bọn chèo ghe thấy ngài
nằm trong mui yểm liềm tướng ngủ, nên
lên tiếng nhỏ nhỏ mà trả lời rằng:
ghe cứu quan lớn. Chủ cai trên bờ
nghe hay là không nghe không biết
dặng, cứ kêu phải ghé. Ghe vừa ghé
thì chủ cai cũng vừa ra đứng trên đầu
cầu ngó xuống và quát rằng: Bày là đồ
khổn. Quan lớn nào mà dì ghe, xích xắc
như thế. Cũng bởi lúc quan lớn về đến
tỉnh Gia-dịnh thì các quan tỉnh lát đặt
sai dò ghe Ô đưa ngài về, nhưng
ngài không cho mà rằng: Tôi là người
dương hung sứ, từ cách đê kinh là
ngày làm con bất hiếu, chờ bắt phản
vươn thầu, có đâu giám nhoc các đại
nhuру tru dài. Miếng có một chiếc ghe
mui ống nam ba chèo giidget về kèo
dường sá cách trở mà thôi; có đâu dám
nói ghe Ô ghe lè của triều đình sám
để dùng việc nước.

(Còn vira)
Bản giang; Nguyễn-đư-Loài soạn.

GIẢI NGHĨA TUÔNG KIÈM

THẠCH KÝ ĐUYỄN

(tiếp theo)

Thach-dao-Toàn vât

1. Như bình ba nay, kiêm anh thử
bình tĩnh.
2. Chỉ thiệt phi ác hâu
3. Chẳng qua là, Chưởng nǎo, tri
thuong tang phủ chửi thói, thi
tồi dâu
4. Phòng phong, diêu đường tình
thần
5. Thura, Được phương dâng lại sứ
quân
6. Thảo thất xin lui Thach từ
Diêu thi viết
7. Thiếp Tiêu thư Diêu thi
8. Chủ phủ Lợi Huyền quan
9. Cảnh viễn đà có Hồng loan
10. Nêu, Tà chiếu, tôi, cam bể Thiên
hy

Người ta nói rằng; bê trai thì
năm thê bảy thiếp, chờ tôi nghỉ
lại.

Bảy thiếp năm thê thì nói vậy
Chứ nhứ, Một chính hai gáo nghi
thêm gay lâm ma, rất đổi là
Bác trong sóng còn động thay
Tôi muốn làm sao cho
Sờ vê tay cho đê phát, thôi ma
Đá đánh phản chắc thi, phải tính
mưu sâu
Rày nghe hân hinh đau
Rất mảng góm gan
Có rướt thấy tới chữa
Thuốc kia đà săn chữa thi, độc so
kip tráo vào, ó thấy Thach-dao
Toàn, nay tao nói thiệt
Thuốc dầu có Thach cao di nứa,
tao đổ mấy
Gõ sao ra Bả đậu
Danh my dầu mang xấu, thi Thanh
tao mới dạng an
Cơ quang đà săn Cơ quang
Tiêu tức sẽ chờ Tiêu tức, a

A hưởn viết

Phu nhơn bình ngạc bình ngạc
Qui thể chẳng an, chẳng an
Thuốc mới uống một tháng
Binh tả liên mười thứ

Lợi-dô viết

11. Châu ôi, vân lai biến sự
12. Tâm thâm kinh ngài
13. Thông hàn giả Dung y
14. Ai ta bỏ Hiển phủ
Diêu nghĩa
1. Nay đoán cái bình này. Lại kiêm
anh, là vị thuốc bắc, sắc trùng,
và trị chứng Bạch trước
2. Chỉ thiệt chằng phái bình dứ,
Lại chỉ thiệt, là vị thuốc bắc uống
tiêu thire
3. Long óc hai đèn tang phủ. Lại vị
chưởng nǎo, là Long nǎo, trị
chứng ghè chốc
4. Đầu thang Phòng phong, dâng
mà diêu đường tình thần, lại
Phòng phong là vị thuốc bắc, trị
nhứt dầu phòng, và các thứ phòng,
tay chon dầu nhứt

5. Phương thuốc dâng lại cho quan Huyện, lại sứ quân tử, là vị thuốc bắc, trị sảng hãi.
 6. Thảo thất, là nhà cỏ, Thạch tử, là Thạch đạo Toàn, lại Thạch tử, cũng là vị thuốc bắc.
 7. Thiếp là Tiêu thơ họ Biêu
 8. Chồng là quan Huyện Lợi Đỗ, lại vợ bé kêu chồng là chủ phủ,
 9. Ngôi chánh đã có người rồi, Lại chánh viên-Hồng loan, là ngôi sao chánh ở dừa, chỉ cho vợ lớn
 10. Soi xiêng, dành làm vợ hé Tà chiếu thiện hỷ, là ngôi sao phụ một bên chỉ cho vợ bé
 11. Nghe dấu việc biến
 12. Lòng rất sợ nghĩ
 13. Cầm hòn bẩy thấy thuốc đỡ
 14. Thương thay bấy vợ hiền
- (Sau sẽ tiếp theo);

L. Q. C

Cần-thơ nhơn vật

(cô tích)
tiếp theo

Lai trong sông Ba-lang này, tại v่าย Cái-té-Long-Hiện, thuộc về làng Phú-lợi, tổng Bình-Bảo, có một xóm nhà lá, Annam, và khách trú ở dòng, bán buôn hàng xén, bị lửa cháy một lầu quét sạch, còn có đất không, chả đất ấy, là cựu Phố tổng Bình-hòa, tên là Lý-phú-Hữu, cất lại mười mấy gian phòng ngói, cho người khách trú, mướu ở buôn bán đến bảy giờ hay còn đông đảo, người ở hẻn lầu, vì không nhém buổi mai, nên không thành cái chợ,

10 Là chợ Phụng-Hiệp, tại Ngã-Bảy làng Phụng-Hiệp, tổng Bình-phước, từ chợ Cần-thơ đi tới chợ Phụng-Hiệp, trước có 30.000 thước giur.

Nguyên chợ này, trước mươi mấy năm nay, là chỗ đóng không móng quanh khí hú chiêm kêu: đến khi nhà nước đem xáng mực từ kinh Đông-lợi, thằng xuống Sóc-trăng, rộng lớn ra, có bảy ngã kinh giáp lại một chỗ, thành ra Ngã-Bảy, nhà nước bèn xuất tiền địa hạt cho làng Phụng-Hiệp, mượn mà lập

chợ ấy, xung quanh chợ đều cát phô lầu, trữ hàng buôn bán, chả phố này, là Quang-vinh-lợi, và Hóc-Chai, kè ở Cần-thơ, người thi Châu-dốc, còn phía bên sông ngang chợ, là đất của thày Thông Trinh, nhà cửa nhơn dân, ở giài theo mé.

Bên gần chợ, thì có dinh quan chưởng quan, có bến ghé tản dò, có học đường, để dạy học trò, có dien báo, để truyền tin tức, bến có nhà chợ thì hàng hóa bán buôn có ít, phố lâu bờ trống thi nhiều, còn bên phía thấy thông Trinh, tuy không nhà chợ, mặc dầu, mà chỗ ghe xuồng neo đậu rất em, bể mua bán xuống lên cũng thuận.

Chợ này tuy nhỏ, mà dưới kinh thị, tàu qua tàu lại, mỗi bữa có thường, còn trên bờ thì, đồ mặc đồ ăn, hàng ngày chẳng thiếu, năm nào đặng mùa thì náo ghe chờ lúa, vào bọn bạn hàng, ghe dọc xuồng ngang, kè qua người lai.

Có bài thơ phong cảnh chợ Phụng-Hiệp như vậy:

Mấy thuở đồng hoang nỗi chợ đồng, Đồng vì bảy ngã có kinh thông.
Ngày ngày thịt rươi bảy vạn quán, Bữa bữa sặc xuồng đậu chập sóng.
Hai phía phố phương xem đẹp đẽ, Bốn bờ ruộng rẫy thấy minh mông.
Tuy là nhơn lụa nên đường ấy, Song cũng nhở nơi có hóa công.
11 Là chợ Trà-ôn, tại làng Thiệu-mỹ, tổng Bình-lê, bên phết là, v่าย rạch Trà-ôn, từ chợ Cần-thơ, đi tới chợ Trà-ôn, trước có 6.500 thước giur.

Nguyên chợ này, lập từ thuở xưa để lại vẫn đã lâu năm, song cát phô là xác buôn bán cho cỏ tiếng chợ mà thôi, từ năm Đại-Pháp cai trị sáu tỉnh Nam-kỳ, thì mới lần lần tu bổ cất nhà chợ lợp ngói, cất phô lâu hai tầng, dập dìng sá tháng bàng, xây công mương sạch sẽ, dọc theo mé sông, và hai bên nhà chợ, đều là phô lâu cát thấy.

Mới chừng bốn năm nay, việc bán buôn mượn mè, trữ hàng hóa đầy đầy mồi buổi mai nhộm chợ đầy đầy, ngày chí tối mua hàng rật rật, xa Lăng Diên-bác, gần miếu Thành-hoàng, có hai cái

Học đường, (một cái dạy con trai, một cái dạy con gái) có một nhà dien báo, có nhà công sở, có bờ biển thành, trạm cấp trứ thành, bối ben quét sạch, iêu Mỹ-tho Châu-dốc, qua lại ghé liên lién, người buôn bán cũng yên, cảnh phố phuường cũng lịch.

(Sau sẽ tiếp theo.)

L. Q. C.

Muôn nền khách đại thương

(Tiếp theo)

Những người buôn bán nhỏ, trờ giàn to kè không hay gì hết. Ở Chợ-lớn có kè ban đầu xách cân di mua từ tảo da trâu, mà nay phát giàu muôn bộ, lập máy xay lâm lúa rất to tát.

Trong cuộc buôn bán có nhiều thể hoặc có vốn lớn xuất ra, hoặc kêu hùng hiếp, hoặc lảnh hàng hóa của người ta mà bán khói xuất vốn. Annam minh lực này, người có vốn lớn mắc chưa từng buôn bán nên không giám ra, kè vốn ít lại hay sơ, nên không giám hùng, còn bon không vốn thi chẳng ai giám giao hàng cho mà bán. Than ôi! đã mòn hơi tồn tiếng lâm ông thông thạo mà việc thương mại xứ ta chưa mở mang cho lắm.

—À! Annam tại chợ bên Thành, Tiệm này phô no đã đánh deng khen.

Chúng ta chẳng phải nói Annam ta chưa buôn bán được. Song chúng ta gặp một người ngoại bang chúng ta chưa giám nói rằng Annam đã buôn bán.

Vì trong nghề ấy trăm phần ta chưa đủ một.

Có kẻ hỏi có thể gì làm cho xứ ta tranh việc thương mại với khách trú chàng? Đầu ấy lấy làm khó, song nếu trong thế gian, chàng có chuyện chi mà người làm không dâng, llé muốn át là nén. Vì như ta xài hàng lành Bắc, bộ đồ Tàu, ta làm tương làm tào hủ ra mà ăn đừng mua của khách, nghĩa là mấy món của khách làm ta học làm mà xài hoặc bán lại cho nhau, còn các đồ khác,

thiếu gì của Tây, Hồng-Mao, Huê-kỳ, Nhứt-bồn. Nhưng việc ấy nói thì dễ, chở nhơn tâm, chưa mấy người hay lo cho giống giòng. Bởi vậy cho nên nay người nhà buôn ta đến sỉ của khách, chúng nó quyết bán mắc dặng chặn cho tuyệt đường thương mại ta chơi.

Khi kia ông Victor Hugo đọc bài diễn thuyết dưa hội buôn bán, ngài nói rằng: «Có hòn thứ buôn bán, một thứ thật thà một thứ gian lận» Thương khách trú buôn bán theo cách gian lận.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trà-ôn, Đặng-văn-Chieu.

Cách ngôn

1.
Muốn cho con cái thuận-hoa,
Me cha phải ở thuận-hoa cùng nhau.
Pères et mères, si vous voulez que vos
enfants soient unis, soyez unis vous-
mêmes.

2.
Nếu không được vật minh ưa.
Phải yêu cái vật bảy giờ có đây.
Quand on n'a pas ce que l'on aime, il
faut aimer ce que l'on a.

3.
Nếu càng thương-mến người nào,
Phải càng ít bợ-dợ cao người nay.
Plus on aime quelqu'un, moins il faut le
flatter.

4.
Sự chửi-rồi-phải viết trên các,
Việc hiểu lanh lẹ (trên) cầm-thạch mà.
Ecrivez les injures sur le sable et les
bienfaits sur le marbre.

5.
Hoành tài chẳng thể hưởng nhờ,
Mấy ai có phước cây nhờ của ni.
Bien mal acquis ne procure aucun bon-
heur à celui qui en possède.

6.
Tuy chán qui quyết cách nào,
Cũng có thủ khác trí cao hơn chón.
Il n'y a si fin renard, qui ne trouve
finard.

7.
Ai tra siêng-sâng chuyên-cân,
Ac là có phuộc có phần dâng vay.
Qui aime labeur parvient à honneur.

8.
Ai mà hiền với thú cám,
Sao sao cũng có lương-tâm với người.
Quiconque est bon envers les animaux,
sera doux envers les hommes.

9.
Bác học chẳng qua thao dời,
Sự già là mẹ của người khôn ngoan.
Science est fille d'Expérience, vieillesse
est mère de sagesse.

10.
Ai mà thù thiệt lời mình,
Lời ấy được chép cho mình nứa phản.
Faute avouée est à moitié pardonnée.

11.
Chẳng lo cám của mà xài,
Để mắt rồi chạy giòng dài ich chi.
Mieux vaut tenir que courir.

12.
 Tay mặt anh làm việc lành,
Chớ cbo tay trái rò tính làm chi.
Que votre main gauche ignore toujours
le bien que fait votre main droite.

13.
Khi Trời tạo hoá con người,
Trước, trong lòng dạ đê tối hiển lương.
Lorsque Dieu forma le cœur et les entraîles de l'homme, il y mit premièrement la bonté.

14.
Chim sẻ mà ta đương cầm,
Còn hơn con ngỗng, bay không ich gì.
Moineau qu'on tient vaut mieux que l'oie qui vole.

Huynh-văn-Ngà Trà-vinh

Hì-Tín

Bản quán mới được tin rằng M.
NGUYỄN ĐỨC-NHUẬN (Gia-dịnh) ngày 2
Juin đã kết duyên với cô CAO-THỊ-KHÁNH,
nữ giáo trưởng Cầu-được, là lịnh ái của
ông Cao-văn-Nhiều, thông, ngôn trang
sư, kiêm chủ bút Nhựt báo Tỉnh.

Bản quán kính mừng hai họ;
Duyên khắng-kết gấm thêu rực rỡ
Đao nhọn-luân ngọt đúc trong veo

An Hà.

Đáp từ bài Dị-Đoan

CỦA NGƯỜI THANH-VÂN

Kính cung ông Chủ-Bút An-Hà xin ấn
hành dùm bài đáp từ này dâng cho tôi
thờ thê một đôi lời với ông Thanh-Vân,
bởi ông bước vào nêu văn-minh trước
nên ông có lòng tốt đánh phèn la trong
tử An-Hà số 66 dâng có kêu hết thấy cả
và Hương-chíre trong làng Nhơn-ái của
tôi thừa đây mà đọc bài luận của thầy
trò ông chỉ dạy mấy nêu Dị-Đoan mà
chép bỏ.

Bó ông Thanh-Vân ôi ! theo như trong
bài Dị-Đoan của ông đó thì năm nay
ông cũng là đầu râu tóc bạc rói, mà tôi
thường thấy những người tuổi tác trang
ông đó thì lèi áo nói nêu thuần nhã,
thanh bai, thi-mý lâm, chớ có dâu mà ăn
nói vò-phu, lò mang thái quá vây a ông ?
Ông Thanh-Vân ôi, vẫn tôi chưa rõ qui
danh của ông ; nhưng mà thấy hai chữ
Thanh-Vân của ông đó, rồi chép đó mà
trả lời thì chẳng khác nào nói chuyện với
người vò-hình vò-dạng mà chớ ! Nên tôi
xin ông sâng-lòng, chớ nê công khó
nhọc, đem cho rõ ràng qui danh ông
vào tử An-Hà dâng có vạch nêu văn
minh của ông cho bọn mè-mui chúng
tôi đây ráo bước theo ông, chớ có dâu
ông viết nót bài rồi trả biệt.

Ông Thanh-Vân ôi ! ông rằng người ở
tỉnh Bến-trẹ mà có lè uạo ông có chuyện
chi hận oán với Hương-chíre trong làng
tôi mà chẳng những ông gọi ông là
Vân-minh, sao còn dùng nhiều lời nói
rất nêu thô tục mà vòi trong bão chươn ;
nhưng là tiếng mè-mui, nuôi kèn kèn,
qua qua thì khôi tống giò.

Ô hô ! văn-minh của ông Thanh-Vân
đó."

Xin các đồng-bang qui quyền coi sơ
một lời nói của ông Thanh-Vân đây là
dù hiểu là người gì, chẳng cần phải
đọc hết cái bài của ông, cho trè em nó
cười người tuổi tác mà bắt cần ngôn
của bạn.

Mình gọi mình là văn-minh, thấy
chuyện Dị-Đoan muốn dạy bảo cho người
thuỷ-chuể thì ít nứa cũng dung lời
nói diệu-dàng, thanh bài mà chỉ cho rõ
ràng cho người luận lý ngay mà chuể,

có dâu ông lại làm mặt quan mà nhiều
xấp cù và làng tôi là mè-mui.

Theo ý riêng tôi tưởng cho ông Thanh.
Vân này chắc có chuyện chi hận oán với
một người trong làng tôi, rồi làm bài
Dị-Đoan này cho có chuyện mà nhiều
xấp cho dâu nứa rõe của mất đó ; chớ lè
mô viết một bài như thế mà vạch nêu
văn-minh cho mọi người dâu.

Còn như việc tổng-giò ông gọi là Dị-
Đoan, tôi cũng cho là phải, song ông
phải biết rằng phạm con người, nơi nốt
cái đức tình tưống nó cũng dâu làm hại
cho người ; bối vậy tôi nhớ khi quan
lớn Chánh-Tham-Biện Lamarre khi trước
trấn nhậm tại tỉnh Cao-thơ, bứa kia
Hương-chíre làng Nhơn-ái dưng xin
xuất một số bạc công-nho dâng chi
dụng trong cuộc tổng-đò thi ngai, tuy
không tin việc ấy là gì, song ngài có
nói rằng việc tổng-giò đây là thành-lè
rồi mà muôn tuyệt hò ác là sự sự sét
của nhơn dân nó hò buộc việc làm ăn
thông thả của chúng nó, vì chúng nó
chỉ sợ hoài sự ôn dịch và tưống hoài
rằng sự tổng giò là linh nghiệm, nếu
có cuộc tổng giò rồi thi tức nhơn dân
sự đều mang rò và tưống chí rằng
ôn dịch chẳng còn khuấy rò trong làng
xóm nứa, nên cả thảy đều thông-thà
mà làm ăn, không còn kinh sợ đều ấy
nứa ; nghĩ vậy nêu ngài chỉ xuất một
số bạc công-nho mà chỉ dụng trong
cuộc tổng giò.

Đó là một quan Lanzsa mà còn tưống
như vậy, có phải giờ nới cái đức tình
của con người mà luôn lại coi sự tình
tưống thái quá nó dù làm hại cho con
người cả và phản lừa hồn và phản xát
đó.

Còn như lời nói của thằng bạn ông
rằng : " Chớ chỉ mày đag nuôi kèn kèn
quà-quạ cho nhiều để cho nó xài mày
ông ôn thi khôi tống giò " nhưng vậy rồi
ông hiểu cách nào mà ông nói phải rồi
cười hì-hì !

"Ý nghe lời nói ấy nô bắt rồn ốc
cùng mình, không là tôi đi xoi móng
mà trả lời làm chi với kẻ bạn bè của
ông, song nó cũng là một bài luận với
ông nên tôi phải chỉ cho rõ ràng cái
giòng quà-quạ, kèn kèn của ông thấy
nó luyện đáp theo tàu tống giò là có ý

muốn ăn thịt heo, thịt gà vân vân...,
của người ta cũng, thay vì một lè tiền-
hành mấy ông ôn là vò-hình vò-vang ;
cũng thi thấy dù dâu ăn, mà chẳng thấy
ai ăn ; ấy cũng chẳng khác nào sự cùng
kiến của thằng bạn ông mọi lão ở nhà
nó, cũng rồi hưng xuống mà ăn ; ăn là
ăn vật tươi chớ có ăn kè của mình kiến
ở nó !!

Cha chả ! tưởng như vậy thì là thái
quá rồi.

Sau này tôi xin cho ông biết rằng tờ
An-Hà này thường dùng dâu mà dâng
bài luận-lý ngay mà điều giác trẻ em
vào nêu văn-minh, chớ có phải dê cho
ông dùng làm tấm bia, mượn đó mà rữa
búi nghé.

Lê-trung-Hiếu
Simple habitant de Nhơn-ái — Cao-thơ

Tháo luyện gân cốt

(A propos de la Gymnastique)

Nhơn diệp di Cao-thơ, thấy những
trẻ em luyện tập vui chơi sau Tòa
bồ, tôi tưởng cũng nêu bài một bài lời
về cuộc ấy cho trẻ em được rõ. May
ông mấy thấy người ta đã học tới, đã
biết sự tháo luyện gân cốt là ích lợi
điều nào. Còn mấy trẻ em, phần nhiều
phải cần dùng một dâu lời dặn bảo.

Sự tập luyện gân cốt làm cho ta chuyên
dung cù và minh. Chẳng những nó làm
cao ta ngon ăn ngon ngủ, mà lại làm cho
thân thể ta nở nang, tinh thần ta mạnh
dạn, khí lực ta thêm nhiều. Đầu kẽ lớn
dâu con nít, hò luyện gân cốt được
tưống, tự nhiên mạnh giỏi luôn. Vì
khi ta tập thi huyết cây vòng theo gân
chin lân nhiều hơn là lúc ta nằm không.
Nếu trong mình ta có mờ thi mờ ấy sẽ
lẩn lẩn ra làm mán. Ta lại được thở
nhiều đường khi vào phổi. Mồ hôi là
vật vô dụng trong thân thể ta sẽ chảy ra
cho đến năm ba trăm hay là một ngàn
grammes cũng không chứng. Mồ hôi
đem những đồ độc dịa ra.

Tuy vậy chặng nêu tập rồi với di ăn
com liéra, cũng chẳng nên ăn com rồi liền
di tập. Chơi rồi phải nghỉ ít nứa là nứa
giờ mới nêu dùng bùa, hoặc là dùng

bữa rồi ít nữa là nữa giờ mới nêu ra tập. Hết ăn được nhiều chừng nào, hay là trong mồi nóng urech chừng nào, càng phảng phất cho lâu chừng này. Ban đầu mới vỗ tập ít-ít, sau tập nhiều-nhiều như vậy cái óc ta mới khỏi mệt và trí ta khỏi bao mòn. Lúc tập phải thở hơi cho giải. Đứng mặt áo chèt nách chèt cổ lâm, bận áo thùng lấy làm tiện, khi đồ mồ hôi chẳng nên ngồi húng gió, cũng chẳng nên uống nước lạnh nhiều. Khi tập rồi tắm một chút thì tốt, mà dừng ở lâu dưới nước tắm chúc-xiếu phải lèo lau mình cho khô liền. Khi nào nóng lạnh hay là chảy máu cam thì dừng tập. Mà khi nào ăn uống không tiêu thì nên tập cho thường, mà chẳng nên tập một lần cho mệt mỗi thái quá.

Các trò em ráng mà tập lấy, ngày sau trẻ em được mạnh giạn rồi các em sẽ cảm ơn quan phó bối Sérô là người thương chúng ta nên bày ra cuộc ấy, các em sẽ cảm ơn vô cùng.

(Sau tiếp)

Đ V C. Trà-ôn

Cựu Thông ngôn Tòa án.

Thuật pháp đa đoan

I.— Lấy một sợi nhơ nhung trong nước mũi thiệt mẫn; đem ra phơi khô.

Chờ khi nhà mình có đám tiệc chi vui chơi, lấy giấy ấy buộc treo một chiếc cà rá cho thiệt nhẹ.

Bạn dốt sợi giấy cháy thành tro mà cà rá vẫn không rớt, ai nấy đều lấy làm lạ.

II.— Dùng xà bong đá mà rách một hai đường vào tấm kiến lớn. Ở xa ai cũng tưởng là kiến hổ. Ta bao kiến ấy lợi roi thò tay vò chui cho sạch mà nói rằng tháp kiến.

III.— Khi nào chén lột hé muôn nấu lại thì chẳng khó gì: hãy bắt một nồi nước lá tre tươi cho sắng. Đập tròng trống trứng gà thơm theo mây đường bê; rập lại rồi ràng buộc chặt, đem hơ lửa cho khô, bỏ vào nước lá tre đương sôi ít giây tự nhiên din cứng lại.

(Sau tiếp)

Đặng-văn-Chieu.

Thi Tập

TÚ THÌ THI

Xuân

Linh năm vua Thái với thần Cầu,
Mai chiếm danh khôi trước ở đâu.
Thượng-huyền đào thơ đơn sắc ánh,
Nguy-cầu dương liêu túa vòi rau.
Vui hay dân chúng đăng dài thơ,
Sáng lồng dương xuân triều mồ hấu.
Tâm hức khỉ hòa hoa tự gấm,
Nhìn xa càng rõ lúc lèo lâu.

Hè

Lên lầu cầm quạt chín-lầu bang,
Chút mát nam-phong nghỉ lai cảng.
Huệ lựu dầu trường huống lứa đượm,
Tiệc quanh dưới nguyệt nưng ly trắng.
Hơi ve ngoài nội ca in ôi,
Tiếng quắc bên đường luôn thở than.
Phảng lồng nghe cảm dân chúng ngóng,
Nam-huân này khúc thù Ngu-Bàng.

Thu

Đang đông ngựa trắng Nhục-Thâu thân,
Một trâu kim phong mát lạnh gần.
Gió vụt lá héo, leo lái rải,
Để ngâm lồng viện luôn buôn khuân.
Trời thu nữa về, chưa toàn đủ,
Bóng quê mươi pháo đã sáng ngắn.
Xích-bích thuyền Tô toàn quên khách,
Cầm, kỳ, thi, tứu thoát lòng hàn.

Đông

Hàn chí dương nguyệt ấy đầu đông,
Vội phát anh đào hực trước sân.
Sen rụi hết dù kinh không vỡ,
Cúc tàng còn nhánh giờ cười sương.
Tuyết pha cờ Hán dùm Tô-võ,
Giá đượm thành Ngô giúp Lý-công.
Cành tối anh em toàn nhớ lấy,
Chanh vàng quít lục nhậu cảng xong.

Lê-chơn-Tâm dit Thận.

Instituteur Tân-thanh—Càmau.
(Xin lục-châu thi ông thừa nhận họa
chơi.)

Truyện Thoại-Hương

(tiếp theo)

Nói về quan Lai-bộ mân tin rằng bà Tông-đốc sẽ đến Bắc kinh báo thù tây bận bèn gửi thư lên cho hai người bằng hữu đang làm chủ trại là Vương-Long và Vương-Chấn tại núi Thái-hành-San. Hai, chủ trại ta đãng thơ rồi, vội và liền sang, cùng quan Lai-bộ hiệp lực ngỗ hầu nghinh địch.

Và Vương-Long và Vương-Chấn đã nghe rằng Thoại-Hương là khách dung nhan rất lịch, hai chủ trại ta là bợm da tinh, nay lại dặng gần quan Lai-bộ, thì dạ rất mừng, vì có dịp mà ra mắt Thoại-Hương.

Bởi vậy cho nên, Vương-Long cùng Vương-Chấn nói với quan Lai-bộ rằng: «xin hiến huynh cho phép hai em đến ra mắt Thoại-tâu nương, dặng nà, trong cơn nguy biến, hai em biết mặt mới cứu nàn cho lầu-nương được».

Quan Lai-bộ chẳng hem nghi, nghĩ vì Long cùng Chấn là bao thiết, nên đặc hai chàng tới ra mắt Thoại-Hương chẳng sai.

Khi đến nơi, thấy Thoại-Hương mân sao da tuyêt, má hường, hai bợm da tinh đường như mè-mão! Nói thăm trong dạ rằng: «Như nàng ni là: dung nhan dáng thiên kiêu vạn lưỡng, sắc dã dành bể nguyệt tu hoa, Hèn chi quan Lai-bộ giết quan Tông-đốc mà đoạt nàng đây cũng phải lầm mà! Lam người sanh trong cõi phù ba, nêu dặng gần một nàng tuyệt sắc như vậy, đâu có làm vu dao kim cũng là mát dạ». Hai anh ta đều có một binh như nhau, song giữ gìn không ló mòi ra cho ai rõ.

Còn Vương-Long bởi phái lòng Thoại-Hương lâm, cho nên không kể niềm bàng bù với quan Lai-bộ và không tố ấy cho Vương-Chấn hay.

Lên mướn quân du-côn tại Bắc-kinh để giúp mình cha đỡ ra tay. Một cung quyết bắt, hai cung quyết bắt Thoại-Hương cho dặng. Cho nên, đêm kia, dương cõi cảnh ba, thiên hạ đều ngủ hết và cả thành lẩn-lẩn. Vương-Long với ít dira du-côn lén tới bao nhà của

Thoại-Hương. Xông thuốc mê vào ai nấy đều thấy ngủ vùi. Chứng Vương-Long với mấy tên du-côn ấy phá cửa vào hắt Thoại-Hương, lấy mền bô nồng rồi vứt ra như bối Lai-bộ đã bắt nồng tại Thương-hải vậy.

Khi Vương-Long bắt được Thoại-Hương rồi, không nhầm Thái-hành-san trở lại, vì sợ quan Lai-bộ với Vương-Chấn sao sao cũng lên đó kiểm nồng.

Và có một người cậu ruột đường ở tại cù lao Đài-loan, nên tính đem Thoại-Hương xuống đó mà náu-nương cho dễ. Khi suy nghĩ trong tam tháp lục kê, và thấy cậu vi đáo vi thương, thì va muron ghe rồi muron thuyền thẳng tuốc xuống Đài-loan. Đến đó ban đầu Thoại-Hương cương cư cùng chàng, lần lần bị Vương-Long hết sức ép uống, nên nàng mới đánh lồng cùng chàng gá ngồi.

Này kia, có tàu vua Nhứt-bôn ghé tại cù lao Đài-loan. Thuở ấy cù lao này diễn địa còn hoang-vu, dân cư thưa thớt, chờ không được phiêu hoa thị từ nbur bây giờ.

Bởi ấy, ông vua Nhứt-bôn đi chơi lại gặp Thoại-Hương dì chợ. Ông thấy Thoại-Hương rất xinh đẹp như vây bèn khen thăm rằng: «Như nàng ni là, quả thi thiên hương quốc sắc, chọn vi tuyệt hực giai nhen. Nội cung ta chẳng thiếu chi nhũng mĩ nhân, song so bê dung mạo thì nàng ni nười, trong cung ta không có một.

(Vì hoàn)

Hoynh-van-Ngà, Travinh.

Bản-Phú

Luôn đời câu nhơn nghĩa tình vi. Kẽ đặc thời, đặc lễ, đặc nghi. Người thất thè, thất thơ, thất hghiep. Công có kẽ cự già đời mang kip, Cũng có người phong lưu từ trẻ đến già. Ấy là uigi chẳng ra. Không biết rằng, bay là số. Sao những kẽ ở phường & phố. Sao những người sòng đã làm bô. Bô khắp trong chín quận, mười đô, vì hai chữ phủ bẩn lòn lạo. Kẽ lớn tiếng ý tiên, ý

gạo, người nhò hoi vì bời bẩn cung. Lưng không tiền kêu gọi đứa khùng. Tay cầm bạc nứng niêu người trí. Đầu khấp trong lầu lý. Lụa là phải rằng phi. Đầu giùm thi túc thực, túc y. Bằng dối khó, bẩn hàng cơ căn. Bé bê từ mảng lo lận dận. Việc lè nghì thiểu trước hục sau, Giàu có tiền kêu châm quá mao. Nghèo trước mặt gọi ai không ngó. Tiền trống tuối, ngồi khoanh xếp tó. Bạc đầy rương làm bộ rộn ràng. Nhà eó liềng ở chốn làm sang, Nhiều kè đến kêu anh kêu chị, Giận Thế sự chơn vi hổ mị, ghét nhơn gian, chỉ thị phi cù. Thuở thất thời muôn duỗi, muôn xô, khi đất thế muôn hổng, muôn ảm. Sao chẳng sợ Thiên oai lâm lâm. Sao không kiên búa nguyệt trùng trùng. Anh em nghèo kêu gọi người dưng, giàu khác họ kêu rằng thân quyến. Sao mà kêu rằng xóm kiên, sao mà gọi chòm ong. Nhiều kè ở bất thông. Vụ tiền, không vụ nghĩa. Bác chước theo người Dương-khởi nùi đấu phú làm chí. Giàu Thạch-Sùng, giàu thi phi di, khó Nhan-Tử khó còn có tiếng. Rất dồi kim là người tử yến. Áo hổ cầu tam thập dữ dien. Sao chẳng sống mà thành Tiên, Thác làm chí cho uồng kíp. Sách có chữ bách niên, lưu sự nghiệp, Dai do tống độ hổ khôn. Còn chí nữa mà trông, còn chí tang mà đợi. Sau chẳng làm chúc nhơn để lợi, cho thiên hạ nhác đời, cho biết đất, biết trời, cho biết người, biết loại. Sao những kè, khôn khôn, dai dai, Sao những người dai dai, khôn khôn. Cũng có kè chúc trước quyền mòn, Cũng có kè bẩn hàng cõ dộc. Sách vào nói hàn nhơn vò lõc, Sách nào truyền bà thảo vò cảng. Làm cháy da chưởng có mà ăn. Chơi ngao ngán mà no ấm mặc. Nヘo thòn mòn lo bẽ cấy gặt. Giàu trước trông tới thuỷ mà thâu. Số hệ này chẳng biết về đâu. Tự cảng hay là tự số. Cũng có kè giàu sang mà ham hố. Cũng có người hán tiền mà phong lưu. Cũng có kè tặc dỗ xuôi mưu. Cũng có người xuôi mưu mà dạ lạc. Sao những kè cờ cờ, bạc bạc. Sao những người rượu rượu, trà trà. Hồi ông chí những dồn bà. Cũng có kè trai thờ gái già. Hồi cho biết vàng vàng, đá đá, hồi cho tàng đá đá, vàng vàng. Thuở dối rách lều tranh chẳng kín. Khi giàu sang ăn mặc phủ phê. Chứ bẩn hàng trường tập hoác lè,

Câu phú quý ướp cao lương vị. Nay mới biết phi phi, thị thị, Xưa không ngờ thị thị phi phi. Kè không tiền vi thi, phi vi. Bằng cõ của vi phi vi thi. Nhơn tam đà hổ mị, Thiên địa tác da tri, rất dồi nghèo, nhieu kè khinh khi. Còn phải chịu tiêu nhí quá hả. Giàu với nghèo dấu quen cũng là, Sang với hèn thân thích cũng không tra. Trời cõa có nắng có mưa. Người sao không bị thời. Ai chẳng muốn vinh vinh quới-quới. Ai không ham quới quới vinh vinh. Ngặt vì câu hia tiện sự xanh. Làm sao được kiêu xa tự chí.

Tiếp theo sau
(Phùng-Xuân.)

Sự tích giặc Au-châu

N^o 17 (*Les causes de la guerre d'Europe*)

Ta còn trông cậy binh A-lê-män sẽ khôi bị cuộc cực lòng mà đánh chúng người.

Chúng ta chĩ xin nhập cảnh thông thả, chúng người đừng cản挡, để ta đi đánh kẻ đã mong lòng đánh ta thì đủ.

Ta hứa chắc với dân Ben-rich rằng đó khôi lo sự khốn đốn làm than vì cuộc binh đạo; rằng chúng ta sẽ dùng vàng đồng mà trả tiền các lương thảo ta sẽ cần dùng lấy trong x^r; rằng quân-sĩ ta sẽ dài chúng người như bạn bè, vì chúng ta rất mến chúng người, rất ấm áp chúng người.

Áy vậy chúng người hãy có lòng tri ngoan nguy, có dạ ái quốc dặng tránh khỏi sự nước lửa cho huê hương.cnung người.

Quan Nguyên-nhung cai đạo binh sông Mør-xør.

Huôn-âm-Mít ký

7 giờ ban mai Chánh-phủ Ben-rich đáp từ rằng không hề chịu cho ai xâm lăng bờ cõi, sẽ ra oai thần vò mà ngăn cản. Rồi Chánh phủ Ben-rich iền tờ diễn-tin xin A-lê can dự dặng bảo hộ sự trung lập của Ben-rich. Bin A-lê-manh lấn ranh Ben-rich tại ài Rem-mô-rich (Gemmerich)

Qua 6 giờ 45 chiều ngày 3 Août A-lê-män nói dối rằng có máy bay của Langsa bay qua thành Nu-rem-be (Nuremberg) A-lê-män mà quấn trái phá nên A-lê-män ha chiến tho với Langsa.

4 Août A-lê-manh hạ chiến tho với xứ Ben-rich.

An-lê rày A-lê-män phải hủy bỏ từ hịch đã gửi cho Ben-rich và phải đáp từ, kỳ cho đến giờ ti thi trè.

Binh A-lê-män liên phuong
(xâm lăng đất Ben-rich)

Từ ải quan Li-é-rò (Liège) qua đến kinh-ký Bá-rút-xen (Pruxelles)

Ngày mồng 4 Août Nguyên-nhung A-lê-män là ông Do Môn-ký (De Moltke) chả thêm đợi binh lưu hậu đến, huỷ động ba quân kéo binh thứ 9 đến trước ải-quan Li-é-rò của Ben-rich mà khêu chiến. Đạo binh thứ 9 ấy chia ra làm ba đội, áp vào công phá ải quang mù khô lấy. Nguyên-nhung mời mặt sai vài tên quân di vòng qua phía nam lên trá trộn vào thành làm tể tác và nồi công ngoại kích. Binh Ben-rich hay được đánh đuổi chạy thối lui Nguyên-nhung bèn day quân pháo thủ kéo súng đại-bát đến trước ải, mà loạn xạ trái Phá vào phả đòn. Vần súng đại-bát này tự thuở nay thế gian hi hữu, bèt tâm do được 1 tắc 2 phản lang sa. Súng đại-bát họ ấy cứ bắn bắn vào đòn hướng đông vì yếu hơn các đòn khác. Trái phả nõ riết làm cho nóc đòn làm bằng thép phải vỡ tan, lùy ngã, trường xiêu, qua ngày mồng 7 tướng ải vỡ một lõi to, binh A-lê-män kéo vào ải, kế đó súng đại-bát bắn sấp đòn hướng Tây, trường vỡ một lõi to, binh A-lê-män cũng áp vào, còn mười cái đòn khác chưa dụng đến. Bởi thế cho nên hai tuần lễ mà thiên hạ ở Âu-châu không rõ ải Li-é-rò đã bị lấy rồi hay chưa. Thiên hạ bị hảng diễn-tin Wolf gạt nên cứ ngợi khen binh Ben-rich dũng dược nõ lực ngăn đòn binh A-lê-män, chờ có đòn đầu đich-quốc nó àm mưu dặng kéo binh lên qua thành Saint-Quen-tin và thành La Fère.

Ngày mồng mười Août đạo binh tiên phuong A-lê-män nhâm sông Ourthe ở phía Nam thành mà trực chi, còn tại suối Xor-moa (Semoys) gần ải Long-huy (Longwy) đạo binh của Hoàng-thái-Tử A-lê-män đã ló đầu qua đòn rồi. Tin giày thép thi nỗi binh A-lê-män trận nào cũng thua, những ai dò bông đòn chó kỷ, thì thấy binh A-lê-män càng ngày càng kéo qua hướng Tây.

Ngày mười một chúng nó kèo đến thành Saint-Trond.

Ngày 13 và 14 thi tới thành Tirlemont, đánh với binh Ben-rich một trận ở Heilen, tại giữa đồng trống.

Ngày 19 Août đạo binh Tiên phuong A-lê-män kéo đến rạch Dinh (Dyle). Tại đó không có binh cản trở, từ đó qua kinh ký Bá-rút-xen còn có 3 ngày đường.

Ai nghe tin ấy cũng đều hỏi ôi! Có đâu le vây. Họ dồn huyền sao chờ? Tè ra chúng có tin giày thép rằng Trào-dinh Ben-rich di dò qua thành An-Hoe (Anvers) thi mới tin.

Trào-dinh Ben-rich di dò qua An-hoe thi binh Ben-rich cũng kéo theo, có náo khacie vào chốn trọng địa rồi, không còn giao tiếp với binh đồng minh nữa, thi hết trông đối thủ nữa.

Ngày 20 Août binh A-lê-män hạ thành Bá-rút-xen.

Mà cũng may cho đạo binh Ben-rich là nhờ binh A-lê-män không vi đến mạc lo đảng khác. Chúng nó cứ hạ thành Ma-linh Mâlines dặng bảo thủ kinh ký Bá-rút-Xen, đặt có 3000 quân mà giữ đó, đoạn kéo thẳng đến thành Mông (Mons), ấy là binh A-lê-män có ý vây thành An-hoe vậy.

TRẬN TẠI SÔNG MƠ-XỞ (Meuse)

Một đạo binh A-lê-män khác kéo đến thành Na-Mura (Namur), song nó không công phá bị kéo đến bờ sông Mơ-xở tại thành Bi-nan (Dinant) (ngày 16 Août) dọc muôn qua sông. Vì qua sông không được mời trở công phá. Qua ngày 19 binh A-lê-män qua sông Mơ-xở làm cho đạo binh tiên phuong Langsa phải kéo về sông Xam-bờ-rò (Sambre).

Ngày 23 Août hai đạo binh A-lê-män và Langsa cách giang nhau chẳng còn bao xa mà cánh tả đạo binh Langsa lại bờ sông Xam-bờ-rò kéo về đến ranh nước mình.

Bên cánh tả đạo binh Langsa thi có một đội binh An-lê đang hòm đõ. Hai bên áp hòn chiến, thành Charleroi thất thủ, binh Langsa đánh lại được, nội ngày đánh đi đánh lại nhau ô phen như vậy, sau rồi thất thủ thi binh Langsa và binh An-lê phải thối lui khỏi đất Ben-rich về đến ranh nước Langsa.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trận-bứu-Trận lược dịch

Thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước 4 35
Hàng Đông-Dương 4 22

Giá lúa

Từ 2\$10 cho đến 2\$15 một tạ, tùy theo thứ lúa.

Cantho

CÙNG LÀ THỦ NGƯỜI HAI MINH — (Làng Tân-Hòa-Tây). Lối 9 giờ tối ngày 20 Mai 1918, tại làng Tân-hòa-Tây có tên Nguyễn-văn-Thân và Phan-thị-Dương hai dâng rầy rà và đánh lộn với nhau, tại nhà thi-Dương rước lang tới, thì tên Thành cáo rằng thi-Dương đặt rượu lậu có đê dô: 1 cái thùng già cơm làm rượu lậu sau hè, cách nhà thi-Dương 20 thước lang xét có ý như vậy.

Còn thi-Dương nói rằng chát thùng già cơm ấy của tên Thành làm phao cho nó; làng tới xét nhà tên Thành có đồ dùng làm rượu tại trong nhà dù b้างcờ, làng giãi hai dâng tới công sở cho Hương-quán nhì Hạnh tra hỏi, tên Thành nói lông còng, Hương quán nhì giải hai dâng tới Tòa, bị buộc tội hai dâng rầy rà, thường mỗi người 15 quan tiền và, còn rượu bên thương-chánh bỏ qua vì sự bắt ban đêm là vô bằng cớ.

Phạm-hữu-Hạnh

BỘN CỘN ĐÓ PHÁ XÓM, — Làng Thường-Thanh-Bèm 6 rạng mặc ngày 7 Juin, lúc 2 giờ khuya, có một bọn ăn cướp dâng người, đến đánh nhà tên Phạm-văn-Vinh, 51 tuổi. Vậy tài gia vò hại, và việc hư hao chút ít mà thôi.

Hương quán làng ấy còn đang truy tìm bọn cộn đó nấy.

TÀM BẢN CỦA AI. — Khi ngày 9 Juin, lúc 10 giờ ban mai, tại làng Tân-Lược, có vớt được một chiếc tam bǎn vô chủ, trôi nổi tại Rạch Bà-neo. Khi làng khán xét dưới chiếc tam bǎn ấy thì gặp 1 cái rõ cũ có đựng quần áo rách mà thời chờ không có vật chi khác nứa. Còn trước muỗi tam bǎn thì có khắc bằng chữ nhỏ ở làng Phú-hửu, Tỉnh Bình-an bặt Cần-thơ, còn hàng chữ khắc tên họ người chủ thì nó cạo mất dấu. Vậy làng có làm yết thi mà truyền rao cho nhau dân nếu ai có bị mất ghe ấy thì được đến làng Tân-Lược mà nhận lại.

CÙNG LÀ RUỒI RO. — Làng Nhơn-ái Ngày 7 Juin, lúc 2 giờ chiều, có một đứa gái nhỏ tên là Nguyễn-thị-Út nên 7 tuổi, tắm dưới cầu ruồi bụi chør chiếm mất. Qua đến ngày 8 Juin mới vớt được từ thi đứa bé ấy ngan vầm Rạch Bán.

Bà Thúy còn đòi nữa chør!!!!

Phùng-Xuân

ĐẾN PHẦN SỐ. — Làng Nhơn-ái-Ngày 27 Mai, lúc 2 giờ chiều có tên Lê-văn-Thoại 22 tuổi, đi bao cheo ghe lúa cho tên chør Tô-Thúy. Lúc ghe đến khói Vành Rạch-Sung, thì tên Thoại cheo trật mái cheo té xuống sông chiếm mất. Trong lúc bắt cập ruồi ro như vậy thì tên chør Tô-Thúy là làng lén, thì lién có tên Dương-văn-Hương kêu Chử, Nguyễn-văn-Thu, Nguyễn-văn-Lang và Nguyễn-văn-Xuân đều chạy đến nhảy xuống sông mò vớt được tên Thoại tên bờ thì bón du địa phũ.

Vậy làng đến khán nghiệm tử thi. Rồi phúc bẩm cho Quan Biên lý xin chon tên Thoại.

QUẦN CỘN ĐÓ LÀM DỨ. — Làng Thường-Thanh-dòng. Ngày 27 Mai lúc 4 giờ khuya có một bọn ăn cướp, đến đánh nhà tên Luật, song không lấy được món chi và tài gia cũng vò hại kể do dân làng đến ứng tiếp, làm cho bọn ăn cướp phải buồm mất.

VỢ LỚN BÁNH VỢ BÉ. — Làng Mỹ-Thuận-Ngày 28 Mai-Có tên Thị-Ng.... là vợ lớn của tên V..., vì đồ ghè tương nên đánh Thị-H... là vợ nhỏ bị đánh Thị-H.... khai rằng đã có chưa 7 tháng mà bị Thị-Ng... đánh nhầm bụng chưa bẩm cả. Làng giải nội vụ đến Quan Biên Lý xin định phán phạt cho chúng nó.

BA ỐNG TƯỚNG BÁO HAI. — Làng Mỹ-Thuận Ngày 28 Mai. Có tên Thị-A... thura có ăn cắp một cái áo của chồng là Bùi-văn-Tr... dặng cầm mà đánh tú sác. Vậy chồng là Bùi-văn-T... theo bắt được vợ tại sòng tú sác, đem về đánh Thị-A... bị bệnh.

Khi làng đến nơi bắt vợ chồng tên này thì mới rõ Thị-A... làm bình mè tú sác của nó cột chiếc sampan, chừng bay nó rượt Thông chạy bờ sợi lót tối lại và rượt đến chợ mới bắt đặng.

ĂN TRỘM BÒ. — Làng Tân-Lược-Bèm 27 rạng mặt 28 Mai có tên Phạm-văn-B... và Phạm-kiêm-L... bị bợm bái đều ăn trộm 4 con bò. Lập tức hai tên tài gia đám từ cớ. Rồi tìm theo bọn ăn trộm này cho đến làng Tân-Lược mới bắt lại được 4 con bò.

Áy là số chưa mất của.

KÈN-KÈN GẶP MỘI. — Ngày 29 Mai tên má-chính lò heo có bắt đặng tại làng Thới-bình một bà già tên Thị-Binh đang phân thay một con heo chết, nặng chừng 60 kilos, rồi để thịt vào trong khạp mà muối.

Hồi rõ là có tên Lý-Nhâm bửa trước có chør con heo ấy lại lò xin đóng thuế mà làm thịt, nhưng mà thấy con heo bệnh nên tên má-chính Á-Nhơn không cho làm, rồi đem về kế con heo chết. Chẳng những là không chør mà lại đem thả xuống sông; bởi vậy tên Thị-Binh khai rằng thấy con heo lớn mà tèc, vớt đem lên coi còn ăn đặng thì ăn bằng không thì ráng lấy mờ mà làm dầu thấp đèn dở con ngặt. Vụ này ông Cò dạy dem mấy miếng thịt thuỷ ẩy mũi vào vòi bợt rồi chør và lấy khai báo hết nội vụ mà giải qua tòa xin phạt đám kèn-kèn đó.

CÙNG LÀ PHẦN CHỦ. — Tên Lê-thi-Lý, 17 tuổi dựa chốn lầu xanh số 4 đã dặng năm sáu tháng nay; coi thế kim tiền dậu nên tâu-kê sám đó y phục mà don dẹp lại cho đẹp măc người. — Thấy đà dù vi kién nên tính bé lánh thân, nên đêm 29 Mai thi-Lý cuc mất, lấy quần áo của chủ giá đặng 10\$.

Chẳng dè bị chủ Cai Chức theo tróc lại dặng, ông Cò làm tờ phúc giải qua tòa về tội sang đoạt của chủ mà trốn.

ĐÃ GIÀ MÀ CHUA BỎ THỜI GIAN. — Ngày 4th Juin tên Au-Linh bắt tên Nguyễn-văn-Thông 66 tuổi, đem vào Cò bót mà thura rằng lúc 9 giờ tối tên Thông xuống bến nó mà mờ lấy một sợi lót tối sác của nó cột chiếc sampan, chừng bay nó rượt Thông chạy bờ sợi lót tối lại và rượt đến chợ mới bắt đặng.

Hồi lại thì tên Thông khai rằng có xuồng câu rùa chør, gặp sợi lót tối nằm trên câu nên sợ ướt ngập trại, lấy ném lên bờ dùm chør không có ý cian, rồi đi thẳng ra chợ ăn cháo mà chẳng hiểu sao tên Au-Linh cáo giao như thế.

Mệt ơi! lót tối sác mà sợ trời mới là chør!

BÚA NUÔI NÁY CỦA AI. — Ngày 8 Juin, tên bếp Trần-văn-Giáp, có gặp lại chợ một đứa con nít trước ba tuổi lả khóc, kêu cha hết sức kêu mà mà chẳng thấy ai lại bồng ẵm. Thành thay, đứa bé ấy khóc cả trót giờ, thấy vậy mủi lòng chủ bếp ẵm đứa nhỏ đem về Cò bót chờ song thân của nó dão lành. Về đến bờ, ngồi tư bê đều là đứa nhỏ cần la khóc hơn nữa tội nghiệp thay, vợ chủ bếp Giáp lật đật mua bánh trái mà dỗ, song vật thực gì nó cũng không vừa lòng hơn là vú mẹ. Gặp chuyện gì mà bỏ con trê vây hé!

Ở tại bót trúc hai giờ, kể có hai vợ chồng tên bối (boy) của quan Trưởng-Tòa lại nhinch con và xin lành về. Böyle cha gặp con, con thấy mẹ mới chịu ninh đó.

Khuyên với ai ai đừng lơ lanh thà con trê đại ngão ngổn nơi dâng sá, ác có ngày phải lót đường cho xe bơi, hoặc bà thay cung rước.

Cáo bạch

Kính cáo cùng lục-châu quân-tữ cho
đảng trưởng tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là
Quan-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-thơ) ở phía trước hàng ba thi bán cẩm
khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chư quý
vị toại lòng. Còn cảng trọng thì bán thuốc

Nha-phiến ». Nơi lâu từng thường, thi cho
mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết,
cùng khoán khoát, thấp đèn khi mọi nơi,
lại giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa
người làm công trong tiệm dù và sang sảng
cho qui-vi sai khiến. Nếu có kè nào qui-vi
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị
chung nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà
trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ,
xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng
tiếp rước, cùng sảng mọi việc cần dùng,
rất vừa lòng của qui-vi.

Chủ tiệm: Hùng-An.

**HOTEL DES ALLIÉS
CANTHO****Chambres meublées**

Produits pharmaceutiques,
Vins de 1^{re} marque,
Liqueurs, divers nouveautés
et consommation.

KHÁNH-VÂN-LẦU KHÁCH-SOẠN
Chủ sự
NGUYỄN-VĂN-TÚ* DIT LÊ-ÀN
Ngay cầu tàu tây
dường Saintenoy — Cantho.

PHÒNG NGỦ
Sach sè — Cò đèn khí,
Bán thuốc tây uống,
Bán lè rượu tây, nón, dày tây
và vật thực dù thứ.
Chỗ đáng tin cậy.

Cáo bạch

MAI-VIỆT-SĨ Gérant
du service d'auto en location

Kính cùng quý ông quý thầy cùng quý
khách dặng rõ, tôi có sẵn một cái xe
hơi để di dưa và cho mướn.

Vậy xin quý ông quý thầy cùng quý
khách, có việc chi di gấp thì xin đến
nhà tôi bất kỳ giờ nào tôi sẵn lòng di
lập tức. Còn giá cũng y theo mấy chủ
kia vậy.

Má xe tôi sửa soạn sạch sẽ luồng luồng
Xin quý ông quý thầy cùng quý khách
đem lòng chiếu cố đến bạn đồng ban.

Nay kính
MAI-VIỆT-SĨ Gérant
près de l'hôtel de la Rivale
Boulevard Saintenoy — Cần-thơ.

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHUỐC
Đường kinh lấp — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NỮ
Là Chủ Tiệm

Kính lời cho quý ông, quý thầy rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tây,
mùa tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt cò danh. Cách làm sạch
sẽ, bánh thi đẽ trong tủ kiển có ròng
nước, kiển lên không dặng, ruồi bu
không được lại khôi ai rò tay dơ, ai
muốn mua ở nào thi chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

Lê-công-Phuong

(AUGUSTE)

Géomètre civil
LONG-MY — RACH-GIA — CAN-THO**ARPENTAGE**
Délimination et Bornage
EXPERTISES**Ông Lê-công-Phượng**

(Auguste)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH
Long-my — Rach-gia — Cần-thơ**LÀNH ĐẶT BIỂN THỒ CHO NHÀ NƯỚC**
và BIỂN CHỦ
*ông chuyên làm kỹ cang và
có danh tiếng lắm*

Ai có muốn cho việc diền thồ minh
cho mình bạch, khỏi sự lấn tranh
giải hạng; đạt thành đất khàn hay là
đất mua, thi phải đến ông Kinh-Lý
PHƯỢNG mà thương tình.

MỸ KÝ**TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU**
*ở đường Ture, số 16**Ngang nhà MOTTET, Saigon*

Kính cáo cùng quý khách dặng bay, tại
tiệm tôi có làm má đá bằng đá cảm hạch,
đá xanh Ton-kin có đủ các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, má thuỷ
bằng cát, chạm bát đồng cùng hoa điêu
thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân...

Mộ bia chạm bát đá cảm thạch.
Có thư họa chơn dung nhâm hình
người mà vẽ bằng dầu sơn vò hổ, nước
thuốc mực Tàu, viết chí than, họa biến
liên và tranh, họa sơn thủy.

*Articles du Tonkin et Chaussures en tous
genres.*

*TRƯỜNG-NGỌC-GIÁ cản khái.***Cáo Thi**

Có người muốn bán một cái máy đèn
dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz
d'essence*): bình dầu dè trên cao, cát ống
chạy xuống rái ra, tra được mười lăm
ngọn đèn. Bên này sáng lầm, có dù đồ
phụ tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người
ta bán là vì mới đem đèn điện khí vò
nhà, nên đèn dầu xanh (*essence*) dù dù.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bô-n
quán An-Hà-Nhút-Bao mà thương tình.

TẠI NHÀ IN
Imprimerie de l'Ouest
CANTHO**CÓ BẢN SÁCH MỚI :**

1.— PHAN THÉ (CHUYỀN LÀ ĐỜI NAY) hồn một người chết 7 năm, nhập xác một người mới chết mà sống lại cõi dương, par Trần-dắc-Danh. giá là	0\$40
2.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par Trần-Kim giá là	0\$50
3.— CONTES ET LÉGENDES DU PAYS D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la Saigonnaise patriotique) par M. Lê-vân- Phát.	1\$40
4.— TUẤN TRÀ PHÁP LỆ (Sách dạy hương chức phụ tá của quan biền-lý) par M. Võ-văn-Thơm giá là	1\$20
5.— LEBUFFLE (vol et recel de buffles) moyens à prendre pour essayer de le pre- venir) par M. Võ-văn-Thơm giá là	0\$30
6.— TRUYỀN KIỆN TÀM LIỆT NỮ (roman moderne) par M. Lê-trung-Thu giá là	0\$30
7.— Đóng Âm-tự-vi (có phụ những chữ không phải đóng âm mà khó viết) giá là	0\$40
8.— Đóng Âm-tự-vi (chữ langsa)	0\$60
9.— Dictionnaire Gazier.	2\$00
10.— Dictionnaire Français Ann- mite.	4\$30
11.— Kim-Túy-Tinh-Tử.	1\$20
12.— Méthode de lecture illustrée par Bosq.	0\$80

Thuộc điều hiệu Canon

(SUNG ĐẠI BẮT)



BAO XANH

Hút đã ngọt mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thi mới tin.

Tại: Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantô, có bán sách « LỜI ĐẦY CÁC HƯƠNG-CỰC MÀ CÓ QUYỀN THI BÀNG NHỮNG ĐIỀU LỆ THÔNG LỢI NGHỊ ĐỊNH GIỮA QUÂN TOÀN QUYỀN KHẨM MẠNG, BẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-viết; bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantô làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Peam-thái-Hoa, thông ngôn hứa hẹn tại Tòa án Cantô giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu bén.

Sách này thiệt hữu ích cho Hồi-đoàn-Christ và các tôn giáo khác.

900 mồi cuộn là 0\$50

Tổ, lói 0 10

Mua từ 30 cuộn tới 50 thi cho huê hồng 20 %; mua 100 cuộn thi huê hồng 25 %.

Cantô.—Imp. de l'Ouest.

LOI RAO

XE HƠI ĐUA LONG-XUYÊN—CẦN-THƠ

Mỗi tuần lễ xe hơi màu vàng di bay chuyen:

Từ tr trên Long-xuyên xuống Cần-thơ, 6 giờ sáng.

Từ nam Cần-thơ di Long-xuyên, 6 giờ sáng.

Hàng xe này mỗi ngày có lên xuống
Trốt-nốt Long-xuyên luon luon.

Giá tiền Long-xuyên Cần-thơ 4\$70

TRẦN-THÀNH-LONG.

Kinh cáo.

TIỆM-HỘA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử
đặng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thể thức Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vị trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dùng thử nước thuốc tốt
thương hạng; đề mấy trăm năm cũng
không phai.

Giá tiền và thước tắt: Vẽ nửa thân
(bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7 \$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00
= 20 \$ 00

Vẽ bảng Sauce, Velours, (thú nước thuỗc-nay
đen mịn và tốt lắm (tốt hơn crayon conté)
cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố.
Nếu có hình, xin dời bốn tiệm mà thương
nhị như ở xa xio qui vị gởi hình chụp theo
nhà thơ; bốn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng
qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị
cách kỵ lưỡng.

Nay kính.

Viết thư cho tôi xin dè:

Nguyễn-đức-Nhuận

Dessinateur attaqué.

En et approuvé par nous avant publication

Cantô, le 13 Juin 1917

Le Gérant, Võ-YAN-THOM

L'Amour est la force p.s.