

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 71

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 6 JUIN 1918

LE COURRIER DE L'OUEST

(Edition en Quốc-Ngu)

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỶ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THOM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

ĐINH GIA BÀN

TRONG CỎI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ

Trọn năm..... 5 \$ 00

Sáu tháng..... 3 00

Bản chữ Langsa

Trọn năm..... 3 \$ 00

Sáu tháng..... 2 00

Bản Quốc-ngữ và Langsa

Trọn năm..... 7 \$ 00

Sáu tháng..... 4 50

安河日報

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhật báo xin do Bản quán mà thương nghị.

Mua nhật trình kể từ đầu và giữa tháng và phải TRẢ TIỀN TRƯỚC.

Bản lẻ mỗi số 0\$20.



Cơ bài: « Sự tích gốc Âu-châu » hay lắm.

Nga-la-tur (Đút-xi), Áo-quốc (Ô-trích), Thổ-nhĩ-kỳ (Tuốc-ky), Y-dại-lợi (I-ta-ly).

mới phải; dầu có lý tôi không ngay, còn chủ ở sai, xét cho rành như đạo bỏ tiền điếu; người học trò có lý nào kiêu, kiêu với vật, với người cũng là quấy; huấn chỉ lại, kiêu với thầy, có công dạy, nghĩa thầy trò, may giàu sang đi nhờ quên thầy; vong ân, bội đức thất lễ nhai, trò như vậy, sao chẳng ngại người khi trò thất lễ; kẻ què dốt mới dùng người phi lễ, xử với thầy nó còn bạc như vôi. Vậy thì niềm chủ tôi, ác nó cũng thả trôi, nó câu lợi chủ nào nó cũng phân; vậy này: Vì như lúc Tào-Tháo hỏi Lưu-Huyền cho hàng; hỏi tài Phụng-Tiền ước dùng nó có nên chăng? Lưu-sư-Quan cấp trí thừa rằng: Chúa công xét việc Đinh-Nguyên cùng Đổng-Trác! coi lấy đó mà coi! đưa vô nghĩa phi ân bạc ác, đến cùng dâng đầu thì mấy cũng bị khi; huống chi người tài sức chẳng chi; như lửa đốt ngở mình đã cao trong sao? người nào mà ưa dụng, mấy kẻ đã làm gian, thì người ấy cũng bọn gian, chứ thỉnh khi tương cần chẳng sai. Bon, bon... bon. Hề người phải thì ưa phải, kẻ sai nó ưa nhau; có lẽ nghi, thì rõ trước thông sau, dân vô lễ dụng đầu dùng đó. Lễ chẳng phải có nhiều tiến rằng lễ rõ, nghi vốn không làm quan cả rằng đủ nghi; đạo làm người phải rõ thì phải rành phi, vậy mới gọi là người tri lễ, thời thời, trời kẻ lễ nghi bỏ tệ, vì tham lam động lợi mục tiền; khuyên những người ưa học đạo thánh hiền, xử hiếu nghĩa ân tình, là trượng lễ; xin hãy xét, sanh ra đặng làm người chẳng dễ, trọn đạo người thứ nhất theo luân lý, cang thường; có phước thì khinh tế để vương, vô duyên ở thường như dân dã; tuy vậy chớ rõ đạo người thì ác khá, dầu ở thấp cũng toàn danh; bực công khanh vương để xử không rành, muốn đời để sử nghi còn mang xấu. Bon, bon.. bon. Làm người phải quan tiến đủ hậu,

câu chữ này ta các nghĩa rồi; nếu mà ai cố ý lời thời, xử quấy sai chúng chề cười cha mẹ; như ta phạm thuyết lễ phải phân ra rành rõ, giữ lễ nghi bực trên dưới phải cho tròn; tròn lễ nghi mới phải phạm người con, thương cha mẹ mới giữ toàn như đạo; chề ai hay gian xảo, lại tương lắm, lão xược dặng là khôn; xử tâm chánh trực mới thông, ưa gian vậy là người khinh thân thể; người trong nước xét còn nhiều tệ, dặng giàu sang đủ thể tập lễ nghi, dạy con và kẻ ở chỗ tại phi, lý nào lại xử, bội phi diện thì; bề ngoài mặt thương thương ưa lập dị, thất lễ thường con trẻ nó học theo; tại số trời cho người có giàu nghèo, bởi thời khiến người phẫn qui tiêng; còn như đạo lễ nghi phép hiện, dân vật an như lễ phép huộc ràng; nếu mà, tại ý ai cư xử ngang tàng, dân trong nước sanh ra hoạ loạn; khuyên già trẻ sang hèn xét hàng, kẻ dễ lâu phong tục điều tàng; thương là thương cả nước chịu bỏ hàng, để nước là khinh khi tục xấu; nước gì ưa hôn ân, nước chỉ thích gian tà; nước sao mà tánh đống quai ma, nước ăn ở thấy nhiều dều vô lễ; cao thấp dưới trên không kẻ, kẻ một dều phách phờ kiêu căng; bực nghèo hèn nhà con vợ thiếu ăn, ra dặng sủ phi bạc tiến như phú túc; cha mẹ ở nhà làm lúc thúc, con ngao du xất xược chẳng kiên vì; có con làm chi, không con lại làm chi? có như vậy thả không cho khởi bỏ. Bon, bon... bon. Khuyên nam, nữ, trẻ già xét rõ, người Nam ta lễ nghĩa lúc xưa toàn tuy què mùa mà dân vật bình an, ít trộm cướp gian tham và loạn lễ; đời này người bỏ tệ, dân hoang du, người trưởng giả bỏ tục thường; xét như tình đời đời thật nên thương, thương bốn quốc mỗi ngày thêm quấy sai; nhà giàu nghèo và trai, gái, cứ đua lo sửa dặng bề ngoài; tính tình cư xử làm sai, quên lễ nghĩa

như từ đạo đức; xem cho kỹ gấu hết người chắc thật, xét cho rành, sanh nhiều chuyện tà gian; như vậy thì thiên hạ khó an, dượng ấy ác sanh nhiều dều loạn; anh em ruộc quyết danh gia sáng, nghe bằng như xui dục cuộc tranh hoành; của mẹ cha để lại mấy em anh, nếu biết đạo chia cho nhau nhiều ít; người rõ đạo anh em chung máu thịt, biết nhích nhau, lần sức có ích chi? nữ nào mà nghe tiếng thì phi, anh em ở gây ra thù hận; bốn gia sáng quyết làm cho đặng bởi nghe lời người dẫn lộ xui làm hư; có hư thì họ mới dặng nhờ, của cha mẹ phải ra tam từ hưởng; tởn tởn lệ câu tra cũng sự trạng, xong việc rồi của cha mẹ đá tiêu mòn, còn ít hơn phần chót của một con, xét cho kỹ quả là ngu thái quá; dều luân đó nhờ người trưởng giả, phải chỉ về cho rành; khuyên ai khờ chớ khá làm loạn, phải tiể công dầy của cha mẹ; nhiều ít cũng vui theo đạo lễ, có, hơn không, như mấy kẻ con nhà nghèo, cha mẹ già con trẻ tiêu hiều, dựa ở dợ, dựa thì xiêu lạc; khuyên mấy họm miệng bày lời ác, bớt những dều xấu yết mà hại như; lợi cho mình nứt thập tam phân, đi nhờ khiến tương tàng cốt nhục; bực dặng ác khó vật người tri túc, rõ lẽ nghi luân lý sai không, nghe; nhiều dều khờ, tin lời phỉnh nó ít dề, kẻ dặng ác bắt quả qua rồi cũng khờ miệng; thân của hoành tài phi thuận nhấm lười trời lộng lộng cũng khó chon, khuyên ai chớ khá bỏn chon, giữ lễ nghĩa cũng hàng ngày no miệng; người gian hiểm làm dều quên phượng tiêng, rồi cuộc đời xét lại có dư không? khuyên ai phải xét nơi lòng, gian là thất lễ, chớ hồng làm sai, trong trời ai cũng như ai, hơn thua vì bởi phải sai xử mình, cao dầy nắm vững công bình, cái cần tạo-hoà, có ghình chừn nao; lựa danh quân từ anh hào, hay hơn gian vậy như mèo cạy ơ; tối dầy ta sẽ lập thơ, Lục-

châu gia lễ để chờ người xem; ấy là cũng một việc thêm, dư công giúp bạn há thêm trông ơ; lời ngay dẫu khời chúng hờn, Xuân-thu của Thánh có khời mới nhâm; ta đây dẫu dốt cũng làm, dốt mà ưa lễ hơn tham của người; khuyên ai bạn hữu chung trời, xét lời phải quấy hãy cười ta điều. Bon, Bon.... Bon.

(Sau tiếp)

Lương-dù-Thức.

### Phan-Thanh-Giang Truyện

(Tiếp theo.)

Chúng đó đức Thánh-Tổ mới chịu đình xa. Cầu các quan theo hộ giá đều trách sao quan Tuấn liến chết làm chủ vô ích cầu vua tạo thù, làm phải mất lòng đảo trông tướng như cây có ngóng ánh sáng mặt trời. Đức Thánh-Tổ mới giận lời đình, song nghĩ nước có trảng thán trực gian mà bởi tâm, bên quay xe về kinh cũng truyền linh bắt quan Tuấn đóng gông đem về kinh phán chừng nào có lệnh sẽ tha. Bởi cơ ấy nên tại kinh còn lời diên ngôn rằng:

Cầu giá nhi Phan-thanh-Giang. (1)  
Phận giá thành vua tôi ban bạc,  
Vì nước dân danh giá sĩ bao.  
Xưa nay lương lẽ thanh cao,  
Hoạt quan, ý Doãn, ngàn thu mấy người?

Chúng đức Thánh-Tổ người giận quan Tuấn, tha phạt đóng gông thừc nặng một tạ có giá sắc kêu là gông thiê diệp; bên gián xuống Lục-phẩm thuộc viên cũng sai ra tỉnh Quảng-Nam là tỉnh làm chủ mới rồi dặng phuc dịch cho biết xấu. Vua có ý thử coi quan Phan có hết lòng vàng chỉ ý giữ theo phẩm hàm của mình mà tùy tùng các quan dưới quyền mình hay không? Té ra quan Phan giữ một lòng trung quân ái quốc, coi cái thể thốn cùng sự xấu hổ ngoài thân; cho nên từ ngày lãnh chỉ trở về cũng chừc, thì

(1) Đối với câu: Phận thơ nhi Vươn-hừn Quang (Tổng đốc Bình-dịnh năm trước.)

# NHÀ HÀNG HẬU-GIANG

## LES GALERIES DE L'OUEST

### KÍNH

Cùng Lục-châu quý khách đặng hay: nay tại tỉnh Cantho có nhiều ông Langsa và Annam chung vốn to lập nên một hàng buôn lớn, lấy hiệu là *Nhà hàng Hậu-Giang*, chữ kêu là: *Hậu-Giang dương hành*, ở tại t rước mặt Tòa Cantho.

Chúng tôi lập hàng này là quyết lòng làm nên một cửa «*Tàu-Khẩu*» hậu giang, vì chúng tôi dờm thây từ thuở nay cuộc thương mãi lớn đón về Cholon và Saigon, thuộc về sông trước. Vì vậy mà các nhà quòn trong này tỉnh Hậu-giang này phải thất công lên bỏ hàng tại Cholon và Saigon, đã xa-xuôi, bất tiện mà lại tốn-kém thêm nhiều. Nay chúng tôi lập hàng tại Cantho trước là hưởng chút ít lợi sau là giúp các nhà buôn nhỏ cho dễ bề thương mãi, ấy cũng là cuộc ích lợi chung, mà có ý mua đánh bán giết.

Trong hàng chúng tôi có bán sỉ và bán lẻ đủ các thứ hàng hóa Tây Nam, Bắc-kỳ, hàng Bombay, Nhứt-bồn, Caomèn, hàng tàu vôi vắn, vắn vắn, cho đến đồ khí cụ hàng sắc, xi mon cũng có.

Lần lần chúng tôi sẽ lập tiệm ngành các nơi, như là: Sóc-trang, Sa-déc, Long-xuyên, Rạch-giá, Bạc-liêu, vắn vắn.

Giá bán sỉ thì tính y theo Saigon, Cholon; còn bán lẻ cũng nói.

Xin mời Lục-châu quý khách và các chủ tiệm buôn thừa lúc rảnh rang đến hàng chúng tôi xem chơi thì đủ rõ.

Nay kính  
*Hậu Giang dương hành,*

Thánh-Tổ kỷ mười tám, (1)  
Nam quốc vận trãm hai. (2)  
Sơn hà in như cũ,  
Càng khôn máy móc xây.

Tức thì Triều đình liền tôn ông Đông-cung điện hạ là vua Thiệu-Trị lên nối kế thống, trị vì thiên hạ một nước Đại-Nam.

Kể nguơn thì năm nay là năm Thiệu-Trị nguơn niên, kể theo giáp là năm Tân-sửu (1841). Quan Cơ-mật đại thần Phan dặng chỉ dụ thấng hàm Hộ-bộ hữu Tham-Tri, sung cơ mật đại thần; lại còn kiêm là-nội Chánh chủ khảo, đặng qua thu sẽ sắp ra chắm trường Hà. Lối này là lối Bắc-kỳ sĩ hoạn đình du. Trường Hà một kỷ thi Hương tới vạn sĩ tử.

(Còn nữa.)

Bản giang: Nguyễn-dư-Hoài soạn.

(1) Năm Minh-mang 21 mà kể theo kế kỷ về dặng dương lịch thì là nhâm thập bách thế kỷ.

(2) Nước nhà từ có tên đến đây là 4120 năm càng khôn xây đi lại biết là mấy lần.

## Nhơn sanh do mạng

(tiếp theo)

Nên quan Đê kếm ngựa tể nhỏ mà theo, Châu-phiên-Tướng cũng cứ ngo chừng ngựa theo gấn gấn lại nhảy lên ra; Quan Đê vùng nhảy xuống ngựa kêu lớn tiếng lên rằng: Bớ thấng nhỏ con của ai phải đứng lại cho ta hỏi: Phiên-Tướng nghe kêu ngo lại mà nhứt trần cũng đứng một bên đường thủ thế. Quan Đê thấy bộ đũa nhỏ đứng lại thủ thế có phép tác theo nghề của mình thì có hung thương, vùng lại gấn mà hỏi rằng: Mi là con nhà ai, ở xứ nào? lại chỗ này có bà con nào dàu không? mà mi giãm sẵn mình vô chỗ cấm địa làm chi? Ta coi bộ mi là con nít, mà

lại què mùa vì có làm sao giãm đến nơi kinh sư một mình, lại làm cái gì nhảy ra nhảy vào cho khổ thân làm vậy? Quan Đê đóc dứ lời; thì Châu-phiên-Tướng nghe biết ông này là người Nghệ. Bèn lay khốc mà bảm rằng: Tôi là con nhà họ Châu. Quan-Đê nghe nó nói họ Châu này lại tiến là; Nghệ-an, vùng ngo sừng sớ và la lớn rằng: Khoan đã! một tiêng lớn quá (1) thì Châu-phiên-Tướng sợ quá nhảy ra chạy mất. Ông Đê đứng ngo ngẩn không biết thế nào; biết rằng tại mình hấp tấp, ông vùng nhảy lên ngựa theo kếm, đi ra ngoài hỏi thì người người đều nói rằng: Cái thấng nhỏ chạy sao mau hơn chim bay ngựa chạy, và chỉ cho quan Đê về phía cửa hữu thành ngoai rồi; Quan Đê lúc này mới ăn năn sự mình không cẩn thận, nên thấng nhỏ này chạy mất, thì trước đã vi linh triều đình, sau còn mơ mơ màng màng về người thân tộc, cái sự không bao nhiêu chớ cái lo về cổ lý muôn ngàn: nghĩ thôi phẩn từ nào nữa, hương quan mấy dắc mộng trưa mộng chiều; Trước ông nghĩ từ ta lên Đê-đốc về chấp chương bình quyền tại kinh cũng dư 9, 10 năm không có một ngày về mà thăm cố thổ; Chẳng hay, tuy cha mẹ không còn anh em ruột ra thác hết; anh em thân tộc bởi còn, mà bây giờ ra làm sao? chúng cháu con họ hàng ai còn ai mất mà lú nó sanh sáng ra những bao nhiêu, đa đình hay là ít đình. Dầu mà vậy nhà phieu lạc xiêu lưu thế nào cũng có lẽ còn lại một hai người, mà sao hơn 7, 8 năm trời không dặng thơ từ một ai gửi lại. Rồi nghĩ tới một người anh con bác là anh lúc còn cùng nhau tụ thú hay phẩn đời ý ta, song nghĩ anh ấy có tánh cứng mà thiệt thà, hay nhìn bà con. Nghĩ đến đây vùng sa nước mắt.

(còn nữa).

Bản giang.

Nguyễn-minh-Châu

(1) Tiếng quan Vô mà hèn gì oai vô, thêm ông này trời sanh hoai phong làm làm ai chẳng kính hèn, huôn chỉ một đũa thiếu niên.

### GIẢI NGHĨA TUÔNG KIÊM THẠCH KỶ DUYÊN

(Tiếp theo)

Giải-thị hát nam ai

Giọt thấm man rơi nước bích

- 1. Thương phần mình giá sạch ra như
- 2. Dày oan khéo vấn sờ sờ
- 3. Vì ai chẳng trọn một thờ với ai
- 4. Gặp khi sông gió dứa với
- 5. Thương vì khi huyết đổi đời non sông

Lợi-đổ viết

- 6. Tàn thảng Tri huyện
- 7. Mỏ hiện Lợi-đổ
- 8. Đường khoa mục không ngờ
- 9. Viết phụng thù, đã quá kỳ  
Thiên hạ họ thấy quan Thương ty thương tôi cho nên,  
Thấy tình quái thì cho rằng quí chớ như, không khôn ngoan, thì, để kiếm dặng quan lâm sao,

Rất dỗi là

- Dặng chức việc một làng
- 10. Thi công, phải như tình với tống, thay
- 11. Tốt a, thừa lương tiều húng cảnh
- 12. Khai thánz tịch hiệp hoan  
Quần bầy, truyên thính hai nâng  
Nỏ vậy một tiệc, à, hai em ngồi,
- 13. Tề thư thanh phong minh nguyệt  
Lại có đủ hai em là
- 14. Bỏ tư quốc sắc thiên hương như ta : Lâm trai hai vợ đồng thương, ấy đó, lời thế ba bà giúp một, là vậy đó

Bạch thị viết

Thưa, xin đừng nói tốt

Gấm ở không bằng, đi ông

- 15. Tảng thấy nhiều tham đó bỏ dặng Ông đừng nói hễ lấy
- 16. Hãy để vậy chớ tre nghe lóng đả ma

Điền thị viết

Nói làm chỉ cái dong, chớ như

Em chịu thiệt là phần

Chớ như chỉ em ta là

- 17. Thân cây già, già cũng cây thân,
- 18. Chớ dặng có, kiên ăn cá, cá thì ăn kiện mà người ta cười đó chỉ à

Lợi-đổ viết

Ả thôi, khéo gây nên chuyện

Nói ít xich nhiều

Mu lớn dặng nói ít nói tiều

Di nhỏ chớ cả riêng cả tôi

Điền nghĩa

- 1. Thương phần mình sạch như giá trắng, mà phải lem lấy bùng như,
- 2. Cái dây oan trái nó buộc rần sờ sờ trước mặt.
- 3. Cũng vì nghe lời chông gởi gắm con nhỏ, cho nên không dặng tự vậ cho trọn liết với chông.
- 4. Gặp cơn đại biến nơi dứa dòng sông
- 5. Thương vì ngày sau để con ra rồi, thì theo cha ghê, là kẻ thù của cha nó

Mới lên chức tri huyện

Tên là Lợi-đổ

Đường thơ cũ thì không

Việc bợ lừa rất giỏi

Nhơn tình, là lo lót

Nhờ đêm lãnh hững cả nh

Mở tiệc rượu vui vậy

Gặp lúc gió trong trăng sáng

Lại thấy người sắc nước hương

trời, như hoa mầu đũa vậy

Mê vợ nhỏ bỏ vợ lớn

Chê tre tới lóng, thì mới nghe dặng

một tiếng bốp

Người này dựa người kia, mà ở

dời thì người kia cũng phải dựa

lại người này mà ở đời vậy

Chớ như mình hai người ta, thì

người ta cũng hại lợi mình vậy

Bạch thị viết

Châu ôi, Phút chút ngoài da nóng

hối

Cớ sao trên ngực tức rang

Thôi, cho tôi kiên ô, húy châu ôi

Lui vào trong, nằm nghỉ cho an

Kiểu ở đó, ngồi chơi kéo thiệt

Lợi-đổ viết

- 1. Bình lại thậm nghiệt
- 2. Lộng giả thành-chơn

Thê nữ, vậy thì

3. Phò trưởng Loan, an nghi tình thần

4. Quân, Phó Tạo lệ, nghinh y điều trị, à Thạch-đạo-Toàn viết

5. Thú vui sanh địa

6. Nghiệp đời Huỳnh kỳ

7. Đất Tư môn từ thuở Dương qui

8. Đồng Thạch thị, nghề y Quán chúng

9. An tức thanh nang vận dụng

10. Thung dung, đơn táo luyện thành

11. Phưong thang Tô hạp bịch tinh

12. Mạch lý quyết mình sanh tử

Quần nhưn viết

Thưa thầy, có quan Huyện cho thích

thấy qua coi mạch

Đạo toàn viết

13. Đầy qua đó vốn là Thục địa

14. Vàng lệnh đời nguyên bắt Lưu hành

Lợi-đổ viết

15. Máng thấy, Minh Sư tăng hữu đại

đanh

16. Số là, Chuyết phụ ngẫu triêm vi

dạng

Chữ thì, Mạch họ coi qua cho bản

Thuốc kia đầu lại mới linh, cho

Điền nghĩa

1. Bịch đến rất dữ

2. Nói chơi sanh thiệt

3. Trưởng Loan, là Trưởng của đơn

bà

4. Báo Linh Tạo lệ, là Linh của Huyện

đi rước thầy thuốc

5. Sanh địa, là chỗ đất nuôi sống, lại

sanh địa, là vị thuốc bắc, trị chứng

Thấp nhiệt phiền lao, và tiểu ứ huyết

6. Huỳnh kỳ, là ông Huỳnh đế, và ông

Kỷ bá, hai ông tổ thuốc bắc đời xưa

7. Tư môn, là xứ của Đạo-toàn ở,

Đương qui là về khi trước, lại

Đương qui, là vị thuốc bắc, sanh

huyết, bổ tâm, trục ứ huyết, sanh

táo huyết

8. Quán chúng, là làm thầy thuốc hơn

chúng, lại Quán chúng, là vị thuốc

bác, rẽ cây rắng, trị chứng Kiệt

9. An tức, là nghỉ an, lại là vị thuốc

bác, Thanh nang vận dụng, là dùng

cho tên chú-ngục, vợ chú-ngục, sơ hoa lây, hèn đem mà đốt, cho nên phưong mô xê dên nay mới cháng còn trouyển lại.

10. Thung dung, là thong thả, lại là vị thuốc bắc, Đơn táo luyện thành, là luyện nên phưong thuốc trường sanh, của Tiên

11. Tô hạp bịch tinh, là cứu sống dặng bịch, và Tô hạp, là vị thuốc bắc, trị chứng ngoại cảm

12. Quyết mình sanh tử, là đoán chác sống chết, lại Quyết mình, là vị thuốc bắc, trị đau con mắt

13. Thục địa, là chỗ đá quen thục rói, lại Thục địa, là vị thuốc bắc, bổ thân, bổ huyết, đen tóc đen râu

14. Bắt lưu hành, là cháng dâm trẻ nái, lại Vương bắt lưu hành, là vị thuốc bắc  
15. Nghe thấy Tăng có danh lớn  
16. Vợ tôi xây nhườn bịch nhỏ  
(Sau sẽ tiếp theo)  
L. Q. C.

### Cán-thơ nhưn vật

(có tích)

tiếp theo

Từ đời vua Cảnh-hưng, nhân trước, chưa có đặc Huyện, tại Cán-thơ, có đặc chức quan, kêu là ông Trại, ông Vách, cũng như ông Huyện đồng, ông Huyện tây vậy, đặc Phón-suất, cũng như cai tổng vậy, đặc Tri-thào, cũng như Thôn trưởng vậy, để mà coi việc binh điều thuế khóa, sau lại đặc Cán-thơ là Trần, nên khi đức Cao hoàng (vua Gia-long) đánh giặc Tây-sơn, là Nguyễn-văn-Nhạc, kêu đạo binh Cán-thơ, là Trần-giang đạo.

Đến khi đánh giặc Tây-sơn, an rồi, Đức Cao hoàng, lên ngôi trên, từ đó đến sau, mới đặc có Tri-huyện, để trị dân xã, đặc Huấn đạo, để dạy học trò. Cai tổng, gồm trị mấy thôn trong tổng mình, Thôn-trưởng, để thu thuế khóa, ruộng đất thì chưa có mẫu sào, cứ theo khoảnh (sở) lớn nhỏ, đánh mẫu sào dặng thâu thuế mà thôi.

Mỗi tề dân bộ, thì đứng đơn xin-trung chim một sớ, hoặc lớn, hoặc nhỏ, không, đều, rồi trong một sớ lớn ấy, chia ra làm hai, làm ba, hoặc là làm bốn, mà khai phá cây cấy, tùy theo người đứng đơn trưng chim trước, qui dân theo mình nhiều ít, song ai có lãnh đất, khai phá mà cấy cấy, thì phải đứng trong bộ đình, gọi là dân bộ, còn dân không có đứng bộ-ruộng, thì gọi là dân kiều cư ký ngụ, dân ngoài, dân bộ, thì đóng thuế Thân mông, cho nhà nước, và phải chịu chằm lúch, còn dân ngoài, khỏi chịu thuế nước, để cho làng liêm tiến mỗi năm, hoặc ba quang, hoặc năm quang, tiền kém, để mà dùng việc công trong làng, hoặc là bắt đi Phu trạm, dọn dẹp miếu đình, mà thôi.

Qua đến năm vua Minh mạng thứ 17, mới có chiếu xuống, dạy đo đất, phân ra ruộng, vườn, đều có mẫu sào, và đông tây tứ cận, chác chầu, làm Địa bộ, dặng đóng thuế cho nhà nước.

Qua đến năm vua Tự-đức, ông Nguyễn-tri-Phương, là quan Khâm-mạng đại thần, phụng chỉ võ Nam-kỳ, thiết lập Đồn điền, tư tở cho các汛, phủ, huyện dặng hay nêu ai qui đủ một đội quân, thì dặng cấp bằng làm suất đội, một đội hay 50 quân, một Cai, hay 10 quân, một bếp, hay 5 quân, Đội trưởng là Cai ngũ trưởng, là Bếp qui dặng đủ rồi, thì làm đơn giao cho Huyện, đệ lên Tỉnh, Tỉnh lại chuyển đệ đến quan Khâm-mạng, phê cho rồi, giao lại cho quan Tỉnh phóng bằng cấp cho chức việc ấy rồi, tư tở xuống Huyện.

Quan Huyện tiếp dặng văn thơ rồi, truyền dạy các làng cũ, phải bắt dân đồn cây, đồn lá, coi mà cắt đủ mấy cái nhà, cho quân Đồn điền, ở trong chỗ nào, xin lập Đồn điền đó, mỗi cái nhà phải sấm cho đủ đồ thường dùng, như là dứa, chén, mâm, nồi, dao, thớt, ván ván có sẵn cho nó đem vợ con nó tới ở, mà mở đất làm ruộng, kêu ta An đồng cơ, Tịnh vì nông, đồng vì binh.

Lúc đầu hết, tại Cần-thơ, một cơ, bốn Đội, Quận Sáng, ở làng Long-tuyền, làm Quân cơ, Hiệp quân Bình, ở làng Nhơn-ái, làm Hiệp quân, Đội Lê, ở làng Thới-thạnh, làm Đội nhì, Đội Tứ, ở làng Nhơn-ái, làm Đội ba, Đội Cãi, ở

làng Thới-thạnh, làm Đội tư, Đội Sáu, ở làng Long-tuyền, làm Đội năm.

Đến sau, Đội Lê qua đời, để cho con là Đội Triệu, thế chức, Đội Tứ; qua đời, để cho con, là đội Quý thế chức, đội Cãi qua đời để cho con là Đội Sáu, thế chức.

Qua năm Đinh Mão, thuộc về Đại-pháp cai trị, mới bãi Đồn điền, ra Thôn hiệu, tôi đã có nói trong tờ Nhật báo số 64, đã ăn hành rồi, chẳng cần kể nữa.

(sau sẽ tiếp theo)

L. Q. C.

## Tân Hôn

Ngày 3 Jun 1918, M. Lê-khánh-Sơn, là một vị khán quan của Bồn quán, có định cuộc trăm năm cho con thứ là Lê-khánh-Lý, giáo tập cai trưởng Trà-ôn (Cần-thơ) với cô Võ-thị-Liêng là thứ nữ của M. Paul thông ngôn trạng sư (Cần-thơ).

Bồn quán chúc hai họ:

*Loan phụng hòa minh, bi hùng ứng mệnh.*

A. H.

## Văn chương

### THƠ MƯA MỚI

Nắng hạ khô đơng những khát khao,  
Hôm nay đã thấy hội mưa dào:  
Đất xông khói nực nóng hơi thấp;  
Trời hùa mây vồng chớn chờ cao.  
Gió hắc-hèo, chiêm chiều chéo-chác  
Nhành đồng đưa, lá xé lao rao.  
Nhớ ai chẳng biết buồn cha chả?  
Hay nhớ tri-âm khách má đào.

Đặng-văn-Chiếu.

### CÓ KIỂU GẶP KIÊM-TRỌNG.

Bữa nay yên sáng mặt trời vừa soi vào buồn đảo, cô Kiều dung vai một cái, khoát mền ngói dầy, tóc trắng điệu nhiều, phất phơ hai bên bàn-tan, hai gò má như hai trái đào tươi tốt. Nàng trang điểm

rồi ngồi lên ghế, đưa gót cẳng nòn na, để tay lên vuốt tóc, mấy ngón no tròn mềm mại.

Nghe tiếng Vươn quan: «Thưa chị, hai em sửa soạn rồi.» Cô Kiều bước ra khoát măng, yếu điệu điệu dàng, xem ra thiệt là hường nhau ngọc ngà.

Vươn-quan theo sau, Túy-Kiến, Túy-Vân đi trước, tóc mây xanh dợn dợn, da tuyết trắng phao phao, trâm mắt thấy thấy liếc vào má phấn.

Vậy có ca rằng:

Thấy những kẻ ban loan tri thức,  
Thương Túy-Kiến dùng lực tài tình :  
Nhớ xưa trong tiết thanh minh,  
Đập đầu anh em trăm nghìn có hoa.  
Khách má phấn lùa lòe long kiệu,  
Người vẫn như gấm nhiều ngà yếm,  
Ngay xuân nở nở thiếu quyên,  
Khách tình qua lại đảo điên tâm lòng.  
Tơ nguyệt lão dẫu trong ấy,  
Xui chùng Kiêu chợt thấy nàng Kiều.  
Gặp nhau tình đã càng nhiều,  
Cho hay trời đất khéo đều như thương.  
Kiêu thấy Trong còn đứng bực ngợ,  
Trong xem Kiêu luôn nhớ nước non  
Cách nhau trong lúc huỳnh hôn  
Nói tra nói mếu đập đầu tình thương.  
Về nằm nghĩ trăm đường hiểm quanh  
Vai nặng hoàng một gánh tương tư.  
Nhớ người lạc nhận trăm ngợ,  
Chưa quen mà tâm tình thương đã dày.  
Bọn tài sắc xưa nay thương thế,  
Giữ đông bình rất dễ rạn lòng  
Giờ đưa dẫu kể ngồi song,  
Khiến người phỏng vẫn nào nóng thiệt tha.

(Sau sẽ tiếp theo.)

Trà-ôn, Hạng-vân-Giêu.

## Muốn nên khách đại thương

Vấn đề thương mãi vẫn đã làm cho hao mòn ngàn tờ giấy, đã mệt trí văn phòng, đã mỏi lòng người đờn bạc. Nay đem ra mà luận hiện hữu, sợ rằng nhảm tại chẳng mắt khán quan. Tuy vậy, xin chiếu khó đọc cho rõ những ý kiến sau đây,

vì lời ngạn ngữ có câu rằng : khôn một người một léo, khéo một người một thế. Chủ bút mỗi vị đều có học thức riêng.

Nguyên nghề buôn bán cũng khó như các nghề nghiệp khác, chớ chẳng phải nói mình có tiền mua rồi về bán lại đặng lời như chơi đùa. Bởi vậy bên Âu bên Mỹ, lập nhiều trường thương mại, dạy ra chưa cùng. Học thương mại khác nào học chữ nghĩa, học vẽ vời, học toán pháp, học bác vật?

Nhưng có người nhờ buôn may mà làm giàu. Ví như trước khi Âu châu đầy động cang qua, có kẻ làm tờ giao kèo mượn tàu chở gạo Nam-kỳ ra các xứ, làm tờ vừa rồi kẻ giặc nổi dậy, giá chợ chuyên lên bao nhiêu kẻ ấy cũng có huyền mượn như cũ; gạo các nơi bán mắc thập phần, làm cho người làm tờ mượn may mắn ấy được giàu là Thạch-Sùng Vươn-khai. Ấy là gặp diệp, chớ thường ít có như vậy. Berthelot (Bệt tơ lô) tiên sanh có nói rằng: «Từ đây về sau, trong việc Quốc chúng, hay là sự nông công cỏ, mỗi mỗi đều có phép có cách thể cho ta noi theo đó mà làm; ai chẳng học được phép được cách thể ấy thì phải nguy phải khốn.»

Trước khi bày về cuộc đại thương, tưởng cũng nên nhắc một hai sự tích người buôn bán nhỏ mà được phát giàu to cho chư vị rõ:

Cách ít năm nay, có một cái nhựt báo bên Lanesa nói rằng: «Bà già kia nghèo năng khổ sở chẳng biết làm nghề gì mà chỉ độ qua ngày. Như thấy thiên hạ bỏ vỏ cam dấy đường, bèn lượm đem bán cho một người làm rượu coracao Bán khá khá giá, coi mỗi kiếm tiền được, bà ấy bèn mượn bán dẫu một hai người, sau năm mười người, đôi ba chục người đi lượm vỏ cam khắp châu thành, lượm cả lẫn này qua lẫn nọ, đồ đồng bán được tiền là tiền. Bà ấy cất trại chuyên nghề lượm vỏ cam bán mà làm giàu. Ngày nay, bên Tây, đến mùa cam chín người ta chẳng thấy họ rất vỏ dấy đường như khi trước.»

Khán quan cổ người cũng thấy trên Saigon nhiều khách trú, mua gộp hết áo bánh tổ rách, lông chiêm lông gà bở

miếng thiết miếng thau, mua rẻ rẻ, bán lại, lâu năm đọng làm nên sự nghiệp.

Vật nhỏ mọn,  
Chẳng nên chê;  
Bán buôn riêng được ngôi hàng đắt:  
Lành một nghề!

(Sau sẽ tiếp theo)

Trà-ôn, Đặng-văn-Chiêu.  
Cựu chủ bút nhựt trình.

### Bọn da đen thú lợi

Từ thuở bọn Xá-tri (Chetty) vào trong bốn xứ chúng ta, chuyên một nghề cho vay mà thú lợi, mỗi năm hốt tiền bạc của người Annam vô số, mà đem về thổ quốc của chúng nó.

Nhưng vậy chúng nó đã nhờ người Annam mà đoạt lợi cho đầy rương, đầy túi, song chớ hề chăm chế chút nào, cứ việc tính tiền lãi cho thái quá, lại chớ có chừa ơn như đôi tưởng như người Annam ta vậy.

Bởi vậy bọn quỉ đen này cho vay bất hạn là kẻ giàu người khó, có hữu sự đến vay, thì chúng nó buộc phải có sự chỉ làm bằng trước, hoặc là thế đất, thế nhà, hoặc là cầm thế bằng khoán trước hay là nên gia viên thổ sản (tục kêu là hypothèque) cho đủ chắc chắn có bằng, thì chúng nó mới tùy theo sức của mỗi người cho vay đúng số, song đã vậy mà chớ hề chúng nó cho làm giấy mà lấy bạc liền được đâu, còn kiểm thế này, chước kia, hen hồ đây dọa chúng ta thất công cho đến thế rồi trong năm hãy bữa mới cho làm giấy lấy bạc. Làm như vậy thì rất thiệt hại cho kẻ hữu sự cần kíp đến vay, phải bầu ha đợi chờ ba con quỉ đen này: mà thất công việc nhà, nào khác chi đến bầu việc nơi công đường, công án, còn như nhắm người thương mại bị đến nấn trở như vậy mỗi ngày phải mất số lợi biết bao nhiêu, tẻ ra gặp lúc thất nghiệp mới đi vay, chúng nó ăn lời như cắt cổ, mà còn đây dọa thân người cho đảo đé mới vừa lòng. Đến ngày sau rút hạt, thiếu thiếu góp trả một đôi ngày tài chúng nó đến nhà làm dữ, hăm he đòi

thừa kiện, và bị bạc người thiếu nợ cho đến cùng. Nếu như nhắm nơi sáng tiền, sáng bạc, không trả vốn thì trả lời, còn như nhắm kẻ không có phương thế chi trả đủ, để trả một đôi tháng, thì chúng nó đã kiện thưa, phải bị phạt mãi gia viên điển thổ, về tay bọn Xá-tri hết ráo, hay là chúng nó giao giấy nợ cho Trưởng-Tòa đòi, nếu muốn lĩnh cho êm thuận mọi bề, thì phải chịu tiền số phí cho Trưởng-Tòa, lại còn phải lo trả tiền lãi cho đúng số mới tiêu việc, như vậy thì thành ra số nợ chúng ta mất một, phải trả ra mười, lại lúc làm giấy mà vay số bạc 100\$00, chớ hề chúng ta lấy được cho trọn số, phải chịu mất tám ra năm ba đồng, chúng nó tính tiền giấy mực và con niêm, nhận trước chặn sau, tẻ ra trong số bạc chúng ta vay một trăm đồng thì còn lại chín mươi ngoài đồng mà thôi. Đến sau phải góp trong 10 tháng về vốn lợi cho đến 130 đồng bạc, nghĩa là ba phần lợi 3%, mỗi một năm; rất nên nản nể cho thái quá. Đây là luận vay số bạc của chúng nó dưới một ngàn đồng, thì bọn nó tính ba phần lợi luôn luôn. Còn như có kẻ vay từ một ngàn đồng sắp lên, thì chúng nó định tiền lãi là một phần rưỡi, hay là hai phần, thì nhắm mỗi một ngàn đồng bạc vay mỗi một năm tiền lãi cho đến 150\$00 đồng bạc. Nếu vậy như nhắm kẻ vay cho đến số 10.000\$ thì mỗi năm phải trả 1500\$00 đồng bạc lãi lại cái vốn của chúng nó cho ra 10.000\$00 thì còn nguyên bản. Ấy vậy xét cho mỗi một năm bọn Xá-tri cho vay biết mấy muôn đồng từ mỗi lớn đến mỗi nhỏ, thì mỗi một năm chúng nó thâu tiền lãi trong bốn xứ chúng ta biết bao nhiêu mà kể xiết.

Bởi vậy xét cho đến cùng đến, tội lý, thì thấy sự vay bạc của Chetty là đến thiệt hại nhiều bề, mà nếu gặp lúc hữu sự trong việc làm ăn, không đi vay hỏi làm sao cho được vườn tròn tiền việc mình cần dùng cho được. Bởi cố đó như nhắm nơi hữu phước đi vay hỏi bạc vô, mua mau, bán chạy đất lợi muốn phần, thì dần chịu tiền lãi bao nhiêu cũng vô hại, còn như nhắm lúc vận bị, tiền suy, đem đồng bạc về làm ăn thăm thủng đến hoải. Sau không còn bề thế trả đủ, cho vườn tròn, thì thương hại

xiết bao, gia viên, điển thổ, mua sắm bao lâu nay, làm ra đồ mó hôi, xốt con mắt, nay lại về tay ba chú Xá-tri khốn tận hết ráo, tẻ ra của sắm ra đáng bạc chục, bạc trăm. Nay bán lại bạc đồng, bạc cát. Vậy thậm ừe xiết bao, chịu hao mòn, lỗ lả, các đều vô có.

Lúc ấy bọn Xá-tri ra bao gồm, mua cá, được về quòn phần, thì tẻ ra chúng nó ở phương xa, xứ lạ, khi không đến xứ ta cũng được làm ông chủ điển, chủ đất, lại đủ gia viên phổ xá, còn chúng ta cây sào, cuốc bằm, chịu cực nhọc, thờ khuya, dậy sớm, mà sắm ra. Nay nay bọn Xá-tri đến xứ ta làm chủ của ấy, lại làm ra thêm lợi nữa.

Ấy vậy Chánh Phủ rất hữu lý thương dân Annam như con đẻ, lập luật này, lời nghị kia, dẫu ngăn ngừa bọn chúng nó làm hại cho con dân Nam-kỳ, và lại Chánh phủ rất công bình cách trực, rõ thâu bọn Xá-tri vào xứ này mà đoạt lợi của người Annam, nên nhà nước định bãi thuế thân, cũng bãi thuế y của chúng nó như họ Khách-tru, song vậy mà chớ hề thiệt hại cho chúng nó bao nhiêu, vì chúng nó vào xứ cây thân vào thì có, chớ của xuất thì không. Bởi cứ xét ra cho tội lỗi, coi một tên Xá-tri vào xứ chúng ta chuyên nghề cho vay dặt nợ, thì hốt tiền bạc cho đầy rương, chớ nào thấy số bạc của chúng nó xuất ra chiếu tổn kém mà mua sắm đồ thổ sản nơi xứ Nam-Việt bao giờ. Ấy vậy như lúa gạo, cũng vậy dụng thường dùng của chúng nó mỗi ngày, thì những đồ thổ quốc của chúng nó chớ qua mà xài, chớ hề thấy chúng nó chiếu tổn ra bạc tiền mua đồ đại khái nơi bốn xứ chúng ta đâu, cho nên huê lợi thâu vào đầy túi, đầy rương, rồi thì dùng kỳ ba năm đem về bốn xứ của chúng nó, kẻ đòi chen chú Táo kẻ khác lại cho vay, cứ thay phiên nhau mà đoạt lợi.

Bởi vậy xét ra chẳng nghề chi cho được đất lợi hơn nghề cho vay, song phải vào to mới được, cho nên cách chừng năm, sáu, năm nay có Quan Trạng Sư Dautre cùng viên quan, chức sắc langsa và Annam trong tỉnh, tích chung vốn, kêu hùng hiệp cùng nhau, mà lập ra một cái nhà Banque Franco-Annamite của người langsa và Annam nơi tỉnh này, song rất

liệt kê gáp đăm giặc gớm ghê này nổi lên, làm cho các đều hữu ích này phải bỏ qua, từ đó đến nay, không lập nên cho thành tựu được.

Ấy vậy ngày nay tôi hết lòng ước ao, cho các nhà cư phú trong Nam-kỳ, sáng lòng tình cây cùng nhau, noi gương hữu lý của Quan Trạng Sư Dautre đây mà lập nên cho thành tựu một nhà Banque trong xứ Nam-kỳ dặng tranh đua mới lợi cùng bọn Xá-tri trong nghề cho vay rất xứng đáng.

Lê-quang-Kiệt tư Phùng-Xuân.

### Nhàn đàm

— Ông chủ nhà hàng, bỏ ông lộn sao chớ! hôm tối thứ hai tôi lại đây, nay sáng thứ năm tôi đi, tích gi存的 tôi bốn ngày tiền-phòng lặn tôi ở không đầy ba ngày.

— Thứ thứ hai, thứ ba, thứ tư thứ năm là bốn ngày chớ vậy.

— Thứ hai là khoa tôi mới đến, còn bữa thứ năm, mới sáng tôi đã dọn đồ đi.

— Ở đây có thói quen, bề mỗi ngày nghỉ một lát cũng tích tron.

— Mừng niệm tình rệp không mà ăn cá hong.

— A thứ rệp sao làm hết sức, ít bữa đầu nó cũng đến.

— Có khó gì... ông cứ việc tích tiền phòng như vậy, sau giả dối nó cũng không đảo lại nữa!

B. V. Chiêu

### Thi tập

TUY-KIỆU BÀN THÂN

Ra đi đôi lại cầm trâm chiu.  
Vi hiếu bản thân tiết bấy kiêu.  
Non nước luôn hòa tàn đất khách.  
Lửa hương cau gió lạnh phòng tiêu.  
Nam canh cầm trời năm cung thăm.  
Một trận song xao một cánh bèo.  
Tài mạng có chi xanh ghết chế.  
Phân bố nhiều nỗi bước cheo leo.

M. Tâm — My-tho

## THẤY TRÒ TỪ GIÃ NHAU

Già trẻ phân tay lúc bãi trường.  
 Chập chông non nước dẫu yêu đương.  
 Xút tinh lưu khứ trông doanh sổng.  
 Cảm nghĩa sự sanh gót ngọc đường.  
 Kẻ bước thang mây làm chiểu quế.  
 Người pha dấm liêu ngộ lối hương.  
 Tháo hồn đây dặng vui lòng thảo.  
 Ước đó danh truyến khắp bốn phương.

Minh-Bửu

## KHÔC BAN LÊ-VĂN-ƯNG,

Biểu đệ của M. Lê-trung-Thu.

*Hỡi ôi! thác về sông gởi,*

Cuộc đời xây thưng-hải biển tang-  
 đến. Kẻ khuất người còn, nghĩa băng  
 hữu cá tàu đau một ngựa. Mấy tiếng  
 thờ thao. Hai hàng lệ tở.

Nhớ anh xưa: Tính hạnh thuận hoà,  
 mặt mày sáng-rỡ. Đất Bà-rịa sanh người  
 tuần tú, tư-mạo tốt vời. Trường Pháp  
 Ý giớ chí học hành, thông minh trên  
 cửa. Tài dành dôi một, người cùng hay  
 mà nết cũng hay. Giá dăng vàng ngàn  
 thì mấy thứ đậu dẫu mấy thứ. Tiếng  
 giỏi trong đất Nam, ngoài đất Bắc, đồn  
 dập xa gần. Sức học, dưới thời hạn, trên  
 thời thấy, khiên thâm nức nở. Ai cũng  
 chắc hằng bay còn nháy, tuổi ấy đang  
 vira. Có hay dẫu huệ rập lau vôi, trời  
 kia vợi nở.

Chúng tôi đây, thanh khí chơi hơi; bèo  
 mây gặp gỡ. Nơi khách-dịa nắng mưa  
 trải mấy, bên tiếng quen hơi; chốn học  
 đường khuya sớm có nhau, đối kính nấu  
 sữ.

Nay, mây trắng mặt mù, suối vàng  
 cách trở. Dương-quan âm-phủ, một bước  
 chia đôi. Kẻ ở người đi, tấm sếu sê vira,  
 Tiếc là tiếc đá vàng nghĩa nặng, ben bó  
 âu chắc hẳn ba sinh; thương là thương  
 cây ngọc vùi sâu, tài mạng chẳng còn  
 đều hai chữ. Huống dưng lúc dẫu xanh  
 tuổi trẻ, đau đớn thay, nửa đoạn nửa  
 đời. Phấn ở đây, đất khách quê người,  
 ngao ngán nhớ xa nhà xa cửa.

Thời thời! nước chảy, hoa trôi, trời  
 nghiêng, đất lở. Ngon dèo, quẻ sách.  
 Người xa nhau, tiếng cúng xa nhau.

Trong gió, dưới trăng; cảnh thấy nửa  
 anh nào thấy nữa. Đá hay đá núi khi  
 mòn, khúc sông khi lở, lệ tử-sanh, sanh  
 tử vẫn là thường; nhưng mà một ngày  
 nên nghĩa, chuyển đồ nên quên, lúc ly-  
 biệt biệt-ly ai chẳng nhớ? Biết chẳng  
 chẳng biết? đưa nhau gọi có vài lời.

Trời hỡi ôi trời! Tình ấy ghi còn muôn  
 thuở.

Nhu, Etudiant Vétérinaire Hanoi.

## Truyện Thoại-Hương

(tiếp theo)

Đây nói về quan Lại-bộ ra khỏi nhà  
 Tổng-dốc, rồi cùng dĩa du-côn đem  
 Thoại-Hương trở lại Bắc-kinh. Khi đem  
 Thoại-Hương về tới Bắc-kinh, quan Lại-  
 bộ không dám dác nạng vào dinh,  
 vì bà Lại-bộ ở nhà là sư-tử Hà-dòng  
 vậy. Mới đem gởi nơi nhà một tên Tiểu-  
 nhị, cấp bạc tiền và quần áo phủ-phê.  
 Đòi ba bữa, thì đến cùng nạng vậy cuộc  
 trăng gió, nguyệt huê, thêc rồi mỗi  
 đem mỗi tới, làm cho bà Lại-bộ hổ nghi  
 lắm lắm.

Còn Thoại-Hương ban đầu, khi thấy  
 quan Lại-bộ mê sắc mình mà sa-dắm và  
 muốn việc nọ việc kia ..., thì hết sức  
 từ chối. Song nhảm từ cách nào cũng  
 không khỏi, và coi bộ quan Lại-bộ giận  
 muốn ra tay, nghĩ rằng nếu không cho  
 người bề mặt bắt đảo, thì ác họa nào  
 trúng lại, rồi bằng mở nguồn đảo cho  
 thuyền Ngự-phủ thuận bừm xuôi gió..

Đây nói tại nhà quan Tổng-dốc, sáng  
 ra thiên hạ đến hầu việc rất đông, và  
 cũng có thân bằng xin ra mắt nữa. Trời  
 mọc ba sào, mà phòng quan Tổng-dốc  
 chưa mở cửa, ai nấy đợi lâu lơ lâu-lắc,  
 mới lòng hồng muốn trở về. Có một hai  
 người bạn thiết, thấy vậy phát nghĩ, ben  
 nhứt định cùng sắp gia-dình vào phá cửa.  
 Khi vào phòng, kêu ó lên mà không  
 thấy trong mùng cụ-cửa, lại giờ tức  
 mùng lên thì giường chiếu trống trơn.  
 Ai nấy đều hồn-rùn tay chơn, tri hồ oan  
 vì không rõ Tổng-dốc và Thoại-Hương  
 đi đâu mất. Người thì định vậy, kẻ thì  
 nghĩ khác, không ác-chất; lại thêm  
 thằng dầy tớ Lưu-Trai cũng đi đâu mất,  
 cho nên người người quyết rằng Tổng-

độc lên dắc Thoại-Hương đi chơi đem Lưu-Traï theo hầu hạ.

Bữa ấy, gần dinh quan Tổng-đốc có một thàng diên, mới sáu giờ sáng nó kéo một cái từ thì ra ngoài lộ. Từ-thì ấy có dây vòng thắc cổ, nó nắm dây mà kéo ra đằng. Thiên hạ theo coi nhón-nhàn, có kẻ nhón biết Lưu-Traï bèn tri hô ó dậy lên. Còn quan tuần thành nghe báo tới liền, lấy khẩu chiếu của mấy người coi, rồi dạy lại hỏi thàng diên rằng thầy đó ở đâu mà nó kéo vậy? May cho thàng diên, có khi cuốn khi tẩu, mà lúc ấy nó tẩu, cho nên nó biết đáp lại. Nó bèn dẫn quan tuần thành đến mé biển, cách dinh Tổng-đốc chẳng bao xa. Khi gần tới nó chỉ dăm mé-dám mà nói rằng trong đó da. Quan tuần thành nghe rồi chạy lại dăm mé-dám. Đến nơi thì thấy một cái từ thì nữa, cắm đầu dưới nước, nên lật đặt hỏi vớt lên tui tẻ ra là thàng quan Tổng-đốc. Thấy chuyện sắc nhưn như vậy, ai nấy đều ghê-gớm, dền đây mới biết rằng quan Lại-bộ đã giết Tổng-đốc mà đoạt Thoại-Hương. Tức tức sai đi mua thợ đường, tẩu liệm rồi tạm quàng lại đó, mà đợi bà Tổng-đốc về. Nguyên quan Tổng-đốc không có con. Còn bà Tổng-đốc thì mắc di qua Vân-nam thăm cha mẹ và hai người em trai đang làm chành tổng-binh và phó tổng-binh trấn tại Vân-nam. một người tên Hà-Anh, còn một người là Hà-Dông.

Khi bà Tổng-đốc được hun tính rằng chống mình bị Lại-bộ giết oan, mà đoạt Thoại-Hương, tui vật mình xuống đất, chét giấc một giây. một hồi lâu tỉnh dậy khóc kể xiếc chi, ta nha thiếc xỉ, chưởi mắng Lại-bộ vô số. Rồi đó, lật đặt đầu kiếm Hà-Anh và Hà-Dông mà phàn thổ-lộ, hai em có tình, coi bộ cũng rất ai-bi. Cây hai em mưu lập kế thì, nõo dựng trả thù cho Tổng-đốc, Hà-Anh và Hà-Dông rằn.

"Xin nương tì mưa đừng dề khỏe, để hai em tức-tốc để bình, ra Bắc-kinh nhứt từ nhứt sinh, sắc lão tặc rửa hờn cho chị. Xin chị khá giữ gìn thân thể, mưa khỏe than bao thừa mình vàng, lau mạch sáu lấp mạch thắm cho an, về Thượng-hải lo bề tổng tâu.

(Vị hoàn)

Huỳnh-vân-Ngà, Trà-vinh

## Sự tích giặc Au-châu

N. 16 (*Les causes de la guerre d'Europe*)

Rút-xi bằng lòng chịu cho An-lê và Langsa tình cách nào êm thuận thì tình, đừng giữ cuộc thái bình.

Nước An-lê, nước Langsa, nước Rút-xi gởi dây thép qua cho A-lê-mãn mà tình việc êm thuận mà A-lê-mãn cứ điềm nhiên.

Chiều tối Hoàng-đế Rút-xi gõ dây thép nói với Hoàng-đế A-lê-mãn đề xin tòa Vạn-quốc ở La Haye xử việc *Ó-trich* rầy với Xet-bi.

Triều đình A-lê-mãn nhóm tại đền Bốt đăm bên hạ chiếu chỉ động binh. Thừa-tướng A-lê-mãn ở Bốt-đam về tới kinh đô bên cho sứ thần An-lê hay rằng: nếu An-lê mà không can dự trong đăm giặc A-lê-mãn đánh với Langsa thì A-lê-mãn hứa sẽ chẳng chiếm cứ đất đai ở Âu-châu thuộc về Langsa.

Ngày 30 juillet.—Thừa-tướng *Ó-trich* tuy đã ra lệnh động binh rồi mà hỏi còn cho phép sứ-thần *Ó-trich* ở Rút-xi tình việc nợ việc kia với Chánh-phủ Rút-xi nhưt là về việc cái văn-thơ của *Ó-trich* đã gởi cho Xet-bi đó.

Văn nước Rút-xi hỏi còn tình thuận với A-lê-mãn, mà ngoại-vu-bộ-Thượng-thor A-lê-mãn không khừn nghe.

Qua một giờ chiếu có báo A-lê-mãn cho bà tành hay rằng A-lê-mãn đã động binh. Sứ thần Rút-xi tức tốc tư diên tin cho Triều đình Rút-xi hay. Song cách 2 giờ đồng hồ báo ấy lại rao rằng không có động binh, nói lộn. Sứ thần Rút-xi hỏa tốc tư diên tin cho Triều-đình Rút-xi hay. Song le Chánh-phủ A-lê-mãn chặn lại, cách 5 giờ mới cho đánh cái tin ấy về Rút-xi.

Sao vậy?—Ấy là mưu của A-lê-mãn thiết ra dặng gat Rút-xi động binh, ngõ hầu sau có đổ thừa rằng tại Rút-xi động binh trước nên mới gây ra đăm giặc to này.

Cũng trong ngày 30 juillet ấy A-lê-mãn ra lệnh cho các ai ở ranh Rút-xi phải chặn các thơ từ đừng cho qua lọt và đòi các tướng sĩ ở các nơi đang đường nhân phải tu ngũ.

Nước Langsa biết tành tình A-lê-mãn hay gian trá nên dạy binh tiền đội giăng ra cách ranh A-lê-mãn 10.000 thước mà chờ động tình.

Thừa-tướng A-lê-mãn tư giầy thép cho An-lê xin đừng can dự vào trong đăm giặc A-

lê-mãn sẽ đánh với Langsa và Rút-xi.

Thừa-tướng An-lê đáp từ rằng nếu A-lê-mãn mà quyết đánh Langsa và Rút-xi thì An-lê sẽ lựa đều mà cứ chỉ theo ý riêng mình.

Ngày 31 juillet. — Thừa-tướng An-lê cho sứ thần A-lê-mãn ở tại kinh đô An-lê hay rằng: nếu A-lê-mãn mà đánh nước Langsa thì An-lê sẽ ra binh vực, và hỏi A-lê-mãn với Langsa, vậy chờ hai đảng khi ấy đã nhau có dụng đến địa phận Ben-rieh (Belgique) chăng?

Nước Langsa trả lời liền rằng: Chẳng hề lan ranh Ben-rieh

Còn nước A-lê-mãn thì nói đề dọy tâu lại với Hoàng-đế.

Song le Ô-trich có lòng muốn tình êm vì chiều ngày 31 juillet có đánh giầy thép cho Rút-xi hay rằng sẵn lòng tình việc Xet-bi

Sớm mai 31 juillet Rút-xi và Ô-trich động binh cả xir.

Qua nửa đêm A-lê-mãn đánh giầy thép cho Rút-xi hay rằng nếu không bãi cuộc động binh thì A-lê-mãn sẽ động binh A-lê-mãn lại đánh giầy thép cho nước Langsa mà hỏi rằng: như A-lê-mãn đánh với Rút-xi nước Langsa có ra binh hay là điềm nhiên ký cho 18 giờ phải trả lời.

1<sup>er</sup> Août. Văn nước I-ta-li-à đồng minh với A-lê-mãn và Ô-trich ngày 1<sup>er</sup> Août tám giờ rưỡi ban mai đánh giầy thép cho Ô-trich mà nói rằng vì Ô-trich khi sự động binh mà đánh Xet-bi thì I-ta-li sẽ điềm nhiên, bởi từ mình trước có nơi rõ: khi nào ai cứ binh đánh trước A-lê-mãn, Ô-trich thì I-ta-li ra binh mà nay Ô-trich cứ binh đánh Xet-bi thì không trúng theo như lời doan thề, thì I-ta-li sẽ ở trung lập.

Nước Langsa cho A-lê-mãn hay rằng nếu A-lê-mãn mà đánh Rút-xi thì nước Langsa sẽ do theo quyền lợi mà cứ chỉ. Ngày 1<sup>er</sup> août 3 giờ chiều nước Langsa động binh.

Nước A-lê-mãn gửi giầy thép qua An-lê mà xin An-lê bảo lãnh đừng cho nước Langsa ra binh vực Rút-xi An-lê không chịu. 7 giờ tối A-lê-mãn hạ chiếu thư với Rút-xi.

2 Août. — A-lê-mãn hưng binh xâm lăng xứ Léc-xâm-bua là tiểu bang ở gần ranh nước Langsa. Binh A-lê-mãn cũng xâm lăng địa phận Langsa.

Nước An-lê hứa với nước Langsa rằng nếu Tàu trận A-lê-mãn mà đến vây thành Ba đờ ca lê (Pas de calais) thì có tàu An-lê cứu việc.

3 Août A-lê-mãn gửi một tờ bịch cho xứ Ben-rieh như vậy:

TỜ-HỊCH

Cửa binh A-lê-mãn gửi cho dân Ben-rieh, hôm mồng 4 Août, lính mã kỳ A-lê-mãn đi ngang qua ranh Ben-rieh vào các thành gần đó mà phát cho dân trong buổi chiều áp ngày đến vây thành Li-ê-rô.

Ở DÂN BEN-RÍCH

Ta lấy làm hối hận vì binh A-lê-mãn cực chẳng đã phải đi ngang cương giới Ben-rieh. Ấy cũng bởi việc cần cấp không sao tránh đặng, vì sự trung lập của Ben-rieh đã bị nhiều quan vô Langsa không kể, đã giả mạo cỡi xe hơi chạy ngang qua Ben-rieh dặng vào địa phận A-lê-mãn.

Ở dân Ben-rieh ôi! Ta hết lòng muốn còn thế mà tránh cuộc cang qua trong hai dân tộc vẫn la bang bởi lời ngày nay, mà xưa cũng đã có đồng minh cùng nhau rồi. Chứ người hãy nhớ cái ngày vinh hiển trận Hoa tet lô mà nước A-lê-mãn trợ lực giúp Ben-rieh trơ độc lập và giúp quê hương chúng người dặng phong nam.

Song le chúng ta muốn nhập cảnh thông thả. Ta cho hay trước rằng sự phá cầu hàng xe, đường xe lửa, ta sẽ thị như việc gây thù.

Ở dân Ben-rieh ôi! chúng người hãy lựa chọn.

Trần-bửu-Trần lược dịch.

Thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước . . . . . 1 f 30  
Hàng Đông-Dương . . . . . 1 f 22

Giá lúa

Từ 2\$10 cho đến 2\$15 một tạ, tùy theo thứ lúa.

Cántho

ĂN CƯỚP BAY KÈU CỬA. — Xưa rày sao an cướp hay bay mưu kêu cửa quá Như thế nhà dân giả thì nó mạo rằng: Lãng đi xét vụ này vụ kia, còn nhà giàu có thì nó dối rằng: người ở chỗ này chỗ nọ đến có chuyện.

Như mới đây hôm đêm 19 rang mặt 20 Mai này ước 11 giờ khuya, nó đến kêu cửa Xá-trưởng làng Gia-khiết, cậu xã không chịu mở, dòm ra sân thì thấy người ta đứng đống nước, vục la lên, hai bên bàn cãi cũng tiếp, kế thì đánh mõ bổi mõ, còn dặng nhà việc cũng hoi trống. Chúng nó nhám thề không êm bên đập bập đập hạ vào cửa vài cái rồi burm thắm. (Hiring dân làng chạy tới thì nó đi mất tiêu.

CON ƠI CHƠI ẮC LÂM CHI? — Tại làng Hiếu-tư (Trà-vinh) mới đây có hai đứa nhỏ chừng 13, 16 tuổi chơi «đánh cù» với nhau. Nhăm lúc huỳnh hôn, ai ai cũng khó thấy rõ những vật chung quanh mình. Cho nên thắng lớn khi tán cù, nhè trong hông đứa nhỏ hơn đập một cây rất mạnh cho đến đứt, té xiển. Trĩ hổ lên, cha mẹ ừ đến đăm về nhà cứu không khỏi, tán ừ ở hồ! Có đem tờ thì đến nhà ừ. Sau thành dặng mổ khám nghiệm. Còn đứa lớn hơn ấy bị giam vài ngày, rồi được tha, vì cha mẹ tên chết không kêu nài, nói tại con mình chơi rủi bị đánh chết, chớ thắng kia không phải cố sức.

Ấy đó, dăm xin các Ông các Bà có con xin rắng răn-he mưa cho chơi ắc, đánh cù, đánh trảy, đã chẳng ích chi rạo, mà thường bị rủi-ro tai hại như việc đã nói trên đó.

Saigon

RẠP HÁT ANNAM BỊ CHÁY, 1 người chết và nhiều người mang bệnh.

Đêm thứ bảy rang mặt chửa nhựt (2 Juin 1918) lối 1 giờ khuya lửa phát nơi rạp hát của cô Ba-Ngoạn ở đường Bour-dais.

Bà báo khai rằng thiệt hại lối vài trăm ngàn bạc mà thôi.

Mấy người có mặt tại đám lửa ấy khai như vậy.

Lối chừng 12 giờ khuya tới một giờ khuya lúc đang hát đào kép lao xao ruồi có một cái đèn măng sông (lampe à alcool) ngẹt tắc một tên trai lối 17 tuổi lấy đèn xuống dặng dỗi lại, mà cái nghề An nam mình bẻ làm cái gì cũng chẳng bỏ điều thuốc, miệng ngậm thuốc phi phà, tay bưng đèn; trong đèn còn dáu an cùn

(alcool) nên bắt cháy, chú chàng hoãn kinh buồn đèn, dáu văng cùn mình mấy người đứng gần đó, kẻ bị cháy nhiều người bị cháy ít. Có một người đi coi hát bị cháy tóc đầu và hai bàn tay nắm đèn đến dỗi khác bình

Một tên trai hai cánh và bàn tọa đều cháy, kêu hết hơi mà chẳng ai tiếp cứu vì ai ai cũng sợ hãi chen lấn nhau như nèm lo kiếm dặng mà tẩu thoát;

Ngoài cửa hai đứa nhỏ lối 12 tuổi bị dè chep; cha mẹ chúng nó đến bú hồn mà chẳng được, 4 đứa chết liền, còn một đứa kia chặc chẳng chịu ở lại, sao cũng theo láng hữu nó.

Thảm thiê! thảm thiê! đang khi thiên hạ lo chạy chết, có 1 bọn du còn thừa dịp dực văng vòng thiên hạ; mấy câu làm ăn chiều nay khá quá, đưc bỏ nhiều đến dỗi có 1 người khai rằng bị đưc đó gần 120\$00.

Thiên hạ ai nấy tăng lat lúc đó nơi phố tiếp cứu 7 người bị bị; chớ mấy người bị nạn ấy lại nhà ở gần đó điều trị sơ rồi chớ vô nhà thương Chợ-quần.

Đó cũng tại lo đình đó.

(Rút trong báo Courrier saigonais).

Có một bọn nào là lính tập, thông ngôn thợ ở bên Đại-pháp hồi hương Nam-kỳ. Có một quan lương y ngoại quốc điều về.

Bốn quán kính mừng các vị ấy.

Lời rao

Ông DƯƠNG-VĂN-MÈN, Cựu-Hội Đồng quán hạt Nam-kỳ, bây giờ giúp việc cho quan Trạng sư Louis GALLOISMONT-BRUN, tại Cầu-thor, mới dọn đặt rồi một cuốn dữ các thức kiện tờ vì bằng truyền rao và phúc bảm để cho Hương-chức dùng mà giao tráit tờ và thi hành án về việc hộ người bản quốc.

Cuốn sách ấy đưng in tại nhà in Hậu-Giang, nội tháng Mai 1918 sẽ huân thành. Ai cần dùng sách ấy thì kể từ ngày 1<sup>er</sup> Mai 1918, xin gửi thơ cho nhà in Hậu-Giang hay là cho ông Dương-văn-Mèn tại Cầu-thor mà mua, mỗi cuốn giá là 3\$00.

Nhà in Hậu Giang;

## Cáo bạch

Kính cáo cùng lục-châu quân-tử cho  
dặng tường tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là  
« Quan-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-  
thơ) ở phía trước hàng ba thì bán cơm  
khuya, mì, cháo, đủ vật dụng cho chư  
qui-vị toại lòng. Còn cũng trong thì bán thuốc

« Nha-phiến ». Nơi lầu tầng thượng, thì cho  
mười phòng ngủ, mùng giòng tinh khiết,  
cũng khoan khoái, thấp đèn khi mọi nơi,  
lại giá rẽ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa  
người làm công trong tiệm đủ và sang sảng  
cho qui-vị sai khiến. Nếu có kẻ nào qui-vị  
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trình tri  
chúng nó.

Vậy nên tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà  
trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ,  
xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng  
tiếp rước, cũng sẵn mọi việc cần dùng,  
rất vừa lòng của qui-vị.

Chủ tiệm: Hùng-An.

## HOTEL DES ALLIÉS CANTHO

### Chambres meublées

Produits pharmaceutiques,  
Vins de 1<sup>re</sup> marque,  
Liqueurs, divers nouveautés  
et consommation.

KHÁNH-VÂN-LẦU KHÁCH-SOẠN

Chủ sự

NGUYỄN-VÂN-TỬ ĐET LÊ-ÂN

Ngay cầu tảo tây  
đường Saintenoy — Cantho.

### PHÒNG NGỦ

Sạch sẽ — Có đèn khí.

Bán thuốc tây nòng.

Bán lẻ rượu tây, nòn, dầy tây  
và vật thực đủ thứ.

Chỗ đáng tin cậy.

## Cáo bạch

MAI-VIẾT-SĨ *Gérant*

*du service d'auto en location*

Kính cùng qui ông qui thầy cùng qui  
khách đặng rõ, tôi có sẵn một cái xe  
hơn để đi đưa và cho mượn.

Vậy xin qui ông qui thầy cùng qui  
khách, có việc chi đi gấp thì xin đến  
nhà tôi bất kỳ giờ nào tôi sẵn lòng đi  
lập tức. Còn giá cũng y theo mấy chú  
kia vậy.

Mà xe tôi sửa soạn sạch sẽ luông luông  
Xin qui ông qui thầy cùng qui khách  
đem lòng chiếu cố đến bạn đồng ban.

Nay kính

MAI-VIẾT-SĨ *Gérant*

*près de l'hôtel de la Rivale  
Boulevard Saintenoy — Cantho.*

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHƯỚC

*Đường kính lập — Cán-thơ*

## NGUYỄN-THỊ-NỮ

LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho qui ông, qui thầy rõ,  
tiệm tôi làm bánh mì rộng bột mì tây,  
mua tại hãng DENIS FRÈRES là hãng  
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch  
sẽ, bánh thi để trong tủ kiến có rộng  
nước, kiến lên không dặng, ruồi bu  
không được lại khỏi ai rờ tay dơ, ai  
muốn mua ở nào thì chỉ người trong  
tiệm lấy trao cho.