

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 70

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 30 MAI 1918

**LE COURRIER DE L'OUEST**  
 (Edition en Quốc-Ngu')

**AN HÀ NHUT BÁO**

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỲ

Directeur-Gérant : VÕ-VĂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

**DỊNH GIÁ BÁN**

TRONG CỒI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日報

**PUBLICITÉ**

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bồn quán mà thương nghị.

Mua nhặt trình kề từ đầu và giữa tháng và phải TRẢ TIỀN TRƯỚC.

Bán lẻ mỗi số 0\$20.



Cot bài: «Sự lịch giặc Âu-châu» hay lắm.

Nga-la-tu (Rút-xi), Ao-quốc (Ô-trich), Thổ-nhĩ-kỳ (Tuợc-ky), Y-dai-lợi (La-ly).

**Lê-công-Phuong** (AUGUSTE)**Géomètre civil****LONG-MY — RACH-GIA — CAN-THO****ARPENTAGE****Délimination et Bornage****EXPERTISES****Ông Lê-công-Phượng**

(Auguste)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH

*Long-my — Rach-gia — Cân-tho*LÃNH ĐẠT DIỄN THÔ CHO NHÀ NƯỚC  
VÀ DIỄN CHỦCông chayen làm kỹ cang và  
cô danh tiếng lâm

Ai có muốn cho việc diễn thô minh  
cho mình bạch, khôi sự lẩn tránh  
giáy họng; đạt thành dát khôn hay là  
dát mua, thì phải đến ông Kinh-Lý  
PHƯỢNG mà thương tình.

**MỸ KÝ**TIỆM HỘA CHIẾN DỤNG VÀ KHẮC CON ĐẦU  
ở đường Tuc, số 16

Ngang nhà MOTTEL, Saigon

Kính cáo cùng quý khách đang bay, tại  
tiệm tôi có làn mà đá bằng đá cảm bạch,  
đá xanh Ton-kin có dù các thứ kiều.

Có khắc con dấu bằng đồng, mỏ thuỷ  
bằng cây, chạm bản đồng cùng hoa điêu  
thảo mộc theo lá nhân hiệu, vân vân . . .

Mộ bia chạm bản đá cảm thạch.

Có thư *hoa chon dung nhän hiết*  
người mà về bằng dấu sơn vò hổ, nước  
thuỷ mực Tàu, viết cùi than, họa bìa  
liên và tranh, họa sơn thủy.

*Articles du Tonkin et Chaussures en tous genres.*

TRƯỜNG-NGỌC-GIÁ CÂN KHẤU.

**LÒI RAO**

Tại nhà Nhựt Báo An-Hà có bán cuốn  
sách TUẦN TRÀ PHÁP LỆ (Guide Formulaire de police Judiciaire) của ông Võ-vân-Thơm làm dạy hương chúc, như là  
hương quân, cũng là cái phổ tống, cách  
thức tra xét, khai từ, vi bằng cũng là tờ  
bản về việc hình; dạy kỹ can lâm.

Chẳng những sách ấy có ích cho những  
người làm việc tùng quan Biên lý, bắt  
buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi  
chợ rõ dạng biêt quyền hành phân sự  
của mọi người ở đời.

Giá mỗi cuốn.....	1\$20
Tến gửi.....	0 10

**TAI NHÀ IN**  
*Imprimerie de l'Ouest*  
CANTHO

## CÓ BẢN SÁCH MỚI:

- 1.— PHAN THIỀ (CHUYỆN LÀ ĐỘI NAY) hồn  
một người chết 7 năm, nhập vào một  
người mới chết mà sống lại với dương,  
par Trần-dắc-Danh, giá là . . . . . 0\$10
- 2.— TRÒ CHƠI (fables de la Fontaine) par  
Trần-Kim giá là . . . . . 0\$50
- 3.— CONTES ET LEGENDES DU PAYS  
D'ANNAM, (dont 0 \$20) au profit de la  
Saigonnais patriote) par M. Lê-vân-  
Phát . . . . . 1\$40
- 4.— TUẦN TRÀ PHÁP LỆ (Sách dạy  
hương chúc phu tá của quan Biên lý) par  
M. Võ-vân-Thơm giá là . . . . . 1\$20
- 5.— LEBUFFLE (vol et recel de bubbles)  
moyens à prendre pour essayer de le pre-  
venir) par M. Võ-vân-Thơm giá là . . . . . 0\$30
- 6.— TRUYỀN KIẾN TÂM LIỆT NỮ (roman  
moderne) par M. Lê-trung-Thú giá  
là . . . . . 0\$30
- 7.— Đồng Âm-tư-vi (có pựu những  
chữ không phải đồng âm mà khó viết)  
giá là . . . . . 0\$40
- 8.— Đồng Âm-tư-vi (chữ lao-gia) 0\$60
- 9.— Dictionnaire Gazer..... 2\$00
- 10.— Dictionnaire Français Auna-  
mite..... 4\$30
- 11.— Kim-Túy-Tinh-Tử..... 1\$20
- 12.— Méthode de lecture illustrée par  
Boseq..... 0\$80

**AN HÀ NHỰT BÁO**

MỎI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

**MỤC LỤC**

- 1.— Minh chung thuyết lè.....
- 2.— Truyện Phan-thanh-Giảng.....
- 3.— Là vì không siêng dò.....
- 4.— Đang phong ngực .....
- 5.— Cảnh chiểu.....
- 6.— Trả lời bài di đoán.....
- 7.— Tích rach đòi mă.....
- 8.— Nhơn linh .....
- 9.— Thor tín và điện tin.....
- 10.— Biện đáp «Đi đoán».....
- 11.— Thái-tử Long vương.....
- 12.— Thi tập.....
- 13.— Thời sự. Giá bạc, giá lúa.....

LƯƠNG-BÙ-THÚC.  
NGUYỄN-BÙ-Hoài.  
TIỀT-PHÙ SIÊNG-LUÂN.  
LÊ-QUANG-KIẾT.  
NGUYỄN-XUÂN-LẦU.  
BÙI-VĂN-KHÁNH.  
LÊ-QUANG-KIẾT.  
DƯƠNG-MINH-HUY  
T. V. S.  
LIỄU-QUANG-KHÍNH.  
NGÔ-MINH-Ý.  
MINH-BÈC  
LÊ-QUANG-KIẾT.

**Minh chung thuyết lè**

(Tiếp theo)

**BÀI THỨ MƯỜI LÂM**

Bon, bon.... bon. Bạn Bồn quắc, bảy  
nghe lời đám lè, từ kẽ hèo, cho đến  
người sung; giàu nghèo cũng ở thời gian,  
lè nghi phái rõ, hán thương phái thông;  
phái chẳng ràng hỏi nơi lòng, kiên để  
đạo đức, mòn xong con người.— Ta chỉ  
quấy những người du đảng, và phản  
rành mày bức vinh sang; rõ đạo người  
tên và mặt mồi au, ném lòn xòn, đặng  
giàu sang cũng bị bỏ; nay ta phản cho  
rõ, phe nữ nài cũng phái có lè nghi,  
đời này, sao nhiêu chuyện di kỳ, đơn  
bà với gai tơ nhiều vò lè; y phục xem  
coi từ tè, nữ trang mang đẹp bê ngoài;  
cách ở đời, nhiều chỗ còn sai, cũng là  
bởi, cha bay là chồng, không biết dạy;  
thường mờ miêng hay buôn lời nói quấy,  
chẳng biết giữ lè nghi; tuy đơn ba con

thấy cha mẹ ở sao làm theo vậy; ấy đó, có phải là tại mẹ cha ở quay, con cháu tập thất nghi; kiêu làm chi? mà phách lại làm chi? mình ở sái, con hư thiên hạ bạc. Từ trên không minh đạt, đến dưới phải tặc tâm; làm người như vậy thật lối lầm, quên nhơn đạo chung cùng trong thế giới; mỗi người phải gắng công dừng cho sái, cả nước mới lặng an; người lớn trên rò lè mờ đàng, kẻ dưới mới học theo đạo nghĩa; nếu người trên không từ tế, sanh sảng thói vô nghĩ; hết ai phân biệt thị phi, rồi sau lại nước này theo hả lè vậy? Bon, bon... bon. Còn, con gái các nhà không từ tế, bời hèn hèn nèn cha mẹ bỏ quên; làm người ta mà quên phận dưới trên, chòm đồng đảo xem coi lộn xộn; bấy giờ cùng chuồn lộn, coi kỵ cùn thứ tự hơn thua; con mạnh lớn tranh đua, con nhỏ nhen nhện sục; ấy đó, xét cho kỹ, làm người cho biết nhục, vì vậy nèn, người hiền xưa, lập lè để dạy người; phận đời bì con gái phải lè nghi, thì trong nước nhơn dân có lè nghĩa; mẹ dạy con thậm chí, dạy từ nhỏ dại đến lớn khôn; mẹ biết khôn, thì mới học dặng khôn, còn mẹ hồn áu con theo thói xấu, mẹ mà thường gây quan, con quen nết mẹ, hư; nước nam ta con trè lâm sát sút, cũng tại mẹ nhiều người vô lè; người giàu sang không biết lè; kẻ nghèo khó thất tiết nghi; bởi vậy nên sanh sự dị kỳ, cách tốt xấu ít người phân biệt; người biết lè, xét đời nhiều chồ ghét, chỉ thiệt ra, rõ thấy có đáng chè không? Gái đời này tra đời mách và ngồi lè, ham sưa dâng vàng mang nhiêu, áo cho mới; cuộc đạo đức lè nghi quên lo tới, lo một đếu sưa soạn bê ngoài, sang hèn, giàu khô ai ai, tra đời mặt, chờ không thèm trau dí; cũng còn có ít người biết nhục, nhờ thói nhà lè nghĩa lưu truyền; chờ vào chồ đồng hư tệ quyên thiên, tại đồng quá, cho nên, khô mà

phân biệt; muôn ngàn sai, thì muôn ngàn không xem xét, một hai nêu, thì một hai ấy cái với ai; chính thương người bón địa còn nhiều sai, sai gán tron, có ai mà so sánh; bời vay cho nên, dân loạn lè, cũng như dân dứa hạnh, ưa vui nhau, thì trên dưới cũng như nhau; ai đâu, mà chi thấp chi cao, có ai thấy, ai mà thất lè; hẽ, chi em gái lại gán thì nói lè, nói móna: đồ mặt tốt ngon; nói bạc bài vàng chuỗi hết còn, nói những chuyện ăn linh dà đổi; nói chuyện chồng khôn chồng giỏi, khôn gian là lận gai dặng người ta; giỏi là hay làm cách quí, thế ma, tốt trước mặc sau lưng khinh ngạo; khen chồng hay nói lão, làm quen dè với nhà quê; ăn bạc tiền của chúng, sướng ngoả ngue, rằng có phước có chồng nuôi, khôi cựu nhọc; nói những chuyện khâu xà tầm độc, hùn hiếp nhiều mấy kẻ thật thả; ra chợ thường gây lừa người ta, & nhà lâm ngan tàng cùng hàng xóm; ít có ai dông cảm, mà dám cự với mình; chổng ở nhà tuy chẳng sang vinh, nhờ thế mạnh anh em nó phe dâng; coi lấy đó mà coi! phận phụ nữ đời này tra sưa dâng, và ham những chuyện vò nghĩ; lựa chồng đất thế đất thi, biết đánh lộn, dót nhà là chồng giỏi; tại đời tra đang đổi, đồng vây rồi, thì lè nghĩa phải tiêu diêu; thương thay, nhơn đạo biếu hiếu! tiếc bấy nước Nam cũng phù túc chờ; trời đất rộng cho nhiều sanh dục, lúa cá nhiều, cây gỗ chẳng thiếu chi; tục đời đời sai quay sanh ngu si; xin tri giả xét xem mà giúp dạy! — Bon, bon... bon. Khuyên bạn hữu những người biết phái, xét cho tướng, người sáu linh tánh phải chẳng? xem coi thiên hạ lẩn xẩn, đua chen phủ quí, dực dành công danh; sao mà quên xét cho rành, người chung một nước bại thành đường nào?

Có nhiều kẻ tự trường, người học thắc, đọc văn chương xưng rằng ném

vì của thánh hiền; thira d'èp xem trong nước lâm ngày điện, nên không gai xít đời nhiều vô lè; có lý nào? Con sao dám chè cha rằng xấu tệ, không ăn ngon, không bận tốt, không đi dày, bì với người bạc mường tiền vay, họ cũng rắng mua dày mang lẹp xep; nói như vậy, có phải là làm con vô lè phép, nó hư rồi, nở chè với đến người cha, ấy là con với cha, còn thấy trò xem đóng qui ma, ơn giáo hoà nó dài hằng thù khich. Dân trò bạc bỏ quên cựu tích, theo lè nghĩ, người có học phải kiên dè, dặng chi mà trò chẳng sợ chung chè, nở đi dám mang thấy rắn; dò dò; một ngày cũng tung sur tho học, huống chi là năm mươi năm chi vẽ chồ thấp cao; dạo thấy trò ai dẫu dặng sao, dừa thập mục nở chè thấy thua nó; nó dám nói, lúc nó học, là nó chưa học rõ, nên phải học với thầy, nay nó học thêm nó giỏi hơn thầy, thấy dưng nói văn chương mà mắt cờ. Thau ôi! kẻ có học, buồn lời còn quên sơ, tại bỗn ban dân thất giáo còn dông! nói sao chúng cũng vui lòng, trò có giận chưởi thầy, chúng khen giỏi đó.

(Sau tiếp)  
Lương-Dú-Thúc.

## Phan-Thanh-Giàng Truyện

(Tiếp theo.)

Ngày quan lớn Phan phùng chỉ đi chiêu an linh Trần-Tây, thì ngài gửi thư trước cho ông thần sanh ngài. Trong thư ngài viết về nhà có mấy câu cũng dịch lược sau đây.

Con cam tội bất hiếu, là vì những mảng lo việc nước lẩn xẩn, không vả dặng thăm cha già, nhớ thương dể bụng. Vậy nhơn dịp này là một lúc con vàng mang triều đình đi vò tinh Trần-Tây sáp đặc, cúi lạy cha chờ chấp xin

cha theo người về trước lên tỉnh Vinh-long mà chơi cùng thăm người quyền thức dâng chิง con về Nam-ký kinh qua nơi tinh thành là tíc ở kinh lược về con sẽ ghé mà hầu thăm mảng cha, cầu vui sum hiệp mấy ngày se vui vầy mấy ngày; chờ con vàng mang nhà vua sai về việc nước, lè thi không oán quanh đường mà trè việc quốc vương. Đầu con nhơn sự cung hieu phuong tiệu ghê mà tham cha giay lắc; xin cha rộng lòng từ bi dung lối phan con, thảo ngay hai đường cung là có một nũng một nhẹ ở trè hai vai.

Phận giúp nước lo ngày trè nài.  
Lòng thør cha được bùa thăm lom.  
Tinh nhà kinh quả mấy hôm.  
Coi thông bóng xé thân hồn chúc tình.  
Ganh nay tháo hai vai nản nhẹ.  
Bé thân lâm muôn thuở giữ gìn.  
Xin dời toàn lý phân minh.

Tháo cha ngay chúa tháo đánh đố má.  
Đến chิง quan lớn xing việc chiêu an, mọi bê kinh lược trong tỉnh Trần-Tây mới quay về ghê lại nơi tinh thành Vinh-long mà lại thăm cha già. Trong mấy ngày ấy, nghe nhiều ông phu chấp thuận lại rằng: mấy ông cũng chẳng làm nghe đội hau quan lớn tương truyền cái công lao của quan lớn xứ sru, cũng nên nói lại cho kẻ đang em nghe biết tần thuật người hiền, dặng phỏng nói theo, cho biết rằng trăm nết duy hiếu làm đầu; trong thân là do con nhà hiếu hạnh.

Khi ghe quan lra về đến bến định thành; thì bốn thân ngài lâu không chờ bến bến; nài di đến tận nhà tro-ùa ông thân ngài ở mà lạy mông cha, cha con chuyện vang, lúc ông hỏi thì ngài cứ đứng hau mà trả lời, chuyện vừa xong coi chิง ông muốn nghỉ thì ngài thôi ưng trirect, di soạn sành nhưng dò ngài sám cho ông; cũng bốn thân ngài di nấu nước tắm rửa cho ông; lúc khách của ông quen biết đến thăm thì ngài pha trà cho ông uống và dài khách, ngài có ngồi thi ngồi riêng, không khi nào di ngan qua chồ ông ngồi mà không cui đầu. Ngày đầu ngài xé không chịu trước khách của ngài dẫu quan tinh ngài cũng gởi thiệp xin định lại bùa khai sá thám nhau, dặng để lo phục dài cha già chẳng phải lo chè cha sự cơm an nước uống rồi con di dặc

quần áo thay đổi cho ông. Khi nào ông nói chuyện cùng khách của ông đâu ngoài có đó cũng không giám nói tiếng gì xen vào trừ lúc có hỏi tới mới giám trả lời, làm cũng như ngày thiêu niêng ở nhà cùng cha mẹ vây thời; inoki việc gì có cha dạy ngài mới giám chờ không giám tự chuyên. Chừng an bài việc sắp đặt của con cho cha, thì qua ngày thứ ba rồi, ông dạy quan lớn phải đi viễn các quan trong thành, thi quan lớn mới là sửa soạn khăn áo ra đi tới các dinh mà thăm quan tỉnh, cùng thân bằng của ngài. Vừa được mươi ngày quan lớn đưa ông về rồi ngài mới từ biệt về kinh phục chl.

Qua năm Minh-Mạng thứ 17 (1836) chỉ du sai ngài lành Bồ-Chánh tinh Quảng-Nam vừa được vài ba tháng, thành luôn Tuân-phủ. Rồi kể chiêu triều về kinh dặng hâu tế Nam-Giao. Nhơn lục về kinh quan lớn mới nghe chắc rằng Đức-Thánh-Tô sửa soạn qua tháng tư năm sau sẽ di tuân thủ vào cảnh Tả-kỳ (1) và vào cõi Nam-kỳ (2) dặng du diệp vàng dân xem phong quan vò trù cùng thăm nghe dân vật, cơ đồ thổ sảng kỳ thương ý cũng là diễn diệp ngao du, mà trái xem non sông xá tác, cảnh tương nước nhà. Nên khi tế Nam-giao hoàn thành; Vua phán day qua Tuân về cúng chúc. Luôn dịp ngày xuân thu: Ngài mới nhơn ngay ấy là ngày các tinh, trấn đều dừng sờ về triều thịnh an, (3) mới tháp từ ngài vào lời sứ tau luôn mà rằng: hôm lê Nam-giao ngự thần vàng mang về kinh ứng tế có nghe lòng rằng: Hoàng-thượng sẽ sửa soạn di tuân thủ phía Nam, nên bá thần kinh dặng sờ này rung sợ lâu lèn cho chín trùng ngự làm; Và chặng bốn tinh của bá thần trấn giữ lá tinh Quảng-Nam, cho đến Nghĩa, Bình, Yên, Thuận suối đến

(1) Tả-kỳ là từ Tỉnh quảng-Nam trở về Bình Thuận.

(2) Nam-kỳ là từ Tỉnh Biên-hòa và tờ Hù-Tiên Tục truyền Đồng-nai.

(3) Thịnh-an lè quốc: hẽ tới ngày xuân thu thi các quan dai thần dặng biếu về mảng cho vua kêu là vấn an. Các quan ai có việc cầu tau luôn sự gì mình muốn kêu là Tháp-tử.

dàng trong, từ tháng giêng lại rày, trời dương hạng hàng, có cháy đồng nội, lúa nám rồi thất mùa, lúa gạo một ngày một lên giá cao; dân cơ hàng sảng thi túng tiêu, dương lo thuế khóa dặng thương, pháo nhiêu dân gian kiêu cư nghèo khổ, chlù dồi rách cơ hàng, thậm chí phải bán vợ đợt con.

Cái hạng oái vài ngày chưa thấy mưa xuống, thì khi đất thấp nhiệt thở lên, đào sanh bình hoạn, mắt thấy thương tâm: huống hổ, bắt chúng nó xâu bơi sao nở. Đã biết rằng: bệ hạ ngự già ra đầu thi ngàn xe muôn ngựa quan quân bộ già, nhứt nhứt cái gì một mảng tiêu dung cũng là có sẵn cửa, nhà vua đem theo không phải tốn kém vật gì tới cửa dân gian. Nhưng vậy mà: Cái công bồi đắp đường sá, cắt dài lấp điện sám cùi được cho quan quan nẫu thời, cắt cổ rơm cho ngựa voi sung nồng, thì có quân lính đâu cho dù mà sai xit chỉ cho khỏi bắt đến dân xâu mà sai khiến; Vậy thì chỉ cho khỏi bị việc quan phải bỏ việc phà, còn công dầu cho dân lo làm ăn ruộng nương, làm sao cho dân no ấm cả quanh năm, kẻ ngự thần là kẻ bệ hạ sai ra đây giữ đất chặng dân, không làm sao dặng cho muôn nhà cát dire nước đội ơn vua. Như muỗi làm cho dân thương nước, mến vua trên thi có dân đê cho dân chịu nhiều bê cơ cản, bá chán nang nê. Lời sứ này kẽ ngự thần vàng lèn chín trùng, cái tội ngự thần không chở tránh; nhưng vậy phận làm tội con của nước phải hết lòng vì nước lo cho dân; mông ơn bệ hạ doi dân. Và lại kẽ ngự thần đã từng nghe thấy, từ bệ hạ lèn cấm mỗi nước, mỗi việc đều lấy đức thương dân, lấy nhơn mà trị chúng, nên ngự thần mới giám cạn lời tau lèn, xin lệnh trên rộng xét định giá chờ có dì; chờ lúc nào, dắt trời đám ấm, non sông lặn lè, dân vật thái biob, mùa màng phong uâm, gió thuận mưa hòa, thì bệ hạ sẽ ngự long xa đến mà viếng cảnh thăm dân thì là dân sê gọi nhuần thánh đức.

Lúc ấy là ngày dân trọng ấm no nhà dù, ngoài thấy mặt cữu trùng, thấy bóng cờ, nghe lạc ngựa, trông nhạc thiêu trời khúc, sê chung vui vò bụng ca mảng, chúc tụng muôn nhà ngợi

khen bốn biển, vây sẽ thấy thái bình, nước dân no ấm; thi trên chín trùng vắng an ngồi báu, trước mắt cũng vui mảng, với cơ đồ số sộ. Cùi xin bệ hạ xa nghĩ nhậm lời sứ kè hả thần sự tuân thủ nǎm nay xin bệ hạ định lại đợi lúc khác sẽ đi, cho muôn dân khỏi nhọc.

Áy đó là :

Tôi hiền vì nước trước vì dân,  
Giúp tránh mây lời với thánh quản.  
Cần già quyết lòng bày trước bệ,  
Miếng cho lè thử khỏi cơ bản.

Đức-Minh-Mạng không chịu nghe theo lời sứ của quan Tuân-phủ (anh Quảng-Nam, cứ việc xuống chỉ dụ di tuân thủ dặng có sơn du diễn diệp. Vì vừa tới tinh vây; Thi quan Tuân-phủ Phan-thanh-Giàng ra qui tiếp già, rồi giàn một lần nữa. Đầu giàn mấy thì đức Thánh-Tô cũng cương từ phủ hủy quạo Tuân dặng cứ việc di thẳng qua tinh khác. Vua vừa xuống chỉ cho loan xa trực tần vào mây lanh phía trong chờ không thèm định già lại tại tinh Quảng-Nam. Quan Phan bèn lột mào qui ngay trước đầu xe của vua cản lại, không cho vua di. Tùng lâm đíc Thanh-Tô biếu tránh qua đường khác mà di. Thi quan Phan lại nằm xuống lán trước cõi già khóc không cho xe di nữa.

(Còn nữa)

Nguyễn-dư-Hoài soạn.

## Là vì không siêng đó!

Bấy lâu nhà nông phu dâ tùng rõ biết cái nghè làm ruộng, một vi bời nghè hăng sờ sú, hai vi bời những trang thông thạo chỉ bày, dà lâm tiêng luận dâm trong nhứt báo. Đáng lẽ mỗi năm ai ai cũng phải trung mùa, sao có kẻ than vang chát lười: «nương giáp ranh, người trung mà minh thất mời ức cho!». — Cố chí vậy? — Thế thường cứ dò cho con tạo khiên vận thời dò lai hóa đèn...! lấy thời vận mà bắn, chờ ít suy xét nguồn cơn cho cạn.

Vân thời sao... khi người làm mà minh uglify, khi người cây minh mới bừa... trè nái vây rồi đỡ thừa cho thời vận!

Theo trí ngu tè sỉ, sự thất đây là thất thì, thất tiết, thất cơ; làm không kịp chúng mà muốn hơ bay bằng sao dặng?

Áy vậy trong nghiệp caoh sú, dâu rõ thông cách thức, dâu dù săn vát dùng, mà chẳng có tánh tiếng siêng nồng và ý chí, thi vát dùng nõ, cách thức kia nǎo mấy ích?

Hè siêng nồng thi công việc không bê trê, dùng lứa cây, cây lién, phái bối gieo, gieo phứt, lán lứa cùi mai mít cho mất ngày giờ lại thêm đéo hại. Như bừa nay mà dà dùng lứa, nếu không nhỏ dẽ quá kỹ, thi sau nhỏ già nó mất súc, cấy lại có tốt đâu! Lấy đó mà suy, một việc trê dày dưa ra cả mùa phải trê!

Còn người ý chí, trong mọi việc đều chính chắn, lại thêm có chí muôn trau đổi nghề nghiệp cho đưọc tinh. Và làm và học, liếc mác coi cách thê của người rồi so lại với mình, nếu phải hơn thi bắt chước. Dò xem từ giống lúa, giống nào chịu ruộng sâu, giống nào tra đồng nồng, giống nào trồ sớm, giống nào chín sau, nếu rõ biết thi it khi vương đều thất phát.

Có kẻ mướn ruộng làm, nǎo lúa ăn, nǎo lúa cấy, nhứt obrt đều nương cây chû dien, mà việc làm bốc mạt, trè nái hồn người, một trung một thất đánh liêu miên bảy giờ có lúa, có bạc xây dùng, chừng cuối mùa sẽ kiến cõi nái tắc. May trung thi lo cắt đập, tui thất thi cuồn đõ... Bỏ ruộng đó cho chû dien mặc dầu toan liệu.

Lâm ăn như vậy... chẳng mat thi cũng nghèo! Nghèo hay mat là vi không siêng đó.

Tiêu-phu siễn luận.

## Đảng phong ngợi

Từ xưa nay các việc hi cuộc của người Aonam ta, là hát bài, song luận qua cách thức Hát bài của chúng ta còn bê bón, đơn sơ mọi bê, sánh đều gọn gào, thanh lịch, chàng bằng cách diệu bon hát của nước bên (Âu-Mỹ). Song vi vây mà nước

nào tùy theo phong tục của nước này, cũng là tùy theo sở thích của người nước ta, thường hay đèn Trưởng bát bội múa vui, dặng xem nhất lại truyền xưa tích cù.

Ấy vậy có lẽ đến ngày sau chư quí ông cao minh kiêu thire, sẽ bày về, chủ tạo ra cách thức, kiêu vỡ cùng múa men cho gon gau thanh lịch bọn hát bội Annam, như các bọn hát của các nước bieu Âu-châu vậy, như đã ngày nay Quan-Phú Lê đại nhơn ở tại tỉnh Long-xuyên có bày biện ra một bồn tuồng « Vì Ngỗi quên nhà » cho mấy thay trong tinh ấy, hát theo cách thức kiêm thời, nào khác chi như các bọn hát bieu Âu-Mỹ. Nên đã có danh tiếng tặng khen ý kiến của ngài khéo đặt bày, tại tinh thành Saigon cũng trong (Lục-châu) cũng đã tung nghe thấy.

Chứ còn xét qua như các thứ hát khác của các nước ngoại ban như : Hát Thủ, Hát Nhào, Múa, Mai-Võ, di giây, cõi ngựa, cõi xe, hát thuật, nhiều cách khéo léo, lạ mắt người vẫn vẫn, thi người Annam chưa hề hát chước, luyện tập ra, mà di hát chau lưu xít này, qua xứ nô dặng thủ lợi bao giờ, cũng vì tai tánh tinh người nhà ta, ít bay có chí khai, có gan dởm, dạn dĩ, hể lập ra cuộc chi thấy sự hiềm nghèo, khó dẽ, thì chẳng hể chuyên luyện đến như người ngoại quốc vậy, chỉ có hát bội lâm gốc mà thôi. Bởi vậy chớ hể lúc nào chúng ta đem hát bội Annam di hát trong các nước toàn cầu bao giờ, vì khác phong tục, cách diệu, khác tiếng múa hát, e cho người ngoại ban không thích đore, duy có các lữ hát của chư quốc đều xít ta mà thủ lợi mà thôi.

Ấy vậy như ngày nay rất dặng tảng khen quí vị ở Sa-dec mới lập thành ra một ganh hát (Nhào Múa) theo cách hát Cirque, của người (Âu-châu) đặt hiệu là « Sadeckamis » rất nén khéo téo. Vậy dặng lúc này di hát trong (lục-châu) đã có danh tiếng khen ngợi, vì mới lập ra mà sự tập luyện được nhuần nhã, cách múa nhao, thông thuật, mọi bê rành rẽ. Được vậy cũng là một sự mờ mang, nở mạc cho người Annam, ngày nay, đã nới đường tầu hò theo bến Âu-Mỹ ; vì vậy cho nên cách thức bọn hát

này, luật y phục, bộ tịch cùng cách diệu cốt, đều rực rỡ theo kiêu vỡ người Langsa cả thay.

Vậy nay ta cũng nên vui lòng cõi tiếng mà chúc khen ý kiến của quí vị gắng công, gắng sức, mà tập nêu thành tựu họa hát này, cũng chẳng phải là đều dẽ, thì chẳng khác nào quí vị này, đã ruồng đường, mà nèo di trước, diệu giắc người nhà ta, nỗi gót theo sau, cho dược ngày sau còn lập thêm nhiều thứ hát khác, dặng di hát chau lưu khắp cả toàn cầu, mà đoạt lợi dem về bồn xít.

Sau nữa là được hưu danh, tiếng tốt, cho nước nhà ta, mọi việc đều sáuh kịp, chẳng còn thua kém người các nước nữa.

Ấy vậy chúng ta nên tỏ hết lòng khen nñ, mà cầu chúc cho bọn hát này được thành mâu, miêng viễn dời dài, cùng các quí vị kép hát cõi này, càng luyện tập cho lành nghề, thông thạo, dặng cho người ngoại quốc ngó vào càng thêm người ngoại khen Annam hơn nữa, cũng lưu danh trong bồn xít.

L. Q. K.

## Cành chiêu

Trường văn vật nay đưa bút trân, đạo tư văn bừa bừa ăn cắn. Nay rảnh rang bài học, bài mán, nơi sẵn-dâ đưa chon bừng cảnh. Tay tạo hóa dẽ ai so sánh, bức thiên nhiên thật khéo vẻ vời: trăm mán hoa có đưa trời, tẩm thức trong văn chòe chòe! So với gấm sác cảng rực rỡ, áo Lão-Lai phuơng phessel giò chiêu, bất dung mang trời tốt biết bao nhiêu, giúp con thảo me già ngon bừa. Lò Thái-Ât riu riu bót lửa, bóng thiêu quen ngã xé vê tây. Kia nòng phu hòn hởi mặt mày, rải rác bướm lòn dê dẫu thô. Tiếng nịnh-thich ca nñ ám tố rõ, nơi lưng trần thẳng Mục ngura nghiêng; mặt vui tươi elăng chút tru phiến, đều danh lợi rữa tai nganh măt; vòng cương tủa dẽ cho vướng măt, thành thời con hặt nỗi xiết bao! Nõ chim bầy liều thấp bay cao, rủ vê ô chít chiu trống mái. Ác vàng dâ dòng xanh khuất đáy, nơi

phuơng đồng thô hạc chơi lòa. Có một tình, một cảnh, một ta, nhớ đến chữ thần hồn sál lụy. Cuộc du ngoạn buồn vui chưa phi, dứt ra vê, chưa ôi tiếng chunz. Biết bao giờ minh dặng thung dung, thường bừa hứn; gió hòa cõi lịch.

Nguyễn-xuân-Lầu  
de l'Ecole de Cantho.

Vậy, tôi xin Cậu Thanh-vân, hãy trả lời cho tôi biết đại tánh, tên danh, của Cậu, và quán chí ở Tông làng nào, và cậu giữ đạo nǎo, cho tôi rõ biết, dặng tôi làm bài Dép tú, iếu cậu không dám trả lời cho rõ, thì hơi đâu mà nói những điều nǎo hổ cách vách, để tôi công vòi ích, và lại còn e có khi phải xích mich long người nứa chăng?

Trong cõi đánh phèn la, mau hối ấm cho rõ.

Bùi-văn-Khanh.  
Hương-sư, làng Mỹ-Khánh.

## Thơ tin vàng lai

TRẢ LỜI BÀI ĐI ĐOAN

Mỹ-khanh, le 20 Mai 1918.

A Monsieur Chú-bút An-hà Nhựt-báo,

Xin ông ấn hành dùm mấy lời tôi xin hỏi Cậu Thanh-vân, là người ở tinh Bến-tre, Cậu làm bài việc Di-doan, đã ấn hành trong tờ nñ-ut-báo số 66, thi tôi rất cảm ơn ông.

Bớ Cậu Thanh-vân ôi ! Khi đêm 14 tháng Giêng Annam, nâm nay, bản Hương-chúc Hồi-tế làng tôi, hiệp với làng Nhơn-ái, và làng Nhơn-nghi, mà đưa gió, ấy là tùy theo bụng dân, mà giúp ích cho dân, cầu dặng bình an trong Bồn xít.

Nhambi lúc cậu nghe đón tinh Cản-thơ, là chỗ Nhơn phủ địa quang (người ta nói đất rộng) chờ chẳng phải là: Biển phủ địa quang, mà cậu kêu bạn, dụn thoàn, qua nhàn du cho biết.

Qua tớ Cản-thơ, rồi cho cậu, lại cắp đêm làng tôi đưa gió, nghe ôi tiếng trống, phèn la, làm cho cậu kinh tâm tan dởm, mà thức dậy, tinh rồi, xem cho mảng nhau, thấy tớ mới bàn luận với nhau, rồi trở về mà làm bài việc Di-doan, lại dám đánh phèn la trong tờ Báo An-hà, mà kêu Hương-chúc tôi dậy, sao không di nhàn du cho biết trong tinh Cản-thơ, người và đất ra thế nào ? dẽ mà chè chung như vậy ?

Luận như dương kiêm chi thời, thi cũng có chỗ phải, song lời nói của cậu, không dặng diệu dặng thành nhà, dem những loài kẽm kẽn, quâ quâ, thiệt là loài khó thấy khó nghe, thấy tớ khéo bảy dẽu, mà dem vào Nnüt-báo !

## Sự tích Rạch Đôi-Ma

Thuở xưa tại tinh Gò-công, tông Hòa-Bông-thượng, làng Bình-phú-đông, có một ngọn Rạch tục kêu là Rạch Kiến. Thuở ấy có một gái, danh tự là Thị-Tám tuổi vừa cập kê, mới lấy chồng về làng Bình-Xuân. Trong lúc ấy lại nghe cha nàng ở làng Bình-phú-đông về hạt Mỹ-Tho, thọ bệnh trọng, liền xin phép chồng về viến cha. Lúc ấy cũng là xế chiều, nên n.ười chồng Thị-Tám thấy trời đã gần tối, phần đường sá xa xuôi, không nđe vợ thương lộ một mình, e cõi phận n.ử lưu nhiều bê khó dẽ, nên chồng cuồn gói đưa vợ lên đường mới vira buong. Khi hai vợ chồng đi tới (Rạch-Kiến) thì trời vừa tối, phần thì Rạch ấy không có cầu, phần thì không dò đưa qua Rạch, lại chỗ ấy là nơi vắng vẻ, không có nhà cửa ai hết. Bởi vậy vợ chồng Thị-Tám nóng nay, vì cha đau, muốn di cho mau đến mà thăm cha, coi bệnh ra thê nào cho biết. Nên chồng mới tinh thê công vợ mà lội ngan, song người vợ cũng nóng lòng yì bệnh cha đau nang, nên băng lồng chui vây, lại chặc y cho người chồng lội giội. Lúc ấy chồng công vợ mà lội n.usan Rạch, nđe lội ra đến giữa dòng bị nước chảy mạnh, liều hụt chung chết chìm cả hai mạng. Cách qua bừa sau tữ thi hai vợ chồng nđi lên, ôm nhau không rời rã. Khi ấy có người gấp được hai cái tữ thi, bèn tri hô lên, dẽu bão cho làng bay; đến vớt

cả hai, mới nhỉnh biết là vợ chồng Thị-Tám, bèn thông tin cho cha mẹ bên vợ, cùng bèn chàng bay. Hai đồng lấp tức đến nơi, kẽ thấy con người xấp xỉ, bèn lảng khéo, không xiết nói thăm thương. Rồi hai đồng mới xin phép làm, từ đâu tảng dò, bèn kiểm hai vợ chồng vào một hòm, đem lên nơi khứ. Vịnh dưới cây da lớn mọc gần mé Rạch mà chôn. Rồi do ai về nhà nấy. Cách mười ngày sau, hai vợ chồng hiện hồn lên, mỗi đêm than khóc nghe thăm thiết vô cùng, đi từ đầu tảng đến cuối xóm. Lầm cho người ở gần đó động lòng, vì kẻ thù trộn biến mà chết oan. Nên chúng cùng nhau lật kèo ít người nhiều, cất một cái mìn dưới gốc da, dặng thử hai vợ chồng Thị-Tám.

Bởi đó đến sau họ kêu thành tục là (Rạch Kiến-dòi-Ma).

Qua đến năm 1900, người ở tỉnh Nghệ-An, tên là Kỳ-Viên đến du lịch nơi xứ này, hỏi thăm gốc tích Rạch Kiến-Dòi-Ma. Người nơi đó mới thuật chuyện gốc tích dồn dồn, đã bấy lâu nay. Nên người Kỳ-Viên mới làm bài thơ diễu như vầy.

Vực hầm dày cao chiêm một tòa,  
Sông không lè cập, thật Dòi-Ma.  
Bốn hoa đem gởi chòm mây bạc.  
Phách quế hương theo bóng Nguyệt  
tâ.  
Con nước hét ròng ròn lại lớn.  
Tâm lòng thương có bậu cung qua.  
Cân duyên ai khiến xuôi cho đây.  
Tiếng đê ngàn thu cung cung lù.  
(L. Q. K.)

## Nhơn tình

Bảy nước vàng gieo thăm thẳm, dần non bạc chói lấp ló, chốn thị thành xe ngựa lao xao, khách tài tữ giải nhân nướp nướp! – Bi đầu mà dòng vây? – Kia nhà hát bóng chuồng rung inh ỏi, trường ca xoan trống gióng inh ỏi. Giập cuộc này ai đó rằng vui, lòng tát lại biết cho lòng tát.

Tờ bèn lánh chốn phiền ba, phảng phảng lối cũ vướng xưa, ngờ ngàn một tình một cảnh Ồ! cảnh tình ai khéo trêu ném; trống sen, sen đà rụi tàn, doi

cúc, cúc dù khô héo. Tờ bèn dừng gót, triền nghỉ đưa gốc cây, quyết nhấp giắc. Túy sau vào mộng». Vừa lui dim đổi mắt, thoát bèn tai lá gió quạt rỗng, vẫn vắng lối vàng tiếng nọc. Tờ miroz quá đời mường, ngờ lá lồng thành bến cầu, nên trời cho tiên đồng trên nứa đưa người hiền thiêng đây chẳng? Tờ vội vàng nhặt gót, gọi là tiếp rước tình nhân. Ài ngờ tối gần: thấy hai NGƯỜI quanh quất, vẫn chẳng dẫu xa, nay quốc sắc, uỷ thiên tài song song đổi lứa. Nêu phải là phung loạn kết cảnh chơi dệm, thì mai cốt cách, tuyết tình thân, và càng tươi vẹ! Sao gấp tát lại «*Sunting-sung dở ỳ rạt, rẽ, kẽ nhìn tan mít, người e cùi dâu.*» — Cho hay cái thời phong tình, giàn phu dám phụ đám nính người ngay?

Tuý vậy tát hiền tránh bùi, trở lại cõi phòng, và di vàng bùi và buôn cho sự thế nhân tình. Bà anh em, sao cặp vợ anh em, rằng bao bạn lai lịtch cõi chồng bao bạn! Hay là mang lốt người đương đường diện mạo, lâm lâm oai phuông; mồi son má phäu, mắt phung mày ngài... mà cầu hạnh lang lâm, nên không kẽ nghĩa bao khang, niêm bàng bùi; dàn buồng lung theo nét tà dâm, làm cho phong tú dở dang, cang thường rồi râm!!!

Tóngi vây, bao vây; chờ nhanh lại cõi trầu gian, cung hiềm cát vàng lòn lòn; nhưng trước cho trai và gái kẽm thưa tánh tình, giữ nét phi-phong, bần-tuyệt, làm treo gương sáng cho đoàn sursoi lấp.

Dương-minh Huy.

## Tân-Hôn

Bốn quán mới được tìn lành của một vị khán quan là M. Phan-văn-Khôe cựu thén-trưởng gác lăng Tân-Thới, rạng ngày 28 và 29 tháng tư nay (6,7 Juin 1918) người sẽ định cuộc trăm năm cho em là PHAN-QUAN-NHI với cô MAI-TỊH-HUẾ, là ái nữ của Madame Mai-quan-Nghiêm nơi làng Trường-Lạc, quận Ô-môn.

Bốn quán chúc cho hai họ:  
Chân Trần đàm ấm dày cảm sặc.  
Tân Tấn vui vây cuộc thắt già.

A. H.

## Tho tín và điền tín

(Tiếp theo)

Trong cõi Đông-dương có nhiều nhà-thơ không thâu và không phát thơ và, hộp có khai giá tiền (valeur déclarée). Ấy là mấy nhà-thơ nhỏ ở xa thiên-thi nơi dân-sir chẳng dạng đồng-dâo, nhà-cửa thưa-thớt cuộc hàn-huôn tâm-thương nên ít ai gởi tiền bạc cung dỗ, qui có khai giá. Bởi vậy nên nhà-nước không định việc dỗ.

Từ nay về sau nay chỗ nào, trời nên sung túc, thì nhà-nước sửa mấy nhà-thơ nhỏ lại, dạng giúp cho dân-sir mấy nơi ấy mau lắn phát, vì nếu dân-sir đang thông thạo nhiêu việc, thì đều cần dùng càng ngày càng thêm nên nhiêu cuộc phái thèm tùy theo sự cần-dùng của dân ấy.

Ta xét kỹ lại thì bao đồng ban ta bị pháu nhiều còn dứt nát nên hay uigh ngại, sợ việc sảy đèn, lại chẳng thạo cách thức nên chẳng hể giam gối dỗ-đáng giá theo nhà-thơ.

Vậy ta xin lỗi cho mọi người rõ: có dỗ-đáng giá hoặc tiền bạc cung dỗ nứ-trang muốn gởi chỗ nay qua chỗ kia, rất chắc chắn mà lại ít tổn-tien, thì nên gởi theo nhà-thơ. Chớ như đem đi thì phải tốn kém nhiều hơn, thất công lại phải lo phòng sự trộm cắp.

Gởi theo nhà-thơ, nếu mình gởi ký-lưỡng, niêm phong theo cách chỉ sau đây thì khỏi lo mất của mình và cớ. Tý cái thơ hay là hộp đồ có khai giá tiền (valeur déclarée) bị mất và cớ thì nhà-nước buộc phải thường cho mình y theo giá tiền khai. Còn như bao-thơ hay là hộp đồ còn y nguyên mà đồ ở trong mất thì mình chịu. Theo như cách niêm của sở-tho-tín định thì không thể nào đồ trong bao-thơ hay là mấy gởi cõi va-leur déclarée mất được, trừ ra khi chủ gởi không để đồ ở trong và niêm hộp không. Vì nhà-thơ không buộc người gửi phải trinh minh món đồ gởi cũng là gởi và niêm trước mặt người hanh gởi đồ ấy, nên cứ theo bể ngoài, hể niêm theo cách thức thì thau.

Bao-thơ-pot có valeur déclarée để như thơ thường, song ở phía trên phải để tờ rõ số tiền minh khai nguyên chử và muốn thêm số cũng dặng. Giá tiền khai theo tiền tây: quan và đồng tiền tây (francs et centimes). Giá tiền khai trên một cái thơ tội lực là mươi ngàn quan (10.000f. 00). Đề số tiền khai trên thơ hay là hộp chẳng dạng bột hay là sira chí hết. Chẳng dạng dung bao-thơ tang hay là bao-thơ có chay bia màu sắc.

(Sau sẽ tiếp)

T. V. S.

## Biện đáp “Đi-Đoan” từ

Ông Thanh-Vân nghe đón xứ Cản-thơ người đồng đất rộng, bèn đến nơi mà xem cho bằng.

Rủ bùa o, lúc mười hai giờ khuya, có việc Tổn-Ôn trong rạch Cản-thơ di ra, bỏ hết và chèo trong nỗi lèu om sùm làm cho ông phát gục minh, chối giặc dậy mà xem các đều như đã thoát lại trong AN-HÀ số 66.

Theo các lời luận nơi bài “ĐI-ĐOAN” ấy tôi tưởng có lẽ ông Thanh-Vân chưa được hình-minh lúc thức dậy cho đèn kia viết vào báo “AN-HÀ”; song tôi sẽ ép mình cho ông hiểu lý nếu tôi muốn sanh ông với đời đang Văn-Minh này; nhưng mà ông chối tướng bởi một việc nhỏ mọn như vậy mà Cản-thơ chẳng dặng như tiếng đòn tát tai.

Nếu trái bài “ĐI-ĐOAN” của ông Thanh-Vân với xin ăn hành ra đây một lần nữa thì chư ông kiểu thức sẽ nói ông Thanh-Vân luận chối lại với ông các điều, vì việc ông đã nghe với đều muốn thấy thi khac nhau cả hai. Nói tặc đây một lời cho mau hiểu hơn: Việc “ĐI-ĐOAN” của ông Thanh-Vân không có an chung gì với Cản-thơ người đồng đất rộng. Tuamoto xét như thế, nên cho ông Thanh-Vân quên ngay trước rồi nói sau, cũng một lè này: bài “ĐI-ĐOAN” luận như vậy, tuy đã được ăn hành vào bão-chiêng mặt đầu, chớ kỵ trung vinh không có in và một lời nói rằng gì của ông Thanh-Vân hết.

Ấy vậy các lời vúc phạm của ông Thanh-Vân ra thế nào, nó có nên trở lại tai ông chẳng? Các ông Hương chúc làng Nhơn-Ái đã hồi âm lại cho ông Thanh-Vân rồi, tôi không cần lập lại mà làm cho cực lòng ông thèm.

Còn như ông Thanh-Vân muốn nói Cản-thờ là chốn phiền ba địa huỵt mà hãy còn "DỊ ĐOAN" thì tôi xin phản ánh sau đây hẫu giúp ông nghĩ lại... kèo ông quên phước di mà cảng sai lầm thêm nữa.

Tôi cũng nhìn như ông Thanh-Vân: Việc Tống-Ôn là đều đị-doan chẳng nên làm, tiền bạc tốn kém trong ấy nên đẻ dùng trong cuộc sanh tài thi tráng hơn, mà tôi chưa dám nói ông Thanh-Vân là người vô đạo lý, tôi nói với ông: "Đạo là Đường và có lẽ việc Tống-Ôn là đường nhỏ bởi đường cái mà ra. Như thế, ông Thanh-Vân nên biến Đảo nào day phải làm việc Tống-Ôn hay là bởi sự tin-tưởng mà ra. Như bời tin mà phải làm thì đạo cha ông Thanh-Vân cũng có làm nhiều việc Dị-doan hơn nữa chớ chẳng không, vì biết chắc dặng rằng: mọi người đều tưởng Đạo mình giữ là đường chính lè hơu hết, nên lấy có ấy mà chè hai các Đảo khác là "Dị-Đoan". Nhờ ông Thanh-Vân dám quá quyết Tống-Ôn là đều thất đị-doan thi trước hết ông bày hiểu rõ tại sao ông có ra đời này, có ra rồi, rồi ông sẽ đi đâu? Ông Thanh-Vân chớ tưởng: Từ già biệt luận, vì có đạo khác cho lời ấy là lời tung không dù lý còn cãi co với nhau hoài, trong việc đạo, tôi rốt lại ai cũng không hiểu ai là có lý. Vậy ông Thanh-Vân nên biết đạo là đều cả lớn hơn mọi việc trên đất này, trí người chí tin được, song chưa dù bằng mà hiểu thấu.

Có ích cho ông Thanh-Vân để cho mọi người thông thả mà tin, tráng cũng chẳng nhảm, ông chưa dù cờ mà nǎn cảng được.

Khuyên ông Thanh-Vân nên hồi tâm lại cho vững vàng mà suy nghĩ.

Lieu-quang-Khinh.

## Thái-tử Long-vương đáp nghĩa

Thuở xưa có một tên Mục-dồng, gia đạo cơ hàng khiết khuyết, mà lòng chơn thiệt thẳng ngay; mặc dầu ai ở dã tà tây, chàng cứ giữ trau dồi tinh đức. Rách mà thơm nực, nghèo lại tráng trọng; an phận thanh báu hơn người trược phú. Cơm té ngày hai no đủ, áo tối nón săn che mìn; vui theo miên giò mắt tráng thịnh, obinh non nước ca ngâm inh ôi; quần bao nồng chóp, nào nại mưa dầm; khi thì ăn mè rứtz thâm, lúc lại dạo nơi đồng quạt h. Trưa cùng sớm phiến ba xa lanh, thù què mùa săn dã an thân.

Bửa kia du ngoạn dựa mé rừng, thấy một đám tùng bừng lửa dày bước lại gần rờ đầy là lửa hoang. Có một cây rậm nhánh cao tần, lửa bắt cháy xung quanh dưới gốc, trên ngọn cây rắn mốc nấm khoanh, chẳng phải hỏ-hành cũng không tẩm-hoap. Ngọn lửa dữ cắt len gán muỗi tắp, dầu có chơn cũng khó thoát khỏi nản. Mục-dồng thấy vậy đứng thở than, lo cho rắn biết dặng nào mà lánh nạn, át là mang lấy tai ương.

Chàng bèn tính dặng một phương, quyết ra súc giải vây làm phước. Liên chắt một cây tre dài thước, bước lại gần kêu rắn mà nói rằng: "Ô rắn! không biết mi hiền dữ le nào, mà mác nạn nứu vây rất nên cảm cảnh! Vây ta ra súc mạnh, đỡ lấy tre này, một dầu thi gác từ ngọn cây, mi nương đó mà bỏ xuống đây cho kiếp.

Khả mau mau thừa diệp, lánh ngọn lửa hồng." Rắn nghe vậy chắc rất đẹp lòng, nên bướm-bò theo tre mà xuống. Khi gần tới đầu đuôi liền nón, vụt phóng qua deo cổ Mục-dồng-Mục-dồng hoản hốt chạy dông, phai lia phai lia, mà rắn chẳng buồn ra, mà lại thot vào lò tai mà vẩy. Mục-dồng la dầy, chết giặc một hối, rồi tinh dậy rắn cũng còn deo ngang cổ, lại nghe nhỏ nhỏ tiếng rằng: "Mục-dồng! người khà linh an! Người cứu ta thoát khỏi tai nạn, ơn nghĩa ấy ngàn năm ta ghi tạc; vốn ta chẳng có lòng bạc ác, cẩn mò người, mà người lại hãi hùng. Ta là Thái-tử

dòng cung, nơi lla-giới lèn dây hứng cảnh. Mang lốt rắn dạo xem rìng quanh gặp Hòa-tinh nó nồi lửa đốt ta. Tuy là chưa cháy vảy phồng da, nhưng hơi nóng rát rao khó chịu. Ấy sự tích người đã rõ hiểu, xin đưa ta cho đến mé sông, rồi ta sẽ đến ơn đáp nghĩa." Mục-dồng mới hú hú hú via, định tâm thâu ngợ ngắn giày lâu; già chơn, chơn già có biết nào! ai đời! rắn mà xưng là Thái-tử! Thời mình cũng di tới mé sông cho biết lành bay dữ, coi thử nó đến ơn đáp nghĩa đường bao. Chơn thì vội và bước mau, mình lại rắn rão nồi ô. Đì vừa tới hàng dừng súng gót, nghe hồn tai Thái-tử nói rằng: "Trong mình ta chẳng có bạc vàng, cũng không một vật chí quí báu. Thái! người hãy nghe lời ta dặn bảo, kẻ từ đây ta cho người hiểu các thứ tiếng thú cám; nhưng mà người phải cẩn tinh, dừng nói ra cho ai biết hết, sợ con dấu tra hạch cũng cùi giữ hầm thịnh, chớ hê lâu sự. Nếu người không tuân cùi, át là phải mang vong. Vậy thi lòng bấy dặn lòng, rồi mới biết lời ta linh nghiệm, lại thêm người nhớ đó mà lập nên." Nói vậy rồi rắn cắt cổ lên, nhảm giòng nước gieo mình lồng mắt. Mục-dồng liền sấp cật trở lại già trang, di dọc dâng tơ tơ tường tường sợi rất dì kỳ; vừa gấp bóng cây dìng chơn nghỉ mát, mời ngồi giây lát đã thấy một bầy cương dập lại ngọn cây, cắt tiềng vang đầy, liu-lo tráng mai. Mục-dồng nhờ lời Thái-tử, lòng ta nghe thử coi hiểu hay không. Nghe cương la "bạc nén vàng ròng chôn dưới gốc cây một hủ; nay đã gấp chủ, sao chưa lấy mà dùng?"

Mục-dồng hiểu dặng thật mừng hòn, lại nghe nói bạc vàng còng hòn hò. Riết về nhà kêu vợ, vác xuồng ra đảo. Vợ chồng đều vui khoái xiết bao, thấy vàng bạc chỏi lòi con mắt, hốt ra khẩn lật đặt gói đem về.— Kể từ đây phủ túc vinh huệ, ngựa xe rắn rò; hết hối nghèo khổ tới lối sầu sang. Nghỉ lai mồi biết: hể làm doan thì gấp doan, làm phước thì được phước. Nên vợ chồng càng hổ dược thi ân, chẳng khác bạc kê bẩn cung, luogn dờ nang người hoạn nạn.

Nhà có nuôi hai con ngựa thật là đích

dáng, xác lông đều tươi tốt cả hai, còn bộ vó tể êm thêm liên lạc. Buổi chiều kia cởi di hứng mát, chồng buôn cương di trác, vợ giục vó theo sau. Bi một hối lùn con ngựa sau hí lên chỏi lòi, biêu con ngựa trước đợi nó theo cùng! Con trược liều dừng gáy hí húm, trách con sau ăn cho mập rồi đi không nói. Con sau lại nói: "Tôi chở người mang những dây xiêng lòi tôi, lại thêm công có công tay(1), súc nặng bằng hai con người hí hê với nhau vỡ lòi, miệng bắt tít cười; nghĩ thú vật cũng có thiên tư, nói chuyện nghe cũng ngô."

Tôi về vợ Mục-dồng to nhỏ với chồng rằng: "Hồi chiều hai con ngựa ta hí lảng xêng, thế khi chàng hiểu nên mếu miệng cười, mặt mày lai voi trời đường ấy. Xin chàng phân giải cho thiếp nghe cung; không biết tý gợn nói việc kiết hung; thiếp lấy làm ấm ức. Hiểu thì nói phước, dẫu diễm lam chi, hay sự nói gì mà không chịu nói?"

Mục-dồng nghe vợ hỏi cứ giữ bầm thịnh, e lâu sự tình át là phải chết. Còn con vợ hỏi không biết mệt, năm sáu đêm la lết nỗi nài, cứ hỏi mãi cho ra lời thiệt. Mục-dồng rằng: "nếu nàng muốn cho tôi nói thiệt, thì tôi phải chết, nàng chịu hay không?" Vợ rằng: "Vậy thì tôi cũng bằng lòng, xin chàng hãy tờ ra nghe thử, còn đều sanh từ ấy lê thường, sớm muộn đều do nơi mạng số, ai ai cũng phải có một lần." Mục-dồng rằng: "Thôi! trời đã sáng trưng, hãy ra đây mà nghe tôi nói.... Kia con chó ô nòi dòi, nàng đi lấy cơm người cho nó ăn. Bà có công nuôi dưỡng mấy trăng, tuy thủ vật mà lòng hàng triều men. Đầu tuấn thời tôi có đến, nưng nju nó mệt hối rồi chết cung cam tâm." Nghe vậy, vợ liền dì lấy cơm mà miệng nướng lầm thầm rằng: chừa chừa iối lại còn dây doa! Xúc cơm rồi quay quay té ra kêu chõi cho ăn. Xây đâu có một trống cùi dâng sau chạy tội, mỗ chén cơm ngã đổ văng cung. Được cùi bèn nói trận hành hung, ngàn ngút giặc dữ; trach gá sao không thương chũ, chũ gán chết mà chẳng chút ai-bì, làm mất

(1) ấy là đồ nữ trang.

lịt-lịt giành ăn cho dây họng ! Trứng cỏ nồi nóng, gáy đáp lại rằng : « Mấy khéo nồi nhẫn, chủ chết vầy là đáng lâm ! Mấy hảy nhảm lại mà coi ; Như tao dây : nấm bảy con dồi, chín mươi con vợ ; con nào cũng là kiêng sự oai thế của tao. Hè mót bưới được bột lúa nào, tao kêu tới cho ăn mới đâm. »

Vợ con tao cả đâm, mà tao còn tri  
dặng thay ! huống chi là chủ ? Có một  
vợ quên, muốn gì được nấy, sao không  
biết tri, dà vợ liring hơi ? Cúng nên  
chết phứa cho rồi dời, sống làm chi mà  
nhơ nhuốc cái danh linh vật ! » Mục-  
đông nghe gà nói với chó mấy lời  
chánh trực, liền tinh ngộ mè tam. Rút  
roi mây ..... .

Ngô-như-Y

## Thi tập

ĐỀ : CANH KHUYA'

Giặc bước vừa khi mờ măt ra  
Trên không bóng rỗ dâ tâ tâ.  
Để ngâm ngoài dại dêm bão nứa  
Gà gáy bên trường trống diêm ba.  
Chập trời dòn ve hơi gió thổi  
Che lờ đèn bỗn hột sương sa.  
Khúc nồng vâng vâng mười hai tiếng  
Chát hắti canh lảng thoát trờ qua.

Ngô-như-Y soạn

## BỘ KIẾNG ĐỘNG TÌNH

Vang dây diều dẫu tiếng thu không  
Vội vội niềm riêng dâ chập chùng.  
Đây nứa vàng gieo thảm thảm ngóng  
Đầu non khói toả mít mù trông.  
Bưng khuôn trường liêu dòn chong bóng  
Sé chạnh vươn dào bướm hiện bóng.  
Một tấc ngày xuân qua khó chuộc  
Phụng loan vira kết rá rời lồng.

Minh-Đức.

## Thời sự

### Giá bạc

Kho bạc nhà nước .....	4 f 25
Hàng Đồng-Dương .....	4 22

### Giá lúa

Từ 2\$10 cho đến 2\$15 một tạ, tùy  
theo thứ lúa.

### Cánthor

CHIỀM XUỐNG.— Làng Tân-An-Ngày  
19 Mai, lúc 12 giờ trưa, có tên Thị-Diệu  
bơi một chiếc xuồng với một bốn  
dứa con nít là 1° Tên Nhuận 11 tuổi, 2°  
Tèo Chinh 7 tuổi, 3° Tên Lăng 10 tuổi,  
và tên Chạy 8 tuổi, lúc xuồng mới bơi  
ra khỏi bờ chừng 100 thước langsa.  
Thinh linh bị một lượng sóng đánh lật  
chiếm xuồng khi đó bốn đứa bé đều lội vỏ  
bờ được cả, duy có một mình Thị-Diệu  
chiếm mất kiém không được.

Qua lúc 1 giờ chiều ấy, có tên Nguyễn-  
vân-Hoài, 26 tuổi, đi một xuồng với tên  
Ngữ và tên Đề, cùng đám ngan sòng  
mà vé nhâ. Qua còn chừng 70 thước  
nứa mới đến bờ. Rồi bị sóng nhận  
chiếm xuồng. Đang lúc nguy hiểm như  
vầy có nhở tên Cập và tên Lực liêu  
minh cứu từ người trong lúc biếm  
nguy, nên vớt được tên Ngữ và tên Đề,  
còn tên Hoài thì chiếm mất. Qua đến một  
giờ rưỡi mới vớt được từ thi của tên  
Hoài.

L. Q. Kiết.

## SAIGON

Rút trong nồng cõi mìn đậm.

ĂN THỊT CÓC CỚI CÓC.— Hôm thứ 6  
tuần rồi có mấy người Annam ở tại  
đường d'Ormay rủ nhau bắt các lầm thịt  
mà ăn ; trong ấy có một người thấy gan  
và trứng cóc coi bộ béo hơn, nếu bỏ đi  
thì uống, nên xào riêng mà ăn một mình,  
chẳng để ăn vò hối 12 giờ, qua 4 giờ  
thì rong rây cả mình rồi 2 giờ (cởi cõc).  
không có thuốc men gì mà cứu cấp cho  
kipp. Còn mấy người ăn thịt không tu vò  
hai. Thường những mặt thi dinh theo  
với gan, tại anh ta gỡ mặt ra không sạch.  
nên ăn nhầm mặt cóc mà chết. Trong  
dời thiếu chi là đồ ăn mà phải ăn những  
đồ quái gỡ cho đến đời phải lụy mình.

Như mấy năm trước đây ở miệt Cà-mau  
có người ăn những cá nóc vắng mà  
phải chết cả ghe. Ấy vậy trong việc ăn  
uống phải cẩn thận cho lắm ; nhất là  
những năm mọc ngoài đồng, có nhũng  
thứ rất độc, nên không biết mà ăn lầm,  
có nhiều khi phải điên, phải chết. Thanh  
chi, giới chi.

HAI CHIỀC TÀU BỊ CHÁY.— Đầu 13  
tháng Mai, hối mười hai giờ khuya, hai  
chiếc tàu, một chiếc của sở thương-chánh  
(Douanes) một chiếc của « Sở thương-mại  
Saigon (Port de commerce) thành linh bị  
lửa phát cháy. Hai chiếc tàu này đang  
dâu phía bên kia sông Saigon, thuộc về  
làng Phú-an, ngay trại linh thủy. Nhờ  
cô vòi rồng của Thủ-binh tại bên Saigon  
đến chữa lẹ lảng, nên lửa vừa phát lên  
thì phải tắt.

Đến bây giờ, không ai hiểu bởi cứ nào  
mà lửa phát cháy hai chiếc tàu ấy.

MỘT SỰ RỦI RO LẤY LÀM QUAN HÈ.  
XE ĐI GÂY XƯƠNG SỐNG.— Hôm ngày  
14 Mai, hối hai giờ rưỡi chiều, tại đường  
Verdun, có một cái xe bò, chờ đầy những  
xoài và trầu, nặng quá nên phải gãy ;  
người đánh xe tên là Lưu ở làng Tân-

thới-nhứt Gia-dịnh. Ba người trên xe có  
ngày giờ nhảy xuống đất kiếp nén khỏi  
bị thiệt hại chi cả, song có chí Nguyễn-  
thi-Meo kêu là Thị-Mười, 36 tuổi, bán  
trầu ở làng Tân-thới-nhứt, khi xe gãy  
nhẹp xuống thì chí đang ngủ, cho nên  
chỉ bị xoài và trầu đe nhẹp. Từ thi chí  
chỉ này lại nhà thương thì quan thấy  
Mentel coi rồi bảo chờ chí dì nhà-thương  
Chợ-quán ; chí này đã gãy xương sống.

## CHỢ-LÒN

ĂN TRỘM.— Có Nguyễn-thi-Trọng, 36  
tuổi ở đường Armand Rousseau mới bị  
ăn trộm lòn đến ban đêm lấy hết đồ dat  
áo quần, và bạc tiền, cả thảy tính là  
1.894\$. Có khai rằng tên Nguyễn-vân-  
Bền 38 tuổi, giấy thuế thân số hiệu 160  
ở bộ thứ tư, bán quần, là dura gian tội  
lấy đồ của eó; tên Bền bị và tróc giải  
cho quan Bến-lý tra xét; hai bơm đồng  
lava trốn mất. Linh cùn dâng kiểm bắt.  
(Thiết tên là Bền mà ở không Pen)

ĂN TRỘM DÙA KHỒI.— Tên Trần-vân-  
Ly, 37 tuổi, thuế thân số 153 ở bộ nhứt  
Chợ-lòn, đường Gò-công, bị hình xét có  
60 kilog. dura khò giá dâng chung 13  
người bạc; bởi nó dura ở đâu mà có, nó  
ú-ở nỗi không ra nỗi, bị nắm dâu giải  
đến Tòa.

MỘT TUỔI.— Tên Lê-vân-Xương, 20  
tuổi (trước đã bị ở tù) làm boy và khò g  
nhà cửa, bị giải đến Tòa vì nó rút lõp  
tiết, dựng 2\$22 của tên khách Liêng-Hi  
kêu là Vượng-Thanh Pourot-kiên, giấy  
thuế thân số 111.448 làm tông-khau di  
Saigon chơi.

**THUDAUMOT**

**ĂN CƯỚP CẠN.** — Hôm ngày 11 Mai, ban trưa, ai ai đều ăn nghỉ, xay nghe có tiếng la làng, làm cho mọi người đều chạy ra coi cho biết duyên cớ gì. Mọi rõ rằng « ông trời Bắc-ky Nguyễn-văn-Xuyêng 30 tuổi, di bán đồ vật, di vừa tới đất thánh Lái-thieu thỉnh linh bị hai tên bợm (nón nhung mặt), nhảy sút gối đồ hàng lúa nó mang trên vai, giả dáng 50 người bạc. Tên Xuyêng bị quản ăn cướp ấy lấy ba-ton đánh trầy mặt, trầy mày, bầm mình hầm mày. Khi hai tên ăn cướp giục đồ chạy mất rồi thì nó mới lóm cùm chồi dậy được di khai. Nguyễn tên Xuyêng này ở mướn với tên Hung là người ở Quảng-nam, tạm trú tại Lái-thieu và sai nó di bán hàng lúa của mình.

Quan trên còn đương tra xét song vì hai tên ăn cướp can đã dùng kè tam thập lục mà biến mất rồi.

**MYTHO**

**ĂN TRỘM NỮA.** — Trong đèn mừng 9 rạng mặt mừng 10 tháng Mai này ăn trộm vào nhà Nguyễn-thị-Nữ, buôn bán, ở đường Cocotiers. Chúng nó lấy một cái rương đựng 4 chiếc vòng vàng, một sợi dây chuyền vang, mười một người bạc và đồ y phục giá dáng 140\$00.

Ăn trộm lấy hết đồ đựng trong rương rồi bỏ cái rương không trong vườn quan hai Linh-tập.

**SOC TRANG**

**ĂN-CCỐPGHỤC BẠC, KHÔNG BẠC BẮT TRÀU.** — Tại ấp Trà-thè làng Hòa-tú, tỉnh Soc-trang có tên Lương-văn-Xáng vợ chồng còn nhỏ tuổi, mà có tánh siêng uấn, cùi hụt làm ăn, dù bạc mua đựng bốn con trâu cái (lợn da) để cày ruộng.

Bữa 7 Mai 1918, Lương-văn-Xáng cho vợ con về làng Nguyệt-linh (Trà-vinch) mà thăm tò-quán, vì di làm ăn đã lâu nay khó về thăm.

Lại tối bữa 7 Mai 1918, ngoài chợ

Dù-tho-hoa phổ hát cùng bà và câu an trong bô-xứ, hát bộ Annam ba thứ. Nên xóm riêng đồng rả nhau di coi hát hết. Bọn ăn cướp lừa lúc không người mới vát khi nghệ đến nhà Lương-văn-Xáng, đốt đèn mặt sáng lòa, phá cửa la cáo vệ.

Lương-văn-Xáng đang ngũ nghe là giặc miêu thức dậy mở mắt ra thấy đài đèn được sáng người, biết ăn cướp đền danh nhà mình, mới vạch vách chung ra miếng la làng in ỏi, mà xóm làng không ai tiếp ứng (Mặt di coi hát hết).

An cướp vào nhà kiểm không có bạc, bèn bắt bốn con trâu, lại nồi lửa đốt nhà (ác không) rồi cởi trâu vong Đóng nam truc khir.

An cướp rồi, lối xóm có năm ba người chạy tới chữa lửa. Lửa tắt rồi, mới rước theo ăn cướp, mà nó chạy đã xa rồi theo sau cho kịp.

Tài gia là Lương-văn-Xáng biết mặt ba cậu bợm ăn cướp, nên đến quan Biên-lý (Soc-trang) cáo báo, may linh tuân đang tập nà.

Tin này của M. Ng-phủ-Cự ở làng Hòa-tú cho.

Ông Trần-văn-An, là quan Lương-y, mới bị đưa xe kéo nhà, lấy áo quần của ông giá dáng 15 người bạc; trước kia cuồn vó, tên xe kéo lại ăn cắp giấy Bon của ông mà mua chiếu ba bốn đồng bạc đồ vật-thực dặng có dam theo ăn mà di đường. Cò bót còn dang kiêm bát.

**Lời rao**

Kính lời cho Lục-chân chư quân tử hay; chúng tôi là Lê-hữu-Hinh chết có để lại cho tôi 50h. 00 đất ruộng ton lạc tại làng Thới-thạnh (Ô-môn). Đến nay tôi bị ăn trộm lấy bảng khoán và bắn đỗ đắt ấy; tôi có xin làng nhận chứng và quan Biên-Lý phê rồi. Như có ai đem tờ giấy ấy đến gọi rằng bảng cờ mà hỏi tiếu bạc chỉ xin qui ông qui bà đừng dùng đó gian.

Trần-thi-Liên ở làng Nhơn-ai

**Cáo bạch**

**MAI-VIỆT-SĨ Gérant  
du service d'auto en location**

Kính cùng quý ông quý thày cùng quý khách dặng rõ, tôi có sẵn một cái xe hơi để di dưa và cho mướn.

Vậy xin quý ông quý thày cùng quý khách, có việc chi di gấp thì xin đến nhà tôi bất kỳ giờ nào tôi sẵn lòng đi lập tức. Còn giá cũng y theo mấy chủ kia vậy.

Mà xe tôi sửa soạn sạch sẽ luông luòng; Xin quý ông quý thày cùng quý khách đem lòng chiểu cố đến bạn đồng ban.

Nay kính

**MAI-VIỆT-SĨ Gérant  
près de l'hôtel de la Rivale  
Boulevard Saintenoy — Cần-thơ.**

**LOI RAO**

**XE HƠI ĐUA LONG-XUYÊN — CẦN-THƠ**

Mỗi tuần lễ xe hơi màu vàng di bay chuyến:

Tour từ trên Long-xuyên xuống Cần-thơ, 6 giờ sáng.

Thứ năm Cần-thơ di Long-xuyên, 6 giờ sáng.

Hàng xe này mỗi ngày có lên xuống Thốt-nốt Longxuyên luòn luòn.

Giá tiền Long-xuyên Cần-thơ 1\$70

**TRẦN-THÀNH-LONG.**

Kính cáo.

**BÁN**

Có người bán một cái xe hơi hiệu Clément-Bayard, 4 chỗ ngồi, còn mới lắm.

Giá định bán: 2.700\$00.

Ai muốn hỏi thăm đều chỉ xin do nơi Bón-quán, hay là gửi thư cho M. Kropff architecte à Saigon mà thương nghị.

**Thuốc điếu hiệu Globe**  
(TRÁI BẮT)



Có gói 20 điếu.

Có gói 20 điếu.

Hút dễ dàng, dễ đánh láu được không mốc, không mùi.

Tại Hàng DENIS FRÈRES có trữ bán

**LOI RAO**

Tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ có bán sách TÀI SANH DỊ TRUYỀN chuyện lợ dời nay của ông Lê-chơn Tâm và Tạ-phù-Túc đặt.

Sách này hay làm xin mua xem thử thì rõ.

Giá mỗi cuốn..... 0\$35

Tiền gửi..... 0 10

Mua từ ba chiếc cuộn sấp lên thi cho hué hồng 30%.

## Cáo bạch

Kính cào cùng lục-châu quân-tử cho  
đặng trọng tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là  
Quan-Mang-Vinh » ở gần chùa Ông (Cần-thơ) ở phía trước hàng ba thi bán cùm  
khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chư qui-  
vị loại lòng. Còn cảng trọng thì bán thuốc

Nha-phien ». Nơi lâu lừng thuong, thi cho  
mướn phòng ngủ, mường girong tinh khết,  
cùng khoán khoát, tháp đèn khi moi nơi,  
lại giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa  
người làm công trong tiệm dù và sảng sảng  
cho qui-vị sai khiên. Nếu có kẻ nào qui-vị  
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị  
chúng nò.

Vậy nên tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà  
trong lục-châu, có tiền đường đến Cần-thơ,  
xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng  
tiếp rước, cùng sảng moi việc cần dùng,  
rất vui lòng của qui-vị.

Chủ tiệm : Hung-An.

## HOTEL DES ALLIÉS CANTHO

### Chambres meublées

Produits pharmaceutiques,  
Vins de 1<sup>re</sup> marque,  
Liqueurs, divers nouveautés  
et consommation.

### KHÁNH-VÂN-LÂU KHÁCH-SOẠN

*Chủ sự*

NGUYỄN-VĂN-TÙ, DIRT LÈ-ÀN  
*Ngay cầu tảo tây*  
*dường Saintenoy - Cantho.*

### PHÒNG NGỦ

Sach sè - Cò đèn khí,  
Bán thuốc tây nồng,  
Bán lè rượu tây, nón, dây tây  
và vật thực đủ thứ.  
Chỗ đăng tin cậy.

## Lời rao

Ông DƯƠNG-VĂN-MÈN, Cựu-Hội Đổng  
quân-hạt Nam-kỳ, bây giờ giúp việc  
cho quan Trạng sir Louis GALLOISMONT-  
BRUN, tại Cần-thơ, mới dọn đặt rồi một  
cuốn dù các thức kiều từ vi-băng truyền  
rao và phục bẩm dễ cho Hương-chire  
dùng và giao trả từ và thi hành án về  
việc hộ người bốn quốc.

Cuốn sá bấy đương in tại nhà in Hậu-  
Giang, nội tháng Mai 1918 sẽ hoàn thành.  
Ai cần dùng sách ấy thi kệ từ ngày 1<sup>st</sup>  
Mai 1918, xin gửi thư cho nhà in Hậu-  
Giang bay là cho ông Dương-văn-Mèn tại  
Cần-thơ mà mua, mỗi cuốn giá là 3\$00.

Nhà in Hậu Giang:

## TIỆM BÁN BÁNH MÌ

### HIỆU TÂN-PHƯỚC

*Dường kinh lấp - Cần-thơ*

## NGUYỄN-THỊ-NỮ

### LÀ CHỦ TIỆM

Kính lời cho qui-ông, qui-thầy rõ,  
tiệm tôi làm bánh mì rộng bột mì tẩy,  
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng  
bán-bột tốt có danh. Cách làm sạch  
sé, bánh thi dễ trong tủ kiển có rộng  
nước, kiển lèn không dặng, ruồi bu  
không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai  
muốn mua ở nào thi chỉ người trong  
tiệm lấy trao cho.

## VIEILLE EAU-DE-VIE

## DEJEAN

DENIS FRÈRES *seuls agents*

## NHÀ HÀNG HẬU-GIANG LES GALERIES DE L'OUEST

## KÍNH

Cùng Lục-châu qui-khách đang hay; nay tại tỉnh Cantho có nhiều ông  
Langsa và Annam chung vồn to lập nên một hàng buôn lớn. Hay hiệu  
là *Nhà hàng Hậu-Giang*, chữ kêu là *Hậu-Giang dương hành*, ở tại  
trước mặt Tòa Cantho.

Chúng tôi lập hàng này là quyết lòng làm nên một cửa *Tàu-Khét*  
hàng giang, vì chúng tôi dòn thày từ thuở nay cuộc thương mại lớn  
dồn về Cholon và Saigon, thuộc về sông trữ. Vì vậy mà các nhà  
quôn trong mày tỉnh Hậu-giang này phủ thật công lớn bỏ hàng tại  
Cholon và Saigon, dù xa-xuôi, bất tiện mà lại tốn kém thêm nhiều. Nay  
chúng tôi lập hàng tại Cantho trước là hưởng chút ít lợi sau là giúp  
các nhà buôn nhỏ cho dễ bê thương mại, ày cũng là cuộc ích lợi chung,  
mô có ý mua dành bán giựt.

Trong hàng chúng tôi có bán sỉ và bán lẻ dù các thứ hàng hóa Tây  
Nam, Bắc-kỳ, hàng Bombay, Nhật-bản, Caomén, hàng tàu ván ván, ván  
ván, cho đến đó khi cụ bàng sác, xi mon cũng có.

Lần lần chúng tôi sẽ lập tiệm nganh các nơi, như là: Sóc-trang, Sa-  
déc, Longxuyên, Rạchgiá, Bạc-liêu, ván ván.

Giá bán sỉ thi tính y theo Saigon, Cholon; còn bán lẻ cũng nói.

Xin mời Lục-châu qui-khách và các chū tiệm buôn thừa lục-rành  
rang đèn hàng chúng tôi xem chơi thì rõ.

Nay kính  
*Hậu Giang dương hành,*

## Thuốc điểu hiệu Canon

(SUNG DAI BAT)



### BAO XANH

Hút dã ngon mà già lại rõ hơn, mua hót thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

### Lời rao

Tại nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách « LỜI ĐẤY CÁC HƯƠNG-CRỨC MÀ CÓ QUYỀN TẠI HÀNG NHƯNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GÌA QUAN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, ĐẾ NGÀY 24 NOVEMBER 1917 ». Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ: bên chữ Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-thái-Hòa, thông ngôn bưu thư tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiểu lâm.

Sách này thiệt bứu ích cho Hương-Crứng và các chủ diên lâm.

Bán mỗi cuốn là..... 0\$50

Tienda..... 0 10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì cho huê hồng 20 %; mua 100 cuốn thì huê hồng 25 %.

Cantho.—Imp. de l'Ouest

## Cáo Thị

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu đè trên cao, có ống chạy xuống ráo ra, tra được mười lăm ngọn đèn. Đèn này sáng lắm, có đủ đồ phụ tùng sẽ bán luôn theo cuộc. Người ta bán là vì mới đem đèn điện khi vỡ nhá, nên đèn dầu xanh (*essence*) dư dùng.

Bán thiệt rẻ, xin viết thư cho Bô-quán An-Hà-Nhứt-Bảo mà thương tính.

### TIỆM-HOA-CHƠN-DUNG

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Kính lời cho lục-châu chư quân tử dâng hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thè thức Langsa dù cách; ở ngang gare xe lửa Gia-dinh. Thợ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bằng cấp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dinh, nên vẽ đã thật giống và khéo lâm lâu nay chư-vị trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dung thứ nước thuốc tốt thượng hạng; đè mấy trăm năm cũng không phai.

Giá tiền và thước tắt: Vẽ nữa thân (bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20\$ 00

Vẽ bằng Sauce, Velours, (thứ nước thuốc này đèn min và tốt lâm (*tốt hơn crayon conté*) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố. Nếu có hình, xin dời bốn tiệm mà thương-nghi, như ở xa xin qui vị gởi hình chụp theo nhà thơ; bốn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng qui vị và khi hình/vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị cách kỵ lường.

Nay kính,

Viết thư cho tôi xin đè:

Nguyễn-Đức-Nhuận  
Dessinateur à Gia-dinh.

*See et approuvé par monsieur avant publication  
Cantho.—Imp. de l'Ouest  
Cantho  
Le 20/11/1917  
Võ VĂN PHÒM  
L'éditeur  
Signature*