

NĂM THỨ NHÌ. SỐ 69

MỖI SỐ 0 \$ 20

JEUDI 23 MAI 1918.

LE COURRIER DE L'OUEST
(Edition en Quốc-Ngu')

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI NGÀY THỨ NĂM IN RA MỘT KỶ

Directeur-Gérant : VÕ-VÂN-THƠM

Direction — Rédaction — Administration — Boulevard Delanoue

DỊNH GIÁ BẢN
TRONG CỘI ĐÔNG DƯƠNG

Bản chữ Quốc-ngữ	
Trọn năm.....	5 \$ 00
Sáu tháng.....	3 00
Bản chữ Langsa	
Trọn năm.....	3 \$ 00
Sáu tháng.....	2 00
Bản Quốc-ngữ và Langsa	
Trọn năm.....	7 \$ 00
Sáu tháng.....	4 50

安 河 日 輯

PUBLICITÉ

Ai muốn rao báo về việc mua bán và mua nhặt báo xin do Bồn quán mà thương nghị.

Mua nhặt trình kè từ đầu và giữa tháng và phải TRÃ TIỀN TRƯỚC.

Bản lẻ mỗi số 0\$20.



Cot bài: «Sử tích ghi Au-châu», hay lắm.

Nga-la-tư (Rút-xi) Aô-quốc (Ô-trich), Thổ-nhĩ-kỳ (Tuoc-ky), Y-đa-lợi (Ba-ly).

NHÀ HÀNG HẬU-GIANG

LES GALERIES DE L'OUEST

KÍNH

Cùng Lục-châu qui khích dặng hay; nay tại tỉnh Cantho có nhiều ông Langsa và Annam chung vòn to lập nên một hàng buôn lớn, lày hiệu là *Nhà hàng I-Hậu-Giang*, chữ kêu là: *Hậu-Giang dương hành*, ở tại trước mặt Tòa Cantho.

Chúng tôi lập hàng này là quyết lòng làm nên một cửa *Tàu-Khậu* hau giang, vì chúng tôi dòm thấy từ thuở nay cuộc thương mại lớn dồn về Cholon và Saigon, thuộc về sông trước. Vì vậy mà các nhà buôn trong mỳ tinh Hậu-giang này phải thử công lên bờ hàng tại Cholon và Saigon, đã xa-xuôi, bất tiện mà lại tốn-kém thêm nhiều. Nay chúng tôi lập hàng tại Cantho trước là hường chít ít lợi sau là giúp các nhà buôn nhỏ cho dễ bê thương mại, ây cũng là cuộc ích lợi chung, mõ có ý mua dành bán giựt.

Trong hàng chúng tôi có bán sỉ và bán lẻ đủ các thứ hàng hóa Tây, Nam, Bắc-kỳ hàng Bombay, Nhựt-bản, Caomèn, hàng tàu vân vân, vân vân, cho đèn đỏ khi cù hàng sác, xi mon cũng có.

Lán lán chúng tôi sẽ lập tiệm ngánh các nơi, như là: Sóc-trang, Sa-dec, Longxuyên, Rạchgiá, Bạc-liêu, vân vân.

Giá bán sỉ thì tính y theo Saigon, Cholon; còn bán lẻ cũng nói.

Xin mời Lục-châu qui-khách và các chủ tiệm buôn thửa lúc rành rang đèn hàng chúng tôi xem chơi thi đú rõ.

Nay kính
Hậu Giang dương hành,

AN HÀ NHỰT BÁO

MỖI TUẦN XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

MỤC LỤC

- | | |
|--|-------------------|
| 1.— Minh chung thuyết lẽ..... | LƯƠNG-DŨ-ThỰC. |
| 2.— Truyện Phan-thanh-Giảng..... | NGUYỄN-ĐÌNH-HOÀI. |
| 3.— Cản-tho nhơn vật..... | L. Q. C. |
| 4.— Kim thạch kỳ duyên giải nghĩa..... | L. Q. C. |
| 5.— Chá lành con thảo..... | MỊNH-TÂM. |
| 6.— Thư tín và diễn tin..... | T. V. S. |
| 7.— Bình luận sách mới..... | A. H. N. B. |
| 8.— Bồn phận con người..... | PHẠM-CHI-LỘC |
| 9.— Mưu xảo của khách trù..... | LÊ-QUANG-KIẾT. |
| 10.— Một mồi lời nèn làm..... | LÊ-QUANG-KIẾT. |
| 11.— Duyên tích giác Âu-châu..... | TRẦN-BÙC-TRẦN. |
| 12.— Thời sự. Giá bạc, giá lúa..... | LÊ-TRUNG-HIẾU. |

Minh chung thuyết lẽ

(Tiếp theo)

BÀI THỨ MƯỜI BỐN

Bon, bon... bon. Người mà không biết lẽ, người như vậy chẳng nên người, tuy là ai cũng là người, người biết lẽ vui hơn người thất lẽ; ví như, quan trai phẩm trước quan nghe từ tế, Lục-châu này quan Phù-Sir cũng sang vinh; khuyên bón bang suy xét cho minh, phe quan trước từ huyện quan đều Độc-phủ; trong phe này những trang họe dù, có lý nào mà vò lẽ để chung khuinh; nhưng mà còn có người ý bực tôn vinh, quên giữ lẽ xem còn không đẹp, thay? bon, bon... bon. Quan học dù biết rồi khuôn phép dài quan Tây, và rước bạn đồng bén, kinh vì tung trọng quá nhiều, sao lại mà xem bực tổng làng như bô, làng tổng | vỗ quan viên cũng đóng lẽ, người tối trưa, cũng có kẻ tối sau; có một đếu sau trưa, và lâu mau, đâu có lý xem tổng làng là hèn thấp? giờ phân đoán buôn lời nhiều nê chấp; lúc tư gia bô đãi làm khinh khi, như vậy là vô lẽ chung it vi, nhưng trước mặt chờ sau lưng cho rằng xấu, người biết lẽ, it khi mang xấu, kẻ vô nghĩ nhiều lúc bị khinh, kiêu làm chí, mà phách lại làm chí, bắt qua rồi một cuộc chúng cùi cười người sai; làm người mà lùm quầy, xem cũng uồng làm agười, sao sao cùng hết một đời, nhưng mà người phái sướng, người quay thường không đẹp; ta luận đều khuôn phép, quan là người, mà dân cũng là người; hơn thua có một chừ thời, người biết lẽ, mọi hưa người thất lẽ, dân vò lẽ hoang dâng, cùi cháng kè, ta lòng thương, nên chi lẽ giùm dân, còn quan viên người dù thê thảm, nếu không luận ac dân chế ràng ta sót, sót sao mà

chứa người sang ; người trước, sang trước nay cũng có bực vò nghি ; hay là : thoyết lě mà còn chồ kiêu vì, khinh dàn thấp lại sợ quan không dám loạn ; nêu luận lě bất công, thất lě huân, giáo huân mà còn chồ cho dân chě, vì vậy nên cứ lời chánh tránh ý ta, dân cōg giúp, và quan vien ta cũng giúp ; ai có sai khuyên dừng lòng cầu chấp, còn người lě nghি, mà quan trưởng có danh khen ; dẫu làm sao cũng lộn dám dàn den, từ xưa xuống cũng người trong thiên hạ ; người may phuộc dặng sang hơn thiên hạ, kè vò duyên chịu bèn thấp dứa trán ai ; nhưng vậy mà ! bực tôn vinh cũng có phải, có sai, dân hèn thấp cũng có lě nghি, có lỗ mảng ; học-trò xưa luận hắng, trong Minh-tâm-bữu giám có thơ rằng : « Si lung ám á già hào phú, tri huệ thông minh khước thọ bần, niên ngoặt nhứt thời dài tài định, toán lai do mạng bắt do nhân. » Luận dứa dảng phải quấy chi phản minh không có lý, làm quấy mà dận phải sao ? Bon, bon... bon. Từ xưa xuống, có người nhầm, có kè sai ; phe quan quyền, phe dân chúng cũng là người ; — Tào mảng xưa vì cực trong đời, cũng làm lúc thất lě nghি, làm quấy sai ; dân hèn thấp, có kè hư, có người phải, phản thấp cao, là nhờ có phuộc, tai vò duyên, ấy mà thôi ! người kim thời, ta xét đã lâu rồi, phe vinh qui chia hai tốt xấu ; người tốt giữ lě nghি và trung hậu ; xữ cuộc đời hữu thi hữu chung ; dám xấu sành loạn lě thất trung, xem người thấy thua minh sang cả ; tuy huyễn phủ trên hàng tòng xá, tòng xá này cũng có bực phải người ; trước sau, trên dưới một ít hơi, sao di nở dài nhau sơ bat ; có người lại làm hung khắc bạc, quên lě nghি, buôn lời nói chẳng kiên dè ; nở mảng ngu và chè đại hết cả phe quyền minh sai, lại xem người như cỏ rát ; xữ như vậy người xem lợt lạt, bạn bè bang mà khắc quá tha bang ; nhiều

tòng làng thương kinh Tây quan, bởi đại quắc mỗi người đều giữ lě ; đến Tham-Biện cùng quan tòa thậm đě, dạy việc công, khuyên bảo rất từ hòa ; một đời khi, tại thong sl nói lại qua, lời nặng nhẹ cũng là người đồng bang thêm xung xảo mà thôi ! Bon, bon... bon. Bạn bèn quắc ơi ! khuyên hãy xét suy cho kỹ, người lě nghি thiên hạ thấy thương vì ; ta xin chỉ một vị tri tri, đương thời cũng đại danh trong nước, làm việc tại tòa từ trước, nay lên trật phàm cũng Sứ-quan, đã có rồi ngũ dặng bội tình, ông Võ-thanh-Báu có ai mà chẳng biết ; chồ thảm án là phòng tra xét, việc đại tiêu lý hình, người dân kẻ trọng, người khinh, hễ có việc đều vào nơi thảm án ; tòng xá làng dân đều biết hắng, Bốc-phủ này, lě nghĩa từ hòa, không thay người mảng chưởi và nhiết la, dẫu có dận cũng lựa lời mà nói phớt ; ấy đó cả làng tòng mỗi người đều nhác, rằng Bốc-phủ ấy thật hiền ; xem coi, lě nghĩa xong chúng vị chúng kiên, thất lě nghĩa, người khinh, người dận, đó. Bon, bon... bon. Nhác giùm người bón dịa, xin hãy bớt khinh người, lě nghĩa là phản nhứt trong đời, vinh qui mấy cũng phải toàn vẹt, mới là qui, khuyên người dừng lập dị, người làm quan, mặt chẳng có khác dàn, sang nhở lộc nước của dân, sướng cậy ơn cha công mẹ, quan hiếu thuận là ông quan biêt lě, quan nào ngang ác là bất hiếu với mẹ cha ; thảo mẹ cha thì hiếu thuận đạo nhủ, nhà hiếu hậu, dẫu có lý đái tòng làng kinh bat ; người quan mà tâm ác, tánh khinh người, ác là bất hiếu nên quên ơn giữ lě nghি là trả thảo cho mẹ cha, sợ chúng ghét, ho ví trước mặt, chờ sau lưng phải bị chưởi ; người chọc người mà nhiếc chưởi, là quên công sanh dục của mẹ cha ; người hiếu tử thuận xữ đạo nhà, rồi mới lán ra trị chúng ; nêu người mà hổng tòng, muốn hiếp dàn, không nhớ chồ lě nghি,

làm sao cũng bị chúng khi ; qui cho lám, cái danh cũng chẳng dẹp ; bởi vậy cho nên, người có dâ dạy con khuôn phép, e lớn lèu nó thất lě với đời ; giàu sang mà vò lě chúng cười, mặt nhơm dạo, ai cho rằng vinh trọng ; luận ít lời khiêu động, xin bạn hữu xét suy ; sang giàu chớ thất lě nghি ; quan cá xin dừng gian hiểm, khuyên dừng ở điểm, ganh ghét người đời ; làm người chẳng phải trái chơi, xữ đạo lý lě nghি toàn là qui, đó. Bon, bon... bon.

(Sau tiếp.)
Lương-Dù-Thúc.

Phan-Thanh-Giàng Truyện

(Tiếp theo.)

Là người thù với ông Tông-dốc tỉnh Bình-dịnh ? Ông đã không có chuyện oán thù với hạ thần. Dẫu cho có thù oán, mà lúc ra giúp nước là việc lớn chung trong thiên hạ, có lý nào thần hạ đem dâ sài lang thưa dịp mà hại một ông đại thần ; thi lương tâm dâ tân tân cùn gi. Huống chi ông Tông-dốc, Bình-dịnh có làm tội phạm nhau này cũng là vì hung thương dân. Muôn tàu bè hạ, kè ngư thần tuy là quê mùa dốt nát mặc dầu, chờ từ ngày dặng cháu chực bộ rồng gần nơi phung cát cũng dâ nhiều năm. Nếu có lòng sâu độc như thế, thi thánh thượng há chẳng xét cho dám đâu vián.

Các việc bê ba hỏi dến thi phản ngư thần, xét trước nghি sau ; Nên vang thánh chi, cùi tàn mấy lời nhờ lương chín trùng cao minh xét dến cho kè ngư thần, muôn thác không dám đổi lòng. Rung sợ sắp minh vào cửa hoàng gia mà dâng lời sở này cùi xin linh muôn năm chước lương.

Đức Thánh-Tô coi hết lời sở của quan Cơ mật đại thần Phan rồi, thi lập tức xuống chiêu tha tội ông Vươn-hữu-Quang và dạy dêm dót bón tuồng Lôi-

phong-Tháp. « Rồi cách năm ngày sau trời thi có âm cang mà không thấy mưa. Ông Tông-dốc Vươn-hữu-Quang còn dâng sớ xin dốt bón tuồng « ấy mới có mưa. Mà quả đức Minh-Mạng cũng dạy dốt cả bón in rồi, thì trời mưa xuống như đó ? »

Cá triều bá quan nghe đều sự đâ tha ông Vươn-hữu-Quang, còn nghe lời dốt bón tuồng Lôi-phong-Tháp, thì ai nấy đều chưng hưng, mà kỳ trung ông nào ông này đều khám phục quan Phan có tài tấu đối. Các quan sợ mấy lời thách chí hỏi quan Phan ; mà lời số cũng không nói dối gi lôi vua, cũng không một lời xin cho ông Tông-dốc, sao động lòng đức Thánh-Tô tha ngay, lại còn nghe lời dốt cả bón tuồng Lôi-phong-Tháp. Bởi rứa lúc ấy tại kinh có lời truyền tung rẳng :

Phản thơ ubi Vươn-hữu-Quang.

Qua năm Minh-Mạng thứ 16 (1835) có chí thăng quan Phan thiết thợ Đại-ly-tư khanh kiêm biện Bộ-linh, sung cơ-mật Đại-thần và látth chí di hạch Hòa-Thượng các chùa phật trong nước Đại-Nam (1)

Lúc này là thuở vua Cao-Mang (Mèn) tên là ông Đường giấy loạn xâm lăng bờ cõi trong Nam-ký (2). Ban sơ Maug binh xuống đánh phá tỉnh An-Giang (Châu-dốc). Đức Thánh-Tô sai quan hông-Cát là ông Trương-Minh-Giàng và quan Võ-Hiển là ông Nguyễn-Tri-Phuong đem binh đánh đuổi binh Mang, Thủ cho đến xứ Nam-Vian đặc biêu thêm một tỉnh nữa là tỉnh Trần-Tây. Chưởng Mang-Vương cầu hòa, mới là mới uẩn mồi có lě, cống mà xưng thần phục

(1) Lê mồi lèn thầy chùa hiệp nhau nhằm lè khai trường kỷ thiêu hương thi phải đơn xin quan tinh, rồi quan tinh phải sở cho triều đình định cho, rồi có chì sai quan trong nước là ông lão thành lịch dượt phép chùa, chuyên về đạo Thich ra di hạch, là hạch mấy ông kiết ma như ai đâu mời lên đặng Hòa-Thượng. Tàu kêu là Thượng-Nhon. Cho biết nước mình là nước Thượng-Thần, tung đao đéc.

(2) Giặc này triều đình cho là giặc Thủ-phì. Tương truyền ông Đốc-Vàng từ trấn này. Miền ông ngang chợ Thủ-chiên-sai tỉnh Long-xuyên.

cùng xin Annam bảo-hộ. Nền đức Minh-Mang bèn sai quan Phan di Kinh lược tỉnh Trần-Tây, lo sắp đặt các phủ, huyện lập Tông-làng, lập điều lệ trị dân Mang và có đặt Giáo, Huấn dạy dỗ cả Mang, Gi, Thổ, Mang chà quen tục Annam để quốc, cũng muốn khai hoả nhơn loại đồng văn, mờ thèm dò bằn, bờ cõi cương giới trong cõi Nam-kỳ ra thêm rộng thuộc mới có được ngày nay ai còn nhớ không?

(Còn nữa)

Bản giang: Nguyễn-dư-Hoài.
Nhắc lại. Cấm không ai dăng lấy truyền này in lại, hoặc chép ra làm bốn riêng, không có phép người làm sách.

Cần-thơ nhơn vật (cô tích)

(Tiếp theo)

6. Là chợ Bình-thủy, tại làng Long-tuyên thuộc tổng Định-thời & bên phía tả sông Bình-thủy (Long-tuyên) từ chợ Cần-thơ, di tới chợ Bình-thủy trước có 5.500 thước dứ.

Chợ này nguyên trước của ông Thủ khoa là Bùi-hữu-Nghĩa mở lập, cất phố sá cho người mướn buôn bán hàng xén, sau mới nhượng cho làng Long-tuyên. Đến sau thuộc về Đại pháp cai trị, quan Chánh bồ mới dạy làng xuất bạc công nho, cất nhà chợ lợp ngói và cất nhà công sở, phố xá xây ngói gạch dày sá sứa thẳng bằng, phố trệt thì nhiều phố lầu có it, phong cảnh xem thanh lịch, hương-chức dặng phú cường, chợ bùi mai ngưới nhóm cung thường, đồ vật thực cẩn dùng dù thử, hai bên chợ có hai trường Quác ngử, (một trường con gái một trường con trai) dựa dâu cầu có cảnh miếu Thành hoàng chánh điện rất nghiêm trang, bái đình nên tráng lệ nói tinh Cần-thơ có một cảnh đinh này là tốt hơn hết,

Có bài thơ phong cảnh chợ Bình-thủy như vầy:

Chợ này nguyên của thủ khoa Bùi
Để lại sau làng hương cảnh vui
Dưới bến chài di rỗi rờ dậu
Trên bờ kè tối lại người lui

Vai trong chủ ruộng nhà giàu có
Mặt trước dòng sông nước chảy xuôi
Nhớ việc Từ-nghi làm buỗi nõ
Đầu cho dạ sát cùng ngồi ngùi

7. Là chợ Cái-vồn tại làng Mỹ-thuận
tổng An-trường, ở bên phía hữu sông
Cái-vồn kế vòm Cái-tắc Tứ-tái, từ chợ
Cần-thơ di tới chợ Cái-vồn, trước có 5.000
thước dứ.

Nguyên chợ này thuở trước vẫn là
một xóm nhà ở đồng, người khách trú
bày quán hàng xén mua bán, ban đầu
ít sau xích ra nhiều, hương-chức làng
Mỹ-thuận bèn cất nhà lá cho bao hàng
nhóm làm chợ lán lán buôn bán nền
đồng thoản qua lại thường ghé mua đồ
vật thực.

Nhà nước Đại Pháp cai trị đã mấy
mươi năm lúc quan Chánh bồ Đờ-la-nu
thấy chợ có nhóm mà dẽ phố xá lèo
hèo, bèn dạy làng Mỹ-thuận xuất bạc
công nho mà cất nhà chợ lại cho tốt,
giờ hết phố lá cất lại phố ngói, mỗi
buổi mai chợ nhóm thi thường, song
mua bán cũng không mấy tiện.

Chợ này có cất một cái trường học
và một cái nhà công kẽ bên vòm Cái-tắc
từ tài.

Có bài thơ phong cảnh chợ Cái-vồn
như vầy:

Canh chợ Cái-vồn chèo mây dòng
Phường buôn chợ xáng sảnh so đồng
Thường dùng chà mồi mua thì có
Đầu dê dò xưa bán vồn không
Đong chèt xò xào om quán cúc
Tiếng làng inh ôi giữa nhà công
Cuộc này địa thế tuy rằng hẹp
Sông rạch tư bể có nèo thông

8. Là chợ Tân-quối, tại làng Tân-quối,
tổng An-trường, phía bên hữu, sông
Trà-mơn, ngang ngã ba, định làng Tân-
quối, từ chợ Cần-thơ, di tới chợ Tân-
quối, trước có 6.000 thước dứ.

Chợ này nguyên của Hội đồng đia hạt,
là Hà-biura-Ngoạn, phá vòròn mà cất phố
trệt, hai dãy, theo mé sông, cho mướn
trữ hàng buôn bão, viêt buôn bán coi
cúng không dặng mạnh mẽ, song cũng
dặng giúp đỡ gần gửi cho trong Xóm
làng, khi mua món chi gấp rút.

Có bài thơ phong cảnh chợ Tân-quối
như vầy.

Chợ này nguyên của Hội đồng Hà
Cát phố liên liên trước ngã ba
Cuộc đất sau vòròn coi thành mậu
Cánh dinh ngang rạch thấy nguy nga
Bán buôn chẳng thiếu nhan cùng giấy
Hàng hóa không qua vài với trà
Ước dặng ông này còn ở thế
Giúp người Thương khách dựng nên
nhà

9. Là chợ Rach-gòi, tại làng Thạnh-
xuân, Tông Định-hòa, bên phía hữu,
ngọn sông Ba-lang, (Lang-hầm) tại vòm
kinh Đông-lợi, và vòm kinh Lacot, từ
chợ Cần-thơ, di tới chợ Rach-gòi, trước
có 20.000 thước dứ.

Nguyên trước chỗ chợ này, còn thuộc
về Tông Định-bảo, dưới mé rạch thi
ngà, trên mé bờ thi đẽ, đất bùn sinh sup,
cây cỏ u minh, từ năm Mậu tý 1888,
quan Chánh bồ Lacot, dạy các Tông
làng dem mây ngàn dàn, vò khai kinh
Lang hầm, cho dân khán đất, lập làng,
mở mang làm ruộng thì chỗ đất ấy mới
dặng trồng ra, dân đến cất nhà, mở
mang rộng rãi, ghe qua ghe lại, mua
bán đầy đầy, qua đến năm quan Giản
E. Outrey, mới có cất Định quan Chu
quận, dâ có nhà Biên bão, lại có cất
Học dâng. Tàu dò đưa thông tới Trà-
bang, kinh Xáng mức trò qua Cái-
triết.

Trong mấy năm, có quan chủ quận,
trấn nhậm chỗ này, và có nhà Biên bão,
ở đây, thì chợ này bận buôn mạnh mẽ,
từ năm 1916, nhà nước định lại, dem
định Chủ quan, và nhà Biên bão, về chợ
Phung-hiệp, thì chợ Rach-gòi, việc bán
buôn phai yếu hơn khi trước.

Có bài thơ phong cảnh chợ Rach-gòi
như vầy.

Dời dời xưa nay vốn lè thường
Rach-gòi nên chợ mờ hàng thương
Trước còn rậm rịt ngã cùng dẽ
Nay dặng khoe khoan phố với phường
Bùa bùa cá rau bảy dỗi chào
Ngày ngày rượu thịt dẽ phò trương
Phải chi dinh Phủ còn xây đó
Cuộc nỗi lòng giàu ít chờ đương
Lại trong sông Ba-lang, ngang ngã
ba, Định làng Thạnh-xuân, là vòm So-
dùa, năm trước cũng có lập một cái

chợ, ban đầu coi thi phán chẩn, chẳng
dặng bao lâu, cung nát, đến ngày nay,
hay còn một dãy phố lá,, buôn bán lèo
hèo, giúp trong lảng xóm, trong cơn gấp
rút, mua đồ vật cho gán dò mà thôi, nay
kêu là Phố So-dùa.

(Sau sẽ tiếp theo).
L. Q. C.

GIẢI NGHĨA TUÔNG KIÊM THẠCH KÝ DUYÊN

(Tiếp theo)

Hóa-long viết

1. Một thuyền nhẹ tách
2. Máy ngựa ruồi theo
3. Kiếp bê lái rút cheo
4. Mau giết người lấy của
5. Bình-quí viết

2. Thắt thố, chør thắt thố

3. Chi kính thị chi kính

3. Ông Phu-nhơn ôi là

4. Hoại ngô vận lý tiến trình
5. Vây thi, Cố ngã nhứt ngòn cõi huyệt
6. Vật khâ chấp trong tận tiết
7. Tu dương nhân nhục tôn cõi
8. Tặc thủ bất nghi ô
9. Giảng trong dương tự tận

Giải-thị viết

10. Chuogn thiền âm bản

11. Phù dịa trường hò

12. Khởi khâ sir nhí phu

13. Quyết tự nhương nhứt tử

Hóa-long viết

14. Cấp bảo trụ cấp bảo trụ

15. Vật khinh sanh vật khinh sanh

16. Xem qua phái sác khuynh t'inh

17. Đem lại thay ngồi chủ tra

Giải-thị viết

18. Thế hẹn ấy nước non

Giang nan này trời

19. Lá sương bao quả

20. Hội tụt cõi mì

21. Nhur ta, Ngô bì

22. Tùng quyền

23. Lắp cõi săn

24. Lau dot t'

Điển nghĩa

- Thuyền đi mau lâm, mẩy ngựa chạy theo cung không kịp
 - Tay chơn không biết rót vào đâu
 - Thiết là rất sợ
 - Hết công danh của ta
 - Nàng phải nhớ lời ta gởi con còn ở trong bụng
 - Chó khá giữ theo thường mà tự vận cho trọn tiết
 - Khá tua nhện nhục mà cùu lấy con mồi cối
 - Tay ăn cướp chó khá đồng nhớ vào mình ta
 - Dứa đồng song bèn nhảy xuống mà chết
 - Tron đời uống hận
 - Cúi xuống đất kêu giài
 - Hiá khá thở hai chồng
 - Quyết liều minh một thất
 - Mau ôm lại man ôm lại
 - Chó nén coi sống làm khinh
 - Không thành như sác của nàng Muội-Hỷ nhà Hả, nàng Đặc-kỳ nhà Thương, nàng Bao-tỷ nhà Giau, làm cho vua Kiệt, vua Trụ, vua U phải nghiêm thành nghiên nước
 - Đem về làm vợ
 - Biển hẹn non thê, không hề dám đổi
 - Thảo như lá cây dứa trời, bị sương deo tuyết nhuốm phải chịu, lòng chẳng quản bao
 - Giữ lòng trong sạch như hột tuyết mà mang con ở trong dạ, chó, dè ra rồi sẽ bay
 - Gặp lúc biến đà mang đều nhớ nhuốm
 - Phải theo quyền trong một thuở nên chẳng kể dặng thân mình
 - Lắp cái sâu thương chóng hôn theo đợt nước
 - Lau nước mắt, mà nước mắt máu còn chảy xuống đồng song

(Sau sè tiếp theo.)

L. Q. C.

Cha lành con thảo.

Thưa cha, con mới nghe tại lịnh thành nhà nước cần dùng thêm năm ba tên lính — ý con muốn đến đó vào đơn xin quan kiện thầu dụng; trước là đem thân hoà giao, hoặc là bồi thiêu bê ăn học, trí hoá ngu si khôn phản đường ngay vạy, hoặc thiêu đếu day dỗ lúc ấu xung, lập giữ tánh hử, thảm nhiệm gương thô dut, nên chừ phải ra thàn thê thê....

Nghĩ vậy mà thương — Nhưng thương
nó chẳng phải cho ăn ngoa ngủ kỹ,
dưỡng vóc cho tròn quay; thương là
dưỡng chồi ống bời cha, dưỡng đánh
dập, dưỡng cho uống nước đỡ mà tốn
đức — Vả lại cha có nghe đại danh quan
Toàn-quyền A. Sarraut thương dân như
con đồ, lại thêm các quan Langsa cũng
sẵn dạ thương người Nam, không nỡ
hành hại quá đỗi, ấy là đúng cầm quyền
chánh trị còn chẳng ý quyền thay; huống
chi mình sao chẳng noi gương trên soi
sáng mà làm theo; người đồng chưởng
nhờ quên người đồng chưởng? — Vậy
con hãy tránh đều tàn nhẫn và tàn, mới
lắng mặt đứng trong vỏ trụ.

Sau nữa con phải biết khiêm nhường
gười trưởng thượng, bên văn bên võ
đâu? phép lịch sự thưa chào cho lịch
trí, nét nhu mì thi gặp kẻ nhu mì. Chờ
quyền mà làm thói khí kiêu, tàn
ạo, rồi thình danh khố giữ cho vẹn
đàn. Gốc đàn làng, chờ quên mặt hương
nhà làng: cha mình đây, già quyền
linh đây, quên làng đó là quên ai đó?—
mấy đều sơ lược, con liệu sức con
đứng thì cha mới cho đi.

Thưa cha, con lấy làm có phước mà
ghe lời dặn bảo của cha, con chừ đã
tri muôn thuở. Sau nhẫn đâu con lối
làm người, thi phú có thẩm soi lặng

nh-Tâm,

Đây là nói về cha con một tên DÂN
đoàn di xin ở linh. Chờ tướng sai, hiểu
nhà lối.

Thơ tin và điện tin

Tiếp theo)

Nhà thơ biến tên họ và chỗ ở của
gười gửi vào số đăng khi nào thơ giao
hồng tới tay người lãnh thì biết mà
ép lại.

Thơ và đồ bảo lãnh gửi đến, nhà
bơ giữ đó cho tới 30 ngày; như trong
ngày giờ ấy chẳng phát ra dặng thi
rả về chỗ gửi, rồi nhà thơ dù sốt lại và
rao thơ hay là món đồ lại cho người
đi.

Như vậy từ ngày mình gửi cái thơ
hay là món đồ cui bão lành cho tới
ngày thứ ba mươi chưa biết thế nào
hoặc người lành dâng chưa, hoặc thơ
hay là món đồ còn bay mất, chẳng nên
vội đến nhà thơ mà khai mạc. Tỉnh ra
cho kỹ nỗi Lục châu ta đây, từ ngày
gởi cho tới ngày thơ hay là đồ trờ lại
ít nữa là bốn chục ngày; Phải kẽ ngày
giờ từ lúc gởi cho đến lúc tới nhà thơ
chỗ người lành ở và mấy chục ngày
để đợi tại đó. Qua bao mươi ngày mới
nên đến nhà thơ mình đã gửi thơ bay
là món đồ mà hỏi thăm. Thị nhà thơ
biết mà nói cho mình rõ. Phầm như
chẳng phát ra dâng thì đã trả về đến
poi rồi.

Cũng có khi trẻ mót vài ngày vì hai
nhà thơ cách nhau xa, đường đi ba bốn
ngày, song ít có làm

Còn như mình chẳng tin rằng đồ
gởi đến tới tay người lành thì dặng
khai mạc.

Mỗi lần mình khai mòn đó gọi bảo
anh mất phải trình biên lai cho nhà thơ
nà làm bằng

Người nhà thơ làm giấy gói đèn chòi
gười lành ở mà hỏi coi đồ ấy ra thế
 nào? Nhà thơ chòi người lành ở trả
 lời cho nhà thơ gói cách rõ ràng đó
 iao cho chủ lành ngày và tháng nào,
 rồi nhà thơ nói cho mình biết.

Mỗi lần khai mạc phải trả sáu chìm
(\$06) tiền con cò gửi giấy bài

Những thơ báo lành rủi bị lật, mất,
nhà nước sẽ thường cho người gửi
miếng làm quan tiền tay, còn những
khác gửi giá rẻ được thương cõ
rồi quan mà thôi, trừ ra khi thơ bay
đó ấy bị việc tai biến thi chung
ròng bối chi hết.

Vậy nên chúng ta hãy tùy theo số tiền mà gởi hoặc giấy tờ quý báu cũng là rồng dò có giá. Nếu đó mình gởi, giá ng hơn số tiền ấy nhiều, thì gởi ch khác rất chắc chắn hơn, lại số i gởi mát hơn và cách gởi kỹ lưỡng.

au ta sẽ chi cách thức gọi là có
h giá trước (valeur déclarée) cho
g ban to.

(Sau sẽ tiếp theo)
T, V, S.

Về bồn phận con người

SỰ-CHƠN-CHẤT.

(La modestie)

Chẳng có tinh gì tốt cho bằng sự chơn-chất thật-thà. Nếu người có tinh ấy thì được vui lòng dẹp da hoài, và tránh khỏi đêu hung dữ sảy đến. Vì ăn ngay ở thật thì mồi tật mới lành.

Ở đời chẳng khoe khoan kiêu hánh. Vì nó làm cho chúng ta mất hết thể diện đi. Nếu mình giỏi, chẳng nói, sau rồi người cũng rõ; giàu chẳng cần khoe, rõ lại chúng cũng hay. Bởi rứa nên sự thật-thà chơn-chất làm cho ta ngay thi ra ngay mà gian thi ra gian. Vậy thà ăn ở thật-thà, ngay-ngắn hơn là khoe khoan kiêu hánh. Đừng hạnh mà hơn tài năng thì làm cho ta bực người quân-tử; còn tài nǎo nhiều mà dứt hạnh ít thì ấy là ra bực kẻ tiêu-nhơ.

Còn ở đời mình cũng chẳng cầu ai nói sự tốt của mình ra. Ké nói sự tốt mình ra, trung-tiêu bợ-dờ mình lên ấy là kẻ nghịch của mình kẻ làm hại cho mình đó; vì nó theo nó khen tung bợ-dờ mình hoài, mình tưởng mình hay mình giỏi, không lo sira mình lợi, ấy là nó theo nó làm hại cho mình mà thôi chớ không ích gì cho mình hết.

Người chơn-chất có dứt thi nó giỏi cái mình mình ra sáng chóp, từ tể cung ty như nhà giàu, có cửa-cái thi nó giỏi cái nhà cho ra tốt-lành rực-rỡ vậy.

Xin xem những gương sau đây thí rõ.

Ông Platon người xứ Lãma (Grèce) là một đảng Thiên-trí chơn-chất trong nước ấy. Bên-Phương-Âu-châu ai ai cũng rõ biết.

Bùa kia ngài đến thành Olympie nhân du cùng dịp lễ Đáo-lê-mùa-Hạ. Đến nơi, phong cảnh la lùng còn người lại không quen lắm. Song bê ngài có chuyện văn cùng ai thi ngài cứ giữ lè nghĩa khuông phép, nói những chuyện thật-thả ngay-thắng, chẳng hề khoe mình tài hay, người lưu-lác.

Ai có hỏi tánh danh ngài thi ngài trả lời rằng ngoài tên Platon mà thôi. Khi mang lè rồi ngài trở về quê quán tại Athènes thì thiên hạ cũng xin theo ngài đến xứ Athènes chơi. Khi đến nơi ngài giải hết bà con về nhà ngài dài dằng rất trọng hàn.

Thiên hạ bèn nói với ngài rằng: Ông đây cũng là trùng tên với ông Thiên-trí Plato. Vậy không giám nào xin ông chí dùm nhà ông thiên-trí ấy cho chúng tôi đến viếng. Chúng tôi đến xứ này chủ ý có một điều dò thòi. Chúng tôi hằng nghe danh người nên đến đây trước hết muốn gặp người cho phi tinh bầy lâu ao trước.

Ông Platon liền cười chuỗm-chiem mà đáp rằng: ấy thật là tôi đây! Thiên hạ nghe vậy chưng-hững, nhinh trân ông Platon một hồi rồi nói với nhau rằng: Cơ khở thi thòi! ai dè đâu một đảng Thiên-trí, danh vọng cá thể như vậy xen lòn với bọn minh mèo đường mà minh không hay không biết. Thiệt chúng ta có mắt không người là vậy đó. Rèn chí thiên hạ dồn ngài là một người chơn-chất thật-thà, tánh tình hòa nhã thật thà không sai một mảy. Thiệt là danh bất hư truyền.

Người như vậy đáng khen dáng kính quá chừng.

Phạm-chi-Lộc

Bình luận sách mới

Bản báo mới được coi một cuốn sách chữ quắc ám để tựa danh là "VẬY MỚI PHẬT", là sách của thầy Hồ-văn-Trung tôn tự là Biển-chánh. Sách ấy nguyên tinh dâc ta tuồng của Corneille tiên sanh, bây giờ thấy Biển-chánh dịch lại Luc Bác tiếng thô dàm; điều này là điều tra nhứt của quắc dân Nam-kỳ, mà lời lời rất nên tao nhâ.

Cái mục đích của bồn báo ước mơ những ngày, là trông cho được người

dịch lại tiếng nhà những sách người ngoài đăng phổ thông trong bồn quắc; nên hôm nay Báo An-hà có rao, tố cho những hiến nhơn quân tử trong lục châu rõ cái vấn đề của bồn báo bi vong. Nay bồn báo thấy phát hiện một cuốn sách này, bồn báo mắng khen thay cho thấy Biển-chánh càng là có tâm chí lo cho nhau trong lúc này là lúc học văn nhơn quân trong muôn một.

Tuy tuồng Cid de Corneille không phải chánh văn của nước Pháp mà Corneille tiên sanh lạy đại ý của ông Guilhem de Castro người Espagnol mà dịch lại; chờ sách này đã truyền tụng đã thành tục của nước thấy, từ đời thập lục thế kỷ tới nay; ấy vậy cũng cho thấy Biển-chánh có chí di trì văn Pháp với bồn ban truyền thần.

Xin ai nấy chờ nè công gi ráng coi cho rộng thấy có kiêm dặng mà so người rồi ty lại ta mua lấy mà coi, cũng là bôm mai bạn chồn thơ lão.

A-II.

Mưu xảo của khách-trú

(tiếp theo)

Nên buộc chúng ta phải y lời chúng nó mà mua thêm món nầy món nọ, cho đầy 5, 6, chiêm dặng thối cắt. Nếu chúng nó buộc như vậy nhâm nại có áo cùng giàu có thi chẳng nói làm chi, còn như nhâm người nghèo khổ bần cùng, làm ra được một đôi cắt bạc để dò nhặt muôn cẩn dùng mua đồ tạp dụng một, đôi chiêm, dặng còn dư lại mà chi độ qua bừa khác, mà chúng nó buộc mua đồ cho đến phân nửa cắt bạc, cũng phải mua, thi làm sao cho dư mà chi dụng qua bừa khác, làm như vậy thi thiệt hại cho con nhà nghèo đáo dẽ,

Ấy là bọn khách trú thừa mưu khôn qui, làm như vậy dăng tiện bê các món đồ tạp dụng của chúng nó trữ cho chạy mua, bán lẻ, nếu chúng ta nhứt định đến tiệm mua một đôi sous món nầy, buộc phải mua qua các món tạp dụng khác nữa, mới có sous mà thối cắt.

Còn thế khác chúng nó tom góp sous dặng đổi lại bạc đồng bạc sắt mà lấy lợi, cứ đổi ra một đồng bạc thì 90 đồng sous, có khi nó đổi nhám 80 đồng sous nữa. Như cách chưng ba, bốn, năm nay, có một bọn chét thủ lợi vé thế ấy, bị lảng rịnh mò ná tróc dù cớ bắng, giải ngay chúng nó đến Tòa án cho quan trên làm án duối về Tàu hết 9, 10 tháng.

Từ đó đến nay chúng nó tốn chuyên qua nghề nầy mà thủ lợi.

Còn cách chưng 1, năm nay thịnh linh chúng nó thừa cơ ứng ứng lên giá ống quét nhám hai sous một hộp. Nhờ ơn quan Tuần Thành rõ mưu gian của chúng nó đồng lầm nhau mà lên giá, nên cho người thám dò ná tróc được hai ba tiệm chét phạt và chúng nó thất kinh, mưu gian bất thành sự, nên qua bừa sau giá hộp quét đều sụt xuống y như cựu lè.

Vậy lần nay nữa chẳng rõ đều qua vây cùng chẳng, vì là trong tháng nay, các món hàng hóa, cùng đồ tạp dụng đều lên giá nǚa, như thuốc trai đất tăng giá lên nhám 0\$18 0\$19 một bịch, có tiệm bán cho đến hai cắt bạc, không sai, còn hộp quét lên giá cho đến 0\$03 hai, hộp càng thêm đồ thán nhau dán, vì là tiền bạc thi kiêm không ra, mà các vật dụng, hàng hóa đều tăng giá lên cho đáo dẽ, moi nơi đều than trời trách đất, nhám nơi nghèo khổ càng thêm tung rỗi muôn phần. Còn nhà giàu có ngày nay cũng phải khiêm khuyết tiền bạc, vì cùng tại nơi lúa bán không được, thi tiền bạc làm sao cho có dư giả. Nên

gặp lúc tùng rỗi, thất ngặt, có việc cần dùng, hay cùng là quan thuế, thì buộc phải tuôn dỗ nử trang ra cầm mà dờ, lúc cần dùng thất ngặt, còn có chỗ phải đi vay mượn của bọn chetty mà chịu lời. Ấy vậy nơi dư dả, giàu có, mà còn phải thiểu thốn bạc tiền, huống chi là sánh qua nhà nghèo khổ. Như vậy mà bọn chetty còn bày mưu này chước nợ dặng thủ lợi cho đầy tuổi tham, coi thè cảng thêm thiệt hại cho người nhà ta hơn nữa.

Vậy chúng tôi hết lòng cung kính cùi đầu ước tròng cho Chánh phủ ghé mắt vào các điều mưu xảo, của bọn thương mài khách trú, dùng mưu này, chước nợ, mà lường gạt của người Annam dặng thù lợi trong lúc này.

(L. Q. K. tự Phùng-xuân)

Một mồi lợi nên làm

Cách chừng mươi năm nay trở lại, Người Annam vira nở mang, bươn chải, có lòng tin cậy, hùng hiệp cùng nhau, mà tranh đường thương mài khắp thù lợi, cùng người ngoại quốc. Vậy ngày nay cả toàn xứ Nam-kỳ mới được nỗi lên một ít tiêm buôn dô sộ, buôn to, vốn lớn, của người Annam lập ra mà tranh lợi. Lấy dò mà suy, thi cũng nhờ các báo chương quắc nử, cùng các quý ông cao minh, khiển thức, kêu gọi, cùng chí đường mở nోo cho người Annam được tấn bộ, tranh đua trong nghề buôn bán. Song vì vậy ai ai cũng chỉ lo trong việc đại khái, rồi quên sót việc nhỏ mọn mà được lợi to trước mặt. Ấy vậy mồi lợi này cũng bởi nơi dō vật dụng thô súng của hòn xứ mà ra, song phần nhiều trường lâm rắng, chẳng đáng là mồi lợi bao nhiêu, chứ nào dẽ dỗ bờ rơi rớt, vô dụng, mà hốt lợi bạc ngàn, nên không kẻ đứng đợt ra mà lập nên cho thành tựu.

Bởi có ấy ngày nay nơi xứ Nam-kỳ ta còn bờ sót nhiều thứ làm ra dắt lợi, song thấy vậy đáng tiếc cho người nhà ta tưởng lầm là vật vô dụng, nên không ai bươn chải ghé mắt vào các việc bờ qua ấy. Và lại cũng vì nơi xứ ta rất tiện dẽ kiếm nghề nhiều sanh nhai. Chớ chi sành như các xí ngoài bao, muôn việc đều tiện dụng, thì những vật dụng thô súng của chúng ta bờ rơi rớt đây, họ chế tạo ra mọi việc cần dùng hữu ích cho đỡ lại thù lợi vô số.

Luận như trái dừa khô tại xứ Nam-kỳ ta, thường chúng ta lấy cái nứu dầu, còn như vỏ và miếng vùa, thì tưởng là vật vô dụng, nên dō đồng dẽ dành mà chum lữa, chớ nào biết cần dùng làm ra vật dụng hữu ích như nơi miệt Trung-Kỳ và Bắc-kỳ trữ vỏ dừa khô làm ra giày luộc và chổi quét nhà, dặng bán chau lưu khắp xứ, mà thù đại lợi. Ấy vậy xứ Nam-kỳ ta vỏ dừa khô là vật bô, nên thường thấy nhiều nhà ở nơi đồng dien, rẫy báu, chất vỏ dừa khô cả đồng trước nhà, tưởng trữ nơi dō dặng làm sự chi hữu ích, nào dẽ dẽ dành và chum lữa. Thậm obi đáng tiếc cho người nhà ta chẳng xét đến những vật bô ấy mà được hữu ích cho đời, nên không dùng dẽ dặng chế tạo ra vật dụng, như làm giày, làm chổi, bán ra thù lợi, như người Trung-kỳ và Bắc-kỳ, đã sáng tạo ra nhiều lò làm giày luộc, và chổi quét nhà, rất uốn to lớn dō sộ, song vậy mà xét ra vẫn liền thi chẳng phải to nhiều sanh cho bằng trong các nghề đại thương mài khác vậy, và lại nếu chuyên làm nghề này, thi là tiện dẽ mồi bê, không có chi cho bê bọn, khó dẽ.

Đó cũng là một nghề đại thương mài trong xứ. Chúng ta nên đóng bê nhứt tâm cùng nhau, lại mà lập ra dẽo tranh dàn mới lợi cùng ngoại quốc, và sau nữa là tiện bê cho dân nghèo nàng trong xứ Nam-kỳ kiềm phương thè sanh nhai đó khâu.

Chớ chi các nhà phú hộ trong xứ Nam-kỳ, sảng tiễn, sảng cửa, nên lập ra một

mình một vốn cho tiện dẽ mồi bê, hay là quý vị đồng ban, cũng nên đồng tâm hiệp lực, đứng ra hùng hiệp, chung vốn cùng nhau, làm sở sách cho mình bạch, hăng hối, lại một lòng tin cậy cùng nhau, lập ra mối tình một lò làm giày luộc, và chổi quét nhà, dặng bán ra nơi này, xứ nọ, mà thâu lợi mỗi năm vô số.

Ấy vậy chẳng phải qui ông chẳng trù nghĩ dẽ việc đại lợi này, song nghĩ vì chư ông da doan trong việc đại sự trong nghề canh nông nên không giờ mà lo đến việc tiêu sự ấy.

Vậy khi ban sơ lúc khởi đầu nan, chúng ta chưa được lành nghề thông hạo, thi nên chau lưu ra miệt Trung-kỳ hay là Bắc-kỳ, tìm đến các lò làm giày làm chổi, xem xét kỹ cang, hỏi dọ cách thức, trong nghề này cho nhuần thạo việc. Rồi xét dẽo vật cần dùng phải mua sắm món chi, và phải tiềm mướn luôn ít nữa là năm, mười tên nhơn công cho thiêt rành rẽ thông thạo trong nghề này, rồi đem hàng về Nam-kỳ, gác dựng ra một dō năm, thi có lẻ dân Nam-kỳ ta theo chuyên học trong nghề làm giày, đến sau thiện nghề như người ngoại vây, thi chừng ấy người nhà ta họ truyền nghề lại cho nhau, Được vậy rất tiện dẽ cho ta ngày sau dung người Nam-kỳ làm trong các lò ấy.

Sau nữa xét qua sự tôn kén lúc khởi ban đầu, thi phải cắt trại, cắt nhà, và phải mua sắm cho đủ các vật dụng, cần dùng, còn như vỏ dừa khô nơi xứ Nam-kỳ ta là vật bô đồng, mỗi lão đi mua vé trứ, năm bảy ghe, cũng chẳng phải tôn kén là bao nhiêu. Nếu chúng ta lập nên cho được thành mậu, thành trụ các lò làm giày làm chổi nơi xứ ta, thi chừng ấy các nhà ở vường ruộng cũng thù được một mồi lợi, để trữ vỏ dừa khô mà bán thi lúc ấy vỏ dừa khô chẳng còn bô rơi rớt như ngày nay vậy nữa, lại rất tiện bê cho dân bẩn tiện nuôi thân dẽ nhất.

Lê-quang-Kiết.

Sự tích giặc Au-châu

N. 15 (*Les causes de la guerre d'Europe*)

* Đến khi sửa Hiến-pháp trong nước lại, cũng gần đến kỳ nhôm dây, thi Chánh-phủ Xet-bi sẽ thêm vào khoản thứ 22 luật Hiến-pháp một câu dẽo cho các quan có quyền thâu tịch các sách các báo mà sẽ phạm các điều quấy dã nói trên đây, chỉ như theo luật bây giờ không có quyền thâu tịch được.

* Hai là Chánh-phủ Xet-bi không có chứng cứ chi, mà Chánh-phủ qui-quốc trong văn-thơ gởi sang cũng không thấy nói tới mà cáo hội Na-rôl-da Ô-bà-ra-na và các hội khác rằng người trong hội có phạm tội đại ác như dã kè trên đây. Nhưng vậy mặc lòng Chánh-phủ Xet-bi cũng sẽ chịu vâng thura ý qui-quốc, sẽ bài hội Na-rôl-da Ô-bà-ra-na và bắt câu hội nào mà có làm việc nghịch cùng Ô-trich Hồng-gà-ri thi cũng sẽ bị bài như vầy

* Ba là chứng nào Chánh-phủ qui-quốc gởi chứng cờ rõ ràng qua, thi Chánh-phủ bỗn bang hứa sẽ diệt trừ trong các trường những kẻ và những vật nghịch thù cùng Ô-trich.

* 4 Chánh-phủ Xet-bi dành, it nữa là, không cho ở trong tam quản, những kẻ mà quan tra án bạch ra mối rằng có phạm nhiều dẽo ngô hầu trich đất của Ô-trich Hồng-gà-ri. Bỗn bang đợi chứng nào qui-quốc gởi tên và bài tội các quan văn và quan võ ấy ra thi Chánh-phủ bỗn bang sẽ trừng trị.

* 5 Chánh-phủ Xet-bi xưng thiết rằng không hiểu rõ cho làm vi sao mà qui-quốc lai dì nài cho các quan Ô-trich can dự vào cuộc quốc-chánh nỗi tri của hồn baug như vầy.

TRA PHẠM NHƠN

Tòa Xéra-tò-huô bắt tên Phan-xip (Princip) và nỗi bon tung lõa mà tra vẫn cái tội (thi Hoảng-thái-tử hôm 28 Juin chodennay 2 6 Juillet) thi ra mối như vầy:

1- Cái đám ám mưu thi Hoảng-thái-tử Phan-xa-phel-di-nân dō thi đã lập tại thành Ben-gà-rát là kinh đô nước Xet-bi.

Phan-xip chủ mưu với tên Ca-ba-ri-nò-huýt, tên Xi-ga-nò-huýt và tên Gà-ra-bết có quan tr Tần-cò-xít trở lục.

2- Sáu trai phả và bốn cây súng 6 lóng cùng thuộc dan dẽ dùng mà thi Hoảng-thái-tử là của Xi-ga-nò-huýt và quan tr Tần-cò-xít giao cho Phan-xip và nỗi bon tại thành Ben-gà-rát (kinh-dò Xet-bi.)

3. Trái phá áy là trái phá tay ở trong trại binh Xet-bi mà lấy ra.

4. Muốn cho trùng kẽ thi tên Xi-gà-nò-huýt dem tên Phan-xip, tên Ca-bà-ri-nò-huýt và Gà-ra-bét vào rừng mà tập bắn súng săn.

5. Cho dặng chờ súng và trái phá qua Ai khôi bị lính canh ngăn trở thi tên Xi-gà-nò-huýt bày làm xe hai dây mà giấu súng và trái phá và phạm thủ. Có nhiều quan khác đồng lõa giúp quân áy qua ái.

24 juillet.— Khi Ô-trich giao từ rúng ép cho Chánh-phủ Xet-bi rồi thi Thừa-tướng Ô-trich liền gửi tờ ấy cho các nước hay mà nói rằng: Các nước chờ tướng từ vân-thơ này là tờ tối hậu, và nếu Xet-bi không tinh cho xong thi Chánh-phủ Ô-trich sẽ chỉnh tu binh mã, chờ chưa phải là cuộc chinh chiến."

Các nước là Ăn-lê, Lang-sa, Rút-xi đang lo can giáng. Nước Rút-xi xin Ô-trich để cho Xet-bi có dù giờ mà tính việc dặng đáp từ vân-thơ của Ô-trich.

25 juillet.— Nước Langsa, Ăn-lê, và I-ta-li cũng hiệp lực với Rút-xi mà xin như vậy.

Sứ thần Rút-xi xin quan, ngoại vụ-bộ Thương-tho A-lê-mǎn tiếp rước dặng bàn luận việc can giáng hai đảng, mà quan ngoại vụ-bộ Thương-tho A-lê-mǎn dục huồn cầu mưu, định việc áy đến chiều mới chịu tiếp rước sứ thần Rút-xi, vì chiều 25 juillet là ngày chót Ô-trich ký cho Xet-bi phải đáp từ, bằng quá giờ thi trè.

Quan Thừa-tướng Ô-trich nói rằng: không có thể nào huồn ký được cho Xet-bi. Ngài lại nói rằng: đầu phải chiến với Rút-xi, ngài cũng sẵn lòng, chờ không chịu huồn ký.

Nước Ăn-lê xin Ô-trich và Rút-xi như đối để mà phải động binh thì khoan cho binh lấn ranh, để cho các nước tính việc giáng can. Nước Langsa và I-ta-li cũng đồng xin như vậy.

Nước Xet-bi nghe lời Rút-xi, Ăn-lê và Langsa mà trả lời cho Ô-trich: Chiều 22 juillet 5 giờ 58 phút Xet-bi gởi tờ đáp từ như vậy:

Các việc nói trong vân-thơ của qui-quốc thi Pôn quoc ưng chịu sê vàng theo, song bôn quoc xin qui-quốc phải nói cho rõ vụ các quan Ô-trich sẽ can dự vào đàm tra xét cuộc thi Hoang-thai-tử cách nào.

Ngày 25 juillet đúng 6 giờ chiều Ô-trich và Xet-bi tuyệt giao; Quan-sứ thần Ô-trich bỏ thành kinh đô Xet-bi mà hồi cố quốc, vì Xet-bi không vàng theo vân-thơ trọn.

26 juillet.— Rút-xi mời khuyên Xet-bi phải cầu Ăn-lê phân xử, còn Rút-xi xin tinh riêng với Ô-trich dặng kiểm cách làm cho vira lồng Ô-trich. Rồi sứ thần Rút-xi cho A-lê-mǎn hay rằng: Nếu đối để Bôn quoc phải động binh thi sẽ động ở theo ranh Ô-trich, chờ không động binh ở theo ranh A-lê-mǎn. Ô-trich không chịu tinh việc chi ráo, cứ việc động binh.

A-lê-mǎn bèn ra lệnh cho các lính lưu hàn không được di dời, cứ ở trong làng mà chờ lệnh.

Sứ thần A-lê-mǎn ở Paris xin Chánh-phủ Langsa can giáng Rút-xi, chờ A-lê-mǎn không muốn can giáng Ô-trich, vì muốn để cho đó tinh với Xet-bi sao thi tinh, không chịu can dự vào.

Nước Ăn-lê chịu đứng ra can dề tinh thuận (Nước Langsa, nước Xet-bi, nước A-lê-mǎn, nước Ăn-lê (mà đang khi tinh thuận thì đâu đó phải án binh bất động. Nước Langsa và I-ta-li chịu liền).

Ô TRICH HẠ CHIẾN THƠ CHO XET-BI

27 juillet.— Tuy trong ngày 24 Juillet ô-trich đã có hứa rồi mà qua ngày 27 lại cho hay mai đây sẽ hung binh vấn tội Xet-bi. (Nói vấn tội vậy thôi, chờ không nói chi nữa cho phản minh.)

Nước Rút-xi nói rằng: trong ngày 26 juillet đã xin tinh riêng với Ô-trich mà Ô-trich không khứn thi nay Rút-xi hàng lồng chịu. cho nước Ăn-lê can giáng tinh cho êm việc

A-lê-mǎn không chịu tinh thuận, vì Hoàng đế đã hội quân thần tại đền Bốt-dam rồi Postdam.)

Sứ thần Langsa xin A-lê-mǎn nói với ô-trich để huồn dài mà tinh thuận, song le A-lê-mǎn không chịu nghe theo.

Ngày 28 juillet.— Nước Ăn-lê xin Ô-trich để huồn dài mà tinh êm, song le Ô-trich cũng không chịu. Đúng ngọ Ô-trich hạ chiến tho với Xet-bi, chiêu lai Hoàng đế ô-trich hạ chiến động binh.

Rút-xi cũng động binh mà có gõ giày thép cho A-lê-mǎn rằng chiêu với ô-trich, chờ không gõ giày thù với A-lê-mǎn, có gõ giày thép cho Ăn-lê xin rằng giải hué.

A LÊ MÃN HẠ CHIẾN THƠ VỚI RÚT XI

Sứ thần A-lê-mǎn ở tại kinh đô Rút-xi đến hâm chính phủ Rút-xi rằng nếu không bài cuộc động binh thi A-lê-mǎn sẽ động binh.

Trần-bửu-Trần lược dịch.

Thời sự

Giá bạc

Kho bạc nhà nước	4 f 20
Hàng Đông-Dương	4 22

Giá lúa

Từ 2\$10 cho đến 2\$15 một tạ, tùy theo thứ lúa.

Cánh

GÁI QUỐC-SẮC KHIẾN ANH HÙNG PHẢI LỤY.— Ngày 9 Mai cậu xá cựu Nguyễn-công-N..... có giác vô bót một á kia mà cáo báo rằng, bửa chiêu hòn qua cầu ở Rach-giá ra trong mình có 835\$ có ý ở lại tại Cần-thơ coi hát chơi một đêm rồi sáng se di thẳng vò Cái-rang mà thăm cha mẹ, bởi vậy nên vò nhà ngủ mướn trước một cái phòng n° 1, dặng có di coi hát rồi về đó mà nghỉ.

Lúc 11 giờ giàn hát cậu-xá trở về, vào phòng thay đồ mặt vừa xong, thình lình thấy một á đi thoát ngang qua cửa phòng, phơi cặp má đào no nóc, tướng di rất diệu dàng, minh mặt áo cache-mire đeo bông sao nháy chói lòa, di dời guốc gù ngà, bàn tay mủi viết cặp một diều thuốc bastos, bước thẳng xuống thang lầu ngồi dựa ghế fauteuil mà đàm đạo cùng chị chín chủ nhà ngủ.— Cậu xá trộm thấy tháo ngang, lật đặt bước ra vòm theo chằng nháy mác cho đến dời cõi nó xuống tới đất mồi chị trở vào phòng, nằm ngủ chẳng an, nó bất động thời thái quá nên cậu xá phải nối gót theo xuống thấy cõi nó đang ngồi nói chuyện với chị chín phơi cặp mồi son miêng cười như hoa nở, liền bước lại gần chị chín mà hỏi vậy cõi ni gõe gát ở đâu và lại đây có sự chi, tôi sáng lòng mời cõi dời gót ngực dến phòng tôi dặng tôi hối thăm, xin chị tôi lại giüm, chị chín cười chuồm chiếm mà trả lời rằng: thời cậu lên trước rồi để mặt tôi.

CON NGỒ NGICHI.— Làng Nhơn-ghĩa Ngày 5 Mai 1918 lúc 6 giờ chiều, có tên Nguyễn-vă-ll... 26 tuổi chảng rõ cờ tích lâm sao, mà nó đánh, và bóp họng bà mẹ ruột của nó tên là Huynh-thi-Hu... 64 tuổi. Đang lúc nó đánh dập bà mẹ nó thì nhờ kẻ bẩn cặn đến cung gõ làm cho Thị-Hu, chạy khỏi, song tên H., xách dao rọc theo chém bà mẹ nó, lại ruồi cho tên ngồ nghịch này chạy theo vấp té nhám gõ cây lô dâu. Bởi cơ áy H., càng nồi hành hung hơn nữa, trở lại lấy lũa đốt

Quá thật một chập kẽ cõi Nguyễn-thi-B..... mang guốc cõi cõi lén thang lầu bước thẳng vào phòng cậu xá lật đặt chào cõi ba. Bang đầu cõi ba còn đứng kẽ né, cậu xá mớiriet mới chiu ngồi, áy là chín hau còn mại hơi» muỗi dâu thơm Fleur d'amour bay khắp trong phòng; cậu xá khép cửa phòng với tay giận thêm một ngou đèn điện khí mà đàm luận; bởi tách cậu xá này da tinh lâm nên muốn quyết một cuộc trám nǎn; cõi ba cảng chịu lién, cậu xá hứa sẽ cho một trám đồng bạc làm vốn mà ở tại đây dặng lập tiệm may mà đắp đổi. Giây tơ hồng đà buộc chắc, liền nghe đồng hồ đỗ kiên 12 giờ; cậu xá mới cõi ba ra áo dài kèo ngực, cậu xá cảng cõi áo gilet đê trên giường rồi cười chuồm chiếm mà mới cõi ba chung ngồi mà nghỉ lung.

Đây mặt sực cho cậu xá, hái mặn bê đảo, chơi hoa giữa nguyệt, cười cười, giờ giòn trót một đồi giờ nên mệt ugú tuốc đến 6 giờ sáng thức dậy lấy áo gilet mót túi nhô lấy bạc mà hưởn công cho cõi ba; rúc kim ghim, móc ra một xấp bạc giấy dêm di dêm lại dời ba lần rồi liền hô uâ, uâ!! có ai lọt vào đây mà nóc cửa tôi hết 2 tấm giấy cent, 3 tấm giấy vingt và 2 tấm giấy ngầu cộng lại là 270\$00.

Cậu xá hết hồn kêu chủ nhà cho hay rõ giác tuốc cõi ba vào bót xin ông Cõi phản xít.

Áy có phải là gái quốc sắc khiếu anh hùng phải lụy chàng!

Mua hoa bán nguyệt chuyện gì mà thật nát quá!!!

Lương-Toàn

nha, thi cha tên H.. là cựu ca S.. thấy vay ra cang, náo dè cho tên H.. dẫu luồn ông già cha, lai xô té trọng bịnh. Khi ấy kẽ lối xóm thấy hàng làm hưng nên nói mò hỏi một lén, có hương chửc làng đến nơi nà tróc, trời hăng lại mà giải ngay đến Tòa. Uớc ao cho linh quan trên lên án mà trường tri tên Ngô nghịch này cho xứng đáng dặng làm gương cho những đứa nghịch tử.

THỦ DỨ. — Làng Mỹ-Thuận Ngày 12 Mai, lúc 12 giờ trưa. Có con trâu đực của Thạch Vịt thả di ăn, đang nằm ngâm nước dưới Rạch Tâm Vuông. Kẽ dò ruồi cho tên Xược dit Mục; 33 tuổi, di ngao qua bái trâu nằm. Trâu ấy thấy nói ngay, chạy xốc lên khỏi Rạch rực riết tên Xược chạy không kịp bị vấp té xuống đất. Trâu chạy đến nơi chém ngay bao tạ hàng một vit rất sào, nhờ bắn cẩn tri hò lên đến nơi tiếp cứu chở không thi tánh mạng tên Xược cũng không còn.

MẠO LINH. — Làng Nhơn-ài Ngày 6 Mai, lúc 11 giờ trưa, Có tên bợm bái Lê-v-Ng, 48 tuổi đến nhà tên chệt Lý Th.. trình ra cuồn số buôn lúa, nói dối rằng: Hàng có cần cho ghe chài của tên Lý Th.. 28 bao lúa tính ra số bạc là 49. \$00 Bởi vậy chệt Lý Th.. tưởng lầm rằng sự thật, cứ xia dù số bạc trả ngay. Lúc tên Lê-v-Ng: di rồi cho đòi tài phu ghe chài hỏi lại thi chủ Tài phu ngăn ngơ. Bởi cớ ấy chệt Lý Th.. mới biết mình trúng nhầm kẽ gian của quawn bợm bái, cho nên sai người liễn tức tốc theo nà tróc tên Lê-v-Ng.. giải ngay đến làng, thi hăng liền khai ngay chịu thật là kẽ gian hùng.

VẬT TÌM CHỦ. — Làng Đông Thành Ngày 7 Mai, lúc 6 giờ chiều. Có tên Bùi Thị Lại đến thưa với làng rằng: có một con trâu của ai không biết, cột sau vỉa của Thị ấy. Làng đến nơi xét ra mới rõ là trâu giàn, nên bèn đem về giám tại nhà Công Sở. Qua đến 10 giờ khuya có tên Lê-vân-Góng đem bài chi đến nhìn con trâu ấy và khai rằng: con trâu của va đã bị ăn trộm lúc 12 giờ trưa ngày 6 Mai.

Làng xét quả ý xoay tịch nên cho tái giá lánh về.

VẬT CÒN MÊN CHỦ. — Ngày 14 Mai Cò Nguyễn-thị-Ngọc đến Cò bót mà cáo báo rằng trong lúc ban đêm không hiểu ai giám cá gan mà giám lật lấy chiếc đồng của con gái cò là Mademoiselle Hélène, mà cò đã do chắc chắn chiếc đồng ấy, đưa gian dà dem cầm nơi tiệm cầm đồ rồi.— Xét rõ lại thì đòi tên Nguyễn-thiện-Sự ở Long-tuyên xuống mà hối thi nó khai rằng vợ nó lấy giấy thuê thân của nó mà di cầm một đôi vàng mà chưa biết nó có cầm đùm cho ai nữa không. Vợ tên Sự chịu rằng có cầm đùm cho tên Nguyễn-thị-Hữu là cháu dâu của cò Nguyễn-thị-Ngọc, một chiếc đồng giá là 2\$00.

Mời Nguyễn-thị-Hữu hối thi y như vậy, và nói rằng của Cò mà lúc cháu tung nên lấy cầm xài dờ nếu Cò có biếu chuộc thì tôi chuộc lại, hoặc thường chiếc khác cho Cò, chờ tôi nào ăn cắp, tại chiếc vòng ấy nó thấy tôi tung rồi nó lão theo mà báo tôi.— Cò trả lời rằng: ối thời thời dè qua Tòa rồi cò sẽ xin phân thường cho cháu.

L.T.H.

CON GÀ NÁY CỦA AI? — Ngày 13 Ma tên Tan-Ngu, phó-ban nước He đến tại Cò-bót mà thưa rằng ngày hôm qua bị ăn trộm bát hét hai con vịt, nay lại mất thêm một con gà, nhưng mà con gà này y thấy còn tại nhà tên Dư là kè lán cận y nó bắt hối nào không hay mà nó còn trói giò dè tại nhà nó; thấy chả chẳng dango bao nhiêu nên y có sai tên Hồ-Tinh qua nhà tên Dư mà xin lại, chẳng dè nó đã không trả mà lại rược tên coolie của y mà đánh.

Cách một chập kẽ linh tuấn bắt tên Dư và Hồ-Tinh giận vê bót và một con gà quá hai chon đều còn bị trói; hỏi lại thi tên Dư khai rằng chẳng có ý nào gian giảo, song con gà này vô nhà nó nhảy lên bàn thờ và làm đỗ chén thầu của nó nên nó giận mà bắt con gà trói lại dặng coi cho biết chủ mà bắt đên chén nhựa, chẳng dè bọn Khách-trú này dữ quá, áp qua nói nó ăn trâu nên xùm nhau mà tát nó và xé quần áo nó rách hết.— Vu này qua Tòa mới biết Tào và Annam ai thắng bại.

Cáo bạch

**MAI-VIỆT-SÍ Gérant
du service d'auto en location**

Kính cùng quý ông quý bà thay cùng quý khách dặng rõ, tôi có sắm một cái xe hơi để đi đưa và cho mướn.

Vậy xin quý ông quý bà thay cùng quý khách, có việc chi di gấp thi xin đến nhà tôi bất kỳ giờ nào tôi sẵn lòng đi lập tức. Còn giá cũng y theo mấy chủ kia vậy.

Mà xe tôi sửa soạn sạch sẽ luông luồng; Xin quý ông quý bà thay cùng quý khách đem lòng chiếu cố đến bạn đồng ban.

Nay kính

**MAI-VIỆT-SÍ Gérant
près de l'hôtel de la Rivale
Boulevard Saintenoy — Cần-thơ.**

LOI RAO

E HỘI BƯA LONG-XUYÊN — CẦN-THƠ

Mỗi tuần lẻ xe hơi màu vàng di hai, chuyen:

Thứ tư trên Long-xuyên xuống Cần-thơ, 6 giờ sáng.

Thứ năm Cần-thơ di Long-xuyên, 6 giờ sáng.

Hàng xe này mỗi ngày có lên xuống Thốt-nốt Longxuyên luôn luôn.

Giá tiền Long-xuyên Cần-thơ 1\$70

**TRẦN-THÀNH-LONG.
Kinh cáo.**

BÁN

Có người bán một cái xe hơi hiệu Clément-Bayard, 4 chỗ ngồi, còn mới lắm.

Giá định bán: 2.700\$00.

Ai muốn hỏi thăm đều chí xin do nơi Bán-quán, hay là gởi thư cho M. Kropff architecte à Saigon mà thương nghị.

Thuốc điếu hiệu Globe
(TRÁI ĐẤT)



Có gói 10 điếu.

Rút đã ngọt, dễ dành lâu được không mốc, không mục.

Tai Hàng DENIS FRÈRES có trữ bán

LOI RAO

Tại nhà in Hậu-Giang Cần-thơ có bán sách TÀI SANH DI TRUYỀN, chuyện lụ dời nay của ông Lê-chơn-Tâm và Tạ-phú-Túc đặt.

Sách này hay làm xin mua xem thử thì rõ.

Giá mỗi cuộn..... 0\$35

Tiền gửi..... 0 10

Mua từ ba chục cuộn sấp lên thi cho huê hồng 30%.

Cáo bạch

Kính cáo cùng lục-châu quân-tử cho
đặng tưởng tri.

Nay tôi có lập ra một cái tiệm hiệu là
Quan-Mang-Vinh ở gần chùa Ông (Cần-thơ) ở
phía trước hàng ba thi bán com
khuya, mì, cháo, dù vật dụng cho chư qui-
vị toại lòng. Còn cảng trong thì bán thuốc

Nha-phiến». Nơi lâu tùng thượng, thi cho
mướn phòng ngủ, mùng giường tinh khiết,
cùng khoán khoát, thấp đèn khi mọi nơi,
lai giá rẻ hơn các nhà ngủ khác. Sau nữa
người làm công trong tiệm dù và sảng sàng
cho qui-vị sai khiến. Nếu có kẽ nào qui-vị
chẳng đẹp lòng xin cho tôi rõ mà trừng trị
chung nò.

Vậy nên tôi kính thỉnh qui-ông qui-bà
trong lục-châu, có tiện đường đến Cần-thơ,
xin dời gót đến tại tiệm tôi, tôi sẽ vui lòng
tiếp rước, cùng sảng mọi việc cần dùng,
rất vui lòng của qui-vị.

Chủ tiệm: Hùng-An.

HOTEL DES ALLIÉS CANTHO

Chambres meublées

Produits pharmaceutiques,
Vins de 1^{re} marque,
Liqueurs diverses nouveautés
et consommation.

KHÁNH-VÂN-LẦU KHÁCH-SOẠN

Chủ sự

NGUYỄN-VAN-TRÍ DIT LÊ-AN
Ngay cầu tàu tây
dường Saintenoy — Cantho.

PHÒNG NGỦ

Sach sè — Cố đèn khí,
Bán thuốc tây nóng,
Bán lè rượu tây, nón, dày tây
và vật thực dù thử.
Chỗ dâng tin cây.

Lời rao

Ông DƯƠNG-VĂN-MÊN, Cựu-Hội Đồng
quản hạt Nam-kỳ, bây giờ giúp việc
cho quan Trạng sư Louis GALLOISMONT-
BRUN, tại Cần-thơ, mới dọn đặt rồi một
cuốn đú các thức kiệu tờ vi bằng truyền
rao và phúc bẩm dẽ cho Hương-chức
dùng mà giao trát tờ và thi hành án về
việc hộ người bôn quốc.

Cuốn sách ấy đương in tại nhà in Hậu
Giang, nội tháng Mai 1918 sẽ hoàn thành.
Ai cần dùng sách ấy thì kè từ ngày 1st
Mai 1918, xin gửi thư cho nhà in Hậu
Giang hay là cho ông Dương-văn-Mên tại
Cần-thơ mà mua, mỗi cuốn giá là 3\$00.

Nhà in Hậu Giang:

TIỆM BÁN BÁNH MÌ

HIỆU TÂN-PHÚỚC

Dường kinh lấp — Cần-thơ

NGUYỄN-THỊ-NŨ

LÀ CHÚ TIỆM

Kính lời cho qui-ông, qui-thầy rõ,
tiệm tôi làm bánh mì ròng bột mì tẩy,
mua tại hàng DENIS FRÈRES là hàng
bán bột tốt có danh. Cách làm sạch
sé, bánh thi đẽ trong tú kiến có rộng
nước, kiến lên không dặng, ruồi bu
không được lại khôi ai rờ tay dơ, ai
muốn mua ở nào thi chỉ người trong
tiệm lấy trao cho.

VIEILLE EAU-DE-VIE

DEJEAN

DENIS FRÈRES seuls agents

Lê-công-Phuong

(AUGUSTE)

Géomètre civil

LONG-MY — RACH-GIA — CAN-THO

ARPENTAGE

Délimination et Bornage

EXPERTISES

Ông Lê-công-Phuong

(Auguste)

KINH-LÝ NGOẠI NGẠCH

Long-my — Rach-gia — Cần-thơ

LÀNH ĐẠT DIỀN THỜ CHO NHÀ NƯỚC

và BIỀN CHỦ

Công chuyện làm kỹ cung và có danh tiếng tẩm

Ai có muốn cho việc diền thò minh
cho mình bạch, khỏi sự lấn tranh
giải hạng; đạt thành đất khẩn hay là
đất mua, thì phải den ông Kinh-Lý
PHƯỢNG mà thương tinh.

MỸ KÝ

TIỆM HỘA CHƠN DUNG VÀ KHẮC CON DẤU

ở đường Turc, số 16

Ngang nhà MOTTET, Saigon

Kính cáo cùng qui khách đặng hay, tại
tiệm tôi có làn mà đá bằng đá cảm hạch,
đá xanh Ton-kin có dù các thứ kiêu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mủ thun
bằng cây, chạm bằn đồng cùng hoa điêu
thảo mộc theo lá i-hán hiệu, vào vân...
• Một bia chạm bằn đá cảm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhâm hình
người mà vẽ bằng dầu sơn vò bồ, mực
thuộc mực Tàu, viết chì than, họa biền
liên và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chaussures en tous
genres.

TƯƠNG-NGỌC-GIU cần khái.

LỜI RAO

Tại nhà Nuôi Báo An-Hà có bán cuốn
sách TUẤN TRÀ PHÁP LỆ (Guide Formulare de police Judiciaire) của ông Võ-
văn-Thơm làm dạy hương chức, nhất là
hương quân, cũng là cái phه tổng, cả b
thức tra xét, khai từ, vi bằng cũng là tờ
bản về việc hành dạy ký can lám.

Chẳng những sách ấy có ích cho những
người làm việc tùng quan Biên lý, bắt
buộc kẻ phạm, mà lại ai ai cũng nên coi
cho rõ ràng biết quyền hành phận sự
của mọi người ở đời.

Giá mỗi cuốn..... 1\$20

Tiền gửi..... 0 10

TẠI NHÀ IN Imprimerie de l'Ouest CANTHO

CÓ BẢN SÁCH MỚI :

1.—PHAN THẾ (CONTES LY BỘT NẤY) hỏa
một người chết 7 năm, nhập xác một
người mới chết mà sống lại cõi dương,
par Trần-dắc-Danh. giá là 0\$40

2.—TRÒ CHƠI (sables de la Fontaine) par
Trần-Kim giá là 0\$50

3.—CONTES ET LEGENDES DU PAYS
D'ANNAM, (dont 0\$20) au profit de la
Saigonaise patriotique) par M. Lê-văn-
Phat. 1\$40

4.—TUẤN TRÀ PHÁP LỆ (Sách dạy
hương chức phụ tá của quan biền-ly) par
M. Võ-văn-Thơm giá là 1\$20

5.—LEBUFFLE (vol et recel de bubbles)
moyens à prendre pour essayer de le pre-
venir) par M. Võ-văn-Thơm giá là . . 0\$30

6.—TRUYỀN KIỆN TÂM LIỆT NỮ (roman
moderne) par M. Lê-trung-Thu giá
là 0\$30

7.—Đồng Âm-tư-vi (cô pú những
chữ không phải đồng âm mà khó viết)
giá là 0\$40

8.—Đồng Âm-tư-vi (chữ langsa) 0\$60

9.—Diccio-naire Gazer..... 2\$00

10.—Dictionnaire Français Anna-
mite..... 4\$30

11.—Kim-Tùy-Tinh-Tát..... 1\$20

12.—Méthode de lecture illustrée par
Boscq..... 0\$80

Thuốc điểu hiệu Canon

(SUNG ĐẠI BÁT)



BAO XANH

Hút đã ngọt mà giá lại rẻ hơn, mua hút thử thì mới tin.

Tại Hàng DENIS-FRÈRES trữ bán.

Lời rao

Tai nhà in Hậu-Giang, đường Boulevard Saintenoy—Cantho, có bán sách "LỜI ĐẦY CÁC HƯƠNG-CHỨC MÀ CÓ QUYỀN TBI HÀNH NHỮNG ĐIỀU LỆ TRONG LỜI NGHỊ ĐỊNH GIỮA QUÂN TOÀN-QUYỀN KHẨM MẠNG, BẾ NGÀY 24 NOVEMBRE 1917". Sách này có chữ Langsa và chữ Quốc-ngữ; bên hứa Langsa thì của quan Chánh tòa HABERT Cantho làm ra; còn bên Quốc-ngữ thì của M. Pham-Lai-Hoa, thông ngôn hứa tuệ tại Tòa án Cantho giải nghĩa và dịch một cách rành rẽ để hiển lâm.

Sách này thiệt hữu ích cho Hương-Chức và các chủ diên lâm.

Bán mỗi cuốn là 0\$50

Tienda 0.10

Mua từ 30 cuốn tới 50 thì chia hué hổng 20%; mua 100 cuốn thì hué hổng 25%.

Cantho.—Imp. de l'Ouest.

Cáo Thi

Có người muốn bán một cái máy đèn dầu xanh (*un appareil d'éclairage à gaz d'essence*): bình dầu đè trên cao, ở ống cháy xúng ráo ra, tra được mười lăm nút on đeo. Đèn này sáng lầm, có dù đỡ phản tia; sẽ bắn luồn theo cuộc. N. trời ta bắn là vì mồi đèn đèn điện khi vỡ nứt, ném đèn dầu xanh (*essence*) dữ dùng.

Báu thiệt nè, xin viết thư cho Bón-quán An-Hà-Nhüt-Bão mà thương tình.

TIỆM-HIỆA-CHON-DUNG

NGUYỄN-DŨC-NHUẬN

Kinh lời cho lục-châu chư quân tử đang hay:

Tôi có lập tiệm vẽ hình theo thẻ thiêc Langsa dù cách; ở ngang garé xe lửa Gia-dịnh. Thơ vẽ nơi tiệm tôi, đã có bảng cắp tốt nghiệp của trường vẽ Gia-dịnh, nên vẽ đã thật giống và khéo làm lâu nay chư-vị trong lục châu đều nghe danh.

Tiệm tôi vẽ thi dung thử nước thuốc tốt thương hạng; đè mấy trăm năm cũng không phai.

Gia tiên và thước tắt: Vẽ nứa thân (bản ảnh buste, 0 m 50 x 0 m 60 = 7\$ 00

Vẽ nguyên hình (portrait) 0 m 70 x 1 m 00 = 20\$ 00

Vẽ bảng Sauce, Velours, (thử nước thuốc này đèn min và tốt làm (tốt hơn crayon conté) cũng có vẽ hình bằng dầu sơn (peinture à l'huile) và Sơn thủy đủ thứ.

Xin Lục-châu chư quân-tử quang-cố. Nếu có hình, xin dời bồn tiệm mà thương nghị như ở xã xin qui vị gởi hình chụp theo nhà thơ; bồn tiệm sẽ vẽ cho đẹp lòng qui vị và khi hình vẽ rồi sẽ gởi cho qui vị each kỹ lưỡng.

Nay kinh,

Viết thư cho tôi xin đè :

Nguyễn-dức-Nhuận

Dessinateur à Giadinh

*Lu et approuvé par nous avant publication
Cantho le 03 Mai 1918
L'Administrateur de l'*

VO-VĂN-THƠM